

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

Είναι πασίγνωστο ότι τὸ ρητὸ αὐτό, ποὺ είναι χαραγμένο σὲ κίονα τοῦ ναοῦ τῶν Δελφῶν, ἀνήσει σ' ἔναν ἀπὸ τοὺς ἐπτὰ σοφοὺς (στὸν Χίλωνα ἢ τὸν Θαλῆ). Τὸ ρητὸ τῶν Δελφῶν ἐμφανίσθηκε σ' ἔνα ἀπὸ τὰ σημεῖα στροφῆς τῆς ἐλληνικῆς ἱστορίας. Τὸ ζήτημα είναι ότι στὴν πραγματικότητα ἡ Ἰστορία ἀποτελεῖ μιὰ συνεχή, μόνιμη πρόκληση σὲ δλους τοὺς λαούς, μικροὺς καὶ μεγάλους. Καὶ μόνο ἐκεῖνοι οἱ λαοὶ δὲν ἐκτοπίζονται στὴν περιφέρεια τῆς Ἰστορίας (ἄν δὲν ἔξαφανίζονται ἀπὸ τὸ στίβο τῆς Ἰστορίας), οἱ όποιοι θὰ ἀπαντήσουν ἐπάξια στὴν πρόκληση τῆς. Στὸ τέλος τοῦ μεταβατικοῦ αἰώνα μας, ὁ όποιος ἀποκαλείται μεταβιομηχανικός, θὰ ἥθελα ὁ ἐλληνικός λαὸς νὰ δώσει στὴ νέα πρόκληση τῆς Ἰστορίας, στὸ περδωμένο του μιὰ ἀπάντηση, ἀξια τοῦ μεγάλου παρελθόντος του. Τὰ λόγια αὐτὰ σημαίνουν πρὶν ἀπ' ὅλα ἔκκληση γιὰ αὐτοκριτικὴ καὶ ἐπιλογὴ τῶν ἀξιολογικῶν προσανατολισμῶν, σαφῆ κατανόηση τοῦ στρατηγικοῦ (μακρόπτνοο) στόχου καὶ τῆς ἐπίλυσης τῶν ἀμεσῶν προβλημάτων, καθὼς καὶ καθορισμὸς τῆς θέσης καὶ τοῦ προορισμοῦ του στὴν παγκόσμια κοινότητα τῶν λαῶν. 'Απ' ἐδῶ ἀπορρέει καὶ ἡ ἀναγκαιότητα ἔξαγωγῆς διδαγμάτων ἀπὸ τὴν Ἰστορία.

Ἐξάλλου, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ μεγάλου γερμανοῦ φιλόσοφου Χέγκελ, ἡ Ἰστορία διδάσκει μόνο ἐκεῖνο ποὺ δὲ διδάσκει τίποτα σὲ κανένα. Σὲ σημαντικὸ βαθμὸ ἡ διατύπωση αὐτὴ είναι σωστή, ἀν καὶ συζητήσιμη. Ἐξυπακούεται (μπορεῖ κανεὶς νὰ διαφωνήσει), ότι ἡ Ἰστορία δὲ διδάσκει τίποτα σὲ ἐκεῖνον ποὺ δὲ θέλει νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ τὴν πείρα της. Καὶ δημος ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος είναι πολὺ πιὸ σύνθετη, ἀπ' ὅ,τι μπορεῖ νὰ φανεῖ ἀπὸ πρώτη ματιά. Τὸ ζήτημα είναι ότι οἱ Ἰστορικὲς τύχες κάθε λαοῦ σὲ λίγο - πολὺ δημοιες γεωγραφικὲς καὶ δημογραφικὲς συνθῆκες, καθὼς καὶ σὲ δημοιο ἐπίπεδο οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικοπολιτικῆς ἀνάπτυξης καθορίζεται τόσο ἀπὸ τὴν κοινωνικοῦστορικὴ ἐμπειρία, τὴν ἔκταση τῶν πληροφοριῶν καὶ τὴν ἡθικὴ τῆς ἐργασίας, ποὺ μεταδίδονται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς γενετικὲς ιδιομορφίες, τὶς συνήθειες καὶ τὸν ἔθνικὸ χαρακτήρα τοῦ λαοῦ ποὺ τὶς κληρονομεῖ. Αὐτὸ ποὺ κληρονομείται είναι μόνιμο καὶ σταθερό, ἐνῶ αὐτὸ ποὺ ἀποκτιέται καὶ μεταδίδεται είναι εὐμετάβλητο καὶ ἀσταθές. Τὸ τελευταῖο μπορεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ νὰ χαθεῖ ἢ ἀκόμα καὶ να ἔχασθει.

Είναι περιττὸ νὰ θυμίσουμε ότι κατὰ τὴν περίοδο τοῦ μακροχρόνιου διθωμανικοῦ ζυγοῦ τὸ ἐλληνικὸ ἔθνος ἔχασε, στὴν οὖσία, σὲ σημαντικὸ βαθμό, τὴν μακραίωντη Ἰστορικὴ του ἐμπειρία. Ἐν πάσῃ περιπτώσει στοὺς εὑρεῖς κύκλους τοῦ λαοῦ πολλὰ ἀπ' αὐτὴ τὴν ἐμπειρία ἔχουν ἔχασθει. Μὲ ἄλλα λόγια, ἔνα ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ὑπῆρξε ἡ πνευματικὴ-ἰστορικὴ γενοκτονία ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἐλάττωση τοῦ ἐπιπέδου Ἰστορικῆς σκέψης τοῦ ἐλληνικοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἡθικῆς (τῆς κουλτούρας) τῆς ἐργασίας σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἀναπτυγμένες χώρες. Οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς γενοκτονίας, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴ γενοκτονία μὲ τὴν κυριολεκτικὴ σημασία, ποὺ διέπραξαν οἱ τούρκοι σωβινιστὲς ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ιδίως τῶν Ἑλληνοποντίων, ἐκδηλώνονται καὶ μέχρι σήμερα. Ἡ τύχη τό φερε οἱ τελευταῖοι νὰ είναι ἀναγκασμένοι νὰ ἀλλάζουν κατὰ περιόδους τὸν τόπο διαμονῆς, περνώντας ἀπὸ ἔνα ἀλλοεθνὲς περιβάλλον σὲ ἄλλο. Σὰν ἀπο-



τέλεσμα ἀρχισαν νὰ ύφίστανται ἀφομοίωση, στὴν ὥποια ἀντιστέκονται ἑκατοντάδες χρόνια.

Πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε δτὶ στὴν ἐποχὴ τῆς μεταβιομηχανικῆς κοινωνίας, ποὺ ἀποκαλεῖται ἐπίσης πληροφοριακή, οἱ ἀφομοιωτικὲς διεργασίες ἔντείνονται, ἃς ποῦμε, ἐκουσίως. Αὐτὴ τὴν ἴδιομορφή διεργασία μποροῦμε νὰ τὴν ὀνομάσουμε ἑκούσια γενοκτονία.

Αὐτὴ ἡ μορφὴ γενοκτονίας, ποὺ στερεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος ἕνα μέρος τῆς ἐλίτ του, δηλαδὴ τοὺς δραστήριους καὶ ταλαντούχους ἀνθρώπους, δὲν εἶναι, κατὰ τὴν ἀποψή μου, λιγότερο ἐπικίνδυνη ἀπὸ τὴ γενοκτονία ποὺ διαπράχθηκε στὴν Ὁθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Πρόκειται γιὰ δρισμένες κοινωνικὲς καὶ γενετικὲς διεργασίες ποὺ ἀπειλοῦν μὲ σταδιακὴ χειροτέρευση τοῦ γονιαδικοῦ ἀποθέματος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ τὴν ἔξασθένηση τῶν καλύτερων ἴδιοτήτων του.

Ὄταν λέμε γονιδιακὸ ἀπόθεμα, ἐννοοῦμε ἑκεῖνο τὸ σύνθετο γενετικὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχει ἔνας δοσμένος λαὸς καὶ τὸ ὅποιο, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀντιλήψεις, εἶναι ὁ κυριότερος ἔθνικὸς πλοῦτος. Θὰ προσθέσω δτὶ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι μόνο ἐπιστημονικό, ἀλλὰ καὶ φιλοσοφικό, ἡθικό, ἀκόμα καὶ πολιτικό. Ἀπ' ἐδῶ ἀπορρέει καὶ ἡ ἔντονη συζήτηση γύρω ἀπ' αὐτὸ τὸ πρόβλημα. Πρόκειται γιὰ τὸ ἔξῆς: ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἴδιοσυγκρασία, ὁ τρόπος σκέψης καὶ συμπεριφορᾶς του δὲν καθορίζονται μόνο ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον καὶ τὴ διαπαιδαγώγηση, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς γενετικὲς προδιαθέσεις καὶ τὶς κληρονομικὲς κλίσεις. Κοντολογῆς, ὁ ἀνθρωπος ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς γέννησής του δὲν εἶναι *tabula rasa*, δηλαδὴ ἀγραφος πίνακας, δπως νόμιζαν οἱ θεμελιωτὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ.

Φρονῶ δτὶ ἡ διαφωτιστικὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν ἀνθρωπο εἶναι τὸ ἴδιο μονόπλευρη, δπως καὶ ἡ βιολογικίστικη, διότι ὁ ἀνθρωπος ἔχει τὴν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς. Αὐτὸ σημαίνει δτὶ ἡ μοίρα τοῦ ἀνθρώπου δὲν προκαθορίζεται οὔτε ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον καὶ τὴ διαπαιδαγώγηση, οὔτε ἀπὸ τὶς κληρονομικὲς προδιαθέσεις του. Ἔξαλλον, ἡ μοίρα μὲ τὴν ἐννοια τῶν περιστάσεων, ἀνεξάρτητων ἀπὸ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει πάντα. Οἱ ἀνθρωποι δὲν ἐπιλέγουν τοὺς γονεῖς τους, τὸ ἔθνος καὶ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον, στὸ ὅποιο γεννήθηκαν. Ἐμᾶς λοιπὸν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ζήτημα, ἂν ὑπάρχει ὑπὸ διάφορες ίσες συνθήκες γενετικὸς προκαθορισμὸς γιὰ τὴ μὰ ἡ τὴν ἄλλη μορφὴ δραστηριότητας. Ἐὰν πρόκειται γιὰ συνηθισμένους ἀνθρώπους, ἀνάμεσα στοὺς ὅποιους ὑπάρχουν ἀτομα ἵκανα, ἀκόμα καὶ ταλαντούχα, τότε δὲν μπορεῖ καν νὰ γίνει λόγος γιὰ κάποια μοιραῖα σύμπτωση. Μόνο σὲ πάρα πολὺ σπάνιες περιπτώσεις μποροῦμε (μὲ δρισμένες διμως ἐπιφυλάξεις) νὰ μιλᾶμε γιὰ γενετικὸ προκαθορισμό. Ἐτοι, οἱ μουσικὲς ἵκανότητες, ποὺ ἐκδηλώθηκαν στὸν Μότσαρτ σὲ ἡλικία 4 ἑτῶν, δὲν τοῦ ἀφησαν περιθώριο ἐπιλογῆς. Αὐτό, διμως, ἐπαναλαμβάνουμε, εἶναι μὰ ἔξαιρετικὴ περίπτωση καὶ, μάλιστα, σ' ἑκεῖνες τὶς ἰστορικὲς συνθήκες καὶ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον δπου γεννήθηκε. Δυνητικὰ ὁ Ναπολέων γεννήθηκε ὡς ἔνας μεγάλος στρατηλάτης. Στὴν πραγματικότητα διμως ἔγινε μεγάλος στρατηλάτης σὰν ἀποτέλεσμα τῆς ἰστορικῆς κατάστασης ποὺ εἶχε διαμορφωθεῖ μετὰ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1789. Μὲ βάση ἀνάλογα παραδείγματα ἔξαγεται συχνὰ τὸ συμπέρασμα δτὶ ἀποφασιστικὸ ρόλο στὶς τύχες τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν παιζούν μόνοι οἱ ἐξωτερικοὶ κοινωνικοπολιτικοὶ παράγοντες, λησμονώντας δτὶ οἱ τελευταῖοι δὲν ὑπάρχουν παρὰ τὴ θέληση καὶ τὴ δραστηριότητα τῶν ἴδιων τῶν ἀνθρώπων καὶ λαῶν. Αὐτὸ σημαίνει δτὶ ὁ Ναπολέων ὑπὸ ἄλλες συνθήκες, δηλαδὴ ἀν δὲ γινόταν ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, μποροῦσε νὰ γίνει ἔνας ἐπιφανῆς στρατηγός, ὑπηρετῶντας, ἃς ποῦμε, στὸ ωσσικὸ στρατὸ. Ἐπομένως, ἡ ἐλευθερία ἐπιλογῆς ὑπάρχει πάντα σὲ μεγαλύτερο ἡ μικρότερο βαθμὸ καὶ θὰ ἡταν εὐχῆς ἔργο, ἡ ἐλευθερία ἐπιλογῆς κάθε ἀνθρώπου νὰ συμπίπτει μ' ἑκείνη τὴ μορφὴ δημιουργικῆς δραστηριότητας πρὸς τὴν ὥποια ἔχει τὴ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ φύση του κλίση. Ἀπ' ἐδῶ ἀπορρέει ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς ἐπαγγελματικῆς κλίσης τῶν παιδιῶν, ἡ ὑπαρξη ἔξειδικευμένων σχολῶν, γιὰ παράδειγμα, μὲ κατεύθυνση τὰ



μαθηματικά, δπως ύπηρχαν στήν πρώην Σοβιετική "Ενωση. 'Απ' έδω ξεκινάει και τὸ πρόγραμμα «ἀνάπτυξης ταλέντων» που ἐφαρμόζεται σὲ πολλές πολιτεῖες τῆς Βόρειας Αμερικῆς. Τὰ τέστ, ποὺ γίνονται σ' αὐτές τὶς πολιτεῖες, ἐπιτρέπουν ηδη ἀπὸ τὰ μικρὰ χρόνια νὰ βρεθοῦν τὰ ἀτομα μὲ ύψηλοὺς ἔμφυτους δεῖκτες και νὰ τοὺς δοθεῖ ἡ ἀνάλογη ἐκπαίδευση.

Τὴν ίστορία δημιουργοῦν βασικὰ λίγοι ἀνθρωποι, τὸ γενετικὸ δυναμικὸ τῶν ὅποιων τοὺς ἐπιτρέπει νὰ γίνουν μέλη τῆς πιὸ δραστήριας και ἵκανῆς μερίδας τῆς κοινωνίας. Αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ ἀτομα ἀποτελοῦν τὴν ἐλίτ τῆς κοινωνίας, μιὰ ἴδιομορφη λαϊκὴ ἀριστοκρατία, στὴν ὅποια δὲν ἀνήκουν μόνο διανοούμενοι, ἐπιστήμονες και παράγοντες τῆς Τέχνης, ἀλλὰ και ἐπιχειρηματίες και πολιτικοί, ἐργάτες και ἀγρότες, ἐκεῖνοι ποὺ κυρίως καθορίζουν τὴν ἀνθηση τῆς κοινωνίας, δημιουργοῦν δχι μόνο τὴ δική τους εἰκόνα, ἀλλὰ και τοῦ λαοῦ. Κάθε λαός εἶναι ύπερήφανος γιὰ τὰ ταλέντα, τοὺς ἥρωες και τὴν ἐλίτ του. 'Ο λαός, ποὺ δὲν ἔχει ἐλίτ, εἶναι καταδικασμένος νὰ φυτοζωεῖ.

Δὲν ύπάρχει κᾶν ἀνάγκη νὰ γίνουν εἰδικὲς κοινωνιολογικὲς ἔρευνες γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τὸ ἀνησυχητικὸ γεγονός δτι ἡ πλειοψηφία τῶν οίκογενειῶν (σύμφωνα μὲ τοὺς ύπολογισμούς μου, περίπου τὸ 65%) τῶν Έλληνοπόντιων ἐπιστημόνων και παραγόντων τοῦ πολιτισμοῦ ἀποτελοῦνται ἀπὸ μεικτοὺς γάμους στὴν πρώην ΕΣΣΔ. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ μαντέψει κανεὶς τὴν προοπτικὴ τῆς γενιᾶς ἀπ' αὐτοὺς τοὺς γάμους ποὺ δὲ ζεῖ σὲ Ἑλληνικὸ περιβάλλον. Μὲ σπάνιες ἔξαιρέσεις αὐτὴ ἡ γενιὰ ἀφομοιώνεται ἀπὸ τὸ ἀλλοεθνὲς περιβάλλον. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ γονιδιακὸ ἀπόθεμα τῶν Έλληνοποντίων, ποὺ καθορίζει τὸν ἐκλεκτὸ τρόπο σκέψης και κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, χάνεται, ἡ σωστότερα, μεταδίδεται σὲ ἄλλα ἔθνη. 'Ετσι μειώνεται τὸ ποιοτικὸ ἐπίπεδο τοῦ γονιδιακοῦ ἀποθέματος τῶν Έλλήνων. Καθ' δσον γνωρίζω, ἀνάλογη μείωση παρατηρεῖται και στὴν Ἰδια τὴν Ελλάδα, ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ ἵκανοι και ταλαντοῦχοι ἀνθρωποι φεύγουν σὲ ἄλλες χώρες γιὰ μόνιμη διαμονή. 'Έχουμε ηδη ἀναφέρει τὶ κίνδυνο ἐγκυμονεῖ γιὰ τὸ δεδομένο ἔθνος ἡ μείωση τοῦ ἐπιπέδου τοῦ γονιδιακοῦ ἀποθέματος. Θὰ προσθέσουμε δτι τὸ γονιδιακὸ ἀπόθεμα ζημιώνεται ἐπίσης ἀπὸ τὴν ἀπότομη μείωση τῆς γεννητικότητας.

Θὰ ηθελα νὰ γίνω σωστὰ κατανοητός. Δὲν εἶμαι καθόλου ἐναντίον τῶν μεικτῶν γάμων. Κάτι περισσότερο, φρονῶ δτι ἔνα δρισμένο ποσοστὸ μεικτῶν γάμων ἐπηρεάζει εὔνοϊκὰ τὴν ύγεια τῶν ἔθνων. 'Εμένα μὲ ἀνησυχεῖ τὸ γεγονός τῆς ἀφομοίωσης («έκούσια γενοκτονία») πολλῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς ἐλίτ ἀπὸ τὸ ἀλλοεθνὲς περιβάλλον και ἡ ἀπειλὴ τῆς σταδιακῆς μετατροπῆς τῶν Έλλήνων σὲ περιθωριακὸ λαό. Νομίζω δτι ἐπιβάλλεται νὰ ληφθοῦν μέτρα γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῆς διαμορφωθείσας τάσης, καθὼς και νὰ γίνει ἡ ἐπεξεργασία ἐνὸς προγράμματος προοπτικῆς, ὥστε τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος νὰ καταλάβει στὴν οικογένεια τῶν λαῶν μιὰ θέση, ἀντάξια τῆς ἐνδοξῆς ίστορίας του. Εἶμαι βαθειά πεπεισμένος δτι ἔνα ἀπὸ τὰ κύρια μέτρα εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴ διαμορφούμενη κατάσταση, νὰ παραδεχθοῦμε τὴ σοβαρότητά της και νὰ κατανοήσουμε τὴν ἀνάγκη τῆς μελέτης τῶν προβλημάτων ποὺ ἀπορρέουν ἀπ' αὐτὴ. Κοντολογῆς, πρῶτο μέτρο εἶναι τὸ γνῶθι σ' αὐτόν. Μετὰ τὴ συνειδητοποίηση τῆς πρόκλησης τῆς ίστορίας πρέπει, κατὰ τὴ γνώμη μου, νὰ περάσουμε ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις και τὶς δυνατότητές μας, στὴν ἐφαρμογὴ ἐνὸς συγκεκριμένου συνόλου πρακτικῶν μέτρων ποὺ θὰ ἀποβλέπουν στὴ διατήρηση και τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους και τοῦ πολιτισμοῦ του.

Σὲ τούτη τὴ διάλεξη δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ πολλὰ πρακτικὰ μέτρα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ θέμα μου. 'Η ἐπεξεργασία αὐτῶν τῶν μέτρων εἶναι ἀντικείμενο ξεχωριστῆς διάλεξης. Θὰ ἀναφέρω μόνο ἐκεῖνα τὰ μέτρα ποὺ νομίζω δτι εἶναι κατεπείγοντα τόσο στὴ μητρόπολη, δσο και στὴν Ἑλληνικὴ διασπορά. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῶν ταλέντων ἀνάμεσα στοὺς μαθητές. "Οπως σημειώσαμε ηδη, ύπαρχουν διαφόρων εἰδῶν δοκιμασίες γιὰ νὰ διαπιστωθοῦν οἱ παραδοσιακοὶ διαγωνισμοὶ και οἱ Όλυμπιαδες σὲ διάφορα σχολικὰ μαθήματα, εἴτε πρόκειται γιὰ τὰ μαθηματικὰ η τὴ βιολογία, τὴν ίστορία η



τὴ φυσική. Πρέπει ἐπίσης νὰ διοργανωθεῖ ἔκθεση καλλιτεχνικῆς δημιουργίας τῶν μαθητῶν καὶ τῆς νεολαίας.

Δὲν εἶναι μυστικὸ δι τοὺς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες, δπως καὶ οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοι τους, εἶναι φιλόδοξος λαός. Θὰ ἡταν ἐπιθυμητὸ νὰ ἀξιοποιηθεῖ αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα γιὰ τὴν παρότρυνση (ἰδιαίτερα μέσω τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης) τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία, γιὰ τὸ ἀνέβασμα τοῦ κύρους τῆς μόρφωσης, τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.

Πιθανόν, νὰ παραβιάζω ἀνοιχτὲς πόρτες, δηλαδὴ στὴ μητρόπολη καὶ τὴν Κύπρο ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ προτείνω. Κι ἀν ὅμως δὲν ὑπάρχει, τότε, κατὰ τὴ γνώμη μου, ὥριμασε ἡ ἀνάγκη νὰ δημιουργηθοῦν στὴν Ἑλλάδα ἔξειδικευμένα γυμνάσια καὶ λύκεια, δηλαδὴ ἐκπαιδευτικὰ ἴδρυματα, στὰ ὅποια θὰ μαθαίνουν ἵκανοι νέοι καὶ νέες καὶ στὰ ὅποια βασικὸ εἶναι τὸ ἕνα ἡ τὸ ἄλλο μάθημα, γιὰ παράδειγμα, τὰ μαθηματικά. Εἶναι γνωστὸ δι τοὺς μερικὰ τμήματα τῶν μαθηματικῶν οἱ σοβιετικοὶ ἐπιστήμονες κατεῖχαν κυρίαρχη θέση στὸν κόσμο χάρη ἀκριβῶς σ' αὐτὲς τὶς ἔξειδικευμένες μαθηματικὲς σχολές, στὶς ὅποιες δὲ θεωροῦσαν ἐπιτιμητικὸ γιὰ τὸν ἑαυτό τους νὰ διδάσκουν καθηγητὲς τῶν AEI καὶ ἀκαδημαϊκοί.

Εἶναι γνωστὸ δι τοὺς σήμερα στὶς Δημοκρατίες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἐνωσης συντελεῖται διαρροὴ διανοητικῶν δυνάμεων («διαφυγὴ μυαλῶν») σὲ διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες μου, δρισμένοι ἐπιστήμονες Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὴ Ρωσία, τὴ Γεωργία καὶ τὴν Οὐκρανία ἐπίσης σκοπεύουν νὰ πάνε ἡ ἔχουν πάει ἡδη γιὰ δουλειὰ σὲ ἄλλες χῶρες. Ἐπομένως, δφείλουμε νὰ κατανοήσουμε δι τοὺς ἐπερχόμενοι 21ο αἰώνα ἀποφασιστικὸ ρόλο στὸ ἐπίπεδο ἀνάπτυξης τῶν λαῶν καὶ τῶν κρατῶν θὰ παίξει περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε ὁ βαθμὸς πληροφόρησης, εἰδικότερα ὁ βαθμὸς κατάκτησης τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας, ὁ ὑψηλὸς ἐπαγγελματισμὸς σὲ ὅποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας καὶ ἡ ἡθικὴ τῆς ἐργασίας, δηλαδὴ ἡ στάση ἀπέναντι στὴν ἐργασία, ἡ ἐπιμέλεια καὶ ἡ κατανόηση τοῦ ἀπλοῦ γεγονότος δι τοὺς ἐργάτες εἶναι πηγὴ ὅλου τοῦ πλούτου, ὑλικοῦ καὶ πνευματικοῦ.

Εἶμαι βαθειὰ πεπεισμένος δι τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας τῶν Γερμανῶν (δχι μόνο στὴ Γερμανία, ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὰ δοιά της) σὲ διάφορους τομεῖς δραστηριότητας βρίσκεται στὴν ἀκρίβεια καὶ τὴν ἀφοσίωση, δηλαδὴ στὴν ἐπίγνωση τοῦ καθήκοντος, τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὸ ζῆλο στὴν ἐργασία. Ἐχει διαπιστωθεῖ δι τὸ ὁ Γερμανός ἐργάτης δουλεύει κατὰ μέσον δρο 1.651 ὡρες τὸ χρόνο, ὁ Γάλλος 1.755, ὁ Ἀμερικανός 1.904 καὶ ὁ Ιάπωνας 2.201 ὡρες. Συνάγεται δι τοὺς Ἀμερικανοί, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τοὺς Ιάπωνες, ἐργάζονται πολύ, ἐνῷ οἱ εὐημεροῦντες Γερμανοί ἐργάζονται πιὸ ἔκοντα. Συνεπῶς, ὁ καπιταλισμός (ψευδώνυμο τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς) ἔχει διάφορες δψεις: μορφωμένος, κοινωνικὰ γεμάτος φροντίδα καὶ ἐργαζόμενος. Υποθέτουμε δι τὸ ὑπάρχει ἐπίσης καὶ καπιταλισμὸς ἄγριος, ἀδιάφορος καὶ τεμπέλικος.

Μοῦ εἶναι δύσκολο νὰ πῶ τι εἶδους καπιταλισμὸς ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα. Διαμόρφωσα δμως τὴν ἐντύπωση (πολὺ πιθανόν, λανθασμένη) δι τὸ Ἑλληνικὸς καπιταλισμὸς εἶναι πολὺ ἰδιόμορφος: συνδυάζει τὴ σοσιαλιστικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἐργασία καὶ τὴν καπιταλιστικὴ δίψα γιὰ κέρδος. Μὲ ἄλλα λόγια, κάθε ἀνθρώπος, ἐπιχειρηματίας ἡ ἐργάτης, θέλει νὰ δουλεύει λίγο καὶ νὰ κερδίζει πολλά. Ὁμως, τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα γιὰ δλα τὰ στρώματα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας (ἐννοεῖται, κατὰ τὴν ἀποψή μου) εἶναι, ἀν μποροῦμε νὰ ἐκφρασθοῦμε κάτ' αὐτὸ τὸν τρόπο, ἡ συνεπῆς ἀσυνέπεια στὶς ὑποχρεώσεις. Ὁχι μόνο ἐμένα, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἑλληνες διαφόρων κοινωνικῶν στρωμάτων, μᾶς κατέπληξε ἡ ἀσυνέπεια, ἡ ἀδιαφορία, κάτι περισσότερο, ἡ ἀνεύθυνη στάση ἀπέναντι στὸ λόγο ποὺ δίνουν, ἀς ποῦμε, νὰ κάνουν κάτι στὴν καθορισμένη προθεσμία. Ἀπ' ἐδῶ ἀπορρέει καὶ ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στοὺς Ἑλληνες, ἰδιαίτερα σ' αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦν στὴ μητρόπολη. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἔνα:



ξεως διου οι "Ελληνες δὲν ἀποβάλουν τὴν ἀσυνέπεια, πού, δπως φαίνεται, ἀπέκτησαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, δὲν μποροῦμε νὰ περιμένουμε νὰ βγεῖ ή 'Ελλάδα ἀπὸ τὴ δευτερεύουσα θέση στὴν Εὐρώπη.

Δὲ μπορῶ νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὴν ἐντύπωση διι στὴν 'Ελλάδα οἱ ἀνθρωποι λένε πολλὰ και λίγα κάνουν. "Οπως και στὰ ἀρχαῖα χρόνια, ἐκτιμᾶται ἐδῶ ή δύναμη τοῦ λόγου. Αὐτὸ εἶναι καλό, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ σταματάει κανεὶς μόνο στὰ λόγια, δφείλει νὰ περάσει στὰ ἔργα. Μοῦ φαίνεται ἐνίοτε πώς οι "Ελληνες τῆς μητρόπολης, ταυτίζοντας λόγο και ἔργο, δχι μόνο ὑποκαθιστοῦν τὸ ἔργο μὲ τὸ λόγο, ἀλλὰ «πάσχουν» ἐπίσης ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς μυθομαγικῆς σκέψης. Ή ούσια αὐτοῦ τοῦ τρόπου σκέψης συνίσταται στὸν ἀπλὸ τύπο: τὸ δονομασμένο ὑπάρχει και τὸ μὴ δονομασμένο δὲν ὑπάρχει. "Ετοι, ἐὰν ἔχουν συζητήσει κάτι, σημαίνει διι ἔχουν ηδη κάτι κάνει στὴν πραγματικότητα. Κάτι περισσότερο, ἐὰν ποῦμε διι δλα εἶναι καλά, τότε πράγματι δλοι θὰ νιώθουν καλύτερα.

Μὲ τούτη τὴν ἀνακοίνωση δὲν είχα σκοπὸ νὰ θίξω προβλήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἐν λόγω θέμα. Σκοπός μου εἶναι νὰ θυμίσω τὴν πρόκληση τῆς 'Ιστορίας στὸ κατώφλι τοῦ 21ου αιώνα. Κατὰ τὴν ἀποψή μου, γιὰ νὰ δοθεῖ ἐπάξια ἀπάντηση σ' αὐτὴ τὴν πρόκληση, χρειάζεται ή 'Ιδεα, ή 'Εθνική 'Ιδεα, ποὺ θὰ ἐνώσει ἡθικὰ δλο τὸν ἐλληνικὸ λαὸ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν προγραμματικῶν στόχων και καθηκόντων, τόσο τῶν ἀμεσων, δσο και τοῦ ἀπώτερου μέλλοντος. Οἱ σύγχρονοι "Ελληνες δὲν ἔχουν ἀνάγκη νὰ ἀνακαλύψουν ή νὰ ἐπινοήσουν μιὰ τέτοια ίδεα. Αὐτὴ ὑπάρχει στὰ αἰσθήματα, τὰ βιώματα και τὰ δνειδά τους. Τέτοια ίδεα, φρονῶ, εἶναι ή ίδεα τῆς 'Εθνικοπολιτισμικῆς 'Αναγέννησης τῶν 'Ελλήνων. Μποροῦμε νὰ τὴν δονομάσουμε ὥπλως «'Ελληνικὴ ίδεα», δπως, γιὰ παράδειγμα, «'Αμερικανικὸ δνειδο». "Ωστόσο, δὲν ἀρκεῖ νὰ διακυρωθεῖ αὐτὴ ή 'Ιδεα. Πρέπει νὰ δραγανωθεῖ ένα Κίνημα γιὰ τὴν 'Εθνικοπολιτισμική 'Αναγέννηση. 'Επομένως, τὸ διπλὸ κάλεσμα, σύνθημα: «Γνῶθι σ' αὐτὸν στὸ δνομα τῆς 'Εθνικοπολιτισμικῆς 'Αναγέννησης».

Θ. Χ. ΚΕΣΣΙΔΗΣ
(Αθῆναι)

