

κά, τῆς λογοτεχνικῆς ίδιαίτερα, εἰδικὰ θέματα δπως: ἐνταξη τῆς μετάφρασης στὴ γλωσσολογία, θεώρησή της ώς λογοτεχνικοῦ ἐγχειρόματος, ἐπιστημονικὴ προσέγγιση τῆς μετάφρασης, συζήτηση τῶν ἀντιτιθέμενων ἀκραίων θέσεων, νίοθέτηση τῆς μέσης θέσης, τὸ πρόβλημα τῆς διαφορετικῆς κοινοαντίληψης τῆς μετάφρασης ἵερῶν κειμένων κ.ἄ. τίθενται καὶ συντίθενται μὲ ἑστιακὸ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴ δυνατότητα τῆς μετάφρασης ποὺ διερευνᾶται πολυεπίπεδα (πολυσημία τῆς λέξης, ίδιαιτερότητα τῆς ἔκφρασης, ἐνδεχόμενη μὴ συμβατικότητα ψυχικοῦ κόσμου τοῦ ποιητῆ καὶ κόσμου τοῦ μεταφραστῆ, χρόνος τῆς ποίησης καὶ χρόνος τῆς μετάφρασης, χωρικὸς στόχος - ἐκπληκτικὸ τὸ παράδειγμα γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ «κατεφίλησε» τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου. Ἡ μετάφραση εἶναι γιὰ τὸν Β. Βιτσαέη «ἐγχειρόμα τόσο κατασκευῆς δσο καὶ δημιουργίας» «μείγμα ἐπιστήμης καὶ τέχνης». Τὸ πιστεύω τοῦ συγγραφέα δτι «τὸ γεγονός δτι εἶναι ἀνέφικτη ἡ τέλεια μετάφραση «τῆς ποίησης» δὲν εἶναι λόγος νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν» συμφωνεῖ μὲ τὰ λεγόμενά του γιὰ τὴν ίδια τὴν ποίηση. Λειτουργώντας κυκλικὰ δπως δ φιλοσοφικὸς λόγος δπου εἶναι πάντα δυνατὴ μία νέα στοχαστικὴ ἀφετηρία δ συγγραφέας ἀνοίγει στὴ συνέχεια νέες προοπτικὲς προκειμένου ν' ἀντιμετωπίσει θέματα δπως: τὸ πρωτότυπο, περιπτώσεις (μὲ ἀναφορὰ στὰ ίδιόλεκτα, στὴν πλοκὴ τῶν λέξεων, στὴν ἐλλειπτικὴ ποίηση, τὴν αὐτομετάφραση) καὶ τοὺς τρόπους τῆς μετάφρασης (αἴτημα πιστότητας, verbatim μετάφραση, μετάφραση σὲ πεζὸ λόγο).

Ἡ ἐμφαση καὶ στὸ κεφάλαιο αὐτὸ δίνεται στὴν προσέγγιση τοῦ πρὸς μετάφραση ποιημάτος μὲ στόχῳ «τὴ μετάγγιση μίας αἰσθητικῆς ἐμπειρίας καὶ αὐτὸ δ συγγραφέας στοιχειοθετεῖ ἐννοιολογικὰ μὲ τὰ κατηγορήματα τῆς εὐθύνης καὶ τοῦ σεβασμοῦ μὲ σύνδρομη τὴν παράμετρο τῆς ἐλευθερίας.

Ο Β. Βιτσαέης προσεγγίζει τὴν ποίηση μὲ τὸν τρόπο ποὺ δ Πλάτων ἐννοοῦσε δταν ἀναφερόταν στὸ «σώζειν τὰ φαινόμενα». Λογοδοσία καὶ χρεοδοσία γιὰ τὴν ποίηση - τὴ σύνθετη λειτουργία τοῦ πνεύματος ποὺ σύνδρομό της, δπως καὶ τῆς τέχνης γενικά, εἶναι ἡ ἐλευθερία - τὸ βιβλίο αὐτὸ πραγματώνει τελικά, παραλλαγμένη δμως, τὴ φράση τῆς προμετωπίδας του: « "Ολα μποροῦν νὰ ἔξηγηθοῦν», ἀρκεῖ δ ἐρευνητής νὰ εἶναι ίκανὸς νὰ στήσει, δπως ἔκανε δ Β. Βιτσαέης, ἕνα ποιητικὸ Συμπόσιο δπου συνδαιτημόνες, ποιητὲς καὶ θεωρητικοὶ τῆς ποίησης νὰ ἐνορχηστρώνουν τὶς φωνές τους ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἐνός ποιητῆ, αἰσθητικοῦ καὶ φιλόσοφου.

“Αννα Κελεσίδου

Τερέζα ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΛΑ: *Προβολές στὸν Ἀριστοτέλη*, Θεσσαλονίκη, Ἐκδ. Ζῆτρος, 1998, 364 σελ.

Μὲ τὸ ἔργο τῆς αὐτὸ ἡ Καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφίας καὶ Ἀντεπιστέλλον Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Τ. Πεντζοπούλου Βαλαλᾶ τοποθετεῖται ἀποφασιστικά ὑπὲρ τῆς μεταφυσικῆς ώς οὐσίας τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Πράγματι, ἡ προβληματικὴ τῶν περισσοτέρων κειμένων τοῦ βιβλίου ἐπικεντρώνεται ἡ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ μεταφυσική, ἡ δποία, μέσω τῆς ἡθικῆς προσεγγίζει καὶ τὴν πολιτικὴ σκέψη τοῦ Α., δπως θὰ φανεῖ ἀπὸ τὴν παρουσίαση ποὺ ἀκολουθεῖ.

Βασικὴ θέση τῆς σ. εἶναι δτι οἱ δροὶ «φιλοσοφία» καὶ «μεταφυσική» δὲν διακρίνονται ώς πρὸς τὴν οὐσία τους. Ἡ μεταφυσικὴ δὲν εἶναι κλάδος τῆς φιλοσοφίας δπως πολλοὶ τείνουν νὰ θεωροῦν. Ἐάν ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν φιλοσοφία ἡ μεταφυσικὴ διάσταση τότε χάνεται καὶ ἡ ἐνότητα τῆς φιλοσοφίας καὶ καταχερματίζεται σὲ ἐπὶ μέρους θεματικές. Μεταφυσικὴ εἶναι οἱ Στοχασμοὶ τοῦ Καρτεσίου, ἡ Ἡθικὴ τοῦ Σπινόζα, ἡ Λογικὴ τοῦ Χέγκελ. Προλεγόμενα γιὰ μιὰ μελλοντικὴ μεταφυσική... γράφει ὁ Κάντ. Θεμελιώνοντας στὰ Μετά τὰ Φυσικά τὴν πρώτη φιλοσοφία ώς θεώρηση τοῦ δντος ώς δντος ὁ Α. σφραγίζει τὴν



ίστορία και τὸ πεπρωμένο τῆς φιλοσοφίας. Ἡ φιλοσοφία ἔρχεται πρώτη και ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη εἶναι δευτέρα ἐπιστήμη. Ἡ φιλοσοφικὴ θεώρηση εἶναι μετα-φυσική.

Δὲν νοεῖται δῆμως ἔρευνα περὶ τὴν πρώτη οὐσία χωρὶς τὸν δόπλισμὸν ποὺ προσφέρει ἡ γνώση τῶν ἀξιωμάτων. Οἱ «ἀπαίδευτοι» στὰ Ἀναλυτικά, τονίζει ἡ σ. παραθέτοντας τὸ ἀριστοτελικὸν κείμενο ἀπὸ τὸ βιβλίο Γ, δὲν μποροῦν νὰ γνωρίσουν τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων. Ὁποιος θέλει νὰ γνωρίσει τὰ πράγματα πρέπει νὰ γνωρίζει και τὶς ἀρχές τῶν πραγμάτων. Μεταφυσικὴ και Λογικὴ εἶναι ἀδιάρροητα συνδεδεμένες. Γι' αὐτό, παρατηρεῖ ἡ σ., εἶναι καιρός νὰ ἴδοῦμε και πάλι τὴν γνήσια σημασία τῆς λέξης «μεταφυσική» ποὺ ἔχει δεχθεῖ τὶς ιστορικές ἐπιθέσεις ποὺ δλοι γνωρίζουμε. Ἡ λέξη «μεταφυσική» δὲν δηλώνει οὔτε μυστικιστικές τάσεις οὔτε ἐκστασικές καταστάσεις οὔτε ἀποκρυφισμό. Ἀπὸ τὸν Πρόλογο ἡδη ἡ σ. παρουσιάζει τὴν θέση της. Ἡ μεταφυσική, γράφει, φωτίζεται ἀπὸ τὸν λόγο. Καὶ δ λόγος, τὸ ὑψηλότερο ἐπίτευγμα τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας οὔτε διαμελίζεται, οὔτε περιέρχεται σὲ δεύτερη μοίρα, δπως μερικοὶ θέλουν νὰ διακηρύξουν. Ὁ λόγος εἶναι ἡ οὐσία τῆς μεταφυσικῆς δηλαδὴ τῆς φιλοσοφίας. Αὐτὴ ὑπάρχει μέσα ἀπὸ τὸν λόγο, χάρη στὸν λόγο και κατὰ τὸν λόγο. Τὴν δύναμη τοῦ λόγου διδάσκει δ. Α., δηλαδὴ τὴν δύναμη τοῦ νοῦ. Καὶ σ' αυτὴ τὴν δύναμη ποὺ κάνει τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀγγίζει τὸ «τιμιώτατον γένος» και νὰ γίνεται ἡ μεταφυσικὴ ἡ «τιμιωτάτη τῶν ἐπιστημῶν» καταφάσκουν οἱ Προβολές στὸν Ἀριστοτέλη.

Ἄν παραθέσαμε δλόκληρο τὸ χωρίο ἀπὸ τὸν Πρόλογο εἶναι γιατὶ ἐδῶ δίδεται ἡ ὀπτικὴ γωνία ἀπὸ τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ πλησιάσουμε τὸ βιβλίο. Μᾶς δίδεται δῆμως τατόχρονα και ἡ ἐσωτερικὴ του διάρθρωση. Εἰσαγωγικὰ παρακολουθοῦμε τὴν περιπέτεια τῆς ὀνομασίας «μετὰ τὰ φυσικά» μέσα ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀλλὰ και τὶς ἔρευνες τῶν συγχρόνων ἀριστοτελιστῶν. Ἀκολουθεῖ ἡ κατάδειξη τῶν βασικῶν προύποθέσεων γιὰ τὴν προσέγγιση στὰ Μετά τὰ Φυσικά, δηλαδὴ ἡ παρουσίαση - ἀνάλυση τῶν θεμελιωδῶν ἐννοιῶν τῆς ἀριστοτελικῆς ὄντολογίας και ἡ ἀριστοτελικὴ κριτικὴ στὴν θεωρία τῶν ἰδεῶν τοῦ Πλάτωνος.

Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀντικειμένου τῶν Μετά τὰ Φυσικά, και ἡ ἐρμηνεία τοῦ ἀντικειμένου, στὶς πολύτροπες προσεγγίσεις του ἀναπτύσσεται μέσα ἀπὸ τὸ ἀκανθῶδες ἐρώτημα: πῶς πρέπει νὰ ἐρμηνευθεῖ ἡ ἀριστοτελικὴ διατύπωση δν ἥ δν;

Ποιά εἶναι ἡ σχέση «πρώτης φιλοσοφίας» και θεολογικῆς ἐπιστήμης; Ποιό εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῆς «πρώτης φιλοσοφίας»; Εἶναι τὸ γενικὸ και τὸ πιὸ ἀφηρημένο, ἥ εἶναι ἡ πρώτη ἀκίνητη οὐσία; Τί εἶναι τελικὰ ἡ ἀριστοτελικὴ μεταφυσική: καθολικὴ ἐπιστήμη ἥ θεολογία; Εἶναι τὰ οὐσιώδη ἐρωτήματα ποὺ ἀπασχόλησαν και ἀπασχολοῦν ἔως και σήμερα τοὺς ἔρευνητές (Natorp, Zeller, Jaeger, v. Arnim, Ph. Merlan, A. Mansion, Ross, Guthrie, Dürring, Aubenque). Εἶναι τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀπαιτοῦν προσεκτική, ἐπίπονη μελέτη τοῦ ἀριστοτελικοῦ κειμένου. Ἀπαιτεῖται δῆμως και ἔξισου καλὴ κατανόηση τῶν προτεινομένων ἐρμηνειῶν.

Τὸ ἐρώτημα και οἱ ἐρμηνεῖς του δόηγοῦν στὴν διερεύνηση τῆς πρώτης ἀκίνητης οὐσίας, στὴν «θεολογία», δπως λέγεται τοῦ Ἀριστοτέλη και στὰ βασανιστικά ἐρωτήματα ποὺ συνοδεύουν τὴν μελέτη της στοὺς χριστιανικοὺς χρόνους. Ἀν δ θεός εἶναι actus purus ἔχει ἀραγε τὴν γνώση τοῦ κόσμου; Εἶναι κινητικὸ αἴτιο· εἶναι ἀραγε και ποιητικό;

Στὰ Μετά τὰ Φυσικά γεννιοῦνται δλοι αὐτοὶ οἱ προβληματισμοί. Αὐτὸ δηλώνει πάνω ἀπὸ δλα τὸν «ἀπορητικό» χαρακτῆρα τῶν πραγματειῶν. Τὶς ἀπορίες τὶς θέτει δ. Ἀριστοτέλης στὸ βιβλίο Β. Δίδει ἀπάντηση σ' δλη τὴν διερεύνηση ποὺ ἀκολουθεῖ. Γιατὶ τὸ ἀντικείμενο τῶν Μετά τὰ Φυσικά εἶναι ἡ «ζητουμένη ἐπιστήμη». Ἐστιν ἐπιστήμη τις... Σ' αὐτὸ τὸ ἀρόιστο «τις» ποὺ ἐγγράφονται στὸ πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς φιλοσοφίας πρέπει νὰ δοθεῖ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ἐχουμε τὴν ἀπάντηση; Τὴν ἔχουμε στὸν χῶρο τοῦ δντος ώς δντος, δὲν τὴν ἔχουμε δῆμως στὸν χῶρο τοῦ Εἶναι, θὰ πεῖ δ. Heidegger, δταν φωτίζει τὴν μεταφυσική στὴν δντο-θεο-λογική της δομὴ και θέτει στὸ ἐπίκεντρο τοῦ στοχασμοῦ του τὴν δντολογικὴ διαφορά. Τὴν σχέση τῆς ἀριστοτελικῆς δντολογίας μὲ τὴν θεμελιώδη δντολογία τοῦ Heidegger μελετᾶ δ. σ. στὸ ἀντίστοιχο κεφάλαιο, συνεχίζοντας τὴν διερεύνηση τοῦ ἐρωτήματος «τί τὸ δν», και ἀναζητώντας στὸ ἀριστοτελικὸ κείμενο τὴν



παρουσία τῆς ὄντολογικῆς διαφορᾶς ή ὅποια δμως - καίτοι διαφαίνεται - δὲν θεματοποιεῖται.

“Οπως ἡ γνώση τοῦ πραγματικοῦ δὲν νοεῖται χωρὶς τὴν λογική, ἔτοι καὶ ἡ ἀριστοτελικὴ ἡθικὴ ἀντλεῖ τὶς προϋποθέσεις τῆς στὶς θεμελιώδεις μεταφυσικὲς συλλήψεις τοῦ Ἀριστοτέλη. Αὐτὸ ἀφήνει νὰ φανεῖ καθαρὰ ἡ σ., ἀναλύοντας χαρακτηριστικὲς προτάσεις ποὺ στηρίζουν τὴν ἡθικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη, ὡς ὄντολογικὲς προϋποθέσεις, δπως: πολλαχῶς γάρ λέγεται καὶ ἴσαχῶς τῷ δντι τὸ ἀγαθόν. Ἀρχὴ γάρ τὸ δτι. Λόγου δ' ἀρχὴ οὐ λόγος ἀλλά τι κρεῖττον.

Ἡ πολιτικὴ σκέψη τοῦ Ἀριστοτέλη θεμελιώνεται στὸν ἡθικὸ στοχασμό. Τὰ δύο τελευταῖα κεφάλαια, «Ο πολιτικὸς ἀνδρας στὸν Ἀριστοτέλη» καὶ «Ἡ δημοκρατία καὶ ἡ εὐθύνη τῶν πολιτικῶν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη», προσδίδουν ἀκριβῶς τὴν ἡθικὴ διάσταση. Ἡ εἰκόνα τοῦ πολιτικοῦ ἀνδρός, ποὺ ἀντιδιαστέλλεται ἀπὸ τοὺς «πολιτικοὺς» ἀναζητεῖται μέσα στὰ Πολιτικά καὶ σκιαγραφεῖται στὸ πλαίσιο τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος. Στὸ ίδιο πλαίσιο ἐγγράφεται καὶ ἡ εὐθύνη τῶν πολιτικῶν, ἡ δμωα, γιὰ τὴν σ., εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν εὐθύνη τῶν πολιτῶν ἐφόσον τὸ ἔργο τῶν πρώτων εἶναι τὸ «παιδεύεσθαι πρὸς τὴν πολιτείαν».

Ἡ παρουσίαση τῆς ἀνθρώπινης πλευρᾶς τοῦ Σταγειρίτη (ζωὴ, ἔργο, διαθήκη, ἀνεκδοτικὲς μαρτυρίες) γίνεται στὸ Ἐπίμετρο ποὺ κλείνει τὴν δλη ἔρευνα.

Οἱ Προβολές στὸν Ἀριστοτέλη προσφέρουν στὸν ἀναγνώστη καὶ στὸν μελετητὴ τὴν δυνατότητα νὰ εἰσχωρήσει συστηματικὰ καὶ μεθοδικὰ στὴν καρδιὰ τῆς ἀριστοτελικῆς μεταφυσικῆς. Πολλοὶ μελετητὲς σήμερα στρέφονται στὴν Φυσικὴ ἢ στὴν Λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη. Οἱ σύγχρονοι ἐπιστημολόγοι ἔχει ἐπικεντρώνουν τὸ ἐνδιαφέρον. Τὰ Μετὰ τὰ Φυσικά δὲν τὰ πλησιάζει κανεὶς εύκολα. Καὶ δταν τὰ πλησιάσει ὁ κίνδυνος νὰ χαθεῖ στὶς πολλὲς καὶ ἀντικρουόμενες ἔρμηνες εἶναι μεγάλος. Γιὰ νὰ μὴν χαθεῖ ἀπαιτοῦνται πολλὰ πράγματα. Καὶ αὐτὰ τὰ προσφέρει ἡ σ.: ‘Υπομονὴ στὴν διερεύνηση, ἀργὴ ἀνάγνωση τῶν κειμένων, συνθετικὴ ἵκανότητα στὴν ἀνάπτυξη τῶν προβληματισμῶν. Ἀπαιτεῖται ἀκόμη νὰ δαμάζεται μιὰ ἀνεξάντλητη βιβλιογραφία, νὰ γίνεται ὁρθὴ ἐπιλογὴ ὥστε νὰ διακρίνεται τὸ οὐδιῶδες ἀπὸ τὸ ἐπουσιῶδες. Πάνω ἀπ' δλα δμωα ἀπαιτεῖται ἡ προσωπικὴ δέσμευση, δταν ἡ φιλοσοφία συλλαμβάνεται στὴν ὑψηλότερῃ τῆς ἔκφραση, τὴν μεταφυσική.

Γιὰ τὸ βιβλίο τῆς αὐτὸ λέγει ἡ Ἰδια ἡ καθηγήτρια, Τερέζα Πεντζοπούλου Βαλαλᾶ, δτι ἀπευθύνεται σε δλους. Εἶναι ἀλήθεια δτι χάρη στὸ γλαφυρό, ζωντανὸ ὑφος, χάρη στὴν σαφήνεια τοῦ λόγου - χάρισμα τῆς σ.-, μπορεῖ νὰ γίνει κατανοητὸ σὲ πολλούς, δσον ἀφορᾶ τουλάχιστο σὲ γενικὰ θέματα τῆς μεταφυσικῆς, γιὰ μερικὰ ἀπὸ τὰ δποῖα μάλιστα ὑπάρχει τεράστια σύγχυση, δπως εἶναι γιὰ παράδειγμα, τὸ ζήτημα τῆς σχέσης μεταφυσικῆς καὶ ὄντολογίας ἡ μεταφυσικῆς καὶ ἐπιστήμης. Ἀκόμη μὲ τὸν τρόπο ποὺ παρουσιάζει τὰ μεταφυσικά, ἀλλὰ καὶ ἀλλα προβλήματα ἡθικοῦ ἡ πολιτικοῦ περιεχομένου, ἀφυπνίζει, σὲ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, τὴν λανθάνουσα φιλοσοφικὴ - μεταφυσικὴ μας συνείδηση. Δὲν θὰ πρέπει δμωα νὰ μείνουμε σ' αὐτὴν μόνο τὴν πλευρὰ τοῦ ἔργου τῆς καὶ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὸ γεγονός δτι οἱ Προβολές στὸν Ἀριστοτέλη εἶναι καρπὸς βαθιᾶς οἰκειώσεως τῆς σ. μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία. Καὶ ως μονογραφία, μὲ ἐπίκεντρο οὐσιασικὰ τὴν ἀριστοτελικὴ μεταφυσική, τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι οὐσιασικὴ συμβολὴ στὸν Ἑλληνικὴ καὶ διεθνὴ βιβλιογραφία. Προσεκτικὰ ἰδωμένο, γραμμένο με τρόπο μεθοδικὸ καὶ συστηματικό, κινούμενο δὲ σὲ αὐτηρὰ χαραγμένους δξονες - τοὺς Ἱδιους ποὺ καθορίζουν τὴν μεταφυσικὴ προβληματικὴ - κατορθώνει νὰ φέρει στὸ προσκήνιο τὰ μεγάλα μεταφυσικὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχόλησαν καὶ ἔξακολουθοῦν νὰ ἀπασχολοῦν τοὺς φιλοσόφους δλων τῶν ἐποχῶν, ἐπιχειρώντας τὴν διατύπωση ἀπαντήσεων-λύσεων, οἱ δποῖες δὲν ἀφήνουν ἀδιάφορο ἀλλὰ προκαλοῦν τὸν μελετητή. Ἡ προσήλωση τῆς σ. στὴν ἀντικειμενικότητα καὶ ἡ ἀγάπη τῆς γιὰ τὴν μεταφυσικὴ τὴν δημητρίου συχνὰ σὲ τολμηρὲς διατυπώσεις πού, συνήθως στὶς ἐπιστημονικὲς μελέτες αὐτοῦ τοῦ ἐπιπέδου, ἔχουν τὴν μορφὴ ἀορίστων ὑπαινιγμῶν. Παίρνει θέση στὸ πρόβλημα τοῦ ἀντικειμένου τῶν Μετὰ τὰ Φυσικά, τῆς σχέσης θεολογίας καὶ μεταφυσικῆς, τῆς εὐθύνης τῶν πολιτικῶν στὸ πλαίσιο τῆς ἀριστοτε-



λικής πολιτικής σκέψης.

Θὰ τολμήσουμε λοιπόν καὶ ἡμεῖς νὰ ποῦμε τοῦτο: ύποδεχόμαστε μὲ χαρὰ τὸ ἐπιστημονικά τεκμηριωμένο αὐτὸ βιβλίο τῆς ἑλληνίδος φιλοσόφου.

A. APABANTINOY - ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΗ

