

θας δηλώνει, και μᾶλλον είναι, ένας ένθουσιαδης έραστής τῆς διδασκαλίας τῶν «κατηγοριῶν» τοῦ Ἀριστοτέλους. Ἐτσι, ένω δό Φώτιος χρησιμοποίησε τὴν ἀριστοτελική κατηγορία τῆς ιδέας γιὰ θεολογικοὺς σκοπούς, δό Ἀρέθας τὴν ἐνσωμάτωσε σ' ένα Πλωτινικό πλαίσιο. Πρόκειται γιὰ μὰ εἰδικὴ περίπτωση ὑπομνηματιστή, ποὺ συμπληρώνει ένα κενὸ μεταξὺ δύο περιόδων τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Βυζαντίου. Ἡ ἐνασχόλησή του μὲ τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ γράμματα τοῦ ἐπέβαλε ένα βασικό μέλημα, τὴν ἀναβίωσή τους κατὰ τρόπο, ποὺ νὰ μὴ ἐπαπειλοῦν τὰ χριστιανικὰ δόγματα.

Ο N. Moutafakis, Cleveland, Ohio («Psellos' Platonism and Aspects of its Implications») υποστηρίζει δτὶ δό μεγάλος Βυζαντινός σοφὸς τοῦ 11ου αἰ., σὲ ἀντίθεση πρὸς τοὺς Πατέρες καὶ ἄλλους Βυζαντινοὺς ὡς τὴν ἐποχὴ του, ιδίως δσους ἀνήκαν σὲ μοναστικοὺς κύκλους, είναι δό πρῶτος ποὺ διάκειται εὐμενῶς ἀπέναντι στὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Πλωτῖνο. Πρόκειται ὡστόσο γιὰ ένα ἐκλεκτικὸ φιλόσοφο, ποὺ ἀν καὶ ἀντλεῖ π.χ. ἀπὸ τὸν Στωικισμὸ τὴν θέση δτὶ δὲν ὑπάρχει τίποτε ἀναίτιο στὸν κόσμο, θεωρεῖ ὡστόσο τὸν δημιουργὸ τοῦ κόσμου «κείμενον ὑπὲρ λόγον». Πρωτότυπη είναι ἡ θέση τοῦ εἰσηγητῆ, δτὶ τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν προτύπωση τῶν ἰδεῶν τοῦ Φραγκίσκου Βάκωνα.

Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ H.J. Blumenthal, Liverpool («Sophonias' Commentary on the *De anima* of Aristotle») ἐπιχειρεῖ μία διασάφηση τῆς μεθόδου, ποὺ ἀκολούθησε δό Σοφονίας ὡς ἔρμηνετῆς τοῦ Περὶ ψυχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους. Ἀξιοσημείωτη είναι ἡ προσπάθεια τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Σχολιαστῆ, λέγει δό Blumenthal, νὰ συμφιλιώσει Πλατωνισμὸ καὶ Ἀριστοτελισμὸ ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποκλίνουσες Νεοπλατωνικὲς ἔρμηνεις τοῦ Περὶ ψυχῆς δσον ἀφορᾶ τὴν προβληματικὴ σχέση τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα καὶ τὸν βαθμὸ ἀνεξαρτησίας τῆς ἀπὸ αὐτό.

Τέλος ἀπὸ τὶς δημοσιευόμενες στὸν τόμο ἀνακοινώσεις μεγάλο βαθμὸ πρωτοτυπίας ἔχει τὸ κείμενο τοῦ Λ.Γ. Μπενάκη («Nikephoros Choumnos [1250-1327] gegen Plotin über die Seele»), ποὺ ἀναλύει τὴν ἀνέκδοτη συγγραφὴ τοῦ Νικηφόρου Χούμνου Ἀντιθετικὸς πρὸς Πλωτῖνον περὶ ψυχῆς (δό ἴδιος ἔχει ἐκδώσει παλαιότερα καὶ ένα ἀλλο σημαντικὸ κείμενο τῆς Βυζαντινῆς Φιλοσοφίας, τὸ «δοκίμιο» τοῦ Χούμνου Περὶ τῆς ὥλης καὶ τῶν ἰδεῶν ἀντιθετικὸς πρὸς Πλάτωνα λόγος). Στὰ περὶ ψυχῆς φιλοσοφικὰ προβλήματα οἱ Βυζαντινοὶ ἔδειξαν ἔξαρχῆς μεγάλη εὐαισθησία καὶ είναι μαρτυρημένη ἡ ἴδιαίτερα καλὴ γνώση τῆς διδασκαλίας τῶν Νεοπλατωνικῶν, μὲ πολλὰ δάνεια ἀπὸ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ ἀπόρρηψη συγκεκριμένων θέσεών τους. Στὸ δοκίμιο του δό Χούμνος ἀπορρίπτει κυρίως τὴν προῦπαρξη καὶ τὴν μετενσωμάτωση τῶν ψυχῶν καὶ τὴν διδασκαλία τῆς γνώσης ὡς ἀνάμνησης ἀπὸ προηγούμενη ζωή. Ἡ συζήτηση καὶ ἀντίκρουση τῶν θέσεων αὐτῶν είναι συστηματικὴ καὶ καλὰ τεκμηριωμένη μὲ φανερὴ τὴν χρήση τῆς ἀριστοτελικῆς ψυχολογίας.

Ο τόμος κλείνει μὲ ἀναλυτικὰ Εύρετήρια: (α) ἀναφερομένων στὰ κείμενα τῶν ἀνακοινώσεων Χειρογράφων, (β) Ὀνομάτων Ἀρχαίων καὶ Μεσαιωνικῶν συγγραφέων, (γ) Συγχρόνων συγγραφέων καὶ ἐρευνητῶν. Είναι ἔξαιρετικὰ ἐπιμελημένος, μὲ τὴν σφραγίδα τῶν τεχνικῶν δυνατοτήτων τοῦ μεγάλου οἰκου Brepols, τῆς ἐπιστημονικῆς παράδοσης τῆς Σειρᾶς «Rencontres de Philosophie Médiévale» τῆς SIEPM καὶ τῆς γνωστῆς ἐμπειρίας τοῦ Ἐπιμελητῆ τῆς ἔκδοσης Λίνου Μπενάκη. Τὸ ἔξωφυλλο κοσμεῖ ἡ ἀπεικόνιση τῶν φιλοσόφων καὶ τῶν μαθητῶν τους «ἐπὶ τὸ ἔργον» (ἐποχὴ Κωνσταντίνου Ζ') ἀπὸ τὸ χειρόγραφο τῆς «Ιστορικῆς Συνόψεως» τοῦ Ιωάννου Σκυλίτου (κώδ. Μαδρίτης, 26-2, Vitr. 13ον αἰ.).

Πολυτίμη-Μαρία ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Πέτρου Ι. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ, *Ἡ Ἡθικὴ κατὰ τὸν Πέτρο Βράιλα - Ἀρμένη*, Ἀθήνα, Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν Ὡφελίμων Βιβλίων, 1996, σελ. 173.

Ο Πέτρος Βράιλας - Ἀρμένης, πολυσχιδῆς προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του, ἀφησε ἔνα σημαντικὸ φιλοσοφικὸ ἔργο τὸ ὅποιο είχε τὴν τύχη νὰ ἐκδοθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια στὸ Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum καὶ ὑπῆρξε ὡς τώρα ἀντικείμενο πολλα-



πλῶν προσεγγίσεων. Στὴν διδακτορική του διατριβὴ ὁ Πέτρος Ἰ. Φαραντάκης ἀσχολεῖται μὲ μία πτυχὴ τοῦ ἔργου τοῦ ἐπτανησίου φιλοσόφου ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη αὐτοτελῶς μελετηθεῖ, τὴν ἡθικὴν του· τὸ πρωτογενὲς ὑλικὸν τὸ ὅποιο χρησιμοποιεῖ εἰναι ἀρκετὰ εὐρὺ (σσ. 24-25) καὶ παρουσιάζει ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἰστορία τῆς νεοελληνικῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Θεωρία τῆς πράξεως ἢ Ἀγαθολογίας, σ' ὅλο σχεδὸν τὸ βραῖλιανὸν συγγραφικὸν ἔργο ὑπάρχει ἡθικὸς φιλοσοφικὸς προβληματισμός.

“Οπως εἰναι γνωστό, ὁ Πέτρος Βράιλας - Ἀριμένης δέχθηκε τὴν ἐπίδραση τοῦ γαλλικοῦ πνευματοκρατικοῦ ἐκλεκτισμοῦ κατὰ τὴν παραμονὴν του γιὰ σπουδὴς στὴν Γαλλία καὶ διατηρεῖ μίαν συμφιλιωτικὴ στάση μεταξύ ὀρθολογισμοῦ καὶ πνευματοκρατίας. Στὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου μᾶς παρέχεται ἡ παράλληλη εἰκόνα τῆς φιλοσοφίας στὴν Γαλλία καὶ στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν σπουδῶν τοῦ Βράιλα τόσο στὰ Ἐπτάνησα ὅσο καὶ στὸ Παρίσι. Ἐξάλλου πρόθεση τοῦ Πέτρου Φαραντάκη εἰναι ἐπίσης ἡ ἀνίχνευση τῶν πηγῶν (V. Cousin, Th. Jouffroy, A. Fouillée, Maine de Biran, J. Stuart Mill, κ.ἄ.) τῆς ἡθικῆς σκέψης τοῦ Βράιλα καὶ οἱ συσχετισμοὶ ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν μελέτη αὐτῆς.

Ἡ ἡθικὴ θεωρία τοῦ Βράιλα εἰναι κυρίως βουλησιοκρατικὴ καὶ βρίσκεται σύμφωνη μὲ ἀνάλογες θέσεις γάλλων διανοητῶν καὶ κυρίως τοῦ Maine de Biran. “Ομως τὸν Βράιλα ἀπασχόλησε ἐπίσης τὸ πρόβλημα τοῦ αὐτεξουσίου, ἡ ἴδιομορφία τοῦ ἡθικοῦ νόμου, ὁ προορισμὸς τοῦ ὄντος, ἡ λειτουργικότητα τῆς συνείδησης. “Οπως ἐπισημαίνει ὁ συγγραφέας τῆς διατριβῆς, ὁ Βράιλας χρησιμοποιεῖ καὶ στὰ θέματα ἡθικῆς τὴν ψυχολογικὴν μέθοδο καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν στὸ πλαίσιο τῆς ἡθικῆς του σκέψης δὲν παραλείπει νὰ ἀναλύσει ψυχικὲς λειτουργίες ὅπως τὴν συνείδηση, τὴν μνήμη, τὴν φαντασία καὶ τὴν σύζευξη. Στὸ πρώτο μέρος ἔξετάζεται ὁ νόμος τοῦ δέοντος καὶ οἱ θεωρητικὲς καὶ πρακτικὲς του πτυχές· προβάλλεται ἡ ἀλληλοεξάρτηση μεταξύ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ ἡ σχέση μεταξύ βούλησης καὶ πράξης θεωρεῖται ἀμφίδρομη σχέση. Ἡ ὀντολογικὴ θεμελίωση τῆς ἐλευθερίας εἰναι γιὰ τὸν Βράιλα δεδομένη καὶ ἀνάγεται στὴν ὑπεροχὴ τοῦ πνεύματος πάνω στὴν ὑλη. “Ομως ὑπογραμμίζει τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἐλευθερία ὑπάγεται στὸν ἡθικὸν νόμον χωρὶς νὰ διαβλέπει ἀντίφαση μεταξὺ τῆς ἡθικῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς θεϊκῆς γνώσης. Ἡ βραῖλιανὴ ἀντίληψη περὶ ψυχῆς ὡς πνευματικῆς ούσίας ποὺ ἐνυπάρχει στὸν ἀνθρώπο καὶ ἐπιβιώνει μετὰ τὸ βιολογικὸν θάνατο δὲν τὸν ἀποτρέπει ἀπὸ τὸ νὰ θεωρήσει ὅτι ἡ ψυχὴ παρουσιάζει δραστηριότητα, ἡ ὅποια ἐρμηνεύεται μὲ τὴν ἐνότητα καὶ ταυτότητα τῆς φύσης της. Στὸ δεύτερο κεφάλαιο («Οἱ διαστάσεις τῆς ἡθικῆς») μελετῶνται οἱ σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν φύση, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὅποιας προσπάθησε ὁ Βράιλας νὰ συνδέσει τὴν ἔννοια τῆς προόδου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, στὸν ὅποιο ἔξαλλον συμβάλλει καὶ ἡ θεμελίωση τοῦ χριστιανικοῦ ἴδανικου. Ὁ Βράιλας προσπάθησε νὰ δώσει τὶς οἰκονομικοινωνικὲς συνιστῶσες τῆς προόδου χωρὶς νὰ τὶς ἀποδεσμεύσει ἀπὸ τὸ ἡθικὸν τους ὑπόβαθρο.

Στὸ δεύτερο μέρος τῆς διατριβῆς μελετῶνται τὰ θεμέλια καὶ τὰ δρια τῆς βραῖλιανῆς ἡθικῆς. Στὸ τρίτο κεφάλαιο διερευνᾶται «Τὸ πρωτεῖο τῆς βούλησης» μὲ τὴν δυναμικὴν καὶ τὴν λειτουργικότητα τοῦ λόγου, τὶς σχέσεις συνείδησης καὶ βούλησης, ὅπου τονίζεται ἡ ἀνάγκη τῆς σωστῆς χρήσης τῆς συνείδησης καὶ ἡ συσχέτιση σύζευξης καὶ αὐτεξουσίου. Στὸ τέταρτο κεφάλαιο («Χριστιανισμὸς καὶ πνευματικὴ τελειοποίηση») ἐρευνῶνται ἡ χριστιανικὴ καταγωγὴ τῶν βραῖλιανῶν ἀντιλήψεων καὶ τὸ περιεχόμενο ποὺ ἀποδίδει στὴν πνευματικὴν πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ χριστιανοκεντρισμὸς τοῦ βραῖλιανοῦ στοχασμοῦ ἔγινε ἥδη ἐμφανῆς στὰ προηγούμενα κεφάλαια τοῦ βιβλίου, ὅταν ἀναγνωρίζει τὴν θεϊκὴν παντοδυναμία σ' ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ἀνθρώπινης ἡθικῆς. Γιὰ τὸν Βράιλα πρόοδος σημαίνει τελειοποίηση τοῦ πεπερασμένου ὄντος μέσω τῆς εὐσεβείας, τὸ ἐπιστέγασμα τῶν ἀρετῶν. Στὰ ἐπιλεγόμενα τῆς διατριβῆς ἔξαιρεται ἡ σημασία τῆς πράξης στὴ βραῖλιανὴ φιλοσοφία καθὼς καὶ ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς καὶ τὸ χριστιανικὸν δόγμα τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ. Ἡ διδακτορικὴ αὐτὴ ἐργασία, ἡ ὅποια προσδίδει ἴδιαίτερη διάσταση στὶς βραῖλιανὲς σπουδές, κλείνει μὲ περίληψη στὰ ἀγγλικά, συστηματικὴ βιβλιογραφία καὶ εὐρετήρια ὀνομάτων καὶ ἔννοιῶν.

Ρωξάνη Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΑΣ