

## ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ

Στήν προσπάθεια ένός νέου έπιστήμονα νὰ ἀναφερθεῖ στὸ ἔργο καταξιωμένου καὶ ἐπιφανοὺς ὁμότεχνοῦ του, τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ Εὐάγγελου Μουτσόπουλου, ἐλλοχεύουν πολλοὶ κίνδυνοι. Θὰ πρέπει νὰ ἴσορροπήσει ἀνάμεσα στήν περιγραφικὴ καὶ τὴν ἀξιολογικὴ λειτουργία τῆς γλώσσας, ἀνάμεσα στήν ὄντολογία καὶ τὴ δεοντολογία, γνωρίζοντας ἀπὸ πρὸ τοῦ γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν γνωρίζουν καλὰ τὸ ἔργο καὶ τὴν πολυσχιδὴ προσωπικότητα τοῦ κ. Μουτσόπουλου τὰ λόγια του θὰ τοὺς φανοῦν ἵσως ὑπερβολικὰ ἢ ἀπίστευτα, ἐνῶ γιὰ ἐκείνους ποὺ γνωρίζουν καλά τὸ ἔργο καὶ τὴν πολυσχιδὴ προσωπικότητα τοῦ κ. Μουτσόπουλο, ποὺ συγκροτοῦν, δπως λέει ὁ Wittgenstein τὸν πνευματικό του περίγυρο, τὴν οἰκογένειά του, θὰ φανεῖ ἐλλιτές καὶ μὲ ἀδυναμίες σὲ σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα. Μὲ συναίσθηση αὐτῆς τῆς διπλῆς ἀδυναμίας, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἔπεραστε, θὰ προσπάθησα στὴ συνέχεια νὰ παρουσιάσω τὸ ἔργο τοῦ κ. Μουτσόπουλου «Ἡ προσωκρατικὴ διανόησις, ἀπὸ τοῦ μύθου εἰς τὸν λόγον» ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς πρόσφατης μετάφρασῆς του στὰ Αἰγυπτιακά.

Τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο τοῦ κ. Μουτσόπουλου κατέχει ἔξεχουσα θέση στήν συγγραφικὴ παραγωγὴ του, ἡ ὅποια σημειωτέον ὑπερβαίνει τοὺς 50 τόμους, δχι μόνο γιατὶ εἶναι εὐληπτό καὶ καλὰ θεμελιωμένο πάνω στὴ σχετικὴ βιβλιογραφία, πρωτεύουσα καὶ δευτερεύουσα, ἀλλὰ γιατὶ ἀσχολεῖται μὲ προβλήματα ποὺ συνιστοῦν ἀνοικτὲς προκλήσεις γιὰ φιλοσοφικὸ στοχασμό. Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖται ἀπὸ εἰσαγωγὴ (σσ. 5-15), τρία κεφάλαια ἐκ τῶν δοπίων τὰ δύο πρῶτα: Ἡ μυθικὴ διανόησις (σσ. 17-24) καὶ Αἱ ἀνατολικαὶ ἀναζητήσεις (σσ. 24-29) εἶναι αὐτοτελῆ, ἐνῶ τὸ τρίτο Αἱ Ἑλληνικαὶ λύσεις (σσ. 30-75) ὑποδιαιρεῖται σὲ πέντε ἐπιμέρους ἐνότητες: Αἱ ἀπαρχαὶ (σσ. 30-39), Ὁ στοχασμὸς καὶ ἡ ἔρευνα (σσ. 39-46), Ἡ θεμελίωσις τῆς ὄντολογίας (σσ. 46-62), Ἡ ἐπιστήμη (σσ. 62-67), Ὁ λόγος κινδυνεύει (σσ. 68-75) καὶ τέλος βιβλιογραφικὸ πίνακα (σσ. 76-79).

Στήν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου του ὁ κ. Μουτσόπουλος ἐπιχειρεῖ νὰ προσδιορίσει τὸν δρό φιλοσοφία στὸ πλαίσιο τῆς προσωκρατικῆς διανόησις καὶ νὰ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸν παραπλήσιο δρό σοφία. Κατ’ αὐτὸν ὁ δρός σοφία πρέπει νὰ ἀποδίδεται μόνο στὸν Θεό, δοτις τὰ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησε, ἐνῶ ὁ δρός φιλοσοφία δὲν ταιριάζει στὸ Θεὸ δὲν ἀλλὰ στοὺς ἀνθρώπους οἱ δρόιοι μὲ τὶς ἀτελεῖς γνωστικὲς τους ἵκανότητες μόνον ώς ἐρασταὶ τῆς σοφίας μπορεῖ νὰ διακριθοῦν καὶ δχι ώς πραγματικοὶ σοφοί.

‘Υπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ φιλοσοφία ἀποσκοπεῖ στὴν ἔλλογη σύλληψη καὶ ἐρμηνεία δλων τῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ ἀνθρωπός εἴτε ἡ αἰτία τους προέρχεται ἀπὸ τὸν κόσμο εἴτε ἡ αἰτία τους προέρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό καὶ θεματολογικὰ διακρίνεται α. στὴν ὄντολογία καὶ τὴν γνωσιολογία, ποὺ διερευνοῦν τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ δῆντα, τὴν ἀξία τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀλήθειας, τὰ δρια τῶν γνωστικῶν μας ἵκανοτήτων κτλ. β. τὴν ἡθική, ποὺ διερευνᾶ τὸν ἡθικὸ διαβίωσης τῶν ἀνθρώπων, δην μπορεῖ δηλαδὴ νὰ ὑπάρξει κοινὸς κώδικας ἡθικῆς συμπεριφορᾶς ἡ μιὰ οἰκουμενικὴ μορφὴ ἡθικῆς ζωῆς δλων τῶν ἀνθρώπων καὶ γ. τὴν αἰσθητική, ποὺ διερευνᾶ τὴν ὅμορφια καὶ τὴν τέχνη, ἀφοῦ μέσα ἀπὸ αὐτὲς οἱ ἀνθρώποι εἴτε ώς δημιουργοί εἴτε ώς ἀκροατὲς καὶ θεατὲς ἀπολαμβάνουν τὴ ζωή τους καὶ τὴν κάνουν καλύτερη.



Ωστόσο, ή φιλοσοφική δραστηριότητα μπορεῖ νάθεωρηθεί ως άντιφατική γιατί ή φιλοδοξία τού φιλοσόφου νάπεριλάβει στά ένδιαφέροντά του και παράλληλα νάπερεθεί τότε πιστητό άποφαινόμενος γιά τότε είναι τελικά όκόσμος μας, προϊποθέτει τήν έξαντλητική γνώση δλων τῶν θεμάτων πού αφοροῦν τόν κόσμο μας γεγονός ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατο, ἀφού δο φιλομαθής και ἀνείναι ό φιλόσοφος δὲν μπορεῖ ἔνας ἀνθρωπος μόνος του νάπερακολουθήσει τήν συσσώρευση τῶν ἀνθρώπινων γνώσεων διά μέσου τῶν αἰώνων. 'Υπ' αὐτήν τήν ἔννοια ή ίσχυς τῶν φιλοσοφικῶν πορισμάτων δὲν μπορεῖ παρά νάπεραι σχετική και ἐνδεχομένη ἀφού μονίμως κάτι μᾶς διαφεύγει και είναι ἀδύνατον δο ίδιος ἀνθρωπος νάπεραι ταυτόχρονα και μαθηματικός και φυσικός και ίστορικός και καλλιτέχνης και δοτι ἄλλο φανταστοῦμε. Ωστόσο, δμως, θάηταν λάθος στό σημεῖο αὐτό νάπερασυρθοῦμε ἀπό τήν ἀδυναμία ἐπιτεύξεως τῆς πολυμεροῦς γνώσεως και νάπεραι δικαιώσουμε τό σκεπτικισμό ἀκυρώνοντας τή φιλοσοφία. Γιατί, δπως δρθά πισημαίνει δο κ. Μουτσόπουλος, μπορεῖ ή παντογνωσία νάπεραι μία εύκταία δο και ἀδύνατη γνωσιολογική κατάσταση γιά τὸν ἀνθρωπο, πού θέλει νάπεραι ἐλέγχει και νάπεραι κυριαρχήσει στό περιβάλλον του, δὲν είναι δμως ούτε ἀπαραίτητη ούτε ἀναγκαία γιά τό φιλοσοφικό στοχασμό. Ἀφού οι φιλόσοφοι δὲ μένουν σε δοτι ἔχει παγιωθεί ως πραγματικό και ίσχυει κατά γενική δμολογία ἄλλα ἀνατρέποντάς το ἐπιζητοῦν νάπερετάσουν ἄλλους πιθανούς τρόπους ὑπαρξής του. Γι' αὐτό δὲν πρέπει νάπεραι μᾶς ἔνειζει τό γεγονός δτι οι φιλόσοφοι προβληματίζονται γιά τό κάθε τί ἀκόμη και γιά δοσα θεωροῦνται αὐτονόητα και διερωτῶνται συνεχῶς ἔανει δυνατόν τὰ πράγματα, πού βλέπουμε νάπεραι ὑπάρχουν γύρω μας, νάπεραι διαφορετικά ἀπό δοτι είναι. Τό ἐρώτημα λοιπόν γιά τούς φιλοσόφους δὲν είναι τί ίσχυει στήν πραγματικότητα, ἄλλα τί θάμποροῦσε νάπερει, ἀν δηλαδή όκόσμος μας, ἀνεξάρτητα ἀπό τό πῶς μᾶς τὸν περιγράφουν οι ἐπιστῆμες, θάμποροῦσε νάπεραι διαφορετικά, ἀν θάμποροῦσαν οι ἀνθρωποι νάπεραι μὴν συμπεριφέρονται δπως συμπεριφέρονται, τὰ γεγονότα νάπεραι μὴν ἐκδηλώνονται, δπως ἐκδηλώνονται κτλ. 'Αν θελήσουμε νάπεραι δοῦμε ἀνάγλυφα μὲν ἔνα παράδειγμα τήν ίδιοτυπία τού φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ θάμποροῦσαμε νάπεραι ἀναλογιστοῦμε τήν περίπτωση τού Ζήνωνα τού Ἐλεάτη, δο ποιος ὑποστήριξε δτι δο λαγός δοσο γρήγορα κι ἀν τρέχει είναι λογικῶς ἀδύνατον νάπερεται διατρέχει τή χελώνα που προπορεύεται. Ἀφού, δπως λέει δο Ζήνων, δο λαγός γιά νάπεραι διατρέχει τή χελώνα πού τὸν χωρίζει ἀπό τή χελώνα θάμπορει προπηγουμένως νάπεράσει ἀπό τό μέσον της ἐν λόγῳ ἀπόστασης, νάπεραι δηλαδή κατά τό ήμισυ, δμως γιά νάπεράσει στό μέσον της ἐν λόγῳ ἀπόστασης θάμπορει προπηγουμένως νάπεράσει ἀπό μέσον τού ήμισεος τῆς ἀπόστασης και ούτω καθ' ἔξῆς μὲν ἀποτέλεσμα δο λαγός νάπεραι μένει καθηλωμένος στήν ἀφετηρία. 'Ο λόγος γι' αὐτό βρίσκεται, κατά τό Ζήνωνα, στό γεγονός δτι μεταξύ τού μυαλοῦ μας και τού φυσικοῦ κόσμου ὑφίσταται χάσμα ἀγεφύρωτο. 'Ετοι τίποτε δὲν μᾶς ἐμποδίζει νάπεραι διατρέχει δηδήποτε ἐκδηλώνεται μέσα στό φυσικό κόσμο ως ψευδαίσθηση ή ως πλάνη και νάπεραι διατρέχει δηδήποτε μᾶς ὑποβάλλει ή λογική. Μὲ ἄλλα λόγια δην ή κίνηση πού πιστεύουμε δτι ὑπάρχει στό φυσικό κόσμο δὲν μπορεῖ νάπεραι ἀποδειχθεί σύμφωνα μὲ τή λογική τίποτε δὲν μᾶς ἐμποδίζει νάπεραι ἀρνηθοῦμε δτι ὑπάρχει στήν πραγματικότητα, ἀφού είναι ἀδύνατον νάπεραι τόν χωρέσει δο νοῦς μας. Αὐτό βέβαια σε σχέση μὲ δοτι ίσχυει στήν πραγματικότητα είναι αὐθαίρετο. 'Ομως τούς φιλοσόφους δὲν τούς ἐνδιαφέρει δην προκαλοῦν τὸν κοινὸ νοῦ μὲ τούς ίσχυρισμούς τους ή δην παραλλάσσουν τήν πραγματικότητα ἀνατρέποντας την, ἄλλα δην οι ίσχυρισμοί τους εύσταθοῦν λογικά.

Γιά τούς φιλοσόφους τότε μπορεῖ νάπεραι ίσχυει είναι δηδήποτε είναι λογικῶς ἐφικτό και λογικῶς ἐφικτό είναι ἐκεῖνο πού δὲν ἀντιφάσκει μὲ τὸν ἔαυτό του και δηδήποτε δὲν είναι ἀντιφατικό μπορεῖ – κι δην τώρα δὲν ίσχυει – νάπερεται κάποτε στό μέλλον. Γι' αὐτό και είναι ἀνάγκη, δπως λέει δο Ράσσελ, προκειμένου κάποιος νάπεραι φιλόσοφος νάπεραι ἔθιστει στίς παραδοξολογίες.

Στό πρώτο κεφάλαιο τού βιβλίου του δο κ. Μουτσόπουλος ἐπιχειρεῖ νάπεραι διερευνήσει τή



σχέση τοῦ μύθου πρός τὸ λόγο. Κατ' αὐτὸν ἡ ἀποψὴ διτί ὁ κόσμος τῆς πρωτόγονης ἢ μυθικῆς διανόησης ἦταν προλογικός διτὶ δηλαδὴ ἀποτελοῦσε ἔνα ἀναγκαῖο προστάδιο γιὰ τὴ μετάβαση τοῦ πολιτισμοῦ στὴ λογικὴ νοοτροπία, δὲν εὔσταθεī ἀπόλυτα. Γιατὶ μεταξύ τῶν δύο νοοτροπιῶν μυθικῆς καὶ λογικῆς ὑφίσταται τέτοιο ἐννοιολογικὸ χάσμα καὶ εἶναι τόσο ἀσχετοὶ μεταξύ τους, ὥστε ἡ ὅποιαδήποτε σύγκρισή τους νὰ μὴν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει σὲ ἐπίπεδο γενετικὸ ἀλλὰ μόνο σὲ ἐπίπεδο μορφολογικὸ καὶ εἰδολογικό. Ἐτοι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ λόγου δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὴν ἐπιβίωση μυθικῶν μορφῶν, οἱ ὅποιες μάλιστα συναντῶνται μὲ ποικίλες μορφές τόσο σὲ κοινωνίες μὲ ὑψηλὴ πολιτιστικὴ ἀνάπτυξη δοσο καὶ στὸν ἀπλοῦκὸ κόσμο τῆς συνειδήσεως τῶν παιδιῶν, ἐνῶ ἡ ὑπαρξὴ τοῦ μύθου μπορεῖ καὶ συμβαδίζει μὲ τὴ μερικὴ ἀπομυθοποίησή του, ἀφοῦ ἀναλόγως μὲ τὴ μορφὴ του ὁ μύθος ἐπιτελεῖ λειτουργίες τόσο αἰτιολογικὲς δοσο καὶ ἐρμηνευτικές.

‘Υπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ διαφορὰ μεταξὺ μυθικῆς καὶ λογικῆς νοοτροπίας εἶναι ὅτι ἡ πρώτη ἀποθεώνει τοὺς λογικοὺς κανόνες (τὴν ἀρχὴν δηλαδὴ τῆς ἀντίφασης, τῆς ταυτότητας κτλ.) θεωρώντας ὅτι μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν διασφαλίζει τὴν ἀντικειμενικότητα τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς καὶ τὴν λογικὴν τους πειθῶ, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἀπευθύνεται στὴν πίστη καὶ στὸ θυμικὸ γι’ αὐτὸν δχι μόνο δὲν ἀποδίδει στὶς λογικές ἀρχές πρωτεύουσα σημασία ἀλλὰ καὶ δὲν διστάζει νὰ τὶς χρησιμοποιήσει διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ καθιερωμένα. ‘Ωστόσο θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸν ὅτι ὁ λόγος ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἀνθρώποι εἴτε σκέψηνται μυθικὰ εἴτε λογικὰ εἶναι κοινὸς καὶ ἀντλεῖται ἀπὸ τὴν κοινὴν τους φύσην γι’ αὐτὸν μπορεῖ πράγματι ὁ μύθος νὰ ὑπερβαίνει μὲ τὶς λειτουργίες του τὶς λογικές ἀρχές, νὰ θεωρεῖ π.χ. ἀπόντα πράγματα ὡς παρόντα ἢ νὰ ἀντιλαμβάνεται ἀνθρωπομορφικὰ τὴν φύσην ἀποδίδοντας μιλιὰ στὰ ἄψυχα, δῆμως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄ-λογος, νὰ διαστρέψει δηλαδὴ ἐντελῶς τὶς λογικές ἀρχές μὲ τὶς ὁποῖες συλλογιζόμαστε, ἀφοῦ τότε θὰ ἦταν ἀδύνατον οἱ ἀνθρώποι νὰ ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους.

‘Η μόνη λογική διάκριση πού, κατά τὸν κ. Μουτσόπουλο, μπορεῖ νὰ ύφεσταται γιὰ τὴ μιθικὴ νοοτροπία εἶναι ἡ διάκριση μεταξὺ πρώτων και δεύτερων αἰτίων. Τὰ δεύτερα αἴτια εἶναι τὰ φαινόμενα ποὺ παρατηροῦμε νὰ συμβαίνουν γύρω μας, ἐνῶ τὰ πρώτα αἴτια εἶναι τὰ πραγματικὰ αἴτια δὲλων τῶν γεγονότων ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε και τὰ διοῖα, μολονότι βρίσκονται χρυμμένα πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα, ὁ μῆθος μπορεῖ νὰ τὰ ἀποκαλύψει, ἀφοῦ μὲ τὸν μῆθο σημαίνονται δοα θὰ παρέμεναν διὰ τοῦ λόγου ἄδηλα.

Σὲ αὐτὸ τὸ ἐννοιολογικὸ πλαίσιο ή ἔξισωση τῆς παιδικῆς πρὸς τὴν μυθικὴ νοοτροπία κρίνεται ώς ἀνεπιτυχής. Γιατὶ μπορεῖ πράγματι τὸ παιδί και ὁ πρωτόγονος νὰ δημιουργοῦν μεταξύ τους, ἀφοῦ και οἱ δύο τους ἀγνοοῦν δρισμένα στοιχεῖα τοῦ λογικοῦ μας πολιτισμοῦ ή γνώση τῶν δποίων θὰ ἐπέτρεπε, στὸ παιδί μὲ βεβαιότητα στὸν ἀνθρώπο τοῦ μύθου ἢν τὸ ἐπιθυμοῦνται, νὰ ἔφευγονται ἀπὸ τὸν κλοιὸ τῆς μυθικῆς διανόησης, δημος κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ συγχέονται. Γιατὶ, ἐνῷ εἶναι γεγονός ὅτι τὸ παιδί ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ ἔναν ὀργασμὸ τῆς φαντασίας του (ποὺ ὑποστασιοποιεῖται μὲ τὴν ὀνειροπόληση ή τὴν ψευδολογία) και ἡ νοοτροπία του εἶναι καθαρὰ μυθοπλαστική, ὥστόσο οἱ μύθοι ποὺ δημιουργεῖ τὸ παιδί δὲν ἔχουν οὔτε τὴ μορφὴ οὔτε τὴ σημασία τῶν μύθων ποὺ δημιουργεῖ ὁ πρωτόγονος. Γι' αὐτὸ και οἱ παιδικοὶ μύθοι δὲν ἐπιβιώνουν στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου και συνήθως παρέρχονται μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας, ἐνῷ, ἀντίθετα, οἱ μύθοι τῶν πρωτόγονων ἔχουν διύποκειμενικὴ δομή, ἐκφράζουν τὶς ἀντιλήψεις τῆς κοινωνίας ποὺ τοὺς δημιουργησε και ἐπιβιώνουν στὸ χρόνο.

Στό δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του ό. κ. Μουτσόπουλος έπιχειρει να διερευνήσει τη σχέση της έλληνικής φιλοσοφίας πρὸς τὴν ἀνατολική, ἀναφερόμενος συγκεκριμένα στὰ χαρακτηριστικὰ τῶν πολιτισμῶν ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὴν Αἴγυπτο, στὴ Μεσοποταμία, στὸ Ἰράν, στὴν Ἰνδία καὶ στὴν Κίνα.

Κατ' αὐτὸν ἡ φιλοσοφικὴ διανόηση πολὺ πρὶν ἐμφανισθεῖ στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρξε διάχυτος στὴν Ἀνατολή. Ὁμως ἡ φιλοσοφία στὴν Ἑλλάδα ἀναπτύχθηκε, ἔξαιτίας τῶν συν-

θηρῶν ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, μὲ ἔναν ἰδιότυπο τρόπο διαφορετικὸν ἀπὸ ἔκεινον ποὺ ἀκολούθησε στὴν Ἀνατολή. Στὴν Ἑλλάδα ἡ φιλοσοφία ἔγινε γιὰ τὸν σκεπτόμενο ἄνθρωπο αὐτοσκοπός καὶ ἀπὸ νωρὶς ἀνεξαρτητοποιήθηκε ἀπὸ ἄλλες πνευματικὲς δραστηριότητες δπως ἡ θρησκεία ἡ τέχνη. Ἐνῶ στὴν Ἀνατολή ἡ φιλοσοφία τάχθηκε στὴν ὑπηρεσία τῆς πίστης διευκολύνοντας τὴν καλλιέργειά της. 'Υπ' αὐτὴν τὴν ἔννοια μποροῦμε νὰ ποῦμε δτὶ στὴν Ἀνατολή ἡ φιλοσοφικὴ ἀνησυχία ἐκφράστηκε περισσότερο ὡς ἔνα ὑπόστρωμα στοχασμοῦ παρὰ ὡς στοχασμὸς δργανωμένος γι' αὐτὸ καὶ ὁ χαρακτῆρας τῆς εἶναι ἐν τέλει ὠφελιμιστικός. Ἀφοῦ αὐτὴ δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν θεωρία, θεωρίας ἔνεκεν, δπως ἔλλεγε ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ ἀπλῶς νὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο νὰ καρπωθεῖ τὸ θρησκευτικὸ δόγμα. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἡ φιλοσοφία στὴν Ἀνατολή προσέβαλε ἔναν διπλὸ ρόλο: 'Απὸ τὴ μία συνδέθηκε μὲ τὴν μακαριότητα μὲ τὴν ὑπαρξιακὴ ἔννοια τοῦ δρου, ὡς τὸ ἀποτέλεσμα δηλαδὴ μᾶς ἀσκητικῆς πορείας τῆς δποίας ἡ ἴδια ἡ φιλοσοφία προδιαγράφει σὲ θεωρητικὸ ἐπίπεδο τὰ δικὰ δρόσημα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀναγορεύτηκε σὲ κανονιστικὴ ἐπιστήμη ἡ δποία μολονότι ὑποκαθιστᾶ τὴ λογικὴ ἐντούτοις εἶναι ἵκανη νὰ προσδιορίσει τύπους ἐκφορᾶς καὶ ἐλέγχου τῶν θρησκευτικῶν διανοημάτων.

Μπορεῖ λοιπὸν ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία νὰ μοιράζεται μὲ τὴν ἀνατολικὴ ὡς κοινὴ κοιτίδα τὸ μῆθο καὶ τὴν ἀρχαϊκὴ διανόηση, αὐτὴ δμως γρήγορα ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ αὐτὸν, ἔνῶ ἔκεινη γοητευμένη ἀπὸ τὶς μυθικές δομὲς διατήρησε γιὰ μακρὺ χρονικὸ διάστημα τὴν μυθικὴ τῆς χροιὰ τὴν δποία μάλιστα οὐδέποτε θέλησε νὰ ἀποβάλει ἐντελῶς.

'Ωστόσο θὰ ἡταν λάθος στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὴ συνύφανση τῆς ἀνατολικῆς φιλοσοφίας μὲ τὸ μῆθο καὶ νὰ θεωρήσουμε τὴν τελευταῖα αὐτὴ ὡς στατικὴ ἡ ἀπομνωμένη στὰ πλαίσια μᾶς στενῆς περιοχῆς. Γιατὶ τὰ μορφώματα τῆς ἀνατολικῆς ψυχῆς διαθραύσμος, διαμιχαϊσμός, διαβούδισμός, διαλαμισμός κ.ά. ἀπέκτησαν τέτοια δύναμη πνευματικὴ ποὺ γρήγορα ἐξαπλώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀνατολή στὴ δύση ἐπηρεάζοντας τὴν πορεία καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

'Η συμπεριήληψη τῶν ποικίλων ὅσο καὶ διαφορετικῶν ἐκφάνσεων τῆς ἀνατολικῆς φιλοσοφίας ὑπὸ κοινὴ διαπραγμάτευση εἶναι γιὰ τὸν κ. Μουσόπουλο νόμιμη γιατὶ, δπως ἀναφέρει στὸ τέλος του ἐν λόγῳ κεφαλαίου τοῦ βιβλίου του, «ἡ μεταφυσικὴ ἀνησυχία γιὰ τὴ μετὰ θάνατον ἐποχὴ ἡ δποία τόσο ἐντονα χαρακτηρίζει τὴν αἰγυπτιακὴ καὶ τὴν βαβυλωνιακὴ διανόηση δὲν μπόρεσε νὰ συστηματοποιηθεῖ καὶ νὰ προτείνει στὸν ἄνθρωπο τὴ λύτρωσή του ἀπὸ τὸ φόρο τῆς προσωπικῆς του ἐκμηδένησης μέσα ἀπὸ τὴν ταύτησή του πρὸς τὶς οὐράνιες ἡ ἐπίγειες μορφὲς τῆς κοσμικῆς ψυχῆς ποὺ ἔπερνοῦν τὸν ἀτομικὸ θάνατο παρὰ μόνο μέσα ἀπὸ τὴ συνάντησή της μὲ τὰ Ἱρανικὰ μυστήρια γιὰ νὰ φτάσει στὴ συνέχεια στὸ ἀπόγειό της μὲ τὸ ἴνδικο μυστικισμὸ καὶ τελικῶς νὰ λάβει μορφὴ συγκεκριμένη μὲ τὴν κινεζικὴ σοφία».

Στὸ τρίτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του ὁ κ. Μουτσόπουλος ἐπιχειρεῖ νὰ διερευνήσει τὶς ἀπαρχὲς τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Κατ' αὐτὸν ἡ ἑλληνικὴ διανόηση ἔχει δύο συνισταμένες τὴ διονυσιακὴ καὶ τὴν ἀπολλώνεια ἡ πρώτη διαφαίνεται στὴν τραγωδία καὶ ἔχει χαρακτῆρα θρησκευτικὸ καὶ μυστηριακό, ἔνῶ ἡ δεύτερη στὴ φιλοσοφία καὶ εἶναι λογοκρατική. 'Ωστόσο θὰ ἡταν λάθος στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ παρασυρθοῦμε ἀπὸ δσα λέει ὁ Νίτσε γιὰ τὴ γέννηση τῆς τραγωδίας καὶ τὴ σχέση της μὲ τὸ ἀπολλώνειο καὶ διονυσιακὸ στοιχεῖο τῆς ἑλληνικῆς διανόησης καὶ νὰ θεωρήσουμε δτὶ μεταξὺ τους ὑφίσταται χάσμα ἀγεφύρωτο. Γιατὶ, δπως δρθὰ ἐπισημαίνει ὁ κ. Μουτσόπουλος, ἡ πίστη καὶ ὁ λόγος, ὁ Διόνυσος καὶ ὁ Ἀπόλλων, ἐπηρεάζουν ἔξισου τὴν ἑλληνικὴ δημουργία καὶ εἶναι ἀδύνατον ὁ ἔνας νὰ ὑπάρξει χωρὶς τὸν ἄλλο. Οὐσιαστικὰ ἀντιτροσωπεύουν δύο ἀπόφεις τῆς ἴδιας πάντοτε νοοτροπίας, ἔνῶ ἡ μεταξὺ τους ὑφίσταμενη διαφορὰ συνίσταται στὸ γεγονός δτὶ ὁ δεύτερος λογοκρατεῖται περισσότερο ἀπὸ τὸν πρῶτο.

'Ἐπιπλέον, ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς διακρίνεται σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους σπουδαίους πολιτισμούς, ποὺ ἀναπτύχθηκαν σὲ ἄλλους χώρους, λόγω τῆς ἰδιότυπης σχέσης ποὺ ἐγκα-



θιστά μεταξύ φιλοσοφίας και μύθου. Γιατί, ένω στήν άρχη τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ ὁ μύθος ἦταν ύποταγμένος σὲ μαγικές και θρησκευτικές δοξασίες, βαθμαία ή ἐλληνική διανόηση κατόρθωσε νὰ τὸν ἀπελευθερώσει ἀπὸ τὸ βαρὺ του φροτίο και νὰ τὸν ἀναγάγει σὲ φορέα ὑψηλῶν φιλοσοφικῶν ίδεῶν προσδίδοντάς του μιὰ ἀρχετυπικὴ διάσταση. Ωστόσο αὐτὴ ἡ προσέγγιση τῆς φιλοσοφίας πρὸς τὸ μῆθο δὲν κράτησε πολὺ, ἀφοῦ μετὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνα, ποὺ ἀναδείχτηκε ἀριστοτέχνης στὸ εἶδος, ὁ μῆθος πισωγύρισε σὲ παλαιότερους τύπους τόσο κατὰ τὴ μορφὴ δοσο και κατὰ τὴ λειτουργικότητά του.

Γιὰ τὴν ἐλληνικὴ διανόηση ἡ σχέση τοῦ μύθου πρὸς τὸν λόγο ἔχει μιὰ ἀκόμη πτυχή. Συνδέθηκε μὲ τὴ διαπάλη τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ καινούργιο σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, τῆς προόδου πρὸς τὸν συντηρητισμὸ, ἀποκτώντας πολιτικὴ χροιά. Συγκεκριμένα οἱ ἐλληνικὲς πόλεις ἔξαιτίας τῶν πολιτικῶν και κοινωνικῶν συνθηκῶν ποὺ ἐπικρατοῦσαν σὲ αὐτὲς συνειδητοποίησαν τὴν ἀνάγκη νὰ προσανατολιστοῦν σὲ μία νέα ἡθικὴ, ἡ ὅποια θὰ ἦταν ἵκανη νὰ διασφαλίσει τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ και τὴν εὑρυθμη λειτουργία τοῦ πολιτεύματος καλύτερα ἀπὸ τὴ θρησκεία ἡ τὰ καθιερωμένα ἔθιμα. Ἐτοι ὁ μῆθος ἀναγκάζεται νὰ ὑποχωρήσει και νὰ δώσει τὴ θέση του στὸν πρακτικὸ φιλοσοφικὸ λόγο, ὁ ὅποιος εὐαγγελίζεται γιὰ τοὺς πολίτες μιὰ στέρεη βάση προκειμένου νὰ διευθετήσουν τὰ ἀντικρουόμενα συμφέροντά τους και νὰ δργανώσουν καλύτερα τὴν κοινὴ τους ζωὴ. Σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο ὁ ἀγῶνας τοῦ λόγου ἐνάντια στὸ μῆθο ἐκφράστηκε μέσα ἀπὸ τὴ σύγκρουση τῆς παραδοσιακῆς ἀριστοκρατίας, ποὺ κατεῖχε οἰκογενειακὰ δικαιώματα νομῆς τῆς ἔξουσίας, πρὸς τὴν ἀστικὴ τάξη, ποὺ εἶχε ἀποκτήσει οἰκονομικὴ δύναμη χωρίς, ώστόσο, ἀντίστοιχη πρόσβαση στὴν ἔξουσία. Ὁλα αὐτὰ ἐπέδρασαν στὴ φιλοσοφία και τὴν ἕκαναν νὰ ἀλλάξει προσανατολισμό. Ἀποσπᾶται ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου και στρέφει τὸ ἐνδιαφέρον τῆς στὸν ἀνθρώπο και τὴ μελέτη τῆς συμπεριφορᾶς του. Ἡ φιλοσοφία γίνεται γιὰ τὸν ἀνθρώπο αὐτοσκοπὸς και ταυτόχρονα κατορθώνει νὰ δριθετήσει τὸ χῶρο τῆς ἀπέναντι στὶς δμορες δραστηριότητες τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης και τῆς θεολογίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ φτάνουμε στὴν ἀκμὴ τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ, στὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα, ὅπου παρατηρεῖται μιὰ κορυφαία δοσο και σύντονη ἀνάπτυξη σὲ δλονις τοὺς τομεῖς τοῦ ἐπιστητοῦ στὴν τέχνη, στὴν ἐπιστήμη, στὴν πολιτική, στὴ φιλοσοφία. Σὲ αὐτὸ τὸ πολιτιστικὸ περιβάλλον ἡ καθαρὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἔρχεται νὰ συμπληρώσει ἀρμονικὰ τὸ ἔργο τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ προσφέροντάς του τὸ σταθερὸ ὑπόβαθρο προκειμένου νὰ ἀναπτύξει τὰ ἐπιχειρήματά του. Ἐτοι ἀναπτύσσονται δλοκληρωμένα φιλοσοφικὰ συστήματα μὲ κοσμολογικὲς, ἡθικὲς και αἰσθητικὲς θεωρίες ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ προσδιορίσουν τὶς ἀπότερες ἀρχές, ποὺ διέπουν τὰ φαινόμενα τοῦ κόσμου μας και νὰ προσφέρουν στὸν ἀνθρώπο ἐναλλακτικοὺς τρόπους βίου. Ἀκόμα, δμως, και ὑπ' αὐτὲς τὶς νέες συνθῆκες ἡ πάλη τοῦ μύθου πρὸς τὸ λόγο δὲν ἔχει κριθεῖ τελεσίδηπα. Γι' αὐτὸ και μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὴν ἐποχὴ αὐτὴ δύο τάσεις στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα μιὰ ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ παρελθόν, ἀπὸ μυθικές δηλαδὴ και μαγικές ἀντιλήψεις, και ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τοὺς πυθαγόρειους και μία ἄλλη ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν δρθὸ λόγο εἶναι ἀδέσμευτη και ἀποβλέπει στὴν ἔξαντλητικὴ γνώση τοῦ ἀντικειμένου της και ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τοὺς ἐπποκρατικούς. Γιὰ μιὰ στιγμὴ μάλιστα, ἔξαιτίας τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν ποὺ ἐπικράτησαν στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο μὲ τὶς συχνὲς ἐμφύλιες διαμάχες, ἡ πίστη στὸ λόγο κινδύνευσε νὰ χαθεῖ και νὰ ὑπερισχύσει ὁ μῆθος. Γιατὶ ὁ πόλεμος διόγκωσε τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῶν ἐλληνικῶν πόλεων προδοτώντας μιὰ σειρὰ ἀντιδικίες γύρω ἀπὸ θέματα καθεαυτὰ ἄλυτα, δπως τὰ καθήκοντα και τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν, τὸ νόημα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης και τῶν νόμων, τὶς σχέσεις τοῦ ἀτόμου πρὸς τὸ κοινωνικὸ σύνολο και τὴν ἔξουσία, φέρνοντας στὴν ἐπιφάνεια δλες τὶς ἀντιφάσεις. Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἡ φιλοσοφία κινδυνεύει νὰ μετατραπεῖ σὲ σοφιστεία και νὰ ὑποχωρήσει ἐναντι τῆς ορτορικῆς. Και μολονότι χρειάστηκαν τόσες περιπέτειες γιὰ νὰ κατορθώσει τελικὰ ὁ φιλοσοφικὸς λόγος νὰ ἀποσπαθεῖ ἀπὸ τὴν ἀσάφεια τοῦ μύθου, ὁ ἔξανθρωπισμὸς τῆς φιλοσοφίας κινδυνεύει



τώρα νὰ μετατραπεῖ σὲ σολιψισμό. Γιὰ ἄλλη μὰ φορὰ δικαιοσύνη ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία κατόρθωσε νὰ ὑπερισχύσει τοῦ μύθου. Ἐτοι, δχι μόνο δὲν ἀκολούθησε τὸ δρόμο τοῦ σκεπτικισμοῦ καὶ τῆς ρητορικῆς ἀντὶ τῆς διαλεκτικῆς, ἀλλὰ καὶ πέτυχε νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὴν κρίση ποὺ πέρασε γιὰ νὰ ἀνανεώσει τὴ δυναμικότητά της καὶ νὰ κατορθώσει στὰ ἐπόμενα βήματά της νὰ ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ αὐτὸ τὸ διπλὸ ἐφιάλτη ποὺ παρὰ λίγο νὰ τὴν ἀπονευρώσει, τὸ δογματισμὸ δηλαδὴ καὶ τὴν ἀσάφεια.

Ἄν θελήσουμε ἐν κατακλείδῃ νὰ ἐπισκοπήσουμε τὴ σχέση τοῦ μύθου πρὸς τὸ λόγο ἔχοντας ὡς γνώμονα τὴ σχέση τῆς ἀνατολικῆς πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία θὰ μποροῦσαμε νὰ σημειώσουμε τὰ ἔξῆς: πρῶτον, ἡ ἀνατολικὴ φιλοσοφία ζήτησε νὰ ὑποτάξει τὸν ἀνθρώπο στὸν κόσμο, ἐνῷ, ἀντίθετα, ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία θέλησε νὰ ὑποτάξει τὸν κόσμο στὸν ἀνθρώπο ἢ τουλάχιστον νὰ τοὺς συμφιλιώσει. Αὐτὸ ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία τὸ πέτυχε γιατὶ κατόρθωσε νὰ ὑποκαταστήσει τὴν παντοδυναμία τοῦ μύθου μὲ τὴν παντοδυναμία τῆς λογικῆς.

Δεύτερον ἡ ἀνατολικὴ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία μεταχειρίστηκαν διαφορετικὰ τὸ μῆθο καὶ διαφορετικὰ τὸ λόγο γιατὶ προσέβλεπαν σὲ διαφορετικὰ ἴδαινικά. Ἡ ἀνατολικὴ φιλοσοφία προσβλέπει στὸν σοφὸ καὶ δλοκληρωμένο ἀνθρώπο δηλαδὴ δχι μόνο στὸν φρόνιμο, ποὺ ἔχει ἐμπειρία ζωῆς καὶ ζεῖ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες ποὺ ἀποκόμισε ἀπὸ τὴν ἐμπειρία του προσφέροντας τὸν ἑαυτό του ὡς παράδειγμα γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ στὸν μօρφωμένο, ποὺ κατέχει τὶς ἐπιστημονικὲς γνώσεις ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ ἀξιολογήσει τὸν κόσμο μας καὶ νὰ μὴν παρασύρεται ἀπὸ τὰ φαινόμενά του. Ἀντίθετα ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία δὲν ἔχει ὡς ἴδαινικὸ τῆς τὸ σοφὸ ἀλλὰ τὸ φιλόσοφο. Αὐτὸν δηλαδὴ ποὺ ἀγαπᾶ τὴ μάθηση καὶ τολμᾶ νὰ δραματίζεται τὸν κόσμο μας διαφορετικὰ ἀπ' δ.τι εἶναι, χωρὶς νὰ νοιάζεται ἀν οἱ ἄλλοι θὰ τὸν ποῦν δομαντικὸ ἢ παιδί. Γιατὶ ὁ φιλόσοφος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει σοφὸς ἢ νὰ μαθητεύσει κοντὰ στοὺς σοφούς, δ ἵδιος δικαιοσύνη εἶναι αἰώνιως ἀρχάριος γι' αὐτὸ καὶ δὲν γνωρίζει τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀγνοιά του καὶ τὴν δρεξὴ του γιὰ τὴ γνώση. Ἐνῷ, λοιπὸν ὁ σοφὸς ἰκανοποιεῖται μὲ τὴ γνώση ποὺ κατακτᾷ, ὁ φιλόσοφος δὲν μένει σὲ τίποτε σταθερὸς καὶ ἐπιθυμεῖ διαρκῶς τὸ νέο.

Π. Ν. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ  
(Αθῆναι)

