

## Η ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑΣ ΖΩΗΣ

«Δόξα και τιμή» στὸν τάδε ἡγέτη, στοχαστή, ἥρωα τῆς ἐπανάστασης κλπ., ποὺ ἀγωνίστηκε και θυσιάστηκε, γιὰ νὰ μποροῦμε ἐμεῖς σήμερα νὰ ζοῦμε καλύτερα...». «Ἄσ εἶναι ἐλαφρὸν τὸ χῶμα ποὺ σκεπάζει» τὸν δεῖνα ἐπιστήμονα, ἀθλητή, καλλιτέχνη κλπ., ποὺ ἀφησε ἐποχὴ μὲ τὸ ἔργο του κι ἔγινε πρότυπο μίμησης γιὰ τὶς μελλοντικὲς γενιές...». Ἐγκώμια σὰν κι αὐτὰ ἀκούγονται συχνά, δταν τιμῶνται ἐπιφανεῖς νεκροί. Στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ἀποτελοῦν ἀπλὰ ἓνα κακόγουνστο θέατρο, δὲν ἐκφέρονται δηλαδὴ μόνο γιὰ τὸ «θεαθῆναι» και γιὰ Ἰδιοτελεῖς σκοπούς, ἀλλὰ ἐκφράζουν εἰλικρινῆ αἰσθήματα ἐκτίμησης πρὸς τὸ πρόσωπο και τὸ ἔργο τοῦ εὐκλεοῦς νεκροῦ, τότε τὸ πράγμα παρουσιάζει ἔχωριστό ἐνδιαφέρον απὸ τὴν πλευρὰ τῆς μεταφυσικῆς.

Ἡ ύστεροφημία δὲν ἔχει νόημα χωρὶς τὴ μεταθανάτια ζωή. Πρὸς τί οἱ ἔπαινοι και τὰ ἐγκώμια, ἀν ὁ νεκρός δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἀκούσει; Πολὺ περισσότερο, πρὸς τί οἱ κόποι και οἱ θυσίες μᾶς δλόκληρης ζωῆς γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἐνὸς στόχου, ἀν ἡ κατάληξη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ τίποτα; (Γιὰ παράδειγμα, τί κι ἀν κάποιος ἐπιστήμονας ἀφιερώσει τὴ ζωή του στὴν προσπάθεια κατανίκησης μᾶς ἀνίατης ἀσθένειας, εἴτε τὸ πετύχει εἴτε δχι, ἀν δὲν μπορεῖ μετὰ τὸν θάνατό του νὰ αἰσθάνεται τουλάχιστον ἡθικὰ ἴκανοποιημένος ἀπὸ τὴν προσπάθειά του κι ἀν οἱ πάσχοντες ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἀσθένεια, εἴτε θεραπευθοῦν εἴτε δχι, καταλήγουν κάποια στιγμὴ δριστικὰ στὴν ἀνυπαρξία;) Καὶ ἀν πράγματι ἡ ζωὴ δὲν ἔχει νόημα, γιατὶ νὰ μοχθεῖ κάποιος γιὰ διτδήποτε και νὰ μὴν ἀναλώνεται σὲ πρόσκαιρες ἡδονὲς κατὰ τὸ «φάγωμεν και πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν»; Ὁ ἀγώνας λοιπὸν γιὰ κάποια ἴδανικὰ σημαίνει δτι ἡ ζωὴ ἔχει ἔναν σκοπό, δτι δὲν τελειώνει μὲ τὸν θάνατο, ἀλλὰ συνεχίζεται και πέραν τοῦ τάφου. Κατ' ἐπέκταση ἡ ύστεροφημία ἐνὸς ἀνθρώπου γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά του παραπέμπει στὴν ὑπαρξὴ μεταθανάτιας ζωῆς.

Θὰ μποροῦσε βέβαια ἐδῶ νὰ προβάλει κανεὶς τὴν ἐνσταση δτι δσοι ἀφιερώνουν τὴ ζωὴ τους στὴν προαγωγὴ κάποιου ἴδανικου και κυρίως δσοι τοὺς μνημονεύουν μὲ θαυμασμὸ μετὰ τὸ θάνατό τους δέχονται *a priori* τὴν ὑπαρξὴ μεταθανάτιας ζωῆς, γι' αὐτὸ και κάνουν δ.τι κάνουν, ἀρα δὲν εὺσταθεῖ τὸ ἐπιχείρημα δτι ἡ ύστεροφημία συνεπάγεται τὴν ὑπαρξὴ μεταθανάτιας ζωῆς. Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ σόφισμα, δπου τὸ ζητούμενο (ἡ μεταθανάτια ζωὴ) προηγεῖται οὐσιαστικὰ τοῦ δεδομένου (τῆς ύστεροφημίας), κατὰ συνέπεια τὸ δλο ἐπιχείρημα ἐμπεριέχει τὸ λογικὸ σφάλμα τῆς «λήψεως τοῦ ζητουμένου».

Τὰ πράγματα δμως δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Ἀνάμεσα σὲ δσους μάχονται γιὰ τὴν προαγωγὴ ἐνὸς ἴδανικου ὑπάρχουν και μερικοὶ ποὺ δηλώνουν ωητὰ δτι δὲν πιστεύουν στὴ μεταθανάτια ζωὴ. Κάποιοι μάλιστα ἀγωνίζονται μὲ ζῆλο κατὰ τῆς πίστης στὴ μεταθανάτια ζωὴ και κατηγοροῦν τοὺς θρήσκους, οἱ δποῖοι τὴ δέχονται μαζὶ μὲ δλα τὰ ἐπακόλουθα στὴν ἡθικὴ και τὴν κοινωνικὴ ζωὴ, γιὰ πρωτόγονο, ἀπαρχαιωμένο, παρωχημένο και στεῖρο δογματισμό. Τὴν ἴδια στιγμὴ ἐπευφημοῦν τοὺς νεκροὺς δμοϊδεάτες τους γιὰ τὸν ἀγώνα τους πρὸς διαφώτιση τῆς ἀνθρωπότητας δτι δὲν ὑπάρχει Θεός και ζωὴ μετὰ τὸν θάνατο. Ἀπὸ αὐτὸ ὡστόσο



προκύπτουν πολλά παράδοξα. Πρώτα-πρώτα, όταν δὲν υπάρχει ζωή μετά τὸν θάνατο κι ἐπομένως ἡ ζωή δὲν ἔχει νόημα, τότε τί νόημα ἔχει νὰ μάθουν δλοι δτὶ ἡ ζωή δὲν ἔχει νόημα; Ὡ πιὸ ἀπλά, όταν ἡ ζωή δὲν ἔχει νόημα, πρὸς τί ἡ γνῶση τοῦ γεγονότος τούτου; Τί σημασία ἔχει νὰ γνωρίζει κανεὶς ἡ δχι ὀτιδήποτε, ἀφοῦ ἡ ζωή δὲν ἔχει νόημα; Ἀν πάλι ὁ στόχος τῶν ἀρνητῶν τῆς μεταθανάτιας ζωῆς εἶναι ἡ διαμόρφωση μᾶς προοδευτικῆς κοινωνίας χωρὶς θρησκευτικοὺς δογματισμούς, δπως συχνὰ διατείνονται, πρὸς τί ἡ διαμόρφωση μᾶς τέτοιας κοινωνίας; Ποιὰ ἡ διαφορὰ ἔκεινου ποὺ ζεῖ σὲ μία «ὅπισθιδρομική» κοινωνία ἀπὸ ἔκεινον ποὺ ζεῖ σὲ μία «μοντέρνα» κοινωνία, όταν καὶ τοὺς δύο τοὺς περιμένει ἡ ἴδια κατάληξη, δηλαδὴ ἡ ἀνυπαρξία;

Κατ' ἐπέκταση, τί εἰδους δικαίωση μπορεῖ νὰ ἀναμένει ὁ ἀρνητὴς τῆς μεταθανάτιας ζωῆς; Τὸ νὰ διαπληκτίζονται μεταξύ τους οἱ πιστοὶ διαφορετικῶν θρησκευτικῶν δογμάτων μὲ ἀναφορὰ καὶ στὴ μεταθανάτια ζωή, ἔστω κι ὅταν πολλὲς φορὲς ὀδηγοῦνται σὲ ὀλέθριες συγκρούσεις, ἔχει κάποιο νόημα. Ὁ κάθε πιστός μπορεῖ νὰ ἐλπίζει δτὶ κάποτε θὰ δικαιωθεῖ γιὰ τὶς ἀντιλήψεις του. Ὁ ἀπιστός δμως ποιὰ δικαίωση περιμένει, ἀφοῦ δὲν θὰ ζεῖ, δπως ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται, γιὰ νὰ τὴ νιώσει; Τί κι ὅταν εἶναι σοφότερος τῶν πιστῶν, ἀφοῦ ἡ σοφία του δὲν ὀδηγεῖ πουθενά; Ποιὸ τὸ νόημα τῆς ὑστεροφημίας του γιὰ τὶς ἀνοιχτόμυαλες καὶ προοδευτικὲς ἀντιλήψεις του, ἐφόσον ἡ ἐπαλήθευση τῶν ἀντιλήψεών του συμπίπτει μὲ τὴν ἀπουσία νοήματος γιὰ τὴ ζωή;

Όλα αὐτὰ τὰ παράδοξα μποροῦν νὰ δικαιολογηθοῦν μόνο ὑπὸ τὴν προϋπόθεση δτὶ ἡ ἀρνηση τῆς μεταθανάτιας ζωῆς εἶναι οὐσιαστικὰ μία αὐταπάτη. Στὴν πράξη ἄλλωστε οἱ ἀπιστοὶ κάνουν συνήθως ὅ,τι καὶ οἱ πιστοί, ἀγωνίζονται δηλαδὴ γιὰ τὶς ἰδέες τους καὶ τιμοῦν τοὺς νεκροὺς τους, κάτι ποὺ δὲν βγάζει νόημα παρὰ μόνο ὅτι συνειδητὴ ὁμολογία τους δτὶ δὲν υπάρχει μεταθανάτια ζωή δὲν ἰσχύει. Ἀν δμως ἡ ἀσυναίσθητη αὐτὴ κατάφαση τῆς μεταθανάτιας ζωῆς ἀναιρεῖ στὴν πράξη τὴ θεωρητικὴ ἀρνησή της, τοῦτο σημαίνει δτὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς μεταθανάτιας ζωῆς εἶναι ἔμφυτη στὸν ἀνθρωπὸ καὶ ἔμπειρικὰ ἡ ἀνθρωπότητα γνωρίζει δτὶ κάθε ἔμφυτη λειτουργία στὰ ἔμβια δντα δὲν εἶναι τυχαία. Ἀν ἐπομένως ὁ ἀνθρωπὸς ἀποδέχεται ἐνδόμυχα τὴ μεταθανάτια ζωή, ἡ ὑπαρξή της ἀποτελεῖ ἀναγκαιότητα.

Τὸ γεγονός αὐτὸ ἐνισχύει ἀκόμα περισσότερο τὴν πεποίθηση δτὶ υπάρχει ζωή μετὰ τὸν θάνατο καὶ καταδεικνύει πὼς τὸ συμπέρασμα δτὶ ἡ ὑστεροφημία συνεπάγεται τὴν ὑπαρξή μεταθανάτιας ζωῆς δὲν συνιστᾶ τελικὰ σόφισμα, γιατὶ ἡ τιμὴ πρὸς τοὺς ἐπιφανεῖς νεκροὺς δὲν ἔρχεται μόνο ὡς ἀπότοκο ἐνὸς προγενέστερου συλλογισμοῦ δτὶ υπάρχει ζωή μετὰ τὸν θάνατο, ἀλλὰ ἀποτελεῖ καὶ αὐθόρμητη κίνηση, ἡ δποία φανερώνει τὴν ἐνδόμυχη πίστη στὴ μεταθανάτια ζωή, ἔστω κι ὅταν ἡ σκέψη τὴν ἀρνεῖται. Εἶναι δηλαδὴ τὸ σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ ἐπιχειρήματος, ἀσχέτως ὅτι ἡ μεταθανάτια ζωή προηγεῖται τῆς ὑστεροφημίας, δὲν ἔκλαμψάνεται μὲ ἄλλα λόγια ὡς ἡ προϋπάρχουσα αἰτία τῆς ὑστεροφημίας, τῆς δποίας ἡ ὑπαρξή εἶναι ἔτσι κι ἄλλιως ἀναμφισβήτητη. Τὸ δλο ἐπιχείρημα ἀσφαλῶς δὲν εἶναι ἀπόδειξη μὲ τὴν κυριολεκτικὴ ἔννοια τοῦ δρου, γιατὶ αὐτὸ ἀπαιτεῖ τὴ *hic et nunc* χειροπιαστὴ παρουσίαση τῆς μεταθανάτιας ζωῆς, κάτι ποὺ ἡ ὑστεροφημία δὲν παρέχει, ἀποτελεῖ ὥστόσο μία ἀξιόλογη ἔνδειξη δτὶ υπάρχει ζωή μετὰ τὸ θάνατο.

Μιχαήλ Γαλενιανός  
(Αθῆναι)



## POSTHUMOUS FAME AS INDICATION OF LIFE AFTER DEATH

### S u m m a r y

Posthumous fame has no meaning apart from life after death. Struggle for ideals means that life has a purpose and continues even after death. Therefore posthumous fame for achievements during life shows that life after death must be a reality. Somebody though could claim that this is not a valid argument for posthumous life, because people who honour dead already believe in life after death; so the whole idea is just a sophism. But the truth is that not only the believers, but also many people who say that they don't believe in God and in life after death do the same thing. They fight for their ideals and they honour the deeds of the same ideology. This paradox can be justified only in terms of denying life after death as a self-deception and believing in posthumous life as innate. So the argument from posthumous fame to life after death, though not a proof, is not a sophism after all, but a logical conclusion.

Michael GALENIANOS