

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΔΟΝΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

«...οἱ δὲ ὁρθῶς πεπαιδευμένοι σχεδὸν ἀγαθοὶ γίγνονται, καὶ δεῖ δὴ τὴν παιδείαν μηδαμοῦ ἀτιμάζειν, ὡς πρῶτον τῶν καλλίστων τοῖς ἀρίστοις ἀνδρᾶσιν παραγιγνόμενον».

Nόμοι, 644b1-2.

(a) Η σπουδαιότητα τῆς Παιδείας

Η δλη σύλληψη και δομή τῆς Μαγνησίας, τῆς πολιτείας τῶν Νόμων, βασίζεται στὴ σπουδαιότητα και τὴν ἰσχυρὴ παρουσία ἐνὸς θεσμοῦ, στὸν ὅποιο ἀπὸ τοὺς διαλόγους ἥδη τῆς πρώιμης περιόδου ἔως και αὐτὸν τὸν τελευταῖο, ὁ Πλάτων ἀφιέρωσε μεῖζον μέρος τοῦ ἔργου του: Τὴν Παιδεία. Στοὺς Νόμους, ὁ Πλάτων μὲ τρόπο διεξοδικὸ ἀναλύει τὴ σημασία τῆς παιδείας (και τὸν τρόπο δργάνωσης και ἐφαρμογῆς της) προκειμένου γιὰ τὴν ὑποστήριξη και ἰσχυροποίηση τῆς δομῆς και λειτουργίας τῆς πολιτείας του. Ωστόσο, ἐδῶ ἡ ἐκπαίδευση διαφέρει ἀπὸ ἐκείνη ποὺ συναντοῦμε στὴν Πολιτεία. Στοὺς Νόμους, ὁ Πλάτων θέτει πρὸς συζήτησιν δρισμένες πραγματικὰ νεωτεριστικὲς ἀπόψεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν θεωρητικῶν του σχεδίων και προβάλλει ἔνα σημαντικὸ ζήτημα σχετιζόμενο πρὸς τὸν ἴδιο τὸν σκοπὸ τῆς Παιδείας: τὴν ἀνθρώπινη εὐτυχία. Η διατήρηση τῆς πόλης ἐπιτυγχάνεται μέσω τῆς τήρησης τῶν νόμων πράγμα ποὺ ἔξασφαλίζει τὴν εὐδαιμονία τῶν ἀνθρώπων και ὁ μόνος οὐσιαστικὰ τρόπος, ποὺ ἐγγύᾶται τὴν ὑπαρξη μᾶς τέτοιας κατάστασης, εἶναι ἡ Παιδεία. Αὕτος εἶναι, ἐν μέρει, και ὁ λόγος ποὺ ὁ Πλάτων στοὺς Νόμους ἐνδιαφέρεται τόσο γιὰ τὸν δημόσιο χαρακτήρα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ του συστήματος δοσο και γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο του¹.

1. John J. CLEARY, *Paideia in Plato's Laws*, στὸν τόμο *Plato's Laws: From Theory into Practice*, Proceedings of the VI Symposium Platonicum, ed. By S. Scolnicov & L. Brisson, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2003, σ. 165· Yvon BRÈS, *La psychologie de Platon*, Paris, P.U.F., 1973², σσ. 327-328· Charles HUMMEL, *Plato, Prospects: The quarterly review of education*, Paris, Unesco: I.B.E., vol. 24, no 1/2, 1994, σσ. 335-336· Christopher BOBONICH, *Plato's Utopia Recast. His Later Ethics and Politics*, Oxford, Clarendon Press, 2002, σσ. 92-93, 107-108.



‘Η Ἐκπαίδευση στοὺς Νόμους καθίσταται ἔνα «έργαλεῖο» πολλαπλῶν χρήσεων. Κάνει γνωστὲς στοὺς πολίτες τὶς «θεῖες ἀπαιτήσεις»² καὶ τοὺς ἔξασφαλίζει τὴν εὐημερία στὴν καθημερινή τους ζωὴ³. Ἀποτελεῖ τὸν ὁδηγὸν τους πρὸς τὴν ἀλήθεια καὶ τοὺς διδάσκει πῶς νὰ ἐπιλέγουν ἀντὶ γιὰ τὸν πόνο⁴, τὴν ἀληθινὴ εὐχαρίστηση βοηθώντας τους νὰ τὴν ἀνακαλύψουν καὶ νὰ τὴν κατακτήσουν ὥστε νὰ ζήσουν εὐτυχισμένους, δηλαδή, ἐνάρετους βίους.

Σύμφωνα μὲ τὸν Πλάτωνα ποτὲ δὲν εἶναι πολὺ νωρὶς γιὰ νὰ ἀσχοληθεῖ κάποιος μὲ τὴν ἐκπαίδευση. Ἀντιθέτως, ἡ φροντίδα θὰ πρέπει νὰ ἔχεινα ἀκόμα καὶ πρὸιν ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ παιδιοῦ⁵. Μπορεῖ νὰ πιστεύουμε δτὶ δοντες μαριονέτες στὰ χέρια τῶν θεῶν μποροῦμε νὰ πράττουμε δ.τι μας ἀρέσει χωρὶς νὰ παίρνουμε τὰ πράγματα σοβαρὰ ἀφοῦ οὕτως ἢ ἄλλως τὸ «τέλος» μας θὰ πληρωθεῖ καὶ θὰ ἐπιτευχθεῖ μέσω τῆς παρέμβασης τῶν θεῶν ἢ ἄλλιως, τῆς μοίρας· ὅμως ἀκόμη κι ἔτσι θὰ πρέπει νὰ ἐνεργοῦμε μὲ σωφροσύνη (ὑπάρχει ἄλλωστε κατὰ τὸν Πλάτωνα θεία δίκη καὶ μεταθανάτιος ζωὴ καὶ στοὺς Νόμους) καὶ νὰ θεωροῦμε τὴν ἐκπαίδευση ὡς ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ζητήματα στὴ ζωὴ μας⁶.

Ἄλλωστε, τὸ Νυκτερινὸ Συμβούλιο, μέσω μᾶς μορφῆς ἀνώτερης ἐκπαίδευσης, καθίσταται ἵκανὸ νὰ συλάβει τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς μᾶς κοινωνίας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀρετῆς ταυτόχρονα καὶ παράλληλα πρὸς τὴν θεμελίωση τῆς ἡδονῆς. Ἡ παιδεία προσφέρει στὰ Μέλη του τὴν δυνατότητα νὰ διακρίνουν τὸ “Ἐνα στὰ πολλά, νὰ ἀντιλαμβάνονται, δηλαδή, τὴν ἐνότητα τῶν ἀρετῶν”⁷ καὶ τοὺς ὁδηγεῖ πλησιέστερα πρὸς τὴν σοφία. Ἐπιπλέον, ἡ παιδεία προσφέρει ἐσωτερικὴ ἀρμονία στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅμονοια καὶ ἐνότητα στὴν ψυχὴ τους. Τοὺς καθιστά ἵκανοὺς νὰ διακρίνουν τὸ δρόθο καὶ τὴν ἀλήθεια καὶ εἶναι τὸ μοναδικὸ μέσον ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν δτὶ ἡ φροντίδα τῆς ψυχῆς προηγεῖται τῆς φροντίδας τοῦ σώματος ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος γιὰ νὰ υἱοθετήσουν καὶ νὰ ἀναπτύξουν τὶς αὐθεντικὲς ἀρετές.

Ο Πλάτων στοὺς Νόμους ἀναγνωρίζει τόσο σημαντικὸ ρόλο στὴν παιδεία ὥστε ἔχει ὑποστηριχθεῖ πῶς «οἱ Νόμοι εἶναι ἔνα κείμενο γραμμένο κυρίως σὲ ἀφηγηματικὴ (καὶ ἐλάχιστα διαλογικὴ) μορφὴ τὸ δποῖο

2. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 818b3-8

3. *Αὐτόθι*, 756e4-5.

4. *Αὐτόθι*, 726b-734e.

5. *Αὐτόθι*, 789d.

6. *Αὐτόθι*, 803d5-7

7. *Αὐτόθι*, 965c-e.



παραδίδεται ως ύπόδειγμα παιδείας για τους ἀπλοὺς πολίτες τῆς Μαγνησίας ἀλλὰ ἴδιαιτέρως για τὸν Ὑπεύθυνο τῆς Ἐκπαίδευσης, ποὺ εἶναι ἐπιφορτισμένος μὲ τὴν ἐπίβλεψη τῆς ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν...»⁸. Καὶ παρ’ δλο πού, σὲ μὰ πρώτη, βιαστικὴ ματιὰ φαίνεται ὅτι ἵσως οἱ *Nόμοι*, τρόπον τινὰ περιορίζονται στὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῶν πολιτῶν σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν *Πολιτεία* δπου δίδεται ἔμφαση στὸ πρόγραμμα τῶν φρουρῶν, ἡ διαφορὰ αὐτὴ φαίνεται νὰ χάνει ἔδαφος σὲ μία δεύτερη, πιὸ προσεκτικὴ ματιά. Ἡ σπουδαιότητα ποὺ ἀποδίδεται στὸν σκοπό, τὸν ρόλο καὶ τὴ λειτουργία τῆς ἐκπαίδευσης στὸν πρῶτο διάλογο σημαντικὰ ἐλαττώνει ἡ καὶ ἔξαλείφει τὴ διαφορά⁹. «Ἀλλωστε, πρὶν προχωρήσουμε στὴ λεπτομερειακὴ ἔξέταση ἄλλων τομέων τῆς παιδείας, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφέρουμε στὸ σημεῖο αὐτὸ μὰ παρατήρηση, οὐσιώδῃ καὶ ώς πρὸς τὴ διαφορὰ αὐτὴ ἄλλὰ καὶ γενικότερᾳ ώς πρὸς τὴ σημασία τῆς ἐκπαίδευσης στοὺς *Nόμους*: Ἀντιθέτως πρὸς τὴν *Πολιτεία*, ἡ ἐκπαίδευση ἐδῶ εἶναι ἔξ ἵσου σημαντικὴ γιὰ δλους τους πολίτες (παρ’ δλο ποὺ μπορεῖ νὰ διαφέρει σὲ κάποιες ποιοτικὲς λεπτομέρειες) ἐπειδὴ οἱ πολίτες τῶν *Nόμων* εἶναι ἵσοι μεταξύ τους. Ἐχουν δλοι στὴν ψυχὴ τοὺς τὸ θεῖο στοιχεῖο τοῦ λογισμοῦ καὶ ώς ἐκ τούτου εἶναι δυνάμει φορεῖς τοῦ θείου νόμου μέσω μᾶς πρόσληψης τῆς κατάλληλης παιδείας. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἴκανὴ νὰ προσφέρει στὸν ἀνθρωπὸ τὴ δυνατότητα ἀποφυγῆς τοῦ κακοῦ, ἀναγνώρισης τοῦ καλοῦ καὶ ἀπόφασης νὰ τὸ ἀκολουθήσει στὸ ὑπόλοιπό της ζωῆς του¹⁰. Ὁ σοφὸς ἀνθρωπὸς πρέπει νὰ δείχνει ἐπιείκεια στὶς ἀδυναμίες καὶ στὰ λάθη τῶν ἄλλων διότι δπως εἶναι γνωστὸ «πᾶς ὁ ἀδικος οὐχ ἐκῶν ἀδικος»¹¹ ἄλλὰ καθίσταται τέτοιος ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῆς σωστῆς παιδείας καὶ τῆς ἀπαραίτητης, γιὰ τὴν κρίση αὐτή, γνώσης.

(β) Οἱ *Nόμοι* καὶ οἱ νόμοι γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση

Στὸ VII Βιβλίο τῆς δργάνωσης τῆς Δεύτερης Καλύτερης Πολιτείας του, ὁ Πλάτων μᾶς ἐκθέτει μὲ κάθε δυνατὴ λεπτομέρεια τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκπαίδευσης¹². Τὸ μέγεθος καὶ μόνο τῆς διεξοδικῆς αὐτῆς ἀνάλυσής του, καταδεικνύει τὴ σπουδαιότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ παράγοντα γιὰ τὴν πλατωνικὴ πολιτεία καὶ τὶς διάφορες ἐκφάνσεις της, οἱ δποῖες θὰ

8. Bk. J. CLEARY, ἔνθ. ἀν., σ. 166.

9. Αὐτόθι, σ. 173

10. ΠΛΑΤ., *Nόμοι*, 728c10-728d3.

11. Αὐτόθι, 731b3-c6.

12. Αὐτόθι, 788a-822d.



πρέπει νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπ’ ὅψιν πρὶν καταλήξει κανεὶς στὴ διατύπωση ἐνὸς προγράμματος ἐκπαίδευσης λειτουργικοῦ καὶ κατάλληλου γιὰ τοὺς πολίτες τὸ δποῖο θὰ εἶναι παράλληλα καὶ ἀνθρώπινο καὶ δυνατὸ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἀλλὰ καὶ ἀσφαλῶς, πρωτίστως, ἀποτελεσματικό.

Ἡ ἀνάλυση ἔχεινά μὲν μία σημαντικὴ παρατήρηση¹³: Οἱ παρατηρήσεις καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος εἶναι προτιμότερο νὰ διατυπωθοῦν ὑπὸ μορφὴν προτάσεων μᾶλλον παρὰ ὡς αὐστηροί, συγκεκριμένοι καὶ ἀκλόνητοι νόμοι τοῦ κράτους καθὼς στὴν οἰκογενειακὴ ἀλλὰ καὶ τὴν προσωπικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει ἔνα πλῆθος λεπτομερειῶν (ἐπιθυμίες, ἥδονὲς καὶ λύπες) τὶς ὁποῖες κανεὶς ἄλλος ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἐμπλεκόμενο πρόσωπο δὲν δύναται νὰ γνωρίζει. Οἱ λεπτομέρειες αὐτές, ἔχουν τὴ δύναμη νὰ προκαλέσουν μεγάλη διαφοροποίηση στοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ δδηγήσουν ἔτσι πιθανῶς, σὲ ἀνυπακοὴ τῶν πολιτῶν στὴν περίπτωση ποὺ οἱ συγκεκριμένοι νόμοι δὲν ἀνταποκρίνονται στὶς προσωπικὲς ἀνάγκες καὶ ἐπιθυμίες τους καὶ δὲν ἐπιλύουν ἐπαρκῶς τὰ ἴδιαίτερα προβλήματά τους. Μία ἄλλη παράμετρος ποὺ θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ληφθεῖ ὑπ’ ὅψιν διατυπώνεται στὸ Βιβλίο VI δποῦ μὲ ἔκεκάθαρο τρόπο ἀναφέρεται¹⁴ δτὶ δ τίτλος τοῦ Ἐπιμελητοῦ τῆς Παιδείας εἶναι μακρὰν τὸ σπουδαιότερο τῶν ἀξιωμάτων τῆς πολιτείας. Λαμβάνοντας ὑπ’ ὅψιν δτὶ τὰ παιδιὰ στοὺς Νόμους ἀνήκουν πρωτίστως στὴν πολιτεία καὶ δευτερευόντως στοὺς γονεῖς τους (804d), μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸν ὑποχρεωτικὸ χαρακτήρα τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τὴ σπουδαιότητά της γιὰ τὴν πόλη. Ἀλλωστε, ὁ πολὺ προσεκτικὰ ἐπιλεγμένος Ἐπιμελητής, δείχνει ἀναμφιβόλως δτὶ ἀντιθέτως πρὸς δτὶ συνέβαινε ἔως τότε, ὁ Πλάτων πίστευε βαθιὰ στὸν δημόσιο χαρακτήρα τῆς ἐκπαίδευσης μὲ τὴν τελευταία νὰ κατέχει ρόλο δημόσιας πολιτικῆς δραστηριότητας περισσότερο παρὰ ἐνὸς ζητήματος ποὺ ἐπαφίεται στὰ χέρια τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν γονέων. Πρὶν προχωρήσουμε στὴν ἔξεταση τῶν συγκεκριμένων καὶ εἰδικῶν νόμων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκπαίδευση πρέπει νὰ σημειώσουμε ἐδῶ δτὶ δ Πλάτων

13. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 788a4-788b5.

14. Αὐτόθι, 765e1-3. Στὴν ἴδια παράγραφο καθὼς καὶ σὲ ἐκείνην ποὺ ἀκολουθεῖ (765e3-766b2) ἔχηγεῖται καὶ ἀναλύεται ἡ σπουδαιότητα τοῦ ρόλου τοῦ Ἐπιμελητοῦ τῆς Παιδείας (*παιδείας Ἐπιμελητής*) ὁ ὁποῖος εἶναι ἀμέσως συσχετιζόμενος πρὸς τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἴδιαιτέρως πρὸς τὴν παιδικὴ καὶ πρὸς τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἀνθρώπος ἔχει τὴν ἴκανότητα νὰ γίνει τὸ πιὸ θεϊκὸ πλάσμα τοῦ σύμπαντος. Βλ. ἐπίσης, J. LAURENT, *L'éducation et l'enfance dans les Lois, Revue Philosophique*, 125ème année, Paris, P.U.F., 2000, σσ. 46-47· A.E. TAYLOR, *Plato. The Man and his Work*, University Paperback, 1960¹, σσ. 475-479· E. VOEGELIN, *Plato*, Columbia and London, Univ. of Missouri Press, 2000, σσ. 259-263.



πραγματοποιεῖ ἔναν ἀκόμη νεωτερισμό, δύσον ἀφορᾶ τὴν ἐποχή του: Ἀγόρια καὶ κορίτσια θὰ λαμβάνουν τὴν ἴδια ἐκπαίδευση ἐφ' δύσον ἀργότερα οἱ ἴδιοι νόμοι θὰ ἴσχύουν γιὰ καὶ θὰ ἐφαρμόζονται καὶ ἀπὸ τὰ δυὸ φῦλα.

Ἄπὸ τὴν ἡλικία τῶν τριῶν μποροῦμε νὰ ἔχεινήσουμε νὰ διδάσκουμε στὸ παιδὶ τὴν πειθαρχία καὶ τὴν ὑπακοή. Στὴν ἴδια αὐτὴ ἡλικία ἔχεινάνε καὶ τὰ παιχνίδια καὶ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῶν παιδιῶν νὰ τὰ ἀφήνουμε νὰ ἀνακαλύπτουν μόνα τους τὰ παιχνίδια ποὺ τοὺς ταιριάζουν μέχρι τὴν ἡλικία τῶν ἔξι. Κατόπιν θὰ πρέπει νὰ πηγαίνουν καθημερινὰ στοὺς ναοὺς καὶ νὰ παίζουν ὑπὸ τὴν παρακολούθηση καὶ τὴν καθοδήγηση γυναικῶν εἰδικὰ ἐπιλεγμένων γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό. Εἶναι σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἡλικία ποὺ θὰ ἔχεινήσουν καὶ τὰ μαθήματα χωρισμένα σὲ δυὸ βασικὲς κατηγορίες: ἔκεινα ποὺ ἔξασκοῦν τὸ σῶμα καὶ ἔκεινα ποὺ ἔξασκοῦν τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχή¹⁵. Τὰ μὲν πρῶτα στὴν κατηγορία ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «γυμναστική» τὰ δὲ δεύτερα στὴν κατηγορία ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «μουσική».

“Ολα τὰ μαθήματα θὰ πραγματοποιοῦνται σὲ κτίρια εἰδικὰ κατασκευασμένα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, κατάλληλα ἐφοδιασμένα μὲ δ.τι χρειάζεται καὶ πλαισιωμένα ἀπὸ ἄλλα μικρότερα κτίρια βοηθητικοῦ χαρακτήρα καὶ ἐκτάσεις γιὰ παιχνίδια καὶ ἀγῶνες. Οἱ δάσκαλοι θὰ πρέπει νὰ πληρώνονται γιὰ τὴ δουλειά τους καὶ ἡ παρακολούθηση θὰ εἶναι τακτική καὶ ἀνελλιπής. Αὐτὴ ἡ συστηματοποιημένη καὶ καλὰ ὁργανωμένη ἰδέα στὴν πραγματικότητα εἶναι ἔκεινη ἐνὸς «δημοτικοῦ σχολείου» καὶ φυσικὰ ἀποτελεῖ γιὰ τὴν ἐποχή της, μιὰ ἀκριβῆ πρωτοποριακὴ ἰδέα τοῦ Πλάτωνα¹⁶.

Μὲ τὰ ἀκόλουθα τρία μαθήματα (χορό, τραγούδι καὶ ποίηση) θὰ ἀσχοληθοῦμε ἀργότερα στὴν παράγραφο ποὺ ἀναφέρεται στὴ σχέση μεταξὺ ἥδονῆς καὶ ἐκπαίδευσης. Μαζὶ μὲ τὰ μαθήματα αὐτὰ ὠστόσο, ἡ γυμναστικὴ περιλαμβάνει καὶ ἄλλες δραστηριότητες σὲ μία ποικιλία ἀπὸ ἀθλοπαιδιές δπως ἡ ἵππασία, τὸ κυνήγι καὶ ἡ ἐκπαίδευση στὴ χρήση τῶν δπλων (σφεντόνα- τόξο- ἀκόντιο) καὶ γιὰ τὰ κορίτσια καὶ γιὰ τὰ ἀγόρια (παρ' ὅλο ποὺ φυσικὰ ἐδῶ δίνεται μεγαλύτερη ἔμφαση στὴν ἐκπαίδευση τῶν ἀγοριών). Ἐπιπλέον, στὰ μαθήματα τῆς γυμναστικῆς περιλαμβάνεται καὶ ἡ πάλη (ἀπὸ τὶς δυὸ κατηγορίες τῆς δποίας ἡ ἐλεύθερη -δρθια πάλη- θεωρεῖται προτιμότερη) καὶ ὁ χορός μὲ πανοπλία ἐπειδὴ καὶ τὰ δυὸ προσφέρουν πολύτιμη ἐκπαίδευση καὶ ἐμπειρία

15. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 796a κ. ἔξ.

16. Αὐτόθι, 796a κ. ἔξ.



στὰ ἀγόρια καὶ τὰ προετοιμάζουν γιὰ μία πιθανὴ πολεμικὴ ἀναμέτρηση.

Ἄς ἔξετάσουμε τώρα τοὺς ὑπόλοιπους κλάδους τῆς ἐκπαίδευσης δηλαδὴ τὴν ἀριθμητική, τὴν γεωμετρία καὶ τὴν ἀστρονομία. Ὁ Πλάτων ἐκφράζει τὴν ἀμηχανία του ὅταν ἀναλογίζεται τὴν ἐλάχιστη πραγματικὰ γνώση ποὺ ἔχουν οἱ σύγχρονοί του Ἑλληνες πάνω στὰ ζητήματα αὐτὰ κι ἔτσι στὴν Μαγνησία προσπαθεῖ νὰ προφυλάξει τοὺς πολίτες ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν παρόμοιο λάθος¹⁷. Ἡ ἀστρονομία καταλαμβάνει λοιπὸν μία ἀξιοσημείωτη θέση ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ τὰ μαθήματα ἐξ αἰτίας τῆς ἀμεσῆς σχέσης τῆς πρὸς τὸ θεῖο καὶ πρὸς τὴν ἴδια τὴν οὐσία τοῦ σύμπαντος¹⁸. Στὸ μάθημα αὐτὸν εἶναι οὐσιῶδες νὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ ὁρθὲς ἀπόψεις, σχετικὰ μὲ πολλὲς λανθασμένες κρίσεις καὶ ἰδέες ποὺ ἔχουν διατυπωθεῖ καὶ πλάνες ποὺ ὑφίστανται, ὅσον ἀφορᾶ τοὺς πλανῆτες καὶ τὶς κινήσεις τους. Ἡ ἀστρονομία, πέρα ἀπὸ τὴν χρησιμότητά της στὴν καθημερινὴ ζωὴ εἶναι, συμφώνως πρὸς τὸν Πλάτωνα στοὺς *Νόμους*, μὰ προσπάθεια νὰ τοποθετηθεῖ ἡ θεολογία σὲ μία βάση ἐπιστημονικὴ καὶ ἔξηγητέα· εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο αὐτὸν ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀποκαλέσουμε μία ἀπόδειξη τῆς ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ἀσφαλῶς, δχι μόνο δὲν μπορεῖ νὰ ἀπουσιάζει ἀπὸ ἓνα τόσο λεπτομερὲς καὶ προσεκτικὰ ὀργανωμένο ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα ἄλλα, ὅπως βλέπουμε στὸ Βιβλίο XII, μέλη τοῦ Νυκτερινοῦ Συμβουλίου μποροῦν νὰ γίνουν μόνο οἱ πολίτες ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ἴδιαίτερη μόρφωση καὶ ἐκπαίδευση ἐκτὸς τῶν ἄλλων στὴν ἀστρονομία καὶ τὰ μαθηματικὰ (ἐνὸς ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐννοεῖται) καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν κατανοήσει σαφῶς καὶ ἀπολύτως τὴν θεολογία τοῦ δέκατου Βιβλίου καὶ τὴν προτεραιότητα καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς αἰτιότητας τῆς ψυχῆς στὸν κόσμο.

Γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ὑπολοίπων πολιτῶν, παρ’ δλο ποὺ πολλοὶ ἀνθρωποι δὲν εἶναι ἔξοικειωμένοι μὲ τὰ μαθηματικὰ καὶ τὴν γεωμετρία καὶ δὲν ἔλκονται τόσο ἀπὸ αὐτὰ οὔτε ἐπιδεικνύονταν ἴδιαίτερες ἴκανότητες, πρέπει δλοι νὰ τὰ διδάσκονται καὶ νὰ ἐπιτυγχάνουν ἔτσι ἓνα ἐλάχιστο ποσοστὸ ἀπαραίτητης γνώσης τοῦ θέματος εἰς τρόπον ὥστε ἡ γενεὰ αὐτὴ νὰ ἀποφύγει νὰ κληροδοτήσει τὴν ἄγνοιά της καὶ στὶς ἐπόμενες.

Μὲ τὰ μαθήματα αὐτά, τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῶν *Νόμων* ὀλοκληρώνεται. Ἔὰν δλες οἱ παράμετροι τοῦ προγράμματος αὐτοῦ ἀκολουθηθοῦν προσεκτικὰ καὶ ἀψογα ὡς τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ στόχοι μας καὶ νὰ ἐπιτύ-

17. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 819d5-820e7.

18. *Αὐτόθι*, 819d5-820e7.



χουμε μία ζωή γεμάτη έσωτερική άρμονία και εύχαριστηση, μια ζωή ένάρετη και εύτυχισμένη για δλους, σύμφωνη πρὸς τὸν θεϊκὸν νόμον και τοὺς νόμους τῆς πολιτείας. Μὲ τὴν κατάλληλη καθοδήγηση οἱ νέοι πολίτες ὠριμάζοντας θὰ γίνουν αὐτο-έλεγχόμενοι και σωστὰ μορφωμένοι ένήλικες, ἀπόλυτα ἴσορροπημένοι, θαρραλέοι, ἀληθινοὶ πολίτες μᾶς ἴδανικῆς ἀλλὰ συνάμα και ἐφικτῆς και πρακτικὰ ἐφαρμόσιμης Δεύτερης Καλύτερης Πολιτείας. Ο στόχος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος τοῦ Πλάτωνα θὰ ἔχει τότε πλήρως ἐπιτευχθεῖ.

(γ) Παιδεία και Ἦδονή. Ἀνάλυση τῆς θεωρίας.

Στοὺς Νόμους ἀπὸ τὸ 643b και στὶς γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν πληροφορούμεθα δτὶ ἡ ἀνδρεία συνίσταται στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἔλξης τῆς ἥδονῆς και δτὶ ὁ μόνος τρόπος μὲ τὸν ὅποιο μποροῦμε νὰ τὸ καταφέρουμε αὐτὸ εἶναι νὰ τὴν πλησιάσουμε (τὴν ἥδονή) νὰ τὴν ἀντιμετώπισουμε και, τελικῶς, νὰ τὴν ὑπερκεράσουμε. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μόνο μέσω τῆς ἀσκησῆς (βλ. παιδεία) και μέσω τῆς σταδιακῆς ἔκθεσῆς μας σὲ ἐκεῖνες τὶς ἥδονὲς τὶς ὅποιες θέλουμε νὰ μάθουμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε. Γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ ὁ ἀνθρωπὸς πρέπει νὰ πεισθεῖ γιὰ τὴν ἀνωτερότητα τῆς δικαιοσύνης και τοῦ νόμου μὲ τὴ χρήση τῆς ἥδονῆς και τοῦ πόνου ἀφοῦ ἡ ἀρετὴ γίνεται τώρα ἡ συμφωνία μεταξὺ λόγου και ἥδονῆς, ποὺ ἀναπτύσσεται και κατορθώνεται μέσω τῆς Παιδείας¹⁹. Ο νόμος ἀποκτᾶ ἐδῶ ἀνθρωπολογικὴ χροιὰ και νοεῖται ὑπὸ βαθύτερη ψυχολογικὴ σημασία. Η παιδεία καθίσταται ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο οἱ ἀνθρωποι (και κυρίως τὰ παιδιά) θὰ ὀδηγηθοῦν πρὸς τὸν δρόμο τύπο λόγου, ἐκεῖνον ποὺ ἀποκαλύπτεται μέσω τοῦ Νόμου και ἀποτελεῖ τὸν παράγοντα ποὺ θὰ «ἐγκαθιδρύσει» τὸ νόμο αὐτὸν μέσα στὴν ψυχὴ και τὸ νοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι τὴν μόνη τους ὁδὸ πρὸς τὴν εύτυχία²⁰.

Στὸν Φίληβο, δπως και στοὺς Νόμους ἀλλωστε, ἡ ἥδονή (και κατ'

19. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες δσον ἀφορᾶ τὴ σπουδαιότητα τῆς ἀστρονομίας στοὺς Νόμους, βλ. Βιβλία X και. XII. Ἐπίσης, τὰ ἀκόλουθα: L. BRISSON, *Lectures de Platon*, Paris, Vrin, Histoire de la Philosophie, 2000, σσ. 259-262· L. STRAUSS, *The Argument and the Action of Plato's Laws*, Chicago and London, The Univ. of Chicago Press, 1977, σσ. 184-185· P. KUCHARSKI, *La speculation platonicienne*, Paris, Publications de la Sorbonne, tome 1, 1971, σσ. 73-75, 79, 87· A.E. TAYLOR, ἔνθ. ἄν., σσ. 447, 452, 498-500.

20. S. SCOLNICOV, Pleasure and responsibility in Plato's Laws, στὸν τόμο *Plato's Laws: From Theory into Practice*, Proceedings of the VI Symposium Platonicum, ed. By S. Scolnicov & L. Brisson, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2003, σσ. 125-126.



ἐπέκτασιν καὶ ὁ πόνος) σχεδὸν ἀπομονώνεται γιὰ νὰ μελετηθεῖ *per se*, δσον ἀφορᾶ τὴ σχέση τῆς μὲ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ περίπου ἀνάγεται σὲ ὑπατο καὶ ἀπώτατο στόχο, κάτι ποὺ δλοι οἱ ἀνθρωποι ἐπιδιώκουν νὰ κατακτήσουν μὲ τὴ ζωὴ τοὺς ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ παιδεία εἶναι θέμα δρθῆς ἀναζήτησης καὶ δρθοῦ, τελικῶς, σχηματισμοῦ τῶν αἰσθημάτων τῆς ἡδονῆς καὶ τοῦ πόνου. Λόγω τῆς προϊούσης ἡλικίας ὥστόσο καὶ τῆς παρόδου χρόνου, ὑπάρχει ἔνας ἐκφυλισμὸς τῆς ἔντασης τῆς ἡδονῆς καὶ τοῦ τρόπου τῆς ὑπενθύμισης καὶ τῆς διατήρησης τῆς στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου²¹ μέσω τῆς παιδείας, ἔτσι οἱ Θεοὶ χάρισαν στοὺς ἀνθρώπους τίς Μοῦσες γιὰ νὰ τοὺς τέρπουν κι ἐκεῖνες, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὸν Διόνυσο, μὲ τὶς ὡδές, τὶς δποῖες καὶ οἱ νέοι ἄλλὰ καὶ οἱ ὁριμώτεροι πολίτες πρέπει δρθῶς νὰ μάθουν νὰ ἀπολαμβάνουν καὶ νὰ χαίρονται²².

Ἡ πρώτη ἐμπειρία ἐνὸς παιδιοῦ ποὺ γεννιέται εἶναι ἐκείνη τῆς πρώτης του ἐπαφῆς μὲ τὴν ἡδονὴ καὶ τὸν πόνο. Ὁ στόχος τῆς παιδείας εἶναι νὰ τὸ μάθει νὰ νιώθει τὰ συναισθήματα αὐτὰ γιὰ τὰ σωστὰ πράγματα²³ καὶ δὲν ὑπάρχει καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ ἀποκτηθεῖ μία τέτοια γνώση παρὰ μέσω τοῦ χοροῦ καὶ τῶν τραγουδιῶν (μέσω τῆς ἐκπαίδευσης δηλαδὴ τῶν παιδιῶν στὸν τρόπο νὰ μετασχηματίζουν τὰ θεϊκὰ δῶρα τῆς μουσικῆς ἀντίληψης καὶ τῆς κίνησης σὲ πραγματικὴ δρχηση καὶ μελωδία, χρησιμοποιώντας φυσικὰ καὶ τὰ ἄλλα δῶρα τῶν θεῶν τὸν Λόγο καὶ τὸν *Noū*.

Ἐτσι, ἡ ἡδονὴ καθίσταται σημαντικὸ μέρος τῆς ἀνθρώπινης παιδείας καὶ ἐργαλεῖο στὰ χέρια τοῦ δάσκαλου καὶ τοῦ νομοθέτη, δίνοντάς τους τὴ δυνατότητα νὰ καθοδηγοῦν τοὺς πολίτες δρθῶς πρὸς τὴν ἀρετὴ, δηλαδὴ πρὸς τὴν *εὐδαιμονία*. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ νομοθέτης δὲν πρέπει νὰ παρέχει πλήρη ἐλευθερία στοὺς ποιητὲς καὶ τοὺς μουσικοὺς ὥστε νὰ ἐπιδεικνύουν ἀνεξέλεγκτη νεωτεριστικὴ διάθεση ἀφοῦ αὐτὴ δύναται νὰ ἀποβεῖ ἐπιζήμια καὶ καταστροφικὴ γιὰ τὸ ἥθος τῶν πολιτῶν. Ὁ δίκαιος βίος στὸν δποῖο κανεὶς μέσω τῆς σωστῆς χρήσης τῆς μουσικῆς, τῆς ποίησης καὶ τῆς δρχησης παραμένει κατὰ τὸ δυνατὸν ἀσφαλής, δηλαδὴ μακρὰν τῆς ἀδικοπραξίας, εἶναι καὶ ὁ πιὸ εὐχάριστος. Ἡ μουσικὴ ἀποκαθιστᾶ τὴν ἀρμονία στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ καὶ ὁ χορὸς προσφέρει αὐτοέλεγχο καὶ πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ εὐχαρίστηση. Μέσα ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ σὲ αὐτὰ τὰ μυσταγωγικὰ δρώμενα ἔνας ἔξαιρετος ἀνθρώπινος μόχθος ἔχει εὐοδωθεῖ: ἡ ἀναζήτηση τοῦ Ὅπερτατου Ἀγα-

21. YVON BRÈS, *Ἐνθ. ἀν.*, σσ. 125-126.

22. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 635c7-d6.

23. *Αὐτόθι*, 659d-e.



θοῦ. Και γιὰ τοὺς πρεσβύτερους, οἱ δποῖοι πιθανῶς δὲν ἔχουν δυνατὴ μέσα τοὺς τὴν ἐπιθυμία νὰ συμμετέχουν στὰ δρώμενα δπως ἄλλοτε, λίγο κρασὶ μπορεῖ νὰ τοὺς δημιουργήσει τὴ διάθεση νὰ συμπεριφερθοῦν σὰν νὰ ἦταν ξανὰ νέοι.

Πάντως, ὁ νομοθέτης δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονήσει δτι οἱ ἀνθρωποι τοὺς δποίους ἐπιθυμεῖ νὰ «προσελκύσει» στὸν δίκαιο (και πιὸ εὐχάριστο, συμφώνως πρὸς τὸν Πλάτωνα) βίο, εἰναι ἀνθρωποι και δχι θεοὶ και γιὰ τὸ λόγο αὐτό, θὰ πρέπει νὰ τοὺς πείσει δτι ὁ δίκαιος βίος θὰ εἰναι πράγματι δ πλέον εὐχάριστος, ἀφοῦ, ἀπὸ τὴ φύση του, ὁ ἀνθρωπος ἐπιζητεῖ ἐκεῖνο ποὺ εἰναι εὐχάριστο γι' αὐτὸν και ἀποφεύγει δ.τι τὸν δυσαρεστεῖ. Ἐκεῖνο τὸ δποῖο δ Πλάτων ἐπιθυμεῖ νὰ καταδείξει²⁴ εἰναι δτι ἀκόμη και σὲ ἔναν ἀνθρωπο ποὺ ἐπιθυμεῖ ἔνα γεμάτο ἡδονὴ βίο δ ἡθικὸς τρόπος τοῦ ζῆν εἰναι πολὺ πιὸ εὐχάριστος ἀπὸ δποιονδήποτε ἄλλον ἀρκεῖ οἱ νόμοι ποὺ ἀκολουθοῦνται νὰ εἰναι δρθὰ και προσεκτικὰ σχεδιασμένοι ἄλλὰ και ἐκτελεσμένοι. Αὐτοὶ οἱ νόμοι λαμβάνουν ὑπ' ὅψιν τους τὸ γεγονὸς δτι γενικὰ οἱ ἀνθρωποι ἐπιθυμοῦν τὴν παρουσία τῆς ἡδονῆς στὴ ζωή τους και τὴν ἀπουσία τοῦ πόνου (λύπης) ἐνῷ μία οὐδέτερη κατάσταση δὲν εἰναι ἐπιθυμητὴ ἄλλὰ δπωσδήποτε εἰναι πάντα προτιμητέα ἀπὸ τὸν πόνο.

Δὲν εἰναι στὸ σκοπὸ τοῦ ἀρθρου αὐτοῦ ἡ ἀνάλυση τῆς πλατωνικῆς θεωρίας τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς ἡδονῆς και τοῦ πόνου στοὺς *Νόμους*²⁵, ἄλλὰ ἡ διάκριση τῆς θέσης τῆς ἡδονῆς και τοῦ σημαντικοῦ της ρόλου στοὺς παιδευτικοὺς σκοποὺς τοῦ Πλάτωνα. Γενικὰ μιλώντας, πάντως, μποροῦμε νὰ ποῦμε δτι δ Πλάτων, πραγματοποιώντας μία σημαντικὴ στροφὴ στὴν ψυχολογία και τὴ θεωρία τῶν ἀνθρώπινων κινήτρων²⁶, ἀναγνωρίζει δτι ἡ ἡδονὴ και δ πόνος καθορίζουν τὸν τρόπο συμπεριφορᾶς μας και τὴν ἀπόφασή μας νὰ ἐπιλέξουμε ἡ δχι τὴ υίοθέτηση δρισμένων κανόνων. Εἰναι ἔνα εἶδος αἰτιακοῦ ἡδονισμοῦ²⁷ κατὰ τὸν δποῖο δλοι οἱ ἀνθρωποι προτιμοῦν τὶς ἡδονὲς ἀπὸ τοὺς πόνους ἀναλογιζόμενοι τὸ μέγεθός τους (συχνότητα, ἔνταση, ἔκταση και τὰ

24. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 653a.

25. *Αὐτόθι*, 732e-734e3.

26. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικῶς πρὸς τὸ θέμα αὐτὸ στοὺς *Νόμους* ἄλλὰ και σὲ ἄλλους ὑστερούς διαλόγους βλ. F.C WHITE, *Plato's Last Words on Pleasure*, *Classical Quarterly*, 51.2, 2001, σσ. 469 κ. ἔξ.

27. A. LAKS, *The Laws*, *Greek and Roman Political Thought*, ed. Chr. Rowe-M. Schofield, The Cambridge History of Philosophy, Cambridge University Press, 2000, Chapter 12, σσ. 275-278; D. FREDE, *Plato's Ethics: An overview*, ἡλεκτρονικὰ στὴν *Stanford Encyclopaedia of Philosophy*, © 2004, κέφ. 5, *The Late Dialogues*, σσ. 10-11.



ἀντίθετά τους). Έαν κάποιος ἐπιλέξει διτιδήποτε διαφορετικό ἀπό τὴν κυριαρχία τῆς ἡδονῆς ἐπὶ τοῦ πόνου, τὸ πράττει ἀπὸ ἄγνοια καὶ ἔλλειψη²⁸ ἐμπειρίας.

Στὸ σημεῖο αὐτὸν ἡ παιδεία ἐμπλέκεται γιὰ ἄλλη μὰ φορᾶ οὐσιαστικὰ στὴν ἀνθρώπινη ἀναζήτηση ἐνὸς εὐδαίμονος βίου. Ἡ λέξη ἄγνοια σαφῶς καταδεικνύει δτὶς ἡ ἔλλειψη κατάλληλης παιδείας δύναται νὰ προκαλέσει τραγικὰ λάθη στὶς διὰ βίου ἐπιλογὲς ἐνὸς ἀνθρώπου καὶ κατ' ἐπέκτασιν νὰ τοῦ κοστίσει τὴν εὐτυχία καὶ νὰ τοῦ διαμορφώσει μία ζωὴ, ἀν δχι στερημένη ἀπὸ κάθε ἡδονή, πάντως χωρὶς τὶς κατάλληλες γιὰ τὸν ἴδιο εὐχαριστήσεις, δηλαδὴ μία ζωὴ ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ πόνου. Ἐτοι, προκειμένου νὰ κάνει κάποιος «σοφές» ἐπιλογὲς γιὰ μία εὐτυχισμένη ζωὴ (σύμφωνη πρὸς τὸ δίκαιο καὶ τοὺς νόμους τῆς πολιτείας), ἡ παιδεία εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη.

Ἄσ μὴν προσφέρουμε λοιπὸν εὐήκοα ὡτα σὲ δσους διαμαρτύρονται ἐντόνως ἐναντίον τῶν δικαίων νομοθετῶν, δτὶς αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐλέγχουν τὶς «ἰδιωτικὲς ὑποθέσεις»²⁹ ἀφοῦ μία «πολιτισμένη» ζωὴ εἶναι δυνατὴ μόνον δταν ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι ἰκανὸς νὰ ἐλέγχει τὰ τρία πλέον ἐντονα ἐνστικτά του: τῆς πείνας, τῆς δίψας καὶ τῆς σεξουαλικῆς ἐπιθυμίας. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ παιδεία τοῦ Νομοθέτη-Δικαστῆ εἶναι μείζονος σημασίας, στὸ βαθμὸ ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὶς ἀνθρώπινες ἀνάγκες ἐνῷ σημαντικὴ ἐπίσης εἶναι καὶ ἡ παιδεία τῶν πολιτῶν στὸ βαθμὸ ποὺ τοὺς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ἀκολουθήσουν τοὺς δρθοὺς νόμους καὶ νὰ ζήσουν δίκαια, καὶ ἀρα εὐτυχισμένα, σὲ μὰ εὐνομούμενη πολιτεία, οἱ νόμοι τῆς ὅποιας θὰ τοὺς παρέχουν ἀσφάλεια καὶ εὐημερία.

(δ) Ἡδονὴ καὶ Ἐκπαίδευση. Ἐφαρμογὴ τῆς Θεωρίας στὴν Πράξη.

Τὰ τρία στοιχεῖα τῆς ἐκπαίδευσης ποὺ ἐφαρμόζουν τὴ θεωρία γιὰ τὴν πλατωνικὴ ἡδονὴ δπως εἴδαμε καὶ ἀνωτέρω εἶναι ὁ χορός, ἡ μουσικὴ καὶ ἡ ποίηση. Ο Πλάτων κάνει ἀναφορὰ σὲ μία διαφορετικὴ προσέγγιση δσον ἀφορᾶ τὴ διδασκαλία τοῦ χοροῦ γιὰ τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια καὶ αὐτὸ προκαλεῖ ἐντύπωση ἀφοῦ φαίνεται νὰ εἶναι ἡ μόνη οὐσιαστικὴ καὶ ἀναίτια ἐκ πρώτης ὅψεως διαφορὰ ποὺ ἀναγνωρίζει στὸ ἐκπαιδευτικό του πρόγραμμα δσον ἀφορᾶ τὰ δυὸ φύλα. Ισως εἶναι θέμα διαφορετικῶν δεξιοτήτων σὲ ζητήματα σωματικῆς κίνησης ἡ μία

28. Βλ. A. MOORE, Hedonism, ἡλεκτρονικὰ στὴν *Stanford Encyclopaedia of Philosophy*, © 2004 A. Moore, σσ. 1-3.

29. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 733d.



άκομα σοβαρή κριτική ματιά στὴν παιδικὴ ψυχολογία ἡ δποία διαφέρει μεταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν (παρ' ὅλο ποὺ δὲν τὸν δίδιος δὲν δίνει, αὐτὴ τὴ φορά, καμιὰ ἔξηγηση γιὰ τὸν διαχωρισμὸν αὐτό). Ἰσως, δπως τὸ τοποθετεῖ δ. J. Cleary³⁰, δὲν χρειάζεται νὰ ἀποδώσουμε καμία ίδιαίτερη σημασία σὲ αὐτὴ τὴν «ἀνωμαλία» ἀφοῦ δὲν τὸν διαχωρισμὸν αὐτός διαφέρει αὐτὴ τῶν παιδιών πολιτῶν.

Τὸ ὅλο πρόγραμμα τῆς ἐκπαίδευσης πρέπει νὰ ἔχεινήσει ἀμέσως μόλις τὸ παιδί δεῖξει τὰ πρῶτα σημάδια ἀντίληψης τοῦ ρυθμοῦ καὶ τῆς μελωδίας. Ὁλοι οἱ πολίτες τῆς κοινότητας πρέπει νὰ συμμετέχουν στὴ λατρεία αὐτὴ τῶν Μουσῶν καὶ δπως εἴδαμε οἱ μεγαλύτεροι ἀπὸ αὐτοὺς μποροῦν νὰ κάνουν χρήση τοῦ οἶνου προκειμένου νὰ ἔχουν τὸ ἀστραφτερὸ ἐκεῖνο πνεῦμα ποὺ εἶχαν νεώτεροι καὶ νὰ συμμετέχουν στὸ δόλο γεγονὸς μὲ τὴν πρέπουσα διάθεση. Ἀλλωστε ἐκεῖνοι εἶναι ποὺ ἔχουν ἀναλάβει μὲ τὴν εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς τῆς κατάλληλης «ἐπίσημης ἀνθολογίας» μουσικῆς καὶ ἀσμάτων γιὰ τοὺς νέους καὶ δὲν τὸν πιστεύει δτι δποιος εἶναι ἐπιφορτισμένος μὲ ἕνα τέτοιο ἔργο δηντας στὴν κατάλληλη διάθεση καὶ διαθέτοντας τὴν κατάλληλη ἐμπειρία ἔχει πολὺ μεγαλύτερες πιθανότητες νὰ λάβει ἀφ' ἐνὸς τὴν πλέον δρθὴ καὶ ἀφ' ἐτέρου τὴν πλέον εὐχάριστη ἀπόφαση γιὰ τοὺς νέους ὥστε οἱ ἐπιλογὲς καὶ νὰ εἶναι δρθὲς ἄλλα καὶ εὐχάριστες γι' αὐτοὺς.

Τὴν ψυχὴν διακρίνει προτεραιότητα ἔναντι τοῦ σώματος, κι ἔτσι τὸ δεύτερο στοιχεῖο ἡδονῆς τῆς ἐκπαίδευσης, ἡ μουσικὴ, εἶναι σημαντικότερη ἀπὸ τὸν χορὸ ποὺ κυρίως καλλιεργεῖ τὸ σῶμα. Καθὼς μάλιστα ἡ μουσικὴ εἶναι ἐκφραστὴ συμπαντικῆς ἀρμονίας ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ δρισμένα στοιχεῖα μίμησης καὶ λαμβάνοντας ὑπ' ὅψιν δτι δὲν τὸν διατριβούνται τὸ σύμπαν³¹ ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία τὸ μοντέλο (καλὸ ἢ κακό) ποὺ θὰ ἀποτελέσει ἀντικείμενο μίμησης ἀπὸ τὰ παιδιά. Ἀλλωστε ἡ μουσικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ δρισμένους κανόνες ποὺ ἐφαρμόζονται γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ψυχῆς εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ ἄλλα εἰδη³², ἀποτελεσματικότερη στὴν ἐπίτευξη πολλαπλῶν ἐκπαιδευτικῶν στόχων καὶ, τελικῶς, πιὸ εὐχάριστη. Ἀκόμη, ἡ δρθὴ ἐπιλογὴ καὶ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς δρχησης, τῶν

30. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 780d-781d.

31. J. CLEARY, ἔνθ. ἀν., σ. 168: «Perhaps we should not attach any importance to the anomaly, since the Athenian Stranger is mainly interested in excluding from the education of the young citizens the dubious kind of dancing associated with comedy».

32. Περισσότερα σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα στὸ I. SVITZOU, Necessity in Plato's *Republic* X and *Laws* X, *Hasard et Nécessité dans la philosophie grecque*, Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque, Athènes, Académie d'Athènes, 2005, σσ. 72-74.



μουσικῶν ἔργων καὶ τῶν παιχνιδιῶν ἀπομακρύνει τὸν κίνδυνο προσβολῆς τοῦ Θείου, πράγμα ποὺ εἶναι πιθανὸν νὰ συμβεῖ μὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς τραγικῆς ποίησης, καὶ χαίρει τῆς προστασίας τῶν θεῶν³³. Ἐπὶ πλέον ἀποτελεῖ καὶ τὸν καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης τοῦ ἐλεύθερου χρόνου μας. Δεδομένου δτὶ ἡ ἔργασία τῶν δούλων δύναται νὰ προμηθεύει τοὺς πολίτες μὲ τὰ βασικὰ ἀγαθά, τὸ κυριότερο μέλημα τῶν δεύτερων εἶναι νὰ ζοῦν ἐνάρετα, μὲ πειθαρχία καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς νόμους τῆς πόλης, βίους τῶν δοπίων ὁ ἐλεύθερος χρόνος θὰ εἶναι ἀφοσιωμένος στὴν ἡθική τους τελειοποίηση μέσα ἀπὸ ἐνάρετες πράξεις³⁴.

“Οσον ἀφορᾶ τώρα τὴν ποίηση, τὸ τρίτο καὶ τελευταῖο στοιχεῖο ἐκπαίδευσης ἀμεσα συσχετιζόμενο πρὸς τὴν ἡδονή, ὁ κύριος στόχος τοῦ νομοθέτη θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ σύνταξη μᾶς εἰδικῆς ποιητικῆς ἀνθολογίας, κατάλληλης γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐκπαίδευσης. Ἐκεῖνοι, ἔργο τῶν δοπίων εἶναι ἡ σύνταξη μᾶς τέτοιας ἀνθολογίας, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀνω τῶν 50 χρόνων καὶ νὰ χαίρουν εὐρύτατης ἐκτίμησης καὶ ἀποδοχῆς γιὰ τὶς αἰσθητικές τους προτιμήσεις ὥστε νὰ εἴμαστε βέβαιοι δτὶ θὰ ἐπιλέξουν τὸ κάλλιστο γιὰ τοὺς νεαροὺς πολίτες.

“Ολα τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν τουλάχιστον ἀνάγνωση καὶ χόρδισμα λύρας ἀλλὰ ἐὰν οἱ δάσκαλοι ἀντιληφθοῦν δτὶ κάποιο παιδὶ δὲν εἶναι προικισμένο δὲν θὰ πρέπει νὰ τὸ πιέζουν ὑπέρμετρα γιὰ κανένα λόγο, ἀπὸ φόβο δτὶ τὸ παιδὶ θὰ σταματήσει πιὰ νὰ χαίρεται μὲ τὴ μάθηση καὶ θὰ ἀρχίσει νὰ νιώθει ἀπέχθεια ἢ καὶ φόβο³⁵. Αὐτὴ εἶναι μία ἀκόμη πρόταση ἄξια παρατήρησης δσον ἀφορᾶ τὴν ἐμβάθυνση στὴν πλατωνικὴ ψυχολογία καὶ τὴν ἐμπειρία του ποὺ εἶναι προφανῆς στοὺς Νόμους καὶ ἔχει κατακτηθεῖ μεταξὺ ἀλλων καὶ μὲ τὴν ὡριμότητα τῆς ἡλικίας.

“Ο Πλάτων προσπαθεῖ νὰ ἴκανοποιήσει τὴ λαχτάρα τῶν πολιτῶν του γιὰ ἡδονὴ καὶ εύτυχία γνωρίζοντας δτὶ σὲ ἀντίθετη περίπτωση ἵσως νὰ μὴν γίνουν ἔτσι δπως τοὺς δνειρεύτηκε γιὰ χάρη τῆς πολιτείας του.

(ε) Συμπέρασμα.

Τὸ ζήτημα τῆς παιδείας ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Πλάτωνα στοὺς Νόμους ἓνα μεῖζον θέμα, ἵσως μάλιστα τὸ σπουδαιότερο. Σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι

33. E. MOUTSOPoulos, *La musique dans l'œuvre de Platon*, Paris, P.U.F., 1959, σσ. 347 κ. ἔξ.

34. ΠΛΑΤ., *Νόμοι*, 644e-654b.

35. Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ προσέξει κανεὶς τὸ παράδειγμα ποὺ μᾶς παραδίδει ὁ Πλάτων: Οἱ Αἰγύπτιοι, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἀποτελοῦν τὸ πρότυπο τοῦ δρόμου τρόπου ἐκπαίδευσης (819b1-d3).



νὰ βοηθήσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀποφασίσουν τί θὰ δεχθοῦν καὶ τί θὰ ἀπορρίψουν ἀπὸ ὅσα ἀγαποῦν ἢ ἀπεχθάνονται. Εἶναι ὁ μόνος ἐνδεδειγμένος τρόπος γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὰ συναισθήματά μας, νὰ διακρίνουμε μεταξὺ ἡδονῆς καὶ πόνου, νὰ μάθουμε νὰ ἐλέγχουμε τὶς ἀντίστοιχες καταστάσεις καὶ νὰ τὶς ἀντιμετωπίζουμε μὲ σύνεση καὶ γενναιότητα. Ἡ Ἐκπαίδευση στοὺς Νόμους εἶναι τὸ διεξοδικὰ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα μαθημάτων καὶ ἔξασκησης, συστηματοποιημένο καθ' δλοκληρίαν καὶ δραγανωμένο καὶ στὴν πιὸ μικρὴ τεχνικὴ λεπτομέρεια τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς του, εἶναι τὸ μονοπάτι ποὺ θὰ ὀδηγήσει τοὺς πολίτες σὲ μία εὐτυχισμένη, εὐδαίμονα ζωὴ. Γιὰ τὸν Πλάτωνα εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὃποιο καταδεικνύει τὴν βαθύτερη του ἀντίληψη καὶ γνῶση τῆς ἀνθρώπινης φύσης, εἶναι ἡ δεύτερη καὶ καλύτερη ματιά του στὴ δυνατότητα τῶν ἀνθρώπων νὰ ζήσουν ἀρμονικὰ μέσα στὸ σύμπαν, κοντὰ στοὺς Θεούς, συμφώνως πρὸς τὸ Νόμο καὶ χάριν αὐτῶν ὅλων (ἢ καὶ παρ' ὅλα αὐτά) μὲ εὐτυχία. Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ τὸ μέσον τους καὶ ἡ Ἁδονὴ τὸν σκοπό τους.

Εἰρήνη ΣΒΙΤΖΟΥ
(Αθῆναι)



EDUCATION AND PLEASURE IN PLATO'S LAWS

Summary

There is no doubt that education is a major issue for Plato, especially in the *Laws*; perhaps the most important one. The aim of education is to make people decide what to keep and what to avoid from what they love or detest. It is the only approved way of understanding our own feelings, of distinguishing between pleasure and pain and of learning how to control relevant situations and be brave in facing them. Education in the *Laws* is the explicit program of lessons and trainings, totally systemized and organized to its last details in its practical applications, the path that will guide citizens to a pleasant, eudaemonic life. For Plato, it is the way to show his deeper understanding of human nature, it is his second and best look into the possibility of people living in harmony with the universe, near Gods, according to the Law, in virtue and because (or despite) of all that, in happiness. Education is their means and pleasure is their aim.

I. SVITZOU

