

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 'Αθῆναι

## ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ \*

'Η Μεταφυσική ἡ ή Πρώτη Φιλοσοφία, ὅπως τὴν ὧνόμασε ὁ Ἀριστοτέλης, κατέγινε πάντοτε μὲ τὸ βασικὸ πρόβλημα τῆς Φιλοσοφίας, μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ Εἶναι. Μεταφυσική δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ φιλοσοφική θεωρία περὶ τοῦ Εἶναι. Γιὰ τοῦτο δονομάζεται καὶ Ὁντολογία. Μεταφυσική, Πρώτη Φιλοσοφία καὶ Ὁντολογία εἶναι τρία δόνοματα γιὰ τὸ ἴδιο πρᾶγμα.

'Η Μεταφυσική εἶναι τόσον παλαιὰ ὅσον καὶ ἡ φιλοσοφία. Οἱ πρῶτοι μεταφυσικοὶ φιλόσοφοι ἦσαν οἱ Προσωκρατικοί. 'Ως θεωρία τοῦ Εἶναι ὥρισε τὴ Μεταφυσική πρῶτος ὁ Πλάτων, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τὴν ἀνύψωσε σὲ χωριστὸ φιλοσοφικὸ κλάδο καὶ τὴν ὧνόμασε Πρώτη Φιλοσοφία. 'Ο Πλάτων στὸν διάλογό του *Σοφιστῆς* θέτει τὸ πρόβλημα τῆς Μεταφυσικῆς καὶ τὸ χαρακτηρίζει ώς τὸ μέγιστον. 'Ο Ἐλεάτης ξένος ζητεῖ ἀπὸ τὸ συνομιλητή του Θεαίτητον νὰ ἔξετάσουν τὸ σπουδαιότερο ἀπ' ὅλα τὰ προβλήματα. Καὶ ὁ Θεαίτητος τοῦ ἀπαντᾷ ώς ἔξῆς : *Γιὰ ποὺ πρᾶγμα μιλᾶς ;* "Η εἶναι φανερὸ ὅτι πρέπει νὰ ἔξετάσωμε πρῶτα τὸ ὅν, δηλαδὴ τί νομίζουν ὅτι δηλώνονται ἐκεῖνοι ποὺ ὅμιλοῦν γι' αὐτό ; δηλαδὴ τί ἐννοοῦν ἐκεῖνοι ποὺ ὅμιλοῦν γιὰ τὸ ὅν (243 d). 'Ο Πλάτων ἔχει ἥδη κατὰ νοῦν τοὺς Προσωκρατικοὺς φιλοσόφους καὶ τὴ θεωρία των περὶ τῶν πρώτων στοιχείων. "Οταν ἰσχυρίζεται κανεὶς – ἔτσι λέγει τώρα ὁ Πλάτων – ὅτι τὸ θερμὸ εἶναι τὸ στοιχεῖο ὅλων τῶν πραγμάτων ἡ ὅτι τὸ ψυχρὸ ἡ ὅτι καὶ τὰ δύο μαζὶ εἶναι τὰ στοιχεῖα τῶν πραγμάτων, τότε αὐτὸς ἐκφέρει ἔνα λόγο, μία πρόταση περὶ τοῦ Εἶναι. "Οταν κανεὶς ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ θερμὸ εἶναι τὸ στοιχεῖο ὅλων τῶν πραγμάτων, τότε δέχεται ὅτι τὸ θερμὸ εἶναι τὸ δοντως ὅν. 'Ο Πλάτων λοιπὸν θέτει τὸ ἔξῆς συντριπτικὸ ἐρώτημα στοὺς παλαιοὺς Ὁντολόγους : *Πέστε μας λοιπὸν ὅλοι ἐσεῖς, ποὺ ἰσχυρίζεσθε ὅτι τὰ πάντα εἰναι θερμὸ καὶ ψυχρὸ ἡ δύο ἄλλα παρόμοια, τί ἐννοεῖτε γι' αὐτὰ τὰ δύο, ὅταν ἰσχυρίζεσθε ὅτι αὐτὰ τὰ δύο ἡ τὸ καθένα ἀπ' αὐτὰ εἰναι;* *Πῶς νὰ ἐννοήσωμε αὐτὸ τὸ Εἶναι ;* *Πρέπει νὰ τὸ ἐννοήσωμε ώς ἔνα τρίτο ἐκτὸς*

\* Μέρος τοῦ Ιου κεφαλαίου ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ ουγγραφέως *Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία*, ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ προσεχῶς.



ἀπ' ἐκεῖνα τὰ δύο καὶ συνεπῶς νὰ θέσωμε συνολικῶς τρία καὶ δχι δύο, ὅπως λέτε; (243 ε). Δηλαδὴ ἄλλο εἶναι τὸ Εἶναι καὶ ἄλλο τὸ ψυχρὸ καὶ τὸ θερμό ; "Εχομε λοιπὸν ἐδῶ γιὰ πρώτη φορὰ μέσα στὴ φιλοσοφία τὸ βασικὸ ἐρώτημα : Τί εἶναι τὸ Εἶναι, τί σημαίνει τὸ Εἶναι ; Καὶ τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι τὸ βασικὸ ἐρώτημα τῆς Μεταφυσικῆς.

"Ο Ἀριστοτέλης ἀργότερα ἔθεσε τὸ ἴδιο ἐρώτημα ἡ μᾶλλον ἐπάνω στὸ ἐρώτημα τοῦτο ἐστήριξε τὴν Μεταφυσική του, δηλαδὴ τὴν πρώτη Φιλοσοφία, ὅπως τὴν ἀναπτύσσει στὸ βασικό του ἔργο *Tὰ μετὰ τὰ Φυσικά*. Ἡ Μεταφυσικὴ ὁρίζεται τώρα ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη ὡς ἐπιστήμη τῶν ἀρχῶν τοῦ Εἶναι ἡ ὡς Ὁντολογία, ὅπως θὰ ὀνομασθῇ ἀργότερα ἡ ἐπιστήμη αὐτῆ. Σημασία ἔχει ἐδῶ τὸ γεγονός, ὅτι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἔθεσε τὸ ἴδιο ἐρώτημα : τί εἶναι τὸ Εἶναι, ἀλλὰ καὶ ὅτι καὶ αὐτὸς θεωρεῖ τὸ ἐρώτημα τοῦτο ὡς τὸ ὑψηστὸ καὶ σπουδαιότατο ἐρώτημα τῆς Φιλοσοφίας (*Μετὰ τὰ Φυσικὰ* B 4, 1001 a 5).

"Αφ' ὅτου ἐγεννήθη ἡ Μεταφυσική, τὴν συνοδεύει καὶ τὸ ἐρώτημα, ἃν εἶναι δυνατὸν νὰ σταθῇ ὡς ἐπιστήμη. Στὴν ἐποχή μας μάλιστα τὸ ἐρώτημα τοῦτο τίθεται μὲ μεγάλη ἔμφαση. Θὰ ἥταν δυνατὸν νὰ περιλάβῃ κανεὶς σὲ τρεῖς κατηγορίες τὶς ἀμφιβολίες καὶ τὶς ἀμφισβητήσεις ποὺ ὑπάρχουν κατὰ τῆς Μεταφυσικῆς. Στὴν πρώτη κατηγορία ἀνήκουν οἱ ἀμφιβολίες ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὸν Ἐμπειρισμὸ καὶ τὸν Θετικισμό, στὴ δεύτερη οἱ ἀμφισβητήσεις ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν Φιλοσοφία τῆς γλώσσας καὶ στὴν τρίτη οἱ ἐπιθέσεις ποὺ στηρίζονται στὴν ίστορία τοῦ προβλήματος τοῦ Εἶναι.

"Ο Auguste Comte (1798-1857) καὶ ὁ John Stuart Mill (1806-1873) εἶναι κατὰ τὸν δέκατον ἔνατον αἰῶνα οἱ κύριοι ἐκπρόσωποι τοῦ Ἐμπειρισμοῦ καὶ τοῦ Θετικισμοῦ, καὶ ἀπὸ τὴν σκοπιὰ αὐτὴν οἱ κύριοι πολέμιοι τῆς Μεταφυσικῆς. Ο Comte στηρίζει τὴν Φιλοσοφία του, τὴν ὅποιαν ὀνομάζει θετικήν, στὸ δόγμα τῶν τριῶν σταδίων, ἀπὸ τὰ ὅποια – ὅπως πιστεύει – περνάει ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία. Πιστεύει δηλαδὴ ὁ Comte ὅτι διανοητικῶς ὁ ἀνθρωπος διανύει τρία στάδια : πρῶτα τὸ θεολογικό, δεύτερον τὸ μεταφυσικὸ καὶ τρίτον καταλήγει στὸ θετικό. Κατὰ τὸ θεολογικὸ στάδιο τῆς πνευματικῆς του ζωῆς ὁ ἀνθρωπος ἔξηγεῖ τὰ φαινόμενα μὲ τὴν παραδοχὴν ὑπερφυσικῶν δυνάμεων, τὶς ὅποιες ὅμως ἀνθρωποποιεῖ. Κατὰ τὸ μεταφυσικὸ στάδιο ἔξηγεῖ τὰ φαινόμενα μὲ γενικές ἔννοιες. Πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα δὲν εἶναι τώρα θεοὶ καὶ δαίμονες ἀλλὰ ἡ ἀόρατη οὐσία τῶν φαινομένων, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ τὴν αἰτία τους. Καὶ ἐδῶ δηλαδὴ ὁ ἀνθρωπος, ἔτσι πιστεύει ὁ Comte, κατασκευάζει κάτι ποὺ δὲν ὑπάρχει, γιατὶ στὴν πραγματικότητα ὑπάρχουν μόνον φαινόμενα. Κατὰ τὸ τρίτο στάδιο, τὸ



θετικό, δ ἄνθρωπος συλλαμβάνει καὶ κατανοεῖ τὰ συγκεκριμένα φαινόμενα ἐν σχέσει πρὸς τοὺς ὅρους, οἱ δποῖοι τὰ συνιστοῦν. Ὁ σκοπὸς τῆς Ἰστορίας εἶναι κατὰ τὸν Comte ἡ νίκη τῆς θετικῆς κοσμοθεωρίας καὶ συγχρόνως τῆς βιομηχανικῆς ὀργανώσεως τῆς ζωῆς. Ἡ μεγάλη ἴδεα εἶναι ἐδῶ ἡ θετικὴ Φιλοσοφία, ἡ ὁποία πρέπει νὰ συζευχθῇ μὲ τὴ μεγάλη δύναμη, δηλαδὴ τὸ προλεταριᾶτο. Ἀποτελεῖ δμως μία εἰρωνεία γιὰ τὴ Φιλοσοφία τοῦ Comte, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἴδιος κατὰ τὴν τελευταία περίοδο τῆς ζωῆς του ἐπέστρεψε στὸ θεολογικὸ στάδιο, γιατὶ μετέβαλε τὴν ἀνθρωπότητα σὲ ἀντικείμενο θρησκευτικῆς εὐλαβείας, ἥ μᾶλλον τὴν ἔθεοποίησε καὶ τὴν ώνόμασε Grand-Être, αὐτὸς δὲ ὁ ἴδιος ἔθεώρησε τὸν ἑαυτό του πρωθιερέα αὐτῆς τῆς νέας θετικῆς θρησκείας. Κατὰ τὸ τελευταῖο τοῦτο στάδιο τῆς ζωῆς του ὁ Comte ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν νοησιαρχία — δπου ἐπάνω ἐστήριξε τὴ θετική του φιλοσοφία — καὶ ἀνακάλυψε τὸ συναίσθημα. Ἐνῶ πρὶν ἐπίστευε ὅτι ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ νόηση, τώρα τονίζει ὅτι πρέπει νὰ ὑπερισχύσῃ τὸ συναίσθημα, ἥ καρδιά, γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ σκοποὶ τοῦ ἀνθρώπου. Κατέληξε μάλιστα νὰ κηρύξῃ τὴν λατρεία τῆς γυναικας, γιατὶ σ' αὐτὴν ὑπερέχει τὸ συναίσθημα.

Ἄνεξαρτήτως δμως τῆς τύχης ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν ἰδρυτή του, ὁ θετικισμὸς περιορίζει τὴ σφαῖρα τοῦ πνεύματος καὶ τῆς Φιλοσοφίας εἰς τὸ ἐνθάδε, ἀρνεῖται δηλαδὴ τὸ ἐπέκεινα. Κατ' αὐτὸν ὑπάρχουν μόνον τὰ θετικά, τὰ δεδομένα, τὰ φαινόμενα. Πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα δὲν ὑπάρχει τίποτε. Αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν ἐπιφάνεια καὶ τὸ βάθος τοῦ κόσμου. Συνεπῶς ἡ Μεταφυσικὴ κατ' αὐτὸν εἶναι ἀδύνατη. Αἴτια τῶν φαινομένων ως πράγματα αὐτὰ καθ' αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν καὶ δὲν εἶναι νοητά. Ὅπάρχει μόνον τὸ συνάμα τῶν φαινομένων ἐν χρόνῳ καὶ χώρῳ, δηλαδὴ ἡ συνύπαρξη καὶ ἔξαρτηση τῶν μὲν ἀπὸ τὰ δέ, καὶ αὐτὴ μόνον εἶναι δυνατὸν νὰ διατυπωθῇ ἐννοιολογικῶς καὶ, δπου γίνεται, καὶ μαθηματικῶς. Ἡ βασικὴ λοιπὸν θέση τοῦ θετικισμοῦ, ἥ ἀφετηρία του, εἶναι ὅτι ὑπάρχουν μόνον ἐμπειρικοὶ λόγοι, ἐμπειρικὲς προτάσεις γιὰ τὰ πράγματα. Συνεπῶς κάθε Μεταφυσικὴ εἶναι ἐκ τῶν προτέρων ἀδύνατη.

Ομως δ ἐμπειρισμὸς ως δόγμα — δηλαδὴ ως λόγος μὲ ἀπόλυτο κῦρος — ἀντιφάσκει πρὸς τὴν ἀφετηρία του, γιατὶ καμμία ἐμπειρικὴ πρόταση, κανεὶς ἐμπειρικὸς λόγος δὲν ἔχει ἀπόλυτο κῦρος. Κάθε ἐμπειρικὸς λόγος εἶναι σχετικός. Ἐκτὸς δμως ἀπὸ τὴν ἀντίφαση αὐτὴν δ ἐμπειρισμὸς, ἐφ' ὅσον εἶναι ριζικός, δηλαδὴ καθολικός, ἐμπλέκεται καὶ σὲ ἄλλες βαρύτερες ἀντιφάσεις. Ετσι π.χ. εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ περιλάβῃ στὴν ἐννοια τῶν ἐμπειρικῶν προτάσεων, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προτάσεις, τοὺς λόγους περὶ φαινομένων, καὶ τὶς καθαρῶς λογικὲς καὶ τὶς μαθηματικὲς προτάσεις. Οἱ λογικὲς δμως καὶ μαθηματικὲς προτάσεις, καὶ ἄν ἀκόμα δεχθοῦμε ὅτι πε-



ριέχουν και έμπειρικά στοιχεῖα, πάντως δὲν είναι ἔξι όλοκλήρου έμπειρικές. Τὸ κῦρος τῶν προτάσεων τούτων δχι μόνον δὲν ἔξαρταται ἀπὸ τὴν έμπειρία, ἀλλὰ ὑπερβαίνει τὰ δρια τῆς έμπειρίας. Γιὰ τοῦτο ἀκριβῶς τὸ κῦρος τῶν λογικῶν και μαθηματικῶν προτάσεων είναι ἀπόλυτο. Ἐφ' ὅσον λοιπὸν ὁ έμπειρισμὸς περιλάβῃ στὴν ἔννοια τῶν έμπειρικῶν προτάσεων και τὶς λογικὲς και τὶς μαθηματικὲς προτάσεις, διασπᾶ ὁ ἴδιος τὴν σφαῖρα τῆς ἀπλῆς έμπειρίας, και τότε τὸ ἐπιχείρημά του κατὰ τῆς Μεταφυσικῆς δὲν ισχύει. Ἐπίσης ὁ έμπειρισμὸς προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς ἀπλῆς έμπειρίας και ὅταν θέτη ὁ ἴδιος σκοποὺς ἡθικοὺς στὴ βούληση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ δεύτερη κατηγορία ἀντιρρήσεων κατὰ τῆς Μεταφυσικῆς προέρχεται στὴν ἐποχὴ μας ἀπὸ τὴν Φιλοσοφία τῆς γλώσσας. Χαρακτηριστικὸς ἐκπρόσωπος αὐτῶν τῶν ἀντιμεταφυσικῶν ἐπιχειρημάτων είναι ὁ Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Τὴ φήμη του ὁ Wittgenstein τὴν ὀφείλει κυρίως στὸ μικρὸ του ἔργο μὲ τὸν τίτλο *Tractatus logico-philosophicus*, ὅπου ὁ φίλος του Bertrand Russel ἔχει γράψει τὸν πρόλογο. Ὁ Wittgenstein, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν Descartes, τὸν Leibniz και τὸν Frege, ζητεῖ νὰ εὕρῃ μία *mathesis universalis*, ἡ ὁποία θὰ προσφέρῃ στὴ Φιλοσοφία ὅ,τι προσέφερε στὰ μαθηματικὰ ἡ εἰσαγωγὴ τῶν συμβόλων. Ἡ ἴδιοτυπία και ἡ ἀξία τῆς λογικο-φιλοσοφικῆς πραγματείας του δὲν ἀποτελεῖ τόσον συμβολὴ στὸ λογικὸ Θετικισμὸ ὃσο στὴν ἀρνητικὴ Φιλοσοφία, τὴν ὁποίαν ἐγκαινιάζει. Ὁ σκοπός του είναι νὰ δείξῃ τὰ δρια ποὺ βάζει ἡ γλῶσσα στὴ γνώση τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ ἄλλα λόγια θέλει ὁ Wittgenstein νὰ δείξῃ τὰ δρια τῶν ἀληθειῶν, ποὺ είναι δυνατὸν νὰ ἐκφρασθοῦν και νὰ εἰκονισθοῦν μὲ τὴ γλῶσσα. Καταλήγει λοιπὸν ὁ Wittgenstein στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ περισσότερες ἐρωτήσεις και προτάσεις γιὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα δὲν είναι ἀπλῶς ἐσφαλμένες, ἀλλὰ ἀνόητες, δηλαδὴ δὲν ἔχουν κανένα νόημα.

Σὲ φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα δὲν είναι δυνατὸν νὰ δώσωμε ἀπάντηση. Τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε νὰ κάμωμε, ἔτσι πιστεύει, είναι νὰ διαπιστώσωμε ὅτι δὲν ἔχουν κανένα νόημα. Τὸ καλύτερο είναι κατὰ τὸν Wittgenstein νὰ μὴ λέμε τίποτε, παρὰ μόνον ἐκεῖνο ποὺ είναι δυνατὸν νὰ εἰπωθῇ, και τοῦτο είναι μόνον οἱ προτάσεις τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης. Τοῦτο δὲν σημαίνει βεβαίως ὅτι δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ ἀνήκει ἔξω τῆς περιοχῆς τῶν προτάσεων τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ ὅτι τοῦτο είναι ἀκριβῶς ἄρρητο. Μὲ αὐτὴν τὴ βάση χωρίζει ὁ Wittgenstein τὶς προτάσεις ποὺ ἔχουν νόημα, ποὺ λένε κάτι, σὲ δυὸ κατηγορίες, σὲ στοιχειώδεις προτάσεις και σὲ λογικὲς προτάσεις. Οἱ στοιχειώδεις προτάσεις είναι προτάσεις, ἐκφραστικοὶ λόγοι περὶ τοῦ κόσμου, οἱ λογικὲς προτάσεις είναι ὅλες ἀνεξαιρέτως ταυτολογίες. Ὁμως, ἀν διαιρέσωμε τὶς προτάσεις, ὅπως κάνει ὁ Wittgenstein, σὲ



δύο κατηγορίες, τότε οἱ μαθηματικὲς προτάσεις πρέπει νὰ καταταχθοῦν στὶς λογικὲς καὶ ἡ συνέπεια θὰ εἶναι τότε, ὅτι καὶ οἱ μαθηματικὲς προτάσεις εἶναι ταυτολογίες. Τοῦτο ὅμως ἀντίκειται καὶ ἀντιφάσκει πρὸς τὸ χαρακτῆρα τῶν μαθηματικῶν προτάσεων, οἱ ὅποιες ἀκριβῶς δὲν εἶναι ταυτολογίες, ἀλλὰ προάγουν τὴ γνώση τοῦ ἀνθρώπου περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα εἴδη προτάσεων. Ἐκτὸς αὐτοῦ οἱ μαθηματικὲς προτάσεις ἀποτελοῦν τὶς προϋποθέσεις καὶ γιὰ τὶς προτάσεις τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης. Εἶναι συνεπῶς εὐνόητο ὅτι ἡ ἔρμηνεία αὐτὴ τῶν μαθηματικῶν προτάσεων ὡς ταυτολογιῶν δὲν ἔγινε δεκτή.

“Ολες τώρα οἱ μεταφυσικὲς προτάσεις δὲν εἶναι κατὰ τὸν Wittgenstein οὔτε στοιχειώδεις προτάσεις οὔτε ταυτολογίες, εἶναι προτάσεις δίχως νόημα. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀρνητικός των χαρακτηρισμός. Ὁ θετικός των χαρακτηρισμὸς εἶναι ὅτι οἱ προτάσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν ἐσφαλμένες ἐφαρμογὲς τῆς γλώσσας, τῶν γλωσσικῶν συμβόλων. Τὰ λογικὰ αὐτὰ σύμβολα, δηλαδὴ οἱ λέξεις, ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ προτάσεις αὐτές, δὲν ἔχουν καμμία σημασία, κανένα νόημα. Ἀλλὰ οὔτε καὶ εἶναι δυνατὸν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ δώσωμε κανένα νόημα σ’ αὐτὲς τὶς μεταφυσικὲς προτάσεις. Ἀπὸ τὴν πεποίθηση αὐτὴν πηγάζει ὁ λόγος τοῦ Wittgenstein, ὅτι ὅλη ἡ *Φιλοσοφία εἶναι κοιτικὴ τῆς γλώσσας*. Καὶ ἀπὸ τὴν κριτικὴ τῆς γλώσσας προκύπτει κατὰ τὸν Wittgenstein τὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὴ Μεταφυσική.

“Εχομε ἐδῶ μία σειρὰ παρανοήσεων καὶ παρερμηνειῶν καὶ τοῦ φαινομένου τῆς γλώσσας καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ γλῶσσα εἶναι σύστημα συμβόλων, μὲ τὰ ὅποια τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου δηλώνει ὅχι μόνον πράγματα, φαινόμενα, ἀλλὰ καὶ νοήματα. Τὰ νοήματα ἀποτελοῦν τὴν ἐσωτερικὴν ἐκείνη διάσταση τοῦ πνεύματος, ὅπου ἀκριβῶς ἀνήκουν καὶ οἱ προτάσεις τῆς Μεταφυσικῆς. Ἡ θὰ πρέπει λοιπὸν ν’ ἀποδείξῃ κανεὶς – πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἀδύνατον καὶ λογικῶς ἀπαράδεκτον –, ὅτι δὲν ὑπάρχει καθόλου νόημα ἢ ν’ ἀποδείξῃ ὅτι εἰδικῶς τὰ νοήματα τῆς Μεταφυσικῆς εἶναι λογικῶς ἀστήρικτα. Καὶ γιὰ νὰ λάβωμε ἔνα παράδειγμα, ἃς σταθοῦμε πρὸς στιγμὴν στὸ βασικὸ νόημα τῆς Μεταφυσικῆς, τὴν ἔννοια ἀκριβῶς τοῦ Εἶναι, ὅπως τὴν ἔθεσε στὸν Σοφιστὴ ὁ Πλάτων.

Γιὰ ὅλα τὰ πράγματα, ὅταν μιλοῦμε γι’ αὐτά, χρησιμοποιοῦμε τὸ Εἶναι. “Ολα τὰ εἴδη τῶν ὄντων ἔχουν τὸ κοινὸ γνώρισμα τοῦ Εἶναι. Τὸ γεγονὸς ἀκριβῶς τοῦτο ἀναγκάζει τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου νὰ συλλάβῃ τὴ γενικὴ ἔννοια τοῦ Εἶναι. Τοῦτο εἶναι βασικὴ λογικὴ ἀνάγκη τοῦ πνεύματος, ποὺ καμμία κριτικὴ τῆς γλώσσας δὲν μπορεῖ νὰ περιορίσῃ. Τὸ Εἶναι τοῦτο δὲν εἶναι πρᾶγμα ἀλλὰ νόημα, εἶναι ἡ καθολικὴ ἔννοια, μὲ τὴν ὅποιαν τὸ πνεῦμα χαρακτηρίζει τὰ ὅσα ὑπάρχουν. Πῶς εἶναι λοιπὸν δυνατὸν νὰ εἰποῦμε ὅτι



ή έννοια αύτή και ή λογική πρόταση πού τὴν ἐκφράζει δὲν ἔχει νόημα; Δίχως νόημα λοιπὸν δὲν εἶναι τόσον οἱ μεταφυσικὲς προτάσεις ὅσον ὁ λόγος τοῦ Wittgenstein, ὅτι οἱ μεταφυσικὲς προτάσεις δὲν ἔχουν νόημα. Ἐκτὸς αὐτοῦ η έννοια τῶν στοιχειωδῶν προτάσεων, ποὺ εἰσάγει δὲ Wittgenstein, ἔνέχει τόσα προβλήματα ὅσα καὶ οἱ μεταφυσικὲς προτάσεις. Ἰσως μάλιστα η έννοια αύτή νὰ δημιουργῇ περισσότερα προβλήματα ἀπὸ ὅσα δημιουργοῦν οἱ μεταφυσικὲς προτάσεις.

Ἡ σειρὰ τῶν σκέψεων ποὺ ἀνέπτυξε ἀργότερα δὲ Wittgenstein – δηλαδὴ μετὰ τὸ ἀρχικό του ἔργο – καὶ περιλαμβάνονται στὰ κατάλοιπά του μὲ τὸν τίτλο *Philosophical Investigations* (1953) στηρίζεται σὲ μιὰ πολὺ εὐρύτερη έννοια γιὰ τὴ γλῶσσα. Καὶ τοῦτο φαίνεται ὅτι ἀνοίγει πάλιν τὸν δρόμο πρὸς τὸν χῶρο τῆς Μεταφυσικῆς. Ἡ έννοια τῆς γλῶσσας ταυτίζεται σχεδὸν τώρα μὲ τὴν ἐλληνικὴ έννοια λόγος, η ὁποία δριζεῖ κατ’ οὐσίαν τί εἶναι ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ ὃν ἐκεῖνο, τὸ δποῖον σκέπτεται καὶ δημιλεῖ. Ἡ εὐρύτερη αύτὴ έννοια τῆς γλῶσσας ὁδηγεῖ τὸν Wittgenstein στὴν ἀνάλυση τοῦ ἄνθρωπου ώς ὅντος ποὺ σκέπτεται καὶ δημιλεῖ. Ἐδῶ ὅμως ἀκριβῶς ὑπάρχει ἀρκετὸς χῶρος γιὰ τὴ Μεταφυσική, καὶ μάλιστα ὅπως τὴν ἐννόησαν δὲ Πλάτων καὶ δὲ Ἀριστοτέλης. Εἶναι πράγματι περίεργο ἀλλὰ καὶ εὔνόητο ὅτι ὅλα τὰ ἀντιμεταφυσικὰ κινήματα ἴδεων τελικῶς καταλήγουν στὴ Μεταφυσική. Καὶ εἶναι εὐνόητο, γιατί, ὅπως μὲ ἔξαίρετη δξύνοια παρετήρησε δὲ Schopenhauer, ὁ ἄνθρωπος χαρακτηρίζεται ἀπὸ μιὰ μεταφυσικὴ ἀνάγκη.

Τέλος ἀπομένει νὰ ἔξετάσωμε καὶ τὸ τρίτο εἶδος τῶν ἀντιρρήσεων κατὰ τῆς Μεταφυσικῆς, τὸ δποῖον στηρίζεται στὴν «ίστορία» τοῦ προβλήματος τοῦ Eίναι καὶ προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὸν Nietzsche. Ἡ θέσις τοῦ Nietzsche εἶναι ὅτι σήμερα η Μεταφυσικὴ δὲν εἶναι πλέον δυνατή, δηλαδὴ σήμερα η Μεταφυσικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ, ἐνῶ ἡταν δυνατή καὶ κατὰ τὸν Μεσαίωνα καὶ κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα. Μὲ ἄλλα λόγια δὲ Nietzsche πιστεύει ὅτι δὲ Πλάτων καὶ δὲ Ἀριστοτέλης – καθὼς καὶ δὲ Θωμᾶς δὲ Ἀκινάτης – μποροῦσαν νὰ εἶναι μεταφυσικοί, ἐνῶ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε. Ὅμως δὲ τόσον ἀντιμεταφυσικὸς Nietzsche δὲν ἔξηγει οὔτε τί ἐννοεῖ ως Μεταφυσικὴ οὔτε γιατὶ αὐτὴ ἄλλοτε μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ καὶ σήμερα δὲν μπορεῖ. Ἀπὸ τὰ ὅσα ὅμως λέγει δὲ Nietzsche προκύπτει ὅτι Μεταφυσικὴ γι’ αὐτὸν εἶναι μᾶλλον μία ἀπλοϊκὴ θεωρία περὶ δύο κόσμων – τοῦ κόσμου αὐτοῦ ἐδῶ, δὲ δποῖος φαίνεται, καὶ ἐνὸς ἄλλου κόσμου δπισθεν αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ κόσμου, δὲ δποῖος δὲν φαίνεται, ἀλλὰ εἶναι δὲ πραγματικὸς κόσμος. Ἡ ἀπλοϊκὴ ὅμως θεωρία περὶ τῶν δύο κόσμων δὲν καλύπτει καθόλου οὔτε τὴ Μεταφυσικὴ τοῦ Πλάτωνος οὔτε τὴ Μεταφυσικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους. Πῶς λοιπὸν εἶναι δυνατὸν νὰ καταπολεμήσῃ κανεὶς τὴ Μεταφυσική, δπως δὲ Nietzsche, δταν



όσον πολὺ παρερμηνεύη τὰ δύο μεγάλα καὶ κλασικὰ μεταφυσικὰ συστήματα τῆς ἀρχαιότητος, τὰ ὅποια διαγράφουν ὡς σήμερα τὸ ἔδαφος τῆς Μεταφυσικῆς;

‘Ο Nietzsche, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς του, πιστεύει ὅτι στοὺς παλαιότερους χρόνους ἡ μεταφυσικὴ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ψυχολογικῶς καὶ ἴστορικῶς δικαιολογημένη, ἐνῷ σήμερα, ὅπότε ἡ ἐπιστήμη «διαφράστισε» τὰ πάντα, εἶναι ἀδικαιολόγητη. ’Απὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὅμως προσθέτει ὅτι ἡ ἀπουσία τῆς Μεταφυσικῆς ἀπὸ τὴν σύγχρονη ζωὴ ἔχει τὸ μειονέκτημα ὅτι ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ ἄτομο τὶς ἵσχυρες ὀθήσεις νὰ οἰκοδομήσῃ μονίμους θεσμοὺς καὶ ὅτι ὅλοι οἱ μεταφυσικοὶ τρόποι τοῦ σκέπτεσθαι εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ ἀνθρώπος εἶναι πάντοτε ἀνικανοποίητος. Τέλος λέγει ὅτι οἱ ποιηταὶ καὶ οἱ μεταφυσικοὶ εἶναι ἀκόμα πάρα πολὺ ἐπιθυμητοί.

’Αλλὰ τί νόημα εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχῃ ὁ λόγος τοῦ Nietzsche, ὅτι γιὰ τὸν Πλάτωνα ἡ Μεταφυσικὴ ἦταν ἀκόμη δυνατή, ἐνῷ γιὰ μᾶς σήμερα δὲν εἶναι; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ περιορίσῃ κανεὶς χρονικῶς τὴν ἀξία τῆς Μεταφυσικῆς, ὅταν κάθε ἐποχὴ προβάλλῃ τόσον ἔντονα τὴν μεταφυσική της ἀνάγκη, καὶ ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Nietzsche εἰσάγῃ νέα μεταφυσικὰ δόγματα, ὅπως τὸ δόγμα τοῦ ὑπερανθρώπου καὶ τὸ παλαιὸ δόγμα τῆς ἀνακυκλήσεως τῶν πάντων; ’Ο Nietzsche εἶναι ἀκριβῶς τὸ τραγικὸ παράδειγμα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὅποιος ἐπολέμησε τὴν Μεταφυσικὴ δίχως νὰ ἀπαλλαγῇ ποτὲ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη της.

Τὸ ἐρώτημα, ἂν ἡ Μεταφυσικὴ εἶναι δυνατή, ἐτέθη ἥδη μὲ τρόπο κατηγορηματικὸ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πλάτωνα. ’Ο Πλάτων εἶναι ὁ πρῶτος, ὁ ὅποιος ἐρωτᾷ ρητῶς: τί εἶναι τὸ Εἶναι, δηλαδὴ τὸ ἀντικείμενο τῆς Μεταφυσικῆς — καθὼς εἶναι καὶ ὁ πρῶτος, ὁ ὅποιος ἐτόνισε τὶς δυσκολίες ποὺ παρουσιάζει τὸ πρόβλημα. ’Ετσι ἐρωτᾶ στὸν διάλογό του Σοφιστής: ’Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐμεῖς εἴμαστε σὲ ἀπορίᾳ, ἐσεῖς νὰ μᾶς ἀποσαφηνίσετε καθαρά, τί θέλετε νὰ εἰπῆτε, ὅταν προφέρετε τὸ Εἶναι. Γιατὶ εἶναι φανερὸ ὅτι σεῖς γνωρίζετε τοῦτο ἀπὸ καρό, ἐνῷ ἐμεῖς ἐνομίζαμε ποὺν ὅτι τὸ γνωρίζομε, τώρα ὅμως εἴμαστε σὲ ἀπορίᾳ (244 a).

Δύο πράγματα τονίζει ἐδῶ ὁ Πλάτων, πρῶτον τὴν προσωπική του ἀπορία, ἡ ὅποια τοῦ ἐγεννήθη ἀκριβῶς τώρα ποὺ γράφει τὸν Σοφιστή, καὶ δεύτερον τὴν σταθερὴ ἀπορία τῆς Μεταφυσικῆς κάθε φορὰ ποὺ αὐτὴ ἀρχίζει νὰ συνειδητοποιῇ τὸ πρόβλημά της. ’Ως θεωρία τοῦ Εἶναι ἡ Μεταφυσικὴ ἀρχίζει δίχως δυσκολία νὰ διμιλῇ περὶ τοῦ Εἶναι. Χωρίζει τὰ διάφορα εἰδη τοῦ Εἶναι καὶ κατατάσσει τὰ πράγματα σὲ κατηγορίες. ’Ετσι ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων ἔχωρισε πρῶτος τὰ αἰσθητὰ ἀπὸ τὰ νοητά. ’Επίσης χωρί-



ζει ή Μεταφυσική τὰ ἄψυχα ἀπὸ τὰ ἔμψυχα, τὸ εἶδος τοῦ Εἶναι ώς ὅλη ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ Εἶναι ώς ζωή. Ὅσον δμως ἐσωτερικεύεται δὲ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ δσο κριτικώτερη γίνεται ή φιλοσοφία τόσο καὶ περισσότερο μετακινεῖται ἀπὸ τὴν αὐτονόητη ἀφετηρία της καὶ προχωρεῖ στὸ βάθος τῶν προβλημάτων της. Ἐτσι ἔχρειάσθηκε νὰ φθάσῃ δὲ Πλάτων στὴν αὐτοκριτικὴ τοῦ πνεύματός του, γιὰ νὰ ἀνακαλύψῃ δτι τὸ πρόβλημα τοῦ Εἶναι γεννάει μεγάλες ἀπορίες.

Μὲ δσα λέγει δὲ Πλάτων ἐδῶ στὸν *Σοφιστὴν* θέλει νὰ δείξῃ τὴν ἀπόσταση, ποὺ χωρίζει τὸν ἴδιον ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔγραψε τὸν *Φαίδωνα* ώς τώρα ποὺ γράφει τὸν *Σοφιστὴν*. *Πρότιν*, λέγει, ἐνομίζαμε δτι γνωρίζομε τί εἶναι τὸ *Εἶναι*, τώρα δμως εἴμαστε σὲ ἀπορία. Ὅταν δηλαδὴ ἔγραφε δὲ Πλάτων τὸν *Φαίδωνα* δὲν εἶχε καμμία δυσκολία νὰ δμιλῇ περὶ τοῦ Εἶναι. Ἡ ἰδέα εἶναι ἐκεῖ ή οὐσία, ή ἰδέα εἶναι τὸ κατ' ἔξοχὴν δν, τὸ δντως δν. Δὲν εἶχε ἀκόμη τότε συνειδητοποιήσει τὰ προβλήματα ποὺ περιέχει δὲ λόγος περὶ τοῦ Εἶναι. Τώρα δμως, ποὺ εύρισκεται γύρω στὰ ἔξηνταπέντε του χρόνια, ή αὐτοκριτικὴ τοῦ πνεύματός του ἔχει φθάσει στὸ ἔπακρον. Γι' αὐτὸ καὶ μὲ τόση κατηγορηματικότητα θέτει τώρα τὸ ἔρωτημα : Τί λέγω, δταν ἰσχυρίζωμαι, δτι ή ἰδέα εἶναι τὸ Εἶναι, τί ἐννοῶ, δταν γενικῶς δμιλῶ περὶ τοῦ Εἶναι ;

Εἶναι χαρακτηριστικὸ δτι καὶ δὲ 'Αριστοτέλης, δταν ἔγραφε τὸ ἔργο του *Πρώτη Φιλοσοφία*, ἐπανέλαβε τὸ ἴδιο ἔρωτημα : 'Υπῆρχε 'πάντοτε ἀπορία, καὶ ὑπάρχει καὶ τώρα, καὶ θὰ ὑπάρχῃ πάντοτε ή ἀπορία, καὶ τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι τὸ βασικὸ ἔρωτημα τῆς Μεταφυσικῆς, τὸ ἔρωτημα : *Tί εἶναι τὸ Εἶναι. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἔρωτημα : τί εἶναι οὐσία;* (*Μετὰ τὰ Φυσικὰ* Z 1, 1028 b 4). Εἶναι εύνόητο δτι τὸ ἔρωτημα τοῦτο δὲν ἔγεννήθηκε ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη, ἄλλὰ εἶναι τὸ λογικὸ ἔπακόλουθο τοῦ βασικοῦ σωκρατικοῦ ἔρωτήματος : *Tί εστιν* ; Τὸ σωκρατικὸ τοῦτο ἔρωτημα ἀνοιξε τὸ δρόμο πρὸς τὴ Μεταφυσικὴ καὶ τὸ βασικό της πρόβλημα, ποὺ περιέχεται στὸ ἔρωτημα τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ 'Αριστοτέλους : *Tί εἶναι τὸ Εἶναι, τί ἐννοοῦμε, δταν λέμε Εἶναι* ;

'Εξ ἄλλου στὴ νεώτερη ἐποχὴ εἶναι δὲ Kant ἐκεῖνος, δὲ δποῖος ἀναμοχλεύει δλο τὸ πρόβλημα τῆς Μεταφυσικῆς καὶ δὲ δποῖος θέτει ἐκ νέου τὸ ἔρωτημα : ἂν εἶναι δυνατὴ ή Μεταφυσικὴ ώς ἐπιστήμη. Καὶ ἐδῶ τὸ ἔρωτημα περὶ τοῦ δυνατοῦ ἡ μὴ τῆς Μεταφυσικῆς ἀνακύπτει κατὰ τὴν κριτικὴ περίοδο τῆς ζωῆς τοῦ φιλοσόφου. Τὴ μετάβαση πρὸς τὴν κριτικὴ περίοδο τοῦ Kant ἀποτελεῖ δὲ ἀκόλουθη παρατήρησή του : 'Η Μεταφυσική, μὲ τὴν δποίαν ἔχω τὴ μοῖρα νὰ είμαι ἔρωτευμένος . . . ἔχει δύο πλεονεκτήματα. Τὸ πρῶτον εἶναι δτι ἵκανοποιεῖ αἰτήματα, ποὺ θέτει ή ἔρευνῶσα ψυχή, δταν κατασκοπεύη μὲ τὸ νοῦ της κρυμμένες ἰδιότητες τῶν πραγμάτων. 'Εδῶ δμως ἀπατᾶ πολὺ συχνὰ ή ἀφετηρία τὴν ἐλπίδα. Τὸ ἄλλο πλεο-



νέκτημα εἶναι περισσότερο σύμφωνο μὲ τὴ φύση τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος καὶ ἔγκειται εἰς τοῦτο : νὰ κατανοήσῃ, ἀν τὸ πρόβλημα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ γνωρίσῃ εἶναι καὶ ὠρισμένο καὶ ποιὰ σχέση ἔχει τὸ πρόβλημα μὲ τὶς ἔννοιες τῆς πείρας, δπον ἐπάνω πρέπει νὰ στηρίζωνται ὅλες μας οἱ κοίσεις. Ὡς πρὸς αὐτὸ εἶναι ἡ Μεταφυσικὴ ἡ ἐπιστήμη τῶν ὁρίων τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ.

Στὴν *Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου* λέγει δ Kant δτι ἡ Μεταφυσικὴ εἶναι μία χωριστὴ θεωρητικὴ γνώση, ἡ δποία ὑψώνεται ὅλως διόλου πάνω ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς πείρας καὶ μάλιστα μὲ ἀπλὲς ἔννοιες. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ἡ Μεταφυσικὴ εἶναι γιὰ τὸν Kant ἡ φιλοσοφία γιὰ τὰ πρῶτα θεμέλια τῆς γνώσεως. Τέλος τὰ μεγάλα προβλήματα, θεός, ἐλευθερία καὶ ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἶναι, λέγει δ Kant, ἐκεῖνα ποὺ ἀποτελοῦν τὸν τελευταῖο καὶ μοναδικὸ σκοπὸ τῆς Μεταφυσικῆς. Ὁλοι οἱ ἔξοπλισμοὶ τῆς Μεταφυσικῆς ἀποσκοποῦν στὴ λύση αὐτῶν τῶν προβλημάτων. Ἡ δλη *Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου* χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Kant ώς ἀναγκαία προπαιδεία τῆς Μεταφυσικῆς. Ὅπάρχουν ἀκόμη πάρα πολλοὶ ἀπ' δσους φιλοσοφοῦν, ποὺ πιστεύουν δτι δ σκοπὸς τοῦ Kant, δ σκοπὸς τῆς *Κριτικῆς* του, ἥταν νὰ συντρίψῃ τὴ Μεταφυσική. Ὅμως δ Kant ἀποκρούει μόνον τὴ δογματικὴ Μεταφυσική. Ὁ λόγος του, δτι ἡ Μεταφυσικὴ εἶναι παράξενα πικρή, λέγει πάρα πολλά, πρὸ παντὸς ὅμως ἐπισημαίνει τὴ σκληρότητα τῶν προβλημάτων της. Βεβαίως δ ἴδιος δ Kant δίδει συχνὰ ἀφορμὴ στὸν ἀναγνώστη του νὰ πιστέψῃ, δτι δ σκοπὸς του ἥταν νὰ κλείσῃ τὸ θέμα τῆς Μεταφυσικῆς ἐξ ἀεί. Ὁ ἴδιος ἐπίσης παρομοιάζει τὴ Μεταφυσικὴ μὲ τὴν Ἐκάβη, ἡ δποία θρηνεῖ τὸ τραγικό της τέλος. Ἀλλὰ ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, δτι δηλαδὴ δ Kant στρέφεται κατὰ τῆς δογματικῆς Μεταφυσικῆς. Αὐτῆς τῆς δογματικῆς Μεταφυσικῆς τὶς ἀδυναμίες θέλει νὰ δείξῃ. Ἀπὸ τὸν τίτλο ἄλλωστε τῶν *Προλεγομένων* τῆς *Κριτικῆς* φαίνεται καθαρὰ δτι δ Kant δὲν εἶναι ἔχθρὸς τῆς Μεταφυσικῆς, ἀλλ' δτι προετοιμάζει μία καινούργια ἀδογμάτιστη Μεταφυσική. Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ ἔργου εἶναι : *Προλεγόμενα γιὰ κάθε μελλοντικὴ Μεταφυσική*, ποὺ θὰ μπορέσῃ νὰ ἐμφανισθῇ ὡς ἐπιστήμη. Ἐπίσης ἀπὸ τοὺς τίτλους δύο ἄλλων ἔργων τοῦ Kant φαίνεται δτι δὲν ἥταν αριογί κατὰ τῆς Μεταφυσικῆς. Τὰ ἔργα δὲ αὐτὰ τὰ ἔγραψε μετὰ τὴν *Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου*. Τὸ ἔνα ἔχει τὸν τίτλο *Μεταφυσικὲς ἀρχὲς τῆς Φυσικῆς ἐπιστήμης* καὶ τὸ ἄλλο *Μεταφυσικὴ τῶν ἡθῶν*.

Ἀλλὰ ἥδη μέσα στὴν *Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου* δ Kant θέτει προβλήματα μεταφυσικά. Ἐτσι τὰ ἐρωτήματά του τί εἶναι ὁ χῶρος, τί εἶναι ὁ χρόνος, τί εἶναι ἡ φύσις εἶναι προβλήματα καθαρῶς μεταφυσικά. Τὸ κεντρικὸ ὅμως σημεῖο τῆς Μεταφυσικῆς τοῦ Kant, ἀπὸ τὸ δποῖον θὰ ξεκινήσουν καὶ ὅλα τὰ μεγάλα μεταφυσικὰ συστήματα μετὰ τὸν Kant, εἶναι τὸ



έγὼ σκέπτομαι. Πίσω ἀπὸ τὸ ἔγὼ σκέπτομαι εἶναι ἡ *res cogitans* τοῦ Descartes. Τὸ δτὶ ὑπάρχει τὸ ἔγὼ σκέπτομαι, τὸ δτὶ δηλαδὴ σκέπτομαι, τοῦτο εἶναι ἀναμφισβήτητο. Τὸ ἐρώτημα δμως τώρα τοῦ Kant εἶναι : τί εἶναι αὐτὸ ποὺ σκέπτεται, ποία εἶναι ἡ οὐσία ποὺ σκέπτεται ; 'Απὸ ἐδῶ, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ἐρώτημα τοῦτο, πρέπει νὰ ἔννοήσωμε καὶ τὸν λόγο του δτὶ ἡ *Μεταφυσικὴ* εἶναι ἔνα παράξενα πικρὸ πρᾶγμα.

"Ωστε δλοι οἱ μεγάλοι ἔχουν συνείδηση, πόσο δύσκολο πρᾶγμα εἶναι ἡ Μεταφυσική, πόσο παράξενα πικρὴ ἐπιστήμη εἶναι. Τοῦτο δμως δὲν ἐμπόδισε οὔτε τὸν Πλάτωνα οὔτε τὸν Ἀριστοτέλη οὔτε τὸν Kant νὰ πλησιάσουν τὰ προβλήματά της. 'Απὸ τὴν προσέγγιση αὐτὴ τῶν προβλημάτων τῆς Μεταφυσικῆς προέρχεται κατὰ μέγα μέρος καὶ ἡ γοητεία, ποὺ ἀσκεῖ ἡ Φιλοσοφία στὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. 'Η γοητεία εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴ δυσκολία.

"Η Μεταφυσικὴ λοιπὸν ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχῃ πάντοτε, γιατὶ ὑπάρχουν τὰ προβλήματα. Καὶ τὸ μέγα πρόβλημά της εἶναι : τί εἶναι τὸ Εἶναι, τί νόημα ἔχει τὸ Εἶναι ; Γιὰ τοῦτο ὀνομάσθηκε ἡ Μεταφυσικὴ καὶ Ὁντολογία, δηλαδὴ θεωρία τοῦ Εἶναι, λόγος φιλοσοφικὸς περὶ τοῦ Εἶναι. Κατὰ τὴν ἀναζήτηση δμως καὶ τὴν προσπάθεια νὰ ὀρισθῇ ἡ ἔννοια τοῦ Εἶναι, παρετηρήθη ἡδη ἐξ ἀρχῆς, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνος, δτὶ τὸ Εἶναι διαιρεῖται σὲ εἰδη, δτὶ τὸ Εἶναι ἐμφανίζεται μὲ περισσοτέρους τρόπους, δτὶ δηλαδὴ τὸ Εἶναι δὲν εἶναι ὁμοιόμορφο, δὲν εἶναι ὁμοούσιο.

"Η βασικὴ διαίρεση τοῦ Πλάτωνος εἶχε καταστατικὴ σημασία γιὰ ὅλη τὴ Φιλοσοφία. 'Ο Πλάτων χωρίζει τὰ αἰσθητὰ ἀπὸ τὰ νοητὰ ἢ τὶς ἰδέες. "Ο, τι εἶναι τὸ ἔνα εἶδος τοῦ Εἶναι δὲν εἶναι τὸ ἄλλο. "Ηδη στὸν *Φαίδωνα* (79 a) δμιλεῖ ὁ Πλάτων γιὰ τὰ δύο εἰδη τοῦ ὄντος. Τὴ διαίρεση αὐτὴ τοῦ Πλάτωνος ὁ Ἀριστοτέλης τὴν γενικεύει καὶ διακρίνει τὸ εἰδικό, τὸ ἀτομικό, ἀπὸ τὸ γενικό. 'Επίσης ὁ Ἀριστοτέλης προχωρεῖ καὶ σὲ ἄλλες διακρίσεις. "Ετσι χωρίζει τὴν οὐσία ἀπὸ τὸ συμβεβηκός, τὴν μορφὴ ἀπὸ τὴν ὕλη, τὴν δύναμη ἀπὸ τὴν ἐνέργεια κτλ. 'Επίσης ὁ Πλάτων διαιρεῖ τὰ εἰδη τῆς γνώσεως. Τὸ εἶναι τῆς γνώσεως χωρίζεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα σὲ τέσσαρα εἰδη, στὴν αἰσθηση, τὴν δόξα, τὴν διάνοια καὶ τὸ νοῦ.

"Ἐξ ἄλλου ὁ ὄντολογικὸς χωρισμὸς τοῦ Descartes μεταξὺ τοῦ *res cogitans* καὶ τοῦ *res extensa* ὑπῆρξε ἀποφασιστικὸς γιὰ τὴν νεώτερη Φιλοσοφία. 'Επίσης ὁ Leibniz διακρίνει τὸ πραγματικὸ Εἶναι τῶν Μονάδων ἀπὸ τὸ φαινομενικό των Εἶναι, δπου ἀνήκει ὁ χῶρος, ὁ χρόνος καὶ οἱ φυσικοὶ νόμοι. Τέλος ὁ Kant ἀναπτύσσει περαιτέρω τὶς διακρίσεις τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Leibniz μὲ τὴν διαίρεσή του μεταξὺ φαινομένου καὶ νοουμένου, ἥ, δπως λέγει, τοῦ πράγματος καθ' ἔαυτό. Χαρακτηριστικὲς ἐπίσης εἶναι οἱ



παιρέσεις τοῦ Εἶναι ὅπως γίνονται ἀπὸ δύο συγχρόνους φιλοσόφους, τὸν Whitehead καὶ τὸν Nicolai Hartmann. Ὁ Whitehead χωρίζει τὴν actual entity ἀπὸ τὸ eternal object, τὴν πραγματικὴν οὐσίαν ἀπὸ τὸ αἰώνιο ἀντικείμενο. Κάτω ἀπὸ τὴν πραγματικὴν οὐσίαν εἶναι τὸ τόδε τι τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἡ μονὰς τοῦ Leibniz, κάτω δὲ ἀπὸ τὸ αἰώνιο ἀντικείμενο εἶναι ἡ θέα τοῦ Πλάτωνος. Εἰδικότερη καὶ ἀναλυτικότερη διαίρεση τῶν εἰδῶν τοῦ Εἶναι δίδει ὁ Hartmann.

Τὴν ἀντιδικίαν μεταξὺ ὑλιστῶν καὶ ἰδεαλιστῶν, φίλων τῶν ἴδεῶν, χαρακτηρίζει ὁ Πλάτων στὸν Σοφιστὴν ὡς γιγαντομαχία περὶ τῆς οὐσίας. Ὁ μυθικὸς αὐτὸς χαρακτηρισμὸς τοῦ λογικοῦ ἀγῶνος περὶ τοῦ Εἶναι προσλαμβάνει ἀκόμη μεγαλύτερη σημασία, ἢν περιλάβωμεν οὐτὸν καὶ τὸν ὄντολογικὸν ἀγῶνα τοῦ Ἀριστοτέλους μὲ τὴν θεωρία τῶν ἴδεῶν τοῦ Πλάτωνος. Τότε πράγματι ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς συμπληρώνει τὸ ὅλον θέαμα τῆς γιγαντομαχίας περὶ τῆς οὐσίας, περὶ τοῦ Εἶναι. Προσωκρατικοί, Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης ὅχι μόνον ἔθεσαν τὸ πρόβλημα τοῦ Εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἐδημιούργησαν ὅλο τὸ σύστημα τῶν ἐννοιῶν μὲ τὸ ὅποιον ἐργάζεται ἡ Φιλοσοφία ὡς σήμερα. Γιὰ τοῦτο καὶ κάθε ἀναβίωση τῆς Μεταφυσικῆς εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἐπιστρέψῃ στὰ κείμενα τῶν φιλοσόφων αὐτῶν καὶ νὰ δοκιμάζῃ ἐδῶ τὴν γονιμότητά της. Χωρὶς αὐτὴν τὴν ἐπιστροφὴν στὶς πρῶτες πηγὲς τῶν μεταφυσικῶν ἐννοιῶν δὲν εἶναι νοητὴ οὕτε δυνατὴ ἡ ἀναβίωση τῆς Μεταφυσικῆς. Γιὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποκτήσωμε πλήρη εἰκόνα τῆς πλατωνικῆς καὶ τῆς ἀριστοτελικῆς Μεταφυσικῆς ἥτις Ὀντολογίας.

Δύο διάλογοι τοῦ Πλάτωνος μᾶς παρουσιάζουν, μᾶς ἀποκαλύπτουν, τὶς δύο φάσεις τῆς πλατωνικῆς Μεταφυσικῆς. Ὁ Φαιδων μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν πρώτη φάση καὶ ὁ Σοφιστὴς τὴν δεύτερη. Στὸν Φαιδωνα ἔχομε τὸν χωρισμὸν τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων ἀπὸ τὴν ἴδεαν. Ἐδῶ χωρίζει ὁ Πλάτων τὴν ἴδεαν τοῦ καλοῦ ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος καὶ τὰ πολλὰ καλὰ ἀπὸ τὸ ἄλλο, δηλαδὴ τὴν ἴδεαν τῆς δμορφιᾶς καὶ τὰ δμορφα πράγματα, καθὼς ἐπίσης τὴν ἴδεαν τῶν ἵσων ἀπὸ τὰ πολλὰ ἵσα.

*\*Ἄς πᾶμε λοιπόν, εἶπε ὁ Σωκράτης, στὸ θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχόλησε πρίν. Ἡ οὐσία ἡ ἴδια, ποὺ γιὰ τὸ Εἶναι τῆς μιλᾶμε, ὅταν ἐρωτᾶμε καὶ ὅταν ἀπαντᾶμε, εἶναι πάντα ἡ ἴδια καὶ ἀμετάβλητη ἡ εἶναι ἄλλη τώρα καὶ ἄλλη ἔπειτα; Τὸ ἵσον αὐτὸν καθ' ἓντο, τὸ ὡραιό αὐτὸν καθ' ἓντο, γενικῶς τὸ δὲν αὐτὸν καθ' ἓντο, δέχεται αὐτὸν καμμιὰ δύοιαδήποτε μεταβολή; Ἡ τὸ καθένα ἀπ' αὐτὰ εἶναι καθ' ἓντο ἀπλό, καθὼς ἐπίσης ἀμετάβλητο, καὶ δὲν δέχεται ποτὲ μὲ κανένα τρόπο καὶ πουθενὰ καμμιὰ ἀλλαγή;*

Στὸ ἐρώτημα τοῦτο τοῦ Σωκράτη ἀπαντᾶ ὁ Κέβης. Ναί, Σωκράτη, αὐτὸν πρέπει νὰ εἶναι σταθερὸν καὶ ἀμετάβλητο. Καὶ ὁ Σωκράτης τότε συνε-



χίζει: *Tί συμβαίνει ὅμως μὲ τὰ πολλὰ-αἰσθητά, π.χ. μὲ τοὺς ἀνθρώπους, τὰ ἄλλα, τὰ φορέματα καὶ ἄλλα παρόμοια, ποὺ τὰ ὄνομάζομε ἵσα ἢ ὅμορφα, ἢ καὶ γενικῶς μὲ δσα τοὺς δίνομε τὸ ἴδιο ὄνομα μὲ τὶς ἰδέες; Eίναι λοιπὸν καὶ αὐτὰ σταθερὰ ἢ παντάπαι τὸ ἀντίθετο πρὸς ἐκεῖνα, οὕτε μὲ τὸν ἔαυτό τους είναι σταθερὰ οὕτε συναμεταξύ τους αὐτὰ καὶ μὲ κανένα τρόπο; Καὶ ὁ Κέβης ἀπαντᾶ: "Eτοι είναι αὐτά, ποτὲ δὲν είναι σταθερά.*

Οἱ ἰδέες λοιπὸν ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν οὐσία καὶ τὸ πραγματικὸ Είναι, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τὰ πολλὰ πράγματα. Οἱ ἰδέες, τὸ κατ' ἔξοχὴν Είναι, τὰ ὄντως ὄντα, είναι προσιτὰ μόνον στὴ νόηση, ἐνῷ τὰ αἰσθητὰ τὰ γνωρίζομε μὲ τὶς αἰσθήσεις. Οἱ ἰδέες είναι αἰώνιες καὶ ἀμετάβλητες, ἐνῷ τὰ αἰσθητὰ τώρα είναι καὶ ἔπειτα δὲν είναι. Δύο βασικὲς σημασίες ἔχει ἡ ἰδέα καὶ λύει δύο συνάμα προβλήματα. Ἡ μία σημασία τῆς είναι ὀντολογική, ἡ ἄλλη είναι γνωσιολογική. Ἡ πρώτη λύει τὸ πρόβλημα τῆς σχέσεως τῶν πολλῶν πραγμάτων μὲ τὴν ἰδέα. Μὲ τὴν ἰδέα π.χ. τῆς ὅμορφιᾶς είναι ὅμορφα τὰ πολλά, δηλαδὴ είναι ὅμορφα, ἐπειδὴ μετέχουν τῆς ἰδέας. Ἡ δευτέρα σημασία λύει τὸ πρόβλημα τῆς γνώσεως. Τὰ πολλὰ πράγματα, ποὺ είναι ὅμορφα, τὰ γνωρίζομε ως ὅμορφα, ἐπειδὴ ἔχομε τὴν ἰδέα τῆς ὅμορφιᾶς. Αὐτὴ είναι ἡ γνωσιολογικὴ σημασία τῆς ἰδέας καὶ μὲ αὐτὴν λύει ὁ Πλάτων τὸ πρόβλημα τῆς γνώσεως.

Ἡ ὀντολογικὴ σημασία τῆς ἰδέας στὸν *Φαίδωνα* ἐκφράζει κατ' οὐσίαν τὴν γνώμη τοῦ Παρμενίδου περὶ τοῦ Είναι. Ὁ Πλάτων ως πρὸς αὐτὸν είναι ἐλεατικός. Ἡ ἰδέα είναι, ὑπάρχει, ἐνῷ τὰ αἰσθητὰ δὲν ὑπάρχουν. Ὁ διαχωρισμὸς αὐτὸς ὁ ἀπόλυτος στηρίζεται στὴ θέση τοῦ Παρμενίδη: τὸ Είναι ὑπάρχει, είναι, τὸ μὴ Είναι δὲν ὑπάρχει, δὲν είναι. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο θέσεων δὲν ὑπάρχει τίποτε. Οὕτε ὑπάρχει ἄλλη δυνατότης. Ἡ ἐλεατικὴ λοιπὸν αὐτὴ διάκριση προσδιορίζει τὶς σχέσεις ἰδεῶν καὶ αἰσθητῶν. Ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων ἀργότερα στὸν *Σοφιστή*, ὅταν ὁμιλῇ γιὰ τοὺς φίλους τῶν ἰδεῶν, διατυπώνει τὴ θέση αὐτὴν ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ὑλιστικὴ θεωρία ως ἔξῆς: *Αὐτοὶ (δηλαδὴ οἱ φίλοι τῶν ἰδεῶν) ἴσχυροίζονται ὅτι ὑπάρχουν μόνον τὰ νοητὰ καὶ τὰ ἀσώματα, δηλαδὴ οἱ ἰδέες.* Ἐνῷ τὰ σώματα ποὺ δέχονται οἱ ἄλλοι, καὶ ὅτι αὐτοὶ ὄνομάζονται ἀλήθεια, οἱ φίλοι τῶν ἰδεῶν τὰ θρυμματίζονται μὲ τὴν τέχνη τοῦ λόγου, καὶ δὲν τὰ ὄνομάζονται είναι, ἀλλὰ γίγνεσθαι, ποὺ εὑρίσκεται σὲ συνεχῆ κίνηση (246 b-c).

Τὸ γίγνεσθαι λοιπὸν ἐδῶ νοεῖται κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Παρμενίδη ως μὴ-είναι. Ὁ "Ἐγελος ἐρμηνεύει δρθῶς αὐτὸν τὸν Ἐλεατισμὸ τοῦ Πλάτωνος, ὅταν λέγῃ γιὰ τὶς ἰδέες, ὅτι αὐτὲς μόνον ὑπάρχουν, αὐτὲς είναι τὸ μοναδικὸν Είναι. Καὶ πράγματι τοῦτο προκύπτει ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν *Φαίδωνα*, ὅτι δηλαδὴ μόνον οἱ ἰδέες ὑπάρχουν πραγματικά, μόνον αὐτὲς ἔχουν ἀληθινὸ Είναι. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν ἐλεατικὴ θέση μόνον ἡ ἰδέα τοῦ κάλλους ἔχει ἀλη-



θινὸ Εἶναι, ἡ ἴδεα τῆς ὁμορφιᾶς ὑπάρχει πραγματικά, ἐνῷ τὰ ὄμορφα πράγματα, τὰ πολλὰ ποὺ χαρακτηρίζομε ώς ὄμορφα, ἐπειδὴ ἀκριβῶς μεταβάλλονται καὶ εἶναι φθαρτά, δὲν ἔχουν πραγματικὸ Εἶναι, γιατὶ κατὰ τὸν χωρισμὸ ποὺ ἔκαμε ὁ Παρμενίδης ὑπάρχει ἢ μόνον τὸ Εἶναι ἢ μόνον τὸ μὴ-Εἶναι. Αὐτὸ τὸ δίλημμα δὲν ἐπιτρέπει κανένα ἄλλο ἐνδεχόμενο.

Στὸν *Σοφιστὴ* λοιπὸν ὁ Πλάτων θέτει τὸ ἐρώτημα, ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ σταθῇ αὐτὸς ὁ ἐλεατικὸς χωρισμός, καὶ συνεπῶς ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ σταθῇ ἡ θεωρία τῶν ἴδεῶν, ὅπως τὴν ἀνέπτυξε στὸν *Φαίδωνα*. "Αν τὰ ὄμορφα πράγματα δὲν εἶναι τίποτε, ἂν αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν, τότε χάνει καὶ ἡ ἴδεα τῆς ὁμορφιᾶς τὸ νόημά της. "Αν τὰ σχετικὰ δὲν ὑπάρχουν, τότε δὲν ὑπάρχει καὶ τὸ ἀπόλυτο. Τί νόημα θὰ εἶχε τὸ ἀπόλυτο, ἡ ἴδεα τοῦ κάλλους, ἂν δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ φανῇ, νὰ φανερωθῇ μέσα στὰ ὄμορφα πράγματα, ἂν ἡ ἴδεα τῆς ὁμορφιᾶς δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ φεγγοβολήσῃ μέσα στὰ ὄμορφα πράγματα ;

Γιὰ νὰ ἔχῃ νόημα ἡ ἴδεα τῆς ὁμορφιᾶς, πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι καὶ τὸ ὄμορφο πρᾶγμα εἶναι πραγματικὸ καὶ ὑπάρχει, πρέπει νὰ δώσωμε καὶ σ' αὐτὸ τὸ Εἶναι. "Οταν τοῦτο γίνη δεκτό, τότε μένει τὸ θέμα, ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῶν ἴδεῶν μὲ τὸ Εἶναι τῶν αἰσθητῶν; Πῶς πρέπει νὰ νοηθῇ ἡ σχέση μεταξύ των; Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ἐρώτημα τὸ θέτει ὁ Πλάτων στὸν *Σοφιστὴ* καὶ στοὺς ἄλλους πρεσβυτικούς του διαλόγους. Συνάμα τὸ ἐρώτημα τοῦτο θὰ προσδιορίσῃ τὴν τύχη τῆς Μεταφυσικῆς. Μὲ τὸ ἐρώτημα τοῦτο ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων ἔρχεται νὰ κρίνῃ τὴ θεωρία τῶν ἴδεῶν, ὅπως τὴν ἀνέπτυξε στὸν *Φαίδωνα*. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ γίνεται στὸν *Σοφιστὴ*, ὅπου παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα ἡ μεταφυσικὴ ἀντιδικία μεταξὺ Παρμενίδη καὶ Ἡρακλείτου. Ὁ Παρμενίδης διδάσκει ὅτι τὸ Εἶναι μόνον ὑπάρχει καὶ ὅτι εἶναι συνάμα καὶ ἀκίνητο. Τὸ Εἶναι τοῦ Παρμενίδη εἶναι αἰώνιο. Ἀντίθετα ὁ Ἡράκλειτος διδάσκει ὅτι τὸ Εἶναι κινεῖται, ὅτι τὸ γίγνεσθαι προσδιορίζει ὅτι εἶναι. "Ο, τι εἶναι σταθερὸ καὶ ἀκίνητο, τοῦτο εἶναι ώσαν νὰ μὴν ὑπάρχῃ γιὰ τὸν Ἡράκλειτο.

"Ο Πλάτων ἀκριβῶς κατανόησε πρῶτος, ὅτι καὶ ἡ μία καὶ ἡ ἄλλη θέση εἶναι ἀδύνατη, γιατὶ ἡ κάθε μία μὲ τὴν ἀκρότητά της αἱρεῖ τὸν ἑαυτό της. Ἡ θέση τοῦ Ἡρακλείτου, ὅτι ὑπάρχει μόνον τὸ γίγνεσθαι, ὅτι ὅλα κινοῦνται καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε σταθερό, εἶναι λογικῶς ἀδύνατη : γιατὶ, ἂν ὅλα κινοῦνται, τότε καὶ ἡ ἴδεα αὐτὴ κινεῖται, καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι γνώση. Πρέπει νὰ ὑπάρχῃ κάτι σταθερό, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ καὶ σταθερὴ γνώση. Καὶ ὁ Ἡράκλειτος λοιπὸν ἐπίστευε, ὅτι ὁ λόγος του ἔχει σταθερότητα, ἀλλιῶς δὲν θὰ εἶχε καμμιὰ ἀξία. Ὁ Παρμενίδης ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ἀρνεῖται τὰ πολλὰ καὶ δέχεται μόνον τὸ ἔνα καὶ ἀδιαίρετο, ἀκίνητο Εἶναι." Ο λόγος ὅμως τοῦ Παρμενίδη, δηλαδὴ ἡ κρίση μὲ τὴν ὁποία ἀρνεῖται τὰ πολλὰ καὶ δέ-



χεται τὸ Ἐνα, ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλά, εἶναι μία πολλότης. Τὴν ἐνότητα τοῦ Εἶναι ὁ λόγος του τὴν ἐκφράζει μὲ τὴν πολλότητα. Γιατὶ δίχως τὴν πολλότητα δὲν ὑπάρχει κανεὶς λόγος καὶ καμμία γνώση. Συνεπῶς ἡ γνώση τοῦ Παρμενίδη αἴρει αὐτὸ ποὺ θέτει, αἴρει μὲ τὸ εἶναι της, μὲ τὴν πολλότητά της, τὴν ἐνότητα ποὺ θέτει. Αὐτὰ εἶναι τὰ δύο ἀδιέξοδα τῆς προσωκρατικῆς Ὀντολογίας.

Ο Πλάτων εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὅποιος ἐπροχώρησε στὴ σύνθεση τῶν δύο αὐτῶν μεταφυσικῶν ἀπόψεων καὶ ἔτσι ἔβγαλε τοὺς «φίλους» μέσα ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο. Καὶ ἐπειδὴ ὁ ἴδιος παλαιότερα, ὅταν δηλαδὴ ἔγραψε τὸν *Φαίδωνα*, εἶχε ταχθῆ μὲ τὴν ἐλεατικὴ ἀποψη, γι' αὐτὸ τώρα ἀναφέρεται ἀκριβῶς στὴν ὁντολογικὴ ἐρμηνεία τῆς θεωρίας τῶν Ἰδεῶν. Κρίνει ἐδῶ τώρα ὁ ἴδιος αὐτοὺς ποὺ δνομάζει «φίλους τῶν Ἰδεῶν», δηλαδὴ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴ θεωρία τῶν Ἰδεῶν, ὅπως τὴν ἔξέθεσε στὸν *Φαίδωνα*. Σκοπὸς αὐτῆς τῆς κριτικῆς εἶναι νὰ ἀπαλλάξῃ τὴν ἰδέα ἀπὸ τὴν ἐλεατικὴ ἀκινησία.

Τὸ πρῶτο καὶ κύριο ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι ὁ βασικὸς χαρακτηρισμὸς τοῦ Εἶναι πρέπει νὰ εἶναι ἡ ζωή. Εἶναι καὶ Ζωὴ πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ταυτόσημα. Ἄν λοιπὸν οἱ ἰδέες εἶναι τὸ ὄντως ὄν, ἢν εἶναι ἡ πραγματικότης καὶ τὸ Εἶναι, τότε δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς λείπῃ ἡ ζωή. Ἄν δμως οἱ ἰδέες ἔχουν ζωή, τότε κατ' ἀνάγκην ἔχουν καὶ κίνηση καὶ μεταβολή. Καὶ τί, μὰ τὸν Δία; Ἄλλθεια, θὰ πεισθοῦμε τόσο εὔκολα, ὅτι τὸ ὄντως ὄν δὲν ἔχει κίνηση καὶ ζωὴ καὶ ψυχὴ καὶ φρόνηση, καὶ ὅτι αὐτὸ οὔτε ζῆ οὔτε σκέπτεται, ἀλλ᾽ ὅτι εἶναι σεμνὸ καὶ ἅγιο, δίχως νοῦ, καὶ ὅτι μένει ἀκίνητο; Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα ποὺ θέτει τώρα ὁ Πλάτων στὸν *Σοφιστὴ* (248e - 249a). Καὶ ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνει στὸ ἐρώτημα τοῦτο εἶναι δίχως κανένα δισταγμὸ καταφατική.

Τὸ δεύτερο ἐπιχείρημα τοῦ Πλάτωνος εἶναι ὅτι ὅλοι συμφωνοῦν, πὼς ἡ γνώση εἶναι ἔνα ποιεῖν, δηλ. εἶναι κίνηση καὶ μεταβολή. Τοῦτο δμως σημαίνει ὅτι καὶ ἡ οὐσία, δηλ. ἡ ἰδέα, γιγνωσκομένη ὑπὸ τῆς γνώσεως... κινεῖται. Ο Πλάτων θέλει ἐδῶ νὰ εἰπῇ ὅτι οἱ ἰδέες πρέπει νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν ἀντικείμενα τῆς γνώσεως. Γιατὶ, ἢν τοῦτο εἶναι ἀδύνατον, τότε οἱ ἰδέες χάνουν τὸ νόημά τους. Ἐφ' ὅσον δμως οἱ ἰδέες γίνονται ἀντικείμενα τῆς γνώσεως, τότε εἰσέρχονται μέσα στὸν ροῦν καὶ τὴ ζωὴ τῆς γνώσεως καὶ συνεπῶς τῆς κινήσεως. Καὶ μὲ τὸ ἐπιχείρημα τοῦτο ὁ Πλάτων θέλει νὰ ἐλευθερώσῃ τὶς ἰδέες ἀπὸ τὴν ἐλεατικὴ ἀκινησία.

Μὲ τὴν κριτικὴ λοιπὸν τῆς θεωρίας τῶν Ἰδεῶν τοῦ *Φαίδωνος* ὁ Πλάτων θέτει τώρα στὸν *Σοφιστὴ* ἐξ ὑπαρχῆς, καὶ μάλιστα κατὰ τρόπο ριζικό, τὸ βασικὸ ἐρώτημα τῆς Μεταφυσικῆς, τῆς Ὀντολογίας: τί εἶναι τὸ Εἶναι; Μὲ τὸ ἐρώτημα ἀκριβῶς τοῦτο καὶ μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ δίδει ὁ Πλάτων σ' αὐτὸ γίνεται ὁ ἰδρυτὴς τῆς πραγματικῆς Μεταφυσικῆς. Τὸ βασικὸ



τοῦτο ἐρώτημα τῆς Μεταφυσικῆς δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ τεθῇ δίχως τὴν προεργασία τοῦ Σωκράτους καὶ δίχως τὴν αὐτοκριτικὴν τοῦ Πλάτωνος, δηλαδὴ τὴν κριτικὴν τῆς θεωρίας τῶν ἴδεων, ποὺ δὲ ἴδιος εἰσήγαγε. Ὁ Σωκράτης ἄνοιξε τὸ δρόμο πρὸς τὸν αὐστηρῶς λογικὸν τρόπο τοῦ σκέψεσθαι. Τὸ ἐρώτημά του ἦταν ἔνα : τί ἐστιν, δηλ. τί ἐστιν ἀρετή, τί ἐστιν εὐσέβεια, τί ἐστι δίκαιον, τί ἐστιν ἀνδρεία ;

Ο Ἀριστοτέλης λέγει ὅτι δὲν ἀπαντᾶ, αὐτὸς ἐρωτᾶ μόνον, δηλ. ἀπορεῖ, καὶ ἀπὸ τὴν ἐνσυνείδητην αὐτὴν ἀπορίαν θέτει σὲ κίνησην τὴν διαλεκτικήν, ἀνοίγει τὸ διάλογο. Τοῦτο δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ τὸ πράξῃ ἔνας ἀπὸ τοὺς Προσωκρατικούς, π.χ. ὁ Θαλῆς καὶ ὁ Ἡράκλειτος. Ὁ Θαλῆς δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ θέσῃ τὸ ἐρώτημα «τί εἶναι τὸ ὕδωρ», γιατὶ αὐτὸς πιστεύει ὅτι δλα εἶναι κατ’ οὐσίαν ὕδωρ, δλα εἶναι ἀπὸ τὸ νερό. Ὅτι συνέλαβε ὁ Θαλῆς μὲ τὴν σκέψην του εἶναι ἀκριβῶς τοῦτο, ὅτι τὰ πάντα εἶναι ὕδωρ. Δὲν ἥτο δυνατὸν λοιπὸν οὕτε νὰ θέσῃ τὸ συγκεκριμένο ἐρώτημα τί εἶναι τὸ ὕδωρ οὕτε τὸ γενικὸν ἐρώτημα τί εἶναι τὸ Εἶναι.

Ἄλλὰ τὸ γενικὸν ἐρώτημα, ἂν καὶ ἀποτελεῖ γενίκευση τοῦ σωκρατικοῦ ἐρωτήματος «τί ἐστιν», δὲν ἦταν ἐπίσης δυνατὸν νὰ τὸ θέσῃ ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης. Ἐπρεπε, μὲ ἄλλα λόγια, νὰ προηγηθοῦν τὰ δύο στάδια τοῦ πνεύματος, τὸ προσωκρατικὸν καὶ τὸ σωκρατικό, γιὰ νὰ καταλήξῃ ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία κατὰ τὸ τρίτο στάδιό της, τὸ κλασικό, δπου τὸ πνεῦμα φθάνει στὴν ἀπόλυτη αὐτοκριτικὴν καὶ αὐτοσυνειδησίαν, νὰ θέσῃ τὸ βασικὸν ἐρώτημα τῆς Μεταφυσικῆς.

Ἄλλὰ καὶ ὁ Πλάτων ἦταν δυνατὸν νὰ θέσῃ τὸ ἐρώτημα τοῦτο κατὰ τὴν πρεσβυτικὴν του ἡλικίαν, ὅταν ἔγραφε τὸν *Σοφιστή*. Τώρα μόνον μπορεῖ νὰ εἰπῇ, ὅτι πρὸν ἐνομίζεις ὅτι ἐγνωρίζαμε τὸ Εἶναι. Στὸν *Φαίδωνα* ἐνόμιζε ὅτι ἐγνώριζε. Τότε δὲν εἶχε ἀκόμη θέσει τὸ κρίσιμο ἐρώτημα : τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε Εἶναι ; Κατὰ τὴν ἀποψην τοῦ *Φαίδωνος* Μεταφυσικὴ εἶναι ἡ θεωρία περὶ ἐκείνου ποὺ εἶναι πέρα τῆς φύσεως, περὶ τῶν ἴδεων, ποὺ εἶναι πράγματι πέρα τῆς φύσεως καὶ πάνω ἀπὸ τὰ αἰσθητά. Κατὰ τὴν ἀποψην δύμως τοῦ *Σοφιστῆ* Μεταφυσικὴ εἶναι ἡ ἐπιστήμη τοῦ Εἶναι, δηλ. Μεταφυσικὴ ὑπάρχει κατ’ οὐσίαν ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ ἔθεσε ὁ Πλάτων τὸ ἐρώτημα : τί ἐννοοῦμε, ὅταν δύμιλοῦμε γιὰ τὸ Εἶναι ; Τί σημαίνει τὸ Εἶναι τῶν ἴδεων ; Καὶ τί σημαίνει τὸ Εἶναι τῶν αἰσθητῶν ; Ποιὰ ἡ σχέση τοῦ Εἶναι καὶ τοῦ Γίγνεσθαι ; Καὶ ποιὰ ἡ σχέση ἴδεων καὶ αἰσθητῶν ;

Τὸ μεγάλο βῆμα τῆς πλατωνικῆς σκέψεως ἀπὸ τὸν *Φαίδωνα* ως τὸν *Σοφιστή* εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ διαπιστώσωμε, ἂν παρακολουθήσωμε τὴν ἀλλαγὴ τῆς σημασίας ἐνὸς βασικοῦ δρου τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας. Ὁ Πλάτων χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο οὐσία γιὰ νὰ χαρακτηρίσῃ τὴν πραγματικότητα τῶν ἴδεων. Ἡ λέξη οὐσία σημαίνει στὴν καθημερινή γλῶσσα



τῆς ἐποχῆς τοῦ Πλάτωνος περιουσία, ιδιοκτησία, κτῆμα, καὶ κυρίως σημαίνει τὴν ιδιοκτησία τῆς γῆς. Ἡ γῆ ως ιδιοκτησία εἶναι τὸ στερεότερο εἶδος περιουσίας.<sup>6</sup> Ο Πλάτων λοιπὸν μὲ τὸν ὄρον αὐτὸν χαρακτηρίζει στὸν *Φαίδωνα* τὴν ιδέα. Ἀργότερα δηλ., στοὺς μεταγενεστέρους διαλόγους, δὲ ὅρος οὐσία δὲν σημαίνει μόνον τὴν ιδέα, ἀλλὰ καὶ τὸ αἰσθητό. Ο Πλάτων μάλιστα στὸν *Φίληβο* διηλεῖ καὶ γιὰ μεικτή καὶ γεγενημένη οὐσία.

“Αν δηλ., δὲ ο Πλάτων ίδρυσε τὴν Μεταφυσική, ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἀνέπτυξε σὲ χωριστὸ φιλοσοφικὸ κλάδο καὶ τῆς ἔδωκε καὶ τὸ πρῶτο της ὄνομα, τὴν ὡνόμασε, δῆλος εἶδαμε, *Πρώτη Φιλοσοφία*. Τὸ ἔργο τοῦ Ἀριστοτέλους, δῆλον ἐκτίθενται οἱ ἔννοιες τῆς Μεταφυσικῆς, εἶναι *Tὰ μετὰ τὰ Φυσικά*, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα τέσσαρα βιβλία. Εἶναι μᾶλλον βέβαιο, δῆλον, τὰ βιβλία αὐτὰ ἀρχικῶς ἀποτελοῦσαν χωριστές πραγματείες, καὶ δῆλον ἀργότερα, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀριστοτέλους, τὰ συγκέντρωσαν ὅλα μαζὶ σὲ ἕνα σῶμα.

Τὸ ἔργο τοῦτο, ποὺ θὰ ἀποτελέσῃ τὸ μεγάλο σχολεῖο τῆς Μεταφυσικῆς γιὰ δῆλους τοὺς αἰῶνες, δὲν ἔχει ἐσωτερικὴ ἐνότητα. Εἶναι δηλ., δύνατὸν νὰ διακρίνῃ κανεὶς τρεῖς βασικοὺς σκοπούς, τρεῖς βασικοὺς στόχους, ποὺ ἔχει θέσει δὲ ο Αριστοτέλης. Ο πρῶτος εἶναι δῆλον θέλει νὰ δώσῃ μία γενικὴ ‘Οντολογία, ως θεωρία τοῦ ὄντος ως ὄντος. Ο δεύτερος εἶναι δῆλον θέλει νὰ δώσῃ μία φυσικὴ Θεολογία, δῆλον λέμε σήμερα. Η Θεολογία αὐτὴ εἶναι θεωρία περὶ τοῦ ὑψίστου ὄντος. Τέλος δὲ τρίτος σκοπὸς τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι νὰ δώσῃ ἐδῶ μία γενικὴ ἐπιστήμη, ἡ δῆλον καταγίνεται μὲ τὶς ἀρχές. Οι τρεῖς αὐτοὶ σκοποὶ συνδέονται δὲ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον.

Βεβαίως δῆλον σήμερα δονομάζομε Μεταφυσικὴ δὲν περιλαμβάνει καὶ τοὺς τρεῖς αὐτοὺς σκοπούς, ἀλλὰ μόνον τὸν πρῶτο, δῆλον. Η Μεταφυσικὴ εἶναι σήμερα περισσότερο Γενικὴ ‘Οντολογία. Η ‘Οντολογία αὐτὴ ἀναπτύσσεται ἀρχικῶς ἀπὸ τὸν Αριστοτέλη στὸ τρίτο βιβλίο τοῦ ἔργου του *Tὰ μετὰ τὰ Φυσικά*. Ο φιλόσοφος θέτει ἐδῶ τὰ θέματα τῆς Μεταφυσικῆς καὶ τὰ ἀναπτύσσει ως ἀπορίες. Ο δρισμὸς τοῦ Εἶναι καὶ τῆς ἐνότητος ἀποτελεῖ κατὰ τὸν Αριστοτέλη τὴν δυσκολότερη ἀπορία (*Μεταφ. B 1 996 a 4*): τὸ πάντων χαλεπώτατον καὶ πλείστων ἀπορίαν ἔχον. Εἶναι δηλ., συνάμα καὶ ἡ πλέον ἀναγκαία γιὰ κάθε εἶδος γνώσεως (1001 a 4). Κατὰ τὴν διαπραγμάτευση τῆς ἀπορίας αὐτῆς στὸ τέταρτο κεφάλαιο τοῦ δευτέρου βιβλίου δὲ Αριστοτέλης θέτει μὲ τὴ σειρά του τώρα κι αὐτὸς τὸ ἐρώτημα: Τί εἶναι τὸ Εἶναι; Καὶ παράλληλα τὸ ἐρώτημα: Τί εἶναι ἡ ἐνότης;

Εἶναι συνήθεια τοῦ Αριστοτέλους, δῆλον πρόκειται ν’ ἀπαντήσῃ σὲ ἕνα φιλοσοφικὸ ἐρώτημα, νὰ προτάσσῃ μία ἀνάλυση τῶν φιλοσοφικῶν



ρων ποὺ χρησιμοποιεῖ, δηλαδὴ νὰ ἔρμηνεύῃ τὴ σημασία τῶν λέξεων. Η λέξη εἶναι ἔχει περισσότερες σημασίες. Ὁ διαχωρισμὸς τῶν διαφόρων σημασιῶν τοῦ ὄρου ἔχει βασικὴ σημασία γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ὁ ὅποιος εἶναι ὁ πρῶτος ἀναλυτικὸς τῆς γλώσσας. Ή μεγάλη καὶ κοσμοϊστορικῆς σημασίας ἀντιδικία του μὲ τὸν Πλάτωνα, ποὺ ἐκτίθεται στὸ πρῶτο βιβλίο τῶν *Μετὰ τὰ Φυσικά*, καταλήγει μὲ τὴν παρατήρηση, ὅτι κάθε φιλοσοφικὴ κατανόηση εἶναι ἀδύνατη, ὥν ἀπὸ πρὸν δὲν διαχωρίσῃ κανεὶς τὶς πολλὲς σημασίες ποὺ ἔχει ἡ ἐννοια τοῦ Εἶναι.

Στὸ πέμπτο βιβλίο ἐκθέτει ὁ Ἀριστοτέλης συστηματικῶς αὐτὴ του τὴ γνώμη. Οἱ ἀναλύσεις αὐτὲς εἶχαν γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη πολὺ μεγάλη σπουδαιότητα. Τοῦτο ἄλλωστε ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὶς περιέλαβε σὲ ἔνα εἰδικὸ βιβλίο. Τὸ βιβλίο τοῦτο ὁ Ἀριστοτέλης τὸ μνημονεύει σὲ ἄλλα του ἔργα ὡς τμῆμα τῆς Πρώτης Φιλοσοφίας, ἄλλα ὡς χωριστὸ ἔργο, πρᾶγμα ποὺ ἐπικυρώνει ὅτι εἴπαμε πρὸν, ὅτι τὰ βιβλία τῶν *Μετὰ τὰ Φυσικά* δὲν ἀποτελοῦσαν ἐξ ἀρχῆς ἔνα σῶμα.

Τὴν πολλότητα τῆς σημασίας τοῦ Εἶναι ἀναλύει ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ἔβδομο κεφάλαιο τοῦ πέμπτου βιβλίου. Διακρίνει ἐκεὶ τέσσαρες βασικὲς σημασίες τοῦ Εἶναι : 1. τὸ ὄλως διόλου τυχαῖο Εἶναι, 2. τὸ Εἶναι τῶν κατηγοριῶν, 3. τὸ Εἶναι ὡς ἀλήθεια καὶ ὡς ψεῦδος καὶ 4. τὸ Εἶναι ὡς δυνατότητα καὶ ὡς πραγματικότητα. Ή ἀνάλυση αὐτὴ τῆς πολλότητος τῆς σημασίας τῆς ἐννοίας τοῦ Εἶναι συνδέεται στενότατα μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ Ὀντολογία ὡς ἐπιστήμη τοῦ ὄντος. Σύμφωνα μὲ αὐτὸν τὸν ὄρισμὸ ὁ Ἀριστοτέλης ζητεῖ μία ἐπιστήμη, ἡ ὅποια νὰ καταγίνεται μὲ τὸ ὄν ὡς ὄν. Ὑπάρχει ὅμως μία ἐπιστήμη, ποὺ τὸ ἀντικείμενό της εἶναι τὸ ὄν ὡς ὄν καὶ οἱ ὄρισμοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀνήκουν στὸ ὄν ὡς ὄν (*Μεταφ. Γ 1, 1003 a 21*). Ἐπίσης στὸ ἔβδομο βιβλίο ἀναλύει ὁ Ἀριστοτέλης τὴν πολλότητα τῆς σημασίας τοῦ Εἶναι (τὸ ὄν λέγεται πολλαχῶς, 1028 a 10).

Ἐπειτα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀνάλυση προχωρεῖ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ δίδει τὸν ὄρισμὸ τῆς Μεταφυσικῆς : Ἡταν πάντοτε τὸ κύριο θέμα καὶ ἡ βασικὴ ἀπορία τῆς Μεταφυσικῆς, εἶναι σήμερα καὶ θὰ εἶναι πάντοτε, δηλ. τὸ ἐρώτημα : τί εἶναι τὸ Εἶναι· τοῦτο ὅμως εἶναι τὸ ἐρώτημα : τί εἶναι ἡ οὐσία (καὶ δὴ καὶ τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον . . . 1028 b 2). Στὸ ὅγδοο κεφάλαιο τοῦ τετάρτου βιβλίου τῶν *Μεταφυσικῶν* ἀναλύει ὁ Ἀριστοτέλης τέσσαρες σημασίες, ποὺ ἐπειτα τὶς συγχωνεύει σὲ δύο. Κατὰ τὴν πρώτη σημασία οὐσία σημαίνει τὰ στοιχεῖα, τὴ γῆ, τὸ ὕδωρ, τὸν ἀέρα, τὸ πῦρ, τὸν αἰθέρα. Ἐπειτα λέγεται τὸ οὐσία γιὰ τὰ ὑλικὰ σώματα καὶ γιὰ ὅτι συντίθεται ἀπ’ αὐτά, δηλαδὴ τὰ ζῶα καὶ τοὺς δαιμονες. Κατὰ τὴ δεύτερη σημασία οὐσία σημαίνει ἐκεῖνο ποὺ δίδει τὸ Εἶναι σὲ κάτι, π.χ. ἡ ψυχὴ δίδει τὸ Εἶναι σὲ ὅτι ἔχει ζωή, καὶ γιὰ τοῦτο



δονομάζεται *οὐσία*. Κατὰ τὴν τρίτη σημασία ο ὃ σί α εἶναι ἐκεῖνο ποὺ δίδει μορφὴ στὴν οὐσία κατὰ τὴν πρώτη σημασία· ἔτσι ἡ γραμμὴ δρίζει τὴν ἐπιφάνεια. Ἔπειτα κατὰ τὴν τέταρτη σημασία ο ὃ σί α εἶναι τὸ περιεχόμενο ἐνὸς ὄντος. Τὶς τέσσαρες αὐτὲς σημασίες τῆς οὐσίας ὁ Ἀριστοτέλης τὶς συγχωνεύει σὲ δύο, στὴν πρώτη καὶ τὶς ἄλλες τρεῖς. Τὴν δεύτερη δηλ., τὴν τρίτη καὶ τὴν τέταρτη τὶς ἐνώνει σὲ μία καὶ τὴν χαρακτηρίζει ώς εἰδος, μορφὴ.

Ἡ πρώτη σημασία τῆς οὐσίας δηλώνει τὸ ὑποκείμενο, τὸ ὑπόβαθρο, τὸ ὅποιο δὲν ἀναφέρεται σὲ τίποτε ἄλλο, ἐνῷ ὅλα τὰλλα ἀναφέρονται σ' αὐτό. Ἡ δεύτερη σημασία, ποὺ περιλαμβάνει τὶς ἄλλες τρεῖς, δηλώνει ἐκεῖνο ποὺ δίδει τὸ Εἶναι σὲ ὅτι εἶναι οὐσία κατὰ τὴν πρώτη σημασία. Μὲ ἄλλα λόγια οὐσία εἶναι τὸ συγκεκριμένο, τὸ τόδε *τι* καὶ τὸ εἶδος. Ἄλλὰ ὁ Ἀριστοτέλης ὅμιλει περὶ τοῦ συγκεκριμένου, τοῦ ἀτομικοῦ, ώς πρώτης οὐσίας, καὶ περὶ τοῦ εἶδους ώς δευτέρας οὐσίας. Ἐτσι δ ὅρος ο ὃ σί α κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη σημαίνει ὅτι καὶ στὸν Πλάτωνα κατὰ τὴν πρεσβυτική του ἡλικία, τὸ εἶδος καὶ τὸ συγκεκριμένο, τὸ ἀτομικό, τὸ αἰσθητό. Ἡ διαφορὰ εἶναι μόνον ὅτι, ἐνῷ στὸν Πλάτωνα ἡ ὄντως οὐσία εἶναι τὸ εἶδος, ἡ ἰδέα, στὸν Ἀριστοτέλη ἡ κυρίως οὐσία εἶναι τὸ τόδε *τι*, τὸ συγκεκριμένο.

Ο Πλάτων στὸν *Φαίδωνα* χωρίζει τὸ Εἶναι σὲ δύο εἴδη. Τὰ δύο αὐτὰ εἴδη τὰ χωρίζει ὁ Πλάτων καὶ ὄντολογικῶς καὶ ἐπιστημολογικῶς. Τὸ ἔνα εἴδος τοῦ Εἶναι τὸ δονομάζει ὁ Πλάτων ἴδεες. Οἱ ἴδεες εἶναι αἰώνιες καὶ ἄφθαρτες καὶ μόνον ὁ νοῦς τὶς συλλαμβάνει καὶ τὶς κατανοεῖ. Τὸ ἄλλο εἶδος τοῦ Εἶναι ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ αἰσθητά, τὰ δροῖα εἶναι μεταβλητὰ καὶ φθαρτά. Γνωστικῶς τὰ αἰσθητὰ εἶναι προσιτὰ μόνον στὴν αἰσθηση. Ἡ νόηση ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος καὶ ἡ αἰσθηση ἀπὸ τὸ ἄλλο δίδουν τὸ δονομά τους στὰ δύο εἴδη τοῦ Εἶναι. Ἐτσι οἱ ἴδεες χαρακτηρίζονται ώς νοητά, ἐνῷ τὰ ὄλικὰ πράγματα ώς αἰσθητά. Ὁμως οἱ ἴδεες εἶναι τὸ κατ' ἔξοχὴν Εἶναι, ἐνῷ τὸ Εἶναι τῶν αἰσθητῶν εἶναι πολὺ κατώτερο, ἔχει δμως καὶ αὐτὸ τὴν πηγή του στὶς ἴδεες, γιατὶ τὰ αἰσθητὰ εἶναι κατὰ τὸν Πλάτωνα εἰκόνες τῶν ἴδεων, εἶναι ἀπεικάσματα τοῦ ὄντως ὄντος.

Ο Πλάτων δμως, ἂν καὶ χωρίζει τὸ Εἶναι σὲ δύο εἴδη, δὲν κατέληξε ποτὲ ἐκεῖ ὅπου εἶχε καταλήξει ὁ Παρμενίδης, δηλαδὴ νὰ εἰπῇ, ὅτι οἱ ἴδεες εἶναι, ἐνῷ τὰ αἰσθητὰ δὲν εἶναι. Τουναντίον τὸ πρόβλημα τῆς σχέσεως τῶν δύο εἰδῶν τοῦ Εἶναι τὸν ἀπασχολεῖ συνεχῶς. Τὴ σχέση αὐτὴν ὁ Πλάτων τὴν ἐκφράζει μὲ τὸν ὅρο γένεσις εἰς οὐσίαν. Τί σημαίνει δμως ὁ ὅρος αὐτός; Τὸ Εἶναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ Γίγνεσθαι, διότι τὰ αἰσθητὰ εἶναι μεταβλητά. Συνάμα δμως ἡ μεταβολὴ αὐτὴ δὲν εἶναι τυχαία, ἀλλὰ ὄντολογικῶς κατατείνει νὰ δμοιάσῃ μὲ τὶς ἴδεες. Αὐτὴν τὴν



δοντολογική τάση τῶν αἰσθητῶν, συνάμα δὲ καὶ τὴν προεπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ πραγματοποιήσῃ μέσα στὸν αἰσθητὸ κόσμο, ἀλλὰ καὶ στὸν ἡθικὸ καὶ πνευματικὸ κόσμο μὲ ἀντικειμενικὰ ἔργα καὶ πράξεις τὶς ἴδεες, τὴν δονομάζει ὁ Πλάτων γένεσιν εἰς οὐσίαν.

Ο 'Αριστοτέλης ὅχι μόνον διατηρεῖ αὐτὴν τὴν διάκριση μεταξὺ ἴδεων καὶ αἰσθητῶν πραγμάτων, ἀλλὰ τὴν ἀναπτύσσει ἀκόμη περισσότερο καὶ τῆς δίδει καὶ μεγαλύτερη ὁρολογικὴ σαφήνεια. Μὲ τὴ λογική του δρίζει τὸ ἔνα εἶδος τοῦ Εἶναι, δηλαδὴ τὶς ἴδεες, ως τὸ καθόλου, ως τὸ γενικό, ἐνῷ τὸ ἄλλο εἶδος, τὸ αἰσθητό, τὸ χαρακτηρίζει ως τὸ εἰδικὸ καὶ συγκεκριμένο, ως τὸ τόδε τι. Διατηρεῖ μάλιστα ὁ 'Αριστοτέλης φραστικῶς καὶ τὴν πλατωνικὴ ἀξιολόγηση τοῦ Εἶναι καὶ ὅμιλεῖ ὁ ἴδιος περὶ πρώτης καὶ δευτέρας οὐσίας. Πρώτη οὐσία εἶναι κατ' αὐτὸν ὅμως τὸ τόδε τι (πρώτη δέ ἔστιν ἡ κυριώτατά τε καὶ πρώτως καὶ μάλιστα λεγομένη, ἡ μήτε καθ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεται μήτε ἐν ὑποκειμένῳ τινὶ ἔστιν, οἷον ὁ τὶς ἄνθρωπος ἡ ὁ τὶς ἵππος, Κατηγορίαι 2 a 11 ἐπ.).

Οντολογικῶς λοιπὸν ὁ 'Αριστοτέλης ἀντιστρέφει τὴν πλατωνικὴ ἀξιολόγηση τοῦ Εἶναι. Κατ' αὐτὸν εἶναι τὸ συγκεκριμένο, τὸ τόδε τι, ἡ πρώτη οὐσία, ἐνῷ τὸ καθόλου, τὸ γενικό, ἡ ἔννοια ἡ ἔστω καὶ ἡ ἴδεα, εἶναι γι' αὐτὸν ἡ δεύτερη οὐσία (δεύτεραι οὖν αὗται λέγονται οὐσίαι, οἷον ὁ τε ἄνθρωπος καὶ τὸ ζῷον, Κατηγορίαι 2 a 17). Εἶναι φανερὸν ὅτι ἡ δεύτερη οὐσία τοῦ 'Αριστοτέλους δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ μετασχηματισμένη πλατωνικὴ ἴδεα. Τοῦτο βέβαια δὲν δικαιολογεῖ τὴν προσπάθεια μερικῶν νὰ ἀποδείξουν ὅτι κατὰ τὸν 'Αριστοτέλη ἡ κατ' ἔξοχὴν οὐσία, τὸ ὄντως δν, εἶναι τὸ καθόλου. Έχομε ως πρὸς αὐτὸν κατηγορηματικὴ δήλωση τοῦ 'Αριστοτέλους, ὅτι τὸ καθόλου, τὸ γενικό, δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ εἶναι οὐσία (Μεταφ. Α 2, 1053 b 16 ἐπ.). Βεβαίως ἡ διατύπωση αὐτὴ τοῦ 'Αριστοτέλους ἐδῶ εἶναι ὑπερβολική, διότι, ὅπως εἴδαμε πρίν, ὁ ἴδιος δέχεται τὸ καθόλου ως οὐσία, ἀλλ' ως δεύτερη κατ' ἀξίαν. Καὶ κατὰ βάθος ἡ ὑπερβολικὴ αὐτὴ διατύπωση ἔχει ἀκριβῶς τὴν ἔννοια ὅτι τὸ καθόλου δὲν εἶναι πρώτη οὐσία.

## DAS PROBLEM DER METAPHYSIK

### Zusammenfassung.

Die Metaphysik, die genauso alt wie die Philosophie ist, begleitet seit ihrer Entstehung die Frage, ob sie als Wissenschaft möglich ist. Diese In-  
Frage-Stellung kommt erstens vom Empirismus und Positivismus her,



zweitens von der Sprachphilosophie und drittens von der Richtung, die das Seinsproblem geschichtlich untersucht.

Der Positivismus von Auguste Comte in seiner Drei-Stadien-Lehre, der ihn später zugunsten des theologischen Stadiums aufgibt, beschränkt die Philosophie auf das Diesseits, indem er nur empirische Aussagen über die Phänomene und deren wechselseitige Bedingtheit zuläßt, ohne nach ansich-seienden Gründen hinter ihnen Ausschau zu halten. Damit widerspricht er als dogmatische Lehre seinem eigenen Ansatz, weil er relative Aussagen absolut setzt. Darüber hinaus zerreißt er die Sphäre der Empirie, weil er zu den empirischen Aussagen auch die logischen und die mathematischen nehmen muß, deren Gültigkeit die Grenzen der Empirie übersteigt.

Die zweite Gruppe der antimetaphysischen Argumente vertritt Ludwig Wittgenstein. In seinem *Tractatus logico-philosophicus* teilt er die Sätze in Elementarsätze, die etwas über die Welt sagen, und in logische Sätze, die nur Tautologien sind, ein, so daß die mathematischen Sätze den logischen zugeordnet und als Tautologien betrachtet werden müssen, was aber unmöglich ist. Treiben doch die mathematischen Sätze die Erkenntnis voran und bilden sogar die Voraussetzung auch für die Sätze der Naturwissenschaft. Zu der Negation der metaphysischen Sätze, die als sinnlos oder Produkt falschen Sprachgebrauchs bezeichnet werden, läßt sich einwenden, daß die Sprache nicht nur Tatsachen, sondern auch Sinndimensionen, zu denen auch die metaphysischen Sätze und die Frage nach dem Sinn des Seins (Platon) gehören, kundgibt. Die Sinnlosigkeit schlägt eher auf Wittgensteins Sätze zurück. Außerdem birgt der Begriff der Elementarsätze genauso viele Probleme wie die metaphysischen Sätze. Wittgensteins *Philosophical Investigations* dagegen beruhen auf einem umfassenden Begriff der Sprache, der mit dem griechischen λόγος identisch ist und der Spielraum für die Metaphysik zuläßt.

Zu der dritten These Nietzsches gegen die Metaphysik, dergemäß die Metaphysik psychologisch und geschichtlich wohl für die Antike und das Mittelalter zu rechtfertigen sei, aber nicht für uns heute, läßt sich einwenden, erstens, daß Nietzsches Zwei-Welten-Theorie die platonische und die aristotelische Metaphysik mißdeutet, und zweitens, daß das metaphysische Bedürfnis sich zeitlich nicht beschränken läßt, zumal da Nietzsche selbst neue metaphysische Lehren – Übermensch, Ewige Wiederkehr des Gleichen – einführt. Er ist gerade das tragische Beispiel eines Menschen, der die Metaphysik bekämpft, in die er sich selbst verstrickt hat.

Platon ist der erste, der die Frage, ob Metaphysik möglich ist, im *Sophistes* (244 a) stellt, und zwar als eigene Aporie und als die Aporie



weder Metaphysik, die sich ihrer Probleme bewußt wird. Unbeschwert beginnen die Metaphysik und Platon selbst damit, die Theorie des Seins aufzustellen, indem sie Seinsarten statuieren. Mit dem *Sophistes* setzt jedoch eine Selbstkritik Platons ein, die ihn anders als im *Phaidon* zur Besinnung über die Idee als das Seiende im eigentlichen Sinne zwingt. Dieselbe Aporie nach dem Sinne des Seins, die ihren Ursprung in der sokratischen Frage *tί ἐστιν* hat, überkommt auch Aristoteles (*Metaph.*1028 b 4).

In der Neuzeit ist Kant derjenige, der erneut die Frage danach stellt, ob die Metaphysik, in die er selbst verliebt zu sein zugibt, möglich ist – eine Frage, die auch hier in der kritischen Periode des Philosophen entsteht. Mit der *Kritik der reinen Vernunft* beabsichtigt Kant nicht, die Metaphysik zu zerstören, so sehr einige Aussagen von ihm dazu verleiten könnten. Kant wendet sich vielmehr gegen die dogmatische Metaphysik, deren Schwächen er aufweisen will, und bereitet eine nicht dogmatische vor. Sie ist für ihn – wie für alle großen Philosophen – «eine seltsam bittere Wissenschaft», die zugleich durch ihre Schwierigkeiten fasziniert. Sie besteht also und wird weiter bestehen, solange die Frage nach dem Sinn des Seins besteht. Diese Frage wird damit beantwortet, indem das Sein in Arten und Modi unterschieden wird, die jeweils anders heißen.

Ein Wiederaufleben der Metaphysik ist nicht möglich ohne den Rückgang auf die platonische Gigantomachie um das Sein, die durch die aristotelische Kritik der platonischen Ideenlehre ergänzt wird. Die erste Phase der platonischen Metaphysik enthüllt der Dialog *Phaidon*, in dem der χωρισμός der Sinnendinge von der Idee gesetzt wird. Die Idee hat dabei eine ontologische und eine gnoseologische Bedeutung. Durch die erste wird das Problem des Verhältnisses der vielen Dinge zu der einen Idee, durch die zweite das Problem der Erkenntnis der Dinge durch die Idee gelöst. Der ontologischen Bedeutung der Idee und ihrem Vorrang den Sinnendingen gegenüber liegt die eleatische Unterscheidung zwischen Sein und Nichtsein, die keine Alternative zuläßt, zugrunde. Im Dialog *Sophistes* aber stellt Platon die Frage, ob dieser eleatische χωρισμός und ineins damit die Ideenlehre des *Phaidon* möglich sei. Denn sind die schönen Dinge nichts, dann verliert auch die Idee der Schönheit ihren Sinn. Es muß also das Verhältnis der Sinnendinge zu ihr neu bestimmt werden. Dies wird auch das Schicksal der Metaphysik mitbestimmen. Zwischen der parmenideischen und der heraklitischen These, die im *Sophistes* gegeneinander ausgespielt werden, entscheidet sich Platon weder für die eine noch für die andere, weil beide in ihrer extremen Position unvertretbar sind und in ontologische Sackgassen führen. Er schreitet vielmehr zu einer Synthese beider metaphy-



sischer Thesen und bringt so die «Freunde» aus ihrer Sackgasse heraus.

Das Ziel seiner Kritik, bzw. seiner Selbtkritik, ist, die Idee von der eleatischen Unbewegtheit zu befreien; denn, erstens, als ein Grundzug des Seins erweist sich das Leben, und wenn die Ideen lebendig sind, gehört auch Bewegung und Veränderung zu ihrem Sein; zweitens, die Möglichkeit der Ideen, erkannt zu werden, impliziert, daß sie in den Fluß der Bewegung hineingezogen werden. Somit gelangt Platon zu der Kernfrage jeder Metaphysik: «Was ist das Sein?», was wiederum nicht möglich wäre ohne die sokratische Vorarbeit bezüglich der logischen Definition. Nach der vorsokratischen und der sokratischen Phase der Philosophie gelingt es Platon erst in seiner späten Zeit (*Sophistes*) die Metaphysik als Seinsfrage zu begründen. Die Wendung vom *Phaidon* zum *Sophistes* läßt sich am besten bei der Umwandlung des Begriffs der *οὐσία* verfolgen.

Ist nun Platon, der Begründer der Metaphysik, so ist Aristoteles derjenige gewesen, der die Metaphysik zur eigenständigen philosophischen Disziplin entwickelte. Seine «Erste Philosophie» beweckt in enger Verflochtenheit miteinander drei Ziele: (a) eine allgemeine Ontologie, d. h. eine Theorie des Seienden als Seiendes, (b) eine – wie man heute sagen würde – «Physiko-Theologie», d.h. eine Theorie des höchsten Seienden, (c) eine allgemeine Wissenschaft von den Prinzipien.

Von großer Relevanz für die aristotelische Ontologie ist die Konzeption von der Bedeutungsmannigfaltigkeit des Seienden (*Metaph. Δ 5* und *Z*) gewesen. Erst nach Klärung des Seinsbegriffs wird die Seinsfrage als Frage nach der *οὐσία* gestellt. Aristoteles' *οὐσία*-Konzeption, und zwar seine *πρώτη οὐσία* als das Besondere (Konkrete), das *τόδε τι*, deckt sich ontologisch nicht mit der spätplatonischen *οὐσία* als das Formende (die Idee). Platon hatte zwar ebenfalls zwischen Ideen und sinnlichen Dingen als Seinsweisen unterschieden, ohne aber die Existenz der zweiten – wie Parmenides – zu leugnen; vielmehr hat Platon das Verhältnis zwischen den beiden Seinsweisen dadurch bestimmt, daß er das Werden alles Sinnlichen als *γένεσις εἰς οὐσίαν* konzipierte. Aristoteles hat dieser Unterscheidung größere logische Präzision verliehen, seine Ontologie aber beruht auf dem Primat des Besonderen gegenüber dem Allgemeinen, und dies allein (nunmehr als *οὐσία δευτέρα*) entspräche einer transformierten platonischen Idee.

Athen

Johannes Theodorakopoulos

