

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήναι

ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

1. Ένα άπό τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ αἰώνα μας εἶναι ἡ στροφὴ τῆς Φιλοσοφίας πρὸς τὶς ἄκρες τῆς ζωῆς. Οἱ ἄκρες αὐτὲς δὲν εἶναι σύνορα ἀκάλυπτα, ποὺ ἔπρεπε νὰ δχυρωθοῦν, νὰ καλυφθοῦν. Οἱ φιλόσοφοι, ποὺ κατέφυγαν στὶς ἄκρες τῆς ζωῆς, δὲν ἔφθασαν ἐκεῖ, γιὰ νὰ τὶς ὑπερασπισθοῦν κατὰ βαρβάρων. Υπάρχουν πάντα βάρβαροι στὸν κόσμο. Καὶ εἶναι, ἵσως, περισσότεροι παρὰ ποτέ. Ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἄδικο καὶ ἐκεῖνοι, ποὺ ἔφθασαν ἀπ’ τὰ σύνορα καὶ εἴπανε πὼς βάρβαροι πιὰ δὲν ὑπάρχουν. Ναί, δὲν τοὺς εἶδαν. Μάταια τοὺς περίμεναν. Δὲν μποροῦσαν νὰ τοὺς ἴδοῦν νἄρχωνται. Βρίσκονται ἀνάμεσά μας καὶ μέσα μας, δχι πιὰ ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη, δχι πιὰ πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα.

2. Στὶς ἄκρες τῆς ζωῆς, ποὺ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δὲν ὑπάρχει καμμιὰ χώρα, κανένας λαός, καμμιὰ ὕπαρξη, ἔφθασαν οἱ φιλόσοφοι τοῦ 'Υπαρξισμοῦ, ὅποιες καὶ νᾶναι — μὲ κεντρικὲς μορφὲς τὸν Karl Jaspers, τὸν Martin Heidegger, τὸν Jean Paul Sartre — οἱ διάφορες ἀποχρώσεις τους. Σὲ ἄκρες στάθηκαν καὶ ἄλλα πνεύματα, ποὺ δὲν ὑπάγονται σὲ δ.τι δνομάσθηκε 'Υπαρξισμός. Στάθηκαν ὁ Gabriel Marcel, ὁ Albert Camus, καὶ ἄλλοι. Ο Camus εἶπε, ὅτι δὲν ἥταν «ύπαρξιστής» καὶ ὅτι καὶ αὐτὸς καὶ ὁ Sartre ἀποροῦσαν, ποὺ ἔβλεπαν νὰ συνδυάζωνται τὰ δυό τους δόνοματα. Ήρθε, μάλιστα, ἡ στιγμή, ποὺ ὁ προσωπικὸς δεσμός τους ἔσπασε. Ἀλλὰ ἔσπασε, ὅταν ὁ Camus, ποὺ δὲν ἥθελε νὰ τὸν δνομάζουν «ύπαρξιστή», προχώρησε — στὶς ἄκρες τῆς ζωῆς — πιὸ πέρα καὶ ἀπὸ τὸν Sartre. (Αὐτό, ὅμως, δὲν ἐμπόδισε τὸν τελευταῖο νὰ γράψῃ γιὰ τὸν Camus, μετὰ τὸν τραγικὸ του θάνατο, μερικὰ ἀπὸ τὰ ώραιότερα καὶ σημαντικότερα λόγια, ποὺ ἔχουν γραφῆ γι' αὐτόν).

3. Οἱ ἄκρες τῆς ζωῆς, ὅπου κατέφυγαν τὰ πνεύματα, ποὺ ἐκφράζουν τὶς πιὸ χαρακτηριστικὲς φιλοσοφικὲς τάσεις τοῦ αἰώνα μας, εἶναι τὸ χειλος τῆς ἀβύσσου. Η ὕπαρξη, γιὰ τοὺς φιλοσόφους τοῦ 'Υπαρξισμοῦ, συνορεύει μὲ τὸ Μηδέν, μὲ τὸ Τίποτε. Η Φιλοσοφία γίνεται, ἔτσι, μιὰ φοβερὴ λειτουργία τοῦ πνεύματος. Αφετηρία της γίνεται ὁ Φόβος, ἡ 'Αγωνία (Angst, angoisse, dread). Ο κυριώτερος πρόδρομος τῆς Φιλο-



σοφίας αὐτῆς – μιᾶς Φιλοσοφίας, ποὺ εἶναι συνάρτηση βαθύτερων γνωρισμάτων τῆς ἐποχῆς μας, τομῶν καὶ ρωγμῶν τοῦ «προσώπου» της – ἦταν, στὸν 19ο αἰώνα, ὁ Kierkegaard. Ἡταν κάτι περισσότερο ἀπὸ θεωρητικὸς πρόδρομος. Οἱ σφυγμοὶ τοῦ πνεύματός του ἦταν ὀδυνηρὰ προμηνύματα. Ἀλλὰ ὁ Kierkegaard βρῆκε διέξοδο – ἔναν ἀπόλυτα δικό του (πέρα γιὰ πέρα ἀντιδογματικὸ) δρόμο ἐπιστροφῆς – στὸν Χριστιανισμό.

4. Ποιὸς Φόβος – ποιὰ Ἀγωνία – εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς πιὸ χαρακτηριστικῆς Φιλοσοφίας τοῦ αἰώνα μας;

Δὲν εἶναι ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος ἦταν πάντοτε ὁ σύντροφος τῆς Φιλοσοφίας. «Θανάτου μελέτη» ἦταν, στὸ βαθύτερο λόγο της, κάθε Φιλοσοφία. Φιλόσοφος γινόταν ὁ ἀνθρωπος, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ – δίχως τὴ βοήθεια τῆς Θρησκείας – ἐμάθαινε νὰ μὴ φοβᾶται τὸ θάνατο. Ὁ Φαίδων τοῦ Πλάτωνος εἶναι τὸ μέγα κείμενο, ποὺ ἐκφράζει μὲ τὸν πιὸ βαρυσήμαντο τρόπο τὴ στάση αὐτῆς. Γιὰ τὸν ἀληθινὸ φιλόσοφο ὁ θάνατος εἶναι ὁ καλὸς φίλος, ποὺ τοῦ ἀποκαλύπτει τὸ νόημα τῆς ζωῆς, καθὼς καὶ τὸ ηθικὸ χρέος τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ὑπερβαίνει τὸ θνητὸ Εἶναι του.

Πολλοί, βέβαια, φιλόσοφοι ἦταν διδάσκαλοι ἀπαισιοδοξίας ἢ ἔκρυβαν τὴν ἀπαισιοδοξία τους πίσω ἀπὸ μιὰ προσωπίδα ἀταραξίας. Ἀκόμα καὶ ὅσοι φιλόσοφοι δὲν ἦταν ἀπαισιόδοξοι, δύσκολο ἦταν νὰ γελοῦν, νὰ τραγουδοῦν, νὰ χοροπηδοῦν. Δὲν ὑπάρχουν «ἀνακρεόντειοι» φιλόσοφοι. Κάποια θλίψη διαφαίνεται στὸ πρόσωπο δλων. Ἀφοῦ ὑπάρχει στὸν κόσμο ὁ Πόνος, πῶς μπορεῖ νὰ μὴ θλίβεται ὁ φιλόσοφος;

Ἀκόμα καὶ ὁ μέγας ἔχθρὸς τῆς «συμπόνιας», ὁ Ζαρατούστρας τοῦ Nietzsche, τελειώνοντας τὸ περίφημο «Τραγοῦδι τοῦ Χοροῦ» (*Das Tanzlied*), λέει στὸν ἑαυτό του : «Ἐνα Ἀγνωστο εἶναι γύρω μου καὶ ἔχει βλέμμα σκεπτικό. Πῶς ; Ζεῖς ἀκόμη, Ζαρατούστρα ; Γιατί ; Γιὰ ποιὸ λόγο; . . . Πρὸς τὰ ποῦ ; . . . Δὲν εἶναι, τάχα, μωρία νὰ ζῆς ἀκόμα ; — Ἀχ, φίλοι μου, τὸ Δειλινὸ εἶν' ἐκεῖνο, ποὺ ρωτάει ἔτσι ἀπὸ μέσα μου. Συγχωρῆστε τὴ θλίψη μου ! Εἶχε βραδνάσει : συγχωρῆστε με, ποὺ εἶχε βραδνάσει ! — Καὶ ἀκολουθεῖ τὸ «Τραγοῦδι τοῦ Τάφου» (*Das Grablied*), ποὺ κλείνει μὲ τὸν περίφημο ἀφορισμό : *Καὶ μόνον ὅπου ὑπάρχονταν Τάφοι, ὑπάρχονταν Ἀναστάσεις.*

Ἡταν καὶ ὁ Nietzsche πρόδρομος τοῦ Ὑπαρξισμοῦ. Αὐτὸς δὲν βρῆκε διέξοδο στὸν Χριστιανισμό. Τὴν ὑπαρξιακὴ ἀπελπισία – Γιατί ; Γιὰ ποιὸ λόγο ; . . . Πρὸς τὰ ποῦ ; . . . – δὲν τὴν ξεπέρασε ποτέ. Τὸ «μέγα Ναι» τοῦ Nietzsche εἶναι τραγικό. Οἱ «Ἀναστάσεις» του δὲν ἦταν «φυγὴ» μπροστὰ στὸ θάνατο. Δὲν ἐφόβιζε οὔτε τὸν Nietzsche ὁ θάνατος. Τὸν ἐφό-



βιζε ἡ ζωή. Ὅσο περισσότερο ἔλεγε στὴ ζωὴ τὸ « μέγα Ναὶ », τόσο περισσότερο τὸν ἐφόβιζε. Τὸν ἐφόβιζε ἡ « ὑπαρξη ».

5. Στὸν Nietzsche – πίσω ἀπὸ τοὺς λόγους του, μέσα στὸ πνεῦμα του καὶ τὴν ψυχὴ του – διακρίνεται ἡ μεγάλη καὶ φοβερὴ καμπή. Ὁ Φόβος, ποὺ εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς πιὸ χαρακτηριστικῆς Φιλοσοφίας τοῦ αἰώνα μας, δὲν εἶναι ὁ φόβος τοῦ θανάτου, ποὺ οἱ ἀληθινοὶ φιλόσοφοι δὲν τὸν φοβήθηκαν ποτέ. Ἀφετηρία τοῦ *Υπαρξισμοῦ – καὶ δλων τῶν συγγενῶν πνευματικῶν τάσεων – εἶναι τὸ Τί ποτε μέσα στὴν ἴδια τὴ ζωή, μέσα στὴν ἴδια τὴν ὑπαρξη. Ὁ *Υπαρξισμὸς θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομασθῇ Φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Ὁ *Ανυπαρξίας. Ὁ Φόβος, ἡ *Ἀγωνία, ποὺ προκαλεῖ ἡ ὑποψία ἡ καὶ βεβαιότητα, δτὶ δούλου όπάρχει « μέσω τοῦ Μηδενός » (*Le néant par qui le monde existe*, λέει δούλου Sartre), φέρνει σὲ ἀδιέξοδα τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξη. Φέρνει σὲ ἀδιέξοδα τὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ἑαυτό του, καθὼς καὶ τὴν ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ βεβαιώνει τὴν ὑπαρξη τοῦ ἑαυτοῦ του. Τὶς πιὸ βαρυσήμαντες σελίδες γιὰ τὴν « ἐπικοινωνία » (Kommunikation) τὶς ἔγραψε δούλου Jaspers. Δὲν ἀπέκλεισε τὴ δυνατότητα τῆς « ὑπαρξιακῆς ἐπικοινωνίας ». Άλλὰ ἔδωσε ἔμφαση προπάντων στὸ « ναυάγιο » τῆς ἐπικοινωνίας.

6. Βασικὸ θέμα τῆς Φιλοσοφίας τοῦ *Υπαρξισμοῦ – θέμα συναρτημένο μὲ τὸ Μηδέν – εἶναι τὸ « ναυάγιο » (« Scheitern », « shipwreck »).

Ἡ *Υπαρξη δὲν ναυαγεῖ στὸ πέλαγος τοῦ θανάτου. Ναυαγεῖ μέσα στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό της. Τσακίζεται ἐπάνω στὸν σκόπελο, ποὺ εἶναι ἀκριβῶς τὸ θεμέλιο τοῦ ἑαυτοῦ της. Ὁ σκόπελος αὐτὸς – τὸ θεμέλιο – εἶναι τὸ Μηδέν.

Ἡ διαλεκτικὴ ἀντιπαράθεση ἡ καὶ ἡ σύζευξη τοῦ « Εἶναι » καὶ τοῦ « Μὴ Εἶναι » ἀνάγεται στοὺς ἀρχαίους Ἑλληνες φιλοσόφους. Ὁ *Ἐγελος (Hegel) ἔφθασε, στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα, στὴν δεξύτερη διατύπωση. Εἶπε, δτὶ δὲν ὑπάρχει τίποτε στὸν οὐρανὸν ἢ ἐπὶ τῆς γῆς, ποὺ νὰ μὴ περιέχῃ μέσα του τὸ *Eiνai* καὶ τὸ *Mηδέν*. Τὸ ἀξιώμα αὐτὸ τῆς Λογικῆς τοῦ *Ἐγέλου τὸ μετέφερε δούλου Heidegger στὴ « Φαινομενολογία ». Τὸ φαινόμενο, ποὺ φέρνει τὸν ἄνθρωπο (τὸ « Dasein » τοῦ ἀνθρώπου) ἀντιμέτωπο πρὸς τὸ Μηδέν, εἶναι δούλου Φόβος, ἡ *Ἀγωνία.

7. Ποτὲ ἡ *Ἀγωνία δὲν ἦταν τόσο ἄμεσο κίνητρο φιλοσοφικοῦ λογισμοῦ, ὅσο στὴν ἐποχὴ μας. Ποτὲ τὸ μέγα Κενὸ δὲν εἶχε γίνει τόσο ἄμεσα καὶ συγκλονιστικὰ αἰσθητό, ὅσο ἔγινε μετὰ τὸν Θετικισμό, μετὰ τὸν *Ιστορικὸ *Υλισμό, μετὰ τὸν Freud, μετὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κλασικῆς



(Νευτωνικής) μηχανικής τοῦ Σύμπαντος, με τὰ τὴν εἰσόδο τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Τεχνικῆς στὸ στάδιο τῆς προόδου ἐκείνης, ποὺ δὲ ἀσύλληπτα ταχὺς καὶ δύναται πιὸ ἐπιταχυνόμενος ρυθμός της πάει νὰ ἀλλοιώσῃ ριζικὰ τὸ περιβάλλον τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοὺς δρους τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου του. Ναί, στὸν αἰώνα ἀκριβῶς τῶν μεγαλύτερων ἐπιτευγμάτων καὶ ἐπιτυχιῶν τῆς Ἐπιστήμης ἀναπτύχθηκε καὶ ἐξαπλώθηκε ἡ Φιλοσοφία τοῦ «Ναυαγίου», τῆς Ἀποτυχίας.

8. Ὁ Sir Herbert Read ἔχει ἐπισημάνει, δτὶ ἡ πορεία τῆς Φιλοσοφίας, ἀπὸ τὸν Kierkegaard καὶ τὸν Nietzsche ώς τὸν Heidegger, τὸν Jaspers, τὸν Gabriel Marcel καὶ τὸν Sartre, εἶναι παράλληλη μὲ τὴν πορεία, ποὺ ἀκολούθησαν στὸν αἰώνα μας οἱ Εἰκαστικὲς Τέχνες (Picasso, Kadinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, Naum Gabo). Λέει, μάλιστα, δτὶ οἱ Εἰκαστικὲς Τέχνες καθυστέρησαν κάπως, ἀλλὰ πῆραν τὴ σκυτάλη ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Φιλοσοφίας, ὅταν αὐτὴ ἔφθασε σ' ἓνα «ἐκφραστικὸ ἀδιέξοδο» (*"an impasse of verbal expression"*). Δὲν μπορεῖ ἡ Φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας λέξεις, νὰ φθάσῃ στὴν ἀκραία «ἀφαίρεση» (*"Abstraction"*), δπου φθάνουν οἱ Εἰκαστικὲς Τέχνες. Ἡ ἀφαίρεση, λέει ὁ Herbert Read, εἶναι ἡ ἀντίδραση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τὸν ἀντιμετωπίζει ἡ ἀβύσσος τοῦ Τίποτε (*the abyss of nothingness*).

Καὶ ἔνας ἀπὸ τοὺς πρωτοποριακοὺς (μετὰ τὸ δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο) ζωγράφους, ὁ Robert Motherwell, ποὺ διακρίνεται καὶ γιὰ τὴ φιλοσοφική του σκέψη, λέει : Ἡ ἀφηρημένη τέχνη εἶναι μιὰ προσπάθεια νὰ κλείσῃ τὸ Κενό, ποὺ αἰσθάνεται ὁ μοντέρνος ἀνθρωπός . . . , δηλαδὴ ὁ ἀνθρωπός τοῦ αἰώνα μας. Ποιὸ εἶναι τὸ Κενό αὐτό ; Δὲν εἶναι ἐκεῖνο, ποὺ αἰσθάνονταν καὶ ἄλλοτε οἱ ἀνθρωποί, καὶ ποὺ δόδηγοῦσε στὴν «πλήξη», στὴ μελαγχολία, στὸ αἴσθημα τοῦ ἀνικανοποίητου πόθου ἡ στὴν καθαρὰ ἀτομικὴ ἀπελπισία, ποὺ δὲ ἀπελπισμένος δὲν τὴν ἔνιωθε ώς καθολικὴ μοῖρα τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Εἶναι τὸ «ὑπαρξιακὸ» χάος, εἶναι τὸ χάσμα, ποὺ χωρίζει τὴν «ὕπαρξη» – ώς καθολικὴ «ὕπαρξη» – ἀπὸ τὸν Κόσμο, ἔνα χάσμα, πού, παράλληλα μὲ τὸν Kierkegaard καὶ τὸν Nietzsche, προαισθάνθηκε, στὸν 19ον αἰώνα, ἀνάμεσα στοὺς ζωγράφους, ἴδιαίτερα ὁ Vincent van Gogh, καὶ κατάφερε νὰ συλλάβῃ, στὴν ἀρχὴ τοῦ αἰώνα μας, πρὶν ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους τοῦ Ὅπαρξισμοῦ, ὁ Franz Kafka, προπάντων στὸ ἀνολοκλήρωτο μυθιστόρημα «Ο Πύργος» (*Das Schloß*).

Ἄλλὰ ὁ Kafka «ἐξέφρασε» τὴν «ὑπαρξιακὴν» ἀγωνία, τὴ φοβερὴ μοναξιὰ τοῦ ἀνθρώπου στὰ δρια τοῦ Κόσμου καὶ τοῦ Μηδενός. Ἡ «ἀφηρημένη» τέχνη δὲν ἐκφράζει. Τὴν ἀποφεύγει. Ὁ Herbert Read βλέπει στὴν πορεία τῶν Εἰκαστικῶν Τεχνῶν πρὸς τὴν ἀκραία «ἀφαίρεση»



μιὰ σωτήρια πράξη, «τὸ πιὸ πολύτιμο δεῖγμα ἐλευθερίας» (*the most precious evidence of Freedom*). Ἡ «ἐλευθερία» αὐτὴ μοιάζει μὲ «φυγή». Ο Robert Motherwell εἶπε, ὅπως εἴδαμε, ὅτι ἡ ἀφηρημένη Τέχνη πάει νὰ κλείσῃ τὸ Κενό, ποὺ αἰσθάνεται σήμερα ὁ ἄνθρωπος, ὅτι εἶναι μιὰ «προσπάθεια νὰ τὸ κλείσῃ». Αὐτὸ μπορεῖ νῦναι σωστὸ εἰδικότερα σχετικὰ μὲ τὸν ἔαυτό του και ὁρισμένους ἄλλους ζωγράφους (π.χ. τὸν Jackson Pollock, τὸν Willem de Kooning), ποὺ ἀνήκουν σὲ μιὰν εἰδικὴ κατηγορία «ἀφηρημένης» Τέχνης, στὸν «Ψυχογραφικὸ ἀφηρημένο ἔξπρεσσιονισμὸ» (Werner Haftmann).

9. Υπάρχει, χωρὶς ἄλλο, μιὰ μοιραία σχέση τοῦ αἰσθήματος τοῦ ἄνθρωπου, ὅτι βρίσκεται στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, μὲ τὶς θριαμβευτικὲς κατακτήσεις τοῦ αἰώνα μας στὴ σφαῖρα τῆς Ἐπιστήμης και τῆς Τεχνικῆς. Μιὰ φοβερὴ ὑποψία πλανᾶται γύρω μας (μέσα μας), ἡ ὑποψία, ὅτι ὁ Κόσμος, μὲ τὶς κατακτήσεις αὐτές, δὲν μεγαλώνει, ἀλλὰ μικραίνει, ὅτι ὁ χῶρος, ποὺ μέσα του ἀναπνέει ὁ ἄνθρωπος, δὲν γίνεται εὐρύτερος, ἀλλὰ στενεύει ὅλο και πιὸ πολύ. Οἱ πιὸ εὐαίσθητοι δέκτες τῆς ἀσφυξίας, ποὺ ἐπέρχεται, ἀναπολοῦν ὅτι πάει νὰ χαθῇ γιὰ πάντα.

Ἄν προσέξωμε κάπως περισσότερο ὅσα μᾶς ἔχουν πῆ οἱ φιλόσοφοι τοῦ Υπαρξισμοῦ και τῶν συγγενῶν «ἀντιπαραδοσιακῶν» τάσεων, ποὺ κάμποσοι ἀνάμεσά τους μᾶς μίλησαν και μὲ τὰ θεατρικά τους ἔργα (Gabriel Marcel, Sartre, Camus) ἦ μὲ τὰ χείλη τῶν προσώπων τῶν μυθιστορημάτων τους (Sartre, Camus), θὰ ἴδοῦμε, ὅτι κατέχονται, στὸ βάθος, ὅλοι τους ἀπὸ μιὰ μεγάλη νοσταλγία γιὰ τὴ Ζωή. Ο Albert Camus ὅμολόγησε τὴ νοσταλγία αὐτὴ στὸ Δημαρχεῖο τῆς Στοκχόλμης, στὸ καθιερωμένο συμπόσιο, ποὺ ἔκλεισε τὴν τελετὴ τῆς ἀπονομῆς τοῦ βραβείου Νόμπελ (10 Δεκεμβρίου 1953). Εἶπε: *Δὲν μπόρεσα ποτὲ νὰ παραιτηθῶ ἀπὸ τὸ φῶς, ἀπὸ τὴν εὐτυχία ὅτι ὑπάρχω (au bonheur d'être)*, ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη ζωή, ποὺ μέσα της μεγάλωσα. Άλλα, μολονότι ἡ νοσταλγία αὐτὴ ἔξηγει πολλὲς ἀπὸ τὶς πλάνες μον και πολλὰ ἀπὸ τὰ λάθη μον, μὲ βόηθησε ἀναμφίβολα νὰ κατανοήσω πιὸ πολὺ τὴ δουλειά μον, μὲ βοηθάει ἀκόμα νὰ στέκωμαι, τυφλά, πλάι σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς σιωπηλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ δὲν ἀντέχουν, στὸν κόσμο, τὴ ζωή, ποὺ ἔχει φτιαχτῆ γιὰ αὐτούς, παρὰ μὲ τὴν ἀναπόληση ἦ τὴν ἐπιστροφὴ σύντομων και ἐλεύθερων εὐτυχιῶν (de brefs et libres bonheurs : εὐτυχισμένων στιγμῶν).

10. Και δὲν κατέχονται, στὸ βάθος, μόνον ἀπὸ τὴ νοσταλγία γιὰ τὴ Ζωή, τὴν ἀπλή, τὴ ζεστή, τὴν πολὺ ἀνθρώπινη, οἱ φιλοσοφικοὶ ἔξερευνητὲς τῶν παγωμένων «πολικῶν» ἄκρων τῆς Ζωῆς. Κατέχονται, οἱ περισσότεροι, και ἀπὸ τὸν πόθο, τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ ἡθικὴ – πολιτικὴ – δράση.



Θᾶλεγε κανένας, ὅτι θᾶπρεπε νὰ εῖχαν μείνει, ἀφοῦ διάλεξαν τὴ σκοπιὰ τοῦ: Μηδενὸς καὶ τῆς Ἀβύσσου, ἢ ἐκήρυξαν, ὥπως ὁ Camus, «παράλογη» τὴ δημιουργία — μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἀγορά, μακριὰ ἀπὸ τὸ στίβο τῶν πολιτικῶν ἀγώνων, ἀπὸ τὰ πεδία μαχῶν. Θᾶλεγε κανένας, ὅτι θὰ τοὺς πήγαινε καλύτερα ὁ «ἀναχωρητισμός», ἢ ἔρημος ἢ ἡ παθητικὴ συμμόρφωση, ὁ «κονφορμισμός». Συμβαίνει, ὅμως, ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς «ἀντιπαραδοσιακοὺς» φιλοσόφους (ὁ ὅρος δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἀκριβής, ἀλλὰ μᾶς εἶναι χρήσιμος γιὰ νὰ τοὺς ξεχωρίζωμε ἀπὸ ὅσους ἐβάδισαν στὸ δρόμο τῶν καθιερωμένων, ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας, φιλοσοφικῶν σχολῶν) ἐτίμησαν τὴ μεγάλη καὶ ἐνδοξὴ παράδοση τῆς Φιλοσοφίας, ποὺ ἀνάγεται στοὺς ἀρχαίους "Ελληνες, τὴν παράδοση τῶν «στρατευμένων» πνευμάτων.

11. Ἡ «ύπαρξιακὴ» ἀγωνία μπροστὰ στὴν ἄβυσσο, ποὺ χαίνει στὶς ἄκρες τῆς ζωῆς, μετατράπηκε στὸ πνεῦμα καὶ στὴν καρδιά τους σὲ ἡ θικὴ φρίκη καὶ ἐνεργὸ ἀντίδραση μπροστὰ στὴ φοβερὴ μοῖρα τῶν ἀνθρώπων γύρω τους, μέσα στοὺς ίδιους τοὺς κόλπους τῆς ζωῆς, τῶν ἀνθρώπων τοῦ αἰώνα μας.

Οἱ ἀνθρωποι ὅλων τῶν αἰώνων, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βασανίζονται. Δὲν τοὺς βασανίζει μόνον ἡ ζωὴ, ὥπως (ἄς ποῦμε) τοὺς δόθηκε. Αὐτὴ προσφέρει καὶ στιγμιαῖς χαρές. Αὐτὴ τοὺς χαμογελάει ποῦ καὶ ποῦ. Ἄλλα βασανίζουν, πληγώνουν, σκοτώνουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὡς ἄτομα ἢ ὡς συστατικὰ στοιχεῖα (τυφλὰ στοιχεῖα) λαῶν, φυλῶν, κοινωνικῶν ὁμάδων. Στὸν αἰώνα μας, ὅμως, εἶχαν στηριχθῆ μεγάλες ἐλπίδες καθολικῆς εὐτυχίας, ποὺ εἶχαν εὐαγγελισθῆ «χιλιαστικὲς» ἰδεολογίες, ὑποκατάστατα τῶν Θρησκειῶν. Στὸν 18ο αἰώνα, στὴ φάση του εἰδικότερα ἐκείνη, ποὺ δονομάζεται Ἐποχὴ τῶν Φώτων, ἀναπτύχθηκε ἡ πίστη στὴν ἀπόλυτη τελειοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου γένους, στὴ δυνατότητα τῆς Εὐτυχίας ἐπὶ τῆς γῆς, μὲ παντοδύναμο ρυθμιστὴ τὸ Νοῦ (τὸν δρθὸ λόγο, τὴ raison).

Ἄλλὰ ἤρθε ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ποὺ ἦταν χωρὶς ἄλλο, ὥπως καὶ δονομάσθηκε, «Μεγάλη» στὶς θετικὲς πλευρές της, ἀλλὰ ἦταν καὶ φοβερὴ στὴ μεταχείριση τοῦ ἀνθρώπινου πλάσματος. Καὶ ὁ ἀνθρωπός τρόμαξε. Ὁ «Θετικισμός», ποὺ — στὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰώνα — διασταυρώθηκε μὲ τὸν ρομαντισμό, ὥπου εἶχαν καταφύγει τὰ πιὸ εὐαίσθητα πνεύματα ποιητῶν καὶ φιλοσόφων, θέλησε νὰ ἀναστηλώσῃ τὴν αἰσιοδοξία τῆς Ἐποχῆς τῶν Φώτων, διδάσκοντας, ὅτι τὸ ἀνθρώπινο γένος μπῆκε, ἢ θὰ μπῆ σὲ λίγο, στὸ δρόμο, ὥπου θὰ κατακτήσῃ τὴν Εὐτυχία δίχως Θεὸ καὶ δίχως μεταφυσικὲς ἀποκρίσεις στὶς ἀνησυχίες καὶ στοὺς φόβους του.



Και, στά μέσα του 19ου αιώνα, ήρθε – συνδυασμένος μ' ενα μέγα κοινωνικό κίνημα, που ή ωρα του είχε δύωσδήποτε σημάνει – ο 'Ιστορικός Υλισμός, προβάλλοντας εναν «ύπερβατικό» έγκόσμιο σκοπό. Ο Karl Marx εύαγγελίσθηκε τήν «ύ πέρ βαση» τῆς Ιστορίας μέσα στήν ίδια τήν Ιστορία, τὸ δριστικὸ σταμάτημα – μὲ τήν έγκαθίδρυση τῆς «δίχως τάξεις» κοινωνίας – τῆς λειτουργίας δλων τῶν ιστορικῶν νόμων, που κάνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ βασανίζωνται, νὰ παλεύουν μεταξύ τους, νὰ προοδεύουν, βέβαια, ἀλλὰ μὲ τὸν πιὸ ἀλμυρὸ ίδρωτα τοῦ προσώπου τους, μὲ τήν πάλη τῶν τάξεων, μὲ τὸ μῆσος, μὲ τοὺς πολέμους, μὲ ἀντινομίες, που προκαλοῦν καταπιέσεις και ἐπαναστάσεις.

Τί ἀπεκάλυψε, δῆμος, ὁ δικός μας αἰώνας, που θάπρεπε, σύμφωνα μὲ τὶς μεγάλες ἐπαγγελίες, νᾶναι – ἀν δχι ὁ αἰώνας τῆς Εὐτυχίας – τουλάχιστον ὁ αἰώνας τῆς μειωμένης, τῆς προοδευτικὰ «μειουμένης», Δυστυχίας; Ποτὲ ἄλλοτε ἡ βία, ἡ αίματοχυσία, ἡ κακομεταχείριση τοῦ ἀνθρώπινου πλάσματος, τοῦ κορμιοῦ και τῆς ψυχῆς του, ἡ συμφορὰ και οἱ καταστροφές, δὲν εἶχαν πάρει τὶς διαστάσεις, που πῆραν στὸν δικό μας ἀκριβῶς αἰώνα, στὸν αἰώνα τῆς μεγίστης ἐπιστημονικῆς προόδου. Έτσι, ἡ «ύπαρξιακή» άγωνία τῶν φιλοσόφων και καλλιτεχνῶν ἐκδηλώθηκε και ὡς ἡ θικὴ φρίκη γιὰ τὴ φοβερὴ μοῖρα τοῦ ἀνθρώπινου πλάσματος.

12. Ο Karl Jaspers – ἀφοῦ διάβηκε, μὲ ἡρωικὴ καρτερία, διωγμένος ἀπὸ τήν πανεπιστημιακὴ ἔδρα του, τήν περίοδο τοῦ Χιτλερισμοῦ – στράφηκε ἀποφασιστικά, μετὰ τὸ 1945, πρὸς τήν Ἡθικὴ και τήν Πολιτικὴ. Στὴ «Φιλοσοφικὴ Αὐτοβιογραφία» του (*Philosophische Autobiographie*), που τήν ἔγραψε στὸ 1953, παρατηρεῖ : *Δὲν ὑπάρχει κανένας φυσικὸς νόμος, και κανένας ιστορικὸς νόμος, που νὰ καθορίζῃ τήν πορεία τῶν πραγμάτων στὸ σύνολο. Στὴν εὐθύνη τῶν ἀποφάσεων και τῶν πράξεων ἀνθρώπων, και τελικὰ τοῦ καθενὸς χωριστὰ ἀνάμεσα στὰ δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων, ἐναπόκειται τὸ Μέλλον.* Και προσθέτει ο Jaspers : *Στὰ δέκα αὐτὰ χρόνια ἐκνριάρχησε και σὲ μένα ἡ ἀποψη (Einsicht), που ἦταν, βέβαια, αὐτονόητη ἐδῶ και χιλιάδες χρόνια, και που εἶχε μόνο γιὰ λίγον καιρὸ λησμονηθῆ : Φιλοσοφία δὲν εἶναι δίχως Πολιτική, και δὲν εἶναι δίχως πολιτικὲς συνέπειες ... Μόνον δταν μὲ ἄδραξε ἡ πολιτικὴ σκέψη και πράξη, ἔφθασε και ἡ Φιλοσοφία μον σὲ πλήρη συνείδηση, ἀκόμα και μέχρι τοῦ βιθοῦ τῆς Μεταφυσικῆς.* Έκτοτε ωτάω κάθε φιλόσοφο (ἐννοεῖ τοὺς φιλοσόφους δλων τῶν αἰώνων), ποιὰ εἶναι ἡ πολιτικὴ του σκέψη και πράξη, και βλέπω τὴ μεγαλειώδη, ἔντιμη και δραστικὴ γραμμὴ αὐτοῦ τοῦ σκέπτεσθαι (τοῦ πολιτικοῦ σκέπτεσθαι) διαμέσου τῆς ιστορίας τοῦ φιλοσοφικοῦ πνεύματος.



Ο Jaspers, ποὺ εἶχε ζήσει μέσα του βαθύτατα τὴν «ύπαρξιακή» ἀγωνία στὶς ἄκρες τῆς ζωῆς, προβάλλει, μετὰ τὸ 1945 (καὶ μέχρι τοῦ θανάτου του), στὸ κέντρο τῆς ιστορικῆς ζωῆς, καὶ ἀπευθύνει στὸ λαό του, στὸ γερμανικὸ λαό, λόγους αὐστηροὺς ως μέγας παιδαγωγὸς καὶ ως πολιτικὸς νοῦς.

13. "Ἄς πᾶμε σ' ἔνα καλλιτέχνη μὲ ἔντονη «ύπαρξιακή» ἀγωνία καὶ μὲ φιλοσοφικὴ σκέψη. Στὴν περίφημη ἐπιστολὴν του πρὸς τὸν Herbert Read τοῦ 1944 ὁ Naum Gabo λέει : *Tὸ ἀνθρώπινο γένος εἶναι ἄρρωστο. Εἶναι ἐπικίνδυνα, θανάσιμα ἄρρωστο. Προσφέρω τὸ αἷμα μου καὶ τὸ σῶμα μου, ὅσο ἀξίζουν, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσω· τὴν ζωὴν μου, ἀν χρειασθῇ.* 'Αλλὰ ποιὰ εἶναι ἡ ἀξία μᾶς ἀτομικῆς ζωῆς ; — ὅλοι μας ἐμάθαμε νὰ σκοτώνουμε εὔκολα, καὶ ὁ δρόμος τοῦ θανάτου ἔγινε λεῖος καὶ ἀνετος. Τὸ φαῦμάκι τοῦ μίσους ἔγινε ὁ ἐπιούσιος ἄρτος μας καὶ ἡ μοναδικὴ τροφὴ μας. Εἶμαι, τάχα, ἀξιόμεμπτος, ὅταν ὀμολογῶ, ὅτι δὲν μπορῶ νὰ βρῶ ἔμπνευση γιὰ τὴν τέχνη μου στὴ φάση αὐτὴ τοῦ θανάτου καὶ τῶν ἐρημώσεων ; — Δὲν θὰ παραθέσω ἐδῶ τὴν ἀπάντηση, ποὺ ἔδωσε στὸν Gabo ὁ Herbert Read. Θὰ πῶ, τί θὰ ἀπαντοῦσε ὁ Karl Jaspers. Αὐτὸς θὰ τοῦ ἔλεγε (χρησιμοποιῶ λέξεις τῆς Φιλοσοφικῆς Αὐτοβιογραφίας του), ὅτι ὁ καθένας, μέσα στὰ δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων, συμπράττει, μὲ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς πράξεις του, χωρὶς νὰ γίνεται τοῦτο ἀντιληπτό, στὴ διαμόρφωση τοῦ μέλλοντος.

"Ο Jaspers μετέτρεψε μέσα του τὴ φρίκη μπροστὰ στὴν ἀνθρώπινη μοῖρα τοῦ αἰώνα μας σὲ ἡθικὴ προσταγή.

14. Τὸ ἴδιο — μὲ ἄλλους τρόπους — ἔκαμαν καὶ ὁ Sartre καὶ ὁ Camus. Γνωρίσθηκαν, γιὰ πρώτη φορά, στὸ 1944. Ο Pierre-Henri Simon γράφει: *Φωτεινὴ καὶ ὡμὴ συνειδητοποίηση τῆς φρίκης γιὰ τὴν ἀνθρώπινη κατάσταση· πέρασμα ἀπὸ τὴν ἀπελπισία, καὶ προσφυγὴ στὸ αἴσθημα τῆς ἐλευθερίας, γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ αὐτήν· θέληση διαφυγῆς ἀπὸ τὴν ἀναρρίᾳ μὲ μὰν Ἡθικὴ καὶ μὰ Πολιτικὴ ἔξω ἀπὸ τὴν ἀστικὴ τάξη πραγμάτων καὶ τὴ χριστιανική· νιτσεῖκὴ δυσπιστία πρὸς κάθε παράγοντα, ποὺ ταράζει τὴ συνείδηση, καὶ πρὸς κάθε ὑποκατάστato τῆς ἰδέας τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκληση πρὸς τὴν ἀλληλεγγύη σὰν τὴ μοναδικὴ θετικὴ κοινωνικὴ ἀξία : ὅλα αὐτὰ ἥταν, στὴν ἀρχή, κοινὰ στὸν Sartre καὶ στὸν Camus. Πιὸ πολὺ ἀσυμβίβαστες ἴδιοσυγκρασίες παρὰ θεωρητικὲς ἀντιθέσεις τοὺς ὁδίγησαν, μὲ φυσικὸ τρόπο, στὸ νὰ στρέψουν τὸν ὑπαρξισμό τους σὲ κατευθύνσεις ὅλο καὶ πιὸ ἀντίθετες. Ο Sartre ἀπομακρυνόταν ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸν παραδοσιακὸ ἀνθρωπισμό, τὸν θεωρούμενο μπονδζονάδικο, καὶ στάθηκε στὴν ἀρνητικὴ φάση ἐνὸς προοδευτισμοῦ ἀγονού, πικραμένου καὶ, σήμερα, ἀπελπισμένου, ἐνῶ ὁ Camus ἐντάχθηκε, ἀντίθετα, στὶς γραμμὲς τῶν*



κλασικῶν ἡθικολόγων (*moralistes*), καταγγέλλοντας κάθε συμμαχία μὲ τὸν κομμουνιστικὸν ὀλοκληρωτισμὸν καὶ διαλέγοντας τὸν σοσιαλιστικὸν ρεφορμισμό.

Πάντως, καὶ οἱ δυό τους — ὁ Sartre καὶ ὁ Camus — ἀγωνίσθηκαν, πῆραν θέση στὰ μεγάλα ἐπίκαιρα ἱστορικὰ προβλήματα, δὲν ἀποσύρθηκαν στὴν «ἔρημο».

15. Ὁ Sartre ἐπιχείρησε νὰ συμβιβάσῃ τὸν «'Υπαρξισμὸν» — μιὰν ἀκραία «Φαινομενολογικὴ Ὀντολογία» (δπως λέει ὁ ὑπότιτλος τοῦ πρώτου μεγάλου φιλοσοφικοῦ ἔργου του : *L' être et le néant*) ἥ, σωστότερα, τὴν ὑπαρξιακὴν Ψυχολογία του — μὲ τὸν Μαρξισμό. Τόκαμε στὸ ἔργο του «Κριτικὴ τοῦ διαλεκτικοῦ νοῦ» (*Critique de la raison dialectique*). Ἀλλὰ ὁ συμβιβασμὸς αὐτὸς εἶναι τραβηγμένος ἀπὸ τὰ μαλλιά. Ἀκόμα καὶ στὸ δεύτερο αὐτὸς μέγα φιλοσοφικὸ σύγγραμμά του, ἀφετηρία εἶναι ἡ φοβερὴ διαπίστωση τῆς ὑπαρξιακῆς μοναξιᾶς τοῦ ἀνθρώπου (ὁ καθένας εἶναι γιὰ τὸν ἄλλον «ἀντι-ἄνθρωπος» : «contre-homme»). Ἀπὸ τὴ μοναξιὰ αὐτῇ, ποὺ εἶναι μιὰ τραγικὴ «ὑπαρξιακὴ» ἐλευθερία, σώζεται ὁ ἀνθρωπος (καὶ γίνεται οὐσιαστικὰ ἐλεύθερος), ἢν μπῆ σὲ μιὰν «ἐπαναστατικὴ» δύμαδα, ποὺ μέσα της ὁ καθένας συμφιλιώνεται καὶ συγχωνεύεται μὲ τὸ διπλανό του.

Ἀλλὰ τί γίνεται, ὅταν ἡ «ἐπαναστατικὴ» δύμαδα ἐπικρατῇ καὶ μεταβάλλεται σὲ καθεστώς, σὲ Κράτος ; Ὁ Sartre χτυπάει τοὺς ἐπίσημους ἐπιγόνους τοῦ Μαρξισμοῦ καὶ λέει, ὅτι πάσχουν ἀπὸ «ἀναιμία» (anémie). «Οταν, δημως, ὑπηρετοῦν μιὰν Ἐπανάσταση, ποὺ ἐπικράτησε, δὲν μποροῦν παρὰ νῦν αἰνιμικοί, ἀπλοὶ σχολιαστὲς τοῦ «δόγματος», ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει.

16. Ὁ Camus δὲν στάθηκε οὐσιαστικὰ οὔτε στὸν «σοσιαλιστικὸν ρεφορμισμό», ἥ — σωστότερα — στάθηκε σ' αὐτὸν μὲ τὴν προϋπόθεση, ὅτι δὲν θὰ γίνη ποτὲ καθεστώς. Ἐφθασε (*L'homme révolté* 1951) σὲ μιὰ ρωμαλέα ἡθικὴ θέση, ποὺ δὲν τὴν εἶχε ἀκόμα πέρα γιὰ πέρα διευκρινίσει στὸ δοκίμιο «'Ο Μῦθος τοῦ Σισύφου» (*Le mythe de Sisyphe*, 1942). Ἐκήρυξε τὴν «ἀνταρσίαν» ὅχι μόνο κατὰ τῶν καθεστώτων, ἀλλὰ (αὐτὸς ἀκριβῶς ἔδωσε τὴν ἀφορμὴν νὰ σημειωθῇ ἡ ρήξη μὲ τὸν Sartre καὶ τοὺς δημοδούς του) καὶ ἐναντίον ὅλων τῶν κινημάτων, ὅλων τῶν Ἐπαναστάσεων, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνουν καθεστώς, κράτος, ἱστορικὴ πραγματικότητα. «Ἡ βία», εἶπε, «εἶναι ταυτόχρονα ἀναπόφευκτη καὶ ἀδικαιώτη» (*La violence est à la fois inévitable et injustifiable*). Ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια αὐτὴ δὲν τὸν ἔκαμε νὰ ἀποτραβηχθῇ. Χτύπησε τὴ βία, τὴν ἀδικία, δπου κι ἢν τὴν ἔβλεπε, σὲ ὅποιοδήποτε κοινωνικὸ σύστημα καὶ πολιτικὸ καθεστώς, χωρὶς οὐτοπικὲς ἐλπίδες γιὰ τὸ μέλλον. Ἡ ἔλλειψη «ἐλπίδων» — ἡ μετα-



φορὰ τῆς «ύπαρξιακῆς» ἀπελπισίας στὴν ἡθικὴ καὶ πολιτικὴ σφαῖρα – δὲν τὸν ἔκαμαν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸν ἄγώνα, νὰ θεωρήσῃ μάταιη καὶ περιττὴ τὴν πολιτικὴ πράξη. Ἐκήρυξε τὴν «ἀνταρσία» ἀναγκαία ὡς τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἡ ἡθικὴ του συμπυκνώνεται στὸν θαυμάσιο ἀφορισμό : *‘Η ἀληθινὴ μεγαλοφροσύνη ἀπέναντι τοῦ μέλλοντος ἔγκειται στὸ νὰ δίνωμε τὸ κάθε τι στὸ παρόν.*

‘Αλλὰ μπορεῖ, τάχα, νὰ ύπάρχῃ Πολιτικὴ ἔξω ἀπὸ κάθε Πολιτεία, πραγματικὴ ἢ δυνατή ; Αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα, μέγα καὶ δυσπρόσιτο.

Δὲν θέλησα ἔδω νὰ δείξω παρὰ μόνο τοῦτο : ὅτι τὰ πνεύματα, ποὺ ἔφθασαν, μὲ τὸν «*Ύπαρξισμὸ*» ἢ μὲ ἄλλες συγγενεῖς φιλοσοφικὲς στάσεις, στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, στὶς ἀκρες τῆς ζωῆς, στράφηκαν καὶ πρὸς τὴ ζωή, πρὸς τὴν ἀπτὴ ἱστορικὴ ζωὴ τοῦ τρομεροῦ αἰώνα μας, μὲ αὐξημένη ἀγωνία, καὶ μὲ τὴ θέληση νὰ παλέψουν, νὰ σώσουν ὅ,τι μπορεῖ νὰ σωθῇ, ἢ ἀκόμα καὶ ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ σωθῇ. Δὲν κλείσθηκαν στὰ φιλοσοφικά τους ἐργαστήρια. Ἡ μεταφυσικὴ ἀγωνία τους ἔγινε ἡθικὸς ἀγώνας. Δὲν βρῆκαν τοὺς βαρβάρους στὶς ἀκρες τῆς ζωῆς. Ἀλλὰ τοὺς βρῆκαν καὶ τοὺς πολέμησαν στὸ κέντρο τῆς ἱστορικῆς ζωῆς. Μὲ τὴν ἡθικὴ τους ξαναγύρισαν στὴν προαιώνια παράδοση τῆς Φιλοσοφίας.

EXISTENTIAL DREAD AND MORAL ACTION

Summary.

One of the main characteristics of our century is the turn of Philosophy towards the outer limits of life, beyond which there is no land, no existence. These limits were reached by the philosophers of existentialism (Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre) or of parallel trends (Gabriel Marcel, Albert Camus) who came after their forerunners of the 19th century, Kierkegaard, Nietzsche and the artist Van Gogh, and in our century Franz Kafka. Existence for them borders on nothingness—is to be found on the brink of the abyss. Philosophy becomes a terrible function of the spirit. Dread becomes its starting point.

Not the fear of death, which has never frightened the true philosopher. The starting point of the most characteristic philosophy of our times is Nothingness in life itself, in one's very existence. The fear which is caused by the suspicion or the certainty that the world exists only through nothingness brings to impasses human existence, man's relation to himself and his



communication with his fellow men, which confirms the existence of his own self. The impasse reveals itself as a shipwreck.

Existence does not sink in the ocean of death; it sinks in its own self. It destroys itself on the reef which is its own foundation. This reef — this foundation — is Nothingness. Never was anxiety, dread, such an immediate motive for philosophical speculation as in our century.

Never has the great void become so directly and shatteringly palpable as it became after Positivism, after Historical Materialism, after Freud, after the overturning of the classical Newtonian mechanics of the Universe. In the very century of the greatest achievements and successes of science and technology, the philosophy of failure, «shipwreck», was developed and spread.

A terrible suspicion hovers around us (within us), the suspicion that the world, for all the conquests of science and technology, does not grow larger but in fact shrinks, that the space within which man breathes does not expand but actually narrows more and more.

The more sensitive conductors of suffocation, which appear to be upon us, reminisce upon what is about to be lost for ever. If we examine more carefully what has been said by the existentialists we shall realise that they are possessed deep inside themselves by a nostalgia for life. Camus has confessed this nostalgia.

The philosophical explorers of the icy «polar» wastes of life are not only possessed by nostalgia for the simple, warm, very human life, but also by the passion for moral — political — action. Existential dread confronted by the abyss of the void was transformed in their hearts into moral terror and active resistance in the face of the dreadful fate of men in our century within the arms of life itself.

In our century great hopes for general happiness have been based on the preachings of «millennial» ideologies, surrogate religions. But what has our century, which should have been, according to these preachings and promises, at least the century of progressively decreasing unhappiness, revealed? Never before have violence, bloodshed, the ill-treatment of the human being, calamities, catastrophies reached the proportions they assumed in our century. Thus the existential dread of philosophers and artists also expressed itself as moral terror for the awful fate of the human being. Jaspers transmuted this terror within himself into a moral imperative which, after 1945, made him raise his voice as a great pedagogue and political mind. This was also done by Sartre and Camus, though in other ways. At the onset they



walked in step. Since 1951 their ways have parted. But they both continued to combine their philosophy with moral and political action.

The philosophers who reached the brink of the abyss, the borders of life, also turn to life in our terrible century with the will to struggle, to save whatever can be saved. They did not confine themselves within their philosophical laboratories, nor did they withdraw into the desert. Their metaphysical or existential dread became moral action and moral struggle. Through their ethical attitude they returned to the eternal tradition of philosophy which, during its great moments from the times of Ancient Greece to this day, was never «without politics and political consequences», as Jaspers said.

Athens

Panayotis Kanellopoulos