

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, 'Αθήναι

## Η «ΕΙΚΟΝΑ» ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

“Αν δεχθούμε ώς άφετηρία τοῦ προβλήματος τῆς γνώσεως τὴν ἔρμηνεία τῆς ἀλήθειας ώς φανερώσεως, ἀναδύσεως ἀπὸ τῇ λήθῃ, τότε δι προσδιορισμὸς τοῦ ὁρίζοντα τῆς φανερώσεως κρίνει τὸ πρόβλημα τῆς γνώσεως, εἶναι ἡ βάση γιὰ τὴν οἰκοδομὴ τῆς Γνωστιολογίας. ”Αν ἡ ἀνάδυση τῶν δυντῶν ἀπὸ τῇ λήθῃ στὴν ἀλήθεια ὁρίζη ἀλλὰ καὶ προϋποθέτη ἔνα ἀντικειμενικὸ ὁρίζοντα φανερώσεως — τὸν ὁρίζοντα τοῦ χρόνου —, κατὰ τὴν δοντολογικὴ ἀντίληψη τοῦ M. Heidegger, τότε ἡ Γνωστιολογία εἶναι ὑποχρεωτικὰ φαινομενολογική. ”Η γνώση ἔξαντλεῖται στὴ φαινομένη χρονικὴ ἀνάδυση ἀπὸ τῇ λήθῃ, στὴ διάκριση τῆς παρουσίας ἀπὸ τὴν ἀπουσία, δηλαδὴ στὴ χρονικὴ φανέρωση τῆς ἀποστάσεως ἀπὸ τὴν οὐσία. Δὲν εἶναι ἡ γνώση ἀναγωγὴ τοῦ φαινομένου στὴν καθολικὴ «ἴδεα» ἡ νοητικὴ σύλληψη τῆς οὐσίας του· εἶναι ἡ συνείδηση τῆς φανερώσεως ώς τοῦ τρόπου νὰ εἶναι δι, τι εἶναι, ἡ κατανόηση τῆς φανερώσεως ώς ὁρισμοῦ τοῦ χρόνου, τοῦ μόνου ὁρίζοντα μέσα στὸν διποτὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι ἔρχεται στὸ φῶς, φαίνεται.

”Η γνωστιολογικὴ αὐτὴ ἀντίληψη ἀρνεῖται, διποσδήποτε, τὸν ἐφησυχασμὸ τῆς κλασσικῆς ἀπλουστεύσεως τοῦ προβλήματος τῆς ἀλήθειας, τοῦ ὁρισμοῦ τῆς ἀλήθειας ώς συμπτώσεως τῆς ἔννοιας μὲ τὸ νοούμενο ἀντικείμενο, τοῦ περιορισμοῦ τῆς οὐσίας στὴν ίδεα ἡ σύλληψη. ”Εδῶ ἡ γνώση εἶναι συνείδηση ἡ ἐμπειρία τῆς ἀποστάσεως ἀπὸ τὴν οὐσία, τῆς ἐνδεχόμενης παρουσίας ἡ ἀπουσία, κατανόηση τῆς ἀλήθειας ώς τοῦ τρόπου μὲ τὸν διποτὸ τὰ δυντα φαίνοντα, δηλαδὴ δὲν εἶναι μηδέν. Δὲν εἶναι πιὰ ἡ γνώση κλειστὴ νοητικὴ βεβαιότητα, ἀλλὰ ἐπίγνωση σχετικότητος ώς πρὸς τὴν κρυμμένη οὐσία — τελικά, ἀγωνία ἀναμετρήσεως μὲ τῇ λήθῃ ἡ τὸ μηδέν, συνείδηση δι, τη λήθῃ ἡ τὸ μηδὲν εἶναι ἡ ἄλλη δψη τῆς χρονικῆς φανερώσεως.

”Η συνείδηση ἡ ἐμπειρία τῆς ἀποστάσεως ἀπὸ τὴν οὐσία, δηλαδὴ ἡ γνώση τῶν δυντῶν ώς φαίνομένων, καταλήγει νὰ εἶναι ἐμπειρία τῆς ἀποστάσεως ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ στὰ ἀντικείμενα δυντα, στὴν ἀπρό-



σιτη ούσια τους. 'Ο ἀνθρωπος κατανοεῖ τὸν τρόπο μὲ τὸν διόποι εἶναι τὰ δντα – τὴν ἀλήθεια τῶν δντων ως φανέρωση καὶ τὴ φανέρωση ως χρονικότητα – ἀλλὰ ἡ κατανόηση τῆς φανερώσεως, δηλαδὴ ἡ συνείδηση τοῦ χρόνου, ως ἀποκλειστική δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου, δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀναγκαία καὶ ίκανή συνθήκη τῆς φαινομενικότητος τῶν φαινομένων· δὲν ἀναιρεῖ τὴν αὐτοαπόκρυψη τῆς ούσιας, τὴν ἀπόσταση ἀνάμεσα στὸν ἀνθρωπο καὶ στὴν κρυμμένη ούσια τῶν δντων.

'Ο φωτισμὸς τῆς ἀποστάσεως ἀπὸ τὰ δντα, δορισμὸς τῶν ἀντικειμένων, γίνεται μὲ τὸν λόγο. 'Ο λόγος γεφυρώνει τὸ κενὸ ἀνάμεσα στὴν ὑποκειμενικότητα τῆς γνώσεως, ως ἐμπειρίας ἀποστάσεως ἀπὸ τὴν ούσια (*Die Subjektivität des Erkennens* – κατὰ τὴ σχετικὴ διατύπωση τοῦ Husserl) καὶ στὴν ἀντικειμενικότητα τοῦ «σημαντικοῦ»<sup>1</sup> περιεχομένου τῆς γνώσεως (*Die Objektivität des Erkenntnisinhaltes*). 'Η γνώση εἶναι πάντοτε ἐμπειρία ἡ συνείδηση μιᾶς φανερώσεως, ἀλλὰ φανερώσεως κάποιου πράγματος, ἔχει πάντοτε «σημαντικὸ» περιεχόμενο. Στὸ λόγο, λοιπόν, βρίσκει τὴ σχηματικὴ-ἀντικειμενικὴ διατύπωση τοῦ «σημαντικοῦ» περιεχομένου της, ὥστε νὰ γίνη δυνατὴ ἡ ἐμπρακτη χρήση της, ἡ ἔξαγωγὴ πρακτικῶν συνεπειῶν μέσω συμβατικῶν, διποσδήποτε, σχημάτων.

'Η Γνωστιολογία, ἐπομένως, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ φαινομενολογικὴ ἀντίληψη τῆς 'Οντολογίας, ἐνῷ βασίζεται στὴ συνείδηση τῆς ἀποστάσεως ἀπὸ τὴν ούσια, στὴν ἀλήθεια ως χρονικὴ φαινομενικότητα, ἀναπόφευκτα ἀντικειμενοποιεῖ τὴ γνώση στὸ χῶρο τῆς «σημαντικῆς» τῶν ἀντικειμένων. 'Απὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δρόμος εἶναι ἀνοιχτὸς στὸν γλωσσολογικὸ νεοθετικισμό. 'Η ἀντικειμενικότητα τοῦ περιεχομένου τῆς γνώσεως μορφοποιεῖται ἀπὸ τὸ λόγο σὲ ἔννοια, σὲ «σημαινόμενο» (*signifié*), γιὰ νὰ ἐκφρασθῇ γλωσσικὰ μὲ τὴν «ἀκουστικὴ εἰκόνα», τὸ «σημαῖνον» (*signifiant*)<sup>2</sup>. 'Ετσι, τὰ ὅρια τῆς γνώσεως μετατίθενται στὰ ὅρια τῆς γλώσσας. Τίποτα δὲν διαφοροποιεῖται, καμμιὰ γνώση δὲν προσδιορίζεται προτοῦ ἐκφρασθῇ γλωσσικά. Μόνο στὸ σύνδεσμό της μὲ τὴν ἀκουστικὴ εἰκόνα (*signifiant*) εἶναι δυνατὴ ἡ σύλληψη τῆς ἔννοιας (*concept-signifié*) – σκεπτόμαστε μὲ ἀκουστικὲς εἰκόνες καὶ δταν δὲν ἐκφραζόμαστε φωνητικά. 'Η γλωσσικὴ διατύπωση, ἡ ἀκουστικὴ εἰκόνα, μορφοποιεῖ, δηλαδὴ δοριζει καὶ ἔξαντλεῖ, τὸ «σημαντικὸ» περιεχόμενο τῆς γνώσεως, γίνεται τὸ «σῆμα», ἡ φόρμα, ποὺ χάνει πιὰ τὴ σχέση της μὲ τὴν ὑπαρξιακὴ ἐμπειρία τῆς σχετικότητος τῆς γνώσεως ως πρὸς τὴν αὐτοαπόκρυψη τῆς

1. 'Ο δρος ἐδῶ μὲ τὴν πρώτη σημασία του, ἀπὸ τὸ σημαίνω, ἐπισημαίνω.

2. Bl. Ferdinand de Saussure, *Cours de Linguistique Générale*, Paris, Payot 1969, 97 ἐπ.



ούσίας. Ή γνώση είναι δπωσδήποτε σχετική, ἀφοῦ δχι μόνο τὸ «σημαίνον» είναι αὐθαίρετο στὴ σύνδεσή του μὲ τὸ «σημαινόμενο»<sup>3</sup>, ἀλλὰ καὶ τὸ «σημαινόμενο» είναι συμβατικὸ ἔτσι ποὺ ἀποκαλύπτεται μετέωρο στὸ χῶρο τῆς φαινομενικότητος τῆς ἀλήθειας. Ή σχετικότητα ὅμως τῆς γνώσεως θεμελιώνει μιὰν ἀπόλυτη κατάφαση τῆς γλωσσικῆς της ἐκφράσεως, πραγματικά, ἔνα γλωσσολογικὸ Θετικισμό. Η ἀλήθεια πρέπει νὰ ἐκφρασθῇ μὲ «σημαντικὲς» προτάσεις, δηλαδὴ μὲ κανόνες «γλωσσικῆς Λογικῆς»<sup>4</sup>, πρέπει νὰ ἔξαρκῃ στοὺς κανόνες τῆς γλωσσικῆς λογικῆς, ἔστω κι ἂν αὐτὴ ἡ λογικὴ είναι μιὰ συμβατικὴ γνώση, χρήσιμη μόνο γιὰ τὴν ἔξαγωγὴν πρακτικῶν συνεπειῶν. Η βασικὴ θέση τοῦ Saussure, ὅτι ἡ σύνδεση τοῦ «σημαίνοντος» μὲ τὸ «σημαινόμενο» είναι ἀπολύτως αὐθαίρετη<sup>5</sup>, ἀποκαλύπτει τὸν τέλεια σχετικὸ καὶ συμβατικὸ χαρακτήρα τῆς γλωσσικῆς Λογικῆς. Η δρθότητα τῆς προτάσεως : «τὸ δένδρο είναι φυτό», καὶ τὸ λάθος τῆς προτάσεως : «τὸ δένδρο είναι θηλαστικό», ἔξαρτωνται ἀπολύτως ἀπὸ τὴ συμβατικὴ καὶ αὐθαίρετη καθιέρωση τῆς δνομασίας «φυτό» καὶ «θηλαστικό». Καὶ ὅμως είναι αὐτὴ ἡ σχετικὴ καὶ συμβατικὴ γλωσσικὴ ἐκφραση καὶ λογική, ἡ «ἀόριστη» καὶ «ἀνακριβής» κοινὴ καθημερινὴ γλώσσα, ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ δημιουργηθῇ ἡ «ἀκριβής» τυπολογικὴ γλώσσα τοῦ ἐπιστημονικοῦ Θετικισμοῦ<sup>6</sup>. Καμμιὰ γνώση δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφρασθῇ ξέχωρα ἀπὸ τὸ συμβατικὸ γλωσσικὸ ἴδιωμα μιᾶς ὁμάδας ἀνθρώπων<sup>7</sup>.

“Αν τώρα δεχθοῦμε ως ὁρίζοντα φανερώσεως τῶν ὄντων – ἀναδύσεώς τους ἀπὸ τὴ λήθη στὴν ἀ-λήθεια – τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο<sup>8</sup>, τότε ἡ γνώση είναι ἡ ἐμπειρία τῆς φανερώσεως ως σχέσεως τοῦ προσώπου μὲ τὰ ὄντα. Η κατανόηση καὶ ἐρμηνεία αὐτῆς τῆς σχέσεως ἀναφέρεται σὲ ὄντολογικὲς προϋποθέσεις δπωσδήποτε διαφορετικὲς ἀπὸ αὐτὲς τῆς Φαινομενολογίας. Υπάρχει μιὰ κοινὴ προϋπόθεση, ἡ ἄρνηση προσδιορισμοῦ τῆς οὐσίας μὲ κατηγορίες ὄντικές, ἡ ἄρνηση ταυτισμοῦ τῆς οὐσίας μὲ τὴν ἰδέα ἡ ἔννοια τοῦ ὄντος ως «καθόλου». Επομένως ἡ γνώση δὲν

3. Bλ. De Saussure, δ. π. 100 ἐπ.

4. Bλ. Wolfgang Stegmüller, *Metaphysik - Wissenschaft - Skepsis*, Frankfurt-Wien. Humboldt-Verlag 1954, σελ. 48-49.

5. *Cours de Linguistique* 100.

6. Stegmüller, δτ. 55.

7. De Saussure, δ. π. 112.

8. Bλ. Χρ. Γιανναράς, *Τὸ ὄντολογικὸν περιεχόμενον τῆς θεολογικῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου*, Ἀθῆναι 1970, 13 ἐπ.



είναι σὲ καμμιὰ ἀπὸ τὶς δυὸ περιπτώσεις φανέρωση τῆς οὐσίας, ή οὐσία παραμένει ἀπρόσιτη δχι μόνο στὴ φαινομενολογική, ἀλλὰ καὶ στὴν «προσωπική» γνωστικὴ προσέγγιση. Πέρα δμως ἀπὸ τὴν κοινὴ αὐτὴ προϋπόθεση, ή στάση ἀπέναντι στὸ πρόβλημα τῆς οὐσίας διαφοροποιεῖται ριζικά.

Ἡ Φαινομενολογία – καὶ, συγκεκριμένα, ἡ κυριώτερη προέκτασή της, ὁ M. Heidegger – ἀρνεῖται νὰ προσδιορίσῃ τὴν οὐσία, δηλαδὴ τὸ Eίναι, μὲ κατηγορίες ὄντικές. Μεταθέτει τὸ ὄντολογικὸ ἐρώτημα ἀπὸ τὴ σχέση τῶν δντων μὲ τὸ Eίναι, στὴ διαφορὰ τους. Ἡ διαφορὰ ἔγκειται στὸ δτὶ τὰ δντα φαίνονται, είναι «φαινόμενα», ἐνῷ η οὐσία, τὸ Eίναι, «κρύπτεσθαι φιλεῖ»<sup>9</sup>. Δὲν γνωρίζουμε τὴν οὐσία, τὸ Eίναι τῶν δντων, ἀλλὰ μόνο τὸν τρόπο μὲ τὸν δποῖο είναι, καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος είναι η λήθη η η ἀ-λήθεια, η παρ-ουσία η η ἀπ-ουσία. Τὰ δντα φαίνονται ως παρ-ουσία, καὶ είναι ως παρ-ουσία καὶ ἀπ-ουσία. Ως παρ-ουσία τὰ δντα συλλαμβάνονται ως φαίνομενα, καὶ ως ἀπ-ουσία παρ-ουσία τὰ δντα είναι, συλλαμβανόμενα μέσῳ τῆς νοήσεως καὶ τοῦ λόγου. Ὁ διαχωρισμὸς τῆς παρ-ουσίας ἀπὸ τὴν ἀπ-ουσία ἔγκειται στὴν κατανόηση τῶν δντων σὲ αὐτὸ ποὺ είναι, δηλαδὴ ἔγκειται στὸ νοεῖν. Τὸ νοεῖν, ως προϋπόθεση συλλήψεως τοῦ είναι τῶν δντων ως παρ-ουσίας καὶ ἀπ-ουσίας, ἀναδείχνεται καὶ προϋπόθεση διαχωρισμοῦ τῆς ἀπ-ουσίας ἀπὸ τὴν παρ-ουσία, δηλαδὴ προϋπόθεση προσδιορισμοῦ τῆς δντότητος τῶν δντων, τῆς συλλήψεως τῶν δντων ως ἀτομικοτήτων. Ἡ Φαινομενολογία ἐπιμένει δτὶ αὐτὴ η ἀτομικότητα είναι φαινομενική, πρέπει νὰ νοηθῇ ως ἐνέργεια, ως ἀνάδυση ἀπὸ τὴν ἀπ-ουσία στὴν παρ-ουσία, δηλαδὴ ως χρονικότητα. Ἀλλὰ χρονικότητα σημαίνει κατανόηση τοῦ Eίναι ως ἀναδύσεως ἀπὸ τὴν ἀπ-ουσία στὴν παρ-ουσία, καὶ η κατανόηση συνεπάγεται διαχωρισμὸ τῆς παρ-ουσίας ἀπὸ τὴν ἀπ-ουσία, ἐπομένως προσδιορισμὸ τῆς χρονικῆς φανερώσεως ως δντικῆς ἀτομικότητος. Ἐστω καὶ ως ἐνέργεια χρονικῆς φανερώσεως η ἀτομικότητα παραμένει δντική, ἀφοῦ τὰ δντα φαίνονται μόνο ως ἀντι-κείμενα, μόνο στὴν ἀπόσταση τῆς δντικῆς ἀτομικότητος.

Ἀλλὰ ἂν δεχθοῦμε τὴ χρονικὴ φανέρωση ως δντικὴ ἀτομικότητα, ἀφήνουμε τὴν ἄλλη της δψη, τὴ λήθη η τὸ μηδέν, σὲ μιὰν ἀπροσδιοριστία σχεδὸν μυστικιστική. Τὸ Eίναι, η οὐσία, αὐτοαποκρύβεται στὴ συνεχῆ ἀνάδυση ἀπὸ τὴ λήθη στὴν ἀ-λήθεια, ἀλλὰ αὐτὴ η αὐτοαπόκρυψη δὲν είναι δυνατὸ νὰ συλλαμβάνεται τόσο μὲ κατηγορίες δντικὲς δσο καὶ μὲ κατηγορίες μὴ-δντικές. Ὁταν οἱ δντικὲς κατηγορίες διατηροῦνται στὴ μία φάση

9. Ἡράκλειτος, ἀπόσπ. 123 (Diels 1, 178) : φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.



αύτοαποκρύψεως τῆς οὐσίας, στὴν παρ-ουσία, καὶ ἀντικαθίστανται στὴ δεύτερη φάση, τῆς ἀπ-ουσίας, ἀπὸ τὶς μὴ-δοντικὲς κατηγορίες τῆς λήθης ἢ τοῦ μηδενός, τότε τὸ πρόβλημα τῆς οὐσίας μένει φιλοσοφικὰ ἐκκρεμές. Δὲν εἶναι δυνατὸ ἡ παρ-ουσία, ἡ μία ὅψη τοῦ προβλήματος τῆς οὐσίας, νὰ συλλαμβάνεται, ως χρονικὴ φανέρωση, μὲ κατηγορίες δοντικές, καὶ νὰ μένῃ μόνη ἡ ἄλλη ὅψη, ἡ ἀπ-ουσία, τὸ ἐνδεχόμενο τῆς μὴ-φανερώσεως, γιὰ νὰ θεμελιώσῃ τὴ διαφορὰ τῶν δντων ἀπὸ τὴν οὐσία, δηλαδὴ τὴν οὐσία ως αύτοαπόκρυψη. Μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἡ χρονικὴ φανέρωση δὲν ἔξαντλεῖ τὴν ἀ-λήθεια τοῦ δντος, ὅτι ἡ ἀ-λήθεια δὲν εἶναι κατηγορία δοντική, ὅτι εἶναι ἡ ἀνάδυση ἀπὸ τὴ λήθη, ἡ ἐνέργεια τῆς φανερώσεως. Ἀλλὰ ἐνῷ ἡ ἀνάδυση, ἡ ἐνέργεια τῆς φανερώσεως, κατανοεῖται ως χρόνος — καὶ ὁ χρόνος ἀναδείχνεται σὲ προϋπόθεση τῆς φαινομενικότητος τῶν φαινομένων — τὰ ἴδια τὰ φαινόμενα μόνο ως δοντικὲς ἀτομικότητες εἶναι δυνατὸ νὰ συλληφθοῦν, προκειμένου νὰ διακριθοῦν ἀπὸ τὴ μὴ-φανέρωση. Ὁσο-δήποτε κι ἂν τονίζεται ἀπὸ τὴ Φαινομενολογία ἡ λήθη ἢ τὸ μηδὲν ως ἡ ἄλλη ὅψη τῆς φαινομενικότητος τῶν φαινομένων, ἡ δοντικὴ ἀτομικότητα τῶν φαινομένων δὲν κλονίζεται. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν ἀπουσία στὴν παρ-ουσία, ὁ διαχωρισμὸς ἀνάμεσα στὶς δυό, ἔστω κι ἂν ἐρμηνεύεται ἀποκλειστικὰ ως χρονικὴ φαινομενικότητα, δὲν παύει νὰ ὁρίζῃ τὰ ἀντι-κείμενα στὴν ἀπόσταση τῆς ἀτομικότητος. Καὶ ἡ ἀτομικότητα ἔξαντλεῖ τὴ μιὰ μόνο ὅψη τοῦ προβλήματος τῆς οὐσίας, ἀφήνοντας ἐκκρεμῆ τὴ δεύτερη σὲ μιὰ μυστικιστικὴ ταύτιση μὲ τὴ λήθη ἢ τὸ μηδέν, ἀφήνοντας, δηλαδὴ, ἕνα κενὸ στὴν κυρίως Ὀντολογία. Ὁ Heidegger εἶχε ἐπίγνωση αὐτοῦ τοῦ κενοῦ καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι εἶχε ὑποσχεθῆ ἕνα δεύτερο μέρος τοῦ ἔργου του *Sein und Zeit*, ποὺ δμως ποτὲ δὲν τὸ ἔγραψε. Θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε ὅτι εἶναι αὐτὸ τὸ κενό, στὸ δποῖο θεμελιώνει ἡ σύγχρονη Γλωσσολογία τὴ συμβατικὴ σκοπιμότητα μιᾶς Γνωσιολογίας «σημειολογικῆς» (Sémiologie).

Σὲ αὐτὴ τὴ στάση ἀπέναντι στὸ πρόβλημα τῆς οὐσίας ἀντιπαραθέσαμε σὲ προηγούμενη μελέτη<sup>10</sup> τὴ διάκριση τῆς οὐσίας ἀπὸ τὰ πρόσωπα, ὅπως καὶ τὴ διάκριση τῆς οὐσίας ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῆς οὐσίας ποὺ εἶναι πάντοτε προσωπικές. Οἱ δυὸ αὐτὲς διακρίσεις ἀπαντοῦν ἐπίσης στὸ ἔρωτημα περὶ τοῦ πρόποντος εἶναι : ἡ οὐσία, τὸ Εἶναι, αὐτοαποκρύβεται στὸν πρόποντὸν μὲ τὸν δποῖο εἶναι δ, τι εἶναι, καὶ αὐτὸς δ τὸ πρόποντος εἶναι τὰ πρόσωπα, φορεῖς τῶν ἐνεργειῶν τῆς οὐσίας, καὶ τὰ πράγματα, πράξεις-πεπραγμένα τοῦ προσώπου, ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν

10. Βλ. Γιανναρᾶς, δ.π. 16 ἐπ. καὶ 23 ἐπ.



τῆς οὐσίας ποὺ εἶναι πάντοτε προσωπικές. Ἐτσι, τὸ δοντολογικὸ πρόβλημα συγκεφαλαιώνεται καὶ ἔξαντλεῖται στὴν πραγματικότητα τοῦ προσώπου, ποὺ εἶναι ἡ μοναδικὴ δυνατότητα φανερώσεως τῶν ἐνεργειῶν τῆς οὐσίας, ὁ τρόπος ὑπάρξεως τῆς οὐσίας. Ἡ πραγματικότητα τῶν δυνών, ὁ τρόπος τοῦ εἶναι, ἀποδεσμεύεται ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τῆς δοντικῆς ἀτομικότητος, δὲν ἔξαντλεῖται στὴν ἀντικειμενικὴ χρονικὴ φαινομενικότητα καὶ στὴ σκεπτικὴ σύλληψη τῆς μὴ-φαινομενικότητος, τῆς λήθης ἢ τοῦ μηδενός. Τὰ ἀντικείμενα δύντα εἶναι μορφὲς ἐνέργειας, καὶ στὴ διαπίστωση αὐτὴ συναντῶνται οἱ δοντολογικὲς ἀπόψεις τῶν θεολόγων τῆς χριστιανικῆς Ἀνατολῆς γιὰ τὸν «λογικὸ» χαρακτήρα τῶν ἀπλῶν ποιοτήτων τῆς ὥλης<sup>11</sup> μὲ τὶς ἀντιλήψεις τῆς σύγχρονης Φυσικῆς. Τὸ δοντολογικὸ πρόβλημα μετατίθεται ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς φαινομενικότητος τῶν δοντικῶν ἀτομικοτήτων, ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς νοήσεως καὶ τῆς συνειδήσεως, στὸ χῶρο τῆς προσωπικῆς ὑπάρξεως, σὲ αὐτὸ τὸ δυναμικὸ γεγονός τῆς σχέσεως ποὺ εἶναι τὸ πρόσωπο, ως ἐκ-στατικὴ ὑπαρξη, ἢ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς προσωπικῆς ἐνέργειας, ως κλήση σὲ προσωπικὴ κοινωνία<sup>12</sup>. Ἡ δοντολογικὴ αὐτὴ θεώρηση παραμένει στὰ δρια τῆς κοσμικῆς, ἐμπειρικῆς πραγματικότητος – χωρὶς ἀφηρημένες διανοητικὲς ἀναγωγὲς σὲ a priori ἀρχὲς ἢ ἀξιώματα – ἀν καὶ ἀντιπροσωπεύει μιὰν ἐμπειρικὴ δυνατότητα καὶ δχι μιὰν ἀντικειμενικὴ ἀποδεικτικὴ βεβαιότητα. Ο χῶρος τοῦ Εἶναι καλύπτεται ἀπὸ τὴν προσωπικὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσωπικὴ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου, ταυτίζεται μὲ τὸ δυναμικὸ γεγονός τῆς προσωπικῆς αὐτῆς σχέσεως, πού, δπωσδήποτε, εἶναι μιὰ δυνατότητα καὶ δχι μιὰ πραγματικότητα<sup>13</sup>. Μὲ τὴν δρολογία τῆς Φαινομενολογίας θὰ λέγαμε δτὶ δόριζοντας τῆς φανερώσεως (τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο) καὶ τὰ φανέροιμενα δύντα (τὰ πεπραγμένα τῆς θείας ἐνέργειας), εἶναι οἱ δύο δροι τῆς σχέσεως, στὰ δρια τῆς ὅποιας συγκεφαλαιώνεται τὸ δοντολογικὸ πρόβλημα. Ἐτσι, ὁ τρόπος τοῦ Εἶναι δὲν γίνεται μιὰ διαφυγὴ ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς οὐσίας, δὲν ἔξαντλεῖται στὴ φιλοσοφικὰ αὐθαίρετη ἐρμηνεία τῆς αὐτοαποκρύψεως ως χρονικῆς-δοντικῆς φανερώσεως καὶ ταυτόχρονα ως σκεπτικῆς συλλήψεως τῆς μὴ-φανερώσεως· ὁ τρόπος τοῦ Εἶναι

11. Βλ. ἐνδεικτικὰ Γρηγόριος Νύσσης, *Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως*, Migne, P.G. 46, 124 C: Οὐδὲν ἐφ' ἔαντοῦ τῶν περὶ τὸ σῶμα θεωρουμένων σῶμά ἐστιν, οὐ σχῆμα, οὐ χρῶμα, οὐ βάρος, οὐ διάστημα, οὐ πηλικότης, οὐκ ἄλλο τι τῶν ἐν ποιότητι θεωρουμένων οὐδέν, ἀλλὰ τούτων ἔκαστον λόγος ἐστίν· ἡ δὲ πρὸς ἄλληλα συνδρομὴ τούτων καὶ ἐνωσίς σῶμα γίνεται.

12. Βλ. Γιανναρᾶς, δ. π. 18-23.

13. *Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit*, Heidegger, *Sein und Zeit* 38.



συγκεφαλαιώνει και έξαντλει τὸ ὄντολογικὸ πρόβλημα στὰ δρια τῆς ἐμπειρικῆς δυνατότητος τῆς προσωπικῆς σχέσεως.

Ἐτσι καὶ ἡ ἀ-λήθεια δὲν εἶναι ἡ σκεπτικὴ σύλληψη τῆς ἀναδύσεως ἀπὸ τὴ λήθη ἢ τὸ μηδέν, ἀλλὰ ἡ φανέρωση μιᾶς σχέσεως ἦ, ἀκριβέστερα, ἡ πραγματοποίηση μιᾶς σχέσεως. Ἡ προσωπικὴ σχέση εἶναι ἡ μόνη δυνατὴ γνώση. Γνωρίζομε τὰ δντα δχι μὲ μιὰ συμβατικὴ ἐπισήμανση, ταυτίζοντας τὸ ἀντικείμενο μὲ τὴν ἔννοια (concept-signifié) ἢ προσδιορίζοντας μὲ τὴν ἔννοια τὴ χρονικὴ φαινομενικότητα, προκειμένου νὰ τὴν κάνουμε ἐφικτὴ στὴν πρακτικὴ της χρήση μέσω τῆς ἀκουστικῆς της εἰκόνας (signifiant). Ὁπωσδήποτε, ἡ γνώση ως προσωπικὴ σχέση ἐκφράζεται μὲ τὸ λόγο, ἀλλὰ δ λόγος δὲν περιορίζεται στὴ σύζευξη τοῦ σημαντικοῦ περιεχομένου τῆς ὑποκειμενικῆς γνώσεως μὲ τὴ γλωσσικὴ ἐκφραση ποὺ ἔχει καθιερώσει τὸ κοινὸ συμβατικὸ ἴδιωμα. Υπάρχουν εὐρύτερα περιθώρια δυνατοτήτων φανερώσεως τῆς προσωπικῆς σχέσεως, ποὺ τὰ ἀγνοεῖ τόσο ἡ Φαινομενολογία δσο καὶ δ γλωσσολογικὸς Νεοθετικισμός. Στὰ δρια τῆς ἐκπτώσεως τοῦ προσώπου στὴν ἀντικειμενοποίηση τῆς ἀτομικότητος, στὴν ἀλλοτρίωσή του σὲ κοινωνικὴ ἢ ψυχολογικὴ μονάδα, οἱ δυὸ αὐτὲς σχολές ἀνταποκρίνονται ἵκανοποιητικά. Δὲν προχωροῦν δμως στὰ συμπεράσματα ποὺ ἐπιβάλλει ἡ αὐθεντικὴ προσωπικὴ ἐκφραση, ἔτσι δπως διασώζεται στὴν πραγματικότητα τοῦ «ἄρρητου λόγου» τῆς Τέχνης, τῆς χειρονομίας, τῆς φυσιογνωμικῆς ἐκφράσεως, τῆς ἐρωτικῆς ἐκδηλώσεως.

Ἡ αὐθεντικὴ προσωπικὴ ἐκφραση εἶναι τὸ ἴδιο τὸ γεγονός τῆς προσωπικῆς ἐνέργειας, στὸ ποσοστὸ ποὺ πραγματοποιεῖται ως κλήση σὲ κοινωνία καὶ σχέση, ἀφοῦ μόνο στὰ δρια τῆς σχέσεως γίνεται προσιτὴ ἡ προσωπικὴ ἐνέργεια. Αὐτὴ ἡ κλήση δρίζει τὴ «σημαντικὴ» διατύπωση τοῦ γεγονότος τῆς προσωπικῆς ἐνέργειας· ἡ «σημαντικὴ» του διατύπωση εἶναι δυνατὴ μόνο ἐφ' δσον ἐξασφαλίζει καὶ διασώζει τὴ δυνατότητα τῆς σχέσεως. Κάθε αὐθεντικὴ προσωπικὴ ἐκφραση εἶναι μιὰ γνωστικὴ δυνατότητα ποὺ δὲν ἔξαντλεῖται στὰ δριά της, ἀλλὰ «σημαίνει» ἢ καλύτερα «διαβαίνει» στὸ πρόσωπο, τὸ δποῖο ἐκφραζόμενο προσφέρεται νὰ γνωσθῇ.

Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ πλαίσια ἡ Θεολογία τῆς χριστιανικῆς δρθόδοξης Ἀνατολῆς κατενόησε τὴν Εἰκόνα ως μέσον ἐκφράσεως τῆς ἀλήθειας, καὶ μίλησε μιὰ γλώσσα «εἰκονολογική», σημαντικὴ τῆς φανερώσεως τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ προσώπου τοῦ ἀνθρώπου. Εἰκόνα, εἶναι ἡ «σημαντικὴ» τῆς προσωπικῆς σχέσεως, ἡ φανέρωση τῆς προσωπικῆς ἐνέργειας ως κλήσεως σὲ κοινωνία καὶ σχέση. Γι' αὐτὸ καὶ ως γνωστικὴ κατηγορία ἡ Εἰκόνα δὲν ἔξαντλεῖται στὰ δριά της, δὲν ἀντιπροσωπεύει ἔνα στατικὸ «σημαινόμενο», ἀλλὰ φανερώνει μιὰ προσωπικὴ ἐνέργεια

κλητική σὲ κοινωνία και σχέση, και διασώζει τὸν χαρακτήρα τῆς γνώσεως ως γεγονότος δυναμικῆς σχέσεως.

Ἐτσι, τὰ δρια τῆς γνώσεως μετατίθενται στὰ δρια τῆς προσωπικῆς σχέσεως, δηλαδὴ στὸν «τρόπο τῆς ὑπάρξεως». Η γνώση ταυτίζεται μὲ τὴν ὑπαρκτικὴ ἐμπειρία. Τὸ πρόβλημα τῆς οὐσίας μετατίθεται ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς νοητικῆς συλλήψεως στὴν ἐμπειρία τῶν ἐνεργειῶν τῆς οὐσίας, ποὺ εἶναι πάντοτε προσωπικές. Και ἐπειδὴ εἶναι προσωπικές, εἶναι πάντοτε κλητικές σὲ σχέση, δηλαδὴ καλοῦν στὴ γνώση τοῦ προσώπου, ποὺ γίνεται γνωστὸ μόνο μέσῳ τῶν ἐνεργειῶν τῆς οὐσίας<sup>14</sup>. Η «σημαντική» αὐτῆς τῆς γνώσεως εἶναι ἡ Εἰκόνα. Ο λόγος τῆς Εἰκόνας «σημαίνει» μιὰν ἐνέργεια, μιὰ κλήση, δθεν καὶ κάλλος λέγεται<sup>15</sup>, γι' αὐτὸ καὶ ἡ Εἰκόνα εἶναι μιὰ γλώσσα κάλλους και δχι ἐννοιῶν. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐννοια, ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴ νοητικὴ σύλληψη τῆς οὐσίας, τὸ κάλλος προϋποθέτει τὴν ἐμπειρικὴ μετοχή, τὴν ἀνταπόκριση στὴν κλήση γιὰ προσωπικὴ κοινωνία.

Η Θεολογία τῆς χριστιανικῆς Ἀνατολῆς μίλησε τὴ γλώσσα τῶν Εἰκόνων, τὴ γλώσσα τοῦ κάλλους τῆς προσωπικῆς φανερώσεως. Εἶδε τὸ κάλλος τοῦ κτιστοῦ κόσμου ως Εἰκόνα και λόγο τοῦ Θεοῦ, ως ἀποτέλεσμα τῶν προσωπικῶν Ἐνεργειῶν τῆς Θείας Οὐσίας, ως προσωπικὴ φανέρωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Και ταύτισε τὴ Γνώση τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἐμπειρία τοῦ «νοητοῦ κάλλους» τοῦ Δεσποτικοῦ Προσώπου. Και δσες φορὲς χρειάστηκε νὰ μιλήσῃ ἡ Θεολογία τὴ γλώσσα τῆς Φιλοσοφίας, ἔδωσε στὴ φιλοσοφικὴ δρολογία τὸ μυσταγωγικὸ βάθος τῆς Εἰκόνας. Στὰ κείμενα τῶν ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων συχνὰ οἱ ἐννοιες αὐτοαναιροῦνται και ἀνατρέπονται, γιὰ νὰ γίνη δυνατὴ ἡ ὑπέρβασή τους· νὰ κατορθωθῇ μέσα ἀπὸ τὶς ἀντιφάσεις τῆς συμβατικῆς λογικῆς, ἡ μέθεξη δχι μόνο τῆς σκέψης, ἀλλὰ ὀλόκληρου τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἀλήθεια. Έτσι, δ Θεός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὑπερούσιος οὐσία και νοῦς ἀνόητος και λόγος ἄρρητος, και μόνη δυνατὴ εἶναι ἡ ἐν ἀγνωσίᾳ γνῶσις τοῦ Θεοῦ. Η ἀλήθεια ταυτίζεται μὲ τὴ μυστικὴ ἐμπειρία, ἡ Θεολογία μὲ τὴ θεοπτία, αὐτὴ τὴν ἀτέλεστον τελειότητα. Η ἀντιφατικὴ χρήση τῶν ἐννοιῶν εἶναι «σημαντική» μιᾶς ἀλήθειας, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιοριστῇ στὰ ἀντικειμενικὰ δρια τῆς ἐννοιας· ἀντιπροσωπεύει ἓνα δυναμικὸ «εἰκονισμὸ» τῆς ἀλήθειας, δηλαδὴ τὴν κλήση μετοχῆς σὲ μιὰ «προσωπικὴ» γνώση, ἀντικειμενικὰ ἀπροσδιόριστη. Μὲ

14. Βλ. Γιανναρᾶς, δ. π. 27 ἐπ.

15. ... ως πάντα πρὸς ἑαυτὸ καλοῦν (δθεν καὶ κάλλος λέγεται)..., Ἀρεοπαγιτικὲς Συγγραφές, Περὶ θείων Ὀνομάτων IV, Migne, P.G. 3, 701 C.



άνάλογο τρόπο ή είκαστική είκονογραφία ύπερβαίνει τὴ γνωστική ἀναπαράσταση τῆς ἀντικειμενικῆς ἀτομικότητος καὶ ἀναφέρεται («διαβάίνει») στὸ πρωτότυπο, τὸ δποῖο εἰκονιζόμενο προσφέρεται νὰ γνωσθῇ. Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις ἡ ἀλήθεια «σημαίνεται» δίχως νὰ ἔξαντληται στὴ «σημαντική» της ἔκφραση. Καὶ εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ δυναμικὴ ἔκφραστική – κλητικὴ πάντοτε σὲ προσωπικὴ σχέση ἀντικειμενικὰ ἀπροσδιόριστη – ποὺ συνιστᾶ τὴ γνωστικὴ κατηγορία τῆς Εἰκόνας.

Εἴτε ως ἀντιφατική διατύπωση ύπερβάσεως τῆς συμβατικῆς λογικῆς εἴτε ως καλλιτεχνική ἔκφραση ύπερβάσεως τῆς νατουραλιστικῆς ἀναπαραστάσεως, ἡ Εἰκόνα ἀντιπροσωπεύει τὴν κατ' ἐνέργειαν γνῶσιν, τὴν μετὰ πάντα λόγον ἐπιγινομένην – γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε μιὰν ἔκφραση τοῦ ἀγίου Μαξίμου τοῦ Ὄμολογητοῦ<sup>16</sup>. Ὁ ἄγιος Μάξιμος διακρίνει τρία στάδια γνωστικῆς προόδου, στὸ χῶρο πάντοτε τῆς «προσωπικῆς» γνώσεως, ποὺ μᾶς εὐκολύνουν στὴν κατανόηση τῆς γνωστικῆς δυνατότητος ποὺ ἀντιπροσωπεύει ἡ Εἰκόνα. Προσδιορίζει τὸν λόγο, τὴν πεῖρα καὶ τὴν αἴσθηση. Ὁ λόγος ταυτίζεται μὲ τὴ «φυσική» ἢ «γνωστικὴ θεωρία», μέσην ὑπάρχουσαν τύπων καὶ ἀληθείας (752 A). Ἀντιπροσωπεύει τὴ δυνατότητα ύπερβάσεως τῶν συμβατικῶν «τύπων», δὲν εἶναι ὅμως δυνατὸ νὰ προσεγγίσῃ τὴν ἀλήθεια. Εἶναι ὁπωσδήποτε «σχετική» ἡ γνώση, ἡ ἐν μόνῳ τῷ λόγῳ κειμένη καὶ τοῖς νοήμασι (621 CD). Προκύπτει ἐκ τῆς τῶν ὅντων ἀναλογίας (624 A), τῶν πρός τι ἐστίν, εἶναι ἀχώριστη τῶν συνεπινοούμενων (1108 C). Ἀνταποκρίνεται στὴ φυσικὴ ἀναγκαιότητα τῆς πρακτικῆς γνωστικῆς σκοπιμότητος, δι' ἣς κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν οἰκονομούμεθα (621 CD). Τὸ δεύτερο στάδιο τῆς γνώσεως πραγματοποιεῖται ἐν μόνῃ τῇ πείρᾳ κατ' ἐνέργειαν δίχα λόγου καὶ νοημάτων (621 CD). Ἡ πεῖρα ύπερβαίνει τὸν λόγο ως «γνωστικὴ θεωρία» ἢ «λογικὴ δύναμη» : ἡ τοῦδε τοῦ πράγματος πείρα, τὸν περὶ αὐτοῦ καταπαύει λόγον (624 A). Καὶ τὸ τρίτο στάδιο, ἡ αἴσθηση, εἶναι ἡ τοῦ γνωσθέντος μέθεξις, ἡ μετὰ πᾶσαν νόησιν ἐκφαινομένη (624 A). Τὴ μέθεξη πρέπει νὰ τὴν ἀναφέρουμε ἀποκλειστικὰ στὸ χῶρο τῆς προσωπικῆς φανερώσεως καὶ κοινωνίας, τῆς μοναδικῆς, ἀνόμοιας καὶ ἀνεπανάληπτης προσωπικῆς ἀλήθειας, διότι οὐ τῶν πρός τι ἐστίν οὐ γὰρ ἔχει τι καθόλου συνεπινοούμενον (1108 C). Στὸ τρίτο αὐτὸ στάδιο ἡ γνώση δὲν κατακτᾶται «ἐφ' ἄπαξ», ὥστε νὰ μπορῇ νὰ μεταποιηθῇ σὲ ἀντικειμενικὴ γνωστικὴ κατηγορία, ἀλλὰ ἐνεργεῖται ἀπαύστως . . . , ὅλην τοῦ γνωσθέντος μεθέξει παρεχομένη τὴν αἴσθησιν (621 CD).

16. *Περὶ διαφόρων ἀπόρων*, Migne, P.G. 90, 624 A.



Στὰ δυὸ τελευταῖα αὐτὰ στάδια τῆς γνώσεως θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἀνταποκρίνεται ἡ «σημαντικὴ» τῆς Εἰκόνας. Σὰν θεολογικὴ κατηγορία ἡ Εἰκόνα, στὸ χῶρο τῆς ὁρθόδοξης Ἀνατολῆς, ἀναφέρεται στὴν «κατ' ἐνέργειαν» γνώση, στὴν προσωπικὴ ἐπίγνωση τὴν «ἀπαύστως ἐνεργουμένην». *Παντὸς εἰκονιζομένου, λέει ὁ ἄγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, οὐχὶ ἡ φύσις, ἀλλὰ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται*<sup>17</sup>. Οἱ φύσεις ἢ οὐσίες δὲν εἰκονίζονται, προσδιορίζονται μὲ λογικὲς κατηγορίες, ποὺ ἔξαντλοῦν ὅπωσδήποτε στὰ δριὰ τους τὸ γνωστικό τους περιεχόμενο. Προϋποθέτουν τὴν Ὀντολογία τῶν ὀντικῶν κατηγοριῶν ἢ τῆς φαινομενικότητος τῶν ὀντικῶν ἀτομικοτήτων. Ἐνῷ ἡ Εἰκόνα, ως κατηγορία κάλλους, δηλαδὴ καθολικῆς-ἐμπειρικῆς γνώσεως, καταπαύουσα τῇ πείρᾳ τὸν περὶ τοῦ πράγματος λόγον, ἀναφέρεται στὰ πρόσωπα ἢ τὶς ὑποστάσεις, ποὺ εἶναι ἀντικειμενικὰ ἀνόμοιες καὶ ἀνεπανάληπτες (*οὐ τῶν πρός τι εἰσὶν*) καὶ γνωρίζονται μόνο μὲ μιὰ δυναμικὴ «κατ' ἐνέργειαν» ἀκατάπαυστη γνώση. Ἡ ὁρθόδοξη Εἰκονογραφία, τόσο μὲ τὴν ἐκπληκτικὴ τεχνικὴ τῆς ἀγιογραφίας<sup>18</sup>, ὅσο καὶ μὲ τὸν γραπτὸ λόγο, δὲν ἀποβλέπει νὰ παραστήσῃ ἀτομικὲς φύσεις, νὰ περιγράψῃ ἀτομικὰ ἡθικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἴδιότητες, ἀλλὰ εἰκονίζει τὸ «γεγονός» τοῦ προσώπου, καλεῖ σὲ μιὰ προσωπικὴ σχέση, δηλαδὴ σὲ ἔνα τρόπο ὑπάρξεως, ποὺ εἶναι ἡ ὑπέρβαση τῆς ἀτομικότητος.

Μόνο μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε ἀφετηριακὰ καὶ τὴ βιβλικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἀντίληψη περὶ τοῦ ἀνθρώπου ως εἰκόνας τοῦ Θεοῦ (*Γεν. 1, 26*). ὁ ἀνθρωπὸς εἰκονίζει τὸν Θεὸν ὅχι ως φύση, ἐπὶ τῇ βάσει ἀτομικῶν ἴδιοτήτων, δηλαδὴ ἀναλογικὰ καὶ συμβολικά, ἀλλὰ ως διάκριση φύσεως καὶ προσώπων, δηλαδὴ πραγματικὰ καὶ ὀντολογικά. Ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ ἀνθρωπὸς ἀντιπροσωπεύει δυναμικὰ τὸν τρόπο ὑπάρξεως τῆς Θεότητος, ποὺ εἶναι ἡ τριαδικὴ πληρότητα τῆς προσωπικῆς κοινωνίας καὶ σχέσεως. Γι' αὐτὸ καὶ εἶναι ὁ Χριστὸς κατ' ἐξοχὴν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου (*2 Κορ. 4, 4—Κολασ. 1-14*), ἀφοῦ ἀποκαθιστᾶ καὶ ἐνσαρκώνει τὸ πλήρωμα τῶν προσωπικῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου, τὴ δυναμικὴ ὄλοκλήρωση τοῦ «κατ' εἰκόνα».

17. Ἀντιρρητικός Γ', Migne, P.G. 99, 405.

18. Γιὰ τὴ θεολογικὴ σημασία, ποὺ ἔχει ἡ τεχνικὴ τῆς ὁρθόδοξης εἰκονογραφίας, βλ. Χρ. Γιανναρᾶς, Ἡ Ἐλευθερία τοῦ Ἡθονοῦ, Ἀθῆναι 1970, 190-6.



## L'«ICONE» COMME EXPRESSION SÉMANTIQUE DU LOGOS NON -CONVENTIONNEL

### R e s u m é.

La conception du *temps* comme horizon où apparaissent les étants, nous conduit obligatoirement à une Gnoséologie phénoménologique. Nous comprenons la vérité (*ἀλήθεια*) des étants comme une manifestation et la manifestation comme temporalité. La conscience du temps c'est la condition nécessaire et suffisante de l'émergence des phénomènes.

Malgré sa relativité la vérité comme manifestation se rend objective par la fonction «sémantique» de la langue. Les limites de la connaissance coïncident avec les limites de la langue. La conception d'une notion (concept-signifié) devient possible seulement dans sa liaison avec son image acoustique (signifiant). L'objectivation des notions par la parole manifeste le caractère conventionnel de la connaissance et aussi l'affirmation absolue d'un système de signes distincts correspondants à des idées distinctes.

D'autre part, la conception de la *personne* comme horizon où apparaissent les étants, nous conduit à une conception de la connaissance comme expérience d'une *rélation* de la personne avec les étants. Cette *rélation* se fond sur une Ontologie, qui presuppose la distinction de l'*essence* et des *énergies* de l'*essence*, c'est à dire, sur la conception des étants comme résultats des *énergies* de l'*essence*, qui sont toujours personnelles. Certainement, la connaissance comme relation personnelle, s'exprime aussi par la parole, mais la parole n'épuise pas l'expérience de la relation personnelle, simplement elle *signale* cette relation, elle l'*appelle* à une réalisation actualisée. Cette fonction *appelante* de la parole, cette «sémantique» de la relation personnelle, s'exprime par la réalité de l'*icône*, comme elle a été composé par la théologie byzantine. L'*icône*, comme catégorie gnoséologique, ne s'épuise pas dans ses propres limites, elle ne représente pas d'une façon conventionnelle un «signifié» objectif, mais elle révèle une énergie personnelle, qui *appelle* à une communion et relation et qui sauve le caractère de la connaissance comme fait concret d'une relation actualisée.

Chaque fois que la théologie chrétienne en Orient fut obligée de parler la langue de la philosophie, elle a donné à la terminologie philosophique le fond mystagogique de l'*icône*. Et ceci, par ce que seule l'*icône* dépasse l'objectivité de la conception mentale des essences et sauvegarde le caractère dynamique de la relation personnelle de l'homme avec Dieu à travers des



étants qui sont logos de la révélation personnelle de Dieu ou à travers le Logos incarné dans l'Histoire du Salut. Le système des signes conventionnels, qui servent à exprimer les notions présuppose l'Ontologie des catégories ontiques ou de la manifestation des individualités ontiques, tandis que l'*icône* présuppose l'Ontologie de la distinction de l'essence et des personnes, comme aussi la distinction de l'essence et des énergies, c'est à dire, l'approche dynamique de la manière personnelle de l'existence.

Athènes

Christos Yannaras

