

ματικῶν, φιλοξενεῖ ὁ παρὼν τόμος τῆς «Ἐπετηρίδες τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν» (σελ. 195-228), ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς προσεχοῦς ἐκδόσεως εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν τοῦ συγγράμματός του *'Απαρχαὶ τῶν Ἑλληνικῶν Μαθηματικῶν*. Πρόκειται περὶ τοῦ ἀνωτέρῳ ἐπισημανθέντος θέματος τῆς ἐπιδράσεως τῆς Διαλεκτικῆς τῶν Ἐλεατῶν εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῆς παραγωγικῆς μεθόδου, εἰδικότερον εἰς τὸ εὐκλείδιον σύστημα τῶν Μαθηματικῶν. Τὸ νέον τοῦτο ἀρθρὸν τοῦ A. Szabó προστίθεται εἰς τὴν μακρὰν σειρὰν τῶν μονογραφιῶν τοῦ συγγραφέως, αἱ δοποῖαι προπαρεσκεύασαν τὸ βιβλίον του, εἶναι δημοσιεύματα καὶ αὐτοτελῶς χρήσιμοι πρὸς συμπλήρωσιν τούτου. Ἀπαρίθμησιν καὶ πλήρεις τίτλους παρέχει ὁ ἴδιος εἰς σελ. 196, σημ. 4, τῆς ὡς ἄνω ἐνταῦθα δημοσιευμένης ἑργασίας του ὑπὸ τὸν τίτλον *Die Philosophie der Eleaten und der Aufbau von Euklids «Elementen»*. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ σημειοῦμεν ὅτι καὶ τὸ εἰς τὸ ἄνω σύγγραμμά του, ἐν τέλει, προστιθέμενον Συμπλήρωμα ἀποτελεῖ Ἀνακοίνωσιν τοῦ ἴδιου γενομένην εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν τὸ 1968 (ΠΑΑ 43 [1968] 455-458).

Τὸ Ἑλληνικὸν κοινὸν θὰ ἔχῃ συντόμως τὴν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως τοῦ συγγράμματος τούτου καὶ εἰς Ἑλληνικὴν μετάφρασιν, πραγματοποιουμένην κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, δικαίως τὸ τόσον σημαντικὸν τοῦτο διὰ τὴν Ἑλληνικὴν μαθηματικὴν Ἐπιστήμην ἔργον περιληφθῆ εἰς τὴν σειρὰν τῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδόσεών του.

Αθῆναι

Φίλων Βασιλείου

B. N. Τατάκης, *'Ο Σωκράτης. Η ζωή του, η διδασκαλία του*, Αθῆναι, «Ἀστὴρ» 1970, 147 σελ.

Τὸ βιβλίο αὐτὸν τοῦ καθηγητῆ Τατάκη ἀποτελεῖ μιὰ σκιαγράφηση τοῦ Σωκράτη ὡς σοφοῦ, δηλαδὴ ὡς ὁδηγοῦ καὶ μυητῆ στὴν προσωπικὴ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ ἀναμφιλογώτατον ἀγαθόν. Μᾶς παρουσιάζει μὲ λιτότητα, σαφήνεια, ἀκριβολογημένη τεκμηρίωση καὶ κριτικὸ στοχασμὸ τὴν προσωπικότητα τοῦ Σωκράτη καὶ τὶς κατευθυντήριες γραμμὲς τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας του σὲ σχέση μὲ τὰ προβλήματα τοῦ ἴδιου καὶ τῆς ἐποχῆς του. Ἀκολουθώντας τὴν παράδοση τοῦ Tovar ἢ τοῦ Festugière, σὲ ἀντιδιαστολὴ δημοσιεύματος τὸν Robinson, τὸν Ross ἢ τὸν Guthrie, ἔξετάζει προσεκτικὰ τὴ σωκρατικὴ ἀντίληψη τῆς ἀρετῆς ὡς γνώσης, τοῦ Γνῶθι σαῦτόν, τῆς προέλευσης τῶν ἡθικῶν ἀρχῶν, καθὼς καὶ τὴ λειτουργία τοῦ δαιμονίου. Τονίζοντας κυρίως τὴν ἀτοπία καὶ τὴ γοητεία τοῦ Σωκράτη δὲν ἐπιμένει ἰδιαίτερα στὴν ἀνάλυση τῆς σωκρατικῆς τεχνικῆς τοῦ ὄρισμοῦ, τῆς ἐπαγωγῆς, τῆς ἀναλογίας, τῆς ὑπόθεσης ἢ τῆς εἰς ἄποπον ἀπαγωγῆς. Ἐπίσης τὴ σχέση τοῦ Σωκράτη μὲ τὴν ἐποχή του τὴν περιορίζει βασικὰ στὴ σχέση του μὲ τοὺς Σοφιστὲς καὶ τὴν τραγωδία χωρὶς νὰ ἐπιδιώκῃ κοινωνιολογικὴ ἢ πολιτικὴ τοποθέτησή του.



‘Η προοπτική αὐτή ύπαγορεύει καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ καθηγητὴς Τατάκης ἀξιολογεῖ τὶς ἀρχαῖες πηγὲς γιὰ τὸν Σωκράτη (σελ. 16-39). ‘Ο Ἀριστοφάνης δημιουργεῖ μιὰ λιβελλογραφικὴ παράδοση, ποὺ κορυφώνεται μὲ τὸν Ἀριστόξενο τὸν Ταραντίνο. Αὐτὸς ἐκφράζει παραστατικὰ τὴν ἀτοπία τοῦ δασκάλου. ‘Ο Ξενοφῶν ποὺ ἔψυγε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα τὸ 401 δὲν ἀνῆκε πραγματικὰ στὸ σωκρατικὸ κύκλο. Δὲν εἶχε οὔτε τὴν πραγματικὴ δυνατότητα οὔτε τὴν πνευματικὴ διεισδυτικότητα, ποὺ θὰ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ σκιαγραφήσῃ πιστὰ τὴν προσωπικότητα ἢ νὰ συλλάβῃ τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ σωκρατικοῦ μηνύματος. ‘Ωστόσο μὲ τὴ διάκριση ἀνάμεσα στὴ γ νώμη, ἀπὸ τὴν ὅποια ἔξαρτῶνται τὰ ἐφ' ἡμῖν, καὶ τὴν τύχη, δπου κυριαρχεῖ τὸ θεῖον, ὁ Σωκράτης, δπως διαπιστώνει ὁ L. Brunschwig, συλλαμβάνει γιὰ πρώτη φορὰ τὴ μορφὴ τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου σὰν homo criticus, ποὺ ἀποφεύγει τὴν ύποστασιοποίηση τῶν ἐννοιῶν του, διευρύνοντας συγχρόνως τὸ πεδίο ποὺ εἶναι προσιτὸ στὸν κριτικὸ νοῦ. Καὶ τὴν διάκριση αὐτὴ ὁ Ξενοφῶν τὴν ἔχει συνειδητοποιήσει, δπως παρατηρεῖ σωστὰ ὁ συγγρ. (σελ. 81 ἑπ.).

‘Ο Πλάτων ἐμαθήτευσε κοντὰ στὸν Σωκράτη ἀπὸ τὸ 408 ὥς τὸ 399. Τὸ γεγονός αὐτὸ καὶ ἡ ἀναμφισβήτητη συγγένεια στὸ πνευματικὸ ἥθος ἀνάμεσά τους, δικαιολογεῖ, σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ Τατάκη, τὴν ἄποψη ὅτι ὁ πραγματικὸς Σωκράτης εἶναι ὁ πλατωνικός, δπως ἐμφανίζεται ὅμως στοὺς σωκρατικοὺς διαλόγους τοῦ Πλάτωνα (σελ. 32). Γιατί νὰ μὴν ὑποθέσουμε τότε ὅτι ἔξισου αὐθεντικὸς εἶναι ὁ Σωκράτης τοῦ Συμποσίου, τοῦ Φαίδωνος ἢ καὶ τοῦ Θεατήτου; Γιατί νὰ μὴ θεωρηθῇ σὰν σωκρατικὴ καὶ ἡ θεωρία τῶν χωριστῶν ἴδεων, δπως τὸ δέχτηκαν ὁ Burnet καὶ ὁ Taylor;

‘Ο καθηγητὴς Τατάκης ἀποφεύγει αὐτὸ τὸ ἀκραῖο συμπέρασμα μὲ τὴν ἀναφορὰ στὴ μαρτυρία τοῦ Ἀριστοτέλη, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ὁ Σωκράτης τὰ καθόλου οὐ χωριστὰ ἐποίει. ‘Η μαρτυρία αὐτή, οἱ πληροφορίες γιὰ τὴ Λογικὴ τοῦ Σωκράτη καὶ, σὲ μικρότερο ὅμως βαθμό, ἡ νοησιαρχικὴ ἔρμηνεία τῆς Ἡθικῆς του ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀποτελοῦν κατὰ τὸν καθηγητὴ Τατάκη, μιὰ δρθὴ κριτικὴ ἀποτίμηση τῆς σωκρατικῆς μεθοδολογίας (σελ. 38, 122-124). Δὲν κατανοεῖ ὅμως ὁ Ἀριστοτέλης τὸ οὐσιαστικότερο μήνυμα τοῦ Σωκράτη, ὅτι τὸ ἀναμφιλογώτατον ἀγαθὸν εἶναι μιὰ «ἄφατη» ἀλήθεια, ποὺ συλλαμβάνεται ἀπὸ τὴν ψυχὴ κατὰ τρόπο «ἄρρητο» (σελ. 122-124, 140). ‘Η μεθοδολογικὴ πορεία πρὸς τὸ ἀγαθό, ποὺ γίνεται σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες καὶ τὰ σχήματα τοῦ λόγου, μᾶς προσανατολίζει πρὸς αὐτὸ ἀλλὰ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὸ συλλάβωμε.

‘Η ἄποψη αὐτὴ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ γενικὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ σωκρατικοῦ δρθολογισμοῦ, πού, κατὰ τὸν καθηγητὴ Τατάκη, ἀναπτηδᾶ ἀπὸ μυστικὸ βάθος καὶ μυστικὲς προϋποθέσεις (σελ. 86). Χωρὶς νὰ εἶναι ἀτεκμηρίωτη, ἡ ἀντίληψη αὐτή, δύσκολα μπορεῖ νὰ ἐπιβεβαιωθῇ ἀπὸ τὴ συχνὴ ἀναφορὰ τοῦ Σωκράτη στὴ μαθηματικὴ γνώση. ‘Η γνώση αὐτὴ εἶναι σαφῆς καὶ ἐναργῆς, ἔτσι ποὺ νὰ μὴν ἐπιδέχεται ἀμφισβήτηση. ‘Αν ἡ Ἡθικὴ γνώση προσεγγίση τὸ μαθηματικὸ ὑπόδειγμα, θὰ εἶναι τὸ ἴδιο ἐναργῆς, βέβαιη καὶ τελικὰ ἀληθινὴ (‘Ἀλκιβιάδης Α’ 126 c, Εὐθύφρων 7 c). ‘Ο καθηγητὴς Τατάκης ἀνοφέρεται στὴ μαθηματικὴ γνώση (σελ. 84 κ.ἄ.), γιὰ νὰ τονίσῃ κυρίως τὴν ἀμεσότητά της, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ταυτίζεται πάντα μὲ τὸν ἔαυτό της. ‘Ο Σωκράτης ὅμως φαίνεται νὰ πιστεύῃ ὅτι ἡ ἐνάργεια καὶ ἡ βε-



βαιότητα τῆς γνώσης αὐτῆς φανερώνεται ίδιως στὴ λειτουργία της σὲ σχέση μὲ τὰ φυσικὰ ἀντικείμενα. Εἶναι τελικὰ δικαιολογημένος ὁ παραλληλισμὸς τοῦ Σωκράτη καὶ τοῦ Ντεκάρτ, ποὺ προτείνει ὁ καθηγητὴς Τατάκης (σελ. 76), ὅχι μόνο σὲ σχέση μὲ τὴ μεθοδικὴ ἀμφιβολία ἀλλὰ καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τὴ θέση καὶ τὴ λειτουργία τῆς μαθηματικῆς γνώσης.

Ορθὰ ἀμφισβήτεῖ ὁ καθηγητὴς Τατάκης τὴν νοησιαρχικὴν μονομέρεια ποὺ καταλογίζει ὁ Ἀριστοτέλης στὴν Ἡθικὴν τοῦ Σωκράτη, μ' ὅλο ποὺ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σωκρατικοὺς προσδιορισμοὺς δικαιώνουν τὴν κριτικὴν τοῦ Ἀριστοτέλη (π.χ. *Πρωταγόρας* 356 d ἐπ. ἡ *Γοργίας* 460 b ἐπ., ὅπου ἡ γνώση τοῦ δικαίου ἔξομοιώνεται μὲ τὴ γνώση τῶν τεκτονικῶν κλπ.). Εἶναι ὅμως νόμιμο τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ σωκρατικὴ διδαχὴ ἔχει ἄλλα στηρίγματα, τὰ ὅποια φανερώνουν ὁρισμένη μυστικότητα στὸ βάθος τοῦ σωκρατικοῦ Ὁρθολογισμοῦ (σελ. 137); Ἡ ἀποψη τοῦ Σωκράτη ὅτι ἐπὶ γε τὰ κακὰ οὐδεὶς ἔκὼν ἔρχεται .. οὐδ' ἐστὶ τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐν ἀνθρώπον φύσει, ἐπὶ ἀοἰδεται κακὰ εἶναι ἐθέλειν ἵέναι ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν (*Πρωτ.* 352 c) εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἔξηγηθῇ ἀπὸ μιὰ ἐκλεκτικὴ συγγένεια ἀνάμεσα στὴ φωτισμένη ψυχὴ καὶ τὸ ἀγαθό, ποὺ νὰ προκύπτῃ ἀπὸ μιὰ μυστικὴ ἐμπειρία (Τατάκης σελ. 86); Δὲν θὰ ἥταν δυνατὸν νὰ ἔξηγηθῇ τὸ οὐδεὶς ἔκὼν κακὸς σὲ συνάρτηση μὲ κάποια μορφὴ βιολογικοῦ Εὔδαιμονισμοῦ; Ἀναμφισβήτητα ὁ Ἀριστοτέλης δὲν μᾶς δίνει ὀλόκληρο τὸ Σωκράτη. Ἰσως ὅμως συνοψίζει ὅτι παρουσιάζει τὸ πιὸ οὐσιαστικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν φιλόσοφο, ἀν θέλη νὰ κινηθῇ μέσα στὰ ὅρια τοῦ ἀπλοῦ λόγου, ἀποφεύγοντας τὶς προφητεῖες ἢ δογματικὲς ἀποφάνσεις τοῦ ὑποκειμενικοῦ Μυστικισμοῦ.

Στὴν ἀνάλυση τῆς σωκρατικῆς Ἡθικῆς ὁ καθηγητὴς Τατάκης ξεκινάει ἀπὸ τὴ γενικὰ παραδεκτὴ γνώμη ὅτι ὁ Σωκράτης δὲν εἶναι συστηματικὸς φιλόσοφος. Ὁ λόγος τοῦ Σωκράτη ἀποβλέπει στὸ νὰ κάνῃ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ὁμόλογη μὲ τὸ λόγο καὶ τὴν ἀλήθεια (σελ. 19). Λὲν εἶναι κήρυκας ἰδεῶν, μεθόδων ἀλλὰ ἐλεγκτὴς ἀνθρώπων, ἐλεγκτὴς τοῦ ἀνθρώπου (σελ. 38, 57). Ὄλοι θὰ συμφωνήσουν, ἀν συστηματικὴ σκέψη εἶναι μόνο αὐτὴ ποὺ ἀκολουθεῖ μιὰ τυπικὴ συλλογιστικὴ διαδικασία, γιὰ νὰ καταλήξῃ σὲ ἐπιφανειακὰ πλήρη συμπεράσματα, ποὺ νὰ θεωρῇ σὰν ὁριστικὰ καὶ ἀναλλοίωτα, χωρὶς νὰ παρεμβαίνη ποτὲ ἡ ἐνορατικὴ λειτουργία. Συστηματικὴ ὅμως μ' αὐτὴ τὴ σημασία δὲν εἶναι οὔτε τοῦ Ἀριστοτέλη οὔτε τοῦ Spinoza ἢ σκέψη οὔτε κāν ἡ εὐκλίδεια Γεωμετρία.

Ἄν δομως συστηματικὴ εἶναι ἡ σκέψη, ποὺ ἀκολουθεῖ ὁρισμένους μεθοδολογικοὺς κανόνες, ξεκινάει κατὰ τρόπο ὑποχρεωτικὰ δογματικὸ ἀπὸ ὁρισμένες ἀτεκμηρίωτες καὶ ἀναπόδεικτες ἀρχὲς καὶ στὴ διατύπωση της δεσμεύεται ἀπὸ τὴν ἀπαίτηση τῆς λογικῆς συνοχῆς, τότε κάθε δργανωμένη φιλοσοφικὴ σκέψη εἶναι συστηματική. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ δείξῃ, ὅπως τὸ ἔκανε ὁ καθηγητὴς Robinson στὸ ἔργο του *Plato's Earlier Dialectic*, ὅτι οἱ συνομιλητὲς τῶν σωκρατικῶν διαλόγων συμφωνοῦν πάνω στοὺς κανόνες τῆς ἔρευνας καὶ στὸν προσδιορισμὸ τοῦ ἀντικειμένου της. Καὶ ἀν ἀκόμη οἱ κατευθυντήριες ἀρχὲς τοῦ διαλόγου εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴ διατύπωση τοῦ καθηγητῆς Τατάκη (σ. 129), τὰ ἀμεσα δεδομένα τῆς συνείδησης, τὰ δεδομένα αὐτὰ παίρνουν ὅλο καὶ σαφέστερη λογικὴ μορφή. Ἐτσι ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Εὐθύφρων συμφωνοῦν δτι τὸ ἀντικείμενο τῆς ἔρευνάς τους εἶναι ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος φ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐστιν (*Εὐθύφρων* 6 d), δτι οἱ προτάσεις πάνω σ' αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο πρέπει νὰ εἶναι τεκμηριωμένες καὶ δτι δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἀντίφαση ἀνάμεσά τους (9 a, 15 b). Τελικὰ οἱ ἀπορητικοὶ διάλογοι δόηγοῦν σὲ θετικὰ συμπεράσματα, π.χ. δτι τὸ ὅσιο εἶναι μέρος τοῦ δικαίου, ἐστω καὶ ἀν τὰ συμπεράσματα αὐτὰ εἶναι ἀτελῆ. Δὲν γνωρίζομε π.χ. τελειώνοντας τὸν *Εὐθύφρωνα* ποῖον



μέρος τοῦ δικαίου είναι τὸ ὅσιον. Δὲν θὰ ήταν λοιπὸν ἐντελῶς ἀβάσιμο νὰ θεωρήσωμε τοὺς σωκρατικοὺς διαλόγους σὰν μερικὰ συστηματικούς. Καὶ νὰ θεωρήσωμε σὰν ἀτέλεια τὴν ἔλλειψη ὀλοκληρωμένης συστηματικότητας, ποὺ τοὺς χαρακτηρίζει.

Ἡ ἄποψη τοῦ καθηγητῆ Τατάκη γιὰ τὴ δομὴ τῆς σκέψης τοῦ Σωκράτη συνδέεται μὲ τὴ γνώμη του ὅτι ὁ Σωκράτης οὔτε διδάσκει οὔτε πολεμᾶ ἰδέει (σελ. 126) ἀλλὰ ἔλεγχει μόνο πρόσωπα (σελ. 66). Ἡ γνώμη αὐτὴ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴ σωκρατικὴ μαιευτικὴ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ σωκρατικὴ εἰρωνεία, ποὺ ἀναλύονται μὲ πολλὴ λεπτότητα καὶ διεισδυτικότητα στὸ βιβλίο του. Ὁστόσο στὸ *Γοργία* (471 e - 472 a) ὁ Σωκράτης πιὸ πολὺ τονίζει ὅτι σκοπὸς τοῦ ἔλεγχου είναι ἡ οὐσία καὶ ἡ ἀλήθεια. Ἡ ὅμολογία τοῦ συνομιλητῆ είναι ἔνα τεκμήριο, ὅτι ὁ σκοπὸς αὐτὸς ἔχει πραγματοποιηθῆ (βλ. καὶ *Πρωτ.* 333 c). Στὴν *Ἀπολογία* ὁ ἔλεγχος ἔχει ἀναμφίβολα προσωπικὸ καὶ ἥθικὸ στόχο. Ὅσο ὅμως ἡ πλατωνικὴ σκέψη, ἀπὸ τὴν ὁποίᾳ ἡ σκέψη τοῦ Σωκράτη είναι ἀξεχώριστη, ὠριμάζει, τόσο μεγαλύτερη σπουδαιότητα ἔχει ἡ ἀναζήτηση τῶν σιδηρῶν καὶ ἀδαμαντίνων λόγων τῆς ἀπρόσωπης ἀλήθειας. Ὁ ad hominem χαρακτήρας τοῦ ἔλεγχου είναι ἵσως μιὰ ἀτέλεια του, ποὺ τείνει νὰ περιορισθῇ.

Θὰ μποροῦσε βέβαια νὰ προβληθῇ ἡ ἀντίρρηση ὅτι ἡ ἀντιδιαστολὴ ἀνάμεσα στὸ πρόσωπο καὶ τὴν ἀλήθεια είναι, γιὰ τὸ Σωκράτη τουλάχιστον, τεχνητή. Καὶ τοῦτο γιατί, ὅπως ὀρθὰ ὑποστηρίζει ὁ καθηγητὴς Τατάκης, τὴν ἀλήθεια ἀνακαλύπτει ὁ καθένας μόνος του, ὅταν ἔχῃ πραγματοποιήσει τὴν αὐτογνωσία (σελ. 104, 66-67). Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Σωκράτης ἀμεσα τουλάχιστον δὲν διδάσκει τίποτε. Τηρεῖ ὅμως πάντοτε ὁ Σωκράτης τὸ μεθοδολογικὸ αἴτημα, ποὺ θεωρητικὰ ἀναγνωρίζει; Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὁ Σωκράτης διατυπώνει ἀμεσα τὶς ὑποθέσεις, ποὺ θὰ βοηθήσουν τὸ συνομιλητὴ του στὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. Αὐτὸ είναι ἴδιαίτερα αἰσθητὸ στὸ *Μένωνα* (85 a ἐπ.) σὲ σχέση μὲ τὸ διπλασιασμὸ τῆς ἐπιφάνειας ἐνὸς τετραγώνου. Ἡ ἄποψη τοῦ καθηγητῆ Τατάκη ἐπαληθεύεται μόνο ἂν ἡ γνώση τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀρετῆς ἢ τῆς αὐτογνωσίας είναι γιὰ τὸ Σωκράτη ποιοτικὰ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ γνώση τῶν μαθηματικῶν ἐννοιῶν ἢ γενικώτερα τῶν ἐννοιῶν τοῦ θεωρητικοῦ λόγου.

Συμπερασματικά, τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητῆ Τατάκη μαρτυρεῖ μιὰ οὐσιαστικὴ κατανόηση τῆς προσωπικότητας τοῦ Σωκράτη καὶ τῶν φιλοσοφικῶν του προθέσεων. Ἰσως ὅμως ἡ ἀτοπία τοῦ Σωκράτη, ποὺ τόσο ζωντανὰ καὶ παραστατικὰ σκιαγραφεῖται ἐδῶ, νὰ περιορίζῃ μερικὰ τὴν ἀξία τῶν φιλοσοφικῶν του ἐπιτευγμάτων. Ἰσως ἀκόμη ἡ κριτικὴ ἀποτίμησή τους νὰ δικαιώνῃ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἀξιολόγησή τους ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη. Ὁπωσδήποτε, εἴτε δέχεται κανεὶς εἴτε δχι τὴν ἔρμηνευτικὴ προοπτικὴ τοῦ καθηγητῆ Τατάκη, πρόθυμα ἀναγνωρίζει ὅτι τὸ ἔργο του, σὰν τὴ μέλισσα ποὺ ἀφήνει τὴ γονιμοποιὸ γύρη στὸ ἄνθος, ἀποθέτει τὸ λόγο του στὸ νοῦ του ἀναγνώστη.

Αθῆναι

Α. Μπαγιόνας

