

CHA

ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  
ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟ 5.

RENÉ CHAUGHI :

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΚΛΑΒΑ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
ΣΤΑΜΟΥ ΖΕΡΒΟΥ.

60 Centimes

ΤΟ ΤΥΠΩΣΑΝ  
ΤΑ "ΓΡΑΜΜΑΤΑ".  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 1917.

ΜΙΣΟ ΦΡΑΓΚΟ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΟΗΝΩΝ



ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  
ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟ 5.



RENÉ CHAUGHI :  
**Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΚΛΑΒΑ.**

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
ΣΤΑΜΟΥ ΖΕΡΒΟΥ.

ΤΟ ΤΥΠΩΣΑΝ  
ΤΑ "ΓΡΑΜΜΑΤΑ".  
ΑΛΕΞΑΝΤΡΕΙΑ, 1917.

ΜΙΣΟ ΦΡΑΓΚΟ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΔΟΗΝΩΝ



## ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

«Η γυναικες μένουν σ' δλη τους τὴ  
ζωὴ μεγάλα παιδιά, κάτι τὸ διάμεσο  
μεταξὺ τοῦ παιδιοῦ καὶ τοῦ ἀντρός».

SCHOPENHAUER.

Γιατί ἡ γυναικα δὲν μπόρεσε νὰ φύγει ποῦ ἔφθασεν ὁ ἄντρας; Εἶνε ἀνήμπορη γιὰ ν' ἀνέβῃ ἢ δὲν θέλει; Εἶνε τὸ αἰώνιο ζήτημα ποῦ ἀπασχολεῖ τὴν ἀνθρωπότητα χρόνια τώρα. Ὁλόκληροι αἰῶνες πέρασαν, γενεὲς καὶ γενεὲς διαβῆκαν κι' ὅμως μ' ὅλη τὴν πρόοδο, μι' ὅλο τὸ πολιτισμὸ τὸ ζήτημα ἔμεινεν ἄλυτο, ὅπως δυστυχῶς ἄλυτα ἔμειναν τὰ περισσότερα κοινωνικά ζητήματα. Μιὰ λύση δὲν ἔρχεται παρὰ ὑστερα ἀπὸ πολλὲς θυσίες καὶ μεγάλους ἀγῶνες. Εἶνε λοιπὸν σὲ θέση ἡ γυναικα νὰ παλέψῃ γιὰ τὴν σωτηρία της, γιὰ τὴν ἐλευθερία της; εἶνε σὲ θέση νὰ ἀναποδογυρίσῃ τὴν σημερινὴ κατάσταση ποῦ τὴν πνίγει ἀλύπητα; Ἀν εἶνε σὲ θέση, ἀν αἰσθάνεται τὸν ἔαυτό της ἵκανὸ νὰ ἀναλάβῃ τὸν βαρὺ αὐτὸν ἀγῶνα, τότε τὸ ζήτημα λύθηκε. Γιατὶ πρέπει νὰ καταλάβῃ μιὰ γιὰ πάντα ἡ γυναικα πῶς αὐτὴ ἡ ἴδια ἐδημιούργησε τὴν ἐλεεινή της θέση ἀπέναντι τοῦ ἀντρός, καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ ἴδια ὀφείλει νὰ τὴν διορθώσῃ. Ὁ καθένας μας τόσο ἄντρας ὅσο καὶ γυναικα ἔχει τὴν μανία νὰ ἐπιβάλεται, νὰ ἔξουσιάζῃ. Προσεφέρθηκε λοιπὸν ἡ γυναικα

σκλάβα στὸν ἄνδρα, αὐτὸς δὲν ἀρνήθηκε νὰ τὴν λάβῃ ὑπὸ τὴν προστασία του. Τώρα, ἂν ἡ προστασία αὐτὴ μετεβλήθηκε ἀργότερα σὲ κτηνώδικια προστυχιά, ποιὸς φταιέι; γιατί ἡ γυναικα νὰ μὴ μπορέσῃ στὰ περασμένα χρόνια, τὸν καιρὸν ποὺ οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν μέσ' τὰ δάση, νὰ ζήσῃ ἐντελῶς ἀνεξάρτητη, μακριὰ ἀπὸ τὴν προστασία, μακριὰ ἀπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ ἀντρός; ὅπως ζοῦν σχεδὸν ὅλα τὰ ζῶα; μήπως καὶ αὐτὰ δὲν γεννοῦν; μήπως καὶ αὐτὰ δὲν ἀνατρέφουν τὰ μικρά τους;

Μονάχη της ἡ γυναικα σκλαβώθηκε, γιατί μονάχη της νὰ μὴ ξεσκλαβωθῇ; Ἡ ἀλήθεια εἶνε πῶς δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ τὸ κάμη μὲ τὴν ἴδια εὔκολία ποὺ σκλαβώθηκε, γιατὶ ἡ σκλαβιὰ αὐτὴ ζημώνεται μὲ πόνο καὶ μὲ δάκρυ. Κι' ὁ, τι ζημώνεται μὲ πόνο καὶ μὲ δάκρυ εὔκολα δὲν γκρεμίζεται. Ἡ γυναικα πρέπει νὰ θελήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ καὶ θὰ ἐλευθερωθῇ, πρέπει νὰ θελήσῃ νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ.

Δὲν μπορῶ νὰ ἔννοήσω γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ἀποροῦν ὅταν βλέπουν ὅτι ὁ γάμος δὲν κάνει τίποτα ἄλλο παρά δυὸ δυστυχισμένες ὑπάρξεις, κι' ὅμως τὸ πρᾶγμα εἶναι φανερώτατο. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ γεννηθῇ ὁ ἀντρας καὶ ἡ γυναικα πέρνουν δυὸ διάφορους δρόμους: ὁ ἀντρας σπουδάζει, ταξειδεύει, βλέπει καινούργια ἥθη καὶ ἔθιμα, ἀγαπάει πολλὲς φορὲς στὴν ζωή του, ίκανοποιεῖ ὅλα του τὰ πάθη, δὲν ἀφίνει ἀνικανοποίητη καμμιὰ ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες του. Μαθένει τί θὰ πεῖ ζωή, τί θὰ πεῖ ἀλήθεια καὶ ψέμα, καλωσύνη καὶ κακοσύνη. Ἡ πεῖρα τῆς ζωῆς τὸν πλάθει μὲ τὰ δυνατά της χέρια, τοῦ δίνει τὴν κατεύθυνση, τοῦ μαθένει τὸν ἀληθινό του προορισμό. Κι' ἔτσι δυναμωμένος, ἀπὸ τὴν πεῖρα, ἀηδιασμένος ἀπὸ τὶς καταχρήσεις, παντρεύεται τί; ἐνα κορίτσι μὲ ὄρισμένες γνώσεις, ποὺ ἔξησε ὡς αὐτὴ τὴν ἡλικία πότε ὀνειρο-



λόντας ὀραιίους πρίγκηπες, καὶ πότε παλεύοντας μὲ τὰ πάθη της μὲ τῆς ἀνικανοποίητες αἰσθήσεις της, ἔνα κορίτσι ποῦ δὲν ἔμαθε ποτὲ τί θὰ πῇ ζωή, τί θὰ πῇ ηδονή, τί θὰ πῇ ἀηδία, ἔνα κορίτσι ποῦ τώρα μόλις μπαίνει στὴ ζωή.

Δηλαδὴ ἐκεῖ ποῦ τελειώνει ὁ ἄντρας ἀρχινῆ ἡ γυναικα. Γυρεύει τὴν εὐτυχία της ἐκεῖ ποῦ ὁ ἄντρας δὲν βρίσκει πειὰ παρὰ ἀηδία. Ἐδῶ ἔχουν τὴν ρίζα τους ὅλες οἱ δυστυχίες τοῦ οἰκογενειακοῦ βίου: Ὁ ἄντρας ἔξησε ἡ γυναικα θέλει νὰ ζήσῃ.

Ποιοὶ νόμοι φυσικοί, ποιὰ λογική, ποιὰ ἡθική, ἐνομοθέτησαν πῶς ἡ γυναικα πρέπει στὸ γάμο νὰ προσφέρῃ τὴν παρθενιά της σ' ἔνα ἄντρα, κουρασμένο καὶ ἀηδιασμένο πειὰ ἀπὸ τῆς καταχρήσεις καὶ ἀπὸ τὸν κόρο;

Πρέπει ἡ γυναικα νὰ ζήσῃ ὅπως ὁ ἄντρας. Γιατί νὰ μὴ ἀγαπήσῃ, γιατί νὰ μὴ δοκιμάσῃ ὅλες τῆς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς; γιατί νὰ μὴ ἴκανοποιήσῃ ὅλες της τῆς ὀρέξεις; γιατί νὰ μὴ γνωρίσῃ τὸν κόσμο; Κατὰ τί σᾶς παρακαλῶ θὰ βλάψῃ τὸ μητρικὸ καθῆκον γιὰ τὸ ὅποιο εἶνε καμωμένη ἡ γυναικα; τούναντίον θὰ ξέρῃ νὰ ἀναθρέψῃ τὰ παιδιά της καλλίτερα, γιατὶ θὰ ξέρῃ τότε τί θὰ πῇ ζωή. Τότε μόνο ὁ γάμος θὰ εἶνε ἀληθινὴ εὐτυχία δυὸς ὑπάρχεων. Τότε μόνο ὁ ἄντρας θὰ ἔννοι τὴν γυναικα καὶ ἡ γυναικα τὸν ἄντρα. Τότε μόνο θὰ μποροῦν νὰ μοιράζωνται καὶ οἱ δυὸς τὰ βάρη καὶ τοὺς πόνους τῆς ζωῆς. Τότε μόνο ἡ γυναικα θὰ πάψῃ νὰ εἶνε σκλάβα τοῦ ἄντρα, τότε μόνο θὰ πάψῃ νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἡ σονάτα τοῦ Κρόύτζερ.

Ἡ φρικιαστικὴ αὐτὴ κατάσταση πρέπει νὰ πάψῃ. Πρέπει ἡ γυναικα νὸ ἀνεβῆ. Πρέπει ἀπὸ ἔξωτερηκὴ νὰ γίνῃ ἐσωτερική. Πρέπει νὰ μάθῃ νὰ ἐκτιμᾷ τὸν ἑαυτό της.

"Αν αἰῶνες τώρα ἔμεινε σκλάβα, ἀν ὑπόφερε, ἀν ἐπόνεσε,

φταιέι ή ἴδια γιατὶ δὲν ἡθέλησε ποτὲ νὰ ἐκτιμήσῃ τὸν ἑαυτό της. Ἡ γυναῖκα, ὅπως καὶ ὁ ἄντρας γεννήθηκε γιὰ νὰ εἶνε ἐλεύθερη. Ἄσ ἀγωνισθῇ λοιπὸν γιὰ τὴν ἐλευθερία της ἔστω κι' ἀν πρόκειται νὰ θυσιασθῇ.

Ἡ γυναῖκα ὑπόκειται στοὺς ἴδιους νόμους μὲ τὸν ἄντρα, γι' αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποκτήσῃ καὶ τὰ ἴδια δικαιώματα.

Ἡ μόνη δικαιολογία τοῦ ἀντρὸς εἶνε ὅτι ἡ γυναῖκα δὲν ὑπηρετεῖ στὸ στρατιωτικό, ἀλλὰ εἶνε δικαιολογία αὐτή; μήπως δὲν φέρνει δλόκληρους ἐννέα μῆνες τὸ βάρος τοῦ παιδιοῦ; μήπως δὲν κινδυνεύει διαρκῶς νὰ πεθάνῃ; μήπως δὲν ἔχει τὴν κολοσσιαία φροντίδα τῆς ἀνατροφῆς τοῦ παιδιοῦ μας; Τί περισσότερο ψέλουμε; Ποιὸς μᾶς βεβαιώνει ὅτι σὲ μακρυνὸ μέλλον ἥ κοινωνικὲς συνθῆκες δὲν θὰ ἀλλάξουν; Ποιὸς μᾶς βεβαιώνει ὅτι τὸ στρατιωτικὸ καὶ οἱ πόλεμοι θὰ ἔξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν;

Τοὺς φυσικοὺς ὅμως νόμους καμιὰ δύναμη δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ λάβῃ, καὶ ἡ γυναῖκα θὰ εἶνε πάντοτε ἐκείνη ποὺ θὰ γεννᾷ καὶ θὰ ἀναθρέψῃ τὸ παιδί μας. Τί περισσότερο γυρεύουμε;



Γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ παλέψετε νικηφόρα μὲ τὸν ἄντρα, πρέπει ν' ἀνεβῆτε στὸ ἴδιο σκαλὶ ποὺ βρίσκεται αὐτός. Ἀλλὰ γιὰ ν' ἀνεβῆτε ἐκεῖ πάνω πρέπει πρῶτα νὰ κτυπήσετε ἀλύπητα, πρέπει νὰ κόψετε σύριζα πολλὲς συνήθειες καὶ πολλὲς ἀδυναμίες ποὺ σᾶς κυριεύουν.

Πρέπει νὰ μάθετε νὰ βλέπετε μακριά, πολὺ μακριά, καὶ ὅχι μόνο ὅτι βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὰ μάτια σας.

Πρέπει νὰ μάθετε νὰ δίνετε προσοχὴ στὸ σοβαρὸ μέρος τῆς ζωῆς καὶ ὅχι στὸ μέρος ποὺ ἐδίνετε ώς τώρα προσοχή. Δηλαδὴ πρέπει νὰ μάθετε πῶς νὰ μορφώσετε τὸ μυαλὸ καὶ τὸν χαρακτῆρα σας καὶ ὅχι πῶς καλλίτερα νὰ



βαφτῆτε, πρέπει νὰ μάθετε πῶς νὰ ἀναθρέψετε τὸ παιδί σας καὶ ὅχι πῶς καλλίτερα νὰ στολισθῆτε.

Πρέπει νὰ μάθετε νὰ ζῆτε γιὰ τὸν ἑαυτό σας καὶ ὅχι γιὰ τοὺς ἄλλους γιατὶ καὶ σεῖς ἡ ἴδιες θὰ ἐννοήσετε πῶς δὲν ζῆτε παρὰ γιὰ τοὺς ἄλλους.

Πρέπει νὰ ἐννοήσετε τί θὰ πῇ πνεῦμα.

Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἔχετε τὴν σχετικὴ ἐξυπνάδα, τὴν ἐξυπνάδα ποῦ ἔχουν ὅσοι δὲν εἶνε βλάκες. Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἔχετε τὴν σχετικὴ εὐφράδεια, δὲν ἀρκεῖ νὰ ξέρετε νὰ κάμετε διαρκῶς καλαμπούρια. Πρέπει νὰ μάθετε γὰρ σκέψεσθε. Πρέπει νὰ μὴ χάνετε ποτὲ τὸν ἑαυτό σας, ἀπομακρύνεσθε ἀπ' τὸ φυσικό, ἀπ' τὴν ἀλήθεια καὶ ἀναγκαστικῶς γίνεσθε γελοῖες. Πρέπει νὰ μάθετε νὰ ζῆτε στὸ παρόν καὶ ὅχι στὸ παρελθόν καὶ στὸ μέλλον. Γιατὶ σχεδὸν δλες σας δὲν ζῆτε παρὰ μὲ τὴν ἀνάμνηση τῶν ὥραιών ἡμερῶν ποῦ πέρασαν καὶ τὴν ὁνειροπόληση τῶν ὥραιών ἡμερῶν ποῦ θάλθουν. Τὸ παρόν σᾶς παρουσιάζεται σὰν κάτι βιαστικό, κάτι τὸ ἀόρατο, κάτι τὸ ἀνύπαρκτο. Κι' ὅμως τὸ παρελθόν ἔφυγε γιὰ πάντα τὸ μέλλον εἶνε ἄγνωστο. Μόνο τὸ παρόν εἶνε ἀληθινό, πραγματικό... Στὸ παρόν ὑποφέρετε χαρὲς καὶ λύπες, πόνους καὶ ἐλπίδες... Τὸ παρόν σᾶς δημιουργεῖ... Κι' ὅμως σχεδὸν πάντοτε λείπει ἀπ' τὴν ζωὴ σας καὶ τί συμβαίνει, νομίζετε; κατορθώνετε ζῶντας στὸ παρελθόν καὶ στὸ μέλλον νὰ ζῆτε ἀληθινὰ οὔτε μιὰ στιγμή.

Πρέπει ὅταν ζῆτε μ' ἕνα ἄντρα, νὰ μάθετε νὰ ζῆτε ἀπὸ τὴν ζωὴ τὴν δική σας καὶ ὅχι νὰ γυρεύετε ν' ἀντλήσετε ζωὴ ἀπὸ τὸν ἄντρα αὐτόν. Μάλιστα δὲ ὅταν ἐννοήσετε ὅτι αὐτὸς ὁ ἄντρας δὲν ἔχει ἀρκετὴ ζωὴ μέσα του νὰ φροντίσετε νὰ τοῦ δώσετε. 'Ἡ ἀδυναμία σας αὐτή, τοῦ νὰ μὴ μπορεῖτε δηλαδὴ νὰ ζῆτε, ἀντλῶντας ζωὴ ἀπὸ μόνο τὸν ἑαυτό σας, εἶνε ἡ αἰτία τῶν τόσων φρικιαστικῶν σκηνῶν ποῦ βλέπουμε

καθημερινὰ στὴ ἡζωή μας. Γιατί νὰ μὴ προρέσετε νὰ ἡζοετε ἀν δὲν ἀνλτήσετε ἡζωὴ ἀπὸ τὸν ἄντρα, ἀπὸ ἄντρα ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν ἔχει οὔτε στάλαγματιὰ ἡζωῆς μέσα του, ἀπὸ ἄντρα γιομάτο ἀπὸ προστυχιὰ καὶ ἀνηθικότητα; Τὸ ἀποτέλεσμα εἶνε, νὰ χάσετε ὅτι ψηλὸ καὶ ὁραῖο ὑπῆρχε μέσα σας ποὺ ἀργότερα θὰ μποροῦσε νὰ ἐκδηλωθῇ. Δὲν σᾶς μένει ἀπὸ τὴν πρώτη γυναικα τίποτε ἄλλο παρὰ τὰ ἵχνη τοῦ ἔκφυλου συντρόφου σας. Δὲν πρέπει νὰ ἀφίνετε τίποτα νὰ περνᾷ στὴν ἡζωὴ σας μὲ τὸ «ἔτσι τὸ βρήκαμε». Ἄφοῦ τὸ σπίτι σας ἀπὸ τὴν πολυκαιρία κινδυνεύει νὰ πέσῃ γκρεμίσετέ το καὶ κτίσετε στὴ ὑέση του ἄλλο. Ποδοπατήσετε τὰ θρησκευτικὰ ψέματα ποὺ αἰῶνες τώρα ἀνέχεσθε. Γκρεμίσετε τὸ ἀραχνιασμένο οἰκοδόμημα ποὺ μόνο γιὰ σᾶς τῆς γυναικες ὑπάρχει ἀκόμα. Γυρέψετε τὸ φῶς μέσ' τὴν ἀλήθεια καὶ θὰ τὸ βρῆτε, γυρέψετε τὸ μέσ' τὴν ἐλευθερία καὶ θὰ τὸ βρῆτε. Διώξετε ὅλα τὰ μικροπρεπῆ πραγματάκια ποὺ ἀσχημίζουν τὴν ἡζωὴ. Ἀπομακρύνετε ἀπὸ κοντά σας, τὴν ματαιότητα, τὴν ἐλαφρότητα, τὸ ψέμα, τὸν ψευτοεγωϊσμό, τὴν ψευτοπεριφάνεια.

Πάψετε νᾶσθε μεγάλα παιδιά!

Πάψετε νᾶσθε κοῦκλες!

Πάψετε πλέον νᾶσθε ἀνδρείκελα!

Καὶ ὅταν κατορθώσετε ὅλα αὐτά, ἡ πάλη σας μὲ τὸν ἄντρα δὲν θάνε πειὰ ἄνιση· θὰ γίνετε τότε δυνατές, καὶ σὰν δυνατὲς θὰ νικήσετε, σὰν δυνατὲς θὰ ἀποκτήσετε μὲ τὰ ἴδια σας τὰ χέρια τὴν ἐλευθερία σας, τὴν ἐλευθερία αὐτὴ γιὰ τὴν ὅποια χρόνια τώρα ὑποφέρετε τὰ πάνδεινα.



RENÉ CHAUGHI :

## Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΚΛΑΒΑ.

Ἄπ' τὸ καιρὸν ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα ὑπάρχει, ἡ γυναικα εἶνε σκλάβα τοῦ ἄντρα.

Κατὰ τὰ τρία τέταρτα ἀκόμα πίθηκοι, δύπλισμένοι μὲ μυτερὰ δόντια καὶ μακρὰ νύχια, σκεπασμένοι ἀπὸ τρίχωμα, μὲ προεξέχουσες σιαγόνες καὶ πιεσμένο τὸ κούτελο, ἥταν φυσικὸ οἱ προϊστορικοί μας πρόγονοι νὰ ἐφέρονταν σὰν ἄγρια θηρία. Δὲν παραλείψανε νὰ τὸ κάμουν. Τὰ θηλυκὰ δὲν ἥταν γι' αὐτοὺς παρὰ θύματα ποὺ διαφιλονικοῦσαν μὲ τῆς πέτρες, καὶ φαντάζομαι πῶς παραμελοῦσαν ὅλότελα νὰ ζητήσουν τὴν συγκατάθεση ἀπὸ τῆς τρομαγμένες αὐτὲς συντρόφισες. Κερδισμένες μὲ μεγάλο κόπο, ἐπρεπε δουλεύοντας νὰ ξεπληρώσουν τὴν τροφὴ ποὺ τοὺς ἔδινε ὁ ἀφέντης, καὶ φόρτωνε στὴν δοῦλά του κάθε δουλειὰ ποὺ δὲν τοῦ ἀρεσε.

Στοὺς περισσοτέρους σύγχρονους πρωτόγονους λαούς, ἡ γυναικα θεωρεῖται φορτηγὸ ζῷο. Ἡ τύχη της δὲν εἶνε καὶ πολὺ διαφορετικὰ σὲ μᾶς.

Ο προγονικὸς ἀνθρωπός ἀρπάζε τὴν γυναικά του



μὲ τὴν βία, ἐμεῖς ἀρπάζουμε τῆς δικές μας μὲ πονηριὰ: πονηριὰ ποῦ συνίσταται στὸ νὰ μὴ μαθαίνουν τίποτε οὔτε γιὰ τὸ γάμο οὔτε γιὰ τὴν ζωή, καὶ τοὺς ζητάμε ὕστερα μιὰ ψεύτικα συγκατάθεση. Ὁ προγονικὸς ἄνθρωπος θεωροῦσε τὴν συντρόφισά του σὰν κάτι δικό του, ἐμεῖς τὴν θεωροῦμε σὰν κτῆμά μας· ἔκεινος εἶχε πάνω της δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου, καὶ ἐμεῖς τὸ ἴδιο. Τρομοκρατοῦμε τὸ κορίτσι μὲ ἀμείλικτες συνθῆκες, καμωμένες ἀπὸ μᾶς γιὰ τὸ συμφέρο μας. Καὶ πάντοτε τὸ ἀρπαγμα καὶ ἡ βία εἶνε τὸ σύνθημα τῶν πιθηκοειδῶν προγόνων μας.

Καὶ ὅμως ἡ σιαγόνες μας μίκριναν, τὰ μυτερά μας νύχια μεταβληθήκανε σὲ ὅνυχας, τὸ κρανίο μας ἐπλάτυνε. Ἄφοῦ θέλουμε νὰ ἀνακατευόμαστε μὲ τὴν σκέψη καὶ τὴν λογικὴ θάταν προτιμώτερο ἡ πρᾶξεις μας νὰ συμφωνοῦσαν μὲ τῆς σκέψεις μας, καὶ νὰ ἐγκαταλείπαμε συνήθειες ποῦ ἀποχτήσαμε τὴν ἐποχὴ πούχαμε ἀκόμα μακριὰ νύχια καὶ μυτερὰ δόντια. "Ολη μας ἡ κοινωνικὴ ζωή, ὅλη μας ἡ ζωή, ἡ γεννητικὴ ζωὴ (sexuelle) ἴδιαιτέρως, εἶνε χτισμένη πάνω σὲ παραδόσεις ἀγρίων θηρίων. Πρέπει ἡ κατάσταση αὐτὴ νὰ πάψῃ.

Μερικὲς ἀγαθὲς ψυχὲς σκέπτονται πῶς εἶνε νόμιμο νὰ κρατιέται ἡ γυναικα σὲ κατώτερη θέση γιὰ τὸν λόγο ὅτι εἶνε πειὸ ἀδύνατη. Λογικὴ ἀγρίων θηρίων, πάντοτε. "Αν ἡ λέξεις δικαίωμα καὶ καθῆκον εἶχαν μαμμιὰ σημασία θάπρεπε νὰ ποῦμε ἀντίθετα, ὅτι πρέπει νὰ ἐπιβάλλουμε περισσότερα καθήκοντα στοὺς δυνατοὺς καὶ νὰ παραχωρήσουμε περισσότερα δικαιώματα στοὺς ἀδύνατους. "Αλλωστε ἡ ἀδυναμία τῆς γυναικας εἶνε σχετικὴ: μερικὲς γυναικες εἶνε πειὸ



δυνατὲς ἀπὸ μερικοὺς ἄντρες. Σὲ πολλὰ ζῶα τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ θηλικὸ ἔχουν τὴν ἴδια δύναμη, μάλιστα δὲ στὸν ἀγῶνα τὸ θυλικὸ εἶνε τρομερώτερο. Ἡ ἀδυναμία λοιπὸν δὲν εἶναι ἀναγκαστικὴ ἀναλογία στὸ μητρικὸ καθῆκον. Ἄν τὴν γυναικανείνε σήμερα πειὸ λεπτοκαμωμένη ἀπὸ τὸν σύντροφό της, δὲν εἶνε παρὰ ἀποτέλεσμα μιᾶς μακρυνῆς διαίρεσης τῆς δουλειᾶς μεταξύ των, ἐκεῖνος πολεμῶντας καὶ κυνηγῶντας, ἐκείνη φροντίζοντας γιὰ τὸ σπίτι καὶ γιὰ τὰ παιδιά. Ἡ μυϊκὴ ἄλλωστε δύναμη δὲν ἔχει καμμιὰ πειὰ σημασία στὴν σύγχρονη κοινωνικὴ ζωή· δὲν μπορεῖ λοιπὸν αὐτὸν νᾶνε αἴτιο ἀνισότητος. Ὅσο πάει καὶ αὐξάνει ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἐνεργητικότητος τῶν νεύρων, τοῦ ἐγκεφάλου ποῦ σκέπτεται καὶ θέλει. Ἐπειδὴ τὸ νευρικὸ σύστημα τῆς γυναικας δὲν μπόρεσε νὰ μᾶς δώσῃ σὲ σκέψη καὶ θέληση ὅτι μᾶς ἔδωσε τοῦ ἄντρα, γι’ αὐτὸν θὰ πῆ πῶς πρέπει νὰ βασιέται σὲ κηδεμονία; Καθόλου. Ὅπως ὅλες ἥτις ἀνθρώπινες ὑπάρχεις ἔτσι καὶ ἡ γυναικα κλιεῖ μέσα της μεγάλη δύναμη. Ἀς τὴν ἀφήσουν νὰ τὴν ἔξωτερικέψῃ καὶ νὰ τὴν ἀναπτύξῃ μὲ τὸν δικό της τρόπο. Μόνη αὐτὴ εἶνε κριτής γιὰ ὅτι μπορεῖ ἥτις γιὰ ὅτι πρέπει νὰ κάμη. Ἡ ἴδια πάντοτε ἴστορία. Οἱ εὐγενεῖς δὲν ἥθελαν οἱ ἀστοὶ νὰ χειραφετηθοῦν: ἐνομίζονταν ἀνώτεροι τους. Οἱ ἀστοὶ δὲν θέλουν οἱ ἐργάτες νὰ ἐλευθερωθοῦν: νομίζονται κι’ αὐτοὶ ἀνώτεροι. Οἱ στρατιωτικοὶ θέλουν νὰ φανοῦν ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς πολίτες, καὶ οἱ παπάδες ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς λαϊκούς. Οἱ πολιτισμένοι παρατηροῦν ἀπὸ τὸ ὕψος τους τοὺς ἄγριους, μὴ διακρίνοντας πῶς ἡ ἀπόσταση ποῦ τοὺς χωρίζει (γιὰ πόσα λεπτά;) δὲν εἶνε παρὰ συμβὰν τῆς γενικῆς ἔξέλιξης. Κάθε λαὸς



νομίζει πῶς εἶνε ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Καθένας μας νομίζει τὸν ἔαυτό του πειδὸ στοχαστικὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ἡ πίστη τοῦ ἄντρα γιὰ τὴν ὑπεροχή του πάνω στὴν γυναικα δὲν ἔχει πειδὸ σοβαροὺς λόγους. Δὲν εἶνε παρὰ ἀποτέλεσμα ἐγωΐσμοῦ καὶ δεσποτισμοῦ.

Πρὸ πάντων ἐπιθυμία δεσποτισμοῦ. Στὸ διάβασμα τοῦ Κώδικα παρατηροῦμε πῶς οἱ ἄντρες ἔκαμαν τοὺς νόμους. Ὁ τρόπος μὲ τὸν δποῖο οἱ νομοθέτες μιλάνε γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ γιὰ τὰ καθήκοντα καθενὸς ἀπὸ τοὺς δυὸ συζύγους, δ τρόπος δ ὅλως διόλου διαφορετικὸς ποῦ θεωροῦν τὴν μοιχεία τοῦ ἐνὸς καὶ τοῦ ἄλλου, δ τρόπος ποῦ μεταχειρίζονται τὴν ἀπάντρευτη μητέρα καὶ τὸν νόθο, εἶνε μὰ τὴν ἀλήθεια θαυμάσια πράγματα. Ἡ νόμιμη δύναμη τοῦ ἄντρα εἶνε ἀπεριόριστη, τῆς γυναικας καμμιά. Τοῦ ἀνήκει ὅχι δῆμος αὐτὸς σ' αὐτήν. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ κέφια τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ γιὰ νᾶνε ἡ γυναικα παντοτεινὰ εὐτυχισμένη ἢ δυστυχισμένη. Ὁ νόμος ποῦ τὴν παράδωσε δὲν τὴν ὑπερασπίζει. Συμβαίνει δηλαδή, γιὰ νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια ὅτι συνέβαινε στοὺς προϊστορικοὺς καιροὺς: ἡ γυναικα θεωρεῖται ὅχι σὰν ἀτομο ἀλλὰ σὰν χτῆμα. Γιὰ νὰ μπορέσῃ ἡ ἀγάπη νὰ γεννηθῇ καὶ νὰ διατηρηθῇ μεταξὺ τοῦ ἀφέντη καὶ τῆς δούλας χρειάζονται ἔξαιρετικὲς περιστάσεις. Σχεδὸν πάντοτε δὲν ὑπάρχει ἀγάπη· τὸ μόνο ποῦ ὑπάρχει εἶνε τὸ ἀντάλλαγμα δυὸ στιγμιαίων ἐπιθυμιῶν, ἡ ἀκόμη χειρότερα: προστυχιὰ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ὑποταγὴ ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν γάμο, ἡ ἴδιοκτησία εἶνε ἐκβιασμός.

Γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὴν ἔξευτελιστικὴ αὐτὴ κατάσταση, ἡ γυναικα ζητάει λίγο λίγο νὰ ἐλευθερωθῇ



ἀπὸ τὴν ἀντρίκια κηδεμονία καὶ νὰ ζήσῃ ἀπ' τὴν ἕδια τῆς τὴν δουλειά. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ βρίσκεται μπροστὰ στὸν ὑπεροπτικὸ κύριό της, ὁ ὄποιος γιὰ πληρωμὴ καταπιεστικῆς δουλειᾶς τῆς δίνει γυναικεῖα μεροκάματα. Πάντοτε ὁ δυνατὸς ὑποδουλώνοντας τὸν ἀδύνατο, ἥ αἰώνια παντοτεινὴ πιθηκίστικια παράδοση.

Γιὰ νὰ μὴ πεθάνουν, πολλὲς γυναικες γυρεύουν καταφύγιο στὴν πορνεία. Ἐν ἦταν τουλάχιστο βέβαιες πῶς κάμνοντάς το, θὰ ξέφευγαν τὸν ἀπὸ ἀσφυξία ἥ ἀπὸ πνιγμὸ θάνατο...

Κάθε φορὰ ποῦ προσπαθεῖ ἥ γυναικα νὰ χειραφετηθῇ, κάθε φορὰ ποῦ θέλει, ἀπὸ πρᾶγμα ποῦ ἦταν νὰ γίνῃ ἄτομο, ὁ ἄντρας βάνει ὅλες του τῆς προσπάθειες γιὰ νὰ τὴν ἐμποδίσῃ. Δὲν θέλει ν̄ ἀφήσῃ τὴν γυναικα ν̄ ἀναπτύξῃ τῆς διανοητικές της δυνάμεις, δὲν θέλει νὰ γίνῃ δῆμοία του. Οἱ βουλευταὶ δὲν θέλουν γυναικες ἐκλέκτορες καὶ ἐκλέξιμες· οἱ δικασταὶ δὲν θέλουν γυναικες δικηγόρους· οἱ γιατροὶ δὲν θέλουν γυναικες ὑφηγήτριες ἥ καθηγήτριες. Στὴν σχολὴ τῶν ὠραίων τεχνῶν, οἱ κύριοι μαθηταὶ περιφρονοῦν τῆς μαθήτριες. Ἐ λοιπὸν μὲ ὅλη τὴν ἐλεεινὴ ὑποδοχή, μὲ ὅλες τῆς δυσκολίες, ἀρκετὲς γυναικες ἀσχολοῦνται στῆς ἐπιστῆμες, στὰ γράμματα καὶ τῆς τέχνες, καμιαὶ φορὰ μάλιστα καλλίτερα κι' ἀπ' τοὺς ἄντρες.

Δὲν πρέπει νὰ τὸ κρύβουμε: κατὰ βάθος ὁ ἄντρας περιφρονεῖ τὴν γυναικα, καὶ τὰ εὐγενικά του φερσίματα ἀπέναντί της, δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ συχαμερὴ ὑποκρισία, προορισμένη νὰ σκεπάζῃ τὴν δουλίστικια θέση ποῦ σκληρὰ τὴν βαστᾶ. Κάτω ἀπ' τὸ βερνίκι τῆς ἐπίδειξης κρύφτεται ὁ ἀγριος καὶ ἄνανδρος ἀφέντης.

‘Η περιφρόνηση αὐτὴ φθάνει ώς καὶ σ' αὐτὴ τὴν γλῶσσα. Γιὰ νὰ δνομάσουμε ὅλα τὰ ὅντα τοῦ εἴδους μας, λέμε: ὁ ἄνθρωπος, οἱ ἄνθρωποι ἢ ἄνθρωπότητα. ‘Η Γυναικα συμπεριλαμβάνεται ἐκεῖ μέσα, σὰν κάτι δευτερεῦον· δὲν τῆς κάμνουν οὔτε τὴν τιμὴ νὰ τὴν δνομάσουν.

Βεβαιώνοντας ὁ ἄντρας πῶς ἀπέκλεισε τὴν γυναικα ἀπ' τὴν κοινωνικὴ ζωὴ μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ ὅργανισμοῦ της, ψεύδεται. Γιατὶ ἂν ἦταν ἀληθινό, ὁ ἄντρας θάπερνε ὅλες τῆς κουραστικὲς καὶ συχαμερὲς δουλειές, πρᾶγμα ἐννοεῖται ποῦ δὲν συμβαίνει, καὶ θάψινε στὴν φίλη του ὅλες τῆς καθιστικὲς δουλειές, πρῶτ' ἀπ' ὅλα τὴν σπουδή. Αὐτὸς ἀκριβῶς δὲν θέλησε ὁ ἄντρας. Ἄπ' τὸν καιρὸν ποῦ ὑπάρχουν κοινωνίες, ἔβαλε ὅλες του τῆς προσπάθειες γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὴν γυναικα ν' ἀναπτυχθῇ. Γιατί; Διότι ἔνας σκλάβος ποῦ ἀναπτύσσεται γίνεται κακὸς σκλάβος.

‘Η ἀνατροφὴ τῆς νέας, εἶνε ἀνατροφὴ δούλας. Δὲν φροντίζουν πῶς νὰ ἀναπτύξουν τῆς ἰδιότητές της, ἀλλὰ μόνο νὰ τὴν φορμάρουν γιὰ τὰ γοῦστα ἐνὸς ἀφέντη. Τὴν διδάσκουν ἀκριβῶς, ἐκεῖνο ποῦ χρειάζεται γιὰ νὰ μὴ κάνῃ πολλὰ ὅρθιογραφικὰ λάθη καὶ γιὰ νὰ μὴ φαίνεται πολὺ βλάκας σὲ μιὰ κουβέντα: στολίζουν τὸ μυαλό της μὲ μερικὲς ψυχαγωγικὲς τέχνες, τὴν ἀφίνουν νὰ μάθῃ πιάνο, γιατὶ δὲν εἶνε καὶ πολὺ ἐπικίνδυνο στὰ ἀντρικὰ προνόμοια. Ἐχουν δῆμος τὸ νοῦ τους νὰ μὴν τὴν μάθουν ἐπιστῆμες, ποῦ θὰ τῆς ἀνοιγαν τὰ μάτια στὰ θρησκευτικὰ καὶ Κοινωνικὰ ψέματα, βάσεις τῆς σκλαβιᾶς της· δὲν θέλουν νὰ κυτάξῃ τὴν κοινωνία κατὰ πρόσωπο, δὲν θέλουν νὰ



ἀνατραφῇ μέσα σὲ ἵδεες, ποῦ θὰ τὴν ἔκαναν πιθανὸν  
νὰ ἐπαναστατήσῃ.

Τὴν καρφόνουν στὸ σπίτι, μέσα στῆς κατσαρόλες  
καὶ στῆς δαντέλες. Ἀποβλακώνουν τὸ νοῦ της μὲ  
βλαβερὰ διαβάσματα ταπεινώνουν τὸν χαρακτῆρά  
της μὲ τὴν συνήθεια τῆς ὑπακοῆς. Νὰ ὑπακούῃ!  
προσπαθοῦν νὰ τὴν πείσουν ἀπὸ τὴν πειδὸν νεανικὴ  
ἡλικία πῶς αὐτὸν καὶ μόνο εἶνε τὸ σπουδαιότερο  
πρᾶγμα τῆς ζωῆς της. Συγχρόνως, ἀποπλανοῦν τὸ  
ἡθικό της μὲ προτροπὲς ψευτοενάρετες, πραγματικῶς  
ἔξευτελιστικές. Τῆς λέγουν ὅτι εἶνε ντροπὴ νὰ ἀγαπήσῃ  
πιστὰ ἔνα νέο καὶ νὰ γίνῃ μητέρα μὲ ἄλλο τρόπο  
ἀπὸ τὴν καθιερωμένη ἔθιμοτυπία τὴν πείθουν ὅτι  
δὲν εἶνε ντροπὴ νὰ πουληθῇ σ' ἔνα γέρο, σύμφωνα  
μὲ τὴν ἔθιμοτυπία. Κρύφτοντάς της τὴν ἀλήθεια,  
δρίζοντάς της τὸ διάβασμα, τὴν ἔξευτελίζουν: τὴν  
βρίζουν ὑποθέτοντας, πῶς ἀν παραδίδονταν στὸν ἴδιο  
τὸν ἕαυτόν της θάταν ἀνίκανη νὰ βασταχθῇ τὴν θε-  
ωροῦν μαζὶ μὲ τὸ χριστιανισμό, ἀκάθαρτη ὑπαρξη.  
Μὲ ταπεινωμένο τὸ σῶμα — καὶ τὸ χειρότερο — τὸ  
μυαλό, ἡ γυναικα εἶνε ὑποκείμενη σὲ δλες τῆς δυσει-  
δαιμονίες, σὲ δλες τῆς προλήψεις.

“Ε λοιπόν! Θέλουμε γιὰ τὴν γυναικα καθὼς καὶ  
γιὰ τὸν ἄντρα μιὰ ἀνατροφὴ ἐντελῶς ἐπιστημονική.  
Ἡ ἐπιστῆμες, πρὸ πάντων ἡ φυσικὲς ἐπιστῆμες εἶναι  
ἀπαραίτητες στὴν γυναικα. Πρῶτα γιὰ νὰ καθαρί-  
σουμε μιὰ γιὰ πάντα τὸ μυαλό της ἀπ' δλες τῆς θρη-  
σκευτικὲς βλακείες ποῦ εἶνε γιομάτη. “Υστερα, ἐπειδὴ  
ὅ κύριος σκοπὸς τῆς γυναικας εἶνε ἡ τεκνοποίηση  
καὶ ἡ ἀνατροφή, γι' αὐτὸ πρέπει νὰ μάθῃ τὶ θὰ πῆ  
δργανισμός, ζωή, ἀγάπη, θάνατος. Πῶς μπορεῖ νὰ πῆ

πῶς εἶνε σὲ θέση νὰ περιποιηθῇ ἔνα παιδί, ἀφοῦ δὲν ξέρει τὶ θὰ πῇ ἀνατομία, φυσιολογία, γιατρική. Θά̄θελα ὅλες ἡ νέες καὶ οἱ νέοι νάκαναν μία ἐξάσκηση γιὰ δυὸς-τρία χρόνια στὰ νοσοκομεῖα, καὶ νὰ μάθεναν νὰ σέβωνται τὸν ἀνθρώμινο πόνο. Αὐτὸς θά̄ξε περισσότερο ἀπὸ τὰ μαθήματα τοῦ πιάνου . . .

Σκλάβα αἰῶνες τώρα, ἡ γυναικά διατήρησε συνήθειες σκλάβας, σκέψεις σκλάβας γοῦστα σκλάβας. Παρατηρῆστέ την: στὴν πιὸ τίμια, θὰ βρῆτε ὕχνη αἰσχροκέρδειας ἀπέναντι καὶ αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ ἀντρός της. "Οταν τῆς προσφέρουν ἔνα καινούργιο φόρεμα, ἔνα ὅτιδήποτε δῶρο, γίνεται τρυφερώτερη. "Οπως ὅλες ἡ σκλάβες, καυχιέται γιὰ τὴν ἐπιτυχία, προτιμάει τὴν μετριότητα ποῦ φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ἀξία ποῦ μένει κρυμμένη. Αἰσθάνεται τὴν ἀρρωστιάρικια ἀνάγκη νὰ φαίνεται, νὰ ἐπισύρῃ τὰ βλέμματα, αἰσθάνεται τὴν ἐλεεινὴ ἐπιθυμία νὰ κυριαρχῇ, νὰ ταπεινώνῃ. "Οπως ἡ ἄγριες, ἔτσι κι' αὐτὴ ἀγαπᾶ τὰ χρυσαφικά, τὰ κομβολόγια, ἀχρηστὰ καὶ φορτηγὰ στολίδια· μένει δλόκληρες ώρες μπροστὰ στῆς βιτρίνες τῶν κοσμηματοπωλείων· μροστὰ σὲ πράγματα ἀσχημα ποῦ λαμποκοποῦν δμως. Φορτώνεται ἀπὸ περιδέραια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κορδέλες, ἀπὸ ἀπειρα ἀκόμα μικροτεχνήματα, ποῦ δὲν ἔχουν κανένα λόγο ὑπάρχεισας, παρὰ μόνο γιὰ νὰ στοιχίζουν πολὺ χρῆμα καὶ κατὰ συνέπεια νὰ ἐπιδεινώνουν τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.

"Ολη της ἡ τουαλέττα ἄλλωστε εἶνε ἀντίθετη στὴν ὑγιεινὴ καὶ στὴν καλαισθησία. Φορᾶ φτερὰ στὸ κεφάλι σὰν τοὺς ἄγριους. Σὰν τοὺς ἄγριους φορεῖ φυλαγτά, μικρὰ γουρουνάκια ἢ τετράφυλλο τριφύλλι. Σὰν



τοὺς ἄγριους χρωματίζει τὸ σῶμα τῆς, βάφει τὰ μάτια τῆς, τὰ μάγουλά της, τὰ χείλη της. Σὰν τοὺς ἄγριους παραμορφώνεται καὶ κολοβώνεται. Τρυπᾶ τὸ αὐτιά τῆς γιὰ νὰ κρεμάσῃ σκολαρίκια: πάλιν καλὰ ποῦ ἔχασαν τὴν συνήθεια νὰ τρυποῦν τὰ ρουθούνια καὶ τὰ χείλη. Πιέζει τὰ πόδια τῆς σὲ παράξενα ὑποδήματα ποῦ τὴν δυσκολεύουν στὸ περπάτημα· πιέζει τοὺς πνεύμονάς της καὶ τὸ στομάχι τῆς, μέσα σὲ στηθόδεσμο ποῦ ἐκθέτει τὴν ὑγεία τῆς καὶ τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν ποῦ θὰ γεννηθοῦν... ἀν μποροῦν! Ἐλλὰ τῆς εἶνε ἀδιάφορο: στὰ μυαλὰ ποῦ ἡ σκλαβιὰ ἐταπείνωσε, ἡ ματαιότητα εἶνε δυνατότερη ἀπ' ὅλα.

Ἡ κατάσταση αὐτὴ πρέπει νὰ πάψῃ. Πρέπει ἡ γυναῖκα νὰ ἔχῃ συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ τῆς, πρέπει νὰ ἀηδιάσῃ τὴν τωρινή τῆς κατάσταση, πρέπει πειὰ νὰ ἀρνηθῇ νὰ εἶναι ἐδῶ μιὰ κοῦκλα, ἔκει μιὰ δούλα, παντοῦ ἴδιοκτησία. Πρέπει νὰ μάθῃ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀξιοπρέπεια καὶ κατὰ συνέπεια ἥθικότητα γιὰ ἔνα ἄτομο, παρὰ στὴν ἐλευθερία, στὴν τέλεια κατοχὴ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἀς θελήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ καὶ θὰ ἐλευθερωθῇ. Ἡ ἐλεύθερη γυναῖκα εἶνε μιὰ ἐπανάσταση στὸν κόσμο ποῦ τῆς συνέπειές της δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ λογαριάσῃ. Εἶνε τὸ τέλος τῆς θρησκείας, ποῦ δὲν ὑπάρχει πειὰ παρὰ μόνο γιὰ τὴν γυναῖκα, καὶ ἀπ' αὐτὴν βαστᾶ ἀκόμα στὸ παιδὶ καὶ στὸν ἄντρα. Εἶνε τὸ τέλος τοῦ πολέμου, τοῦ φονιὰ αὐτοῦ, συζύγων καὶ παιδιῶν, ποῦ ἡ γυναῖκα καὶ ἡ μητέρα ἀπαιχθάνονται μέσα ἀπ' τὴν καρδιά των. Γιατὶ ἡ ἐπίδοση τῆς γυναῖκας στῆς ταπεινὲς δουλιὲς εἶχε αὐτὸ τὸ καλὸ τουλάχιστο ὅτι τὴν ἔκαμε νὰ χάσῃ τὴν κτηνώδικια

αὐτὴ συνήθεια, τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἐγκλήματος. Ἡ ἀναπτυγμένη γυναικα μπένοντας στὴν κοινωνικὴ ζωὴ θὰ χρησιμεύσῃ ὡς ἀποτελεσματικώτερο μέσον γιὰ νὰ εἰρηνεύσῃ καὶ ἀφοπλίσῃ τὸν κόσμο, παρὰ οἱ ψεύτικοι λόγοι τῶν τυράννων. Εἶνε τὸ τέλος τῆς πορνείας, τῆς αἰσχρῆς καὶ πουλημένης κραιπάλης. Εἶνε τὸ τέλος τῆς βασιλείας τοῦ ἐκβιασμοῦ, τοῦ ποδοπατήματος τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τὸν δυνατούς. Εἶνε ὁ ἐρχομός τῆς εὐσπλαχνίας καὶ τῆς καλωσύνης.

Ἡ ἐλεύθερη γυναικα, εἶνε μιὰ καινούργια ἀνθρωπότητα ποῦ ἀνατέλλει.



Προσεχῶς θὰ μεταφραστοῦν καὶ ἔργα τῶν :

E. Malatesta  
André Lorulot  
Félix Le Dantec  
Charles Darwin  
Arthur Schopenhauer  
Alfred Giard  
E. Armand  
Baruch Spinoza  
Alfred Fouillée  
Pierre Kropotkine  
Elisée Reclus  
Théodule Ribot  
Oscar Wilde  
Denis Diderot  
Marie-Jean Guyau  
Auguste Strindberg  
Han Ryner  
Madeleine Vernet  
Léonide Andreief  
Fédor Dostoïewski  
M. Berthelot  
Em. Kant  
Anatole France  
Palante  
καὶ ἄλλων.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



007000083219

== ΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Ο ΤΟΜΟΣ 500 ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΦΡ. 20 Προπληρωτέα

"GRAMMATA" - P. O. B. 1146 - ALEXANDRIE.



ΑΘΗΝΑΙΑ



A10617

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΚΑΣΙΜΑΤΗ & ΙΩΝΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΟΗΝΩΝ