

Μνήμη ἀγάπης καὶ τιμῆς γιὰ τὸ Λευτέρη Πρεβελάκη (1919-1991)

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1956, στὴν καινούργια πολυκατοικία τῆς λεωφόρου Κηφισίας 36 στοὺς Ἀμπελόκηπους, ἐγκατασταθήκαμε τρεῖς φιλικὲς οἰκογένειες: ὁ Κώστας Μανιαδάκης καὶ ἡ Ξένη (Δημητριάδη) μὲ τὰ δύο τους παιδιὰ στὸν ἔκτο ὅροφο, ὁ Λευτέρης Πρεβελάκης μὲ τὴ Λιλή (Χαρίκλεια Λεοντοπούλου) ἐπίστη στὸν ἔκτο, κι ἐγὼ μὲ τὴν Τασία (Εὐθυμιάτου) στὸν τέταρτο. Ὁ Λευτέρης ἐργαζόταν ἀκόμη στὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν, ἡ Λιλή (φιλόλογος κι αὐτή) στὴν «Καθημερινή», κοντὰ στὴν Ἐλένη Βλάχου, ὁ Κώστας κι ἐγὼ στὴ Σχολὴ Μωραΐτη στὸ Ψυχικό, ἡ Ξένη στὸ Υπουργεῖο Δικαιοσύνης, καὶ ἡ Τασία (ἐπίστη φιλόλογος) στὸ Γαλλικὸ Ινστιτοῦτο Ἀθηνῶν. Μὲ τὸν Κώστα καὶ τὴν Ξένη ἦμασταν φίλοι ἀπὸ παλιά, τὴ Λιλή καὶ τὸ Λευτέρη τοὺς ἤξερε ἡ Τασία ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἀλλὰ γρήγορα γίναμε καὶ μὲ αὐτοὺς καλοὶ φίλοι. Πέρασαν τὰ χρόνια χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, καὶ μέσα στὴν τελευταία ἑπταετία πρῶτα ὁ Κώστας, ὕστερα ὁ Λευτέρης, καὶ τελευταῖα ἡ Λιλή «ἐπλήρωσαν τὸ κοινὸν χρέος» πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ὥρα τους... Καὶ τώρα ἐγώ, μὲ πολλὴ συγκίνηση καὶ νοσταλγικὴ ἀνάμνηση, ἔρχομαι νὰ γράψω τὸ μικρὸ αὐτὸ σημείωμα γιὰ τὸ Λευτέρη Πρεβελάκη, ὡς ἐγκάρδια προσφορὰ ἀγάπης καὶ τιμῆς γιὰ τὸν ἔξαιρετο ἀνθρώπο, τὸ λαμπρὸ ἐπιστήμονα, καὶ τὸν ἐκλεκτὸ φίλο... Αὐτὰ ἔχει ἡ ζωή...

* * *

“Οταν ἐγνώρισα ἀπὸ κοντὰ τὸν Ἐλευθέριο Πρεβελάκη, μοῦ ἔκαμε ἐντύπωση πρῶτα-πρῶτα τὸ ἥθος του. Ἡ εὐγένεια, ἡ μετριοπάθεια, ἡ συγκρότηση καὶ ἡ σύνεση ἦταν τὰ κύρια χαρακτηριστικά του. Ἡταν ἀνθρωπὸς τοῦ σπουδαστηρίου, ἀφοσιωμένος στὴ μελέτη τῆς ἴστορίας, μὲ καθαρὴ σκέψη καὶ νηφάλια κρίση. Ἐργαζόταν ἀθόρυβα, συστηματικὰ καὶ δημιουργικά. Στὴ συντροφιά μας τὰ βράδια ἦταν δλιγόλογος καὶ διακριτικός, ἀλλὰ μὲ καίριο λόγο τὴν ὥρα ποὺ ἔπειτε. Παρὰ τὴν κάποια ἀπόσταση ποὺ κρατοῦσε, εἶχε φιλικὴ διάθεση καὶ καλοσυνάτη προθυμία. Διασκέδαζε πολύ – ὅπως δλοι μας ἄλλωστε – μὲ τὰ κομψὰ ἀνέκδοτα τοῦ χαριτολόγου Μανιαδάκη, καὶ συνέβαλλε κι ὁ ἴδιος στὴν εὐφρόσυνη ἀτμόσφαιρα τῆς βραδιᾶς.

‘Αντίστοιχες ἦταν οἱ ἀρετές του καὶ στὴν ἐπιστημονική του δράση. Οἱ συγ-



γραφές του διακρίνονται γιὰ τὴ στέρεη δομή τους, γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητα καὶ τὴν εὐθυκρισία του, γιὰ τὴ σαφήνεια τοῦ λόγου του καὶ γιὰ τὴ λιτότητα τοῦ ὑφους του. Ἡ ἐκλογὴ του ως καθηγητὴ στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ 1976 ἦταν μὰ δίκαιη ἀναγνώριση τοῦ ἔργου του. Δυστυχῶς λόγοι ὑγείας, ἐκεῖνοι ποὺ ἀργότερα προκάλεσαν τὸν πρόωρο θάνατό του, δὲν τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ ἀναλάβει τὰ ὑψηλὰ καθήκοντα τῆς θέσεως αὐτῆς. Τὴν ἐπιστημονικὴ του δημοσιότητα προσφορὰ τὴ συνέχισε μὲ ζῆλο καὶ ἀφοσίωση στὸ «Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἰστορίας τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ» τῆς Ἀκαδημίας, ὅπου βέβαια οἱ συνθῆκες ἐργασίας ἦταν εὐνοϊκότερες γιὰ τὴν ἐπισφαλῆ ὑγεία του. Ἀλλὰ γιὰ τὴ δημιουργικὴ παρουσία του στὴν ὑπεύθυνη αὐτὴ θέση καὶ τὴ συμβολή του στὸν ἐρευνητικὸ τομέα τοῦ ως ἄνω «Κέντρου» ἀρμοδιότεροι νὰ μιλήσουν εἶναι οἱ συνάδελφοι ποὺ ἐργάστηκαν μαζί του· οἱ ὅποιοι ἀσφαλῶς θὰ ἔχουν νὰ κάμουν λόγο γιὰ τὴν δραγάνωση τῶν προγραμμάτων τοῦ «Κέντρου» καὶ γιὰ τὴ φιλικὴ σχέση του μὲ τοὺς συνεργάτες του.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτὰ ποὺ συνθέτουν τὴν προσωπικότητα τοῦ Λευτέρη Πρεβελάκη. Ὁ μακαρίτης φίλος μου, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικές του ἀρετές, εἶχε καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ πολλές εὐαισθησίες, ποὺ δημοσιεύτηκαν εἰναὶ στὶς καθημερινές του σχέσεις μὲ τοὺς ἀνθρώπους (ἦταν ἀρκετὰ συγκρατημένος). Θυμοῦμαι πάντα μὲ πόση ἀγάπη μοῦ μιλοῦσε κάθε τόσο γιὰ τὰ δημοσιεύματά μου. Ὅταν π.χ. ἐδιάβασε τὸ μικρὸ κείμενό μου γιὰ τὸν Ἀλέξη Διαμαντόπουλο (Μνήμη Ἐταίρων, τῆς Ἐταιρείας Συγγραφέων, 1990), ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὸ «φροντιστήριο» τοῦ Μανόλη Τριανταφυλλίδη στὰ χρόνια 1934-1936 καὶ γιὰ τὴ συντροφιὰ τῶν φοιτητῶν ποὺ τὸ παρακολούθησαν τότε, τὰ ὄνόματα τῶν παιδιῶν καὶ ἡ ἔξελιξή τους τὸν εἶχαν ἐντυπωσιάσει, καὶ μοῦ μιλοῦσε μὲ φανερὴ αὐθορμησία καὶ πνευματικὴ εὐχαρίστηση.

Ἐπίσης θυμοῦμαι πόση χαρὰ τοῦ ἔδωσε τὸ γράμμα ποὺ ἔστειλα στὴ Λιλῆ, δταν ἔδημοσίευσε τὰ *Ποιήματά της* (στὶς «Ἐκδόσεις τῶν φίλων» τὸ 1988). Ἡταν ἔνα ὡραῖο ἔργον της ποιήματα αὐτὰ τῆς Λιλῆς. Ἀποτελοῦσαν ἀποκάλυψη ἐνὸς μυστικοῦ ποὺ δὲν τὸ ἔραμε, καὶ – μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη της γιὰ κεῖνον – ἔδειχναν ἔναν ἐνδόμυχο πόνο, ποὺ οἱ φίλοι της δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν ὑποπτευθοῦν (αὐτὸ τὸ γλυκόπικρο αἴσθημα – τὴν «ἐνήδονον λύπην» τοῦ Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου, *Πόθεν κτλ.*, σ. 44 – ποὺ νιώθουν οἱ εὐαίσθητοι ἀνθρώποι, δταν κάποια κρυφὴ αἰτία τοὺς βασανίζει τὴν ψυχή). Μὲ συγκίνησαν πολὺ τὰ ἀπροσδόκητα ποιήματα τῆς φίλης μου, καὶ τῆς ἔστειλα ἔνα θερμὸ αὐθόρυμητο σημείωμα (εἶχαν ἀλλάξει πλέον κατοικία), ποὺ ἔδειχνε πόσο εἶχα καταλάβει τὸν πόνο τῆς ψυχῆς της. Καὶ ὁ Λευτέρης μὲ πῆρε στὸ τηλέφωνο καὶ μοῦ μίλησε ὡρα πολλὴ μὲ τόση εὐχαρίστηση καὶ χαρά, ποὺ ἔδειχνε πόσο μποροῦσε νὰ ἐκτιμήσει τοὺς πονεμένους στίχους τῆς Λιλῆς καὶ τὴν ὅποια εύστοχία τοῦ σημειώματός μου.



Ο Λευτέρης και η Λιλή Πρεβελάκη στό σπίτι τους, Αθήνα 1989.

Δέ νομίζω πώς θὰ είμαι εξώ όπό τὸ θέμα μου, ἀν μεταφέρω ἐδῶ μερικοὺς χαρακτηριστικοὺς στίχους ἀπὸ τὴν μικρὴν αὐτὴν συλλογὴν, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἀγάπην τῆς Λιλῆς γιὰ τὸ σύντροφο τῆς ζωῆς της καὶ τὸ βαθύτατο πόνον τῆς ψυχῆς της:

Τὴν ὥρα ποὺ ἀξιώθηκα
νὰ δῶ στὰ μάτια σου
τὸ φῶς,
ὅ κόσμος ἔγινε οὐρανός (σ. 75).

Σὰν εὔλογία
τὸ φῶς τῶν ματιῶν σου
γεμίζει τὰ μάτια μου.
Μετράω τὶς στάλες τῆς βροχῆς
στὶς ἀνοιχτὲς παλάμες μου
κι ὁ νοῦς μου
σπάει
τὸ σκοτεινὸν ἐναγκαλισμὸν τοῦ τίποτα
ποὺ ἀπειλεῖ τὴν συνέχεια τῶν πραγμάτων (σ. 35).

Δυὸ φλόγες ἀσημιές
σκεπάσανε τὸν οὐρανό,
ἔνα κοχύλι γέννησε τὸ μαργαριτάρι του,
ἔνα δνειδο πλάστηκε
ζεστό, ζωντανὸν
σὰ μυρισμένο χαμομήλι,
κ' ἡ ἀνοιξιάτικη βροχὴ¹
ἐπλυνε τὸν ἀγέρα,
δταν μὲ φίλησες (σ. 31).

Ποτὲ δὲν ἐφοβήθηκες
νὰ βάλεις
ἔνα πουλάκι στὴ χούφτα σου,
γιατὶ ὁ χτύπος τῆς καρδιᾶς του
σοῦ εἶναι γνώριμος
καὶ τὸ ζεστό του φτερούγισμα
τὸ ξέρει καλὰ ἡ ψυχή σου.

Τὰ χέρια σου
εἶναι φωλιές,
ἡ καλοσύνη σου ζεστὴ πνοή
κι ὁ λόγος σου ὁ καλὸς
τραγούδι ἀγάπης (σ. 61).

Σὲ τοῦτο τὸ δένδρο
ἔχει τὴ φωλιά του ἔνα πουλί,
ποὺ τραγουδᾶ ὀλημερίς
τὴ χαρά μας.
Σὲ τοῦτο τὸ δένδρο
ἔρχεται μιὰ νυχτερίδα
ποὺ κλαίει ὅλη νύχτα
τὸν πόνο μας (σ. 27).

* * *

Αὐτὰ καὶ ἄλλα θὰ μποροῦσα νὰ πῶ γιὰ τὸ φίλο μου Λευτέρη Πρεβελάκη ἀπὸ τὸ «Ρέθεμνος» τῆς Κρήτης (ποὺ ὁ ἀδελφός του Παντελής τὸ δοξολόγησε μὲ τὸ *Χρονικὸ μᾶς πολιτείας* τὸ 1938). Αφοῦ – γιὰ λόγους ἀσχετους ἀπὸ τὴ θέλησή μου – δὲν μπόρεσα νὰ δώσω μιὰ ἐπιστημονικὴ συνεργασία στὸ *Δελτίο τοῦ Κέντρου Έρεύνης τῆς Ιστορίας τοῦ Νεωτέρου Ελληνισμοῦ* ποὺ ἀφιερώνεται στὴ μνήμη του, ἥθελα τουλάχιστο νὰ δώσω αὐτὴν τὴ μικρή μου συμβολή, γραμμένη μὲ ἀγάπη στὴ μνήμη του. Καὶ σᾶς εὐχαριστῶ θεομά, ἀγαπητοί φίλοι, ποὺ μὲ καλέσατε νὰ συμμετάσχω σ' αὐτὴν τὴν προσφορὰ τιμῆς, ποὺ τόσο πολὺ τοῦ ἄξιζε.

‘Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1998

Γιώργος Γ. Αλισανδράτος