

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

## Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ\*

Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ συστήματος τοῦ Ἐγέλου ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἰδεοκρατίᾳ ποὺ ἔχαρακτήριζε τὴν φιλοσοφία τοῦ Ἐγέλου ἄνοιξε τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἀπόλυτη φυσιοκρατία. Ἀπὸ τὴν μία ἀκρότητα μετέπεσε στὴν ἄλλη. Ὁμως τόσον ἡ ἰδεοκρατία δσον καὶ ἡ φυσιοκρατία ἔχουν ἔνα κοινὸ γνώρισμα, δηλαδὴ τὸν δογματισμό. Ὁ δογματισμὸς αὐτὸς ἔχει ὡς ἀφετηρία τὴν γνώμη ἡ μᾶλλον τὴν μεταφυσικὴ δτὶ δλα τὰ εἶδη τοῦ Εἶναι πρέπει τελικῶς νὰ ἀναχθοῦν εἰς ἔνα, δηλαδὴ ἡ πολυαρχία τοῦ Εἶναι, ὁ pluralismus τοῦ Εἶναι νὰ ἀναχθῇ στὸν μονισμὸ (monismus). Καὶ ὁ μὲν μονισμὸς τῆς ἰδεοκρατίας θέτει ὡς πρωταρχὴ τὴν ἰδέα, καὶ μὲ αὐτὴν ἔξηγεται τὰ πάντα, ἡ δὲ φυσιοκρατία θέτει ὡς πρωταρχὴν τὴν ὕλην, καὶ μὲ αὐτὴν ἔρμηνεται τὰ πάντα. Πρέπει νὰ τονισθῇ ἐξ ἀρχῆς δτὶ καὶ τὰ δύο αὐτὰ συστήματα εἶναι μεταφυσικά, δηλαδὴ ξεκινοῦν ἀπὸ προϋποθέσεις τὶς δποῖες δὲν ἐγγυᾶται ἡ Λογική. Ὁ, τι ἐνδιαφέρει ἐμᾶς ἐδῶ εἶναι νὰ διαπιστώσωμε δτὶ ὁ δέκατος ἔνατος αἰώνι καλύπτεται ἀπὸ μεταφυσικὰ συστήματα. Ἐπίσης μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ γνωρίζωμε δτὶ ἡ φυσιοκρατία, ἡ δποία ἐπεκράτησε στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ δεκάτου ἔνατου αἰώνος ἔγινε καὶ μεταφυσικὴ πεποίθηση τοῦ ἀπλοῦ ἀνθρώπου. Ποτὲ ἄλλοτε ἡ μεταφυσικὴ δὲν ἐγνώρισε τόση δόξα δση κατὰ τὸν αἰώνα ἐκεῖνον. Καὶ δμως οἱ δημιουργοὶ καὶ γενικῶς οἱ θεωρητικοὶ τῆς φυσιοκρατίας ἐπίστευαν δτὶ ἡ γνώση ποὺ προσφέρουν μὲ τὸ σύστημα τῆς φυσιοκρατίας εἶναι καθαρὰ ἐπιστήμη, καὶ ὅχι μεταφυσική. Ὁμως ἡ κριτικὴ συμβολὴ τοῦ Νεοκαντιανισμοῦ κατέδειξε δτὶ ἡ φυσιοκρατία, ἡ δποία ἐπεκράτησε σὲ δλα τὰ πεδία τοῦ πνεύματος κατὰ τὸν δέκατον ἔνατον αἰώνα ἡταν μεταφυσικὴ καὶ ὅχι ἐπιστήμη, οὕτε ἀδογμάτιστη φιλοσοφία. Σ' αὐτὴν τὴν φυσιοκρατία ἀνήκει ὡς μεταφυσικὴ θεωρία καὶ ὁ ἱστορικὸς ὑλισμός.

\* Τὸ κείμενο τοῦτο ἀποτελεῖ ἀνακοίνωση, ἡ δποία ἔγινε ἐκ μέρους μου ἀπὸ τὸν Γεν. Γραμματέα τῆς F.I.S.P. André Mercier, ἐπειδὴ γιὰ λόγους ὑγείας ἐμποδίσθηκα νὰ τὸ ἀνακοίνωσω προσωπικῶς, εἰς τὸ 3ον Διεθνὲς Συμπόσιον Φιλοσοφίας στὴν Μόσχα (17-19 Μαΐου 1977). Σημειώνω ἐδῶ δτὶ τὸ 2ον Διεθνὲς Συμπόσιον Φιλοσοφίας ἔγινε στὴν Ἐλευθέρα Σχολὴ Φιλοσοφίας «ὁ Πλήθων» στὴν Μαγούλα τῆς Σπάρτης ἀπὸ 8 ἕως 14 Ἀπριλίου 1976. (Τὰ κείμενα τοῦ Συμποσίου ἔχουν κυκλοφορήσει στὴν διγλωσση ἔκδοση *Meléti θανάτου — La réflexion sur la mort*, Ἀθῆναι 1977, 355 σελ.).



Τὸν δογματισμὸν δῆμος τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος διέσπασε στὸν αἰῶνα μας πρώτη ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὅλης, καὶ συγκεκριμένως τοῦ ἀτόμου. Ἡ σύγχρονη φυσικὴ ἔχει παραιτηθῆ πλήρως ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴν ἔννοια τῆς οὐσίας, δπου ἐπάνω ἐστηρίζετο ἡ θεωρία τῆς ὅλης κατὰ τὸν δέκατον ἐνατὸν αἰῶνα, ἡ δοκίμα ἀποτελοῦσε καὶ τὴν βάση τῆς μεταφυσικῆς του. Ὁμως πρέπει νὰ συνειδητοποιήσωμε δτι ἡ ἔννοια τῆς οὐσίας εἶναι μία ὁριακὴ ἔννοια, δηλαδὴ δείχνει τὰ δρια τῆς σύγχρονης φυσικῆς. Ὁμως ἔχει σημασία νὰ γνωρίζωμε δτι ὁ παλαιὸς ὑλισμὸς ἔχει ὑπερνικηθῆ ἀπὸ τὴν σύγχρονη φυσικὴ ἐπιστήμη, καὶ μαζὶ μ' αὐτὸν ἔχουν διασαλευθῆ οἱ ἔννοιες τοῦ παλαιοῦ μηχανισμοῦ καὶ τῆς αἰτιότητος. Ἐπίσης ἡ ἔννοια τοῦ κόσμου ὡς ἐνὸς δλου, ἐνὸς σύμπαντος ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς συγχρόνου θεωρίας τοῦ ἀτόμου δὲν ἀποκλείει μία τελεολογικὴ ἔρμηνεία. Καὶ ἐδῶ δῆμος, ἐφ' ὅσον προχωροῦμε σὲ γενικεύσεις, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ φθάσωμε στὸν δογματισμό, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἀπέφυγε ὁ φυσικὸς Bernhard Baiering μὲ τὸ νὰ χαρακτηρίσῃ δλο τὸ φυσικὸ γίγνεσθαι ὡς ψυχικό. Πάντως ἔνα εἶναι σήμερα βέβαιον, δτι ὁ μηχανισμὸς τῆς αἰτιότητος δίδει τὴν θέση του ἐντὸς τοῦ ἀτόμου στὴν ἀρχὴ τῆς πιθανότητος. Ἐπίσης τὸ ignoramus εἶναι καὶ σήμερα τιμιώτερο ἀπὸ οἰδήποτε εἶδος δογματισμοῦ. Τὸ ἀντικείμενο τῆς μικροφυσικῆς εἶναι κάτι τὸ ὅποῖον προσπαθοῦμε μὲ νοητικὰ πρότυπα νὰ συλλάβωμε. Ὁμως δὲν εῖμεθα βέβαιοι δτι τὰ νοητικὰ μας πρότυπα ἀντιστοιχοῦν πλήρως μὲ τὸ κάτι, ἡ μὲ τὸν ἄγνωστο X. Ἄλλὰ δ, τι ἔχει γιὰ μᾶς ἐδῶ σημασία εἶναι μόνον τὸ γεγονός δτι ἡ ἐπανάσταση ποὺ ἔγινε στὴν φυσικὴ ἐπιστήμη κατὰ τὸν αἰῶνα μας ἀνέτρεψε τὴν ἀπλοϊκὴ φυσιοκρατία τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος.

὾μως πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν διάσπαση τῆς ἔννοιας τῆς ἀπλοϊκῆς φυσιοκρατίας ποὺ ἐπροξένησε ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη, εἶχε ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ περασμένου αἰῶνα ὑπερνικῆσει τὸν δογματισμὸν τῆς ἀπλοϊκῆς φυσιοκρατίας. Καὶ τοῦτο ἔγινε ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴ θεωρία τῶν ἀξιῶν. Οἱ ἀξίες δὲν εἶναι φυσικὰ γεγονότα, ἀλλὰ εἶναι βιώματα καὶ νοήματα. Οἱ ἀξίες τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀρετῆς, τοῦ ὥραίου καὶ τοῦ ἀγίου δὲν ἀνήκουν στὸν κόσμο τῆς ὑλικῆς πραγματικότητος, δση στενὴ καὶ ἀν εἶναι ἡ σχέση τους μ' αὐτόν, ἀλλὰ ἀνήκουν σ' ἔνα δεύτερο κόσμο, ἀνώτερο, καὶ τὸ γνώρισμά τους εἶναι δτι ἰσχύουν. Ὁταν ἐπιχειρήσῃ ν' ἀρνηθῆ κανεὶς αὐτὲς τὶς ἀξίες, καταλήγει σὲ ἀντίφαση μὲ τὸν ἔαυτό του, γιατὶ προϋποθέτει δτι τὰ ἐπιχειρήματά του ἔχουν ἀξία ἡ δτι ἰσχύουν. Ἡ θεωρία τῶν ἀξιῶν ἔδειξε δτι τὸ νόημα τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται εἰς τὸ νὰ πραγματοποιῇ ἀξίες. Ἐτσι τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας δὲν ἀντιμετωπίζεται τώρα ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τοῦ ἀντικειμένου, δπως ἐπραττε ἡ ἀπλοϊκὴ φυσιοκρατία, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τοῦ ὑποκειμένου, πρᾶγμα ποὺ διαπίστωσε κατὰ κλασσικὸ τρόπο ἡ φιλοσοφία τοῦ Kant, καὶ διαπιστώνει τώρα ἐκ νέου ἡ φιλοσοφία τῶν ἀξιῶν.



Δὲν εἶναι ἡ φύσις ἀλλὰ ὁ πολιτισμὸς ἡ σφαῖρα ἐκείνη, ὅπου πραγματοποιοῦνται καὶ ἴσχύουν οἱ ἄξιες. Ὁ πολιτισμὸς εἶναι ώς σύνολον ἔνα ἀγαθόν, καὶ ώς ἀγαθὸν εἶναι συνυφασμένο μὲ ἄξιες, μὲ σύστημα ἄξιῶν, καὶ μέσα σ' αὐτὸ διαρρέει ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ πρόβλημα τώρα τῆς φιλοσοφίας εἶναι νὰ ἐρμηνεύσῃ αὐτὸ τὸ σύστημα τῶν ἄξιῶν τῆς ζωῆς. Ἐτσι τὰ δοντολογικὰ προβλήματα μετατρέπονται τώρα δλα σὲ προβλήματα ἄξιολογικά. Ἡ ἱστορικὴ ζωὴ καὶ πραγματικότης ἐκτιμᾶται τώρα ώς σύνολο ἄξιῶν καὶ νοημάτων γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν ὅποιων ἀγωνίζονται οἱ ἀνθρωποι. Ἡ φιλοσοφία κατ' ἀντίθεση πρὸς τὴν ἄξιωση τοῦ Nietzsche δὲν εἶναι οὕτε νομοθέτης οὕτε προφήτης, ἀλλὰ ἐρμηνευτὴς τῶν ἄξιῶν τῆς ζωῆς. Καὶ ώς ἐρμηνεύτρια τῶν ἄξιῶν τῆς ζωῆς ἡ φιλοσοφία δὲν χάνει τὸν καθαρῶς θεωρητικό της χαρακτῆρα. Ὡς θεωρία τῶν ἄξιῶν ἡ φιλοσοφία δὲν μεταβάλλει τὴν ποιότητα τῶν ἄξιῶν ἀλλὰ ἀπλῶς τὴν ἐρμηνεύει. Καὶ ἔτσι ἀποκτᾶ σαφήνεια νοητικὴ γιὰ τὸ δλον νόημα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου. Μὲ τὴν ἐρμηνεία τῆς ἐπιστήμης ώς ἄξιας θεωρητικῆς ἀποκτᾶ ἡ φιλοσοφία τῶν ἄξιῶν σαφήνεια καὶ γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἐτσι καταλήγει σὲ μιὰ κοσμοθεωρία, ἡ ὅποια παραμένει πάντοτε μιὰ θεωρητικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν κόσμο. Ἡ φιλοσοφία τῶν ἄξιῶν δὲν δημιουργεῖ ἄξιες, ἀλλὰ ἐρμηνεύει τὸ εἶδος, τὴν ἴσχυν καὶ τὸ κῦρος τῶν ἄξιῶν, δπου μέσα διαδραματίζεται ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ φιλοσοφία τῶν ἄξιῶν συνδέεται μὲ δύο κυρίως μεγάλα δόνοματα, μὲ τὸ δόνομα τοῦ Windelband καὶ τὸ δόνομα τοῦ Rickert.

Παράλληλα σχεδὸν πρὸς τὴν φιλοσοφία τῶν ἄξιῶν ἀναπτύχθηκε στὸν αἰῶνα μας μία ἄλλη φιλοσοφικὴ ἀποψη, ἡ ὅποια χαρακτηρίζεται ώς φαινομενολογία, καὶ συνδέεται κατ' ἔξοχὴν μὲ τὸ δόνομα τοῦ Husserl. Συχνὰ ἐτέθη τὸ ἐρώτημα, ἂν ἡ φαινομενολογία ἀποτελῇ στροφὴ πρὸς τὸ ἀντικείμενο καὶ ἂν δ Husserl εἶναι πράγματι νεοκαντιανός, δπως ἡσαν οἱ Windelband καὶ Rickert. Πάντως ἔνα εἶναι βέβαιο δτι τὸ ἀνοιγμα τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας πρὸς τὴ μεταφυσικὴ ἔγινε ἀπὸ τὴ φαινομενολογία (Heidegger). Ὁ Husserl προτάσσει ἀπ' δλα τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας. Πρῶτος σκοπὸς τῆς φαινομενολογίας εἶναι νὰ θεμελιώσῃ μία ἀντικειμενικὴ λογική. Γι' αὐτὸ καὶ στρέφεται κατὰ τοῦ ψυχολογισμοῦ, τοῦ ἀνθρωπολογισμοῦ, τοῦ σχετικισμοῦ καὶ τῆς φυσιοκρατίας. Τὸ βασικὸ ἔργο τοῦ Husserl *Logische Untersuchungen* ἀποτελεῖ μιὰ ριζικὴ στροφὴ τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως τοῦ αἰῶνος μας. Ἡ γνώση τῆς ἀλήθειας, ἔτσι ἐπιχειρηματολογεῖ δ Husserl, ἀναφέρεται πάντοτε σὲ ἔνα ἀντικείμενο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀλήθεια γιὰ κάτι. Τὴν ἀλήθεια δὲν τὴν θέτομε, ἀλλὰ τὴν μαθαίνομε. Μὲ τὴν διαπίστωση αὐτὴ ἡ φαινομενολογία ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν λογοκρατία (Rationalismus) καὶ τὴν μορφοκρατία (Formalismus) τοῦ Kant.



Τί είναι λοιπὸν τὸ ἀντικείμενο τῆς γνώσεως; Μὲ τὸ ἐρώτημα τοῦτο ἡ φαινομενολογία ἐπαναλαμβάνει τὸ σωκρατικὸ-πλατωνικὸ ἐρώτημα: τί είναι ἀρετή, τί είναι πολιτεία; τί είναι ἐπιστήμη; Τὸ ἐρώτημα τοῦτο ἀπλώθηκε μὲ τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς ἡθικῆς σὲ δλα τὰ πεδία τοῦ ἐπιστητοῦ. Γιὰ κάθε πρᾶγμα ζητεῖται τὸ «τί ἐστί», ἡ οὐσία του, καὶ αὐτὴ χωρίζεται ἀπὸ τὴν ἀπλῆ του ὑπαρξη. Κατὰ τὸν Μεσαίωνα τὸ πρόβλημα τοῦτο κατέληξε σὲ διάκριση μεταξὺ τῆς *essentia* καὶ τῆς *existentialia*. Ἡ φαινομενολογία τοῦ Husserl συνδέεται μὲ αὐτὴν τὴν πλατωνική, ἀριστοτελική καὶ μεσαιωνική φιλοσοφική παράδοση. Ἡ φιλοσοφία δὲν είναι ἐπιστήμη γεγονότων, ἀλλὰ ἐπιστήμη τῆς οὐσίας. Πέρα ἀπὸ κάθε ἀτομικό, ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ ἔξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ ἐμπειρία, πέρα ἀπὸ κάθε συγκεκριμένο, μοναδικὸ καὶ τυχαῖο, ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ δλους τοὺς φυσικοὺς νόμους, οἵ δποῖοι ἐκφράζουν μιὰ πραγματικὴ κανονικότητα, ὑπάρχει ἐκεῖνο ποὺ είναι κάθε ἀντικείμενο καθ' ἑαυτό, ὑπάρχει ἡ ἰδιοτυπία τοῦ ἀντικειμένου. Ὁπως ὁ Πλάτων ἔτσι καὶ ὁ Husserl ζητεῖ τὸ εἶδος. Γι' αὐτὸ καὶ ὀνομάζει τὴν φαινομενολογία «εἰδητικὴ ἐπιστήμη». Μὲ μιὰ εἰδικὴ γνωστικὴ συμπεριφορά, τὴν δποίαν ὁ Husserl ὀνομάζει *Ideation*, πρέπει νὰ μᾶς ἀποκαλυφθῇ ἡ οὐσία. Ἡ *Ideation* είναι ἡ μέθοδος τῆς φαινομενολογίας καὶ ἡ μέθοδος, ἡ δποία μᾶς δδηγεῖ στὴν κατανόηση τῆς οὐσίας. Ἡ φαινομενολογία ως φιλοσοφικὴ ἐπιστήμη δὲν καταγίνεται μὲ γεγονότα. Ἡ οὐσία είναι ἔνα ἰδιότυπο ἀντικείμενο καὶ είναι δυνατὸν νὰ συλληφθῇ μὲ μιὰ ἰδιότυπη θέα. Δίπλα στὰ πραγματικά, ὑλικὰ ἀντικείμενα ὑπάρχουν καὶ ἰδεατά, ἄχρονα ἀντικείμενα, τὰ δποῖα κατανοοῦνται ἀπὸ διαφόρους ἀνθρώπους καὶ σὲ διάφορες ἐποχὲς ως πάντοτε ταυτόσημα. Ὅπάρχουν νοήματα τὰ δποῖα δὲν μεταβάλλονται ἀλλὰ είναι ἐς ἀεὶ σταθερά. Αὐτὰ είναι τὰ νοήματα τῶν κρίσεων. Τὰ νοήματα αὐτὰ δὲν είναι ψυχικὰ βιώματα, ἀλλὰ ἰδεατὰ μορφώματα, τὰ δποῖα είναι δυνατὸν νὰ τὰ θεασθοῦμε. Ἡ ἔννοια τῆς θέας συνδυασμένη μὲ τὴν ἔννοια τῆς οὐσίας ἀποτελεῖ τὸ κεντρικὸ σημεῖο τῆς φαινομενολογίας.

Ἡ βασικὴ διαπίστωση τῆς φαινομενολογίας είναι ὅτι δλες οἱ βασικὲς καὶ θεμελιώδεις γνώσεις στηρίζονται στὴν ἐσωτερικὴ θέα. Τὸν θεμέλιο λίθο τῆς φαινομενολογίας ἔθεσε ὁ Husserl στὸν δεύτερο τόμο τοῦ ἔργου του *Logische Untersuchungen*, δπου εἰσάγει τὴν ἔννοια τῆς κατηγορικῆς θέας. Πέρα ἀπὸ τὴν θέα ποὺ ἔχομε μὲ τὶς αἰσθήσεις ὑπάρχει μία ὑπεραισθητὴ θέα. Ἡ ἐμπειρικὴ θέα είναι ἡ συνείδηση ποὺ ἔχομε γιὰ ἔνα εἰδικό, συγκεκριμένο ἀντικείμενο τῶν αἰσθήσεων, ἐνῷ ἡ ὑπεραισθητὴ θέα είναι ἡ συνείδηση ποὺ ἔχομε γιὰ τὴν καθαρὴ οὐσία, ἡ γιὰ τὰ νοήματα. Ἡ ὑπεραισθητὴ θέα είναι κάτι πρωταρχικῶς δεδομένο μέσα μας, καὶ μ' αὐτὴν συλλαμβάνομε τὴν οὐσία στὴν πληρότητά της. Γενικὲς λογικὲς προτάσεις μὲ ἀπόλυτο κῦρος στηρίζονται σ' αὐτὴν τὴν ὑπεραισθητὴ θέα. Ἡ γενικὴ πρόταση ποὺ



λέγει ὅτι «ὅλα τὰ ὑλικὰ πράγματα εἶναι ἐκτατὰ» ἐκφράζει ὅ,τι ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τοῦ καθενὸς ὑλικοῦ ἀντικειμένου. Ἀπὸ τὴν ἄμεση αὐτὴ ἐσωτερικὴ θέα προκύπτουν ώρισμένες ἀρχὲς ποὺ ἔχουν ἀποδεικτικὸ κῦρος καὶ λογικὴ ἀναγκαιότητα. Οἱ ἀρχὲς αὐτὲς ἐκφράζονται σὲ προτάσεις ποὺ εἶναι ὅχι μόνο τυπικὲς ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικές. Οἱ προτάσεις αὐτὲς εἶναι αρχὴ προτάσεις, εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν ἐπιστημῶν. Ὡς καθαρὲς ἐπιστῆμες τῆς οὐσίας δ Husserl διακρίνει α) τὴν καθαρὴ Λογική, β) τὰ καθαρὰ Μαθηματικά, γ) τὴν καθαρὴ θεωρία τοῦ χρόνου, δ) τὴν καθαρὴ θεωρία τοῦ χώρου, ε) τὴν καθαρὴ θεωρία τῆς κινήσεως, κτλ.

Τρία πράγματα εἶναι ποὺ ὠδήγησαν τὸν Husserl στὸ καθαρό, στερεὸ λογικῶς καὶ ἴδεατὸ συνάμα ἔδαφος τῆς φαινομενολογίας, πρῶτον ἡ κριτικὴ ποὺ ἔκαμε δ ἕδιος στὸν ἐμπειρισμὸ καὶ στὸν θετικισμό, δεύτερον ἡ ἀπαίτηση νὰ θεμελιωθῇ ἡ φιλοσοφία ως αὐστηρὴ ἐπιστήμη, καὶ τρίτον ἡ διαπίστωση ὅτι γνήσια ἐπιστήμη ὑπάρχει ἐκεῖ, ὅπου ἔχομε ἄμεσα ἰσχυρὲς κρίσεις, οἵ διοῖες διείλουν τὸ κῦρος τους στὴν ἄμεσα καὶ πρωταρχικὰ δεδομένη ἐσωτερική, ὑπεραισθητὴ θέα. Ἡ ἄμεση θέα ως πρωταρχικὰ δεδομένη συνείδηση εἶναι ἡ πηγὴ ὅλων τῶν λογικῶν μας ἰσχυρισμῶν καὶ ἡ ἀρχὴ τῶν ἀρχῶν. Ἡ πρωταρχὴ εἶναι ὅτι ἡ πρωταρχικῶς δεδομένη θέα εἶναι ἡ πηγὴ ποὺ δικαιώνει κάθε γνώση. Τέλος ἡ γενικὴ διαπίστωση τοῦ Husserl εἶναι ὅτι, ἐπειδὴ ὑπάρχουν γενικὰ ἀντικείμενα καὶ εἶναι δεδομένα τῆς ὑπεραισθητῆς θέας, γι' αὐτὸ ὑπάρχουν καὶ γενικὲς προτάσεις. Τοῦτο ὁδηγεῖ κατ' εὐθεῖαν καὶ στὴν ἀναίρεση κάθε εἰδους δονοματοκρατίας (Nominalismus). Ἡ φαινομενολογία, ὅπως τὴν ἀναπτύσσει περαιτέρω δ Husserl στὸ ἔργο του *Formale und transzendentale Logik*, διδάσκει ὅτι κάθε τι ποὺ ὑπάρχει ἀνάγεται στὴν ὑποκειμενικότητα τοῦ συνειδέναι, καὶ ὅτι κάθε πραγμάτωση τοῦ συνειδέναι ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεση γιὰ δ,τι ὑπάρχει. Στὸ σημεῖο αὐτὸ σχεδὸν ταυτίζεται δ Husserl μὲ τὸν Kant, τοῦ ὅποιου ἡ βασικὴ ἀντίστοιχη ἔννοια εἶναι δ,τι δονομάζει «transzendentale Apperzeption».

Βασικὴ σημασία γιὰ μᾶς ἐδῶ ἔχει τὸ γεγονός ὅτι καὶ ἡ φαινομενολογία ἀπελευθέρωσε τὴν φιλοσοφικὴ σκέψη ἀπὸ τὴν ἀπλοϊκὴ φυσιοκρατία καὶ γενικῶς ἀπὸ τὸν δοντολογικὸ δογματισμὸ τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος. Μὲ τὴν νοητὴ διάσταση ποὺ κατέκτησε μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὑπεραισθητῆς θέας συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν ἐνίσχυση τῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν ἀποκατάσταση τῆς αὐτονομίας του. Καὶ ἡ φαινομενολογία εἶναι ἔνας φιλοσοφικὸς τρόπος ἐπιστροφῆς τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν ἐσωτερικότητά του.

Μιὰ ἄλλη φιλοσοφικὴ ἀλλὰ καὶ γενικῶς πνευματικὴ συμπεριφορά, ἡ ὅποια ἔχει τὶς ἀρχές της στὰ τέλη τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος, καὶ ἐγενι-



κεύθηκε ή άνάπτυξη και ή έπιδρασή της στὸν εἰκοστὸν αἰώνα είναι δ, τι δονομάζομε «φιλοσοφία τῆς ζωῆς». Ἡ κίνηση αὐτὴ ἀπλώνεται τόσον στὴν Εὐρώπη δσον και στὴν Ἀμερικὴ και στρέφεται κυρίως κατὰ τῆς νοησιαρχίας τοῦ παρελθόντος. Ἡ ζωὴ είναι τώρα στὸ ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς τοῦ ἀνθρώπου, και ή βίωσή της σὲ δλες τὶς ζωτικὲς ἐκδηλώσεις είναι τὸ ποθούμενο. "Αν μὲ τὴν Διαφώτιση ἥλθε στὸ φῶς ἡ ratio, ἡ ὁποία κατεπολέμησε τὸν μυστικισμό, ποὺ εἶχε ἐπικρατήσει στὸν Μεσαίωνα, τώρα ἡ ζωὴ ἡ ἴδια ἔξεγείρεται και στρέφεται κατὰ τῆς ratio, ἡ ὁποία τὴν ἔχει ὑποδουλώσει και δέσει μέσα στὰ δεσμὰ τῆς Λογικῆς. Ἡ Λογικὴ ως βάση τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης και τῆς τεχνικῆς, ἡ ὀργάνωση τῆς οἰκονομίας και οἱ καταπληκτικὲς ἐφευρέσεις, ἐνῷ ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος ἐμεγάλωσαν τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ φυσικὰ και κοινωνικά του δεσμά, ἐδημιούργησαν ἐξ ἄλλου τὸν τύπο τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ δνομα homo faber. Ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ homo faber στρέφεται τώρα τὸ κίνημα ποὺ φέρει τὸ δνομα φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Οἱ ρίζες δμως αὐτῆς τῆς κινήσεως εύρισκονται μέσα στὸ ρεῦμα τοῦ ρωμαντισμοῦ. Ὁ Schlegel είναι ἐκεῖνος ποὺ πρῶτος ώμιλησε στὴν Βιέννη γιὰ τὴν φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Τὰ μεγάλα δόνομα ποὺ συνδυάζονται μὲ τὸ δγκῶδες τοῦτο πνευματικὸ ρεῦμα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς είναι ὁ Bergson, ὁ James, ὁ Nietzsche, ὁ Tolstoi, ὁ Dostojewski, ὁ Dilthey, ὁ Simmel, ὁ Eucken και ἄλλοι. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ συγγραφεῖς τονίζουν στὰ ἔργα τους ὅτι ἡ ζωὴ, ἡ «ἰδέα» τῆς ζωῆς, ως προσωπικοῦ βιώματος, είναι ἡ μόνη ἀληθινὴ πραγματικότης, είναι ἡ πρωταρχή, ἡ ὁποία δὲν ἀνάγεται σὲ τίποτε ἄλλο και πρέπει νὰ νοηθῇ ως αὐταξία, και συνάμα ως ἡ πρώτη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ ἀπὸ τὸν ἔαυτό της πρέπει νὰ συναγάγῃ και τὸ νόημά της. Οίοδήποτε ἐπέκεινα τῆς ζωῆς ἀπορρίπτεται τώρα ἐκ προοιμίου.

Ο μῦθος, ὁ ὁποῖος περιέχει και ἐκφράζει δλο αὐτὸ τὸ συνταρακτικὸ πνευματικὸ κίνημα τοῦ ἀνθρώπου τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, είναι ὁ μῦθος τοῦ Διονύσου. Αὐτὸν τὸν Διόνυσο προβάλλουν δλα αὐτὰ τὰ ποικίλα ρεύματα ποὺ συγκλίνουν τὸ ἔνα πρὸς τὸ ἄλλο και ἀποτελοῦν δ, τι δονομάζομε φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Τὴν δξύτατη μορφή της και διαμαρτυρία της ἔλαβε ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς στὸν ἄγῶνα ποὺ ἔκαμε ὁ Nietzsche ἐναντίον τῆς νοησιαρχίας ἡ, δπως ὁ ἴδιος διετύπωσε τὸ πρᾶγμα, ἐναντίον τοῦ «Königsberger Chinesentum». Ἀκόμα και πολιτικὰ φαινόμενα τοῦ αἰώνος μας είναι δυνατὸν νὰ ἔρμηνευθοῦν στὸ σύνολό τους ως παράγωγα αὐτοῦ τοῦ καθολικοῦ πνεύματος, ποὺ ως διαμαρτυρία κατὰ τῆς νοησιαρχίας ἐκφράζει δ, τι δονομάζεται φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Ὅμως ἡ μεγάλη είρωνεία ποὺ ἐνυπάρχει μέσα στὸν ἄγῶνα ποὺ ἔκαμε ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς κατὰ τῆς νοησιαρχίας είναι ὅτι ἡ πολεμική της ἔγινε μὲ τὰ μέσα τῆς νοήσεως και τῆς λογικῆς. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἀκριβῶς ἀρνεῖται ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὸν λόγο, ἐκεῖνο ἀκριβῶς χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ τὸν καταπολεμήσῃ. Ὁ Ἐγελος δμως



παρετήρησε δτὶ τὸ χειρότερο ὅπλο κατὰ τῆς Λογικῆς εἶναι ἡ ἴδια ἡ Λογική.  
Ἡ εἰρωνεία αὐτὴ δὲν ἐνυπάρχει μόνον μέσα στὸ κίνημα τῆς φιλοσοφίας τῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ φιλοσοφικὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχει τὸ ὄνομα ὑπαρξισμός.

Ο ὑπαρξισμὸς ως φιλοσοφικὸ ρεῦμα κατέκλυσε τὴν πνευματικὴν ζωὴν τῆς ἐποχῆς μας καὶ ἔγινε μόδα, καὶ κατ’ οὐσίαν διεδέχθη τὸ προηγούμενο φιλοσοφικὸ ρεῦμα, τὴν φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Τὸ πρόβλημα τώρα εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξη καὶ τὸ νόημά της. Τὰ προβλήματα δμως ποὺ περιέχονται μέσα στὸν ὑπαρξισμὸν εἶναι πολλά : εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς αὐτοπραγμάτωσης τοῦ ἀνθρώπου, τὸ πρόβλημα τῆς τυχαιότητός του, τῆς ἀνασφάλειας καὶ τῆς ἀπειλῆς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τὸ πρόβλημα τῆς ἀδυναμίας καὶ μηδαμινότητας τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν χρόνο καὶ στὴν ἴστορία, τὸ πρόβλημα τῶν δριακῶν καταστάσεων τοῦ ἀνθρώπου, ἐνώπιον τῶν δποίων συνήθως ὁ ἀνθρωπὸς ναυαγεῖ, τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον τοῦ μηδενὸς καὶ τοῦ θανάτου, τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὴν σχέση του μὲ τὸν θεὸ καὶ τέλος τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. "Ἐνα ἐρώτημα διαπνέει δλα αὐτὰ τὰ προβλήματα, ἂν δηλαδὴ ὁ ἀνθρωπὸς μπορεῖ νὰ ὑπερβῇ τὸν φραγμὸ ποὺ τοῦ θέτει ὁ κόσμος ἢ ὅχι. "Αν ἡ ὑπέρβαση τοῦ φραγμοῦ ποὺ λέγεται κόσμος εἶναι δυνατή, τότε ἐρωτᾶται ως ποὺ φθάνει αὐτὴ ἡ ὑπέρβαση, ποιὰ εἶναι τὰ δριά της; 'Απ' αὐτὸ τὸ ἐρώτημα προέρχεται ἡ θρησκευτικὴ μεταφυσικὴ τοῦ Kierkegaard, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ ἰδρυτὴς τοῦ δλου φιλοσοφικοῦ κινήματος τοῦ ὑπαρξισμοῦ, ἂν καὶ πρέπει ἐδῶ νὰ δηλωθῇ δτὶ ὁ Dostojewski στὸ ἔργο του «'Ο ἡλίθιος» ἔχει κατὰ τρόπο κλασσικὸ συλλάβει τὴν ἔννοια τῆς ὑπάρξεως.

Κάθε ἐποχὴ ἐκφράζει τὴν σκέψη της μὲ τὴν φιλοσοφία. Ἡ παρατήρηση αὐτὴ τοῦ Ἐγέλου ἵσχυε ἀπόλυτα γιὰ τὸν ὑπαρξισμό, ὁ ὁποῖος πράγματι εἶναι μία πνευματικὴ εἰκόνα τῆς σημερινῆς ἴστορικῆς πραγματικότητος. Ὁ ἀρχαῖος Ἑλλην ἦταν συνδεδεμένος μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, τὸ ὁποῖον ἦταν κατ’ αὐτὸν ἔνθεο, θεϊκό. Ὁ ἀνθρωπὸς τοῦ Μεσαίωνος αἰσθανόταν τὸν ἑαυτό του συνδεδεμένο ἀπ’ εὐθείας μὲ τὸν Θεό. Ἐπίσης ὁ ἀνθρωπὸς τῆς νεωτέρας ἐποχῆς εἶχε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν νόησή του καὶ στὴν ἰδέα τῆς ἀνθρωπότητος, τὴν δποίαν συνεδύασε μὲ τὴν ἰδέα τῆς πρόδου. Στὴν ἐποχὴ μας δμως ὁ κόσμος ἔχει γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ χάσει τὴν γοητεία του, ὁ Θεὸς ἔχει ἀποθάνει, καὶ αὐτὸ ποὺ μένει ἐν ζωῇ εἶναι δ ἔρημος ἀνθρωπος. Τοῦτο εἶναι τὸ κεντρικὸ βίωμα ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ὑπαρξισμό. "Ομως ὁ ὑπαρξισμὸς δὲν εἶναι κάτι τὸ ὅλως διόλου καινούργιο ως βιοθεωρία. Ὁ Σωκράτης, οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ὁ Αὐγουστῖνος, οἱ μεσαιωνικοὶ μυστικοί, ὁ Pascal καὶ τόσοι ἄλλοι πνευματικοὶ ἀνθρωποι ἔχουν στοιχεῖα τοῦ ὑπαρξισμοῦ. Ἐκτὸς δμως αὐτοῦ ἡ φαινομενολογία τοῦ Husserl



καὶ τοῦ Scheler, ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς τοῦ Bergson, τοῦ Simmel, τοῦ Dilthey, τοῦ Dostojewski, καθώς καὶ ἡ σύγχρονη φιλοσοφικὴ ἀνθρωπολογία ὁδηγοῦν κατ' εὐθεῖαν πρὸς τὸν ὑπαρξισμό. Ἐκεῖνο δῶς τὸ δόποιον ἐπίεσε ἴδιαίτερα καὶ τὸν σύγχρονο ἀνθρωπὸν καὶ τὸν ώδήγησε στὸν ὑπαρξισμὸν εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἔχασε τὸ συναίσθημα ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἡ πατρίδα του, καὶ συνάμα τὸ γεγονός ὅτι ἔχασε καὶ κάθε μεταφυσικὴ τοποθέτηση. Χαρακτηριστικὸν τοῦ ὑπαρξισμοῦ εἶναι ὅτι ἀποκρούει τὴν ἀφηρημένη σκέψη γιὰ νὰ προχωρήσῃ σὲ μιὰ συγκεκριμένη προσωπικὴ ἐρμηνεία τῆς ζωῆς. Ἐπίσης ὁ ὑπαρξισμὸς ἀποκρούει τὸ σύστημα, καὶ γενικῶς κάθε τι ποὺ γενικεύει τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Ὁ Λόγος χάνει τὰ πρωτεῖα του μέσα στὸν ὑπαρξισμό, τὰ δόποια τὰ διεκδικεῖ τὸ ἄλογο στοιχεῖο τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀνθρώπου, καὶ γενικῶς ἡ γνώση τίθεται στὴν ὑπηρεσία τῆς βουλήσεως, ἡ δόποια καὶ συνδέει τὸν ἀνθρωπὸν κατ' ἔξοχὴν μὲ τὴν χρονικότητά του. Ἐτσι προσλαμβάνει ὁ ὑπαρξισμὸς ἡθικὸν καὶ ἀξιολογικὸν χαρακτῆρα, δίχως δῶς τοῦτο ν' ἀποκλείη τὴν δοντολογικὴν ἀγωνίαν, ἡ δόποια εἶναι ἡ κύρια πηγὴ του, καὶ ἡ δόποια τὸν συνοδεύει σὲ ὅλες τὶς μορφὲς ποὺ προσέλαβε τὸ φιλοσοφικὸν τοῦτο ρεῦμα τῆς ἐποχῆς μας.

## LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE

### Résumé.

Cette étude a fait l'objet d'une communication au 3e Symposium International de Philosophie, organisé par la F.I.S.P. à Moscou (17-19 mai 1977). C'est une analyse critique des courants philosophiques de notre siècle. Elle débute par une brève référence au XIX<sup>e</sup> s., par laquelle elle vise à montrer que, comme la Philosophie des valeurs, la révolution qui a eu lieu en physique a renversé la «physiocratie» naïve du siècle précédent. L'auteur insiste sur l'idée de la prépondérance de la spéculation axiologique : «La Philosophie, contrairement à la position de Nietzsche, n'est ni positionnelle ni prédicatrice de valeurs, elle en est l'interprète».

Après s'être référé à la Philosophie des valeurs de notre siècle, l'auteur procède à une analyse critique de la Phénoménologie husserlienne et conclut que la Phénoménologie a libéré la pensée philosophique de la «physiocratie» et du dogmatisme ontologique du XIX<sup>e</sup> siècle. Il examine par la suite la Philosophie de la vie et recense et critique les données majeures de l'existentialisme.

Athènes

J. N. Théodoracopoulos

