

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

## ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΠΡΩΤΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΩΣ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ\*

Ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας ως συστηματικὸς φιλοσοφικὸς τοῦ ἀνθρώπου λόγος περὶ τῆς οὐσίας τοῦ ἴστορικοῦ γίγνεσθαι ἐγεννήθηκε κατὰ τὸν δέκατον δύγδον αἰῶνα. Τὰ γεγονότα ποὺ συνετέλεσαν σ' αὐτὸν εἶναι πολλά. Πρῶτον τὸ γεγονός ὅτι ὁ δυτικὸς Εὐρωπαῖος κατὰ τὴν νεώτερη ἐποχὴ ἀνακάλυψε πολλοὺς παλαιοὺς λαοὺς καὶ πολιτισμούς, ποὺ πρὶν τοῦ ἡταν ἄγνωστοι, καὶ ὅτι οἱ πολιτισμοὶ αὗτοὶ ἡταν διαφορετικοὶ ἀπὸ τὸν δικό του. Δεύτερον εἶναι τὸ γεγονός ὅτι μὲ τὴν Ἀναγέννηση ὁ δυτικὸς Εὐρωπαῖος ἔσκυψε βαθύτερα μέσα στὸν πολιτισμὸν τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητος καὶ μέσα στὸ νόημα τῆς Βίβλου. Καὶ τὰ δύο αὗτὰ γεγονότα τὸν ἀνάγκασαν νὰ θέσῃ τὸ πρόβλημα τῆς ἐρμηνείας τῆς Ἰστορίας ως ἴστορικοῦ γίγνεσθαι, ως ἀνθρώπινου ἔργου.

Τὸ τρίτο σημαντικὸς γεγονός ποὺ συνετέλεσε ὥστε νὰ γεννηθῇ ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας εἶναι ὅτι ὁ διαφωτισμὸς τοῦ δεκάτου δύγδου αἰῶνα μὲ τὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη του στὴν καθαρὴ Λογικὴ ἐπίστεψε ὅτι αὐτὴ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ καὶ μέσα στὴν Ἰστορία, μέσα στὸ ἴστορικὸ γίγνεσθαι. Συνεπῶς μέσα στὸ ἴστορικὸ γίγνεσθαι πρέπει νὰ εὑρίσκεται ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ συμπέρασμα τοῦτο, ὃπου κατέληξε ὁ διαφωτισμός, ἐνισχύθηκε τὰ μέγιστα καὶ ἀπὸ τὴν παράλληλη πρόοδο τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὃποίᾳ προσέφερε στὸν ἀνθρωπὸν ἀπτὰ δείγματα νέων, θεμελιακῶν γνώσεων. Ἡ προσφορὰ αὐτὴ τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης ἐγέννησε στοὺς ἀνθρώπους τοῦ αἰῶνα αὐτοῦ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς τελικῶς θὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν ἄγνοια, ποὺ ως τώρα ἐκάλυπτε τὸ πνεῦμα του, καὶ συνάμα θὰ ἀπομακρύνῃ καὶ ὅλα τὰ κακὰ ἀπὸ τὴν ζωὴν του. Τὸ ἴστορικὸ γίγνεσθαι τὸ βλέπει τώρα ὁ ἀνθρωπὸς ως τὴν προοδευτικὴν ἐκείνη κίνηση, ἡ ὃποίᾳ κατ' ἀνάγκην θὰ τὸν ὀδηγήσῃ νὰ φθάσῃ στὸν σκοπό του, κι αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλος παρὰ ἡ ἀπαλ-

\* Κεφάλαιο τοῦ βιβλίου *Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας* ἀπὸ τὸν ἀνέκδοτο τέταρτο τόμο τοῦ ἔργου τοῦ συγγραφέως *Εἰσαγωγὴ στὴν Φιλοσοφία*, τοῦ ὃποίου οἱ τόμοι 1 καὶ 2 ἐκυκλοφόρησαν τὸ 1974 καὶ οἱ τόμοι 3 καὶ 4 θὰ ἐκδοθοῦν τὸ 1975.



λαγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἄγνοια καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα κακὰ ποὺ συνοδεύουν τὴν ζωὴν του. Μέσα στὴ φυσικὴ ἐπιστήμη ἔρχονται στὸ φῶς οἱ νόμοι τῆς φύσεως, ποὺ εἶναι συνάμα καὶ νόμοι τῆς Λογικῆς. Οἱ νόμοι αὐτοὶ ἀκριβῶς εἶναι — τώρα ποὺ παραμερίζεται ἡ ἀποκάλυψη — τὰ στηρίγματα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

‘Η ἱστορικὴ λοιπὸν σκέψη γιὰ τὴν οὐσία τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι πρέπει νὰ ἀνεύρῃ τὸν σκοπό, δπου τείνει τοῦτο, καὶ νὰ δείξῃ τοὺς νόμους ποὺ ὁδηγοῦν σ’ αὐτὸν τὸν σκοπό. ‘Η γαλλικὴ ἐπανάσταση, ἡ ὅποια ἔστρεψε τὴν προσοχὴν τοῦ ἀνθρώπου στὸ πολιτικό του Εἶναι, συνετέλεσε πολύ, ὥστε ως σκοπὸς τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ὅλου ἱστορικοῦ του γίγνεσθαι, νὰ θεωρηθῇ ἡ ἐλευθερία, ἡ πραγμάτωση τῆς ἐλευθερίας του. Γρήγορα ὅμως ὑψώθηκε τὸ ἐρώτημα: ποιὰ εἶναι τὰ μέτρα, σύμφωνα μὲ τὰ ὅποια θὰ κριθῇ, δτι πράγματι ἡ ἱστορία τείνει πρὸς τὴν πραγμάτωση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου; Καὶ τὸ ἐρώτημα τοῦτο τὸ ἔθεσαν οἱ ἱστορικοί, οἱ ὅποιοι δὲν μποροῦσαν νὰ δαμάσουν τὴν ἱστορικὴ ὕλη, ἔτσι, ὥστε νὰ πεισθοῦν καὶ οἱ ἴδιοι καὶ νὰ πείσουν συνάμα καὶ τοὺς ἄλλους, δτι αὐτὸς πράγματι εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἱστορίας. Τὸ ἰδεῶδες τοῦ νόμου, τὸ ὅποιον εἶχε δανεισθῆ ὁ διαφωτισμὸς ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἐπιστήμη, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι, δση προσπάθεια καὶ ἀν ἔγινε ἀπὸ πολλὲς πλευρές. Τὸ γεγονός τοῦτο ἀκριβῶς ἐδικαίωσε τοὺς ἱστορικοὺς καὶ ὠδήγησε τὴ φιλοσοφία τοῦ τέλους τοῦ δεκάτου ἐνάτου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα νὰ καταλήξῃ στὴν διαπίστωση δτι μέσα στὴν ἱστορία τὸ σημαντικὸ δὲν εἶναι ἐκεῖνο ποὺ τυχὸν ἐπαναλαμβάνεται ἀλλὰ τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο.

‘Ο ταυτισμὸς τῆς ἱστορίας μὲ τὴ φύση, δπου εἶχε καταλήξει ὁ διαφωτισμός, εἶναι λογικῶς ἀπαράδεκτος, γιατὶ τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι εἶναι πάντα κάτι καινούργιο, κάτι μοναδικό. ‘Ο φυσικὸς νόμος πράγματι ἵσχυε παντοῦ καὶ συνεπῶς ἐπαναλαμβάνεται. Τὸ ἱστορικὸ ὅμως Εἶναι δὲν εἶναι πουθενὰ τὸ ἴδιο, ἀλλὰ παντοῦ διαφορετικὸ καὶ μοναδικό. Τὸ εἶδος αὐτὸ τοῦ Εἶναι, δηλαδὴ τὴν ἱστορικότητα, ἔρχεται νὰ συλλάβῃ σὲ ὠρισμένες κατηγορίες ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας. ‘Η Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας ἔρχεται νὰ κατακτήσῃ τὴν οὐσία τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, τὴν πρωταρχή του, καὶ τὸ εἶδος τῆς κινήσεως ποὺ τὸ χαρακτηρίζει.

Γιὰ νὰ φθάσῃ ὅμως στὸ σκοπό της ἡ φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας δὲν ζητεῖ νὰ παραμερίσῃ τὴν ἱστορικὴ ἐπιστήμη, ἀλλὰ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τὴν παρακολουθήσῃ. Τὴν περιγραφὴ τῶν διαφόρων πολιτισμῶν, τὴν ἱστορικὴ τῶν γένεση καὶ θεμελίωση, τὴν ἀνθησή των καὶ τὴν παρακμή των, δλα αὐτὰ τὰ ἔργα ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας τὰ ἀναγνωρίζει ως ἀποκλειστικὰ τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης. Τέλος ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας δὲν ὑποδεικνύει ποιὰ μέθοδο θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ ἱστορικὴ ἐπιστήμη, ἀλλά, δπως εἶδαμε, ἀναλύει ἐκ τῶν ὑστέρων τὴν μέθοδο ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ ἱστορικὴ ἐπιστήμη, καὶ



σχηματίζει ἐννοιολογική εἰκόνα γι' αὐτήν. Μέσα σ' αὐτήν ἀκριβῶς τὴν εἰκόνα τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι παρουσιάζεται ώς κάτι τὸ μοναδικὸ και ἀνεπανάληπτο.

Τὸ μοναδικὸ και ἀνεπανάληπτο τοῦτο μέσα στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία και συνιστᾶ τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, καταφαίνεται, ἂν ἀντιπαραθέσωμε σ' αὐτὴν τὴν ζωὴ τοῦ ζώου. Ἡ ζωὴ τοῦ ζώου δὲν ἔχει καμμία ἱστορικότητα. Τὸ ζῶο προσαρμόζεται βέβαια στὸ περιβάλλον του, ἡ προσαρμογὴ δῆμος αὐτὴ γίνεται μόνον μὲ τὸ ἐνστικτο, ὅχι μὲ τὴν ἐλεύθερη σκέψη και ἐπιλογὴ ποὺ γίνεται στὸν ἄνθρωπο. Γι' αὐτὸν μόνον δ ἄνθρωπος ἔχει ἱστορία, και μόνον αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἐρευνήσῃ και νὰ γράψῃ τὴν ἱστορία του. Τοῦτο δῆμος συνάμα σημαίνει ὅτι μόνον αὐτὸς γνωρίζει τί εἶναι ἱστορία και τί δὲν εἶναι και τέλος ποιὲς εἶναι οἱ πηγὲς τῆς ἱστορίας. Ἐφ' ὅσον δῆμος μόνον δ ἄνθρωπος ἔχει ἱστορία, εἶναι αὐτονόητον ὅτι ἡ ἱστορία ώς ἱστορικὴ πορεία, ώς ἱστορικότης, ἀρχίζει μὲ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ «ἀρχίζει» δῆμος ἐδῶ δὲν ἔχει χρονικὴ σημασία, ἀλλὰ δοντολογική, δηλαδὴ ἐπισημαίνει τὶς δυνάμεις ἐκεῖνες μέσα στὸν ἄνθρωπο, ποὺ τὸν κάνουν δὲν ἱστορικό. Οἱ δυνάμεις αὐτὲς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι τὰ ἐνστικτα, δπως στὰ ζῶα, ἀλλὰ ἡ βούληση, ἡ διάνοια, ἡ δύναμη τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἡ δύναμη τῆς ἐπιλογῆς, και ἡ δύναμη ὅχι τόσον τῆς προσαρμογῆς στὸ περιβάλλον ὅσον τῆς ἀναπροσαρμογῆς τοῦ περιβάλλοντος πρὸς τὸν ἑαυτό του. Ὁταν τὸ περιβάλλον ἀλλάξῃ και τὸ ἐνστικτο τοῦ ζώου δὲν ἐπαρκῇ γιὰ νὰ ἀναπροσαρμοσθῇ, τότε τὸ ζῶο πεθαίνει. Ἐτσι ἀκριβῶς ἔξαφανίσθηκαν πολλὰ εἶδη ζώων. Ἀντίθετα στὸν ἄνθρωπο, και ὅταν τὸ περιβάλλον ἀλλάξῃ, ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ δὲν εἶναι καταστροφική, γιατὶ δ ἄνθρωπος ἔχει τὴ δυνατότητα τῆς ἐπιλογῆς και τῆς ἀναπροσαρμογῆς τοῦ περιβάλλοντος πρὸς τὸν ἑαυτό του.

Ο ἄνθρωπος, μὲ τὴ δυνατότητα αὐτὴ ποὺ ἔχει, εἰσάγει μία πρόσθετη αἰτία μέσα στὸν κόσμο. Ἐκτὸς δηλαδὴ ἀπὸ τὴ φυσικὴ αἰτίο ποὺ ἰσχύει και γι' αὐτὸν και γιὰ τὸ ζῶο, δ ἄνθρωπος εἰσάγει τὴν αἰτία τῆς ἐλεύθερίας. Ἡ ἐλεύθερία ώς αἰτία τῆς ἱστορίας ἔγκειται στὴ δύναμη ποὺ ἔχει δ ἄνθρωπος νὰ αὐτοπροσδιορίζῃ σὲ μεγάλες βαθμὸ τὴ ζωὴ του. Ο αὐτοπροσδιορισμὸς αὐτὸς ἰσχύει γιὰ δλες τὶς περιοχὲς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη και γιὰ τὴ διατροφή του. Ο ἄνθρωπος δὲν εὑρίσκει ἔτοιμη τὴν τροφή του — τουλάχιστον ἐφ' ὅσον εἶναι πράγματι ἄνθρωπος — ἀλλὰ πρέπει δ ἴδιος νὰ τὴν ἔτοιμασῃ. Γιὰ νὰ κατορθώσῃ δῆμος τοῦτο, πρέπει νὰ κατευθύνῃ τὴ φύση Ἐτσι, ὥστε ὅχι μόνον νὰ τοῦ δώσῃ ἀπλῶς κάτι, ποὺ τοῦ εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ νὰ ἐπιζήσῃ, ἀλλὰ νὰ τοῦ τὸ δώσῃ σὲ ἀφθονία, σὲ περίσσεια. Τὴν περιοχὴ αὐτὴ τῆς ζωῆς τὴν καλύπτει δ, τι δ ἄνθρωπος δονομάζει οἰκονομία. Ἡ οἰκονομία, ὥπως θὰ ἴδοιμε, εἶναι δλόκληρο σύστημα σκέψεων και ἐνεργειῶν τοῦ ἀνθρώπου ποὺ δδηγοῦν στὴν παραγωγὴ τῶν οἰκονομικῶν ἀγαθῶν. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὴν ἐνδυμασία και γιὰ τὴν ἐγκατάσταση, κατοικία τοῦ ἀνθρώπου.



Καὶ στὶς τρεῖς αὐτὲς περιοχὲς ὁ ἄνθρωπος δὲν σταματᾷ στὴν ἀπλῇ φυσικὴ κατάσταση, ἀλλὰ προχωρεῖ πέρα ἀπ’ αὐτὴν καὶ μεταβάλλει τὴν ἀπλῶς φυσικὴ κατάσταση σὲ ἴστορική.

Σ’ αὐτὸ τὸ πήδημα, ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ φυσικὴ στὴν ἴστορικὴ κατάσταση, ἔγκειται ἡ ἴστορικότης του. Αὐτὴν ὅμως τὴν ἴστορικότητά του τὴν διφείλει στὸ γεγονός ὅτι δὲν περιορίζεται στὰ ἔνστικτα, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ τὸ πνεῦμα του, δηλαδὴ προχωρεῖ στὸν αὐτοπροσδιορισμό του μὲ τὴ δύναμη τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἔχει. Ἔνῳ δηλαδὴ τὸ ἔνστικτο δένει τὸ ζῷο μέσα σὲ δρια ποὺ δὲν μπορεῖ τὸ ἴδιο ποτὲ νὰ τὸ ἔξεπεράσῃ, τὸ πνεῦμα ὑπερνικᾶ κάθε δριο ποὺ θέτει καὶ στὸν ἄνθρωπο τὸ ἔνστικτο καὶ ἀνοίγει τὸν δρίζοντα τῆς ἐλευθερίας, ὅπου δὲν ὑπάρχει κανεὶς φραγμὸς γιὰ τὴ δράση τοῦ ἄνθρωπου. Ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν δὲν ὑπερπηδήσῃ τὴ σφαῖρα τοῦ ἔνστικτου, καὶ τῆς ἄμεσης ζωικῆς μέριμνας, δὲν νοεῖται ως ὃν ἴστορικόν, ως ὃν ποὺ τὸ χαρακτηρίζει ἡ ἴστορικότης. Ὁ χῶρος τῆς ἴστορικότητος, τὸν δποῖον ἀνοίγει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ δύναμη τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ, μὲ τὴ διάνοια, τὴ φαντασία καὶ τὴ βούληση, εἶναι χῶρος ποὺ ἐκτείνεται πέρα ἀπὸ τὴ στενὴ περιοχή, ὅπου κινεῖται τὸ ἔνστικτο. Ἔτσι ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὴν πίεση τῶν φυσικῶν δυνάμεων, καὶ δημιουργεῖ ἴστορία. Ὁ ἄνθρωπος δὲν μένει ἐκεῖ, ὅπου τὸν ἀφήνει ἡ φύση, ἀλλὸ ρυθμίζει τὴ ζωὴ του, ὅσον εἶναι τοῦτο δυνατόν, σύμφωνα μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ ἔχει μέσα του καὶ ποὺ εἶναι πέρα ἀπὸ τὸ ἀπλὸ ἔνστικτο. Βεβαίως τοῦτο σημαίνει συγχρόνως ὅτι ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἴστορικότητα ἀρχίζει μία πάλη μὲ τὴ φύση γύρω του, γιατὶ ἡ ἴστορικότης του ἀντιτίθεται ἀκριβῶς πρὸς τὴ φυσικὴ του κατάσταση καὶ γενικῶς πρὸς τὸ δεσμό του μὲ τὴ φύση. Ὁλη του ἡ σωματικὴ ζωὴ εἶναι ἄρρηκτα δεμένη μὲ τὴ φύση. Οἱ ἀπαιτήσεις λοιπὸν αὐτῆς τῆς ζωῆς πρέπει πάντοτε νὰ ἐκπληρώνωνται, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ὁ ἄνθρωπος, συνάμα ὅμως ἡ ἐκπλήρωση αὐτὴ δὲν γίνεται στὸν ἄνθρωπο, ἀν αὐτὸς περιορισθῇ στὴν περιοχὴ τοῦ ἀπλοῦ ἔνστικτου, ἀλλὰ μόνον ὅταν βάλῃ σὲ κίνηση τὸ πνεῦμα του. Ἀν ὑποθέσωμε δτι τοῦτο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη, τότε ἡ ζωὴ τοῦ ἄνθρωπου δὲν ἔχει καμμιὰ ἀξία, χάνει τὸ κύριο γνώρισμά της, τὴν ἴστορικότητά της, καὶ τοῦτο σημαίνει ὅτι χάνει αὐτὸ ποὺ κάνει τὴ ζωὴ αὐτὴν πράγματι ἄνθρωπινη.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι οὕτε ἀπλῇ φύση οὕτε καθαρὸ πνεῦμα, εἶναι ἀκριβῶς καὶ φύση καὶ πνεῦμα, εἶναι κάτι τὸ μεικτόν, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Πλάτων. Ὡς ἔμψυχο ὃν ὁ ἄνθρωπος εἶναι σῶμα καὶ ψυχή, εἶναι ζωικὴ καὶ πνευματικὴ ἐνέργεια, κοὶ ἐφ’ ὅσον εἶναι ζωικὴ ἐνέργεια συνδέεται στενότατα μὲ τὴν ὕλη, τὴ φύση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὅμως ως πνευματικὴ ἐνέργεια ἔχει μέσα του τὴν τάση νὲ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὴν ἀπλῇ, καθαρὴ φυσικότητά του, καὶ νὰ ἀνοίξῃ τὸ χῶρο τῆς ἴστορικότητος, ὅπου δημιουργεῖ ἔργα καὶ πραγματώνει σκοποὺς ὑπερ φυσικούς, πραγματώνει τὸν αὐτοπροσδιορισμό του. Μὲ τὴν πνευματικότητά του κατορθώνει νὰ φθάσῃ στὸ πραγματικό του. Εἶναι, νὰ



γίνη αὐτὸς ποὺ δύναται νὰ γίνη και πρέπει νὰ γίνη. Τὸ πρέπει τοῦτο φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ τὴν πρωταρχή τῆς Ἰστορίας, και τὸ πρέπει τοῦτο εἶναι μέσα στὸν ἄνθρωπο, δὲν εἶναι ἔξω ἀπ' αὐτόν. Γι' αὐτὸς ἡ πρωταρχή τῆς Ἰστορίας δὲν εἶναι τόσο ἡ χρονική της ἔναρξη, τὸ ἀρχίνισμά της τὸ χρονικό, ὃσο εἶναι ἡ δοντολογική της καταβολή, ἡ ὁποία εἶναι μέσα στὴν οὐσία τοῦ ἄνθρωπου και ἐκφράζεται μὲ τὴ διφυΐα του μὲ τὸ ὅτι εἶναι συνάμα φύση και πνεῦμα, και μὲ τὸ ὅτι τὸ πνεῦμα πρέπει νὰ κατευθύνῃ τὴ φύση και νὰ τὴν δαμάζῃ.

Μὲ τὴν πραγμάτωση τῶν σκοπῶν ποὺ θέτει ὁ ἄνθρωπος ως πνεῦμα εἶναι ώσαν νὰ περιφρουρῇ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ ποὺ ἔρχεται ἐναντίον του, ἐφ' ὃσον μένει ἀπλῶς μέσα τὴν περιοχὴ τοῦ ἐνστίκτου. Και ἡ ἀπειλὴ αὐτὴ εἶναι ἀκριβῶς ὁ κίνδυνος νὰ μὴ γίνη ὅτι πρέπει νὰ γίνη, νὰ μὴν εὕρη ποτὲ τὸ Εἶναι του, δηλαδὴ νὸ μὴν εἰσέλθῃ στὸ δρόμο και στὸν ἀγῶνα τῆς Ἰστορικότητος. Ἡ φύση, ἂν εἴχε ἐκείνη δλη τὴν ἔξουσία μέσα στὸν ἄνθρωπο, θὰ τὸν κρατοῦσε ὁπωσδήποτε στὰ στενὰ δρια τοῦ ἐνστίκτου, και δὲν θὰ τὸν ἄφηνε ποτὲ νὰ κάμη τὸ βῆμα, τὸ ἄλμα πρὸς τὴν ἐλευθερία. Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν γίνεται, εύρισκει τὸν ἑαυτό του και τὸ Εἶναι του μόνον ἐφ' ὃσον εἰσέλθῃ στὸ δρόμο τῆς Ἰστορικότητος, ὅπου ἀκριβῶς ἀνοίγει τὰ μεγάλα ἀγωνίσματα, τὰ δλυμπιακά του παλαιόσματα, μὲ τὰ ὅποια γίνεται, ὁλοκληρώνεται και φανερώνει τὴν οὐσία του. Και τὰ παλαιόσματα αὐτὰ εἶναι, ὅπως θὰ ίδοιμε, οἱ σκοποὶ ποὺ θέτει και ποὺ ἐπιδιώκει, σκοποὶ ποὺ συνέχονται ὁ ἔνας μὲ τὸν ἄλλον και ποὺ δλοι μαζὶ κατατείνουν και κορυφώνονται τελικῶς σ' ἔνα σκοπό, ὁ δποῖος ἀποτελεῖ τὸ νόημα τῆς Ἰστορίας, τοῦ Ἰστορικοῦ γίγνεσθαι.

Μὲ τὴν Ἰστορικότητά του ὁ ἄνθρωπος δὲν καταλύει τοὺς δεσμούς του μὲ τὴ φύση, γιατὶ τοῦτο δὲν εἶναι ποτὲ δυνατόν, ἀλλὰ προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τὴ φύση γιὰ νὰ γίνη ὁ ἴδιος αὐτὸς ποὺ πρέπει. Κατὰ βάθος ὁ ἄνθρωπος δὲν ὑπάρχει οὔτε νοεῖται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἰστορικότητά του, και τοῦτο σημαίνει ἔξω ἀπὸ τὸν πολιτισμό, ὃσο πρωτόγονος και ἀν εἶναι αὐτός. Τὸ Εἶναι τοῦ ἄνθρωπου ἀποκλείει τὴν πλήρη ἔξαρτησή του ἀπὸ τὸ ἐνστικτό του. Ὁ πολιτισμὸς εἶναι ὁ τρόπος και ὁ χῶρος, ὃπου ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαίνει τὰ στενὰ δρια τοῦ ἐνστίκτου. Τὸ ἐνστικτό, ἡ φύση παραμένει και ὅταν ὁ ἄνθρωπος προχωρήσῃ πέρα ἀπ' αὐτὰ ως ὅλη, στὴν ὁποία μὲ τὸν πολιτισμό του δίδει μορφή. Τὴν ὅλη αὐτή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ βουβό στρῶμα τῆς ὑπάρξεώς του, πρέπει νὰ διαπεράσῃ και νὰ τὴν φωτίσῃ μὲ τὸ πνεῦμα του γιὰ νὰ ἐλευθερωθῇ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴ βουβότητα και τὸ βάρος της. Ὅμως τοῦτο δὲν γίνεται ποτὲ δίχως τὴν ἀντίσταση και τὴν ἐπίδραση τῆς ὅλης ἐπάνω του. Τουναντίον κατὰ τὴν πάλη του μ' αὐτὴν πολλὲς φορές, ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ γίνη κύριός της, πράττει ἔργα ποὺ δὲν εἶναι ἀπότοκα τῆς ἐλευθερίας του, ποὺ τὸν ἀποξενώνουν ἀπὸ τὸ πραγματικό του Εἶναι. Ἡ ἀποξένωση αὐτὴ τοῦ ἄνθρωπου ἀπὸ τὸν ἑαυτό του εἶναι κάτι ποὺ ἀνήκει στὴν οὐσία τοῦ ἄνθρω-



που, ὅπως και ἡ τάση του νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπ' αὐτήν. Τὸ ζῶο δὲν μπορεῖ ποτὲ ν' ἀποξενωθῇ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται τὸ τραγικὸ στοιχεῖο τῆς ἱστορικότητος τοῦ ἀνθρώπου. Ἔξω ἀπὸ τὴν ἱστορικότητα τοῦ ἀνθρώπου δὲν νοεῖται τὸ τραγικὸ στοιχεῖο, ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει. Ἡ ἀποξένωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἑαυτό του δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἄλλη ὅψη τῆς αὐτοσυνειδησίας του καὶ τῆς αὐτοπραγματώσεώς του. Ὁ ἀνθρωπος τείνει πάντοτε νὰ γίνη περισσότερο ἀπὸ ὅ, τι ἔκάστοτε εἶναι. Ἐὰν ἔμενε κάπου, ἐὰν σταματοῦσε, καὶ δὲν ἀγωνιζόταν νὰ ξεπεράσῃ τὸ ἔκάστοτε Εἶναι του, τότε θὰ ἥταν ώσταν νὰ ἐπέστρεφε στὴ φύση, τότε θὰ ἐπικρατοῦσε μέσα του ἡ ζωική του πλευρά. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ ἔξωτεροι λόγοι, οἵ ὁποῖοι συντείνουν στὴν ἀποξένωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Ὁμως ὁ βασικὸς λόγος εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ὁ ἀνθρωπος δὲν κατορθώνει πάντοτε νὰ δαμάσῃ τὸ ἀπλῶς ζωικὸ μέσα του, καὶ ὅταν ἀκολουθῇ μόνον τὸ ζωικὸ στοιχεῖο τοῦ ἑαυτοῦ του, τότε ἀποξενώνεται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του.

Ο Μάρξ ἀποδίδει τὴν ἀποξένωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἑαυτό του μόνον στὰ μέσα τῆς παραγωγῆς, στὴ σχέση του μὲ τὰ μέσα τῆς παραγωγῆς, καὶ πιστεύει ὅτι, ὅταν τακτοποιηθῇ ὅπως πρέπει ἡ σχέση αὐτή, τότε θὰ πάψῃ ὁ ἀνθρωπος ν' ἀποξενώνεται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, δηλαδὴ ὁ Μάρξ περιορίζει τὴν ἀποξένωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἑαυτό του μόνον στὸν οἰκονομικὸ τομέα. Τοῦτο ὅμως σημαίνει συνάμα καὶ περιορισμὸ τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνθρωπος δὲν ἀποξενώνεται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του μόνον ἀπὸ τὴν ἀταξία ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν τομέα τῆς οἰκονομικῆς του ζωῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀταξία σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς του. Οἱ ἄλλοι μάλιστα τομεῖς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν γι' αὐτὸν μεγαλύτερη σημασία. Γι' αὐτὸν ἡ αὐτοαποξένωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μιὰ ἱστορικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία διαδραματίζεται μέσα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς του, καὶ ὅταν γίνη συνειδητὴ ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο, τὸν ὠθεῖ, τὸν πιέζει σχεδὸν ἡ ἴδια νὰ τὴν ἀποτινάξῃ. Σήμερα ἡ ἀποξένωση αὐτὴ ἔρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερτροφία τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν ὑποχώρηση τοῦ καθαρῶς πνευματικοῦ. Ὁ ἀνθρωπος δὲν θὰ ἥταν αὐτὸν ποὺ εἶναι, δηλαδὴ ἀγωνιστὴς τῆς ἐλευθερίας του, ἂν δὲν εἶχε νὰ παλαίψῃ μὲ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό. Καὶ ἡ πάλη του νὰ ἄρῃ τὴν αὐτοαποξένωση εἶναι ἡ πάλη του γιὰ τὴν ἐλευθερία του καὶ γιὰ τὴν αὐτοπραγμάτωσή του μέσα στοὺς ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς τῆς ζωῆς του.

Ἡ αὐτοαποξένωση ὅμως τοῦ ἀνθρώπου ἔχει διπλῆ ὅψη. Ἐνῶ δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος τὸν πιέζει σχεδὸν ἡ ἴδια νὰ τὴν ἀποτινάξῃ, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος αὐτὴ ἡ ἴδια πάλι τοῦ θολώνει τὸ πνεῦμα καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἀνοίξῃ τὸν δρόμο τῆς ἐλευθερίας του ἡ, πρᾶγμα συνηθέστερο, τὸν κάνει νὰ ταυτίζῃ τὸ Εἶναι του μὲ ἔνα μόνον τομέα τῆς δραστηριότητός του. Τότε ἔχομε μιὰ μονόπλευρη πραγμάτωση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία εἶναι κατ' οὐσίαν καὶ αὐτὴ ἀποξένωση ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Τοῦτο συμβαίνει σήμερα μὲ τὸν ἀνθρωπο



τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔχει πάψει νὰ εἶναι πλήρης ἄνθρωπος. Το φαινόμενο τοῦτο δὲν εἶναι βεβαίως νέο μέσα στὴν Ἰστορία. Συχνὰ βλέπομε: μέσα στὴν Ἰστορία τὸν ἄνθρωπο ν' ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ ἀληθινό του Εἶναι, ἀπὸ τὴν ἀληθινή του αὐτοπραγμάτωση καὶ ν' ἀκολουθῇ μονομερῆ δρόμο. Τοῦτο βεβαίως δὲν τὸ κάνει ἐπίτηδες, ἀλλὰ εἶναι κάτι ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ συλλάβῃ τὸ Εἶναι του ἔξω ἀπὸ τὶς ἀντικειμενικὲς μορφὲς ποὺ λαμβάνει τοῦτο κατὰ τὴν πραγμάτωση τῶν σκοπῶν τῆς ζωῆς του. Τὸ Εἶναι τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ γίνη ἄμεσο ἀντικείμενο τῆς βουλήσεώς του. Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ εἰπῇ: Θὰ πραγματώσω τὸν ἑαυτό μου. Ὁ λόγος του αὐτὸς δὲν θὰ εἶχε καμμία σημασία καὶ τοῦτο διότι δὲν εἶναι κάτι ἀντικειμενικό, ἀλλὰ κάτι τὸ μὴ ἀντικειμενικό, ἐνῷ κάθε προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου ἀναφέρεται πάντοτε σὲ ἀντικάμενα. Τὸν ἑαυτό του λοιπὸν δὲν ἀνθρωπος μπορεῖ νὰ τὸν εὔρῃ μόνον μέσω τῶν ἀντικειμένων μὲ τὰ ὅποια καταγίνεται καὶ τοῦτο σημαίνει μόνον μέσω τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου. Ἔδω ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ πρώτη καταβολὴ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἰστορίας.

“Ομως τόσον ἡ Ἰστορία ὅσον καὶ ὁ πολιτισμὸς εἶναι μία διαδικασία, ποὺ τὴν χαρακτηρίζει ἡ κινητικότης. Ὁ ἄνθρωπος τείνει πάντοτε νὰ πάῃ παρὰ πέρα ἀπ' ἐκεῖ ποὺ ἐκάστοτε εἶναι, καὶ τοῦτο σημαίνει ὅτι ζητεῖ μιὰ καλύτερη πραγμάτωση τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ κατάσταση, ὅπου ἐκάστοτε εὔρισκεται, ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία γιὰ νὰ πάῃ πάρα πέρα. Ὁμως γιὰ νὰ μπορῇ νὰ γίνη τοῦτο, πρέπει δὲν ἀνθρωπος πρῶτα νὰ ἔχῃ συνειδητοποιήσει τὴν κατάσταση, ὅπου εὑρίσκεται, ώς πραγμάτωση τοῦ ἑαυτοῦ του, ώς μορφὴ τοῦ Εἶναι του. Τοῦτο γίνεται μὲ τὴν Ἰστορικὴ ἐμπειρία ποὺ ἔχει γιὰ τὸ παρελθόν. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ γνώση του παρελθόντος καταλήγει ἡ στὴν κατάφασή του ἡ στὴν ἄρνησή του, ἡ ἐπιλέγει σημεῖα τὰ ὅποια καταφάσκει καὶ σημεῖα τὰ ὅποια ἀρνεῖται. Πάντως σημασία ἔχει ἐδῶ νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι τὸν ἑαυτό του δὲν ἀνθρωπος τὸν εὑρίσκει θετικῶς ἡ ἄρνητικῶς μόνον στὸ παρελθόν, δηλαδὴ στὴν Ἰστορικὴ του πορεία, ἡ ὅποια ἔχει ἀντικειμενικὸ χαρακτῆρα. Ἀπὸ τἄλλο μέρος ὅμως ἡ προοπτικὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ μέλλον εἶναι ἀναπόσπαστο γνώρισμα τῆς παρουσίας του. Δίχως προοπτικὴ πρὸς τὸ μέλλον δὲν νοεῖται ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ τὰ δύο ὅμως αὐτά, τόσον δηλαδὴ ἡ ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος ὅσον καὶ ἡ προοπτικὴ τοῦ μέλλοντος, συναντῶνται μέσα στὸ παρόν, καὶ τὸ παρόν τοῦτο, ἡ παρουσία, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Ὅσο μάλιστα δὲν μπορεῖ νὰ συζεύξῃ μέσα του τὸ παρελθόν μὲ τὸ μέλλον, τόσο πιὸ πολὺ εὑρίσκει τὸν ἑαυτό του. Ἡ σύζευξη αὐτὴ τοῦ παρελθόντος μὲ τὸ μέλλον δημιουργεῖ διτι φνομάσαμε πρὶν κινητικότητα τῆς Ἰστορίας. Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσῃ σὲ καμμιὰ Ἰστορικὴ κατάσταση. Ἡ Ἰστορία ἡ προχωρεῖ πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἡ ὁπισθιοχωρεῖ, στάσιμη ὅμως δὲν μένει ποτέ. Γενικῶς ὅμως ἡ κινητικότης καὶ ὁ



νεωτερισμὸς χαρακτηρίζουν τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία.

‘Ο ἄνθρωπος ὡς ὅν μὲν ψυχὴ καὶ σῶμα βεβαιώνεται γιὰ τὸ Εἶναι του συνάμα μὲ τὴν ὁρμὴ καὶ τὴν βούληση καὶ πραγματώνει τὸ Εἶναι του μέσα σ’ ἓνα κόσμο ποὺ τὸν περιβάλλει. ‘Ο κόσμος αὐτὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ πράγματα.

Τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι καὶ τὰ τρία εἴδη τῆς αἰτιότητος.

Προτοῦ προχωρήσωμε στὴν ἀνάλυση τῶν ἀντικειμενικῶν σκοπῶν τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, δηλαδὴ τοῦ ἀντικειμενικοῦ ἔργου ποὺ γίνεται μέσα στὴν ἱστορικὴ διαδικασία, πρέπει νὰ ἀποσαφηνίσωμε ἐννοιολογικῶς τὰ τρία εἴδη τῆς αἰτιότητος ποὺ ὑπάρχουν, δηλαδὴ τὴν πνευματικὴν αἰτιότητα, τὴν ψυχικὴν αἰτιότητα καὶ τέλος τὴν φυσικὴν αἰτιότητα.

‘Αρχίζομε ἀπὸ τὴν πνευματικὴν αἰτιότητα, γιατὶ — ἔπειτα ἀπὸ ὅσα εἴπαμε πρὶν γιὰ τὴν πρωταρχὴ τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι — αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ αἰτιότης. Ἰδεοκρατικὴ εἶναι ἡ βάση τῆς ἱστορίας, γιατὶ ἡ ἱστορικὴ διαδικασία, ὅπως εἴδαμε πρὶν, ἀρχίζει μὲ τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νὰ προσπεράσῃ τὰ στενὰ ὅρια τῆς περιοχῆς τοῦ ἐνστίκτου. Τὸ ἐνστικτὸ δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ προσπεράσῃ τὰ ὅριά του, εἶναι ἀκριβῶς λειτουργία δεμένη μέσα σ’ αὐτά. Τὴν ὑπέρβαση τῶν ὅριών τοῦ ἐνστίκτου τὴν κατορθώνει ὁ ἄνθρωπος μόνον μὲ τὸ νοῦ του, μὲ τὴ βούλησή του καὶ μὲ τὴ φαντασία του. Καὶ τὰ τρία αὐτὰ στοιχεῖα εἶναι ἰδεοκρατικά, πνευματικά. Μὲ αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται νὰ εὕρῃ τὸ Εἶναι του, νὰ τὸ πραγματώσῃ στὴν ὀλότητά του, καὶ τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι ποὺ τὸν κάνει ὅν ἱστορικόν.

Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ δύο ἄλλοι αἰτιώδεις παράγοντες τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, ὁ βιολογικὸς-ψυχικὸς καὶ ὁ ὑλικός. Αὐτοὶ δημοσιεύονται μόνον ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται μὲ τοὺς αὐτοὺς, δηλαδὴ ἐφ’ ὅσον ἔχῃ ἀρχίσει κατ’ οὐσίαν τὸν ἱστορικό του δρόμο. Ἰστορικὴ σημασία ἀποκτᾶ ἡ ὕλη μόνον ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νὰ τὴν διαμορφώνῃ. Ἐπίσης ὁ ζωικὸς καὶ φυτικὸς κόσμος ἀποκτᾶ σημασία γιὰ τὴν ἱστορικὴ διαδικασία, ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ δὲν ἀνθρωπος τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ τοὺς σκοπούς του, π.χ. γιὰ νὰ κατασκευάσῃ τὴν κατοικία του (φυτικὸς κόσμος) καὶ γιὰ νὰ μειώσῃ τοὺς κόπους του (ζωικὸς κόσμος). “Ομως οὔτε μέσα στὸν φυτικὸν οὔτε μέσα στὸν ζωικὸν ὑπάρχει ἐξ ὑπαρχῆς τὸ γνώρισμα τῆς ἱστορικότητος. Ἐξ ἄλλου, ἂν δὲν εἴχε πνευματικότητα, τότε θὰ ἦταν ἀδύνατον σ’ αὐτὸν νὰ ἔξελθῃ ἀπὸ τὸν κύκλο τῆς φύσεως καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἱστορία. Τοῦτο ὑποσημαίνεται καὶ ἀπὸ τοὺς «πολιτισμοὺς» ἐκείνους, δημιουργούσης της ἱστορίας.



νει πολὺ δεμένος μὲ τὴ φύση. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἴστορικότης του δὲν τοῦ εἶναι ἀκόμη συνειδητή. Γιὰ νὰ γίνῃ συνειδητή στὸν ἄνθρωπο, ἔστω καὶ αὐτὴ ἡ ἀθώα, ἃς εἰποῦμε, ἴστορικότης του, πρέπει ὁ ἄνθρωπος ν' ἀποκτήσῃ μία ἔξω-φυσικὴ σκοπιά, καὶ αὐτὴν ἀκριβῶς τοῦ τὴν δίνει τὸ πνεῦμα του, δταν τοῦτο ἔχει ἀποδεσμευθῆ ἀπὸ τὴ φύση.

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ἡ πνευματικὴ αἰτιότης εἶναι ἐκείνη μὲ τὴν ὁποίαν πράγματι ἀρχίζει ἡ ἴστορία καὶ τὸ νόημά της. Ἡ ἴστορία ἔχει νόημα ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ δημιουργός της, ὁ ἄνθρωπος, τῆς δίνει νόημα. Τοῦτο ἀκριβῶς γίνεται, δταν ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζῃ μὲ τὸ πνεῦμα του νὰ ὑπερβαίνῃ τὴν τυφλὴ ἀκολουθία τοῦ φυσικοῦ γίγνεσθαι, ὅπου μέσα καὶ ὁ ἴδιος ζῇ. Ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἐνστίκτου σημαίνει τὴν ἐμφάνιση τῆς ἐλευθερίας. Δίχως τὴν ἐμφάνιση τῆς ἐλευθερίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μιλήσωμε γιὰ τὴν ἴστορικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὴν ἐλευθερία, ἡ ὁποία εἶναι ταυτόσημη μὲ τὴν ἴστορικότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἔρχεται εἰς φῶς ὁ νέος κόσμος, ὁ νεωτερισμὸς μέσα στὴ δημιουργία. Καὶ ὁ νεωτερισμὸς αὐτός, ὁ ὁποῖος ὑπερβαίνει τὴν τυφλότητα καὶ ἀναγκαιότητα τοῦ φυσικοῦ γίγνεσθαι, εἶναι ὁ κόσμος τῆς ἴστορίας. Αὐτὸς ὁ κόσμος κάποτε δὲν ὑπῆρχε καὶ δὲν θὰ ἥταν δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ, ἀν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶχε τὴν ἰκανότητα νὰ μεταβάλῃ σὲ ἀντικείμενο τοῦ νοῦ του τὸ φυσικὸ γίγνεσθαι. Γι' αὐτὸ ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ ἴστορία δὲν γεννιῶνται ποτὲ ἀπὸ τὴ φύση αὐτόματα, ἀλλὰ μὲ βάση τὴ φύση γεννιῶνται ἀπὸ τὴν πνευματικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ἐτσι π.χ. μὲ βάση τὴ φύση ἐγεννήθηκε ἀπὸ τὴν πνευματικότητα τοῦ ἀνθρώπου ὁ αἰγυπτιακὸς πολιτισμός, ὁ ὁποῖος δῆμος εἶναι συνάμα καὶ μιὰ ριζικὴ ἀλλαγὴ τῶν φυσικῶν δεδομένων. Γιὸ νὰ γεννηθῇ ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς ἔπρεπε νὰ μεταβάλῃ συνάμα ὁ ἄνθρωπος τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Ἡ πνευματικὴ αἰτιότης εἶναι ποὺ ἔφερε εἰς φῶς αὐτὸν τὸν αἰνιγματώδη πολιτισμό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀκριβῶς ἔνας νεωτερισμός, δηλαδὴ δὲν ἐντάσσεται στὴν ἀκολουθία τὴν αἰτιοκρατική, ἡ ὁποία προηγεῖται ἀπὸ αὐτόν. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν θὰ ἥταν δυνατὸν ἀπὸ πρὸν νὰ γίνῃ καμμία πρόβλεψη γιὰ τὸν ἔρχομό του, καὶ κατὰ τοῦτο ἀκριβῶς διαφέρει τὸ ἴστορικὸ γίγνεσθαι ἀπὸ τὸ φυσικό, ὅτι τὸ πρῶτο δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προβλέψῃ κανείς, ἐνῶ τὸ δεύτερο ὅχι μόνον νὰ τὸ προβλέψῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ προϋπολογίσῃ μπορεῖ.

"Ομως, ἀν καὶ ὁ πολιτισμὸς αὐτός, ὁ αἰγυπτιακός, ἥταν ἔνας νεωτερισμός, δὲν τὸν ἔχωριζε ἔνα ἀγεφύρωτο χάσμα ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἀκολουθία τοῦ ἴστορικοῦ γίγνεσθαι. Τὸ νέο λοιπὸν στὴν ἴστορία δὲν εἶναι κάτι δλωσδιόλου νέο καθ' ἑαυτὸ ἀλλὰ συνέχεται μὲ τὸ προηγούμενο, τὸ παλαιό, μὲ τὴν παράδοση. Τὸ πνεῦμα χαρακτηρίζεται ἀπ' αὐτὴν τὴν πλαστικότητα, δηλαδὴ ἔχει τὴν ἰκανότητα νὰ παραλαμβάνῃ τὸ νέο, δίχως νὰ τρέχῃ συνάμα τὸν κίνδυνο νὰ ἀποκόψῃ τὸν δεσμό του μὲ τὴν παράδοση. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ πηγὴ τῆς ἴστορικότητος. Ἡ πνευματικὴ διάρκεια εἶναι κάτι



όλωσδιόλου διαφορετικὸ ἀπὸ τὴ διάρκεια ποὺ ἔχει ἡ ὄλη. Ἡ πνευματικὴ διάρκεια σημαίνει συνάμα τὴν ἰκανότητα καὶ τὴν ἐτοιμότητα νὰ παραλαμβάνῃ, νὰ ὑποδέχεται τὸ νέο δίχως νὰ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ παλαιό. Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ νέου ὅμως ζωντανεύει καὶ τὸ παλαιό. Τὸ πνευματικὸ παρελθὸν γίνεται τώρα ἐνεργὸ μέσα στὸ πνευματικὸ παρὸν καὶ ἔτσι ἡ ἴστορία, ὅπως καὶ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι πάντα νέα ἀλλὰ καὶ πάντοτε γυρισμένη στὴν παράδοση. Ἡ παράδοση ἐδῶ εἶναι κάτι τὸ ζωντανό, τὸ παρόν, τὸ δποῖον ὅχι μόνον διατηρεῖ τὶς μορφὲς ποὺ τὸ πνεῦμα ἔδωκε στὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀναλύει καὶ τὶς ἀντικαθιστᾶ μὲ καινούργιες. Τὸ πυρηνικὸ στοιχεῖο τῆς παραδόσεως δὲν εἶναι ἡ ἔξωτερικὴ της μορφή, ἀλλὰ τὸ ζωντανό της πνευματικὸ περιεχόμενο, τὸ δποῖον καὶ ὅταν συναντηθῇ μέσα στὸ παρὸν μὲ τὸ καινούργιο πνεῦμα, θραύει τὴ μορφή του καὶ ἐνώνεται μὲ τὸ καινούργιο. Ἡ πνευματικὴ λοιπὸν αἰτιότης, ἐκτὸς ἀπὸ δσα εἴπαμε ἡδη, σημαίνει ἀκόμα καὶ τὴ συνέχεια τοῦ ἴστορικοῦ γίγνεσθαι, τὴ διάρκεια. Ἐπάνω σ' αὐτὴν τὴ διάρκεια καὶ τὴ συνέχεια στηρίζεται τὸ συναίσθημα τῆς ἴστορικῆς ἀσφαλείας ποὺ ἔχομε καὶ ποὺ μ' αὐτὸ ὁ κόσμος, ὅπου μέσα ζοῦμε, μᾶς γίνεται οἰκεῖος.

Ἀντίθετα σ' αὐτὴν τὴν πλαστικότητα καὶ κινητικότητα τοῦ ἴστορικοῦ πνεύματος καὶ τοῦ ἴστορικοῦ γίγνεσθαι, τὰ στρώματα τοῦ Εἶναι ποὺ εὑρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, δηλαδὴ ἡ ὄλικὴ καὶ ζωικὴ μορφὴ τοῦ Εἶναι, εἶναι δεμένα μὲ ἔξωτερικές, καὶ περισσότερο σκληρὲς μορφές. Ἐν ἀντιθέσει βέβαια πρὸς τὴν ὄλικὴ μορφὴ τοῦ Εἶναι, τὴν τυφλὴ καὶ μηχανικὴ μορφὴ τῆς ὄλης, ἡ ζωικὴ μορφὴ τοῦ Εἶναι, δηλαδὴ ἡ βιολογικὴ, ἔχει κάποια κινητικότητα καὶ ἰκανότητα προσαρμογῆς. Τὰ δριά της ὅμως εἶναι περιωρισμένα καὶ ἡ ἴδια δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ τὰ ὑπερβῇ. Ἐξ ἄλλου, ὅπως εἴδαμε πρὶν, τὸ πνεῦμα εἶναι πάντα δεμένο μὲ τὴ ζωικὴ μορφὴ, ἀκόμη δὲ καὶ μὲ τὴν ὄλικὴ μορφὴ τοῦ Εἶναι, καὶ χωρὶς αὐτὲς δὲν μπορεῖ νὰ ἐνεργήσῃ. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ πνεῦμα εἶναι δεμένο μὲ τὸ σῶμα καὶ τὴ ζωὴ του, πρέπει νὰ παραστήσῃ τὸ Εἶναι του καὶ τὴ δράση του μέσα σὲ ἔργα ἀντικειμενικὰ καὶ αὐτὰ εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἴστορίας. Μόνον διὰ μέσου αὐτοῦ τοῦ δρόμου ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος ὡς πνευματικὸν δν σὲ συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῆς ταυτότητός του. Τὸ ἀγώνισμα τοῦτο ἥταν γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὸ περισσότερο πολύμοχθο καὶ πολύπονο. Γιὰ ν' ἀνοίξῃ ὁ ἄνθρωπος τὸν χῶρο τοῦ πνεύματός του κατέβαλε τοὺς πιὸ δύσνηροὺς πόνους.

Κάθε ἄνθρωπινη ἀρχὴ ἐκπηδᾶ ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ προσώπου. Ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου εἶναι καὶ ἡ κατ' ἔξοχὴν αἰτία, ὅπου τὸ Εἶναι τοῦ ἄνθρωπου ταυτίζεται μὲ τὸ ἐγώ του. Τοῦτο συμβαίνει ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος θεωρῇ ὡς ἀπόλυτο τὸ ὄλικό, τὸ κοινωνικὸ ἢ τέλος τὸ οἰκονομικὸ Εἶναι, καὶ τοῦτο διότι εἶναι σ' αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς βέβαιο, δτι μόνον τὸ πρόσωπο μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ ἴστορία. Ἡ δύναμη τοῦ προσώπου εἶναι ἀκριβῶς



έκείνη, ή δοπία μπορεῖ νὰ συζεύξῃ δλα τὰ στρώματα, δλα τὰ εἰδη τοῦ Εἶναι γιὰ νὰ φθάσῃ τοῦτο ἔκει, δπου θέλει, δηλαδὴ νὰ πραγματώσῃ τοὺς σκοποὺς τῆς Ἰστορίας. Ἡ δύναμη τοῦ προσώπου εἶναι ἐπίσης ἔκείνη ποὺ συλλαμβάνει τὴν ἔννοια τοῦ θείου και τὴν τοποθετεῖ στὴν κορυφὴ τοῦ κόσμου και στὴν κορυφὴ τῶν ἀξιῶν τῆς Ἰστορίας, τοῦ Ἰστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν πολιτισμῶν και γενικῶς τοῦ Ἰστορικοῦ γίγνεσθαι φαίνεται κατακάθαρα, δτι ἡ ἔννοια τοῦ θείου ἔχει θεμελιακὴ σημασία γιὰ τὴν οἰκοδόμησή των. Ἀπ' δλες τὶς ἐκδηλώσεις τῶν πολιτισμῶν φαίνεται δτι δ ἄνθρωπος συγκεντρώνει τὴ σκέψη του και τὴ συμπεριφορά του ἐξ ἀρχῆς και κατ' ἔξοχὴν στὴ σφαῖρα τοῦ θείου. Ἀπέναντι σ' αὐτὴ τὴ σφαῖρα ἐντὸς ἐνὸς πολιτισμοῦ δλες οἱ ἄλλες ὑποχωροῦν. Ἐπίσης ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν πολιτισμῶν προκύπτει δτι οἱ μεγάλες Ἰστορικὲς ἀναστατώσεις, τὰ μεγάλα Ἰστορικὰ κινήματα, ἐκπορεύονται πάντοτε ἀπὸ μία νέα θρησκευτικὴ σκοπιά, ἀπὸ τὴν δοπία βλέπει δ ἄνθρωπος τὴν δλη πραγματικότητα.

Ἡ νέα αὐτὴ σκοπιὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία νέα σύλληψη τοῦ Ἀπολύτου ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ ἄνθρωπου. Η πνευματικὴ αἰτιότης τῆς Ἰστορίας εἶναι ἐδῶ σὲ πλήρη ἐνέργεια και δράση. Οὔτε τὸ σύστημα τοῦ Μάρξ ἀποτελεῖ ἔξαιρεση ως πρὸς αὐτό, δπως νομίζει δ ἴδιος. Ὁ Μάρξ θεωρεῖ ως τὸ Ἀπόλυτο τὴν οἰκονομία, τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τοῦ ἄνθρωπου. Ἡ πεποίθηση αὐτὴ τεῦ Μάρξ ἔρχεται ἀπὸ μία θρησκευτικὴ καταξίωση τῆς χειρωνακτικῆς ἐργασίας τοῦ ἄνθρωπου, ή δοπία δμως δὲν εἶναι συνειδητὴ στὸν ἴδιο. Πάντως δ μαρξισμὸς και ἡ ἐφαρμογὴ του ως κομμουνισμὸς ἔχει δλα τὰ γνωρίσματα τῆς θρησκείας, και τοῦτο διότι ἔρχεται μὲ τὴν ἀξίωση τοῦ Ἀπολύτου και ζητεῖ ἀπὸ τοὺς δπαδούς του ἀπόλυτη πίστη και ἀφοσίωση. Ὁ Μαρξισμὸς ἔχει μέσα του τὸ παράδοξο, δτι, ἐνῷ ἀπορρίπτει τὴ θρησκεία, εἶναι συνάμα ἡ γίνεται συνάμα δ ἴδιος θρησκεία. Βεβαίως ὁ Μάρξ, σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία του ἔπρεπε ν' ἀπορρίψῃ τὴ θρησκεία, γιατὶ ἡ οἰκονομία και ἡ ἐργασία, ἀν και, δπως θὰ ἴδοῦμε, ἀποτελοῦν μία βάση τοῦ πολιτισμοῦ, δὲν εἶναι δ πολιτισμός. Ἐπίσης ἔπρεπε νὰ τὴν ἀπορρίψῃ, γιατὶ ἡ ὑλικὴ ζωὴ τοῦ ἄνθρωπου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη δημιουργὸς θρησκείας, γιατὶ τῆς λείπει δλωσδιόλου τὸ πνεῦμα. Και δπου δὲν ὑπάρχει πνεῦμα, δὲν ὑπάρχει και θρησκεία. Και δμως αὐτὴ ἡ θεωρία ἔγινε θρησκεία.

Ἡ οἰκονομία εἶναι ἔνας οὐσιαστικὸς παράγων τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Χωρὶς αὐτὴν δ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ παρατείνῃ τὴ σωματικὴ και τὴν πνευματικὴ του ζωῆ. Ἐπίσης εἶναι αὐτονόητο δτι γιὰ μεγάλα πνευματικὰ και ἐπιστημονικὰ ἔγχειρήματα ἀπαιτοῦνται οἰκονομικὰ μέσα. Τοῦτο δμως δὲν πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὸ συμπέρασμα δτι δλο τὸ πνεῦμα, ἡ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἄνθρωπου, και τοῦ πολιτισμοῦ γενικῶς, εἶναι ἀπλὸ ἐπιφαινόμενο τῆς οἰκονομίας. Τότε θὰ ἔπρεπε νὰ δεχθοῦμε δτι και ἡ μουσικὴ τοῦ Beethoven εἶναι ἀπόρροια τῶν μουσικῶν δργάνων ποὺ χρησιμοποιεῖ δ μέ-



γας μουσουργός. Μόνον έὰν εύρύνωμε τὴν ἔννοια τῆς ἐργασίας καὶ περιλάβωμε μέσα της δχι μόνον τὴν χειρωνακτικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἐργασία, μόνον τότε εἶναι δυνατὸν νὰ εἰποῦμε ὅτι ὁ πολιτισμὸς εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας. Ἀκόμα καὶ ἡ ἴδια ἡ θεωρία τοῦ Μάρξ θὰ ἔχανε κάθε ἀξία, ἂν ἐφαρμόσωμε ἐπάνω της τὸ ἴδιο της τὸ δόγμα, γιατὶ θὰ ἦταν τότε ἡ θεωρία ἀπαύγασμα τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς ἐποχῆς, ὅπου ἀνήκει, καὶ τίποτε ἄλλο. Ἡ οἰκονομία εἶναι ἀπλὸ μέσον, εἶναι, ὅπως θὰ ἴδοῦμε, σύστημα ἐνεργειῶν, ποὺ γίνονται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ σκοπὸ νὰ ἐπιζήσῃ καὶ συνάμα μὲ τὸν σκοπὸ νὰ μὴ διαθέτῃ ὅλη του τὴ δύναμη καὶ ὅλον τὸν καιρὸ του, γιὰ τὴ διατήρηση τῆς σωματικῆς του ζωῆς, ὅπως τὸ ζῶο, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ἐλεύθερο χρόνο, νὰ προχωρῇ πρὸς τὴν ὁλοκληρωτικὴ πραγμάτωση τοῦ Εἶναι του.

Τὰ μεγάλα θρησκευτικὰ κινήματα, τὰ ὅποια δημιουργοῦν ἐποχὲς καὶ ἀποτελοῦν τομὲς μέσα στὴν πορεία τοῦ ιστορικοῦ γίγνεσθαι, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναλυθοῦν πλήρως ως πρὸς τὴν οὐσία τους. Καὶ τοῦτο, διότι πρῶτον συλλαμβάνονται σὲ μία ὑπερβατικὴ σφαῖρα, ἡ ὅποια κατ' οὐσίαν δὲν μπορεῖ ν' ἀντικειμενοποιηθῇ, καὶ δεύτερον διότι ἐκπηγάζουν ἀπὸ τὴ σχέση μαθητῶν καὶ διδασκάλου, ἡ ὅποια σχέση ἀναπτύσσεται ἐξ ὁλοκλήρου στὸν χῶρο τῆς πνευματικῆς ἐμπιστοσύνης καὶ φιλίας. Ἀπ' αὐτὴν προκύπτει μιὰ καινούργια θέα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς. Ἀπ' αὐτὴν τὴν καινούργια θέα καὶ κοινὴ διδαχὴ μόνον ώρισμένα σημεῖα εἶναι δυνατὸν ν' ἀντικειμενοποιηθοῦν καὶ νὰ ἐπηρεάσουν ὅλα τὰ πεδία, ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ πρῶτα πρῶτα ἡ καινούργια πνοὴ εἰσέρχεται μέσα στὸν τομέα τῆς τέχνης. Ἡ τέχνη, ἂν καὶ ἡ καινούργια εἰκόνα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς δὲν προέρχεται ἀπ' αὐτὴν τὴν ἴδια, ἔχει τὸ χάρισμα νὰ παριστάνῃ τὸ πνευματικό, ὑπερβατικὸ περιεχόμενο τῆς θρησκείας, μέσα σὲ μορφὲς ἀπτὲς καὶ δρατές, ὅπότε ὁ κύκλος τῶν φίλων τοῦ νέου πνεύματος εὔρυνεται πολύ. Ὅτι ἀπλῶς «ὅσφραινονται» οἱ πολλοὶ δίχως νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ τὸ εἰποῦν, αὐτὸ δ καλλιτέχνης τὸ προσφέρει ως εἰκόνα ἡ καὶ ως λόγο μπροστά τους. Ἔτσι ἡ θρησκεία ως πνευματικὴ αἰτιότης ὁδηγεῖ στὴν ἀνάπλαση ὅλων τῶν δημιουργιῶν τοῦ ἀνθρώπου. Σημασία ὅμως ἐδῶ ἔχει ὅτι ἡ ὥθηση πρὸς τὴν καινὴ διδαχὴ, πρὸς κάτι ποὺ δὲν ὑπῆρχε πρίν, προσλαμβάνει ὅλη της τὴν σφοδρότητα μέσα σὲ μιὰ προσωπικότητα καὶ ἀπ' αὐτὴν μεταδίδεται στοὺς ἄλλους. Μὲ τὴν ἀνάταση καὶ τὸ ἄλμα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν ἐλεύθερία, ὅπου δλοκληρώνεται ὁ ἴδιος, εύρισκεται ἔξαφνα δ ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ θείου, τοῦ ἀπολύτου. Τὸ συναίσθημα ποὺ τὸν κυριεύει τώρα εἶναι ὅτι ἡ ζωὴ του κρατιέται καὶ συντηρεῖται ἀπ' αὐτό, δηλαδὴ τὸ θεῖο.

Τὸ δεύτερο εἶδος τῆς αἰτιότητος εἶναι τὸ ψυχικό. Μέσα σ' αὐτὸ συναντᾶται τὸ πνευματικὸ καὶ τὸ φυσικό. Μὲ ἄλλα λόγια μέσα στὸ ψυχικὸ



Είναι έχομε τὴν ύλοποίηση τοῦ πνεύματος. Ἡ ζωὴ ώς βιολογικὸ γεγονός, ώς ἀπλῆ ζωικὴ ἐνέργεια, δὲν γίνεται ποτὲ πνεῦμα. Ὡς ψυχικὴ δμως πραγματικότης ἡ ζωὴ φωτίζεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα, τὸ ὅποῖον δὲν γίνεται ποτὲ ὅλη ἡ ἀπλῆ ζωικὴ ἐνέργεια. Ψυχὴ δμως και πνεῦμα, δπως ζωὴ και ψυχή, παρασμένουν πάντοτε στὸ Εἶναι του τὸ καθένα, ἀν και είναι και τὰ τρία δεμένα μὲ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἐτσι κάθε πνευματικὴ ἐνέργεια ἔχει παράλληλά της μία ψυχικὴ και μία ζωικὴ ἐνέργεια. Ομως ὅ,τι δνομάζομε νόημα, τοῦτο ἔρχεται πάντα ἀπὸ τὸ πνεῦμα. Τὸ ἀπλῶς φυσικὸ Εἶναι δὲν ἔχει στὴν ούσια του κανένα νόημα, κινεῖται δμως σύμφωνα μὲ ἀναγκαίους νόμους (φυσική). Τὸ ἀπλῶς φυσικὸ μπορεῖ νὰ προσλάβῃ νόημα ἀπὸ τὸ πνεῦμα μὲ τὴ μεσολάβηση τοῦ ψυχικοῦ Εἶναι. Ἐξ ἄλλου τὸ πνεῦμα ώς πρωταρχὴ δὲν μπορεῖ ν' ἀναπτύξῃ ὅλη του τὴ δημιουργικότητα και ν' ἀπλώσῃ τὴ δύναμή του παρὰ μόνον δταν τὸ ψυχικὸ Εἶναι, ἡ ψυχή, δχι μόνον τὸ συνοδεύη ἀλλὰ και βάζῃ ὅλη της τὴ δύναμη γιὰ νὰ τὸ πραγματώσῃ μέσα της. Ἀπὸ τὴν πεποίθηση αὐτὴν προέκυψε ὁ λόγος τοῦ Ἐγέλου, δτι «τίποτε μέσα στὴν παγκόσμια ιστορία δὲν ἔχει συντελεσθῇ δίχως πάθος». Τὸ πάθος είναι ἀκριβῶς ἡ συμμετοχὴ τῆς ψυχῆς, ἡ ὅποια είναι ἀναγκαία γιὰ νὰ ἔλθουν εἰς φῶς τὰ ἔργα τοῦ πνεύματος. Ἐξ ἄλλου τὸ πάθος και γενικῶς τὸ δέσιμο τοῦ πνεύματος μὲ τὸν ψυχισμὸ περιορίζει τὴν κινητικότητα και τὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. Ἐπίσης δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία δτι ἡ ψυχικὴ ζωὴ μὲ τὴ διάθεσή της και τὰ ἐκάστοτε συναισθήματά της συχνὰ ἀντιμάχεται τοὺς σκοποὺς τοῦ πνεύματος και τοῦ κόβει τὰ φτερά. Ὡστε ἡ σύζευξη τοῦ πνεύματος μὲ τὸν ψυχισμὸ είναι ἄλλοτε θετική και ἄλλοτε ἀρνητική. Ομως δὲν ὑπάρχει ἄλλη σφαῖρα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ψυχικὴ γιὰ νὰ φανερώσῃ τὸ πνεῦμα τὴ δύναμη του.

Ἡδη μὲ τὴ λειτουργία τῶν αἰσθήσεων φαίνεται ὁ περιοριστικὸς και ἐκλεκτικός, δηλαδὴ ὁ ἀφαιρετικὸς χαρακτῆρας τῆς ψυχικῆς ζωῆς. Τὰ αἰσθήματά μας είναι βιωματικὲς ἀφαιρέσεις, εἰκόνες βιωματικές, οἱ ὅποιες προκύπτουν αὐτόμata κατὰ τὴν σχέση μας μὲ τὸν ἔξωτερικὸ κόσμο. Μὲ ἀπλᾶ λόγια: τὰ αἰσθήματά μας γιὰ τὰ πράγματα είναι ὑποκειμενικά. Ἐν γένει ἡ λειτουργία τῶν αἰσθήσεων σχηματοποιεῖ τὶς ἐντυπώσεις τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου. Τὰ σχήματα αὐτὰ στὰ ζῶa πρέπει νὰ είναι ἔξ ὀλοκλήρου σταθερά, ἐνῷ στὸν ἄνθρωπο, ἐπειδὴ ὑπόκεινται στὴν ἐπίδραση τοῦ πνεύματος, είναι περισσότερο κινητὰ και ρευστά. Τὸ πνεῦμα ώς ἐπιστήμη προσπαθεῖ νὰ πλησιάσῃ, δσο γίνεται περισσότερο, τὴν ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα, και στὴν προσπάθεια αὐτὴν ἔχει τὴ δύναμη νὰ τὴν ξεπερνάη δίχως νὰ τὴν ἀναιρῇ. Ἡ διαδικασία αὐτὴ τοῦ πνεύματος μεταβάλλει ἀκόμη και τὰ σχήματα ποὺ τοῦ προσφέρουν οἱ αἰσθήσεις. Σαφέστατα δμως ἐμφανίζενται τὰ σχήματα αὐτὰ στοὺς διαφόρους ρυθμοὺς τῆς τέχνης, οἱ ὅποιοι χαρακτηρίζουν ἔναν πολιτισμὸ ἢ μιὰ ἐποχή. Ἡ ὑπερβατικὴ ἔξ ἄλλου δύναμη τοῦ πνεύματος, τὸ γεγονός δηλαδὴ δτι τὸ πνεῦμα κινεῖται σὲ ὑψηλότερο χῶρο



ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν αἰσθήσεων, τοῦ ἐπιτρέπει καὶ νὰ κρίνῃ τὰ σχήματα τῶν αἰσθήσεων καὶ νὰ διαπιστώνῃ ἡδη ἐδῶ, διτὶ οἱ ἀφαιρέσεις αὐτὲς τῶν αἰσθήσεων εἶναι δυνατὸν συχνὰ νὰ εἶναι ἐσφαλμένες. Ἡδη δῆμος ὁ ἔλεγχος αὐτὸς τῶν ἀφαιρέσεων τῶν αἰσθήσεων ἀπὸ τὸ πνεῦμα προσδίδει σ' αὐτὲς ἕνα βαθμὸν ἴστορικότητος. Ἡ ἴστορικότης λοιπὸν τοῦ ἀνθρώπου φθάνει ως τὰ ἐργαστήρια τῶν αἰσθήσεων. Ἡ ἴστορικότης δῆμος αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὸν ἔξω κόσμο φθάνει σὲ καταπληκτικὰ ἐπίπεδα μὲ τὰ νοητικὰ σχήματα τὰ ὅποια χρησιμοποιεῖ ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη. Μέσα στὴ σύγχρονη θεωρία τοῦ ἀτόμου, δπως τὴν ἀναπτύσσει ἡ Φυσική, ὁ ἀνθρωπος εἶναι παρὼν ως ὃν ἴστορικόν. Τὸ γεγονός τοῦτο θὰ ἐπρεπε νὰ εἶναι συνειδητὸ σὲ ὅλους τοὺς φυσικοὺς ἐπιστήμονες, ἀλλ' εἶναι δλίγοι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν συνείδηση ως πρὸς αὐτό. Καὶ δῆμος ἡ προσωπικὴ ἐπαλήθευση τοῦ γεγονότος τούτου ἀπὸ κάθε φυσικὸ ἐπιστήμονα θὰ τὸν ἐπειθε γιὰ τὸν ἀγῶνα ποὺ καταβάλλει ὁ ἀνθρωπος ἡ μᾶλλον τὸ πνεῦμα του τόσον γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀλήθεια ὅσον καὶ γιὰ νὰ ἀνεύρῃ καὶ νὰ ἀναπτύξῃ τὸ Εἶναι του.

Οψυχισμὸς δῆμος τοῦ ἀνθρώπου ἀσκεῖ μεγάλη ἐπίδραση στὸ πνεῦμα του καὶ μάλιστα συχνὰ δίχως τὴν θέλησή του. Συχνὰ ὁ ἀνθρωπος παρασύρεται ἀπὸ τὸν ψυχισμό του, χάνει τὸν αὐτοπροσδιορισμό του καὶ συνεπῶς καὶ τὴν ἐλευθερία του. Τοῦτο γίνεται συνήθως στὶς μᾶζες, οἱ ὅποιες κινοῦνται καὶ δροῦν μόνον ἀπὸ βιώματα καὶ παρορμήματα καὶ δχι ἀπὸ τὴν λογική. Ἡ ἐποχή μας εἶναι ως πρὸς τὸ σημεῖο αὐτὸ κλασσικὸ παράδειγμα. Ἡ ἐπίδραση τοῦ ψυχικοῦ στοιχείου ἀπὸ ἀνθρωπο σὲ ἀνθρωπο εἶναι εὔκολωτερη ἀπ' ὅτι εἶναι ἡ ἐπίδραση τοῦ καθαροῦ πνεύματος. Τοῦτο ἐξηγεῖται ἀπὸ τὸ γεγονός, διτὶ ὁ ψυχισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκφράζεται εὔκολωτερα διὰ τοῦ σώματός του ἀπ' ὅτι τὸ πνεῦμα. Ἀπὸ τὴν ἴστορία βλέπομε διτὶ τὰ συγκλονιστικὰ αἴτια τῶν μεταβολῶν μέσα στὴν πορεία τοῦ ἴστορικοῦ γίγνεσθαι παρουσιάζονται μὲ τὴ μορφὴ ψυχικῶν παρορμημάτων. Τὰ πάθη καὶ συγκεκριμένως ἡ φιλοδοξία, ἡ φιλαρχία, ἡ δίψα τῆς ὑλικῆς δυνάμεως, ὁ φθόνος, ἡ φιλοχρηματία καὶ ἡ φιληδονία, ἀν καὶ φαίνωνται δλωσδιόλου ἀπνευμάτιστα, δέχονται συνάμα τὴν ἐπίδραση τοῦ πνεύματος. Ἀν τοῦτο δὲν συνέβαινε, τότε τὰ γινόμενα δὲν θὰ εἶχαν καμμιὰ ἴστορικὴ σημασία, κανένα ἴστορικὸ νόημα.

Οψυχισμὸς δῆμος τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος μεσολαβεῖ γιὰ νὰ παρουσιασθῇ τὸ πνεῦμα καὶ νὰ περιλάβῃ στὴν ἔξουσία του τὸν κόσμο, ἀπὸ τἄλλο μέρος ἐμποδίζει τὸ πνεῦμα νὰ φανερωθῇ. Μερικὰ ἀπὸ τὰ παρορμήματα ποὺ ἀναφέραμε πρὶν ἔχουν διπλῆ δψη, δηλαδὴ εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι συνυφασμένα ἄλλοτε περισσότερο μὲ τὴν ὑλικὴ πλευρὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἄλλοτε πάλι μὲ τὴν πνευματική. Τὸ γεγονός διτὶ ὁ ψυχισμὸς εἶναι πάντοτε ἐν δράσει μέσα στὸν ἀνθρωπο καὶ συνεπῶς καὶ μέσα στὴν ἴστορικὴ πραγματικότητα δδηγεῖ εὔκολα καὶ ώδηγησε συχνὰ σὲ παρερμηνεία τοῦ



ἀνθρώπου καὶ τῆς Ἰστορίας. Ἡ συνήθης παρερμηνεία εἶναι δτὶ πολλοὶ καταλήγουν νὰ δεχθοῦν τὴν ἀπολυταρχία τοῦ ψυχικοῦ στοιχείου. Λέγουν δηλαδὴ δτὶ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, δηλαδὴ τὸ ψυχικὸ στοιχεῖο, δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο. Συνεπῶς ἀρνοῦνται τὸ πνευματικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς Ἰστορίας. Ἡ πειραματικὴ ψυχολογία εἶναι ἐκείνη ποὺ προσφέρει τὰ δπλα γιὰ νὰ ἴσχυρισθῇ κανεὶς τὴν ἀπολυταρχία τοῦ ψυχικοῦ στοιχείου, καὶ ἐπειδὴ ἡ πειραματικὴ ψυχολογία χρησιμοποιεῖ μεθόδους παρεμφερεῖς μὲ τὶς μεθόδους τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν εἶναι φυσικὸ νὰ πείθῃ, δτὶ ὑπάρχει πράγματι ἡ ἀπολυταρχία τοῦ ψυχικοῦ στοιχείου, καὶ δτὶ τὸ πνευματικὸ εἶναι ἀνύπαρκτο. Ἡδη δμως ὁ λόγος αὐτός, ὁ ἴσχυρισμὸς αὐτός, ἀναιρεῖ τὸν ἔαυτό του, διότι καὶ αὐτὸς κατάγεται ἀπὸ τὸ πνευματικὸ καὶ ὅχι ἀπὸ τὸ ψυχικὸ στοιχεῖο. Τὸ ψυχικὸ στοιχεῖο, ὁ ψυχισμός, δὲν εἶναι οὕτε γίνεται ποτὲ λόγος. Εἶναι ἀπλῆ βιωματικὴ κατάσταση ἄφωνη.

Ὑπάρχει μία προκατάληψη ποὺ ἔχει τὴν καταγωγὴ της στὸν δέκατον ἔνατον αἰῶνα. Ἡ προκατάληψη αὐτὴ λέγει δτὶ ἐπιστήμη εἶναι μόνον ἡ Φυσικὴ καὶ δποια ἄλλη δουλεύει μὲ μέθοδο παρεμφερῆ μὲ τὴ δικὴ της. Ἀπὸ τὴν προκατάληψη αὐτὴ ὑπέφερε πολλὰ ἡ Ἰστορικὴ ἐπιστήμη. Καὶ δμως δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ διστάσῃ κανεὶς ν' ἀντιστρέψῃ τὰ πράγματα, νὰ ἴσχυρισθῇ δηλαδὴ δτὶ ἡ Ἰστορία εἶναι ἡ κατ' ἔξοχὴν ἐπιστήμη καὶ γι' αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ πιὸ δύσκολη ἐπιστήμη.

Τὸ ἀντικείμενο τῆς ψυχολογίας εἶναι τὸ ψυχικὸ γίγνεσθαι, τὸ δποῖον διαδραματίζεται μεταξὺ τοῦ ἀντικειμενικοῦ φυσικοῦ γίγνεσθαι καὶ τοῦ πνευματικοῦ στοιχείου, τὸ δποῖον κεῖται ἐπέκεινα τοῦ ἀπλῶς ψυχικοῦ. Ἡ μέθοδος τῆς ψυχολογίας δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ συλλάβῃ τὴν πνευματικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦτο εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ βασικὰ ἀποκτήματα τῆς φιλοσοφικῆς κριτικῆς ποὺ ἀσκησαν ὁ Husserl καὶ ὁ Rickert στὸν ψυχολογισμό. Ἡ κριτικὴ ἀκριβῶς αὐτὴ ἀποκατέστησε τὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. Γιὰ τὴν ψυχολογία, δπως αὐτὴ ἀναπτύχθηκε στὰ ψυχολογικὰ ἐργαστήρια ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Wundt ὥς σήμερα, ὁ ἀνθρωπος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ σωρεία ὅρμῶν καὶ βιωμάτων, ποὺ ἀνταγωνίζεται τὸ ἔνα τὸ ἄλλο γιὰ τὴν ἐπικράτηση μέσα του. Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς πῶς οἱ ἐκπρόσωποι αὐτῆς τῆς θεωρίας ἔξαιροῦν τὸν ἔαυτό τους καὶ τὰ λεγόμενά τους ἀπὸ τὴ θεωρία ποὺ παρουσιάζουν. Καὶ ἔξαιροῦν τὰ λεγόμενά τους καὶ τὸν ἔαυτό τους, γιατὶ ζητοῦν ἀπὸ δλους νὰ τὴν ἀναγνωρίσουν.

Ὀπωσδήποτε εἶναι ἀναμφισβήτητο δτὶ ὁ ψυχισμὸς τοῦ ἀνθρώπου συμμετέχει στὴ διαμόρφωση τοῦ Ἰστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἐπίσης συμμετέχει σ' αὐτὴν ἀκόμη καὶ τὸ ὑποσυνείδητο μέρος τῆς ψυχῆς του. Ὁ ψυχισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ ὁ ψυχικός του κόσμος, ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος τὸν ἐνώνει μέσω τῶν αἰσθήσεων μὲ τὸν φυσικὸ κόσμο, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τὸν ἐνώνει μὲ τὴν σφαῖρα τοῦ πνεύματος, ἡ δποία εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ψυχική, βιωματικὴ



πραγματικότητα. Ἡ μορφὴ εἶναι δὲ τρόπος μὲ τὸν ὅποιον παρουσιάζεται ἡ ψυχικὴ πραγματικότης. Ἡ μορφὴ ὅμως αὐτὴ δὲν εἶναι ἔνυλη, ὅπως εἶναι ἥδη στὸν δργανισμό, στὴν δργανικὴν ζωή, ἀλλὰ ἄνυλη. Ὁ λόγος λοιπὸν ποὺ τὸ πνευματικὸν στοιχεῖο φαίνεται πολλὲς φορὲς ξένο στὴν ψυχικὴν πραγματικότητα εἶναι ὅτι τοῦτο δὲν ἔχει ἀκόμη λάβει μορφή. Ὅταν ὅμως λάβῃ τὸ πνευματικὸν στοιχεῖο τὴν μορφήν του, τότε ὁ ψυχικὸς κόσμος τὸ ἀσπάζεται<sup>1</sup> καὶ τὸ χαίρεται. Ἡ τέχνη εἶναι ἐκείνη, ἡ ὅποια, ὅπως εἴδαμε πρίν, δίδει μορφὴν στὸ ὑπερβατικό, πνευματικὸν στοιχεῖο, στὸ ὑπερβατικὸ-πνευματικὸν περιεχόμενο, καὶ ἔτσι γίνεται τοῦτο προσιτὸ στοὺς ἀνθρώπους.

Οψ ψυχικὸς κόσμος καὶ χῶρος εἶναι ὁ μόνος, ὅπου μετατρέπεται τὸ ποσοτικὸν σὲ ποιοτικό. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὶς σύγχρονες θεωρίες περὶ αἰσθήσεων, οἵ διοῖες δέχονται ὅτι οἱ αἰσθητὲς ποιότητες τῶν πραγμάτων, ὅπως ἐμφανίζονται σὲ μᾶς, γεννιῶνται ἀπὸ μιὰ τέτοια μετατροπή. Κυματισμοὶ ώρισμένων ποσῶν ἀποδίδουν ως ἀποτελέσματα τὰ χρώματα καὶ τοὺς ἥχους. Τοῦτο βεβαίως γίνεται μὲ τὴν συμμετοχὴν τῶν αἰσθήσεων. Ἡ μετατροπὴ αὐτὴ τοῦ ποσοῦ σὲ ποιὸν εἶναι ἡ πιὸ αἰνιγματικὴ λειτουργία στὸν κόσμο τὸν ψυχικό. Ἡ μετατροπὴ ἀποτελεῖ καὶ τὴν κύρια λειτουργία τῆς ἀπλῆς ζωῆς. Ἔξ ἄλλου ἡ ζωικὴ λειτουργία αὐτὴ καθ' ἔαυτήν, ὅπως παρουσιάζεται τόσον στὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, ὅσον καὶ στὸν ἀνθρωπό, κινεῖται πάντοτε μεταξὺ ὁρίων πρὸς τὰ πάνω καὶ ὁρίων πρὸς τὰ κάτω. Τόσον τὸ περισσότερο ὅσον καὶ τὸ διλιγότερο πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια αὐτὰ εἶναι ἐξ ἵσου ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ζωὴν ως ἀπλῆ λειτουργία.

Ἡ ψυχικὴ αἰτιότης ἐπιβεβαιώνεται καὶ μὲ τὴν ἀντιστροφὴν τοῦ συναισθήματος, πρᾶγμα ποὺ συμβαίνει συχνὰ μέσα στὴν ἱστορία σὲ ἐποχὲς μεγάλης ἀναταραχῆς. Μὲ τὴν ἀντιστροφὴν τοῦ συναισθήματος στὶς ἐποχὲς αὐτὲς οἱ ἀνθρωποι χάνουν τὸ δεσμό τους μὲ τὶς ἀξίες τοῦ παρελθόντος. Ὅταν ἀκριβῶς κάτι νέο τίθεται στὴν θέση τοῦ παλαιοῦ, συνήθως οἱ ἀνθρωποι συμπεριφέρονται ωσὰν νὰ εἶναι τυφλοί. Ἀντὶ τοῦ συναισθήματος ποὺ εἶχαν πρὶν καὶ τὸ διοῖον τοὺς συνέδεε μὲ τὶς παλαιὲς ἀξίες, τοὺς κυριεύει τώρα ἔνα ἀντίθετο συναίσθημα, τὸ διοῖον μὲ τὴν ὄρμητικότητά του πλημμυρίζει τὴν συνείδησή τους καὶ ἀπωθεῖ κάθε ἄλλο συναίσθημα. Ὅτι ἀνήκει στὸ παρελθόν θεωρεῖται ως ἄχρηστο καὶ ἀνάξιο. Μὲ τὴν ἀντιστροφὴν αὐτὴ τοῦ συναισθήματος, ἡ ὅποια συμβαίνει σὲ ἐποχὲς μεγάλων πνευματικῶν κινημάτων, ἀλλάζει, ἀναθεωρεῖται μέσα στὸν ψυχικὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων ἡ δλη ἀξιολογία τῆς ζωῆς. Τὸ φαινόμενο τοῦτο παρουσιάζεται σὲ δλη του τὴν ἔνταση, ὅταν εἰσέλθῃ στὴν ἱστορία μία καινούργια θρησκεία. Τὸ ἱστορικὸ ἔδαφος τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ προσφέρεται ἀφ' ἔαυτοῦ γιὰ νὰ διαπιστώσωμε τὸ γεγονός τοῦτο τῆς ἀντιστροφῆς τοῦ συναισθήματος τῶν ἀνθρώπων. Κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴ οἱ ἀνθρωποι μὲ τὸ νέο συναίσθημα ποὺ τοὺς κυριεύει ζητοῦν νὰ παραμερίσουν δλα τὰ προηγούμενα γιὰ



νὰ δημιουργήσουν τώρα αὐτοὶ ἔνα καινούργιο κόσμο, ὁ ὅποῖς ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν προηγούμενο θὰ εἶναι τέλειος. Μιὰ μανία καταστροφῆς συνοδεύει συνήθως αὐτὲς τὶς ἐποχές. Ἡ ἐποχή μας κατέχει ώς πρὸς αὐτὸν τὴν πρώτη θέση. Καὶ δὲν εἶναι μόνον ἡ πολιτική, ὅπου μὲ τὸν κομμουνισμὸν ώς μοχλὸν γίνεται αὐτὴ ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ συναισθήματος, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὅλες οἱ ἄλλες περιοχὲς τῆς ζωῆς, ὅπου ἀνατρέπεται ἡ συναισθηματικὴ σχέση πρὸς τὰ προηγούμενα καὶ στὴ θέση της ἔρχεται μιὰ δλωσδιόλου διαφορετική, δηλαδὴ ἀπὸ θετικὴ ποὺ ἦταν γίνεται ἀρνητική. Οἱ ἄνθρωποι κυριεύμενοι ἀπὸ τὸ νέο συναισθῆμα πιστεύουν ὅτι μποροῦν ν' ἀρχίσουν μιὰ δλωσδιόλου καινούργια ζωή, ἀσχετη ἀπὸ τὸ παρελθόν. Κατὰ τὴν Ἀναγέννηση, στὴ Δύση, ἡ συναισθηματικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Μεσαίωνα ἀπὸ θετικὴ ποὺ ἦταν ἔγινε ἀρνητική. Ἡ συμπεριφορὰ μάλιστα αὐτὴ παραδόθηκε ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ ώς τὶς ἡμέρες μας, ἔστω καὶ μὲ μειωμένη σφοδρότητα. Εἶναι ωσὰν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔγιναν τυφλοὶ πρὸς τὸ παρελθόν καὶ παύουν νὰ τὸ καταλαβαίνουν. Ἐτσι ἔχαρακτηρίσθηκε κατὰ τὴν Ἀναγέννηση, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολὺ καιρὸν ἔπειτα ἀπ' αὐτήν, ἡ γοτθικὴ τέχνη ώς βάρβαρη. Σήμερα βεβαίως ἔχει ἀποκατασταθῆ ἡ ἀξία τοῦ γοτθικοῦ ρυθμοῦ καὶ ἡ συναισθηματικὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων πρὸς αὐτὸν εἶναι θετική.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὶς ἐποχὲς τῶν μεγάλων πνευματικῶν κινημάτων, ἡ ἀντιστροφὴ τῆς συναισθηματικῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ παρελθόν, πρὸς τὰ κληρονομημένα, καθὼς καὶ ἡ ἀντίθεσή της, ἡ στροφὴ δηλαδὴ πρὸς τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον εἶναι μόνιμοι τρόποι τοῦ φέρεσθαι μέσα στὴν ἴστορία. Ἐτσι ἄλλοι τονίζουν περισσότερο τὴν ἀξία τοῦ παρελθόντος, ἄλλοι πάλιν πιστεύουν στὴν ἀναγκαιότητα τῆς συνεχοῦς ἀναπροσαρμογῆς. Σὲ καιρούς, ὅπως οἱ δικοί μας, ὅπου ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς τεχνικῆς, ἡ πρόοδος θεωρεῖται ώς τὸ κατ' ἔξοχὴν μέτρον τῶν ἀξιῶν, τὸ νέο ώς νέο ἐπικρατεῖ εὐκολώτερα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἀξία του. Σὲ ἄλλους πάλιν καιρούς οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐκτιμοῦν τόσο πολὺ τὴν οἰκονομικὴ εὐημερία ἀλλὰ πονοῦν καὶ μεριμνοῦν περισσότερο γιὰ τὴ διατήρηση τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν. Κατ' αὐτοὺς τὸ παλαιὸν εἶναι τὸ δοκιμασμένο, ἄρα εἶναι καὶ τὸ καλό. Οἱ δύο αὐτοὶ τρόποι τοῦ φέρεσθαι συναντῶνται σὲ κάθε ἴστορικὴ κατάσταση καὶ μὲ τὴν ἀντίθεσή τους συντελοῦν ὥστε ὁ πολιτισμὸς τοῦ ἀνθρώπου νὰ μὴ ἀπειλῆται ἀπὸ ἐκρηκτικὴ ἀνατροπὴ οὕτε πάλιν νὰ περιπίπτῃ σὲ σκλήρυνση καὶ στατικότητα.

Ο διμέτωπος αὐτὸς προσανατολισμὸς ποὺ συναντοῦμε μὲ τοὺς δύο τρόπους τοῦ φέρεσθαι προσδιορίζει καὶ τὴ σχέση τῶν γενεῶν συναμεταξύ τους, πρᾶγμα τὸ ὅποῖον σήμερα ἔχει προσλάβει δξύτατη μορφή, ὥστε νὰ καταλήγῃ σὲ χάσμα μεταξὺ τῶν δύο γενεῶν, τῶν ωρίμων καὶ τῶν νέων. Ποτὲ ἄλλοτε στὴν ἴστορία δὲν διέφερε ὁ τρόπος τοῦ φέρεσθαι τῆς μιᾶς γενεᾶς τόσον ἀπὸ τὸν τρόπον τῆς ἄλλης. Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι βιολογικῶς



δὲν ύπάρχει αὐτὴ ἡ ἀντίθεση. Νέοι ἄνθρωποι γεννιῶνται συνεχῶς καὶ μεγάλοι πεθαίνουν συνεχῶς. Ἡ διαδικασία αὐτὴ δὲν διακόπτεται ποτέ, οὔτε γίνεται ἀφορμὴ ἀντιθέσεως. Ἡ ἀντίθεση ἀναπτύσσεται πάντοτε μέσα στὸν ψυχικὸν κόσμο, ἐδῶ συμβαίνει συχνὰ νὰ αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος περιωρισμένος, καταπιεσμένος ἀπὸ τὴν μονομέρεια τῆς παραδόσεως, καὶ γι' αὐτὸν ζητεῖ ν' ἀποκοπῇ ἀπ' αὐτὸν καὶ νὰ δοθῇ στὸν νέον. Ἔδω εἶναι ἀκριβῶς τὸ σημεῖο, δπου ἀρχίζουν τὰ ἀνατρεπτικὰ κινήματα μέσα στὴν ἱστορικὴν πραγματικότητα. Ἡ ἀντίθεση αὐτὴ μέσα στὸν ψυχικὸν κόσμο ἀποτελεῖ ἐνεργὸν διαλεκτικὸν στοιχεῖο τῆς ἱστορικῆς κινήσεως. Ἡ μετάπτωση ἀπὸ τὴν μίαν συμπεριφορὰν στὴν ἄλλη, ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ ἱστορικοῦ συναισθήματος, αὐτὴ ἀκριβῶς ἔχει διαλεκτικὸν χαρακτῆρα. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ ψυχικὸς κόσμος δὲν εἶναι τὸ μόνον εἶδος αἰτιότητος γιὰ νὰ δημιουργηθῇ ἡ ἱστορία, γι' αὐτὸν δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἴσχυρισθῇ ὅτι ἡ διαλεκτικὴ τῆς ἱστορίας περιορίζεται μόνον στὸν ψυχικὸν κόσμο. Ἡ διαλεκτικὴ ἄλλωστε αὐτὴ τῶν ψυχικῶν καταστάσεων διακόπτεται μέσα στὴν ἱστορία ἀπὸ τὰ ἄλλα εἶδη αἰτιότητος. Ὁπως ἡ κατανόηση τοῦ πνευματικοῦ στοιχείου, ἔτσι καὶ ἡ κατανόηση τοῦ ψυχικοῦ στοιχείου καὶ γενικῶς τῆς ψυχικῆς ζωῆς τοῦ ἄνθρωπου δὲν εἶναι ποτὲ πλήρως δυνατή. Μπορεῖ μάλιστα δίχως ἐπιφύλαξη νὰ ἴσχυρισθῇ κανείς, ὅτι ἡ κατανόηση τοῦ ψυχικοῦ στοιχείου εἶναι δυσκολότερη, καὶ τοῦτο γιατὶ ἐδῶ δὲν ἔχομε τὴν καθαρότητα καὶ τὴν σαφήνεια ποὺ χαρακτηρίζει τὸ πνευματικὸν στοιχεῖο. Ὁ ψυχικὸς κόσμος, δηλαδὴ τὸ ἐκάστοτε πλήρωμά του, κινεῖται συνεχῶς καὶ φέρεται ὅπως ἔνα ποτάμι. Πολλὰ σκοτεινὰ καὶ ἀνεξιχνίαστα συναισθήματα γεννιῶνται κάθε στιγμὴ μέσα ἀπὸ τὶς παράλληλες φυσιολογικὲς καταστάσεις τοῦ σώματος καὶ ὅλα αὐτὰ γίνονται αἴτια ποὺ τὰ ἀποτελέσματά των ἐκβάλλουν μέσα στὴν ἱστορικὴν πραγματικότητα.

Μέσα στὴν ψυχικὴν πραγματικότητα συναντῶνται καὶ συνδέονται τὰ δύο ἄλλα εἶδη αἰτιότητος, δηλαδὴ ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ ὑλικὴ αἰτιότης. Ἔδω εἶναι ποὺ ἡ πνευματικὴ αἰτιότης ὑποτάσσει συχνὰ τὴν ψυχικὴν καὶ τὴν θέτει στὴν ὑπηρεσία της. Ἡ ὑποταγὴ αὐτὴ τῆς ψυχικῆς στὴν πνευματικὴν αἰτιότητα δὲν σημαίνει τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν ἐργασία ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν αὐτοπραγμάτωση τοῦ Εἶναι τοῦ ἄνθρωπου. Ἡ ψυχικὴ πραγματικότης κεῖται μεταξὺ τῆς καθαρῆς νοητότητος τοῦ πνεύματος καὶ τῆς αἰτιοκρατικῆς κατανοήσεως τῆς ὑλῆς, τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Ὁ ἄνθρωπος, ὅσο περισσότερο κυριεύεται ἀπὸ τὰ πάθη του, τόσο δλιγόντερο εἶναι αὐτὸς ποὺ πρέπει νὰ εἶναι. Ἀπ' αὐτὸν προκύπτει ὅτι ἡ ἱστορία, τὸ ἱστορικὸν γίγνεσθαι, ἐπειδὴ ἀκριβῶς διέπεται καὶ ἀπὸ τὴν ψυχικὴν αἰτιότητα, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐρμηνευθῇ ἐξ δλοκλήρου λογικῶς. Τοῦτο ἀκριβῶς παραγνωρίζουν οἱ φιλόσοφοι τῆς ἱστορίας, ποὺ δέχονται μόνον τὴν πνευματικὴν αἰτιότητα. Ἐξ ἄλλου ἡ ὑλιστικὴ ἡ καὶ φυσιοκρατικὴ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας ἀποτελεῖ κάτι ποὺ ἀντιφάσκει μὲ τὸν ἑαυτό του. Γιατί; Διότι οἱ παράγοντες ποὺ κατ' αὐτὴν



προσδιορίζουν σαφῶς και κατ' ἀνάγκην τὸ ἰστορικὸ γίγνεσθαι ἐνεργοῦν τυφλὰ και δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν ἀντικείμενα τῆς κατανοήσεως. Κάθε κατανόηση εἶναι συνεπῶς κατὰ τὴν ὑλιστικὴ θεωρία τῆς Ἰστορίας μόνον μία αὐταπάτη.

Τὸ τρίτο εἶδος Ἰστορικῆς αἰτιότητος εἶναι ἡ ὑλικὴ αἰτιότης. Ἡ αἰτιότης αὐτὴ εἶναι περισσότερο ἀρνητική, εἶναι ἀπλῆ προϋπόθεση, ἡ ὅποια μπορεῖ νὰ βοηθῇ ἢ και νὰ ἐμποδίζῃ τὴν πορεία τοῦ Ἰστορικοῦ γίγνεσθαι. Ὅταν ἐμποδίζῃ, μοιάζει μὲ τὸ σῶμα, τὸ ὅποιον ἐμποδίζῃ τὸ πνεῦμα, συνάμα ὅμως δίδει και τῇ δυνατότητα στὸ πνεῦμα νὰ φανερωθῇ, νὰ πραγματοποιηθῇ. Τὸ σῶμα γίνεται πάντοτε ἡ ἀφετηρία στὴν προσπάθεια τοῦ πνεύματος γιὰ τὴν αὐτοπραγμάτωσή του. Τὸ πνεῦμα πρέπει νὰ ἐλευθερωθῇ ώς ἔνα βαθμὸ ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ σώματος. Ἐξ ἄλλου τὸ σῶμα ἐμποδίζει τὸ πνεῦμα νὰ φθάσῃ στὸ σκοπό του.

Ο χαρακτηρισμὸς τῆς ὑλικῆς αἰτιότητος ως ἀρνητικῆς ἐπιβεβαιώνεται σὲ κάθε περίπτωση, ὅπου διαπιστώνομε ὅτι ἀπὸ ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν μέσων ματαιώνεται ἡ πραγμάτωση ἐνὸς πνευματικοῦ ἔργου. Πολλὰ ἐγχειρήματα στὴ ζωὴ τὴν Ἰστορικὴ και γενικῶς στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἔχαρτωνται ἀπὸ τὴν ὑπαρξὴ τῶν ὑλικῶν μέσων. Στὴν περίπτωση αὐτὴν οἱ δυνατότητες ποὺ ἔχει τὸ πνεῦμα αὐτὸ καθ' ἔαυτὸ περιορίζονται τὰ μέγιστα. Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι τὰ ὑλικὰ μέσα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ δημιουργοῦν τὸ πνεῦμα, ὅτι αὐτὰ εἶναι τὰ αἴτια τῆς πνευματικῆς δημιουργίας. Τουναντίον βλέπομε μέσα στὴν Ἰστορία ὅτι θρησκευτικὰ κινήματα, πνευματικὲς ἀνακαλύψεις, καλλιτεχνικὲς δημιουργίες συχνὰ προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὅποιοι ἔζησαν σὲ πενία. Εἶναι ώστὲν ώρισμένα πνευματικὰ δημιουργήματα νὰ μὴν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔλθουν μὲ ἄλλον τρόπον εἰς φῶς, παρὰ μὲ τὴν πενία τῶν δημιουργῶν των. Ἡ ἡθικὴ, ἡ θρησκεία και ἡ σοφία τῆς ζωῆς εἶναι ἀγαθά, ποὺ δὲν προϋποθέτουν ὁπωσδήποτε ὑλικὴ εὐημερία. Τοῦτο βεβαίως δὲν σημαίνει ὅτι ἡ πενία εἶναι ἡ αἴτια αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ μόνον ὅτι φαίνεται νὰ εἶναι μία προϋπόθεση.

Ἡ ὑλικὴ αἰτιότης δὲν ᔁχει τὴν πρωταρχικότητα τῆς πνευματικῆς, οὔτε τὴν αὐτενέργεια και τὴν αὐθορμησία τῆς ψυχικῆς. Τὸ ὑλικὸ γίγνεσθαι ἄλλωστε ἀφ' ἔαυτοῦ του ἀκολουθεῖ μιὰ ὅμοιομορφία πορείας, ἡ ὅποια εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφρασθῇ μὲ νόμους. Οἱ μεταβολὲς ὅμως οἱ ὅποιες προκαλοῦνται ἀπ' αὐτὸ τὸ γίγνεσθαι στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου συχνὰ δημιουργοῦν καταστάσεις ποὺ ἀπειλοῦν και προκαλοῦν τὸν ἀνθρωπό. Τότε ἀκριβῶς δ ἀνθρωπός μὲ τὴ θρησκευτικὴ του δύναμη μπορεῖ δχι μόνον νὰ ξεφύγῃ τὸν κίνδυνο, ἀλλὰ και σὲ πολλὲς περιπτώσεις νὰ μεταβάλῃ τὸν κίνδυνο σὲ μιὰ εὐκαιρία πρὸς μία καινούργια διέξοδο. Ὅπαρχουν ώρισμένες ὑλικές, φυσικὲς αἰτίες, ὅπως εἶναι τὸ κλῖμα, ἡ θέση, ἡ ξηρὰ ἡ νησιωτικὴ θέση, ἡ εὔφορη γῆ



ἢ ἡ ἔρημος, οἱ ὁποῖες ἐπιδροῦν συνεχῶς ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἐπίδραση αὐτὴ γίνεται διὰ μέσου τοῦ ψυχικοῦ παράγοντος καὶ καταλήγει στὸ πνευματικὸ στοιχεῖο, στὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλα αὐτὰ τὰ φυσικὰ αἴτια ποὺ ἀναφέραμε συντείνουν ὥστε νὰ διαμορφωθῇ ἐνας τύπος ἀνθρώπου. Ὁ τύπος ὅμως αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν αἴρει τὴν ἐλευθερίαν ν' ἀντιμετωπίζῃ κάθε κατάσταση καὶ κάθε κίνδυνο. Μὲ ἄλλα λόγια ως πρὸς τὸ πνεῦμα του καὶ τὴν οὐσία του ὁ ἀνθρώπος δὲν εἶναι παράγωγο τῶν ὅρων τῆς ζωῆς του.

## L'ESSENCE ET LE PRINCIPE MÉTAPHYSIQUE DE L'HISTOIRE

### Résumé.

La naissance de la Philosophie de l'Histoire, au XVIII<sup>e</sup> s., est due, entre autres, à la découverte par les Européens de l'Occident des civilisations inconnues jusqu'alors, à l'étude de l'antiquité classique et de la Bible et à la grande confiance à la raison. La réflexion sur l'essence du devenir historique fut portée à la recherche du but de ce devenir et des lois qui y mènent. À la fin du XIX<sup>e</sup> s. la recherche aboutit à la conclusion selon laquelle ce qui importe dans l'histoire c'est l'unique et l'exceptionnel. C'est là justement que réside la différence entre l'histoire et la nature. Cet unique — apanage de la liberté de l'homme — caractérise la vie humaine, constitue l'histoire de l'homme et c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Seul l'homme est un être historique. L'histoire commence avec l'homme. Cette notion de commencement n'a rien à faire avec le temps; elle a une portée ontologique, elle est corrélatrice avec la notion de liberté, que l'homme introduit partout dans sa vie et au moyen de laquelle il marche en avant de la nature, il transforme sa situation naturelle en situation historique.

L'essence de l'homme réside dans la prépondérance de l'esprit par rapport à la nature. Le fait que l'homme devient ce qu'il est en se conformant à l'esprit est le principe à la fois ontologique et axiologique de son être et l'élément constitutif de l'histoire. L'existence et la compréhension de l'homme sont indissolublement liées avec son historicité, sa culture. De même l'élément tragique, l'aliénation qui distingue l'homme de l'animal, appartient à son historicité. L'aliénation pour l'homme est un aspect de son autoréalisation, elle concerne tous les domaines de la vie humaine, et non seulement le domaine économique, comme l'a cru Marx. Le processus historique est mouvementé; l'homme à la poursuite de son propre être se rend compte de son



passé, l'assume et ouvre la perspective de son avenir. La rencontre de l'expérience du passé et de la perspective de l'avenir se réalise dans le présent.

De trois sortes de causalité, la causalité spirituelle, psychique et physique, la première est fondamentale pour le devenir historique, les deux autres contribuent à ce devenir comme causes secondaires. L'histoire a un sens dès que l'homme, son créateur, lui donne un sens, cela veut dire dès qu'il entreprend, au moyen de son esprit, de dépasser le processus aveugle du devenir physique; ce dépassement signifie l'apparition de la liberté. Liberté et historicité sont donc des notions corrélatives. Le processus historique diffère en cela du processus physique, soumis au déterminisme. Certes, il existe toujours en histoire des liens entre ce qui est moderne et ce qui appartient à la tradition. Ce qui caractérise l'esprit est justement cette plasticité qui consiste à accueillir le neuf sans se détacher complètement du traditionnel, à introduire des échanges mutuelles.

La causalité historique recouvre ainsi, entre autres, la continuité du processus historique, la durée. Le but de l'histoire consiste dans la création des œuvres objectives et ceci est lié avec l'effort laborieux et perpétuel de l'homme, de la personne, qui, seule, est créatrice de l'histoire. Le propre de la personne est aussi la conception du divin et l'institution de cette notion au sommet du processus historique. Les bouleversements historiques sont toujours en connexion avec l'esprit religieux, voire l'orientation vers l'Absolu. La causalité spirituelle est partout en vigueur; ceci est valable même pour le marxisme qui devint, malgré son opposition, une sorte de religion.

L'économie, certes, est un facteur essentiel de la vie humaine. Cependant, la culture est le résultat du travail seulement dans le cas où la notion du travail enveloppe aussi celle de la spiritualité.

Dans la seconde sorte de causalité, la causalité psychique, se rencontrent le spirituel et le physique. Le physique reçoit un certain sens au moyen de l'esprit par l'intermédiaire de l'être psychique. L'alliance du spirituel et du psychique, du passionnel, si l'on peut ainsi parler, limite la plasticité et la liberté de l'esprit. Cette alliance est, par conséquent, tantôt positive, tantôt négative. Le psychique l'emporte dans les masses, ceci est particulièrement vrai pour notre époque. D'autre part il existe une fausse interprétation de l'homme et de l'histoire qui consiste dans l'absolutisme du psychique. La psychologie expérimentale, se servant de méthodes des sciences physiques, nie le spirituel. La critique de Husserl et de Rickert contre le psychologisme a réhabilité la liberté de l'esprit. Ce qui est vrai est que le psychique participe à la formation du processus historique. Dans le psychique le quantitatif se transforme en qualitatif (voir les théories modernes des sensations). La causalité psychique se confirme par le renversement du sentimental, la rupture



avec les valeurs du passé et l'élan vers le neuf. C'est ce qui caractérise les périodes de grands bouleversements spirituels (ex. les premiers siècles du christianisme, la Renaissance et surtout notre époque). Le renversement de la conduite sentimentale des gens à l'égard du passé, le retour vers le présent et l'avenir, ou le contraire, sont des modalités permanentes du processus historique. La part de la causalité psychique dans le processus historique a pour conséquence l'impossibilité d'interpréter l'histoire uniquement par la raison.

La troisième sorte de causalité, la causalité physique est plus négative que positive; cette causalité n'a ni le primat, qui appartient à la causalité spirituelle, ni la spontanéité, qui caractérise la causalité psychique. Les causes naturelles — climat, sol, etc. — influencent l'homme au moyen de son être psychique et leur influence aboutit à l'esprit. Par rapport à l'esprit, dont la liberté est la différence spécifique, l'homme n'est point le produit de ses conditions de vie.

Athènes

J. N. Théodoracopoulos

