

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

## ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΝ\*

1

Ἡταν δὲ πιὸ ἀγαπητὸς μαθητὴς καὶ φίλος τοῦ Πλάτωνος. Ἡταν ἐκεῖνος, ποὺ ἔκαμε τὸν Πλάτωνα νὰ πιστέψει, ὅτι θ' ἀνέβαινε ἐπιτέλους στὴν πολιτικὴ ἔξουσία τὸ τῶν φιλοσοφούντων ὁρθῶς γε καὶ ἀληθῶς γένος. Ἡταν δὲ μόνος, ποὺ ἔκαμε τὸν Πλάτωνα νὰ γράψει, ὅταν πληροφορήθηκε τὸ φοβερὸ γεγονός τοῦ βίαιου θανάτου του, ἵνα ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα, ἵνα ἀπὸ τὰ ὀραιότερα, ποὺ ἔχουν ἐμπνεύσει ἡ θλίψη καὶ ὁ θαυμασμός. Καὶ ἔκαμε τὸν Πλάτωνα νὰ γίνει ὁ πρῶτος Ἑλλην, ποὺ αἰσθάνθηκε τὴν ἀκατανίκητη ἀνάγκη νὰ περιγράψει μιὰ μεγάλη καὶ ὀδυνηρὴ ἐμπειρία τῆς ζωῆς του.

2

Ο Πλάτων, ὅταν γνώρισε τὸν Δίωνα, ἦταν σαράντα ἔτῶν. Ο Δίων μόλις θὰ εἶχε περάσει τὰ εἴκοσι χρόνια τῆς ζωῆς του. Ποιὰ πρόθεση ἢ ποιὰ ἀνάγκη ὁδήγησε τὰ βήματα τοῦ Πλάτωνος στὶς Συρακοῦσες, κι ἔκαμε τὸ βλέμμα του νὰ ἀντικρύσει γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Δίωνα καὶ νὰ προσηλωθεῖ στὸ πρόσωπό του; Ο ἴδιος δὲ μᾶς τὸ λέει. Ἄλλα ἐκυκλοφόρησε, ἀργότερα, ὁ ψίθυρος ὅτι τὸ πρῶτο του ταξίδι στὴ Δύση εἶχε κίνητρο τὴν ἐπιθυμία του νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ τοὺς Πυθαγορείους — προπάντων τὸν Ἀρχύτα στὸν Τάραντα — νὰ ἀνασυγκροτοῦν τὴν παλαιά τους δύναμη, ποὺ ἦταν καὶ δύναμη πολιτικὴ καὶ ποὺ εἶχε ἀπὸ καιρὸ σβήσει. Μήπως εἶναι ἀλήθεια, ὅτι εἶχε κάμει ὁ Πλάτων καὶ ἄλλα — στὰ προηγούμενα χρόνια — ταξίδια, καὶ ὅτι εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Αἴγυπτο καὶ δυτικότερα μέρη τῆς Ἀφρικῆς; Δὲν ἔχω τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἦταν ταξιδιώτης τοῦ τύπου τοῦ Ἐκαταίου ἢ τοῦ Ἡροδότου. Δὲ νομίζω, ὅτι τὸν ἐκυρίευσε ἡ περιέργεια νὰ γνωρίσει ἄγνωστους τόπους καὶ τὰ ἥθη τῶν βαρβάρων. Ἄλλα μπορεῖ νὰ πῆγε στὴν Κυρήνη τῆς Ἀφρικῆς γιὰ νὰ βρεῖ Ἑλληνες καλύτερους ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους. Καὶ δὲ θὰ τοὺς βρῆκε. Δὲν

\* Τὸ δοκίμιο τοῦτο ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Είναι —συμπληρωμένο τώρα ἀπὸ τὸν συγγραφέα σὲ πολλὰ σημεῖα— τὸ τρίτο ἀπὸ τὰ πέντε κεφάλαια τοῦ βιβλίου του *Five Men - Five Centuries. Essays on Solon, Sophocles, Dion, Cydias and Diaios*, ποὺ ἐκδόθηκε στὸ 1971 (London, Weidenfeld and Nicolson).



τοὺς βρῆκε οὕτε στὶς Συρακοῦσες, ὅπου — ὅπως διηγεῖται ὁ ἴδιος — δὲν τοῦ ἄρεσε διόλου ὁ λεγόμενος.... εὐδαιμῶν βίος τῶν συμπολιτῶν τοῦ Δίωνος, ποὺ ἔκανε τὸν καθένα — παραδομένο ἀδιάκοπα σὲ εὐωχίες καὶ πότους καὶ μηδέποτε κοιμώμενον μόνον τύπτωρ — νᾶναι ἀνίκανος νὰ γίνει φρόνιμος ἄνθρωπος, κι ἀκόμα λιγότερο νὰ γίνει σώφρων. Ἀλλὰ στὶς Συρακοῦσες βρῆκε ὁ Πλάτων τὸν Δίωνα, ποὺ μόλις ἔβγαινε ἀπὸ τὸ καθεστώς τῆς ἐφηβείας. Καὶ βρῆκε στὸ πρόσωπό του τὴ μεγάλη ἔξαιρεση. Ὅταν εἶδε ὁ Δίων τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν γνώρισε, ἀποφάσισε νὰ ἔχωρίσει ἀπὸ τοὺς ἄλλους «Ἴταλιῶτες» καὶ «Σικελιῶτες» καὶ ν' ἀγαπήσει τὴν ἀρετὴν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἡδονήν. Ὁ Πλάτων λέει γιὰ τὸν Δίωνα ὅτι δὲν εἶπε γιὰ κανέναν ἄλλον: μάλ' εὐμαθῆς ὅν πρός τε τἄλλα καὶ πρὸς τοὺς τότε ὑπὸ ἐμοῦ λόγους λεγομένους, οὕτως ὀξέως ὑπήκουοντες καὶ σφόδρα, ὡς οὐδεὶς πώποτε ὅν ἐγὼ προσέτυχον νέων.

Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα τἄγραψε σὲ μιὰ ἐπιστολὴ — τὴν μεγάλην ἥ μαραν, ὅπως δονομάσθηκε ἀργότερα (τὴν Ἐβδόμην, ὅπως τὴ λέμε σήμερα) — πού, μετὰ τὸ τραγικὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ Δίωνος αἰσθάνθηκε τὴν ὑποχρέωσην, ἔβδομην τατεσσάρων πιὰ ἐτῶν, ν' ἀπευθύνει στοὺς οἰκείους καὶ τοὺς ἔταιρους τοῦ Δίωνος. Είναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἔνας Ἕλλην ὅχι μόνο ἀποφάσισε νὰ περιγράψει μιὰ μεγάλη ἐμπειρία τῆς ζωῆς του, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐμπόδισε τὸν ἑαυτό του νὰ κάμει τὰ πρῶτα βήματα στὴν περιοχὴ ἐκείνη τοῦ λόγου, ποὺ δονομάζουμε ἐκμυστήρευση ἥ ἔξομολόγηση.

## 3

Τί εἶδε ὁ Πλάτων στὸ πρόσωπο τοῦ Δίωνος, ὅταν τὸν ἀντίκρυσε γιὰ πρώτη φορά, τὸ λέει ὁ ἴδιος. Τί εἶδε ὁ Δίων στὸ δικό του πρόσωπο, τὸ συνάγοντα, ἐπίσης, ἀπὸ τὰ λόγια του. Ἀφοῦ λέει ὅτι, ἀντικρύζοντάς τον, αἰσθάνθηκε ὁ Δίων τὴν ἀνάγκην ν' ἀγαπήσει τὴν ἀρετὴν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἡδονήν, καὶ ὅτι ὑπήκουε, δηλαδὴ μπῆκε στὸ νόημα τῶν λόγων του, ὅσο κανένας ἄλλος νέος, αὐτὸς σημαίνει ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ Πλάτωνος εἶδε ὁ Δίων ἔνα μεγάλο δάσκαλο, ποὺ ἦξερε νᾶναι καὶ μέγας φίλος. Ὁ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος γράφει: *«Οσα λέγει ὁ Ἀλκιβιάδης εἰς τὸ «Συμπόσιον» εἶναι ὅσα θὰ ἔλεγεν ὁ Πλάτων περὶ Σωκράτους, καὶ ὅσα λέγει ὁ Φαῖδρος εἰς τὸν διάλογον «Φαῖδρος» εἶναι ὅσα θὰ ἔλεγεν ὁ Δίων περὶ Πλάτωνος.*

Ἀλλὰ τί εἶδικότερα ἀντίκρυσε ὁ Δίων στὸ πρόσωπο τοῦ Πλάτωνος; Μπροστά του παρουσιάσθηκε ἔνας θαυμάσιος ἄνθρωπος. Μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν ώραῖος, ὅπως ὁ ἀδελφὸς τῆς μητέρας του, ὁ περίφημος Χαρμίδης. Πρέπει ὅμως τὸ πρόσωπό του, χωρὶς νᾶταν ώραῖο, σὰν τὸ πρόσωπο τοῦ Χαρμίδη ἥ τοῦ Ἀλκιβιάδη, νᾶταν κάτι πολὺ παραπάνω ἀπὸ ώραῖο. Στὴν ἡλικία τῶν σαράντα ἐτῶν πρέπει ὁ Πλάτων νὰ εἶχε ἔνα πρόσωπο πού, δποια



καὶ νῦταν ἡ φυσικὴ κατασκευή του, θὰ εἶχε ἀποκτήσει τὴν τελειότητα ἐκείνη στὴν ἔκφραση, ποὺ μόνον ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ χαρίσει στὰ μάτια, στὸ μέτωπο, στὰ χεῖλη. Καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ Πλάτωνος πρέπει νῦταν, τότε, στὴν πιὸ μεγάλη της ὥρα. Ἡταν ἡ ὥρα ποὺ εἶχε τέλεια διαμορφωθεῖ, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀκόμα διαμορφώσει στὸ γραπτὸ λόγο τὰ μεγάλα καὶ τέλεια ποὺ ζοῦσαν μέσα της. Ὁ Πλάτων εἶχε γράψει ἥδη κάμποσα ἔργα. Εἶχε γράψει, ώς μέγας ἀκροατής, τὴν Ἀπολογία τοῦ Σωκράτους, καθώς καὶ διαλόγους ποὺ ἐμφανίζουν ἀκόμα τὸν Σωκράτη νὰ ψηλαφεῖ περισσότερο τὴν περιφέρεια παρὰ τὸ κέντρο τοῦ πνεύματος τῶν συνομιλητῶν του. Λένε δτὶ εἶχε γράψει ἥδη καὶ τὸν Πρωταγόρα. Δὲν εἶμαι τόσο βεβαιος, δσο ἄλλοι. Εἶχε γράψει τὸν Κρίτωνα, δχι δῆμως ἀκόμα τὸν Φαιδωνα. Στὸν Γοργία εἶχε ἐπιτρέψει στὴ δικαιολογημένη ὁργὴ του νὰ ἐκδηλωθεῖ, μὲ τρόπο μᾶλλον ἄδικο, ἐναντίον ὅλων τῶν μεγάλων πολιτικῶν ἀνδρῶν τῶν περασμένων τριῶν ἀθηναϊκῶν γενεῶν, ἔξαιρόντας τιμητικὰ ἀπὸ τοὺς στόχους τῆς ὁργῆς του μόνο τὸν Ἀριστείδη. Τὸ Συμπόσιο καὶ ὁ Φαιδρος, τὰ δύο αὐτὰ ἔργα, δπου ὁ Πλάτων, μὲ ὁδηγὸ τὸν Ἐρωτα, προχωρεῖ πρὸς τὴν οὐράνια σφαῖρα τῶν μεγάλων ἀληθειῶν ώς μέγας φιλόσοφος καὶ ώς μέγας ποιητής, ζοῦσαν χωρὶς ἄλλο μέσα του, τὴν ὥρα ποὺ τὸν ἀντίκρυσε ὁ Δίων γιὰ πρώτη φορά, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀκόμα ἀποκρυσταλλωθεῖ σὲ λόγο γραπτό. Καὶ τὸ μέγα ἔργο του Πολιτεία θῦταν ἥδη ὅλοζώντανο μέσ’ στὸ πνεῦμα του, ἀλλὰ οὔτε κι αὐτὸ — ἐκτός, ἵσως, ἀπὸ τὸ εἰσαγωγικὸ βιβλίο — δὲν εἶχε ἀκόμα βρεῖ τὴ γραπτὴ του ἔκφραση. Ἐργα μάλιστα, δπως ὁ Παρμενίδης καὶ ὁ Θεαίτητος, θὰ ἥταν — τὴν ὥρα ἐκείνη — μέσ’ στὴν ψυχὴ τοῦ Πλάτωνος ὥραια σχέδια πολὺ ἀπότερων πνευματικῶν ταξιδιῶν.

Σὲ κάποιο βαθμὸ — μικρόν, ἐλάχιστο, ἀλλὰ ἀρκετό, γιὰ ν’ ἀφήνει τὰ ἴχνη του στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου — ἀδειάζει ἡ ψυχὴ, δταν μεταφέρει καὶ δένει στὸ γράμμα τοῦ ἀνέκκλητα ἔξωτερικευμένου λόγου τὶς ἐμπειρίες της καὶ τὰ δράματά της. Τὴν ὥρα, ποὺ ἀντίκρυσε ὁ Δίων γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Πλάτωνα, τὰ μεγάλα καὶ τέλεια, ποὺ ζοῦσαν μέσ’ στὴν ψυχὴ του, δὲν τὰ εἶχε ἀκόμα μεταφέρει — ἡ μόλις εἶχε ἀρχίσει νὰ τὰ μεταφέρει — στὸ γραπτὸ λόγο. Προετοιμαζόταν ἀκριβῶς νὰ τὰ πεῖ, νὰ τὰ γράψει. Καὶ δὲ θὰ γνώριζε, ἵσως, ἀκόμα κάτι, ποὺ ἔμαθε καὶ διμολόγησε πολὺ ἀργότερα: δτὶ κάποια ἀπὸ τὰ πολὺ μεγάλα πράγματα, ποὺ ζοῦν μέσ’ στὴν ψυχὴ, δὲ θὰ μποροῦσε ποτὲ — οὔτε ὁ ίδιος, οὔτε ἄλλος κανένας — νὰ τὰ κάμει «ρητὰ» σ’ ἔνα «σύγγραμμα». Τὴν ὥρα, ποὺ ὁ Δίων γνώρισε τὸν Πλάτωνα, θῦταν γεμάτος ἀπὸ τὴν προσδοκία νὰ πεῖ γιὰ πρώτη φορὰ ὅσα δὲν εἶχε ἀκόμα πεῖ καὶ γράψει. Καὶ ἡ προσδοκία αὐτὴ θὰ ἔλαμπε στὸ πρόσωπό του καὶ θὰ τὸ εἶχε κάμει νὰ μοιάζει ώραιότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο πρόσωπο στὸν κόσμο.

Καὶ θὰ ἔλαμπε τὸ πρόσωπο τοῦ Πλάτωνος, τὴν ὥρα ἐκείνη, πολὺ περισσότερο ἀπ’ δτὶ εἶχε λάμψει ώς τότε, καὶ γιὰ ἔναν ἄλλο λόγο. Γιὰ τὸ λόγο



ὅτι εἶχε τὴν τύχην ν' ἀντικρύσει τὸν Δίωνα, πού, δσο κανένας ἄλλος νέος, ἡταν ταγμένος νὰ τὸν καταλάβει.

## 4

Ἄλλὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Πλάτωνος θὰ εἶδε ὁ Δίων καὶ κάποια ἵχνη, ποὺ εἶχε ἀφήσει ἐπάνω του μιὰ μεγάλη θλίψη. Χρειάζεται καὶ ἡ σκιά της, γιὰ νὰ μπορεῖ τὸ φῶς ἐνὸς προσώπου νὰ γίνεται ἀκόμα καθαρότερο. Δώδεκα χρόνια πρὶν γνωρίσει ὁ Δίων τὸν Πλάτωνα, εἶχε πιεῖ τὸ κώνειο ὁ Σωκράτης. Ὁ θάνατος τοῦ Σωκράτους ἡταν τὸ μέγα γεγονός στὴ ζωὴ τοῦ Πλάτωνος. Τὸ γεγονός αὐτὸν ἡταν ἔνα βαθὺ δριο, ποὺ χώρισε τὴ ζωὴ του στὰ δυό. Ἄλλα σχέδια εἶχε καταρτίσει γιὰ τὸ μέλλον του πρὶν ἀπὸ τὰ εἰκοσιοχτώ του χρόνια, καὶ ἄλλο δρόμο διάλεξε μετὰ τὸ μέγα ἐκεῖνο γεγονός. Στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή, ποὺ ἔγραψε ὕστερα κι ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Δίωνος, μιλάει ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων γιὰ τὴ βαθειὰ μεταβολὴ ποὺ σημειώθηκε μέσα του μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Σωκράτους. Καὶ πρέπει δλ' αὐτὰ νὰ τὰ διηγήθηκε στὸν Δίωνα μὲ ἀκόμα πιὸ ζωντανὸ τρόπο, στὶς μακρὲς καὶ θαυμάσιες ώρες τῶν πρώτων ἰδιαίτερων συναντήσεων, ποὺ εἶχε μαζί του.

## 5

Ο Πλάτων γεννήθηκε ἔνα περίπου ἔτος μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Περικλέους, ὅταν ὁ μέγας Πελοποννησιακὸς πόλεμος ἔμπαινε στὴν τέταρτη θερινή του περίοδο. Πατέρας του ἡταν ὁ Ἀρίστων καὶ μητέρα του ἡ Περικτιόνη. Ἡ μητέρα του ἡταν πολὺ ώραία, ὅπως καὶ ὁ ἀδελφός της Χαρμίδης. Νεανίσκο παρουσίασε τὸν Χαρμίδη ὁ ἔξαδελφός του Κριτίας—τέσσαρα χρόνια πρὶν γεννηθεῖ ὁ Πλάτων—στὸν Σωκράτη πού, τριανταοχτώ τότε χρονῶν, εἶχε μόλις ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴ Χαλκιδική, ὅπου εἶχε πολεμῆσει γενναιότατα, μαζὶ μὲ τὸν νεαρὸν Ἀλκιβιάδη, μπροστὰ στὴν Ποτίδαια. Νέος ἡταν ἀκόμα τότε, ἀλλὰ κάπως πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Χαρμίδη, καὶ ὁ Κριτίας, ὁ μελλοντικὸς φοιβερὸς τύραννος. Αὐτοὶ οἱ δυὸς—ὁ ἀδελφὸς καὶ ὁ ἔξαδελφος τῆς μητέρας του—ἡταν γιὰ τὸν Πλάτωνα, στὰ παιδικὰ καὶ τὰ νεανικά του χρόνια, τὰ πρόσωπα ποὺ θαύμαζε. Ἀπότερος πρόγονός τους—πρόγονος καὶ τοῦ Πλάτωνος, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας του—ἡταν ὁ Δρωπίδης, ἐπώνυμος ἄρχων τῶν Ἀθηνῶν διακόσια δεκαέξῃ χρόνια πρὶν γεννηθεῖ ὁ Πλάτων. Ὁ διμώνυμος γιός του ἡταν, ὅπως ἔγραψε ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων στὸν *Tίμαιο*, φίλος καὶ συγγενής τοῦ Σόλωνος.

Ο Ἀρίστων πέθανε, ὅταν ὁ Πλάτων ἡταν παιδί. Καὶ ἡ ώραία Περικτιόνη ξαναπαντρεύτηκε. Πήρε δεύτερο σύζυγο τὸν θεῖο της Πυριλάμπη, ποὺ ἡταν ἀφοσιωμένος φίλος καὶ υποστηρικτὴς τοῦ Περικλέους καὶ πού,

ὅπως ἔβαλε ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων τὸν Σωκράτη νὰ πεῖ στὸν ντροπαλὸ νεανίσκο Χαρμίδη, δὲν τὸν ἔπειρνοῦσε κανένας σὲ ὅμορφιὰ καὶ μεγαλεῖο, ὅταν τὸν ἔστελνε ἡ Ἀθήνα πρεσβευτὴ στὸν βασιλέα τῶν Περσῶν. Ἐτσι, ὁ Πλάτων ἀνατράφηκε μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα μεγάλων θρύλων καὶ μακρῶν παραδόσεων ποὺ τὶς κρατοῦσαν, μάλιστα, ζωντανὲς σπουδαῖα πρόσωπα τοῦ ἄμεσου οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος. Καὶ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ βέβαιο ὅι, κάποια μέρα, θὰ εἶχε φέρει ὁ Χαρμίδης ἢ ὁ Κριτίας τὸν Σωκράτη στὸ σπίτι τοῦ Πλάτωνος, ὅταν τὰ παιδικά του μάτια δὲν ἦταν ἀκόμα ίκανὰ νὰ ἀντιληφθοῦν, τί ὅμορφιὰ κρυβόταν πίσω ἀπὸ τὴν ἄσχημη μορφή του.

Κάτι παραπάνω ἀπὸ δώδεκα χρονῶν θᾶταν ὁ Πλάτων, ὅταν ἔκεινησε ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ ἡ τεράστια ἄρμάδα — ἑκατὸν τριάντα τέσσερες τριήρεις καὶ ἀναρίθμητα βοηθητικὰ καράβια — γιὰ τὴ μεγάλη πολεμικὴ ἐπιχείρηση ποὺ εἶχε κύριο στόχο τὶς Συρακοῦσες. Τὸ ἔκεινημα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πολεμικοῦ στόλου, μὲ τριάντα χιλιάδες ἄνδρες, πρέπει νάταν ἡ πρώτη θαυμάσια ἐμπειρία τῶν ματιῶν τοῦ Πλάτωνος. Κι ἀνάμεσα στοὺς τρεῖς Ἀθηναίους, ποὺ ἦταν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐκστρατείας, θὰ ἔχωρισαν τὰ μάτια του ἐκεῖνον, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμα κλείσει τὰ τριανταπέντε του χρόνια καὶ πού, λίγο καιρὸ πρίν, εἶχε φθάσει ἀπρόσκλητος — ἀλλὰ εὐπρόσδεκτος — στὸ περίφημο συμπόσιο ποὺ εἶχε δργανώσει σπίτι του ὁ Ἀγάθων, ὅταν ἐνίκησε γιὰ πρώτη φορὰ στὸν ἀγώνα τῆς τραγωδίας. Θὰ εἶχε ἀκούσει πολλὰ ὁ Πλάτων γιὰ τὸ συμπόσιο αὐτό. Καὶ θὰ εἶχε, χωρὶς ἄλλο, γνωρίσει ἀπὸ κοντά ἐκεῖνον, ποὺ εἶχε φθάσει ἀπρόσκλητος, μεθυσμένος καὶ στεφανωμένος μὲ στέφανον «ἴων», ὅπως ἡ ἴδια ἡ Ἀθήνα, καὶ ποὺ ἔκαμε τὸν Σωκράτη νὰ χαρεῖ ἴδιαίτερα, ὅταν τὸν ἀντίκρυσε. Ὁ ἀπρόσκλητος αὐτὸς «συμπότης» — ὁ Ἀλκιβιάδης — ἔκεινοῦσε τώρα, μαζὶ μὲ τὸν Νικία καὶ τὸν Λάμαχο, γιὰ τὴ μεγάλη ἐκστρατεία, ποὺ αὐτὸς εἶχε πείσει τὴν ἐκκλησία τοῦ Δήμου νὰ τὴν ἀποφασίσει. Καὶ τὴν ἔβλεπε ὁ Ἀλκιβιάδης, ὅπως λέει ὁ Θουκυδίδης, ποὺ δὲν τὴν θεωροῦσε διόλου γνώμης ἀμάρτημα, προορισμένη νὰ ἐπεκτείνει τὴν ἡγεμονία τῶν Ἀθηνῶν στὴ Σικελία καὶ στὴν Καρχηδόνα. Ὁ Δίων δὲν εἶχε ἀκόμα γεννηθεῖ. Γεννήθηκε ἔφτα χρόνια ἀργότερα. Καὶ ὅταν ὁ Πλάτων θὰ τοῦ ἔλεγε, πόσο μεγάλο ἦταν τὸ δνειρό τοῦ Ἀλκιβιάδη καὶ τί θὰ μποροῦσε νὰ σημάνει γιὰ ὅλους τοὺς Ἑλληνες ἡ δημιουργία μιᾶς αὐτοκρατορίας, ποὺ θὰ ἔφθανε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο ὥς τὴ Σικελία καὶ τὶς ἀντικρυνές της ἀφρικανικὲς ἀκτές, ἔχω τὴ γνώμη, ὅτι ἡ δωρικὴ ἀντίδρασή του θὰ εἶχε καμφθεῖ καὶ δὲ θᾶξερε μέσα του, τί θᾶταν προτιμότερο: νὰ εἶχε νικήσει ἡ πόλη του ἢ νὰ εἶχε νικήσει ἡ Ἀθήνα.

Νίκησε ἡ πόλη του, μὲ τὴν ἀποφασιστικὴ βοήθεια τῆς Σπάρτης καὶ τῆς Κορίνθου. Καὶ ἡ νίκη της ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς φοβερώτερες καὶ πιὸ ἄσχημες στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Θὰ νικοῦσε, ὅμως, ἂν δὲν ἀνακαλοῦσε τὸν Ἀλκιβιάδη ἡ δική του πόλη; Μόλις ἔκεινησε γιὰ τὴ Σικελία, μαζὶ μὲ



πολλοὺς νεαροὺς Ἀθηναίους ποὺ πίστευαν σ' αὐτόν, ἔμεινε ἐλεύθερο τὸ πεδίο, γιὰ νὰ δράσει στὴν πόλη του ὁ φθόνος τῶν μυαλωμένων. Καὶ τὸν ἀνακάλεσαν — μὲ πρόφαση μιὰ κατηγορία, ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ἐπίμονα ζητήσει νὰ τὴν ἀποκρούσει προτοῦ φύγει — βουλόμενοι, ὅπως λέει ὁ Θουκυδίδης, αὐτὸν εἰς κρίσιν ἀγαγόντες ἀποκτεῖναι. Ὁ Ἀλκιβιάδης προτίμησε νὰ καταφύγει στὴ Σπάρτη. Ἔγινε «φυγάς». Ὁ Σωκράτης, ποὺ τόσο τὸν ἀγαποῦσε καὶ ποὺ τοῦ εἶχε βάλει, ἄλλοτε, τὴν ἰδέα — ἀλλὰ μὲ τὴν προϋπόθεση, δτι θ' ἀκολουθοῦσε τὶς δικές του συμβουλὲς — νὰ γίνει ὁ «μέγιστος» ὅχι μόνο μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν βαρβάρων, θὰ εἴπε στὸν Πλάτωνα, δταν δχτώ χρόνια ἀργότερα τὸν εἶχε τραβήξει κοντά του, δτι ὁ Ἀλκιβιάδης θᾶπρεπε νὰ γυρίσει στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ δικασθεῖ. Δὲν ξέρουμε, τί θὰ εἴπε ὁ Πλάτων στὸν Δίωνα σχετικὰ μὲ τὸ κρίσιμο αὐτὸ θέμα. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀλκιβιάδης εἶχε μιὰ πρωτότυπη — ἀντισωκρατική — ἀντίληψη γιὰ τὴ σχέση τοῦ πολίτη πρὸς τὴν πόλη του. Ἐλεγε, ὅπως διηγεῖται ὁ Θουκυδίδης, δτι ἀληθινὰ φιλόπολις δὲν εἶναι δποιος, ἀδίκως ἀπολέσας τὴν πόλη του, μένει ἀδρανής, ἀλλὰ δποιος ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν ἀνακτήσει. Ἄν, δμως, γύριζε πίσω, πρᾶγμα, ποὺ θᾶκανε στὴ θέση του ὁ Σωκράτης, δὲ θὰ τὴν ἀνακτοῦσε, τάχα, μὲ τὴν αἰώνια δόξα τοῦ ἀδικου θανάτου του; Ὁ Ἀλκιβιάδης προτίμησε νὰ τὴν ἀνακτήσει ἀλλιῶς. Εἶχε πάψει, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Kurt Hildebrandt, νᾶναι «Σωκρατικός».

Ἄλλὰ καὶ ὁ Πλάτων, δταν τέσσερα χρόνια ἀργότερα ἀνάκτησε ὁ Ἀλκιβιάδης τὶς καρδιὲς τῶν συμπολιτῶν του, δὲν ἦταν ἀκόμα «Σωκρατικός». Μετὰ τὴ φοβερὴ καταστροφὴ στὴ Σικελία καὶ ὑστερ' ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς ταραχὲς στὴν Ἀθήνα καὶ τὴ δραματικὴ περιπέτεια, ποὺ σήμανε ἡ ἀνατροπὴ τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ἡ γρήγορη ἀνατροπὴ τοῦ δλιγαρχικοῦ καθεστῶτος τῶν τετρακοσίων, τὸ ψήφισμα τῆς ἐκκλησίας τοῦ δήμου γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἀλκιβιάδη τὸ εἰσηγήθηκε — τὸ εἶχε μάλιστα ὁ ἴδιος συντάξει, ὅπως λέει σὲ στίχους μιᾶς ἐλεγείας του — ὁ Κριτίας. Θαυμάζοντας ὁ Πλάτων τὸν ἔξαδελφο τῆς μητέρας του, ποὺ τὸν ἔβλεπε ἀκόμα μπροστά του, δεκαεφτά ἑτῶν τότε, σὰν τὸν ἥρωά του, δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ ἐνθουσιάσθηκε γιὰ τὴν ἀποκατάσταση ἐκείνου, ποὺ ἦταν, ἔως χθές, προδότης. Καὶ δταν, τέσσερα περίπου χρόνια ἀργότερα, κατέβηκαν ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι στὸν Πειραιᾶ, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Ἀλκιβιάδη, ποὺ εἶχε χαρίσει στὴν πόλη του μεγάλες ναυτικὲς νίκες, ὁ εἰκοσαετής Πλάτων, πιθανώτατα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης, θὰ εἴχαν προσθέσει τὴ ζητωκραυγὴ τους στὴν πιὸ μεγάλη ἀποθέωση, ποὺ ἐπιφυλάχθηκε ποτὲ σὲ Ἀθηναῖο πολίτη. Καὶ μπορεῖ νὰ εἴχαν κατεβεῖ στὸν Πειραιᾶ οἱ δυό τους μαζί, γιατὶ γύρω στὶς μέρες ἀκριβῶς αὐτὲς εἶχε ἀποφασίσει ὁ Πλάτων, ρίχνοντας στὴ φωτιὰ τὶς τραγωδίες ποὺ εἶχε γράψει, νὰ συντροφεύει τὸν Σωκράτη.

Δυὸ χρόνια καὶ τρεῖς ἡ τέσσερες μῆνες ἀργότερα, πρὸς τὸ τέλος τοῦ



καλοκαιριοῦ, σημειώθηκε στὸν Ἐλλήσποντο — μέσα σὲ λίγες ώρες — ἡ καταστροφὴ τοῦ ἀθηναϊκοῦ στόλου. Νύχτα ἔφθασε ἡ εἰδηση τῆς συμφορᾶς στὴν Ἀθήνα· καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, λέει δὲ Ξενοφῶν· τῇ νύχτᾳ ἐκείνῃ οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὔτε δὲ Σωκράτης, οὔτε δὲ Πλάτων. Τὴν ἄνοιξη τοῦ ἑπόμενου ἔτους — δὲ Πλάτων ἦταν τώρα εἴκοσι τριῶν ἔτῶν — ἡ Ἀθήνα εἶχε ὑποκύψει στοὺς δρους τῆς Σπάρτης καὶ δὲ μέγας Πελοποννησιακὸς πόλεμος, ποὺ εἶχε ἀρχίσει στὶς μέρες τοῦ Περικλέους, ἔφθασε στὸ τέρμα του. Τότε εἶδε δὲ Πλάτων τοὺς στενοὺς συγγενεῖς του — τὸν Κριτία καὶ τὸν Χαρμίδη — νὰ καταλύουν τὴ δημοκρατία καὶ νὰ ἐγκαθιδρύουν τὸ δλιγαρχικὸ καθεστώς τῶν Τριάκοντα. Ἀπόφασή του ἦταν, μόλις θὰ γινόταν κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του, νὰ ἐπιδοθεῖ κι δὲ ἴδιος ἅμεσα στὴν πολιτική. Καί, χωρὶς ἄλλο, δὲ Σωκράτης θὰ τὸν εἶχε ἐνισχύσει στὴν ἀπόφαση αὐτή. "Αν δὲν τὸν ἐνίσχυε, δὲ μπορῶ νὰ φαντασθῶ δτὶ θὰ εἶχε ἐμμείνει στὴ σκέψη νὰ πολιτευθεῖ (ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ἵέναι). Ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ καθεστῶτος τῶν Τριάκοντα δὲν τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ σκέψη τῆς πολιτικῆς. Τὸν παρότρυναν, μάλιστα, δὲ Κριτίας καὶ δὲ Χαρμίδης νὰ ἀναμιχθεῖ ἀκριβῶς τώρα στὰ κοινά. Καί, δπως λέει δὲ Πλάτων στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του, ἡ κατάργηση τῆς δημοκρατίας δὲν προκάλεσε μέσα του καμμιὰ ἀντίδραση, καὶ παρασύρθηκε μάλιστα γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀπὸ τὴν ἴδεα, δτὶ θὰ ταίριαζε μὲ τὴ φύση του ν' ἀσχοληθεῖ τώρα μὲ τὴν πολιτική. Φαντάσθηκε, δτὶ οἱ Τριάκοντα — σ' αὐτοὺς πρωτοστατοῦσε δὲ Κριτίας, ἐνῷ δὲ Χαρμίδης εἶχε ἀναλάβει μεγάλες εὐθύνες στὸν Πειραιᾶ — θὰ κυβερνοῦσαν μὲ δικαιοσύνη. Ἄλλα — μολονότι, δπως λέει δὲ ἴδιος, ἦταν τόσο νέος, ποὺ δὲν εἶναι διόλου θαυμαστόν, δτὶ πίστεψε πῶς θὰ ταίριαζε μὲ τὴ φύση του νὰ πολιτευθεῖ τώρα — περίμενε, ώστόσο, νὰ ἴδει πῶς θὰ πήγαιναν τὰ πράγματα. Ὁ θαυμασμός του πρὸς τὸν Κριτία καὶ τὸν Χαρμίδη δὲν ἦταν πιὰ ἀνεπιφύλακτος. Εἶχε μπεῖ στὴ μέση δὲ Σωκράτης, ποὺ ἀγαποῦσε, βέβαια, κι αὐτὸς τοὺς δυὸ συγγενεῖς τοῦ Πλάτωνος ως παλαιοὺς δικούς του φίλους, ἀλλὰ ποὺ εἶχε, χωρὶς ἄλλο, διακρίνει δτὶ, ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ (εἰκοσιπέντε χρόνια πρὶν) εἶχε συζητήσει μαζί τους τὸ θέμα τῆς σωφροσύνης, εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ πολὺ ἀπὸ τὸ νόημα τοῦ διαλόγου ἐκείνου. Καὶ γρήγορα εἶδε κι δὲ ἴδιος δὲ νεαρὸς Πλάτων δτὶ, μπροστὰ στὸ τυραννικὸ καθεστώς ποὺ ἐγκαθίδρυσαν οἱ συγγενεῖς του, ἡ δημοκρατία — ἡ «λοιδορουμένη» ἔως χθὲς ἀπὸ πολλοὺς — εἶχε ἀποδειχθεῖ «χρυσός». Ἡ αὐθαιρεσία καὶ ἡ βία — μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν Κριτία — ξεπέρασαν τὰ δρια κάθε προηγούμενου τυραννικοῦ καθεστῶτος. Κανένας δὲν ἦταν στὴν Ἀθήνα βέβαιος, ἀν θὰ ξυπνοῦσε τὴν ἄλλη μέρα ζωντανὸς καὶ ἀν τὰ ἀγαθά του θὰ εἶχαν μείνει ἄθικτα. Καί, δπως συμβαίνει συχνὰ μὲ τὰ τυραννικὰ καθεστῶτα, δὲν ἦταν ἀνεκτὴ οὔτε ἡ οὐδέτερη στάση. Ἔπειτε δλοι νὰ γίνουν, θέλοντας καὶ μή, συνένοχοι στὶς βίαιες πράξεις τῶν τυράννων. Κι ἔφθασε δὲ Κριτίας ως τὸ ἀπίστευτο



σημεῖο νὰ διατάξει τὸν παλαιὸ σεβαστὸ φίλο του Σωκράτη νὰ πάει, μὲ τέσσερες ἄλλους, στὴ Σαλαμῖνα γιὰ νὰ συλλάβει τὸν ἔντιμο πολίτη Λέοντα, ποὺ ἡ θανάτωσή του εἶχε ἀποφασισθεῖ. Ὁ Σωκράτης, δμως, ἀντιτάχθηκε στοὺς τυράννους. Ἀρνήθηκε — γράφει ὁ Πλάτων στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του — ἀροσίων αὐτοῖς ἔργων γενέσθαι κοινωνὸς καὶ ἀδιαφόρησε γιὰ τὶς συνέπειες. Καὶ τὴν ἀρνησή του θὰ τὴν πλήρωνε, ἵσως, μὲ τὴ ζωὴ του, ἃν — ὅπως εἶπε ἀργότερα στὴν Ἀπολογία του — δὲν ἔπεφτε γρήγορα τὸ καθεστώς τῆς βίας.

Στὰ μάτια τοῦ Πλάτωνος ἔξιλεώθηκαν, ἵσως, κάπως ὁ Κριτίας καὶ ὁ Χαρμίδης, ὅταν — ὑπερασπίζοντας τὴ χειρότερη τυραννίδα τὴ στιγμὴ ποὺ ἔπεφτε — ἔδειξαν τουλάχιστον γενναιότητα στὶς τελευταῖς τους ὥρες καὶ ἔπεσαν μαχόμενοι. Τοὺς νίκησε ὁ Θρασύβουλος πού, δμως, αὐτὸς — ὁ δημοκρατικὸς — ἦταν ὅχι μόνο γενναῖος, ἀλλὰ καὶ γενναιόφρων. Τὴ Δημοκρατία, ποὺ ἀποκαταστάθηκε, τὴν ἐκόσμησε μ' ἔνα μέτρο γενναιοφροσύνης, μὲ γενικὴ ἀμνηστία. Ἀλλὰ ὁ ἀδελφὸς καὶ ὁ ἔξαδελφος τῆς μητέρας τοῦ Πλάτωνος εἶχαν πέσει. Τὶς ὥρες ἐκείνες θᾶταν πολὺ βαρειὰ ἡ ἀτμόσφαιρα — καὶ δύσκολη ἡ ἀναπνοὴ δλων — στὸ σπίτι τῆς Περικτιόνης, ποὺ εἶχε ἀπὸ καιρὸ χηρέψει γιὰ δεύτερη φορά. Ὁ Πλάτων ἦταν ὁ τριτότοκος γιός της. Εἶχε ἄλλους δυὸ γιοὺς καὶ μιὰ κόρη ἀπὸ τὸν πρῶτο της σύζυγο, κι ἔναν ἄλλο γιὸ ἀπὸ τὸν δεύτερο. "Ολα τὰ τέκνα — καὶ κάμποσοι φίλοι, χωρὶς ἄλλο κι ὁ Σωκράτης — θὰ εἶχαν συγκεντρωθεῖ γύρω ἀπὸ τὴ σπουδαία αὐτὴ μητέρα ποὺ ζοῦσε ἀκόμα, ὅταν γνώρισε ὁ Δίων τὸν Πλάτωνα (κι ἔζησε, μάλιστα, πολλὰ χρόνια καὶ ὑστερ' ἀπὸ τὸ πρῶτο ταξίδι του στὴ Σικελία). Μέσ' στὸ σπίτι τοῦ πένθους, τὰ αἰσθήματα δλων — ἐκτὸς τῆς ἴδιας τῆς Περικτιόνης, ποὺ στὴν καρδιά της θὰ ἐδέσποζε ἡ θλίψη γιὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ της, τοῦ ὥραίου Χαρμίδη ποὺ εἶναι ζήτημα, ἃν εἶχε περάσει τὰ σαρανταπέντε χρόνια τῆς ζωῆς του — πρέπει νάταν πολὺ θολά, ἵσως καὶ μικτά. "Αν δὲν ἐπικρατοῦσε ὁ Θρασύβουλος, μπορεῖ νὰ εἶχαν θανατωθεῖ ἄδικα πολλοὶ ἄλλοι ἔντιμοι πολῖτες, κι ἀνάμεσά τους ὁ Σωκράτης ποὺ ὁ Πλάτων τὸν θεωροῦσε φίλον ἄνδρα καὶ δικαιότατον τῶν τότε. Ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων λέει στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του ὅτι, μετὰ τὴν πτώση τῶν τυράννων — ἄρα, τὸν θάνατο τῶν δυὸ συγγενῶν του ποὺ τόσο ἐθαύμαζε ἄλλοτε — ξαναγεννήθηκε μέσα του ἡ περὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ καὶ πολιτικὰ ἐπιθυμία. Ἀλλὰ ξαναγεννήθηκε λιγότερο ἔντονη. Καίτοι πολλῆ γε ἐχρήσαντο ἐπιεικείᾳ ὁ Θρασύβουλος καὶ οἱ δημοκρατικοί, δὲν ἦταν εὔκολο γιὰ τὸν Πλάτωνα, μέσ' στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ πένθους ποὺ εἶχε προκαλέσει στὸ σπίτι του ἡ ἐπικράτησή τους, νὰ συνταχθεῖ μαζί τους καὶ νὰ μπεῖ στὴν πολιτικὴ τὴν ὥρα ἐκείνη.

Ἀλλὰ ἡ ὥρα ἐκείνη ἦταν ἡ τελευταία ποὺ μποροῦσε νὰ καλέσει τὸν Πλάτωνα στὴν πολιτικὴ δράση. Τέσσερα χρόνια ἀργότερα, ὅταν ὁ ἴδιος



ήταν εἰκοσιοχτώ χρονῶν καὶ ὁ φίλος του ὁ Σωκράτης ἐβδομήντα, σημειώθηκε τὸ μέγα ἐκεῖνο γεγονός, ποὺ τὸν ἔκαμε νὰ ἐγκαταλείψει ὅριστικὰ τὴν πρόθεσή του νὰ πολιτευθεῖ στὴν Ἀθήνα καὶ γέννησε μέσα του τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ στραφεῖ ἀλλοῦ.

## 6

Ο Σωκράτης κατηγορήθηκε γιὰ ἀσέβεια, ὅπως εἶχαν κατηγορηθεῖ ἄλλοτε οἱ φίλοι τοῦ Περικλέους, ὁ Ἀναξαγόρας, ὁ Φειδίας, ἡ Ἀσπασία καὶ — κάμποσα χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ μεγάλου Ἀθηναίου πολιτικοῦ — ὁ Πρωταγόρας. Ἡ συγκεκριμένη κατηγορία ἤταν ὅτι δὲν πίστευε στοὺς θεοὺς ποὺ ἡ πόλη του σεβόταν, καὶ ὅτι στὴ θέση τους ἔβαλε «καινὰ δαιμόνια». Ἀλλὰ ὁ Σωκράτης κατηγορήθηκε, ἐπίσης, ὅτι εἶχε ἀδικήσει τὴν πόλη, διαφθείροντας τοὺς νέους. Τὸ νόημα τῆς δεύτερης κατηγορίας ἤταν, ὅτι εἶχε διαφθείρει, ὅσο ἤταν ἀκόμα νέοι, τὸν Ἀλκιβιάδη, τὸν Κριτία καὶ τὸν Χαρμίδη, καὶ εἶχε κάμει τὸν πρῶτο νὰ ξεπεράσει κάθε μέτρο καὶ νὰ μή σεβασθεῖ τίποτε τὸ ιερό, καὶ τοὺς ἄλλους δυὸς νὰ καταλύσουν τὴ δημοκρατία καὶ νὰ γίνουν—ἰδιαίτερα ὁ Κριτίας—οἱ βιαιότεροι τύραννοι.

Ο Ἀνυτος, ποὺ ἔβαλε τὸν Μέλητο νὰ μηνύσει τὸν Σωκράτη, ἤταν ἔνας ἀπὸ τοὺς δημοκρατικοὺς ἥγετες ποὺ εἶχαν ἐπιστρέψει στὴν Ἀθήνα μετὰ τὴν κατάλυση τοῦ τυραννικοῦ καθεστώτος τῶν Τριάκοντα. Καὶ ἤταν ἔντιμος καὶ γενναιόφρων ἥγετης. Εἶχε πρωτοστατήσει, μαζὶ μὲ τὸν Θρασύβουλο, στὴ χορήγηση τῆς ἀμνηστίας. Ἀλλὰ—ὅπως βγαίνει ἀπὸ τὸν διάλογο τοῦ Πλάτωνος *Μένων*, ὅπου παρεμβαίνει ὁ Ἀνυτος στὴ συζήτηση τοῦ Σωκράτη μέ τὸν ἄτυχο Μένωνα, τὸν νεαρὸ Θεσσαλὸ ποὺ ἀκολούθησε, ὅπως κι ὁ Ξενοφῶν, τὸν Κῦρο στὴν ἐκστρατεία κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀρταξέρξη καὶ θανατώθηκε, ὅταν ἔπεσε αἰχμάλωτος—ἤταν στενὸ μυαλό. Μπορεῖ νὰ πίστεψε, ὅτι ὁ Σωκράτης ἤταν ἐπικίνδυνος πολίτης, ὅτι δὲ σεβόταν τὶς παραδόσεις, ὅτι, ἀντὶ ν' ἀφήνει νὰ προκύπτει ἡ ἀρετὴ ἀπὸ τὸ κῦρος τῶν παραδόσεων, τὴ θεωροῦσε διδακτή. Ἡ διδακτὴ ἀρετὴ θᾶταν, γι' αὐτόν, διαστροφή. Κάποια μεγάλη πλάνη εἶχε ἐπικρατήσει στὴ σκέψη τοῦ Ἀνυτού. Ἀλλὰ πῶς γεννήθηκε ἡ πλάνη; Τὰ αἴτια τῆς πλάνης αὐτῆς δὲ θὰ ἔξακριβωθοῦν ποτέ. Τὸ κατηγορητήριο ποὺ ἔξαπέλυσε ὁ σοφιστὴς Πολυκράτης κατὰ τοῦ Σωκράτους, ἔξη ἢ ἑφτὰ χρόνια μετὰ τὴν καταδίκη καὶ τὸ θάνατό του, εἰν' ἔνα φυλλάδιο πού, ἀν τὸ ἀνασυγκροτήσουμε (ἔχει χαθεῖ) μὲ βάση τὶς «Ἀπολογίες» τοῦ Σωκράτους, ποὺ — ἀπαντώντας προπάντων σ' αὐτὸ—ἔγραψαν ὁ Ξενοφῶν καὶ (ἔφτακόσια περίπου χρόνια ἀργότερα) ὁ Λιβάνιος, δὲ μπορεῖ νὰ εἶχε στόχο τὸν πραγματικὸ Σωκράτη. Δὲ δικάσθηκε ὁ ἄνθρωπος ποὺ κατηγορεῖ ὁ Πολυκράτης. Ἀλλὰ ποιὸς δικάσθηκε;

Ο Σωκράτης ἤταν, ἵσως, ὁ τελειότερος πολίτης, ποὺ γέννησε ἡ Ἀθήνα.



‘Απὸ τὴν ὥρα ποὺ ἐνηλικιώθηκε ώς τὴν ὥρα τοῦ θανάτου του, δὲ ζήτησε τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἐκπληρώνει τὰ καθήκοντα τοῦ πολίτη. Δὲ ζήτησε ποτὲ ἀξιώματα. Ἡ ἐσωτερικὴ φωνή του—τὸ δαιμόνιο—ἐναντιώθηκε πάντοτε στὴ σκέψη νὰ ἀναμιχθεῖ στὴν ἐνεργὸ πολιτικὴ (*τὰ πολιτικὰ πράττειν*). Κι ὅμως, οἱ Ἀθηναῖοι τὸν ἔστειλαν — ἵσως, περισσότερες ἀπὸ μιὰ φορὰ — στὴ βουλὴ τῶν πεντακοσίων. Αὐτὸς ἦταν καθῆκον του νὰ τὸ δεχθεῖ. Τὸν ἔστειλαν μάλιστα στὴ βουλὴ καὶ ἔφτὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ δίκη καὶ τὸ θάνατό του. Αὐτὸς σημαίνει, δτὶ οἱ συμπολίτες του δὲν τὸν θεωροῦσαν διόλου πρόσωπο ἀνυπόληπτο καὶ ἐπικίνδυνο.

Μὲ τοὺς τρόπους του καὶ τὴν ἐμφάνισή του ἦταν φυσικὸ νὰ δώσει στὸν Ἀριστοφάνη τὴν ἀφορμὴ νὰ τὸν πάρει ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ τὰ γυμνάσια καὶ νὰ τὸν ἀνεβάσει στὸ θέατρο. Δὲν ἀποκλείεται νὰ μὴν εἶχε ἀκόμα κατορθώσει ὁ ποιητὴς νὰ διακρίνει τὴ διαφορὰ τοῦ νοήματος τῶν λόγων τοῦ Σωκράτους ἀπὸ τὶς διδασκαλίες τῶν σοφιστῶν. “Οταν παίχθηκαν πρώτη φορὰ οἱ *Νεφέλες*, ὁ Ἀριστοφάνης θᾶταν μόλις εἰκοσιδύο ἢ εἰκοσιτριῶν χρονῶν. Πάντως, ἂν ἦταν ἡ πρόθεση τοῦ νεαροῦ ποιητῆ κακή, δὲ θὰ παρουσίαζε ὁ Πλάτων τὸν Σωκράτη νὰ συναναστρέφεται φιλικώτατα τὸν Ἀριστοφάνη στὸ *Συμπόσιο* (δηλαδὴ ἔφτὰ χρόνια μετὰ τὴν παράσταση τῶν *Νεφελῶν*), δὲ θὰ ἔβαζε τὸν Ἀλκιβιάδη, στὸ λόγο ποὺ ἐκφωνεῖ γιὰ νὰ ἐπαινέσει τὸν Σωκράτη, νὰ δανείζεται λέξεις ἀπὸ τὶς *Νεφέλες* (362), οὕτε θὰ ἔγραφε τὸ ἐπίγραμμα ἐκεῖνο ποὺ λέει δτὶ οἱ «*Χάριτες*», ζητώντας ἔνα στερεὸ «*τέμενος*», τὸ βρῆκαν στὴν «*ψυχὴ*» τοῦ Ἀριστοφάνους. Ο νεαρὸς ποιητὴς, ἀνεβάζοντας τὸν Σωκράτη στὸ θέατρο, ἐπαιξε ἔνα ώραιο παιχνίδι ποὺ κανένας, τότε, δὲν τὸ παρεξήγησε. Καὶ τὸν Σωκράτη, ποὺ θὰ γέλασε κι αὐτὸς, βλέποντας τὶς *Νεφέλες*, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐθαύμασε τὸ ποιητικὸ ὕφος τῶν πρώτων στροφῶν τοῦ Χοροῦ, τὸν ἀνέβασε ὁ Ἀριστοφάνης στὸ θέατρο, παίρνοντάς τον ὅχι μόνο ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ τὰ ἀποδυτήρια τῶν παλαιστρῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πεδία τῶν μαχῶν, ὅπου εἶχε διακριθεῖ.

Σπάνια ξεχώρισε ἔνας ὄπλος ὄπλιτης, ὅσο ξεχώρισε ὁ Σωκράτης μπροστὰ στὴν Ποτίδαια ἢ στὴ μάχη τοῦ Δηλίου. Ἡ τελευταία αὐτὴ μάχη ἦταν ἀκόμα πρόσφατη, δταν παίχθηκαν οἱ *Νεφέλες*. Καὶ λίγο ἀργότερα, ἔλαβε μέρος ὁ Σωκράτης, σαρανταεφτὰ χρονῶν, στὴ σκληρὴ μάχη ποὺ δόθηκε μπροστὰ στὴν Ἀμφίπολη τῆς Θράκης. Ο πολίτης Σωκράτης δὲν ἀπομακρύνθηκε, στὴ ζωὴ του, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα παρὰ μόνον ώς ὄπλιτης, δπως διαβάζουμε στὸν *Κρίτωνα* τοῦ Πλάτωνος. Ἡ πληροφορία, ποὺ δίνει ὁ ποιητὴς Ιων ὁ Χῖος, δτὶ εἶχε ταξιδέψει νέος στὴ Σάμο, πρέπει νὰ συνδυασθεῖ μὲ τὴν ἐκστρατεία ποὺ δργάνωσε ὁ Περικλῆς, ἔχοντας μεταξὺ τῶν συστρατηγῶν του τὸν Σοφοκλῆ. Εἰκοσιεννιά, λοιπόν, χρονῶν ἔφυγε πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὁ Σωκράτης ώς στρατευμένος πολίτης. Καὶ ὁ πολίτης αὐτὸς, δταν—στὰ ἔξηντατρία του χρόνια—εἶχε ἐκλεγεῖ μέλος τῆς βουλῆς



τῶν πεντακοσίων καὶ ἔτυχε νὰ ἀσκεῖ καθήκοντα «πρυτάνεως» στὶς ὥρες ποὺ δικάζονταν οἱ στρατηγοὶ τῆς ναυμαχίας τῶν Ἀργινουσῶν, ἀναδείχθηκε, ἀψηφώντας τὶς ἀπειλὲς τοῦ ὅχλου, ὁ ἄκαμπτος φύλακας τῶν νόμων τῆς δημοκρατίας. Τρία χρόνια ἀργότερα, ὅταν τοὺς νόμους αὐτοὺς εἶχαν ἀντικαταστήσει ἡ αὐθαιρεσία καὶ ἡ βία τῶν τυράννων, ἀδιαφόρησε καὶ πάλι γιὰ τὸν κίνδυνο καὶ ἀρνήθηκε ὑπακοὴ σ' αὐτούς, ὅπως εἶχε ἀρνηθεῖ καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ὅχλου νὰ καταπατεῖ τοὺς νόμους. Τέτοιον πολίτη δὲν ἔχει ἀναδείξει ως τὰ σήμερα καμμιὰ ἄλλη πόλη ἢ χώρα. Ποιό, λοιπόν, ἀδίκημα εἶχε διαπράξει ἐκεῖνος, ποὺ δικάσθηκε καὶ καταδικάσθηκε σὲ θάνατο;

Δὲν ξέρουμε τί θὰ εἶπε ὁ Πλάτων στὸν Δίωνα γύρω ἀπὸ τὸ ἀσύλληπτο αὐτὸ πρᾶγμα πέρα ἀπ' ὅσα ὑπάρχουν γραμμένα στὴν Ἀπολογία τοῦ Σωκράτους, ὅπως τὴν ἀκουσε ὁ ἴδιος. Γιὰ μένα—ἔτσι, ὅπως σκέπτομαι σήμερα τὸ πρᾶγμα—δικάσθηκε ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἦταν πολίτης πολὺ πιὸ καλὸς ἀπ' ὃ, τι μποροῦσε νᾶναι ἀνεκτὸ ἀπὸ ἄλλους ποὺ δὲν ἦταν σὰν κι αὐτόν. Καὶ καταδικάσθηκε ἐκεῖνος, ποὺ τὸ λαϊκὸ δικαστήριο τῶν συμπολιτῶν του προσδοκοῦσε καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ τὸν δεῖ νὰ κατεβεῖ λιγάκι στὸ δικό του ἐπίπεδο, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὸν ἀθωώσει. Ἄλλὰ τὸν εἶδε, ἀντίθετα, νὰ ἐπιμένει ν' ἀνεβάσει αὐτὸς τοὺς συμπολίτες του στὸ ὕψος του, πρᾶγμα ποὺ οἱ περισσότεροι δὲν ἦταν ἰκανοὶ νὰ καταλάβουν καὶ νὰ δεχθοῦν. Εἶναι, πάντως, σημαντικὸ ὅτι διακόσιοι εἴκοσι τὸ κατάλαβαν, τὸν ἐκήρυξαν ἀθῶο, καὶ ὅτι ἀπὸ τὰ πεντακόσια καὶ ἔνα μέλη τοῦ δικαστηρίου τῆς Ἡλιαίας μόνο διακόσιοι δύγδόντα καὶ ἔνας Ἀθηναῖοι τὸν εἶπαν ἐνοχο. Λίγων ψήφων ἡ μετάπτωση, ὅπως παρατήρησε ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης στὴ δευτερολογία του, θὰ εἶχε ἀρκέσει γιὰ νὰ ἀθωωθεῖ. Ὅταν, δμως, ἔγινε ἡ δεύτερη ψηφοφορία, γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῆς ποινῆς, δεκαεννιὰ συμπολίτες του, ποὺ εἶχαν ἀποφανθεῖ ὅτι ἦταν ἀθῶος, ἔφθασαν στὸ ἀντίθετο ἄκρο. Ἔτσι, τριακόσιοι τὸν καταδίκασαν στὴν ποινὴ τοῦ θανάτου. Ὁ ἴδιος εἶχε ἀποκλείσει, στὴ δευτερολογία του, κάθε ἄλλη ποινή. Κι ἔτσι, ἐπρεπε—θὰ σκέφθηκαν—νὰ σεβασθοῦν τὴν ἐπιθυμία του. Ὁ Σωκράτης προτιμοῦσε νὰ πεθάνει παρὰ νὰ καταδικασθεῖ στὴν ποινὴ τῆς «φυγῆς» ἀπὸ τὴν πόλη. Προτιμοῦσε νὰ πεθάνει παρὰ νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ σιγήσει καὶ τῷ θεῷ (τῶν Δελφῶν) ἀπειθεῖν ποὺ τὸν πρόσταζε νὰ λέει ἔλευθερα ὃ, τι πίστευε σωστό. Αὐτὸ δὲ σημαίνει διόλου, ὅτι ἥθελε καλὰ καὶ σώνει νὰ πεθάνει. Πρότεινε, μάλιστα, στὸ λαϊκὸ δικαστήριο νὰ ἀποφασίσει νὰ τὸν σιτίζει ἡ πόλη δωρεὰν στὸ Πρυτανεῖο. Ἄλλὰ τὴν «ποινὴ» αὐτὴ δὲν τὴν πρόβλεπε ὁ νόμος. Καὶ εἶχε ἥδη κηρυχθεῖ ἐνοχος, ὅταν ἔκαμε τὴν πρόταση αὐτή. Γιατί, λοιπόν, εἶπε ὅτι θἀπρεπε νά ἀποφασίσουν οἱ Ἀθηναῖοι νὰ τὸν σιτίζουν στὸ Πρυτανεῖο; Τὸ εἶπε—γράφει ὁ Κωνσταντίνος Τσάτσος—γιατὶ ἐπρεπε νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια· ὅχι γιατὶ ἥθελε νὰ πεθάνει. Λὲν τὸν ὠθοῦσε καμμιὰ ἐπιθυμία νὰ γίνει ἥρωας.



‘Ο Σωκράτης ἥθελε νάναι—δὲν μποροῦσε παρὰ νάναι—ἐκεῖνος ποὺ ἦταν. Καὶ ἦταν, εἴτε τῷθελε εἴτε δχι, τὸ τέλειο ὑπόδειγμα τοῦ πολίτη. Δὲ θυσιάσθηκε ως φιλόσοφος. Δὲν ἦταν «μάρτυς τῆς φιλοσοφίας», ὅπως τὸν εἶδαν ὁ Alfred Edward Taylor καὶ ὁ Karl Jaspers. Δὲν εἶναι λάθος νὰ τὸν δνομάζουμε σήμερα ἔτσι. ‘Ο ἕιδος, ὅμως, ἀπέρριψε, ως ἀπαράδεκτο πειρασμό, κάθε φιλοσοφικὴ σκέψη, ποὺ θὰ τὸν ἔκανε νὰ πάψει νάναι πολίτης ποὺ ὑπακούει στὴν πόλη του, Αὐτὸ τῷδειξε σαφέστερα μετὰ τὴν καταδίκη του. ‘Ο Πλάτων δὲν εἶχε τὴν τύχη ν’ ἀκούσει ὁ ἕιδος τὸν Σωκράτη νὰ ἀποκρούει τὰ φιλοσοφικὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ θὰ ἐδικαίωναν τὴ δραπέτευσή του, ὅπως δὲν ἦταν παρὼν—γιατὶ ἔτυχε νάναι ἄρρωστος—καὶ στὴ σπουδαία συζήτηση, ποὺ ἔγινε μέσ’ στὸ δεσμωτήριο, καὶ ποὺ συνεχίσθηκε ως τὴν ὥρα ποὺ ἥπιε τὸ κώνειο. Πληροφορήθηκε, ὅμως, τὰ πάντα ἀπὸ τοὺς φίλους του καὶ χάρισε τὰ δραματικὰ περιστατικὰ τῶν ὥρῶν ἐκείνων στὰ μάτια μας μὲ τοὺς διαλόγους του *Κρίτων* καὶ *Φαίδων*. Τὸν πρῶτο διάλογο τὸν εἶχε ἥδη γράψει, ὅταν πῆγε πρώτη φορὰ στὴ Σικελία. Καὶ εἶμαι βέβαιος, ὅτι στὰ δριστικὰ συμπεράσματα τοῦ Σωκράτους, ὅταν ἔδιωξε ἀπὸ τὸ νοῦ του καθετὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογήσει τὴ δραπέτευσή του, δὲ θὰ πρόσθεσε ὁ Πλάτων καμμιὰ δική του σκέψη ἢ λέξη. ‘Ο Σωκράτης, ὅταν ξύπνησε — καὶ ἦταν «ὅρθρος βαθὺς» — καὶ ἀντίκρυσε μέσ’ στὸ δεσμωτήριο τὸν Κρίτωνα, εἶχε προτιμήσει, ἀντὶ νάναι φιλόσοφος, νάναι μόνο καὶ μόνον Ἀθηναῖος πολίτης, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν καὶ στὰ πεδία τῶν μαχῶν. Μόνον ἀπὸ τὴν αὐθαιρετη βούληση τυράννων θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ ξεφύγει, ποτὲ ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς δημοκρατίας, κι ἀν ἀκόμα οἱ ταγμένοι νὰ τοὺς ἐφαρμόσουν εἶχαν κάμει λάθος καὶ εἶχαν διαπράξει ἀδικία. Δὲν ἦταν δυνατὸν ὁ πιὸ τέλειος πολίτης τῶν Ἀθηνῶν νὰ διακηρύξει, μὲ τὸ παράδειγμά του, ὅτι μπορεῖ ὁ καθένας νὰ κρίνει μόνος του, ἀν καὶ πότε πρέπει νὰ ὑπακούει στοὺς νόμους καὶ στὴν κρίση ἐνὸς νόμιμα συγκροτημένου δικαστηρίου, ποὺ ἐλειτούργησε μὲ τὴν καθιερωμένη διαδικασία.

“Ἄς ἀπομακρυνθῶ τώρα κι ἀπὸ τὸν πολίτη Σωκράτη. “Ἄς δῶ τὸν Σωκράτη μόνο καὶ μόνο σὰν ἄνθρωπο, ὅμοιο μὲ τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς. «Ἀν τὸ χειρότερο πρᾶγμα σ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο εἶναι νὰ καθαιρεῖ κάποιος τὴν ψυχή του, μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν περιστάσεις ποὺ ὁ καθένας μας θὰ πρέπει νὰ διαλέξει ἀνάμεσα στὴν καθαιρεση αὐτὴ καὶ στὸ θάνατο». Τὰ λόγια αὐτὰ τὰ εἶπε ὁ André-Jean Festugière, ποὺ ἀγάπησε καὶ κατανόησε βαθιὰ τὴν ‘Ελλάδα τοῦ Πλάτωνος. Γιὰ νὰ δείξει στὸν κάθε ἄνθρωπο, τί πρέπει νὰ κάνει, ὅταν βρεθεῖ στὴν ἀνάγκη νὰ διαλέξει ἀνάμεσα στὴν καθαιρεση τῆς ψυχῆς του καὶ στὸ θάνατο, ἀρκέσθηκε νὰ πεῖ : «Ἡ ‘Ελλάς ... μᾶς ἔδωσε δυὸ θαυμάσια παραδείγματα, τὸ ἔνα στὸ πρόσωπο τοῦ Σωκράτους, καὶ τὸ ἄλλο στὸ πρόσωπο τῆς Ἀντιγόνης τοῦ Σοφοκλέους».



Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Σωκράτους ὁ Πλάτων ἀποφάσισε νὰ ἐγκαταλείψει δριστικὰ τὴν Ιδέα ν' ἀναμιχθεῖ στὰ πολιτικὰ πράγματα τῶν Ἀθηνῶν. Μέσα του κόπηκαν ἀπότομα ἡ χαλαρώθηκαν σὲ μεγάλο βαθμὸ πολλοὶ δεσμοὶ ποὺ τὸν ἔνωναν, ὅς τότε, μὲ τὴν πραγματικότητα, μὲ τὴν ἴδια του τὴν πόλη. Δὲν ἀρνήθηκε, βέβαια, νὰ ὑπηρετήσει τὴν πόλη του ὡς στρατιώτης. "Ολοι οἱ φίλοι τοῦ Σωκράτους—μαζί τους κι ὁ Πλάτων—ἔφυγαν, ἀμέσως μετὰ τὸ θάνατό του, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ συγκεντρώθηκαν στὰ Μέγαρα. Ἄλλα, ὅπως παρατηρεῖ πολὺ σωστὰ ὁ Albin Lesky, ἡ ἀναχώρηση αὐτὴ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα δὲν εἶχε τὸ νόημα τῆς «φυγῆς». Ἡταν πολὺ δύσκολο νὰ συνηθίσουν ἀμέσως νὰ ζοῦν καὶ νὰ περιφέρονται στὴν Ἀθήνα χωρὶς τὸν Σωκράτη. Καὶ αἰσθάνθηκαν, ἐπίσης, τὴν ἀνάγκη νῦναι ὅλοι, γιὰ κάμποσον καιρό, διαρκῶς μαζὶ — στὸ φιλόξενο σπίτι τοῦ Εὐκλείδη τοῦ Μεγαρέως—καὶ νὰ μὴν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ σκέπτονται ἐκεῖνον καὶ ν' ἀνταλλάσσουν τὶς ἀναμνήσεις τους. Ἄλλὰ ὁ Πλάτων γύρισε, μᾶλλον γρήγορα, στὴν Ἀθήνα καὶ ἔλαβε μέρος σὲ δυὸ ἐκστρατεῖες, ὅταν ἡ ἡγεμονία τῆς Σπάρτης στὴν Ἑλλάδα εἶχε κλονισθεῖ. Εἶναι, ὅμως, ἀμφίβολο ἂν τὸν εἶχε συγκινήσει τὸ γεγονός ὅτι ἡ πόλη του, μὲ τὶς πρωτοβουλίες τοῦ Κόνωνος καὶ τὴ σύνεση καὶ γενναιότητα τοῦ Θρασύβουλου, εἶχε κατορθώσει ν' ἀναλάβει μέσα σὲ ἐλάχιστα χρόνια ἀπὸ τὴ μεγάλη συμφορά, ποὺ εἶχε σημάνει γι' αὐτὴν τὸ τέλος τοῦ μεγάλου Πελοποννησιακοῦ πολέμου. Τὰ κατορθώματα αὐτὰ τῆς δημοκρατίας τὰ εἶχε ἐπισκιάσει μέσα του τὸ μέγα της ἀμάρτημα, ἡ καταδίκη τοῦ Σωκράτους. Ὅπηρέτησε ὡς στρατιώτης, ἄλλὰ δὲν αἰσθανόταν πιὰ τὸν ἔαυτό του πολίτη, ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑπηρετεῖ τὴν πόλη του μὲ ἐκούσιες ὑπεύθυνες πράξεις. Οὕτε τὴν Ἀθήνα οὔτε ἄλλη καμμιὰ πόλη δὲν ἔβλεπε ἄξια νὰ προκαλέσει, ὅποια καὶ νῦταν τὰ πολιτεύματά τους καὶ ὅποιοι καὶ νῦταν οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες τους, τὴν προσοχὴ καὶ τὴ φροντίδα του. Τὸ λέει καθαρὰ στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του, μιλώντας γιὰ τὴ ριζικὴ ἀλλαγὴ, ποὺ σημειώθηκε τότε μέσα του. Καὶ θὰ ἔξήγησε στὸν Δίωνα, ἀκόμα ζωντανώτερα, τοὺς λόγους ποὺ τὸν εἶχαν κάμει, ὅταν ἔβλεπε τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πράττοντας τὰ πολιτικά, ἄλλὰ καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἔθη ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν Ἀθήνα καὶ ἄλλοι, νὰ καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι τίποτε τὸ ἀληθινὸ καὶ στερεὸ δὲ μπορεῖ νὰ γίνει σὲ ὅποιαδήποτε πόλη ἄνευ παρασκευῆς θαυμαστῆς τιρος μετὰ τύχης. Τὴ θαυμαστὴ παρασκευὴ ἔπρεπε νὰ τὴν ἀναλάβει ἡ φιλοσοφία. Κι δοσο γιὰ τὴν τύχη, αὐτὴ ἔπρεπε νὰ προσφέρει, στὴν κατάλληλη στιγμή, ἔναν ἄνδρα σὰν τὸν Δίωνα.



“Οταν τὸν ἀντίκρυσε ὁ Πλάτων γιὰ πρώτη φορά, ἔβλεπε ἡδη ὁ Δίων — ὅπως λέει ὁ φίλος του στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του — τὰ πολιτικὰ πράγματα, ὅπως ἔξακολούθησε, ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, νὰ τὰ βλέπει, δηλαδὴ πίστευε ἀπὸ τότε *Συρακοσίους ... δεῖν ἐλευθέρους εἶναι, κατὰ νόμους τοὺς ἀρίστους οἰκοῦντας.*

Εἶχε, λοιπόν, πρὶν τοῦ ἀνοίξει τὰ μάτια τοῦ πνεύματος ὁ Πλάτων, τὶς δρθὲς ἴδεες γιὰ τὴν πολιτεία; Δὲ λέει ἔνα τέτοιο πρᾶγμα ὁ μέγας φίλος του. Λέει, ὅτι εἶχε τὴν ἀπλὴ καὶ ἀδιαμόρφωτη ἀκόμα γνώμη — «δόξα» — ὅτι ἔπρεπε οἱ συμπολίτες του νὰ ζοῦν ἐλεύθεροι σ' ἔνα καθεστώς ἀρίστων νόμων. Ἀλλὰ δὲ μπορεῖ νᾶξερε ἀκόμα, εἴκοσι μόλις χρονῶν, ποιοὶ θάταν οἱ ἀριστοὶ νόμοι. Αὐτὸ τὸ διδάχθηκε ἀπὸ τὸν Πλάτωνα. Καὶ ὅταν λέει ὁ Πλάτων, ὅτι ὁ Δίων ἥθελε νᾶναι οἱ Συρακούσιοι «ἐλεύθεροι», δὲν ἔννοοῦσε ὅτι θὰ ἀρκοῦσε ἡ ἐγκαθίδρυση δημοκρατίας, γιὰ νὰ γίνουν ἐλεύθεροι. Ὁ νοῦς του πήγαινε ἡδη ἄλλο. Ἐλευθερία, γιὰ τὸν Πλάτωνα, δὲν ἦταν ἡ «πολιτικὴ» ἐλευθερία, δηλαδὴ τὸ δικαίωμα τῶν πολιτῶν νὰ ψηφίζουν νόμους, νὰ ἐκλέγουν καὶ νὰ ἐκλέγονται στὰ διάφορα ἀξιώματα τῆς πολιτείας, νὰ συζητοῦν τὰ πάντα καὶ νὰ κρίνουν δημόσια δλους. Ἐλευθερία, γιὰ τὸν Πλάτωνα, ἦταν κάτι ἄλλο.

Στὸν Πλάτωνα ἦταν σχεδὸν ἔμφυτη ἡ δυσπιστία πρὸς τὴν δημοκρατία. Ἡ καταγωγή του καὶ τὸ περιβάλλον τοῦ σπιτιοῦ του δὲν εἶχαν ἐπιτρέψει ποτὲ ν' ἀναπτυχθεῖ μέσα του ἡ ἀνεπιφύλακτη πίστη στὴν πολιτικὴ ἐλευθερία, ποὺ εἶχε, ώστόσο, κάμει τοὺς Ἀθηναίους — ὅπως πίστευε ὁ Ἡρόδοτος ποὺ δὲν ἦταν Ἀθηναῖος — ἰκανοὺς νὰ νικήσουν τοὺς βαρβάρους. Ἡταν ἀριστοκράτης μέσα του ὁ Πλάτων πρὶν γίνει φιλόσοφος, δηλαδὴ πρὶν τὸ χρῆσμα τοῦ ἀρίστου τοῦ τὸ δώσει τὸ πνεῦμα. Ἀπὸ τὸν Σωκράτη, τὸν ἀνθρωπὸ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἀγορᾶς, τὸν χώριζε — παρὰ τὰ ἀμέτρητα ἄλλα πράγματα ποὺ τὸν ἔνωσαν μαζί του — μιὰ μεγάλη διαφορὰ ποὺ τὴν ἐπισημαίνει ἴδιαίτερα ὁ Hans Herter. Ὁ Πλάτων ἔτρεφε «μιὰ βαθειὰ ἀποστροφὴ πρὸς τὸ θόρυβο καὶ τὴν κίνηση (Geschäftigkeit) τῶν στενωπῶν καὶ μάλιστα τοῦ λιμανιοῦ, καὶ εἶχε ἀπὸ παιδὶ ἐξοικειωθεῖ μὲ τὴ σιγὴ τοῦ ὑπαίθρου». Ὁ Σωκράτης, ἀντίθετα, συνδεόταν μὲ τὴν πόλη — μὲ τὸ δῆμο — καὶ ὅχι μὲ τὴ φύση. Ὁταν, στὸν θαυμάσιο διάλογο *Φαιδρος*, ἔμφανίζει ὁ Πλάτων τὸν Σωκράτη νὰ κάθεται ἐπιτέλους κάποτε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη ἢ ἔξω ἀπὸ τὰ γυμνάσια, κάτω ἀπὸ ἔνα πλάτανο στὴν ὅχθη τοῦ Ἰλισσοῦ, τοῦ θέτει ὁ Φαῖδρος, ποὺ γιὰ χάρη του εἶχε κάμει αὐτὴ τὴν ἔξοδο, τὸ ἐρώτημα, γιατὶ δὲν τοῦ ἀρέσει ἔξω τείχους ἐξιέναι. Ὁ Σωκράτης ἀπαντάει: φιλομαθῆς γάρ εἰμι· τὰ μὲν οὖν χωρία καὶ τὰ δέρδρα οὐδὲν μ' ἐθέλει διδάσκειν, οἱ δ' ἐν τῷ ἀστει ἄνθρωποι («ἐπειδὴ εἶμαι φιλομαθῆς· οἱ ὑπαίθριοι τόποι καὶ τὰ



δένδρα δὲ θέλουν νὰ μοῦ διδάξουν τίποτε, ἐνῷ οἱ ἄνθρωποι μέσ' στὸ ἄστυ πολλά»). Ἡ παράδοση τοῦ σπιτιοῦ του ἡταν ἡ χειρωνακτικὴ ἔργασία, κι ἔτσι συνήθισε ὁ Σωκράτης ἀπὸ παιδὶ νὰ ζεῖ καὶ ν' ἀνασαινεῖ ἄνετα στὰ μαγαζιά, στὰ ἔργαστήρια, στὰ σοκάκια. (Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὁδὸν τῶν Παναθηναίων καὶ τὴν ὁδὸν τῶν Τριπόδων, ποὺ τὸ πλάτος τους ἔφθανε στὰ δώδεκα μέτρα, δῆλοι οἱ ἄλλοι δρόμοι μέσ' στὴν Ἀθήνα, ὅπως ὑπολογίζει ὁ Ἰωάννης Τραυλός, εἶχαν πλάτος μόνο τριῶν μέτρων ἦ, ἀν δδηγοῦσαν πρὸς τὶς πύλες, τεσσάρων ἔως πέντε μέτρων). Ὁπως ἀνάσαινε ὁ Σωκράτης ἄνετα καὶ αὐτονόητα μέσ' στὰ σοκάκια καὶ ἀνάμεσα στοὺς ἀπλοὺς ἀνθρώπους ποὺ δούλευαν, ἔτσι ἡταν γι' αὐτὸν ἐπίσης αὐτονόητο ὅτι ὅσα πολιτικὰ δικαιώματα εἶχε, ώς πολίτης, ὁ ἴδιος, ἔπρεπε νὰ ταχουν καὶ οἱ ἀπλοὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι. Ὁ Πλάτων δὲ μπορεῖ νὰ τὸ θεώρησε αὐτὸ ποτὲ αὐτονόητο, οὔτε πρὶν γίνει φιλόσοφος, οὔτε ἀφοῦ ἔγινε. Ἐμαθε ἀπὸ τὸν Σωκράτη νὰ τιμάει καὶ τὸν ἀπλὸ χειρώνακτα τεχνίτη, νὰ τὸν τιμάει, ἀν ἥξερε καλὰ τὴ δουλειά του, πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὸν σπουδαιοφανῆ πολίτη, ποὺ δὲν ἥξερε καλὰ τὸ δικό του ἔργο. Ἀλλὰ δὲ θέλησε μέσα του ποτὲ νὰ παραδεχθεῖ, ὅτι ὅποιος εἶναι καλὸς σὲ μιὰ τέχνη μπορεῖ νᾶχει τὸ δικαίωμα νὰ κρίνει καὶ τὰ πράγματα τῆς Πολιτείας. Καί, ὅταν προχώρησε ἀπὸ τοὺς «Διαλόγους» ποὺ τοὺς λέμε καθαρὰ «Σωκρατικοὺς» πρὸς ἐκείνους ποὺ προβάλλουν ἰδιαίτερα τὶς δικές του σκέψεις, ἔβαλε στὰ χείλη τοῦ Σωκράτους, ποὺ ἄρχισε ἔτσι νὰ μεταβάλλεται ἀπὸ πρόσωπο πραγματικὸ σὲ προσωπικότητα ἴδανική, ὅσα δὲ θᾶλεγε ποτὲ ἐκεῖνος.

Ἡδη εἶχε μέσ' στὸ πνεῦμα του, ὅταν τὸν ἀντίκρυσε ὁ Δίων γιὰ πρώτη φορά, συγκροτημένη λίγο ἦ πολὺ τὴ δική του Πολιτεία, ὅπως τὴν ἀποκρυστάλλωσε ἀργότερα στὸ μέγα γραπτὸ κείμενο ποὺ φέρει τὴν ὀνομασία αὐτή. Κι ἀν ἀκόμα — μετὰ τὴν πικρὴ ἀπογοήτευση, ποὺ εἶχε προκαλέσει στὴν ψυχή του τὸ πείραμα τῶν στενῶν συγγενῶν του, δηλαδὴ τὸ δλιγαρχικὸ καθεστὼς τῶν Τριάκοντα — στράφηκε γιὰ μιὰ στιγμὴ πρὸς τὴν δρθόδοξη δημοκρατία καὶ εἶχε σκεφθεῖ νὰ πολιτευθεῖ στὸ πλαίσιο της, ἡ καταδίκη τοῦ Σωκράτους ἔθραυσε μέσα του κάθε δεσμό πρὸς ὅλα τὰ πολιτεύματα ποὺ εἶχαν γνωρίσει, ώς τότε, οἱ Ἑλληνικὲς πόλεις, Ἐφθασε στὸ συμπέρασμα, ὅτι καὶ οἱ τρεῖς βασικοὶ τύποι τῶν κυβερνήσεων — ἡ ἔξουσία τοῦ ἐνός, τῶν δλίγων καὶ τῶν πολλῶν — καταντοῦν, ὅταν δὲν ἔχει γίνει ἡ ἀναγκαία φιλοσοφικὴ προπαρασκευὴ καὶ δὲ βοηθήσει καὶ ἡ τύχη, τυραννίδες, δλιγαρχίες καὶ δημοκρατίες (στὴν κακὴ ἔννοια τοῦ ὅρου). Ἡ ἀλήθεια αὐτή, ὅπως λέει στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του, ἐπιβεβαιώθηκε μέσα του καὶ ὅταν πρωτοπῆγε στὴ Σικελία. Ἀναπόφευκτο εἶναι, τονίζει ρητά, τέτοιες πόλεις μὲ τέτοιους πολίτες, ὅπως ἡταν οἱ Συρακοῦσες καὶ οἱ Συρακούσιοι, νὰ μὴν παύουν νὰ μεταπίπτουν ἀπότομα καὶ ἐπαναστατικὰ ἀπὸ τὴν τυραννίδα στὴν δλιγαρχία, κι ἀπ' αὐτὴν στὴ δημοκρατία, χωρὶς ν' ἀνέχονται ὅσοι δυνα-



στεύουν στὸ πλαισίο καὶ τῶν τριῶν αὐτῶν πολιτευμάτων οὔτε τὸ ὄνομα τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἴσονόμου πολιτείας.

Μὲ τέτοια λόγια θὰ εἶχε ἀρχίσει ὁ Πλάτων, ὅταν βρέθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ μόνοι οἱ δυό τους, νὰ μιλάει στὸν Δίωνα γιὰ τὰ πολιτικὰ πράγματα. "Οταν ὁ Δίων θὰ τοῦ ἀποκάλυψε τὴ σκέψη του, ὅτι θάθελε νὰ ἰδεῖ τοὺς Συρακουσίους ἐλευθέρους καὶ κατὰ νόμους τοὺς ἀρίστους οἰκοῦντας, θὰ ἔσπευσε ὁ Πλάτων, νὰ τοῦ πεῖ, ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ γίνουν ἐλεύθεροι, ὅπως τοὺς θέλει ἡ δημοκρατία, γιατὶ μόνοι τους δὲ θὰ ψηφίζουν ποτὲ τοὺς ἀρίστους νόμους ἦ, κι ἂν τοὺς ἔβρισκαν νὰ ἴσχύουν, δὲ θὰ τοὺς σέβονταν, ἀλλὰ ὅτι χρειάζεται ἕνας βασιλικὸς ἀνὴρ — ἀνὴρ μετὰ φρονήσεως βασιλικός, ὅπως ἔγραψε ἀργότερα στὸ διάλογό του *Πολιτικός* — ποὺ θὰ αὐτοδεσμευθεῖ, θεσπίζοντας καὶ τηρώντας ὁ ἴδιος τοὺς ἀρίστους νόμους, καὶ θὰ φροντίζει νὰ ὑπακούουν ὅλοι σ' αὐτούς, "Οταν, μετὰ τὸ δεύτερο καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ τρίτο ταξίδι του στὴ Σικελία, ἔγραψε τὸ διάλογο *Πολιτικός*, ὑποχρεώθηκε νὰ κάμει τὴ μελαγχολικὴ σκέψη, ὅτι κι αὐτὴ ἀκόμη ἡ κοινὴ δημοκρατία, μ' ὅλα τὰ ἐλαττώματά της, εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὸ αὐταρχικὸ καθεστώς, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἔξουσία τοῦ ἐνός, ποὺ δὲν ὑπακούει ὁ ἴδιος στοὺς νόμους. Τὴ σκέψη αὐτὴ δέ θά τὴν εἶχε κάμει ἀκόμα, ὅταν, στὸ πρῶτο του ταξίδι, τὸν πρωτογνώρισε ὁ Δίων. "Ηταν πρόσφατη ἡ ἱερὴ αἰτία, ποὺ τὸν εἶχε κάμει νὰ ἀγανακτήσει κατὰ τῆς δημοκρατίας, καὶ ἥταν ἀκόμη γεμάτος ἐλπίδες γιὰ κάτι ἀσύγκριτα καλύτερο ἀπὸ τὴ δημοκρατία, γιὰ τὴ δυνατότητα νὰ ἰδεῖ τὴ δική του Πολιτεία, ἐκείνη ποὺ συγκροτοῦσε ἥδη στὸ νοῦ του, νὰ γίνει πράξη ἱστορική.

## 9

"Αμεσο ἀποτέλεσμα τῶν πρώτων συνομιλιῶν τοῦ Πλάτωνος μὲ τὸν Δίωνα ἥταν νὰ τὸν ἐνισχύσει στὴν πρόθεση, ποὺ εἶχε, ν' ἀπαλλαγεῖ ἡ πόλη του ἀπὸ τὴν τυραννίδα. Γι' αὐτὸ καὶ λέει ὁ ἴδιος, στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του, ὅτι ὅλα ὅσα ἔγιναν ἀργότερα στὶς Συρακοῦσες εἶχαν τὴν «ἀρχή» τους στὴν πρώτη ἄφιξή του ἐκεῖ. Καὶ ἐπεξηγεῖ τὴν παρατήρηση αὐτὴ μὲ τὶς λέξεις :

'Ἐγὼ συγγενόμενος Δίωνι, τότε νέω, κινδυνεύω, τὰ δοκοῦντα ἐμοὶ: βέλτιστα ἀνθρώποις εἶναι μηνύων διὰ λόγων καὶ πράττειν αὐτὰ συμβουλεύων, ἀγνοεῖν ὅτι τυραννίδος τινὰ τρόπον κατάλυσιν ἐσομένην μηχανώμενος ἐλάρθανον ἐμαυτὸν («Στὴ συναναστροφή μου μὲ τὸν Δίωνα, ποὺ ἥταν τότε νέος, θαρῷ πώς, ἀναπτύσσοντας σ' αὐτὸν ὅσα θεωροῦσα βέλτιστα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ συμβουλεύοντάς τον νὰ τὰ πράξει, δὲν εἶχα καταλάβει ὅτι ἐργαζόμουν μὲ κάποιο τρόπο, χωρὶς νὰ μοῦ εἶναι τοῦτο συνειδητό, γιὰ τὴν κατάλυση τῆς τυραννίδος»).

Φυσικά, κανένας ἀπὸ τοὺς δυὸ δὲ σκεπτόταν, ὅτι ἔπρεπε ἥ μποροῦσε νὰ καταλυθεῖ ἡ ἔξουσία ἐκείνου ποὺ ἥταν, τὴν ὥρα ἐκείνη, τύραννος τῶν



Συρακουσῶν καὶ κύριος ἐνὸς μεγάλου μέρους τῆς Σικελίας. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς — διονύσιος — εἶχε ἐλαττώματα, ἀλλὰ ἡταν σπουδαῖος. Καὶ ἀγαποῦσε ἴδιαιτερα τὸν Δίωνα. Μιὰ ἀπὸ τὶς γυναικες του — ἡ Ἀριστομάχη — ἡταν ἀδελφὴ τοῦ Δίωνος. Ἀργότερα, τὸν τίμησε, ἐπιτρέποντάς του νὰ παντρευτεῖ τὴν κόρη της καὶ κόρη του, τὴν Ἀρέτη. Τοῦ παραχώρησε καὶ τὸ δικαίωμα νὰ συμμετέχει στὴν ἀσκηση τῆς ἔξουσίας του, νᾶναι βοηθός του στὴ διαχείριση τῶν κοινῶν.

“Οταν ἦρθε, γιὰ πρώτη φορά, ὁ Πλάτων στὴ Σικελία, ὁ Διονύσιος ἡταν ἥδη παραπάνω ἀπὸ δεκαπέντε χρόνια τύραννος. Εἶχε θέσει τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἡγεμονία τῶν Συρακουσῶν στὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς νήσου καὶ εἶχε ἥδη ἀρχίσει νὰ πραγματοποιεῖ τὴν ἐπέκτασή της στὴν Κάτω Ἰταλία. Ὁ Πλάτων ἀντίκρυσε τὸν ἔξοχο αὐτὸν ἄνδρα στὶς ὥρες ποὺ ἰδρυε τὸ πρῶτο μέγα κράτος στὴν Εὐρώπη, μὲ προεκτάσεις — αὐτὲς τὶς ἐπραγματοποίησε λίγο ἀργότερα — στὴ χώρα τῶν Μολοσσῶν (στὴν Ἡπειρο) καὶ σὲ διάφορα σημεῖα τῶν ἀδριατικῶν ἀκτῶν τῆς Ἰταλίας. “Οσο κι ἂν ποθοῦσε, λοιπόν, ὁ Δίων νὰ ἴδει τοὺς Συρακουσίους «ἐλευθέρους», θὰ πρέπει νὰ ἡταν ὑπερήφανος γιὰ τὰ πρωτοφανῆ κατορθώματα τοῦ γαμπροῦ του, καὶ δὲ μπορεῖ νὰ συζητοῦσε μὲ τὸν Πλάτωνα μιὰ πολιτειακὴ ἀλλαγὴ ποὺ θὰ εἶχε ώς προϋπόθεση τὴν πτώση του ἥ καὶ τὸν περιορισμὸ τῆς ἔξουσίας του. Τὰ μάτια καὶ τῶν δυὸς θάταν στραμμένα στὸ μέλλον, στὴν ἀγνωστη ὥρα, ποὺ δὲ ἵσχυρὸς αὐτὸς τύραννος θὰ παραχωροῦσε, πεθαίνοντας, τὴν ἔξουσία στὸν διάδοχό του.

## 10

“Η ὥρα ποὺ ἔκαμε τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Δίωνα νὰ σκεφθοῦν μιὰ βαθειὰ πολιτειακὴ μεταβολὴ στὶς Συρακοῦσες ἦρθε εἴκοσι περίπου χρόνια ἀργότερα, δηλαδὴ ὅταν πέθανε ὁ Διονύσιος.

“Ο Πλάτων εἶχε ἰδρύσει στὴν Ἀθήνα τὴν Ἀκαδημία. Τὴν ἰδρυσε λίγο μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὸ πρῶτο του ταξίδι στὴ Σικελία. “Ἐχω τὸ αἰσθῆμα ὅτι, πρὶν ἀπὸ τὸ πρῶτο αὐτὸ ταξίδι, δὲν θὰ εἶχε ἀκόμα ἀποφασίσει — ἵσως, οὕτε κὰν σκεφθεῖ — νὰ ἐπιχειρήσει τὸ βῆμα τοῦτο πού, δσα προηγούμενα κι ἂν εἶχε στὴν Ἰωνία ἥ στὴ νότια Ἰταλία ἥ στὶς σχολὲς τῶν σοφιστῶν, ἡταν κάτι τὸ οὐσιαστικὰ νέο καὶ πρωτότυπο, κι ἔγινε τὸ ὑπόδειγμα τῶν θεσμῶν ποὺ δνομάσθηκαν πολὺ ἀργότερα Πανεπιστήμια. Πρὶν συναντήσει τὸν Δίωνα γιὰ πρώτη φορά, δὲ φαντάζομαι νὰ εἶχε γεννηθεῖ μέσα του ἡ σκέψη νὰ σχηματίσει κύκλο μαθητῶν, ποὺ θάταν καὶ φίλοι του. Ζοῦσε στὸν κύκλο τῶν φίλων τοῦ Σωκράτους καὶ εἶχε, μάλιστα, κάμει καὶ κάποιαν ἐπιλογὴ ἀνάμεσά τους, ἀπομακρύνοντας τὸν ἑαυτό του ἀπὸ ἄνδρες σὰν τὸν Ἀντισθένη ποὺ δὲν ταίριαζαν μὲ τὸ δικό του πνεῦμα. Σὲ δὲ, εἶχε γράψει



ώς τότε, προσπαθοῦσε νάναι λίγο ή πολὺ πιστός σὲ δσα εἶχε ἀκούσει ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Σωκράτους. Πιστεύω, δτι μόνον δταν ἀντίκρυσε τὸν Δίωνα καὶ βρῆκε στὸ πρόσωπό του τὸν πρῶτο καὶ τὸν καλύτερο μαθητὴ καὶ φίλο του, συνειδητοποίησε μέσα του τὴ μεγάλη παιδαγωγικὴ ἀποστολή του. Τότε θὰ σκέφθηκε, δτι πρέπει νὰ ὀδηγήσει κι ἄλλους στὸ δρόμο τῆς ὑψηλῆς Παιδείας, στὸ δρόμο ἐκεῖνον πού, περνώντας ἀπὸ δλες τὶς περιοχὲς τῶν γνώσεων, μπορεῖ νὰ κάμει ὅποιον φθάνει στὸ τέρμα νάναι γνήσιος φιλόσοφος, δηλαδὴ ἄνθρωπος ἴκανὸς δχι μόνο ν' ἀγαπάει θεωρητικὰ τὸ ώραῖο, τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ ἀληθές, ἄλλὰ καὶ νὰ διοικεῖ πόλεις καὶ ἄνθρωπους.

"Οταν, μετὰ τὸ δεύτερο ταξίδι τοῦ Πλάτωνος στὴ Σικελία, ἥρθε ὁ Δίων στὴν Ἀθήνα κι ἔγινε μέλος τῆς Ἀκαδημίας, γνώρισε τὴν ώραία τοποθεσία, ποὺ διάλεξε ὁ μέγας φίλος του ὡς ἔδρα τοῦ ἔνδοξου ἰδρύματός του. Ὁ Πλάτων βγῆκε μιὰ μέρα ἀπὸ τὸ «Δίπυλον» — τὴν περίφημη διπλὴ πύλη τῶν Ἀθηνῶν ποὺ μπροστά της, ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει ὁ «ἔξω Κεραμεικός», εἶχε ἐκφωνήσει ἄλλοτε ὁ Περικλῆς τὸν θαυμάσιο Ἐπιτάφιο λόγο του — καὶ ἀκολούθησε ἔνα δρόμο, ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἀγαποῦσε ἴδιαίτερα. Ἀφῆκε ἀριστερά του τὴν «Ἴερὰ Ὅδο», ποὺ ὀδηγοῦσε στὴν Ἐλευσίνα (αὐτὴ εἶχε ὡς κύρια ἀφετηρία μιὰν ἄλλη πύλη, ποὺ τὴ χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἀθηναῖοι, μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, γιὰ τὴν ἱερὴ πομπὴ) καὶ προχώρησε στὸ δρόμο ποὺ τὸν πλαισιώνουν οἱ τάφοι μὲ τὰ ώραῖα ἀνάγλυφα, γαλήνια μνημεῖα ποὺ διαιωνίζουν τὴ ζωὴ μέσ' στὸ θάνατο. Βγαίνοντας, σὲ λίγο, ἀπὸ τὴν περιοχὴ αὐτή, προχώρησε ἀκόμα περισσότερο καὶ ἔφθασε ἐκεῖ, ὅπου ἐπιθυμοῦσε νὰ φθάσει. Ὁλόκληρη ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ «Δίπυλον» ὡς ἐκεῖ, δὲν εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ δύο χιλιόμετρα. Ὁ τόπος, ὅπου ἔφθασε ὁ Πλάτων καὶ ὅπου ἀποφάσισε νὰ σταθεῖ — νὰ σταθεῖ γιὰ χιλιάδες χρόνια ἡ μᾶλλον γιὰ πάντα — δὲν ἦταν ἄγνωστος, δὲν τὸν καθιέρωσαν τὰ βήματά του, δὲν πῆρε ὄνομα τὴν ώρα ἐκείνη. Ὁνυμαζόταν — ἀπὸ τὸν μυθικό ἥρωα Ἀκάδημο — Ἀκαδημεία, ἄλλὰ τὴν προστασία τῆς περιοχῆς, ποὺ ἔφερε τὴν ὄνομασία αὐτή, τὴν εἶχε ἀποσπάσει ἀπὸ τὰ δυσδιάκριτα χέρια τοῦ Ἀκάδημου ἡ Ἀθηνᾶ. Ἔκεῖ εἶχε ἰδρυθεῖ, στὶς μέρες τῶν Πεισιστρατιδῶν, ἔνα ἀπὸ τὰ τρία ώραιότερα «γυμνάσια» τῶν Ἀθηνῶν. Αὐτὸ ἦταν πλάϊ στὸν ἀττικὸ Κηφισό, ἐνῶ τὸ γυμνάσιο τοῦ Λυκείου ἦταν στὶς δχθες τοῦ Ἰλισοῦ καὶ τὸ γυμνάσιο τοῦ Κυνοσάργους πλάϊ στὸν Ἐριδανό. Μὲ ώραῖα καὶ εὐλαβικὰ λόγια μιλάει γιὰ τὴν περιοχή — καὶ τὸ γυμνάσιο — τῆς Ἀκαδημείας ὁ Hans Herter. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἱερὸ ἐλαιώνα τῆς Ἀθηνᾶς, ὕψωναν ἐκεῖ τὰ ἀναστήματά τους — καὶ πρόσφεραν τὴ σκιά τους στοὺς νέους καὶ σὲ δσους πήγαιναν νὰ περιπατήσουν καὶ νὰ συνομιλήσουν μαζί τους — καὶ ἄλλα θαυμάσια δένδρα, ποὺ εἶχε φροντίσει ὁ Κίμων νὰ φυτέψει. "Οπως λέει ὁ Ἀριστοφάνης (*Νεφέλαι*, 1005-1008), τὴν ἄνοιξη φυλλοβολοῦσαν οἱ λεῦκες καὶ τὰ πλατάνια ψιθύριζαν κάτι στὶς πτελέες. Καὶ λίγο πιὸ πέρα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἀκαδημείας — ὁρατὸς ἀπὸ τὸ γυμνά-



σιο ποὺ τὴν εἴσοδό του τὴ στόλιζε ἡ μορφὴ καὶ ὁ βωμὸς τοῦ Ἐρωτος — πρόβαλλε σεμνὰ καὶ ταπεινὰ (προβάλλει καὶ σήμερα, ἀλλὰ χωρὶς τὸ ἴδιο νόημα) ὁ λόφος τοῦ Ἰππίου Κολωνοῦ, ὃπου ὁ Σοφοκλῆς ἀνέβασε τὸν Οἰδίποδα τὴν ὥρα, ποὺ ἔπαψε νᾶχει ἀνάγκη νὰ τὸν δδηγεῖ ἡ Ἀντιγόνη, καὶ ὃπου προχώρησε μόνος του, μὲ μοναδικὸ μάρτυρα τῆς μυστικῆς ἔξόδου του ἀπὸ τὴ ζωὴ τὸν Θησέα, στὴν αἰώνια κατοικία του.

“Οταν ἀποφάσισε ὁ Πλάτων νὰ σταθεῖ ἐκεῖ, στὴν περιοχὴ τῆς «Ἀκαδημείας», γιὰ νὰ συνδέσει τ’ ὄνομά της μὲ τὸ ἀθάνατο ἵδρυμα τῆς πιὸ ὑψηλῆς Παιδείας, θὰ ἔχρησιμοποίησε στὴν ἀρχὴ ὡς κέντρο τὸ γυμνάσιο καὶ θὰ περιπατοῦσε μὲ τοὺς νέους στὰ ἄλση ποὺ ἦταν γύρω του. Γρήγορα, ὅμως, ἀγόρασε ἔναν κῆπο, πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ Κολωνοῦ. Ὁ κῆπος αὐτὸς ἔγινε ἡ ἔδρα τῆς Ἀκαδημίας. Ἀργότερα διευρύνθηκε ὁ πρῶτος αὐτὸς μόνιμος πυρήνας τῆς ὑψηλῆς σχολῆς καὶ διαμορφώθηκε λίγο-λίγο, μέσα στὰ ἐννιακόσια περίπου χρόνια ποὺ ἐλειτούργησε, σὲ μιὰ μικρὴ πόλη ἀφιερωμένη στὸ Πνεῦμα. Ὅσο ζοῦσε ὁ Πλάτων κι ἔδινε αὐτὸς τὸν τόνο στὴν Ἀκαδημία, ἡ ἀνώτατη ἐκπαίδευση τῶν νέων προχωροῦσε ὅχι μόνον ἀπὸ τὰ μαθηματικὰ στὴ διαλεκτική, ἀλλὰ εἶχε καὶ ὡς σκοπὸ νὰ προετοιμάσει ὅποιον θὰ ἔφθανε στὸν ἀνώτατο βαθμὸ γνώσεων, δηλαδὴ τὸν ἀληθινὸ φιλόσοφο, γιὰ τὴ μεγάλη πράξη, γιὰ τὴν Πολιτεία.

Στὴν πρώτη φάση τῆς ζωῆς τῆς Ἀκαδημίας, σ’ ἐκείνη ποὺ χωρίζει τὸ πρῶτο ἀπὸ τὸ δεύτερο ταξίδι του στὴ Σικελία, ἔγραψε ὁ Πλάτων πολλὰ ἔργα, ἀπὸ τὸν διάλογο *Μένων* ὡς τοὺς διαλόγους *Παρμενίδης* καὶ *Θεαίτητος*. Ὁ *Μένων* μοιάζει προορισμένος νὰ δείξει στοὺς νέους τὸ δρόμο τῆς Παιδείας, ποὺ θ’ ἀκολουθοῦσαν στὴν Ἀκαδημία. Ἀλλὰ τοὺς χάρισε ἀμέσως, στὰ εἰκοσι ἐκεῖνα χρόνια, καὶ τέσσερα ἔργα ποὺ ἀνεβάζουν τὸ πνεῦμα στὶς πιὸ ὑψηλὲς κορυφές, τὸ *Συμπόσιο*, τὸν *Φαίδωνα*, τὴν *Πολιτεία* καὶ τὸν *Φαῖδρο*. Στὸ *Συμπόσιο* καὶ στὸν *Φαῖδρο* καὶ σ’ ὅρισμένα βιβλία τῆς *Πολιτείας* φθάνει ὁ Πλάτων καὶ ὡς ποιητὴς στὴν ὑψιστη τέχνη τοῦ λόγου του.

## 11

Κάπως ἀλλιώτικος θὰ φάνηκε, λοιπόν, ὁ Πλάτων στὰ μάτια τοῦ Δίωνος, ὅταν ἤρθε γιὰ δεύτερη φορὰ στὶς Συρακοῦσες. Ἡταν ἔξήντα, τώρα, χρονῶν καὶ εἶχε μεταφέρει ἀπὸ τὴν ψυχὴ του στὸν γραπτὸ λόγο, δένοντάς τα σ’ αὐτὸν γιὰ πάντα, πολλὰ ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα πράγματα, ποὺ εἶχε νὰ πεῖ. Ἀλλά, ὅσο κι ἂν εἶχε ἀποκρυσταλλώσει ὅριστικὰ σὲ συγγράμματα ἔνα μεγάλο μέρος τῶν σκέψεων πού, εἰκοσι χρόνια πρίν, θὰ τὶς εἶχε ἀκούσει ὁ Δίων νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὰ χείλη του μὲ τρόπο πιὸ ἐλεύθερο καὶ πιὸ ἀδέσμευτο, ἔνα μεγάλο ὑπόλοιπο ἔμενε μέσα του ποὺ δὲν τὸ εἶχε ἀκόμα μεταφέρει στὸ γραπτὸ λόγο. Καὶ τώρα, μάλιστα, ἥξερε πολὺ καλά ὅτι ὑπάρχει



μέσ' στήν ψυχή και κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ γίνει λόγος γραπτός. ρητὸν γὰρ οὐδαμῶς ἔστιν ὡς ἄλλα μαθήματα («γιατὶ δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ δεθεῖ στὸ λόγο, δπως οἱ ἄλλες γνώσεις»). Στὴ «μεγάλη» ἐπιστολὴ του, τὸ λέει αὐτὸ δ ἴδιος. 'Αλλὰ προσθέτει δτι, ἀν καὶ δὲν εἶναι ρητὸν — δηλαδὴ δὲ μπορεῖ νὰ δεθεῖ στὸ λόγο — τὸ κάτι ἐκεῖνο ποὺ βρίσκεται πέρ' ἀπὸ ὅσες γνώσεις διδάσκονται, ἡ πολλὴ συνουσία μὲ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ κάνει ἐξαίφνης, δπως πηδάει τὸ φῶς ἀπὸ μιὰ σπίθα, νὰ πηδάει καὶ τοῦτο ἐν τῇ ψυχῇ καὶ νὰ τρέφει αὐτό ἔαυτό. "Οποιος συζεῖ μὲ τὸ φῶς αὐτὸ μέσα του μπορεῖ μόνο σὲ δλίγους νὰ τὸ κάμει κάπως ἀντιληπτό, σ' ἐκείνους ποὺ διὰ μικρᾶς ἐνδείξεως εἶναι ἵκανοι νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν.

'Ανάμεσα στοὺς δλίγους θεωροῦσε δ Πλάτων πρῶτον τὸν Δίωνα. Στὸ δεύτερο, λοιπόν, ταξίδι του θὰ συμμερίσθηκε δ Δίων — διὰ μικρᾶς ἐνδείξεως — τὸ φῶς ποὺ ζοῦσε μέσ' στήν ψυχὴ του Πλάτωνος, ἐκεῖνο ποὺ ἦταν ἀκόμα φωτεινότερο ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ ἐκπέμπουν τὰ συγγράμματά του.

## 12

Στὶς Συρακοῦσες πῆγε δ Πλάτων γιὰ δεύτερη φορὰ ἀμέσως ἡ λίγον καιρὸ μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Διονυσίου, ἀφοῦ τοῦ ἐμήνυσε δ Δίων, δτι ἦταν ἀνάγκη νὰ σπεύσει νὰ τὸν βοηθήσει. Μ' ἄλλα λόγια, πρέπει νὰ ἔφθασε κοντὰ του τέσσερα — ἡ πέντε — χρόνια μετὰ τὴ μάχη τῶν Λεύκτρων, ποὺ εἶχε προκαλέσει στήν 'Ελλάδα μιὰν ἀπροσδόκητη μετατόπιση δυνάμεων. "Ως τὴν ὥρα τῆς μάχης αὐτῆς εἶχε, γιὰ κάμποσα χρόνια, διατηρηθεῖ στὴν 'Ελλάδα, μὲ τὴ διαιτητικὴ παρέμβαση τοῦ βασιλιᾶ τῶν Περσῶν, κάποια ἰσορροπία μεταξὺ 'Αθηνῶν καὶ Σπάρτης. Στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ ἔπαιναν κάθε τόσο γιὰ νὰ ξαναρχίζουν ἐντονώτερες, εἶχε διακριθεῖ, ως 'Αθηναῖος στρατηγός, δ γιὸς τοῦ Κόνωνος Τιμόθεος, ποὺ ἦταν δ πιὸ ἀγαπητὸς μαθητὴς τοῦ 'Ισοκράτους, ἄλλὰ ποὺ εἶχε ἐπισκεφθεῖ καὶ τὴν 'Ακαδημία, ὕστερ ἀπὸ μιὰ πρόσκληση τοῦ Πλάτωνος, καὶ αἰσθάνθηκε μεγάλη ἱκανοποίηση, περνώντας κάμποσες ὥρες — ἡ καὶ μέρες — πλάι στὸ μεγάλο δάσκαλο. 'Ο Τιμόθεος, καθὼς καὶ δυὸ ἄλλοι ἵκανοι 'Αθηναῖοι στρατηγοί, δ 'Ιφικράτης καὶ δ Χαβρίας — συνεχίζοντας τὶς πρωτοβουλίες τοῦ Κόνωνος καὶ τοῦ Θρασύβουλου — εἶχαν κατορθώσει, μὲ κύριο πολιτικὸ νοῦ στὴν 'Αθήνα τὸν Καλλικράτη, νὰ ἀνασυγκροτήσουν λίγο ἡ πολὺ τὴ ναυτικὴ ἡγεμονία τῶν 'Αθηναίων καὶ, μάλιστα, αὐτὴ τὴ φορὰ χωρὶς τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος. Τὴν ἀνασυγκρότησαν ως πραγματικὴ συμμαχία, βασισμένη σὲ ὅρους ἰσοτιμίας μεταξὺ τῶν συμμάχων. Ξαφνικά, πρόβαλαν δυὸ Θηβαῖοι, δ Πελοπίδας καὶ δ 'Επαμεινώνδας, ποὺ ἔκαμαν τὴν πόλη τους νὰ ἀποπειραθεῖ — καὶ νὰ κατορθώσει γιὰ λίγα χρόνια — νᾶχει τὸν κύριο λόγο στὴν 'Ελλάδα. Στὰ Λευκτρα (στὴν περιοχὴ τῶν Θηβῶν) νίκησε δ 'Επαμεινώνδας — μὲ ἐπί-



λεκτο, ἀνάμεσα στὶς δυνάμεις του, σῶμα τὸν «Ιερὸ Λόχο», ποὺ τὸν διοικοῦσε ὁ Πελοπίδας — τὸν βασιλέα τῆς Σπάρτης Κλεόμβροτο, ποὺ οἱ δυνάμεις του ἦταν πολὺ ύπερτερες. Ἐτσι δόθηκε ὄριστικὰ τέρμα στὴν παλαιὰ παράδοση τῆς ὑπεροχῆς τῶν Λακεδαιμονίων στὸν κατὰ μέτωπον ἀγώνα τῶν πεζῶν.

Ο Πλάτων θὰ εἶχε παρακολουθήσει τὰ γεγονότα αὐτὰ μὲ αἰσθήματα λίγο ἢ πολὺ οὐδέτερα. Ἡ πόλη του, τὴν ὥρα ποὺ νίκησε ὁ Ἐπαμεινώνδας στὰ Λευκτρα, ἦταν σύμμαχος τῆς παλαιᾶς μεγάλης ἔχθρᾶς της, τῶν Θηβῶν. Ἀλλὰ οἱ Ἀθηναῖοι ἤξεραν, ὅτι ἡ συμμαχία αὐτὴ ἦταν ἔνα παιχνίδι τῆς στιγμῆς. Καὶ ὅταν οἱ Θηβαῖοι ἔστειλαν στὴν Ἀθήνα κήρυκα ἐστεφανωμένον γιὰ ν' ἀναγγείλει τὴ μεγάλη νίκη τους, σφόδρα ἡμιάσθισαν καὶ οὔτε... ἐπὶ ξένια τὸν κήρυκα ἐκάλεσαν, ὅπως γράφει ὁ Ξενοφῶν, ποὺ τὴν ὥρα ἐκείνη προσεγγίζοντας τὰ ἔξήνα χρόνια τῆς ζωῆς του, ζοῦσε ἐξόριστος — ἀλλὰ ἀνετώτατα — πλάϊ στὴν Ὁλυμπία, ὅπου τοῦ εἶχε παραχωρήσει ἡ Σπάρτη ἔνα θαυμάσιο ἀγρόκτημα. Ο ώραιος καὶ αὐτάρεσκος ἄλλοτε νέος πού, εἰκοσιοχτὼ περίπου ἐτῶν, ζήτησε, παίζοντας, τὴ συμβουλὴ τοῦ Σωκράτους γιὰ τὴν ἀπόφαση ποὺ εἶχε ἥδη πάρει μέσα του νὰ πάει στὶς Σάρδεις καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὸν Κῦρο στὴν ἐκστρατεία κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ του, ἀναγκάσθηκε — ἔνα χρόνο μετὰ τὴ μάχη τῶν Λεύκτρων, ὅταν οἱ Ἡλεῖοι, ἔχθροι τῶν Σπαρτιατῶν, ἀπείλησαν τὸ ἀγρόκτημά του — νὰ καταφύγει στὴν Κόρινθο. Ἀλλά, μολονότι τερματίσθηκε ἔτσι ἡ εἰδυλλιακὴ (ὅπως ἔχει δονομασθεῖ) ζωὴ του ποὺ εἶχε διαρκέσει εἴκοσι περίπου χρόνια, πρέπει νὰ εἶχε αἰσθανθεῖ καὶ κάποιαν ἀνακούφιση μέσα του. Η Ἀθήνα εἶχε συνταχθεῖ μὲ τὴ Σπάρτη κατὰ τῶν Θηβαίων, κι ἔτσι κι αὐτὸς συμφιλιώθηκε ἐπιτέλους μὲ τὴν πόλη του κι ἔθεσε καὶ τοὺς καλοὺς γιούς του στὴν ὑπηρεσία της. Ο ἄστατος στὴ ζωὴ του καὶ στὶς σκέψεις του, προχειρολόγος, μεροληπτικὸς καὶ ἐρασιτέχνης στὰ συγγράμματά του Ξενοφῶν, ποὺ ώστόσο τὸ ἔργο του *Kύρου Ἀνάβασις* τὸ διακρίνει, ὅπως λέει πολὺ σωστὰ ὁ Thassilo von Scheffer, μιὰ «λιτότητα» ποὺ φθάνει «στὸ μεγαλεῖο», δόθηκε τὴν ὥρα ἐκείνη, μ' ὀλόκληρη τὴν ψυχή του, στὴν Ἀθήνα, καὶ πρόσφερε — λίγο ἀργότερα — στὸ βωμό της τὸν πρωτότοκο γιό του, τὸν ώραιότατο Γρύλλο, ποὺ ὁ ἡρωϊκὸς του θάνατος ἔγινε θρύλος. Ο Πλάτων, ἀντίθετα, ὁ σταθερώτερος καὶ θαυμασιώτερος ἐραστὴς τῆς ἀλήθειας, ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ πνεῦμα του στηριζόταν στὰ πιὸ βαθειὰ καὶ πιὸ γερά θεμέλια, εἶχε οὐσιαστικὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴν πόλη του, ἀναζητώντας ἐκείνη, ποὺ θὰ εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ συμμορφωθεῖ μὲ τὶς δικές του ἀντιλήψεις περὶ Πολιτείας. Δὲν τὸ ἐνδιέφερε, ἂν ἡ πόλη αὐτὴ θάταν ἡ Ἀθήνα ἢ ἄλλη ἑλληνικὴ πόλη, ὁσοδήποτε μακρινή. Ο Ἰσοκράτης, ἀγωνιώντας γιὰ τὴν τύχη τῶν Αθηνῶν, ἀλλὰ καὶ ὀλόκληρης τῆς Ἑλλάδος, ποὺ τὴν ἔβλεπε νὰ ξεσκίζεται μὲ τρόπο ποὺ ἀπέβαινε πρὸς ὄφελος τῶν βαρβάρων, ἀπευθύνθηκε μὲ μιὰ ἐπιστολή του καὶ πρὸς τὸν Διονύσιο



τῶν Συρακουσῶν, τὸν πρωτεύοντα τοῦ γένους καὶ μεγίστην ἔχοντα δύναμιν, ὅπως τοῦ ἔγραφε, γιὰ νὰ τεθεῖ ἐπικεφαλῆς δλων τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Πλάτων εἶχε ἀποσυρθεῖ στὴν Ἀκαδημία — κατοικοῦσε, μάλιστα, ἐκεῖ μόνιμα — καὶ εἶχε ἀφιερωθεῖ στὸ διδακτικὸ καὶ συγγραφικὸ του ἔργο. Ποιὸς εἶχε δίκιο, δ Ἰσοκράτης ἢ δ Πλάτων; Στὴν ἐπιταγὴ τῆς ὥρας ἐκείνης ἀνταποκρίθηκε δ Ἰσοκράτης. Στὶς ἐπιταγὲς τῶν αἰώνων δ Πλάτων.

## 13

“Οταν ἔλαβε τὸ μήνυμα τοῦ Δίωνος, ταλαντεύθηκε γιὰ λίγο. Περιγράφει δ ἴδιος, στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του, τὶς σκέψεις ποὺ ἔκαμε. Δὲν τὸν ἔκαμαν νὰ ταλαντευθεῖ ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀπειλοῦσαν τὴν πόλη του. Στὴν Ἀθήνα τὸν κρατοῦσε μόνο τὸ διδακτικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο του. “Ἄν, ὕστερ” ἀπὸ κάμποσες ταλαντεύσεις, ἀποφάσισε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ἔργο αὐτό, τόκαμε ἐπειδὴ τὸν παρακάλεσε ἔντονα δ Δίων, ἐπειδὴ (ὅπως ὅμολογεῖ δ ἴδιος) μπορεῖ κάποια ἡμέρα, ἀν τὰ πράγματα πήγαιναν ἄσχημα στὶς Συρακοῦσες, νὰ ἐμφανιζόταν δ Δίων μπροστά του «φυγάς» καὶ νὰ τὸν κατηγοροῦσε. Εἶχε ἐπιτέλους παρουσιασθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ πρωτοστατήσει, ὅπως τοῦ ἔγραφε δ Δίων, στὴ συνένωση φιλοσόφου καὶ ἄρχοντος στὸ ἴδιο πρόσωπο, καὶ—ἄν δὲν ἐρχόταν νὰ βοηθήσει — θὰ ντρεπόταν, δταν θὰ τοῦ ἔλεγε δ ἴδιος δ ἑαυτός του, δτι ἀρκεῖται σὲ μεγάλα λόγια, ἔργον δὲ οὐδενὸς τολμάει ἐκὼν ἀνθάψασθαι. Στὴν ἐπιστολή του, τοῦ ἔγραφε δ Δίων: *Tίνας γὰρ καιροὺς μείζους περιμενοῦμεν τῶν νῦν παραγεγονότων θείᾳ τινὶ τύχῃ;*

Καὶ δ Πλάτων ξεκίνησε, ἔξήντα ἑτῶν, καὶ πῆγε πάλι στὴ Σικελία, Ποιά, δμως, ἡταν ἡ μεγάλη εὐκαιρία, ποὺ ἔκαμε τὸν Δίωνα νὰ τὸν καλέσει;

Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Διονυσίου, τὸν διαδέχθηκε, ώς τύραννος, ἔνας δμώνυμος γιός του. Ὁ Διονύσιος δ πρεσβύτερος, ἀφοῦ αὐτοκτόνησε ἡ πρώτη του σύζυγος, ἡ κόρη τοῦ Ἐρμοκράτους, τοῦ σπουδαίου Συρακουσίου, παντρεύτηκε ἀργότερα — τὴν ἴδια ἡμέρα, ὅπως λέει ἡ φήμη, ποὺ τὴν νιοθέτησε δ Πλούτιαρχος — δυὸς γυναικες. Ἡ μιὰ ἡταν ἀπὸ τοὺς Λοκροὺς τῆς Σικελίας κι δνομαζόταν Δωρίς. Ἡ ἄλλη, τέκνο τῶν Συρακουσῶν, ἡταν ἡ ἀδελφὴ τοῦ Δίωνος Ἀριστομάχη. Οἱ Συρακούσιοι ἐπιθυμοῦσαν νὰ γεννήσει ἀγόρι πρώτη ἡ Ἀριστομάχη. Ἐχάρισε, ἀργότερα, στὸν Διονύσιο καὶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ Δίωνος γιούς, ἀλλὰ πρώτη ἡ ξένη, ἡ Δωρίς, γέννησε γιό. Κι αὐτὸς πῆρε τ’ ὄνομα τοῦ πατέρα του καὶ τὸν διαδέχθηκε, ώς πρωτότοκος, στὴν ἔξουσία. Παντρεύτηκε τὴν ἑτεροθαλῆ ἀδελφὴ του Σωφροσύνη, τὴ μιὰν ἀπὸ τὶς δυὸς κόρες τῆς ἀδελφῆς τοῦ Δίωνος, τῆς Ἀριστομάχης. Τὴν ἄλλη ἀνεψιά του, τὴν Ἀρέτη, τὴν παντρεύτηκε δ Δίων. “Οταν πέθανε δ Διονύσιος — δ «μέγας», ὅπως τὸν δνομάζει δ G. Gianelli —, δ πρωτότοκος



γιός του θάταν κάτι παραπάνω ἀπὸ εἴκοσι χρονῶν. Οἱ γιοὶ τῆς Ἀριστομάχης — δὲ Ἰππαρῖνος ποὺ πῆρε τ' ὅνομα τοῦ πατέρα τοῦ Δίωνος καὶ δὲ Νυσαῖος — ἦταν, τότε, πολὺ νεώτεροι. Ἡταν, δῆμος, στὸ χέρι τοῦ Δίωνος νὰ σφετερισθεῖ τὴν ἔξουσία, εἴτε γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, εἴτε μὲ τὴν πρόθεση νὰ τὴν μεταβιβάσει ἀργότερα σ' ἐναν ἀπὸ τοὺς γιοὺς τῆς ἀδελφῆς του. Τὸ κῦρος του ἦταν μέγα. Εἶχε συμμερισθεῖ, πολλὰ ἥδη χρόνια, τὴν ἔξουσία τοῦ Διονυσίου τοῦ πρεσβυτέρου. Καὶ θὰ εἶχε διαδοθεῖ στὴν πόλη — αὐτὸς θὰ τὸν εἶχε κάμει ἀκόμη πιὸ ἀγαπητὸ — δτὶ ἦταν ἀντίθετος μὲ τὸ ἀπολυταρχικὸ καθεστώς τῆς τυραννίδος. Κι ὅσο γιὰ τὸν Διονύσιο τὸν νεώτερο, αὐτὸς — ὅπως γράφει ὁ Διόδωρος — ἦταν ὡς τότε ἀπρακτος, καὶ ἦταν καὶ πολὺ τοῦ πατρὸς ὑποδεέστερος.

Ἄλλὰ δὲ Δίων δὲ σκέφθηκε οὕτε στιγμὴ — κι αὐτὸς τὸ ἐπαινοῦν καὶ τὸ διαφημίζουν, ἀπὸ τότε ὡς τὰ σήμερα, δλοι ὅσοι ἔγραψαν γι' αὐτὸν — νὰ κάμει κακὸ στὸν Διονύσιο τὸν νεώτερο, ποὺ εἶχε δρισθεῖ διάδοχος ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν πατέρα του. Τὸ μόνο, μάλιστα, ποὺ σκέφθηκε, ἦταν νὰ τοῦ κάμει τὸ μεγαλύτερο καλὸ ποὺ μποροῦσε νὰ περιμένει ἀπὸ τὰ χέρια ἐνὸς πρεσβύτερου συμβούλου ἔνας νεαρὸς ἡγεμόνας. Ἐκάλεσε τὸν Πλάτωνα, γιὰ νὰ τὸν καθοδηγήσει αὐτὸς στὸ δρόμο τῆς ἡγεμονικῆς ἀποστολῆς του.

Ἡ μεγάλη, λοιπόν, εὐκαιρία ποὺ ἔκαμε τὸν Δίωνα νὰ γράψει στὸν Πλάτωνα νὰ ρθεῖ ξανὰ στὴ Σικελία ἦταν ὁ Διονύσιος ὁ νεώτερος. Ἀσχετα, δῆμος, κι ἀπὸ τὶς δυνατότητες ποὺ εἶχε μέσα του ὁ νεαρὸς δυνάστης, ἦταν, τάχα, ἡ εὐκαιρία αὐτὴ τέτοια ὅπως τὴν ἐπιθυμοῦσε ὁ Πλάτων; Ἀν ταλαντεύθηκε ὁ Πλάτων πολὺ πρὶν ἀποφασίσει νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν παράκληση τοῦ Δίωνος, αὐτὸς πρέπει νὰ ἀποδεσθεῖ — ἂν καὶ δὲν τὸ λέει στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του — στὴν ἀντίσταση ποὺ θὰ προκάλεσαν μέσα του καὶ λόγοι ἀρχῆς. Ὁ Πλάτων εἶχε γράψει ἥδη τὸ μέγα ἔργο του *Πολιτεία*. Ἔδω ἔβαλε τοὺς δυὸ πρεσβύτερους ἀδελφούς του, τὸν Γλαύκωνα καὶ τὸν Ἀδείμαντο, νὰ ἀποσποῦν λίγο-λίγο, μὲ μιὰ θαυμάσια κλιμάκωση τοῦ λόγου, ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Σωκράτους, ποὺ τώρα πιὰ ἦταν τὰ χείλη τοῦ ἴδιου τοῦ Πλάτωνος, τὸ τέλειο ἐκεῖνο δράμα πολιτεύματος ποὺ συνδυάζει τὴ δικαιοσύνη μὲ τὴν ἔξουσία, καὶ ποὺ φέρνει στὴν κορυφὴ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοὺς ἀληθινοὺς βασιλικοὺς ἄνδρες, τοὺς φιλοσόφους ποὺ εἶναι ταγμένοι νὰ βασιλεύουν, τοὺς βασιλεῖς ποὺ ἔχουν τὸ χάρισμα νὰ φιλοσοφοῦν. Ὁ Πλάτων δὲν ἀναγνώριζε κανένα προνόμιο σὲ δσους γεννήθηκαν ψηλά, οὕτε ἐστέρησε δσους γεννήθηκαν χαμηλὰ ἀπὸ τὴ δυνατότητα ν' ἀνεβοῦν. Οἱ τρεῖς κοινωνικὲς καταστάσεις τῶν πολιτῶν — οἱ καταστάσεις τῶν δημιουργῶν, τῶν φυλάκων καὶ τῶν ἀρχόντων — δὲν εἶναι στὴν Πολιτεία του, ποὺ παρακολουθεῖ, ἐκπαιδεύει καὶ ἐλέγχει τὸν καθέναν, ἀμετακίνητα πλαίσια γιὰ ὅποιον τύχει νὰ γεννήθηε σὲ μιὰν ἀπ' αὐτές. Ἐνα αὐτηρὸ σύστημα ἐπιλογῆς ρυθμίζει τὴν ἄνοδο τῶν καλύτερων νέων ἀπὸ τὴν κατάσταση τῶν δη-



μιουργῶν (μιὰ κοινωνική, ἃς ποῦμε, τάξη ποὺ περιλαμβάνει δχι μόνο τοὺς ἔργατες, τοὺς τεχνίτες καὶ τοὺς ἀγρότες, ἀλλὰ καὶ δλους τοὺς πολίτες ποὺ ἔχουν ἐπιδοθεῖ σὲ ίδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις) στὴν κατάσταση τῶν φυλάκων. Καὶ μιὰ νέα, ἀκόμα αὐστηρότερη ἐπιλογή, ἀνεβάζει τοὺς καλύτερους στὴν ἡγεσία τῆς Πολιτείας. Ὁπως λέει ὁ Werner Jaeger, «τὸ ύλικὸ τῆς ἐπιλογῆς εἶναι γενικὰ οἱ ἄριστοι τοῦ συνόλου τῆς νεολαίας, ποὺ ὁ ἄριθμός τους μειώνεται ἀπὸ βαθμίδα σὲ βαθμίδα, ὥσπου ἀπομένουν στὸ τέλος οἱ δλίγοι ἢ ὁ ἔνας». Ὁ Διονύσιος δὲν εἶχε προκύψει ἀπὸ μιὰ τέτοια ἐπιλογή. Βρέθηκε στὴν κορυφὴ ὡς γιὸς καὶ διάδοχος ἐνὸς τυράννου. Ἀφοῦ τὸ πρόσωπο τοῦ ἡγεμόνα ἦταν γιὰ τὸν Δίωνο, δταν ἐκάλεσε τὸν Πλάτωνα, δεδομένο, «ἔπρεπε», λέει ὁ Jaeger, «ὁ Διονύσιος, ἀντὶ νὰ προκύψει ἀπὸ τὴν κατάσταση τῶν φυλάκων, νὰ προπαρασκευασθεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων γιὰ ἔνα λειτούργημα ποὺ στὴν πραγματικότητα τὸ ἀσκοῦσε ἥδη». Πολὺ ἀργότερα, δταν γύρω στὰ δγδόντα του χρόνια, δηλαδὴ στὸ τελευταῖο σκαλοπάτι τῆς ζωῆς του, ἔγραφε τοὺς Νόμους,— τὸ ἐκτενέστερο ἔργο του— εἰδε ὁ Πλάτων ὡς τὴν εὔνοϊκότερη εὐκαιρία γιὰ τὴν προσφορὰ τῶν ἀρίστων νόμων σὲ μιὰ πόλη τὴ συνύπαρξη καὶ συνεργασία ἐνὸς νεαροῦ τυράννου μ' ἔνα σοφὸ πολιτικὸ σύμβουλο. Ἀλλὰ θᾶπρεπε ὁ τύραννος νᾶναι δχι μόνο νεαρός. Θᾶπρεπε νᾶναι πολὺ εὐφυὴς καὶ προικισμένος μὲ ἔξαιρετικὴ ἡθικὴ εὐγένεια. Καὶ λέει ὁ ίδιος ὁ Πλάτων δτι τὸ νὰ βρεθοῦν δυὸ τέτοιοι ἄνδρες μαζὶ τὸν ίδιο καιρὸ καὶ στὴν ίδια πόλη εἶναι κάτι πολὺ ἀπίθανο. Πάντως, τὴν τόσο ἀπίθανη αὐτὴ εὐκαιρία τὴν εἰδε ὁ Πλάτων στὸ ὄνειρό του λίγο πρὶν παραδοθοῦν τὰ μάτια του στὸν ὕπνο ποὺ εἶναι δίχως ὄνειρα. Ὁ συγγραφέας τῆς Πολιτείας, ποὺ ὁ Δίων κάλεσε στὶς Συρακοῦσες, δὲ θεωροῦσε τὴν εὐκαιρία αὐτὴ μονάχα ἀπίθανη, ἀλλὰ δὲν τὴν ἔβλεπε κᾶν— κι ἂν ἀκόμα παρουσιαζόταν— σὰν καλὴ εὐκαιρία. Ἀλλωστε, ὁ Δίων κάλεσε τὸν Πλάτωνα, δχι γιατὶ θᾶβρισκε μπροστά του πανέτοιμο τὸ θαῦμα ἐνὸς εὐφυοῦς νεαροῦ τυράννου μὲ ἀσυνήθιστη ἡθικὴ εὐγένεια ποὺ θὰ συνεργαζόταν μαζὶ του γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν ἀρίστων νόμων, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκπαιδεύσει ἔνα νεαρὸ ποὺ ἦταν ἥδη τύραννος χωρὶς νᾶχει δείξει τὶ ἡθικὲς καὶ διανοητικὲς ἱκανότητες εἶχε. Ἔτσι, κι ἂν ἀκόμα ὁ συγγραφέας τῆς Πολιτείας εἶχε μέσα του σκεφθεῖ καὶ τὴν εὐκαιρία πού, στὰ βαθειά του γεράματα, ἀναγνώρισε ὡς καλή, δὲ βρέθηκε κᾶν, δταν τὸν κάλεσε ὁ Δίων, μπροστὰ σὲ μιὰ τέτοια εὐκαιρία. Ὁ Werner Jaeger ἔχει διατυπώσει, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἄσκοπη περιπέτεια τοῦ Πλάτωνος στὴ Σικελία, μιὰ βαρειὰ ἐπιγραμματικὴ ρήση. «Πρὸς τὸ σκοπὸ τῆς βασιλικῆς τέχνης», γράφει, «δὲν δδηγεῖ καμμιὰ βασιλικὴ ὁδός». Αὐτὸ τὸ σκεπτόταν χωρὶς ἄλλο κι δ Πλάτων. Ἡταν, λοιπόν, φυσικὸ νὰ ταλαντευθεῖ πολὺ πρὶν ἀποφασίσει ν' ἀναλάβει ἔνα ἔργο, ποὺ μόνον ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν Δίωνα τὸν ἔκαμε, ἀντίθετ' ἀπὸ τὶς ἀρχές του, νὰ τὸ ἐπιχειρήσει.



‘Ο Διονύσιος, ώς τὴν ὥρα ποὺ διαδέχθηκε τὸν πατέρα του, ἦταν ἄγραφο χαρτί. Τὸ πνεῦμα καὶ ὁ χαρακτήρας του δὲν εἶχαν διαμορφωθεῖ. Δὲν εἶχαν καν δείξει, πρὸς ποιὰ κατεύθυνση ἔκλιναν. Εἶχε μείνει οὐσιαστικὰ ἀπαίδευτος, ὅσο ζοῦσε ὁ πατέρας του. ‘Ο Δίων πίστεψε, ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ ἐκπαιδευθεῖ, νὰ μεταβληθεῖ, στὰ χέρια τοῦ Πλάτωνος, ἀπὸ τύραννος σὲ ἀληθινὸ βασιλικὸν ἄνδρα.

Πρὶν ἀκόμα φθάσει ὁ Πλάτων στὶς Συρακοῦσες, ὅλες οἱ ἐλπίδες τοῦ Δίωνος εἶχαν ἥδη διαψευσθεῖ. Εἶχε ἀποκαλυφθεῖ ὁ πραγματικὸς χαρακτήρας τοῦ Διονυσίου. Ἀντὶ νὰ δείξει ἐμπιστοσύνη—ὅπως εἶχε δείξει, γιὰ μὰ στιγμὴ, ὅταν δέχθηκε νὰ κληθεῖ ὁ Πλάτων—στὸν Δίωνα, προτίμησε νὰ χαρίσει τὴν προσοχὴ του σὲ ὅσους ψιθύριζαν στ’ αὐτὶ του, ὅτι οἱ προθέσεις τοῦ Δίωνος ἦταν ὑπουλες καὶ κακές. Πρωτοστατοῦσε στὶς διαβολὲς ὁ ἴστορικὸς Φίλιστος πού, στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς δυναστείας τοῦ Διονυσίου τοῦ πρεσβύτερου, εἶχε χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ μεγάλου τυράννου καὶ εἶχε καταφύγει στὸν Ἀδρία, στὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Ἰταλίας, ἀλλὰ ποὺ δσοι φοβόνταν τὴν ἐπιρροὴ τοῦ Δίωνος ἐπάνω στὸ νεαρὸ τύραννο ἔσπευσαν νὰ πείσουν αὐτὸν νὰ τὸν ἀνακαλέσει ἀπὸ τὴν ἔξορία. ‘Ο Φίλιστος, ἀν καὶ πεπαιδευμένος περὶ λόγους, ἦταν τυραννικῶν ἥθων ἐμπειρότατος. Ἁταν κάμποσα χρόνια—στὶς μέρες τοῦ μεγάλου Διονυσίου—δ φρούραρχος, ποὺ φύλαγε τὴν ἀκρόπολη τῶν Συρακουσῶν, τὸ φοβερὸ δχυρὸ ποὺ ἦταν ξεκομμένο ἀπὸ τὴν πόλη καὶ πρόβαλλε στὴ θάλασσα σὰν ἀπειλὴ ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν Συρακουσίων. ‘Ο Φίλιστος καὶ οἱ φίλοι του προτιμοῦσαν—ἀκόμα περισσότερο τώρα, ποὺ εἶχαν νὰ κάμουν μὲ ἔνα νεαρό, εὔκολόπιστο καὶ ἀδύνατο στὸ χαρακτήρα τύραννο—τὸ καθεστώς τῆς τυραννίδος ἀπὸ κάθε ἄλλο πολίτευμα ποὺ θὰ ἐπέβαλλε καὶ σ’ αὐτοὺς νὰ σέβονται τοὺς νόμους. Φοβόνταν, ὅτι ὁ Δίων, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Πλάτωνος, θὰ ἔπειθε τὸν Διονύσιο νὰ μειώσει τὸ δεσποτικὸν καὶ λίαν ἄκρατον τῆς τυραννίδος καὶ θὰ τὸν ἔκανε ἐμμελῆ τινα καὶ νόμιμον ἀρχοντα, ὅπως λέει ὁ Πλούταρχος. Καὶ εἶπαν στὸν Διονύσιο ὅτι, στὸ βάθος, σκοπὸς τοῦ Δίωνος ἦταν νὰ τὸν καθαιρέσει καί, μολὼνόι δὲν ἦταν φίλος τῆς δημοκρατίας, προτιμοῦσε ἀκόμα κι αὐτὴν—ἄν δὲν κατάφερνε νὰ διαμορφώσει ἔνα ὑγιεῖς ἀριστοκρατικὸ πολίτευμα—ἀπὸ τὴν τυραννίδα.

Γράφει ὁ Πλάτων στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του: ‘Ἐλθὼν δὲ ηὗρον στάσεως τὰ περὶ Διονύσιον μεστὰ σύμπαντα καὶ διαβολῶν πρὸς τὴν τυραννίδα Δίωνος πέρι. Δὲν ἔμεινε ἄπρακτος ὁ Πλάτων. ‘Υπερασπίσθηκε τὸν Δίωνα ὅσο μποροῦσε (ἥμυνον μὲν οὖν καθ’ ὅσον ἡδυτάμην), ἀλλὰ ἡ δύναμὴ του ἦταν μικρὴ (σμικρὰ δ’ οἶός τ’ ἦν). ‘Οταν ἔφθασε ὁ Πλάτων—ὁ ἴδιος ἀποφεύγει νὰ διηγηθεῖ τὶς λεπτομέρειες αὐτές, ἀλλὰ τὶς διαβάζουμε στὸν Πλούταρχο—, ὁ Διονύσιος τοῦ εἶχε δργανώσει λαμπρὴ ὑποδοχὴ· καὶ γὰρ ἄρμα τῶν βασιλικῶν αὐτῷ παρέστη νεκοσμημένον διαπρεπῶς ἀποβάντι



*τῆς τριήρους, καὶ θυσίαν ἔθυσεν ὁ τύραννος ὡς εὐτυχήματος μεγάλου τῇ ἀρχῇ προσγεγονότος.*

Ἐνῷ, δῆμως, ὁ λαὸς παραπλανήθηκε καὶ θαυμαστὰς ἐνέδωκεν ἐλπίδας γιὰ μιὰ μεταβολὴ τοῦ πολιτεύματος, ὁ Δίων ἥξερε πιά, ὅτι ὅλα αὐτὰ ἦταν ἔνα τέχνασμα τοῦ τυράννου. Καί, μόλις δόθηκε στὸν Δίωνα ἡ εὐκαιρία νὰ μιλήσει ἴδιαίτερα μὲ τὸν Πλάτωνα, θὰ τὸν κατατόπισε σὲ ὅλα καὶ θὰ τοῦ εἶπε, θλιμμένος, ὅτι ἄδικα τὸν εἶχε πιέσει νὰ ρθεῖ ξανὰ στὴ Σικελία.

## 14

Ἡ ὑποδοχὴ καὶ τὰ συμπόσια ποὺ δργάνωσε ὁ νεαρὸς τύραννος γιὰ νὰ τιμήσει τὸν Πλάτωνα ἦταν τέχνασμα, ἀλλὰ δὲν ἦταν, γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ Ἱδίου τοῦ Διονυσίου, μιὰ ἀπλὴ ἀπάτη. Ὁ ἀδύνατος αὐτὸς νέος εἶχε καὶ κάτι τι μέσα του ποὺ τὸν τραβοῦσε πρὸς ὅτι εἶναι μέγα. Διαισθανόταν τί ἦταν ὁ Πλάτων. Καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ τὸν κερδίσει γιὰ τὸν ἔαυτό του. «Ἡ ἀδυναμία, ποὺ ἔτρεφε γιὰ τὸν Πλάτωνα ὁ Διονύσιος, ἦταν ἵσως τὸ μόνο ἵχνος δυνάμεως στὴν ὑπαρξή του», γράφει ὁ Ludwig Markuse.

Αὐτὸς ἀκριβῶς ἔγινε ἡ αἰτία μιᾶς ἀκόμα βαρύτερης περιπέτειας. Δὲν εἶχαν περάσει παρὰ μόνο τέσσερες μῆνες ἀπὸ τὴν ἄφιξη τοῦ Πλάτωνος καὶ ὁ Διονύσιος, κατηγορώντας τὸν Δίωνα ὅτι συνωμοτοῦσε ἐναντίον του, τὸν ὑποχρέωσε νὰ ἐπιβιβασθεῖ, ὅπως διηγεῖται ὁ Ἱδίος ὁ Πλάτων, σ' ἔνα σμικρὸν πλοῖον καὶ τὸν ἔξεβαλεν ἀτίμως (τὸν ἔξόρισε μὲ τρόπο ἐπαίσχυντο). Ἀλλὰ τὸν Πλάτωνα τὸν κράτησε κοντά του. Τοῦ ἐπέβαλε μάλιστα τώρα νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν ἀκρόπολη — ὅπου ἄλλωστε, μακριὰ ἀπὸ τὸ λαό του καὶ προστατευμένος ἀπὸ ἵσχυρὰ τείχη καὶ ξένους μισθοφόρους, κατοικοῦσε κι ὁ Ἱδίος — γιὰ νὰ μή μπορεῖ νὰ διαφύγει καὶ γιὰ νὰ μὴν ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ κανέναν ἄνθρωπο, ποὺ δὲ θάταν τῆς δικῆς του ἐμπιστοσύνης. Εἶχε διαδοθεῖ ἡ φήμη — τὸ λέει ὁ Ἱδίος ὁ Πλάτων — ὅτι τὸν σκότωσε, θεωρώντας τὸν αἴτιο τῆς συνωμοσίας, ποὺ εἶχε ἵσως πιστέψει ὅτι δργάνωσε ὁ Δίων. Ἀλλὰ δὲν ἦταν κακὴ ἡ πρόθεση τοῦ νεαροῦ τυράννου ἀπέναντι τοῦ Πλάτωνος. Κάθε μέρα γινόταν καὶ πιὸ ἐνοχλητικὸς μὲ τὴ φιλία ποὺ τοῦ ἔδειχνε καὶ μὲ τὶς περιποιήσεις του. Τὸν παρακαλοῦσε νὰ μείνει κοντά του. Ὁ Ἱδίος ὁ Πλάτων πίστευε ὅτι στὶς πρῶτες — μετὰ τὴν ἐκδίωξη τοῦ Δίωνος — ἡμέρες, τὰκανε ὅλ' αὐτὰ ἀπὸ προσποίηση. Γρήγορα, δῆμως, κατάλαβε ὅτι εἶχε πραγματικὰ σαγηνευθεῖ ἀπὸ τὴν παρουσία του. Τὸ γὰρ ἀληθὲς δεῖ φράζειν («Τὴν ἀλήθεια δοφείλω νὰ τὴν πῶ»), γράφει ὁ Πλάτων. Καὶ λέει τὴν ἀλήθεια μὲ τὰ ἔξῆς λόγια: Ἡσπάζετο μὲν ἀεὶ προϊόντος τοῦ χρόνου μᾶλλον κατὰ τὴν τοῦ τρόπου τε καὶ ἥθους συνονυμίαν, ἔαντὸν δὲ ἐπαινεῖν μᾶλλον ἡ Δίωνα ἐβούλετό με καὶ φίλον ἥγεισθαι διαφερόντως μᾶλλον ἢ κεῖνον. («Μὲ ἀγαποῦσε, ὅσο περνοῦσε ὁ καιρὸς καὶ



δσο ἔξοικειωνόταν στοὺς τρόπους μου καὶ στὸ χαρακτήρα μου, διαρκῶς περισσότερο, καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ μὲ ἵδεῖ νὰ γίνομαι πιὸ πολὺ φίλος δικός του παρὰ τοῦ Δίωνος»). «Ἐνα φοβερὸ δράμα ζηλοτυπίας εἶχε ἀρχίσει νὰ ξετυλίγεται. Ἐνῶ, δῆμος, τὸν ἥθελε δικό του ὁ Διονύσιος τὸν Πλάτωνα, ἀπέφευγε νὰ προσέχει τοὺς φιλοσοφικοὺς λόγους του. Φοβόταν — τὸ φόβο αὐτὸν τὸν καλλιεργοῦσαν μέσα του ὁ Φίλιστος καὶ δσοι ἐκμεταλλεύονταν τὴν τυραννίδα — δτι θὰ ἐπηρεαζόταν μὲ τρόπο ποὺ θὰ ἀνταποκρινόταν στὰ σχέδια τοῦ Δίωνος, συγκεκριμένα στὴν πρόθεση τοῦ Δίωνος νὰ μαλακώσει ώς τύραννος, νὰ πάψει νᾶχει σωματοφύλακες, κι ἔτσι νὰ ἀνατραπεῖ εὔκολα, γιὰ νὰ μποῦν στὴ θέση του οἱ γιοὶ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Δίωνος. Ἀλλὰ ὁ Πλάτων εἶχε κάποιες ἀκόμα καλὲς ἐλπίδες. Γράφει ὁ ἴδιος: 'Ἐγὼ δὲ πάντα ὑπέμενον, τὴν πρώτην διάγοιαν φυλάττων ἥπερ ἀφικόμην, εἴ πως εἰς ἐπιθυμίαν ἔλθοι τῆς φιλοσόφου ζωῆς· ὁ δ' ἐνίκησεν ἀντιτείνων. («Ἐγὼ τὰ ὑπέμενα ὅλα, πιστὸς στὸ σκοπὸ ποὺ μὲ εἶχε φέρει ἐκεῖ, κι ἐλπίζοντας νὰ τὸν πραγματοποιήσω, ἢν τὸν ἐκυρίευε ἡ ἐπιθυμία νὰ στραφεῖ πρὸς τὴ φιλοσοφικὴ ζωή· ἀλλὰ ἐνίκησε ἐκεῖνος μὲ τὴν ἀντίστασή του»).

## 15

Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη πικρὴ δμολογία τοῦ Πλάτωνος. Σ' ἔνα ἄλλο σημεῖο τῆς «μεγάλης» ἐπιστολῆς του, δὲν ἀρκεῖται νὰ λέει δτι ἐνίκησε ὁ Διονύσιος, ἀλλὰ προχωρεῖ σὲ μιὰ πολὺ πιὸ συγκλονιστικὴ δμολογία: «Ἡλθον Ἀθηναῖος ἀνὴρ ἐγώ, ἐταῖρος Δίωνος, σύμμαχος αὐτῷ, πρὸς τὸν τύραννον, δπως ἀντὶ πολέμου φιλίαν ποιήσαιμι· διαμαχόμενος δὲ τοῖς διαβάλονσιν ἡττήθην.

Ἐδῶ ἔχουμε μπροστά μας τὸν πρῶτον «Ἐλληνα πού, ἀποκαλύπτοντας μιὰ πικρὴ καὶ δδυνηρὴ προσωπικὴ ἐμπειρία του, δμολογεῖ δημόσια — τὸ γράμμα του δὲν τδγραψε γιὰ νὰ διαβασθεῖ μόνον ἀπὸ τοὺς φίλους τοῦ Δίωνα — δτι νικήθηκε. Ὁ Πλάτων — ὁ μεγαλύτερος σὲ πνευματικὴ δύναμη Ἀθηναῖος — λέει δτι νικήθηκε ώς δάσκαλος, ώς ἀνθρωπος.

Ἄργότερα, ἀρχισαν οἱ ἀνθρωποι — καὶ οἱ πιὸ μεγάλοι — νὰ κάνουν πολλὲς δμολογίες. Ἡρθε, μάλιστα, ἡ ὥρα — τετρακόσια περίπου χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Δίωνος — ποὺ κάποιο πολὺ μεγάλο γεγονός ἔκαμε τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ νὰ ἐκπαιδευθεῖ ἰδιαίτερα καὶ ἐντονώτατα στὴν ταπείνωση. Οἱ ἀνθρωποι — φιλόσοφοι καὶ βασιλιάδες — ἀρχισαν, ἄλλοι μὲ βαθειὰ εἰλικρίνεια καὶ ἄλλοι μὲ ἀμφίβολη πρόθεση ἢ καὶ μόνο γιὰ ἐπίδειξη — νὰ πέφτουν μὲ τὸ μέτωπο ἐπάνω στὴ γῆ, νὰ ξεγυμνώνουν καὶ νὰ χτυποῦν οἱ ἴδιοι τὰ στήθη τους ἢ τὶς ἀποτυχίες τους μὲ τὴν πιὸ ἐσωτερικὴ καὶ ταυτόχρονα δημόσια φωνή τους. Ἄρχισαν νὰ κάνουν καὶ κάτι ἄλλο: νὰ ἀπο-



καλύπτουν, ὅτι μέσ' στὸν καθένα τους ζοῦσαν δυὸς ἢ καὶ περισσότερες ψυχὲς ποὺ ἐμάχονταν ἡ μιὰ τὴν ἄλλη. Ἡταν κι αὐτὸς ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ σταθεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅρθιος ἐπάνω στὴ γῆ. Ἐπρεπε νὰ ἐπιβάλει στὴν ψυχὴ του νὰ πέφτει, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐγείρεται πάλι. Ἐπρεπε νὰ μάθει νὰ δομολογεῖ ὅτι εἶναι σπασμένη ἡ ψυχὴ του σὲ πολλὰ κομμάτια, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ξανακερδίζει τὴν ἐνότητά της. Ἐπρεπε καὶ ὁ ἡττημένος νὰ αἰσθάνεται τὸν ἑαυτό του — ἢ νὰ τὸν βλέπουν καὶ νὰ τὸν θεωροῦν καὶ οἱ ἄλλοι — νικητή, καὶ ὁ νικητὴς ἡττημένο.

Ἄνοιξε, τάχα, τὸ δρόμο αὐτὸν ὁ Πλάτων; Δύσκολο εἶναι νὰ ἀπαντήσω ναί. Τὸ δρόμο τὸν ἄνοιξε, ἔφτακόσια πενήντα περίπου χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Πλάτωνος, ἔνας μεγάλος θαυμαστής του ποὺ εἶχε ώστόσο στρέψει προπάντων ἄλλοι τὰ μάτια του. Τὸ δνομά του εἶναι Αὐγουστῖνος. Ἄλλὰ κάποιο προμήνυμα σημειώνει καὶ ἡ «μεγάλη» ἐπιστολὴ τοῦ Πλάτωνος, μὲ τὴ βαρυσήμαντη δομολογία: ἡττήθην. Καὶ μὲ δλόκληρο τὸ περιεχόμενό της ποὺ εἶναι αὐτοβιογραφικό, ἔξομολογητικό. Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ μιὰ μεγάλη διαφορά. Τὸ πρόσωπό του τὸ κάνει ὁ Πλάτων ἀντικείμενο στὴν πιὸ καθαρὴ ἔννοια τοῦ δρου. Τὸ πλάθει καὶ τὸ προβάλλει στὰ μάτια μας σὰν ἄγαλμα, ὅπως θὰ τὸ ἐπλαθε ὁ Φειδίας. Ἀργότερα — μετὰ τὸ πολὺ μεγάλο γεγονός ποὺ ἔκαμε, ὅπως εἶπα, τὴν ψυχὴ νὰ ἀσκηθεῖ ἴδιαίτερα στὴν ταπείνωση — ἄρχισε ὁ ἄνθρωπος νὰ μιλάει γιὰ τὸν ἑαυτό του, γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς δοκιμασίες καὶ ἀντινομίες του, μὲ κάπως διαφορετικὸ τρόπο, περισσότερο ὑποκειμενικό. Ἀντὶ νὰ ἔξωτερικεύει τὸν ἑαυτό του, προβάλλοντάς τον ως ἄγαλμα ποὺ δλες οἱ πλευρές του εἶναι ἐκτεθειμένες στὸ φῶς, ἄρχισε νὰ τραβάει τὰ μάτια μας στὰ ἐσώτερα δώματα τοῦ ἑαυτοῦ του, ὅπου τὰ σκοτάδια εἶν' ἐπικρατέστερα ἀπὸ τὸ φῶς. Ἀπὸ τὸ δρόμο αὐτὸν — τὸ δρόμο πρὸς τὴ Δαμασκὸ — ἔμεινε ὁ Πλάτων μακριά.

## 16

Μετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Δίωνος ἀπὸ τὴ Σικελία, ὁ Διονύσιος κράτησε κοντά του τὸν Πλάτωνα ὀχτώ ἀκόμα μῆνες, ἵσως καὶ κάτι παραπάνω. Καὶ δὲν θὰ τὸν ἄφηνε ἵσως νὰ φύγει, ἂν δὲν εἶχε ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο καὶ μάλιστα ἔξω ἀπὸ τὴ Σικελία. Ὁ Πλάτων ὑποχρεώθηκε νὰ ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ ξαναγύριζε, ὅταν ἡ εἰρήνη θὰ εἶχε ἀποκατασταθεῖ. Ἄλλὰ τὸ ὑποσχέθηκε, ἀποσπώντας καὶ ἀπὸ τὸν τύραννο τὴν ὑπόσχεση, ὅτι θὰ δεχόταν νὰ ἐπιστρέψει καὶ ὁ Δίων μαζί του. Ὁ Διονύσιος εἶπε στὸν Πλάτωνα ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ θεωρεῖ ὁ Δίων τὴν ἀπομάκρυνσή του ως ἔξορία — ως φυγὴ —, ἀλλὰ ως μετάστασι (ἄλλαγὴ τόπου διαμονῆς).

Ἐτσι, ὕστερ ἀπὸ ἀπουσία δλόκληρου ἔτους, ὁ Πλάτων γύρισε στὴν Ἀθήνα. Καὶ ἀνακουφίσθηκε, ἐπιστρέφοντας στὸν κῆπο τῆς Ἀκαδημίας,



στὴ γαλήνη τοῦ πνεύματος ποὺ τοῦ ἔξασφάλιζαν οἱ ώραιες λεῦκες, ὁ Ἱερὸς ἐλαιώνας καὶ ἡ θέα τοῦ λόφου τοῦ Κολωνοῦ. Ἀλλὰ ἡ Ἀθῆνα τοῦ πρόσφερε καὶ μιὰν ἄλλη μεγάλη χαρά. Βρῆκε ἐκεῖ τὸν Δίωνα. Καὶ θὰ αἰσθάνθηκε ἴδιαίτερη ὑπερηφάνεια, κάνοντάς τον μέλος τῆς Ἀκαδημίας. Ἡταν, τότε, κάτι παραπάνω ἀπὸ σοράντα ἑτῶν, καὶ ὁ Πλάτων εἶχε περάσει τὰ ἔξήντα. Καὶ γνώρισε ὁ Δίων ἐκεῖ — στὸν κῆπο τῆς Ἀκαδημίας — πολλοὺς νέους ἥ καὶ ὕβριμους ἄνδρες, ποὺ ἄλλοι ἐμαθήτευαν καὶ ἀτένιζαν μὲ μάτια δρθάνοιχτα τὸν Πλάτωνα καὶ ἄλλοι ἦταν ἥδη προσωπικότητες καὶ εἶχαν κάμει βήματα σπουδαῖα σὲ διάφορες σφαῖρες γνώσεων. Δὲν πρόλαβε ὁ Δίων νὰ γνωρίσει τὸν Θεαίτητο, τὸν ἔξοχο μαθηματικό, ποὺ ἔγινε ὁ ἰδρυτὴς τῆς στερεομετρίας. Τρία χρόνια πρὶν ξεκινήσει ὁ Πλάτων γιὰ τὸ δεύτερο ταξίδι του στὴ Σικελία, εἶχε τραυματισθεῖ, ὅταν ὁ νικητὴς τῶν Λεύκτρων Ἐπαμεινώνδας, σὲ μιὰ πολεμικὴ συνάντησή του μὲ τοὺς Ἀθηναίους καὶ τοὺς Σπαρτιάτες, εἶχε διασπάσει τὶς γραμμές τους. Πολέμησε γενναιότατα ὁ Θεαίτητος. Γύρισε τραυματίας στὴν Ἀθῆνα, ὅπου λίγο ἀργότερα πέθανε. Ὁ Πλάτων, τιμώντας τὸν μαθητὴ καὶ φίλο του, ἔγραψε — πρὶν φύγει, γιὰ τὴ Σικελία — τὸν διάλογο Θεαίτητος, ὅπου ἐμφανίζει τὸν Σωκράτη, στὶς παραμονὲς τῆς δίκης καὶ τοῦ θανάτου του, νὰ κάνει τὴ γνωριμία του ὅταν ἦταν ἀκόμα μειράκιον (πολὺ νέος), καὶ νὰ προβλέπει τὴν ἔξελιξή του σ' ἔναν τέλειο ζητητὴ τῆς ἀλήθειας. Θὰ χαιρόταν ὁ Δίων ἴδιαίτερα, ἂν εἶχε προλάβει νὰ γνωρίσει τὸν Θεαίτητο. Μπορεῖ νὰ γνώρισε, δῆμως, ἔναν ἄλλο σπουδαῖο μαθηματικό, τὸν Εὔδοξο τὸν Κνίδιο, ποὺ εἶχε φθάσει στὴν Ἀθῆνα — γύρω στὶς μέρες ποὺ εἶχε φθάσει καὶ ὁ Δίων — μ' ἔναν κύκλο μαθητῶν του, γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν παλαιό του δάσκαλο, τὸν Πλάτωνα. Καὶ γνώρισε, δύοσδήποτε, καὶ τὸν μαθηματικὸ Σωκράτη, ποὺ ὁ Πλάτων τὸν ἐμφανίζει νεαρό, στὸν διάλογο Πολιτικός, ως Σωκράτη τὸν νεώτερο (γιὰ νὰ τὸν ξεχωρίσει ἀπὸ τὸν μεγάλο του φίλο). Ἰδιαίτερα συνδέθηκε ὁ Δίων μὲ τὸν Σπεύσιππο, τὸν γιὸ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Πλάτωνος, ἐκεῖνον ποὺ ὁ Πλάτων, πικραίνοντας ἄλλους, δρισε ἀργότερα, λίγο προτοῦ πεθάνει, διάδοχό του στὴν ἡγεσία τῆς Ἀκαδημίας. Νέος θὰ ἦταν, τότε, στὸν πιὸ στενὸ κύκλο τῆς Ἀκαδημίας, ὁ Ξενοκράτης ποὺ ἔγινε ἀργότερα ἡ τρίτη — μετὰ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Σπεύσιππο — κεφαλὴ τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἰδρύματος. Πρέπει νὰ γνώρισε ὁ Δίων καὶ τὸν Ἡρακλείδη — ἀπὸ τὴν Ἡράκλεια τοῦ Πόντου — πού, ὅταν ὁ Πλάτων ἐπραγματοποίησε τὸ τρίτο ταξίδι του στὴ Σικελία, τὸν ἀφῆκε ἀναπληρωτὴ του στὴν Ἀκαδημία. Δὲν ξέρουμε, ἂν θὰ πρόσεξε ἔναν ἔφηβο δεκαοχτώ περίπου ἑτῶν ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὰ Στάγειρα τῆς Χαλκιδικῆς καὶ, ἀφοῦ εἶχε φθάσει ἀπὸ τὴν Πέλλα τῆς Μακεδονίας, λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ δεύτερο ταξίδι τοῦ Πλάτωνος στὴ Σικελία, εἶχε γίνει δεκτὸς ως μαθητὴς στὴν Ἀκαδημία. ‘Υποθέτω, ὅτι θὰ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων στὸν Δίωνα νὰ προσέξει τὸν νεαρὸν αὐτὸν



γιὸ τοῦ προσωπικοῦ γιατροῦ τοῦ βασιλιᾶ τῶν Μακεδόνων. "Αν τὸν πρόσεξε, θὰ εἶδε νὰ λάμπει κάτι στὰ μάτια του. Ἡταν τὰ μάτια τοῦ Ἀριστοτέλους.

"Ο Πλάτων, τὶς μέρες ἐκεῖνες ποὺ ὁ Δίων ἦταν στὴν Ἀθήνα κοντά του, ἔγραψε τοὺς διαλόγους *Σοφιστῆς* καὶ *Πολιτικός*. Μιλώντας στὸν *Πολιτικὸ* γιὰ τὸν βασιλικὸν ἄνδρα, εἶχε τὸν Δίωνα ως ὑπόδειγμα. Ἄλλὰ εἶχε περιστείλει τώρα τὶς ἀξιώσεις, ποὺ εἶχε προβάλει ἄλλοτε γιὰ τὴ ριζικὴ ἀναμόρφωση τῆς κοινωνίας καὶ τὴ συγκρότηση μιᾶς τέλειας Πολιτείας. Ἀπὸ τὸ μέγα ἔργο του *Πολιτεία* τὸν εἶχαν χωρίσει νέες ἐμπειρίες καὶ ἕνα διάστημα χρόνου — κάτι παραπάνω ἀπὸ μιὰ δεκαετία — ποὺ τὸν ἔκαμε νὰ ζητάει ἀπὸ τὴ ζωὴ κάτι λιγότερο ἀπ' δ, τι ζητοῦσε ἄλλοτε. Στὸν *Πολιτικό*, ὁ Πλάτων ἐμφανίζει τὸν Σωκράτη μόνο καὶ μόνο νὰ ἐγκαινιάζει, μὲ λίγες φράσεις, τὸν διάλογο. "Οπως καὶ στὸν *Σοφιστῆ*, κύριος διμιλητὴς εἶναι ἕνας ξένος ποὺ μένει ἀνώνυμος. Στὸν *Σοφιστῆ*, παρουσιάζει τὸν ξένον αὐτὸν στὸν Σωκράτη ὁ ἔξοχος μαθηματικὸς Θεόδωρος (ἀπὸ τὴν Κυρήνη), ὁ ίδιος ποὺ τοῦ εἶχε παρουσιάσει, τὴν προηγούμενη μέρα, τὸν νεαρὸ μαθητὴ του Θεαίτητο. Καὶ τὸν παρουσιάζει ως ξένο ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἐλέα τῆς κάτω Ἰταλίας, μέλος τοῦ κύκλου τῶν Ἐλεατῶν Παρμενίδη καὶ Ζήνωνος, μάλα δὲ ἄνδρα φιλόσοφον. "Οχι πιὰ μὲ τὰ χείλη τοῦ Σωκράτους, ποὺ στὸν διάλογο *Πολιτεία* τὸν εἶχε ἐμφανίσει ἴδανικὸ θεωρητὴ τοῦ τέλειου συστήματος τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆς, ἄλλα μὲ τὰ χείλη ἐνὸς ἀνώνυμου φιλοσόφου μιᾶς σχολῆς ποὺ τιμοῦσε, ἐκφράζει ὁ Πλάτων τὶς πιὸ συγκρατημένες σκέψεις του γιὰ τὰ πολιτεύματα. Τώρα στέκεται μάλιστα λιγότερο σ' αὐτὰ — στοὺς θεσμοὺς καὶ στὰ συστήματα — καὶ περισσότερο στὸν ἄριστο πολιτικὸν ἄνδρα, τὸν βασιλικὸν ἄνδρα.

## 17

Τέσσερα ἡ πέντε χρόνια μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Πλάτωνος στὴν Ἀθήνα, ὁ Διονύσιος τὸν ξανακάλεσε κοντά του. Ἄλλὰ παρακάλεσε νὰ μὴν τὸν ἀκολουθήσει ὁ Δίων καὶ νὰ μείνει ἀκόμα ἔνα ἔτος μακριά. Ὁ Πλάτων δὲν εἶχε καμμιὰ διάθεση νὰ ἐπιχειρήσει — καὶ μάλιστα χωρὶς τὸν Δίωνα — ἔνα νέο ταξίδι. Ὁ Δίων, δμως, τὸν ἐπίεσε νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν πρόσκληση τοῦ τυράννου. "Ετρεφε, ἀκόμα, τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ τὸν ἐπηρεάσει. "Εφθαναν κι ἀπὸ τὴ Σικελία εἰδήσεις, δπως γράφει στὴ «μεγάλη» ἐπιστολὴ του ὁ Πλάτων, ως Διονύσιος θαυμαστῶς φιλοσοφίας ἐν ἐπιθυμίᾳ πάλιν εἴη γεγονὼς τὰ νῦν («ὅτι ὁ Διονύσιος εἶχε κυριευθεῖ τώρα καὶ πάλι ἀπὸ ἔνα θαυμαστὸ πόθο γιὰ τὴ φιλοσοφία»). Ὁ Πλάτων ἔστειλε δυὸ φορὲς ἀρνητικὴ ἀπάντηση στὸν Διονύσιο. "Οπως γράφει ὁ ίδιος, ἀπαντοῦσε στὸν τύραννο — καὶ προφορικὰ στὸν Δίωνα, ποὺ τὸν ἐπίεζε — ὅτι ἦταν



πιὰ γέρων καὶ ὅτι, ἄλλωστε, δὲν εἶχε τηρήσει ὁ Διονύσιος ὃσα εἶχαν συμφωνηθεῖ, δηλαδὴ ὅτι θὰ καλοῦσε καὶ τὸν Δίωνα. Στὴν τρίτη, ὅμως, πρόσκληση ὑποχώρησε ὁ Πλάτων. Ὁ τύραννος ἔστειλε στὸν Πειραιᾶ μιὰ τριήρη — ὁραστώνην ἐνεκα τῆς πορείας («γιὰ νὰ διευκολύνει τὸ ταξίδι») — καὶ μιὰν ἐπιστολή, ὅπου μεταξὺ ἄλλων τοῦ ἔγραφε: *“Αν εἰς Σικελίαν πεισθεὶς ὑφ’ ἡμῶν ἔλθης τὰ νῦν, πρῶτον μέν σοι τὰ περὶ Δίωνα ὑπάρξει ταύτη γιγνόμενα ὅπηπερ ἀν αὐτὸς ἐθέλης — θελήσεις δὲ οἴδ’ ὅτι τὰ μέτρια, καὶ ἐγὼ συγχωρήσομαι —, εἰ δὲ μή, οὐδέν σοι τῶν περὶ Δίωνα ἔξει πραγμάτων οὕτε περὶ τᾶλλα οὕτε περὶ αὐτὸν κατὰ νοῦν γιγνόμενον.* («*Αν δεχθεῖς νὰ πεισθεῖς ἀπὸ μένα καὶ ἔρθεις τώρα στὴ Σικελία, θὰ διακανονισθοῦν ἀμέσως οἱ ὑποθέσεις τοῦ Δίωνος σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες σου — καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ ζητήσεις λογικὰ πράγματα, κι ἐγὼ θὰ ὑποχωρήσω —, ἀν ὅμως δὲν ἔρθεις, τίποτε σχετικὰ μὲ τὶς ὑποθέσεις τοῦ Δίωνος καὶ μὲ τὸ πρόσωπό του δὲν θὰ γίνει σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες σου»).* Μπροστὰ σὲ ἕνα τέτοιο δίλημμα, πῶς μποροῦσε νὰ ἐπιμείνει ὁ Πλάτων στὴν ἄρνησή του; Ξεκίνησε τώρα πάλι, ἔξηνταέξη πιὰ χρονῶν.

Τὸ τρίτο ταξίδι του στὴ Σικελία ἦταν μιὰ νέα πικρὴ ἐμπειρία, μιὰ νέα — ἀκόμα πιὸ δραματικὴ — ἀποτυχία. Ὁ νεαρὸς τύραννος ὑποδέχθηκε αὐτὴ τὴ φορὰ τὸν Πλάτωνα ὅχι ως μαθητὴς ποὺ εἶχε τὴν ἐπιθυμία ν’ ἀκούσει τὸν φιλόσοφο, ἀλλὰ ως φιλόσοφος ποὺ ἥθελε νὰ δεῖξει στὸν Πλάτωνα ὅτι τὸν εἶχε ξεπεράσει. Πολλὰ γὰρ αὐτὸς καὶ τὰ μέγιστα εἰδέναι τε καὶ ἴκανῶς ἔχειν προσεποιεῖτο, γράφει δὲν ίδιος ὁ Πλάτων. Εἶχε, μάλιστα τολμήσει νὰ συντάξει κι ἕνα φιλοσοφικὸ σύγγραμμα, ὅπου εἶχε ἀνακατέψει ὃσα ἀκουσε ἀπὸ ἄλλους ἢ ὃσα διάβασε σὲ βιβλία ποὺ δὲν τὰ καταλάβαινε, φθάνοντας κι ως τὸ σημεῖο νὰ μιλήσει καὶ γιὰ πράγματα, ποὺ δὲν ήταν οἱ ίδιοι οἱ Πλάτων δὲν εἶχε ποτὲ τολμήσει νὰ μεταφέρει στὸ γραπτὸ λόγο καὶ ποὺ ὅποιος τὰ ζεῖ ἀληθινὰ μέσ’ στὴν ψυχή του — ως φῶς ποὺ πηδάει ἔξαιρης ἀπὸ μιὰ σπίθα — ξέρει ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ εἰπωθοῦν μὲ τρόπο ρητό.

“Ηταν, τάχα, ὁ Διονύσιος τόσο θρασύς, ὃσο φάνηκε;” Ισως, μέσα του, ἦταν λιγότερο ἀπ’ ὅτι ἔδειχνε. Τὸν βασάνιζε ἡ ζήλεια. Δὲ μποροῦσε νὰ ἀνθέξει, βλέποντας τὸν Πλάτωνα ν’ ἀγαπάει τὸν Δίωνα. Καταλάβαινε, ὅτι μόνο καὶ μόνο γιὰ χάρη του θὰ ἀποφάσιζε νὰ ξαναπάει στὴ Σικελία. Καὶ εἶχε βάλει τὰ δυνατά του νὰ δεῖξει στὸν Πλάτωνα, ὅτι αὐτὸς ἦταν πολὺ ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Δίωνα, πολὺ καλύτερος μαθητὴς τῆς φιλοσοφίας, ὁ μόνος ισάξιος τοῦ μεγάλου δασκάλου. “Αν δὲν ήταν οἱ Πλάτων ἀπογοητεύθηκε, δταν τὸν ἀντίκρυσε πάλι, ἀκόμα περισσότερο θ’ ἀπογοητεύθηκε δὲν ήταν οἱ Διονύσιος, δταν εἶδε ὅτι ἔκαμε στὸν Πλάτωνα τὴ χειρότερη ἐντύπωση. Καὶ ἡ νέα μεγάλη ἀπογοήτευση τὸν ἔκαμε νὰ τρελλαθεῖ ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ ζήλεια. Η ἀδύνατη καὶ οὐσιαστικὰ ἀπαίδευτη ψυχή του ἔχασε κάθε ισορροπία. Τότε πῆρε τὶς ἀποφάσεις, ποὺ ἔδειχναν ὅτι εἶχε καταδικά-



σει τὸν Δίωνα ὁριστικά. Ἀπαγόρευσε σὲ δσους διαχειρίζονταν τὴν περιουσία του νὰ τοῦ στέλνουν χρήματα. Θεωρώντας τον ὁριστικὰ «φυγάδα», ἄνθρωπο ποὺ εἶχε χάσει ἀμετάκλητα τὴν ἴδιότητα τοῦ Συρακούσιου, ἔγινε ὁ ἴδιος ἐπίτροπος τοῦ μικροῦ γιοῦ του, τοῦ Ἰππαρίνου, καὶ ἀποφάνθηκε ὅτι τὰ εἰσοδήματα τῆς περιουσίας ἀνήκουν σ' αὐτὸν καὶ ὅχι στὸν Δίωνα. Τότε δήλωσε ὁ Πλάτων στὸν Διονύσιο ὅτι τοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ ἔξακολουθεῖ νὰ μένει κοντά του, ἀφοῦ συμπεριφερόταν ἔτσι ἀπέναντι τοῦ Δίωνος.

“Υστερ” ἀπὸ νέες διαπραγματεύσεις μὲ τὸν τύραννο καὶ κάμποσες περιπέτειες, ποὺ λίγο ἔλειψε νὰ στοιχίσουν τὴ ζωή του, καιάφερε ὁ Πλάτων — μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ φίλου του Ἀρχύτα, τοῦ διάσημου Πυθαγόρειου ποὺ κυβερνοῦσε τὸν Τάραντα — νὰ φύγει ἀπὸ τὴ Σικελία, ἀποχαιρετώντας τὴν γιὰ πάντα. Μετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Πλάτωνος, ὁ Διονύσιος ὑποχρέωσε τὴ γυναίκα τοῦ Δίωνος — τὴν Ἀρέτη, τὴν ἑτεροθαλῆ ἀδελφή του — νὰ πάρει ἄλλον ἄνδρα.

## 18

Φθάνοντας ὁ Πλάτων στὴν Πελοπόννησο, ἀποβιβάσθηκε καὶ πῆγε νὰ βρεῖ τὸν Δίωνα στὴν Ὁλυμπία, δπου παρακολουθοῦσε τοὺς ἀγῶνες. Καὶ ὅπως γράφει ὁ ἴδιος, τοῦ ἀνάγγειλε δσα εἶχαν συμβεῖ (*ἥγγελον τὰ γεγονότα*). “Ο Δίων — τὸν Δία ἐπιμαρτυράμενος — ζήτησε ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, καθώς καὶ ἀπὸ τοὺς οἰκείους του (ἐδῶ ὑπονοεῖται ἰδιαίτερα ὁ Σπεύσιππος) καὶ τοὺς φίλους του, δηλαδὴ ἀπὸ δλους ποὺ ἀπάρτιζαν τὴν Ἀκαδημία, νὰ παρασκευασθοῦν γιὰ τὴν ἐπιχείρηση, ποὺ θὰ εἶχε σκοπὸ τὴν τιμωρία τοῦ Διονυσίου. Μήπως εἶχε ἥδη — πρὶν ἐπιστρέψει ὁ Πλάτων ἀπὸ τὴ Σικελία — ἀρχίσει τὴν προπαρασκευὴ αὐτή; Μήπως εἶχε πληροφορίες ὁ Διονύσιος, ὅτι προετοιμαζόταν μυστικά, χρησιμοποιώντας τὰ εἰσοδήματα τῆς μεγάλης περιουσίας του, καὶ μήπως ἦταν αὐτὸς ὁ λόγος ποὺ τὸν ἔκαμε νὰ τὴν κατάσχει; “Υπάρχουν ἴστορικοὶ — ἔτσι, ὁ J. B. Bury — ποὺ θεωροῦν πιθανὸ ἔνα τέτοιο πρᾶγμα. “Οσο γιὰ μένα, τὸ θεωρῶ ἀδύνατο. Δὲ μπορεῖ νὰ εἶχε κάμει ὁ Δίων οὕτε τὸ παραμικρὸ βῆμα προπαρασκευῆς, δσο ἦταν ὁ Πλάτων στὰ χέρια τοῦ Διονυσίου, ἐκθέτοντας ἔτσι τὸν μεγάλο φίλο του σὲ κίνδυνο. ”Αλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων λέει ρητά, ὅτι μόνον ὅταν τοῦ ἀνάγγειλε αὐτὸς «τὰ γεγονότα», δηλαδὴ τὴν κατάσχεση τῆς περιουσίας του, ἐπικαλέσθηκε ὁ Δίων μάρτυρα τὸν Δία καὶ ζήτησε νὰ προπαρασκευασθοῦν δλοι γιὰ τὸ ἔργο τῆς τιμωρίας.

“Η προπαρασκευὴ τῆς μικρῆς ἐκστρατείας ἔγινε στὴν Ἀθήνα. Ὁ Πλάτων, ὅταν ἀκουσε τὸν Δίωνα νὰ ζητάει τὴ συνδρομὴ τὴ δική του καὶ μελῶν τῆς Ἀκαδημίας, τοῦ εἶπε — τὸ γράφει ὁ ἴδιος — ὅτι τοῦ ἐπιτρέπει νὰ χρησιμοποιήσει τοὺς φίλους του, ἀν θὰταν κι αὐτοὶ σύμφωνοι, ἀλλὰ



ὅσο γιὰ τὸν ἕδιο τὸν ἑαυτό του, εἶχε ἀντιρρήσεις. Καὶ ἐξήγησε τὶς ἀντιρρήσεις του. Εἶπε δὲ ὁ Δίων τὸν ἔκαμε, βίᾳ τινὰ τρόπον («κατὰ κάποιον τρόπο διὰ τῆς βίας»), σύσσιτον καὶ συνέστιον καὶ κοινωνὸν ἴερῶν τοῦ Διονυσίου, καὶ δὲ διὰ τύραννος, μολονότι εἶχε ἵσως δώσει πίστη σὲ ὅσους τοῦ ἔλεγαν, δὲ συνομωτοῦσε μαζὶ μὲ τὸν Δίωνα ἐναντίον του, δὲν τὸν σκότωσε. Ἀλλὰ ἐπικαλέσθηκε ὁ Πλάτων κι ἔναν ἄλλο λόγο, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἄρνησή του. Εἶπε: *Oὐτ' οὖν ἡλικίᾳ ἔχω συμπολεμεῖν ἔτι σχεδὸν οὐδενὶ* («Δὲν ἔχω ἄλλωστε οὔτε τὴν ἡλικία ποὺ θὰ μοῦ ἐπέτρεπε νὰ συμπολεμήσω μὲ δοπιονδήποτε»). "Οταν γύρισε ὁ Πλάτων ἀπὸ τὸ τελευταῖο του ταξίδι, ἦταν ἔξηνταεφτὰ περίπου ἑτῶν. Ἡ προπαρασκευὴ τῆς ἐκστρατείας χρειάσθηκε καιρό. "Οταν ξεκίνησε ὁ Δίων εἶχε φθάσει τὰ ἑβδομήντα. Θὰ κατάλαβε, χωρὶς ἄλλο, καὶ ὁ Δίων, δὲ, στὴν ἡλικία αὐτή, τοῦ ἦταν πραγματικὰ δύσκολο νὰ ἐκτεθεῖ στὶς ταλαιπωρίες μιᾶς ἐκστρατείας. Ἀλλὰ θὰ εἶδε ὁ Δίων τὴν νέα ἀπόδειξη τῆς μεγάλης ἀγάπης του στὸ γεγονός δὲι δέχθηκε, παρὰ τὶς ἀρχές του, νὰ τοῦ ἐπιτρέψει νὰ πάρει μαζὶ του στὴν ἐκστρατεία ὃσα μέλη τῆς Ἀκαδημίας θάταν πρόθυμα νὰ τὸν ἀκολουθήσουν.

## 19

Τὶς ἀρχές του σχετικὰ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς βίας τὶς ἐκθέτει ὁ Πλάτων στὴ «μεγάλη» ἐπιστολὴ του. Λέει δὲ ὁ ἔμφρων, δταν τοῦ φαίνεται δὲι ἡ «πατρίδα» του δὲν ἔχει καλὸ πολίτευμα, πρέπει νὰ ὑψώνει τὴν φωνή του καὶ νὰ λέει δὲι πιστεύει, εἰ μέλλοι μήτε ματαίως ἐρεῖν μήτε ἀποθανεῖσθαι λέγων («ἄν δὲν εἶναι μάταιο νὰ τὸ πεῖ καὶ ἄν, λέγοντάς το, δὲν διατρέχει τὸν κίνδυνο νὰ τὸν σκοτώσουν»), ἀλλὰ βίᾳ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ χρησιμοποιεῖ. "Οταν βλέπει δὲι, ἄρεν φυγῶν (ἐξοριῶν) καὶ σφαγῆς ἀνδρῶν, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀνατρέψει τὸ κακὸ καθεστώς καὶ νὰ τὸ ἀντικαταστήσει μὲ τὴν πολιτεία τὴν ἀρίστην, πρέπει νὰ μένει ἥσυχος καὶ νὰ περιορίζεται νὰ εὐχεται τὰ ἀγαθὰ αὐτῷ τε καὶ τῇ πόλει. Πρέπει, λοιπόν, νὰ ἀνέχεται ὁ ἔμφρων ἔνα κακὸ πολίτευμα, τυραννικὸ ἡ καὶ ληστρικό; Δὲ συμμεριζόταν ὁ Πλάτων, τάχα, τὴν παράδοση τῶν Ἀθηναίων γιὰ τὸ ἱερὸ δίκαιο τῆς τυραννοκτονίας; Ἐκατὸ χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Πλάτωνος, τὸ δίκαιο αὐτὸ τὸ ὑποστήριξαν — ἰδιαίτερα στὴν Πελοπόννησο — πολλοὶ φιλόσοφοι. Μερικοὶ ἀπ' αὐτοὺς ἔγιναν καὶ οἱ ἕδιοι τυραννοκτόνοι. Καὶ πολὺ ἀργότερα, δσο προχωροῦσε ἡ ἱστορία πρὸς τοὺς δικούς μας καιρούς, πολλοὶ ἐπίσης ἔμφρονες — ἔνας ἀπ' αὐτοὺς ἦταν ὁ Montaigne — ἐδικαίωσαν ἐπίσης τὴν τυραννοκτονία. Εἶναι περίεργη ἡ θέση, ποὺ πῆρε ὁ Πλάτων στὸ μέγα αὐτὸ θέμα. Κι ἀν ἀκόμα ἔχει κάποιο ἡθικὸ νόημα νὰ ἀρνεῖται κανένας τὴν τυραννοκτονία ως πράξη αἰφνιδιαστική, δηλαδὴ ως ἐνέδρα καὶ δολοφονία, δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἡ ἀπόλυτη ἄρνηση τῆς βίας γιὰ τὴν ἀνατροπὴ



ένδος κακοῦ καὶ τυραννικοῦ καθεστῶτος. Κι ἀκόμα λιγότερο μπορῶ νὰ ἔξηγήσω τὴν ἄποψη τοῦ Πλάτωνος, δτὶ δ ἔμφρων δὲν πρέπει νὰ μιλάει δημόσια παρὰ μόνον δσο δὲν κινδυνεύει ἡ ζωὴ του. Ποιοί, λοιπόν, πρέπει νὰ ἐκθέτουν σὲ κίνδυνο τὴ ζωὴ τους γιὰ τὸ καλὸ τοῦ συνόλου; Μήπως μόνον οἱ ἄφρονες; Πρέπει καὶ οἱ φιλόσοφοι νὰναι πρόθυμοι νὰ ἐκτεθοῦν στοὺς κινδύνους τῶν ἀγώνων, δπως τὸ κάνουν οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες. Δὲ φταινε πάντοτε οἱ πολιτικοί, ἃν δὲν εἶναι φιλόσοφοι. Φταινε καὶ οἱ φιλόσοφοι ποὺ δὲ γίνονται πολιτικοί.

## 20

Πάντως, ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν Δίωνα ἔκαμε τὸν Πλάτωνα νὰ παραβεῖ τὶς ἀρχές του καὶ νὰ ἐπιτρέψει στὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας νὰ τὸν ἀκολουθήσουν στὸ δρόμο τῆς βίας. Καὶ τὸν ἀκολούθησαν κάμποσοι. Τὸν βοήθησε σ' αὐτὸ κι' δ φίλος του δ Σπεύσιππος. Ὁ Δίων, δταν ἔφυγε, τοῦ χάρισε τὸ ἔξοχικὸ κτῆμα, ποὺ εἶχε ἀγοράσει. Ἀνάμεσα στὰ πολλὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν ἐκστρατεία, ἥταν καὶ ἄνδρες ὁνομαστοὶ ἢ ποὺ ἔγιναν ἀργότερα ὁνομαστοί, δπως δ Εὔδημος δ Κύπριος καὶ δ Τιμωνίδης δ Λευκάδιος (δ δεύτερος ἐπιδόθηκε ἴδιαίτερα στὴν ἱστοριογραφία). Ὁ Ἀριστοτέλης δταν ξεκίνησε δ Δίων, ἥταν εἰκοσιτριῶν ἑτῶν. Δὲν τὸν ἀκολούθησε. Μήπως τὸν ἀκολούθησαν ἄλλοι νέοι τῆς ἡλικίας του ποὺ σκοτώθηκαν, ὕστερα, στὴ Σικελία ἢ ἔχασαν ἀπὸ τότε τὸ δρόμο τους, καὶ ποὺ μπορεῖ. ἃν δὲν πήγαιναν μαζί του, νὰ ἀποκτοῦσαν ἀργότερα ὅνομα ὡς φιλόσοφοι; Πολὺ πιθανὸ εἶναι κι αὐτό. Δυστυχῶς, τὸν ἀκολούθησαν καὶ δυὸ Ἀθηναῖοι, δ Κάλλιπος καὶ δ Φιλόστρατος ποὺ ἥταν ἀδελφοί. Μπορεῖ νὰ μὴν ἥταν δ Κάλλιπος, δπως διαδόθηκε ἀργότερα, μέλος τῆς Ἀκαδημίας. Πάντως, ἥταν γνωστὸς τοῦ Πλάτωνος καὶ εἶχε σχέσεις μὲ πολλὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας πού, ἀφοῦ δὲν ὑπέδειξαν στὸν Δίωνα ν' ἀποφύγει νὰ κατοκήσει κάμποσον καιρὸ στὸ σπίτι του, θὰ πεῖ δτὶ τοῦ εἶχαν ἐμπιστοσύνη.

Τὴν ἕτη Ζάκυνθο διάλεξε δ Δίων γιὰ τὴ συγκέντρωση τῶν δυνάμεων ποὺ θὰ δδηγοῦσε στὴ Σικελία. Οἱ δυνάμεις αὐτὲς ἥταν λίγες καὶ ἐπιβιβάσθηκαν σὲ δυὸ ἐμπορικὰ πλοῖα. Ἐνα τρίτο μικρὸ πλοῖο καὶ δυὸ «τριακόντοροι» ἀκολουθοῦσαν. Δὲν χρειάζονταν περισσότερες δυνάμεις γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις στὴν ἴδια τὴ Σικελία. Μηνύματα ἔφθαναν— δχι μόνον ἀπὸ τὶς Συρακοῦσες, ἄλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες πόλεις— δτὶ θᾶβρισκε παντοῦ τὴ βοήθεια τῶν πολιτῶν ποὺ τὸν περίμεναν ὡς ἐλευθερωτὴ. Ἀλλά, ὥσπου νὰ φθάσει στὴ Σικελία, μποροῦσε νὰ συμβεῖ νὰ πέσει ἐπάνω στὰ πολεμικὰ πλοῖα τοῦ Διονυσίου. Ὁ ἱστορικὸς Φίλιστος, ἐπικεφαλῆς μιᾶς ἵσχυρῆς μοίρας, παραφύλαγε στὰ νερὰ τῆς κάτω Ἰταλίας. Εἶχε φαντασθεῖ δτὶ δ Δίων θ' ἀκολουθοῦσε τὸν πιὸ ἀσφαλῆ θαλάσσιο δρόμο. Ἀλλὰ δ Δίων τρά-



βηξε Ἰσια, στ' ἀνοιχτὰ τοῦ πελάγους, πρὸς τὴν Σικελία, μὲ τὴν πρόθεση νὰ παρακάμψει μάλιστα πρὸς νότον τὴν μεγάλην νῆσον καὶ νὰ προσεγγίσει στὶς δυτικὲς ἀκτές της, ὅσο μποροῦσε πιὸ μακριὰ ἀπὸ τὶς συγκεντρωμένες δυνάμεις των Διονυσίου. Ἡ σκέψη του ἦταν σωστή, ἀλλὰ τὸν ἔκαμε νὰ ἐκτεθεῖ σὲ ἄλλον κίνδυνο. Μιὰ φοβερὴ θύελλα ἔκαμε τὰ πλοῖα του ἀκυβέρνητα καὶ τἄφερε πρὸς τὶς ἀφρικανικὲς ἀκτές. Ἡ δοκιμασία, δμως, πέρασε χωρὶς ζημιές καὶ, ὑστερόπολης ἀπὸ κάμποσες μέρες, τὰ πλοῖα του κατάφεραν νὰ κατευθυνθοῦν πάλι πρὸς τὴν Σικελία καὶ νὰ προσεγγίσουν σ' ἓναν δρόμο, ποὺ ἀνῆκε στὴν ἐπικράτεια τῶν Καρχηδονίων. Μιὰ καλὴ σύμπτωση τὸ θέλησε νὰ διοικεῖ τὴν μικρὴν πόλην ὁ Σύναλος, ποὺ ἦταν φίλος του (ἀπὸ τὸν καιρὸν ποὺ ὁ Διονύσιος ὁ πρεσβύτερος τὸν εἶχε στείλει τὸν Δίωνα πρέσβυτον των Καρχηδονίων). Εἶχε μάλιστα φιλοξενήσει ἄλλοτε ὁ Δίων τὸν Σύναλο. Αὐτὸς τὸν βοήθησε τώρα καὶ τοῦ ἔδωσε καὶ δσα ἔφόδια τοῦ ἔλειπαν. Ἐτσι, ἡ ἐπιχείρηση, ἐπάνω στὸ ἔδαφος τῆς Σικελίας, ἀρχισε καλά. Πῆρε, μάλιστα, ὁ Δίων μιὰ πολὺ ἐνθαρρυντικὴ πληροφορία. Ὁ Διονύσιος, μὲ δύγδόντα πολεμικὰ πλοῖα, βρισκόταν στὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Ἰταλίας, σὲ πόλεις νεόκτιστες. Τὴν πόλην τῶν Συρακουσῶν τὴν εἶχε ἐμπιστευθεῖ στὸν Τιμοκράτη, στὸν ἄνδρα ποὺ τοῦ εἶχε δώσει τὴν γυναίκα τοῦ Δίωνος. Οἱ εἰδήσεις αὐτὲς ἔκαμαν τὸν Δίωνα ν' ἀποφασίσει νὰ προχωρήσει τάχιστα πρὸς τὶς Συρακοῦσες. Στὸ δρόμο πρὸς τὴν γενέτειρά του προσχώρησαν στὶς μικρὲς δυνάμεις του διακόσιοι ἵππεῖς ἀπὸ τὸν Ἀκράγαντα καὶ ἄλλοι ἄνδρες ἀπὸ τὴν Γέλα.

Ἡ εἰσοδός του στὶς Συρακοῦσες ἦταν θριαμβευτική. Ὁ Τιμοκράτης — ἔχοντας μαζί του τὴν γυναίκα τοῦ Δίωνος, τὴν ἀδελφὴν του Ἀριστομάχην καὶ τὸ μικρό του γιὸν Ἰππαρίνο — κλείσθηκε στὴν Ἀκρόπολη. Ὁ Δίων ἔδωσε δπλα στοὺς συμπολῖτες του, τοὺς ἐκήρυξε ἐλεύθερους καὶ τοὺς κάλεσε νὰ συγκεντρωθοῦν. Ἡ συνέλευση τοῦ δήμου ἀνάδειξε μὲ τὴν ψῆφο της εἴκοσι στρατηγούς, κι ἀνάμεσά τους — οὐσιαστικά, ἐπικεφαλῆς δλων — τὸν Δίωνα. Ὅλοι πανηγύριζαν καὶ τὸν ἔθαύμαζαν.

Ἐφτὰ μέρες ἀργότερα ἔφθασε ὁ Διονύσιος καὶ κατάφερε νὰ μπεῖ στὴν ἀκρόπολη. Ἀρχισε διαπραγματεύσεις μὲ τὸν Δίωνα. Αὐτὸς τὸν κάλεσε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν «ἀρχὴν» ποὺ ἀσκοῦσε, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἴδιότητα τοῦ τυράννου, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ὑπόσχεση, ὅτι δὲν θὰ πάθει τίποτε. Ὁ Διονύσιος ἔκαμε πώς δέχθηκε τὴν πρότασή του, ἀλλὰ ὁ σκοπός του ἦταν δόλιος. Ὅταν βρισκόταν στὴν ἀκρόπολη μιὰ ἀντιπροσωπεία πολιτῶν, καὶ οἱ συμπολῖτες τοῦ Δίωνος ἦταν βέβαιοι ὅτι θὰ πᾶνε ὅλα καλά, οἱ βάρβαροι μισθοφόροι τοῦ Διονυσίου ἔκαμαν μιὰ αἰφνιδιαστικὴ ἔξοδο καὶ ἀρχισαν νὰ χτυποῦν καὶ νὰ τρέπουν σὲ ἄτακτη φυγὴ τοὺς ἀμέριμνους Συρακουσίους, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ξένες δυνάμεις ποὺ εἶχε φέρει ὁ Δίων μαζί του. Αὐτὲς ἔσπευσαν νὰ λάβουν μέτρα γιὰ τὴν ἄμυνά τους. Ἀλλά, ὅταν ἔπεσαν στὶς γραμμές τους



οἱ πανικόβλητοι Συρακούσιοι ποὺ ἔφευγαν, θὰ εἶχαν σκορπίσει καὶ οἱ δυνάμεις αὐτές, ἂν δὲν ἔπαιρνε ὁ Δίων μιὰ γενναία ἀπόφαση. Ἀφοῦ ἡ φωνή του μέσα στὸ φοβερὸ θόρυβο δὲν ἀκουγόταν, ἔδειξε — γράφει ὁ Πλούταρχος — ἔργῳ (δηλαδὴ μὲ τὸ παράδειγμά του) τὸ πρακτέον. Ρίχτηκε ἐπάνω στοὺς βαρβάρους καὶ γύρω του ἔγινε ὀξεία καὶ δεινὴ μάχη, γιατὶ ἔτρεξαν ἀμέσως νὰ τὸν βοηθήσουν οἱ δικοί του ἄνδρες. Μιὰ λόγχη τὸν τραυμάτισε στὸ χέρι — ὁ Διόδωρος λέει, στὸν βραχίονα —, ἀλλὰ ὁ Δίων ἔξακολούθησε νὰ χτυπᾷ καὶ νὰ σκοτώνει βαρβάρους, ὥσπου, ἔξαντλημένος καὶ μὲ τσακισμένη πιὰ καὶ τὴν ἀσπίδα του, ἔπεσε χάμω. Τὸν σήκωσαν, ἀμέσως, οἱ δικοί του καὶ τὸν ἀπομάκρυναν. Ὁρίζοντας ἀντικαταστάτη του τὸν Τιμωνίδη τὸν Λευκάδιο, ἀνέβηκε σ' ἓνα ἄλογο καί, ἂν καὶ πληγωμένος, φρόντισε νὰ ἀνασυγκροτήσει τοὺς Συρακουσίους ποὺ ἔφευγαν, καὶ προχώρησε ὕστερα στὴν κύρια πύλη τῶν Συρακουσῶν, ποὺ τὴ φύλαγε μιὰ δύναμη δικῶν του ἄνδρων, ποὺ δὲν εἶχε μπεῖ στὴ μάχη. Πῆρε τὴ δύναμη αὐτὴ μαζί του καὶ ξαναγύρισε στὸ μέρος, ὅπου ἔξακολουθοῦσε νὰ μαίνεται ἡ μάχη. Οἱ βάρβαροι, ἔξαντλημένοι, δὲν ἀνθεξαν στὴν ἔφοδο τῶν ἀκμαίων ἄνδρων, ποὺ ἔφερε ὁ Δίων μαζί του, καὶ ἔσπευσαν νὰ καταφύγουν στὴν ἀκρόπολη, ἀφήνοντας πολλοὺς νεκροὺς πίσω τους. Περίπου μὲ τὸν ἴδιο τρόπο περιγράφει τὴ μάχη — καὶ τὴ γενναία δράση τοῦ Δίωνος — καὶ ὁ Διόδωρος, μὲ μιὰ οὐσιαστικὴ δμως παραλλαγή. Σὰν Σικελιώτης ποὺ ἦταν δὲ θέλησε νὰ παρουσιάσει τοὺς Συρακουσίους πανικόβλητους, καὶ μιλάει γιὰ τὴ γενναιότητα τῶν ἄνδρων τοῦ Δίωνος χωρὶς νὰ κάνει διάκριση μεταξὺ τῶν Συρακουσίων καὶ ἐκείνων, ποὺ εἶχε φέρει μαζί του ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἐπιφανεῖ δὲ μάχῃ τικήσαντες οἱ Συρακούσιοι, γράφει ὁ Διόδωρος, καὶ τὴν ἐλευθερίαν βεβαίως κτησάμενοι, τρόπαιον ἔστησαν κατὰ τοῦ τυράννου. Τὶς πληροφορίες του θὰ τὶς πῆρε μᾶλλον ἀπὸ τὸν Τίμαιο, ποὺ ἦταν κι αὐτὸς Σικελιώτης, ἐνῷ ὁ Πλούταρχος θὰ προτίμησε νὰ χρησιμοποιήσει ώς κύρια πηγή του τὸ ἱστορικὸ σύγγραμμα τοῦ Τιμωνίδη τοῦ Λευκάδιου, ποὺ ἔδρασε ὁ ἴδιος ἀπεφασιστικὰ στὴ μάχη. Ὁ Τιμωνίδης, ἀλληλογραφώντας συχνὰ μὲ τὸν φίλο του Σπεύσιππο, θὰ εἶχε περιγράψει τὰ πάντα ἀκόμα πιὸ ζωντανά, στὶς ἐπιστολές του, ποὺ μὲ ἀνυπομονησία θὰ περίμενε νὰ τὶς διαβάσει κι ὁ Πλάτων, δταν ἔφθανε πλοϊο ἀπὸ τὴ Δύση.

## 21

Μετὰ τὴν πρώτη νίκη τοῦ Δίωνος τὰ πράγματα δὲν ἤρθαν πιὰ τόσο καλά, ὅσο ἐπιθυμοῦσε. Ἐνας ἀπὸ τοὺς ἔξοριστους Συρακουσίους ἦταν καὶ ὁ Ἡρακλείδης πού, πρὶν ἔξορισθεῖ, εἶχε διακριθεῖ στὶς ἡγετικὲς πολεμικὲς ἀποστολές ποὺ τοῦ εἶχαν ἀναθέσει οἱ τύραννοι. Ὁταν ξεκίνησε ὁ Δίων ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, αὐτὸς βρισκόταν στὴν Πελοπόννησο. Εἶχαν διαφω-

νήσει οἱ δυό τους, κι ἔτσι ἀποφάσισε ὁ Ἡρακλείδης — διαθέτοντας κάμπος πολεμικὰ πλοῖα καὶ πολλοὺς ἄνδρες — ἴδιόστολος πλεῖν ἐπὶ τὸν τύραννον.

Ἄλλὰ πρόλαβε ὁ Δίων κι ἐλευθέρωσε τοὺς Συρακουσίους. Ὁστόσο, οἱ Συρακούσιοι, ὅταν εἶδαν τὸν Ἡρακλείδη νὰ φθάνει, συγκινήθηκαν. Κι αὐτός, γιὰ νὰ κερδίσει τὴν εὔνοια τοῦ πλήθους, ἔκαμε τὸ ἀντίθετο ἀπ’ ὅ,τι ἔκαμε ὁ Δίων. Οἱ Συρακούσιοι, ἀφοῦ τοὺς ἐλευθέρωσε ὁ Δίων καὶ τοὺς χάρισε καὶ τὴν πρώτη νίκη, εἶδαν ὅτι ἦταν αὐστηρός, λιτὸς καὶ σοβαρός. Δὲν ἐννοοῦσε νὰ κολακεύσει τὶς ἀδυναμίες τους. Ὁ Ἡρακλείδης ἔπαιξε τὸν δημαγωγὸν καὶ φάνηκε πρόθυμος νὰ ἵκανοποιήσει κάθε ἐπιθυμία ἐνὸς λαοῦ ποὺ πενήντα χρόνια εἶχε ζήσει κάτω ἀπὸ τὸ ζυγὸν τυράννων καί, τώρα ποὺ τοῦ χάρισε ὁ Δίων τὴν ἐλευθερία του, ἥθελε νὰ τὴν πιεῖ ως «ἄκρατον οἶνον». Ἡ συνεργασία τοῦ Δίωνος μὲ τὸν Ἡρακλείδη, ποὺ οἱ Συρακούσιοι ἀνάδειξαν μὲ τὴν ψῆφο τους ναύαρχο, ἦταν δύσκολη. Ὁ Δίων τοῦ ἔδειξε ἐμπιστοσύνη κι ἔκαμε ὅ,τι μποροῦσε γιὰ νὰ ξυπνήσει τίμια αἰσθήματα μέσα του. Ἄλλὰ αὐτός, μολονότι προσποιήθηκε φανερὰ τὸν καλὸν συνεργάτη, ἄρχισε νὰ ὑπονομεύει τὸν Δίωνα. Ἀφηνε νὰ κυκλοφοροῦν φῆμες ὅτι δὲν ἀποφάσιζε νὰ χτυπήσει τὴν ἀκρόπολη, γιατὶ εἶχε ἔρθει σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Διονύσιο καὶ φρόντιζε νὰ τοῦ ἐξασφαλίσει τὴν διαφυγή, ἥ καὶ ὅτι σκεπτόταν ὁ Ἰδιος νὰ γίνει τύραννος. Ὁταν διαμήνυσε ὁ Διονύσιος, ὅτι εἶναι πρόθυμος νὰ παραδώσει τὴν ἀκρόπολη, ἀν τοῦ ἐξασφαλιζόταν μιὰ ἔντιμη ἀποχώρηση πρὸς τὴν Ἰταλία, ὁ Δίων ἔδωσε, λέει ὁ Διόδωρος, στοὺς Συρακουσίους τὴν συμβουλὴν νὰ δεχθοῦν τὴν λύση αὐτή. Ὁ δὲ δῆμος ὑπὸ ἀκαίρων δημηγόρων πεισθείς, ἀντεῖπε, νομίζων κατὰ κράτος ἐκπολιορκήσειν τὸν τύραννον. Ὁ Διονύσιος — μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἱστορικοῦ Φίλιστου, ποὺ διοικοῦσε τὸ στόλο του καί, ὕστερ’ ἀπὸ μιὰ μεγάλη ἥττα, εἶχε τραγικὸν τέλος — ἀποφάσισε νὰ διαφύγει κρυφὰ πρὸς τὴν Ἰταλία. Καὶ τὸ κατόρθωσε, ἀφήνοντας στὴν ἀκρόπολη διοικητὴ τῶν δυνάμεων, ποὺ θὰ συνέχιζαν τὴν ἀντίσταση, τὸν πρεσβύτερο γιό του Ἀπολλοκράτη. Τὴν εὐθύνη στὴν θάλασσα τὴν εἶχε ὁ Ἡρακλείδης. Φυσικό, λοιπόν, θᾶταν νὰ θεωρήσουν οἱ Συρακούσιοι αὐτὸν ὑπεύθυνο γιὰ τὴν διαφυγὴ τοῦ Διονυσίου. Ὁ Ἡρακλείδης, ὅμως, συνεννοήθηκε μὲ τὸν δημαγωγὸν Ἰππωνα καὶ πρότειναν μαζὶ στοὺς Συρακουσίους — γιὰ ν’ ἀντιπερισπάσουν τὴν προσοχὴ τους ἀπὸ καθετὶ ἄλλο — τὸν ἀναδασμὸν τῆς γῆς, ὡς ἐλευθερίας ἀρχὴν οὐσαν τὴν ἰσότητα («λέγοντας ὅτι βάση τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ ἰσότητα»). Ὁ Δίων ἀντιτάχθηκε στὴν πρόταση αὐτή. Γιατὶ τόκαμε; Ὁ Πλούταρχος λέει ὅτι οἱ Συρακούσιοι, ποὺ τὸν εἶχαν ὑποδεχθεῖ ως λυτρωτή τους, τὸν ἐμίσουν τώρα βουλόμενον ὥσπερ ἵατρὸν ἐν ἀκριβεῖ καὶ σωφρονούσῃ διατῇ κατέχειν τὴν πόλιν. Ὁ Ἡρακλείδης εἶχε κερδίσει τὸ παιχνίδι του μέσα σὲ λίγους μῆνες. Ἡ πολιτικὴ μέση στὴ Δημοκρατία δὲν εἶναι εὔκολο παιχνί-



δι γιὰ δσους εἶναι εἰλικρινεῖς, ἔντιμοι καὶ σώφρονες. Ἀλλὰ εἶναι παιχνίδι, ποὺ ἔχει τὴν ἡθικὴν ἀξίαν του καὶ δταν ἡττᾶται κανένας. Στὴν πρώτη φάση του παιχνιδιού ἡττήθηκε ὁ Δίων. "Οταν θὰ ἔφθασε ἡ εἰδηση αὐτὴ στὴν Ἀθήνα, ὁ Πλάτων θὰ αἰσθάνθηκε τὸν ἔαυτό του ν' ἀπομακρύνεται ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ τὴν Δημοκρατία καὶ, γενικότερα, ἀπὸ τὴν πολιτικὴν πράξη. Στὴν ἡττα ὁδήγησε τὸν Δίωνα ἡ ἀρετή του. Μήπως, δμως, ἔφταιξε καὶ κάτι ἄλλο; Μήπως δὲν εἶχε κάμει τους ἀναγκαίους ἐκείνους χειρισμοὺς τακτικῆς πού, δπως στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἔτσι καὶ στους πολιτικοὺς ἀγῶνες, εἶναι ἀπαραίτητοι; Μήπως ἀντιστάθηκε στὴν πρόταση γιὰ τὸν ἀναδασμὸν τῆς γῆς — ἐδῶ προχωρῶ σὲ κάτι πιὸ σημαντικὸ — καὶ ἀπὸ προκατάληψη; Μήπως ἐβάραιναν στὴ σκέψη του οἱ προκαταλήψεις τῆς οἰκονομικῆς δλιγαρχίας; "Αν ἡ ὑπόθεση αὐτὴ εἶναι βάσιμη, πῶς δὲν σκέφθηκε, δτι ὁ μέγας φίλος του διακήρυξε, στὴν *Πολιτεία* του, τὴν ἀρχὴν ὅτι οἱ φύλακες — δηλαδὴ οἱ ταγμένοι στὴν ὑπηρεσία του συνόλου, ποὺ ἀπὸ τὸν κύκλο τους ἐπιλέγονται οἱ ἡγέτες — δὲν πρέπει νάχουν καμμιὰ περιουσία, κανένα ἰδιωτικὸ οἰκονομικὸ συμφέρον;

Τὸ πιθανότερο εἶναι δτι — δποια καὶ νάταν ἡ στάση του στὸ θέματοῦ ἀναδασμοῦ τῆς γῆς — θὰ νικοῦσε τὸν Δίωνα, στὸ πρῶτο στάδιο, ἡ δημαγωγία του Ἡρακλείδη καὶ δλων ἐκείνων, ποὺ εἶχαν πολιτικὸ συμφέρον νὰ μεταβάλουν τὸ λαὸ σὲ δχλο. Καὶ ἡ ἡττα του Δίωνος, ἔνα ἔτος μετὰ τὴ θριαμβευτικὴ του ἄφιξη στὶς Συρακοῦσες, ἥταν μεγάλη. Ἀναγκάσθηκε νὰ πάρει τους ἄνδρες ποὺ εἶχε φέρει μαζί του καὶ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν πόλη, ποὺ εἶχε ἐλευθερώσει. Καὶ τὸν κυνήγησαν οἱ Συρακούσιοι, μόλις εἶδαν νὰ φεύγει. Τὸν χτύπησαν στὰ νῶτα. "Ο δὲ Δίων, γράφει ὁ Διόδωρος, λαμπρᾶ μάχη νικήσας, οὐδὲν ἐμνησικάκησε τοῖς Συρακουσίοις. "Ο χαρακτήρας του ἥταν πραγματικὰ θαυμάσιος. Ἀφοῦ νίκησε τους ἀχάριστους, τους συγχώρησε ἀμέσως, καὶ προχώρησε κι ἐγκαταστάθηκε στους Λεοντίνους, δπου οἱ κάτοικοι τὸν ὑποδέχθηκαν μὲ μεγάλη χαρά.

"Ήταν τὸ ἔτος πού, σὲ μιὰ μακρινὴ χώρα, γεννιόταν ἐκεῖνος πού, ως Μέγας Ἀλέξανδρος, ἄλλαξε τὴ μορφὴ του κόσμου.

## 22

"Αφοῦ ἔφυγε ὁ Δίων ἀπὸ τὶς Συρακοῦσες, σημειώθηκαν πράγματα δραματικά. Ἡ ἀκρόπολη ἥταν ἔτοιμη, ὕστερ ἀπὸ ἔντονη πίεση τῶν Συρακουσίων, νὰ παραδοθεῖ. Ἀλλά, τὴν ὥρα ποὺ ἡ ἐλλειψη τροφῶν καὶ ἄλλων ἐφοδίων θ' ἀνάγκαζε τὴ φρουρὰ νὰ συνθηκολογήσει, ἔφθασε — σταλμένος ἀπὸ τὸν Διονύσιο — ὁ Νύψιος ὁ Νεαπολίτης (ἀπὸ τὴ Νέα Πόλη τῆς Σικελίας), ἔνας γενναῖος καὶ συνετὸς στρατηγός, φέρνοντας μαζί του φορτηγὰ πλοῖα, σίτου καὶ ἄλλης ἀγορᾶς γέμοντα (λέει ὁ Διόδωρος). "Ο στόλος



τοῦ Ἡρακλείδη συγκρούσθηκε μαζί του, βύθισε κάμποσα πλοῖα του, ἀλλὰ οἱ Συρακούσιοι, μετὰ τὴν ναυμαχία καὶ τὴν νίκη τους, τοῖς μὲν θεοῖς μεγαλοπρεπῶς ἔθυσαν ἐπινίκια, αὐτοὶ δὲ εἰς εὐωχίας καὶ πότους ἐκτραπέντες, καταφρονοῦντες τῶν ἡπτημένων, ραθύμως εἶχον τὰ περὶ τὰς φυλακάς. Τότε, ὁ Νύψιος ἔβγαλε ἀπὸ τὴν ἀκροπόλη αἰφνιδιαστικὰ τὶς δυνάμεις του καὶ, βρίσκοντας ὅλους μπροστά του μεθυσμένους ἢ κοιμισμένους, μπῆκε στὴν πόλη καὶ, χωρὶς καμμιὰ σοβαρὴ ἀντίσταση, ἐγκαταστάθηκε στὴν ἀγορά. Κι ἐπακολούθησαν μέσ’ στὴν νύχτα φοβερὲς σκηνές. Ἐστειλε τοὺς ἄνδρες του νὰ μποῦν στὰ σπίτια, νὰ σφάζουν τοὺς ἄνδρες καὶ ν’ ἀρπάζουν γυναικες καὶ παιδιά. Ἀρχισαν καὶ οἱ Συρακούσιοι νὰ ἀμύνονται, ἀλλὰ τὸ σκοτάδι ἦταν τέτοιο ποὺ σκότωνε ὁ καθένας, στὴν τύχη, ὅποιον ἔβρισκε μπροστά του.

“Οταν ἔημέρωσε, σκέφθηκαν ὅλοι οἱ Συρακούσιοι τὸν Δίωνα. Ἐστειλαν ἵππεῖς στοὺς Λεοντίνους. Οἱ ἵππεῖς ἔφθασαν, ὅταν βράδιαζε. Τὸν ἰκέτευσαν νὰ συγχωρήσει τοὺς συμπολῖτες του καὶ νὰ σπεύσει νὰ τοὺς σώσει. Ὁ Δίων λαμπρὸς ὥν τὴν ψυχήν, γράφει ὁ Διόδωρος, καὶ διὰ τὴν ἐκ φιλοσοφίας παιδείαν ἔξημερωμένος τοὺς λογισμούς, τοὺς συγχώρησε. Συγκέντρωσε ἀμέσως τοὺς ἄνδρες του στὸ θέατρο τῶν Λεοντίνων, κι ἐκεῖ (ὅπως διηγεῖται ὁ Πλούταρχος) τοὺς μίλησε μὲν ἔναν τρόπο ποὺ δείχνει τὸ μεγαλεῖο τοῦ πνεύματός του. Τοὺς εἶπε, ὅτι τοὺς συγκέντρωσε γιὰ ν’ ἀποφασίσουν οἱ ἴδιοι, τί θὰ πρεπει νὰ κάμουν. Ὅσο γιὰ τὸν ἑαυτό του, τοὺς ἔδήλωσε ὅτι δὲ μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ τὸ προσωπικὸ συμφέρον του, ὅταν χάνονται οἱ Συρακούσες. Καὶ πρόσθεσε: ἀλλ’ εἰ σῶσαι μὴ δυναίμην, ἀπειμι τῷ πνῷ καὶ τῷ πτώματι τῆς πατρίδος ἔνταφησόμενος. Ὅλοι οἱ ἄνδρες του, οἱ περισσότεροι Πελοποννήσιοι, δέχθηκαν νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Ὅστερ ἀπὸ μιὰν ὀλονύκτια πορεία, ἔφθασε, μόλις χάραξε ἡ δεύτερη ἡμέρα τῆς συμφορᾶς, μπροστὰ στὶς Συρακούσες. Ἐταξε μὲ τέτοιον τρόπο τὶς δυνάμεις του, ὥστε μπῆκαν ταυτόχρονα στὴν πόλη ἀπὸ πολλὲς μεριές. Καὶ τοὺς ἔχθρούς, ποὺ αἰφνιδίασε, τοὺς βρῆκε ν’ ἀσχολοῦνται ἀκόμα μὲ λεηλασίες καὶ ἐμπρησμούς. Ἡ μάχη, μέσ’ στοὺς καπνοὺς τῶν φλεγομένων οἰκιῶν καὶ τὸν κονιορτὸ ποὺ σήκωνε τὸ γκρέμισμα τῶν ἐρειπίων, εἶχε ώς ἔκβαση τὴν φυγὴ τοῦ Νύψιου καὶ ὅσων ἀνδρῶν του δὲν εἶχαν πέσει ἢ αἰχμαλωτισθεῖ. Τὴν νύχτα κατάφεραν οἱ Συρακούσιοι νὰ καταστείλουν τὶς πυρκαϊές.

“Ολοι πάλι οἱ συμπολῖτες τοῦ Δίωνος τὸν ἀποκαλοῦσαν «σωτήρα» καὶ «θεό». Ὁ Ἡρακλείδης ἐπικαλέσθηκε τὴν ἐπιείκειά του, ἀναγνωρίζοντας τὰ λάθη του. Οἱ φίλοι του ἐπίεσαν τὸν Δίωνα νὰ μὴν τὸν συγχωρήσει καὶ νὰ τὸν παραδώσει στοὺς ἄνδρες του, γιὰ νὰ τὸν τιμωρήσουν, θανατώνοντάς τον. Ὁ Δίων ἔδειξε καὶ πάλι τὴν μεγαλοψυχία του. Τὸν συγχώρησε. Καὶ ὅλους, ποὺ τὸν εἶχαν ἀδικήσει, τοὺς συγχώρησε. Τὸ ἴδιο ἔκαμε συχνά,



τριακόσια χρόνια ἀργότερα, ἔνας μεγάλος στρατιώτης και σπουδαῖος ἄνθρωπος, δοῦλος Ιούλιος Καῖσαρ.

Οἱ Συρακούσιοι ἀναγόρευσαν τὸν Δίωνα — καὶ τὴν εἰσήγηση στὴ συνέλευση τοῦ δῆμου τὴν ἔκαμε δὲ ἴδιος ὁ Ἡρακλείδης — στρατηγὸν αὐτοκράτορα κατὰ γῆν καὶ θάλασσαν. Ἀλλὰ δὲ Δίων, ὅταν εἶδε νέον ἄντιδρα δὲ δχλος, δὲ ναυτικὸς καὶ δὲ βάναυσος, πρότεινε νὰ διατηρήσει ὁ Ἡρακλείδης τὴν κατὰ θάλατταν ἀρχήν. Στὴν ἀξίωση, δημος, τοῦ δχλου νὰ πραγματοποιηθεῖ ὁ ἀναδασμὸς τῆς γῆς καὶ ἡ διανομὴ τῶν σπιτιῶν σὲ δλους μὲ κριτήριο τὴν ἰσότητα τῶν πολιτῶν, ἐναντιώθηκε. Ἀκύρωσε τὰ πρότερον ψηφισθέντα περὶ τούτων. Ἐτσι, ἀρχισε πάλι ὁ Ἡρακλείδης νὰ τὸν ὑπονομεύει.

Δὲν πέρασαν πολλὲς μέρες καὶ ἡ ἀκρόπολη παραδόθηκε. Ὁ Νύψιος εἶχε ἔξαφανισθεῖ. Τὴν ἀκρόπολη τὴν παράδωσε στὸν Δίωνα δὲ γιὸς τοῦ Διονυσίου Ἀπολλοκράτης. Τὸν ἴδιο τὸν ἀφῆκε νὰ φύγει, νὰ πάει νὰ βρεῖ τὸν πατέρα του. Καὶ ὅταν ἡ ἀδελφή του Ἀριστομάχη ρώτησε, ἀν θέλει νὰ ἀγκαλιάσει τὴν κόρη της Ἀρέτη ὡς γυναίκα του ἢ ὡς ἀνεψιά του, ὁ Δίων ἐδάκρυσε καὶ τὴν ἔστειλε στὸ σπίτι του μαζὶ μὲ τὸν γιό του.

## 23

Τώρα πιὰ εἶχε φθάσει ἡ ὥρα τῆς πιὸ μεγάλης εὐθύνης τοῦ Δίωνος. Ἔπρεπε νέον ἀποφασίσει, ποιὸν θὰ ταν τὸ πολίτευμα τῶν Συρακουσῶν. Εἶχε ἀποκαταστήσει τὴν ἐλευθερία. Οἱ ὑποταγμένοι στὸν τύραννο ἔγιναν ἐλεύθεροι πολῖτες. Συγκεντρώθηκαν πολλὲς φορὲς ὡς ἐκκλησία τοῦ δῆμου καὶ πῆραν ἀποφάσεις. Ἐτσι, ἡ Δημοκρατία εἶχε αὐτόματα ἐγκαθιδρυθεῖ. Ἀλλὰ ποιοὶ θὰ ταν οἱ βασικοὶ νόμοι της; Θὰ καλοῦσε τάχα, δὲ Δίων τὴν ἴδια τὴ συνέλευση τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ τοὺς ψηφίσει, ἢ θὰ ἀποφάσιζε μόνος του, ποιοὶ θὰ πρεπε νὰναι οἱ νόμοι αὐτοί, ἐπιβάλλοντας σὲ δλους νὰ τοὺς δεχθοῦν καὶ νὰ τοὺς σέβονται; Τὸν ἀναδασμὸν τῆς γῆς, ποὺ εἶχε ψηφισθεῖ ἀπὸ τὴ συνέλευση τοῦ λαοῦ, τὸν ἀκύρωσε μόνος του, παρὰ τὴν ἀντίθετη θέληση τῶν πολλῶν. Αὐτὸ δείχνει, δτι πρόθεσή του ἦταν νὰ μὴ φέρει στὴ συνέλευση τοὺς βασικοὺς νόμους, ἀλλὰ νὰ τοὺς προκηρύξει μόνος.

Καὶ ποιὸν θὰ ταν τὸ περιεχόμενο τῶν βασικῶν νόμων, ποὺ θὰ ἔδιναν στὸ ἀδιαμόρφωτο ἀκόμα πολίτευμα τὴ μορφὴ του; Ὁ Πλάτων, στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του, λέει πώς ἦταν βέβαιος — ὡς οἶν τε περὶ ἀνθρώπων ἀνθρωπὸν δισχυρότερος εσθαι («ὅσο μπορεῖ ἔνας ἄνθρωπος νὰ μιλήσει μὲ βεβαιότητα γιὰ ἄλλους ἀνθρώπους») — δτι, ἀφοῦ θὰ ξεκαθάριζε ὁ Δίων τὴν πόλη του ἀπὸ κάθε τὶ ποὺ θύμιζε τὴ δουλεία, θὰ χρησιμοποιοῦσε δλα τὰ μέσα γιὰ νὰ κοσμήσει νόμοις τοῖς προσήκουσίν τε καὶ ἀρίστοις τοὺς πολίτας καὶ ὄστερα, θὰ φρόντιζε νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ ἔνα ἐποικιστικὸ πρόγραμμα σὲ δλόκληρη τὴ Σικελία, φέρνοντας κι ἀπὸ ἄλλους τόπους καλοὺς



“Ελληνες, και θὰ ἔδιωχνε ἀπὸ τὴν νῆσο τοὺς βαρβάρους (τοὺς Καρχηδονίους). Καὶ προσθέτει ὁ μέγας φίλος του, ὅτι δὲ ἀντὰ θὰ γίνονταν δι’ ἀνδρὸς δικαίου τε καὶ ἀνδρείου καὶ σώφρονος καὶ φιλοσόφου, κι ὅτι τὸ γεγονός ὅτι τέτοιος ἦταν διὰ Δίων θάκανε καὶ τοὺς πολλοὺς νὰ ἀποκτήσουν μιὰ ἀντίληψη ἀρετῆς, ποὺ θὰ ἀνύψωνε τὸ ἐπίπεδό τους.

Τὰ λόγια αὐτὰ εἶναι πολὺ ώραῖα. Εἶναι ἔνα θαυμάσιο μνημεῖο ποὺ ἔστησε διὰ Πλάτων, μὲ τὰ χέρια τῆς ἀγάπης του, γιὰ νὰ τιμοῦν αἰώνια οἱ ἀνθρωποι τὸν Δίωνα. Ἀλλὰ δὲ βγαίνει ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Πλάτωνος, πῶς ἀκριβῶς σκεπτόταν διὰ Δίων νὰ διαμορφώσει τὸ πολίτευμα. Θὰ ἔπαιρνε, τάχα, ὡς ὑπόδειγμα τὴν Δημοκρατία, ὅπως τὴν εἶχαν διαμορφώσει στὴν Ἀθήνα, μὲ προοδευτικὴ μετάβαση πρὸς τὸν δρθόδοξο τύπο της, διὰ Σόλων, διὰ Κλεισθένης καὶ διὰ Περικλῆς; Ὁ Δίων δὲν σκεπτόταν ἔνα τέτοιο πρᾶγμα. Ὡς μαθητὴς καὶ φίλος τοῦ Πλάτωνος δὲν εἶχε στὸ νοῦ του τὴν δρθόδοξη Δημοκρατία. Στὸ νοῦ του εἶχε ἔνα μικτὸ πολίτευμα, κάτι σὰν ἐκεῖνο ποὺ — σὲ μιὰν ἄλλη ἐπιστολὴ πού, ὕστερ’ ἀπὸ τὴν «μεγάλη» ἔστειλε στοὺς οἰκείους καὶ φίλους τοῦ Δίωνος — ἐπρότεινε διὰ Πλάτων. Στὴν ἐπιστολὴ του αὐτὴ — ὅπως καὶ στὸ μέγα ἔργο τῶν γερατειῶν του, στοὺς Νόμους — στρέφεται ἡ σκέψη του ἐπίμονα στὸν Λυκοῦργο. Εἶναι περίεργο ὅτι κάμποσοι σοφοὶ Ἀθηναῖοι θαύμαζαν τὸ πολίτευμα τῆς Σπάρτης, χωρὶς νὰ σκέπτονται, ὅτι, ὅσα ἐλαττώματα κι ἄν εἶχε ἡ Δημοκρατία τῶν Ἀθηνῶν, αὐτὴ ἔκαμε τὴν σκέψη ωριμη κι ἐλεύθερη νὰ ἐκφράζεται καὶ νὰ κρίνει τὰ πολιτεύματα, ἐνῷ ἡ Σπάρτη, μὲ τὸ ἰσορροπημένο πολίτευμά της, δὲν ἄνοιξε κανένα δρόμο στὴν ἀνθρώπινη σκέψη, ἀρα στὴν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ἀταξία τῆς πολιτικῆς ζωῆς προκαλεῖ τὴν ἀνησυχία τοῦ πνεύματος, ἐνῷ ἡ αὐστηρὴ τάξη ἐνὸς πολιτεύματος κοιμίζει καὶ νεκρώνει τὸ πνεῦμα. Ὁ Πλάτων θέλησε, βέβαια, νὰ βρεῖ τὴν ἰσορροπία ἀνάμεσα στὴν τάξη καὶ στὴν ἐλευθερία. Ὅταν ἔπαιψε νὰ ἐλπίζει, ὅτι μποροῦσε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ τέλεια Πολιτεία ποὺ εἶχε περιγράψει στὸ μέγα ἔργο του, πίστεψε ὅτι ἡ ἰσορροπία αὐτὴ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ πρότυπο τὴν νομοθεσία τοῦ Λυκούργου, ὅπως συμπληρώθηκε καὶ μετὰ τὸ θάνατό του. Ἔτσι, στὴ δεύτερη ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς φίλους τοῦ Δίωνος, τοὺς συμβουλεύει νὰ θεσπίσουν ἔνα πολίτευμα μὲ δυὸς ἥ καὶ τρεῖς βασιλεῖς ποὺ ἡ ἔξουσία τους, περισσότερο συμβολικὴ παρὰ πραγματική, θὰ ὑπόκειται στοὺς νόμους, μὲ τριανταπέντε νομοφύλακας πού, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ἐφόρων τῆς Σπάρτης, θὰ ἀσκοῦν τὴν πραγματικὴ ἀνώτατη ἔξουσία ἐν καιρῷ εἰρήνης καὶ πολέμου, καὶ μὲ δυὸς ἀκόμα δργανα, τὴν βουλὴν καὶ τὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου πού, γιὰ ν’ ἀποφασίσουν διτιδήποτε, θὰ πρέπει νὰ συμπέσει ἡ γνώμη τους μὲ τὴν γνώμη τῶν νομοφυλάκων. Τὶς συμβουλές αὐτὲς — καὶ ἄλλες γενικώτερες παραινέσεις ἥ καὶ εἰδικώτερες προτάσεις σχετικὲς μὲ τὴ δικαστικὴ ἔξουσία — τὶς βάζει, μάλιστα, διὰ Πλάτων στὰ χεί-



λη τοῦ Δίωνος. Κάνει τὴν ὑπόθεση — μιὰν ώραία ὑπόθεση ποὺ εἶχε δικαίωμα νὰ τὴν κάμει — ὅτι, ἀν ζοῦσε ἀκόμα ὁ Δίων, θ' ἀπευθυνόταν στοὺς Συρακουσίους καὶ θὰ τοὺς ἔδινε τὶς συμβουλὲς αὐτές. Συγκροτεῖ καὶ παρεμβάλλει, στὴ δεύτερη ἐπιστολή του, ἔναν ὀλόκληρο λόγο ποὺ θὰ ἐκφωνοῦσε ὁ Δίων, ἀν ζοῦσε ἀκόμα.

Βασικὴ ἐπιδίωξη τοῦ Πλάτωνος — ἄρα, καὶ τοῦ Δίωνος — ἦταν νὰ ἀποτραποῦν καὶ ἡ τυραννίς καὶ ἡ ἄκρατη ἐλευθερία· δονλεία γὰρ καὶ ἐλευθερία ὑπερβάλλουσα μὲν ἐκατέρα πάγκακον, ἔμμετρος δὲ οὖσα πανάγαθον.

‘Ο Περικλῆς κατάφερε νὰ ἐπιτύχει τὴν τέλεια ἰσορροπία — τὸ ἀληθινὸ μέτρο — στὴ λειτουργία τοῦ πολιτεύματος. Ποιανοῦ πολιτεύματος; Ἐκείνου πού, σύμφωνα μὲ τοὺς θεσμοὺς καὶ τοὺς νόμους τῶν Ἀθηνῶν, συνιστοῦσε τὴν ὀρθόδοξη Δημοκρατία. Δὲν ἄλλαξε ὁ Περικλῆς κανένα θεσμὸ μὲ τρόπο ποὺ θὰ περιόριζε τὴν ἔξουσία τοῦ δῆμου. Ἀντίθετα, μάλιστα, ἐπρωτοστάτησε — δταν ἦταν νεαρὸς συνεργάτης τοῦ Ἐφιάλτη — στὴν κατάργηση τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀρείου Πάγου, ποὺ περιόριζαν τὴ δύναμη τοῦ λαοῦ. Καὶ προχώρησε, ὕστερα, καὶ σ' ἄλλες παραχωρήσεις πρὸς τὸ δῆμο. Ἐγνώριζε, χωρὶς ἄλλο, πολὺ καλὰ δ, τι ἐγνώριζαν ὁ Δίων καὶ ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης καί, ἀργότερα, ὁ Πολύβιος, καὶ δ, τι γνωρίζουμε ὅλοι μας, δσοι ἔχουμε πεῖρα τῆς Δημοκρατίας καὶ σκέψη ἐλεύθερη, ἄλλα καὶ κριτική. Ἐγνώριζε, δτι ἡ Δημοκρατία εἶναι ἔνα ἐπικίνδυνο πολίτευμα, δτι οἱ δημαγωγοὶ μπορεῖ νὰ παρασύρουν τὸ δῆμο σὲ ἀποφάσεις κακὲς ἢ δτι παρακολουθοῦν, γιὰ νὰ φανοῦν ἀρεστοὶ στὸ δῆμο, τὰ πάθη καὶ τοὺς φανατισμούς του, ποὺ τὸν μεταβάλλουν σὲ δχλο. Ἄλλα ἤξερε ὁ Περικλῆς καὶ κάτι ἄλλο. Δὲν ἤξερε μόνο — πρᾶγμα ποὺ γνώριζαν πολὺ καλὰ καὶ ὁ Δίων καὶ ὁ Πλάτων — δτι τὸ αὐταρχικὸ καθεστώς τῆς ἄκρατης μοναρχίας εἶναι χειρότερο κι ἀπὸ τὴν ἄκρατη δημοκρατία, ἄλλα καὶ δτι, ἀν θέλουμε νᾶμαστε ώς ἄνθρωποι καὶ πολῖτες ἐλεύθεροι, δποιοσδήποτε νομικὸς περιορισμὸς τῆς ἐλευθερίας, ποὺ δὲ θὰ ἔφθανε ώς ἵτο ἀπαράδεκτο σημεῖο νὰ καταργεῖ οὐσιαστικὰ τὴν ἴδια τὴν ἐλευθερία, εἶναι μάταιος κόπος. Κι ἀν ἄκόμα ὑποθέσω, δτι σκέφθηκε ὁ Περικλῆς, στὶς ώρες ποὺ ἡ ἐπιρροή του στὸ δῆμο ἦταν μεγάλη, νὰ βάλει τοὺς ἴδιους τοὺς Ἀθηναίους πολῖτες νὰ περιορίσουν τὰ δικαιώματά τους, εἶμαι βέβαιος, δτι θὰ παράτησε γρήγορα τὴ σκέψη αὐτή, γιατὶ ἤξερε δτι, δταν θὰ ἔχανε τὴν εὔνοια τῶν συμπολιτῶν του ἢ δταν θὰ ἔφθανε ἡ ώρα νὰ φύγει ἀπὸ τὸν κόσμο, κάποιος Κλέων θὰ ξανάδινε στὸ δῆμο δσα δικαιώματα θὰ τοῦ εἶχαν ἀφαιρεθεῖ. Ἡ μοναδικὴ δύναμη, ποὺ μπορεῖ νὰ κάμει ἔνα πολίτευμα — καὶ εἰδικὰ μόνο τὴ Δημοκρατία — νᾶναι μετρημένη καὶ νὰ λειτουργεῖ καλά, εἶναι ἡ ἡθικὴ προσωπικότητα ἐνὸς ἢ περισσότερων πολιτικῶν ἀνδρῶν. “Οσο ἦταν ὁ Περικλῆς, μὲ τὴ θέληση τοῦ λαοῦ, ὁ πρῶτος ἀνὴρ στὴν Ἀθήνα, ἡ ἰσορροπία μεταξὺ τοῦ ἐνὸς καὶ τοῦ πλήθους ἦταν τέλεια, δηλαδὴ δσο τελειότερη



μπορεῖ νὰ γίνει στὴν ἴστορικὴ πράξη. Κι αὐτὸ τὸ θαυμάσιο πρᾶγμα μποροῦσε νὰ συμβεῖ μόνο στὴ Δημοκρατία, γιατὶ σὲ κάθε ἄλλο πολίτευμα θὰ ἔλειπαν καὶ τὰ δυὸ στοιχεῖα ποὺ χρειάζονται, γιὰ ν' ἀντισταθμίζουν τὸ ξένα τὸ ἄλλο καὶ νὰ προκαλοῦν τὴν ἴστορροπία. Θὰ ἔλειπε καὶ τὸ σῶμα τῶν ἔλευθέρων πολιτῶν, ἄλλὰ θὰ ἔλειπε καὶ ὁ Περικλῆς, γιατὶ κι αὐτὸς δὲ θὰ μποροῦσε, μιλώντας ἔλεύθερα, δρώντας δημόσια καὶ πείθοντας τὸ λαὸ νὰ τὸν ψηφίσει, ν' ἀνεβεῖ στὴν ἡγεσία τῆς Πολιτείας. Ποιὸς θὰ βρισκόταν στὴ θέση του, αὐτὸ θὰ τὸ καθόριζε ἡ τύχη ἢ ἡ βία. Κι ἂν ἀκόμα ὑποθέσω, δτι ἡ τύχη θὰ διάλεγε ἔναν Περικλῆ, ὁ Περικλῆς αὐτὸς θὰ ταν πολὺ διαφορετικὸς ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ ἔδωσε τ' ὄνομά του, γιὰ πάντα, στὸν χρυσοῦν αἰῶνα τῶν Ἀθηνῶν. Ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν κριτικὴ τῶν συμπολιτῶν του, μὴ ἔξαρτημένος ἀπὸ τὴν ψῆφο τους, θὰ ταν πολὺ διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν μέγαν ἄνδρα, ποὺ ἀπάγγειλε μπροστὰ στὸ «Δίπυλον» τὸν ἔξοχο Ἐπιτάφιο, θὰ ταν μέσα του ἀνελεύθερος καὶ ὁ ἴδιος, ἀφοῦ θὰ ταν καὶ δλοι οἱ ἄλλοι ἀνελεύθεροι.

Ο Πλάτων καὶ ὁ Δίων ἔκαναν διάκριση μεταξὺ τῆς οὐσιαστικῆς ἔλευθερίας ἐκείνου ποὺ ξέρει ν' αὐτοπεριορίζεται, καὶ τῆς πολιτικῆς ἔλευθερίας δλων. Ἡ διάκριση εἶναι σωστή. Ο Πλάτων ἔδωσε σ' δλους μας τὴν πιὸ τέλεια ἔννοια τῆς ἔλευθερίας. Ἀλλὰ σκέφθηκε — προπάντων δταν ἔγραφε τὴν Πολιτεία του — δτι θὰ πρεπε νὰ ξεχωρίσει καὶ στὴν πράξη ἀπόλυτα τὴν ἔννοια αὐτὴ τῆς οὐσιαστικῆς ἔλευθερίας ἀπὸ τὴν ἔλευθερία του καθενὸς νὰ κρίνει, νὰ ψηφίζει καὶ ν' ἀποφασίζει, ἅμεσα ἡ ἔμμεσα, γιὰ τὴν τύχη τῆς κοινότητας. Τὴν τελευταία αὐτὴ ἔλευθερία τὴ θεωροῦσε ὁ Πλάτων δχι μόνον ἐπικίνδυνη, ἄλλὰ καὶ περιττή. Πίστευε, μάλιστα, δτι ἡ ἔλευθερία αὐτὴ ἐμποδίζει τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἀρίστων — ἔκείνων ποὺ μόνοι εἶναι ίκανοι νάχουν οὐσιαστικὰ ἔλεύθερη συνείδηση —, μιὰν ἐπιλογὴ ποὺ μόνον ἡ δλοκληρωτικὴ ὑπαγωγὴ τῆς κοινωνίας στὸ Κράτος μπορεῖ, μ' ἔνα αὐστηρὸ σύστημα Παιδείας, νὰ ἔξασφαλίσει. Ἡ ίδεα του ἦταν σπουδαία καὶ δραία, ἄλλὰ δὲ μπόρεσε νὰ ἐφαρμοσθεῖ ποτὲ καὶ πουθενὰ στὸν κόσμο, τουλάχιστον ὥς τώρα. Ἐχει ἐπιχειρηθεῖ στὸν αἰώνα μας κάτι, ποὺ δίνει τὴν ἐντύπωση δτι μοιάζει μὲ τὴν Πολιτεία του Πλάτωνος. Ἐχει καταργηθεῖ σὲ δρισμένες χῶρες — προπάντων σὲ μιὰ πολὺ μεγάλη — ἡ ἔλευθερία ἔκείνη ποὺ κι ὁ Πλάτων, δταν ἔγραφε τὴν Πολιτεία του, δὲ θεωροῦσε ἀναγκαία, γιὰ νὰ ριχτεῖ τὸ βάρος στὴν ἰσότητα καὶ στὴ διευθυνόμενη ἐπιλογὴ ἔκείνων ποὺ πρέπει ν' ἀνεβαίνουν στὶς ἀνώτερες καὶ ἀνώτατες βαθμίδες τῆς κοινωνίας καὶ του κράτους. Ἀλλὰ ὁ Πλάτων είχε στὸ νοῦ του μιὰ Πόλη μὲ λίγες χιλιάδες κατοίκους, δπου θὰ μποροῦσε ἡ διευθυνόμενη ἐπιλογὴ νὰ γίνεται δμοιόμορφα, μὲ τὰ ἴδια γιὰ δλους κριτήρια, ἄρα μὲ τρόπο δίκαιο. Στὰ τεράστια σημερινὰ κράτη τῶν ἑκατομμυρίων ἡ καὶ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, ἔνα τέτοιο πρᾶγμα ἀποκλείεται ἐκ προοιμίου. Καὶ δταν δὲν



νπάρχει ένιατο κριτήριο ἐπιλογῆς, ποὺ νὰ τὸ ἐφαρμόζει σὲ δλους τοὺς πολῖτες, παρακολουθώντας ἀδιάκοπα τὶς δυὸς τάξεις τῆς κοινωνίας, τοὺς δημιουργοὺς καὶ τοὺς φύλακας, ὁ ἴδιος δμιλος σοφῶν ἀρχόντων, εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπάρξει δικαιοσύνη. Δὲν ἔχει, λοιπόν, καμμιὰ σχέση τὸ δποιοδήποτε δλοκληρωτικὸ καθεστώς τῶν δικῶν μας ἡμερῶν μὲ τὴν *Πολιτεία* τοῦ Πλάτωνος, ποὺ θὰ μποροῦσε μόνο σ' ἕνα εἰδυλλιακὸ μικρὸ νησὶ νὰ βρεῖ τὴν ἐνσάρκωσή της. Ἀλλὰ ὑπάρχουν κι ἄλλες βασικὲς διαφορές, ποὺ ἔχουν ὑψιστη ἡθικὴ σημασία. Ὁ Πλάτων ἐπιβάλλει, στὴν *Πολιτεία* του, τὴν κοινότητα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν— μιὰ κοινότητα συνδυασμένη μὲ αὐστηρότατη δωρικὴ λιτότητα— στὴν ἀνώτερη τάξη τῶν φυλάκων, καθώς καὶ στοὺς ἄρχοντες, ἐνῷ στὴ μεγάλῃ κατηγορίᾳ τῶν δημιουργῶν, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς, δίνει τὴν εὐχέρεια τῆς ἐλεύθερης οἰκονομικῆς, οἰκογενειακῆς καὶ ἴδιωτικῆς ζωῆς. Ὁποιος ἀνεβαίνει, πρέπει νὰ χάνει κάτι, καὶ δποιος μένει χαμηλά, πρέπει νὰ χαίρεται τὰ ἀγαθὰ ποὺ ὁ ἄλλος χάνει. Στὰ δλοκληρωτικὰ κράτη τῶν ἡμερῶν μας συμβαίνει τὸ ἀντίστροφο. Ὁ κομμουνισμὸς ἰσχύει οὐσιαστικὰ μόνο στοὺς ἐργάτες, τοὺς ἀγρότες, τοὺς μικροὺς ὑπαλλήλους, στὸ μέγα πλῆθος τῶν ἀνώνυμων, ἐνῷ, δσο ἀνεβαίνει κανένας στὶς ἀνώτερες βαθμίδες— μὲ κριτήρια ἐπιλογῆς κάθε ἄλλο παρὰ δμοιόμορφα καὶ δίκαια— ἀπολαμβάνει ἴδιαίτερα ὑλικὰ ἀγαθά, ώς ἄτομο καὶ ώς οἰκογένεια. Καὶ μιὰ τρίτη σπουδαία διαφορά. Γιὰ τὸν Πλάτωνα, οἱ ἄρχοντες πρέπει— γιὰ νὰ φθάσουν στὸ σημεῖο νὰ γίνουν, μὲ τὸ αὐστηρὸ καὶ ἔνιατο σύστημα ἐπιλογῆς ποὺ προβλέπει ἡ *Πολιτεία* του, ἄρχοντες— νᾶναι σοφοί, νᾶναι οἱ ἡθικὰ πιὸ ἐλεύθεροι ἀνθρώποι. Στὰ δλοκληρωτικὰ κράτη τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ἄρχοντες εἶναι ἀναγκαστικὰ— δποια κι ἀν τύχει νᾶναι ἡ φύση τους— ἔνας δμιλος ἀνελεύθερων ἀνθρώπων ποὺ ὑποψιάζονται ὁ ἔνας τὸν ἄλλον καὶ πού, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε ὅχι, πρέπει νὰ ἀμύνονται ἡ καὶ νὰ συνωμοτοῦν ὁ ἔνας κατὰ τοῦ ἄλλου.

Γιὰ νᾶχουν οἱ ἄρχοντες ἐλεύθερη συνείδηση πρέπει νᾶναι καὶ οἱ ἀρχόμενοι ἐλεύθεροι. Μ' δλα τὰ ἐλαττώματα ποὺ ἔχει ἡ Δημοκρατία— μὲ δλους τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ καὶ μ' δλες τὶς ἀδικίες ποὺ προκαλεῖ— εἶναι τὸ μόνο πολίτευμα ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου, ώς ἔνα βαθμὸ καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς δικαιοσύνης. Ἡ οὐσιαστικὴ ἐλεύθερία ἐκείνων, ποὺ εἶναι ίκανοι νὰ αὐτοπεριορίζονται, προϋποθέτει τὴν πολιτικὴ ἐλεύθερία δλων. Κανένα κριτήριο ἐπιλογῆς δὲν εἶναι πιὸ ἄμεμπτο ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἐλεύθερία. Δὲν ὁδηγεῖ οὔτε ἡ ἐλεύθερία— παντοῦ καὶ πάντοτε— τοὺς καλύτερους μπροστά, ἀλλὰ δποιοι καὶ νᾶναι δσοι πᾶνε μπροστά, κρίνονται ἐλεύθερα καὶ δημόσια ἀπ' δλους. Ἡ Δημοκρατία ἐλεύθερώνει καὶ τὸ πνεῦμα ἐκείνων ποὺ κρίνουν δσους πᾶνε μπροστά. Ἐτσι καὶ μέσ' ἀπὸ τὸ ἐλεύθερο πνεῦμα τῶν ἀδικημένων ἐκπηδοῦν ἐπίσης



ἡθικὰ καὶ πνευματικὰ ἀγαθά. "Οταν εἶναι καὶ ἡ κραυγὴ τοῦ πόνου ἢ τῆς δργῆς ἐλεύθερη, γίνεται κι αὐτὴ εἴτε πηγὴ ἀτομικῆς πνευματικῆς δημιουργίας εἴτε ἀφετηρία κοινωνικῶν ρευμάτων, ποὺ ὀθοῦν τὴν ἴστορία στὴν πρόοδο.

## 25

"Ο Πλάτων, δταν ἥρθε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης εὐθύνης τοῦ Δίωνος, δὲν περίμενε νὰ ἔγκαθιδρύσει ὁ μαθητὴς καὶ φίλος του τὸ πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ σύστημα, ποὺ εἶχε περιγράψει στὴν *Πολιτεία* του. Περίμενε, ὅμως, νὰ περιορίσει τὴ Δημοκρατία τόσο, ὃσο χρειάζεται γιὰ νὰ ἀποκλείεται ἡ κατάχρηση τῆς ἐλευθερίας. Ἀλλὰ κι αὐτό, ἀν προλάβαινε ὁ Δίων νὰ τὸ ἐπιχειρήσει, ἀμφιβάλλω ἀν θᾶταν σωστό. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς θεσμοὺς καὶ νόμους, ποὺ ρυθμίζουν τὴ λογικὴ συγκρότηση καὶ λειτουργία τῆς ἴδιας τῆς Δημοκρατίας, κάθε ἄλλος περιορισμὸς τῆς ἐλευθερίας καταντάει νᾶναι εἴτε μάταιος κόπος, εἴτε ἔνα ἀσυνείδητο γλύστρημα πρὸς τὴν κατάλυση τῆς Δημοκρατίας. Μόνο στὴν ἴδια τὴν πράξη μπορεῖ νὰ ἀποτρέπεται ἡ κατάχρηση τῆς ἐλευθερίας. Ἀποτρέπεται μὲ τὸ ἡθικὸ βάρος τῆς προσωπικότητας τῶν ἡγετῶν, ποὺ πρέπει ἀδιάκοπα νὰ ἀγωνίζονται, νὰ βασανίζονται, νὰ ἐκθέτουν τὸν ἑαυτό τους σὲ κινδύνους, γιὰ νὰ συγκρατοῦν σὲ κάποια ἰσορροπία τὴ ζωὴ τῆς κοινότητας. Τὸ ἔργο αὐτὸ μοιάζει μὲ ἔργο Σισύφου, ἀλλὰ δὲν εἶναι. Πάντα μένει ἔνα κέρδος. "Αν δὲν κερδίζει ὅποιος ἀφιερώνεται στὸ ἔργο τοῦτο, κερδίζουν οἱ ἄλλοι ἡ κάποιοι ἀνάμεσα σ' ὅλους.

"Ἐπρεπε νὰ ἀρκεσθεῖ ὁ Δίων — ὁ γενναῖος καὶ μεγαλόψυχος — ν' ἀγωνισθεῖ μέσ' στὴ Δημοκρατία. Ἀντὶ νὰ σκεφθεῖ νὰ περιορίσει τὴν ἐλευθερία, ἔπρεπε νὰ ἀποτρέψει τὴν κατάχρησή της μὲ τὸ ἡθικὸ βάρος τῆς προσωπικότητάς του. Δέκα χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του, στὴν ἴδια πόλη τῶν Συρακουσῶν, μὲ τοὺς ἴδιους καλοὺς καὶ κακοὺς πολῖτες ποὺ ἀντίκρυσε ὁ Δίων, τὸ ἐπέτυχε αὐτὸ ἔνας ἄλλος. Γιατὶ δὲν ἐπιχείρησε κι ὁ Δίων τὸ ἴδιο, ἀπαλλάσσοντας τὴν ὥρα ἐκείνη τὸ νοῦ του ἀπὸ κάθε θεωρητικὸ σχῆμα καλύτερου πολιτεύματος; Δὲ συμμερίζομαι, βέβαια, τὴν εἰρωνικὴ στάση, ποὺ ἔλαβε ὁ Ἰσοκράτης — δχτώ χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Δίωνος, ἀφοῦ εἶχε πεθάνει, λίγο πρίν, κι ὁ Πλάτων — ἀπέναντι ἐκείνων, ποὺ συγκροτοῦσαν θεωρητικά, στὰ συγγράμματά τους, «Πολιτεῖες» καὶ «Νόμους». Βγαίνουν σπουδαῖα διδάγματα κι ἀπὸ τὰ συγγράμματα αὐτά, δταν μάλιστα προέρχονται ἀπὸ τὸ χέρι ἐνὸς Πλάτωνος. Ἀλλὰ τὰ διδάγματα εἶναι περισσότερο ἡθικὰ παρά, στὴν εἰδικότερη ἔννοια τοῦ δρου, πολιτικά. Τὴν ὥρα, ποὺ τάχθηκε ὁ Δίων νὰ διοικήσει τὴν πόλη του, ἔπρεπε νὰ ρίξει μόνο τὸ βάρος τῆς προσωπικότητάς του στὴ ζυγαριὰ τῆς Δημοκρατίας. Ἐτσι, θὰ κέρδιζε ἡ θὰ ἔχανε τὸ μεγάλο παιχνίδι ὡς ἐλεύθερος ἀνθρωπος μεταξὺ ἐλεύθερων ἀνθρώπων. Ὁ Δίων σκέφθηκε νὰ τὸ κερδίσει, παραμερίζοντας



τὴ Δημοκρατία, γιὰ νὰ τοποθετήσει στὴ θέση της—δπως λέει ὁ Πλούταρχος—ἔνα Λακωνικὸν καὶ Κορητικὸν σχῆμα, ἔνα κρῆμα Δημοκρατίας καὶ Βασιλείας, ἀριστοκρατίαν ἔχον τὴν ἐπιστατοῦσαν καὶ βραβεύουσαν τὰ μέγιστα. Ὁταν προχωρεῖ κανένας στὸ δρόμο τοῦ περιορισμοῦ τῆς Δημοκρατίας, δὲ μπορεῖ οὕτε νὰ προχωρήσει μὲ βήματα, ποὺ νᾶχουν ἀποτέλεσμα θετικό, οὕτε νὰ σταματήσει. Καὶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ γίνει ὁ ἴδιος τύραννος ἢ γεννάει σὲ ἄλλον τὴν ὅρεξη νὰ προλάβει ἐκεῖνος νὰ γίνει. Στὴν περίπτωση τοῦ Δίωνος ἔγιναν καὶ τὰ δυό.

Δὲν ἥθελε, βέβαια, μὲ κανένα τρόπο νὰ γίνει τύραννος. Καί, μέσ' στὴν ψυχὴ του, δὲν ἔγινε. Ἀλλὰ οἱ περιστάσεις,—περιστάσεις, ποὺ τὶς ἔδημιούργησε, ὡς ἔνα βαθμό, ὁ ἴδιος, ἀφήνοντας νὰ διαφανεῖ ἡ πρόθεσή του νὰ περιορίσει τὴ Δημοκρατία—ἔκαμαν τὸν Δίωνα νὰ δώσει τὴν ἐντύπωση (ἔτσι π.χ. στὸν J. B. Bury) δτι ἔγινε τύραννος. Ἀφοῦ μὲ τὶς προθέσεις του, ποὺ εἶχαν διαφανεῖ, ἔδωσε δπλα στὸν Ἡρακλείδη γιὰ νὰ στραφεῖ ἐναντίον του καὶ τὸν ἔκαμε ν' ἀγαπηθεῖ ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ τὸν μικρὸ λαό, εἶδαν οἱ φίλοι τοῦ Δίωνος δτι κινδυνεύει. Τοῦ ἔλεγαν ἀπὸ καιρὸ δτι ἔπρεπε νὰ λείψει ἀπὸ μπρός του τὸ ἐμπόδιο ποὺ ἦταν ὁ Ἡρακλείδης. Ὁ Δίων δὲ συμφωνοῦσε μαζὶ τους. Ἀλλὰ ἡ ἱστορία τῶν κρυφῶν συμβάντων—ἐκείνων, ποὺ σημειώνονται πίσω ἀπὸ κλειστὲς θύρες—λέει, δτι ἥρθε ἡ στιγμὴ ποὺ ὑποχώρησε. Τοὺς ἀφῆκε νὰ κάμουν δτι θέλουν. Καὶ μπῆκαν ξαφνικὰ στὸ σπίτι τοῦ Ἡρακλείδη καὶ τὸν σκότωσαν. Ὁ θάνατός του ἐλύπησε σφόδρα τοὺς Συρακουσίους. Ὁ Δίων δργάνωσε μιὰ λαμπρὴ κηδεία καὶ συνόδευσε τὸν νεκρό, μαζὶ μὲ δλόκληρο τὸ στράτευμα, ὡς τὸν τάφο.

Κι ἀν ἀκόμα εἶπε στοὺς φίλους του—σὲ μιὰ στιγμή, ποὺ ἦταν κουρασμένος καὶ ἀπογοητευμένος—νὰ κάμουν δτι θέλουν, εἶναι ἀδύνατο νὰ φαντάσθηκε, δτι θὰ πήγαιναν νὰ σκοτώσουν τὸν Ἡρακλείδη. Ἀλλὰ τὸ κακὸ ἔγινε, εἴτε τῷθελε εἴτε δὲν τῷθελε ὁ Δίων.

## 26

“Υστερ” ἀπὸ τὸ φόνο τοῦ Ἡρακλείδη, εἶχε κλείσει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ὁμαλὴ ἐξέλιξη πρὸς ἔνα νέο πολίτευμα, μικτὸ καὶ βασισμένο σὲ φιλοσοφικὰ σχῆματα. Ἀλλοι πιὰ ἦταν οἱ δρόμοι μπροστὰ στὸν Δίωνα. Ὁ ἔνας ἦταν ἡ ἀποχαλίνωση τοῦ δήμου, ἡ διαφθορὰ τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὀχλοκρατία. Ὁ δρόμος αὐτὸς θὰ ἀνοιγε, ἀν—γιὰ νὰ ἰκανοποιήσει ὁ Δίων τοὺς ἀπλοὺς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ, ποὺ εἶχαν ταραχθεῖ ἀπὸ τὸ φόνο τοῦ Ἡρακλείδη—ἐκολάκευε, ὡς κακὸς δημαγωγός, κάθε ἐπιθυμία καὶ ἴδιοτροπία τους. Αὐτό, ὅμως, δὲ μποροῦσε νὰ τὸ κάμει. Ὁ ἄλλος δρόμος ἦταν νὰ κυβερνήσει ὡς τύραννος. Αὐτὸ δὲν τῷθελε καὶ—ἄν, γιὰ λίγους μῆνες, ἀναγκάσθηκε νὰ κυβερνήσει μόνος, μὲ τρόπο ἀνεξέλεγκτο—σκοπός του ἦταν, χωρὶς ἄλλο,



νὰ προχωρήσει γρήγορα στὴ διαμόρφωση τοῦ νέου μικτοῦ πολιτεύματος. Ἀλλὰ αὐτό, ποὺ ἡταν καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ φόνο τοῦ Ἡρακλείδη δύσκολο, ἡταν τώρα ἀκόμα δυσκολότερο, σχεδὸν ἀδύνατο. Ἐτσι, ἀφοῦ δὲν ἥθελε νὰ μείνει τύραννος — καὶ δὲ μποροῦσε, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, νὰ προχωρήσει πρὸς τὸ νέο πολίτευμα ποὺ στὴν ἐγκαθίδρυσή του θ' ἀντιδροῦσε ὁ δῆμος, ἀναγκάζοντάς τον μὲ τὴν ἀντίδρασή του νὰ μείνει τύραννος — δὲν ἀπέμενε ἄλλος δρόμος ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ διάλεξε ἡ ἴστορία. Ἡταν ἀναπόφευκτο νὰ δολοφονηθεῖ κι αὐτὸς καὶ νὰ γίνει τύραννος κάποιος ἄλλος, ποὺ δὲν εἶχε δισταγμοὺς καὶ ποὺ ἥθελε νὰ γίνει.

Ο Πλάτων, στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του, λέει ὅτι ὁ Δίων χάθηκε τὴν ὥρα πού, ἀφοῦ εἶχε νικήσει τοὺς ἔχθρούς του, ἡταν ἔτοιμος νὰ φθάσει στὸ σκοπό του (*ἐπ' ἄκρον ἐλθὼν*). Δὲ μπορῶ νὰ συμμερισθῶ τὴ γνώμη τοῦ Πλάτωνος. Φοβοῦμαι, ὅτι ὁ Δίων εἶχε δριστικὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ σκοπό του. Κι ἂν δὲν παρασκεύαζε τὸ φόνο του ἐκεῖνος, ποὺ τὸν παρασκεύασε καὶ ποὺ δὲ μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ ὁ Δίων, δπως λέει ὁ Πλάτων, ὅτι θὰ ἔφθανε ὅς τὴν ἀνόσια αὐτὴ πράξη, θὰ βρισκόταν κάποιος ἄλλος νὰ κάμει τὸ ἕδιο. Κι ἔχω τὸ αἰσθημα, ὅτι κάτι μέσα του θὰ τὸν ἔκανε νὰ εὔχεται νὰ βρεθεῖ κάποιος, ποὺ θὰ τὸν ἐλύτρωνε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη νὰ εἴναι τύραννος, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὸ βάρος ποὺ αἰσθανόταν μέσα του μετὰ τὸ φόνο τοῦ Ἡρακλείδη. Αὐτὸ τὸ λέει κι ὁ Πλούταρχος. Ὅταν ἀρχισαν νὰ φθάνουν στ' αὐτιά του οἱ ψίθυροι, ὅτι κάτι παρασκευαζόταν ἐναντίον του ἀπὸ φίλους, ὁ Δίων δὲ θέλησε νὰ λάβει προφυλακτικὰ μέτρα. Γράφει ὁ Πλούταρχος γιὰ τὸν Δίωνα.... *ἐπὶ τοῖς κατὰ τὸν Ἡρακλείδην ἀχθόμενος, καὶ τὸν φόρον ἐκεῖνον, ὡς τινα τοῦ βίου καὶ τῶν πράξεων αὐτῷ κηλīδα περικειμένην δυσχεραίνων ἀεὶ καὶ βαρυνόμενος, εἴπεν ὅτι πολλάκις ἡδη θνήσκειν ἔτοιμός ἐστι καὶ παρέχειν τῷ βουλομένῳ σφάττειν αὐτόν, εἰ ζῆν δεήσει μὴ μόνον τοὺς ἔχθρούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς φίλους φυλαττόμενον.*

Ἡταν, λοιπόν, ἔτοιμος ὁ Δίων νὰ φθάσει στὸ σκοπό του. Ἀλλὰ ὅχι σ' ἐκεῖνον, ποὺ ἐννοεῖ ὁ Πλάτων στὴν ἐπιστολή του. Σκοπός του ἡταν τώρα πιὰ μόνον ὁ θάνατος. Λίγες μέρες πρὶν ἀρχίσουν νὰ φθάνουν στ' αὐτιά του οἱ φῆμες, ὅτι φίλοι του συνωμοτοῦν ἐναντίον του, εἶχε πέσει ἀπὸ τὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ του, μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω, ὁ γιός του Ἰππαρῖνος. Ἔβγαινε, μόλις τότε, ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία του. Κάτι τὸ ἀσήμαντο τὸν στενοχώρησε καὶ αὐτοκτόνησε. Τὸν δεύτερο γιό, ποὺ ἔτοιμαζε ἡ Ἀρέτη νὰ τοῦ χαρίσει, δὲν πρόλαβε νὰ τὸν γνωρίσει. Καὶ καλύτερα ποὺ δὲν τὸν γνώρισε.



ἄν δχι καὶ μέλος τῆς Ἀκαδημίας — τὸν εἶχε ἀκολουθήσει, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, στὴ Σικελία καὶ εἶχε πολεμήσει μαζί του. Εἶχε κι ἔναν ἄλλο δεσμὸ μὲ τὸν Δίωνα ὁ Κάλλιπος. Τὸν εἶχε μυήσει στὰ μυστήρια τῆς Δήμητρος. Εἶχε φθάσει, τώρα, ἡ ώρα νὰ τὸν δδηγήσει, ως ἀνίερος μυσταγώγος, στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου.

Καθόταν καὶ συζητοῦσε δὲ Δίων μὲ φίλους του σὲ μιὰ αἴθουσα, δπου, γιὰ νὰ γίνει ἡ συναναστροφὴ πιὸ ἄνετη, ὑπῆρχαν καὶ κλίνες. Ξαφνικά, τὸ σπίτι κυκλώθηκε. Ζακύνθιοι μισθοφόροι χύμηξαν μέσ’ στὴν αἴθουσα, δπου βρισκόταν δὲ Δίων, ἀλλὰ ἄνευ ξιφῶν. Ρίχτηκαν ἐπάνω του καὶ προσπάθησαν νὰ τὸν πνίξουν καὶ νὰ τσακίσουν τὸ κεφάλι του. Δὲν τὸ κατόρθωσαν καὶ ζήτησαν ξίφος. Οἱ φίλοι τοῦ Δίωνος δὲν τόλμησαν νὰ κινηθοῦν, ἄν καὶ ἥταν πολλοί, γιατὶ προτίμησαν νὰ σωθοῦν οἱ ίδιοι παρὰ νὰ βοηθήσουν τὸν Δίωνα. “Ἐνας Συρακούσιος — τ’ ὅνομά του ἥταν Λύκων — ἔδωσε στοὺς Ζακυνθίους ἀπὸ τὸ παράθυρο ἔνα «ἐγχειρίδιον». Ο Δίων ἥταν ἥδη ἔξαντλημένος. Σὰ νάταν ἱερὸ θῦμα ἐπάνω σὲ βωμό, τὸν ἔσφαξαν, τότε, οἱ Ζακύνθιοι.

Στοὺς οἰκείους καὶ φίλους του εἶπε δὲ Πλάτων, στὴ «μεγάλη» ἐπιστολή του, νὰ ρίξουν μιὰ ματιὰ στὸν Διονύσιο καὶ στὸν Δίωνα καὶ νὰ συγκρίνουν τὴν τύχη τους: δὲ μὲν μὴ πειθόμενος ζῆτα τὸν οὐ καλῶς, δὲ πειθόμενος τέθνηκεν καλῶς· τὸ γὰρ τῶν καλλίστων ἐφιέμενον αὐτῷ τε καὶ πόλει πάσχειν δτι ἀν πάσχῃ πᾶν ὀρθὸν καὶ καλόν. («οὐδὲν δὲν ἀκολούθησε τὶς συμβουλές μου, ζεῖται, ἀλλὰ διόλου καλά, ἐνῷ δὲ ἄλλος, ποὺ τὶς ἀκολούθησε, τέθνηκεν καλῶς· δποιος ἀποβλέπει στὰ πολὺ ώραῖα γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν πόλη του, διτι κι ἀν πάθει, δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ πάθει κάτι τὸ δίκαιο καὶ τὸ ώραῖο»).

“Οταν ἔστελνε δὲ Πλάτων στοὺς οἰκείους καὶ φίλους τοῦ Δίωνος τὰ λόγια αὐτά, εἶχε ἴσως γράψει ἥδη τοὺς ἔξη στίχους ποὺ εἶν’ ἔνα ἀπὸ τὰ ώραιότερα ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα. Τῷγραψε — ἐβδομηντατεσσάρων περίπου ἐτῶν — δταν θὰ ἔφθασε στ’ αὐτιά του ἡ φοβερὴ εἰδηση. Θὰ παρακάλεσε δλους τοὺς φίλους νὰ τὸν ἀφήσουν μόνο, θὰ βγῆκε νὰ περπατήσει ἀνάμεσα ἀπὸ τὶς λεῦκες καὶ τὰ πλατάνια, θὰ στάθηκε κάπου μὲ τὸ βλέμμα του προσηλωμένο στὸ λόφο τοῦ Κολωνοῦ καὶ θὰ εἶπε:

Δάκρυα μὲν Ἐκάβῃ τε καὶ Ἰλιάδεσσι γυναιξὶ<sup>1</sup>  
Μοῖραι ἐπέκλυσαν δὴ τότε γεινομέναις.  
σοὶ δέ, Δίων, ρέξαντι καλῶν ἐπινίκιον ἔργων  
δαιμονες εὐρείας ἐλπίδας ἔξέχεαν.  
κεῖσαι δ’ εὐρυχόρῳ ἐν πατρίδι τίμος ἀστοῖς,  
ῷ ἐμὸν ἐκμήνας θυμὸν ἔρωτι Δίων.

(Δάκρυα γιὰ τὴν Ἐκάβη καὶ γιὰ τὶς γυναῖκες τοῦ Ἰλίου



ἔκλωσαν οἱ Μοῖρες τὴν ἴδια τὴν στιγμὴν τῆς γέννας τους·  
γιὰ σένα, Δίων, ὅστερ ἀπὸ τὸν ἐπινίκιον ὠραίων ἔργων,  
οἱ δαίμονες μεγάλες ἐλπίδες ἀφάνισαν.

Κεῖσαι τώρα, ἔνδοξος μεταξὺ τῶν πολιτῶν,  
στὴν ἀγκαλιὰ τῆς πατρίδας, ἐσύ, Δίων,  
ποὺ εἶχες κάμει τὴν καρδιά μου νὰ μαίνεται ἀπὸ ἔρωτα).

## 28

Ο Ἀθηναῖος Κάλλιπος ἔγινε τύραννος τῶν Συρακουσῶν. Οἱ οἰκεῖοι καὶ φίλοι τοῦ Δίωνος, ὅστερ ἀπὸ μιὰ μάταιη προσπάθεια νὰ τὸν ρίξουν, βρῆκαν καταφύγιο στοὺς Λεοντίνους. Ο Κάλλιπος, δῆμος, δὲν κρατήθηκε παρὰ μόνο δεκατρεῖς μῆνες στὴν ἔξουσία. Δυὸς γιοὶ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Δίωνος καὶ τοῦ Διονυσίου τοῦ πρεσβύτερου, τοῦ «μεγάλου», διὸ Ιππαρίνος καὶ ο Νυσαῖος, ἐκυρίευσαν τὴν ἀκρόπολη τῶν Συρακουσῶν, ὅταν ὁ Κάλλιπος ἦταν ἀπασχολημένος σὲ μιὰ πολεμικὴ ἐπιχείρηση. Καὶ οἱ δυὸς ἦταν ἀνάξιοι νᾶναι ἀνεψιοί τοῦ Δίωνος. Ο πρῶτος ἐδυνάστευσε δυὸς χρόνια. Δολοφονήθηκε σὲ μιὰν ὥρα ποὺ ἦταν μεθυσμένος. Τὸν διαδέχθηκε διὸ ἀδελφός του. Ἄλλὰ πέντε χρόνια ἀργότερα, ξαναγύρισε διὸ Διονύσιος διὸ νεώτερος, ποὺ κατατυραννοῦσε, ως τότε, τοὺς Λοκροὺς τῆς Σικελίας. Ἐδιωξε ἀπὸ τὴν ἀκρόπολη τὸν Νυσαῖο, τὸν ἑτεροθαλῆ ἀδελφό του, κι ἐγκαταστάθηκε πάλι στὸ παλαιὸ δχυρό του. Δὲ μπόρεσε, δῆμος, νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς Συρακουσίους. Τὸν κράτησαν σὲ ἀπόσταση, κλεισμένο στὴ νησίδα, δῆπου δρθώνει τὰ τείχη τῆς ἡ ἀκρόπολη. Καὶ ἀποφάσισαν νὰ ζητήσουν ἄνδρα ἀπὸ τὴν Κόρινθο, τὴν παλαιά τους μητρόπολη. Δέκα περίπου χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Δίωνος, ἔφθασε διὸ Τιμολέων. Ο Διονύσιος ἐσυνθηκολόγησε. Παράδωσε τὴν ἀκρόπολη καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν Πελοπόννησο. Ἐζησε ἄσημος, τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς του, στὴν Κόρινθο. Λένε ὅτι ἔδινε μαθήματα φιλοσοφίας. Ενας φίλος τοῦ Δίωνος—Ικέτης διὸ Συρακούσιος—ἔκαμε ἔνα ἀνόσιο ἔγκλημα. Παράδωσε τὴν ἀδελφὴν τοῦ Δίωνος Ἀριστομάχη, τὴν γυναίκα του καὶ τὸν δεύτερο γιό του, ποὺ δὲν πρόλαβε νὰ τὸν γνωρίσει, σ' ἔνα καράβι ποὺ θὰ πήγαινε στὴν Πελοπόννησο, δίνοντας στὸν κυβερνήτη τὴν μυστικὴν ἐντολὴν νὰ ρίξει καὶ τὰ τρία δυστυχισμένα πλάσματα στὴ θάλασσα. Καὶ ἡ φοβερὴ ἐντολὴ ἐκτελέσθηκε. Ο ἴδιος αὐτὸς ἀνθρωπος κατάφερε νὰ πάρει στὰ χέρια του τὴν πόλη τῶν Συρακουσῶν καὶ, συμμαχώντας μὲ τοὺς Καρχηδονίους, προσπάθησε νὰ παγιδεύσει τὸν Τιμολέοντα, ποὺ ἔφθανε στὴ Σικελία ως ἐλευθερωτής. Περίεργα καὶ δυσδιάκριτα γιὰ τὰ δικά μας μάτια συμβάντα προκάλεσαν τὴν ξαφνικὴν ἀποχώρηση τοῦ μεγάλου καρχηδονιακοῦ στόλου καὶ τὴν ἐπιστροφή του στὴν Ἀφρική. Ο Τιμολέων ἀπελευθέρωσε τὶς Συρακοῦσες καὶ ἀπάλλαξε καὶ δλες τὶς ἄλλες



έλληνικὲς πόλεις τῆς Σικελίας ἀπὸ τὶς τυραννίδες. Ἐνῶ πολεμοῦσε κατὰ τυράννων καὶ βαρβάρων, ἐπραγματοποίησε τὴ μεγάλη ἐποικιστικὴ πολιτικὴ πού, ὅπως γράφει ὁ Πλάτων, εἶχε σκοπὸν νὰ θέσει ὁ Δίων σὲ ἐφαρμογή, χάρισε στὴν πόλη τῶν Συρακουσῶν καλοὺς νόμους καὶ ἀναμόρφωσε τὴ ζωὴ της.

## 29

Ἡ δράση τοῦ Τιμολέοντος στὴ Σικελία ἐσημείωσε μιὰν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες — καὶ καθαρότερες — δόξες τῆς Δημοκρατίας. Ὁ θαυμάσιος αὐτὸς ἄνθρωπος βρῆκε τὴ Σικελία ἔτοιμη νὰ παραδοθεῖ στὴν τελειωτικὴ καταστροφή. Παντοῦ ἦταν ἐρείπια, ἥθικὰ καὶ ὑλικά. Τίποτε δὲν ἦταν δρθιο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ψεύτικο ἀνάστημα τυράννων, ἀπὸ τὸ φάσμα τοῦ θανάτου καὶ ἀπὸ τὸ ξίφος τῶν βαρβάρων. Κανένας νόμος δὲν ἴσχυε, κανένας θεὸς δὲν εἶχε μείνει σεβαστός. Λένε πολλοί, ὅτι τὸ χάος δὲ μπορεῖ νὰ τὸ δαμάσει ἡ Δημοκρατία. Ὁ Τιμολέων ἔδειξε ὅτι μπορεῖ. Λένε ἐπίσης πολλοί, ὅτι τὸ πολίτευμα τῆς ἐλευθερίας προϋποθέτει πολῖτες ὕριμους γιὰ τὴν ἐλευθερία. Τί βρῆκε ὁ Τιμολέων στὶς Συρακοῦσες; Βρῆκε, ὕστερ' ἀπὸ πενήντα περίπου χρόνια τυραννίδος καὶ ὕστερ' ἀπὸ δέκα χρόνια ἀναρχίας, τοὺς χειρότερους πολῖτες τοῦ κόσμου. Καὶ οὕτε στιγμὴ δὲ σκέφθηκε τὴν εὔκολη λύσην ὑπὲρ τὴν ἀναβάλει τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς δημοκρατίας, γιὰ νὰ ἐκπαιδεύσει προηγουμένως τοὺς Συρακουσίους καὶ νὰ τοὺς κάμει ὕριμους νὰ χειρισθοῦν τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας. "Οπως ἡ ἴδια ἡ ζωὴ δὲν διδάσκεται πρὶν ἀπὸ τὴ ζωὴ, ἔτσι καὶ ἡ ἐλευθερία δὲν μπορεῖ νὰ διδαχθεῖ χωρὶς τὴν ἐλευθερία. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὕριμάσει ἔνας λαὸς γιὰ τὴ Δημοκρατία χωρὶς νὰ τὴ γνωρίσει; Ἡ Δημοκρατία ἔχει λιγότερο ἀνάγκη ἀπὸ ὕριμους πολῖτες, καὶ πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἡγέτες ὕριμους γιὰ τὴν ἐλευθερία, ἡγέτες ἀνιδιοτελεῖς καὶ ὑψηλόφρονες, ώσταν τὸν Τιμολέοντα.

Εἶχε διακριθεῖ καὶ ὁ Δίων μὲ τὴν ἀνιδιοτέλεια καὶ τὴν ὑψηλοφροσύνη του. Ἄλλα, μαζὶ μὲ τὸν Πλάτωνα, τὸν μεγάλο του φίλο, ἔκαμε τὸ λάθος νὰ πιστέψει, ὅτι ἐπρεπε νὰ ἐγκαταστήσει ἔνα πολίτευμα καλύτερο ἀπὸ τὴ Δημοκρατία. Ἔνα τέτοιο πολίτευμα ὑπάρχει στὴ θεωρία, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει στὴν πράξη. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε τώρα — δυὸ χιλιάδες τριακόσια χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Δίωνος — καλύτερα ἀπ' ὅτι μποροῦσαν νὰ τὸ γνωρίζουν ὁ Πλάτων καὶ ὁ Δίων. Ἄλλὰ δὲν τὸ γνωρίζουν οὕτε σήμερα ὅλοι. "Οπως, δέκα χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Δίωνος τῷερε ὁ Τιμολέων, ἀλλὰ δὲν τῷερε ὁ Ἀριστοτέλης, ἔτσι καὶ σήμερα — παρὰ τὸ γεγονός ὅτι συσσωρεύθηκε στὴ συνείδησή μας ἡ πεῖρα ἀμέτρητων ιστορικῶν παραδειγμάτων — ἄλλοι ἀναγνωρίζουμε τὴν ἀλήθεια καὶ ἄλλοι δὲν ἔννοοῦν νὰ τὴν ἀναγνωρίσουν.



"Αν δὲν σκεπτόταν νὰ ἐγκαταστήσει στὴν πόλη του ἔνα πολίτευμα καλύτερο ἀπὸ τὴ Δημοκρατία, μπορεῖ νὰ κατόρθωνε δ Δίων δ,τι κατόρθωσε δ Τιμολέων, ποὺ ἀφοῦ ἐκυβέρνησε κάμποσα χρόνια ώς δημοκρατικὸς ἡγέτης ἀποσύρθηκε μόνος του σ' ἔνα κτῆμα, ποὺ τοῦ χάρισαν οἱ Συρακούσιοι ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, δπου— ἔνα χρόνο πρὶν ἀνεβεῖ στὸ θρόνο τῆς Μακεδονίας δ εἰκοσαετής Ἀλέξανδρος— πέθανε γαλήνιος καὶ τιμώμενος ἀπὸ δλους. Ἀλλὰ κι ἀν δὲν ἐπέτρεπαν στὸν Δίωνα οἱ περιστάσεις νὰ κατορθώσει δ,τι κατόρθωσε δ Τιμολέων, ποὺ τὸ μέγα δημοκρατικὸ παράδειγμά του ἔκαμε τὶς Συρακοῦσες, εἴκοσι δλόκληρα χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του, νᾶναι ἀπαλλαγμένες ἀπὸ στάσεις καὶ ἀνωμαλίες, θὰ ἔχανε τὸ μεγάλο του παιχνίδι δχι μόνον ώς ἔξοχο ἄτομο καὶ ωραῖος χαρακτήρας, ἀλλὰ καὶ ώς σύμβολο— μπορεῖ καὶ ώς μάρτυς— τῆς Δημοκρατίας.

"Οταν ἔφυγε δ Δίων ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀφῆκε πίσω του ἔνα μεγάλο θρύλο. "Οταν ἔφυγε δ Τιμολέων, ἀφῆκε πίσω του μιὰ μεγάλη ἀλήθεια.

## PLATO AND DION

By Panayotis Kanellopoulos

This essay is appearing in Greek for the first time. In another version it has been published as the third chapter of the author's book *Five Men—Five Centuries. Essays on Solon, Sophocles, Dion, Cydias, and Diaios*, translated from the original Greek text by Philip Sherrard and edited in 1971, London, Weidenfeld and Nicolson (p. 67-122).

