

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ

"Ηδη ὁ τίτλος τῆς μελέτης αὐτῆς δὲν εἶναι μονοσήμαντος, ἀλλὰ εἶναι δυνατὸν νὰ σημαίνῃ τρία πράγματα : α) ὅτι ὁ 'Υπαρξισμὸς δὲν εἶναι φιλοσοφία, β) ὅτι ὁ 'Υπαρξισμὸς δὲν καλύπτει ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ χώρου τῆς φιλοσοφίας, ὅπως αὐτὴ διαμορφώθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς τὴν ἐποχὴ τοῦ Γερμανικοῦ Ἰδεαλισμοῦ, καὶ γ) ὅτι ὁ 'Υπαρξισμὸς εἶναι μία φιλοσοφικὴ αἵρεση. Τί ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ ἴσχύει θὰ φανῇ ἀπὸ τὴν ὅλη ἀνάπτυξη τοῦ θέματος.

"Ως φοιτητὴς εἶχα ἥδη τὴν τύχη νὰ παρακολουθήσω τὴν ἀγωνιώδη γένεση καὶ ἀνάπτυξη μιᾶς μορφῆς τοῦ συγχρόνου 'Υπαρξισμοῦ, ὅπως τὴν διεμόρφωσε ὁ Karl Jaspers. Ἡ μορφὴ αὐτὴ τοῦ 'Υπαρξισμοῦ πηγάζει κατὰ τὴ γνώμη μου ἀπὸ μιὰ γνήσια καὶ καθαρὴ φιλοσοφικὴ διάθεση, εἶναι δὲ συνάμα λαξευμένη μὲ σκληρὸ πράγματι ἀγῶνα, τὸν δποῖον διεξήγαγε ὁ Jaspers γιὰ νὰ κατακτήσῃ ὅλη τὴν κλασικὴ πνευματικὴ περιουσία τῆς φιλοσοφίας. Παράλληλα πρὸς τὴν ἀγωνιώδη ὑπαρξιακή του προσπάθεια ὁ Jaspers ἀγωνίσθηκε μία ὀλόκληρη δεκαετία γιὰ νὰ κατακτήσῃ ὅλα τὰ κλασικὰ συστήματα τῆς φιλοσοφίας, καὶ τοῦτο γιατὶ ἦταν πεπεισμένος, ὅτι ὁ 'Υπαρξισμὸς χωρὶς τὰ μεγάλα προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴ φιλοσοφία ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς σήμερα δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ καταλάβῃ μιὰ δποιαδήποτε θέση μέσα στὰ τείχη τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως.

Τὸν ἀγῶνα αὐτὸν τοῦ Jaspers παρακολούθησα ἔξη ὀλόκληρα χρόνια. Ἡ πάλη τοῦ Jaspers ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ 'Υπαρξισμοῦ μὲ τὰ μεγάλα προβλήματα τῆς φιλοσοφίας ἦταν ὀλοφάνερη κατὰ τὴν ἀπὸ ἔδρας διδασκαλία του στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Heidelberg, τετράωρη κάθε ἑβδομάδα καὶ μάλιστα πάντοτε 12-1 τὸ μεσημέρι. Ἔγγύτερα ὅμως ἀκόμη διεπίστωσε ὁ μαθητὴς αὐτὸν τὸν ἀγῶνα τοῦ διδασκάλου κατὰ τὸ δίωρο φροντιστήριο, 6-8 κάθε Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα. Ἐκεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ φροντιστηρίου, τὰ δποῖα ποτὲ δὲν ἦταν περισσότερα ἀπὸ 15, γιατὶ ἡ ἐπιλογὴ ἦταν πολὺ αὐστηρή, ἀνελάμβανε νὰ πραγματευθῇ ἔνα θέμα σὲ διάστημα μισῆς ὥρας. Ἐνθυμοῦμαι δτι τὸ θερινὸ ἔξαμηνο τοῦ 1923 θέμα τοῦ φροντιστηρίου ἦταν ὁ Kierkegaard. Ὁ Kierkegaard εἶχε μεταφρασθῆ στὰ



Γερμανικά σε 14 τόμους ἀπὸ τὸν Chr. Schrempf μεταξὺ τοῦ 1901 καὶ τοῦ 1906. Αὐτὴ τὴ μετάφραση θὰ χρησιμοποιούσαμε γιὰ τὴ μελέτη μας. "Αλλωστε, καθ' ὅσον γνωρίζω, δὲν ὑπῆρχε τότε ἄλλη μετάφραση σὲ ἄλλη ἔνη γλῶσσα. "Οταν τὰ μέλη τοῦ φροντιστηρίου ἐπρεπε νὰ δηλώσουν ποιὸ θέμα θὰ πραγματευθοῦν, ἐπρότεινα γιὰ τὸν ἑαυτό μου τὸ θέμα Existenz und Vernunft ("Ὑπαρξη καὶ Νοῦς"). "Η σειρὰ τῶν σκέψεων τῆς εἰσηγήσεώς μου εἶχε ὡς σκοπὸν νὰ δεῖξῃ, ὅτι ἡ ἔννοια «ὕπαρξη» δὲν καλύπτει ὅλα τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας, ὅτι ἡ ὕπαρξη εἶναι πρόβλημα καὶ ὡς πρόβλημα μόνον ὁ νοῦς μπορεῖ νὰ τὸ πραγματευθῇ, ὁ ὅποιος ἄλλωστε καὶ καλύπτει ὅλα τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας. "Ο νοῦς ἔξ ἄλλου ἥταν ἡ εὑρύτατη ἔννοια τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, καὶ αὐτὸν ἀκριβῶς ἐνόμισα ὅτι ἐπρεπε νὰ ἀντιπαραθέσω πρὸς τὴν πολὺ στενότερη ἔννοια τῆς ὑπάρξεως. Δὲν παρέλειψα μάλιστα ν' ἀναφέρω στὴν εἰσήγησή μου ἐκείνη ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ Πλωτῖνος, ὁ ὅποιος μὲ τὸ μεταφυσικὸ μυστικό του βίωμα προχωρεῖ ἀπὸ τὸν νοῦ, δὲν παύει νὰ θεωρῇ τὸν νοῦ ὡς τὴν κατ' ἔξοχὴν ἔννοια τῆς φιλοσοφίας, ὡς τὴν εὑρύτερη ὅλων τῶν ἄλλων ἔννοιῶν¹, καὶ ὅτι συνεπῶς ἡ φιλοσοφία καὶ ὁ νοῦς εἶναι ἔννοιες ὅμολογες, ἐνῷ ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ὕπαρξη καὶ συνεπῶς ὁ νοῦς καὶ ἡ ὕπαρξη δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ συμπέσουν. "Η ὕπαρξη ἄρα ἀποτελεῖ μόνον ἓνα ἀπὸ τὰ προβλήματα τοῦ νοῦ, γιατὶ ὁ νοῦς φιλοσοφεῖ.

Πρέπει ἐδῶ νὰ σημειώσω ὅτι μόλις τελείωσα τὴν εἰσήγησή μου, ἐδέχθηκα τὰ πυρὰ τῶν περισσοτέρων μελῶν τοῦ φροντιστηρίου, τὰ ὅποια εἶχαν προσχωρήσει στὸν ἀδιαμόρφωτο ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν Jaspers Ὑπαρξισμό. "Αντίθετα ὁ καθηγητὴς συνεζήτησε τὴν ἐπιχειρηματολογία τῆς εἰσηγήσεώς μου, ἐπρόσεξε ἴδιαιτέρως τὴν παρατήρησή μου περὶ Πλωτίνου, καὶ κατέληξε στὸ συμπέρασμα, ὅτι εἶναι γεγονὸς πὼς ὅχι μόνον γιὰ τὴν Ἑλληνική, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη σχεδὸν τὴ φιλοσοφία, μεσαιωνικὴ καὶ νεώτερη, ὁ νοῦς εἶναι ἡ εὑρύτερη ἔννοια, αὐτὴ μόνον περιλαμβάνει ὅλα τὰ προβλήματα, ἡ ὕπαρξη ὅμως ἔχει πρωταρχικὸ χαρακτῆρα, καὶ κατὰ τοῦτο ὁ Kierkegaard μὲ τὴ φιλοσοφία του ἀποτελεῖ τομὴ στὴν Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας καὶ μᾶς ἀναγκάζει νὰ ἀναπροσαρμόσωμε τὴν συμπεριφορὰ τῆς σκέψεως μας πρὸς ὅλα τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας.

"Αντιπαρατήρησα τότε, μὲ ἀρκετὸ δέος, ὅτι κατὰ τὴ γνώμη μου τὴν ὑπαρξιακὴ συνείδηση δὲν τὴν εύρισκομε μόνον στὸν Kierkegaard ἀλλὰ σχεδὸν σὲ ὅλους τοὺς "Ἐλληνας φιλοσόφους, κατ' ἔξοχὴν ὅμως στοὺς Σοφιστάς, στὸν Σωκράτη, στὸν Πλάτωνα καὶ στοὺς Στωικοὺς καὶ Ἐπικουρείους. Στὸν Πλωτῖνο μάλιστα ἡ συνείδηση αὐτή, ἡ μᾶλλον, ὅπως ὁ ἴδιος λέγει, ἡ «συναίσθηση» αὐτὴ καταλήγει σὲ ὑπαρξιακὸ πάθος. Τέλος,

1. Βλ. τὸ βιβλίο μου *Plotins Metaphysik des Seins*, Bühl/Baden 1928.



εἶπα δτι τὴν ὑπαρξιακὴν συνείδησην τὴν συναντοῦμε ἐντονα στοὺς πρώτους χριστιανούς, δηλαδὴ τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων τῆς ἴστορίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, καθὼς ἐπίσης και στοὺς Γνωστικούς. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, οἵ δποῖοι δὲν φιλοσοφοῦσαν, γιατὶ εἶχαν ἔτοιμη τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, και συνεπῶς μποροῦσαν νὰ προβάλλουν περισσότερο ἐντονα τὴν ὑπαρξιακὴν των συνείδησην, ἡ δποία εἶχε δύο σκέλη, τὸ συναίσθημα τῆς παροδικότητος τῆς ζωῆς και τὴν πίστην δτι τὴν παροδικότητα αὐτὴν τῆς ζωῆς θὰ τὴν διαδεχθῇ ἡ ἄλλη ζωὴ μὲ τὴν αἰωνιότητα και τὸ πλήρωμά της, οἵ Ἑλληνες φιλόσοφοι, ἀν και ἔχουν τὸ βίωμα τῆς ὑπάρξεως, δὲν τὸ προβάλλουν, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι χρονικὸ και ἀτομικὸ και δὲν εἶναι συνεπῶς δυνατὸν νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ ὅντως ὅν. Τὸ βίωμα τῆς ὑπάρξεως εἶναι ἀπλῶς γι' αὐτοὺς ἡ γέφυρα γιὰ νὰ προχωρήσουν πρὸς τὸ ἀεὶ ὅν, πρὸς τὸ ἐτεῇ ὅν, πρὸς τὸ ὅντως ὅν, πρὸς τὴν οὐσίαν.

Ο καθηγητὴς ἔκλεισε τὴ συζήτηση μὲ πολλὴν εὐγένεια, ἀφοῦ πρὶν μὲ τὸν ἔξαίρετο τρόπο ποὺ εἶχε νὰ ὁμιλῇ προσπάθησε νὰ κατευνάσῃ τὰ πνεύματα τῶν μελῶν τοῦ φροντιστηρίου. Ἀς σημειωθῇ δτι ἡ ἀντιδικία αὐτὴ μὲ τὰ περισσότερα μέλη τοῦ φροντιστηρίου εἶχε τὴ συνέχειά της σὲ μακρὲς και ζωηρὲς συζητήσεις ἔξω τοῦ φροντιστηρίου. Στὰ 1928 ἔφυγα ἀπὸ τὴν Heidelberg. Ἡ ἐπικοινωνία μου μὲ τὸν Jaspers διεκόπη και ἀνανεώθηκε μετὰ τὰ 1935, δπότε ὡς καθηγητὴς ὁ μαθητὴς ἐπῆγε νὰ ἐπισκεφθῇ τὸ διδάσκαλο. Ἐκτοτε εἶδα τὸν Jaspers κατὰ τὸ 1937 και τὸ 1938, δπότε ἀρχισαν νὰ συσσωρεύωνται στὸν ὁρίζοντα τὰ σύννεφα ποὺ ὠδήγησαν στὴ λαίλαπα τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Ἡ τελευταία φορὰ ποὺ εἶδα τὸν Jaspers ἦταν τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1954, δπότε ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἐπῆγα νὰ τὸν ἀκούσω στὸ Ragaz τῆς Ἐλβετίας, δπου ἀπέθανε ὁ Schelling και δπου ὁ Jaspers ώμιλησε περὶ Schelling ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἑκατὸν ἑτῶν ἀπὸ τοῦ θανάτου του. Κατὰ τὴ συνάντησή μας ἐκείνη ὁ Jaspers μοῦ θύμισε τὴν εἰσήγησή μου περὶ Existenz και Vernunft και μοῦ εἶπε, δτι ἔχει πιὰ πεισθῇ δτι ἡ Vernunft ἔχει τὴν προτεραιότητα ἀπὸ τὴν Existenz. Ὁμολογῶ δτι εἶχα ξεχάσει τὴν εἰσήγηση ἐκείνη, και τοῦτο ἦταν φυσικὸ γιὰ ἔνα νέον ἀνθρωπο, ὁ δποῖος μὲ τὴν ὁρμητικότητα παρασύρει δ,τι δημιουργεῖ και παραμερίζει πολλὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ του και τὴ μνήμη του μὲ τὸ πάθος τῆς δημιουργίας καινούργιων πραγμάτων. Πρέπει δμως ἐδῶ νὰ διακόψω τὸ ἀπομνημόνευμα, τὸ δποῖον ἔνα λόγο μόνον εἶχε γιὰ νὰ λάβῃ ἐδῶ τὴ θέση του. Ὁ λόγος αὐτὸς ἦταν νὰ δείξω στὸν ἀναγνώστη μου δτι ἀπὸ φοιτητὴς παρακολούθησα σὲ μιὰ πρωταρχικὴ πηγὴ τὴ γένεση τοῦ συγχρόνου Ὅπαρξισμοῦ, δταν δηλαδὴ αὐτὸς ἀκόμη δὲν εἶχε γίνει συρμὸς και ἐπίδειξη «ἐκσυγχρονισμοῦ» τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως.



Τὸν σκληρὸν ἀγῶνα του μὲ τὰ κλασικὰ φιλοσοφικὰ συστήματα τῆς ἀρχαιότητος καὶ τῆς νεώτερης ἐποχῆς τὸν συνέχισε ὁ Jaspers ἀπὸ τὴ σκοπιὰ πάντοτε τοῦ Ὑπαρξισμοῦ, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ποτὲ νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴ λογικὴ διαλεκτικὴ σκέψη, ὥσπου κατέληξε σὲ μία Ὀντολογία, ἡ ὅποια ἔλαβε τὴ διατύπωσή της στοὺς τρεῖς τόμους τοῦ πρώτου καὶ βασικοῦ του φιλοσοφικοῦ ἔργου *Philosophie*, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τὸ 1933. Ὁ πρῶτος τόμος δίδει αὐτό, τὸ ὅποιον ὁ Jaspers ὀνομάζει φιλοσοφικὸ προσανατολισμὸ τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο, ὁ δεύτερος ἔρμηνεύει καὶ ἀποσαφηνίζει τὴν ἔννοια τῆς ὑπάρξεως, τὸ ὑπάρχειν, καὶ ὁ τρίτος ἔχει τὸν τίτλο *Metaphysikή*. Σ' ἔνα μικρότερό του ἔργο, ποὺ ἐδημοσιεύθηκε στὰ 1935, μὲ τὸν τίτλο *Vernunft und Existenz*, ὁ Jaspers καταλήγει στὴ διαπίστωση —καὶ τοῦτο ἔχει ἀποφασιστικὴ σημασία γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ Ὑπαρξισμοῦ τοῦ Jaspers— ὅτι ἡ φιλοσοφία, ὅταν φθάνῃ σὲ ἐπιτυχία, εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐκείνη νόηση, ὅπου ἡ λογικὴ ἀφαίρεση καὶ ἡ πραγματικὴ παρουσία εἶναι μὲ κάποιο τρόπο ταυτόσημες. Οἱ βασικὲς ὀθήσεις πρὸς ἔνα ζωντανὸ τρόπο τοῦ φιλοσοφεῖν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκδηλωθοῦν ἀληθινὰ μόνον σὲ μιὰ καθαρὴ τυπικότητα. *Eίναι νοητικὲς ἐνέργειες πού, ὅταν κανεὶς τὶς κατανοήσῃ καὶ τὶς συνεκτελέσῃ, ἔχονν ὡς ἀποτέλεσμα μία ἐσωτερικὴ πράξη τοῦ δλον ἀνθρώπου: δηλαδὴ τὸ αὐτοφανέρωμά του ἀπὸ τὴν πηγὴ τῶν νοητικῶν δυνατοτήτων, γιὰ νὰ κατανοήσῃ τὸ *Eίναι* ἀπὸ τὴν ὑπαρξή².*

Δύο εἶναι οἱ πόλοι τῆς φιλοσοφίας κατὰ τὸν Jaspers : πρῶτον ἡ ἀφηρημένη σκέψη, ποὺ ἔχει ὡς πηγὴ τὴ νόηση τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δεύτερον ἡ πραγματική, δηλαδὴ ὑπαρξιακὴ παρουσία καὶ συμμετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ θέτει σὲ κίνηση τὴ νόησή του. Ἡ ὑπαρξιακὴ παρουσία εἶναι ἀπαραίτητη, γιατὶ μόνον μέσῳ αὐτῆς κατορθώνομε νὰ βεβαιωθοῦμε γιὰ τὸ *Eίναι*. Δηλαδὴ τὸ *Eίναι*, ὅποιο κι ἀν εἶναι, πρέπει νὰ βεβαιωθῇ, νὰ πιστοποιηθῇ ἀπὸ τὴν ἐσωτερική μας βίωση. "Οτι βεβαίως ὠρισμένα εἶδη τοῦ *Eίναι* εἶναι δυνατὸν νὰ βιωθοῦν ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία. Τὸ ἐρώτημα ὅμως τὸ ἀδυσώπητο, ποὺ ἐγείρεται ἐδῶ, εἶναι : "Αν γενικῶς ὅλα τὰ εἶδη τοῦ *Eίναι*, τὸ *Eίναι καθ'* δλον, εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη καὶ βίωμα ἡ εἶναι μόνον νόημα; Καὶ γιὰ νὰ λάβωμε ἔνα παράδειγμα ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἐπιστήμη καὶ ἀπὸ τὴν Ἀστρονομία, ὅπου ἐπίσης ὑπάρχει τὸ *Eίναι*, ἡ μᾶλλον ὅπου ζητεῖται κατ' ἔξοχὴν τὸ *Eίναι* καὶ ὅπου πάντα τὸ *Eίναι* ἀντιστοιχεῖ στὴ νόηση, θέτομε τὸ ἐρώτημα : Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν βιώματα οἱ σχέσεις, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ σύστημα τῶν ἐνεργειῶν ποὺ συγκροτοῦν τὸ ἄτομο τῆς Μικροφυσικῆς; "Η πῶς

2. Βλ. καὶ τὸ κείμενο τριῶν διαλέξεων (Φραγκφούρτη 1937) τοῦ K. Jaspers μὲ τὸν τίτλο Ὑποστασιακὴ Φιλοσοφία, σὲ μετάφραση Π. Κανελλοπούλου, ΑΦΘΕ 9 (1938) 117-45, 257-89, 361-94.



εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν βιώματα οἱ μαθηματικὲς σχέσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Ἀστρονομία ἐκφράζει τὴ χρονικότητα τοῦ κόσμου; Ἐδῶ ἀκριβῶς ὁ Ὑπαρξισμός μένει μεσοδρομῆς, γιατὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μεταβάλωμε σὲ βιώματα τὶς νοητικὲς ἀφηρημένες σχέσεις, ποὺ ὑπάρχουν μέσα στὴ φυσικὴ ἐπιστήμη και στὴν Ἀστρονομία. Καὶ ἂν ἐπιχειρήσωμε τοῦτο, θὰ καταλήξωμε ἀπλῶς σὲ φαντασίωση, ὅχι ὅμως σὲ πραγματικὴ βίωση, τὴν ὁποίαν ζητεῖ ὁ Ὑπαρξισμός, γιὰ νὰ δώσῃ πιστοποιητικὸ στὸ Εἶναι, ὅτι πράγματι εἶναι, εἴτε τὸ σκέπτεται ὁ φυσικὸς και ὁ ἀστρονόμος εἴτε τὸ σκέπτεται ὁ φιλόσοφος. Τὸ Εἶναι τῶν σχέσεων ποὺ ἀποτελοῦν τὸ σύστημα τῶν ἐνεργειῶν, ποὺ συνιστοῦν δ.τι ὅνομάζει ἄτομο ἡ Μικροφυσική, εἶναι τὸ ἴδιο και γιὰ τὸν φυσικὸ και γιὰ τὸν φιλόσοφο. Τὸ Εἶναι λοιπὸν τοῦτο εἶναι προσιτὸ μόνον στὴ νόηση και ὅχι στὴ βίωση. Ἐδῶ χωρίζεται ἡ νόηση ἀπὸ τὴ βίωση. Ἡ νόηση προχωρεῖ πολὺ πέρα ἀπὸ τὴ βίωση, και μόνον μὲ τεράστια ἄλματα ποὺ κάνει πέρα ἀπὸ τὴ βίωση συλλαμβάνει εἰδη τοῦ Εἶναι, τὰ ὅποια δὲν εἶναι ποτὲ προσιτὰ στὴ βίωση. Τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ βασικὰ μας ἐπιχειρήματα κατὰ τοῦ Ὑπαρξισμοῦ ως φιλοσοφίας και συνεπῶς και κατὰ τοῦ Ὑπαρξισμοῦ τοῦ Jaspers, ἐφ' ὅσον και ὁ Jaspers ζητεῖ νὰ συμπέσῃ ἡ λογική, ἀφηρημένη σκέψη μὲ τὴ βιωματική, πραγματικὴ παρουσία.

Ο Jaspers στὸ κύριο συστηματικό του ἔργο, ποὺ ἀναφέραμε πρίν, διακρίνει τρία εἰδη τοῦ Εἶναι, τὰ ὅποια θεωρεῖ ως κατ' οὐσίαν ἀχώριστα τὸ ἔνα ἀπὸ τὰλλο : α) τὸ Εἶναι τοῦ ἀντικειμένου, β) τὸ Εἶναι τοῦ ὑποκειμένου και γ) τὸ Εἶναι αὐτὸ καθ' αὐτό. Τὸ Εἶναι τοῦ ἀντικειμένου ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν πολλότητα τῶν κατ' ίδίαν ἀντικειμένων, ποὺ ὑπάρχουν ἐν χώρῳ και χρόνῳ, και μᾶς περιβάλλουν ως ἀντικειμενικὸς κόσμος. Μὲ τὸ Εἶναι τοῦτο καταγίνονται οἱ εἰδικὲς ἐπιστῆμες. Ἡ κάθε μία ἀπ' αὐτὲς ἔξετάζει και ἐρευνᾷ μιὰ εἰδικὴ κατηγορία ἀντικειμένων ἢ φαινομένων και σχηματίζει μία εἰκόνα γιὰ τὸ Εἶναι τους, δίχως νὰ μπορῇ ποτὲ νὰ τὴν δλοκληρώσῃ. Καμμιὰ ἀπ' αὐτὲς τὶς εἰδικὲς ἐπιστῆμες δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς δώσῃ εἰκόνα ώλοκληρωμένη τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου. Τὴν εἰκόνα αὐτὴν κατὰ τὸν Jaspers μᾶς τὴν δίδει αὐτό, ποὺ ὁ Jaspers δονομάζει φιλοσοφικὸ προσανατολισμό. Ο φιλοσοφικὸς προσανατολισμὸς ὑπερπηδᾶ τοὺς φραγμοὺς τῶν εἰδικῶν ἐπιστημῶν και μὲ προϋπόθεση πάντοτε τὰ κεκτημένα τῶν ἐπιστημῶν αὐτῶν σχηματίζει μιὰ λογική, ἀφηρημένη εἰκόνα τοῦ κόσμου, και ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ Εἶναι τοῦ ἀντικειμένου.

Ο,τι δῶμας ὁ Jaspers δονομάζει φιλοσοφικὸ προσανατολισμὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ὁ φιλοσοφικὸς τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι, και τὸν τρόπον αὐτὸν ἀκολούθησε ἡ φιλοσοφία ἀπ' ἀρχῆς, δηλαδὴ τὸν σχηματισμὸ ἀφηρημένων ἐννοιῶν ἢ και δλοκλήρου συστήματος ἐννοιῶν. Μὲ τὸ σύ-



στημα τοῦτο τῶν ἐννοιῶν ἔζήτησε πάντοτε ἡ φιλοσοφία νὰ σχηματίσῃ ἀντικειμενική, λογικὴ εἰκόνα τοῦ κόσμου. "Οταν τώρα ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη, ἡ ἀφηρημένη νόηση, στρέφεται πρὸς τὸ Εἶναι τοῦ ὑποκειμένου, ἔχει κατὰ τὸν Jaspers σκοπὸν νὰ ἀποσαφηνίσῃ τί σημαίνει «Ὕπαρξη», τί σημαίνει «Ὕπάρχω». Θέλει ἔδω ἡ φιλοσοφία νὰ βεβαιωθῇ γιὰ τὴν ὑπαρξη καὶ τὸ ποιὸν ἐνὸς Εἶναι, τὸ ὅποιον δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ γίνῃ ἀντικείμενο. Τούναντίον τὸ εἶδος αὐτοῦ τοῦ Εἶναι, ποὺ λέγεται ὑπαρξη ἢ ἔγω, ἀποφασίζει τὸ ἴδιο καὶ τί εἶναι, δηλαδὴ εἶναι τὸ εἶδος τοῦ Εἶναι ποὺ ἔχει γνώση ὅτι εἶναι, ὅτι ὑπάρχει. "Ομως ἔδω ἔγείρεται ἀμέσως μία δυσκολία, ὅτι δηλαδὴ, ἐνῷ τὸ εἶδος αὐτὸ τοῦ Εἶναι γνωρίζει ὅτι ὑπάρχει, εἶναι βέβαιο γιὰ τὴν ὑπαρξή του, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ εἰπῇ τί εἶναι, δὲν γνωρίζει τί εἶναι. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Jaspers κατ' οὖσίαν ἐπαναλαμβάνει τὴ διατύπωση τοῦ Kant, ὅτι δηλαδὴ τὸ 'Ἐγὼ γνωρίζει ὅτι ὑπάρχει, δὲν γνωρίζει ὅμως τί εἶναι³. 'Ο Jaspers ὅμως προσθέτει ὅτι τὸ 'Ἐγὼ, ἡ ὑπαρξη, μόνον μὲ τὴν πράξη γνωρίζει τί εἶναι. 'Η πράξη εἶναι κάτι τὸ ἀντικειμενικό, ὅπου μέσα βλέπει ἡ ὑπαρξη τὸν ἑαυτό της. "Ομως τίθεται καὶ ἔδω ἔνα ἐρώτημα, τὸ ὅποιον δὲν ἔθεσε ὁ 'Ὑπαρξισμός : μήπως δηλαδὴ ἡ νόηση ἡ ἴδια τίθεται πρὶν ἀπὸ τὴν πράξη καὶ μήπως ἡ νόηση αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν εἶναι συνάμα καὶ πράξη, καὶ συνεπῶς εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ μὲ βεβαιώσῃ γιὰ τὸ τί εἶμαι.

'Ο Jaspers δὲν εἶναι μακριὰ ἀπ' αὐτὴν τὴ σειρὰ τῶν σκέψεων, ὅμως δὲν τὴν πραγματοποιεῖ. "Οτι δὲν εἶναι μακριά, τοῦτο φαίνεται ἀπ' ὅτι λέγει περὶ τοῦ πῶς ὁ νοῦς εἰσπηδᾶ στὸν κόσμο τοῦ 'Ἐγὼ, στὸν κόσμο τῆς πραγματικῆς ὑπάρξεως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴ φαινομενικὴ ὑπαρξη τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου. 'Ο ὄρος φαινομενικὴ ὑπαρξη σημαίνει ἀπλῶς μία ἀξιολόγηση τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου, ἡ ὅποια λέγει ὅτι τὸ Εἶναι τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου εἶναι κατώτερο ἀπὸ τὸ Εἶναι τοῦ ὑποκειμένου, τοῦ ἔγω, τῆς ὑπάρξεως. 'Ο νοῦς εἰσέρχεται στὸν κόσμο τοῦ ἔγω μὲ ἔνα «πήδημα» ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν αἰσθητῶν ἀντικειμένων μὲ τὰ ὅποια συνήθως ἀσχολεῖται. Τὸ «πήδημα» ἀκριβῶς αὐτὸ σημαίνει συνάμα καὶ μιὰ πράξη. 'Η νόηση ἐνεργεῖ, πράττει, ὅταν ἀφήνῃ τὸν κόσμο τῶν ἀντικειμένων καὶ εἰσχωρεῖ στὸν κόσμο τοῦ ἔγω. "Οτι ὁ Jaspers μὲ τὴν ἐννοια τοῦ «πηδήματος» τοῦ νοῦ ἀπὸ τὸ ἔνα εἶδος τοῦ Εἶναι στὸ ἄλλο πλησιάζει πολὺ στὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ νόηση αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν εἶναι συνάμα καὶ πράξη, συνάγεται καὶ ἀπὸ ὅσα λέγει γιὰ τὴν «ὑπαρξιακὴ συνείδηση». Κατ' αὐτὸν ἡ ὑπαρξιακὴ συνείδηση φανερώνεται μὲ τὴν ἀγάπη, μὲ τὸ Εἶναι τοῦ ἔγω, μὲ τὸ Εἶναι συνάμα μὲ τὸν ἄλλον, μὲ τὴν ἐπικοινωνία, μὲ

3. Βλ. I. N. Θεοδωρακόπουλος, 'Η αὐτογνωσία τοῦ συνειδέναι καὶ ὁ Kant, ΠΑΑ (1970) 4-8.



τὴν ἀγωνία, μὲ τὴν μοναξιά, μὲ τὴν αὐτοβεβαίωση γιὰ τὴν ἱστορικότητά μου, μὲ τὴν αὐτοαποθέωση, μὲ τὸ παιχνίδι, μὲ τὴν αἰδὼ καὶ μὲ ἄλλες ἐκφράσεις τῆς ὑπαρξιακῆς συνειδήσεως. "Ολα δῶς αὐτὰ τὰ σημεῖα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγωνία, εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὴν νόηση, ἡ δοκία ως ἐνέργεια τὰ πραγματοποιεῖ.

"Ομως δῆτα ἀλήθεια καὶ ἂν ἔχῃ τὸ Εἶναι ως ὑπάρξη, ως ὑπάρχειν, τὸ ἔγῳ δὲν ἴκανοποιεῖται μ' αὐτήν. Τὸ ἔγῳ ζητεῖ τὸ Εἶναι αὐτὸ καθ' αὐτὸ καὶ θέλει ν' ἀποκτήσῃ τὴν συνείδηση δτι τὸ ἴδιο ως ἐλευθερία δὲν χρεωστεῖ τὸ Εἶναι του μόνον στὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ σ' ἔνα ὑπερβατικὸ Εἶναι, ποὺ πραγματώνεται μέσα του. Μὲ αὐτὸ τὸ καθ' αὐτὸ Εἶναι, μὲ τὸ ἀπόλυτο Εἶναι, καταγίνεται κατὰ τὸν Jaspers ἡ Μεταφυσική, δηλαδὴ τὸ μέρος τοῦ ἔργου του ποὺ δονομάζει Μεταφυσική. Μὲ τὴν ἀνάλυση τῶν ἀποδείξεων περὶ Θεοῦ, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀνάλυση τῆς τέχνης, ὁ Jaspers καταλήγει μὲ τὴ Μεταφυσική του στὸ συμπέρασμα, δτι ὁ ἀνθρώπος μόνον δταν ναυαγήση μὲ τὴ γνώση του, μόνον δταν ναυαγήση ἀκόμη καὶ στὴν αὐτάρκεια τῆς ὑπάρξεώς του, μόνον τότε εἶναι δυνατὸν νὰ συλλάβῃ τὴν οὐσία τοῦ ὑπερβατικοῦ Εἶναι. 'Ο γρίφος τῆς αἰωνιότητος ἀποσαφηνίζεται μόνον μὲ τὸ ναυάγιο τοῦ ἀνθρώπου μέσα σ' δλα τὰλλα, ἥ, δπως διατυπώνει ὁ Jaspers τὸ πρᾶγμα, μόνον δταν δὲν θέλω νὰ ναυαγήσω, ἀλλὰ ἀποτολμῶ νὰ ναυαγήσω. Τὸ ναυάγιο δὲν σημαίνει βεβαίως τίποτε ἄλλο παρὰ δτι ὁ ἀνθρώπος σὲ δλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς, ἐπιστήμη, πράξη, τέχνη κ.λ.π., συνειδητοποιεῖ τὸ πεπερασμένο τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ἀντικειμενικῆς κατανοήσεως, τόσον αὐτῆς δσον καὶ τῶν ἔργων της. 'Η βασικὴ προϋπόθεση τοῦ Jaspers γιὰ τὴν κατανόηση ἴδιως τοῦ δευτέρου είδους τοῦ Εἶναι, δηλαδὴ τῆς ὑπάρξεως, εἶναι δτι ὁ νοῦς, τὸ ἔλλογο στοιχεῖο μέσα μας, δὲν εἶναι νοητὸ δίχως τὸ ἄλλο, τὸ ἄλογο, δπως ἐπίσης καὶ στὴν πραγματικότητα δὲν ἐμφανίζεται δίχως τὸ ἄλλο.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία δτι τὸ ἄλλο τοῦτο, τὸ ἔτερον τοῦ Πλάτωνος, ἐκτὸς τοῦ πρώτου είδους τοῦ Εἶναι, τὸ δποῖον προβάλλει ἀφωνο ἐνώπιον τοῦ νοῦ ως ἀντικειμενικὸς κόσμος, εἶναι ἡ ἴδια ἡ ὑπάρξη ως καταστατικὴ παρουσία, ως μοναδικὴ κατάσταση μέσα στὸ ἄπειρον τοῦ κόσμου. Τὴν καταστατικὴ αὐτὴ παρουσία τὴν χαρακτηρίζει τὸ συναίσθημα δτι ὑπάρχει, τοῦτο δῶς δὲν σημαίνει δτι τὸ αὐτοσυναίσθημα τῆς ὑπάρξεως εἶναι ἐκ καταβολῆς ἔλλογο ἥ ἔχει ἀπ' ἀρχῆς καμμιὰ σχέση μὲ τὸ νοῦ. Τὸ ἔρωτημα, λέγει ὁ Jaspers, ποὺ τίθεται ἐδῶ, εἶναι σὲ ποιὰ μορφὴ παρουσιάζεται τὸ ἄλογο στοιχεῖο, πῶς παρ' δλα τὰλλα παραμένει αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ πῶς συλλαμβάνεται; 'Η ἀπάντηση στὸ ἔρωτημα τοῦτο εἶναι δτι ἡ φιλοσοφία ἥ μᾶλλον τὸ φιλοσοφεῖν ἔχει τὴν τάση νὰ συλλαμβάνῃ τὸ ἄλογο, δηλαδὴ τὸ μὴ ἔλλογο καὶ τὸ παράλογο. 'Η φιλοσοφία ἔχει τὴν τάση νὰ τὸ διαμορφώνῃ μὲ τὸ νοῦ καὶ νὰ τὸ μεταβάλῃ σὲ ἔνα τρόπο



τοῦ νοῦ, στὸ τέλος μάλιστα νὰ δείχνῃ ὅτι τὸ ἄλογο εἶναι ταυτόσημο μὲ τὸ νοῦ. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὅλο τὸ Εἶναι πρέπει γιὰ τὴ φιλοσοφία νὰ γίνη τάξη καὶ νόμος. "Ομως, λέγει ὁ Jaspers, ἐναντίον αὐτῆς τῆς τάσεως στρέφεται τὸ εἰλικρινὲς φρόνημα καὶ ἡ πεισματώδης βούληση. Αὐτὰ ἀναγνωρίζουν τὸ ἄλογο ως ἀκατανίκητο. Ἀκόμη καὶ τὸ φιλοσοφεῖν, ποὺ θέλει ν' ἀναλύσῃ καὶ ν' ἀναγάγῃ ὅλο τὸ Εἶναι σὲ λογικότητα, διατηρεῖ παρὰ τὴ θέλησή του τὸ ἄλογο στοιχεῖο. Ἡ ὅλη ἱστορία τῆς φιλοσοφίας δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἡ προσπάθεια νὰ ἔξουσιασθῇ τὸ ἄλογο στοιχεῖο ἀπὸ τὸ νοῦ.

Αὐτὴν τὴν ἐνιαία παράδοση τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὸν Παρμενίδη καὶ τὸν Ἡράκλειτο ως τὸν Ἔγελο τὴν διασποῦν κατὰ τὸν Jaspers δύο ἀνθρώποι στὸν δέκατον ἔνατον αἰῶνα, ὁ Kierkegaard καὶ ὁ Nietzsche⁴, καὶ φέρουν μία ἀλλαγὴ στὴ νοητικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου. Θέτουν τὸ βασικὸ ἐρώτημα τῆς φιλοσοφίας ἐξ ἀρχῆς, τὸ ἐρώτημα τί εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια καὶ τί εἶναι ἐπιστήμη. Καὶ γιὰ τοὺς δύο αὐτοὺς φιλοσόφους, λέγει ὁ Jaspers, ἡ ἀλήθεια τόσον στὴ φιλοσοφία ὅσον καὶ στὴν ἐπιστήμη σκεπάζεται κατ' ἀνάγκην ἀπὸ ἓνα προσωπεῖο, τὸ ὅποιον λέγεται «ἔμμεση ἀνακοίνωση». Ἡ ἔμμεση ἀνακοίνωση τῆς ἀλήθειας εἶναι καὶ στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη ἡ μοναδικὴ μορφή, μὲ τὴν ὅποιαν παρουσιάζεται ἡ ἀλήθεια. Ἐκτὸς αὐτοῦ τοῦ κατηγορητηρίου κατὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ οἱ δύο αὐτοὶ φιλόσοφοι ἀπορρίπτουν τὴν ἐποχή τους καὶ τὴν θεωροῦν ως ἐποχὴ παρακμῆς. Καὶ οἱ δύο βλέπουν τὸ «μηδὲν» νὰ προβάλλῃ, δίχως ὅμως καὶ νὰ τὸ θέλουν. Σημασία ἔχει ὅτι καὶ ὁ ἔνας καὶ ὁ ἄλλος γυρίζουν ἀπὸ ὅ,τι δονομάζομε ἀντικειμενικὴ νόηση στὴν ἀτομικὴ αὐτοκατανόηση. Καὶ οἱ δύο ὅμως δὲν μποροῦν νὰ περατώσουν αὐτὴν τὴν αὐτοκατανόηση δίχως ἓνα πήδημα πρὸς τὸ Ἐπέκεινα. Ὁ Kierkegaard μὲ τὸ πήδημα πρὸς τὸν Χριστιανισμό, τὸν ὅποιον ἐκλαμβάνει ως τὸ παράδοξο, ὁ Nietzsche μὲ τὸ πήδημα στὴν αἰώνια ἀνακύκληση τῶν πάντων καὶ στὸν ὑπεράνθρωπο. Εἶναι ὅμως ἀναμφισβήτητο ὅτι τόσον ὁ Kierkegaard, ὅπως θὰ ἴδοιμε, ὅσον καὶ ὁ Nietzsche στὴν προσπάθειά των ν' ἀντιστρέψουν τὸ δρόμο τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἐπιστήμης, ν' ἀλλάξουν τὴν νοητικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ στρέψουν τὴν προσοχὴ των ἀπὸ τὰ ἀντικειμενικὰ νοήματα στὰ προσωπικὰ βιώματα, ἐναυάγησαν τραγικά.

Τὸ συμπέρασμά μας στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς μελέτης μας εἶναι ὅτι ὁ "Υπαρξισμός, ἐφ' ὅσον ἔζήτησε ν' ἀντικαταστήσῃ ὅ,τι δονομάζομε ἀντι-

4. Βλ. τὸ ἄρθρο τοῦ K. Jaspers, *Προϋποθέσεις γιὰ μιὰ φιλοσοφικὴ κατανόηση τοῦ Nietzsche*, σὲ μετάφραση καὶ μὲ κριτικὲς παρατηρήσεις Π. Κανελλοπούλου, ΑΦΘΕ 6 (1935) 249-84.



κειμενική φιλοσοφική και γενικῶς θεωρητική πάλη του πνεύματος μὲ τὰ προβλήματά του, και στὴ θέση αὐτῆς τῆς πάλης νὰ βάλῃ τὴν ἐπιστροφὴ στὴ «βιωματικὴ αὐτοκατανόηση» του ἀνθρώπου, ἐναυάγησε και ὠδήγησε τὴ σκέψη σὲ ἀδιέξοδο, κατέληξε στὸ μηδέν, εἴτε τὸ ἥθελε εἴτε δὲν τὸ ἥθελε. Ἡ στροφὴ ἀπὸ τὴν ἀντικειμενικὴ στὴν ὑποκειμενικὴ σκέψη, ἡ φυγὴ ἀπὸ τὰ νοήματα και ἡ προσφυγὴ στὰ βιώματα, εἶχε καταστρεπτικά, τραγικὰ ἀποτελέσματα, γιατὶ τελικῶς ὠδήγησε στὴν ἀπόσπαση τῆς προσωπικότητος ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, και πολλὲς φορὲς στὴ διάσπασή της και τέλος στὴ διάλυση τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς.

Ἄκομη και ὁ Jaspers, ὁ ὅποῖς εἶχε τὸν πλουσιότερο και στερεότερο δπλισμὸ ἀπὸ τὸ δπλοστάσιο τῆς ιστορίας τῆς φιλοσοφίας, καταλήγει νὰ γράψῃ ὅτι *κανεὶς δὲν ξέρει ποῦ θὰ καταλήξῃ ὁ ἄνθρωπος και ἡ σκέψη του*. Προσθέτει δμως ὅτι, ἐπειδὴ ἡ ὑπαρξη, ὁ ἄνθρωπος και ὁ κόσμος του δὲν εἰναι στὸ τέλος, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ οὔτε μία ἔτοιμη φιλοσοφία οὔτε μία προκατάληψη του δλον. Παρὰ ταῦτα ὁ Jaspers, ἀν και δὲν ἔπαινε ποτὲ νὰ προσδιορίζεται ἀπὸ τὸν ὑπαρξιακὸ του ἀγῶνα, δὲν παραιτήθηκε ποτὲ ἀπὸ τὸ κατ' ἔξοχὴν δργανο τῆς φιλοσοφίας, δηλαδὴ τὴν καθαρὴ νόηση. Τὸ φιλοσοφεῖν εἶναι γι' αὐτὸν ἡ ἐνέργεια ἐκείνη ἡ μᾶλλον ἡ πράξη ποὺ δημιουργεῖ τὴν ἐσωτερικότητα του ἀνθρώπου, ὁ ὅποῖς δμως δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσῃ τὸ ἔσχατο νόημα τῆς ζωῆς του. Ο Jaspers λέγει : *Ἡ φιλοσοφία ως νόηση εἶναι πάντοτε συνάμα ἡ ἐκάστοτε ὡλοκληρωμένη αὐτοσυνειδησία, ἡ ὅποια γνωρίζει ὅτι μὲ τὴν ἔκφρασή της ποτὲ δὲν ἔχει κάτι τελειωτικό.* Ως φιλόσοφοι του παρόντος φιλοσοφοῦμε μὲ τὴ συνείδηση μᾶς καταστάσεως, ἡ ὅποια μᾶς ὀδηγεῖ ξανὰ στὰ τελευταῖα δρια και στὶς ἀρχὲς του *Εἶναι του ἀνθρώπου*.

Τὸ γενικό μας συμπέρασμα ως πρὸς τὸν Jaspers, ἔπειτα ἀπὸ ὅσα εἶπαμε, εἶναι ὅτι ὁ φιλόσοφος αὐτὸς τῆς ἐποχῆς μας ἀγωνίσθηκε νὰ συγχωνεύσῃ τὸν ὑπαρξισμὸ μὲ δλη τὴν ιστορία τῆς φιλοσοφίας, δηλαδὴ ν' ἀφομοιώσῃ δλη τὴν ιστορία τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὴ σκοπιὰ του ὑπαρξισμοῦ και ὅτι στὸν ἀγῶνα αὐτὸν ἐπικρατεῖ πάντοτε, παρ' ὅλο τὸν τονισμὸ τῆς ὑπαρξιακῆς παρουσίας, τὸ «ἀντικειμενικὸ νόημα». Στὴν πάλη μεταξὺ βιωμάτων και νοημάτων ἐπικρατοῦν πάντοτε μέσα του τὰ νοήματα, τὰ ὅποια ἄλλωστε εἶναι τὰ μόνα ἀνακοινώσιμα. Ο Jaspers διεπίστωσε πολὺ ἐνωρὶς κατὰ τὴ σταδιοδρομία του, ὅτι ναι μὲν ἡ ὑπαρξιακὴ συνείδηση εἶναι ἀναγκαία γιὰ νὰ φιλοσοφήσῃ κανείς, ἀλλὰ ὅτι ἡ ἴδια ἡ ὑπαρξιακὴ συνείδηση δὲν εἶναι φιλοσοφία και ὅτι ἡ νόηση εἶναι ἐκείνη, ἡ ὅποια ἐκφράζει και τί εἶναι ὑπαρξιακὴ συνείδηση και συνάμα ἐρμηνεύει τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα κατὰ τρόπο ἀντικειμενικό. Συνεπῶς ὁ Jaspers δὲν ἐταύτισε τὸν ὑπαρξισμὸ μὲ τὴ φιλοσοφία, ἐζήτησε δμως νὰ κατανοήσῃ δλη τὴν ιστορία τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὴ σκοπιὰ του ὑπαρξισμοῦ. ᩩ



συμβολή του είναι ότι άνανέωσε πολλά άπό τὰ παλαιὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας, δίχως δύμως νὰ τὰ συγχωνεύσῃ μὲ τὸν Ὑπαρξισμό. "Ωστε γιὰ τὸν Jaspers δὲ Ὑπαρξισμὸς εἶναι μία μέθοδος, μία ἀφετηρία, εἶναι τρόπος τοῦ φιλοσοφεῖν, τοῦ δποίου τὰ δρια δύμως τὰ θέτει ἐξ ἀρχῆς ἡ νόηση, ἡ δποία καὶ τὸν προστατεύει νὰ μὴ μεταβληθῇ σὲ χάος. "Οσο λιγώτερη νόηση τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀπειλὴ αὐτοῦ τοῦ χάους, ὅπου ὀδηγεῖ κατ' ἀνάγκην, δταν μείνη μόνη ἡ ὑπαρξιακὴ συνείδηση.

"Οταν κατὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1954 συνήντησα τὸν Jaspers στὸ Ragaz τῆς Ἐλβετίας καὶ εἶχα, στὸ διάστημα τῶν τριῶν ἡμερῶν, ποὺ διήρκεσε κατ' οὖσίαν τὸ συνέδριο γιὰ τὸν Schelling, τὴν εὐκαιρία πολλῶν συναντήσεων μαζὶ του, μοῦ εἶπε ἔξαφνα κάποια στιγμή : «τώρα διαβάζω κι ἐγὼ τὸ *Sein und Zeit* τοῦ Heidegger». Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Jaspers πράγματι μὲ ἔξεπληξε, πρῶτον γιατὶ προσωπικῶς ἐγὼ εἶχα μελετήσει τὸ *Sein und Zeit* μόλις εἶχε κυκλοφορήσει στὰ 1927, καὶ μάλιστα τὸ μελέτησα μαζὶ μὲ τὸν συμφοιτητή μου καὶ ἔπειτα συνεργάτη τοῦ «Ἀρχείου Φιλοσοφίας» καὶ καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Heidelberg καὶ πολὺ ἀγαπητό μου φίλο Franz Böhm, ὁ δποίος ἐφονεύθη κατὰ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Χίτλερ στὴ Ρωσία· δεύτερον ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Jaspers μὲ ἔξεπληξε, γιατὶ δὲν μποροῦσα νὰ φαντασθῶ ὅτι οἱ δύο σύγχρονοι ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπαρξισμοῦ στὸ γερμανικὸ χῶρο —καὶ μάλιστα καὶ οἱ δύο καθηγηταὶ τῆς Φιλοσοφίας στὰ Πανεπιστήμια τῆς Βάδης, ὁ Jaspers στὴν Heidelberg καὶ ὁ Heidegger στὸ Freiburg— δὲν ἐγνώριζε ὁ ἔνας τὸ ἔργο τοῦ ἄλλου. Βεβαίως δὲν γνωρίζω, ἀν ἵσχυε τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν Heidegger. Πάντως ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἐσκέφθην ὅτι ὁ Jaspers ἦταν κατὰ ἔξη χρόνια ἀρχαιότερος τοῦ Heidegger, καὶ ἔφερα στὴ μνήμη μου τὸν φιλοσοφικὸν ἀγῶνα τοῦ Jaspers γιὰ τὸν Ὑπαρξισμό, ὁ δποίος εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὰ 1920 καὶ εἶχε δημιουργήσει ἀτμόσφαιρα φιλοσοφικῆς ζωῆς, πολὺ πρὶν ἐκδοθῆ τὸ *Sein und Zeit* τοῦ Heidegger.

Καὶ ὁ Ὑπαρξισμὸς τοῦ Martin Heidegger καταλήγει σὲ μία Ὀντολογία, δηλαδὴ καταγίνεται μὲ τὸ θεμελιακὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας : τὸ νόημα τοῦ Εἶναι. Ἀφορμᾶται δύμως ὁ Heidegger ἀπὸ τὴ Φαινομενολογία τοῦ Husserl, δηλαδὴ τὴ φαινομενολογικὴ μέθοδο, τὴν δποία δύμως σιγάσιγὰ μετεμόρφωσε. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τόσον ὁ Jaspers ὅσον καὶ ὁ Heidegger ἀναλίσκονται στὴν Ὀντολογία, πρᾶγμα τὸ δποίον δηλώνει ὅτι ὁ χῶρος τῆς Ὀντολογίας εἶναι ὁ κατ' ἔξοχὴν χῶρος τῆς φιλοσοφίας⁵. Τοῦτο ἄλλωστε ἦταν τὸ κατ' ἔξοχὴν πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας γιὰ τὸν Πλά-

5. Βλ. I. N. Θεοδωρακόπουλος, *Τὸ πρόβλημα τῆς Μεταφυσικῆς*, «Φιλοσοφία» 1 (1971) 7-28.

τωνα και τὸν Ἀριστοτέλη. Τονίζω ἐδῶ ἐπίτηδες τὴν ἀναφορὰ τῶν δύο συχρόνων ὑπαρξιστῶν στὸν Πλάτωνα και τὸν Ἀριστοτέλη, γιατὶ ὑπάρχουν πολλοὶ ἀδαεῖς και κοῦφοι ὑπαρξισταί, οἱ δποῖοι θεωροῦν τὸν Πλάτωνα και τὸν Ἀριστοτέλη ἔπειρασμένους. Ἡ Κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου τοῦ Κάντ και ἡ Λογικὴ τοῦ Ἐγέλου εἶναι οἱ δύο ἄλλοι μεγάλοι σταθμοὶ τῆς δοντολογικῆς σκέψεως μέσα στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Πλάτων και Ἀριστοτέλης γιὰ τὴν ἀρχαιότητα, Kant και Hegel γιὰ τὴ νεώτερη ἐποχὴ εἶναι οἱ μεγάλοι σταθμοὶ τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι δ Πλάτων και δ Ἀριστοτέλης ὑπάρχουν στὸν Κάντ και στὸν Ἐγέλο.

"Οταν κανεὶς θέτη τὸ ἐρώτημα : Τί νόημα ἔχει τὸ Εἶναι, και τοῦτο ἀκριβῶς κάνει δ Heidegger, θὰ ἀντιμετωπίσῃ ἀμέσως τρία ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας καθιερωμένα νοήματα : α) ὅτι τὸ Εἶναι ἀποτελεῖ τὴν πιὸ γενικὴ ἔννοια τῆς φιλοσοφίας, β) ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ Εἶναι, ἐπειδὴ εἶναι ἡ πιὸ γενική, εἶναι ἀδύνατον νὰ δρισθῇ, και γ) ὅτι τὸ Εἶναι ως ἔννοια εἶναι ἡ πιὸ αὐτονόητη, γιατὶ δὲν ὑπάρχει κρίση τοῦ ἀνθρώπου, λόγος του, δπου μέσα νὰ μὴ ὑπάρχῃ τὸ εἶναι, τὸ ἐστί. "Ολοι οἱ ἀνθρωποι, μορφωμένοι και ἀμόρφωτοι, χρησιμοποιοῦν τὸ ἐστί, γιὰ νὰ εἰποῦν, νὰ δηλώσουν διτίδηποτε. Ὁ Heidegger ἐθεώρησε ἐξ ἀρχῆς τὰ τρία αὐτὰ νοήματα δχι ως ἐμπόδια, ἀλλὰ ως ὥθηση γιὰ νὰ φωτίσῃ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ προβλήματος τοῦ Εἶναι. Βεβαίως δ φωτισμὸς αὐτὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ προβλήματος τοῦ Εἶναι γίνεται μὲ τὴ φαινομενολογικὴ μέθοδο, και τοῦτο σημαίνει ὅτι δ Heidegger ἐπιχειρεῖ νὰ κατεδαφίσῃ τὴν παραδεδομένη ἔννοια τοῦ Εἶναι και νὰ ἀνεγείρῃ μία καινούργια. "Εχει δμως συνάμα δ ἴδιος τὴ συνείδηση ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖ τόλμημα. Ἡ Φαινομενολογία εἶναι τώρα, κατὰ τὸν Heidegger, μόνον ως Ὁντολογία νοητὴ και δυνατή.

"Ο Heidegger ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἐτυμολογία τῶν Ἑλληνικῶν λέξεων φαινόμενον και λόγος γιὰ νὰ δρίσῃ τὴ Φαινομενολογία, και λέγει ὅτι σκοπός της εἶναι «αὐτὸ ποὺ φαίνεται», ἔτσι δπως αὐτὸ ἀφ' ἑαυτοῦ του δείχνεται, νὰ τὸ ἀφήσωμε νὰ τὸ ἴδοῦμε ἀπὸ τὴν πλευρά του. Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς ἔρευνας ποὺ λέγεται Φαινομενολογία. Μέσα δμως σ' αὐτὸν τὸν κάπως περίπλοκον δρισμὸν τῆς Φαινομενολογίας δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο, παρὰ ἡ προσταγὴ νὰ πᾶμε στὰ ἴδια τὰ πράγματα. Κατ' οὐσίαν ἡ Φαινομενολογία εἶναι «ἡ ἐπιστήμη περὶ τοῦ Εἶναι τοῦ ὄντος», δηλαδὴ Ὁντολογία. Ἡ μέθοδος τῆς Φαινομενολογίας, ἡ ὁποία ἔχει ως ἀντικείμενό της τὸ εἶναι τοῦ ὄντος, τὴν ὑπαρξη, εἶναι ἐξήγηση, ἀποσαφήνιση, ἐρμηνεία. Ἡ φαινομενολογία τῆς ὑπάρξεως (Dasein) εἶναι ἡ ἐρμηνευτικὴ τῆς ἀρχικῆς σημασίας τῆς λέξεως, ἡ ὁποία δηλώνει τὸ ἔργο τῆς ἐρμηνείας. Μὲ τὴ συσχέτιση αὐτὴν τῆς Ὁντολογίας και τῆς Φαινομενολογίας δρίζεται κατὰ τὸν Heidegger ἡ οὐσία τῆς Φιλοσοφίας. Ὁ Heidegger λέγει : Ὁντολογία και Φαινομενολογία δὲν εἶναι δύο διαφορετικοὶ κλάδοι, οἱ ὁποῖοι



*δίπλα στοὺς ἄλλους ἀνήκοντ στὴ φιλοσοφία. Οἱ δύο τίτλοι χαρακτηρίζουν τὴν
ἴδια τὴν φιλοσοφία. Ὡς πρὸς τὸ ἀντικείμενο καὶ τὴν μέθοδο τῆς φιλοσοφίας εἶναι
ἡ γενικὴ φαινομενολογικὴ Ὀντολογία ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἐρμηνευτικὴν
τῆς ὑπάρξεως. Ἡ ἐρμηνευτικὴ ὡς ἀναλυτικὴ τῆς ὑπάρξεως ἔδεσε καλὰ τὴν
ἄκρη τοῦ νήματος κάθε φιλοσοφικοῦ ἐρωτήματος, ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου πηγάζει
καὶ ὅπου ἐπιστρέφει.*

Κύριο θέμα τῆς Ὀντολογίας εἶναι νὰ ἐρμηνεύσῃ τὸ νόημα τοῦ *Eίναι*. Τὸ νόημα ὅμως τοῦτο μᾶς εἶναι προσιτὸ μὲ ἔνα εἶδος τοῦ ὄντος, τὸ ὅποιο
ξεχωρίζει ἀπὸ κάθε ἄλλο ὄν, μὲ τὴν ὑπαρξη, ποὺ εἶναι τὸ εἶδος τοῦ ὄντος
«ἄνθρωπος». Τὸ ἴδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τῆς ὑπάρξεως εἶναι ὅτι μὲ κά-
ποιο τρόπο καὶ μὲ κάποια ἔκφραση νοεῖ ἡ ἴδια τὸ *Eίναι* της. Ἡ ὑπαρξη
ὡς πρὸς τὸ *Eίναι* της ἔχει ἡ ἴδια μιὰ σχέση μὲ τὸν ἑαυτό της, ἐπειδὴ εἶναι
τὸ μόνο εἶδος τοῦ ὄντος ποὺ νοεῖ τὸ εἶναι του. *Κατανόηση* ὅμως τοῦ *Eίναι*
σημαίνει ἔνα καθορισμὸ τοῦ *Eίναι* τῆς ὑπάρξεως. «Ωστε τὸ *Eίναι*, πρὸς τὸ
ὅποιον ἡ ὑπαρξη συμπεριφέρεται ὁπωσδήποτε, πρὸς τὸ ὅποιον ὁπωσδή-
ποτε ἀναφέρεται, τὸ ὀνομάζομε ὑπαρξη. Ὁ Heidegger χρησιμοποιεῖ δύο
ὅρους γιὰ νὰ δηλώσῃ τὴν «ὑπαρξη», τὸν δρο *Dasein* καὶ τὸν δρο *Exi-
stenz*. Καὶ τὸ γεγονὸς τοῦτο φαίνεται νὰ τὸν προφυλάσσῃ ἀπὸ τὴν ταυτο-
λογία. Κατὰ βάθος ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν ν' ἀποφύγῃ καὶ ὁ ἴδιος τὴν ταυ-
τολογία. Θὰ ἀποδώσωμε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς ἔδω μὲ δύο δρους τὸ ἴδιο πρᾶ-
γμα, δηλαδὴ τὴν «ὑπαρξη», γιὰ νὰ φαίνεται ὅτι δὲν ταυτολογοῦμε Τὸν
δρο *Dasein* τὸν ἀποδίδομε στὰ Ἑλληνικὰ μὲ τὸν δρο *παρουσία* καὶ τὸν
δρο *Existenz* μὲ τὸν δρο ὑπαρξη. Λέγει λοιπὸν ὁ Heidegger ὅτι ἡ *παρουσία*
κατανοεῖ τὸν ἑαυτό της πάντοτε ἀπὸ τὴν ὑπαρξη της, καὶ τοῦτο σημαίνει
καὶ τὴ δυνατότητα ποὺ ἔχει νὰ εἶναι ἡ νὰ μὴν εἶναι. Ἡ κατανόηση ὅμως
τοῦ *Eίναι*, ἡ ὅποια ἀνήκει στὴν παρουσία, ἀναφέρεται πάντοτε καὶ στὴν
κατανόηση κάποιου κόσμου, διότι τὸ νὰ εἶναι μέσα σ' ἔνα κόσμο, τοῦτο
ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς παρουσίας. Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι τὸ ὄν, τὸ ὅποιον
ὄνομάζεται παρουσία, δρίζεται ως πρὸς τὸ *Eίναι* του ἀπὸ τὴν ὑπαρξη,
τοῦτο τοῦ προσδίδει τὴν δοντικὴ ὑπεροχή, τὰ πρωτεῖα, ἀπὸ κάθε ἄλλο ὄν.
Ἡ «παρουσία» ὅμως ἔχει καὶ μιὰ δοντολογικὴ ὑπεροχή, ἡ ὅποια βασίζε-
ται στὸ γεγονὸς ὅτι, ἐφ' ὅσον δρίζεται ως ὑπαρξη, εἶναι ἡ ἴδια δοντολο-
γική. Ὁ Heidegger προσδίδει στὴν παρουσία καὶ ἔνα τρίτο εἶδος ὑπεροχῆς
ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ὄντα, ἐφ' ὅσον αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν δοντικὴ-δοντολογικὴ
προϋπόθεση κάθε Ὀντολογίας. Τὸ συμπέρασμα τοῦ Heidegger εἶναι ὅτι
μὲ τὴν ἀνάλυση τῆς παρουσίας εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοήσωμε τὴν ὑπαρξη
καὶ ὅτι ἡ ὑπαρξη καὶ ἀνάλυση τῆς παρουσίας ἀποτελεῖ τὴ θεμελιακὴ Ὀν-
τολογία, ἀπὸ τὴν ὅποια πηγάζουν ὅλα τὰ ἄλλα εἰδη τῆς Ὀντολογίας.

Τὸ ἐρώτημα τώρα εἶναι : Πῶς θὰ πλησιάσῃ κανεὶς τὴν «παρουσία»
καὶ πῶς θὰ τὴν ἐρμηνεύσῃ, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ καταλήξῃ σ' αὐτὴ τὴ θε-



μελιακή 'Οντολογία ; 'Ο Heidegger ἀπαντᾶ δτι πρέπει κανεὶς ν' ἀρχίσῃ ἀπὸ τὸ δν, δπως αὐτὸ κατ' ἀρχὴν καὶ ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶναι στὴ συνήθη καθημερινότητά του, καὶ ἀφοῦ ἀναλύσῃ τὴν παρουσία ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς καθημερινότητός της, τότε θὰ προχωρήσῃ γιὰ νὰ εὕρῃ καλύτερη ὄντολογικὴ βάση. 'Η ἀφετηρία λοιπὸν τῆς ἀναλύσεως εἶναι ἡ χρονικότης, γιατὶ τὸ νόημα τοῦ Eίναι, ποὺ ἔχει τὸ δν ποὺ λέγεται «παρουσία», εἶναι ἡ χρονικότης. 'Η παρουσία μὲ τὸν χρόνο, δηλαδὴ χρονικῶς, ἐννοεῖ κάτι ως Eίναι. 'Ο χρόνος εἶναι ὁ δρίζων κάθε κατανοήσεως τοῦ Eίναι καὶ κάθε ἔρμηνείας τοῦ Eίναι. Πρέπει λοιπὸν ν' ἀναλυθῇ ἡ ἐννοια τοῦ χρόνου καὶ νὰ καταδειχθῇ δτι καὶ πῶς μέσα στὸ φαινόμενο χρόνος ἔγκειται ὅλο τὸ πρόβλημα τῆς 'Οντολογίας. Τὸ Eίναι λοιπὸν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ συλλάβωμε μόνον ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὸν χρόνο. Τοῦτο ἀκριβῶς ἔξηγει καὶ τὸν τίτλο ποὺ ἔδωκε ὁ Heidegger στὸ βασικό του ἔργο. Πρέπει ἡδη ἔδω νὰ τονισθῇ δτι ἡ ἐννοιολογία αὐτὴ τοῦ Heidegger περὶ τοῦ Eίναι καὶ τοῦ Χρόνου ἔχει πολλὰ σημεῖα ἐπαφῆς μὲ τὴν ἐννοια τοῦ χρόνου, δπως τὴν ἀναπτύσσει ὁ Κὰντ στὴν Κοιτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου. 'Επίσης πρέπει ἔδω νὰ παρατηρηθῇ δτι μὲ τὴ χρόνωση τοῦ Eίναι ὁ Heidegger ἀντιστρέφει τὴν πλατωνικὴ ἐννοια τοῦ Eίναι, ἡ ὅποια ἀκριβῶς ἔχει νόημα ἔξωχρονικό.

'Οπωσδήποτε δ Heidegger καταλήγει στὸ δτι τὸ θεμελιακὸ ὄντολογικὸ ἔργο τῆς ἔρμηνείας τοῦ Eίναι αὐτοῦ καθ' ἔαυτὸ περιέχει μέσα τον τὴν ἀποσαφήνιση τῆς χρονικότητος τοῦ Eίναι. 'Η χρονικότης τοῦ Eίναι ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεση τῆς ἴστορικότητος ως ἐνὸς χρονικοῦ εἴδους τοῦ Eίναι τῆς ἴδιας τῆς παρουσίας. 'Η ἴστορικότης εἶναι ἡ ὄντολογικὴ κατάσταση τοῦ «γίγνεσθαι», ποὺ δνομάζομε «παρουσία». 'Η ἴστορία ὅμως ως εἶδος τοῦ Eίναι τῆς παρουσίας, ἡ ὅποια θέτει ἔρωτήματα, εἶναι δυνατὴ μόνον ἐπειδὴ τὸ βάθος τοῦ Eίναι τῆς παρουσίας προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἴστορικότητα. Συνεπῶς καὶ τὸ ἔρωτημα γιὰ τὸ νόημα τοῦ Eίναι πρέπει νὰ νοηθῇ ως ἴστορικὸ καὶ νὰ ἔξετάσῃ τὴν φιλοσοφικὴ παράδοση ως πρὸς τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὅποίους αὐτὴ ἔλυσε τὸ πρόβλημα τοῦ Eίναι. Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει γιὰ τὸν Heidegger τίποτε ἄλλο, παρὰ τὸ δτι πρέπει νὰ κατεδαφισθῇ ὅλη ἡ ὄντολογικὴ παράδοση γιὰ ν' ἀποκτήσῃ τὸ πρόβλημα τοῦ Eίναι τὸ ἀληθινό του νόημα, τὸ ὅποιον ἔγκειται στὴν «χρόνωση τοῦ Eίναι».

'Απὸ τὴν παρουσία τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει ἡ ἀνάλυση, ἡ ὅποια θὰ μᾶς ἀνοίξῃ τὸ δρόμο πρὸς τὸ νόημα τοῦ Eίναι. Tὸ δν, ποὺ καλούμεθα ν' ἀναλύσωμε, εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Tὸ Eίναι αὐτοῦ τοῦ ὄντος εἶναι πάντοτε δικό μον. Μέσα στὸ Eίναι αὐτοῦ τοῦ ὄντος συμπεριφέρεται τοῦτο τὸ δν πρὸς τὸ ἴδιο τον τὸ Eίναι. Tὸ Eίναι ἀποτελεῖ ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὅποιον ἀγωνίζεται τὸ δν τοῦτο. Οὔτε ἡ 'Ανθρωπολογία οὔτε ἡ Ψυχολογία οὔτε ἡ Βιολογία εἶναι δυνατὸν ν' ἀναλύσουν αὐτὸ τὸ Eίναι τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου, διότι δὲν ἔχουν τὴν ἀπαραίτητη ὄντολογικὴ βάση. "Ολοι οἱ δρι-



σμοὶ τοῦ Εἶναι τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ πηγάζουν ἀπὸ τὴν δοντολογικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὴν τὴν κατάσταση ὁ Heidegger τὴν δονομάζει ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι. Ὁ ἀνθρωπος εἶναι μιὰ παρουσία μέσα στὸν κόσμο, μιὰ φωτεινὴ τομή, ἡ ὁποία περιβάλλεται ἀπὸ τὸν κόσμο. "Ἐντὸς τὰ γνωρίσματα τῆς δομῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἐν-εἶναι, δηλαδὴ τὸ εἶναι ἐντὸς ἄλλου Εἶναι, ἐντὸς τοῦ κόσμου. Τὸ ἐν-εἶναι ἀποτελεῖ τὴν τυπικὴ ὑπαρξιακὴ ἔκφραση τοῦ Εἶναι τῆς «παρουσίας», τὸ ὁποῖον ἔχει τὴν οὐσιαστικὴ κατάσταση τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι.

"Υπάρχουν πολλοὶ τρόποι τοῦ ἐν-εἶναι, π.χ. τὸ νὰ ἔχῃ κανεὶς νὰ κάμη μὲ κάτι, τὸ νὰ κατασκευάζῃ κάτι, τὸ νὰ χρησιμοποιῇ κάτι, τὸ νὰ θέλῃ κανεὶς νὰ μάθῃ, τὸ νὰ ἐρωτᾶ. "Ολοι ὅμως αὐτοὶ οἱ τρόποι χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν μέριμνα. Γι' αὐτὸ κατὰ τὸν Heidegger ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀν τὴν νοήσωμε δοντολογική, εἶναι μέριμνα. Ἐπειδὴ ἡ παρουσία ἀνήκει κατ' οὐσίαν στὸ «ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι», γι' αὐτὸ τὸ Εἶναι τῆς εἶναι κατ' οὐσίαν μέριμνα. Τὸ γεγονός ὅτι οἱ ἀνθρωποι εἶναι καθημερινῶς μέσα στὸν κόσμο, γεγονός τὸ ὁποῖον ἀναλύεται σὲ μιὰ ποικιλία τρόπων μέριμνας, τὸ χαρακτηρίζει ὁ Heidegger ως τὴ συναναστροφὴ μὲ τὸν κόσμο. Ὁ πρῶτος καὶ συντομότερος τρόπος συναναστροφῆς εἶναι ὁ διαχειριστικὸς καὶ χρηστικός, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ τὴ δική του γνώση. Τὸ δὲ ποὺ συναντᾶ τὸ εἶδος αὐτῆς τῆς μέριμνας, τὸ εἶδος αὐτῆς τῆς συναναστροφῆς, καὶ ποὺ οἱ "Ελληνες τὸ ώνόμασαν πρᾶγμα, ὁ Heidegger τὸ δονομάζει ἐργαλεῖο ἢ σκεῦος. Τὸ εἶδος τοῦ Εἶναι, ποὺ χαρακτηρίζει αὐτὸ τὸ ἐργαλεῖο, τὸ δονομάζει ὁ Heidegger ἐν χερσὶν ἔχειν. Ἡ ίδιαίτερη κλίση τοῦ Heidegger νὰ χρησιμοποιῇ ἡ καὶ νὰ ἐπινοῇ ἐτυμολογικοὺς ὅρισμούς, γιὰ νὰ ἐκφράσῃ δοντολογικούς, καταλήγει πολλὲς φορὲς σὲ ἀκρότητες, οἱ ὁποῖες, δσο δικαιολογημένες καὶ ἀν φαίνωνται ἔννοιολογικῶς, δὲν ἀποφεύγουν τὸν χαρακτῆρα γλωσσικῶν ἀκροβασιῶν. Χρειάζεται πολλὴ καρτερία καὶ ἀντοχὴ γιὰ νὰ μελετήσῃ κανεὶς τὸ ἔργο τοῦ Heidegger, ποὺ ἔχει τὸν τίτλο *Sein und Zeit*. Ἐχει κανεὶς τὴν ἐντύπωση, καθὼς προχωρεῖ στὴ σπουδὴ τοῦ ἔργου του, ὅτι ὁ ἀκάματος αὐτὸς Τεύτων κατασκευάζει ἔννοιες γιὰ ἀπλὰ πράγματα καὶ συνάμα τὶς συγκαλύπτει μὲ τὴ νεότευκτη δρολογία ποὺ εἰσάγει.

"Εκτὸς ἀπὸ τὸ ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι πρωταρχικὰ γνωρίσματα τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ συνεῖναι καὶ ἡ σύγχρονη παρουσία. Τὸ συνεῖναι εἶναι γνώρισμα τῆς παρουσίας τοῦ καθενός. Ἐξ ἄλλου σύγχρονη παρουσία σημαίνει τὴν παρουσία ἄλλων. Μὲ αὐτὰ τὰ δύο εἶδη τοῦ Εἶναι θεμελιώνεται ὁ τρόπος τῆς καθημερινῆς παρουσίας τοῦ καθενός. Ὁ Heidegger ὅμως προσθέτει σ' αὐτὰ καὶ ἔνα τρίτο εἶδος τοῦ Εἶναι, δηλαδὴ τὸ νὰ εἶναι ὁ ἔνας μαζὶ μὲ τὸν ἄλλον, γι' αὐτὸ καὶ λέγει ὅτι ἐφ' ὅσον γενικῶς ὑπάρχει παρουσία τοῦ ἀνθρώπου, ἔχει ὁ ἀνθρωπος αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ Εἶναι, δηλαδὴ τὸ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν ἄλλον. "Υποκείμενο τώρα τοῦ εἶδους αὐτοῦ



τοῦ Εἶναι, δηλαδὴ τοῦ νὰ εἶναι δὲ ἔνας μαζὶ μὲ τὸν ἄλλον, δὲν εἶναι αὐτὸς ἢ ἐκεῖνος, δὲν εἶμαι ἐγὼ ἢ ἐσύ, ἀλλὰ εἶναι δὲ κάποιος. Αὐτὸς δὲ κάποιος, ποὺ δὲν εἶναι ποτὲ ἔνας ωρισμένος, ἀλλὰ δλοι, δχι δμως ώς ἀθροισμα, προσδιορίζει τὸ εἶδος τοῦ Εἶναι τῆς καθημερινότητος. Ὁ ὑπαρξιακὸς χαρακτήρας τοῦ κάποιος εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ μέσου ὅρου, ἡ μετριοκρατία, ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὴν καθημερινότητα ἀποτελεῖ και τῇ δημοσιότητα.

Ἡ ὑπαρξη ὡς παρουσία τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο ἔχει δύο χαρακτηριστικά : α) τὴν ἐσωτερικὴν κατάστασην, ποὺ λέγεται διάθεσις, διάκεισθαι, και β) τὸ ἐννοεῖν. Ἡ διάθεση σημαίνει τὸ Εἶναι τῆς παρουσίας ως γυμνὸ Εἶναι, σημαίνει δτι εἶναι και δτι εἶναι κατ' ἀνάγκην. Αὐτὸν τὸν ὀλόγυμνο χαρακτῆρα τοῦ εἶναι τῆς παρουσίας, γιὰ τὸν ὁποῖον δμως δὲν γνωρίζομε οὔτε ἀπὸ ποὺ ἔρχεται οὔτε πρὸς τὰ ποὺ πάει, τὸν δνομάζει ὁ Heidegger ρίξιμο μέσα στὸν κόσμο. Μὲ ἀπλᾶ λόγια : δ ἀνθρωπος εἶναι κατὰ τὸν Heidegger ριγμένος μέσα στὸν κόσμο. Τοῦτο σημαίνει δτι δ ἀνθρωπος δὲν γνωρίζει ἀπὸ ποὺ ἔρχεται και πρὸς τὰ ποὺ πάει. Ὁ λαός μας ἔχει στὴ γλῶσσα του μία διατύπωση γι' αὐτὴν τὴν ἔννοια ἢ γι' αὐτὸ τὸ βίωμα : λέγει δηλαδὴ ἀφοῦ ἔτσι εὐρεθήκαμε. Τὸ εὐρεθήκαμε τοῦτο ἔχει τὴν ἴδια σημασία μὲ τὸ ριγμένοι μέσα στὸν κόσμο και εἶναι ἀπλούστερο, γιατὶ τὸ ριγμένοι προϋποθέτει δτι κάποιος μᾶς ἔρριξε, πρᾶγμα ποὺ ὁ Heidegger δὲν τὸ δέχεται οὔτε θέλει νὰ ὑπονοήται⁶.

Ἀπὸ τοὺς πολλοὺς τρόπους τοῦ διάκεισθαι, τῆς ἐσωτερικῆς διαθέσεως, ὁ Heidegger ἔξετάζει μόνον τὸν φόβο. Τοὺς τρόπους αὐτοὺς ἡ παράδοση τῆς φιλοσοφίας, δηλαδὴ ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, τοὺς δνομάζει πάθη ἢ συνναϊσθήματα. Μεγαλύτερη δμως ἔμφαση —και τοῦτο ἔχει σημασία— δίδει ὁ Heidegger στὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ τῆς ὑπάρξεως ως παρουσίας μέσα στὸν κόσμο, δηλαδὴ τὸ ἐννοεῖν. Ἡ ἴδιαίτερη σημασία ποὺ ἀποδίδει στὸ ἔλλογο στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεως ὁ Heidegger σημαίνει δτι μέσα στὸ ὑπάρχειν ἄρχει ὁ νοῦς. Ἡ ἔρμηνεία τοῦ ἐννοεῖν, τὴν ὁποίαν

6. Ὁ δρος αὐτὸς, τὸν ὁποῖον εἰσάγει ὁ Heidegger, δὲν εἶναι τόσον νέος δσον παρουσιάζεται, ἀλλὰ εἶναι παλαιὸς και ὑπάρχει ἥδη στοὺς Γνωστικούς. Ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς (Ἐπιτομαὶ ἐκ τῶν Θεοδότου 78) μᾶς παραδίδει τὴν ἀκόλουθη διατύπωση τοῦ ἀντικειμένου τῆς Γνώσεως κατὰ τὸν Οὐαλεντίνο: Ἐστι δὲ οὐ τὸ λουτρὸν μόνον τὸ ἐλευθεροῦν, ἀλλὰ και ἡ γνῶσις τίνες ἥμεν, τί γεγόναμεν ποὺ ἥμεν ἢ ποὺ ἐν ε β λ ἡ θ μ ε ν, ποὺ σπεύδομεν, πόθεν λυτρούμεθα· τί γέννησις, τί ἀναγέννησις. Ἡ ἀπόδοση τοῦ χωρίου τούτου στὰ νέα ἔλληνικὰ εἶναι ἡ ἀκόλουθη: «Ο, τι μᾶς ἐλευθερώνει δὲν εἶναι μόνον τὸ βάπτισμα, ἀλλὰ και ἡ γνῶση γιὰ τὸ ποιοὶ ἥμεθα και ποιοὶ ἐγίναμε, ποὺ ἥμεθα και ποὺ μέσα ἔρριχθήκαμε (ἐνεβλήθημεν), πρὸς τὰ ποὺ σπεύδομε, ἀπὸ ποὺ θὰ λυτρωθοῦμε, και ἡ γνῶση τοῦ τί εἶναι γέννηση και τί ἀναγέννηση (δηλαδὴ ξαναγέννηση)». Τὸ ἐνεβλήθημεν σημαίνει κατὰ τοὺς Γνωστικούς δτι ἔχομε ριχθῆ μέσα στὸν κόσμο.



δίδει ὁ Heidegger, φαίνεται ἀρκετὰ περίπλοκη, τὸ νόημά της ὅμως εἶναι σαφές. Καὶ πρῶτα πρῶτα χαρακτηρίζει τὸ ἐννοεῖν ως ὑπαρξιακὸ Εἶναι τῆς «παρουσίας». Ἡ ὑπαρξιακὴ ύφὴ αὐτοῦ τοῦ Εἶναι ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Heidegger *σχέδιο*. Ὁ Heidegger λέγει : *Tὸ ἐννοεῖν εἶναι ως σχεδιάζειν τὸ εἶδος τοῦ Εἶναι τῆς παρουσίας*, ὅπου τοῦτο συμπίπτει μὲ τὶς δυνατότητές του. *Tὸ ἐννοεῖν στὴν ἀνώτατη μορφή του*, ὅπου πραγματοποιοῦνται οἱ δυνατότητές του, εἶναι ἔρμηνεία. Μὲ τὴν ἔρμηνεία τὸ ἐννοεῖν οἰκειοποιεῖται τὸ ἐννοούμενο, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ ἐννοεῖν.

Τόσον ὁ Heidegger ὅσον καὶ ὁ Jaspers γιὰ νὰ ἔρμηνεύσουν τὴν ὑπαρξη χρησιμοποιοῦν διατυπώσεις τῆς φιλοσοφίας παλαιὲς ἀλλὰ παραλλαγμένες. Ὁτι τὸ ἐννοεῖν οἰκειοποιεῖται τὸ ἐννοούμενο δὲν εἶναι τίποτε τὸ νέο, ἀλλὰ μία παραλλαγμένη διατύπωση ποὺ ἔδωσε ἡ Σχολαστικὴ Φιλοσοφία στὴν ἔννοια τῆς γνώσεως, τὴν ὅποιαν ἔρμήνευσε ως *adaequatio*, ἔξισωση τοῦ ὑποκειμένου, τοῦ νοῦ, μὲ τὸ ἀντικείμενο, τὸ πρᾶγμα. Ἐκεῖνο ποὺ διαρθρώνεται μὲ τὴν ἔρμηνεία εἶναι δ, τι ὀνομάζομε νόημα, δηλαδὴ ἡ ἔρμηνεία φέρει εἰς φῶς τὸ νόημα. Τὸ διαρθρώνεται εἶναι ἡ διατύπωση τοῦ Heidegger, ἐνῶ τὸ φέρει εἰς φῶς εἶναι ἡ δική μου διατύπωση. Ως μία μορφὴ ἔρμηνείας εἶναι κατὰ τὸν Heidegger ἡ πρόταση, ἡ κρίση μὲ τὸ νόημά της.

Ἡ πρόταση μὲ τὸ νόημά της ἀνακοινώνει καὶ δείχνει κάτι ώρισμένο ἥ μᾶλλον ἐπιδεικνύει κάτι ώρισμένο. Ὁταν θεωρήσωμε τὴν πρόταση ως ἀνακοίνωση νοήματος, ὁδηγούμεθα κατ' εὐθεῖαν στὸ πρόβλημα τῆς γλώσσας καὶ τοῦ λόγου. Μέσα στὸν λόγο ἐνυπάρχει τόσον δ, τι ὀνομάζει ὁ Heidegger ἐσωτερικὴ διάθεση ὅσον καὶ δ, τι ὀνομάζει *ἐννοεῖν*. Τὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα ἐνυπάρχουν μέσα στὸν λόγο πρωταρχικῶς καὶ ὑπαρξιακῶς. Γι' αὐτὸν εἶναι ὁ λόγος τὸ ὑπαρξιακὸ-ὄντολογικὸ θεμέλιο τῆς γλώσσας. Ἡ γλώσσα ἔχει τὴ ρίζα της μέσα στὸ ἐννοεῖν. Μὲ τὴν παρατήρηση αὐτὴ ὁ Heidegger κατακτᾷ τὸν δυσπρόσιτο πρωταρχικὸ χῶρο τῆς γλώσσας, δηλαδὴ τὸν τρόπο τῆς γενέσεως τῆς γλώσσας καὶ ἔτσι ἀπορρίπτει τὴν ἐμπειρικὴ ἔρμηνεία τῆς γλώσσας. Ἐφ' ὅσον ἡ γλώσσα ἔχει τὴ ρίζα της μέσα στὴ νόηση, εἶναι ἡ ἴδια συνάμα προβολὴ τῆς νοήσεως. Τοῦτο βεβαίως δὲν λέγεται ἀπὸ τὸν Heidegger, ἀλλὰ συνάγεται ἀπὸ δσα ἄλλα λέγει ὁ ἴδιος γιὰ τὴ γλῶσσα. Σημασία ἔχει ὅτι ὁ Heidegger χωρίζει τὸν λόγο ως ὑψηλὴ μορφὴ τῆς γλώσσας ἀπὸ τὰ λόγια ἥ τὴ φλυαρία (*Gerede*). Ἡ φλυαρία εἶναι εἶδος τοῦ Εἶναι, ποὺ ἀρμόζει στὴν καθημερινότητα τῆς «παρουσίας» καὶ σημαίνει τὴ δυνατότητα νὰ καταλαβαίνῃ κανεὶς ὅλα, χωρὶς τὴν προηγούμενη οἰκειοποίηση τοῦ πράγματος, δηλαδὴ νὰ μὴ καταλαβαίνῃ τίποτε.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φλυαρία ὁ Heidegger ἐπισημαίνει καὶ δύο ἄλλους ὑπαρξιακοὺς τρόπους τῆς καθημερινότητος τῆς «παρουσίας», τὴν περιέργεια καὶ τὰ διφορούμενα. Τὰ διφορούμενα ίκανοποιοῦν καὶ κολακεύουν



πάντοτε τὴν περιέργεια και συγχρόνως δίδουν στή φλυαρία τὴν ἐντύπωση δτι αὐτὴ τὰ ἀποφασίζει ὅλα. Τὸ εἶδος αὐτοῦ τοῦ Εἶναι τῆς καθημερινότητος, ποὺ ἀποκαλύπτεται μὲ τὴ φλυαρία, τὴν περιέργεια και τὰ διφορούμενα, ἀποτελεῖ μία πτώση, κατάπτωση τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πτώση αὐτὴ γίνεται πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ κόσμου και δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση, δτι ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου συγχωνεύεται μὲ τὸ εἶδος τοῦ Εἶναι, τὸ ὅποιον ώνόμασε πρὶν ὁ Heidegger τὸ νὰ εἶναι ὁ ἔνας μαζὶ μὲ τὸν ἄλλον. Τὸ εἶδος τοῦτο τοῦ Εἶναι παρερμηνεύεται τώρα ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν κόσμο και ταυτίζεται μὲ τὴ φλυαρία, τὴν περιέργεια και τὰ διφορούμενα. Ἐχομε ἐδῶ μία συντριπτικὴ πράγματι κριτικὴ τῆς καθημερινότητος, ἡ ὅποια ὅμως ἐπιβαρύνεται τόσο ἀπὸ τὴν περίπλοκη δρολογία τοῦ Heidegger, ώστε δὲν εἶναι βεβαίως ποτὲ νοητὴ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν καθημερινότητα.

Ἡ θεώρηση αὐτὴ τῶν κατ' ἴδιαν στοιχείων μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δρίσωμε τὸν μέσο ὅρο τῆς καθημερινότητος τῆς παρουσίας ως πτώση τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο, και ὅπου μὲ ὅλα τὰ εἰδη τῆς συμπεριφορᾶς του τὸν ἐνδιαφέρει κυρίως τὸ ἴδιο του τὸ Εἶναι, πῶς δηλαδὴ θὰ δυνηθῇ νὰ κρατήσῃ τὸ Εἶναι του. Ἡ ὅλη δομὴ αὐτῆς τῆς διαδικασίας εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη νοητή, ἐφ' ὅσον λάβωμε ως ἀφετηρία τὸ φαινόμενο τῆς πτώσεως, και συνάμα προσέξωμε τὸ φαινόμενο ποὺ λέγεται ἀγωνία. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν «παρουσία» στὴν κατάσταση τοῦ κάποιου —τὴν ὅποιαν εἴδαμε πρὶν— και στὴ μέριμνα δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ μιὰ φυγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Ἡ στροφὴ πρὸς τὴν πτώση ἔχει τὴν φύσιν της μέσα στὴν ἀγωνία, και ἡ ἀγωνία γεννιέται ἀπὸ τὸ γεγονός δτι ὁ ἀνθρωπός εἶναι ἐνώπιον τοῦ κόσμου ἢ ἀκριβέστερα ἀπὸ τὸ γεγονός δτι ὁ ἀνθρωπός εἶναι ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι του. Κατ' οὐσίαν τὸ γεγονός δτι ὁ ἀνθρωπός εἶναι μέσα στὸν κόσμο, σημαίνει μέριμνα, δηλαδὴ εἶναι ταυτόσημο μὲ τὴ «μέριμνα». Ἡ «παρουσία» ἄλλωστε ωρίσθηκε πρὶν ὀντολογικῶς ως «μέριμνα».

Ο ὅρος μέριμνα ἐκφράζει ἔνα ὑπαρξιακὸ-ὄντολογικὸ θεμελιακὸ φαινόμενο, τὸ ὅποιον ως πρὸς τὴ δομή, τὴν ὑφή του, δὲν εἶναι καθόλου ἀπλό. Ἡ ὑφή τῆς παρουσίας ως μέριμνας γίνεται νοητὴ ὑπαρξιακῶς μόνον ἀπὸ τὴ χρονικότητα. Ἡ χρονικότης ἄλλωστε εἶναι ἡ πρωταρχικὴ ὄντολογικὴ αἰτία ἢ βάση τοῦ γεγονότος δτι ἡ παρουσία ἔχει τὴ συνείδηση τῆς ὑπάρξεως. Τόσον ἡ πραγματικὴ ὅσον και ἡ φαινομενικὴ παρουσία —ἡ ὅποια συμπίπτει μὲ τὴν καθημερινότητα— στηρίζονται στὴ χρονικότητα, καθὼς ἐπίσης ἐπάνω σ' αὐτὴν στηρίζεται και ἡ μέριμνα. Ἡ μέριμνα σημαίνει τὸ εἶναι πρὸς θάνατον. Ὁ θάνατος ὅμως σημαίνει τὸ εἶναι πρὸς τὸ τέλος, πρὸς κάτι ποὺ ἐπίκειται. Μὲ τὸ θάνατο ἡ παρουσία ἵσταται ἐνώπιον τοῦ πραγματικοῦ της Εἶναι. Ὁ θάνατος εἶναι ἡ οἰκειότερη δυνατό-



της τῆς παρουσίας. Μὲ τὶς διατυπώσεις αὐτὲς ὁ Heidegger δείχνει τὴ χρονικότητα τῆς μέριμνας, ἡ δοκίμα αποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς ζωῆς, τῆς «παρουσίας» τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὴν ἔννοια τῆς χρονικότητος τῆς παρουσίας ὁ Heidegger προσπαθεῖ τέλος νὰ δώσῃ μία βασικώτερη, βαθύτερη ὑπαρξιακὴ ἀνάλυση ἀπὸ τὴν πρώτη. «Ολα τὰ σημεῖα τῆς φιλοσοφίας του μὲ τὴν ἀνάλυση αὐτὴν φωτίζονται τώρα ἐντονότερα. Χρονικότης καὶ καθημερινότης, χρονικότης καὶ ἱστορικότης, χρονικότης καὶ ἐσωτερικὴ χρονικότης, δλα αὐτὰ φωτίζονται ἐκ νέου καὶ ἐρμηνεύονται μὲ βάση τὶς φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις τοῦ Heidegger.

Ο Heidegger θέτει τέλος δύο ἐρωτήματα, τὰ δοκίμα δομῶς ἄφησε ἀναπάντητα: α) ὁδηγεῖ κανένας δρόμος ἀπὸ τὸν πρωταρχικὸ χρόνο στὸ νόημα τοῦ Eīnai; καὶ β) μήπως ὁ χρόνος ὁ ἴδιος ἀποκαλύπτεται ως ὁ δρίζων τοῦ Eīnai; Καὶ ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα δομῶς αὐτὰ προκύπτει σαφῶς ὅτι ὁ Heidegger ἐχρόνωσε τόσον πολὺ τὸ Eīnai, ὥστε δυσκολεύεται καὶ ὁ ἴδιος νὰ εὕρῃ νόημα μέσα σ' αὐτό. Ἐδῶ ἀκριβῶς εὑρίσκεται κατὰ τὴ γνώμη μου τὸ ἀδιέξοδο τῆς φιλοσοφίας τοῦ Heidegger, ὅτι δηλαδὴ ὁδηγεῖ στὴν ἀπορία γιὰ τὸ νόημα τοῦ Eīnai. Καὶ δομῶς τὸ ἔννοεῖν δὲν εἶναι ποτὲ νοητὸ δίχως νόημα. Ἡ νόηση ποὺ ἀποτελεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διάθεση —τὸ διάκεισθαι τοῦ Heidegger— τὸ δεύτερο στοιχεῖο τῆς παρουσίας, ποὺ δονομάζεται ὑπαρξη, δὲν νοεῖται δίχως νόημα. Ἡ νόηση ἡ ἴδια εἶναι ποὺ δίδει νόημα στὸ Eīnai καὶ συνεπῶς καὶ στὴ ζωή. «Οσο καὶ ἀν χρονώσωμε τὸ Eīnai, δοσ καὶ ἀν τὸ κατακερματίσωμε στὴ ροὴ τοῦ χρόνου, τὸ νόημά του διασπᾶ τὴ χρονικότητα καὶ διαιωνίζεται πέρα ἀπὸ τὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς. Γιὰ νὰ γίνῃ καλύτερα κατανοητό, δτι τὸ νόημα διασπᾶ τὴ χρονικότητα καὶ διαιωνίζεται, πρέπει νὰ καταφύγωμε στὰ Μαθηματικά, δπου τὸ Eīnai δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴ χρονικότητα καὶ ἡ κατανόησή του μᾶς πείθει ὅτι ἔχει ἀκριβῶς μέσα του νόημα. Τὸ Eīnai τῶν Μαθηματικῶν, δηλαδὴ οἱ σχέσεις τῶν ἀριθμῶν, οἱ δοκίμοι μάλιστα τὶς περισσότερες φορὲς χρησιμοποιοῦνται καὶ ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἐπιστήμη, γιὰ νὰ δηλώσουν τὸ Eīnai τῶν πραγμάτων, τῶν φαινομένων, ἔχουν μέσα τους νόημα, δηλαδὴ εἶναι ἀληθινές, εἴτε τὶς συνειδητοποιεῖ βιωματικῶς ἡ ὑπαρξη εἴτε δχι. Ἡ βιωματικὴ ἄλλωστε κατάσταση, ἡ διάθεση, δπως λέγει ὁ Heidegger, δὲν μπορεῖ μόνη της νὰ διαπιστώσῃ ὅτι ὑπάρχει. Τὸ δτι ὑπάρχει τῆς τὸ λέγει ἡ νόηση, ἡ δοκίμα εἶναι στὸν ἀνθρωπὸ ἀχώριστη ἀπὸ τὴ διάθεση. Ὑπάρχει ἄλλωστε ἡ πραγματικὴ ὑπαρξιακὴ κατάσταση, διότι ἄρχει μέσα μᾶς ἡ νόηση, καὶ ἡ νόηση ἔχει πάντοτε νόημα, τὸ δοκίμον ὁ χρόνος δὲν μπορεῖ νὰ φθείρῃ. Eīnai πράγματι τραγικὸ τὸ σημεῖο στὸ δοκίμο καταλήγει ὁ Heidegger, δπου ἡ χρονώση καὶ γενικῶς ἡ ἀπολυταρχία τῆς χρονικότητος δὲν τὸν ἀφήνει νὰ δώσῃ τὴν τελική του κατάφαση στὸ νόημα τοῦ Eīnai καὶ συνε-

πῶς και στὸ νόημα τῆς «παρουσίας», τὸ ὅποιον ὁπωσδήποτε διασπᾶ τὴ χρονικότητα.

Ο Heidegger στὸ ἐναρκτήριο μάθημά του «*Tí elnai Metaphysikή;*» (Freiburg 1929) δίδει μία ὁμολογία πίστεως γιὰ τὴ σχέση τῆς φιλοσοφίας μὲ τὸ ὄν. Ἐνῷ ἡ ἐπιστήμη, λέγει, θέλει νὰ πλησιάσῃ τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων και κατευθύνεται ἐξ ὀλοκλήρου πρὸς τὸ ὄν και πρὸς «τίποτε» ἄλλο, ἀντίθετα ἡ φιλοσοφία ως Μεταφυσικὴ στρέφει τὸ βλέμμα τῆς πρὸς αὐτὸ τὸ «τίποτε». Αὐτὸ τὸ τίποτε, λέγει, εἶναι πρωταρχικώτερο ἀπὸ τὸ ἀπλὸ «δὲν» ἢ ἀπὸ τὴν ἀρνηση. Τὸ «τίποτε» τοῦτο ἐμφανίζεται μέσα στὴ διάθεση, στὴν ἐσωτερικὴ ἐκείνη κατάσταση ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ διαδικασία τῆς παρουσίας μας, ως ἀγωνία. *Η ἀγωνία ἀποκαλύπτει τὸ «τίποτε».* Μέσα στὴν ἀγωνία ἐκτροχιάζεται γενικῶς τὸ ὄν, και τὸ τίποτε ποὺ ἀπομένει, τὸ μηδὲν τὸ ἴδιο, μηδενίζει. Μέσα ἀπὸ τὸ «μηδὲν» τὸ ὄν παρουσιάζεται ως κάτι τὸ ὀλωσδιόλου ἄλλοκοτο και τὸ ὀλωσδιόλου «ἔτερον». Τὸ μηδὲν συνεπῶς εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ὀδηγεῖ τὴν «παρουσία», ποὺ τὴν φέρνει γιὰ πρώτη φορὰ ἐνώπιον τοῦ ὄντος ως ὄντος. Μὲ ἄλλα λόγια τὴν ἀγωνία, ἡ ὅποια εἶναι ταυτόσημη μὲ τὸ μηδέν, θεωρεῖ ὁ Heidegger ως τὴν πηγὴ τῆς Μεταφυσικῆς. Η οὐσία και τὸ ἔργο τῆς Μεταφυσικῆς πηγάζουν ἀπὸ τὸ «μηδέν», ως ὑπαρξιακὴ ἀγωνία.

Ἐδῶ ἀναρωτιέται κανεὶς πόση ν ὁ η σ η χρειάζεται γιὰ ν' ἀπογριφωθοῦν ὅλα αὐτά, και συνάμα ἀναρωτιέται πᾶς, ἀφοῦ ἡ νόηση εἶναι ἐκείνη ποὺ τὰ ἀπογριφώνει, ἐπειδὴ ἐκεῖνα μόνα τους εἶναι ἀπλὰ βιώματα και δὲν μποροῦν ν' ἀπογριφωθοῦν, πᾶς, λέγω, μπορεῖ νὰ καταλήξῃ κανεὶς ν' ἀρνηθῇ τὸ νόημα; Ολη αὐτὴ ἡ ἀνάλυση ἡ ἔχει ἡ δὲν ἔχει νόημα, και ἐφ' δσον ἔχει, μᾶς ἐνδιαφέρει, ἐφ' δσον ὅμως δὲν ἔχει, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει. Οπωσδήποτε ὁ Heidegger λέγει δτι ἡ ἀνθρώπινη παρουσία μπορεῖ τότε μόνον νὰ συμπεριφερθῇ πρὸς τὸ ὄν, δταν κρατιέται μέσα στὸ μηδέν. Νὰ προχωρήσῃ κανεὶς πέρα ἀπὸ τὸ ὄν, τοῦτο ἔγκειται στὴν οὐσία τῆς παρουσίας. Η ὑπέρβαση αὐτή, τὸ προσπέρασμα τοῦ ὄντος, τοῦτο εἶναι κατὰ τὸν Heidegger Μεταφυσική. Τοῦτο ὅμως σημαίνει δτι ἡ Μεταφυσικὴ ἀνήκει στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι ἡ Μεταφυσικὴ οὕτε ἔνας εἰδικὸς κλάδος τῆς σχολικῆς φιλοσοφίας οὕτε τὸ πεδίον τῶν αὐθαιρέτων ἐμπνεύσεων, ἄλλα εἶναι τὸ βασικὸ γίγνεσθαι μέσα στὴν παρουσία, συνάμα ὅμως και ως παρουσία αὐτὴ καθ' ἑαυτήν. Ἐπειδὴ ἡ ἀλήθεια τῆς Μεταφυσικῆς ἔδρεύει μέσα σ' αὐτὴν τὴν ἀβυσσώδη πηγή, γι' αὐτὸ δίπλα της ἐνεδρεύει πάντοτε ἡ δυνατότης τῆς πλάνης. Γι' αὐτὸ και καμμία ἐπιστήμη, δσον αὐστηρὴ και ἄν εἶναι, δὲν ἐπιτυγχάνει τὴν αὐστηρότητα τῆς Μεταφυσικῆς. Οὕτε ἡ φιλοσοφία μπορεῖ νὰ μετρηθῇ μὲ μέτρο τὴν ἰδέα τῆς ἐπιστήμης. Ο Heidegger λέγει δτι ἡ φιλοσοφία ἀρχίζει, τίθεται σὲ κίνηση, μὲ μία χαρακτηριστικὴ παρεμβολὴ τῆς ὑπάρξεως, μέσα στὶς βασικὲς δυνατότη-



τες τῆς παρουσίας. 'Εξ ἄλλου λέγει ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ εἰσέλθῃ στὴ Μεταφυσικὴ ἀπ' ἔξω, διότι ἐφ' ὅσον πράγματι αὐτὸς ὑπάρχει, εἶναι ἡδη μέσα σ' αὐτήν. Γιὰ νὰ εἰσχωρήσῃ ὅμως κανεὶς στὶς βασικὲς δυνατότητες τῆς «παρουσίας», νὰ παρεμβάλῃ τὴν ὑπαρξή του μέσα σ' αὐτὲς καὶ νὰ φιλοσοφήσῃ, ἀπαιτεῖται ν' ἀφεθῇ κανεὶς πρὸς τὸ μηδέν, καὶ τοῦτο σημαίνει νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὰ εἴδωλα ποὺ ἔχει καὶ πρὸς τὰ ὅποια συνηθίζει νὰ ἔρπῃ, καὶ ἀφοῦ ἐλευθερωθῇ νὰ ξαναγυρίζῃ πάντοτε στὸ βασικὸ ἔρωτημα τῆς Μεταφυσικῆς, ἡ ὅποια γεννιέται μέσα ἀπὸ τὸ μηδέν, καὶ τὸ ἔρωτημα τοῦτο εἶναι : *Γιατὶ ὑπάρχει γενικῶς τὸ δὲν καὶ γιατὶ τουναντίον δὲν ὑπάρχει τὸ μηδέν;*

'Η ὁντολογικὴ αὐτὴ ἀπορία, στὴν ὅποια καταλήγει ὁ Heidegger, ἐνῷ δὲν εἶναι Μηδενισμός, ὅμως ἔτοιμάζει τὸ ἔδαφος τοῦ Μηδενισμοῦ. Τὸ ἄνοιγμα αὐτὸς πρὸς τὸ μηδέν, ἔστω καὶ ως ἔρωτημα, εἶναι πράγματι ἀκατανόητο, ὅταν προέρχεται ἀπὸ ἔνα ἄνθρωπο, ὁ ὅποιος τουλάχιστον στὴν ἐνορχήστρωση τῶν φιλοσοφικῶν ἐννοιῶν παρουσιάζει μία πρωτοτυπία, ἡ ὅποια ἀποδεικνύει ὅτι ὁ φιλόσοφος αὐτὸς ὁπωσδήποτε καταφάσκει τὸ πνεῦμα. Καὶ ὅποιος καταφάσκει τὸ πνεῦμα, δὲν νοεῖται νὰ διατυπώνῃ τὸ ἔρωτημα : *γιατὶ δὲν ὑπάρχει τὸ μηδέν;* 'Εκτὸς ὅμως αὐτοῦ ἡ ὁντολογικὴ ἀνάλυση τοῦ Heidegger, ἡ ὅποια κατ' οὓσιαν περιορίζεται μόνον στὴν ὑπαρξή, παραγνωρίζει ἡ καὶ παραμερίζει τὴ στερεότητα καὶ ἀντικειμενικότητα τοῦ Εἶναι, ὅπως τὸ εὑρίσκομε μέσα στὴ φυσικὴ ἐπιστήμη καὶ τὰ Μαθηματικά. Τὸ Εἶναι τοῦτο, ἂν καὶ προϋποθέτει τὴν ίστορικότητα τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ τὴν ὑπαρξή, πάντως ὑπερνικᾶ τὴν ἀπλῆ ὑπαρξή καὶ προβάλλει τὴν ἀντικειμενική του σκληρότητα καὶ κρουστικότητα, ἡ ὅποια δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ μηδέν. Γι' αὐτὸς ἡ φιλοσοφία ως τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι, ὅσο αὐτόνομη καὶ ἂν εἶναι, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ παραμερίζῃ τὸ στερεὸ ἔδαφος τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ νὰ πατάῃ πάντοτε ἐπάνω σ' αὐτὸς στὴν προσπάθειά της νὰ τὸ ξεπεράσῃ. Γενικῶς ὁ 'Υπαρξισμὸς ως φιλοσοφικὴ αἱρεση παραμέρισε τὴν ἀντικειμενικότητα ὅχι μόνον πολλῶν ἄλλων φιλοσοφικῶν ἐννοιῶν ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιστήμης. Τοῦτο θὰ φανῆ καθαρώτερα, ὅταν γνωρίσωμε τὸν 'Υπαρξισμὸ στὴν πηγή του, δηλαδὴ στὸν Kierkegaard.

'Ο Søren Kierkegaard (1813-1855) γεννήθηκε στὴν Κοπεγχάγη, ὅπου καὶ ἐσπούδασε Θεολογία καὶ Φιλοσοφία. Τὸ χειμερινὸ ἔξαμηνο 1841-42 παρακολούθησε τὰ μαθήματα τοῦ Schelling στὸ Βερολίνο. Κατὰ τὸ διάστημα τῆς ζωῆς του ἔμεινε ως συγγραφεὺς μᾶλλον ἄγνωστος καὶ πέρασαν πενήντα χρόνια, γιὰ νὰ μεταφρασθῇ στὰ Γερμανικὰ καὶ ἔπειτα στὶς ἄλλες γλῶσσες. Μετὰ τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, ὅπότε παρουσιάσθηκε γενικῶς μία στροφὴ πρὸς τὸν 'Υποκειμενισμό, πρὸς τὸν 'Ατομισμὸ γενικῶς, ὁ Δανὸς ἴδρυτης καὶ ἀρχηγέτης τοῦ 'Υπαρξισμοῦ ἔγινε ἀντικείμενο μελέ-



της στὰ γερμανικὰ πανεπιστήμια. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ ἀνέδειξε τὴ μορφὴ τοῦ Kierkegaard, μὲ τὰ μαθήματά του πρῶτα καὶ ἔπειτα μὲ τὰ γραπτά του, ἦταν ὁ Jaspers. Δίχως τὸν Jaspers ὁ Kierkegaard θὰ ἔμενε ἀκόμη λησμονημένος.

Ο Kierkegaard εἶχε ἐγκύψει στὸ σύστημα τοῦ Ἔγέλου, ὅπου ἀποκορυφώνεται ὁ ἀντικειμενικὸς λόγος, ὁ δποῖος ἔχει ως ἀντικείμενο τὸ ἀπόλυτο καὶ μέθοδό του τὴ διαλεκτική, ἀπὸ τὴν δποίαν ὁ ἴδιος ὁ Kierkegaard εἶναι πολὺ ἐπηρεασμένος, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ συγγράμματά του. Ὁ Ἔγελος μὲ τὴ διαλεκτική του ἔδειξε, ὅτι τὸ σύνολο τοῦ Eίναι εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοηθῇ ἀπὸ τὸν Λόγο, σύμφωνα μὲ τὴ βασικὴ ἀρχὴ ὅτι μόνον τὸ λογικό, τὸ ἔλλογο εἶναι ἀληθινὰ πραγματικό, καὶ ὅτι τὸ πραγματικὸ πρέπει νὰ εἶναι λογικό, γιατὶ ἀλλιῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ συλλάβῃ ἡ νόηση. Νοεῖν καὶ Eίναι, ἀποτελοῦν γιὰ τὸν "Ἔγελο ταυτότητα. Τὴν κατηγορία τοῦ Eίναι, τὸ Eίναι γενικῶς, ὁ Ἔγελος μὲ τὴ Λογική του τὸ ἀναπτύσσει ἔτσι, ώστε ἀπὸ τὸ γενικὸ καταλήγει στὸ εἰδικὸ καὶ συγκεκριμένο. Ὁ Ἔγελος λέγει ὅτι τὸ Eίναι τῶν κατ' ἰδίαν πραγμάτων εἶναι πάντοτε μόνον ἔνα δανεισμένο Eίναι, εἶναι μόνον τὸ φαινόμενο ἐνὸς Eίναι, ὅχι τὸ ἀπόλυτα αὐτοτελῶς Eίναι, ποὺ εἶναι ὁ Θεός. Ὁ Ἔγελος ὑπερπήδησε τὰ δρια τῆς Κριτικῆς τοῦ καθαροῦ λόγου τοῦ Κάντ, δὲν ἐσταμάτησε στὴν ἔννοια τοῦ συνειδέναι καθ' ὅλον, ἡ ὅποια εἶναι γιὰ τὸν Κάντ ἡ ἀνώτατη ἀφαίρεση, ὅπου μὲ τὴν αὐτοκριτική του φθάνει ὁ Λόγος, καὶ ἀντικατέστησε τὴν ἔννοια τοῦ συνειδέναι καθ' ὅλον μὲ τὴ μεταφυσικὴ ἔννοια τοῦ πνεύματος, τὸ δποῖον κινεῖται διαλεκτικῶς μὲ τὸν σκοπὸ νὰ φθάσῃ στὴν ἀντικειμενικὴ αὐτοσυνειδησία καὶ αὐτογνωσία.

Ο Kierkegaard στρέφεται ἐναντίον αὐτῆς τῆς λογικῆς ἀπολυταρχίας τοῦ Ἔγέλου καὶ καταλήγει στὴν ἀπολυταρχία τοῦ ὑποκειμένου. Ἀφετηρία τῆς φιλοσοφίας τοῦ Kierkegaard γίνεται τώρα τὸ ὑποκείμενο καὶ τὰ συγκεκριμένα βιώματα. Eίναι πεποίθηση γιὰ τὸν Kierkegaard ὅτι ἡ φιλοσοφία πρέπει ν' ἀφήσῃ τὰ ἀντικειμενικὰ νοήματα καὶ νὰ στραφῇ πρὸς τὰ ὑποκειμενικὰ βιώματα. Η στροφὴ μάλιστα αὐτὴ τοῦ Kierkegaard δὲν νοεῖται ως στροφὴ πρὸς τὴν ἔννοια τοῦ ὑποκειμένου, ἀλλὰ πρὸς τὸ συγκεκριμένο, ἀτομικὸ ὑποκείμενο. Τὸν ἀγῶνα ποὺ ἔκαμε ὁ Σωκράτης, ν' ἀπελευθερώσῃ τὴ φιλοσοφία ἀπὸ τὸν "Ὑποκειμενισμὸ τῆς Σοφιστικῆς, ὁ Kierkegaard τὸν μεθερμηνεύει πρὸς ὄφελός του καὶ πρὸς στήριξη τοῦ "Ὑποκειμενισμοῦ του. Πρέπει ἐδῶ νὰ σημειωθῇ ὅτι τὴ στροφὴ αὐτὴ ἀπὸ τὰ νοήματα στὰ βιώματα, ἀπὸ τὴν ἀντικειμενικότητα στὸν "Ὑποκειμενισμὸ καὶ τὸν Ἀτομισμό, τὴν ἔκαμε ὁ Kierkegaard, ἀφοῦ ἐπέρασε ἀπὸ σκληρούς ἐσωτερικούς ἀγῶνες. Μία βαρυθυμία, μελαγχολία, τὴν ὅποιαν εἶχε κληρονομήσει ἀπὸ τὸν πατέρα του καὶ ἡ ὅποια ἐνισχύθηκε μὲ τὴν αὐστηρὴ καὶ δογματικῶς ἐπηρεασμένη ἀγωγὴ καὶ ἀνατροφή του, ἐπίεζε πάντοτε



τὴν ψυχὴν τοῦ Kierkegaard, καὶ μόνον ἡ συγγραφική του δράση τὸν ἀνακούφιζε. Ὁ πατέρας του εἶχε ώς νέος καταρασθῆ τὸν Θεό καὶ σ' ὅλη του τὴν ζωὴν ἔζοῦσε μὲ τὸ φόβο τῆς τιμωρίας ποὺ ἔμελλε νὰ δεχθῇ ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ φόβος αὐτὸς περνάει ἀπὸ τὸν πατέρα στὰ παιδιά. Ἡ στροφὴ λοιπὸν τοῦ Kierkegaard πρὸς τὸν Ὅποκειμενισμὸν εἶχε καὶ καθαρῶς προσωπικὰ αἴτια. *Elvai* καὶ παραμένει ἡ πιὸ βαρειὰ ἀμφισβήτηση, ὅταν ἔνας ἄνθρωπος δὲν γνωρίζῃ, ἀν τὸ ψυχικό του βάσανο εἶναι ἀρρώστια τῆς ψυχῆς ἢ ἀμαρτία, γράφει ὁ Kierkegaard ἥδη στὰ 1844. Ἀλλὰ καὶ ἐνωρίτερα ἀκόμη, στὰ 1837, ὁ Kierkegaard λέγει γιὰ τὸν ἑαυτό του: *Εἰμαι ἔνας Ἰανός.* Μὲ τὸ ἔνα πρόσωπο γελάω καὶ μὲ τὸ ἄλλο κλαίω. Μὲ τὸ προσωπικὸ δῆμος αὐτὸς βίωμα ἐσχηματίσθηκε μέσα του ἡ συνείδηση ὅτι ὁ ἴδιος πάσχει ὅχι μόνον γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. Ὁ πόνος του εἶναι ἀντιπροσωπευτικὸς καὶ σημαίνει συνάμα μία ἀποστολή. Ἐδῶ ἔχομε τὴν θρησκευτικὴν καταγωγὴν τοῦ Ὅποκειμενισμοῦ καὶ γενικῶς τοῦ Ὅποκειμενισμοῦ τοῦ Kierkegaard. Πολὺ πίσω μέσα στὴν μητήρ μου ὑπάρχει ἡ σκέψη ὅτι σὲ κάθε γενεὰ εἶναι δύο ἢ τρεῖς ἄνθρωποι, ποὺ θυσιάζονται γιὰ τοὺς ἄλλους, καὶ οἱ ὅποιοι χρησιμοποιοῦνται νὰ ἀγαπαλύπτονται μὲ φοβερὰ βάσανα αὐτὸς ποὺ ὀφελεῖ τοὺς ἄλλους. Καὶ μὲ πολλὴ βαρυθυμία ἀπέκτησα τὴν αὐτοκατανόηση, ὅτι εἶμαι ἔνας ποὺ εἶναι προωρισμένος γι' αὐτό. "Ολα αὐτὰ σημαίνουν ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἄτομο ἐδῶ βασανίζεται μὲ προσωπικὰ κτυπήματα, τὰ δποῖα καὶ προσδιορίζουν τὴν ὅλη του συμπεριφορά. Δὲν ἔχομε ἐδῶ ἔναν ἄνθρωπο ὁ δποῖος διψᾶ γιὰ τὴν γνώση, ἐπιστημονικὴ ἢ φιλοσοφικὴ, ἀλλὰ ἔχομε ἔνα ταλαιπωρημένο ἄτομο ποὺ βασανίζεται νὰ εὕρῃ ποιὸς εἶναι ὁ προορισμός του, καὶ ως πρὸς αὐτὸς εἶναι ἀποφασιστικὰ τὰ προσωπικά του βιώματα. Κατ' οὐσίαν ὁ Kierkegaard δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ φιλοσοφήσῃ, ἀλλὰ νὰ πεισθῇ μέσα του τί θέλει ὁ Θεός ἀπ' αὐτόν. Καὶ τί ὀφελεῖ, λέγει, ἀν εὗρω μιὰ λεγόμενη ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια, ἀν αὐτὴ γιὰ μένα καὶ γιὰ τὴν ζωὴν μου δὲν ἔχει καμμιὰ βαθειὰ σημασία. Αὐτὸς ποὺ χρειάζομαι εἶναι νὰ κάμω μιὰ δλωσδιόλον ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ὅχι μιὰ ζωὴ μόνον τῆς γνώσεως. Θὰ δοκιμάσω λοιπὸν ἥσυχα νὰ καρφώσω τὸ βλέμμα μου ἐπάνω μου, καὶ ἔτσι ν' ἀρχίσω μέσα μου νὰ πράττω.

Ὁ Ὅποκειμενισμὸς τοῦ Kierkegaard ἔχει δύο πόλους, ὁ ἔνας εἶναι θετικὸς καὶ ὁ ἄλλος ἀρνητικός. Ὁ θετικὸς πόλος τοῦ Ὅποκειμενισμοῦ σημαίνει ὅτι ὁ ἴδιος ἔχει μιὰ βαθειὰ λαχτάρα νὰ ζήσῃ τὴν ζωὴν του στὴν πληρότητά της καὶ συνάμα νὰ ἐπιτελέσῃ μία ἀποστολή, ἡ δποῖα, πιστεύει ὅτι τοῦ ἐπιβάλλεται ως ἐπιταγὴ τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀρνητικὸς πόλος τοῦ Ὅποκειμενισμοῦ του συμπίπτει μὲ τὴν ἀντιπάθειά του, τὴν ἐχθρότητά του πρὸς τὴν θεωρητικὴ φιλοσοφία, τὴν ἀφηρημένη σκέψη, συνάμα δῆμος καὶ πρὸς τὴν ἀντικειμενικὴ ἐπιστημονικὴ γνώση. Τὸ γεγονός ὅτι ὁ Kierkegaard τὴν παραμερίζει, ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ἀντικειμενικὴ ἐπιστημονικὴ



γνώση, έπαινε τὸν Ὑποκειμενισμό του, δόποιος γίνεται πράγματι αίρετικός, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι εἶναι μονοσήμαντος. "Ομως δὲ Ὑποκειμενισμὸς αὐτός, δόποιος, ὅπως εἴδαμε, ἀποτελεῖ κατ' ἀρχὴν μία στροφὴ ἀπὸ τὰ ἀντικειμενικὰ νοήματα στὰ βιώματα, δὲν θὰ ἥταν βιώσιμος ιστορικῶς, ἢν δὲν τὸν συνώδευε μία συγκεκριμένη νοητικὴ προσπάθεια νὰ ἐκφράσῃ τὸ νόημα, τὴν σημασία τῶν βιωμάτων. Ἡ νοητικὴ αὐτὴ προσπάθεια δνομάζεται ἀπὸ τὸν Kierkegaard ὑπαρξιακὴ νόηση. Άλλὰ δόποιο δνομα κι ἢν ἔχῃ, εἶναι δό νοῦς ἐκεῖνος, τὸν δόποιον χρησιμοποιεῖ δό Kierkegaard γιὰ νὰ ἐρμηνεύσῃ τὴν ὑπαρξιακὴ του συνείδηση. Ο νοῦς δμως συγκεντρώνεται ἐδῶ στὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο, στὴ συγκεκριμένη κατάσταση ἢ καὶ δοντότητα, τὴν δόποιαν δό Kierkegaard δνομάζει ὑπαρξη. Ἡ «ὕπαρξη» εἶναι δμως δό ίδιος δό ἄνθρωπος. Ο Kierkegaard ἐπισημαίνει ἐξ ἀρχῆς ὅτι ἡ «ὕπαρξη» εἶναι ἐν χρόνῳ, καὶ τοῦτο σημαίνει ὅτι εἶναι ἐν τῷ γίγνεσθαι. Τοῦτο ίσχύει τόσο γιὰ τὴν «ὕπαρξη» ως ἀντικείμενο τῆς γνώσεως δσο καὶ γιὰ τὴν «ὕπαρξη» ως ὑποκείμενο τῆς γνώσεως. Τὸ ἄτομο μόνον ὑπάρχει. 'Υπάρχω σημαίνει ὅτι εἶμαι ἄτομο. "Οτι εἶμαι ἔνας καὶ χωριστὸς ἀπ' δλα. Συνεπῶς ἡ γνώση πρέπει νὰ στραφῇ πρὸς αὐτό, πρὸς τὸ γίγνεσθαι τοῦ ἄτομου καὶ τὴν ὑπαρξιακὴ του παρουσία μέσα στὸν χρόνο. Ο Kierkegaard ἀμφισβητεῖ ὅτι δόποιοδήποτε ἄλλο εἶδος γνώσεως, ἐμπειρικὸ ἢ καθαρῶς ιστορικὸ ἢ φυσικομαθηματικό, ἔχει τὴν ἰκανότητα νὰ πλησιάσῃ τὸν ἄνθρωπο ως ὕπαρξη, ως μονάδα, ἡ δόποια κινεῖται καὶ δρᾶ μέσα στὸν χρόνο. Τὸ Εἶναι, ἡ ὕπαρξη δμως μέσα στὸν χρόνο μένει πάντα ἀτέλειωτη καὶ πάντα ἀνοικτή. Γι' αὐτὸ δό ὕπαρξιακὴ φιλοσοφία ἡ μᾶλλον δό 'Υπαρξισμὸς δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ γίνη σύστημα. Ἡ πλάνη τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας συνίσταται κατὰ τὸν Kierkegaard σ' αὐτό, ὅτι ζητεῖ νὰ συντάξῃ ἔνα σύστημα, δόπου δλα νὰ συμφιλιώνωνται. "Ολη ἡ συζήτηση γιὰ μὰ ἀνώτερη ἐνότητα, ἡ δόποια πρέπει νὰ ἐνώσῃ τὶς ἀπόλυτες ἀντιθέσεις, εἶναι μία δολοφονικὴ ἀπόπειρα κατὰ τῆς Ἡθικῆς. Καὶ δ λόγος αὐτὸς τοῦ Kierkegaard στρέφεται κατὰ τῆς φιλοσοφίας τοῦ 'Εγέλου, δό δόποιος ἀκριβῶς μὲ τὴ διαλεκτικὴ του ἐξήτησε νὰ συμφιλιώσῃ ἀκόμη καὶ τὶς ἀπόλυτες ἀντιθέσεις.

Ἡ Λογικὴ τοῦ 'Εγέλου εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἔργο, δόπου γίνεται ἡ ὑπερνίκηση ἡ δό συμβιβασμὸς τῶν ἀντιθέσεων. Γι' αὐτὸ καὶ περισσότερο ἀπ' δλα τὰ ἔργα τοῦ 'Εγέλου ἡ Λογικὴ του «ἐσκανδάλιζε» τὸν Kierkegaard. 'Εναντίον αὐτῆς στρέφεται κυρίως ἡ πολεμική του. ᩩ Λογικὴ ἀρχίζει στὸ σημεῖο ἀκριβῶς ποὺ τελειώνει τὸ μεγαλοφυὲς ἔργο τοῦ 'Εγέλου, ποὺ φέρει τὸν τίτλο 'Ἡ Φαινομενολογία τοῦ πνεύματος. ᩩ Φαινομενολογία ἔξετάζει δλες τὶς μορφὲς τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος μέσα στὴν ιστορία καὶ ἔτσι προπαρασκευάζει τὴν καθαρὴ Λογική, ἡ δόποια ἀρχίζει μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Εἶναι. Τὴν ἔννοια αὐτὴν τὴν συλλαμβάνομε, κατὰ τὸν 'Εγελο,



ἄν ἀπὸ κάθε συγκεκριμένο περιεχόμενο ἀφαιρέσωμε ὅτι δονομάζομε Εἶναι. Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ μιὰ ἔννοια τοῦ Εἶναι, ἡ ὅποια δῆμος παραβλέπει τοὺς εἰδικοὺς καὶ συγκεκριμένους χαρακτηρισμοὺς καὶ κρατάει μόνον τὸ καθαρὸ «μηδέν». Ἡ ἔννοια αὐτὴ ποὺ σχηματίζεται μὲ τὴν ἀφαιρεση ὅλων τῶν εἰδικῶν χαρακτηρισμῶν τῶν κατ’ ἴδιαν πραγμάτων ἔχει μέσα της μία κίνηση, καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ ἀλήθειά της. Μέσα στὴν κίνηση αὐτὴ περιέχεται συνάμα τόσον τὸ Εἶναι ὅσον καὶ τὸ Μηδέν, διότι αὐτὸ τὸ ὅποιον γίνεται δὲν ἥταν, καὶ ἐφ’ ὅσον γίνεται δὲν μπορῶ νὰ εἰπῶ ὅτι δὲν εἶναι τίποτε. Τίποτε ἄλλο δὲν ἐπολέμησε μὲ τόση σκληρὴ ἐπιμονὴ ὁ Kierkegaard, ὅσον τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἔννοίας τῆς κινήσεως ἀπὸ τὸν «Ἐγελο στὴ Λογική».

Ἐναντίον αὐτῆς τῆς πολεμικῆς ὁ «Ἐγελος θὰ ἀπαντοῦσε ὅτι, ἀν δλα εύρισκονται σὲ ἑξέλιξη, τότε ἡ Λογικὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ καταλάβῃ τὸν κόσμο ὅπως εἶναι, ἐφ’ ὅσον δὲν θὰ ἐδεχόταν τὴν κίνηση μέσα στὴ σφαῖρα της. Μέσα σ’ ἔνα κόσμο, ὁ ὅποιος εἶναι ὅλος κίνηση, εἶναι ἀδύνατο μὲ τὴ Λογική, ἡ ὅποια ἐργάζεται μὲ τὸ ἐστί, νὰ ἀναπτύξῃ κανεὶς οἰδήποτε μέγεθος, γιατὶ μέσα σ’ αὐτὸν τὸν ἀεικίνητο κόσμο δὲν ὑπάρχει τίποτε ποὺ νὰ δέχεται τὸ ἐστί, τὸ Εἶναι. Ἡ κίνηση μέσα στὴ Λογική, ἡ ὅποια συμπίπτει μὲ τὴν κίνηση τῆς παγκόσμιας ιστορίας, πραγματοποιεῖται μὲ ὅτι ὁ «Ἐγελος δονομάζει ἀρνητικό. Τί σημαίνει τὸ «ἀρνητικό»; Τὸ ἀρνητικὸ εἶναι τὸ ἀντίθετο πρὸς τὸ ἀμέσως προηγούμενο. «Αν π.χ. εἴμαστε ἐνθουσιασμένοι μὲ τὴν αὐθεντία, τότε ἡ αὐτονομία εἶναι τὸ ἀρνητικὸ ἐν σχέσει μὲ τὴν αὐθεντία. Τὸ ἀρνητικὸ ἐπενεργεῖ διαλυτικῶς στὸ ὑφιστάμενο, στὸ κατεστημένο, καὶ αὐτὴ ἡ διαλυτικὴ του ἐνέργεια εἶναι ποὺ ώθεῖ τὴν κίνηση τῆς ιστορίας πρὸς τὰ ἐμπρός. «Ετσι εἶναι δυνατὸν τὸ κακὸ νὰ γίνη ὑπηρέτης τοῦ καλοῦ. Τὸ ἀρνητικὸ εἶναι, ὅπως λέγει ὁ Μεφιστοφελῆς τοῦ Faust, ἔνα μέρος ἀπ’ τὴ δύναμη ἐκείνη ποὺ θέλει πάντα τὸ κακὸ καὶ κάνει πάντα τὸ καλό. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ ιστορικὴ αἰσιοδοξία τοῦ «Ἐγέλου. Τὸ ἀρνητικὸ εἶναι λοιπὸν τὸ ἀντίθετο τοῦ προηγούμενου, ἀντιφάσκει δηλαδὴ πάντοτε μὲ τὸ προηγούμενο, ἐφ’ ὅσον προχωρεῖ πέρα ἀπ’ αὐτό, πρὸς τὰ ἐμπρός. «Υπάρχει, λέγει ὁ «Ἐγελος, ἔνα εἶδος σκέψεως ποὺ θεωρεῖ τὰ ἀντίθετα ως ἀπόλυτα, πιστεύει ὅτι τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ δύο ἀντίθετα ἔχει ὅλο τὸ δίκαιο, καὶ ὅτι τὸ ἄλλο ἔχει τὸ ἄδικο. «Ο «Ἐγελος ἀντιτάσσει σ’ αὐτό, ὅτι τὸ ἀληθινὸ καὶ συγκεκριμένο εἶναι ὅτι ἔχουν καὶ τὰ δύο ἀντίθετα δίκαιο, τὸ καθένα στὴ θέση του μέσα στὴν δλη πορεία, ἡ ὅποια ἀναπτύσσει τὴν ἰδέα, δηλαδὴ τὴν αὐτοσυνειδησία τοῦ πνεύματος.

Τὴ σκέψη του αὐτὴ ἐκφράζει ὁ «Ἐγελος μὲ τὴν πρόταση ὅτι ὁ λόγος ἀντιφάσεως αἱρεται. Δύο ἀντιφατικοὶ ισχυρισμοὶ εἶναι δυνατὸν νὰ δικαιωθοῦν, νὰ δικαιολογηθοῦν ἀπὸ τὴ Λογική. Ἡ Λογικὴ ἀκριβῶς ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀπόλυτες ἀντιθέσεις. «Ολες οἱ ἀντιθέσεις μέσα



στὴν ἔξελιξη και πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος εἶναι δυνατὸν νὰ λάβουν τὴ θέση τους και νὰ νοηθοῦν ώς σημεῖα τοῦ Θείου. "Ολα αὐτὰ τὰ σημεῖα ἔχουν τὴ σχετική τους δικαιώση. Γι' αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνεται λόγος γιὰ ἀπόλυτη ἀντίθεση μεταξὺ τοῦ καλοῦ και τοῦ κακοῦ. "Ακόμη και τὸ εἶδος σκέψεως, ποὺ ὁ "Ἐγελος ἀντιπαθοῦσε περισσότερο, δηλαδὴ ὁ ἀπομονωμένος ὑποκειμενισμός, ἀποτελεῖ ἓνα μεταβατικὸ στάδιο, γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ τὸ ὑποκείμενο τὰ δίκαια του. Μέσα στὴν ἱστορία τὸ ἀρνητικὸ προκαλεῖ πολλὲς συμφορὲς και πολλὰ βάσανα, και συνεπῶς δονομάζεται κακό. "Ομως τοῦτο ἀποτελεῖ συνάμα τὸ μεταβατικὸ στάδιο πρὸς τὸ νέο. "Υπάρχουν θετικὲς και ἀρνητικὲς ἐποχές. "Υπάρχουν ἐποχές, δπου μία ἰδέα ἐνθουσιάζει τὰ πνεύματα τῶν ἀνθρώπων, π.χ. ἡ ἰδέα τῆς δικαιοσύνης. "Η ἰδέα αὐτὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μιὰ ἐσωτερικὴ αὐτονοησία και μ' αὐτὴν προσλαμβάνει μία θεϊκὴ δύναμη. "Υπάρχουν ἔξ ἄλλου ἄλλες ἐποχές, δπου οἱ ἀνθρωποι ὑποφέρουν, πάσχουν τόσον πολύ, ὥστε αὐτό, δπου ἐπάνω ἐστήριξαν τὴ ζωὴ τους μέχρι τώρα, νὰ μὴ μποροῦν νὰ τὸ ὑποφέρουν. "Η ἐποχὴ μας ἔχει πολλὴ συγγένεια μὲ αὐτὲς τὶς ἐποχές. Σ' αὐτὲς τὶς ἐποχές ὁ ἀνθρωπὸς δοκιμάζει τὴ δύναμη τοῦ κακοῦ, τὴν ἀρνηση, σὲ δλη τὴν δξύτητά της. "Ο "Ἐγελος λέγει δτι αὐτὰ ποὺ ὑποφέρουν οἱ ἀνθρωποι σ' αὐτὲς τὶς ἐποχές δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ πανουργία τῆς ἰδέας ἡ τοῦ πνεύματος. Μὲ αὐτὴν τὴν πανουργία γεννιέται τὸ καινούργιο. Τὸ καινούργιο ὅμως ἔρχεται κατὰ τὸν "Ἐγελο στὸ φῶς πάντοτε μὲ τοὺς μεγάλους. "Ο μεγάλος, ἀν τὸν ἰδοῦμε ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ παλαιοῦ, ἔχει ἄδικο, γιὰ τοῦτο και γίνεται ὁ μάρτυρας τοῦ νέου. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔπαθε ὁ Σωκράτης. Τὸ σύστημα λοιπὸν τοῦ Ἐγέλου εἶναι μία κοσμοϊστορικὴ πραγμάτωση τῆς σκέψεως, τῆς ἰδέας, δτι τὸ κακὸ ὑπάρχει γιὰ νὰ ἔρχεται στὸ φῶς μὲ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον του τὸ καλό. "Εφ' ὅσον ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἐγέλου βλέπει ἔτσι τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς συμφιλιώνει μὲ τὴ ζωὴ, μὲ τὴν ἱστορία. Βλέπομε ἔτσι δτι ὁ Θεὸς σὲ κάθε σημεῖο τῆς ἔξελιξεως εἶναι παρών.

Στόχος τοῦ Kierkegaard εἶναι ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἐγέλου. "Η πολεμικὴ του στρέφεται ἐναντίον της, διότι καταργεῖ τὸν νόμο τῆς ἀντιφάσεως και δέχεται τὴν ἀρχὴ δτι ἴσχυει τὸ ἔνα ὅσον και τὸ ἄλλο, δηλαδὴ τὰ ἀντίθετα, ἀντὶ νὰ θέση τὴν ἀρχὴ ἡ τὸ ἔνα ἡ τὸ ἄλλο. Τὴν ἀντίθεσή του πρὸς τὸν "Ἐγελο τὴν συνεχίζει στὴ φράση δτι ὁ ἴδιος εἶναι ἔνας ὑποκειμενικὸς φιλόσοφος. "Η διατύπωση ὅμως αὐτὴ τοῦ Kierkegaard δὲν ἀποδίδει πλήρως τὰ πράγματα, γιατὶ ὁ Kierkegaard ἐκτὸς τοῦ ὑποκειμενισμοῦ προυποθέτει δτι ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴ μυστικὴ τῆς ρίζα στὸν Θεό και προορισμός της εἶναι νὰ εὑρίσκεται σὲ ὅμοφωνία μὲ τὸν Θεό. "Η προϋπόθεση ὅμως αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ πρωτοτυπία τοῦ Kierkegaard, ἀλλὰ ὑπάρχει στὸ Γερμανικὸ Ἰδεαλισμό, ἀκόμη και στὸν ἀντίπαλο τοῦ Kierkegaard,



στὸν "Ἐγελο. Κατὰ τāλλα ἡ κύρια ἀντίθεση τοῦ Kierkegaard πρὸς τὸν "Ἐγελο φαίνεται, ὅταν συγκεντρώσωμε τὴν προσοχή μας στὶς δυὸς βασικὲς ἔννοιες ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Kierkegaard, δηλαδὴ στὶς ἔννοιες ὑπαρξῆ καὶ ὑπάρχω. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κατὰ τὸν Kierkegaard μία σύνθεση ἀπὸ αἰώνιότητα καὶ χρονικότητα. Συνεπῶς «ὑπάρχω» σημαίνει πραγματοποιῶ τὸ χρέος ποὺ περιέχει αὐτὴ ἡ σύνθεση, δηλαδὴ μὲ τὴν πράξη μου φέρνω τὸ αἰώνιο μέσα στὸ χρονικό. Ὅταν δημος πραγματοποιῶ τὴν σύνθεση αἰώνιότητος καὶ χρονικότητος μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, τότε κάνω κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ τὴν σκέπτωμαι. Συνεπῶς τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ὑπάρχοντος εἶναι σὲ κάθε στιγμὴ τὸ γίγνεσθαι καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἔννοια ὅτι τὸ αἰώνιο, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν βάση τῆς ὑποκειμενικότητος μὲ μιὰ δημιουργικὴ διαδικασία τῆς ζωῆς δόδηγεῖται μέσα στὸ χρονικό. Ὁ Kierkegaard λέγει : *Tὸ ἄπειρο καὶ τὸ αἰώνιο εἶναι τὸ μόνο βέβαιο, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι μέσα στὸ ὑποκείμενο, εἶναι μέσα στὴ ζωή, ἡ πρώτη ἐκφραση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι ἡ ἔξῆς : ὁ τονισμὸς τοῦ αἰώνιου καὶ ἡ τεράστια ἀντίφαση ὅτι τὸ αἰώνιο γίνεται, ὅτι γεννιέται.* Συνεπῶς «ὑπάρξη» ἔχει μόνον ὁ ἄνθρωπος, ὁ δόποιος προσπάθει τὰ πραγματώση τὸ αἰώνιο μέσα στὴ χρονικότητα. Τὸ πάθος αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι τὸ ἀνώτατο ποὺ μπορεῖ τὰ ἐπιτύχη ἡ ὑπάρξη. Καὶ ὁ Kierkegaard συνεχίζει : *Γί' αὐτὸς πρέπει κανεὶς νὰ προσέχῃ, ὅταν ἔρχεται σὲ συνομιλία μὲ ἓνα Ἐγελιανό, καὶ πρὸ παντὸς νὰ ἀποσαφηνίζῃ μὲ ποιὸν ἔχει τὴν τιμὴν νὰ διμιλῇ, ἀν δηλαδὴ αὐτὸς εἶναι ἔνας ἄνθρωπος, ἔνας «ὑπάρχων» ἄνθρωπος... Καὶ ἀν «ὑπάρχη», ἔπειτα νὰ ἀποσαφηνίσῃ, ἀν αὐτὸς εἶναι «ἐν τῷ γίγνεσθαι».* *Ἐπειτα νὰ ἰδῃ, ἀν αὐτὸς δὲν συμπεριφέρεται ποτὲ πρὸς κάτι μελλοντικό· ἀν δὲν συμπεριφέρεται ποτὲ πρὸς κάτι μελλοντικό, ἔτσι, ὥστε νὰ πράττῃ ἡ θικῶς. Καὶ ἀν αὐτὸς ποτὲ δὲν πράττῃ, τότε νὰ ἰδῃ, ἀν θὰ τοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ εἰπῇ μία ἡθικὴ προσωπικότης μὲ τὸ πάθος τῆς δραματικῆς ἀλήθειας, ὅτι αὐτὸς εἶναι ἔνας βλάκας;* *Ἄν δημος αὐτὸς sensu eminenti πράττῃ, τότε νὰ ἰδῃ, ἀν συμπεριφέρεται μὲ ἄπειρο πάθος πρὸς τὸ μελλοντικό.*

Μὲ τὴν διατύπωση αὐτὴ ὁ Kierkegaard δὲν καταδικάζει μόνον τὸν "Ἐγελο καὶ τὴν φιλοσοφία του, ἀλλὰ καταδικάζει γενικῶς τὴν θεωρητικὴ συμπεριφορὰ πρὸς τὴν ζωὴν καὶ πρὸς τὸν κόσμο, δπως τὸν ἐδημιούργησαν οἱ Ἐλληνες. Ἡ ὑπαρξιακὴ λοιπὸν συμπεριφορὰ τοῦ Kierkegaard εἶναι ριζικῶς ἀντίθετη μὲ τὴν δὲ φιλοσοφία τῶν Ἐλλήνων, τὴν δομία καὶ ἀντιθέτει ὁ Kierkegaard πρὸς τὴν ἀδυσώπητη αὐστηρότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὅτι τὸ αἰώνιο γιὰ τὸν ὑπάρχοντα εἶναι τὸ μελλοντικό, τοῦτο ἦταν γιὰ τοὺς Ἐλληνες ἀκατανόητο. Ἡ συνείδηση τοῦ αἰώνιου δὲν ἦταν γιὰ τοὺς Ἐλληνες ἡ ἀφετηρία γιὰ τὸ ἐπίμοχθο ἔργο τῆς ὑπάρξεως, γιὰ νὰ φθάσουν στὸ ὑπάρχω, ἀλλὰ ἦταν ἀφετηρία γιὰ τὴν θεωρία περὶ τοῦ αἰώνιου, τὸ δοποῖον ἦταν πίσω τους καὶ δχι ἐμπρός τους, δηλαδὴ στὸ μέλλον. Ὁ Πλάτων μάλιστα λέγει ὅτι τὴν συνείδηση τοῦ αἰώνιου τὴν ὀφείλομε



στήν άναμνηση. Κατά τὸν Kierkegaard τὴν ἴδια ἀντίληψη γιὰ τὸ αἰώνιο ἔχει καὶ δλη ἡ νεώτερη Ἰδεοκρατία, ἀν καὶ ἔχει παραμερίσει τὴν πλατωνικὴ ἔννοια τῆς ἀναμνήσεως. Δηλαδὴ δλη ἡ νεώτερη Ἰδεοκρατία ἀκολουθεῖ τὴν ἑλληνικὴ θεωρητικὴ συμπεριφορά. Ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ εἶναι κατά τὸν Kierkegaard ἀφηρημένη καὶ δὲν τείνει νὰ δώσῃ στὴν αἰωνιότητα μιὰ συγκεκριμένη μορφὴ μέσα στὸν χρόνο. Μόνον τὸν Σωκράτη ἔξαιρεῖ ὁ Kierkegaard ἀπὸ αὐτὴ τὴ γενικὴ καταδίκη τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Ἐδῶ θὰ ἡταν ὁ τόπος νὰ θέσῃ κανεὶς τὸ ἐρώτημα πρὸς τὸν Kierkegaard, τί θὰ ἡταν ὁ κόσμος δίχως τὴ φιλοσοφία τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἀν θὰ ἡταν δυνατὸν δίχως αὐτὴν νὰ δονομάσῃ καὶ ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του «ὑποκειμενικὸ φιλόσοφο»; Ἐχομε ἐδῶ τὸν φανατισμό, ὁ δποῖος εἶναι συνυφασμένος μὲ τὸ θρησκευτικὸ βίωμα τοῦ Kierkegaard. Ὁ Kierkegaard λέγει μὲ τὸ φανατισμό του αὐτὸν ὅτι οἱ "Ἐλληνες δὲν κατάλαβαν τὴ στιγμή. Γιατὶ ἀν καὶ κατάλαβαν τὸ ἄτομο τῆς αἰωνιότητος, δὲν κατάλαβαν ὅτι ἡ αἰωνιότης εἶναι ἡ στιγμή, καὶ ὅτι αὐτὴ δὲν τοὺς κινοῦσε πρὸς τὰ ἐμπρὸς πρὸς τὰ πίσω, ἐπειδὴ τὸ ἄτομο τῆς αἰωνιότητος γιὰ τοὺς "Ἐλληνες ἦταν κατ' οὐσίαν ἡ αἰωνιότης, καὶ ἔτσι δὲν ενδῆκε τὸ δίκαιο τον οὗτε ὁ χρόνος οὗτε ἡ αἰωνιότης.

Κατ' ἀντίθεση πρὸς τὴν ἑλληνικὴ θεωρητικὴ συμπεριφορά, ἡ δποία ἔξ ἄλλου ἐσχημάτισε τὴν πρώτη λογικὴ εἰκόνα τοῦ κόσμου, δηλαδὴ ἀποδέσμευσε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ μυθολογία, ὁ Kierkegaard εἰσάγει τὴ συμπεριφορά, τὴν δποίαν δονομάζει ἐπανάληψη, γιὰ νὰ δηλώσῃ τὴν πρὸς τὰ ἐμπρὸς πορεία τοῦ ὑπάρχοντος. Ἐπειδὴ δηλαδὴ γιὰ τὸν ὑπάρχοντα τὸ αἰώνιο εἶναι πάντοτε τὸ μελλοντικό, τὸ δποῖον θὰ πραγματώσῃ μὲ τὴν πράξη του, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ γι' αὐτὸν ἀντικειμενικὴ βεβαιότητα. Ἡ βεβαιότητα ὑπάρχει μόνον μέσα στὴν πράξη. Ἐπίσης ἡ βεβαιότητα ὑπάρχει μέσα στὴν πίστη. Ἡ πίστη δμως εἶναι ἕνα τόλμημα, καὶ αὐτὸ τὸ ἐγνώριζε ἡδη ὁ Σωκράτης. Τὸ ἄτομο μόνον μὲ τὸ τόλμημα αὐτὸ ἐπιτυγχάνει τὸ ἀπειρο, τὴν αἰωνιότητα. Λὲν εἶναι πιὰ τὸ ἴδιο ἄτομο, καὶ τὸ τόλμημα δὲν εἶναι ἕνα ἀκόμη ἐγχείρημα ἀνάμεσα σὲ τόσα ἄλλα. "Οχι, μὲ τὸ τόλμημα γίνεται κανεὶς ἄλλος. Ἡ ὑπαρξη λοιπὸν μεταμορφώνεται μὲ τὴν πίστη καὶ ἡ μεταμόρφωση αὐτὴ εἶναι ταυτόσημη μὲ τὴν ἀπόλυτη παραίτηση ἀπὸ τοὺς σχετικοὺς σκοποὺς τῆς ζωῆς. Γι' αὐτὸ ἡ αἰώνια εὐδαιμονία ἔχει τὴν ἴδιοτυπία μέσα της ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ περιγραφῇ μόνον καὶ μόνον μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν δποῖον ἔχει ἡ ἴδια ἀποκτηθῆ. Ἡ αἰώνια εὐδαιμονία εἶναι τὸ ἀγαθό, ποὺ κερδίζεται ἐκεῖ δπου τολμᾶ κανεὶς ἀπόλυτα τὸ πᾶν.

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ ὑπάρχων, ὁ δποῖος πρέπει νὰ διαλέξῃ τὸ καλὸ καὶ νὰ ἀπορρίψῃ τὸ κακό, καὶ ἔτσι νὰ μεταμορφωθῇ μὲ τὸ τόλμημα, δὲν μπορεῖ συγχρόνως νὰ «συμβιβάσῃ» τὰ ἀντίθετα, τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, καὶ νὰ τὰ συναιρέσῃ σὲ μιὰ ἀνώτερη ἐνότητα, δπου καὶ τὰ δύο θὰ ἔχουν



δίκαιο. Οὕτε μπορεῖ ποτὲ ὁ ὑπάρχων νὰ ἰδῇ τὸ κακὸ ώς ἔνα σημεῖο τῆς ἔξελιξεώς του πρὸς τὸ καλό. "Ολα αὐτὰ δηλώνουν, δτι ὑπάρχω σημαίνει πράττω μὲ συνείδηση ἡθικῆς εὐθύνης. 'Ο ὑπαρξιακὸς στοχαστὴς ἔχει ώς ἔργο νὰ φωτίσῃ μὲ τὴ συνείδηση αὐτὴ δλη τὴν ὑπαρξή του. Θέλει νὰ σκέπτεται ὑποκειμενικῶς, δηλαδὴ νὰ φωτίσῃ τὴ θέση του πρὸς τὰ ἡθικὰ προβλήματα τῆς ζωῆς του, ἔτσι, ὥστε ὁ ἴδιος νὰ καταλαβαίνῃ τὸν ἑαυτό του μέσα στὶς πράξεις του. 'Ο ὑπαρξιακὸς στοχαστὴς δὲν ζεῖ μὲ τὴν ἀνάμνηση καὶ τὴν ἐλπίδα, ἀλλὰ ἐννοεῖ τὴ ζωή του καὶ τὴν θέλει ώς ἐπανάληψη. 'Η ἐννοια αὐτὴ ἔχει καταστατικὴ σημασία γιὰ τὸν Kierkegaard καὶ διατυπώνεται στὰ ἐρωτήματα : α) ἂν ἡ ἐπανάληψη εἶναι δυνατή, β) ποιὰ σημασία ἔχει, καὶ γ) ἂν ἔνα πρᾶγμα ποὺ ἐπαναλαμβάνεται κερδίζῃ ἢ χάνῃ. 'Η ἐπανάληψη εἶναι γιὰ τὸν Kierkegaard δχι μόνο μία ἡθικὴ ἀλλὰ καὶ μία θρησκευτικὴ κατηγορία τοῦ σκέπτεσθαι. Μόνο μὲ τὴν ἐπανάληψη ἔξασφαλίζεται ἡ συνέχεια τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ γενικῶς τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Καὶ αὐτὴ ἡ ἐννοια τῆς ἐπαναλήψεως στρέφεται κατὰ τοῦ Ἐγέλου καὶ τῆς Θεωρητικῆς Φιλοσοφίας γενικῶς. 'Ο Kierkegaard κατηγορεῖ τὸν Ἐγέλο καὶ τὴ Θεωρητικὴ Φιλοσοφία, δτι τάχα πιστεύουν πὼς ὑπάρχει μία ἀδιάκοπη συνέχεια μέσα σὲ κάθε γίγνεσθαι εἴτε φυσικὸ εἴτε πνευματικὸ καὶ ίστορικό. 'Η μομφὴ βεβαίως αὐτὴ τοῦ Kierkegaard δὲν εὑσταθεῖ, γιατὶ καὶ ὁ Ἐγελος καὶ ἡ Θεωρητικὴ Φιλοσοφία γνωρίζουν, δτι ἡ συνέχεια εἶναι μία ἀφαίρεση, μία σχηματικὴ ἐννοια. Δὲν ὑπάρχει βαθμιαία μετάβαση πουθενὰ μέσα στὸν κόσμο καὶ στὸν ἄνθρωπο. Τὴ συνέχεια τὴν δημιουργεῖ, τὴν σχηματίζει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. 'Η ζωὴ καὶ ἡ πραγματικότης προχωροῦν ἀπὸ τὸ ἔνα σημεῖο στὸ ἄλλο πάντοτε ἔξαφνα καὶ μὲ ἔνα πήδημα. 'Ως πρὸς αὐτὸ ὁ Kierkegaard ἔχει δίκαιο. 'Εχει δμως ἀδικο νὰ κατηγορῇ τὸν Ἐγέλο καὶ δλη τὴ Θεωρητικὴ Φιλοσοφία, δτι τάχα πιστεύουν στὴν ἐμπράγματη συνέχεια, εἴτε στὴ φύση εἴτε στὸ πνεῦμα. 'Οπωσδήποτε κατὰ τὸν Kierkegaard κυρίως ἡ πνευματικὴ ζωὴ προχωρεῖ πρὸς τὰ ἐμπρὸς μὲ πηδήματα. 'Η ἵστορία τῆς ἀτομικῆς ζωῆς προχωρεῖ μὲ μιὰ κίνηση ἀπὸ τὴ μιὰ κατάσταση στὴν ἄλλη πρὸς τὰ ἐμπρός. Κάθε κατάσταση ἀποτελεῖ καὶ ἔνα πήδημα. Τὸ πήδημα δμως σημαίνει κατὰ τὸν ὑπαρξιακὸ φιλόσοφο καὶ ποιοτικὴ μεταβολή. 'Ο Kierkegaard χαρακτηρίζει τὴ θεμελιακὴ πεποίθηση, ἡ ὅποια θέτει δρια καὶ δικαιώνει τὴν ποιοτικὴ διάκριση, κατ' ἀντίθεση πρὸς τὸν Ἐγέλο, ώς ποιοτικὴ διαλεκτική. Οἱ προϋποθέσεις της εἶναι : α) ἡ ἀντίθεση μεταξὺ νοήσεως καὶ ὑπάρξεως, γενικοῦ καὶ εἰδικοῦ, καὶ β) ἡ ἔλλειψη βαθμιαίας μεταβάσεως ἀπὸ τὸ ἔνα σημεῖο τοῦ γίγνεσθαι στὸ ἄλλο. 'Ως πρὸς τὰ δύο αὐτὰ σημεῖα ὁ Kierkegaard ἐβασίσθηκε καὶ στὸν Schelling.

'Οξύτατα ἔξ ἄλλου ἐπιτίθεται ὁ Kierkegaard κατὰ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὅποιον ὁ Ἐγελος ἐννοεῖ τὴ σχέση πολιτισμοῦ καὶ θρησκείας. Κατὰ τὸν



"Εγελο ό πολιτισμὸς ἀποτελεῖ τὴν ἔξωτερικὴν πλευρὰν τῆς θρησκείας, ἐνῷ η θρησκεία τὴν ἔσωτερικὴν πλευρὰν τοῦ πολιτισμοῦ. "Ετσι τὸ ἕνα συμπίπτει μὲ τὸ ἄλλο. Τὸ σύγγραμμα τοῦ Kierkegaard ποὺ ἐπιγράφεται "*H τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο* (Entweder-Oder, 1843) ἀρχίζει μὲ μία κήρυξη πολέμου κατὰ τῆς προτάσεως τοῦ Ἐγέλου, δτι τὸ ἔξωτερικὸ εἶναι τὸ ἔσωτερικὸ καὶ τὸ ἔσωτερικὸ εἶναι τὸ ἔξωτερικό. Ἐπίσης τὸ σύγγραμμά του *Φόβος καὶ τρόμος* (Furcht und Zittern, 1843) ἀποκρούει τὴν ταυτότητα μεταξὺ τοῦ ἔξωτερικοῦ καὶ ἔσωτερικοῦ, ποὺ εἰσήγαγε δ "Ἐγελος. "Αν ἡ ταυτότης αὐτὴ εἶναι δυνατὴ καὶ κατορθωτή, τότε ἡ σχέση μὲ τὸν Θεὸν κατ' οὐσίαν αἴρεται, καὶ τοῦτο διότι ἡ πίστη στὸν Θεὸν δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ παράδοξο, δτι τὸ ἔσωτερικὸ εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὸ ἔξωτερικό. Ὁ "Ἐγελος κατ' οὐσίαν κατήργησε τὴν ἀπόλυτην διαφορὰν μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Μία τέτοια κατανόηση δμως τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Θεανθρώπου, ἡ ὁποία θεοποιεῖ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, εἶναι βλασφημία τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν Kierkegaard. Ἡ βασικὴ σκέψη τοῦ Kierkegaard εἶναι δτι δ μοναδικὸς δρόμος γιὰ νὰ οἰκειοποιηθῇ κανεὶς τὸν Χριστιανισμό, εἶναι ἡ συνείδηση τῆς ἀμαρτίας. Ἐξ ἄλλου τὸ γεγονός δτι δ Χριστιανισμὸς τονίζει τὴν ἀμαρτία τοῦ ἀνθρώπου, σημαίνει δτι ἐγείρει μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἔνα μεσότοιχο. Γι' αὐτὸ δ "Ἐγελος ποὺ καταργεῖ τὸ μεσότοιχο τοῦτο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ καταλάβωμε τί εἶναι Χριστιανισμός. Ὁ ὑπαρξιακὸς στοχαστὴς δὲν μπορεῖ νὰ οἰκειοποιηθῇ τὸ παράδοξο μὲ τὴ νόησή του. Ἐξ ἄλλου δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ κακὴ ἴδεα γιὰ τὸ παράδοξο, γιατὶ τὸ παράδοξο εἶναι τὸ πάθος τῆς σκέψεως. Καὶ διανοητής, ποὺ δὲν γνωρίζει τὸ παράδοξο, δμοιάζει μὲ τὸν ἐραστή, δ ὁποῖος εἶναι δίχως πάθος, καὶ αὐτὸς εἶναι μία μετριότης. Τὸ παράδοξο γιὰ τὸν ὑπαρξιακὸ στοχαστὴν καὶ γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ εἶναι δτι ἔνας ἀνθρωπὸς ἦταν Θεός. Τὸ παράδοξο δμως δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ὑπερνικήσῃ μὲ τὴ σκέψη, τὴ νόηση⁷. Τουναντίον δσο περισσότερο θέλει κανεὶς νὰ τὸ καταλάβῃ μὲ τὴ νόησή του, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει κανεὶς ἔνα πρᾶγμα, δτι ἀκριβῶς εἶναι παράδοξο. Γι' αὐτὸ δ ἔξοικείωση μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ γιὰ ἔνα στοχαστὴ ἐνέχει τὴ δυνατότητα τοῦ σκανδάλου.

Καὶ δμως δ Kierkegaard στὴν προσπάθειά του νὰ καταλάβῃ τὸν Χριστιανισμὸ κατέληξε, δπως ἔδειξε δ Hirsch⁸, σὲ μία Νοησιαρχία. Ἡ Νοησιαρχία αὐτὴ ἀποδίδεται ἀπὸ τὸν Hirsch στὸ γεγονός δτι δ Kierkegaard θέλει ν' ἀπομονώσῃ τὴ χριστιανικὴ ἀποκάλυψη ἀπὸ κάθε ἄλλη θρησκεία ἢ θρησκευτικότητα. Πρὸ παντὸς δ Kierkegaard θέλει νὰ διαχωρίσῃ τὴν

7. Βλ. I. N. Θεοδωρακόπουλος, *Φιλοσοφικὰ καὶ χριστιανικὰ μελετήματα*, Ἀθῆναι 1949, 35-56 : Ὁ χριστιανὸς φιλόσοφος τῆς ὑπάρξεως Κιρκεγκάρντ.

8. E. Hirsch, *Kierkegaard-Studien* 1-2 (1933).



ἀνθρωπιστικὴ θρησκευτικότητα ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό, γιατὶ, ἂν δεχθοῦμε δι τὴν ἀνθρωπιστικὴ θρησκευτικότης καταλήγει περίπου στὸ ἴδιο σημεῖο μὲ τὸν Χριστιανισμό, τότε ἡ ἀποκάλυψη δὲν ἔχει κανένα νόημα. Ἡ ἐξήγηση αὐτὴ τῆς Νοησιαρχίας τοῦ Kierkegaard εἶναι βεβαίως ιστορικῶς ὀρθή. Ἡ πραγματικὴ πηγὴ ὅμως τῆς Νοησιαρχίας του εἶναι οἱ ἀνεξάντλητες πράγματι νοητικὲς δυνατότητες ποὺ εἶχε ὁ Kierkegaard. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς αἰσθητικὲς δυνατότητές του. Ὁ ἴδιος ἄλλωστε λέγει γιὰ τὸν ἔαυτό του : ἔχω τόση φαντασία δση καὶ διαλεκτική. Καὶ ἡ μία καὶ ἡ ἄλλη πηγὴ τῆς προσωπικότητός του φέρουν εἰς φῶς συνεχῶς νοητικὲς καὶ αἰσθητικὲς μορφὲς νέες. Καὶ αὐτὲς εἶναι ποὺ τὸν ἀνέδειξαν συγγραφέα πρωτότυπο, ὅχι ἡ ὑπαρξιακή του συνείδηση.

Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ τραγικὴ ἀντινομία μέσα στὸν Kierkegaard, δι τὴν νοητικὴ καὶ αἰσθητικὴ του ἵκανότης ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὑπαρξιακή του ἀμαρτωλὴ καὶ ταπεινὴ συνείδηση. Ὅπαρξιακῶς ὁ Kierkegaard εἶναι ταπεινὸς καὶ συναισθάνεται δι τὸν βαραίνει ἡ ἀμαρτία. Νοητικῶς ὅμως καὶ αἰσθητικῶς ὁ Kierkegaard εἶναι τόσο ἀνεξάρτητος καὶ αὐτοδύναμος, ὥστε θὰ ἥταν γι' αὐτὸν τὸν ἴδιο ἀπαράδεκτο νὰ ταυτίσῃ κανεὶς τὸ νοῦ του καὶ τὴν αἰσθητικὴ του ἐφευρετικότητα μὲ τὴν ταπεινή του ὑπαρξιακὴ συνείδηση. Ὁ Ὅπαρξισμὸς τοῦ Kierkegaard καταστρατεγεῖται ἀπὸ τὴν αὐτοδύναμη διαλεκτική, νοητικὴ καὶ αἰσθητικὴ του ἵκανότητα. Ἡ ἀντίθεση μεταξὺ βιώματος καὶ νοήματος διαπιστώνεται σχεδὸν σὲ κάθε φράση τοῦ Kierkegaard. "Οσο ἔντονο καὶ ἀν εἶναι τὸ βίωμα σ' αὐτόν, τὸ νόημα εἶναι πάντοτε ἰσχυρότερο καὶ ἐπικρατέστερο. Ἡ στροφὴ ἀπὸ τὰ νοήματα στὰ βιώματα, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία τῆς ὀλης του πνευματικῆς καὶ ὑπαρξιακῆς συμπεριφορᾶς, ἔγινε βέβαια ἐξ ἀρχῆς καὶ μάλιστα μὲ συνέπεια, ὅμως ἡ νόηση παρουσιάζεται ἔξαφνα πάνοπλη καὶ ἄγρυπνη ἐπάνω στὶς ἐπάλξεις τῶν βιωμάτων, τὰ ὅποια χωρὶς αὐτὴν ποὺ θὰ τὰ ἐρμηνεύσῃ, θὰ ἔμεναν βουβά. Εἶναι λοιπὸν φανερό, δι τοῦ ἴδιο τὸν ἰδρυτὴ τοῦ Ὅπαρξισμοῦ ἡ νόηση εἶναι εὐρύτερη ἔννοια ἀπὸ τὴν ὑπαρξη. Καὶ τοῦτο ἔχει ἴδιαίτερη σημασία, γιατὶ ἡ σκοπιὰ τοῦ Kierkegaard ὡς ὑπαρξιακοῦ φιλοσόφου εἶναι θρησκευτική.

PHILOSOPHIE UND EXISTENZIALISMUS

Inhaltsübersicht.

Schon als Teilnehmer am Oberseminar Karl Jaspers' in den zwanziger Jahren hatte der Verf. durch sein Referat über «Existenz und Vernunft» seine Bedenken gegen den damals entstehenden Existenzialismus zum Aus-



druck gebracht, indem er die Meinung vertrat, der Existenz-Begriff decke nicht alle philosophischen Probleme und Existenz stelle ein Problem, das nur die Vernunft zu behandeln vermöge. Die Vernunft, der *Nous*, war gerade der breiteste Begriff der Griechischen Philosophie, den man dem viel engeren der Existenz gegenüberstellen sollte. Hervorgehoben wurde gerade, daß auch Plotin, der mit seinem metaphysisch-mystischen Erlebnis über den *Nous* schreitet, eben diesen *Nous* als den obersten Begriff aller Philosophie betrachte. Vernunft und Existenz deckten sich also nicht miteinander. Vielmehr repräsentiere die Existenz eines von den Problemen der Vernunft, weil nur diese zu philosophieren vermöge.

Zu der verständnisvollen Reaktion Jaspers', der jedoch damals das Pramat der Existenz lebhaft verteidigte und Kierkegaard als eine Wendung in der Geschichte der Philosophie wertete, wurde bescheidenlich bemerkt, daß das existenzielle Bewußtsein keinem der griechischen Philosophen fehle, bei Plotin sogar diese συναίσθησις, wie es heißt, zu wahrer existenzieller Leidenschaft werde. Schließlich sei dieses Bewußtsein besonders deutlich bei den christlichen Denkern der Patristischen Zeit, vor allem bei den Gnostikern, anwesend. Es bestehe zwar ein Unterschied zwischen Christen und Griechen, weil für die letzteren die Existenz als etwas Zeitbedingtes und Personelles nicht das ὄντως ὄν und das ἀεὶ ὄν, sondern nur die Brücke zur οὐσίᾳ sein könne.

Seine memoirenartige Einleitung zur Thematik des Aufsatzes schließt der Verf. mit der Erwähnung seiner letzten Begegnung mit Karl Jaspers im Jahre 1954. Der Philosoph hatte das Heidelberger Referat nie vergessen und sagte dem Verfasser, daß er nun vom Pramat der Vernunft gegenüber der Existenz überzeugt sei.

Eine kritische Darstellung des Ringens Karl Jaspers' mit den klassischen Systemen der Philosophie bis zur Formung seiner Ontologie (*Philosophie*) im Jahre 1933, sowie der Hauptthesen seiner Schrift *Vernunft und Existenz* (1935) wird auf den Seiten 8-13 unternommen. Hier wird auch der Einfluß Kierkegaards und Nietzsches auf Jaspers erläutert. Das Urteil des Verf. (S. 13 f.) lautet: Jaspers bemühte sich, die gesamte philosophische Tradition in den Existentialismus aufzunehmen, wobei im Ringen zwischen Erlebnis und objektivem Deninhalt letzten Endes das Gedachte den Vorrang hatte, denn nur dieses kann zum Ausdruck gebracht werden. Jaspers hatte sehr früh erkannt, daß zwar das existenzielle Bewußtsein zum Philosophieren notwendig sei, daß aber dies mit der Philosophie selbst nicht zusammenfalle, sondern das Denken sei, welches sowohl das existenzielle Bewußtsein anschaulich mache, als auch die philosophischen Probleme objektiv interpretiere. Jaspers' Verdienst ist, daß er durch seinen Existenzia-



lismus viele von den alten Problemen der Philosophie erneuerte, ohne diese mit ihm zu verschmelzen. So ist sein Existenzialismus eine Methode und ein Ausgangspunkt zum Philosophieren gewesen, wobei gerade das Denken der Behüter der Existenz vor dem Chaos, falls sie allein bliebe, sei.

Der zweite Teil des Aufsatzes (S. 14-24) ist dem Existenzialismus Martin Heideggers gewidmet. Hier wird vor allem der Versuch Heideggers, einen neuen Seinsbegriff aufzubauen, kritisch dargestellt. Nachdem die wichtigsten Schlüssel-Begriffe der Heideggerschen ontologischen Phänomenologie erläutert werden, wird vor allem die Zeitlichkeit des Seins, jene Su-
zärenität der Zeitlichkeit, welche den Existenzialismus Heideggers in eine Sackgasse geführt hat, als unhaltbar bezeichnet. Entgegen Heideggers For-
derungen wird hier gezeigt, daß der Deninhalt sowohl des Seins als auch des Daseins alle Zeitlichkeit durchdringt und sich verewigt. Das *Befinden* (διάθεσις) des Menschen ist nicht im Stande, über seine Existenz sich selbst zu vergewissern. Daß sie existiert, wird vom Denken allein bestä-
tigt, welches untrennbar vom *Befinden* ist. Der Existenzialismus hat die Objektivität des Seins, sowie vieler Begriffe und der Wissenschaft selbst in Frage gestellt. Insbesondere hat der Existenzialismus Heideggers durch den Begriff der *Angst* als der Quelle jeder Metaphysik, ja durch das *Nichts* als ihrem eigentlichen Wesen, wenn nicht zum Nihilismus geführt so doch den Weg zu einem Nihilismus geöffnet.

Zum besseren Verständnis des Dargestellten sowie der geübten Kritik wird im 3. Teil des Aufsatzes (S. 24-34) Kierkegaards Weg zur Philosophie der Existenz kritisch verfolgt, wobei vor allem sein Verhältnis zu Hegel und zur Theoretischen Philosophie durchleuchtet wird. Zunächst werden die Motive der Wendung Kierkegaards zum absoluten Subjektivismus, welcher gegen das objektive Selbstbewußtsein und die reine Logik Hegels gerichtet ist, interpretiert. Hier wird besonders Kierkegaards Wendung zum *Erlebten*, welche jedoch an das *existenzielle Denken* geknüpft ist, analysiert. Weiter wird sein Opponieren gegen Hegel durch seine Hauptbegriffe des *Entweder-Oder* und der *Existenz* bzw. des *Exi-
stierens* erhellt, wobei vor allem die Begriffe des *Zeitlichen* und des *Ewigen*, der *Handlung*, des *Glaubens* und mehrere andere noch kritisch erläutert werden. Zum Schluß wird gezeigt aus welchen wahren Gründen Kierkegaard, wie E. Hirsch gezeigt hat, zu einem Intellektualismus gelang, und welche Rolle das Denken in seinem tragischen Ringen zwischen Erlebten und Gedachten letzten Endes spielte.

Athen

J. N. Theodorakopoulos