

ΠΙΚΡΗ ΚΑΡΔΙΑ

Μελψ. Schone Minka, B. 42. 27



Μάιέ μου χρυσομάλλη,
 ήλθες, καὶ τ' ἀηδόνι ψάλλει
 τὰ νεανικά σου κάλλη
 'ς τὰ χλωρὰ κλαδιά.
 Μὲ χαρὰν σὲ ἀντικρύζει
 δλ' ἡ φύσις ποῦ ἀνθίζει·
 πλὴν 'ς τὸ στῆθός μου γογγύζει
 ἡ πικρὴ καρδιά.

—
 Δύω δύω τὰ πουλάκια
 'ς τῆς μυρσίνης τὰ κλαδάκια
 τῆς ἀγάπης τραγουδάκια
 τραγουδοῦν γλυκά.
 Πουλὶ ἔργμο καὶ ξένο,
 τί γυρεύω; ποῦ πηγαίνω;
 Εἰς λειβάδι γιονισμένο
 θάνατος βογγᾶ.

—
 "Αν ἡ νέα φύσις θάλλῃ,
 τὰ μαγευτικά της κάλλη
 ἃς τ' ἀπολαμβάνουν ἄλλοι.
 'Αδιαφορῶ.
 Ταχυδρόμος διαβάτης,
 σαθροῦ ξύλου ἐπιβάτης,



καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ καλά της
δὲν θενὰ χαρῶ.

Διὲ αὐτὸ κι' αὐτὸ τὸ κῦμα
πῶς πηγαίνουν μ' ἔνα βῆμα
'ς τὸ ἀπέραντόν των μνῆμα,
τὸν ὠκεανόν.

Σὰν αὐτὰ κ' ἐγὼ πηγαίνω.
δὲν ἐλπίζω, δὲν προσμένω,
παρὰ τάφον ἀνοιγμένο
κ' εἰς τοὺς δύνα κοινόν.

Ως σκιά της, ως φωνή της
ἄς διέμενα μαζῆ της.

"Η ἄς θῆμουν ὁ πλανήτης,
καὶ εἰς τὰ κενά,
ἄς ἐστρέφετο μαζῆ μου!
'Αλλ' ἡ ἕργμος ζωή μου
ώς ὁ ρύαξ τῆς ἔργμου
κλαίει καὶ περνᾷ.

Ως τὸ ἄνθος μαραμένη
ἡ νεότης μου χλωμαίνει.
ἡ χαρὰ μὲ εἶναι ξένη,
κ' ἡ ἐλπὶς αὐτή.

Πλὴν μ' ἐλέγησεν ἡ μοῖρα,
καὶ τοῦ τάφου μου τὴν θύρα
μὲ τὴν μελανήν της χεῖρα
ἀνοικτὴν κρατεῖ.



Κ' ἐγὼ, φίλοι, εἶγα ζήσει·
 τώρα τ' αστρον μου θὰ δύσῃ.
 "Ω! ἀφῆτέ το νὰ σεύσῃ
 εἰς τὸν οὐρανό.
Μὴ λυπήσθ' ἀν ἀποθνήσκω.
 Εἰς τὴν γῆν ποῦ δὲν τὴν βρίσκω
 ἔως πότε θενὰ μνήσκω
 Διὰ νὰ θρηνῶ;



ΑΤΟΛΜΙΑ

Μελαθ. Carolina, B. 42. 23



"Σ τὴν κιθάρα τραγουδοῦσες
 σὰν ἀνοίξεως ἀγδόνι,
 "ε τὰ λουλούδια τριγυρνοῦσες
 σὰν λουλοῦδι τρυφερή.
 "Ελαμπ' ἡ γλυκειὰ μορφή σου
 καὶ τοῦ στήθους σου τὸ χιόνι,
 καὶ ἡ κόμη ἡ λυτή σου,
 κ' ἡ ματιά ἡ φλογερή.



Τριαντάφυλλα γελοῦσαν
 εἰς τ' ὥραιον πρόσωπόν σου,
 τὰ μαλλιά σου κυματοῦσαν
 ὡσὰν ρύακες γρυσσοῖ.

