

Τὸ ἔλεγε, κ' ἐγέλα,  
κ' ώς εἶχε μὲ φανῆ,  
τὸ νεῦμα ἔλεγ' «Ἐλα»,  
καὶ «Φεῦγα» ἡ φωνή.

—  
Τὸν δρόμον μου δὲν πῆρα,  
μόν' ἔρχομαι κοντὰ,  
καὶ διὰ κακή μου μοῖρα  
φαρμάκι μὲ κεντᾶ.

—  
"Ανθος κακό· 'ς τὰ βάθη  
τρυπᾶς τὰ σωθικά.  
"Η πέταξε τ' ἀγκάθι,  
ἡ μὴ γελᾶς γλυκά.



### ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ

Μιλφδ. δημοτ.: (Schöne Mädechen, muntre Knaben)



Εὔμερφά μου κοπελούδια,  
Θέλετε γλωρὰ λουλούδια;  
πάρετε πουλῶ.  
Σιγάλα, μὴ γίνουν λάθη.  
Μὲ τὸ χέρι 'ς τὸ καλάθι  
ζποιαν βρῶ, φιλῶ.



Διέτ' ἐδώ τί ωραιότης!  
Αὐτὸς εἰν' ἡ ἀθωότης,  
τ' ἄσπρο γιασουμί.



Τ' ἀγοράζετε; Γιὰ πόσο;  
Χάριν λέτε νὰ τὸ δώσω;  
Χάριν; Κ' ἀς νὰ μή!

—  
"Ενα ρόδον! Τῶν ἐρώτων  
εἰν' ἐρύθημα τὸ πρῶτον.

"Εχει δυώ φιλιά.  
Μιὰ μικρὴ μὲ τὸ ἀρπάζει,  
μιὰ μικρὴ, ποῦ ἄσπρη μοιάζει  
τριανταφυλλιά.

—  
Τὸ γαρόφαλο ποῦ λέει  
πῶς μιὰν κάποιαν καρδιὰν καίει  
πάθος δυνατὸν,  
ποιὰ τὸ θέλει; ποιὰ τὸ παίρνει;  
Μιὰ πενήντα φιλιὰ φέρνει,  
κ' ἄλλη ἑκατόν.

—  
"Εδώ ἔχω ἄνθος βάττου.  
Λέγουν πῶς ἡ ἔννοιά του  
εἰν' ἡ ἡδονή.  
Μὴ, προσέχετε, μὴ βία!  
"Εχ' ἀγκάθια, κ' εἰν' ἀχρεῖα,  
κ' ἔπειτα πονεῖ.

—  
Βλέπετ', ἄσπρη σὰν τὸ χιόνι  
τὸν ἀέρα βαλσαμόνει  
ἡ πόρτοκαλλιά.



Ξεύρετε τί χάριν ἔχει,  
καὶ τὴν νύμφη πῶς τὴν πλέχει  
‘ζ τὰ χρυσᾶ μαλλιά;

—  
“Α! τὸ ξεύρετε! Μή τρέλλαις,  
μή ξεσχίζεσθε κοπέλλαις.

“Έχει ἀρκετόν.  
“Έχει γιὰ μικραῖς, μεγάλαις·  
γι’ ἄλλαις τρεῖς φοραῖς, καὶ γι’ ἄλλαις  
εἶναι περιττόν.

—  
Κληματίδα ποία θέλει;  
Αὐτὴ πίστιν παραγγέλλει.

“Ολοι τὴν πωλοῦν.  
Πῶς; δὲν τὴν ζητεῖ κάμμιά σας;  
Τὴν χαρίζω. — Χάρισμά σας,  
λέγουν, καὶ γελοῦν.



## ΤΡΥΓΟΣ

Μελψ. Τιτλ. (Viveva lietto), Α, σ. 26



Κόραις εὔμορφαις ‘ζ τ’ ἀμπέλια  
μὲ τραγούδια καὶ μὲ γέλοια  
μιὰ τὴν ἄλλην κυνηγοῦν  
καὶ χορεύουν καὶ τρυγοῦν.

