

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΟΥ, Μόναχον

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ

Ένας δρισμὸς τῆς συνειδήσεως, ποὺ θὰ χαρακτήριζε τὴν οὐσία της ώς ἀμφιβολία, θὰ φαινόταν ἵσως ὑπερβολικός. Δὲν θὰ πρέπει ὅμως νὰ λησμονήσωμε, δτὶ ἡ νεώτερη φιλοσοφικὴ σκέψη ἔκεινησε μὲ τὴν ἀμφιβολία. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε δτὶ ἡ ἀμφιβολία ἀποτελεῖ τὴν ἀπόλυτη ἀρχὴ τῆς φιλοσοφίας. Ἡ συνεχὴς προσπάθεια ὑπερβάσεως αὐτῆς τῆς ἀμφιβολίας ἀποτελεῖ ἔνα ἀκόμη τεκμήριο τῆς πραγματικότητας αὐτῆς, ποὺ τὴν ώνόμασα ἀπόλυτη ἀρχή. Ἡ καρτεσιανὴ ἀμφιβολία δὲν ἀποτελεῖ μοναδικὸ παράδειγμα¹ γιὰ τὴν καθοριστικὴ αὐτὴ γιὰ τὴ φιλοσοφία ἀρχή. Ο Kierkegaard θὰ τὴν ἐπαναλάβῃ μὲ ἔναν πιὸ ἀγωνιώδη καὶ παράδοξο τρόπο : Πῶς πρέπει νὰ εἴναι πλασμένη ἡ ὑπαρξη, γιὰ νὰ γίνη δυνατὴ ἡ ἀμφιβολία;² θὰ ρωτήσῃ. Κι ἄλλοῦ θὰ προσπαθήσῃ νὰ διερευνήσῃ τὴν ἰδεώδη δυνατότητα τῆς ἀμφιβολίας στὴ συνείδηση³.

Μὲ τὴ ριζικὴ αὐτὴ ἀμφιβολία ἡ σκέψη τοῦ Kierkegaard θέτει τὸ πρωταρχικὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ δομὴ τῆς συνειδήσεως γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ ὅχι σὰν «ἀντικείμενο» λογικῆς διαδικασίας, ἀλλὰ ὑπαρκτικῆς προτεραιότητας. Ἀμφιβολία καὶ ὑπαρξη, ἂν δὲν ταυτίζωνται, συνιστοῦν μιὰν ἀξεχώριστη πρωταρχὴ ποὺ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἀποτιμήσεις λογικῆς συμβατικότητας, ἀλλὰ μὲ τὸ πάθος καὶ τὴν ἀγωνία, μὲ τὴν ὁποία ἡ ἀμφιβάλλουσα ὑπαρξη «ἐπικοινωνεῖ» στὴ συνάντησή της μὲ τὸν κόσμο.

Τὸ πρόβλημα τῆς ἀμφιβολίας συνδέεται μὲ τὴ δομὴ τῆς συνειδήσεως καὶ ἀποτελεῖ ἐρώτημα γιὰ τὴν οὐσία της. Τὸ πρόβλημα τῆς δομῆς τῆς συν-

1. Πρβλ. Hegel, *Geschichte der Philosophie, Sämtl. Werke*, hrsg. v. H. Glockner, Stuttgart 1949 ἐπ., 18, 69 : *Man muß an Allem zweifeln, man muß alle Voraussetzungen aufgeben, um es als durch den Begriff Erzeugtes wiederzuerhalten.*

2. S. Kierkegaard, *Philosophische Brocken, Gesam. Werke*, Düsseldorf/Köln 1950 ἐπ., τμῆμα 10, 153.

3. Ὁπ. 153.



ειδήσεως ἀποτελεῖ μιὰ μορφὴ τῆς προβληματικῆς γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ κίνηση τῆς ἄνθρωπινης συνειδήσεως ἐκφράζει τὴν πορεία ἀναπτύξεως τοῦ ἄνθρωπινου προσώπου, ἀποτελεῖ δηλαδὴ μιὰ δοντολογικὴ δια-κίνηση.

Μιὰ συνείδηση, ποὺ δὲν τὴ χαρακτηρίζει ἡ ἀμοιβολία, διακρίνεται ἀπὸ μιὰ ἀμεσότητα, ἀλλὰ μιὰ ἀμεσότητα δὲν εἶναι παρὰ κάτι τὸ μὴ συγκεκριμένο. Τοῦτο γίνεται πιὸ φανερό, ἢν σκεφθοῦμε τὴ συνείδηση τῶν παιδιῶν. Ἡ ἀμεσότητα δὲν εἶναι ἀ-συνείδητή, ἀλλὰ δὲν εἶναι σαφῶς καθορισμένη. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ἀκόμη μαζὶ μὲ τὸν Kierkegaard ὅτι, ὅπου ὑπάρχει ἀμεσότητα δὲν ὑπάρχει σχέση, γιατὶ ὅπου ὑπάρχει «συνείδητή» σχέση ἡ ἀμεσότητα αἱρεται⁴. Θὰ ἔλεγα λοιπὸν ὅτι ἡ συνείδηση ἐκφράζεται ως «σχέση». Συνείδηση σημαίνει συνείδηση κάποιου «πράγματος», προϋποθέτει ἡ ἀπαιτεῖ τὴ σχέση γιγνώσκοντος-γιγνωσκομένου, ὑποκειμένου-ἀντικειμένου. Ἡ λέξη «σχέση» κρύβει ὅμως κάτι πιὸ βαθὺ ἀπὸ μιὰ ἀπλὴ σχέση ὑποκειμένου-ἀντικειμένου ὅπως θὰ τὴν καθόριζε ἡ παραδοσιακὴ σκέψη, καὶ τοῦτο τὸ πιὸ βαθὺ βρίσκεται στὴν κατανόηση τῆς σχέσεως ως «ἀνακλαστικῆς» σχέσεως τοῦ νοούμενου ἀπὸ τὸν νοοῦντα, ἔτσι ὥστε ὁ νοῶν σὲ κάθε μορφὴ νοήσεως νὰ νοῇ κάτι δικό του. Αὐτὴ ἡ μορφὴ «σχέσεως» τῆς συνειδήσεως μᾶς δείχνει, ὅτι ἡ συνείδηση ἔχει μέσα της τὸν χαρακτήρα τῆς αὐτο-συνειδήσεως.

“Οταν λέμε πὼς στὴν ἀμεσότητα δὲν ὑπάρχει καμιὰ σχέση, ἐννοοῦμε κυρίως ὅτι ἡ ἀμεση συνείδηση «ἀντικειμενικοποιεῖται» καὶ δὲν «γνωρίζει» τὸ προβαλλόμενο ἀντικείμενο ως ἀντικείμενο, οὔτε πάλι αὐτὸ ποὺ τὸ ἀντικείμενο προβάλλει. Ἡ σχέση ἐδῶ γίνεται τυπική, δὲν εἶναι σχέση «ἀνακλαστική». Ἡ «ἀπλότητος» τῆς σχέσεως εἶναι ἡ τυπικὴ σχέση τῆς ἀμέσου συνειδήσεως τοῦ παιδιοῦ, ποὺ στὴν ἀμεσότητα τοῦ ἀντικειμένου δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ διαφοροποιῆ, νὰ ξεχωρίζῃ, νὰ δια-κρίνῃ. “Οταν ὅμως ἡ σχέση γίνη «ἀνακλαστική», δηλαδὴ σχέση μετοχῆς καὶ ἀμοιβαιότητας, τότε ἡ ἀμεσότητα αἱρεται. Στὴ θέση τῆς ἀπλῆς «ἐκδιπλώσεως» τῆς ἀμεσότητας ἔχομε μιὰ διπλῆ «ἐκδίπλωση» τῆς αὐτοσυνειδήσεως ως συνειδήσεως (κάποιου) καὶ ως αὐτο-συνειδήσεως.

Τὸ ἐρώτημα ὅμως ποὺ τίθεται εἶναι : Πῶς αἱρεται ἡ ἀμεσότητα; Ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνεται εἶναι : «Μέσω τῆς ἐμμεσότητας, ἡ ὁποία αἱρει τὴν ἀμεσότητα στὸ βαθμὸ ποὺ τὴν προϋποθέτει»⁵. “Αρση καὶ προϋπόθεση τῆς ἀμεσότητας εἶναι δυὸ πλευρὲς τῆς ἴδιας ἔξελιξεως⁶. Τοῦτο γίνεται περισσότερο σαφές, ἢν ξανασκεφθοῦμε τὴ θέση : Στὴν ἀμεσότητα δὲν ὑπάρχει

4. Ὁ.π. 154.

5. Ὁ.π. 154 ἐπ.

6. Πρβλ. καὶ Hegel, *Wissenschaft der Logik*, ἔκδ. Glockner, δ.π. 4, 492. Περισσότερα γιὰ τὴ σχέση Kierkegaard - Hegel βλ. N. Thulstrup, *Kierkegaards Verhältnis zu Hegel. Forschungsgeschichte*, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1969.



«σχέση». Στὴν ἀμεσότητα ἡ νοοῦσα συνείδηση ἀντικειμενικοποιεῖται. Ἡ νόηση δὲν νοεῖται σὲ σχέση μὲ τὴν ἴδια ώς τὸ νοούμενο. Γι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἡ ἀμεση συνείδηση δὲν ἔχει «συνείδηση ἑαυτῆς» καὶ γι' αὐτὸν δὲν ἔρει, πώς χαρακτηρίζεται σὰν κάτι τὸ ἀμεσο, δηλαδὴ κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ μόνο ἂν ὑπῆρχε «σχέση», μέσω τῆς ὁποίας καὶ θὰ «γνωριζόταν». Μὲ ἄλλα λόγια ἡ ἐμμεση συνείδηση προϋποθέτει ἀναγκαῖα τὸν ἑαυτό της ώς ἀμεση συνείδηση. Μόνο μὲ τὴν προϋπόθεση αὐτὴ εἶναι δυνατὴ μιὰ «γνώση» γιὰ τὴν ἀμεσότητα ώς ἀμεσότητα, καὶ μόνο στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ ἀμεσότητα αἴρεται καὶ προϋποτίθεται ἀπὸ τὴν ἐμμεσότητα· δηλαδὴ μόνο τόσο ὅσο ἡ ἀμεσότητα παρουσιάζεται ώς αὐτὸ ποὺ ἔγινε.

Ἄπὸ τὴ σκοπιὰ αὐτὴ τῆς ἐναλλακτικῆς σχέσεως μεταξὺ ἄρσεως καὶ προϋποθέσεως, «αἱρεσθαι» καὶ «προϋποτίθεσθαι», μέσω τῆς ὁποίας «ἐμμεσότης» καὶ «ἀμεσότης» καθορίζονται σχηματικά, ἡ ἐρώτηση ποὺ τίθεται εἶναι : Πῶς καθορίζονται ἡ «ἐμμεσότης» καὶ «ἀμεσότης» ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ περιεχομένου; Ἡ ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση «τί εἶναι ἡ ἀμεσότης» εἶναι : ἡ πραγματικότητα. Καὶ στὴν ἐρώτηση «τί εἶναι ἡ ἐμμεσότης» : ὁ λόγος. Μὲ τὸν δρό «πραγματικότης» πρέπει νὰ ἐννοήσωμε τὰ πράγματα, δηλαδὴ τὸν κόσμο ποὺ ὑπάρχει γύρω μας καὶ εἶναι δοσμένος σ' ἐμᾶς. Ἡ «ἐμμεσότης» εἶναι δ λόγος. Ο λόγος λέγει «τί εἶναι κάτι». δείχνει τὸ τὶ τῶν πραγμάτων, ἀποκαλύπτει θὰ λέγαμε τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων. Τὴν οὐσία ἔδω θὰ τὴν ἐννοήσωμε στὴν πρωταρχικὴ ἐννοιά της : ως εἶδος καὶ ἰδέα. Ἐπειδὴ μὲ τὸν λόγο πλησιάζομε τὴν οὐσία τοῦ ὄντος, γι' αὐτὸν ἡ γλῶσσα καθορίζεται ώς ἰδέα. Πῶς ὅμως ἡ ἐμμεσότητα, ποὺ κατανοεῖται ώς γλῶσσα, αἴρει τὴν ώς πραγματικότητα κατανοούμενη ἀμεσότητα; "Οταν μιλῶ γιὰ τὸ τὶ (ἰδέα-οὐσία) τῆς πραγματικότητας, τοποθετῶ τὴν ἰδέα στὴ θέση τοῦ ἀμεσα νοουμένου ὄντος καὶ αἴρω τὴν πραγματικότητα, τὴν ἀμεσότητα τοῦ ὄντος. Ἐπειδὴ ὅμως στὸν λόγο ὑπάρχει πάντοτε μιὰ ἐκδοχὴ τοῦ Εἰναι, προϋποτίθεται ὅτι τὴ στιγμὴ τῆς ἄρσεως του ἡ ἰδέα εἶναι πράγματι τὸ Εἶναι τοῦ νοουμένου ὄντος.

Μὲ τὴν ἐννοια τῆς «προϋποθέσεως» νομίζω ὅτι κερδίζομε κάτι σημαντικό, κερδίζομε δ,τι ἐγγυᾶται στὴ σκέψη ἡ πραγματικότητα τοῦ στοχασμοῦ της. Μόνο μὲ μιὰ προϋπόθεση εἶναι τὸ «σκεφθὲν» ἀπὸ τὴ σκέψη ἐπίσης (πραγματικὸ) ὑπάρχον, δηλαδὴ ἓνα «ἐν ἀληθείᾳ» συνειδητὸ καὶ παράλληλα ἀληθὲς «γνωρίζειν». Στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἔργου του Ἡ ἐννοια τῆς ἀγωνίας ὁ Kierkegaard θὰ πη : *Tὸ ὅτι ἡ σκέψη ἔχει πραγματικότητα ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς φιλοσοφίας τῆς Ἀρχαιότητας καὶ τοῦ Μεσαίωνα. Μὲ τὸν Κὰντ τούτη ἡ προϋπόθεση ἀρχισε νὰ ἀμφισβητῆται*⁷.

7. *Der Begriff Angst*, Gesam. Werke, τμ. 11 καὶ 12, 8. Βλ. καὶ τὴν ἐργασία μου *Zur Metaphysik des Ichs*, «Tijdschrift voor Filosofie» 1972, τεῦχος 3.



‘Η προϋπόθεση, ή όποια είχε έγγυηθη τὴν πραγματικότητα στὴ μεσαιωνικὴ καὶ τὴν ἀρχαία σκέψη, δὲν μπόρεσε νὰ ἀντισταθῇ στὴν ἀπαίτηση τῆς βεβαιότητας. Στοὺς κατοπινοὺς χρόνους γίνεται ἀβέβαιο ἂν ἔχῃ τὸ σκέπτεσθαι πραγματικότητα. Μιὰ σκέψη ὅμως, ποὺ εἶναι ἀβέβαιη γιὰ τὸ Εἶναι τοῦ ἀντικειμένου ποὺ σκέφθηκε, δὲν εἶναι ἀληθής, μιὰ καὶ εἶναι περισσότερο ἀμφιβολία καὶ φέρνει μαζί της τόσο λίγο μιὰ γνώση ἀληθῆ, γιατὶ γνωρίζει μόνο τὴν ἀβεβαιότητά της. ‘Αν δὲν λησμονήσωμε ὅτι ὁ Kierkegaard ζητᾶ νὰ θεμελιώσῃ τὴν «ἰδεώδη δυνατότητα τῆς ἀμφιβολίας», τότε δὲν θὰ ἀπορήσωμε, ἢν τὴν ἐμμεσότητα, ποὺ εἶναι ἡ γλῶσσα, τὴν καθορίζη ως ἰδέα καὶ δὲν ἀφήνει νὰ κατανοῆται ως ἡ ἀληθής καὶ πληροῦσα τὴν οὐσία της συνείδηση, γιατὶ ἡ ἰδέα μόνο ὑπὸ μιὰ προϋπόθεση μπορεῖ νὰ ἔννοήσῃ τὸ σκεφθὲν καὶ ὅχι δλότελα μόνη της. Αὐτὴ ἡ προϋπόθεση ὅμως πρέπει νὰ ἴδωθῇ κατὰ κάποιο τρόπο ως κάτι ἀμφίβολο. Τὸ ὅτι ἡ ἐμμεσότητα ἡ ἡ ἰδέα δὲν νοεῖται ως ἡ ἀληθής συνείδηση, γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὸ ὅτι διατηρεῖται ὁ ὄρος συνείδηση στὸ φαινόμενο, ποὺ καθωρίσθηκε μὲ τὴν ἐμμεσότητα καὶ τὴ γλῶσσα.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται τώρα εἶναι ποιὸς δρόμος ἀνοίγεται γιὰ ἔναν οὐσιαστικὸ καθορισμὸ τῆς συνειδήσεως; Δὲν φαίνεται νὰ εἶναι κλειστὲς ὅλες οἱ δυνατότητες γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς ἀληθινῆς οὐσίας τῆς συνείδησεως; Γιατὶ ἡ πραγματικότητα δὲν εἶναι βέβαια ἡ συνείδηση, ὅπως δὲν εἶναι καὶ ἡ γλῶσσα καὶ ἡ ἰδέα. Τί εἶναι λοιπόν; Εἶναι ἡ ἀντινομία. ‘Η ἀμεσότητα εἶναι ἡ πραγματικότητα, ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ ἰδέα, ἡ συνείδηση εἶναι ἡ ἀντινομία⁸. ‘Ετσι ἔχομε τὸν πρῶτο οὐσιαστικὸ καθορισμὸ τῆς συνειδήσεως. Γιατὶ εἶναι ὅμως ἡ συνείδηση ἡ ἀντινομία; ‘Ο Kierkegaard θὰ πῇ : Τὴ στιγμὴ ποὺ ἐγὼ ἐκφράζω τὴν πραγματικότητα, ἡ ἀντινομία εἶναι παροῦσα, γιατὶ ὅτι λέω εἶναι ἡ ἰδέα. Παρὰ τὸ ὅτι μιλῶ γιὰ τὴν οὐσία τῆς πραγματικότητας, ὅτι λέω δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ πραγματικότητα, ἀλλὰ ἡ ἰδέα.

‘Η συνείδηση λοιπὸν εἶναι ἡ ἀντινομία στὸ βαθμὸ ποὺ ἐκφράζει τὸ εἶναι τῆς πραγματικότητας ως τὸ «ἔτερον», ποὺ εἶναι ἀντίθετο πρὸς αὐτήν, δηλαδὴ ως τὴν ἰδέα. ‘Αν ἡ συνείδηση ἐκφράζῃ τὸ ἀντίθετο πρὸς αὐτήν, τὸ ἔτερον, τότε αὐτὸ ποὺ ἐκφράζει ἔχει χαρακτήρα διττό. ‘Ἐνας τέτοιος διττὸς χαρακτήρας ἐκφράζει δύο ἐκδοχές, ἡ «διττότης» εἶναι ἡ πραγματικότητα καὶ ἡ ἰδέα. ‘Η συνείδηση εἶναι ἡ σχέση. Τί σημαίνει σχέση; Μιὰ σχέση δείχνει πώς «σχετίζεται» κάτι πρὸς ἔνα ἄλλο «πρᾶγμα», στὴ συγκεκριμένη περίπτωση τὴ σχέση μεταξὺ πραγματικότητας καὶ ἰδέας· καὶ ἀκόμα περισσότερο : ἡ συνείδηση εἶναι αὐτὴ ποὺ δημιουργεῖ τὴ σχέ-

8. *Philos. Brocken* 155.



ση μεταξὺ πραγματικότητας καὶ ἰδέας. Αὐτὴ ἡ δυνατότητα τῆς συνειδήσεως τῆς ἐπιτρέπει νὰ κινῆται διπλά, μπορεῖ δηλαδὴ νὰ θέσῃ σὲ σχέση τὴν πραγματικότητα πρὸς τὴν ἰδέα ἢ τὴν ἰδέα πρὸς τὴν πραγματικότητα.

Ἀκριβῶς ὅμως ἡ διπλὴ αὐτὴ δυνατότητα κινήσεως τῆς συνειδήσεως δείχνει τὸν ἀντινομικὸν χαρακτήρα της, γιατὶ γίνεται κατὰ ἕνα τρόπο, ως τὸ μέσον τῆς σχέσεως, τὸ σημεῖο «συγκρούσεως» πραγματικότητας καὶ ἰδέας· γιατὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ πραγματικότητα διατυπώνεται μέσῳ τῆς γλώσσας, δηλαδὴ τῆς ἰδέας, ἡ ἀντινομία εἶναι παροῦσα, καὶ τοῦτο γιατὶ δὲν «δίδεται» ἡ πραγματικότητα, ἀλλὰ κάτι ἄλλο : ἡ ἰδέα. Στὸ βαθὺ μὲν τὸ λεχθὲν εἶναι μιὰ ἔκφραση γιὰ τὴν πραγματικότητα τὸ θέτω σὲ σχέση μὲ τὴν ἰδέα⁹. Παράλληλα γίνεται φανερὸ στὴ συνείδηση καὶ μέσῳ αὐτῆς, ὅτι ἡ ἰδέα εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ συγχρόνως ἀναγκαῖα ως ἔκφρασή της. Ἡ ἀντινομία εἶναι καὶ πάλι παροῦσα.

Μὲ τὴν «ἀνακάλυψη» ἀπὸ τὴ συνείδηση τῆς διαφορᾶς μεταξὺ ἰδέας καὶ πραγματικότητας ἡ ἀντινομία τίθεται ως ὁ πρῶτος δρισμός της. Ἡ ἀντινομία ποὺ τίθεται μέσῳ τῆς συνειδήσεως ἀποκαλύπτει συγχρόνως τὴν εὑρισκόμενη στὴν ταυτότητα ἰδέας καὶ πραγματικότητας —ἀναγκαῖα κρυμμένη στὴν ἀμεσότητα— προϋπόθεση ὅτι καὶ ἡ ἰδέα περιέχεται στὴν πραγματικότητα. Αὐτὴ ἡ ἀμεση ταυτότητα πραγματικότητας καὶ ἰδέας δὲν μπορεῖ ἀπὸ τὴ φύση της νὰ γνωσθῇ, νὰ γίνῃ δηλαδὴ ἀντικείμενο γνώσεως, γιατὶ ἂν γινόταν ἀντικείμενο μιᾶς συνειδήσεως, θὰ «ἥρετο» καὶ θὰ ἐτίθετο ως ἡ ἀντινομία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἴδια ἡ συνείδηση. Μὲ ἄλλα λόγια : Ἡ ἀρση τῆς ἔμμεσα προϋποτιθέμενης ταυτότητας καὶ γένεση τῆς συνειδήσεως γίνονται ταυτόχρονα. Ἡ συγχρονικότης ἐκδηλώνεται στὴν πρόταση, ὅτι ἡ συνείδηση ως ἡ αὐτογνωρίζουσα σχέση ἰδέας-πραγματικότητας εἶναι ἡ ἀντινομία.

Μὲ τὸ νὰ λέμε ὅτι ἡ οὐσία τῆς συνειδήσεως εἶναι ἡ ἀντινομία, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο. Ὁ Kierkegaard λέει ὅτι ἡ συνείδηση εἶναι ἡ σχέση, τῆς ὁποίας «πρώτη μορφὴ» εἶναι ἡ ἀντινομία. Ἡ ανακαλύπτοντας ἡ συνείδηση τὴ διαφορότητα μεταξὺ ἰδέας καὶ πραγματικότητας, ἀναγκάζεται νὰ περιλάβῃ κάθε ἄποψη γιὰ τὸ Εἶναι, δηλαδὴ κάθε ἐκδοχὴ γιὰ τὴν οὐσία καὶ τὴν ἀλήθεια, δηλαδὴ γιὰ τὴ γνώση, καὶ νὰ γίνῃ γνωστικὴ συνείδηση. Ἡ οὐσιαστικὴ λοιπὸν ἀλήθεια τῆς συνειδήσεως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ «παριστάνειν» καὶ «γνωρίζειν». Ὁ, τι ὅμως καθορίζει τὴν ἀλήθεια τῆς συνειδήσεως, δὲν μποροῦμε ἀκόμα νὰ τὸ καθορίσωμε.

Ἄς ἔξετάσωμε ὅμως καὶ τὴν ἄλλη ἐκδοχὴ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία πραγματικότητα καὶ ἰδέα μποροῦν νὰ ἔλθουν σὲ σχέση ἡ μιὰ μὲ τὴν ἄλλη.

9. *Ο.π. 155.



... Στὸ βαθμὸ ποὺ τὸ λεχθὲν εἶναι κάτι ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ μένα, ἔθεσα σὲ σχέση τὴν ἰδέα μὲ τὴν πραγματικότητα. Γιὰ νὰ γίνουν πιὸ σαφῆ δσα λέω, θὰ ἀναφερθῶ καὶ πάλι στὸν Kierkegaard : *Tὴ στιγμὴ ποὺ ἔρχονται σὲ σχέση ἡ ἰδέα καὶ ἡ πραγματικότητα φανερώνεται ἡ δυνατότητα¹⁰*. Τὸ λεχθέν, ώς κάτι ποὺ «γεννήθηκε ἀπὸ μένα», σημαίνει δημιούργημα τῆς σκέψης μου καὶ δείχνει τὴν ἰδέα σὰν ἔκφραση τῆς νόησης. Συλλαμβάνω τὸ λεχθὲν στὸν λόγο, τὴν ἰδέα, σὰν κάτι ποὺ δὲν δημιούργησα ἐγώ, ἀλλὰ σὰν κάτι ποὺ μοῦ δίνεται ἀπὸ τὰ πράγματα, τότε ξεφεύγει ἡ διαφορότητα μεταξὺ πραγματικότητας καὶ ἰδέας σ' ἕνα χῶρο ἄλλο χωρὶς οὐσία. 'Η ἰδέα εἶναι τόσο πραγματικότητα δσο ἡ πραγματικότητα ἰδέα. *Στὴν ἰδέα ὅλα εἶναι πλήρη, ὅπως ὅλα στὴν πραγματικότητα ἀληθῆ.*' Οπως μπορῶ νὰ πῶ, δτι τὸ ἄμεσο εἶναι ἀληθές, ἔτσι μπορῶ ἐπίσης νὰ πῶ, δτι τὸ ἄμεσο εἶναι πραγματικό... . . . Στὴν ἄμεσότητα εἶναι τὸ πιὸ ἐσφαλμένο καὶ τὸ πιὸ σωστὸ ἔξ ἵσου ἀληθινό . . .¹¹

Στὴ διαφορότητά της καὶ σὲ σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα ἡ ἰδέα κατανοεῖται ώς ἡ δυνατότητα αὐτοῦ, τὸ δποῖο εἶναι τὸ προτιθέμενο δν ώς πρὸς τὴν πραγματικότητα. 'Εχομε νὰ κάνωμε μὲ μιὰ ἀκόμα ἔννοια : τὴ δυνατότητα της. 'Η δυνατότητα εἶναι δεμένη —καὶ μὲ σαφεῖς προϋποθέσεις— μὲ τὸ «θέτω σὲ σχέση». Θὰ προσπαθήσω νὰ ἐξηγήσω τούτη τὴ σχέση ἰδέας-πραγματικότητας ἐν ἀναφορᾷ μὲ τὴ δυνατότητα. 'Η δυνατότητα, ποὺ κατανοεῖται καλύτερα, ἀν σκεφθοῦμε τὸν αὐθόρμητο τρόπο ἐκφορᾶς μιᾶς ἰδέας, εἶναι δ.τι ἕνα πρᾶγμα εἶναι ἡ μπορεῖ νὰ εἶναι. 'Εκφράζει δηλαδὴ τὸ τί ἐνὸς πράγματος ἡ τὴν οὐσία του. 'Εκφράζοντας δμως τὴν οὐσία ἐνὸς πράγματος, ἔχει ἀναγκαῖα τὸν χαρακτήρα τῆς γενικότητας. 'Η δυνατότητα ἔτσι ἀναφέρεται στὸ γενικὸ ἡ στὸ πρᾶγμα, στὸ βαθμὸ ποὺ δὲν εἶναι ἡ ἴδια τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο στὸ βαθμὸ ποὺ μοιράζει τὸ Εἶναι της μὲ πολλὰ ἄλλα τοῦ ἴδιου εἰδους, μὲ ἄλλα λόγια ἀναφέρεται στὸ τί τῆς ἴδιας. Τὸ «τί» δμως εἶναι ἡ ἰδέα, τῆς δποίας τὸ Εἶναι συνίσταται στὴν αὐθόρμητη ἐκφορὰ ἀπὸ τὴ σκέψη. Σ' ὅλη αὐτὴ τὴ διαδικασία ἡ ἀντινομία ὑπάρχει λανθάνουσα.

Φανερώτερη θὰ γίνη τούτη ἡ ἀντινομία, ἀν θελήσωμε νὰ ἐπιμείνωμε λίγο περισσότερο. 'Η δυνατότητα ἀναφέρεται στὸ Εἶναι ἐνὸς πράγματος, στὸ βαθμὸ ποὺ ἔχει διατυπωθῆ ἀπὸ τὴ σκέψη, δηλαδὴ στὴν οὐσία του. 'Η πραγματικότητα ἀναφέρεται στὸ Εἶναι τῶν πραγμάτων, στὸ βαθμὸ ποὺ αὐτὰ εἶναι πραγματικά. Τοῦτο σημαίνει : *Δυνατότητα καὶ πραγματικότητα δὲν εἶναι διαφορετικὲς στὴν οὐσία, ἀλλὰ στὸ Εἶναι*¹².

10. "Ο.π. 155.

11. "Ο.π. 155.

12. "Ο.π. 71.



‘Η διαφορότης ώς πρὸς τὸ Εἶναι μεταξὺ δυνατότητας και πραγματικότητας πλησιάζει τὴν ἀντινομία, στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ πραγματικότητα ἐμφανίζεται ώς ἡ ἄρση τοῦ ἀκόμη μὴ πραγματικοῦ τῆς δυνατότητας, ὅπου τὸ δυνατὸ (δχι μόνο τὸ δυνατὸ ποὺ ἀποκλείεται, ἀλλὰ ἴδιαίτερα τὸ δυνατὸ ποὺ γίνεται ἀποδεκτὸ) ἀναγνωρίζεται στὴ στιγμὴ ώς ἔνα μηδέν, ποὺ γίνεται πραγματικό· γιατὶ μέσω τῆς πραγματικότητας μηδενίζεται ἡ δυνατότητα¹³.

Οἱ θέσεις αὐτὲς μᾶς ὁδηγοῦν στοὺς ἔξῆς συλλογισμούς : ‘Η δυνατότητα κατανοεῖται ώς τὸ αὐθόρμητο τῶν ἰδεῶν, μὲ ἄλλα λόγια τῆς ἔννοιας. ‘Η πραγματικότητα, ώς ἡ μηδενισθεῖσα δυνατότητα, εἶναι συγχρόνως και ἡ ἄρνηση τοῦ Εἶναι τῆς δυνατότητας ώς σκεφθέντος Εἶναι, δηλαδὴ εἶναι ὁ μηδενισμὸς τῆς ἔννοιας. ‘Η πραγματικότητα ἀποκαλύπτεται ώς αὐτὸ ποὺ ἡ ἔννοια ἔχει περνᾶ. Ποιά εἶναι αὐτὴ ἡ στιγμὴ τῆς πραγματικότητας, ποὺ «εὔνοεῖ» τὸν «μηδενισμὸ» ἢ τὴν ἄρση τῆς ἔννοιας; Τὸ Εἶναι τῆς πραγματικότητας διαφέρει ἀπὸ τὸ Εἶναι τῆς δυνατότητας ώς πρὸς τὸ ὅτι τὸ ἀκόμα μὴ πραγματικὸ Εἶναι τοῦ ώς δυνατοῦ παρουσιασθέντος περιεχομένου, εἶναι στὴν κατάσταση τῆς πραγματικότητας. Τὸ ώς δυνατὸν παρουσιασθὲν περιεχόμενο εἶναι ὅμως κάτι, ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ πολλά, ὅπως π.χ. τὸ ἀνθρώπινο Εἶναι στοὺς πολλοὺς ἀνθρώπους, και ἔχει τὸν χαρακτήρα τῆς καθολικότητας. Στὴν πραγματικότητα ὅμως εἶναι τὸ καθολικὸ τοῦ περιεχομένου μοιρασμένο στὰ ἐπὶ μέρους, στὶς πραγματικὰ ὑπάρχουσες ἐπὶ μέρους οὐσίες. Καὶ ἐν τούτοις ἡ καθολικότητα τῆς οὐσίας εἶναι, ώς πραγματικότητα, μοιρασμένη στὸ ἐπὶ μέρους, ὅπως ἀντιθέτως τὸ ἐπὶ μέρους εἶναι ώς εἶναι στὴν πραγματικότητα. ‘Η ἀχώριστη μὲ τὴν πραγματικότητα κίνηση τοῦ ἐπὶ μέρους εἶναι ἡ αἰτία ποὺ κάνει τὴν πραγματικότητα νὰ «προσελκύῃ» πρὸς αὐτὴν τὴν ἄρση ἢ τὸν μηδενισμὸ τῆς ἔννοιας ἢ τοῦ καθολικοῦ, ἔτσι ὥστε τὸ ἐπὶ μέρους μέσω τῆς μερικότητάς του γίνεται ὁ μηδενισμὸς τῆς ἔννοιας¹⁴, ὅπως και τοῦ καθολικοῦ.

Τὸ ἀντιλεγόμενο, ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ δυνατότητας και πραγματικότητας, εἶναι τὸ ἔξῆς : Στὸ βαθμὸ ποὺ τὸ πρᾶγμα εἶναι δυνατό, δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τὸ ἴδιο ποὺ παριστάνεται στὸ πραγματικὸ του Εἶναι· στὸ βαθμὸ ποὺ τὸ πρᾶγμα εἶναι πραγματικό, εἶναι τὸ ἀληθινὸ πραγματικό του Εἶναι, ποὺ δὲν ἔχει γίνει ἀντικείμενο σκέψης, δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ γίνη ἀντικείμενο σκέψης.

‘Εφ’ ὅσον ἡ πραγματικότητα γίνεται ἀντικείμενο τῆς σκέψης, τὴν ἴδια στιγμὴ γίνεται δυνατότητα, γιατὶ κάθε γνώση γύρω ἀπὸ τὴν πραγματικό-

13. Ὁ.π. 70.

14. Ἀντιθετη ἡ θέση τοῦ Hegel, *Wissenschaft der Logik* 5, 51. Πρβλ. και Thulstrup, δ.π.



τητα εἶναι δυνατότητα¹⁵ καὶ μιὰ σκεψθεῖσα πραγματικότητα εἶναι μιὰ δυνατότητα¹⁶. Τὸ Εἶναι ὅμως ποὺ ὑπάρχει σὲ κάθε ἔκφραση ἐκφράζει τὸ Εἶναι μὲ τὴν ἔννοια τῆς πραγματικότητας καὶ ὅχι τῆς δυνατότητας. Ἐχομε καὶ ἐδῶ γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ τὴν ἀντινομία παροῦσα. Ἡ ἀντινομία μὲ ἄλλα λόγια μεταξὺ δυνατότητας καὶ πραγματικότητας παραμένει ως ἀντινομία καὶ μεταξὺ «εἶναι» καὶ «σκέπτεσθαι», δηλαδὴ τῆς οὐσίας τῆς συνειδήσεως.

Θὰ ἔλεγα συνοψίζοντας, ὅτι ἡ συνείδηση εἶναι ἡ ἀντινομία μεταξὺ πραγματικότητας καὶ ἰδέας. Ἡ συνείδηση εἶναι, ὅταν ὑπάρχῃ ἡ ἀντινομία. Ἀλλὰ ἡ ἀντινομία δὲν εἶναι ἀκόμη, ὅταν ὑπάρχῃ ἡ πραγματικότητα καὶ ἡ ἰδέα. Ἐχομε λοιπὸν νὰ κάνωμε μὲ τρία πράγματα : Τὴν πραγματικότητα, τὴν ἰδέα καὶ τὴν συνείδηση. Ὁτι δίνει τὴ δυνατότητα γιὰ τὴ σχέση πραγματικότητας καὶ ἰδέας εἶναι ἡ σκέψη : Σκέψη εἶναι ἡ δυνατότητα τῆς σχέσης, ἡ συνείδηση εἶναι ἡ σχέση, τῆς ὁποίας πρώτη μορφὴ εἶναι ἡ ἀντινομία¹⁷. Ἡ σκέψη εἶναι ἡ σχέση ἰδέας καὶ πραγματικότητας στὴ δυνατότητά της. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πλησιάζομε κάπως στὴν ἔρωτηση ποὺ θέσαμε στὴν ἀρχή : Πῶς πρέπει νὰ εἶναι φτιαγμένη ἡ συνείδηση, γιὰ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἀμφιβολία.

Ἄς μείνωμε στὶς τρεῖς ἔννοιες : σκέψη, συνείδηση, ἀμφιβολία. Ἡ ἀμφιβολία εἶναι δυνατὴ μόνο μὲ δύο προϋποθέσεις : Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ἡ ἀμφιβολία εἶναι καθοριστικὴ τῆς συνειδήσεως καὶ ἡ συνείδηση προϋποθέτει τὴ σκέψη. Ἡ δυνατότητα τῆς ἀμφιβολίας βρίσκεται στὴ συνείδηση, τῆς ὁποίας ἡ οὐσία εἶναι μιὰ ἀντινομία, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται μέσω μιᾶς διχοτομίας καὶ ἡ ἕδια ἐκφράζει μιὰ διχοτομία¹⁸. Ἡ δεύτερη προϋπόθεση βρίσκεται στὸ ὅτι ἡ συνείδηση στὸ Εἶναι τῆς εἶναι ἐνδιαφέρον. Μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἐνδιαφέροντος ἔχομε ἔναν ἀκόμα ὄρισμὸ τῆς συνειδήσεως. Ἡ συνείδηση δὲν εἶναι οὔτε ἡ πραγματικότητα οὔτε ἡ ἰδέα, εἶναι αὐτὴ ποὺ θέτει σὲ σχέση αὐτὰ τὰ δύο Εἶναι, δηλαδὴ ἔνα «μέσο», ἔνα «σημεῖο», διόπου συναντῶνται ἰδέα καὶ πραγματικότητα. Ἡ συνείδηση εἶναι ἐνδιαφέρον.

Ἄν δοῦμε τὸ ὅλο θέμα ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ἐνδιαφέροντος, τότε ἡ σκέψη ως προϋπόθεση τῆς συνειδήσεως μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ποῦμε ὅτι : ἡ σκέψη εἶναι χωρὶς ἐνδιαφέρον. Τὸ εἶναι τῆς σκέψης δὲν ὑπάρχει οὔτε στὸ ἐνδια-

15. *Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken* 2, 17.

16. Ὁ.π. 22.

17. *Philos. Brocken* 156.

18. Ὁ.π. 155.



φέρον ώς κάτι ἀντικειμενικὸν οὔτε στὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ἀναπτύσσεται μεταξὺ δύο ὑπάρχεων. Καὶ στὶς δύο μορφὲς ἐνδιαφέροντος ἡ ἀμφιβολία εἶναι παροῦσα. Ἀντίθετα ὅταν δὲν ὑπάρχῃ καμιὰ ἀπὸ τὶς δύο μορφὲς ἐνδιαφέροντος, ἡ ἀμφιβολία δὲν ὑπάρχει. Θὰ ἔλεγα ὅτι ὅπου ὑπάρχει μιὰ σχέση, ὑπάρχει ἐνδιαφέρον, καὶ ἐνδιαφέρον ὑπάρχει στὴ «διαμάχη» πραγματικότητας καὶ ἴδεας — καὶ ἡ διαμάχη ἀποτελεῖ «γίγνεσθαι» καὶ οὐσία τῆς συνειδήσεως. Μόνο στὸ κλίμα τοῦτο εἶναι δυνατὴ ἡ ἀμφιβολία.

Ἡ ἀλήθεια τῆς συνειδήσεως εἶναι ἡ ἀντινομία, ἥ, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει τὸ ἴδιο, «τὸ μὴ γνωρίζειν». Στὴν ἀρνητικὴ τούτη θέση θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον, εἴτε ἀντικειμενικὸν εἴτε ἐνδιαφέρον μεταξὺ δύο ὑπάρχεων, εἶναι ἡ θετικὴ θέση, τὸ θετικὸν περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως. Ἡ συνείδηση εἶναι τὸ μεταξὺ, τὸ μεταξὺ ἴδεας καὶ πραγματικότητας, τὸ μεταξὺ σκέψης καὶ Εἶναι. Ἀντίθετα στὴν ἀμεσότητα τίθεται ἡ συνείδηση ώς τὸ «μεταξὺ». Αὐτὸ τὸ «μεταξὺ» δὲν εἶναι κανένα τρίτο «τί», ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ «πρὸς ἑαυτὴν» σχέση σκέψης καὶ Εἶναι.

Τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ μεταξὺ «περατώνει» τὸ Εἶναι τῆς συνειδήσεως. Σ' αὐτὸ τὸ Εἶναι ἡ συνείδηση εἶναι «ἀτελεύτητη», δηλαδὴ ἐνδιαφέρεται μ' ἔναν τρόπο ἀπόλυτο. Ἡ συνείδηση δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται παρὰ ώς ἀπόλυτο ἐνδιαφέρον, διαφορετικὰ μηδενίζεται. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦτο τῆς συνειδήσεως δὲν ἐκφράζεται ὅμως ώς «γνωρίζειν» ἢ ώς θέληση Γνώσης, ἀλλὰ ώς θέληση Εἶναι. Ἡ συνείδηση σὲ τελικὴ ἀνάλυση, μὲ τὸ ἀπόλυτο ἐνδιαφέρον της, τείνει «πρὸς ἑαυτὴν». Ἡ ἀμφιβολία ἀρχίζει ώς ἄρνηση αὐτοῦ τοῦ ἐνδιαφέροντος, ώς μηδενισμός, δηλαδὴ ώς ἄρνηση αὐτῆς τῆς θελήσεως νὰ εἶναι.

EXISTENZ UND ZWEIFEL

DAS PROBLEM DER STRUKTUR DES BEWUSSTSEINS

Zusammenfassung.

Für die moderne Philosophie ist der Zweifel ein «absolutes Prinzip». Das Problem des Zweifels verbindet sich mit der Struktur des Bewußtseins und wird zur Frage nach seinem Wesen. Das Bewußtsein spricht sich als «Beziehung» aus. Die Beziehung offenbart, daß das Bewußtsein in sich den Charakter des Selbst-Bewußtseins hat. Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit befinden sich in einer reflexiven Beziehung im «Raum» des Bewußt-



seins. Vom Inhalt her spricht sich die Unmittelbarkeit als (die) Wirklichkeit und die Mittelbarkeit als (die) Idee aus. Wie aber bestimmen wir das Bewußtsein? Der Begriff der Antinomie zeigt das dramatische Ereignis des Bewußtseins als Selbstbewußtsein.

Das Bewußtsein als «Beziehung», als Beziehungsmöglichkeit zwischen Wirklichkeit (Unmittelbarkeit) und Idee (Mittelbarkeit) ist der Raum des «Anstoßes» dieser zwei Kategorien, d.h. es wird ein antinomischer Raum. Die Gleichzeitigkeit drückt sich in dem Satz aus, daß das Bewußtsein als die selbstbewußte Beziehung zwischen Idee und Wirklichkeit die Antinomie ist. Wir müssen betonen, daß die Idee ebenso Wirklichkeit wie die Wirklichkeit Idee ist. Gibt es aber auch eine Relation der Idee-Wirklichkeit in Beziehung auf die Möglichkeit? Die Möglichkeit spricht das Was einer Sache oder seines Wesens aus. Die Möglichkeit bezieht sich auf das Sein einer Sache. Die Wirklichkeit bezieht sich auf das Sein der Sachen solange diese *wirklich* sind. Das bedeutet, daß Möglichkeit und Wirklichkeit nicht verschieden nach ihrem Wesen, sondern nach ihrem Sein sind.

Besteht eine Antinomie zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen Sein und Denken, d.h. innerhalb des Wesens des Bewußtseins? Das Bewußtsein ist die Antinomie zwischen Wirklichkeit und Idee. Das Bewußtsein ist weder die Wirklichkeit noch die Idee, es ist das, was die beiden in Beziehung setzt, d.h. es ist ein «Mittel», ein «Punkt», wo Idee und Wirklichkeit sich treffen. Das Bewußtsein ist das *Zwischen* der Idee und der Wirklichkeit, das Zwischen des Denkens und des Seins. Dieses konkrete Zwischen «beendet» das Sein des Bewußtseins. In diesem Sein ist das Bewußtsein «unbeendet», d.h. interessiert sich mit einer absoluten Art. Das Bewußtsein kann sich nur als absolutes Interesse ausdrücken, anders annuliert es sich.

Dieses Interesse des Bewußtseins zeigt sich aber nicht als Erkennen oder Wille zum Erkennen, sondern als Wille zum Sein. Der Zweifel beginnt als Negation dieses Interesses, als Annulierung, d.h. als Negation dieses Willens zum Sein.

München

Stavros Panou

