

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, 'Αθήναι

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

1. Η «ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ*

Κανένα ίσως έργο τῆς ιστορίας τοῦ πνεύματος δὲν παρουσιάζει τὴν πολύπλευρη διαφοροποίηση ποὺ ἔχει τὸ πλατωνικὸ έργο στὴν σχέση του μὲ τὴν ιστορία, διαφοροποίηση ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ βαθειὲς ἀντιθέσεις. Μιὰ ἀπὸ τὶς ἀντιθέσεις αὐτὲς εἶναι, ὅτι ἐνῶ τὸ πλατωνικὸ έργο ώς πολιτικὴ θεωρία δὲν κατώρθωσε νὰ ἐπιδράσῃ στὶς πολιτικὲς τύχες τῆς πατρίδας τοῦ συγγραφέα, τῆς 'Αθήνας, ὡστε νὰ συγκρατήσῃ τὴν πτώση τῆς —σκοπὸς ποὺ διαπερνᾶ ὅλο του τὸ έργο σὰν ἔνα ἀσίγαστο πάθος, καὶ στὸ δποῖο δ Πλάτων θυσιάζει τὴν δλύμπια γαλήνη τοῦ πνεύματός του— ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, λόγῳ τῆς διαλεκτικῆς ὑφῆς τοῦ λόγου καὶ τοῦ προβληματισμοῦ του καθὼς καὶ τῶν ὑλικῶν ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ φιλοσοφικοῦ του οἰκοδομήματος, εἶναι τὸ κατ' ἔξοχὴν έργο ποὺ ἔχει «ιστορία». Θὰ ἥταν δύσκολο νὰ βρῇ κανεὶς έργο μὲ μεγαλύτερη «παρουσία» μέσα στὴν ιστορία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος—λέμε παρουσία καὶ δχι ἐπίδραση, γιατὶ ἡ ἐπίδραση ἔρχεται σὰν κάτι ἔξωτερικό, σὰν κάτι ποὺ μπορεῖς νὰ τὸ ξεχωρίσῃς ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ του πυρῆνα. Κι αὐτὸ εἶναι βέβαια δυνατό, γιατὶ τὰ διάφορα ρεύματα ἀλλάζουν μορφὴ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση διαφόρων παραγόντων, ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἐνὸς μεγάλου φιλοσόφου ἀπὸ ἄλλους, ποὺ βέβαια δὲν ὑπῆρξαν λιγότερο ἀπαραίτητοι γιὰ τὴν δλη ἔξέλιξη, ἀλλὰ ὑπῆρξαν δπωσδήποτε μικρότερης σημασίας (*minores*) : ὅτι στὴν πρώτη περίπτωση, παράλληλα μὲ τὶς διάφορες ἐπίδρασεις ποὺ ἀσκησαν κατὰ καιρούς, ἔχομε καὶ μιὰ διαρκῆ παρουσία. Αὐτὴ ἡ ἔντονη διαφορὰ ποὺ παρουσιάζει τὸ πλατωνικὸ έργο στὰ δυὸ αὐτὰ ἐπίπεδα τῆς πραγματικότητας γίνεται καλύτερα κατανοητὴ καὶ ίσως ἔρμηνεύεται ώς ἔνα σημεῖο, ἀν συλλάβωμε μερικὲς πλευρὲς τοῦ φαινομένου, ποὺ μποροῦμε νὰ δονομάσωμε ιστορικότητα ἐνὸς έργου.

Ίστορικότητα στὴν συνήθη της σημασία σημαίνει τὸ πραγματικό :

* Τὸ δεύτερο μέρος τῆς μελέτης μὲ τὸν τίτλο 'Η ιστορικότητα τῆς πολιτικῆς θεωρίας θὰ δημοσιευθῇ στὸν ἐπόμενο τόμο τῆς «Φιλοσοφίας».



τὸ κατὰ πόσο δηλαδὴ μιὰ πρόταση γιὰ ἔνα συμβάν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα, δηλαδὴ ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀλήθεια, ποὺ εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν μεσαιωνικὴ φιλοσοφία ως «*adaequatio rei et intellectus*». Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀλήθεια παραμένει βασική, παρ' ὅλες τὶς δυσκολίες ποὺ προκλήθηκαν κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὴν ὑπαρξη τῶν γνωστῶν ἀντινομιῶν, τελευταῖα δὲ ὁ A. Tarski κατώρθωσε νὰ θεμελιώσῃ πάλι τὴν θεωρία τῆς *adaequatio rei et intellectus* μὲ τὸ νὰ χωρίσῃ τὴν λεγόμενη *Objektsprache* (ἀντικειμενικὴ γλῶσσα) ἀπὸ τὴν *Metasprache* (μεταγλῶσσα), στὴν σύγχυση τῶν ὅποιων ὀφείλονταν οἱ γνωστὲς γλωσσικὲς ἀντινομίες¹. Χωρὶς βέβαια νὰ ἔχουν παραμερισθῇ ὅλες οἱ δυσκολίες ποὺ συνοψίζονται στὸ πρόβλημα τῆς βάσεως (*Basisproblem*)², ἡ ἀντίληψη αὐτὴ γιὰ τὴν ἀλήθεια ἀποτελεῖ προϋπόθεση κάθε ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. 'Απὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ ἰστορικότητα δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ αὐτὸ ποὺ λέμε ἰστορικότητα τῆς ἀλήθειας. 'Η τελευταία συνδέεται μὲ μιὰν ἄλλη, δεύτερη σημασία τῆς λέξης «ἰστορικότητα» καὶ ἔχει τὴν ἀφετηρία της στὴ νέα τροπὴ ποὺ πῆρε ἡ ἰστορικὴ σκέψη μετὰ ἀπὸ τὸν Hegel, τὸν Dilthey καὶ τὸν Heidegger, ὁ ὅποιος ἐβάθυνε πολὺ τὴν ἔννοια τῆς ἰστορικότητας. 'Η ἰστορικότητα ἀποτελεῖ μιὰ οὐσιαστικὴ πλευρὰ τοῦ ἀνθρωπίνου δντος, μιὰ κατηγορία, καὶ ἔχει σχέση μὲ τὴν χρονικότητά του, ποὺ εἶναι ἡ ἄλλη ὅψη τοῦ *Eīnai*. 'Ο ἀνθρωπος εἶναι ἰστορικὸ ὅν καὶ γιατὶ ὑπάρχει μέσω τῶν τριῶν ἐκστατικῶν καταστάσεων τῆς ψυχῆς, τοῦ παρόντος, τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ μέλλοντος, καὶ γιατὶ ὁ ἴδιος δημιουργεῖ τὴν ἰστορία, ως ἀντικειμενικὴ-ἰστορικὴ πραγματικότητα καὶ ως σύλληψη τοῦ ἰστορικοῦ γίγνεσθαι μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη τῆς ἰστορίας, δηλαδὴ τὶς ἰστορικές, τὶς πνευματικές ἐπιστῆμες στὸ σύνολό τους. 'Ο τονισμὸς αὐτὸς τῆς ἰστορικό-

1. 'Ο χωρισμὸς αὐτὸς τῆς ἀντικειμενικῆς γλῶσσας (*Objektsprache*) ἀπὸ τὴν μεταγλῶσσα (*Metasprache*) σημαίνει ὅτι ἡ ἀπόφανση γιὰ τὴν ἀλήθεια ἡ δχι μιᾶς προτάσεως δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ μέσα στὴν ἵδια τὴν πρόταση, δηλαδὴ μέσα στὴν ἀντικειμενικὴ γλῶσσα (=«A»), ἀλλὰ μέσα σὲ μιὰ ἄλλη πρόταση, δηλαδὴ στὴν μεταγλῶσσα. Καὶ οἱ δυὸ προτάσεις μαζὶ ἔχουν τὸν τύπο: ἀληθής στὴν «A» (βλ. J. M. Bochenski, *Formale Logik*, München 1956², 332 ἐπ. καὶ W. Stegmüller, *Hauptströmungen der Gegenwartspolosophie. Eine kritische Einführung*, Stuttgart 1960², 40 ἐπ. καὶ 417 ἐπ.). 'Ο A. Tarski ὑπῆρξε μαζὶ μὲ τὸν St. Lesniewski εἰσηγητὴς τῆς Metalogik, ἡ ὁποία ἦταν πάλι προέκταση τῶν Μεταμαθηματικῶν τοῦ D. Hilbert. Καὶ ἡ Metamathematik καὶ Metalogik εἶναι μὴ φορμαλιστικὲς καὶ ἔχουν ως σκοπὸ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ἀντινομιῶν στὶς προτάσεις ἡ τὰ φορμαλιστικὰ συστήματα. Τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία βλ. στὰ πιὸ πάνω ἔργα.

2. Γιὰ τὸν σχετικὸ προβληματισμὸ βλ. Stegmüller, *Metaphysik, Wissenschaft, Skepsis*, Frankfurt/Main-Wien 1954 (ἐπανέκδοση Berlin, Springer-Verlag 1969), 242 ἐπ. καὶ A. Wellmer, *Methodologie als Erkenntnistheorie. Zur Wissenschaftslehre Karl R. Poppers*, Frankfurt/Main 1967, 110-138.



τητας τοῦ ἀνθρώπου φυσικὸν ἦταν νὰ φέρῃ καὶ μιὰ νέα ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητα, ἐφ' ὅσον ἡ ἀλήθεια σχετίζεται μὲ τὸν ὑποκειμενικό της φορέα, ὁ ὁποῖος ὑπάρχει μέσα στὴν χρονικότητα, τὸν ἀτομικὸν καὶ ιστορικὸν χρόνο. "Ετσι φθάσαμε σὲ μιὰν ἀντίθεση³ πρὸς τὴν ὀρθολογικὴν ἀποψην, ἡ ὁποία, γιὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τὴν ἔννοια τῆς ἀλήθειας ἀπὸ κάθε ψυχολογικὸν καὶ ιστορικὸν Σχετικισμό, ξεκινάει ἀπὸ τὸ ἰδεατὸν περιεχόμενο τῶν ἔννοιῶν, τὸ νόημα (Sinn), ἀσχετα ἀπὸ κάθε ὑπαρξιακὴν καὶ ιστορικὴν τοποθέτηση⁴.

Δὲν μποροῦμε νὰ εἰσέλθουμε στὸ μεγάλο αὐτὸν πρόβλημα, νομίζομε ὅμως ὅτι ἡ ἀντίθεση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἐπιστήμης τῆς ιστορίας μπορεῖ νὰ ξεπεραστῇ, ἀν τεθῇ σωστὰ τὸ πρόβλημα τῆς ιστορικότητας, δηλαδὴ ὅτι ἀποτελεῖ μιὰ πολύπλευρη συνάρτηση τοῦ ἀτομικοῦ πρὸς τὸ πραγματικό, τὴν ἔξω ἀπὸ τὴν συνείδηση ιστορικὴ πραγματικότητα. "Ετσι ἀποφεύγεται καὶ ὁ κλειστὸς κύκλος (νὰ τὸν ὀνομάσωμε φαῦλο;) ἐνὸς καθαρὰ ὑπαρξια-

3. Σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξην αὐτὴ βλ. A. Brunner, *Geschichtlichkeit*, Bern/München 1961 καὶ εἰδικότερα τὰ κεφάλαια Die Verabsolutierung der Geschichtlichkeit καὶ Geschichtlichkeit und Wahrheit (134-178).

4. Ἀντίθετος πρὸς κάθε ιστορικὴν τοποθέτηση τοῦ προβλήματος τῆς ἀλήθειας καὶ πρὸς κάθε Ψυχολογισμὸν ὑπῆρξε ὁ Edmund Husserl, τοῦ ὁποίου τὸ πρόγραμμα ὑπῆρξε γιὰ τὴν ἐποχὴν του «θετικιστικό», ἀσχετα ἀν ἀργότερα μὲ τὴν θεωρία του περὶ τῆς «Intentionalität» ποὺ εἶχε σὰν συνέπεια τὴν κατάλυση τῆς «Objekt-Subjektspaltung» ἔγινε πρόδρομος ρευμάτων ποὺ δὲν εἶχαν σχέση οὔτε μὲ τὴν «ὑπερβατική» φιλοσοφία οὔτε μὲ τὴν ἀρχική του πρόθεση· κύριος ἐκφραστὴς τῆς ἀντιθέσεως αὐτῆς στὶς μέρες μας εἶναι ὁ Popper, συγγραφεὺς τοῦ κλασικοῦ ἔργου *Logik der Forschung*, Wien 1935 (ἀγγλικὴ ἔκδοση συμπληρωμένη : *Logic of Scientific Discovery*, London 1959). Ὁ Popper δὲν εἶναι μόνο ἀντίθετος πρὸς κάθε ἔννοια τῆς ιστορικότητας τῆς ἀλήθειας, γιατὶ αὐτὸν ἴσοδυναμεῖ μὲ τὴν κατάλυση τῆς ἔννοιας τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν μυστικιστικῶν καὶ ἀγνωστικιστικῶν τάσεων, οἱ ὁποῖες περιέχονται, κατ' αὐτόν, στὰ ἔργα τοῦ Heidegger καὶ τοῦ Wittgenstein, τοῦ εἰσηγητῆ τῆς λεγομένης «Sprachanalyse» (βλ. Popper, *Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 2, Falsche Propheten : Hegel, Marx und die Folgen*, Bern 1958, 371-377 κ.ἄ.). Ἰδιαίτερα ἐντονη ὑπῆρξε ἡ ἀντίδραση τοῦ Popper ἐναντίον τῶν «ίστορικιστικῶν» συστημάτων, ποὺ χρησιμοποιοῦν ἔννοιες δπως ιστορικὴ ἀναγκαιότης, δηλαδὴ ἐναντίον συστημάτων ἐγελιανῆς προελεύσεως, μεταξὺ τῶν ὁποίων βέβαια καὶ ὁ Μαρξισμὸς (βλ. Popper, *The Poverty of Historicism*, London 1961⁵). Τὸ ὅτι ὁ Popper βρῆκε ώρισμένα ιστορικιστικὰ στοιχεῖα στὸν Πλάτωνα δὲν εἶναι κατ' ἀρχὴν περίεργο, ἐκεῖνο ὅμως ποὺ δὲν ἔλαβε ἀρκετὰ ὑπ' ὄψη του εἶναι ὅτι ὁ Πλάτων δὲν ἀποτελεῖ κλειστὸ σύστημα—χαρακτηριστικὸ δλων τῶν ιστορικιστικῶν συστημάτων—καὶ ὅτι ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ώς πρόδρομος τοῦ Hegel καὶ Marx μὲ τὴν στενότερη ἔννοια, γιατὶ ὁ προβληματισμὸς του εἶναι εὐρύτερος καὶ κατ' ἔξοχὴν ἀντίθετος πρὸς κάθε ἔννοια τῆς ιστορικότητας τῆς ἀλήθειας ἢ τῆς ιστορικῆς ἀναγκαιότητας. Ἀλλὰ μὲ τὰ προβλήματα αὐτὰ θὰ ἀσχοληθοῦμε στὸν δεύτερο μέρος τῆς μελέτης μας στὸν προσεχῆ τόμο τῆς «Φιλοσοφίας». Γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Popper ἵδε Wellmer, ὥ.π.



κοῦ προβληματισμοῦ καὶ ἡ μείωση τῆς σημασίας τῆς ἀτομικῆς ὑπάρξεως ἐξ αἰτίας τῆς ὑπαγωγῆς της σὲ διάφορες ἱστορικές νομοτέλειες, εἴτε εἶναι αὐτὲς τὸ ἀντικειμενικὸ πνεῦμα εἴτε διάφοροι ἄλλοι κοινωνικοὶ παράγοντες. Ἡ σχέση αὐτὴ εἶναι πολύπλευρη καὶ πραγματοποιεῖται σὲ περισσότερες διαστάσεις, γιατὶ ὁ ἀνθρωπος εἶναι καὶ δημιούργημα ἄλλὰ καὶ δημιουργὸς μιᾶς ἱστορικῆς στιγμῆς. Ο τρόπος ποὺ τὸ 'Ἐγὼ δέχεται τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ ώς σύνολο ἔξωτερικῶν φαινομένων, εἴτε αὐτὰ ἔρχονται ἀπὸ τὸ παρελθόν εἴτε ἀπὸ τὸ παρόν, δηλαδὴ ὁ τρόπος ποὺ πραγματοποιεῖ τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ δίνοντας σ' αὐτὴν τὸ ἀνάλογο βάθος καὶ τὴν προοπτικὴ στὸ παρόν, ὥστε νὰ μὴν εἶναι κλειστὸ ἄλλὰ νὰ προεικάζῃ ἢ νὰ περιλαμβάνῃ τὸ μέλλον, ἀποτελεῖ αὐτὸ ποὺ λέμε ἱστορικότητα μὲ τὴν στενότερη ἔννοια. Ἡ σωστὴ σχέση τοῦ ἀτομικοῦ, ἀνθρωπίνου παράγοντος, πρὸς τὴν ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα συνδέεται ἅμεσα μὲ τὴν σωστὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν Διαλεκτική, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἄλλη ὅψη αὐτοῦ ποὺ καλοῦμε ἱστορικότητα. Οὕτε ἡ ἱστορικότητα οὔτε ἡ Διαλεκτικὴ ὑπάρχουν ἐξ ἀρχῆς μέσα στὰ πράγματα, ἀλλὰ ὑφίστανται ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει μιὰ οὐσιαστικὴ ἀνταπόκριση μεταξὺ τῶν δύο βασικῶν παραγόντων, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας⁵. Τὸ ἔργο ἐνὸς φιλοσόφου βρίσκεται σὲ διαλεκτικὴ σχέση μὲ τὴν ἱστορία, ὅταν ἡ παρουσία του εἶναι διαρκής καὶ πραγματοποιεῖται σὲ ὅλο καὶ ἀνώτερα ἐπίπεδα γνώσης, ὅπως π.χ. τὸ πλατωνικὸ ἔργο. Μιὰ ἔξελιξη μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ ώς διαλεκτική, ἐφ' ὅσον οἱ διάφοροι παράγοντες βρίσκονται σὲ δημιουργικὴ σχέση μεταξύ τους, ἐφ' ὅσον δηλαδὴ οἱ ὑπάρχουσες ἀντιθέσεις αἱρονται μέσα σὲ μιὰ ἀνώτερη ἐκάστοτε σύνθεση. Στὴν προκειμένη περίπτωση ἡ ἔννοια τῆς ἀναγκαιότητας, ἡ ὁποία τόσες δυσκολίες παρουσιάζει ἀπὸ θεωρητικὴ ἀποψη δὲν εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κατανόηση τῆς διαλεκτικῆς ὑφῆς ἐνὸς συνόλου φαινομένων.

Μιὰ συνολικὴ τοποθέτηση τοῦ ἱστορικοῦ φαινομένου Πλάτων θὰ σήμαινε τὴν σύλληψη καὶ κατανόηση τοῦ πλατωνικοῦ ἔργου σ' ὅλες τὶς πιθανὲς διαστάσεις : μέσα ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τοῦ δικοῦ του παρελθόντος, ώς πρὸς τὶς ἐπιδράσεις οἱ ὁποῖες διαμόρφωσαν τὴν πλατωνικὴ σκέψη, μέσα ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τοῦ τότε παρόντος, ώς πρὸς τὶς ἐπιδράσεις ποὺ καθώρισαν εἰδικότερα τὴν ἔξελιξη τῆς πλατωνικῆς σκέψης καὶ τὴ δράση του κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του, τέλος μέσα ἀπὸ τὸ τότε προοπτικὴ

5. Γιὰ μιὰ παρόμοια ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος βλ. τὴν ἐργασία μας *Blüte und Untergang von Byzanz: Eine dialektische Beziehung*, «Revue des Études Sud-Est Européennes» 9 (1971) 549-564 καὶ εἰδικότερα σελ. 555.



τοῦ μέλλοντος, ποὺ ἀποτελεῖ ὅλη τὴν ἱστορία ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐκάστοτε σύγχρονου μελετητῆ. "Εξω δικαιοσύνης ἀπὸ κάθε ἱστορικὴ τοποθέτηση μόνο ἔνας μελετητής, ὁ ὅποιος θὰ μποροῦσε νὰ συλλάβῃ τὴν σημασία τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας ἀνάλογα μὲ τὶς ἐννοιολογικὲς προϋποθέσεις τῆς ἐποχῆς μας, θὰ μποροῦσε νὰ συλλάβῃ τὸν Πλάτωνα ως ἱστορικὸ μέγεθος. Μιὰ τέτοια μελέτη θὰ ἔπρεπε νὰ ὀδηγήσῃ σὲ μιὰ λογική, κριτικὴ ἀνασύνθεση τοῦ πλατωνικοῦ ἔργου, δηλαδὴ στὴν ἐπισήμανση καὶ ἀνάπτυξη ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ εἶναι ἔγκυρα μὲ τὶς σημερινὲς προϋποθέσεις. Βέβαια ἔμεῖς ἐδῶ δὲν ἔχομε τὴν πρόθεση —καὶ ἂν ἀκόμα εἴχαμε τὴ δυνατότητα— νὰ ἔξετάσωμε τὸ πρόβλημα τῆς ἱστορικότητας στὸν Πλάτωνα συνολικά, ὑπάρχει ἄλλωστε ὀλόκληρη σειρὰ σημαντικῶν ἔργων, ποὺ πέτυχαν νὰ συλλάβουν οὐσιώδεις ὅψεις τοῦ πλατωνικοῦ ἔργου. Ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία εἶναι ἀπέραντη. Ἐμεῖς ἐδῶ, στὰ πλαίσια μιᾶς συνοπτικῆς μελέτης, θὰ προσπαθήσωμε νὰ πλησιάσωμε τὸ πλατωνικὸ ἔργο σὲ δύο οὐσιαστικὰ σημεῖα, ὅπου γίνεται ἀντιληπτὴ ἡ παραπάνω διαφορὰ ποὺ ἀναφέραμε: στὸν τρόπο ποὺ θέτει τὰ προβλήματα, δηλαδὴ στὴν μέθοδο, καὶ στὴν θεωρία, πιὸ συγκεκριμένα στὴν πολιτική του θεωρία⁶.

Ἄπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ περιεχομένου ἡ ἱστορικότητα συνίσταται στὴν ἰκανότητα νὰ συλλαμβάνῃ κανεὶς τὴν πραγματικότητα στὶς ἀληθινές της διαστάσεις, πρᾶγμα ποὺ ἔχει ως ἀποτέλεσμα καὶ τὴν ἱστορικότητα ἐνὸς προγράμματος, τὴν δυνατότητα τῆς μερικῆς ἢ ὀλικῆς πραγματοποίησής του. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μεθόδου ἡ ἱστορικότητα συνίσταται στὴ διαλεκτική της ὑφή. Τοῦτο φαίνεται, κατ' ἀρχήν, ἀπ' ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος, ὅτι δηλαδὴ δὲν εἶναι ἔνα ἔνιαζο καὶ κλειστὸ σύστημα, ἀλλὰ τὸ γραπτὸ τεκμήριο μιᾶς ἀγωνιώδους προσπάθειας γιὰ τὴν σύλληψη τῆς ἀλήθειας.

Τὸ ὅτι ὁ Πλάτων διάλεξε τὸν διάλογο ως εἶδος φιλοσοφικοῦ λόγου δὲν εἶναι βέβαια τυχαῖο. Ὁ διάλογος εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἔξωτερη μορφὴ τῆς διαλεκτικῆς ὑφῆς του ἀνθρωπίνου λόγου⁷, μιᾶς διαλεκτικῆς διαφορετι-

6. Οὐσιαστικῆς σημασίας γιὰ τὴν προσέγγιση καὶ ἐνασχόλησή μας μὲ τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία ὑπῆρξεν ἡ διδασκαλία καὶ τὰ ἔργα τῶν καθηγητῶν μας I. N. Θεοδωρακοπούλου, *Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα*, Ἀθῆναι 1970⁵ καὶ *Πλάτωνος Φαιδρος*. Ἀρχαῖο καὶ νέο κείμενο μὲ σχόλια, Ἀθῆναι 1971³, καὶ W. Stegmüller (προσθέτω στὰ ἀναφερόμενα σὲ ἄλλες θέσεις καὶ τὸ σημαντικὸ κείμενο *Glauben, Wissen und Erkennen*, «Zeitschrift f. Philos. Forschung» 10 (1956), 509-49). Ἐπίσης τὰ ἔργα τῶν E. v. Ivanka, *Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Väter*, Einsiedeln 1964, E. Voegelin, *Plato*, Louisiana 1966 καὶ K. R. Popper, *Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1, Der Zauber Platons*, Bern 1957, A. E. Taylor, *Plato. The Man and his Work*, London 1960⁷, Karl Jaspers, *Drei Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant*, München 1957 (Die grossen Philosophen, Band 1).

7. Πρβλ. Θεοδωρακόπουλος, *Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα* 174 ἔπ.



κῆς ἀπ' ὅτι τὴν συνέλαβε ὁ Hegel, δηλαδὴ ως τὴν πορεία τοῦ πνεύματος κατὰ τὴν ιστορική του ἀνέλιξη ἀπὸ τὸ ὑποκειμενικὸ στὸ ἀντικειμενικό. Ἐδῶ ἡ Διαλεκτικὴ εἶναι ἡ πορεία τοῦ φιλοσόφου ἀπὸ τὸ ὑποκειμενικό, τὴ δόξα, τὰ φαινόμενα, στὸ ἀντικειμενικό, τὸ δοντως ὄν, τὴν ἰδέα, καὶ ἀνταποκρίνεται στὴν βαθύτερη οὐσία τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου. Γιατὶ αὐτὴ συνίσταται ἀκριβῶς στὸ ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς μπορεῖ νὰ ἀντικειμενικοποιῇ ἔνα μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του, θεωρώντας τὸ ως διάφορο ἀπὸ τὸν ἴδιο, καὶ ἔτσι νὰ παίρνῃ συνείδηση τοῦ ἴδιου του τοῦ ἑαυτοῦ. Καὶ αὐτὸς εἶναι ποὺ καθιστᾶ τὸν ἀνθρωπὸ φορέα μιᾶς διαφορᾶς μὲ τὸν ἑαυτό του (ἀντίθετα μὲ τὰ πράγματα ποὺ συμπίπτουν μὲ τὸν ἑαυτό τους), ἐπειδὴ εἶναι φορεὺς τοῦ εἶναι καὶ τοῦ νοεῖν, τοῦ Εἶναι καὶ τοῦ μὴ Εἶναι συγχρόνως. Γιατὶ τὸ νοεῖν, ποὺ φέρνει μέσα του καὶ τὸ εἶναι, δὲν καλύπτει κάθε στιγμὴ οὔτε δλη τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου (σήμερα θὰ λέγαμε Existenzia), —καὶ ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει μιὰ στιγμὴ ποὺ νὰ περιλαμβάνῃ δλες τὶς στιγμές, δηλαδὴ δλη τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου σὰν ἐνότητα, ἥρα ποτέ—, οὔτε δλου τοῦ Εἶναι, μὲ τὴν μορφὴ ποὺ παίρνει τὸ Εἶναι μέσα στὸν ἀνθρωπὸ ως ἀντικειμενικὸς κόσμος. Αὐτὴν τὴ διαφορὰ τοῦ Εἶναι σὲ δλες του τὶς ἐκφάνσεις, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ «ἔτερον», καὶ τοῦ νοεῖν, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ «ταύτον», τὴν συνείδηση, καὶ ποὺ μετέχει στὸ δοντως ὄν διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ ἄλλα δντα, ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ φορεὺς τῆς ἐτερότητας, προσπαθεῖ νὰ συλλάβῃ ἡ πλατωνικὴ φιλοσοφία κάθε φορὰ ἀπὸ διαφορετικὴ ἀποψη μὲ τὴν μορφὴ ἐνὸς προβλήματος, ποὺ εἶναι ἡ συγκεκριμενοποίηση τῆς ἀπορίας. Ἡ πλατωνικὴ ἀπορία εἶναι ἡ γνωσιολογικὴ ἔκφραση αὐτῆς τῆς διαφορᾶς καὶ εἶναι ἡ βάση τῆς Διαλεκτικῆς, ἀφοῦ αὐτὴ ἔκεινάει μὲ τὴν ἐρώτηση. Ἀκριβῶς δὲ ὁ τρόπος ποὺ τίθεται ἡ ἐρώτηση φανερώνει καὶ τὴν διαλεκτικὴ ὑφὴ τοῦ πλατωνικοῦ λόγου⁸. Ἡ σημασία τοῦ προβληματισμοῦ του δὲν

8. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἐνὸς φιλοσόφου καὶ μὴ εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος ἔχει συνείδηση αὐτῆς τῆς ἀπορίας, ἐνῷ ὁ δεύτερος ὄχι (πρβλ. *Mérov* 79 a-80 a καὶ 80 c). Ὅτι ἡ φύση αὐτῆς τῆς ἀπορίας εἶναι ὄντολογικὴ φαίνεται ἀπὸ τὸν μῦθο γιὰ τὴν πτώση τῶν ψυχῶν. Ἡ ἔλλειψη εἶναι μέσα στὴν φύση τῆς ψυχῆς καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐνσάρκωσή της, δὲν μπορεῖ δὲ νὰ ἀρθῇ παρὰ μὲ μιὰ ἐντελῶς ἴδιαίτερη προσπάθεια καὶ ဉστερα ἀπὸ μιὰ ὄλοκληρη ὄντολογικὴ διαδικασία, δηλαδὴ ဉστερα ἀπὸ ἄλλεπάλληλες γεννήσεις ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὶς περιόδους τοῦ σύμπαντος (*Φαῖδρος* 147 b-149 d). Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀπορίας εἶναι ἀκριβῶς ὁ Ἔρως, ἄλλὰ καὶ τὸ μέσο γιὰ νὰ ἔπεραστῃ αὐτὴ ἡ ἔλλειψη, ὁ δλκὸς πρὸς τὶς ἰδέες καὶ τὰ δοντως δντα. Ὁ Πλάτων καλεῖ τὸν Ἔρωτα παιδὶ τῆς Πενίας καὶ τοῦ Πόρου: οὔτε ἀπορεῖ ὁ Ἔρως ποτὲ οὔτε πλούτε. Σοφίας δὲ αὖ καὶ ἀμαθίας ἐν μέσῳ ἐστὶν (*Συμπόσιον* 203 e). Ἡ διαλεκτικὴ ἀπορία δὲν εἶναι παρὰ ἡ γνωσιολογικὴ πλευρὰ τοῦ ἔρωτος, τὸν ὅποιο θὰ μπορούσαμε νὰ ὀνομάσωμε ὄντολογικὴ ἀποψη τῆς διαλεκτικῆς ἀπορίας, καὶ ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἶναι διαλεκτικὴ δὲν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν ἄγνοια. Γιὰ τὸν ἔρωτα ἴδε Θεοδωρακόπουλος, *Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα* 130-174 καὶ *Πλάτωνος Φαῖδρος* 235-284.



ἔγκειται, κυρίως καὶ μόνο, στὶς συγκεκριμένες λύσεις, ποὺ ἔδωσε ὁ ἴδιος σ' ἓνα πρόβλημα —ἀκόμα καὶ ἂν ἡ λύση ποὺ ἔδωσε ἦταν ἡ καλύτερη δυνατὴ— ἀλλὰ στὴν ἕδια τὴν θέση τῶν προβλημάτων. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι μόνο ἐρώτημα, ἀλλὰ ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἀλήθειας, εἶναι ἡ σύλληψη μιᾶς θεμελιώδους σχέσεως μεταξὺ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ νοεῖν ὑπὸ μορφὴν ἀπορίας. Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ σχέση εἶναι διαλεκτικὴ περιέχει πάντα τὴν δυνατότητα μιᾶς νέας συνθέσεως, ἀπαντήσεως, ἀνάλογα μὲ τὶς ἐννοιολογικὲς προϋποθέσεις κάθε ἐποχῆς.

“Οτι ἡ θέση τοῦ προβλήματος καθ' ἑαυτὴν φανερώνει ἓνα μέρος τῆς ἀλήθειας, ὅτι εἶναι δηλαδὴ διαλεκτική, καὶ ὅτι ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι διαλεκτικὴ δὲν ἔξαντλεῖται ἀλλὰ ἔχει ἵστορία, φαίνεται καθαρὰ σὲ ἓνα ἀπὸ τὰ βασικὰ προβλήματα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, ποὺ εἶναι ἔκτοτε πρόβλημα καὶ ὅλης τῆς φιλοσοφίας : ἂν ἡ γνώση μπορῇ νὰ ἀναχθῇ στὰ δυὸ βασικὰ στοιχεῖα ποὺ φαίνεται νὰ τὴν ἀπαρτίζουν, δηλαδὴ στὰ ἀναλυτικὰ-λογικὰ στοιχεῖα καὶ στὰ ἐμπειρικά, ἥτις ἂν, ἀντίθετα, προϋποθέτη ὑπερβατικὰ στοιχεῖα.

‘Ο δλος προβληματισμὸς ξεκίνησε στὸν Πλάτωνα ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἐρώτηση : Πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ ζητᾶμε κάτι ποὺ δὲν γνωρίζομε. Τὴν ἐρώτηση τὴν θέτει ὁ Μένων στὸν Σωκράτη : κατὰ ποιὸ τρόπο θὰ ζητήσῃς αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζεις καθόλου, ἂν πράγματι ὑπάρχῃ ; ... καὶ ἂν τὸ συναντήσῃς, πῶς θὰ ξέρης ὅτι αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔγνωριζες ; ‘Ο Σωκράτης ἀναγνωρίζει στὸν λόγο τοῦ Μένωνα τὴν ἐριστικὴ ἄποψη, ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ζητήσῃ οὕτε αὐτὸ ποὺ γνωρίζει οὕτε αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζει. Διότι ἂν τὸ γνωρίζῃ, δὲν τὸ ζητάει, ἂν δὲν τὸ γνωρίζῃ, δὲν ξέρει τί νὰ ζητήσῃ (*Μένων* 80 d-81 a). ‘Η ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ὁ Πλάτων στὸ πρόβλημα αὐτὸ εἶναι γνωστὴ ως θεωρία τῆς ἀναμνήσεως : ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη, ὅτι ἔχει γεννηθῆ πολλὲς φορὲς καὶ ὅτι εἶδε ὅλα τὰ πράγματα, καὶ ὅσα εἶναι ἔδω καὶ ὅσα εἶναι στὸν “Αδη, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ δὲν ἔμαθε. ‘Ωστε δὲν εἶναι καθόλου περίεργο, «θαυμαστό», ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ ξαναθυμᾶται καὶ γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ ὅλα τ' ἄλλα, τὰ ὅποια γνώριζε προηγουμένως : *Tὸ γὰρ ζητεῖν ἄρα καὶ τὸ μανθάνειν ἀνάμνησις ὅλον ἐστίν* (81 d). ‘Η ἀπόδειξη δίνεται μέσα ἀπὸ τὰ Μαθηματικά. ‘Ο Σωκράτης θέτει ἐρωτήσεις σ' ἓνα δοῦλο, ως τὸν πιὸ ἀπαίδευτο, καὶ κατορθώνει νὰ τὸν κάνῃ νὰ βρεῖ μόνος του τὸ μέγεθος ωρισμένου γεωμετρικοῦ σχήματος ἀπὸ τὶς διαστάσεις τῶν πλευρῶν του.

‘Η ἀπάντηση αὐτὴ, τὴν ὅποια ἀποδώσαμε ἐντελῶς σχηματικά, δὲν ἔξαντλεῖ, βέβαια, τὸ βάθος τοῦ πλατωνικοῦ προβληματισμοῦ, πάντως ὅμως διαγράφει σαφῶς τὰ κύρια σημεῖα. ‘Απὸ τὴν μιὰ πλευρὰ ἡ ἐννοια τῆς ἀναμνήσεως εἶναι μιὰ ἐμπειρικὴ ἐννοια, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἔχει μεταφυσικὰ στοιχεῖα, γιατὶ παίρνει σὰν δεδομένο τὴν προϋπαρξὴ τῆς ψυχῆς καὶ



τὴν ἄμεση θέαση τῶν ἰδεῶν. Ἐλλὰ αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς τοῦ ἐμπειρικοῦ μὲ τὸ ὑπερβατικὸ δείχνει ὅτι γιὰ νὰ ἀπαντήσωμε σὲ ώρισμένα βασικὰ προβλήματα πρέπει νὰ καταφύγωμε σὲ μιὰ ὑπερβατικὴ προϋπόθεση, πρᾶγμα ποὺ ἐπικυρώνει τὸ ἴδιο τὸ πρόβλημα, εἶναι ἀκριβῶς σὰν ἡ ἴδια ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνει ὁ Πλάτων νὰ εἶναι συγχρόνως καὶ ἡ ἐρώτηση γιὰ τὸ θεμελιῶδες αὐτὸ πρόβλημα : προϋποθέτει ἡ γνώση ὑπερβατικὰ στοιχεῖα ; Σὲ ἀρμονίᾳ μὲ τὴν θεωρία τῆς ἀναμνήσεως βρίσκεται καὶ ἡ πλατωνικὴ θεωρία γιὰ τὴν μεικτὴ φύση τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ἐνδιάμεση καὶ ἐπομένως μεικτὴ φύση τῶν Μαθηματικῶν (*Παραμενίδης* 142 c-144 a)⁹, τοῦ κατ' ἔξοχὴν «μαθήματος», τῶν ὅποιων ἡ ἐγκυρότητα δὲν μπορεῖ νὰ ἀναχθῇ στὴν ἐμπειρία. Ἡ ἀνάμνηση δὲν εἶναι παρὰ τὸ γνωσιολογικὸ ἐνδιάμεσο μεταξὺ τοῦ κόσμου τῆς ἀληθινῆς γνώσεως, τοῦ κόσμου τῶν ἰδεῶν, καὶ τοῦ κόσμου τῶν φαινομένων, τῆς ἐμπειρίας. Οὔτε ἡ τυπικὴ λογικὴ οὔτε ἡ ἀπλῆ ἐμπειρία ἀρκοῦν γιὰ τὴν ἀληθινὴ γνώση, ἀλλὰ μιὰ ἐκ τῶν προτέρων ἄμεση θέαση τοῦ κόσμου τῶν ἰδεῶν, τῶν ὅντως ὅντων. Τὰ Μαθηματικὰ εἶναι ἡ ἀπόδειξη γιὰ τὶς ὑπερβατικὲς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως. Τὸ ὅτι ὁ προβληματισμὸς τοῦ Πλάτωνος δὲν ἥταν μόνο ὁ προβληματισμὸς ἐνὸς "Ελληνος φιλοσόφου τῆς τετάρτης πρὸ Χριστοῦ ἑκατονταετίας, ἀλλ' ὅτι ἥταν μιὰ διαλεκτικὴ τοποθέτηση τοῦ προβλήματος, φαίνεται ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ προβληματισμοῦ αὐτοῦ.

9. Ἡ ψυχὴ στὸν Πλάτωνα εἶναι μεικτή, γιατὶ περιλαμβάνει τὸ ταῦτὸν καὶ τὸ ἔτερον, τὸ ὅν καὶ τὸ μὴ ὅν. Χωρὶς αὐτὴ τὴν ἰδιότητα τῆς ψυχῆς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ νόηση. Εἶναι δηλαδὴ μεικτή, γιατὶ εἶναι «διαλεκτική». Καὶ τὰ Μαθηματικά, τὸ κατ' ἔξοχὴν μάθημα, μετέχουν σ' αὐτὴ τὴν ἰδιότητα τῆς ψυχῆς (τουλάχιστον στοὺς διαλόγους τῆς μέσης ἡλικίας ὅπως στὸν *Παραμενίδη*, γιατὶ ἀργότερα ὁ Πλάτων στρέφεται πρὸς ἔνα αὐστηρότερο Ἰδεαλισμό), μιὰ καὶ οἱ ἀριθμοὶ δὲν εἶναι νοητοὶ χωρὶς τὴν ἔννοια τοῦ «ἔτερου». Τὸ ὅτι τὸ μεικτὸ τῆς ψυχῆς εἶναι ἔννοια ὄντολογικὴ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ Πλάτων δέχεται διάφορα εἰδη ὅλης, κατώτερα καὶ ἀνώτερα. Ἐτσι ἔξηγεται καὶ ἡ ἄνοδος καὶ κάθοδος τῶν ψυχῶν, ἡ δυνατότητα νὰ πάρουν ἀνώτερες ἢ κατώτερες μορφὲς ζωῆς. Τὸ ὅτι οἱ ψυχὲς εἶναι μεικτὲς φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ θεῖκὲς ὑπακούουν στὴν ἀνάγκη, γιατὶ κι αὐτὲς ἔχουν «μερίδιο» στὸ Εἶναι, δηλαδὴ στὴν «μοῖρα» (μὲ τὴν ἔννοια ποὺ δίνει ὁ Heidegger στὸν ὅρο). Ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἀνθρωπίνων καὶ θεϊκῶν ψυχῶν φαίνεται ὅτι ἔγκειται στὴν διαφορετικὴ ποιότητα, τὴν ἐλαφρότητα τῆς ὅλης. (Οἱ ἵπποι τοῦ θείου ἄρματος τρέφονται μὲ νέκταρ καὶ ἀμβροσία, λέει ὁ Πλάτων στὸ *Φαιδρό*, γι' αὐτὸ καὶ τὰ φτερὰ τῶν θεϊκῶν ψυχῶν κρατοῦν καλύτερα). Ὁ Νεοπλατωνισμὸς τὸ μεικτὸ τὸ ἐγενίκευσε μὲ τὴν θεωρία τῶν ὑποστάσεων ἀπὸ τὶς κατώτερες μορφὲς τῶν ὅντων μέχρι τὸ ἀπόλυτο ὅν, γιὰ τὸ ὅποιο δὲν μπορεῖ νὰ λεχθῇ τίποτα. Καὶ στὸν Πλάτωνα ὑπάρχει μιὰ Ἱεραρχία τῶν ἰδεῶν, ἐφ' ὃσον πάνω ἀπ' ὅλες τὶς ἰδέες ὑπάρχει ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλὰ ἐδῶ ἡ σχέση αὐτὴ εἶναι καθαρὰ ὑπερβατική, ἰδεατή. Γιὰ τὸ μεικτὸ τῆς ψυχῆς βλ. v. Ivánka, 33-35 : Die Mischung von Sein und Nichtsein, καὶ τὴν ἀδημοσίευτη ἐργασία (δίπλωμα τῆς École Pratique des Hautes Études) τῆς K. Palaiologopoulou-Antoniades, *La première incarnation de l'âme dans les mythes Platoniciens*, Paris 1963, 42-46 καὶ 53-61.



Θ' ἀφήσωμε πίσω μας δλο τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο, γιὰ νὰ πᾶμε σ' ἔνα διανοητὴ ποὺ βρίσκεται σ' ἐντελῶς διαφορετικὸ κλῖμα : τὸν Ἱερὸ Αὐγουστῖνο. "Οτι δὲ Αὐγουστῖνος ἐπηρεάστηκε ἔμμεσα ἀπὸ τὸν Πλατωνισμὸ μέσα ἀπὸ τοὺς Νεοπλατωνικοὺς εἶναι γνωστὸ — ἄλλωστε δὲ Νεοπλατωνισμὸς τὸν βοηθάει νὰ ξεπεράσῃ τὸν ἀκαδημαϊκὸ Σκεπτικισμό, ποὺ γεννήθηκε μέσα του, ὅταν συνέλαβε τὶς ἀδυναμίες τῆς μανιχαϊκῆς δοξασίας, τὴν δποία πρέσβευε. Βασικὸ ἐρώτημα γιὰ τὸν Αὐγουστῖνο ὑπῆρξε τὸ πρόβλημα τῆς γνώσεως ὑπὸ τὴν μορφὴν ποὺ εἶχε τεθῇ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα. 'Αλλ' ἔδω ἡ ἀπάντηση εἶναι διαφορετική. Οἱ ὑπερβατικὲς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως δὲν εἶναι δοντολογικές, ἀλλὰ θεολογικές. 'Η ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια εἶναι δὲν ἕιδος δὲν Θεός. Αὐτὸς εἶναι ἡ ὑπέρτατη προϋπόθεση τῆς γνώσεως. "Ολο τὸ βιβλίο Χ ἀπὸ τὶς Ἐξομολογήσεις μπορεῖ νὰ συνοψιστῇ στὴν φράση : δὲν θὰ σὲ γύρευα, ἀν δὲν ἥξερα πῶς ὑπάρχεις. Τὸ ἕιδο σὲ ἄλλη γλῶσσα μᾶς εἶχε πεῖ δὲν Πλάτων στὸν Μένωνα, δπως εἴδαμε. 'Η διαδικασία τῆς γνώσεως εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ ξαναθυμηθοῦμε δσα ἥδη ξέρομε ἀπὸ τὴν θέαση τῶν δοντῶν δοντῶν. Στὸν Αὐγουστῖνο ἡ ἕιδεα τοῦ Θεοῦ μέσα μας, δσο ἀμυδρὴ καὶ κρυμμένη στὰ κατάβαθα τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ ἀν εἶναι, μᾶς βοηθάει νὰ ἀναζητήσωμε τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια, ποὺ εἶναι δὲν ἕιδος δὲν Θεός. 'Ο ἄνθρωπος μόνο σὲ σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια αὐτὴ μπορεῖ νὰ γνωρίσῃ τὸν κόσμο καὶ νὰ θεμελιώσῃ τὴν προσωπική του ὑπαρξη, ποὺ σὰν ὑποκειμενικὸ κόσμο τῆς ἀλλαγῆς, τῆς ἀστάθειας καὶ τῆς φθορᾶς, θὰ ἥταν ἀδύνατο νὰ πλησιάσῃ τὴν ἀλήθεια ἀπὸ μόνος του, ἀν δὲν ὑπῆρχε μέσα του ἔνας σπινθήρας θείου φωτὸς ποὺ νὰ τοῦ δείχνη τὸν δρόμο. "Οσο καὶ ἀν ἔχῃ ἀδυνατίσει τὸ φῶς αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀμαρτία, πάντα ὑπάρχει. Καὶ δὲν χειρότερος τῶν ἀνθρώπων μπορεῖ νὰ ἀναζητήσῃ καὶ νὰ βρῇ τὸν ἀληθινὸ Θεό.

Τὸν ἕιδο πανανθρώπινο χαρακτῆρα εἶχε καὶ ἡ πλατωνικὴ θεωρία γιὰ τὴν ἀνάμνηση : Δὲν εἶναι τυχαῖο βέβαια ὅτι δὲν Πλάτων εἶχε διαλέξει ἔνα δοῦλο στὸν Μένωνα, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ τὴν θεωρία του. 'Ακριβῶς γιατὶ δοῦλος δὲν εἶχε καμμιὰ ἐπίκτητη γνώση. Εἶχε ὀρισμένες προϋποθέσεις τῆς γνώσεως μέσα του. Κάθε ἄνθρωπος, μορφωμένος ἡ ἀμόρφωτος, ἐλεύθερος ἡ δοῦλος, ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἀληθινὴ γνώση (καὶ ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτὴ δὲν Πλάτων εἶναι ἔνας μεγάλος ἀνθρωπιστής). 'Ο Αὐγουστῖνος, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν ἕιδο τὸν προβληματισμό, διατήρησε ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ τὴν καθαυτὸ πλατωνικὴ ἔννοια γιὰ τὴν ὑπερβατικότητα τῆς ἀλήθειας, ἔδωσε δμως νέο περιεχόμενο στὴν ὑπερβατικότητα αὐτή, γιατὶ τώρα ἡ ἀλήθεια εἶναι δὲν προσωπικὸς Θεός. 'Η οὐσιαστικὴ αὐτὴ διαφοροποίηση εἶχε σὰν συνέπεια καὶ τὴν μετατόπιση τοῦ κέντρου τοῦ βάρους ἀπὸ τὴν γνώση στὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν προσωπικὸ αὐτὸ Θεό. Τὴν θέση τῆς Διαλεκτικῆς γιὰ τὴν σύλληψη τῆς ὑπέρτατης ἕιδεας τοῦ ἀγαθοῦ



λαμβάνει ή ἀγάπη καὶ ή θεία «χάρις», ἀπαραίτητες προϋποθέσεις τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, γνώσεως βέβαια ποὺ εἶχε πολλὰ μυστικὰ στοιχεῖα. Τὸ κακὸ εἶναι ή ἔλλειψη τῆς θείας χάριτος καὶ τῆς ἀγάπης, ἐνῷ στὸν Πλάτωνα ἦταν ἄγνοια. *Oὐδεὶς ἐκῶν κακός, μᾶς εἶπε ὁ Σωκράτης.* Οἱ ιδέες, τὸ εἰδικώτερο ἀντικείμενο τῆς γνώσεως γιὰ τὸν Πλάτωνα δὲν εἶναι πιὰ αὐθύπαρκτες ίδεατὲς ὑποστάσεις, ἀλλὰ οἱ ιδέες τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ. Οἱ ὑπερβατικὲς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ προέρχωνται ἀπὸ τὴν ἐκ τῶν προτέρων γνώση τῶν ίδεῶν αὐτῶν ὑπὸ τὴν καθαρὴ πλατωνικὴ μορφή, ἐφ' ὅσον ὁ Αὔγουστῖνος, σὰν χριστιανός, δὲν μποροῦσε νὰ δεχθῇ πλέον τὴν προῦπαρξη τῶν ψυχῶν, ἀλλὰ σήμαιναν ὅτι ὁ ἀνθρωπος, μαζὶ μὲ τὴ δεκτικότητά του γιὰ τὴν γνώση τῆς ἀπόλυτης καὶ ὑπέρτατης ἀλήθειας, τῆς ἀντικειμενικῆς ἀλήθειας, ποὺ ἦταν ὁ ίδιος ὁ Θεός, εἶχε καὶ τὴν δυνατότητα νὰ θεᾶται τὶς ὑπέρτατες κατηγορίες καὶ ἀλήθειες τῶν ὄντων (θεωρία περὶ τῆς ἔλλαμψεως, τῆς *illuminatio*). 'Απ' αὐτὸν ἔξηγεται, ως ἔνα σημεῖο βέβαια, καὶ ή μεγάλη στροφὴ ποὺ ἔγινε μὲ τὸν Αὔγουστῖνο πρὸς τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ἐμπειρία τοῦ ἀνθρώπου. Γι' αὐτὸν καὶ ἀποτελεῖ μιὰ ἀποφασιστικὴ καμπὴ μέσα στὴν ἴστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος. Οἱ σκέψεις του γύρω ἀπὸ τὸν χρόνο, οἱ ψυχολογικές του παρατηρήσεις, ή ἔννοια τῆς αὐτοσυνειδησίας, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν προσπάθειά του νὰ στηρίξῃ τὴν ἔννοια τῆς ὑπάρξεως πάνω στὴν ἀμφιβολία ποὺ εἶναι σύμφυτη μὲ τὴν ὕπαρξη τοῦ λόγου, δλα αὐτὰ δείχνουν ὅτι στὸν Αὔγουστῖνο δὲν ἔχομε μιὰ ἀπλῆ ἢ πετυχημένη ἐπανάληψη ώρισμένων παλαιότερων θεωριῶν, πρᾶγμα ποὺ δὲν θὰ εἶχε καὶ μεγάλη σημασία, ἀλλὰ μιὰ νέα σύνθεση, ἀνάλογη μὲ τὶς προϋποθέσεις τῆς χριστιανικῆς σκέψεως. "Οτι στὸ ἔργο τοῦ Αὔγουστίνου ὑπάρχουν δυσκολίες ἀκριβῶς λόγῳ τῆς διαφορετικῆς προελεύσεως τῶν διαφόρων στοιχείων καὶ τῆς ἐγγενοῦς δυσκολίας τῶν προβλημάτων, εἶναι φυσικό· ἄλλωστε δύσκολα θὰ εὕρισκε κανεὶς μεγάλο ἔργο τοῦ πνεύματος χωρὶς ώρισμένες ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις. 'Η συμβολή του πάντως παραμένει οὐσιαστική γιὰ ὅλη τὴν ἔξελιξη τῆς εὐρωπαϊκῆς σκέψεως: γιατὶ ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ ἡ ὑπερβατικὴ προϋπόθεση τῆς γνώσεως, τὸ ἄνοιγμα τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἔξασφαλίζει στὸν ἀνθρώπο τὸ ἀναγκαῖο θεμέλιο, πάνω στὸ ὅποιο μπορεῖ νὰ στηρίξῃ τὴν ἐσωτερική του ὕπαρξη καὶ τὴν γνώση του γιὰ τὸν κόσμο, ὥστε νὰ μὴ γίνεται ἔρμαιο τοῦ ὑποκειμενισμοῦ του, ἀπὸ τὴν ἄλλη πάλι πλευρὰ ἡ στροφὴ αὐτὴ πρὸς τὴν ἐσωτερικὴ ἐμπειρία ἄνοιξε καινούργιους κόσμους στὴν γνώση τοῦ ἀνθρώπου, δπως δείχνει ὅλη ἡ μετέπειτα ἔξελιξη. Δὲν εἶναι, ἐπίσης, τυχαῖο ὅτι ὁ Αὔγουστῖνος, μετὰ τὸν 'Ωριγένη¹⁰, ὑπῆρξε καὶ ὁ πρῶτος πραγματικὸς φιλόσοφος τῆς ἴστορίας¹¹.

10. Βλ. Θεοδωρακόπουλος, *Πλάτων-Πλωτῖνος-Ωριγένης*, Ἀθῆναι 1959, 77 ἑπ.

11. 'Η σημασία τοῦ Αὔγουστίνου γιὰ τὴν ἔξελιξη τῆς φιλοσοφίας ὑπῆρξε ως γνω-



"Αν ἀφήσωμε τὴν θρησκευτικὴ σκέψη καὶ τὸν μεσαιωνικὸ κόσμο καὶ πᾶμε στὸν πρῶτο μεγάλο δρθολογιστὴ τῶν νεωτέρων χρόνων, στὸν Descartes, παρατηροῦμε ὅτι ὑπάρχει μιὰ ἐπιστροφὴ στὴν πλατωνικὴ Νοησιαρχία, χωρὶς βέβαια νὰ ἔχωμε καὶ ἐπιστροφὴ στὴν πλατωνικὴ Ὀντολογία, γιατὶ ὁ Descartes ξεκινάει ἀπὸ χριστιανικὲς ἔννοιες καὶ ἔχει ἐπηρεαστῇ ἀπὸ τὸν Αὐγούστινο — εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ *cogito ergo sum* ὑπάρχει μέσα στὶς *Confessiones* του. 'Απαραίτητη προϋπόθεση τῆς γνώσεως γιὰ τὸν Descartes εἶναι οἱ *ideae innatae*, οἱ γνωστὲς ἔμφυτες ἴδεες, τῶν ὅποιων ἡ ἀλήθεια βασίζεται στὴν προφάνεια (*evidentia*), ποὺ παίζει τὸν ρόλο ἐνὸς κριτηρίου τῆς ἀλήθειας (*regula veri*). "Ολες οἱ ἔννοιες, ποὺ ἔρχονται μέσα μας μὲ τὴν ἴδια βεβαιότητα ποὺ ἔχομε γιὰ τὸ ὅτι ὑπάρχομε (ὑπάρχω γιατὶ σκέπτομαι, σκέπτομαι γιατὶ ἀμφιβάλλω), εἶναι ἀληθινές. Παρ' ὅλο ὅτι ὁ δρισμὸς τῆς ἔννοίας τῆς προφάνειας παρουσιάζει δυσκολίες, εἶναι μιὰ ἔννοια χωρὶς τὴν ὅποια τὰ Μαθηματικά, (τὰ κλασικὰ Μαθηματικά), δὲν εἶναι νοητά, ἐφ' ὅσον οἱ βασικὲς ἀρχές τους, τὰ ἀξιώματα, προϋποθέτουν μιὰ ἐνορατικὴ (*intuitive*) γνώση. Παρ' ὅλη τὴ διαφορὰ ποὺ παρουσιάζουν μεταξύ τους οἱ ἔννοιες «ἀνάμνηση» καὶ «προφάνεια», ὑπάρχει ἕνα κοινὸ σημεῖο ποὺ τὶς χαρακτηρίζει, ὅτι δηλαδὴ καὶ οἱ δυὸ εἶναι δεδομένα τῆς συνει-

στὸ μεγάλη. Τὸ ἔργο του ἐπιδρᾶ δχι μόνο ἔμμεσα ἀλλὰ καὶ ἄμεσα στὴν ἐξέλιξη τοῦ φιλοσοφικοῦ προβληματισμοῦ. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ὁ Wittgenstein ἀρχίζει τὶς *Philosophische Untersuchungen* μὲ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Αὐγούστινου, ὅπου αὐτὸς μιλάει γιὰ τὸ πῶς μέσα ἀπὸ τὴν χρήση τῶν λέξεων ἔμαθε σιγὰ-σιγὰ σὰν μικρὸ παιδὶ τὴν σημασία τους : *In diesen Worten [Confessiones 1, 8] erhalten wir, so scheint es mir, ein bestimmtes Bild von dem Wesen der menschlichen Sprache (Philosophische Untersuchungen, Frankfurt/Main 1971, σελ. 13, παράγρ. 1).* 'Η *Gebrauchstheorie*, μὲ τὴν ὅποια ὁ Wittgenstein ἀρχίζει τὴν *Sprachanalyse* του, ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς θέσεις τῆς φιλοσοφίας του. *Man kann —λέει παρακάτω— für eine grosse Klasse von Fällen der Benutzung des Wortes «Bedeutung» —wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benutzung— dieses Wort so erklären : Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache* (βλ. δ.π., παράγρ. 1). Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι βρίσκομε μυστικὰ στοιχεῖα καὶ στὸν Wittgenstein, κυρίως στὸν *Tractatus Logico-Philosophicus* (βλ. τὴν ἑλληνικὴ μετάφραση στὸ περιοδ. «Δευκαλίων» 7/8, 'Αθῆναι 1971), δπως ἐπίσης καὶ στοὺς φιλοσόφους ποὺ ὑπέστησαν τὴν ἐπίδραση τῆς Φαινομενολογίας τοῦ Husserl, δηλαδὴ στοὺς 'Υπαρξιστάς. Γιατὶ καὶ στὸν Husserl ἐπέδρασε, ώς φαίνεται, ὁ Αὐγούστινος ἄμεσα. 'Η θεωρία τῆς *Intentionalität* δὲν εἶναι παρὰ μιὰ ἀποθεολογοποιημένη μορφὴ τῆς ἴδεας τοῦ Αὐγούστινου, δτι ἡ ὑποκειμενικὴ γνώση καὶ ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια, ἡ δυνατότητα τῆς γνώσεως τῆς ἀντικειμενικῆς ἀλήθειας, εἶναι δεδομένες στὸν ἀνθρώπο (ποὺ πάλι, δπως εἴπαμε, ἡταν μιὰ νέα διατύπωση τοῦ πλατωνικοῦ προβληματισμοῦ). 'Η θεωρία αὐτὴ τοῦ Husserl κατὰ τοῦτο ώδήγησε σὲ μυστικιστικὲς τάσεις, παρὰ τὴν ἀρχικὴ πρόθεσή του, γιατὶ καταργήθηκαν μὲ αὐτὴν τὰ δρια μεταξὺ τοῦ ἀντικειμένου καὶ τοῦ ὑποκειμένου, μιὰ καὶ τὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ ἀντικείμενο τίθενται μαζί. 'Η συνείδηση εἶναι πάντα συνείδηση κάποιου πράγματος (βλ. καὶ τὴν ὑποσ. 4).



δήσεως, ἅρα ἀπὸ μιὰ ἄποψη ἐμπειρικὲς ἔννοιες, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ νόημά τους, ἡ σημασία τους «ὑπερβαίνει» τὴν ἐμπειρική τους, ψυχολογική ὑφή. Γιατὶ μὲ τὴν προφάνεια (λογικὴ προφάνεια) γίνεται ἡ διαπίστωση γιὰ τὴν ὑπαρξη ἢ μὴ λογικῆς ἀναγκαιότητας, νὰ δεχθοῦμε π.χ. ὅτι $A + B = B + A$, μὲ τὴν ἀνάμνηση γίνεται ἡ διαπίστωση ὅτι μιὰ ἔννοια εἶναι ἡ ἴδια (ἢ αὐτὴ) μὲ μιὰ ἄλλη $A = A$ μέσα σὲ μιὰ χρονικὴ ἀλληλουχία. Μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀναμνήσεως ὁ Πλάτων εἰσάγει τὸν παράγοντα χρόνο μέσα στὴ γνωστικὴ λειτουργία, γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ ἀνάμνηση χωρὶς τὴν ὑπαρξη δύο χρονικῶν στιγμῶν, δσοδήποτε ἀπειροελάχιστη καὶ ἀν εἶναι ἡ ἀπόσταση μεταξύ τους. Δὲν μποροῦμε νὰ εἰσέλθωμε περαιτέρω στὸν σχετικὸ προβληματισμό, πάντως κατὰ τοῦτο ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ συσχέτιση τῆς προφάνειας καὶ τῆς ἀναμνήσεως, γιατὶ στὴν προφάνεια στηρίζονται οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῶν Μαθηματικῶν, τῶν ὅποιων τὴν ἐγκυρότητα ὁ Πλάτων φέρνει σὰν ἀπόδειξη τῆς θεωρίας τῆς ἀναμνήσεως. Μποροῦμε νὰ πούμε ὅτι ἡ ἀλήθεια τῶν Μαθηματικῶν εἶναι προφανῆς (evident), γιατὶ μετέχουν στὴν ἀλήθεια τῶν ὅντως ὅντων¹².

Ἐνδεικτικό, ἐπίσης, γιὰ τὸν καρτεσιανὸ 'Ορθολογισμὸ εἶναι ὅτι οἱ *ideae innatae* ὅχι μόνον ἀποτελοῦν τὶς ὑπερβατικὲς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως, ἀλλ' ὅτι μ' αὐτὲς μπορεῖ νὰ στηριχθῇ λογικὰ ἡ ἐσχατη πραγματικότητα, ποὺ εἶναι καὶ τὸ τελικὸ θεμέλιο κάθε γνώσεως : τὸν θεὸ (ἐδὼ ὁ Descartes πλησιάζει στὸν Αὐγουστῖνο). 'Ο Descartes παρουσιάζει κατὰ τοῦτο συγγένεια πρὸς τὴν πλατωνικὴ Νοησιαρχία, ἐπειδὴ δέχεται, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίσῃ λογικὰ τὸ θεῖο, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὅμως, μὴ διαθέτοντας τὴν πλατωνικὴ 'Οντολογία καὶ δεμένος ὅπως ἦταν μὲ τὴν ἔννοια τοῦ προσωπικοῦ θεοῦ, χρειαζόταν ἀποδείξεις, τὶς ὅποιες ὁ Πλάτων δὲν εἶχε ἀνάγκη. "Οτι μὲ τὶς ὑπερβατικὲς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως δὲν μποροῦμε νὰ προχωρήσωμε πάρα πάνω καὶ νὰ θεμελιώσωμε λογικὰ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς σὲ μιὰ ἐσχατη προϋπόθεση, τὸν θεό, γιατὶ τότε διδηγούμεθα σὲ ἄλυτες ἀντινομίες, τὸ ἔδειξε ὁ Κάντ, ὁ ὅποιος ἔθεσε καὶ τὸ πρόβλημα τῶν προϋποθέσεων τῆς γνώσεως ἐξ ἀρχῆς μὲ μεγάλη θεωρητικὴ καὶ ἀναλυτικὴ διεξοδικότητα.

Ἡ προσπάθεια τοῦ Κάντ συνίστατο ἀκριβῶς στὸ νὰ θεμελιώσῃ ἐξ ἀρχῆς τὴ γνώση, τὴν ἐμπειρικὴ γνώση, πάνω στὶς πραγματικές της προϋποθέσεις, τὶς καλούμενες ὑπερβατικὲς (*transzental*), γι' αὐτὸ καὶ τὸ ἔργο του, ἡ κριτική του, χαρακτηρίζεται ως ἡ μεταφυσικὴ τῆς ἐμπειρίας —κατ' ἀντίθεση πρὸς τὸν Αὐγουστῖνο, γιὰ τὸν ὅποιο ἐλέχθη ὅτι ἦταν ὁ εἰσηγητὴς τῆς «Μεταφυσικῆς τῆς ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας» (Windelband). 'Ως

12. Γιὰ τὴν Evidenz εἰδικώτερα ἵδε Franz Brentano, *Wahrheit und Evidenz*, Leipzig 1930, καὶ Stegmüller, *Metaphysik, Wissenschaft, Skepsis*, Wien 1954, 96 ἑπ.



ύπερβατικές θεωρεῖ ὁ Κάντ εἰκεῖνες τὶς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως, ποὺ δὲν ἀνάγονται οὔτε στὴν ἄπλῃ ἐμπειρίᾳ οὔτε στὴν τυπικὴ λογική, δηλαδὴ ἐκεῖνες ποὺ δὲν εἶναι οὔτε συνθετικές οὔτε ἀναλυτικές, δηλ. ταυτολογικές. Ὁ Κάντ καθορίζει τὶς ἀναλυτικές καὶ συνθετικές κρίσεις ἀντίστοιχα ώς a priori καὶ a posteriori, ἀλλὰ τὸ βασικὸ πρόβλημα δὲν συνίσταται σ' αὐτὴ τῇ διάκρισῃ ἀλλὰ στὴν ἐπισήμανσῃ ἐκείνων τῶν κρίσεων, ποὺ δονομάζει *synthetische Urteile a priori*.

Ἡ σύλληψη αὐτὴ τοῦ Κάντ, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν σημαντικότερη συμβολή του στὴ Γνωσιολογία, ξεκινάει ἀπὸ ἐννοιολογικές προϋποθέσεις τοῦ γερμανικοῦ Διαφωτισμοῦ, ποὺ σημαίνει μιὰ ἀποδέσμευση καὶ ἀπὸ τὴ δογματικὴ Μεταφυσικὴ καὶ ἀπὸ τὸν ἄκρατο Ὅποκειμενισμὸ ἥ τὴν ἀφελῆ Αἰσθησιοκρατία. Αὐτὴ ἥ ἀνακάλυψη γιὰ δεύτερη φορὰ τοῦ ἀνθρωπίνου μέτρου (τρίτη, ἀν λάβωμε ὑπ’ ὅψη μας τοὺς Σοφιστὰς καὶ τὸν σωκρατικὸ προβληματισμό), ποὺ ἔφερε ἔνα ἀνθρωποκεντρισμὸ διαφορετικὸ βέβαια ἀπὸ τὸν ἀνθρωποκεντρισμὸ τῆς Ἀναγέννησης, ἐφ’ ὅσον τώρα περιλάμβανε (ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ σωκρατικὸς ἀνθρωποκεντρισμὸς) καὶ τὸ μέτρο γιὰ τὴν ἡθικὴ καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου, ἐκφράστηκε οὐσιαστικὰ ώς πρὸς τὴ Γνωσιολογία μέσα στὸ καντιανὸ σύστημα μὲ τὴν στροφὴ ποὺ εἶναι γνωστὴ ώς *Kopernikanische Wendung*, ὅτι δηλαδὴ ὁ ἀνθρωπος, ώς γνωστικὸ κέντρο, δίνει τὴν μορφὴ στὸ ὄλικὸ ποὺ τοῦ φέρνουν οἱ αἰσθήσεις. Αὐτὴ ἥ μορφὴ ἔξαρταται ἀκριβῶς ἀπὸ τὶς ὑπερβατικές προϋποθέσεις τῆς γνώσεως, ποὺ γίνονται ἐμφανεῖς σὲ δυὸ βασικὲς περιοχὲς τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου, στὶς κατηγορίες (ποὺ ἔλκουν ώς γνωστὸ τὴν καταγωγὴ τους ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη) καὶ τὶς μαθηματικές κρίσεις, ποὺ εἶναι συνθετικές a priori κρίσεις (*synthetische Urteile a priori*). Αὐτὲς οἱ κρίσεις ἔχουν γενικὴ ἴσχυ (Allgemeingültigkeit) καὶ εἶναι λογικὰ ἀναγκαῖες (ἔχουν logische Notwendigkeit), παρ’ ὅλο ὅτι δὲν εἶναι ἀναλυτικὲς-ταυτολογικές, καὶ τοῦτο γιατὶ ἔχουν ἔνα ἰδιότυπο συνθετικὸ περιεχόμενο ποὺ τὶς καθιστᾶ συνθετικές, χωρὶς ὅμως τὸ συνθετικὸ αὐτὸ περιεχόμενο νὰ μπορῇ νὰ ἀναχθῇ στὴν ἐμπειρίᾳ. Ἡ γνώση, ἥ ἐμπειρικὴ πάντα γνώση, εἶναι δυνατή, γιατὶ ὁ ἀνθρωπος δίνει τὴ δική του μορφὴ στὸ ὄλικὸ ποὺ τοῦ παρέχει ἥ ἐμπειρίᾳ μέσῳ τῆς ἐποπτείας, τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου. Δὲν εἶναι βέβαια τυχαῖο, ὅτι κατὰ τὸν Πλάτωνα τὰ Μαθηματικὰ ἀνήκουν σὲ μιὰ ἐνδιάμεση σφαιρά μεταξὺ τοῦ κόσμου τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ κόσμου τῶν αἰσθητῶν, μόνο ὅτι ἥ ἰδιότητα αὐτὴ τῶν Μαθηματικῶν ἔχει ὀντολογικὴ προέλευση, μιὰ καὶ ἥ φύση τῆς ψυχῆς εἶναι μεικτή. Τοῦτο ἔχει σημασία, γιατὶ ἥ πλατωνικὴ ἀποψη δὲν θίγεται ἀπὸ τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκήθηκε καὶ ἀσκεῖται ἀκόμα, ἀν καὶ κατὰ πόσον τὰ Μαθηματικὰ ἀποτελοῦν συνθετικές a priori κρίσεις.

Ἡ κριτικὴ αὐτὴ ἀσκήθηκε ἀπὸ ἀντιπροσώπους τῆς Ἀναλυτικῆς Φιλοσοφίας (Λογικιστικὴ σχολή), τῶν ὅποιων ἥ κύρια προσπάθεια συνί-



στατο στήν ἀναγωγὴ τῶν Μαθηματικῶν στὴ Λογική, ὥστε ἡ Λογικὴ νὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὰ Μαθηματικὰ ως μορφὴ σχέσεων. Βασικὸ πρόβλημα γιὰ τὴν ἀναγωγὴ αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ διερεύνηση τῆς φύσεως τῶν Μαθηματικῶν, ἀν δηλαδὴ οἱ μαθηματικὲς προτάσεις εἶναι ἀναλυτικῆς, ταυτολογικῆς ὑφῆς ἢ συνθετικῆς a priori κατὰ τὴν καντιανὴ ἀντίληψη (Frege). Παρ’ ὅλο ὅτι κατέστη δυνατὸ νὰ ἀναγάγουν μαθηματικὲς σχέσεις στὴν Λογικὴ (*Principia Mathematica* τῶν B. Russell - A. N. Whitehead, τόμοι τρεῖς, London 1925-1927²), πρᾶγμα ποὺ συνηγοροῦσε γιὰ τὴν ἀναλυτικὴ φύση τῶν Μαθηματικῶν, καὶ νὰ προχωρήσουν στὴν «ἀξιωματοποίηση» (Axiomatisierung) βασικῶν κλάδων τῶν Μαθηματικῶν (D. Hilbert), δὲν κατώρθωσαν νὰ λύσουν τελειωτικὰ προβλήματα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἀπείρου, πρᾶγμα τὸ δποῖο ἔχει οὐσιαστικὴ σημασία γιὰ τὸ νόμιμο ἢ μὴ ὀλόκληρων κλάδων τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης. Τοῦτο συνηγοροῦσε καὶ γιὰ τὴν καντιανὴ ἄποψη ὅτι τὰ Μαθηματικὰ (ἄσχετο ἀν τώρα δὲν ἐπρόκειτο γιὰ τὶς συγκεκριμένες μαθηματικὲς προτάσεις) ἔχουν ἔνα ἰδιότυπο συνθετικὸ περιεχόμενο, ποὺ δὲν ἀνάγεται στὴν ἐμπειρία, καὶ ἐπομένως συνηγοροῦσε (χωρὶς τὶς δυσκολίες τῆς καντιανῆς προβληματικῆς) καὶ γιὰ τὴν ἀντίστοιχη πλατωνικὴ ἀντίληψη ὅτι τὰ Μαθηματικὰ εἶναι μεικτά. Οὐσιαστικῆς σημασίας γιὰ τὴν πάρα πέρα ἐξέλιξη τοῦ σχετικοῦ προβληματισμοῦ ὑπῆρξε ἡ διαπίστωση ώρισμένων ὅτι ἡ ἀναγωγὴ (καὶ ἐπομένως ἡ θεμελίωση) τῶν Μαθηματικῶν στὴ Λογική, ως τὸ σημεῖο ποὺ αὐτὴ εἶναι δυνατή, δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ χωρὶς τὴν χρησιμοποίηση ώρισμένων γενικῶν ἔννοιῶν πλατωνικῆς ὑφῆς (αὐθύπαρκτες νοηματικὲς ὀντότητες), ὅπως εἶναι π.χ. ἡ ἔννοια τῆς τάξεως ἢ τοῦ συνόλου (Klasse ἢ Menge) καθὼς καὶ τὸ ὅτι κατὰ τὴν ἀναγωγὴ αὐτὴ ἐμφανίζονται ἀντινομίες, ὅπως ἡ γνωστὴ ἀντινομία τοῦ Russell¹³. Τοῦτο καθιστοῦσε ἀναγκαία τὴν ἐξεύ-

13. Γιὰ τὴν σημασία τῶν πλατωνικῶν ἔννοιῶν στὰ Μαθηματικὰ ἴδε: P. Bernays, *Sur le platonisme dans les mathématiques*, Paris 1953, Stegmüller, *Das Universalien-Problem einst und jetzt*, «Archiv für Philosophie» 6 (1956) 192-225 καὶ 7 (1957) 45-81, Φ. Βασιλείου, *Φιλοσοφία τῶν Μαθηματικῶν*, Ἀθῆναι 1971², 49-65 κ.ἄ. Μιὰ λύση σχετικὰ μὲ τὴν χρησιμοποίηση πλατωνικῶν ἔννοιῶν καὶ τῆς ἔννοιας τοῦ ἀπείρου ἀποτελεῖ κατὰ τὸν Stegmüller ὁ Konstruktiver Konzeptualismus ἢ Konstruktionismus, μιὰ μετριασμένη μορφὴ Πλατωνισμοῦ, ὁ δποῖος ἀνάγεται στὸ σύστημα τοῦ Hao Wang (βλ. δ.π., σελ. 97-113). Μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ ἀποφεύγεται καὶ ὁ κίνδυνος τῶν ἀντινομιῶν, ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀκραία πλατωνικὴ θέση, καὶ ἡ ἀδυναμία τῶν Ὀνοματοκρατῶν. *Die in einem solchen System*, γράφει ὁ Stegmüller, *explizit formulierten Regeln zu Vermeidung impredikativer Definitionen geben eine präzise Explikation für die konstruktivistische Prinzipien der Klassenbildung. Der Gegensatz zwischen den beiden platonistischen Positionen findet weiterhin seinen Ausdruck darin, dass der konstruktive Konzeptualist nur abzählbare Unendlichkeiten zulassen kann, während für den strengen Platonisten die ganze Hierarchie der Transfiniten besteht* (βλ. δ.π., σελ. 113).



ρεση μιᾶς λύσεως —μιὰ καὶ ἡ «Typenlehre», ἡ θεωρία περὶ τῶν τύπων, τοῦ Russell δὲν ἔξαρκοῦσε— πρᾶγμα ποὺ εἶχε ώς συνέπεια ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ καὶ γιὰ ώρισμένη κατεύθυνση ἐρεύνης τὴν δημιουργία ἐνὸς καινούργιου κλάδου, τῶν Μεταμαθηματικῶν, τὰ δποῖα συνίστανται στὴν μεταμαθηματικὴ-μὴ φορμαλιστικὴ θεμελίωση τῶν ἀξιωματικῶν συστημάτων, ὥστε νὰ μὴν ὑπεισέρχονται ἀντινομίες σ' αὐτὰ (Hilbert), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὴν προσπάθεια τῆς θεμελιώσεως τῶν Μαθηματικῶν, ὅχι πιὰ σὲ αὐταπόδεικτα ἀξιώματα ἢ ἔννοιες πλατωνικῆς ὑφῆς, ἀλλὰ σὲ συμβατικὲς ἔννοιες (Konventionen) (Φορμαλιστικὴ σχολή). Κυριώτερη ἔκφραση αὐτῆς τῆς προσπάθειας τῶν Φορμαλιστῶν ὑπῆρξε ὁ Konventionalismus καὶ ὁ Konstruktivismus, ἡ συμβατικὴ καὶ ἡ κατασκευαστικὴ δομὴ τῶν διαφόρων μαθηματικῶν συστημάτων, μὲ μόνο αἴτημα ὅτι μέσα στὰ συστήματα αὐτὰ δὲν ἔμφανίζονται ἀντιφάσεις¹⁴.

Τὸ πρόβλημα, πάντως, τῆς θεμελιώσεως τῶν Μαθηματικῶν καὶ τῆς γνώσεως μένει ἀνοιχτό, ἀφ' ἐνὸς γιατὶ δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἐγγύηση ὅτι δὲν θὰ ἔμφανιστοῦν στὸ μέλλον ἀντινομίες σὲ ἄλλες περιοχὲς τῶν Μαθηματικῶν καὶ τῆς Λογικῆς, ἀφ' ἕτερου γιατὶ καὶ ἡ προσπάθεια τῶν 'Ενορατικῶν (Intuitionisten), μεταξὺ τῶν δποίων σημαντικώτερος ὁ L. Brouwer, νὰ ἀπομακρύνουν τὴν ἔννοια τοῦ ἐνεργείᾳ ἀπείρου καὶ ὅλες τὶς ἔννοιες ποὺ ἔμφανίζονται ως αὐθύπαρκτες νοηματικὲς ὀντότητες, δηλαδὴ τὶς ἔννοιες πλατωνικῆς ὑφῆς, ἀπὸ τὴν θεμελίωση τῶν Μαθηματικῶν, τελικὰ φτωχαίνουν τὴν γνώση ἀντὶ νὰ τὴν πλουτίζουν. Τὸ παλιὸ πλατωνικὸ πρόβλημα γιὰ τὶς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως κατέληξε στὸ ἐρώτημα —σύμφωνα μὲ τὶς ἔννοιολογικὲς προϋποθέσεις τῆς ἐποχῆς μας καὶ κυρίως κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα— κατὰ πόσο ἡ λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ μαζὶ καὶ τὰ Μαθηματικὰ εἶναι «τετριμμένα» (trivial). Ἀν πράγματι ἡ ἀνθρώ-

14. Ἡ Ἀναλυτικὴ Φιλοσοφία εἶναι ὁ Ἑνας μεγάλος κλάδος τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας πού, συνεχίζοντας τὴν παλιὰ ὀρθολογικὴ παράδοση, περνάει ἀπὸ τὸν Καρτέσιο καὶ τὸν Κάντ. Ὁ ἄλλος μεγάλος κλάδος ξεκινάει πάλι ἀπὸ τὸν Κάντ καὶ μέσω τοῦ Hegel καὶ τοῦ Husserl καταλήγει (μὲ οὐσιαστικὲς ἐπιδράσεις τοῦ Kierkegaard) στὴν ὑπαρξιακὴ 'Οντολογία τοῦ Heidegger καὶ τὸν 'Υπαρξισμὸ γενικώτερα.' Απὸ τὴν ἀποψη τῆς θεωρίας τῆς γνώσεως ἡ πλευρὰ αὐτῆς τῆς ἔξελιξεως δὲν εἶχε τὴν ἴδια σημασία μὲ τὴν 'Αναλυτικὴ Φιλοσοφία, διεύρυνε δῆμος τὸν ὀντολογικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ δρίζοντα τοῦ ἀνθρώπου. Παρὰ τὶς βασικὲς διαφορές τους καὶ οἱ δυὸ ἔξελιξεις παρουσιάζουν μερικὲς κοινὲς τάσεις. Ὁπως ἡ 'Αναλυτικὴ Φιλοσοφία προσπάθησε πρὸς στιγμὴ νὰ ἐνσαρκώσῃ τὸ ἰδανικὸ τῆς ἀκριβείας τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνας, ἀπαιτώντας γιὰ τὸν ἑαυτό της ἀπολύτως ἔγκυρες καὶ ἐλεγμένες προτάσεις μὲ τὸν κίνδυνο νὰ μετατραπῇ ἡ φιλοσοφία σ' ἑνα φορμαλιστικὸ παιχνίδι, ἔτσι καὶ ἡ 'Υπαρξιακὴ Φιλοσοφία, ἀπαιτώντας γιὰ τὸν ἑαυτό της τὴν σύλληψη τῆς οὐσίας μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἡ θρησκεία —ό μυστικισμὸς— ἡ ἡ τέχνη μόνο μποροῦν νὰ τὴν φτάσουν, κινδύνεψε καὶ κινδυνεύει νὰ διαλυθῇ μέσα στὴν τέχνη, δπου βρῆκε μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ σοβαρὲς ἔκφράσεις της. Καὶ



πινη λογική είναι «τετριμμένη», θὰ ἡταν δυνατὸ κάποτε κάποια «μηχανὴ» νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ ἀνθρώπινο λογικό ; Τοῦτο φαίνεται ἀδύνατο καὶ σ' αὐτὸ συνηγοροῦν καὶ οἱ ἐργασίες διαφόρων ἐρευνητῶν καὶ εἰδικότερα τοῦ K. Goedel, ὁ ὅποῖς ἔξήτασε τὸ πρόβλημα τῆς μαθηματικῆς ἀλήθειας. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐργασιῶν τοῦ Goedel ἔχουν εὐρύτερες συνέπειες γιὰ ὅλη τὴ μαθηματικὴ σκέψη καὶ τὴν ἀνθρώπινη γνώση, γιατὶ αὐτὲς κατέδειξαν ὅτι ὑπάρχουν προβλήματα, γιὰ τὰ ὅποια δὲν ὑπάρχει ἀπόκριση, καὶ ὅτι ἐπομένως ὑπάρχει ἔνας ἀπροσδιόριστος παράγων μέσα στὴν ἴδια τὴν σκέψη ποὺ μᾶς ξεφεύγει¹⁵. Στὸ ἐρώτημα ποὺ κάποτε ἔθεσε ὁ Πλάτων γιὰ τὶς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως μόνο ἡ ἴδια ὀλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία θὰ μπορέσῃ νὰ ἀπαντήσῃ τελειωτικὰ (ἄν ἐν τῷ μεταξὺ δὲν ἐπέλθῃ καμμιὰ ὀλοκληρωτικὴ καταστροφή, πρᾶγμα καθόλου ἀπίθανο), θετικὰ ἡ ἀρνητικά : ἀρνητικά, ἀν μιὰ μέρα ἀντικατασταθῇ τὸ ἀνθρώπινο λογικὸ μὲ ἔνα «τεχνικὸ» δημιούργημα τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου — γιατὶ τότε είναι προφανὲς ὅτι δὲν γεννᾶται πρόβλημα ὑπερβατικῶν προϋποθέσεων θετικά, μὲ τὴν διαρκῆ ἐμβάθυνση στὸ πρόβλημα τῶν προϋποθέσεων τῆς γνώσεως, γιατὶ ἡ ἐμβάθυνση αὐτὴ μᾶς ἔξαναγκάζει νὰ ἀνακαλύπτωμε ὅλο καὶ καινούργιες περιοχές, δῆπου ἐπαληθεύονται ώρισμένες προτάσεις ἡ ὅπου κρίνονται ως ἀπορριπτέες. Τὰ λεγόμενα ἄλυτα προβλήματα δὲν είναι ἄλυτα λόγῳ μιᾶς ἐγγενοῦς ἀδυναμίας τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος νὰ τὰ λύσῃ, ἀλλὰ είναι μιὰ ἔκφραση τῆς δυναμικῆς, διαλεκτικῆς ὑφῆς τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος ποὺ διαρκῶς ἐπεκτείνει τὰ ὅρια χωρὶς ὅμως νὰ μπορῇ νὰ τὰ ξεπεράσῃ. "Οτι τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα είναι ἀπὸ μιὰ ἀποψη πεπερασμένο δὲν μᾶς τὸ εἶπαν μόνο ἡ κλασικὴ φιλοσοφία καὶ οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, φέρνοντάς το σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἀπειρο πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ μερικοὶ σύγχρονοι μαθηματικοὶ καὶ ἀναλυτικοὶ φιλόσοφοι.

'Ἐν σχέσει πρὸς τὰ ὅρια αὐτὰ ὑπάρχουν τρεῖς δυνατότητες: ἡ νὰ τὰ κα-

στὶς δυὸ αὐτὲς τάσεις φαίνεται καθαρὰ ἡ κρίση ποὺ περνάει ἡ φιλοσοφία στοὺς χρόνους μας. Χρειάστηκε ἡ ἀπειλὴ τῶν «Ρεαλιστῶν» μαρξιστικῆς προελεύσεως, τοῦ τρίτου μεγάλου κλάδου, γιὰ νὰ ἀφυπνισθῇ μιὰ μερίδα τῶν φιλοσόφων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τεθῇ καὶ πάλι τὸ πρόβλημα τῶν προϋποθέσεων τῆς γνώσεως. Σ' αὐτὸ συνετέλεσε καὶ ἡ μεγάλη πρόοδος τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, καὶ κυρίως τῆς Φυσικῆς, οἱ ὅποιες ἀπήτησαν μιὰ ἐπενεξέταση τῶν θεμελιωδῶν προβλημάτων ποὺ συνοψίζονται στὸ πρόβλημα τῆς βάσεως (βλ. δ.π., σελ. 202, σημ. 2).

15. Stegmüller, *Unvollständigkeit und Unentscheidbarkeit. Die metamathematischen Resultate von Gödel, Church, Kleene, Rosser und ihre erkenntnistheoretische Bedeutung*, Wien 1959; ἐπίσης Βασιλείου 122-123, Ν. Αὐγελῆς, 'Η ἔννοια τῆς μαθηματικῆς ἀλήθειας καὶ ἡ ἀπόδειξη τοῦ Goedel. Φιλοσοφικὲς συνέπειες, Θεσσαλονίκη 1972. Βλ. τέλος καὶ τὴν πρόσφατη Ἀνακοίνωση τοῦ κ. Φ. Βασιλείου στὴν 'Ακαδημία Ἀθηνῶν (Συνεδρία 26.10.1972) μὲ θέμα *Μαθηματικὴ ἀλήθεια*.



ταργήση κανεὶς —τοῦτο θὰ σήμαινε ὅτι θὰ μποροῦσε τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα νὰ ἀναλυθῇ καὶ νὰ διαλυθῇ σὲ ἔνα μηχανισμό, πρᾶγμα ποὺ φαίνεται, ὅπως εἴπαμε, ἀδύνατο· ἥ νὰ τὰ ξεπεράσῃ ἀποκτώντας μιὰ ὑψηλότερη γνώση μέσα ἀπὸ ἐνὸς εἶδους ὑπεράνθρωπο— τοῦτο ὅμως εἶναι κάτι ποὺ ξεπερνάει κάθε λογικὴ κατηγορία καὶ ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ θέσωμε οὕτε σὰν ὑπόθεση. Ὁ ὑπεράνθρωπος εἶναι μιὰ *fiction* τὸ ἴδιο τερατώδης ὅσο μιὰ μηχανή. Μόνο ώς αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ μιὰ ὑπερβατικὴ ἀπόλυτη γνώση μπορεῖ νὰ συλλάβῃ κανεὶς αὐτὸ τὸ ξεπέρασμα, αἴτημα ποὺ ἀποτελεῖ τὸ περιεχόμενο τῆς ὑψηλῆς θρησκείας καὶ τοῦ ὅποίου ἡ ἐκπλήρωση εἴτε τίθεται μετὰ θάνατον εἴτε πραγματοποιεῖται, ἢν πραγματοποιήται, μέσα ἀπὸ τὴν μυστικὴ βίωση. Ἀλλὰ ἐδῶ βρισκόμαστε ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς γνώσεως. Ἡ τρίτη δυνατότητα εἶναι νὰ συλλάβῃ κανεὶς τὰ ὅρια αὐτά. Ἡ σύλληψη αὐτὴ πραγματοποιεῖται βασικὰ κατὰ δύο τρόπους : Εἴτε σὲ σχέση πρὸς ἔνα ἄπειρο ὅν, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὴν ἀπόλυτη γνώση καὶ ἀποτελεῖ τὸ ὅριο, χωρὶς ὅμως νὰ μπορῇ κανεὶς νὰ συγκεκριμενοποιήσῃ αὐτὸ τὸ ὅριο, ἀφοῦ οὕτε ἡ ὑπαρξὴ τοῦ ἀπόλυτου ὅντος συλλαμβάνεται λογικὰ οὕτε ἡ ἔννοια τῆς ἀπολύτου γνώσεως μπορεῖ νὰ ὀρισθῇ, —εἴτε ώς μιὰ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ γνώση, ὅπως —γιὰ νὰ χρησιμοποιήσωμε μιὰ πολὺ παλιὰ εἰκόνα— τὸ φῶς γιὰ τὴν ὅραση (χωρὶς, βέβαια, τὴν ὑλικὴ ὑπόστασή τους) εἶναι, μποροῦμε νὰ ποῦμε, σύμφυτος μὲ τὸ πνεῦμα, γιατὶ αὐτὸ δὲν νοεῖται χωρὶς αὐτὸ τὸ ἀπλωμα τῶν ὅριών του, μὲ τὰ ὅποια ὅμως ποτὲ δὲν συμπίπτει. Ὁ ἰδεατὸς αὐτὸς ὁρίζων εἶναι δεδομένος καὶ δὲν χρειάζεται ἀπόδειξη τῆς ὑπαρξῆς του, μιὰ καὶ χρησιμοποιοῦμε ώρισμένες ἔννοιες, προϋποθέσεις, γιὰ νὰ προχωροῦμε στὴ γνώση. Τοῦτο τὸν ὁρίζοντα δὸ Πλάτων τὸν θέλει φωτεινὸ καὶ ἔναστρο —μὲ τὶς ἰδέες, τὰ ὅντως ὅντα, τὰ αἰώνια πρότυπα τῶν πραγμάτων. Ἀλλοι τὸν προτιμοῦν σκοτεινὸ καὶ ἀκαθόριστο, γιατὶ τὸν βλέπουν ὅχι πιὰ μέσα ἀπὸ μιὰ συγκεκριμένη γήινη ἀτμόσφαιρα, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ἔνα ἄξενο διάστημα. Ὁστόσο σημαντικὸ εἶναι —ἄν καὶ κανεὶς δὲν ἀφήνει γιὰ πολὺ τὸ ἀνθρώπινο καὶ μαζὶ καὶ θεῖο πλατωνικὸ στερέωμα καὶ ὅλο καὶ γυρίζει γεμάτος νοσταλγία σ' αὐτὴ τὴ μικρὴ γῆ— δτι τὸ στερέωμα, δ ἰδεατὸς ὁρίζοντας, ὃ πάρχει¹⁶. Γιατὶ ἐκεῖ ποὺ νομίζομε ὅτι δὲν χρειαζόμαστε καμμιὰ προϋπόθεση γιὰ νὰ θεμελιώσωμε μιὰ θεωρία, ἔνα λογικὸ σύστημα, ξαφνικὰ ἐμφανίζονται τὰ ἴδια προβλήματα σὲ ἄλλες περιοχές, ἄγνωστες προηγουμένως — καὶ αὐτὸ βέ-

16. Ὁλο τὸ *Sein und Zeit* τοῦ Heidegger μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ώς μία σύλληψη τοῦ ἰδεατοῦ αὐτοῦ ὁρίζοντα τοῦ Εἶναι, ποὺ εἶναι ἡ ὑπαρξη. Καὶ ἐδῶ βρίσκομε μία συγγένεια μὲ τὸν Wittgenstein στὴν μεταφυσικὴ ρήση: *Tὸ ὑποκείμενο δὲν ἀγήκει στὸν κόσμο*, ἀλλὰ εἶναι ἔτοι τοῦ κόσμου (βλ. καὶ τὸν Πρόλογο τοῦ Z. Λορεντζάτου στὸν *Tractatus*, «Δευκαλίων» δ.π. 167).



βαία είναι τὸ κέρδος ὅλης τῆς ἐπίπονης πορείας, ὅλης τῆς ἔρευνας. Τοῦτο φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ Wittgenstein, ὁ ὅποιος προσπάθησε νὰ ἔξηγήσῃ τὴν σημασία τῶν λέξεων, δηλαδὴ τὶς ἔννοιες, ἀπὸ τὴν χρήση καὶ ἀπὸ τὴν λειτουργία τους μέσα στὴν φράση, ξεκινώντας ἀπὸ ἓνα αὐστηρὰ δνοματοκρατικὸ πρόγραμμα, χωρὶς ὅμως παρ' ὅλα αὐτὰ ἡ φιλοσοφία του νὰ ἔξαντλῆται μὲ τὴν «θεραπευτική» του αὐτὴν πρόθεση. Μέσα στὸ ἔργο του ὑπάρχουν στοιχεῖα ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμεύσουν γιὰ τὴν θεμελίωση μιᾶς νέας 'Οντολογίας πάνω σὲ καινούργιες βάσεις. 'Ο πλατωνικὸς προβληματισμὸς μένει πάντα ἀνοιχτός.

"Οταν κανεὶς κοιτάξῃ τὴν ἔξέλιξη τοῦ προβληματισμοῦ καὶ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ δόθηκαν κατὰ καιροὺς —ἐμεῖς ἐδῶ μόνο μερικὲς χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις προσπαθήσαμε νὰ ἐντοπίσωμε—, διαπιστώνει ὅτι ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ ἔχομε ἓνα σταθερὸ σημεῖο γύρω ἀπὸ τὸ ὅποιο κινεῖται ὅλος ὁ προβληματισμὸς —ἔνα σημεῖο ποὺ τὸ κέντρο του τὸ κατέχει ἡ διαλεκτικὴ ἀπορία— καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὥρισμένες ἀπαντήσεις ποὺ διαφέρουν ἀνάλογα μὲ τὶς ἔννοιολογικὲς προϋποθέσεις κάθε ἐποχῆς. Τοῦτο βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ είναι χωρὶς σημασία γιὰ τὴν ἴδια τὴν φύση τῆς ἀλήθειας. Γιατὶ βλέπομε ὅτι ἡ ἀλήθεια δὲν είναι κάτι δεδομένο μιὰ γιὰ πάντα, είναι κι αὐτὴ ἀπὸ μιὰ ἀποψη «ίστορικῆς ὑφῆς», είναι ἀναγκαστικὰ ἓνα ίστορικὸ φαινόμενο, χωρὶς ὅμως αὐτὸν νὰ σημαίνῃ ὅτι δὲν είναι ἀντικειμενική. Αὐτὴν τὴν ἀντικειμενικότητα τὴν παίρνει ἀκριβῶς ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν σταθερὸ παράγοντα ποὺ δνομάσαμε ὑπερβατικὲς προϋποθέσεις τῆς γνώσεως καὶ ποὺ φαίνεται νὰ συμπίπτῃ μὲ τὴ βαθύτερη οὐσία τοῦ πνεύματός μας. 'Αλλὰ καὶ ἡ ίστορικότητα είναι κι αὐτὴ μέσα στὴν φύση τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου. Γιατὶ τί σημασία θὰ είχε ἡ γνώση ποὺ ἀποκτάει ὁ ἀνθρωπος, ἂν αὐτὴ ἡ γνώση δὲν ἐπηρέαζε καὶ τὶς ἀπαντήσεις μας σὲ ὥρισμένα βασικὰ προβλήματα, ἂν δὲν καθώριζε τὰ «ὅρια» μέσα στὰ ὅποια μπορεῖ κάθε φορὰ νὰ πάρῃ συγκεκριμένη μορφὴ ἡ ἀλήθεια, ἂν δὲν διέγραφε ἐκάστοτε τὸν χῶρο τοῦ ἐπιστητοῦ; 'Η ίστορικότητα δὲν είναι παρὰ ἡ συγκεκριμενοποίηση τῶν ὅριων αὐτοῦ τοῦ ἰδεατοῦ ὅριζοντα, ποὺ βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ μείνῃ ὁ ἴδιος ὅσο ἀνεβαίνομε ἀπὸ γνώση σὲ γνώση. Τὰ ὅρια πλαταίνουν. "Ο, τι πρὶν μᾶς φαινόταν σημαντικὸ καὶ ως ἡ τελευταία ἀλήθεια, χάνει τὸ μέγεθός του καὶ μικραίνει ὅσο ἀπομακρύνεται μέσα στὸν χρόνο καὶ γίνεται ίστορία. 'Αλλ' αὐτὸν δὲν χάνει ποτὲ τὸ νόημά του —τότε θὰ ἔχανε τὸ νόημά της καὶ ὀλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ίστορία—, ὅταν ἡ ἐκάστοτε σύλληψη είναι οὐσιαστική, ὅταν δηλαδὴ συμπίπτῃ μὲ τὰ ὅρια ποὺ ἔθετε τότε ἡ γνώση. Πολὺ λιγότερο φαίνεται νὰ χάνῃ τὸ νόημά του ὁ πλατωνικὸς προβληματισμός. Γιατὶ ἂν οἱ ἄλλοι διεύρυναν, καθένας μὲ τὴν συμβολή του, τὰ ὅρια τῆς γνώσεως, αὐτὸς συνέλαβε τὴν ὑπαρξη τῶν ὅριων. Γι' αὐτὸν καὶ ὁ πλατωνικὸς προβληματισμὸς είναι ὅμο-λογος μὲ τὴν ίστορία.



PROBLEME DER GEGENWÄRTIGKEIT PLATONS

1. DIE GESCHICHTLICHKEIT DER METHODE

Z u s a m m e n f a s s u n g .

In dieser Arbeit werden zwei Aspekte der Geschichtlichkeit des platonischen Werkes untersucht. Dieses kann vielleicht erklären, weshalb das Werk Platons in seiner Zeit auf der politischen Ebene so wenig wirken konnte, während seine Fragestellung immer gegenwärtig bleibt. Hier, im ersten Teil, wird die Geschichtlichkeit seiner Methode, seine Dialektik, an Hand eines Beispiels kurz skizziert, während im zweiten Teil, der im nächsten Band dieser Zeitschrift erscheinen wird, die Geschichtlichkeit seiner Theorie, und konkreter seiner politischen Theorie, in Betracht gezogen wird. Als Beispiel für die dialektische Natur seiner Fragestellung wird das Problem der Voraussetzungen der Erkenntnis genommen, wie es im platonischen Dialog *Menon* gestellt wird. Nämlich, wie es überhaupt möglich ist, daß etwas gesucht wird; denn, wenn man etwas weiß, sucht man es nicht, wenn man es nicht weiß, weiß man nicht, was man suchen soll. Platon gibt eine Lösung zum Problem gemäß seiner begrifflichen Voraussetzungen: seiner Ideen. Die Seele des Menschen habe schon vor seiner Geburt im menschlichen Leib die Wahrheit, die Ideen, schon geschaut. In Harmonie mit der Erinnerungstheorie befindet sich die Lehre Platons über die gemischte Natur der menschlichen Seele, die auch für die Natur der Mathematik bestimmend ist. Daß diese Fragestellung eine dialektische ist, und infolgedessen eine «Geschichte» gemäß der jeweiligen begrifflichen Voraussetzungen hat, zeigt sich, wenn man die Geschichte dieser Problematik in gewissen charakteristischen Etappen verfolgt.

Als eine wichtige Etappe wird die Problemstellung bei Augustin in Betracht gezogen. Wenn ich dich nicht kannte, würde ich dich nicht suchen, sagt Augustin für Gott, die absolute objektive Wahrheit. Die metaphysische Voraussetzung der Erkenntnis ist hier die objektive Wahrheit, d.h. der persönliche Gott. Dieses wird auch seine weitere Fragestellung bestimmen. Da er an die Präexistenz der Seele nicht glauben kann, ist zusammen mit der Möglichkeit der Kenntnis Gottes auch die Möglichkeit für das Erfassen einiger Grundwahrheiten gegeben, und zwar jedem Menschen — gut oder böse —, wie auch bei Platon jeder Mensch, auch der Sklave, in der Lage ist, sich der Wahrheit wieder zu erinnern. Sowohl Augustin als auch Platon erweisen sich hier als Humanisten. Innerhalb des christlichen Denkens, obwohl er ein Rationalist — dies ist eigentlich kein Gegensatz: *The Ages of Faith are the Ages of Rationalism* hat der grosse Metaphysiker und Logi-



ker A.N. Whitehead gesagt— bewegt sich Descartes, der nicht nur gewisse *ideae innatae* im Menschen zu finden glaubt, sondern auch die Überzeugung hat, daß der Mensch in der Lage ist, mit diesen Voraussetzungen die Existenz Gottes zu beweisen. Als Wahrheitskriterium, *regula veri*, nimmt Descartes die Einsicht, die Evidenz, wie sie sich in Selbstgewißheit offenbart. Obwohl die Evidenz und die Erinnerung zwei verschiedene Funktionen darstellen, haben sie etwas Gemeinsames : einerseits sind beide empirische Begriffe, weil sie seelische Vorgänge voraussetzen, andererseits transzendieren sie diese Vorgänge durch ihren idealen Gehalt. Außerdem steht dadurch die Evidenz in einer gewissen Beziehung zu der platonischen Auffassung hinsichtlich der Erinnerung, daß die Axiome der Mathematik, die Platon als Beweis für seine Erinnerungstheorie bringt, durch die Einsicht als wahr charakterisiert werden. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Erinnerung und Evidenz besteht allerdings darin, daß bei der Evidenz von dem Faktor Zeit ganz abstrahiert wird, was bei der Erinnerung nicht der Fall ist. Denn durch die Erinnerung wird die Identität zweier darauffolgender Vorgänge festgestellt. Dadurch führt Platon den Begriff der Zeit innerhalb des Erkenntnisprozesses ein, was unserer Meinung nach sehr wichtig ist.

Die Auffassung Descartes, daß mit den logischen Voraussetzungen der Erkenntnis auch die Existenz Gottes, der letzten Voraussetzung aller Erkenntnis, bewiesen werden kann —ein Charakteristikum des Rationalismus— rief die Kritik Kants hervor, des Hauptvertreters der deutschen Aufklärung, weil diese Beweise, wie Kant zeigen konnte, zu ungelösten Antinomien führten. Kant stellte wieder von neuem das Problem der Voraussetzungen der Erkenntnis in seiner *Metaphysik der Erfahrung*. Diese Voraussetzungen, die er *transzental* nennt, finden ihren Ausdruck einerseits in den Kategorien, den zwölf Verstandesbegriffen, andererseits in der Mathematik. Sowohl die Kategorien, als auch die Mathematik haben eine Eigenschaft gemeinsam, nämlich daß beide synthetische Urteile a priori sind. Diese Unterscheidung, die den Hauptbeitrag Kants zu der Erkenntnistheorie darstellt, weist auch dadurch eine Verwandtschaft zu der platonischen Auffassung über die Voraussetzungen der Erkenntnis auf, daß die Mathematik, wie es aus *Parmenides* hervorgeht, einer Zwischen-Sphäre angehört. Da diese Eigenschaft der Mathematik bei Platon ontologischer Herkunft ist, weil die Seele, wie gesagt, gemischter Natur ist, wird die platonische Auffassung nicht von der Kritik betroffen, die an Kants Lehre von Seiten einiger Vertreter der Analytischen Philosophie geübt wurde. Indem man nämlich wichtige Zweige der Mathematik auf die Logik zurückführen konnte (Logistische Schule), hat man auf die analytisch-logische, d. h. tautologische Natur der Mathematik hingewiesen.



Obwohl die analytische Natur der mathematischen Sätze weitgehend anerkannt wurde, ist die kantische Grundthese, daß die Mathematik einen synthetischen apriorischen Komponenten enthält, nicht endgültig als falsch erwiesen, gerade wegen des Unendlichkeitsbegriffes, der weder auf die Empirie noch auf die Logik zurückführbar ist. Der Versuch der Intuitionisten ohne den Begriff des Unendlichen auszukommen, der als der Hauptschuldige für das Entstehen der Antinomien betrachtet wird, war nicht befriedigend, weil dadurch ganze Zweige der Mathematik fallen müßten, was natürlich eine Verkümmерung der menschlichen Erkenntnis mit sich brächte. Die weitere Formalisierung der Mathematik, sowie der damit zusammenhängende Konventionalismus und Konstruktivismus bei der Begründung der Mathematik (Formalistische Schule) hat nicht die Schwierigkeiten beseitigt, obwohl innerhalb eines neuen Zweiges, der Metamathematik, die Widerspruchsfreiheit der axiomatischen Systeme erreicht werden kann.

Das alte platonische Problem über die Voraussetzungen der Erkenntnis nimmt jetzt die Form, inwieweit die Mathematik und die Logik überhaupt *trivial* ist. Wenn dies der Fall wäre, würde einen Tag der Mensch in der Lage sein, die Logik durch eine Maschine zu ersetzen. Der Gödelsche Beweis schließt eine solche Möglichkeit aus, aber das Problem der Begründung der Mathematik und der Voraussetzungen der Erkenntnis wird dadurch nicht gelöst. Erstens, weil es keine Garantie gibt, daß keine Antinomien in anderen Bereichen entstehen können, und zweitens weil es Probleme gibt die nicht «entscheidbar» sind, wie Goedel gezeigt hat. Zum Problem, das Platon ein für allemal stellte, kann nur die ganze menschliche Geschichte eine Antwort geben, positiv oder negativ. Bei dieser Betrachtung stößt man auf das Problem der Grenzen des menschlichen Geistes. Es ist aber gerade die Existenz dieser Grenzen (*ὅρια*), der *ideale Horizont* (*ὅριζων*), der die jeweilige Problematik bestimmt. Darin äußerst sich auch das Wesen der Geschichtlichkeit.

Athen

Basilike Papoulia

