

*Δεν καλών.* Τρίμηνη έκδοση γιὰ τὶς 'Επιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου ('Εκδότης-Διευθυντής: Θανάσης Κιτσόπουλος), 'Αθήνα 1 (1970) - 2 (1971), 352 + 320 σελ.

Ο «Δευκαλίων» ἐπιδιώκει νὰ φέρη τοὺς "Ἐλληνας ἀναγνῶστες του σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, κατ' ἀρχὴν μέσῳ μεταφράσεων κειμένων ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Φιλοσοφίας διαφόρων ἀντιπροσωπευτικῶν φορέων της. Τοῦτο φαίνεται ἀπὸ τὰ περιέχομενά του: Φιλοσοφία τῆς γλώσσας (τεῦχος 1 μὲ κείμενα F. de Saussure, J. A. Fodor καὶ J. J. Katz, A.C. MacIntyre, N. Chomsky καὶ W. Stegmüller), Κυβερνητικὴ (τεῦχος 2 μὲ κείμενα L. de Broglie, W. Wieser, M. Bense, Cl. Lévi-Strauss), Θεωρία τῆς Λογοτεχνίας (τεῦχος 3 μὲ κείμενα R. Barthes, H. Domin, H. Heissenbüttel), Θεωρία καὶ πράξη (τεῦχος 4 μὲ κείμενα Th. Adorno, J. Habermas καὶ H. Marcuse), Κοινωνιολογία (τεῦχος 5 μὲ κείμενα M. Horkheimer, Th. Lidz καὶ Kl. Horn), Πολιτικὴ Φιλοσοφία (τεῦχος 6 μὲ κείμενα H. Marcuse, Kl. Horn, G. Mendel, M. Horkheimer, A. Mitscherlich). Τέλος τὸ διπλὸ τεῦχος 7/8 εἶναι ἀφιερωμένο στὸ *Tractatus Logico-Philosophicus* τοῦ L. Wittgenstein (νεοελληνικὴ μετάφρ. Θ. Κιτσόπουλου καὶ Z. Λορεντζάτου, εἰσαγωγικὸ κείμενο Λορεντζάτου, κείμενα E. Stenius καὶ Κιτσόπουλου).

Αὐτοῦ τοῦ εἰδους τὸ «εἰσαγωγικὸ» περιοδικὸ τὸ βρίσκομε ἀναγκαῖο γιὰ δυὸ κυρίως λόγους: Γιατὶ δὲν εἶναι εὔκολο σ' δλους τοὺς ἐνδιαφερομένους γιὰ τὴ διανόηση ἀνθρώπους τοῦ τόπου μας —κυρίως στοὺς νέους— νὰ τὴ γνωρίσουν ἄμεσα λόγῳ τοῦ ξένου γλωσσικοῦ δργάνου, μέσῳ τοῦ δποίου σὲ κάθε περίπτωση ἐκφράζεται, ἀλλὰ καὶ γιατὶ δὲν ὑπάρχει μιὰ καθωρισμένη καὶ ἀκριβής ἐννοιολογικὴ ἀντιστοιχία τῶν ὅρων τοῦ ξένου κειμένου καὶ τῆς ἐλληνικῆς σχετικῆς ὁρολογίας. Μὲ ἔξαίρεση λίγους ἀνθρώπους ποὺ ἀνατράφηκαν ἐπιστημονικὰ σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς ξένες γλῶσσες καὶ ἔχουν ἀνάλογη πνευματικὴ συγκρότηση, οἱ ἄλλοι, καὶ δταν ἀκόμη διαβάζουν ἕνα ξένο κείμενο, δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν σαφῆ ἀντίληψη τοῦ τί σημαίνει ἀκριβῶς ἔνας ὅρος. Όπότε καὶ τὸ κέρδος ἐνὸς τέτοιου διαβάσματος εἶναι σχετικὰ μικρό, κατατοπιστικὸ ἵσως, ἀλλὰ δχι δημιουργικό. Σταματάει κανεὶς στὴ λέξη, ποὺ μένει χωρὶς τὴν ἐννοιολογικὴ της προέκταση. Τὸ ἴδιο συμβαίνει περίπου καὶ στὶς περιπτώσεις ποὺ ἔχομε ἡδη δρους μεταφρασμένους ἐλληνικὰ σὲ διάφορα δοκίμια ἡ μελέτες —ἀναλόγως ἀπελπιστικὰ λίγες— ποὺ ἐμφανίζονται κατὰ καιρούς. Τοὺς λείπει ἀκριβῶς ὁ ἐννοιολογικὸς δρίζοντας. Γιατὶ τὸ δέσιμο μιᾶς λέξεως μὲ ἕνα συγκεκριμένο νόημα, τὸ ρίζωμά της στὴν ἐννοια, προύποθέτει συνεχῇ καὶ ἐπίμονη ἐνασχόληση μὲ δλο τὸν σύγχρονο προβληματισμὸ στοὺς διαφόρους κλάδους τοῦ ἐπιστητοῦ, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔγινε ποτὲ συστηματικὰ στὸν τόπο μας. Κι ἔτσι βρισκόμαστε σὲ φαῦλο κύκλο. "Οσο δὲν πλησιάζομε τὴ σύγχρονη σκέψη σοβαρά, δὲν μποροῦμε νὰ δημιουργήσωμε γλῶσσα ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς ἀντιστοιχες ἀνάγκες, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐλλειψη τέτοιας γλώσσας εἶναι πάλι ἔνας λόγος ποὺ μᾶς ἐμποδίζει νὰ τὴν πλησιάσωμε δημιουργικά.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς στὸν τόπο μας δὲν ὑπάρχουν ἀξιόλογοι ἐπιστήμονες οἱ δποῖοι ἀσχολοῦνται σοβαρὰ μὲ ἕνα κλάδο τοῦ ἐπιστητοῦ, οὔτε ἀνθρωποι οἱ δποῖοι μποροῦν νὰ στοχάζωνται φιλοσοφικὰ πάνω στὰ μεγάλα προβλήματα ποὺ ἀνέκαθεν ἀπησχόλησαν τὸν ἀνθρωπο. Οἱ τελευταῖοι, τῆς



προηγούμενης γενιᾶς κυρίως, είχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς παραδόσεως, ποὺ ἀπερρόφησε ἔνα πολὺ σημαντικὸ μέρος τῆς δημιουργικῆς τους δραστηριότητας. Ἐκεῖνο ποὺ κυρίως λείπει εἶναι ὁ ἐπαρκὴς προβληματισμὸς ἐν σχέσει μὲ τὶς προϋποθέσεις τῶν διαφόρων ἐπιστημονικῶν κλάδων ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἐπιστήμονες, δηλαδὴ λείπει ἡ προσπάθεια μιᾶς δοντολογικῆς θεμελιώσεως τῆς ἐπιστήμης, ἕργο ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐπιτελέσουν μόνο οἱ λίγοι ἀσχολούμενοι εἰδικὰ μὲ τὴν φιλοσοφία. Δὲν εἶναι εὔκολο —οὕτε τοῦ παρόντος— νὰ καθοριστοῦν οἱ αἰτίες αὐτοῦ τοῦ εἶδους Θετικισμοῦ, ποὺ ἐπεκράτησε στὴν Ἑλλάδα καὶ ποὺ στὴν πιὸ ἀρνητική του μορφὴ φτάνει σ' ἔνα βάναυσο ἐπαγγελματισμό· βασικὴ πάντως αἰτία εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ ξέκομμα ἀπὸ τὶς πηγὲς τοῦ λόγου, ποὺ δίνει ἄλλωστε νόημα καὶ σὲ κάθε ἐπὶ μέρους πνευματικὴ ἐνασχόληση. Μόνο μέσα ἀπὸ τὴ λογοτεχνία ἔχομε πιὸ ἀμεση ἐπαφὴ μὲ τὴ σύγχρονη σκέψη, ἀλλὰ κι ἐκεῖ ὅπου δὲν εἶναι ἰδεολογικὴ-ρομαντικὴ. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο στοιχεῖο —τὸ ἰδεολογικό-ρομαντικό—, ποὺ ὑπάρχει καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλληνικῆς πνευματικῆς (καὶ πρακτικῆς) ζωῆς, καλύπτει ἀκριβῶς τὴν πραγματικὴ της φύση, εἶναι κατὰ βάθος ἡ ἐκφραση τοῦ ἴδιου πράγματος σὲ ἄλλη διάσταση.

Τὸ πρόβλημα, γενικὰ πολυσύνθετο, δὲν εἶναι μόνο πρόβλημα ἐκφραστικῶν μέσων ἀλλὰ κυρίως οὐσίας καὶ ἡ ἀντιμετώπισή του ἀπαιτεῖ προσπάθεια σὲ περισσότερα ἐπίπεδα· δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ ὑπάρχῃ εὔλογη ἀμφιβολία δι τι κάθε σοβαρὴ προσπάθεια πρέπει νὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῶν ἐκφραστικῶν μέσων. Καὶ αὐτὸ τὸ τελευταῖο, παρ' ὅλο τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ προβλήματος, δὲν εἶναι εὔκολο. Πρὸ παντὸς ἡ γλῶσσα σὰν μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἀρχέγονες πηγὲς δομῶν, πιὸ παλιὲς κι ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς ἐπιστήμης, εἶναι περισσότερο συλλογικὴ δημιουργία καὶ λιγότερο καρπὸς ὑποκειμενικῆς συνειδητῆς προσπάθειας. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν φτάνει ἡ πρόταση μιᾶς λύσης ἀπὸ κάποιον, χρειάζεται καὶ ἡ κοινὴ παραδοχὴ γιὰ νὰ γίνη ἀπόκτημα καὶ δργανο ἐκφράσεως νοημάτων μὲ «διυποκειμενικὴ» ἐγκυρότητα. Αὐτὸ βέβαια ισχύει περισσότερο γιὰ τὸ κοινὸ γλωσσικὸ δργανο καὶ λιγότερο γιὰ τὴν εἰδικευμένη ἐπιστημονικὴ δρολογία. Ἐδῶ ἡ συνειδητὴ προσωπικὴ συμβολὴ ὑπῆρξε μεγαλύτερη, καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἐποχῆς μας κυρίως ἡ δημιουργία εἰδικῶν τυπολογικῶν γλωσσῶν, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ ἀκρίβεια τῆς ἀποδόσεως καὶ νὰ καταστῇ δυνατὸς ὁ ἔλεγχος τῆς ἀλήθειας τῶν διαφόρων προτάσεων. Ἀλλὰ αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ εἰδικὲς γλῶσσες καθιστοῦν τὸ πλησίασμα ἴδιαίτερα δύσκολο, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔχουν ἔνα πολὺ ὑψηλὸ βαθμὸ ἀφαιρέσεως. Ἄν μάλιστα σκεφθῇ κανεὶς ὅτι, ἐνῶ ἡ σύγχρονη σκέψη ἔφθασε νὰ βρῇ νέους ἐκφραστικοὺς τρόπους, ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ ἀποδώσωμε στοιχειώδεις φιλοσοφικοὺς ὅρους, τότε συλλαμβάνει ὅλο τὸ πρόβλημα σαφέστερα.

Ἄλλὰ δὲν ὑπάρχουν μόνο οἱ γενικὲς δυσκολίες. Ὕπάρχουν καὶ μερικώτερες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ὑφὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας στὴ σημερινή της μορφὴ, ἵδιως λόγῳ τῆς ἀπουσίας πολλῶν μετοχικῶν τύπων καὶ τοῦ μονολεκτικοῦ ἀπαρεμφάτου, πρᾶγμα ποὺ γίνεται ἴδιαίτερα ἀντιληπτὸ ὅταν κανεὶς προσπαθῇ νὰ ἀποδώσῃ γερμανικὸ ἢ γαλλικὸ κείμενο. Τὸ ἀπαρέμφατο κυρίως —ἀπόδοση τῆς ρηματικῆς ἐννοίας ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς χρονικὲς σχέσεις καὶ τὸν ὑποκειμενικὸ φορέα τῆς ἐνεργείας— βοηθᾶ



πολὺ τὴν ἀφαίρεση, πρᾶγμα ποὺ εἶναι οὐσιῶδες γιὰ κάθε φιλοσοφικὴ θεώρηση. Αὐτὴ ἡ δυσκολία ἔχει ὅμως καὶ τὴ θετική της πλευρά, γιατὶ προτρέπει τὸν μεταφραστὴ νὰ ἐλέγξῃ τὴ λειτουργία τῶν διαφόρων ὅρων μέσα στὸ κείμενο καὶ νὰ φτάσῃ ὁ ἴδιος σὲ συμπέρασμα ως πρὸς τὴν ἔγκυρότητα τῶν λεγομένων. "Ενα μεγάλο ποσοστὸ φιλοσοφικῆς συγχύσεως ὀφείλεται ἀκριβῶς στὴν ἄμετρη χρησιμοποίηση τῆς οὐσιαστικοποιήσεως διαφόρων ἐκφράσεων, φαινόμενο τὸ ὅποιο ἐμφανίζεται συχνὰ στὴ γερμανικὴ κυρίως φιλοσοφικὴ σκέψη. Μιὰ δλόκληρη σχολή, ἡ Ἀναλυτικὴ Φιλοσοφία, ξεκίνησε ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνάγκη : νὰ ἀποκαλύψῃ μέσῳ γλωσσικῆς καὶ λογικῆς ἀναλύσεως τὴν πραγματικὴ φύση τῶν λεγομένων μεγάλων φιλοσοφικῶν προβλημάτων—ὅχι μὲ κριτικὴ τοῦ περιεχομένου, ὅπως εἶχε κάνει ὁ Κάντ. "Αν δὲν μπορῇ κανεὶς νὰ συμφωνήσῃ μὲ τὶς ἀκραῖες θέσεις της (Wittgenstein), δηλ. ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Φιλοσοφίας εἶναι μόνο «θεραπευτικός», ὅτι θέλει νὰ καταδείξῃ πῶς τὰ προβλήματα γεννιῶνται ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ παραγνωρίζεται ἡ ἀκριβὴς λειτουργία τῶν λέξεων —σημεῖα ποὺ παίρνουν τὸ νόημά τους ἀπὸ τὴ χρήση τους μέσα στὴν φράση καὶ ὅχι αὐτοτελεῖς νοηματικὲς ὀντότητες—, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν παραδεχθῇ ὅτι ἡ κατανόηση τῆς λειτουργίας τῶν συμβόλων εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ κάθε ἔγκυρη γνώση καὶ γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς νέας ἵσως Ὀντολογίας σὲ διαφορετικὲς βάσεις. Αὐτοῦ τοῦ εἰδους ἡ ἀνάλυση εἶναι ἄμεσα δεμένη μὲ μιὰ οὐσιώδη ἐπαφὴ τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως μὲ τὴ σύγχρονη ξένη σκέψη, καὶ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ καὶ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴ δημιουργία ἐνὸς γλωσσικοῦ δργάνου, πού, χωρὶς νὰ εἶναι φτωχὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἐκφραστικῶν μέσων, θὰ εἶναι ὅμως ἀπηλλαγμένο ἀπὸ μερικὲς ἐγγενεῖς δυσχέρειες, ποὺ ὑπάρχουν σὲ ἡδη ἀπαρτισμένες καὶ πλούσιες σὲ ἐκφραστικὰ μέσα γλῶσσες.

Γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέραμε νομίζομε ὅτι ἡ ἐμφάνιση ἐνὸς περιοδικοῦ ὅπως ὁ «Δευκαλίων» —ἀνάλογα περιοδικὰ ὑπάρχουν καὶ στὸ ἔξωτερικό, ὅπως π.χ. τὸ γερμανικὸ «Kursbuch»— πρέπει νὰ γίνῃ δεκτὴ μὲ ἰκανοποίηση, γιατὶ ἀποτελεῖ μιὰ συμβολὴ στὴ δημιουργία ἐνὸς ἐννοιολογικοῦ δργάνου, ἀνάλογου μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Ἰδιαίτερα σημαντικὸ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση βρίσκομε τὴν μετάφραση τοῦ *Tractatus Logico-Philosophicus* τοῦ L. Wittgenstein. Μὲ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ὁ «Δευκαλίων» παρουσιάζει μιὰ στροφὴ πρὸς τὴν καθαρὴ φιλοσοφία καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ χαιρετισθῇ, γιατὶ στὴν περιοχὴ αὐτὴ οἱ δυσκολίες τῆς ἀποδόσεως εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερες ἀπ' ὅ, τι στοὺς ἄλλους θεωρητικοὺς κλάδους καὶ οἱ ἐννοιολογικὲς διακρίσεις λεπτότατες. Πρέπει νὰ ἔχαρθῇ σχετικὰ ἡ ἀκρίβεια στὴν ἀπόδοση τῶν διαφόρων ὅρων καὶ ἡ ἐπιμέλεια μὲ τὴν ὁποία ἔγινε ὁ «Πίνακας» τῶν φιλοσοφικῶν δρων, ποὺ χρησιμεύει καὶ σὰν εὑρετήριο γιὰ τὰ οὐσιαστικότερα θέματα ποὺ θίγονται στὸ κείμενο τοῦ *Tractatus*. Ἐδῶ ὁ Wittgenstein παρουσιάζει μιὰ διαφορετικὴ τοποθέτηση ἀπ' ὅ, τι στὶς *Logische Untersuchungen*, ὅπου ἀναπτύσσει τὴ θεωρία του γιὰ τὴ «θεραπευτικὴ» ποὺ ἀναφέραμε πάρα πάνω. Θὰ ἥταν πολὺ ἐνδιαφέρον ἂν τὸ ἴδιο περιοδικὸ ἔξεδιδε σὲ μετάφραση καὶ τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Wittgenstein, γιατὶ ἔτσι θὰ εἴχαμε πιὸ δλοκληρωμένη εἰκόνα τοῦ ἔργου τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ φιλοσόφου. Πολὺ ἐπιτυχημένη βρίσκομε τὴν μετάφραση κι ἐνὸς μέρους τῆς ἐργασίας τοῦ E. Stenius *Wittgenstein's Tractatus* γιὰ τὴ δομὴ τοῦ *Tractatus*, γιατὶ ἡ ἐργασία αὐτὴ τοῦ Stenius ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἵσως εἰσήγηση στὸ ἔργο τοῦ Wittgenstein. Στὸν βιβλιο-



γραφικὸ πίνακα (σελ. 305-317) βρίσκει κανεὶς σημειωμένα καὶ τὰ ἔργα τοῦ φιλοσόφου καὶ τὰ σπουδαιότερα ἄρθρα καὶ μελέτες ποὺ γράφτηκαν γιὰ τὸ ἔργο του. Τέλος, ἡ Εἰσαγωγὴ τοῦ Ζήσιμου Λορεντζάτου ‘*O Tractatus τοῦ Wittgenstein καὶ ὁ ἄναξ, οὖ τὸ μαντεῖον*’ (σελ. 163-182) προσφέρει μερικὰ οὐσιώδη γιὰ ἓνα πρῶτο πλησίασμα τοῦ Wittgenstein. Τοῦ ἀνήκει ἡ ἀναγνώριση, ὅπως καὶ στὸν Θ. Κιτσόπουλο, γιὰ τὸ δύσκολο ἔργο ποὺ ἀνέλαβε, νὰ μεταφέρῃ στὴ γλῶσσα μας ἓνα τόσο οὐσιαστικὸ κείμενο.

Θὰ κλείσωμε τὴν παρουσίαση αὐτῆ μὲ τὴν εὐχὴ ὅχι μόνο νὰ συνεχιστῇ ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ, ἀλλὰ νὰ πάρῃ καὶ μιὰ πιὸ συγκεκριμένη μορφὴ ως ἓνας χῶρος, ἓνα βῆμα, ὅπου θὰ συζητοῦνται θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ φιλοσοφικὴ δρολογία καὶ ἐννοιολογία. Τοῦτο εἶναι εὔκολο νὰ γίνη, ἀν καθιερωθῇ στὸ περιοδικὸ μιὰ εἰδικὴ στήλη, ὅπου θὰ δημοσιεύωνται προτάσεις γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου ὅρου. ’Ασφαλῶς θὰ ὑπάρχουν διαφωνίες ως πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ ἀπόδοση ὥρισμένων ὅρων, σὲ παλαιότερα κυρίως τεύχη. “Ἐνας τέτοιος διάλογος θὰ ἥταν οὐσιαστικὸ κέρδος ὅχι μόνο γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ γλῶσσα. Κάποτε θὰ πρέπει καὶ ἡ «διαλεκτικὴ» νὰ καρποφορήσῃ στὸν τόπο μας.

’Αθῆναι

Βασιλικὴ Παπούλια

