

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α ὕ γου στον Μπαγιόνα, 'Η ίστορικότητα τῆς συνείδησης στὴν Φιλοσοφία τοῦ Γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ, Θεσσαλονίκη 1974, 342 σελ.

Ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ καθηγητῆ Μπαγιόνα ἔχει ως μεθοδολογικὴ βάση τὴν ὑπόθεση διτὶ «ἡ θεμελιώδης ἐπιστήμη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ» (ώς «πολιτισμὸς» ἐννοεῖται ἐδῶ ἓνα σύστημα ἀπὸ μορφὲς συλλογικῆς συμπεριφορᾶς ἢ κοινωνικοὺς τρόπους ἐπίλυσης προβλημάτων ποὺ παρουσιάζονται μέσα ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴ ζωή, σ. 7). Ἐτσι ἡ συνείδηση δὲν κάνει παρὰ νὰ ἀντιμετωπίζῃ ἱστορικὰ προβλήματα καὶ νὰ τὰ λύνῃ (ἢ μᾶλλον νὰ δοκιμάζῃ νὰ τὰ λύσῃ συνολικά. Ἡ προϋπόθεση αὐτὴ περιέχει, ὅπως εἶναι φανερό, τό μεθοδολογικὸ αἴτημα νὰ ἔξετάζωνται στὴν ἱστορική τους συνάφεια, δηλαδὴ συγκεκριμένα, ὅλες οἱ μορφὲς συλλογικῆς συμπεριφορᾶς, ποὺ συνοψίζει ὁ δρος πολιτισμὸς ως «κοινωνικὸ δλικὸ φαινόμενο» (σύμφωνα μὲ μιὰ ἰδέα τοῦ Gurvitch). Ἀν καὶ πρόκειται γιὰ μιὰ γόνιμη ἰδέα, ώστόσο αὐτὴ ὁδηγεῖ στὴν περήφανη σκέψη πὼς εἶναι δυνατό, μὲ τὴν ἱστορία καὶ ἰδίως μὲ τὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ, νὰ βλέπωμε συνολικὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζομε καὶ νὰ ἀποσαφηνίζωμε πλέρια τὶς δυνατότητες ποὺ διαθέτομε γιὰ νὰ τὰ ἐπιλύσωμε. Εἶναι ἀλήθεια, ποὺ κατὰ τὸν συγγραφέα ἀντιλήφθηκαν οἱ φιλόσοφοι τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ (21). Τὶς δυσκολίες αὐτῆς τῆς θέσης τὶς συνειδητοποιοῦμε ἄμεσα στὴν πολιτική, ὅπου συγκλίνουν οἱ συνέπειες ὅλων τῶν λειτουργιῶν τῆς ἱστορικῆς ζωῆς. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ προβάλλεται ἡ «μεγάλη πολιτική», ποὺ προϋποθέτει τὴν ἱστορία ως ὀλότητα, ἀντιμετωπίζει τὰ προβλήματα δλικά, μέσα στὴν ὅλη ἱστορική τους συνάφεια, καὶ μὲ τὴν προοπτικὴ ἐνὸς μέλλοντος ποὺ εἶναι κιόλας ἐγγραμμένο μέσα στὸ παρόν. Στὰ πλαίσια τῆς ὀλότητας αὐτῆς τὰ προβλήματα θὰ μποροῦσαν νὰ λυθοῦν δλα μαζί. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ προβάλλεται μιὰ «ταπεινὴ πολιτική», ποὺ ἵκανοποιεῖται ἐφαρμόζοντας μιὰ ἀντίθετη στρατηγική: νὰ λύνῃ προβλήματα ἔνα-ἔνα, ὑπομονετικὰ καὶ μὲ ἀλλεπάλληλες προσπάθειες - δοκιμές. Στὴν πραγματικότητα, βέβαια, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ καμιὰ αὐθυπόστατη «μεγάλη πολιτικὴ» καὶ καμιὰ καθαρὴ «μικρὴ πολιτικὴ»: Ἡ πρώτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγῃ περιστασιακὰ προβλήματα καὶ ἡ δεύτερη δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγῃ τὸ πρόβλημα τοῦ ὅλου (πρβλ. τὴ συζήτηση τοῦ Merleau-Ponty, *Les aventures de la dialectique*, Paris 1955, 8 ἑπ. καὶ τὸ πρῶτο κεφάλαιο).

Ο συγγραφέας, ώστόσο, ἔχει τὴν εὐκαιρία παρακάτω (συζητώντας τὸν ἀντιϊστορικὸ χαρακτήρα τῆς ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας καί, συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τὴν ἀποψη τοῦ Danto, πὼς ἡ συνολικὴ θεώρηση τῆς ἱστορίας εἶναι ἀδύνατη) νὰ παρατηρήσῃ πὼς ὑπάρχει μιὰ συνολικὴ θεώρηση μὲ περιορισμένο νόημα («σὲ μιὰ ἐποχὴ τῆς ἱστορίας ἐνὸς ἔθνους ἢ σὲ μιὰ φάση τῆς ἐξέλιξης ἐνὸς πολιτισμοῦ ἢ ἀκόμη καὶ σὲ μιὰ φάση τῆς πολιτειακῆς ἐξέλιξης μιᾶς κοινωνίας» 26). Ο συγγραφέας, ἔξ ἄλλου, πά-



νω σὲ μιὰ ἄλλη παρατήρηση τοῦ Danto, πώς κατηγορίες ὅπως «έξέλιξη», «μεταβολή», «αίτια», «ἀντίφαση» κ.ἄ. είναι ἀσαφεῖς ἢ διφορούμενες, παρατηρεῖ ὅτι τέτοιες κατηγορίες «είναι δυνατὸν νὰ ἀποσαφηνισθοῦν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τους σὲ μιὰ συγκεκριμένη περίοδο. Ἡ ἐγελειανὴ διαλεκτικὴ λ.χ. καὶ εἰδικότερα ἡ κατηγορία τῆς ἀντίφασης μπορεῖ νὰ φαίνεται ἀσαφής. Ἀποσαφηνίζεται ὅμως, ἂν ἐφαρμοστῇ στὴ δεκαετία ποὺ προηγήθηκε ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ ἐπανάσταση» (26). Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς δλότητας καὶ τοῦ «δλισμοῦ» στὴ μεθοδολογία τῆς ἱστορίας καὶ τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν γενικὰ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσῃ γόνιμη, ὅπως νομίζω, ἀφετηρία συζήτησης ἡ κριτικὴ τοῦ Karl Popper, *The Poverty of Historicism*, London 1972 (1961), 76 ἑπ. (κυρίως τὰ κεφάλαια 23 καὶ 24).

Στὸ πρῶτο κεφάλαιο (29-53) καταβάλλεται μιὰ προσπάθεια ἀνασυγκρότησης ὁρισμένων ἀπόψεων ἀρχαίων φιλοσόφων ποὺ ἐκφράζουν κατὰ κάποιο τρόπο τὴν ἱστορικότητα τῆς συνείδησης, ὅπως τοῦ Δημοκρίτου, τοῦ Πρωταγόρα, τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τοῦ Ἐπικούρου. Ἄλλα, μιὰ καὶ ἡ συζήτηση ξεκινάει ἐδῶ μὲ τὴν ἀποψη τοῦ Collingwood, ποὺ ἀπλᾶ ἀναφέρεται, πώς «ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ σκέψη νοεῖ καὶ ἔξηγεῖ τὸ πραγματικὸ μὲ στατικὲς κατηγορίες» (29), θὰ ἥταν ἵσως σκόπιμο νὰ συζητηθῇ ἡ περίπτωση τοῦ Ἡρακλείτου, ποὺ συνήθως είναι γνωστὸς γιὰ τὸν δυναμικὸ χαρακτήρα τῆς σκέψης του. Εἰδικὰ τὸ κεντρικὸ σημεῖο τῆς διδασκαλίας του, ἡ θεωρία τῆς καθολικῆς ροῆς, ποὺ δὲν είναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν ἐμπειριῶν τοῦ Ἡρακλείτου σὲ μιὰ ἐποχὴ μεγάλων ἱστορικῶν ἀλλαγῶν, θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ ως μαρτυρία ἐνὸς φιλοσόφου ποὺ δίνει ἔκφραση σὲ μιὰ ὀλικὴ ἐμπειρία, τυπικὴ ἔκφραση ἱστορικῆς συνείδησης.

Ο συγγραφέας ἀναφέρει τὴν ἀποψη, στὴν ὁποία συγκλίνουν ὁ Λουκρήτιος καὶ ὁ Rousseau, πώς ἡ συνεχῆς ἀνάπτυξη τῆς νόησης, ἡ ἰκανότητά της νὰ τελειοποιῆται ἀπεριόριστα, «ἔβλαψε ἡθικὰ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴν εὐδαιμονία ποὺ εἶχε ὅταν ἀκολουθοῦσε τὸν φυσικὸ τρόπο ζωῆς», καὶ παρατηρεῖ πὼς δὲν είναι δυνατὸν νὰ διχοτομῆται ἡ συνείδηση, νὰ δεχόμαστε π.χ. πὼς «ἡ προοδευτικὴ ἔξέλιξη τῆς πρακτικῆς νοημοσύνης ἡ καὶ τῆς θεωρητικῆς νόησης συνεπάγεται ὁπωσδήποτε ἀλλοίωση τῆς ἡθικῆς συνείδησης καὶ ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου» (52). Καὶ σὲ ἄλλη συνάφεια, μιλώντας γιὰ τὸν Condorcet καὶ γιὰ ἄλλους φιλοσόφους τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ, ὁ συγγραφέας τονίζει τὴν ἀποψὴ τους πὼς ἡ φωτισμένη νόηση είναι μία καὶ ἀδιαίρετη (192-93). Δὲν μποροῦμε δηλαδὴ νὰ ἔχωμε «φωτισμὸ» τῆς θεωρητικῆς νόησης καὶ «συσκότιση» τῆς ἡθικῆς συνείδησης. Σήμερα ἀκόμα πιστεύομε πὼς ἔχομε γίνει πολὺ ἔξυπνοι μὲ τὴ δημιουργία ἐκπληκτικοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ πὼς τὴν ἔξέλιξη αὐτὴ τὴν «πληρώνομε» πολὺ ἀκριβά μὲ ἀνθρώπινες ἀξίες. Βλέποντας πὼς γινόμαστε ὅλο καὶ πιὸ ἔξυπνοι (κατασκευάζοντας π.χ. ὅλο καὶ πιὸ θαυμάσιες μηχανές), χωρὶς νὰ «συμβαδίζῃ» μαζὶ μὲ τὴν ἔξυπνάδα καὶ ἡ ἡθικότητά μας, φανταζόμαστε πὼς κάποια ἀσυνέπεια ὑπάρχει στὴν ἴδεα μας γιὰ τὴ μιὰ καὶ ἐνιαία συνείδηση. Ἄλλοτε πάλι παρατηροῦμε πὼς εἴμαστε πολὺ καλοί, ἀλλὰ ὁρισμένα κακὰ ὀφείλονται στὸ ὅτι δὲν εἴμαστε παράλληλα καὶ ἀρκετὰ ἔξυπνοι. Ἡσως θὰ ἥταν πιὸ κατάλληλη μιὰ σύνθετη ἀποψη, τῆς μορφῆς π.χ. πὼς ἡ συνείδηση είναι ἔνα μίγμα ἀπὸ καλοσύνη καὶ ἡλιθιότητα, ἔξυπνάδα καὶ



κακία, ἀπὸ παραπλανημένο ἡθικὸ ἐνθουσιασμὸ καὶ διεστραμμένη νοημοσύνη.

Στὸ δεύτερο κεφάλαιο (54-80) ἔξετάζεται ἡ σχέση τοῦ χριστιανισμοῦ μὲ τὴν ἴστορικότητα τῆς συνείδησης στὸ γαλλικὸ διαφωτισμό. Ἡ διαπραγμάτευση τοῦ θέματος αὐτοῦ γίνεται ἀρχικὰ μὲ μιὰ ἔκθεση σχετικῶν ἀπόψεων τοῦ Jaspers (*Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία*, κεφ. 8 καὶ 9), τὶς ὅποιες ὁ συγγραφέας βρίσκει ἐπιφανειακές. Ἐπίσης θεωρεῖ ὡς «καθαρὰ ὑποκειμενική» τὴν ἴστορικότητα τῆς συνείδησης ὥστε τὴν ἐννοεῖ ὁ Jaspers, γιατὶ αὐτὸς «δὲν ἀποσαφηνίζει μὲ ποιὰ διαδικασία ἡ συνείδηση μπορεῖ νὰ δημιουργῇ πολιτισμὸ καὶ νὰ διαμορφώνεται ἀπ’ αὐτὸν» (56). Ἰσως ἡ ἄποψη αὐτὴ γιὰ τὸν Jaspers θὰ μποροῦσε νὰ σταθμιστῇ διαφορετικὰ μὲ βάση καὶ τὸ ἔργο του *Vom Ursprung und Ziel der Geschichte*, München 1956².

Στὸ τρίτο κεφάλαιο (81-131) προβάλλεται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἡ πεποίθηση πὼς ὁ στοχασμὸς τῆς Ἀναγέννησης στὸ σύνολό του εἶναι ξένος πρὸς αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται θεωρία γιὰ τὴν ἴστορικότητα τῆς συνείδησης. Καὶ ὁ συγγραφέας παρατηρεῖ πὼς αὐτὸ συμβαίνει, γιατὶ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ «ἐπικρατοῦν οἱ αἰσθητικὲς κατηγορίες σὲ πολὺ πιὸ σημαντικὸ βαθμὸ ἀπὸ ὃ, τι οἱ καθαρὰ ἴστορικὲς» καὶ κατὰ τὸν Jacob Burckhardt ἡ πράξη σταθμίζεται σύμφωνα μὲ αἰσθητικὰ κριτήρια καὶ οἱ θεσμοὶ θεωροῦνται μὲ δρους ἔργων τέχνης· ἔτσι ἡ ἐποχὴ αὐτὴ εἶναι ἀναγέννηση τῶν τεχνῶν καὶ τῶν γραμμάτων καὶ δχι τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ ἢ τῶν ἐπιστημῶν, ὥστε ἄλλωστε τὴν εἶδε καὶ ὁ d'Alembert (82). Ἡ ἰδέα τῆς ἴστορικότητας τῆς συνείδησης «ἀρχίζει νὰ παίρνει μορφὴ κατὰ τὰ τέλη τοῦ δέκατου ἔκτου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ δέκατου ἔβδομου αἰώνα μὲ τὸν Montaigne καὶ τὸν Bacon» (82), πράγμα ποὺ ὀφείλεται στὴν ἐπίδραση τοῦ χριστιανισμοῦ. Νομίζω πὼς ἡ ἀνιστορικότητα τοῦ πνεύματος τῆς Ἀναγέννησης ἔχει τονιστῇ ἐδῶ περισσότερο ἀπ’ ὃ, τι ἔπρεπε. Θὰ ἔπρεπε ἵσως νὰ ἀντιμετωπιστῇ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται ὡς τυπικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ ούμανισμοῦ τῆς Ἀναγέννησης, δηλαδὴ ἡ «ίστορικὴ προοπτική», κάτι ἀνάλογο μὲ τὴν ὀπτικὴ προοπτικὴ ποὺ παρουσιάζεται στὴ ζωγραφικὴ τὴν ἴδια ἐποχὴ (βλ. N. Abbagnano, *Humanism: «The Encyclopedia of Philosophy»*, ἔκδ. P. Edwards, New York-London 1967).

Στὸ τέταρτο κεφάλαιο (132-157) ὁ συγγραφέας ἀρχίζει τὴν ἀνάλυσή του μὲ μιὰ προσπάθεια ἔξήγησης τοῦ συμβόλου τοῦ φωτεινοῦ. Ἡ δυνατότητα ἀμφισβήτησης ποὺ προβάλλεται μεθοδολογικά, ἔξηγεῖται μὲ τὴν παρατήρηση πὼς «ἡ συμβολικὴ σκέψη ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ θεολογία, ποὺ θεωρεῖται μὲ κάποια μονομέρεια ὅτι βρίσκεται σὲ ἀπόλυτη ἀντίθεση μὲ τὸ Γαλλικὸ Διαφωτισμὸ» (132). Τὸ φωτεινὸ εἶναι, μὲ βάση μιὰ ἀνάλυση τοῦ E. Sapir, ποὺ ἀναφέρεται, «συνοπτικὸ» σύμβολο τῆς δυνατότητας τῆς νόησης νὰ ἀναπτυχθῇ καὶ νὰ «ἐνηλικιωθῇ». Πολὺ κατάλληλα ἡ συμβολικὴ τοῦ φωτεινοῦ ἀνάγεται ἡδη στὸν Πλάτωνα, ἀν καὶ θὰ ἥταν δυνατὸ νὰ ἀναχθῇ ἀκόμα παλιότερα, στὸν Παρμενίδη ὥστε ὁ δυαδισμὸς φάος-νὺξ συνδέεται ἀμεσα μὲ τὶς δυνατότητες γνώσης, μὲ τὴν αἰσθηση, τὴ σκέψη, τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἄγνοια ἢ τὴν πλάνη, ἢ στὸν Πυθαγόρα μὲ τὸ σύμβολον «μὴ λέγειν ἄνευ φωτὸς» (W. Luther, *Wahrheit, Licht und Erkenntnis in der griechischen Philosophie bis Demokrit*, «Archiv für Bergiffsgeschichte» 10 (1966, 66)). Καὶ ἐφ’ ὅσον ἡ συμβολικὴ τοῦ φωτεινοῦ ἀνάγεται καὶ στὴν πλατωνικὴ παράδοση ὡς τοὺς πλατωνιστὲς τοῦ Cambridge (134-35), θὰ ἔπρεπε



ἴσως νὰ τονιστῇ ίδιαίτερα ἡ λειτουργία τοῦ συμβόλου τοῦ φωτεινοῦ στὸν Πλωτίνο (W. Beierwaltes, *Lux intelligibilis. Untersuchung zur Lichtmetaphysik der Griechen*, München 1957).

Ἡ συμβολικὴ τοῦ φωτεινοῦ ὑποβάλλει τὴν παράσταση μιᾶς συλλογικῆς ἀνθρώπινης συνείδησης ποὺ ἀναδύεται δὲ καὶ πιὸ φωτεινὴ μέσα ἀπὸ τὸ σκοτάδι. Εἶναι μιὰ δυναμικὴ εἰκόνα, ποὺ ἐκφράζει παραστατικὰ τὴν πίστη σὲ μιὰ ἀπεριόριστη πρόοδο, πράγμα ποὺ σημαίνει βέβαια πὼς τὸ «σκοτάδι» θὰ ὑπάρχῃ πάντοτε. Τὸ σύμβολο τοῦ φωτεινοῦ ὡς βασικὸ γνώρισμα τοῦ διαφωτισμοῦ συνδέεται φυσικὰ μὲ τὴ θεμελιακὴ σημασία ποὺ ἔχουν σ' αὐτὸν προβλήματα προόδου. Ἡ ἔννοια αὐτὴ ἔχει προκαλέσει ποικίλες ἀμφισβητήσεις καὶ ἔχουν ἐπισημανθῆ ὁρισμένες ἀντινομίες ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται καὶ ποὺ διαπερνοῦν τὸν διαφωτισμό: Ἐπὸ τὴ μιὰ μεριὰ δεχόμαστε ἔνα σκοπό, τὸν φωτισμὸ τῆς συνείδησης καὶ τὸ συνακόλουθο πλήρωμα δλῶν τῶν πραγμάτων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη παριστάνομε τὸν σκοπὸ αὐτὸν κατ' ἀρχὴν ἀνέφικτο. Δεχόμαστε πάλι τὴ θέση πὼς ἡ πρόοδος ἔχει νόημα μόνο γιὰ μᾶς καὶ μαζὶ θέλομε νὰ ἀποδείξωμε πὼς μόνο τὸ ἀνθρώπινο γένος στὴν ἴστορικὴ του πορεία μπορεῖ νὰ πετύχῃ τὸν σκοπὸ τοῦ πληρώματος. Ἐξ ἄλλου δεχόμαστε ὡς σταθερὴ συνθήκη τῆς προόδου τὸ «σκοτάδι» καὶ ὅχι τὸ «φῶς», τὸ κακὸ καὶ ὅχι τὸ καλό, καὶ ὡς συνέπειες τῆς κοινωνικῆς προόδου δεχόμαστε ὅχι τὴν ἴσότητα παρὰ τὴν ἀνισότητα, πράγμα ποὺ δείχνει ίδιαίτερα πὼς ὁ ὀπτιμισμὸς τῆς προόδου στὸν πρώιμο πιὸ πολὺ διαφωτισμὸ παρουσιάζεται μᾶλλον ὡς αὐταπάτη (εἰδικὰ ὡς μιὰ διαλεκτικὴ τῆς προόδου, ὅπως δείχνει ἡ ἔννοια τῆς προόδου τοῦ Rousseau: Manfred Riedel, *Fortschritt und Dialektik in Hegels Geschichtsphilosophie*, «Neue Rundschau» 80 (1969), 476-91).

Στὸ πέμπτο κεφάλαιο (158-202) γίνεται ἀρχικὰ μιὰ διασάφηση τῶν ἔννοιῶν «νόηση» καὶ «λογικό», ὅπως αὐτὲς παρουσιάζονται γενικὰ στὸ γαλλικὸ διαφωτισμό, καὶ προβάλλεται ἡ ἴστορικότητά τους σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας. Στὴν περίπτωση εἰδικὰ τοῦ Rousseau ὁ συγγραφέας ἀσκεῖ μιὰ κριτικὴ μὲ τὴν παρατήρηση, ποὺ μὲ βρίσκει σύμφωνο, πὼς σ' αὐτὸν καὶ εἰδικὰ στὸν *Emile*, «λείπει μιὰ συνολικὴ ἡ ἀκριβέστερα μιὰ δλιστικὴ θεώρηση γιὰ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον» (162). Ἡσως θὰ ἔπειπε νὰ ἔξηγηθῇ προκαταρκτικὰ ἡ διάκριση νόησης καὶ λόγου. Γιατὶ κανονικὰ στὴ φιλοσοφία (ἀπὸ τὸν Kant ίδιαίτερα καὶ ὑστερα) μιὰ μέθοδος τοῦ νοῦ ἀφορᾶ πράγματα παρμένα ἔνα-ἔνα, ἐνῷ μιὰ μέθοδος τοῦ λόγου φιλοδοξεῖ νὰ ἀγκαλιάζῃ συνολικὰ τὰ συμβάντα καὶ τὰ προβλήματα. Ἐτσι οἱ ἐπιστημολογικὲς παρατηρήσεις τοῦ d'Alembert (βλ. 166 ἐπ.) θὰ μποροῦσαν νὰ συσχετιστοῦν μὲ τὸν Kant πρῶτα καὶ ὑστερα μὲ τὸν Hegel. Ἀναφέρομαι ίδιαίτερα σ' ἔνα κείμενο ἀπὸ τὴν *Anthropologie* τοῦ Kant (Werke, Akad.-Ausg., VII, 322-23), ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὴν «τεχνικὴ καταβολὴ» τοῦ ἀνθρώπου ἡ τὴν καταβολὴ τῆς ἴστορικότητας τοῦ ἀνθρώπινου γένους ποὺ ἀναπτύσσεται μαζὶ μὲ τὸ λόγο, μιὰ ἀποψη ποὺ παρουσιάζεται καὶ ἀπὸ τὸν d'Alembert μὲ μιὰ μορφή, ὅπως αὐτὴ περιγράφεται ἀπὸ τὸν συγγραφέα: «... τὸ λογικὸ ἀρχίζει νὰ σχηματίζεται ἀπὸ τὶς πρακτικὲς καὶ, εἰδικότερα, τὶς τεχνικὲς ἐφαρμογές του . . .» (168).

Στὸ ἕκτο κεφάλαιο (203-237) ἔξετάζεται ἡ ἴστορικότητα τοῦ «πνεύματος» ὡς λειτουργίας κριτικῆς αὐτογνωσίας καὶ ὡς ἡθικῆς τάσης «γιὰ πραγμάτωση μιᾶς μορφῆς συλλογικῆς συμπεριφορᾶς». Ὁ ὄρος «πνεῦμα» εἶναι ἐδῶ



ζνας ἀσαφής και ἔχωριστὰ ρευστὸς ὅρος. Προσπαθώντας ὁ συγγραφέας νὰ διακρίνη ἔνα κοινὸ χαρακτηριστικὸ στὴ ρευστότητα ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ὅρο «πνεῦμα» δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ τὸ διατυπώσῃ ἀρνητικὰ (203). Δύσκολα μπορεῖ κανεὶς νὰ πῇ τί εἶναι «πνεῦμα» στὸ γαλλικὸ διαφωτισμό. Ἐλλὰ ἡ ἔννοια αὐτὴ μπορεῖ νὰ περιγραφῇ δπως αὐτὴ παρουσιάζεται στὸν καθένα ξεχωριστὸ φιλόσοφο. Στὸν d'Alembert τὸ πνεῦμα προσδιορίζει μιὰ λειτουργία αὐτογνωσίας ἢ τὴν «ἀρχὴ ποὺ νοεῖ» (204). Ἐλλ' ἐνῶ ἡ αὐτογνωσία μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ κριτικὴ λειτουργία στοχασμοῦ τοῦ ἑαυτοῦ μας (μὲ τὸν ἐγελιανὸ ὅρο, *Reflexion*) ώς ἰστορικὰ προσδιορισμένου, ἀναπτυγμένου ἢ ἀναπτυσσόμενου ἐγώ, ἡ ταύτιση ἀπὸ τὸν d'Alembert τοῦ «πνεύματος» μὲ τὴν «ἀρχὴ ποὺ νοεῖ» δύσκολα συμβιβάζεται μὲ τὴν ἰστορικότητα τοῦ πνεύματος, ώς «ἀρχῆς». Ἡ ἀμεση γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας μὲ τὸ πνεῦμα ώς μιὰ «σταθερά», δηλαδὴ μιὰ «ἀρχὴ ποὺ νοεῖ» (*principe pensant*), μέσα στὴ «μεταβλητὴ» φύση μας, δείχνει πὼς τὸ «πνεῦμα» παρουσιάζεται ἐδῶ ώς μιὰ ἀνιστορικὴ ἔννοια. Γενικὰ τὸ πνεῦμα, δπως τὸ βλέπομε νὰ παρουσιάζεται σὲ ποικίλους στοχαστὲς τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ (βλ. 204 ἐπ.) φαντάζει πιὸ πολὺ σὰν μιὰ μαγικὴ «φιγούρα» ἢ μιὰ κενὴ «φόρμουλα», ποὺ οἱ φιλόσοφοι τὴ γεμίζουν μ' ἔνα διαφορετικὸ ὁ καθένας περιεχόμενο: Τὸ πνεῦμα εἶναι ἡ κριτικὴ λειτουργία αὐτογνωσίας, ἢ «ἡ ἀρχὴ ποὺ νοεῖ» (d'Alembert). Τὸ πνεῦμα εἶναι ἡ εύρετικὴ λειτουργία τῆς νόησης και τῆς ἡθικῆς συνείδησης (Helvétius), νόημα ποὺ ἔχει φανερὰ ἰστορικὸ χαρακτήρα (παράγει πολιτισμὸ και μαζὶ ἀποτελεῖ παράγωγο τοῦ πολιτισμοῦ). Τὸ πνεῦμα εἶναι νοητικὴ λειτουργία, μὲ τὴν ὁποία συλλαμβάνομε σωστὰ ἀλήθειες και μὲ σωστὴ συλλογιστικὴ διαδικασία περνοῦμε σὲ σωστὰ συμπεράσματα (Βολταῖρος). Τὸ πνεῦμα ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς συλλογικῆς συνείδησης (Montesquieu). Ὁ τελευταῖος ὄρισμὸς σημειώνει ἵσως τὴν πιὸ προχωρημένη «στιγμὴ» στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἔννοιας «ἰστορικότητα τῆς συνείδησης», πράγμα ποὺ δικαιολογεῖ τὴ σημασία ποὺ ἀποδίνει ὁ μελετητὴς στὸ «πνεῦμα» τοῦ Montesquieu ἀπὸ τὴν ἀρχὴ κιόλας τοῦ ἔργου του (8).

Στὸ ἔβδομο κεφάλαιο (238-280) ἡ διαπραγμάτευση ἔξειδικεύεται στὴν περίπτωση τῆς ἡθικῆς συνείδησης. Ἡ ἡθικὴ λειτουργία τοῦ πνεύματος ώς συλλογικῆς και ἰστορικῆς δύναμης στὸν Montesquieu δικαιολογεῖ κατὰ τὸν συγγραφέα τὸ συμπέρασμα, πὼς ὁ φιλόσοφος αὐτὸς «ἀναγνωρίζει και τὴν ἰστορικότητα τῆς ἡθικῆς συνείδησης». Ἐλλὰ στὸν Helvétius ὁ σχηματισμὸς τῆς ἡθικῆς συνείδησης ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀτόμου νὰ ἀνταποκριθῇ στὴν κοινωνικὴ λειτουργία του, «σὲ μιὰ ὄρισμένη φάση τῆς ἰστορικῆς ἔξελιξης μιᾶς κοινωνίας» (239) δὲν φαίνεται νὰ ἴκανοποιῇ πλέρια τὴν ἴδεα τῆς ἰστορικότητας τῆς συνείδησης αὐτῆς. Στὸν Βολταῖρο παρουσιάζεται ἡ ἡθικὴ συνείδηση μὲ πιὸ ἔντονο ἰστορικὸ χαρακτήρα. Αὐτὸς ἔξηγει γενετικὰ τὴν ἡθικὴ συνείδηση. Προβάλλει μάλιστα τὴν ξεχωριστὰ ὑποβλητικὴ ἀποψη γιὰ τὸ κακὸ ώς παράγοντα πολιτιστικῆς προόδου: Εἶναι ὁ ἐγωκεντρισμὸς και τὰ πάθη τοῦ ἀνθρώπου, ἀνορθόλογες δηλαδὴ δυνάμεις, ποὺ ἔξηγοῦν τὴ γένεση και τὴν προοδευτικὴ πορεία τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἴδεα αὐτὴ παρουσιάζεται και στὸν Kant και κορυφώνεται στὴν ἐγελιανὴ θεωρία τῆς πανουργίας τοῦ λόγου.

Μιὰ σαφής ἰστορικὴ θεώρηση τῆς ἡθικῆς συνείδησης παρουσιάζεται στὸν Turgot, στὸν Diderot, δπου ἡ ἡθικὴ συνείδηση παρουσιάζεται μὲ ἔνα ζωηρὰ ἀφηρημένο νόημα (ἡ ὑποστασιοποίησή της φαίνεται καθαρὰ



ἀπὸ τὸ γεγονός πὼς αὐτὸς τὴν δνομάζει l'êtret morale), καὶ στὸν Rousseau (264 ἑπ.), ποὺ βλέπει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ μιὰ πρωταρχικὴ κατάσταση «ἄθωτητας» (δὲν ὑπάρχει, βέβαια, καμιὰ ἱστορία τῆς ἀθωότητας) νὰ ἀνοίγεται σὲ ἡθικὲς ἀξιολογήσεις.

Μετὰ ἀπὸ δρισμένες ἀπόψεις τοῦ Lamettrie γιὰ τὴ βιολογικὴ φύση τοῦ ἄνθρωπου καὶ τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς φωτισμένης ἡθικῆς συνείδησης, ὁ συγγραφέας ἐπισημαίνει τὶς ἀδυναμίες τῆς παραδοσιακῆς μεταφυσικῆς νὰ ἔξηγήσει τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὅποιο ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει καὶ λύνει τὰ προβλήματά του ώς πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ ὄν καὶ ἔξαιρει τὴν προσφορὰ τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ ποὺ βρίσκεται στὴ θέση πὼς «ἡ ἡθικὴ συνείδηση, στὶς πιὸ σημαντικὲς ἐκδηλώσεις της καὶ στὶς ἀτομικὲς ἴδιομορφίες της, δὲν μπορεῖ νὰ ἔξηγηθῇ παρὰ μὲ ἀναφορὰ στὴν ὑπόθεση ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἰστορικὸ καὶ κοινωνικὸ ὄν, ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὶς δυνατότητες ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ βιολογικὴ φύση του σύμφωνα μὲ τὴν ἰστορικὴ καὶ κοινωνικὴ συνείδησή του» (279-80). Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπλῆ καὶ γόνιμη ἰδέα.

Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο, ἔνα εἰδος ἐπιλόγου (281-315), ὁ συγγραφέας ἀρχίζει μὲ μιὰ ἔκθεση ἀπόψεων του γιὰ τὴν κριτικὴ καὶ συνθετικὴ λειτουργία τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ γενικά.

Περιγράφει συνοπτικὰ τὴ στάση τοῦ Hegel ἀπέναντι στὸν γαλλικὸ διαφωτισμό, μὲ βάση τὶς *Παραδόσεις* γιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς ἰστορίας, καὶ ἐπιχειρεῖ μερικὲς ἐνδιαφέρουσες συσχετίσεις ἀνάμεσα κυρίως στὸ «πνεῦμα» τοῦ Βολταίρου καὶ στὸ «πνεῦμα» τοῦ Hegel.

‘Ως πρὸς τὴ σχέση ἀνάμεσα στὴ φιλοσοφία τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ στὸν μαρξισμό, ὁ συγγραφέας προβάλλει τὴν παρατήρηση πὼς «ἡ ἔξηγηση τῆς γένεσης τοῦ Γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ σύμφωνα μὲ τὶς κατηγορίες τῆς μαρξιστικῆς κοινωνιολογίας εἶναι κάπως ἀπλουστευμένη, γιατὶ ὁ Marx καὶ ὁ Engels τὸν συσχετίζουν μὲ ὅ,τι δνομάζουν “ἀστικὴ τάξη...”» καὶ αὐτοὶ «παραγνωρίζουν ὅτι ἡ γένεση τοῦ Γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ ἀντικατοπτρίζει, στὴ σφαίρα τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ, ἐπιδιώξεις κοινωνικῶν ὄμάδων ποὺ δὲν ἔχουν σαφὴ κοινωνικὴ λειτουργία καὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἐνταχθῆ στὴ δομὴ τῆς Γαλλικῆς κοινωνίας τοῦ δέκατου διηδούν αἰώνα» (295). ‘Αν καὶ πρόκειται, ὅπως φαίνεται, γιὰ μιὰ ἀποψη θεμελιακοῦ χαρακτῆρα μέσα σὲ μιὰ τέτοια μελέτη γιὰ τὸ γαλλικὸ διαφωτισμό, ὡστόσο αὐτὴ ἡ ἀποψη δίνεται ἐδῶ περιπτωσιακὰ καὶ δὲν προβάλλεται κατάλληλα ἀναπτυγμένη.

Μετὰ ἀπὸ μιὰ συζήτηση πάνω στὸν Lukács, ἀναφέρεται ἡ ἐρμηνεία τοῦ διαφωτισμοῦ ἀπὸ τὴ Σχολὴ τῆς Φραγκφούρτης, ὅπως αὐτὴ «συνοψίζεται» (;) στὸ βιβλίο *Διαλεκτικὴ* τοῦ *Διαφωτισμοῦ* τῶν Adorno καὶ Horkheimer. Ἡ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ὁ συγγραφέας ἐνάντια στὴν ἐρμηνεία αὐτή, εἰδικὰ ως πρὸς τὴν ἔννοια τῆς προόδου (313 ἑπ.), περιέχει μερικὲς χρήσιμες παρατηρήσεις (διασαφήσεις τῆς ἔννοιας αὐτῆς στὸ γαλλικὸ διαφωτισμό), ποὺ δείχνουν πὼς ἡ παραίτηση τοῦ διαφωτισμοῦ ἀπὸ τὸ κριτικὸ πνεῦμα, μὲ τὴν ἀναφορὰ στὴν ἔννοια τῆς προόδου, ὅπως ισχυρίζονται οἱ Adorno καὶ Horkheimer, πρέπει νὰ ἔξετάζεται κατὰ περίπτωση.



Θὰ ἡταν ἵσως χρήσιμο, ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ λόγο ποὺ ὑπαγορεύει ἡ ἔντονη διαμάχη στὴν ἐποχή μας ἀνάμεσα στὸν κριτικὸ δρθολογισμὸ (Popper, Albert κ.ἄ.) καὶ στὴν κριτικὴ (στρατευμένη) κοινωνιολογία τῆς Σχολῆς τῆς Φραγκφούρτης, νὰ ἀναφερθῇ κανεὶς στὸν δρθολογικὸ διαφωτισμὸ ποὺ διαμορφώνει στὴν ἐποχή μας ὁ Karl Popper (κυρίως μὲ τὰ ἔργα του *The Open Society, The Poverty of Historicism*, καὶ μὲ τὰ δοκίμια του, ποὺ τὰ πιὸ πολλὰ δημοσιεύονται στὸν τόμο μελετῶν *Conjectures and Refutations*), σὲ μιὰ δηλαδὴ τυπικὴ φιλοσοφία σύγχρονου δρθολογικοῦ διαφωτισμοῦ (ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ἐδῶ ἡ περίπτωση π.χ. τῆς «κοινωνικῆς μηχανικῆς» τοῦ Popper σὲ σχέση μὲ τὴν «κοινωνικὴ τέχνη» τοῦ Condorcet).

Ἡ ὅλη μελέτη τοῦ Μπαγιόνα ἀναφέρεται σὲ μιὰ μεγάλη «σειρὰ» ἀπὸ φιλοσόφους (ἀπὸ τὸν Δημόκριτο, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη ὡς τοὺς φιλοσόφους τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ ἀπ’ αὐτοὺς ὡς τὸν Hegel, τὸν Marx καὶ τὴν ἀκολουθία τους) καὶ σὲ ποικίλα σπουδαῖα ζητήματα, ποὺ εἶναι φυσικὰ δύσκολο νὰ τὰ «τιθασσεύσῃ» κανεὶς ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ἐνὸς θέματος, ὅπως εἶναι ἡ ἴστορικότητα τῆς συνείδησης, νὰ μελετήσῃ δηλαδὴ τὸ «παρὸν» τῆς φιλοσοφίας τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἄποψη καὶ νὰ τὸ παρουσιάσῃ ὡς ἴστορία μὲ παρελθόν (ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς τὴν ἐποχὴ τοῦ διαφωτισμοῦ), παρὸν (θεωρία τῆς ἴστορικότητας τῆς συνείδησης στοὺς philosophes) καὶ μέλλον (ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ διαφωτισμοῦ ὡς σήμερα).

Εἶναι φυσικὸ ἔνας συγγραφέας ποὺ ἔχει προσέξει τὴν ἰδέα τῆς ἴστορικότητας τῆς συνείδησης ὡς μιὰ κυρίαρχη ἰδέα μέσα σ’ ἕνα φιλοσοφικὸ κίνημα καὶ γενικὰ μέσα στὴν ἴστορία τῆς φιλοσοφίας, νὰ πιστεύῃ σ’ αὐτὴ τὴν ἰδέα ὡς μιὰ ἀλήθεια καὶ νὰ λειτουργῇ μ’ αὐτήν. Αὐτὸ δὲν κάνει ὄπωσδήποτε τὸν συγγραφέα νὰ ψάχνῃ μόνο γιὰ ἀπόψεις ποὺ ὑποστηρίζουν, συγκροτοῦν ἢ διαφωτίζουν τὴν ἰδέα αὐτήν. Χαρακτηριστικὰ τονίζει τὴν περίπτωση τοῦ «καθολικοῦ διαφωτισμοῦ» ποὺ ἀναπτύσσει ἀντιἱστορικὲς ἰδέες (152-53). Γενικὰ ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νὰ θεμελιώσῃ τὴ θεωρία τῆς ἴστορικότητας τῆς συνείδησης στὴ φιλοσοφία τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ μὲ στοιχεῖα ποὺ προσφέρονται μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν ἴδιων τῶν «φιλοσόφων». "Αν καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ δουλειὰ σὲ προσπάθειες αὐτοῦ τοῦ εἰδους, ώστόσο θὰ ἡταν χρήσιμη (ἄν δχι ἀναγκαία) μιὰ ἀντιμετώπιση ἀντίθετων ἀπόψεων μελετητῶν, ὅπως εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ ἀποψη τοῦ Collingwood, *The Idea of History*, Oxford 1973 (1961), 77, ποὺ στρέφεται ἐνάντια στὴν ἴστορικότητα τοῦ πνεύματος τῶν φιλοσόφων τοῦ διαφωτισμοῦ.

Πέρα ἀπ’ ὅλες τὶς παρατηρήσεις, ἀντιρρήσεις ἢ προσθῆκες ποὺ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ κάνῃ σὲ ἐπὶ μέρους ζητήματα ἢ σὲ γενικὲς ἐρμηνεῖες, ἢ σημασία αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἔγκειται στὴν ἐπικαιρότητα καὶ λειτουργικότητα τῶν προβλημάτων καὶ τῶν ἴδεῶν ποὺ συζητοῦνται μέσα σ’ αὐτὸ καθὼς καὶ στὴ δύναμη τῶν συζητήσεων αὐτῶν νὰ παρωθοῦν τὸν ἄλλο σὲ παραπέρα προβληματισμό. "Αν καὶ οἱ πιὸ πολλὲς ἀπὸ τὶς προκείμενες τοῦ διαφωτισμοῦ εἶναι σήμερα νεκρὲς (ὅπως παρατήρησε ὁ Gehlen), ἄν καὶ τὰ ἀξιώματα γιὰ τὴν καλοσύνη τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐσωτερικὴ σκοπιμότητα τῆς Φύσης καὶ τὴν αἰώνια πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου, τὴν παντοδυναμία



τοῦ λόγου καὶ τὴν ἐγκαθίδρυσην ἐνὸς κόσμου τοῦ καθαροῦ λόγου εἶναι σήμερα ἀπολιθωμένες ἴδεες, ώστόσο μερικὲς ἴδεες τοῦ διαφωτισμοῦ παραμένουν ἀκόμα καὶ σήμερα ζωντανὲς καὶ γόνιμες. Ἡ ἱστορικότητα τῆς συνείδησης ἀνήκει σίγουρα σ' αὐτὲς τὶς ἴδεες.

Ίωάννινα

Θ. Α. Βέικος

Ἡ «Φιλοσοφικὴ Βιβλιοθήκη» τῆς Θεσσαλονίκης
 1. Descartes. Κανόνες γιὰ τὴν καθοδήγηση τοῦ πνεύματος. Μετάφραση -
 Σχόλια Γ. Δαρδιώτη, Εἰσαγωγὴ Ν. Αύγελῆ, Θεσ/νίκη (Έκδόσεις 'Εγγατία)
 1976 (1974), 173 σελ. 2. Leibniz, Μεταφυσικὴ Πραγματεία, Εἰσαγωγὴ -
 Μετάφραση - Σχόλια Π. Καϊμάκη, Θεσ/νίκη 1975, 185 σελ. 3. Carnap,
 Φιλοσοφία καὶ λογικὴ σύνταξη, Μετάφραση Ιωάννας Γόρδου, Εἰσαγωγὴ
 Ν. Αύγελῆ, Θεσ/νίκη 1975, 136 σελ.

Ἐπισημαίνω μιὰν ἐκδοτικὴ προσπάθεια ποὺ εἶναι τόσο ἀθόρυβη ὅσο εἶναι σημαντική. Κάτω ἀπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ καθηγητῆ κ. Ν. Αύγελῆ, στὶς «Έκδόσεις 'Εγγατία», δημοσιεύτηκαν ὡς τώρα τρία κείμενα, ποὺ ἀποτελοῦν στέρεα σκαλοπάτια γιὰ μιὰ ἀνανέωση τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης στὸν τόπο μας. Πρόκειται γιὰ ὑπεύθυνες ἐκδόσεις κλασσικῶν καὶ σύγχρονων φιλοσόφων ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ἔξυπηρέτηση κυρίως τοῦ "Ελληνα φοιτητῆ, ὁ ὅποιος μπορεῖ τώρα νὰ δουλέψῃ πάνω στὸ κείμενο ἀπὸ πρῶτο χέρι καὶ νὰ ἀκονίσῃ τὴν κριτική του ἵκανότητα ὥστε νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὰ ἀνιαρὰ ἀναμασήματα τῶν γενικῶν ἰστοριῶν τῆς φιλοσοφίας. Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε πὼς πρωταρχικὸς σκοπὸς τῆς φιλοσοφικῆς ἀγωγῆς εἶναι ἡ αὐτοδύναμη φιλοσόφηση· ἡ φιλολογικὴ ἔργασία εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ μέσα ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν τὴν προσέγγιση τοῦ κειμένου καὶ ὅχι ὁ τελικὸς σκοπός.

Ἡ πρωτοτυπία τῆς σειρᾶς ἔγκειται στὸ ὅτι τὰ κείμενα εἶναι δίγλωσσα : ἀπέναντι στὸ πρωτότυπο βρίσκει ὁ ἀναγνώστης τὴν μετάφραση στὰ ἑλληνικά. Οἱ μεταφράσεις στὴ δημοτική μας γλῶσσα εἶναι γενικὰ φροντισμένες καὶ τὰ ἔργα, πλαισιώνονται ἀπὸ κατατοπιστικὰ σημειώματα, σχόλια στὸ κείμενο καὶ εἰσαγωγές. Τὸ κριτήριο τῆς σειρᾶς εἶναι βασικὰ ἐπιστημολογικό : ἔτσι συνδεόμαστε ξανὰ μὲ μιὰ μεγάλη φιλοσοφικὴ παράδοση. Χωρὶς τὴν κριτικὴ τῆς θετικῆς γνώσης γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο ἡ ἔρευνα τῶν πρώτων ἀρχῶν κινδυνεύει νὰ μείνη χωρὶς περιεχόμενο καὶ οἱ φιλοσοφικὲς θεωρήσεις νὰ γίνουν ἔρμαιο μιᾶς ὀκνηρῆς φαντασίας, ποὺ παράγει στείρες ὅσο καὶ ἀνόητες κατασκευές ντυμένες στὸ μαγικὸ μανδύα τῶν λέξεων.

Τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς σειρᾶς εἶναι ἡ μετάφραση τῶν *Regulae ad directionem ingenii* τοῦ Descartes. Τοὺς κανόνες αὐτοὺς ὁ Descartes φαίνεται πὼς τοὺς ἔγραψε στὰ λατινικὰ καὶ γιὰ προσωπική του χρήση προτοῦ

