

τοῦ λόγου καὶ τὴν ἐγκαθίδρυσην ἐνὸς κόσμου τοῦ καθαροῦ λόγου εἶναι σήμερα ἀπολιθωμένες ἴδεες, ώστόσο μερικὲς ἴδεες τοῦ διαφωτισμοῦ παραμένουν ἀκόμα καὶ σήμερα ζωντανὲς καὶ γόνιμες. Ἡ ἱστορικότητα τῆς συνείδησης ἀνήκει σίγουρα σ' αὐτὲς τὶς ἴδεες.

Ίωάννινα

Θ. Α. Βέικος

Ἡ «Φιλοσοφικὴ Βιβλιοθήκη» τῆς Θεσσαλονίκης  
 1. Descartes. Κανόνες γιὰ τὴν καθοδήγηση τοῦ πνεύματος. Μετάφραση -  
 Σχόλια Γ. Δαρδιώτη, Εἰσαγωγὴ Ν. Αύγελῆ, Θεσ/νίκη (Έκδόσεις 'Εγγατία)  
 1976 (1974), 173 σελ.      2. Leibniz, Μεταφυσικὴ Πραγματεία, Εἰσαγωγὴ -  
 Μετάφραση - Σχόλια Π. Καϊμάκη, Θεσ/νίκη 1975, 185 σελ.      3. Carnap,  
 Φιλοσοφία καὶ λογικὴ σύνταξη, Μετάφραση Ιωάννας Γόρδου, Εἰσαγωγὴ  
 Ν. Αύγελῆ, Θεσ/νίκη 1975, 136 σελ.

Ἐπισημαίνω μιὰν ἐκδοτικὴ προσπάθεια ποὺ εἶναι τόσο ἀθόρυβη ὅσο εἶναι σημαντική. Κάτω ἀπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ καθηγητῆ κ. Ν. Αύγελῆ, στὶς «Έκδόσεις 'Εγγατία», δημοσιεύτηκαν ὡς τώρα τρία κείμενα, ποὺ ἀποτελοῦν στέρεα σκαλοπάτια γιὰ μιὰ ἀνανέωση τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης στὸν τόπο μας. Πρόκειται γιὰ ὑπεύθυνες ἐκδόσεις κλασσικῶν καὶ σύγχρονων φιλοσόφων ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ἔξυπηρέτηση κυρίως τοῦ "Ελληνα φοιτητῆ, ὁ ὅποιος μπορεῖ τώρα νὰ δουλέψῃ πάνω στὸ κείμενο ἀπὸ πρῶτο χέρι καὶ νὰ ἀκονίσῃ τὴν κριτική του ἰκανότητα ὥστε νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὰ ἀνιαρὰ ἀναμασήματα τῶν γενικῶν ἱστοριῶν τῆς φιλοσοφίας. Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε πὼς πρωταρχικὸς σκοπὸς τῆς φιλοσοφικῆς ἀγωγῆς εἶναι ἡ αὐτοδύναμη φιλοσόφηση· ἡ φιλολογικὴ ἔργασία εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ μέσα ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν τὴν προσέγγιση τοῦ κειμένου καὶ ὅχι ὁ τελικὸς σκοπός.

Ἡ πρωτοτυπία τῆς σειρᾶς ἔγκειται στὸ ὅτι τὰ κείμενα εἶναι δίγλωσσα : ἀπέναντι στὸ πρωτότυπο βρίσκει ὁ ἀναγνώστης τὴν μετάφραση στὰ ἑλληνικά. Οἱ μεταφράσεις στὴ δημοτική μας γλῶσσα εἶναι γενικὰ φροντισμένες καὶ τὰ ἔργα, πλαισιώνονται ἀπὸ κατατοπιστικὰ σημειώματα, σχόλια στὸ κείμενο καὶ εἰσαγωγές. Τὸ κριτήριο τῆς σειρᾶς εἶναι βασικὰ ἐπιστημολογικό : ἔτσι συνδεόμαστε ξανὰ μὲ μιὰ μεγάλη φιλοσοφικὴ παράδοση. Χωρὶς τὴν κριτικὴ τῆς θετικῆς γνώσης γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο ἡ ἔρευνα τῶν πρώτων ἀρχῶν κινδυνεύει νὰ μείνη χωρὶς περιεχόμενο καὶ οἱ φιλοσοφικὲς θεωρήσεις νὰ γίνουν ἔρμαιο μιᾶς ὀκνηρῆς φαντασίας, ποὺ παράγει στείρες ὅσο καὶ ἀνόητες κατασκευές ντυμένες στὸ μαγικὸ μανδύα τῶν λέξεων.

Τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς σειρᾶς εἶναι ἡ μετάφραση τῶν *Regulae ad directionem ingenii* τοῦ Descartes. Τοὺς κανόνες αὐτοὺς ὁ Descartes φαίνεται πὼς τοὺς ἔγραψε στὰ λατινικὰ καὶ γιὰ προσωπική του χρήση προτοῦ



γράψει τὸ Λόγο περὶ τῆς Μεθόδου, ποὺ στὸ δεύτερο μέρος του εἶναι μιὰ περιληπτικὴ καὶ ὀλοκληρωμένη ἔκθεση τῶν Κανόνων. Ἐτσι οἱ Κανόνες μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ δοῦμε στὴ γένεσή τους τὶς ἰδέες τοῦ πρώτου φιλοσόφου τῆς νεώτερης ἐποχῆς. Ἡ μετάφρασή τους στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν φιλόλογο κ. Γιῶργο Δαρδιώτη εἶναι ἔνας ἄθλος μεταφορᾶς ἀπὸ μιὰ γλῶσσα τόσο πυκνὴ καὶ διαθρωμένη, δσο εἶναι τὰ λατινικά, στὴ νέα μας γλῶσσα, ποὺ εἶναι καὶ περιφραστικὴ καὶ σχετικὰ ἀδούλευτη στὸν τομέα τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Καὶ ὅμως ἡ ἀκρίβεια στὴν ἀπόδοση διόλου δὲν ἐμποδίζει τὸ ἑλληνικὸ κείμενο νὰ λειτουργήσῃ, τόσο ἀποτελεσματικὰ ὥστε νὰ ξεχάσωμε πώς πρόκειται γιὰ μετάφραση· ἡ γλῶσσα φεύγει ἀπὸ τὴ μέση καὶ βρισκόμαστε, σὰ νὰ λέγαμε, σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴ σκέψη τοῦ φιλοσόφου τῆς «*bona mens*», τοῦ δρθοῦ λόγου, ὁ ὅποιος, ἔχοντας γιὰ πρότυπο τῆς καθολικῆς ἐπιστήμης (δηλ. τῆς μεταφυσικῆς) τὰ μαθηματικά, «τὴν πιὸ βέβαιη ἀπὸ τὶς ἐπιστῆμες», ἐπιχειρεῖ νὰ τὴ θεμελιώσῃ στὴν καθαρὴ νόηση, τὴ νόηση δηλ. ποὺ ἐνεργεῖ ἀκολουθώντας τὴ φύση της. Στὶς *Regulae* βλέπει κανεὶς τὴ γένεση αὐτῆς τῆς θεωρίας τῆς ἀλήθειας ως ἄμεσης νοητικῆς ἐνόρασης (*intuitus*) πρώτων ἀρχῶν πού, ἐπεξεργασμένες μὲ τὴ βοήθεια τῶν κανόνων τῆς λογικῆς παραγωγῆς (*deductio*), μᾶς δίνουν δὴ τὴ βέβαιη γνώση. (Ἡ ἐνόραση εἶναι, θὰ λέγαμε, ἡ στατικὴ βεβαιότητα ἐνῷ ἡ παραγωγὴ εἶναι τὸ σύστημα γιὰ τὴ δυναμικὴ διοχέτευση τῆς βεβαιότητας : ἐδῶ ὁ Descartes εἰσάγει τὴ μνήμη σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ του τῆς «ἀναγωγῆς» στὸ νοῦ).

Ἡ μόνιμη ἐπικαιρότητα τῆς σκέψης τοῦ Descartes δὲν χρειάζεται, νομίζω, νὰ ὑπογραμμιστῇ : φτάνει νὰ ἀναφέρωμε τὸ ρόλο ποὺ παίζει τὸ ὑποθετικὸ-παραγωγικὸ πρότυπο στὴν πρόσφατη ἐξήγηση τῆς μεθοδολογίας τῶν ἐπιστημῶν (ἀνεξάρτητα ἀπὸ — ἡ σὲ συνδυασμὸ μὲ — τὴν ἐνόραση ως εύρετικὴ ἀρχὴ) ἡ τὸν ζωηρὸ διάλογο στὸ χῶρο τῆς φιλοσοφίας τῆς νόησης, ἀνάμεσα στοὺς ἀντικαρτεσιανούς, ποὺ ἀπορρίπτουν τὴν ἀναφορὰ σὲ διεργασίες μέσα στὴν ψυχὴ ως ἐξήγηση τῶν νοητικῶν φαινομένων, λ.χ. τῆς βούλησης (τυπικὸς ἐκπρόσωπος ὁ G. Ryle), καὶ στοὺς ὑποστηρικτές μιᾶς ἀναβίωσης τῆς καρτεσιανῆς ἀποψης, ποὺ φτάνει ως τὶς ἔμφυτες ἰδέες (λ.χ. Chomsky). Ὡστε ἡ μελέτη τῶν Κανόνων δὲν εἶναι, νομίζω, περιττή. Ὁ ἀναγνώστης θὰ βρῇ χρήσιμα τὰ ἑρμηνευτικὰ σχόλια (11 σελίδες) καὶ τὸ βιο-βιβλιογραφικὸ σημείωμα, ποὺ ὁ μεταφραστὴς ἔβαλε στὸ τέλος τοῦ βιβλίου (8 σελίδες).

Ἄν ἡ προοπτικὴ τοῦ Descartes διέπεται ἀπὸ τὴ μεθοδολογία τῆς ἀναλυτικῆς γεωμετρίας (ποὺ ὀφείλομε σ' αὐτόν), ἡ προοπτικὴ τοῦ Leibniz εἶναι συνάμα πιὸ σχολαστικὴ καὶ πιὸ δυναμικὴ· τὰ «ἄτομα οὐσίας» — οἱ μονάδες τῆς Μεθοδολογίας του — συγγενεύουν μὲ τὰ ἀπειροστὰ ποὺ θεμελιώνουν τὴ μεγάλη του ἀνακάλυψη : τὸν ἀπειροστικὸ λογισμό. Στὸ *Discours de Métaphysique* βρίσκομε μιὰ ἴσορροπημένη ἔκθεση ὀλόκληρου τοῦ συστήματός του. Στὶς 50 περίπου σελίδες ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν ὁ Leibniz δρθώνει ἔνα συμπαγὲς οἰκοδόμημα μὲ πέντε μέρη : θεολογικὸ (§§ 1-7), ὀντολογικὸ (§§ 8-16), φυσικὸ (§§ 17-22), «ψυχολογικὸ»—νόηση, θέληση—(§§ 23-31)· στὸ τελευταῖο μέρος (§§ 32-37) ὁ L. ἐξηγεῖ (τελεολογικὰ) τὴ σχέση νόησης καὶ ὕλης, τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς



καὶ καταλήγει στὴν τελειότητα τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ ξεκίνησε. Τὰ ύλικὰ ποὺ χρησιμοποιεῖ εἶναι : ἡ λογικὴ θεμελίωση τῆς οὐσίας, μιὰ φυσικὴ θεώρηση τοῦ κόσμου βασισμένη στὴν ἀρχὴ τῆς διατήρησης τῆς ἐνέργειας καὶ μιὰ θεωρητικὴ θεολογία πού, λίγο ἡ πολύ, προσπαθεῖ νὰ ἐγκλείσῃ τὸ οὐσιαστικὸ στὶς θεολογικὲς κατηγορίες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μπορεῖ νὰ μὴ μᾶς θέληγη πιὰ ἔνα τέτοιο ἐπιβλητικὸ οἰκοδόμημα· ώστόσο δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσωμε τὴ βαθιὰ ἴδεα πὼς ἡ λογικὴ εἶναι βάση τῆς μεταφυσικῆς, οὕτε τὴν πρωτότυπη ἀντίληψη τῶν ἐννοιῶν τοῦ χώρου, τῆς λογικῆς οὐσίας, τῆς ταυτολογίας, τῆς λογικῆς ἀναγκαιότητας καὶ τῆς δυνατότητας, ποὺ μᾶς κληροδότησε ἡ ρωμαλέα σκέψη τοῦ Leibniz.

Τὰ ἐκτεταμένα σχόλια (40 σελίδες) βοηθοῦν στὴ διασάφηση τοῦ κειμένου μὲ ἀναφορὰ τὸ ὑπόλοιπο ἔργο τοῦ Leibniz καὶ ἡ εἰσαγωγὴ παρουσιάζει συνοπτικὰ τὸ σύστημά του. Αὐτά, μαζὶ μὲ τὴν ἄψογη μετάφραση, τὶς βιβλιογραφικὲς ἐνδείξεις καὶ τοὺς πίνακες ὀνομάτων καὶ ἐννοιῶν, εἶναι ἔργο τοῦ κ. Παύλου Καϊμάκη πού, ἀκολουθώντας τοὺς περισσότερους ἐκδότες τῆς *Μεταφυσικῆς Πραγματείας*, παραθέτει — μὲ τὴ μορφὴ ἐπικεφαλίδων — τὴν περίληψη τοῦ ἔργου, ποὺ ὁ Leibniz ἔστειλε στὸν Agnald. Μιὰ μόνη παρατήρηση : ὑπάρχει πρόβλημα ὄρολογίας — τὸ ἐπισημαίνει, ἔξ ἄλλου, ὁ ἴδιος ὁ μεταφραστὴς πού, γενικά, πετυχαίνει τὸ στόχο του· ἵσως νὰ ἥταν χρήσιμο ἔνα γλωσσάρι ἢ μιὰ ἐκτενέστερη σημείωση γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς substance ὡς «οὐσίας» καὶ τῆς forme substantielle ὡς «μορφὴ-οὐσία», θὰ προτιμοῦσα : «ὑπόσταση» καὶ «ὑποστασιακὴ μορφὴ» ἀντίστοιχα.

Τρίτο στὴ σειρὰ τῆς Φιλοσοφικῆς Βιβλιοθήκης ἔρχεται τὸ ἔργο τοῦ Carnap, *Philosophy and Logical Syntax*, ὅπου ὑποστηρίζεται πὼς ἡ μόνη φιλοσοφικὰ νόμιμη μέθοδος εἶναι ἡ μέθοδος τῆς «λογικῆς σύνταξης», δηλαδὴ «ἡ ἀνάλυση τῆς τυπικῆς δομῆς τῆς γλώσσας ὡς συστήματος κανόνων». Αὐτὴ ἡ ἀκραία θέση — ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Carnap ἐγκαταλείπει λίγο ἀργότερα — ἐντάσσεται στὸ νεοθετικιστικὸ πρόγραμμα τοῦ Κύκλου τῆς Βιέννης. Ὁ συγγραφέας, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἀναγωγικῆς λογικῆς ἀνάλυσης τῶν προτάσεων καὶ τοῦ γνωστοῦ ἐμπειριστικοῦ κριτήριου γιὰ τὸ νόημα (νόημα = μέθοδος ἐπαλήθευσης), ἀπορρίπτει ὅλες τὶς παραδοσιακὲς μεταφυσικὲς πού, στὴν καλύτερη τῶν περιπτώσεων, παρομοιάζει μὲ τὴ λυρικὴ ποίηση, γιατί, ὅπως καὶ αὐτή, δὲν ἔχουν θεωρητικὸ περιεχόμενο, δηλ. ἐνῷ «ἐκφράζουν» δὲν ἔχουν «παραστατικὴ ἢ γνωστικὴ λειτουργία» — αὐτὴ ἀνήκει μόνο στὶς προτάσεις τῶν ἐμπειρικῶν ἐπιστημῶν (μιὰ ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι καὶ ἡ ψυχολογία). Στὴν ἴδιάζουσα αὐτὴ ἀντίληψη τῆς φιλοσοφίας, ὡς λογικῆς ἀνάλυσης τῆς γλώσσας ὡς συστήματος κανόνων, ὁ Carnap φτάνει γενικεύοντας ἔνα συνδυασμὸ δύο φιλοσοφικῶν θεμελιώσεων τῶν μαθηματικῶν : τὸ λογικισμὸ τοῦ Russell καὶ τὸ μεταμαθηματικὸ φορμαλισμὸ τοῦ Hilbert. Ἡ ἐξήγηση τοῦ λογικοῦ δπλισμοῦ γίνεται στὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ ἔργου (Ἡ λογικὴ σύνταξη τῆς Γλώσσας) καὶ εἶναι σαφὴς καὶ ἀκόμη χρήσιμη γιὰ ὅποιον θέλει νὰ καταλάβῃ τὴ σκέψη τοῦ Carnap γενικὰ ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος τῆς ἀναγωγικῆς ἀνάλυσης τοῦ μεσοπολέμου : ἐδῶ βρίσκει κανεὶς τὸν ὄρισμὸ μιᾶς τυποποιημένης γλώσσας, τῆς ἐννοιας τῆς λογικῆς συνεπαγωγῆς, τοῦ συντακτικοῦ καὶ τοῦ σημασιολο-



γικοῦ, τοῦ ἀναλυτικοῦ-συνθετικοῦ, τῆς λογικῆς ἵσοδυναμίας τῶν προτάσεων καὶ τῆς συνωνυμίας ὅρων, καὶ τὴ θεμελιακὴ διάκριση ἀνάμεσα σὲ «τυπικὸ» τρόπο καὶ σὲ «ύλικὸ» τρόπο ἔκφρασης. Στὸ τρίτο μέρος (‘Η σύνταξη ως μέθοδος τῆς φιλοσοφίας) ὁ συγγραφέας ἐφαρμόζει τὴν τελευταία τούτη διάκριση γιὰ νὰ ξεχωρίσῃ τὰ γνήσια φιλοσοφικὰ προβλήματα — πού, ὅπως ὑποστηρίζει, εἶναι ὅλα σχετικὰ μὲ μιὰ γλῶσσα — ἀπὸ τὰ ψευδοπροβλήματα, ποὺ γεννιοῦνται ἀπὸ τὴ σύγχυση ἀνάμεσα στὸν ύλικὸ καὶ στὸν τυπικὸ τρόπο διατύπωσης, καὶ σκιαγραφεῖ τὴ θεωρία τῆς ἐνότητας τῶν ἐπιστημῶν μὲ βάση τὴν ἀναγωγὴ τῆς γλῶσσας τους στὴ γλῶσσα τῆς φυσικῆς : ἡ φιλοσοφία γίνεται ἡ συντακτικὴ μελέτη τῆς γλῶσσας τῆς ἐπιστήμης. Τὸ λαμπρὸ αὐτὸ «μανιφέστο» τοῦ λογικοῦ ἐμπειρισμοῦ ἀνήκει στὴν πρόσφατη ἴστορία τῆς φιλοσοφίας καὶ οἱ ἀπόηχοι του δὲν ἔχουν σβήσει. Τὸ ὑφος τοῦ πρωτότυπου εἶναι ἀπλὸ καὶ, θὰ ἔλεγα, γραμμικό. ‘Η μετάφρασή του ὅμως παρουσιάζει δυσκολίες, κυρίως στοὺς ὄρους. Δὲν ἔχομε ἀκόμη βρεῖ τὰ ἀντίστοιχα τῶν ὅρων : phrase, sentence, proposition, statement κτλ., καὶ ἡ ἀπόδοση τῶν ὅρων τῆς λογικῆς δὲν ἔχει ἀποκρυσταλλωθῆ. Στὴ μετάφρασή της ἡ δ. Ἰωάννα Γόρδου δοκιμάζει διάφορες λύσεις μὲ διάφορους βαθμοὺς ἐπιτυχίας : πετυχημένη ἡ ἀπόδοση τοῦ direct consequence ως «ἄμεσο ἐπακολούθημα» (σελ. 65), λιγότερο πετυχημένη «ἄμεσο συμπέρασμα» (σελ. 65), καὶ ἀστοχη ἡ «λογικὴ ἀκολουθία» (σελ. 67, 73, κ.ἄ.). Ο δρος «κρίση» (σ. 47, 101) δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ, ὅταν συζητοῦμε γιὰ προτάσεις : ἀνήκει σὲ «ἄλλη» ἴστορία. Στὶς σελίδες 49 καὶ 51 προτείνω νὰ ἀντικατασταθῆ ὁ δρος «ἀντι-θεωρητικὸς» μὲ τὸν σωστότερο «μὴ-θεωρητικὸς» καὶ στὴ σελίδα 93 ὁ ὑπότιτλος «ἡ μὴ-τυπικὴ γλῶσσα» μὲ τὸν «ὁ ύλικὸς τρόπος διατύπωσης» ἥ μὲ κάτι ἀνάλογο. Αὐτὰ ποὺ προτείνω διόλου δὲν σημαίνουν ὅτι ἡ προσφορὰ τῆς δ. Γόρδου δὲν εἶναι ἀξιόλογη : τὸ ἔδαφος εἶναι παρθένο καὶ ἡ ὄριστικὴ λύση ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ συνεργασία πολλῶν ἀνθρώπων.

Πρὶν κλείσω τὴν ὑπερβολικὰ ἵσως σύντομη αὐτὴ παρουσίαση τῆς «Φιλοσοφικῆς Βιβλιοθήκης» τῆς Θεσσαλονίκης<sup>1</sup> θὰ ἥθελα νὰ προσθέσω πὼς τὰ τυπογραφικὰ λάθη εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτα καὶ πὼς ἡ ἐμφάνιση τῶν τόμων εἶναι ἄψογη.

Νομίζω πὼς εἶναι περιττὸ νὰ ὑποδείξω καὶ ἄλλα φιλοσοφικὰ ἔργα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μεταφερθοῦν ὑπεύθυνα στὴ γλῶσσα μας (ὑπάρχει ἄραγε πουθενὰ ἔνας κατάλογος αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἥδη μεταφραστῆ;) ἥ νὰ τονίσω πὼς ἡ προσπάθεια τῆς Θεσσαλονίκης πρέπει νὰ γίνη εὐρύτερα γνωστὴ καὶ, προπάντων, νὰ ἐνισχυθῇ.

Δεκέμβριος 1975

Π. Χριστοδουλίδης

1 Ἐν τῷ μεταξὺ ἐκυκλοφόρησε καὶ ὁ τέταρτος τόμος τῆς σειρᾶς: Θεμελιώδεις ἔργοις τῆς σύγχρονης Φιλοσοφίας καὶ Ἐπιστημολογίας τοῦ καθηγ. Γ. Μουρέλου. Θεσ/νίκη 1976, 167 σελ., ποὺ ἀξίζει ιδιαίτερη παρουσίαση καὶ σχολιασμό.

