

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αθηναί

## ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ MARTIN BUBER\*

### 1. Διαλεκτική και διαλογική.

"Αν ή φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος διέσωσε τὸ σωκρατικὸ διάλογο ώς τὸν ὄριζοντα γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας τῶν ὄντων, ή φιλοσοφία τοῦ Buber ἀνεκάλυψε τὸ διάλογο ώς πρωταρχική, ἐνιαία καὶ ἀμοιβαία σχέση τῶν ἀνθρώπων ώς προσώπων μεταξύ τους, πρὸς τὸ Θεό καὶ πρὸς τὴ φύση, ώς τὴ σχέση δηλ. ποὺ διέπει τὴ ζωὴ καὶ τὴν ίστορία. Τὰ πρότυπά τους εἶναι διαφορετικά: Γιὰ τὸν πρῶτο εἶναι ὁ σωκρατικὸς διάλογος, γιὰ τὸν δεύτερο εἶναι ὁ λόγος τῆς Βίβλου ώς λόγος τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ. Βέβαια λείπουν ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἔλληνικὸ κόσμο ή ἐμπειρία τοῦ ἐνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ, ή προφητεία, ή ἀποκάλυψη καὶ ή θρησκευτικὴ σημασία τοῦ προσώπου, στοιχεῖα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ ἐμπειρία ζωῆς. Ἐν τούτοις στὸ φιλοσοφικὸ διάλογο ὑπάρχουν ώρισμένα στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζουν ἀναλογίες πρὸς τὴ σκέψη τοῦ Buber, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνῃ ὅτι ταυτίζονται. Ἡ διαλογικὴ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, ποὺ γίνεται στὰ πλαίσια τῆς διαλεκτικῆς, βασίζεται στὴ μέριμνα γιὰ τὴν ψυχή, ἀποτελεῖ γιὰ τοὺς συμφιλοσοφοῦντες τὸν ὄριζοντα πρὸς τὴν ὑπέρβαση καὶ τὴν οὐσία, ἔχει μέσα της καὶ τὴν τάση γιὰ τὴν δμοίωση πρὸς τὸ Θεό καὶ στὸν Φαῖδρο κορυφώνεται στὴν προσευχὴ τοῦ Σωκράτη<sup>1</sup>.

Ἡ ριζικὴ διαφορὰ εἶναι ὅτι γιὰ τὸν Πλάτωνα ὁ διάλογος ἔχει μεθοδικὸ χαρακτῆρα καὶ γνωστικὴ κατεύθυνση, ἂν καὶ ή οὐσία του δὲν ἔξαντλεῖται μὲ δ,τι συμβαίνει στὸ διάλογο, ἀφοῦ ή ἀναζήτηση τοῦ ὄντος δὲν τελειώνει ποτέ, ἐπειδὴ συνδέεται μὲ τὴν πρωταρχικὴ τάση τῆς ψυχῆς νὰ ἀνασυγκροτήσῃ ὅσο εἶναι δυνατὸ τὴν πρόσβαση πρὸς τὶς ἴδεες. Ὁ πλατωνικὸς διάλογος ἐμφανίζεται ώς κοινὴ πνευματικὴ δραστηριότητα ποὺ ἀναζητεῖ στὴν ἔρωτηση καὶ στὴν ἀπόκριση τὴν δρθότητα τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ τὴ σύνδεσή τους μὲ τὴν ἀλήθεια τῶν ὄντων. Ἡ «διαλεκτικὴ πορεία»<sup>2</sup> ἀπὸ

\* Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑκατὸ χρόνων ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ φιλοσόφου. Οἱ παραπομπὲς γίνονται στὴν ἔκδοση τῶν ἔργων του: *Werke (=W)*, τόμοι 1-3, Heidelberg 1962-1964, καὶ τῆς ἀλληλογραφίας του: *Briefwechsel (=B)* τόμοι 1-3, Heidelberg 1972-1975, ἐκτὸς ἀν ὑπάρχη ἄλλη ἔνδειξη.

1. Πλάτ. *Φαῖδρ.* 279B-C.

2. Πλάτ. *Πολιτ.* 532B.



τὰ αἰσθητὰ στὰ νοητὰ προϋποθέτει τὴ γνώση «τῶν διαιρέσεων καὶ τῶν συναγωγῶν»<sup>3</sup>, καθὼς καὶ τὴ γνώση τῶν ἐπιστημῶν ἐκείνων ποὺ ἔχουν κάποια, ἔστω καὶ περιωρισμένη δυνατότητα, νὰ συλλάβουν τὰ ὄντα<sup>4</sup>. Ἐτσι ή διαλεκτικὴ εἶναι τὸ ἐπιστέγασμα ὅλων αὐτῶν τῶν ἐπιστημῶν καὶ συγχρόνως ή ὑπέρβασή τους, γιατὶ ὁ νοῦς φθάνει στὴ θέα τῆς ἰδέας, μόνον ἀφοῦ ἔξαντληθοῦν οἱ διανοητικὲς προσβάσεις τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν.

Ο Buber ἀντιπαραθέτει τὴ διαλογικὴ στὴ διαλεκτικὴ. Ἡ διαλεκτικὴ στηρίζεται στὴν ἀσκηση τοῦ στοχασμοῦ καὶ στὴ γνώση τῆς μεθόδου. Στὰ πλαίσια τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, ή διαλεκτικὴ ἀποτελεῖ κυρίως τὴ δραστηριότητα τοῦ «λογιστικοῦ», ἐνῷ ή διαλογικὴ στηρίζεται στὴν ἀπόφαση ὅλης τῆς ψυχῆς γιὰ γνησιότητα καὶ ἀμοιβαιότητα. Ἡ διαλεκτικὴ ἀναζήτηση συνδέεται μὲ γνώσεις καὶ ἴκανότητες ποὺ εἶναι προνόμιο τοῦ στοχαστῆ καὶ τοῦ φιλοσόφου, ἐνῷ ή διαλογικὴ εἶναι ή ἄμεση πραγμάτωση τῆς ὑπάρξεως τοῦ κάθε συγκεκριμένου ἀνθρώπου. Ἡ διαλεκτικὴ θεωρεῖ τὸν ἀνθρωπὸ ώς ἔνα παράδειγμα τοῦ λόγου, ώς «λογικὸ ὄν», ἐνῷ ή διαλογικὴ θεωρεῖ τὸν κάθε ἀνθρωπὸ ώς συγκεκριμένο ἀναντικατάστατο δημιούργημα. Ἐνῷ ή διαλεκτικὴ εἶναι πολυτέλεια, ή διαλογικὴ εἶναι ὑπαρξιακὴ ἀνάγκη (W1, 209-210).

Μιὰ ἄλλη διαφορὰ μεταξὺ διαλεκτικῆς καὶ διαλογικῆς πηγάζει ἀπὸ τὸν ἄμεσο σύνδεσμο τῆς δεύτερης μὲ τὴ θρησκεία. Ὁ διαλεκτικὸς ἀποσκοπεῖ μετὰ τὸν κάματο τῆς γνωστικῆς ἀναζήτησεως νὰ φθάσῃ στὴν ἀρχὴ τοῦ εἶναι, νὰ γνωρίσῃ τὸ καθόλου, τὸ γενικὸ καὶ τὸ ἀφηρημένο. Ὁ διαλογικὸς δὲν τοποθετεῖ πάνω ἀπὸ τὰ ὄντα μιὰ γενικὴ ἀρχή, ἀλλὰ θέλει νὰ διασώσῃ τὴ στιγμὴ τῆς συναντήσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό, ή ὅποια εἶναι ἀναπόσπαστη ἀπὸ τὴ συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ἀνθρωπὸ. Ἡ διάσωση τῆς συγκεκριμένης στιγμῆς ποὺ ζῇ ὁ ἀνθρωπὸς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, εἶναι δυνατὴ μόνο ώς πραγμάτωση καὶ διαρκὴς παρουσία (W1, 528). Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ή γνωστικὴ δραστηριότητα εἶναι κάτι τὸ ἀρνητικό, ἀλλὰ μόνον ὅτι ή σημασία της γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου εἶναι περιωρισμένη καὶ γίνεται ἀρνητικὴ ὅταν ή γνώση θεωρηθῇ ώς τὸ ἀπόλυτο καὶ μοναδικὸ ἀγαθὸ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν καὶ κοστίζῃ ἀκριβὰ γιατὶ συνδέεται μὲ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς διαλογικῆς, μὲ τὴν ἀφαίρεση ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη συνάντηση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἀνάγκη ἀλλὰ καὶ χρέος τοῦ ἀνθρώπου (W1, 535).

Ἐτσι ή διαλεκτικὴ ἀναζήτηση ώς φιλοσοφικὸς στοχασμὸς καὶ ή διαλογικὴ διάσταση ώς πραγμάτωση τοῦ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου, τῆς σχέσεως τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένες σὲ ἀναφορὰ πρὸς

3. Πλάτ. *Φαιδρ.* 266B.

4. Πλάτ. *Πολιτ.* 533B.



τὴν ὑπαρξη̄ τοῦ ἀνθρώπου: Χωρὶς τὸ οἰκοδόμημα τῶν ἐννοιῶν, μέσα στὸ ὅποιο διαφυλάσσεται ὁ δυναμισμὸς τῶν προβλημάτων δὲν εἶναι φανερὸ τὸ πνεῦμα καὶ ἀποστερεῖται ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴ δυνατότητα τῆς ἐπικοινωνίας γύρω ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ως πρόβλημα τοῦ σκέπτεσθαι. Ἀντίθετα ἡ διαλογικὴ διάσταση ἀφορᾶ τὴν ἀμεσότητα τῆς ὑπάρξεως καὶ συνδέει ως πραγμάτωση λίγους ἀνθρώπους. Ἡ διαλογικὴ ως ἡ διάσταση τῆς ὑπαρξιακῆς γνησιότητας παραμένει ως πραγμάτωση «ζωή», ἐνῶ ὅταν γίνη ἀπλὸ ἀντικείμενο τῆς γνωστικῆς δραστηριότητας ἀποκόβεται ἀπὸ τὴν πρωταρχή της. Πραγμάτωση καὶ διαλεκτικὴ γνώση εἶναι μεγέθη ἀσύμπτωτα<sup>5</sup>.

Παρὰ τὴν κριτικὴ ποὺ ἄσκησε ὁ Buber στὸν Πλάτωνα, μοιράζεται μαζί του τὴν ἀντίληψη γιὰ τὰ δρια τῆς γλώσσας καὶ τὸ σεβασμὸ πρὸς τὸν Σωκράτη ως τὸν κατ' ἔξοχὴν δάσκαλο τοῦ φιλοσοφεῖν. Παρὰ τὴ θεωρία τῶν ἰδεῶν ποὺ —κατὰ τὸν Buber— ταυτίζει τὴν ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ μὲ τὸ Θεὸ παρερμηνεύοντας ἔτσι τὸ εἶναι, ὁ Πλάτων ἔχει συνείδηση τῆς συγκεκριμένης καταστάσεως δπου ὁ ἀνθρωπος ὑπερβαίνει τὸν περίπλοκο κόσμο τῶν ἐννοιῶν καὶ φθάνει ξαφνικὰ σὲ ὅ,τι ζητοῦσε μὲ τὴ διαλεκτική. Μέσα ἀπὸ τὴν κοινὴ ζωὴ μὲ τὸ ἀπόλυτο, ἀνάβει ξαφνικὰ στὴν ψυχὴ ἐνα φῶς, γιὰ τὸ ὅποιο δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσῃ κανεὶς παρὰ μόνο μὲ μιὰ λογοτεχνικὴ παρομοίωση ποὺ τὴ συντομία της διαδέχεται ἡ σιωπή<sup>6</sup>. Ἐφ' ὅσον ὅμως ὁ Πλάτων ἐντάσσει κι αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὴ φιλοσοφικὴ ἀναζήτηση τῶν ἰδεῶν, τῆς ἀφαιρεῖ τὴν ἴδιομορφία καὶ τὴ μοναδικότητά της.

Βέβαια ὁ σωκρατικὸς διάλογος δὲν εἶναι πραγμάτωση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ<sup>7</sup> μὲ τὴν ἐννοια τοῦ Buber, γιατὶ λείπουν ἡ θρησκευτικὴ σημασία καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἀξιολόγηση τοῦ ἵδιου τοῦ διαλόγου. Ἐν τούτοις γιὰ τὸν Buber ὁ Σωκράτης εἶναι τὸ κατ' ἔξοχὴν παράδειγμα ἐκείνου τοῦ Ἐγὼ ποὺ ἀναζητεῖ τὸ Σὺ στοὺς ἀνθρώπους<sup>8</sup> καὶ ζῇ τὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ ὅπως αὐτὴ πραγματώνεται στὸ διάλογο ποὺ δὲν σταματάει παρὰ μόνο λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατο. «Ἀκόμα καὶ ἡ μοναξιά του (δηλ. τοῦ Σωκράτους) δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ποτὲ ἐγκατάλειψη, γιατὶ κι ὅταν ὁ κόσμος τῶν ἀνθρώπων δὲν τοῦ μιλάῃ, αὐτὸς ἀκούει τὸ δαιμόνιο νὰ τοῦ λέγει Σύ», γράφει ὁ Buber (W1, 123). Ὁ Σωκράτης πραγμάτωσε στὴ συναναστροφὴ μὲ τοὺς ἀνθρώπους δχι μόνον ὅ,τι ἡ φιλοσοφικὴ ἀναζήτηση μπορεῖ νὰ πραγμα-

5. W1, 536, βλ. καὶ W 3,760. Ἡ διάκριση «ζωῆς» καὶ «γνώσεως» προέρχεται ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τῆς ζωῆς.

6. W 1, 534. Βλ. Πλάτ. Ἐπιστ. Z 341C-D.

7. Βλ. Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος, *Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα*, Ἀθῆναι 1970<sup>5</sup>, 144.

8. Ὁ Buber θὰ μποροῦσε νὰ ἐπικαλεσθῇ καὶ τοὺς λόγους τοῦ πλατωνικοῦ Σωκράτη τὰ μὲν χωρία καὶ τὰ δένδρα οὐδὲν μ' ἐθέλει διδάσκειν, οἱ δὲν τῷ ἄστει ἀνθρώποι Πλάτ. Φαιδρ. 230D.



τώση ἀπὸ τὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ἀλλὰ παραμένει γιὰ τὸν Buber τὸ παράδειγμα γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ως συγκεκριμένων προσώπων, ὅπως ὁ Γκαῖτε ἀποτελεῖ τὸ παράδειγμα γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ σὲ σχέση μὲ τὴ φύση κι ὁ Ἰησοῦς σὲ σχέση μὲ τὸ Θεό. Ὁ Σωκράτης δίδαξε τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν πῶς πρέπει νὰ φιλοσοφῇ κανεὶς γνήσια. Κάθε παρέκκλιση ἀπὸ τὸ παράδειγμά του, κάθε «ἀποσωκρατικοποιημένη» φιλοσοφία, εἶναι «ὕβρις» (W1, 445).

Παρὰ ταῦτα ὁ Buber —ἰδιαίτερα στὰ μεταγενέστερα ἔργα του— διαφοροποίησε τὴν ἑλληνικὴ σκέψη ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ ἐμπειρία ἰδιαίτερα σὲ σχέση μὲ τὶς ἀντιλήψεις γιὰ τὸν κόσμο, τὸ Θεὸ καὶ τὴ γλῶσσα. Ἡ τάση τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος νὰ ἔχῃ —κατὰ τὸν Buber— γνωστικὰ στὴ διάθεσή του τὸν κόσμο καὶ τὰ πράγματα, στερεῖ ἀπὸ τὴ ζωὴ τὴν οὐσιαστικὴ τῆς πραγματικότητα. Ἡ τάξη τῶν ἐννοιῶν γιὰ τὸν κόσμο δὲν ἀποδίδει καὶ τὴν τάξη τοῦ κόσμου καθ’ ἑαυτή. Ἀντίθετα ἡ ἑβραϊκὴ ἐμπειρία γυρεύει τὸ νόημα τοῦ στιγμαίου καὶ τοῦ φευγαλέου, συμμερίζεται τὴ μοῖρα καὶ τὴν προσδοκία τοῦ κόσμου καὶ πορεύεται μαζί του στὸ δρόμο τῆς ἐσχατολογικῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων<sup>9</sup>. Ἐπὶ πλέον ὁ Buber ἔχει μιὰ ἀντιληψη γιὰ τὸ εἶναι, ἡ ὅποια διαφέρει ριζικὰ ἀπ’ ὅσα ἐπικρατοῦσαν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Παρμενίδη ως τὸ τέλος τοῦ χριστιανικοῦ μεσαίωνα. Θέλει νὰ μετατοπίσῃ τὸ εἶναι ἀπὸ τὰ ὕψη ἐνὸς ἀφηρημένου στοχασμοῦ ἢ μιᾶς δοντοθεολογίας στὸ χῶρο τῆς πρωταρχικῆς διανθρωπίνης σχέσεως καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις ἡ ἀντιληψή του θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καὶ ἀριστοτελική. Ἀναφερόμενος στὸν Heidegger γράφει: «Πρέπει νὰ ὁμολογήσω ὅτι γιὰ μένα παραμένει ἐντελῶς κενὴ ἡ ἐννοια ἐνὸς εἶναι ποὺ εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸ γεγονὸς ποὺ ἐνυπάρχει σὲ ὅλα τὰ ὄντα, τὸ ὅτι δηλ. εἶναι. Ἐκτὸς κι ἂν καταφύγω στὴ θρησκεία καὶ ἴδω τί ἔκαναν μερικοὶ σχολαστικοὶ καὶ μυστικοὶ ποὺ θεωροῦσαν ἡ πίστευαν πῶς θεωροῦσαν τὸ εἶναι ως φιλοσοφικὸ χαρακτηρισμὸ τῆς θεότητας, ἐφ’ ὅσον αὐτὴ βρίσκεται ἀκόμα στὸν ἑαυτό της, δηλ. στὴν ἐποχὴ πρὶν ἀπὸ τὴ δημιουργία. Ἄλλὰ κι ἐδῶ πρέπει νὰ παρατηρήσωμε πῶς ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς, ὁ μεγαλύτερος κιόλας, ὁ Meister Eckhart, βαδίζοντας στὰ ἵχνη τοῦ Πλάτωνος ἔβαλε πάνω ἀπὸ τὸ esse Deus ως ὑψηλότερη ἀλήθεια τὴ φράση: *Est enim (Deus) super esse et ens.*» (W1, 557-58).

Γιὰ τὸν ἑλληνικὸ καὶ τὸ χριστιανικὸ στοχασμὸ τὸ εἶναι ἔχει ως κέντρο τὸ ἔνα-ἄγαθό, στὸ ὅποιο πρέπει νὰ φθάσουν ὅλες οἱ θεωρητικὲς δραστηριότητες. Τὸ εἶναι ὑπάρχει καθ’ ἑαυτὸ καὶ αἰώνιο καὶ ὁ ἀνθρωπος με-

9. Βλ. καὶ B. Casper, *Das dialogische Denken. Eine Untersuchung der religionsphilosophischen Bedeutung Franz Rosenzweigs, Ferdinand Ebners und Martin Bubers*, Freiburg/Basel/Wien 1967, 30.



τέχει σ' αὐτό. Ἀντίθετα γιὰ τὸν Buber ὁ δρίζοντας αὐτὸς τῆς μετοχῆς δὲν εἶναι ὀντολογικὰ δοσμένος ἐκ τῶν προτέρων, ἀλλὰ «συμβαίνει» καὶ συνιστᾶται στὸ «Μεταξὺ» τῶν ἀνθρώπων ως σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ καὶ εἶναι ἀναπόσπαστος ἀπὸ τὴ γλῶσσα. Ἐνῶ στὴν πρώτη περίπτωση τὸ εἶναι παρουσιάζεται ως ὑπεριστορικό, αὕταρκες καὶ ὑπερχρονικὰ αἰώνιο, στὴν περίπτωση τοῦ Buber πρόκειται γιὰ τὸ ἀνθρώπινο-ἱστορικὸ εἶναι ποὺ εἶναι τόσο αἰώνιο ὅσο καὶ ὁ χρόνος τῆς ιστορίας, ποὺ εἶναι τόσο ἐλλειπτικό, ὥστε νὰ χρειάζεται καὶ τὸ Ἐγὼ καὶ τὸ Σύ, καὶ τὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, καὶ τὴν κοινότητα τῶν ἀνθρώπων (W1, 377-378).

Ἡ φιλοσοφικὴ θεώρηση ποὺ μὲ λογικὰ μέσα δημιουργεῖ μιὰ συνεχῆ τάξη τοῦ εἶναι καὶ στὴν κορυφὴ τοποθετεῖ τὸ Θεὸς ως ἰδέα προσιτὴ στὴ γνωστικὴ δραστηριότητα, ἡταν ἐντελῶς ξένη γιὰ τὸν Buber. Αὐτὸς ἀκολούθησε τὸν Pascal καὶ ἔμεινε πιστὸς στὴ ριζικὴ διάκριση ἀνάμεσα στὸ «Θεὸς τῶν φιλοσόφων» καὶ στὸ «ζῶντα Θεὸς τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰακώβ» (W1, 539-540). Αὐτὸς τὸν ὠδήγησε σὲ μιὰ ἀντιοντοθεολογικὴ στάση καὶ συχνὰ σὲ σύμπνοια μὲ τὶς ἀνάλογες τάσεις τῆς διαλεκτικῆς θεολογίας, ἀλλά, ἂν καὶ ἀνεγνώριζε τὴ σημασία τῆς ἀπομυθοποίησης γιὰ τὴ γνήσια θρησκευτικότητα, ἐν τούτοις ἔμεινε ἀντίθετος στὴν ἀκραίᾳ ἀπομυθοποίηση τῆς Βίβλου, γιατὶ ἐπίστευε πώς τὸ διδακτικὸ κήρυγμα δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ ζωντανὸ καὶ πρωταρχικὸ νόημα τοῦ θρησκευτικοῦ μύθου (W3, 946). Ἀσκησε ἐπίσης κριτικὴ καὶ στὰ ρεύματα ἐκεῖνα ποὺ προσπαθοῦν νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ προσώπου ἢ τῶν ὄριακῶν καταστάσεων τῆς ψυχῆς μέσα στὰ πλαίσια τῆς ὑποκειμενικότητας. Γνωστὴ εἶναι ἡ κριτικὴ του στὴν ψυχανάλυση ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχολογία τοῦ C. G. Jung<sup>10</sup>. Διαφοροποιώντας τὴν ἀντίληψή του γιὰ τὸ Θεό, γράφει ὁ Buber: «...μὲ τὸ “Θεὸς” δὲν ἔχω στὸ νοῦ μου οὔτε μιὰ μεταφυσικὴ ἰδέα, οὔτε ἔνα ἡθικὸ ἰδεῶδες, οὔτε μιὰ “προβολὴ” ἐνὸς ψυχικοῦ ἢ κοινωνικοῦ “σχηματισμοῦ” οὔτε κάτι ποὺ “ἐδημιούργησε” ὁ ἀνθρωπος ἢ κάτι ποὺ “ἔγινε” μέσα στὸν ἀνθρωπο, ἀλλὰ τὸ Θεό»<sup>11</sup>.

Ἀνάλογα ἀντιμετωπίζει ὁ Buber καὶ τὸ πρόβλημα τῆς γλώσσας, σύροντας τὴ διαχωριστικὴ γραμμὴ ἀνάμεσα στὴν ἀρχαία ἐλληνικὴ καὶ τὴν ἑβραϊκὴ πραγματικότητα. Συγκρίνει τὸ λόγο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μὲ τὸ λόγο τῆς τραγωδίας, τῆς ρητορικῆς καὶ τοῦ σωκρατικοῦ διαλόγου. «Ο, τι θεωρεῖται γιὰ τοὺς Ἑλληνες καλλιτεχνικὴ ἀρτιότητα, σμίλεμα τῆς μορφῆς καὶ ώλοκληρωμένη ἀρμονία, εἶναι στὰ μάτια τοῦ Buber ἀκριβῶς

10. Βλ. π.χ. W 1,561-573. Σύγκρ. καὶ A. Sborowitz, *Beziehung und Bestimmung. Die Lehren von Martin Buber und C. G. Jung in ihrem Verhältnis zueinander*, Darmstadt 1955.

11. M. Buber, *Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden*, Köln 1963, 3-4.



στοιχεῖα ποὺ κάνουν τὸ λόγο στατικό, ἔμμεσο καὶ μονολογικό, ἀκόμα καὶ στὴν περίπτωση τοῦ σωκρατικοῦ διαλόγου. Βέβαια πίσω ἀπὸ τὴν αὐστηρὴν αὐτὴν κριτικὴν ὑποφέρουσει ἡ κριτικὴ τῆς ἐλληνικῆς ἀντιλήψεως γιὰ τὸν αἰώνιο λόγο, ὅπως παρουσιάζεται ἐνιαίᾳ ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο<sup>12</sup> ως τὸ *Katà Iωάννην Εὐαγγέλιον*. Ὁ λόγος τῶν Ἑλλήνων παραμένει ἀμετάθετος καὶ γι’ αὐτὸν «εἶναι» αἰώνιος, ἐνῷ ὁ λόγος τῶν Ἐβραίων παραμένει αἰώνιος, γιατὶ «γίνεται», «συμβαίνει» μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, γιατὶ ἀρχίζει πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχήν. Ἔτσι ὁ λόγος γιὰ τοὺς Ἑλληνες διδάσκεται ως ἀκεραιωμένη μορφή, ἐνῷ γιὰ τοὺς Ἐβραίους μεταδίδεται ως ζωντανὸς γεγονός ποὺ γίνεται κι ἀνανεώνεται χωρὶς νὰ περιορίζεται σὲ στατικὰ δρια (W2, 1090-1091).

“Ολη αὐτὴ ἡ κριτικὴ διαφοροποίηση ποὺ συχνὰ ὀδηγεῖ σὲ ἀκρότητες, ἔχει ως τελικὸ σκοπὸ νὰ τονίσῃ τὴν ἐξαιρετικὴ σημασία τῆς ἐβραϊκῆς ἐμπειρίας γιὰ τὸ νεώτερο ἄνθρωπο γενικά. Ἡ οὐσία τῆς ζωντανῆς πραγματικότητας, ἡ διαλογικότητα, διαφυλάσσεται στὸ λόγο τῆς Βίβλου. Ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ πρὸς τὸν πλατωνικὸ διάλογο εἶναι ἀμετάθετη, γιατὶ ἡ θεωρία τῶν ἴδεων εἶναι ἔνα πείραμα τοῦ νοῦ ποὺ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἀμεσότητα τῆς ζωῆς. Ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ὅπως τὴ στοχάζεται ὁ Buber, εἶναι τὸ ἀπαύγασμα τῆς ἐβραϊκῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας καὶ βασίζεται στὴν ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄρρηκτο δεσμὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ λαὸ τοῦ Ἰσραήλ. Γι’ αὐτὸν ὁ Buber εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τονίσῃ τὶς διαφορές, ἔστω καὶ ἄν προσπαθῇ νὰ συνδέσῃ τὶς ἀντιλήψεις του γιὰ τὴ διαλογικὴ ἀρχὴ μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία.

Αναζητώντας τὶς συγγενικὲς μὲ τὴ δική του θεωρίες, ὁ Buber τονίζει ὅτι ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ἡ διαλογικότητα, ως πρωταρχικὸ γεγονὸς εἶναι κάτι διαφορετικὸ καὶ ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ πότε ὁ ἄνθρωπος τὸ συνειδητοποιεῖ καὶ τὸ γνωρίζει<sup>13</sup>. Ἡ ζωὴ ἀκολουθεῖ τὴ δυναμική της πορεία, ἐνῷ ἡ γνώση εἶναι μεταγενέστερη. Ὁ Buber νομίζει πώς ὁ μέχρι τότε φιλοσοφικὸς στοχασμὸς δὲν εἶχε ἀσχοληθῆ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς διαλογικῆς ἀρχῆς ὅσο θὰ ἔπειπε. Ἡ τὸ παρερμήνευε ἥ τὸ ἐπραγματεύθηκε περιθωριακά. Ἔτσι ὁ L. Feuerbach ἐξεκοσμίκευσε στὴ μορφὴ ἐνὸς ψευδομυστικισμοῦ τὸ Θεὸ ως τὸ αἰώνιο Σύ ποὺ ἀνεγνώριζε ὁ F. Jakobi. Ὁ νεοκαντιανὸς H. Cohen ἐργάσθηκε πάλι γιὰ τὸ Θεὸ τῶν φιλοσόφων. Ὁ S. Kierkegaard ἐξέχασε τὴν κοινότητα τῶν ἀνθρώπων ως σύνδεσμο μὲ τὸ Θεὸ καὶ ἐπαρουσίασε τοὺς ἀνθρώπους ως μονάδες ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸ Θεὸ ὅταν δὲν ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους. Ὅπως ὁ Kierkegaard, ἔτσι καὶ

12. Γιὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Buber στὴ φιλοσοφία τοῦ Ἡρακλείτου βλ. κυρίως W 1, 454-474.

13. Βλ. τὸ σχετικὸ δοκίμιο *Zur Geschichte des dialogischen Prinzips*, W 1, 291-306.



ὁ F. Ebner εἶχαν ύπ' ὅψη τους τὸν καθ' ἔκαστον ἄνθρωπο ποὺ βέβαια θεωρεῖ τὸν κόσμο ἀλλὰ εἶναι «ἀκοσμικός», ἀγαπάει βέβαια τοὺς ἄνθρωπους ἀλλὰ εἶναι «ἀνανθρώπινος» (W1, 296-297). Οἱ ἀντιλήψεις τοῦ Buber συγγενεύουν περισσότερο μὲ ἐκεῖνες τοῦ F. Rosenzweig, ἀλλὰ ὁ Buber ἐπιμένει στὴν ἀνεξαρτησία τῆς σκέψεώς του καὶ εύρισκει τὴν πατρίδα τοῦ στοχασμοῦ του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Βίβλο, στὸ χασιδισμὸ (ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ λέξη hasidim, οἵ εὐσεβεῖς). Τὸ ἄν ὁ Buber ἐρμήνευσε σωστὰ τὸ χασιδισμὸ ως ἴστορικὸ φαινόμενο, εἶναι ἔνα ἰδιαίτερο θέμα. Πρέπει δημοσίᾳ νὰ ἀναφέρῃ κανεὶς ὅτι ἡ ἐρμηνεία ποὺ—πέρα ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἐργασία—ἔκανε ὁ Buber ὑπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς διαλογικῆς του φιλοσοφίας εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες καὶ ὑπερβαίνει τὸ φιλολογικὸ γράμμα, γιατὶ εἶναι μιὰ μαρτυρία γνησιότητας μέσα ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς ἑβραϊκῆς παραδόσεως.

‘Ο χασιδισμὸς<sup>14</sup> ως νεώτερο ἑβραϊκὸ εὐσεβιστικὸ καὶ μυστικιστικὸ κίνημα ἐμφανίστηκε κυρίως ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα στοὺς Ἐβραίους τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ ἰδιαίτερα στὴν Πολωνία, στὴν Οὐκρανία καὶ στὴ Ρουμανία. Τό χασιδικὸ κοσμοείδωλο χαρακτηρίζεται ἀπὸ πανθεϊστικὰ στοιχεῖα. Τὸ ἄπειρο θεῖο φῶς ἐνυπάρχει στὸ σύμπαν. “Ολα τὰ ὄντα περιέχουν θραύσματα τῆς θείας δόξας, τὰ δόποια ὁ πιστὸς πρέπει νὰ ἀνυψώσῃ καὶ νὰ κάνῃ νὰ λάμψουν, διασώζοντας ἔτσι τὴν θεία δόξα. ‘Ο ἄνθρωπος αἰσθάνεται χαρὰ γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ ἀγάπη καὶ δέος τὸν λατρεύει θέτοντας στὴν ὑπηρεσία αὐτὴ τὶς καλὲς καὶ τὶς κακές του τάσεις. ‘Η φυσικὴ ὑπόσταση τοῦ ἄνθρωπου ἔχει θρησκευτικὴ ἀξία καὶ εἶναι μέσο λατρείας τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νὰ φθάσῃ κανεὶς στὴν πνευματικὴ ἀνύψωση πρέπει νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ στάδιο τῆς ὕλης καὶ ὅχι νὰ τὸ νεκρώσῃ, γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἡ προβαθμίδα τοῦ πνεύματος. Κάθε πράξη τοῦ ἄνθρωπου ἔχει μυστηριακὸ χαρακτῆρα καὶ ἡ ἀξία της συνίσταται στὴ συμβολὴ της στὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. ‘Ο Θεὸς εἶναι τὸ πᾶν. ‘Η ἀντίληψη αὐτὴ δέχεται τὴ διαλεκτικὴ ἐνότητα ὕλης καὶ πνεύματος. ‘Η μυστικὴ ἀνύψωση τοῦ ἄνθρωπου ἀπὸ τὴν ὕλη στὸ πνεῦμα, ἀπὸ τὸ φυσικὸ καὶ τὸ βέβηλο στὸ ἄγιο ἐπιτυγχάνεται μόνο μέσα στὴν κοινότητα ποὺ ἔχει ως ἀρχηγό της μιὰ χαρισματικὴ προσωπικότητα, τὸν zaddik (= δίκαιος). ‘Επομένως ἡ μυστικὴ ἀνύψωση στηρίζεται στὸν ἐσωτερικὸ σύνδεσμο ὅλων τῶν μελῶν τῆς κοινότητας μὲ τὸ θρησκευτικὸ ἀρχηγό. ‘Απὸ δῶ πηγάζει καὶ ὁ κοινωνικὸς χαρακτῆρας τοῦ χασιδισμοῦ. Προβάλλεται ως αἴτημα ἡ ἀλλαγὴ τῶν κοινωνικῶν ἀξιῶν, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναπτυχθῇ ἡ θρησκευτι-

14. Βλ. καὶ τὸ ἄρθρο *Hasidim* στὴν *Encyclopaedia Judaica* τόμ. 7, Jerusalem 1972, σ. 1390-1432. Γιὰ τὴν ἐρμηνεία καὶ τὴν ἐργασία τοῦ Buber σχετικὰ μὲ τὸ χασιδισμό, βλ. τὸ τρίτο τόμο τῶν ἐργών του.



κή κοινότητα ποὺ ἔχει ως ὑψιστο σκοπὸν νὰ ὁδηγήσῃ τὸν ἄνθρωπο στὴν πνευματικὴ τελειότητα.

Ἄπὸ τὸν χασιδισμὸν πῆρε ὁ Buber τὴν ἀντίληψη γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἀξία τῆς κοινότητας τῶν ἀνθρώπων, τὴν εὐλάβεια πρὸς τὴ φύση, τὴν ἐνότητα τοῦ ἀνθρώπου ως συγκεκριμένου προσώπου, τὴ σημασία τῆς θρησκείας ως βιωματικῆς πραγματικότητας σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὴ γνωστικὴ δραστηριότητα καὶ τὴν κυριαρχία ἐπάνω στὴ φύση. Βέβαια αὐτὲς οἱ καταβολὲς μετασχηματίζονται σὲ ἀνθρωπολογικὸ-ὄντολογικὸ στοχασμὸ ποὺ θεωρεῖ τὴν πραγματικότητα ὑπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς πραγματώσεως τῆς διαλογικῆς ἀρχῆς, τῆς σχέσεως τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ. Ὁ στοχασμὸς αὐτὸς συνεπάγεται καὶ μιὰ ώρισμένη ἀξιολογία καὶ διαμόρφωση κριτικῆς σκοπιᾶς, ἀπὸ τὴν ὅποια φωτίζεται ἡ σημασία τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν πραγμάτωση τῆς ὑπαρξιακῆς γνησιότητας. Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀντίληψη γιὰ τὸ διάλογο καὶ τὴν ἀλήθειά του.

## 2. Ἡ διαλογικὴ ἀρχή.

Ο καθορισμὸς τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ἔργο τῆς φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας ποὺ ἀκριβῶς δὲν χωρίζεται ἀπὸ τὴν ὄντολογικὴ θεώρηση. Ἔνῳ ἡ ὄντολογία ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἐνότητα τοῦ εἶναι καὶ τοῦ νοήματος, ἡ ἀνθρωπολογία προσπαθεῖ νὰ ἐντοπίσῃ τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὴν ἐνότητα αὐτὴ (W1, 314). Τὸ εἶναι ποὺ ἔχει ὁ Buber στὸ νοῦ του δὲν εἶναι τὸ ἀφηρημένο καὶ γενικὸ εἶναι, ἀλλὰ ὁ διανθρώπινος χῶρος τοῦ Μεταξύ, ὅπου πραγματώνεται ἡ διαλογικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ ἔνα ψυχολογικὸ δεδομένο, ἀλλὰ γιὰ μιὰ ὄντικὴ σφαῖρα ποὺ δὲν ἀνάγεται σὲ κάτι ἄλλο, δηλ. γιὰ τὸ χῶρο ποὺ προσφέρει τὴ δυνατότητα γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὴν πραγμάτωση τοῦ ἀνθρώπου<sup>15</sup>. Ἔτσι ἡ βασικὴ φιλοσοφικὴ ἐπιστήμη δὲν εἶναι γιὰ τὸν Buber ἡ παραδοσιακὴ ὄντολογία, ἀλλὰ οὕτε καὶ ἡ θεμελιακὴ ὄντολογία τοῦ Heidegger, γιατὶ θεωροῦν τὸν ἄνθρωπο ἀποσπασματικὰ καὶ οἱ ὄντολογικὲς κατηγορίες ναυαγοῦν στὸ τέλος, ἀφοῦ τὸ βουβὸ καὶ μονολογικὸ εἶναι δὲν ἀποτελεῖ τὴν πραγματικότητα τοῦ ἀνθρώπου ως διαλογικοῦ ὄντος (W1, 311, 360). Μιὰ ὄντολογικὴ θεώρηση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ἀνθρωπολογία καὶ εἶναι δυνατὴ μόνον ως ὄντολογία τοῦ Μεταξύ. Μόνη ἐπιστήμη ποὺ μπορεῖ νὰ σταθῇ πλάι στὴν ἀνθρωπολογία εἶναι ἡ κοινωνιολογία ὑπὸ τὴν εἰδικὴ ἔννοια τῆς ἔρευνας τῶν ἐμπειρικῶν μορφῶν τῆς κοινότητας ὑπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς διαλογικῆς ἀρχῆς (W1, 407).

Πρωταρχικὸ πλαίσιο γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ κόσμος.

15. W 1,406. Γιὰ τὴ διάκριση ὄντικὸ-ὄντολογικὸ βλ. καὶ M. Heidegger, *Sein und Zeit*, Tübingen 1976<sup>13</sup>, 12.



Ἐνῶ τὸ ζῶο ζῆ σὲ ἔνα δυναμικὸ πεδίο ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴ συσσώρευση τῶν αἰσθήσεων, ὁ ἄνθρωπος τακτοποιεῖ μὲ τὸ πνεῦμα του τὸ σύνολο τῶν αἰσθητικῶν του δεδομένων καὶ δίνει στὸ χῶρο ὅπου ζῆ τὴ μορφὴ τοῦ κόσμου ώς ὄλότητας. Τοῦτο γίνεται δυνατὸ γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν ἰκανότητα νὰ παίρνῃ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν ἄμεσο χῶρο ζωῆς ὅπου τὰ δῆτα εἶναι δοσμένα μόνον σὲ σύνδεσμο μὲ τὰ ἔνστικτα καὶ τὶς βιολογικὲς ἀνάγκες. Ἐτσι ὁ χῶρος τῆς ζωῆς μετακινεῖται, ἐπανατοποθετεῖται κατὰ κάποιο τρόπο καὶ γίνεται κάτι περισσότερο ἀπὸ ἄτακτος χῶρος, γίνεται «κόσμος» (W1, 413), ἀποκλειστικὸ προνόμιο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ κόσμος δὲν εἶναι δυνατὸς χωρὶς τὴ γλῶσσα. Τὸ πνεῦμα δὲν ἔχει μόνο τὴν τάση γιὰ ἀναφορὰ καὶ μορφὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ γλῶσσα. Ἔνας τομέας παίρνει μορφὴ δταν ἐκφρασθῆ γλωσσικὰ μέσα στὰ πλαίσια μιᾶς κοινότητας ἀνθρώπων. Ὁ λόγος, ώς ἐνότητα γλωσσικῆς ἐκφράσεως καὶ νοήματος, ποὺ λέγεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων κάνει τὸ χῶρο ζωῆς ἀπὸ χάος «νὰ γίνῃ κόσμος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων»<sup>16</sup>. Ἀπὸ αὐτὸ γίνεται φανερὸ δτι ὁ λόγος εἶναι αὐτὸς ποὺ διαχειρίζεται καὶ τὴ μοῖρα τοῦ κόσμου. Ἀκριβέστερα πρόκειται γιὰ τὸ λόγο ποὺ συμβαίνει στὴν ἀμοιβαιότητα τῶν ἀνθρώπων, στὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων μεταξὺ τους ώς δῆτων ποὺ μποροῦν νὰ κάμουν διάλογο. Ἐτσι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνον ἐνδοκόσμιο δν, ἀλλὰ ἡ ἐμφάνισή του σημαίνει καὶ κάτι τὸ διαφορετικὸ γιὰ τὸν κόσμο σὲ σύγκριση μὲ τὰ ἄλλα ἔμβια δῆτα, γιατὶ μόνον αὐτὸς εἶναι διαλογικὴ ὑπαρξη<sup>17</sup>.

Οἱ δύο στάσεις ποὺ παίρνει ὁ ἄνθρωπος μέσα στὸν κόσμο ἐκφράζονται μὲ τὰ βασικὰ ζεύγη τῶν λέξεων Ἐγὼ-Σὺ καὶ Ἐγὼ-Αὐτό. Ὁ Buber δονομάζει αὐτὰ τὰ ζεύγη «βασικὲς λέξεις», γιατὶ εἶναι οἱ ἀδιάσπαστες ἐκεῖνες λεκτικὲς ἐνότητες ποὺ ἀποτελοῦν τὸ στοιχειῶδες λεξιλόγιο ποὺ δηλώνει τὴν πρωταρχικὴ θέση τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο (W1, 79). Οἱ βασικὲς λέξεις δὲν χωρίζουν τὸν κόσμο σὲ τομεῖς ἀντικειμένων, ἀλλὰ διαγράφουν τὶς προοπτικὲς στὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ εὑρεθῇ τὸ Ἐγώ. Ἡ διαπίστωση δτι τὸ Ἐγώ εἶναι πραγματικὸ μόνο στὶς διπολικότητες Ἐγὼ-Σὺ καὶ Ἐγὼ-Αὐτό, στρέφεται ἐπίσης ἐναντίον τῆς ὑπερβατολογικῆς φιλοσοφίας ποὺ ἐθεωροῦσε τὸ Ἐγώ ώς αὐθύπαρκτο καὶ ἐνέτασσε τὴν πραγματικότητα στὰ πλαίσια

16. W 1,399. Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο δὲν ἐκφράζεται πιὰ ώς σχέση ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου, ἀλλὰ ώς σχέση Ἐγὼ-Σὺ-κόσμος. Ἀνάλογα προσπαθεῖ νὰ διορθώσῃ τὸν ἴδεαλισμὸ καὶ ὁ Liebrucks (ὑποκείμενο-ὑποκείμενο-ἀντικείμενα) ξεκινώντας δῆμος ἀπὸ τὸν W. v. Humboldt. Bλ. B. Liebrucks, *Sprache und Bewußtsein*, Bd. I, Frankfurt a.M. 1964, σ. 3 κ.ε.

17. Bλ. καὶ N. Rotenstreich, *Buber's Dialogical Thought* εἰς: P. A. Schilpp and M. Friedman (ed.), *The Philosophy of Martin Buber*, The Library of Living Philosophers, vol. 12, Illinois 1967, 97-132, 98.



τῆς σχέσεως ύποκειμένου και ἀντικειμένου<sup>18</sup>. Ὁτι ο Buber προσπαθεῖ νὰ περιορίσῃ τὴν κατηγορία τοῦ καθ' αὐτὸ τονίζοντας τὴν κατηγορία τοῦ πρός τι. Βέβαια ἡ ύπερβατολογικὴ φιλοσοφία ἐδέχθηκε ώς συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ Ἐγὼ και τὸ σύνδεσμό του μὲ ἄλλες ύπάρξεις, εἴτε ώς ἀναγνώριση και ἄλλων ἐλευθέρων προσώπων (Fichte<sup>19</sup>), εἴτε τὴν κοινότητα τοῦ Ἐμεῖς ώς συστατικὴ διάσταση τῆς αὐτοσυνειδησίας (Hegel<sup>20</sup>), εἴτε τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων ώς αὐθυπάρκτων σκοπῶν και ἐλευθέρων προσώπων (Kant<sup>21</sup>). Ὁ Buber βρίσκει συγγενικὴ μὲ τὴ δική του τὴ θεωρία τοῦ Kant, ἀλλὰ τὴ διαφοροποιεῖ γιατὶ αὐτὴ ἔχει διαφορετικὴ προέλευση και δὲν εἶναι διαλογική, ἀφοῦ τῆς λείπει τὸ στοιχεῖο τῆς ἀμοιβαιότητας<sup>22</sup>.

Οἱ διπολικότητες Ἐγὼ-Σὺ και Ἐγὼ-Αὐτὸ παραμένουν ἀδιάσπαστες, ἀκόμα και ὅταν ὁ ἀνθρωπος λέγη Σὺ ἢ Αὐτό, γιατὶ και τότε τὸ Ἐγὼ εἶναι παρὸν και μόνον ὁ τρόπος τῆς ἐκφράσεως τὸ ἀφήνει λανθάνον (W1, 79). Στὴν προοπτικὴ τοῦ Αὐτὸ ἀνήκουν ὅλες οἱ δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου ποὺ κατευθύνονται πρὸς ἓνα ἀντικείμενο, ἀνήκει ἡ ἐμπειρία τοῦ κόσμου ώς γνώση, συναίσθημα και αἰσθηση. Στὴν προοπτικὴ αὐτὴ βρίσκονται ὅχι μόνον τὰ πράγματα ώς ἄψυχα και ἄσχετα μὲ τὸν πυρῆνα τοῦ εἶναι μας, ἀλλὰ και ὁ ἀνθρωπος ὅταν γίνη ἓνας ξένος, ἓνας τρίτος κι ἀδιάφορος και ἔξαφανισθῇ ὁ ὄριζοντας τῆς προσωπικῆς σχέσεως ώς σχέσεως τοῦ Ἐγὼ και τοῦ Σὺ, ὅταν αὐτὴ δηλ. πάψη νὰ εἶναι ἐνεργὸς πραγματικότητα.

Οἱ σφαῖρες τοῦ κόσμου τῆς σχέσεως καθορίζονται σὲ συνάρτηση μὲ τὴ δυνατότητα χρήσεως τῆς βασικῆς λέξεως Ἐγὼ-Σὺ (W1, 81). Ἀπὸ τὴν καθ' αὐτὸ σχέση τοῦ Ἐγὼ και τοῦ Σὺ ώς ἀρχὴ τοῦ ἀνθρωπίνου εἶναι πρέπει νὰ διακριθῇ ἡ ὅποιαδήποτε σχέση και ἀναφορὰ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ πράγματα, ἡ ὅποια εἶναι ἔξηρτημένη και δευτερεύουσα (W1, 412). Ἔνω τὰ πράγματα ἀνήκουν στὸ χῶρο τοῦ ἔχειν γιατὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ ἀνθρωπος ἐνδιαφέρεται τελικὰ γιὰ τὴν κυριαρχία και τὴν κατοχὴ τους, ἡ σχέση εἶναι ὁ ὄριζοντας ὅπου πραγματώνεται τὸ ἀνθρώπινο εἶναι. Ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ και τοῦ Σὺ —ὅπου ὁ ἀνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθῇ πρὸς τὸ Σὺ και νὰ πάρῃ ἀπάντηση— εἶναι ἡ διαλογικὴ ἀρχή, ἡ ἀρχὴ τοῦ εἶναι

18. Ὁ Theunissen ἔξετάζει τὴ φιλοσοφία τοῦ Buber ώς «ἀντισχέδιο τῆς ύπερβατολογικῆς φιλοσοφίας». Βλ. M. Theunissen, *Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart* Berlin 1977<sup>2</sup>, 243-346.

19. J. G. F. Hegel, *Grundlage des Naturrechts* (1796) § 4 και *System der Sittenlehre* (1798) § 18.

20. J. G. F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes* Hamburg, Meiner 1962<sup>6</sup>, 140.

21. I. Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Kant-Werke (ἐκδ. W. Weischedel) Bd. 6, Darmstadt 1976, 51.

22. W 1,283. Παρόμοια κριτικὴ ἀσκεῖ και ὁ J. Schwartländer, *Der Mensch ist Person. Kants Lehre vom Menschen*, Stuttgart 1968, 261.



τοῦ ἀνθρώπου καὶ διέπει τὶς περισσότερες δραστηριότητές του. Ἡ σχέση ὅμως συνδέεται μὲ τὴν ἑτερότητα, γιατὶ ἂν δὲν ὑπάρχῃ μιὰ ἄλλη αὐθύπαρκτη ὑπαρξη ἢ ἔνα ἄλλο ὅν, δὲν εἶναι δυνατή ἡ σχέση. Πρῶτα πρέπει ὁ ἀνθρωπος νὰ πάρῃ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν κόσμο, νὰ τὸν θεωρήσῃ ὡς αὐθύπαρκτο καὶ ἐνιαῖο γιὰ νὰ μπορῇ νὰ σχετισθῇ μὲ αὐτὸν (W1, 415). Ἀνάλογα καὶ στὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ ἀναφορικὰ μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἔχει νὰ ἀναγνωρίσῃ κανεὶς τὸν ἄλλο, τὸν συνομιλητή, μὲ ὅλες τὶς διαφορὲς ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τοὺς συγκεκριμένους καθορισμοὺς τῆς ὑπάρξεώς του. Διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατὸς ὁ γνήσιος διάλογος (W1, 403). Ἐπομένως ἡ σχέση δὲν χωρίζεται ἀπὸ τὴν πρωταρχικὴ ἀπόσταση ποὺ εἶναι καὶ αὐτὴ προνόμιο τοῦ ἀνθρώπου ὡς πνευματικοῦ ὅντος. Δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ δυὸ ἀρχὲς ποὺ καθορίζουν παράλληλα καὶ ἀνεξάρτητα ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἀντίθετα ἡ μία ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεση γιὰ τὴν ὑπαρξη τῆς ἄλλης (W1, 412).

Ο Buber διακρίνει τρεῖς σφαῖρες τῆς σχέσεως, μὲ βάση τὴ δυνατότητα γιὰ πραγμάτωση τοῦ ζωντανοῦ λόγου στὴν ἀμοιβαιότητα τοῦ διαλόγου. Ἡ πρώτη σφαῖρα εἶναι ἡ ζωὴ μὲ τὴ φύση. Ἡ φύση δὲν νοεῖται ἐδῶ ὅπως στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες ὡς ἔνα ἔξαντικειμενισμένο μέγεθος ποὺ μπορεῖ νὰ μεταφράζεται σὲ μαθηματικὲς σχέσεις ἢ νὰ καθορίζεται στὴν ἔξέλιξή του. Ἡ ἀντίληψη τῆς φυσικῆς ὁδηγεῖ στὴν προοπτικὴ τοῦ Ἐγὼ-Αὐτὸ καὶ ὅχι στὴ σχέση. Ἀντίθετα μὲ τὴν κυριαρχικὴ ἐπιρροὴ τῆς σύγχρονης φυσικῆς, φύση εἶναι ὁ πρωταρχικὸς ἐκεῖνος χῶρος ζωῆς ὅλων τῶν ἐμβίων, ὁ ὅποιος ἔξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ ἔνα μυστήριο ὡς πρὸς τὸ γίγνεσθαι καὶ μέσα στὸ ὅποιο ὁ ἀνθρωπος αἰσθάνεται φίλος καὶ οἰκεῖος μὲ δλα τὰ ἄλλα δημιουργήματα, εἴτε ἔμβια εἶναι αὐτὰ εἴτε φυσικὰ πράγματα ἀνέγγιχτα ἀπὸ τὴν τεχνοκρατικὴ πεποίθηση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου (W1, 428-434). Στὴ σφαῖρα αὐτὴ δὲν παρουσιάζεται ἀμοιβαιότητα, γιατὶ τὸ Σὺ ποὺ λέγει ὁ ἀνθρωπος παραμένει μετέωρο. Ο τομέας αὐτὸς εἶναι «ύπογλωσσικός», γιατὶ στὴν οὐσία ὁ λόγος τοῦ ἀνθρώπου παραμένει στὰ ὅρια τοῦ μονολόγου (W1, 81). Αὐτὸ δὲν σημαίνει πώς ἡ φύση δὲν «ἐκφράζει» τίποτε. Ἀλλὰ ἡ ἐκφραση αὐτὴ δὲν ξεπερνάει τὰ ὅρια τοῦ μυστηρίου καὶ μένει στὸ μεταίχμιο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ προσωπικοῦ εἶναι.

Ἡ δεύτερη σφαῖρα εἶναι ὀλοφάνερη. Εἶναι ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ἡ σχέση τῶν ἀνθρώπων ὡς προσωπικῶν ὑπάρξεων. Σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀνωνυμία τῆς γενικότητας ὅπου κανεὶς ἀναφέρεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους χωρὶς νὰ σχετίζεται μὲ καμμιὰ συγκεκριμένη ὑπαρξη, ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ δὲν ἀναφέρεται στὴν ἀφηρημένη γενικότητα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ πραγματώνεται στὴν κοινότητα, σὲ μικρὲς ὅμαδες ἀνθρώπων ποὺ βασίζονται στὴν εἰλικρίνεια. Ἡ σφαῖρα αὐτὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ κατ' ἐξοχὴν συνδέεται μὲ τὴν πραγμάτωση τῆς γλώσσας. Ἐδῶ ὁ λόγος παρουσιάζει



δλη του τὴ συστατικὴ δύναμη, γιατὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀπευθύνη καὶ νὰ τοῦ ἀπευθύνουν τὸ Σὺ (W1, 81).

Ἡ τρίτη σφαιρα εἶναι ἡ ζωὴ μὲ τὶς πνευματικὲς δοντότητες ποὺ φτάνει καὶ ἔπερνάει τὰ ὅρια τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἄν καὶ ἡ σχέση αὐτὴ δὲν εἶναι ἄμεσα ὀλοφάνερη ὥπως στὴ ζωὴ μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἀν καὶ εἶναι χωρὶς γλῶσσα, ἄφωνη, παρὰ ταῦτα ἀποκαλύπτει ἡ ἴδια τὸν ἑαυτό της καὶ δημιουργεῖ τὴ γλῶσσα ἐκείνη ποὺ δίνει κατεύθυνση στὸ εἶναι μας. Ὁ λόγος ποὺ ἀποκαλύπτεται στὴ σχέση αὐτὴ εἶναι καὶ ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς μας. Πρόκειται γιὰ τὴν ὑπερβατικὴ ἐκείνη παρουσία τοῦ Σύ, στὴν δοπία ὁ ἀνθρωπος ἀπαντάει μὲ τὴν τέχνη, τὸ στοχασμὸ καὶ τὴν πράξη. Ἡ σχέση αὐτὴ ὑπάρχει στὴ γνήσια θρησκευτικότητα ποὺ ξέρει τὰ ὅρια τῆς δογματικῆς ἐπεξεργασίας τῆς πίστεως κι ἀναζητεῖ τὸ Θεὸ στὴν ἄμεσότητα τῆς προσευχῆς καὶ τῆς θυσίας. Ἡ ἐνότητα τοῦ κόσμου θέτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἀρχή της καὶ ὁ ἀνθρωπος ἀναρωτιέται γιὰ τὸ πεπρωμένο του μέσα στὸν κόσμο (W1, 83). Μαρτυρία τοῦ διαλόγου αὐτοῦ ποὺ παίρνει κοσμικὴ διάσταση, ἀφοῦ σχετίζεται μὲ τὸν κόσμο κι ἐμφανίζεται ως ἀμοιβαιότητα οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἀποτελεῖ ἡ προφητεία, ὥπως ἔκφράζεται στὴ Βίβλο (W3, 931). Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ὑπερβατικοῦ Σὺ δὲν εἶναι ἔνα μοναδικὸ γεγονός, ἀλλὰ συνεχίζεται στὴ ζωὴ τῆς κοινότητας τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶναι ἔτοιμοι νὰ τὴ δεχθοῦν ως λόγο καὶ κατεύθυνση τῆς ὑπάρξεώς τους.

Τὸ συνδετικὸ σημεῖο τῶν τριῶν αὐτῶν σφαιρῶν εἶναι τὸ Σύ, ὅχι ως καθημερινὴ ἔκφραση, ἀλλὰ ως ὅρος ποὺ κάνει δυνατὴ τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι μόνο μιὰ κατηγορία ἀλλὰ καὶ μιὰ δοντολογικὴ προϋπόθεση τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐμφυτη δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔχῃ ἀπέναντί του τὸ Σὺ κάνει δυνατὴ καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία του ως Ἐγὼ (W1, 96-97). Ἄν καὶ οἱ δύο στάσεις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναχθοῦν ἡ μία στὴν ἄλλη, δηλ. νὰ καταργηθῇ ἡ μία πρὸς ὅφελος τῆς ἄλλης, ὑπάρχουν ἐν τούτοις μεταβάσεις ἀπὸ τὴ μία στὴν ἄλλη. Ὁ ἀνθρωπος στὴν προοπτικὴ τοῦ Ἐγὼ-Αὐτὸ θέτει τὰ πάντα ως χωροχρονικὰ προσδιωρισμένα ἀντικείμενα τῆς γνωστικῆς του ἐμπειρίας, τὰ πλησιάζει ἔμμεσα μὲ ἐννοιολογικοὺς προσδιορισμούς, τὰ βλέπει ἀπὸ τεχνόμορφη ἀποψη ως «κατασκευάσματα» ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναλύσῃ καὶ νὰ ἀνασυγκροτήσῃ μὲ τὴ γνώση του ἢ κατασκευάζει πράγματα χωρὶς νὰ νοιάζεται γιὰ τὸ νόημά τους (W1, 98). Στὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, τὸ Σὺ δὲν εἶναι ἀντικείμενο γνώσεως οὔτε ἀνάγεται σὲ χωροχρονικὰ δεδομένα. Οἱ ἐννοιολογικοὶ προσδιορισμοί, ἡ φαντασία, ἀκόμα καὶ ἡ μνήμη παραμερίζονται. Τὸ Σὺ δὲν εἶναι κάποιο κατασκεύασμα, ἀλλὰ πρωταρχικὸ δημιούργημα μὲ κοσμικὴ-μετακοσμικὴ ἀρχή. Ἀντὶ γιὰ τὸ ἀντικείμενο ἐδῶ ἔχομε τὴν ἄμεση παρουσία τοῦ προσώπου (W1, 85).

Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸ Σὺ στὸ Αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὸ Αὐτὸ στὸ Σὺ εἶναι καθω-



ρισμένη. Πρῶτα-πρῶτα οἱ δύο στάσεις δὲν εἶναι συγχρονικὲς ως πρὸς τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τους. "Υστερα ἡ μετάβαση εἶναι ἀναγκαία ἀπὸ τὸ Σὺ στὸ Αὐτὸ καὶ δυνατὴ ἀπὸ τὸ Αὐτὸ στὸ Σύ<sup>23</sup>. Ἐπομένως δὲν ἔχομε γραμμικότητα μεταβολῆς, ἀλλὰ διασταύρωση δύο δυνατοτήτων σὲ δύο τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς: Τὴ δυνατότητα τοῦ ἀντικειμένου καὶ τὴ δυνατότητα τῆς παρουσίας (W1, 85). Μὲ ὅσα λέγει ὁ Buber δὲν θέλει νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὀντολογικὴ σημασία καὶ τὴν ἀξία τῆς προοπτικῆς Ἐγὼ-Αὐτό, ἀλλὰ θέλει νὰ τονίσῃ ὅτι πέρα ἀπὸ αὐτὴ ὑπάρχει ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἐπιστρέφει στὴ γνησιότητα τῆς ὑπάρξεώς του διασώζοντας ἔτσι τὸ προσωπικό του εἶναι. Πρωταρχικὰ δὲν εἶναι τὰ πράγματα ἀλλὰ οἱ καταστάσεις, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κόσμου καὶ τῶν ὄντων μέσα ἀπὸ τὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ὅχι μόνο ἀπὸ τὴν ἀποψη τοῦ ὀντολογικὰ πρωταρχικοῦ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως τοῦ ἄνθρωπου.

"Ἡ πραγματικότητα τοῦ πνεύματος εἶναι στὸ «Μεταξύ», στὸ χῶρο τῶν διανθρωπίνων σχέσεων καὶ δὲν χωρίζεται ἀπὸ τὸ λόγο, τὴ δυνατότητα τοῦ ἄνθρωπου νὰ δώσῃ ἀπάντηση στὸ Σύ. "Ἄν καὶ φανερώνεται στὴν πραγμάτωση τῆς σχέσεως, παραμένει ἐν τούτοις κάτι τὸ ὑπερβατικὸ καὶ μυστηριῶδες, γιατὶ εἶναι τὸ αἰώνιο Σὺ ποὺ ἀπευθύνεται στὸν ἄνθρωπο καὶ πρὸς τὸ ὅποιο ἀπευθύνεται καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος (W1, 103). Τὸ πνεῦμα φέρει ἐδῶ τὰ γνωρίσματα τοῦ Θεοῦ.

Τὸ Μεταξὺ ως ὁ χῶρος τοῦ πνεύματος, δὲν εἶναι μιὰ βοηθητικὴ θεωρητικὴ κατασκευὴ γιὰ τὴν ἔρμηνεία ψυχολογικῶν φαινομένων, ἀλλὰ ἡ ὀντικὴ σφαῖρα ὅπου «συμβαίνει», πραγματώνεται τὸ εἶναι τοῦ ἄνθρωπου ως σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ<sup>24</sup>. Ἡ σφαῖρα αὐτὴ βρίσκεται πέρα ἀπὸ τοὺς προσδιορισμοὺς ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου καὶ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὴ χαρακτηρίσῃ μεταφορικὰ ως ἐντελέχεια, ως τὴν ἔμφυτη δυνατότητα ἐνὸς ὄντος νὰ πραγματοποιήσῃ τὸν ἑαυτό του. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ἡ ἀριστοτελικὴ σκέψη παραμένει στὰ δρια τοῦ ἀτομικοῦ, ἐνῷ ἡ ὀντολογία τῆς διανθρώπινης χώρας θεωρεῖ τὸ ἄνθρωπινο εἶναι ως τὸ εἶναι τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ως τὸ εἶναι τῆς κοινότητας τῶν ἄνθρωπων<sup>25</sup>.

"Ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ δὲν ἔχει τὰ μόνο ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τοῦ ἄνθρωπου, ἀλλὰ ἐνέχει καὶ κάτι τὸ μυστηριακό. Τὸ νὰ μπορῇ κανεὶς

23. W 1,89,101. Σχετικὰ μὲ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ αὐτὴ ἡ σύγκλιση τῶν στάσεων βλ. τὶς κριτικὲς παρατηρήσεις τοῦ J. Bloch, *Die Aporie des Du. Probleme der Dialogik Martin Bubers*, Heidelberg 1977, 271-278.

24. W 1,405. Ἀνάλογες ἀντιλήψεις γιὰ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ πνεύματος στὸ Ἐγὼ καὶ στὸ Σὺ ἔχει καὶ ὁ N. Berdjajew. Βλ. π.χ. τὸ ἔργο του *Esprit et Réalité*, Traduit da Russe, Paris 1943, 72.

25. W 1,283. Γιὰ τὴν ἔννοια τῆς ὀντολογίας στὸν Buber βλ. καὶ R. E. Wood, *Martin Buber's Ontology, An Analysis of I and Thou*, Evaston 1969, 121.



νὰ εύρεθῇ μέσα στὴν προοπτικὴ ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν «ἄγια βασικὴ λέξη» (W1, 83) τοῦ Ἐγὼ καὶ Σὺ εἶναι μιὰ συγκυρία ποὺ συμβαίνει σχεδὸν κατὰ χάριν, εἶναι ἡ «συνάντηση» ἐνὸς προσωπικοῦ εἶναι μὲν ἔνα ἄλλο προσωπικὸ εἶναι. Οἱ συναντήσεις ὅπου φανερώνεται τὸ εἶναι στηρίζουν τὴ γνησιότητα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ δὲν κωδικοποιοῦνται ὥστε νὰ δώσουν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφορᾶς (W1, 85). Κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς ὡς πραγμάτωση ἀναφέρεται στὸ αἰνιγματικὸ καὶ ἀνεξάντλητο εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ προοπτικὴ τῆς σχέσεως συνδέεται μὲ τὴν ἀμοιβαιότητα. Στὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ πράγματα, ἡ ἀμοιβαιότητα παρουσιάζεται ὡς ἐπίδραση τοῦ ἀνθρώπου, ὡς δημιουργία ἔργων τέχνης. Ἡ τέχνη στὴν πρωταρχικὴ της ἔννοια εἶναι τὸ τέρμα τῆς διαλογικῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ πράγματα, γιατὶ ὁ ἀνθρωπὸς ἀναζητῶντας τὸ Σὺ στὴ συνάντηση μὲ τὸν κόσμο, μεταφράζει τὴ μορφὴ σὲ καλλιτεχνικὸ δημιούργημα (W1, 87, 376). Ἔνῳ ἡ τεχνικὴ ἐνδιαφέρεται μόνον ἀποσπασματικὰ γιὰ τὰ πράγματα καὶ τὰ θεωρεῖ ὡς δργανα πρωρισμένα νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἔναν ώρισμένο σκοπὸ καὶ μετὰ νὰ ἀφεθοῦν στὴ λήθη τοῦ παρελθόντος, ἡ τέχνη ἀναζητάει τὴν ἐσώτερη οὐσία τῶν πραγμάτων καὶ ἀντλεῖ τὴ δύναμή της ἀπὸ τὸ γενικὸ νόημα ποὺ δίνει ὁ ἀνθρωπὸς στὴ ζωή του, ὅταν εύρεθῇ στὴν προοπτικὴ τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ καὶ συναντηθῇ μὲ τὸ μυστήριο τοῦ αἰώνιου Σὺ (W1, 426).

Ἡ ἀμοιβαιότητα στὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀνθρωπὸ περιγράφεται συνήθως ψυχολογικά, θεωρεῖται δτὶ περιορίζεται στὰ «αἰσθήματα ἀγάπης» ἢ στὴ συμπάθεια. Κι ὅμως ἡ ἀγάπη εἶναι μιὰ ἀρχὴ ποὺ ὑπερβαίνει καὶ τὰ φυσικὰ καὶ τὰ ψυχολογικὰ δεδομένα. Τὰ συναισθήματα καὶ τὰ βιώματα μπορεῖ νὰ τὰ ἔχῃ κανείς, ἐνῷ ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μεταφυσικὴ χώρα ποὺ στηρίζει τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου, τὸ Μεταξύ. Ἀπὸ ἐδῶ πηγάζει καὶ ἡ διαλογικὴ φύση τῆς εὐθύνης, ἡ βοήθεια, ἡ συμπαράσταση, ἡ παιδεία, ἡ λύτρωση (W1, 87-88).

Στὴν τρίτη σφαῖρα ἡ ἀμοιβαιότητα εἶναι ἡ πιὸ μυστηριώδης. Ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου ὡς δημιουργήματος στὴ ζωή, ἡ ὑπηρεσία στὸ νόημα τοῦ παντός, ἡ συμφιλίωση μὲ τὸ μυστήριο τοῦ κόσμου ὁδηγοῦν στὸ κατώφλι τῆς οὐσίας. Πρόκειται ἐδῶ γιὰ μιὰ κοσμικὴ θρησκευτικότητα μὲ τάση πρὸς τὸν πανθεϊσμό<sup>26</sup>. Τὸ πρωταρχικό της στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀμεση καὶ γνήσια κατάφαση μιᾶς ἀπόλυτης ὑπερβατικῆς οὐσίας, ἡ ἀναγνώριση ἐνὸς αἰώνιου Σὺ ποὺ εἶναι ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸ. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ ἀνθρωπὸς δὲν ψάχνει γιὰ ἔνα ὑπερβατικὸ ἀντικείμενο προσιτὸ στὴ γνωστικὴ δραστηριότητα, γιατὶ τότε φιλοσοφεῖ περὶ Θεοῦ καὶ μένει στὴν προοπτικὴ τοῦ Ἐγὼ-Αὐτό. Ὅταν ἐγκαταλείψῃ τὴν ἀναφορὰ «ὑποκείμενο-

26. W 1,88. Bλ. καὶ Bloch, ὁ.π. 37-39.



ἀντικείμενο» καὶ εύρεθῇ ἐνώπιον τοῦ ζῶντος Θεοῦ, τότε φθάνει στὴν ὕψιστη πραγμάτωση τοῦ εἶναι του, τότε εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος στὴ θρησκεία, τῇ βιωματικῇ συγκεκριμένοποίησῃ τῆς σχέσης τοῦ Ἔγὼ πρὸς τὸ μυστηριῶδες Σὺ (W1, 526-527). Εἶναι ὁ Θεὸς πρόσωπο; Ὁ Buber ἀποφεύγει νὰ ἐμπλακῇ σὲ μιὰ ὀντοθεολογία, γιατὶ ἔτσι θὰ ἐκινεῖτο πάλι μέσα στὰ δριατῶν ὀντολογικῶν κατηγοριῶν. Τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ εἰπῇ γιὰ τὸ Θεό στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι καὶ πρόσωπο, ἡ καλύτερα ὅτι ὁ Θεὸς ως τὸ Σὺ ἐμφανίζεται στὴ διαλογικὴ σχέση ως πρόσωπο, χωρὶς αὐτὸν νὰ σημαίνῃ ὅτι τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ ἀνάγεται ἀπλῶς στὸ προσωπικὸ εἶναι. Πρέπει νὰ θεωρήσωμε καὶ πάλι τὸ πρόσωπο ὅχι ως τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ως μία πράξη τοῦ Θεοῦ: Ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο γίνεται ὁ Θεὸς πρόσωπο, ἀφοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ διαλογικὴ σχέση εἶναι δυνατὴ μόνον ως σχέση προσώπων<sup>27</sup>. Ἡ ἀποψη αὐτὴ δὲν ὀδηγεῖ σὲ ἄνθρωπομορφισμό, γιατὶ ὁ Buber διαφυλάσσει τὸ προσωπικὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ θεωρώντας το μόνον ὑπὸ τὴν προοπτικὴ τοῦ Ἔγὼ καὶ Σὺ καὶ πάλι ἐκφραζόμενος μὲ μύριες προφυλάξεις, ὥστε νὰ μὴν περιπέσῃ σὲ δογματισμούς, ἀναφέροντας ὅτι αὐτὰ ποὺ λέγει εἶναι ἐπιτρεπτὲς ἐκφράσεις ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ γλῶσσα τῆς πίστεως.

Στὴν περίπτωση τοῦ ἄνθρωπου πρόσωπο δὲν εἶναι ἡ ἐσωτερικότητα ἢ ἡ ἀόρατη πνευματικότητα τοῦ ἄνθρωπου, ἀλλὰ δλος ὁ ἄνθρωπος ως ψυχοσωματικὴ ἐνότητα (W1, 426). Τὸ πρόσωπο γίνεται φανερὸ δταν εύρεθῇ στὴ σχέση μὲ ἄλλα πρόσωπα. Ἐνῷ τὸ Ἔγὼ τῆς προοπτικῆς Ἔγὼ-Αὐτὸν εἶναι τὸ ὑποκείμενο ποὺ σχετίζεται μὲ ἀντικείμενα, τὸ Ἔγὼ τῆς σχέσεως τοῦ Ἔγὼ πρὸς τὸ Σὺ εἶναι πρόσωπο καὶ ὑποκειμενικότητα ποὺ ἐπιστρέφει στὸν ἑαυτό της (W1, 121). Τὸ Ἔγὼ στὴν πρώτη περίπτωση εἶναι τὸ μονολογικὸ καὶ χωριστὸ Ἔγώ, ἐνῷ στὴ δεύτερη περίπτωση μετέχει στὴν πραγματικότητα. Τὸ ἀτομικὸ Ἔγὼ παραμένει ἀποσπασματικό, χωριστὸ καὶ ἀπομακρυσμένο ἀπὸ τὸ εἶναι. Τὸ πρόσωπο μετέχει ἀπὸ κοινοῦ μὲ ἔνα ἄλλο πρόσωπο στὸ εἶναι, ἔχει τὴ βιωματικὴ κατάφαση τῆς οὐσίας του. Κι δμως τὸ ἀτομικὸ Ἔγὼ καὶ τὸ πρόσωπο δὲν εἶναι ἐναλλακτικὲς δυνατότητες γιὰ τὸν ἄνθρωπο γιατὶ τὸ Ἔγὼ οὕτε τὸ ἴδιαίτερό του εἶναι μπορεῖ νὰ ἐγκαταλείψῃ οὕτε καὶ νὰ μείνῃ γιὰ πάντα χωριστὸ ἀπὸ τὸ προσωπικὸ εἶναι.

Ἡ διάκριση αὐτὴ ὑποδηλώνει πρὸς ποιά κατεύθυνση εἶναι ἡ πληρότητα τοῦ εἶναι καὶ ἡ γνησιότητα τῆς ὑπάρξεως. Τὸ πρόσωπο μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ως ἡ τέλεια ὑποκειμενικότητα ποὺ συνειδητοποιεῖ καὶ πραγματοποιεῖ τὴ διαλογικότητα. Ἄλλὰ κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἄρῃ τὴ διπολικότητα τοῦ εἶναι του. Ἀγωνίζεται πάντα ἀνάμεσα στὸ νὰ εἶναι πραγματικὸς ἢ μὴ πραγματικός. Ἀν καὶ τὸ προσωπικὸ εἶναι φανερώνεται στὴ σχέση

27. W 1,576. Σύγκρ. καὶ W 1,303.



τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ἐν τούτοις ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν εύρισκεται στὴν προοπτικὴ αὐτή, δὲν παύει νὰ εἶναι πρόσωπο, γιατὶ ἡ τάση πρὸς τὸ Σὺ εἶναι ἔμφυτη. Ἡ κρίση παρουσιάζεται ὅταν ἡ ἴστορία δὲν παίρνῃ τὴν κατεύθυνσή της ἀπὸ τὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ὅταν οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μεταβάλλωνται σὲ σχέσεις κοινωνικῶν ὅντων ποὺ πρέπει νὰ διευθετήσουν τὴ ζωὴ τους χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴ γνησιότητα τῆς ὑπάρξεως, χωρὶς νὰ θεωροῦν δὲνας τὸν ἄλλο ώς Σύ. Γι' αὐτὸ στὴν οὐσία ἡ κρίση εἶναι κρίση τοῦ Μεταξὺ ποὺ χάνει πιὰ τὴν αὐθεντικότητά του καὶ τότε χάνεται καὶ ἡ αὐθεντικότητα τοῦ ἀνθρώπου (W1, 275). Τότε ἀπολυτοποιεῖται ἡ προοπτικὴ τοῦ Ἐγὼ-Αὐτὸ καὶ γίνεται ἡ προοπτικὴ ὅπου τὸ Ἐγὼ συναντάει τοὺς ἀνθρώπους ώς ξένα ὅντα, γιὰ τὰ ὅποια μιλάει σὲ τρίτο πρόσωπο, ἔμμεσα καὶ μονολογικά.

"Οπως εἶναι κίνδυνος γιὰ τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἀτομικότητα, ἔτσι εἶναι κίνδυνος καὶ ἡ συλλογικὴ διαχείριση τῶν μέσων τῆς ζωῆς, ὅταν δὲν λαμβάνη ὑπ' ὅψη της ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς ἀπολιθωμένες σχέσεις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ὑπάρχει ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ ποὺ εἶναι δυνατὴ στὴν κοινότητα ώς ἐνότητα τοῦ πρωταρχικοῦ πνεύματος (W1, 998-999). Ἐκεῖ εἶναι δυνατὴ καὶ ἡ εὐθύνη, ἡ ὑποχρέωση νὰ δίνῃ κανεὶς λόγο γιὰ τὶς πράξεις του στὸ Σὺ ποὺ τοῦ ἀπευθύνεται. "Υπεύθυνος μπορεῖ νὰ εἶναι κανεὶς μόνον ἀπέναντι σὲ πρόσωπα, μόνο στὰ πλαίσια τῆς διαλογικῆς προοπτικῆς τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ.

### 3. Ἡ γνησιότητα τοῦ διαλόγου καὶ ἡ γλῶσσα.

"Οπως ἀναφέρθηκε πρίν, συστατικὴ γιὰ τὴ στάση τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο εἶναι ἡ γλῶσσα. Δὲν πρόκειται ἀπλῶς γιὰ τὸ μουσειακὸ ἀποθησαύρισμα τῶν λεξικῶν ἢ γιὰ τὰ γλωσσικὰ σύμβολα ποὺ δὲν ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κατέχῃ ἢ νὰ ἔξελιξῃ, οὔτε βέβαια γιὰ τὴν ἀστόχαστη συζήτηση ἢ τὴν ἄμετρη φλυαρία, ἀλλὰ γιὰ τὴ γλῶσσα ποὺ συμβαίνει μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, μεταξὺ τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ. Γλῶσσα εἶναι ἡ πρωταρχικὴ πράξη τοῦ πνεύματος<sup>28</sup>, ἡ ὅποια δὲν ἔξαντλεῖται στὰ γλωσσικὰ σύμβολα, ἀλλὰ προσφέρει τὴ δυνατότητα τῆς ἐπικοινωνίας τῆς προσωπικῆς ζωῆς, τῆς πνευματικῆς δραστηριότητας, τῆς ἡθικῆς εὐθύνης. Εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀνοίγει μυστηριακὰ στὸν ἀνθρωπὸ τὴν πόρτα τῆς σχέσεως τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ καὶ τῆς ἀναφορᾶς στὸν κόσμο. Ἐδῶ ἀκριβῶς στηρίζεται καὶ ἡ αἰώνιότητά της, γιατὶ ἀν καὶ ἀποτελῇ μέσο τοῦ πνεύματος, ἀποτελεῖ καὶ τὴ δυνατότητα γιὰ τὴν κατάφαση τῆς κοσμικῆς διαστάσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς σχέσεώς του μὲ τὸ αἰώνιο Σύ. Πρόκειται λοιπὸν γιὰ τὴ «διαλογικὴ» γλῶσσα ποὺ παρουσιάζεται ως ἐκφραστικότητα τῆς ζωῆς στὴν πνευματική

28. W 1,142, βλ. καὶ 404. Σύγκρ. καὶ Casper, δ.π. 289.



της διάσταση, περιλαμβάνει λέξεις κι ἔξωγλωσσικὲς μορφὲς ἐκφράσεως, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀμοιβαιότητα καὶ θέλει νὰ μεταδώσῃ κάτι.

Στὶς ἔξωγλωσσικὲς μορφὲς ἐκφράσεως περιλαμβάνονται ὅχι μόνον ἡ στάση, ἡ χειρονομία ἢ ἡ ἐκφραση τοῦ προσώπου, ἀλλὰ καὶ ἡ σιωπή, γιατὶ καὶ μὲ αὐτὲς ἀκόμα μπορεῖ νὰ δώσῃ κανεὶς στὸν ἄλλο νὰ καταλάβῃ ἂν τὸν ἀναγνωρίζῃ ως τὸ Σύ. Ὁ Buber ἀποκλείει τὶς περιπτώσεις τοῦ ἔρωτα καὶ τοῦ μυστικισμοῦ καὶ φέρνει ως παράδειγμα τῆς ἐκφραστικῆς σιωπῆς τὴν ἴδιότυπη ἐκείνη σιωπὴ τῆς φιλικῆς ματιᾶς τῶν ἀγνώστων ποὺ περπατοῦν στὸ δρόμο (W1, 175-176). Ἡ κατάφαση τοῦ ἄλλου ως προσώπου, ἡ ἀναγνώρισή του ως ἵσαξιας παρουσίας ποὺ μετέχει στὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, ἡ ἀποδοχὴ του ως ἀντιλέγοντος καὶ ὅχι ως ἔχθροῦ καὶ ἀντιλογοῦντος, ὅχι μόνον προϋποθέτουν τὴ γνησιότητα τοῦ διαλόγου, ἀλλὰ φανερώνονται στὸ γνήσιο διάλογο (W1, 278 βλ. καὶ 471). Ἀρα ἡ γλῶσσα στὴν πλήρη μορφὴ τῆς κυρίως ως ἐνεργὸς λεκτικὴ καὶ δευτερευόντως ως ἔξωγλωσσικὴ ἐκφραση, εἶναι ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐκφράσῃ τὴν κατάφασή του στὴν πρωταρχικὴ διαλογικότητα καὶ νὰ θεμελιώσῃ συγχρόνως τὴ συμμετοχὴ του στὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ, γιατὶ τὸ ἕδιο τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου εἶναι διαλογικό. Χωρὶς ἄλλο καὶ ἡ δομὴ τῆς ἕδιας τῆς γλῶσσας διέπεται ἀπὸ τὴ διαλογικὴ ἀρχὴ, προϋποθέτει τὴν ἀμοιβαιότητα τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ χωριστὰ ἀπὸ μιὰ κοινότητα ἀνθρώπων ποὺ νὰ τὴ χρησιμοποιῇ γιὰ τὴν ἀμοιβαία κατανόηση.

Ὑπὸ τὸ πρᾶσμα αὐτὸ θεωρεῖ ὁ Buber καὶ τὶς τρεῖς μορφὲς τῆς γλῶσσας (W1, 442-443). Τὴ γλῶσσα ως «παρὸν ἀπόθεμα», δηλ. ως τὸ σύνολο ὅλων τῶν δυνατῶν γλωσσικῶν ἐκφράσεων ποὺ ἔχει κανεὶς στὴ διάθεσή του καὶ μπορεῖ νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ γιὰ νὰ συνεννοηθῇ μὲ τοὺς ἀνθρώπους μιᾶς ώρισμένης κοινότητας χωροχρονικὰ καθωρισμένης. Κι ἐδῶ αὐτὸς ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή του τὸ γλωσσικὸ πλοῦτο, συνυπολογίζει καὶ τὸ ὅτι ὁ συνομιλητής του θὰ ἔχῃ καὶ ἐκεῖνος στὴ διάθεσή του τὸν κοινὸ αὐτὸ γλωσσικὸ πλοῦτο καὶ κατὰ συνέπεια θὰ μπορέσῃ νὰ ἀνταποκριθῇ γλωσσικά. Ἡ δεύτερη μορφὴ τῆς γλῶσσας εἶναι «τὸ δυνατὸ κτῆμα», δηλ. τὸ σύνολο τῶν γλωσσικῶν μορφῶν ποὺ ἔχρησιμοποιήθηκαν κάποτε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μιᾶς κοινότητας, ἐφ' ὅσον αὐτὰ εἶναι δυνατὸν νὰ μεταδοθοῦν ως γλωσσικὴ γνώση, ἀλλὰ δὲν ἀποτελοῦν πιὰ ἐνεργὸ δργανο γιὰ τὴ συνεννόηση μέσα σὲ μιὰ κοινότητα. Πρόκειται ἐδῶ γιὰ τὴν ἰστορικὴ παράδοση τῆς γλῶσσας ποὺ εἶναι ἀντικείμενο τῆς ἐπιστημονικῆς μελέτης. Ἡ πρώτη μορφὴ εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένη μὲ τὴ δυνατότητα νὰ ὄμιληθῇ, νὰ γίνῃ ἐνεργείᾳ εἶναι. Ἀλλὰ καὶ ἡ δεύτερη μορφὴ, ἂν καὶ φαίνεται νὰ ἀνήκῃ πιὰ στὸ παρελθόν, ἐν τούτοις δὲν ἀποκόβεται ἀπὸ τὸ δυναμισμὸ ποὺ ἔχει ἡ ἕδια ἡ γλῶσσα ως λόγος, δηλ. ως ἐνότητα γλωσσικῆς ἐκφράσεως καὶ νοήματος. Τὸ ὅτι μία γλῶσσα δὲν εἶναι ζωντανὴ δὲν συνεπάγεται πῶς



δὲν «σημαίνει» πιὰ τίποτε, πώς δὲν «ἔχει νὰ εἰπῇ» πιὰ τίποτε στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν ἐπάνω στὴ γῆ. Ἡ τρίτη μορφὴ γλώσσας εἶναι τὸ «ένεργείᾳ εἶναι» τῆς γλώσσας, εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὅμιλεῖται, ποὺ «συμβαίνει» μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Προϋπόθεσή της εἶναι ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἐπικοινωνία, γιὰ πραγμάτωση τῆς ἀμοιβαιότητας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, γιὰ πραγμάτωση τῆς ἀρχικῆς διαλογικότητας τῆς γλώσσας. Ἐπομένως ὁ διάλογος εἶναι ὁ πρωταρχικὸς χαρακτήρας τῆς γλώσσας καὶ ὅχι ὁ μονόλογος. Ἀκόμα καὶ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι «μονολογική» γιατὶ ὁ στοχασμὸς εἶναι μονολογικὸς ἀφοῦ ἀποτελεῖ διάλογο τοῦ ἀνθρώπου, δὲν εἶναι βάσιμο, γιατὶ καὶ αὐτὸς ὁ μονόλογος εἶναι κατανοητὸς ἐπειδὴ στηρίζεται στὴ γλῶσσα μιᾶς κοινότητας ἀνθρώπων (W1, 444).

Ο στοχασμὸς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς λίγες περιοχὲς τοῦ ἀνθρώπου ποὺ δὲν εἶναι διαλογική. Ἡδη ὁ Πλάτων ἔθεωρησε τὸ στοχασμὸν ὡς ἄφωνο διάλογο τῆς ψυχῆς μὲ τὸν ἑαυτό της<sup>29</sup>. Ἀλλὰ μιὰ ἐρμηνεία τοῦ στοχασμοῦ ὡς διαλόγου δὲν εἶναι δυνατὴ κατὰ τὸν Buber, γιατὶ στὸν ἐσωτερικὸν «διάλογο» λείπει ἡ ἔκπληξη ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὸν στοιχεῖο τοῦ διαλόγου. Ἡ ἑτερότητα τῶν ἀνθρώπων ὡς προσώπων κάνει ἀδύνατη τὴν πρόβλεψη τῆς σκέψεως τοῦ ἄλλου. Ἀντίθετα στὸ στοχασμὸν ὡς ἐσωτερικὸν «διάλογο» δὲν ἔχομε στὴν πραγματικότητα ἐρώτηση καὶ ἀπάντηση λόγῳ τῆς ταυτότητας τοῦ ὑποκειμένου, τὸ ὅποιο ἔχοντας τὴν ἀμεσότητα τῆς ὑπάρξεώς του ξέρει περίπου πρὸς ποιά κατεύθυνση εύρισκονται οἱ ἀπαντήσεις του (W1, 445). Αὐτὸς δὲν σημαίνει βέβαια οὔτε τὴν ὑποτίμηση τῆς γνησιότητας ποὺ ἔχει ὁ ὑπαρξιακὸς διάλογος τῆς ἀνθρώπινης μοναξιᾶς οὔτε τὴν ἄρνηση τῆς καρποφόρας μοναξιᾶς τοῦ ποιητῆ ἢ τοῦ στοχαστῆ.

Ἀποτέλεσμα τῆς ἀδυναμίας νὰ προβλέψῃ κανεὶς τὴ σκέψη τοῦ ἄλλου ἀποτελεῖ ἐπίσης καὶ τὸ πολυσήμαντο τῶν λέξεων ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸ διάλογο. Αὐτὴ ἡ ποικιλία τῆς σημασίας μειώνεται στὸ στοχασμό, γιατὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ στοχαστὴς ἐλέγχει τὴ συνέπεια στὴ χρήση τῶν λέξεων καὶ προσπαθεῖ νὰ σταθεροποιήσῃ κάπως τὴ σημασία τους μέσα στὰ πλαίσια τοῦ στοχασμοῦ του. Τὸ πολυσήμαντο τῶν λέξεων δὲν εἶναι ἀπόλυτο μειονέκτημα καὶ ὁ διάλογος ἔχει ὡς σκοπὸν νὰ τὸ φέρῃ σὲ φῶς μὲ ὅλες τὶς ποικιλίες καὶ τὶς ἀποχρώσεις, γιατὶ διαφορετικὰ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ εὕρῃ ἄλλη πρόσβαση στὰ προβλήματα ποὺ ἔχει ὁ στοχασμὸς στὴν ἐννοιολογική του δραστηριότητα (W1, 446). Αὐτὸς δὲν σημαίνει πώς δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιῇ κανεὶς δρισμούς. Ἀλλὰ καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ παραβλέψῃ κανεὶς τὴν ἔνταση ποὺ ὑπάρχει λόγῳ τῆς ἑτερότητας

29. Πλάτ. Σοφ. 263C, Θεαίτ. 190C, βλ. καὶ R. Wiehl, *Dialog und philosophische Reflexion*, εἰς: *Dialog als Methode* «Neue Hefte für Philosophie» 2/3 (Göttingen 1972) 41-94, 42.



τῆς διαλογικῆς προσφορᾶς τοῦ κάθε συνομιλητῆ οὔτε καὶ νὰ θελήσῃ νὰ τὴν ἔξαλείψῃ. Διαφορετικὰ χωρὶς τὴν δυνατότητα τῆς ἐτερότητας δὲν ὑπάρχει διαφοροποίηση στὴ σκέψη καὶ χωρὶς τὴν ποικιλία τῆς σημασίας οὔτε δυνατότητα προβληματισμοῦ οὔτε δρισμὸς ἀλλὰ οὔτε καὶ διάλογος ὑπάρχει. "Αν μείνη ὅμως κανεὶς ἐξ ἀρχῆς ἀμετακίνητος στὴν ἀποδοχὴ ἐνὸς συγκεκριμένου δρισμοῦ μιᾶς ἔννοιας κι ἐπιμένη νὰ κλωθογυρίζῃ τὸ λόγο γύρω ἀπὸ αὐτὸν ἀποφεύγοντας ἔτσι τὶς δῆθεν παρανοήσεις καὶ δὲν θελήσῃ καλοπροαιρετα νὰ ἀνοίξῃ στὸ διάλογο τὸν πλοῦτο τῆς ἐτερότητας, τότε θυσιάζει «τὸ λόγο στὴ λογιστικὴ» (W1, 447).

"Οπου ἔχομε γλῶσσα, ἔχομε ἀμοιβαιότητα καὶ ἐπικοινωνία. Μιὰ γενικώτερη ἔρευνα τῆς γλώσσας εἶναι καταδικασμένη νὰ ἀποτύχῃ, ἢν ζητήσῃ νὰ βεβαιώσῃ ἐμπειρικὰ τὴν κίνηση τῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν πρωταρχή της πρὸς τὸν πλοῦτο τῶν μορφῶν, ἀπὸ τὴν πρώτη βαθμίδα τοῦ γίγνεσθαι ὡς τὴ σύγχρονη πραγματικότητα, γιατὶ τὸ εἶναι τῆς γλώσσας δὲν εἶναι κάτι ποὺ συλλαμβάνεται ἐμπειρικὰ ἢ ἔξαντλεῖται στὴν ἐπιστημονικὴ γνώση. Ἡ γλῶσσα συνδέεται μὲ τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν οὐσία παραμένει κι αὐτὴ ἔνα μυστήριο, ὅπως καὶ τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου (W1, 449). Ἡ ὑπαρξη μιᾶς ἴστορικῆς γλωσσικῆς βαθμίδας στερημένης ἀπὸ τὴν ἀμοιβαιότητα καὶ τὴν ἐπικοινωνία —στερημένης ἀπὸ τὴ διαλογικότητα— δὲν εἶναι δυνατή, γιατὶ πάντα εύρισκομε μιὰ κοινότητα ἀνθρώπων ποὺ ὅμιλεῖ γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὰ πράγματα, ἐνῷ ὁ «ἔνας, ὁ μοναδικὸς ἀνθρωπος» ὡς ἔνα ὄν ποὺ δὲν θὰ είχε καμιὰ σχέση μὲ μιὰ κοινότητα ἀνθρώπων καὶ τὴ γλῶσσα τους καὶ θὰ ώμιλοῦσε γιὰ τὸν κόσμο σὲ μιὰ «ἰδιωτικὴ γλῶσσα», εἶναι κάτι τὸ ἀδιανόητο. Τὸ κοσμοείδωλο δὲν εἶναι μόνο γλωσσικὸ ἀλλὰ εἶναι καὶ κοσμοείδωλο μιᾶς κοινότητας. Ἀκόμα καὶ ἡ ἴστορία, στὴν ὥποια ὁ Θεὸς παρουσιάζει στὸν Ἀδὰμ τὰ ζῶα τῆς δημιουργίας καὶ τοῦ λέγει νὰ τὰ ὀνομάσῃ, δὲν ἀντανακλᾶ τὴν ἀνάμνηση μιᾶς γλωσσικῆς βαθμίδας χωρὶς ἐπικοινωνία, γιατὶ ὁ Θεὸς μιλώντας στὸν Ἀδὰμ προϋποθέτει τὸ χῶρο τῆς ἐπικοινωνίας (W1, 447).

Πρωταρχικὰ δὲν εἶναι τὰ πράγματα ἀλλὰ οἱ καταστάσεις, ὅτι συμβαίνει στὸν δρίζοντα τῆς ἀμοιβαιότητας τῶν ἀνθρώπων καὶ σὲ ἀναφορὰ πρὸς αὐτὲς προσπαθοῦν οἱ ἀνθρωποι νὰ συνεννοηθοῦν (W1, 448). Στὴν πρώιμη μορφή της ἡ γλῶσσα πρέπει νὰ ἦταν ἔνα συμβάν σὲ μιὰ κοινότητα ἀνθρώπων, ἔστω δύο ἢ τριῶν ἀτόμων. Θὰ ἦταν ἡ γνωστοποίηση ἀναφορικὰ μὲ μιὰ κατάσταση καὶ ἡ ἀνάλογη ἀνταπόκριση πώς αὐτὴ ἡ γνωστοποίηση ἔγινε ἀντιληπτή. Οἱ καταστάσεις κατὰ τὸν Buber χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀναφορὰ τῶν ἀνθρώπων σὲ αὐτές. "Αν ἐπαρουσιαζόταν μιὰ νέα κατάσταση, θὰ ἀκολουθοῦσε καὶ πάλι ἡ γνωστοποίηση πρὸς τὸ σύντροφο καὶ ἡ ἀνάλογη ἀνταπόκριση ἐκ μέρους του. Αὐτὸς ὁ τρόπος τῆς ἀμοιβαίας γνωστοποιήσεως δὲν μοιάζει μὲ τὴν «κραυγὴ βοηθείας» ποὺ συνδέεται



ἄμεσα μὲ ίδιαιτερες συνθῆκες οὔτε πάλι μὲ τὸ «σῆμα» ποὺ ἐπαναλαμβάνεται στερεότυπα. Αὐτὲς οἱ μορφὲς παρουσιάζονται καὶ στὰ ζῶα, ἐνῶ ἡ ἀνθρώπινη γλῶσσα χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη καὶ πολύπλοκη δημιουργία νέων μορφῶν γλωσσικῆς ἐπικοινωνίας (W1, 449). Τὸ ζῶο παραμένει στὰ δρια τῆς ὑπογλωσσικῆς ἔκφρασης. Ἐλλὰ ἡ ἐκφραστικότητά του παραμένει ἔνα μυστήριο ποὺ βρίσκεται πέρα ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου νὰ τὸ καταλάβῃ (W1, 143). Ἐνῶ τὸ ζῶο κραυγάζει γιὰ νὰ γίνη ἀντιληπτό, ὁ ἀνθρωπὸς ὅταν χρησιμοποιῇ τὴν γλῶσσα ἀπευθύνεται σὲ κάποιον ἄλλο περιμένοντας ἀνταπόκριση (W1, 420). Ἐτσι ἡ ἀμοιβαιότητα τῆς γλώσσας συνδέεται μὲ τὴν ὑπαρξη καὶ ἀνταπόκριση τοῦ «ἄλλου», μὲ τὴν ἑτερότητα τῶν ἀνθρώπων τῆς κοινότητας ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν γλῶσσα.

Γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ ὁ Buber τὴν ἄποψή του πώς ἡ γλῶσσα πρωταρχικὰ παραπέμπει σὲ κοινὲς καταστάσεις, ἐπικαλεῖται τὸ ἐθνολογικὸ δεδομένο πώς τὸ ἀπλούστατο στοιχεῖο τῶν πρωτογόνων γλωσσῶν δὲν εἶναι τὸ ὄνομα —ὅπότε πρωταρχικὴ θὰ ἥταν ἡ ἀναφορὰ τοῦ μεμονωμένου ἀνθρώπου στὰ πράγματα— ἀλλὰ ἡ φράση (W1, 448), ἀντίληψη ποὺ ἐπέδρασε καὶ στὴ θεωρία τοῦ Buber γιὰ τὴν γλωσσικὴ στοιχείωση τῆς σχέσεως τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ. Ἡ προτίμηση τοῦ Buber —ὅπως καὶ τοῦ Πλάτωνος— κλίνει πρὸς τὸν προφορικὸ λόγο, γιατὶ ὁ ζωντανὸς λόγος ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ὄριζοντα τῆς ἀμοιβαιότητας εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μυστηριακὰ ὑποβαστάζει τὴν σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ<sup>30</sup>. Ὁ ζωντανὸς λόγος ως γνήσιος διάλογος δὲν συνδέεται οὔτε μὲ τὴν συζήτηση οὔτε μὲ τὴν φλυαρία οὔτε μὲ τοὺς προκατασκευασμένους «διαλόγους» ποὺ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὴν δημοσιότητα, πράγματα στὰ δόποια μᾶς ἔχει συνηθίσει ἡ ἐποχή μας. Ἡ χώρα τοῦ διαλόγου εἶναι τὸ Μεταξύ, ἡ ὀντικὴ διάσταση τῶν διανθρωπίνων σχέσεων, ὅπου συμβαίνει ἡ συνάντηση τῶν ἀνθρώπων ως συγκεκριμένων προσωπικῶν ὑπάρξεων. Ἐτσι πρωταρχικὸ γεγονὸς δὲν εἶναι οὔτε τὸ ἄτομο καθ' ἑαυτό, οὔτε ἡ ἀνώνυμη γενικότητα, ἀλλὰ «ὁ ἀνθρωπὸς μαζὶ μὲ τὸν ἀνθρωπὸ» (W1, 404), τὸ Ἐγὼ καὶ τὸ Σύ. Ἡ σχέση αὐτὴ ως συνάντηση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σύ ὄνομάζεται ἀπὸ τὸν Buber διαλογικὴ κατάσταση (W1, 406). Μόνον στὴ συνάντηση μπορεῖ νὰ στηρίζεται ὁ γνήσιος διάλογος ως συζήτηση ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν σοβαρότητα τῆς ἀμοιβαιότητας καὶ ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς προσωπικῆς ὑπάρξεως τοῦ ἄλλου ως παρουσία ἐνὸς συγκεκριμένου ἀνθρώπου.

Ἡ ἀλήθεια τοῦ διαλόγου εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἀπόφαση νὰ μιλήσῃ κανεὶς μὲ εἰλικρίνεια, ὅπως ἀρμόζει στὸ γνήσιο διάλογο, στὴν ἀμοιβαιότητα τοῦ ζωντανοῦ λόγου. Ὁ Buber θεωρεῖ τὴν ἔννοια αὐτὴ τῆς ἀλήθειας ως γνήσια ἐβραϊκὴ ἀντίληψη καὶ τὴν ἀντιπαραθέτει πρὸς τὴν ἀρχαία ἐλληνικὴ

30. Bλ.. καὶ Bloch, ὁ.π. 25.



εννοια τῆς ἀλήθειας. Ἐνῶ γιὰ τοὺς ἄρχαιοὺς "Ἐλληνες ἡ ἀλήθεια εἶναι κάτι ποὺ ἀνήκει στὸ εἶναι, γιὰ τοὺς Ἐβραίους ἡ ἀλήθεια σημαίνει ἐτυμολογικὰ τὴν πιστότητα καὶ δὲν ἀναφέρεται στὸ εἶναι ἀλλὰ στὸ ζωντανὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου ἀποκαλύπτεται καὶ ἡ αὐθεντικότητα τοῦ εἶναι. Ἡ ἑλληνικὴ ἀλήθεια σύμφωνα μὲ τὴν ἐτυμολογία της σημαίνει τὴ φανέρωση, τὴν ἀποκάλυψη τοῦ εἶναι (W1, 452). Τὸ πρόβλημα γιὰ τὸν Buber μετατοπίζεται στὸ ἀν ὁ συγκεκριμένος ἀνθρωπος εἶναι ἀληθινὸς καὶ γνήσιος. Ἡ «πιστὴ ἀλήθεια» σημαίνει ἀρχικὰ τὴν ἐνότητα, τὴν ἔλλειψη διαφορῶν. Ὁ δρίζοντάς της συνιστᾶται ἀπὸ μιὰ ώρισμένη κατάσταση συνομιλίας, ὅπου ὁ διμιλητὴς καὶ ὁ συνομιλητὴς διμιλοῦν γιὰ τὴν πραγματικότητα. Τότε πρέπει νὰ διακρίνωμε τρία σημεῖα στὴν ἀλήθεια: Ὡς πρὸς τὴν πραγματικότητα ἡ πιστὴ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἀξιόπιστη γλωσσικὴ παρουσίαση τῆς πραγματικότητας —ποὺ ὁ διμιλητὴς γνώρισε ἥδη— κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε καὶ ὁ συνομιλητὴς νὰ μπορέσῃ κι αὐτὸς νὰ λάβῃ γνώση τῆς πραγματικότητας. Ὡς πρὸς τὸν συνομιλητὴν σημαίνει ὅτι ὁ διμιλητὴς συμμετέχει εἰλικρινὰ στὴν προσπάθεια τοῦ συνομιλητῆς νὰ γνωρίσῃ τὴν πραγματικότητα. Καὶ τρίτον ως πρὸς τὸν ἴδιο τὸν διμιλητὴν σημαίνει τὴ σχέση τῶν ὅσων λέγει πρὸς τὴν ὑπαρξή του.

Ἐτσι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν Buber δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἔρχεται ἄνωθεν ως ὑπερπροσωπικὸ δεσμευτικὸ δεδομένο, ἀλλὰ συνδέεται μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ κάθε συγκεκριμένου ἀνθρώπου ως προσώπου ποὺ μοιράζεται τὴ ζωὴ μὲ ἄλλα πρόσωπα καὶ χρέος του εἶναι νὰ γίνῃ μάρτυς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς γνησιότητας τῆς ὑπάρξεώς του (W1, 453). Ἡ ἀλήθεια συνεπάγεται τόσο τὴν εὐθύνη ὅσο καὶ τὴν ἐτοιμότητα νὰ ἀνταποκριθῇ κανεὶς στὴν προσταγὴ τῆς γνησιότητας, γιατὶ χωρὶς τὴ διαμόρφωση τοῦ ἀναλόγου ἥθους δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πραγματώσῃ κανεὶς τὴν εἰλικρίνεια ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἀμοιβαιότητα τοῦ Μεταξύ.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι παντοῦ εἶναι πραγματοποιήσιμη ἡ προσφορὰ τῆς εἰλικρίνειας. Ἡ ἀπόδοχὴ τῆς διαλογικότητας τοῦ Μεταξὺ προϋποθέτει τὴν κοινὴ ἀπόφαση γιὰ γνησιότητα. Ἡ οὐσία τοῦ διαλόγου, ἡ πραγμάτωση τῆς ἐνότητας, παραμερίζεται, ὅταν ὁ ἔνας ἀπὸ τοὺς συνομιλητὲς ἀγωνίζεται γιὰ τὸ φαίνεσθαι καὶ προσπαθῇ μὲ τὰ ἐπιχειρήματά του νὰ ἐπιτύχῃ μιὰ προσωπικὴ νίκη ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ εἶναι, τὴν κοινότητα τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ στὴν ἀναζήτηση καὶ στὴ γνησιότητα. Τὸ φαίνεσθαι εἶναι περισσότερο μιὰ ὀντολογικὴ κατηγορία ποὺ συνδέεται μὲ τὴν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ παρουσιάσῃ τὸν ἑαυτό του δπως δὲν εἶναι. Ὁ Buber γράφει: «Ο γνήσιος διάλογος εἶναι μιὰ ὀντολογικὴ σφαῖρα ποὺ συνιστᾶται ἀπὸ τὴν αὐθεντικότητα τοῦ εἶναι καὶ μπορεῖ νὰ καταστραφῇ ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τοῦ φαίνεσθαι» (W1, 286). Ἐπομένως τὸ φαίνεσθαι δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἀφορᾶ τὰ ἀντικείμενα, ἀλλὰ κάτι ποὺ συμβαίνει στὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη



ύπαρξη. Είναι ή ελλειψη γνησιότητας ποὺ παρουσιάζεται δῆθεν ώς γνησιότητα, είναι τὸ ψεῦδος (W1, 274-275).

Ο γνήσιος διάλογος κινεῖται πάντα στὴ θρησκευτικὴ διάσταση καὶ ἀφήνει πίσω του τὸ ἀτομικὸν Ἐγὼ καὶ τὴν προοπτικὴν τοῦ Ἐγὼ-Αὐτό, δηλ. τὸν κόσμο ποὺ δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸν ἀφήνει αὐθύπρακτο, ἔξω ἀπὸ τὴ δυνατότητα τοῦ θρησκευτικοῦ νοήματος. Ἡ διαλογικὴ κατάσταση ἀποτελεῖ κατὰ κάποιο τρόπο, παρ' ὅλα ὅσα λέγει ὁ Buber γιὰ τὴν κατάφαση τοῦ κόσμου, τὴν ἄρνηση τοῦ κόσμου. Τὸ πρόβλημα γι' αὐτὸν παραμένει ή δυνατότητα νὰ ἀγιασθῇ ή κάθε συγκεκριμένη κατάσταση (B2, 234). Ἡ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Σὺ δὲν είναι ὁ δρόμος γιὰ τὴ γνώση καὶ τὴν ἐμπειρία τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ή ὑπαρξιακὴ προσέγγιση τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων, ή ἀνακάλυψη τῆς δυνατότητας γιὰ τὴ μυστηριακὴ ἀνακαίνιση (B2, 234). Πρέπει τὰ πάντα νὰ ἀναχθοῦν καὶ πάλι στὴν πηγή τους, τὸ αἰώνιο Σὺ ποὺ ή θρησκεία ὀνομάζει Θεὸς καὶ ή φιλοσοφία ἀπόλυτο.

Ἄν η ἀλήθεια τοῦ διαλόγου είναι ή πιστὴ ἀλήθεια, τότε ὁ διαλογικὸς πρέπει νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν προσπάθεια νὰ πλησιάσῃ γνωστικὰ αὐτὸ τὸ μυστήριο ποὺ λέγεται κόσμος, ἀφοῦ τὸ χρέος του είναι νὰ ὑποδηλώσῃ τὸ σύνδεσμό του μὲ τὴν ὑπέρβαση (B3, 446). Ὁ διαλογικὸς δὲν είναι ὁ ἄνθρωπος τῆς γνώσεως, ἀλλὰ ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ, ὅχι βέβαια τοῦ Θεοῦ ποὺ τὸν στοχάζεται κανεὶς καὶ τὸν τοποθετεῖ μέσα σὲ συστήματα, γιατὶ τότε τὸν μεταβάλλει σὲ Αὐτό, ἀλλὰ τοῦ ζῶντος Θεοῦ τῆς κλήσεως καὶ τῆς ἀποκαλύψεως. Αὐτὰ είναι ποὺ κρατοῦν τὸν ἄνθρωπο κοντὰ στὸ μυστήριο. Ὅσο ἐκπληρώνει τὴν ἀποστολή του, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ Θεὸν βρίσκεται (W1, 157). Στὰ πλαίσια τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ κόσμου στὴν πρωταρχή του ἐντάσσεται καὶ ὁ διάλογος σύμφωνα μὲ τὸν Buber. Είναι φανερὸ δτὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ διάλογος διαδραματίζεται στὰ ἀχνάρια τοῦ μυστηρίου τῆς ὑπάρξεως. Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἄνθρωπου στὸ ἀνεξήγητο καὶ τὸ αἰνιγματικὸ ἔχει ἐδῶ τὴ χώρα της.

#### 4. Ἔπιλογος.

Χαρακτηριστικὸ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Buber, ὥστε ἄλλωστε καὶ ὅλης τῆς διαλογικῆς φιλοσοφίας, είναι ή θρησκευτικότητα ποὺ δὲν κατατρίβεται σὲ νοησιαρχικὲς κατασκευές, ἀλλὰ πραγματώνεται ώς ἐσχατολογικὴ ποιότητα ζωῆς καὶ θεωρεῖ τὸν ἄνθρωπισμὸν ώς ἀναπόσπαστα συνδεδεμένο μὲ τὴν πίστη στὸ Θεὸν τῆς ἀποκαλύψεως. Ὁ διάλογος, ὥστε τὸν ἀντιλαμβάνεται ὁ Buber είναι κατ' ἔξοχὴν γεγονὸς τῆς θρησκευτικότητας. Ἄν καὶ ή προοπτικὴ αὐτοῦ τοῦ διαλόγου ἔχει τὴν ἀναμφισβήτητη σημασία της ώς ἐμπειρία καὶ πραγμάτωση τοῦ είναι, ἐν τούτοις ή κοινωνίᾳ τῶν ἀνθρώπων δὲν είναι ή κοινότητα τοῦ διαλόγου, ἀλλὰ χαρακτηρίζεται καὶ ἀπὸ δομὲς ἔξου-



σίας. Ἡ δύναμη δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὴν διαλογικότητα. Γι' αὐτὸν χρειάζονται τὸ δίκαιο καὶ οἱ θεσμοὶ ποὺ θὰ κάνουν δυνατή τὴν ἐλευθερία ὅλων. "Οπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Buber ἀναγνώρισε (B3, 506), τὸ δίκαιο δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθῇ στὴ διαλογική κατάσταση.

Ἡ κριτικὴ τοῦ Buber στὸν Πλάτωνα δὲν εἶναι πάντοτε δικαιολογημένη, γιατὶ στηρίζεται κυρίως στὴ φιλοσοφία τῆς θρησκείας καὶ ἀντιμετωπίζει τὴν θεωρία τῶν ἰδεῶν ώς ἔνα εἶδος θεολογικοῦ στοχασμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραβλέπεται ἡ πολλαπλῇ σημασίᾳ τῶν πλατωνικῶν ἰδεῶν. Ὁ πλατωνικὸς διάλογος δὲν εἶναι μιὰ ἔτοιμη διδασκαλία περὶ ἰδεῶν, ὥστε ὑπεστήριξε ὁ Buber, ἀλλὰ εἶναι ἔνας δρόμος τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν ἀλήθεια τῶν ὄντων, τὸν ὅποιο πορεύονται ἀπὸ κοινοῦ οἱ συμφιλοσοφοῦντες. Τὴν γλωσσικὴν ὑποδομὴν τῆς ἀντιλήψεώς μας γιὰ τὸν κόσμο ὑπεστήριξε καὶ ὁ Πλάτων ἀποφασίζοντας νὰ καταφύγῃ στοὺς λόγους γιὰ νὰ ἀναζητήσῃ ἐκεῖ τὴν ἀλήθεια τῶν ὄντων<sup>31</sup>.

Ἡ κριτικὴ τοῦ Buber στὶς ἀντιλήψεις τῆς ὑπερβατολογικῆς φιλοσοφίας γιὰ τὴν σχέση ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου καὶ ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ γνώση τοῦ κόσμου βασίζεται στὸ διαλογικὸν χαρακτῆρα τῆς γλώσσας καὶ στὴν κοινότητα ἐπικοινωνίας, πλησιάζει τὶς σύγχρονες θεωρίες τοῦ διαλόγου καὶ τῆς κοινότητας ἐπικοινωνίας ποὺ ὅμως δὲν παρουσιάζονται μόνο στὰ πλαίσια τῆς φιλοσοφίας τῆς θρησκείας ἀλλὰ καὶ στὴν ἡθική, στὴ φιλοσοφία τῆς ιστορίας, στὴν δοντολογία καὶ στὴν κοινωνικὴ φιλοσοφία.

Πρέπει νὰ ἀναγνωρίσῃ κανεὶς ὅτι ἡ κριτικὴ τοῦ Buber στὴ σύγχρονη ἐποχὴ τῆς τεχνόμορφης σκέψης, ἡ ἐπανάστασή του ἐναντίον τῆς γλώσσας καὶ τῆς αὐτονόητης ἀποδοχῆς τῶν πραγμάτων, ἐσήμαινε καὶ ἔνα βῆμα πλησιέστερα πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς γνησιότητας τῆς ὑπάρξεως καὶ τὴν ἐκ νέου ἀξιολόγηση τῆς πραγματικότητας ἐκείνης ποὺ εἶχε συγκαλύψει ἡ θετικὴ γνώση. Ὁ στοχασμὸς του ἀποτελεῖ μαρτυρία τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ ὑπερβατικὸν νόημα τοῦ κόσμου καὶ τῆς προσδοκίας μιᾶς νέας πραγματικότητας, γιὰ τὴν ὅποια ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνῆται τὴν εὐθύνη του. Γι' αὐτὸν τὸ ἐρώτημά του γιὰ τὸ ἂν ἡ διαλεκτικὴ μπορεῖ νὰ γίνη διαλογική, παραμένει ἀκόμα ἀνοιχτό.

31. Πλάτ. *Φαίδ.* 99E.

## DAS PROBLEM DES DIALOGS IN DER PHILOSOPHIE MARTIN BUBERS

### Zusammenfassung.

Was trennt die Platonische und die Bubersche Dialogtheorie, was verbindet sie? Platons Dialog ist ein konkreter gnoseologischer Gang, der zur



Wahrheit der Seienden führen soll und aus der Sorge des Menschen um die eigene Seele lebt. Sein Vorbild ist der sokratische Dialog. Der religiöse Bezug fehlt ihm nicht, wie es z.B. in "Phaidros" aus dem Gebet von Sokrates klar wird. Bubers Horizont ist die prophetische Rede und der Bund Israels mit Gott. Dialog ist für Buber eine transzendentale Bedingung des Menschseins, die als existentielles Geschehen der Begegnung von Ich und Du realisiert wird. Der Dialektiker sucht die Schau des überzeitlichen Seins, der Dialogiker versucht die Richtung zur Begegnung zu zeigen, um das Zwischen der Begegnung zu retten. Obwohl Dialogik und Dialektik, Echtheitserlebnis und Denken, gemeinsamen Ursprungs sind, bleiben sie asymptotisch. Trotz der Kritik an der platonischen Philosophie hält auch Buber die Gestalt von Sokrates für das Vorbild des Philosophierens. Sokrates realisierte die Begegnung von Ich und Du als Begegnung von Menschen. Außerdem stimmt Buber mit Platon darin überein, daß die Sprache ihre Grenze hat; denn sie reicht nur bis zur Pforte der Wahrheit des Seins und dann schweigt sie.

Buber sieht fundamentale Unterschiede zwischen griechisch-europäischem Denken und jüdischer Erfahrung. Die Sorge des griechischen Denkens um das zeitlose Sein und um die Herrschaft der Erkenntnis auf der Welt steht dem jüdischen Erlebnis der geschehenden Echtheit entgegen. Das griechische Denken sucht die Entdeckung der Ordnung der Welt, die jüdische Erfahrung lebt in der Erwartung der eschatologischen Erneuerung der Schöpfung. Dabei ist Gott kein übergeschichtliches, selbstgenügsames Sein oder eine allgemeine Idee, sondern der lebendige Gott, der in der Geschichte spricht und dessen Wahrheit in der Gemeinschaft der Menschen geschieht. Buber kritisiert alle Denkrichtungen, die das Problem der religiösen Erfahrung in den Rahmen der Subjekt-Objekt-Relation übertragen, in psychologische Probleme oder ideologische Verzerrungen reduzieren oder den unmittelbaren existentiellen Sinn des religiösen Mythos verkennen. Ähnlicherweise betrachtet er das Problem der Sprache. Der Logos der Griechen ist ewig, weil er immer seiend bleibt. Als harmonische Gestalt und geschlossene Vollständigkeit ist er statisch und monologisch. Der hebräische Logos ist ewig, weil er "geschieht", immer offen, dynamisch und dialogisch ist. So grenzt sich Buber von der griechischen Tradition ab. Platons Dialog hat als Krone die Ideenlehre, nämlich ein Gedankenexperiment, das mit der "Wirklichkeit" nichts zu tun hat. Seine Dialogizität ist künstlich. Das Wesen des Dialogs als Begegnung von Ich und Du wird im Wort der Bibel bewahrt. Konsequenterweise betrachtet Buber die jüdische Tradition, vor allem die Bibel und den Chassidismus, als die Heimat des echten Dialogs.

Die Frage "Was ist der Mensch?" kann nach Buber nur im Rahmen der philosophischen Anthropologie behandelt werden, die das Wesen des Men-



schen innerhalb der Einheit von Sein und Sinn zu bestimmen versucht. Der ursprüngliche Bestimmungsrahmen des Menschen ist die Welt als Ordnungsgefüge, das durch die Sprache unter den Menschen konstituiert wird. Das Wort, das unter den Menschen geschieht, verwaltet das Schicksal der Welt. Die zwei Grundworte, die die kosmische Haltung des Menschen signalisieren, sind das Ich-Du und das Ich-Es. Sie sind zugleich die Perspektiven, in denen das Ich real ist. Das Ich-Du signalisiert die Perspektive der persönlichen Begegnung, der geschehenden Dialogizität des Menschseins. Die Perspektive von Ich-Es ist die Dimension des Habens, der Erkenntnis, der Herrschaft, sie ist die Dimension der Sachen und Objekte oder der Seinden, die fremd zu uns sind.

In der Beziehung von Ich und Du geschieht das Menschsein. Beziehung und Differenz bestimmen sich gegenseitig. Nur wenn man den Anderen in seinem Anderssein anerkennt, ist die Beziehung möglich. Buber unterscheidet drei Sphären der Beziehung: Die erste ist das Leben mit der Natur, mit der geheimnisvollen Quelle aller Lebewesen und natürlichen Dinge. Hier wird die Gegenseitigkeit des Wortes nicht realisiert, der Mensch sagt das Du, aber er wird als Du nicht angesprochen. Trotzdem ahnt er, daß die Natur etwas „ausdrückt“. Die zweite Sphäre ist die Beziehung von Ich und Du, die Beziehung der Menschen als Personen, als Mitglieder einer konkreten Gemeinschaft, deren Grundlage die gegenseitige Treue ist. Hier wird das dialogische Wort realisiert. Die dritte Sphäre ist das Leben mit den geistigen Wesenheiten. Obwohl diese Sphäre an sich sprachlos ist, offenbart sie sich selbst und gestaltet das Wort, auf dem unsere Existenz beruht. Es ist die Gegenwart des transzendenten Du, der der Mensch durch Kunst, Denken, Tat und religiöse Handlung antwortet. Allen drei Sphären ist das Du gemeinsam, das nicht nur die Voraussetzung des Menschseins ist, sondern auch das Selbstbewußtsein von Ich ermöglicht. Obwohl die zwei Grundhaltungen nicht aufeinander reduzierbar sind, gibt es Übergänge von der einen zu der anderen. Zunächst geschehen sie nicht gleichzeitig. Danach ist der Übergang von Ich-Du zu Ich-Es notwendig, während derjenige von Ich-Es zu Ich-Du möglich ist. Deshalb gibt es keine lineare Entwicklung sondern Überschneidung der zwei Perspektiven in allen Lebensbereichen.

Ursprünglich sind nicht die Objekte sondern die Situationen. Die Wirklichkeit des Geistes, das Menschsein oder die persönliche Existenz „geschieht“ im „Zwischen“ von Ich und Du. Das Zwischen steht über der Subjekt-Objekt-Relation, und man kann es als Entelechie bezeichnen. Die Begegnung im Zwischen ist nicht nur von der Entscheidung des Menschen abhängig, sondern sie hat etwas Sakmentales; denn das Ich-Du ist das „heilige Grundwort“. Begegnungen tragen unsere Existenz, sie können nicht „kodifiziert“ werden,



sondern sie bleiben die Möglichkeit des rätselhaften und unerschöpflichen Menschseins. Begegnung, Dialogizität, Gegenseitigkeit gehören zusammen. So kann die Relation zu den Sachen eine Beziehung sein und zur dialogischen Gestalt, zur Kunst führen; sie kann aber durch die Ich-Es Perspektive bestimmt sein, und dann führt sie zur Herrschaft über die Natur, zur Technik.

Die Gegenseitigkeit in der Begegnung mit dem Menschen wird gewöhnlich als Gefühl der Liebe oder der Sympathie beschrieben. Man hat Gefühle und Erlebnisse, aber man lebt im Geschehen der Liebe. Davon stammen die Verantwortung, die Hilfe, die Erziehung. Noch geheimnisvoller ist die Gegenseitigkeit in der dritten Sphäre. Hier dient der Mensch dem Sinn des Alls, er sucht das ewige Du und die Versöhnung mit dem Geheimnis der Welt. Ist das ewige Du Person? Man kann nur sagen, daß dieses Du aus Liebe zum Menschen auch als Person sich dem Menschen offenbart, da das Sein nur in der Dialogizität geschieht und nur dadurch dem Menschen zugänglich ist. In bezug auf den Menschen ist Person der ganze Mensch als psychosomatische Einheit metakosmischen Ursprungs. Person und Individuum sind nicht identisch. Das Individuum bleibt fragmentarisch; nur in der Gemeinschaft der Menschen als Personen ist das Menschsein möglich. So sind Individuum und Person keine Alternative sondern Aspekte des Menschseins.

Wenn die Perspektive von Ich-Es (als Wissenschaft, Technik oder "soziale Beziehungen") veransolutiert wird, dann taucht die Krise des Zwischen und damit die Krise des Menschseins auf. Wenn der Individualismus gegenüber der Person, der Kollektivismus gegenüber der Gemeinschaft als selbstständig betrachtet werden, dann entsteht die Gefahr für die Person und die Gemeinschaft: Sie treten in die Perspektive von Ich-Es ein.

Vom sprachlichen Aufbau der menschlichen Welterfahrung war schon die Rede. Sprache als ursprüngliche Tat des Geistes geschieht zwischen Ich und Du. Ihre Elemente sind die Ansprache, die Gegenseitigkeit, die Anerkennung eines Gesprächspartners, die Mitteilung. Buber unterscheidet allgemein drei Formen der Sprache: a) Die Sprache als präsenter Bestand. Das sind alle lebendigen Sprachen. b) Die Sprache als potenzieller Besitz. Das sind die toten Sprachen. c) Die Sprache als "Gesprochenheit", als "Gesprochenwerden". Das ist die geschehende Sprache, die Sprache, die man jeweils gebraucht, um mit einem Menschen zu kommunizieren. Ihre Voraussetzung ist der Wille des Menschen zur Kommunikation. Die Sprache ist ursprünglich dialogisch und nicht monologisch. Auch das Argument, die Sprache sei monologisch, weil auch das Denken monologisch sei, ist nicht stichhaltig, sofern auch das Denken nur in bezug auf eine Sprachgemeinschaft verständlich wird. Buber lehnt die platonische Auffassung vom dialogischen Charakter des Denkens ab; denn er meint, daß beim Denken das Unerwartete, die



reale Frage und Antwort fehlt, da der Fragende und der Antwortende dieselbe Person sind.

Die Vieldeutigkeit der Wörter, die im Dialog auftaucht, wird beim Denken beschränkt, weil man irgendwie den Sinn der Wörter festlegen kann. Vieldeutigkeit und Definition sind an sich keine Nachteile, sondern sie können den Dialog fördern. Wenn man aber den Dialog programmiert, dann opfert man den Logos der Logistik. Sprache bleibt unprogrammiert, geheimnisvoll. Sie "geschieht" wie das Sein des Menschen und bleibt, genauso wie es, ein Rätsel. Deswegen ist die genetische Erforschung der Sprache — vom angeblich vorkommunikativen Punkt bis zur Fülle der Ausdrücke hin — nur eine Illusion. Sprache war und ist dialogisch, kommunikativ und an Menschenge meinschaft gebunden. Ursprünglich ist nicht die Relation Mensch-Welt sondern die Relation Mensch-Mensch-Welt. Buber hält die gesprochene Sprache für wichtiger, denn das lebendige Wort trägt die Begegnung von Ich und Du, die dialogische Situation.

Die Wahrheit des Dialogs ist die Treue. Im Gegensatz zur griechischen Wahrheit, die die Ent-deckung des Seins bedeutet, ist die jüdische Treue die Wahrheit des lebendigen Wortes. Nicht nur der lebendige Gott ist treu, sondern auch der Mensch in der Echtheit seiner Existenz. Die "treue Wahrheit" hat drei Momente: In bezug auf die Wirklichkeit ist sie die durch Sprache angemessene Darstellung der Wirklichkeit, sodaß auch der Andere von ihr Kenntnis nehmen kann. In bezug auf den Gesprächspartner bedeutet sie die unvoreingenommene Teilnahme des Sprechers am Versuch des ersten die Wirklichkeit zu erkennen. In bezug auf den Sprechenden selbst bedeutet sie das Verhältnis des gesprochenen Wortes mit dem Kern seiner Existenz.

Es ist klar, daß man ohne das entsprechende Ethos in der Treue des Zwischen nicht leben kann. Also ist dieses Geschehen nicht überall möglich. Wenn der eine Gesprächspartner nach dem Schein strebt, dann wird das Sein des Dialogs verdeckt. Schein ist eine ontologische Kategorie, die die Existenz selbst betrifft. Der echte Dialog bewegt sich im Rahmen der religiösen Erfahrung, der Ahnung von der geheimnisvollen Ganzheit der Welt, er lebt von der Gegenwart des ewigen Du und läßt hinter sich die Dimension des Habens. Wenn die Wahrheit des Dialogs die Treue ist, dann ist der Dialogiker mehr der Gesandte Gottes als der Vorkämpfer der Erkenntnis.

Der Dialog geschieht im Kern der Existenz. Jedoch ist die Frage nach der Grenze und der Macht des Dialogs in Geschichte und Gesellschaft sehr berechtigt. Gegenüber Buber muß man bemerken, daß die Gemeinschaft ihre Grenzen hat, da die menschlichen Verhältnisse nicht nur dialogische Situationen sind, sondern auch durch Machtstrukturen bestimmt werden. Macht ist auch ein Anthropologikum und kann durch Dialogizität nicht



ersetzt werden. Darum braucht man Recht und Institutionen, um die Freiheit aller zu ermöglichen. Allerdings hat es auch Buber später anerkannt.

Die Kritik Bubers an der Philosophie Platons ist nicht immer berechtigt, denn Buber betrachtet die Ideenlehre unter religionsphilosophischem Aspekt und dadurch übersieht er die vielfache Bedeutung der Ideen. Den sprachlichen Aufbau der Wirklichkeit hat auch Platon behauptet. Allerdings ist der Dialog bei Platon keine fertige Lehre, sondern der gemeinsame Gang der Gesprächspartner zur Wahrheit der Seienden. Die Kritik Bubers an der Transzentalphilosophie in bezug auf die Subjekt-Objekt-Relation, sowie seine Auffassung, daß die Welterfahrung auf dem dialogischen Charakter der Sprache und auf der Menschengemeinschaft beruht, nähert sich den heutigen Dialogtheorien und den Theorien über die Kommunikationsgemeinschaft, die aber nicht nur in der Religionsphilosophie sondern auch in anderen philosophischen Disziplinen von Relevanz sind.

Worin besteht die Bedeutung des baperschen Ansatzes? Sie besteht in der Betonung, daß die technokratische Denkart der heutigen Zeit das Sein des Menschen nicht erfassen kann, daß die wissenschaftliche Sprache dem Sein inadäquat ist und daß die Echtheit der persönlichen Existenz als Beziehung von Personen möglich ist. Seine Frage, ob und inwieweit die Dialektik zur Dialogik werden kann, bleibt allerdings offen.

Athen

Georgia Apostolopoulou

