

Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΕΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ

I

Τὸ βιβλίο τοῦ κ. Ἐπ. Ξενόπουλου μὲ τὸν τίτλο *Ἡ διαλεχτικὴ τῆς συνείδησης*, Ἀθήνα, ἐκδ. Ἰωλκός, 1979, 574 σελίδες, ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ ὅμοιά του ὅχι μόνο μὲ τὸ πλῆθος τῶν σελίδων του καὶ μὲ τὴν ἰδεολογικὴν συνοχὴν καὶ συνέπειά του, ἀλλὰ καὶ μὲ ἓνα γνώρισμα ὅχι συνηθισμένο στὴν Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία: παίρνει στάση κριτικὴ ἀπέναντι στὰ σύγχρονα Ἑλληνικὰ ρεύματα τοῦ ἴδιου τύπου, «γνωσιοθεωρητικὰ» κατ' ἔξοχήν. Στὸν τόπο μας ἡ γνήσια κριτικὴ ἀποτελεῖ σπάνιο εἶδος: ὁ σχολιασμὸς εἶναι συνήθως ἐγκώμιο ἢ ἐπίκριση, ὅχι δίκαιη ἐκτίμηση τοῦ κρινόμενου ἔργου. Ὁ κ. Ξενόπουλος εἶναι ἐξαίρεση: ἔχει μελετήσει τὰ ἀντίστοιχα νεοελληνικὰ συγγράμματα καὶ τὰ κρίνει γιὰ νὰ προσδιορίσει καὶ νὰ διαχωρίσει ἀπ' αὐτὰ τὴ δική του θέση. Αὐτὸς κάνει στὶς σελίδες 336-338 τοῦ βιβλίου του γιὰ τὴ Γνωσιολογία μου (3η ἐκδ., Ἰκαρος 1973). Καὶ δημιουργεῖ τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ὑποχρέωση νὰ τοῦ δοθεῖ ἀπάντηση, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ διάλογος θὰ προωθήσει τὰ ζητήματα.

Ἡ διαφωνία μας ἔχει κατὰ τὴν ἀντίληψή του ἐστία τὴ σχέση τοῦ Συνειδέναι πρὸς τὸ Εἶναι, τοῦ ὑποκειμένου τῆς γνώσης πρὸς τὸ ἀντικείμενό της, τοῦ Ἐγὼ πρὸς τὴν πραγματικότητα: πρόβλημα σημαντικὸ γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ ἔρευνα, ἀφοῦ ἡ ὄντολογία ἀνέκαθεν ὑποτίθεται σὲ κάθε γνωσιολογία, νέα ἢ παλαιά. Ἀλλά, προτοῦ ἀπαντήσω στὰ ἐπιχειρήματά του, ἀς παραθέσω τὸ δικό του κείμενο:

«Πολὺ χαρακτηριστικὴ καὶ σοβαρὴ εἶναι ἡ ἀποψη τοῦ Ε. Παπανούτσου. Ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τοῦ N. Hartmann, ἀφοῦ ἔξετάζει μὲ σαφήνεια καὶ ἀκρίβεια στὴ Γνωσιολογία του τὶς θέσεις τοῦ ἰδεαλισμοῦ - ὑλισμοῦ στὴ λύση τῆς ὄντολογικῆς ἀπορίας, στὶς σελίδες 129-139 [ἔχει ὑπόψη του τὴν 1η ἐκδοση τοῦ 1954] διατυπώνει τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴν ἀντίθεση ὑποκείμενο - ἀντικείμενο. Καὶ πρῶτα-πρῶτα τὸ Εἶναι, ὅπως πολὺ σωστὰ παρατηρεῖ, πρέπει νὰ τὸ δοῦμε ὅχι μόνο στὸν τομέα τῆς θεωρητικῆς σκέψης μὰ καὶ στὸ πεδίο τῆς πράξης. Ὅμως, συνεχίζει, τὸ ὑποκείμενο φτάνει στὴν αὐτοσυνείδηση διὰ τοῦ ἀντικειμένου (μὲ τὴν προσπάθεια νὰ τὸ καταχτήσει) καὶ τὸ ἀντίθετο:



τὸ ἀντικείμενο φτάνει στὴν ὕπαρξη διὰ τοῦ ὑποκειμένου. Τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἀπόφανσής του εἶναι σωστό: γιατὶ ἡ πράξη εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ φτάσει τελικὰ τὸ ὑποκείμενο στὴ γνώση τοῦ ἀντικειμένου· τὸ δεύτερο δῆμος μέρος, ποὺ δηλώνει πὼς τὸ ἀντικείμενο φτάνει στὴν ὕπαρξη διὰ τοῦ ὑποκειμένου, ὑπονοεῖ πὼς τὸ ἀντικείμενο, τὸ ὅν, ξεπηδάει ἀπὸ τὸ μὴ ὅν, ἀπὸ τὸ τίποτα, ἀπὸ τὸ μηδὲν στὴν ὕπαρξη μὲ τὸ ὑποκείμενο, ἀποψη ποὺ δίνει τελικὰ τὴν ὀντολογικὴν προτεραιότητα στὸ ὑποκείμενο. Τὸ ἀντικείμενο δῆμος δὲ φτάνει στὴν ὕπαρξη διὰ τοῦ ὑποκειμένου, ὅπως πολὺ σωστὰ τὸ εἶχε δείξει ἀπὸ τότε ὁ Φόϋερμπαχ γράφοντας: τὸ Εἶναι ἐξαρτιέται ἀπὸ τὸν ἔαυτό του... ἔχει τὴ βάση στὸν ἔαυτό του. Ἐπόμενα: γίνεται μόνο γνωστὸ διὰ τοῦ ὑποκειμένου, καὶ εἶναι φανερὸ τίνος ἡ διαφορὰ εἶναι οὐσιαστική. Τὸ ὑποκείμενο γίνεται γνωστὸ ἀπὸ ἔνα ὑποκείμενο, γνωρίζεται ἀπὸ μιὰν ἀνθρώπινη συνείδηση. Ὁ ἄνθρωπος, ἐνεργώντας πάνω στὸν ἔξωτερικὸ κόσμο, ἀδράχνει τοὺς καθορισμούς του, τὶς ἴδιότητές του καὶ ἀκατάπαυστα ὀλοκληρώνει τὴ γνώση τῆς παρουσίας του. Τὸ ἀντικείμενο προϋπάρχει καὶ εἶναι αὐθύπαρκτο, καὶ μὲ τὸ ὑποκείμενο ὅχι πὼς ἔρχεται στὴν ὕπαρξη, μὰ σὲ γνώση: δένεται ἀδιάκοπα μὲ δεσμοὺς σημασιολογικοὺς μὲ τὸ ὑποκείμενο καὶ γίνεται γνωστότερο, ὅχι ὑπαρκτότερο, κι αὐτὸ ὅχι τυχαῖα, μὰ στὸ μέτρο ποὺ γίνεται πρόβλημα γιὰ λύση μέσα στὴν πραχτικὴ δραστηριότητα τῆς κοινωνικῆς ὅμάδας. Τὸ ἀντικείμενο, γράφει ὁ Ε. Παπανοῦτσος (ὅ.π., σ. 134), γίνεται διὰ τοῦ ὑποκειμένου πραγματικότερο· ὅσο πιὸ πολλοὺς ἔχει κάνει δεσμοὺς τὸ ὑποκείμενο μὲ τὸ ἀντικείμενο, τόσο γίνεται ἐτοῦτο πραγματικότερο. Ἐπόμενα, ἂν ποῦμε πὼς δὲν ἔχουν ἀνάμεσά τους κανένα δεσμό, τὸ ἀντικείμενο εἶναι ἀνύπαρκτο; Ἡ ἄγνοια δὲν ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἀνυπαρξία, ὅπως θέλει μαζὶ μὲ τὸν ὑπαρξισμό. Εἶναι βέβαιο πὼς ἡ ὑπαρκτικότητα, τὸ ὅν δὲν ἔχει διαβαθμίσεις καὶ δὲν εἶναι προσδιορισμὸς κάθε ἀντικειμένου, μὰ προϋπόθεση γιὰ νὰ ὑπάρχουν οἱ προσδιορισμοὶ κι ἡ συνείδηση· μπαίνει μόνο τὸ πρόβλημα: τὸ πῶς ὑπάρχει, ὁ τρόπος, ἡ μορφή του, οἱ προσδιορισμοὶ τῆς ὕπαρξης κάθε μερικοῦ ὄντος ποὺ μετέχει στὸ εἶναι τοῦ γίγνεσθαι· τί τὸ ὅν, ὅπως θὰ πεῖ ὁ Ἀριστοτέλης» (σελ. 336-337).

Τὸ καλύτερο ποὺ ἔχει νὰ κάνει ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἀπαντήσει σ' αὐτὴ τὴν κριτικὴ σελίδα, εἶναι νὰ παραθέσει τὸ ἀμφισβητούμενο κείμενο, γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ ὁ ἀναγνώστης, ἐὰν καὶ ποῦ ἔχει δίκιο ὁ κριτικός. Αὐτὸ θὰ πράξω καὶ ἐγώ· ἀλλὰ θὰ προχωρήσω καὶ περισσότερο στὴν ἀνάλυση τῶν παρατηρήσεων τοῦ κ. Ε.Ξ. γιὰ νὰ φανεῖ, ὅπως ἐλπίζω, ὅτι ὅσα σχετικὰ γράφω στὴ Γνωσιολογία μου δὲν ἔχουν γίνει ἀντιληπτὰ στὴν πραγματικὴ ἔννοιά τους καὶ ἔτσι φαίνεται εὐλογὴ ἡ διαφωνία, ἐνῶ δὲν εἶναι.



Ίδοù οἱ σελίδες τῆς *Γνωστιολογίας*:

«Ο ἰδεαλισμὸς στρέφει τὴν ράχη του πρὸς τὴν ἐμπειρία· τὴν νομίζει ἀπλῶς μεταβατικὸ στάδιο πρὸς τὴν νόηση καὶ ἔπειτα ἄχρηστο δργανο—σὰν τὴ σκάλα ποὺ μᾶς ἔφερε στὸ ὑψηλὸ δῦμα μὰ ἔπειτα δὲν τὴ χρειαζόμαστε. Ἀντίθετα ὁ ρεαλισμὸς βάζει στὸ περιθώριο τὴν νόηση, ἔπειδὴ τὴν ὑποπτεύεται ὅτι μὲ τὶς ἀφαιρέσεις καὶ τὶς γενικότητές της παρασύρει τὸ πνεῦμα σὲ λαμπρές, ὅχι δῆμως γιὰ τοῦτο λιγότερο ἐπικίνδυνες πλάνες. Ὁ πρῶτος θέλει νὰ βλέπει καὶ νὰ σημασιολογεῖ τὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ καθαροῦ λογισμοῦ. Ὁ δεύτερος ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἀμεσῆς ἀντίληψης. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι καὶ ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος, ἐντεινόμενοι ἔως τὴν ἄκρα ὑπερβολή, δὲν λύνουν ἀλλὰ σπαθίζουν τὸν κόμπο τοῦ προβλήματος. Ἀπαλείφει ὁ ἰδεαλισμὸς τὸ ἀντικείμενο μέσα σὲ μιὰν ὑπερτροφικὴν ἔννοια ὑποκειμένου, ὁ ρεαλισμὸς τὸ ὑποκείμενο μέσα σὲ μιὰν ἔξισου ὑπερτροφικὴν ἔννοια ἀντικειμένου. Ὁ πρῶτος ἐκτροχιασμὸς ἔγινε ἀπὸ τὴν ὑπέρταση τοῦ ἰδεαλισμοῦ: τὸν σολιψισμό. Ὁ δεύτερος ἀπὸ τὴν ὑπέρταση τοῦ ρεαλισμοῦ: τὸν ἐμπειριοκριτικισμὸν ἢ ριζικὸ ἐμπειρισμὸ» (σελ. 130, τῆς 3ης ἔκδ.).

Ο μυημένος ἀναγνώστης (καὶ φυσικὰ σὲ τέτοιους ἀπευθύνονται βιβλία σὰν τὴ *Γνωστιολογία* μου) ἀπὸ τὴν περικοπὴ αὐτὴ καταλαβαίνει ὅτι ὁ συγγραφέας οὕτε πρὸς τὸν συνεπὴ ἰδεαλισμὸ κλίνει οὕτε πρὸς τὸν συνεπὴ ρεαλισμό. Ὁ ἰδεαλισμὸς δὲν εἶναι «δίκαιος» ἀπέναντι στὸ ἀντικείμενο ποὺ διεκδικεῖ τὴν αὐθυπαρξία του ἀπέναντι στὸ συνειδέναι, καὶ ὁ ρεαλισμὸς δὲν εἶναι «δίκαιος» ἀπέναντι στὸ ὑποκείμενο ποὺ στὴν πράξη τῆς γνώσης δὲν στέκεται παθητικὰ (αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει τὸ συνειδέναι, ἀκόμα κι ἂν τὸ θέλει) ἀλλὰ ἐργάζεται δημιουργικά. Ἐπομένως ἡ λύση τῆς ἀντινομίας διφείλει ἀπὸ τὸν κριτικὸ φιλόσοφο νὰ ἀναζητηθεῖ ὅχι σὲ μιὰ διατύπωση ἢ τροπολογία τῆς μιᾶς ἀπὸ τὶς δύο ἀκραῖες θέσεις, ἀλλὰ στὴ διαλεκτικὴ λύση τοῦ προβλήματος μὲ τὴ σύνθεση τῶν δύο ἀντίθετων ἀπόψεων.

«Ἀντίθετα πρὸς τὶς δογματικές», συνεχίζει ὁ συγγραφέας τῆς *Γνωστιολογίας*, «τὴν κριτικὴ λύση τοῦ ὀντολογικοῦ προβλήματος πρέπει νὰ τὴ χαρακτηρίζει ὅχι ἡ μονομέρεια ποὺ στενεύει τὸν πνευματικὸ δρίζοντα, ἀλλὰ ἡ διαλεκτικὴ σύνθεση τῶν ἐπιμέρους ἀπόψεων σὲ μιὰν ἀκεραιωμένη, σφαιρικὴ θεώρηση. Τὸ Εἶναι ὁ γνήσιος κριτικὸς στοχασμὸς θὰ τὸ ἴδει καὶ θὰ τὸ σημασιολογήσει ὅπως παρουσιάζεται καὶ στὸ πεδίο τῆς πράξης καὶ στὸν τομέα τῆς θεωρητικῆς γνώσης. Καὶ τὸ συνειδέναι στὶς σχέσεις του μὲ τὴν πραγματικότητα θὰ τὸ ἀφήσει νὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ ὅλη τὴν κλίμακα τῶν ἐκδηλώσεών του, ἀπὸ τὴν προσδεκτικὴ αἰσθηση ἔως τὸ δημιουργικὸ πνεῦμα. Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ κρατηθοῦν οἱ δύο ὅροι τῆς γνώσης, ὑποκειμένο καὶ ἀντικείμενο, στὴ θέση του ὁ καθένας καὶ στὰ δικαιώματά του, πάντοτε δῆμως ὁ ἕνας σὲ συνάρτηση μὲ τὸν ἄλλο. Τὸ



γνήσιο ύποκείμενο (όχι ἐκεῖνο ποὺ κατασκευάζεται ἀπὸ τὶς δογματικὲς θεωρίες στὰ μέτρα τῶν δικῶν τους ἵδεων) φτάνει στὴν αὐτοσυνείδηση διὰ τοῦ ἀντικειμένου, μὲ τὴν προσπάθεια δηλαδὴ νὰ τὸ κατακτήσει· καὶ τὸ γνήσιο ἀντικείμενο (όχι πάλι ἐκεῖνο ποὺ προβάλλουν οἱ δογματικὲς θεωρίες σύμφωνα μὲ τὶς προσχηματισμένες προθέσεις τους) φτάνει στὴν ὑπαρξη διὰ τοῦ ύποκειμένου, ἐπιβάλλοντας δηλ. στὶς καταφάσεις ἐκείνου τὴ δικῆ του πραγματικότητα. Τὸν ἔαυτό μας βεβαιώνουμε τόσο περισσότερο ὅσο θετικότερα προχωροῦμε στὴ γνώση τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου· καὶ τόσο βαθύτερα γνωρίζουμε αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ ἀναγνωρίζουμε τὴν πραγματικότητά του ὅσο πληρέστερα συνειδητοποιοῦμε τὴν ὑποκειμενικότητά μας» (σελ. 133 τῆς 3ης ἔκδ.).

Τώρα ἡ λύση τῆς ἀπορίας, ἡ «διαλεκτική», γίνεται ἀρκετὰ σαφής, ἀλλὰ καὶ τὴ διευκρινίζω παρακάτω μὲ τρόπο συνοπτικό, γιὰ νὰ γίνει βεβαιότερη.

«Μὲ τὶς σκέψεις αὐτές», γράφω, «ἀποσαφηνίζονται οἱ δύο ἀκόλουθες προτάσεις ποὺ συνοψίζουν γιὰ τὴ Γνωσιολογία τὴν κριτικὴ λύση τῆς δοντολογικῆς ἀπορίας· παράλληλα πιστοποιεῖται ὅτι μεταξύ τους ἀντίφαση δὲν ὑπάρχει —δὲν ἀντιτίθενται, ἀλληλοσυμπληρώνονται: α) Ἡ πραγματικότητα, φυσικὴ καὶ κοινωνική, εἶναι αὐθύπαρκτη· μὲ τὸ νόημα ὅτι ἔχει καὶ διατηρεῖ τὴν αὐθυπαρξία τῆς ἀπέναντι στὸ συνειδέναι ποὺ ἐπιζητεῖ νὰ τὴν κάνει ἀντικείμενο γνώσης· β) Ἡ πραγματικότητα ὑπάρχει ὅσο κατακτᾶται ἀπὸ τὸ πνεῦμα· μὲ τὸ νόημα ὅτι ἡ πραγματικότητα γιὰ τὸν θεωρητικὸ ἄνθρωπο ὑπάρχει ἐὰν καὶ ὅσο γνωρίζεται, καὶ γνωρίζεται κατὰ τὸν βαθμὸ ποὺ μετουσιώνεται σ’ ἕνα σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους τῆς ἔλλογης συνείδησης πειθαρχημένο σύστημα ἐννοιῶν. Ἡ ἀντίθεση ρεαλισμοῦ καὶ ἰδεαλισμοῦ δίνει συνήθως τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση του τὸ δοντολογικὸ πρόβλημα ὀδηγεῖ τὴ φιλοσοφικὴ σκέψη σὲ ἀδιέξοδο, ἔχει δηλ. μορφὴ ἀντινομίας. Ἡ ἀνάλυση μᾶς ἔδειξε, νομίζω, ὅτι τοῦτο δὲν συμβαίνει πραγματικά: οἱ προτάσεις α) καὶ β) δὲν διασταυρώνονται ἀπάνω στὸ ἴδιο ἐπίπεδο τοῦ θέματος· ἡ πρώτη ἐκφράζει τὴν ἀποψη τῆς πράξης καὶ τῆς ἐμπειρίας, ἡ δεύτερη τὴν ἀποψη τῆς θεωρίας καὶ τοῦ καθαροῦ λογισμοῦ. Στὴν κριτικὰ ὀρθὴ λύση τοῦ προβλήματος μόνο ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὅτι θὰ φτάσει, ποὺ θὰ τὶς συμπλέξει σὲ ἀρμονικὴ σύνθεση καὶ θὰ ἐξηγήσει τὴν εὐστάθεια αὐτῆς τῆς σύνθεσης μὲ τὸν διαλεκτικὸ νόμο τῆς ἀμφίπλευρης ἀναφορᾶς, ὅπως τὴν παρουσιάζουμε παραπάνω» (σελ. 135-136 τῆς 3ης ἔκδ.).

2

‘Ο κ. Ε.Ξ. δίνει ἵσως τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ συγγραφέας τῆς *Γνωσιολογίας* δὲν θὰ πολυσκέφτηκε ἀπάνω στὸ καίριο τοῦτο καὶ δύσκολο πρόβλημα,



ἀλλὰ ἔδωσε κάπως ἀβασάνιστα μιὰ λύση ποὺ θὰ εὐνοοῦσε τὶς παραπέρα σκέψεις τῆς διατριβῆς του. Ἐλπίζω ὅτι ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἄρθρου θὰ προσέξει τὶς περικοπὲς ποὺ παραθέτω καὶ θὰ ἔχει σχηματίσει μιὰν ἄλλη εἰκόνα. Ἐπὶ χρόνους μακροὺς καὶ μέσ' ἀπὸ ποικίλες μελέτες του ὁ συγγραφέας τῆς *Γνωσιολογίας* ἀγωνίστηκε νὰ δώσει λύση καὶ φιλοσοφικὴ δρθὴ καὶ σύμφωνη μὲ τὰ πορίσματα τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης στὸ ὀντολογικὸ πρόβλημα, ἐφιάλτη τοῦ θεωρητικοῦ στοχασμοῦ. "Αν ἡ λύση, ὅπως τὴ διατυπώνει στὸ βιβλίο του, δείχνει τὸν προσωπικὸ του ἀγώνα ἥ εἶναι ἀπλῶς ἀπόρροια ὄμοφωνίας μὲ δρισμένο φιλοσοφικὸ σύστημα τῶν χρόνων μας (τοῦ Nikolai Hartmann, κατὰ τὸν κ. Ε.Ξ.), ὅπως ὑποθέτει ὁ κριτής μου, θὰ τὸ κρίνει τὸ κοινό — οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ συγγραφέα δὲν ὠφελοῦν. Ὁπωσδήποτε θὰ προχωρήσω στὴν ἀνάλυση τῶν σκέψεων μου γιὰ νὰ τὶς περιφρουρήσω ἀπὸ ἐνδεχόμενη παρεξήγηση, ἀφοῦ οἱ παρατηρήσεις τοῦ κ. Ε.Ξ. δείχνουν ὅτι ἡ παρανόηση εἶναι πιθανή, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ συγγραφέας τῆς *Γνωσιολογίας* (καὶ σὲ τοῦτο καὶ σὲ ὅλα τὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου του) πρόσεξε τὴ διατύπωσή του γιὰ νὰ γίνει σωστὰ ἀντιληπτός.

"Οτι σὲ κάθε τέλεια καὶ ἄξια τοῦ ὀνόματός της γνώση ἐμπειρία καὶ λόγος συνεργάζονται, συμπράττουν δηλαδὴ καὶ τὸ πεδίο τῆς ἡμεσῆς (διὰ τῶν αἰσθήσεων) ἀντίληψης καὶ τὸ πεδίο τῆς καθαρῆς, τῆς ἔλλογης σκέψης, ἐπομένως οὔτε ὁ ἐμπειρισμὸς μόνος οὔτε ὁ δρθολογισμὸς πάλι μόνος μᾶς δίνει τὴν πλήρη ἐξήγηση τοῦ φαινομένου, συμφωνοῦμε μὲ τὸν κριτικὸ μου. Συμφωνοῦμε ἀκόμη καὶ στὴν πρόταση ὅτι τὸ Συνειδέναι ἀποκτᾶ ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ του, τῆς λειτουργίας καὶ τῶν νόμων του, ὅσο βαθύτερα καὶ θετικότερα συλλαμβάνει καὶ σημασιολογεῖ τὸ Εἶναι, τὸν ἀντικειμενικὸ κόσμο — ἀφοῦ ἀνέκαθεν (τελευταῖα μὲ τὸν Meinong καὶ τὸν Husserl, παλαιότερα μὲ τοὺς Σχολαστικοὺς καὶ πρὶν ἀκόμη, μὲ τὸν Ἀριστοτέλη) ξέρουμε ὅτι Συνειδέναι κενὸ δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ πάντα τοῦτο στρέφεται ἥ εἶναι «γεμάτο» ἀπὸ κάτι τι, κάτι ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο τῆς ἐξωτερικῆς ἥ τῆς ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας (Intentionalität des Bewußtseins). Ἡ διαφωνία μας ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἐπόμενη, τὴν ἀντίστροφη πρόταση ποὺ θὰ ἐπιβάλει τὴ διαλεκτικὴ λύση, ὅτι δηλαδὴ καὶ τὸ ἀντικείμενο (τὸ «γνήσιο» ἀντικείμενο, λέει τὸ κείμενο σκόπιμα) φτάνει στὴν ὑπαρξη διὰ τοῦ ὑποκειμένου. "Οτι καὶ τὸ ἀντικείμενο, γιὰ νὰ βεβαιώσει τὴν ὑπαρξή του, περιμένει τὴν εἰσδοχὴν καὶ τὴν ἔγκριση τοῦ Συνειδέναι ποὺ θὰ τὸ περιλάβει καὶ θὰ τὸ ἐξηγήσει μὲ τοὺς δρισμοὺς του. Αὐτὴ ἥ πρόταση ἐνοχλεῖ τὸν κριτικὸ μου, φοβῦται ὅτι τὸν παραδίνει στὸν ἰδεαλισμὸ καὶ στὶς αὐθαιρεσίες του καὶ τὴν ἀπορρίπτει. Δὲν βλέπει ὅτι δὲν ἴσχύει μόνη καὶ καθεαυτήν, ἀλλὰ πάντοτε σὲ συζυγία καὶ συνάρτηση μὲ τὴν πρώτη ἀφορᾶ ὅχι τὸ ὄποιοδήποτε, ἀλλὰ τὸ θεωρητικὸ ὑποκείμενο, τὴ συνείδηση τὴν ὑποκείμενη στοὺς ἐπιστημονικοὺς περιορισμοὺς (τὸ «γνήσιο» πάλι, θὰ λέγαμε κι ἐδῶ, ὑπο-



κείμενο), και ἐπομένως φόβος αὐθαίρετων καταφάσεων δὲν ὑπάρχει. Στὸ σημεῖο τοῦτο εἶναι, νομίζω, τὸ λάθος του.

Δύο πράγματα τονίζω στὴ *Γνωσιολογία* μου γιὰ νὰ προλάβω τὶς παρανοήσεις. Πρῶτα ὅτι ἡ πραγματικότητα κατακτᾶται ἐὰν και ὅσο γνωρίζεται ὅχι ἀπὸ ὅποιονδήποτε, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν θεωρητικὸν θρωπό, τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐπιστήμης. Και δεύτερο ὅτι τὸ Συνειδέναι, τὸ ἐπιστημονικὰ πειθαρχημένο Συνειδέναι, ἀποφαίνεται κάθε φορὰ ὅτι εἶναι ὑπαρκτὸ τὸ Εἶναι, τὸ ἀντικείμενο ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πλήρωσή του. «*Ὑπαρκτὸ*» γράφω, ὅχι ὑπάρχον, και αὐτὸ ἔχει σημασία. *Ὑπαρκτὸ* ἐλληνικὰ θὰ πεῖ «δυνάμενο νὰ ὑπάρχει», «πληροῖ τοὺς ὅρους τῆς ὑπαρξῆς» —ὅρους ποὺ ποιὸς ἄλλος μπορεῖ νὰ τοὺς θέσει, παρὰ τὸ ἴδιο τὸ Συνειδέναι στὶς γνωστικὲς ἀποφάνσεις του; Ἐὰν μείνουμε στὸ «ὑπάρχον», θὰ πέσουμε μοιραῖα σὲ παρεξηγήσεις· φυσικὰ τὸ ἀντικείμενο νοεῖται ως ὑπάρχον «ἀπέναντι» στὴ συνείδηση (ἀντι-κείμενο). Στὴ γνώση δμως, στὴ γνώση τὴ θεωρητική, ἐκεῖνο ποὺ προέχει (και αὐτὸ θὰ τὸ ἀποφασίσει τὸ Συνειδέναι) εἶναι ἂν τὸ (ἔπειτα) ἀντικείμενό μας «μπορεῖ νὰ ὑπάρχει», εἶναι «ὑπαρκτόν». Ἀποκλείστε ἀπὸ τοὺς συλλογισμούς σας αὐτὴ τὴν ἔννοια τοῦ «ὑπαρκτοῦ» και θὰ πέσετε σὲ λάθη παρεξηγήσεων. Πῶς θὰ συμβιβάστε πλέον τὶς δύο φαινομενικὰ ἀντίθετες προτάσεις ποὺ δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδο; Τὴν πρόταση α) «*Η πραγματικότητα, φυσικὴ καὶ κοινωνική, εἶναι αὐθύπαρκτη*», και τὴν πρόταση β) «*Η πραγματικότητα ὑπάρχει ὅσο κατακτᾶται ἀπὸ τὸ πνεῦμα*»; Πῶς ἡ πραγματικότητα εἶναι αὐθύπαρκτη, ἀφοῦ ὑπάρχει ὅσο κατακτᾶται ἀπὸ τὸ πνεῦμα; Και ἀφοῦ, γιὰ νὰ ὑπάρξει, περιμένει τὸ πνεῦμα νὰ τὴν κατακτήσει, πῶς εἶναι αὐθύπαρκτη; Η διάκριση τῶν δύο ἐπιπέδων, τῆς πράξης και τῆς ἐμπειρίας ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος, τῆς θεωρίας και τοῦ καθαροῦ λογισμοῦ ἀπὸ τὸ ἄλλο (διάκριση στὴν ὅποια ἐπιμένει ὁ συγγραφέας τῆς *Γνωσιολογίας*), εἶναι βαρυσήμαντη. Η «πράξη» μᾶς λέει «αὐτὸ ὑπάρχει καθεαυτό, ἀνεξάρτητα ἀπὸ μένα», και ἡ θεωρία ἐπαναλαμβάνει «ὅσο τὸ γνωρίζω ἀπὸ περισσότερες πλευρές, τόσο βεβαιώνομαι ὅτι εἶναι πραγματικό, και ὅχι φαινομενικό». Πολὺ δρθά. Ἀλλὰ ἐδῶ ὑπονοεῖται και ἡ διάκριση «ὑπαρκτοῦ» και «ὑπάρχοντος» ποὺ γίνεται στὴν ἀντίστροφη σχέση: «θεωρητικὰ πείθομαι ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξει» και «πρακτικὰ ἔχω τὴν ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχει». Ετσι ἡ σύμπλεξη τῶν δύο προτάσεων, α) και β), παύει νὰ ἀνησυχεῖ τὸν φιλοσοφικὰ στοχαζόμενο ἄνθρωπο, γίνεται μάλιστα ως λογικὴ συνάρτηση τῶν ἀντιθέτων ἀπαραίτητη και ἀποτελεῖ τὸ διαλεκτικὸ κύκλωμα τῆς ὄντολογικῆς θεωρίας. Ο, τι προκαλεῖ πλέον τὴν ἀπορία, εἶναι ὅχι τὸ γεγονὸς ἀλλὰ ἡ ἀνησυχία ἡ ἡ ἀντίρρηση ποὺ φέρνει ἡ παρεξήγησή του.

Ἐχει λοιπὸν ἔξαρτηση, κατὰ τὴ γνωστικὴ φυσικὰ λειτουργία, τὸ Εἶναι ἀπὸ τὸ Συνειδέναι; Καθὼς ἐγκολπώνεται τὴν ἀντίληψη τοῦ Κοινοῦ Νοῦ,



ὅτι τὰ πράγματα ὑπάρχουν ἀνεξάρτητα ἀπὸ μᾶς, ὁ κριτικός μου ἀρνιέται κατηγορηματικὰ αὐτὴ τὴν ἔξαρτησην. Ἐάν, λέει, δεχόμαστε ὅτι τὸ ἀντικείμενο φτάνει στὴν ὑπαρξη διὰ τοῦ ὑποκειμένου, ὑπονοοῦμε ὅτι τὸ ὃν ξεπηδάει ἀπὸ τὸ μὴ ὃν, ἀπὸ τὸ τίποτα, ἀπὸ τὸ μηδὲν στὴν ὑπαρξη, μὲ τὸ ὑποκείμενο. Ἐνῷ αὐτὸ δὲν συμβαίνει. Ἐκεῖνο ποὺ συμβαίνει εἶναι ὅτι, ὅσο κατατάται ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο, τὸ ἀντικείμενο γίνεται «πιὸ γνωστό», ὅχι «πιὸ ὑπάρχον». Τὸ «γνωστό» ἔχει διαβαθμίσεις· μποροῦμε νὰ ποῦμε «τοῦτο εἶναι γνωστότερο ἀπὸ ἐκεῖνο». Τὸ «ὅν» ὅμως δὲν παρουσιάζει διαβαθμίσεις· «κάτι εἶναι ἢ δὲν εἶναι», «ὑπάρχει ἢ δὲν ὑπάρχει». Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ ὅτι «τὸ ἄλφα ὑπάρχει περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπὸ τὸ βήτα;».

Σ' αὐτὲς τὶς προτάσεις, ὅπου τὸ δρθὸ συμπλέκεται μὲ τὸ μὴ δρθό, ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε τὰ ἔξῆς: Βεβαίως τὸ «ὅν» δὲν ἔχει διαβαθμίσεις (αὐτὸ τὸ ἔχει ξεκαθαρίσει ἡ Φιλοσοφία, ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη ἔως τὸν Kant). Ἐχει ὅμως διαβαθμίσεις τὸ «δυνατὸν Εἶναι», αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Αὐτό, λέμε, παρουσιάζει περισσότερες δυνατότητες νὰ ὑπάρξει ἀπὸ ἐκεῖνο· ἢ τοῦτο εἶναι ἀκόμα πιὸ ἀδύνατο νὰ ὑπάρξει ἀπὸ ἐκεῖνο. Ἡ διάκριση γίνεται ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ συνείδηση σὲ ὅλα τὰ πεδία τῆς θεωρητικῆς γνώσης, τόσο γιὰ τὴ φυσικὴ ὅσο καὶ γιὰ τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα. Ὁταν πληθαίνουν καὶ γίνονται βεβαιότερες οἱ μαρτυρίες γιὰ ἓνα γεγονός (ἢ γιὰ ἓνα ὑποτιθέμενο ὥς τὴν ὥρα ἐκείνη γεγονός), ὁ ἐρευνητής, ἀφοῦ ζυγίσει καλὰ τὰ πράγματα, θὰ ἀποφανθεῖ τελικὰ ὅτι τοῦτο ὅντως ἔχει ἢ δὲν ἔχει συμβεῖ. («Ζυγίζω τὰ πράγματα» ἐδῶ σημαίνει: μετράω τὶς δυνατότητες πάντα μὲ κάποια βάση, σχετικὴ κάθε φορά μὲ τὸ πλαίσιο τῶν ὅμοειδῶν γεγονότων). Ἡ θὰ ἀποφανθεῖ ὅτι δὲν εἶναι ἀκόμα σὲ θέση νὰ δώσει δριστικὴν ἀπάντηση, γιατὶ τοῦ λείπουν ὄρισμένες, κρίσιμες μαρτυρίες. — Ἐπειτα συμβαίνει καὶ κάτι ἄλλο: Τὸ «ὅν» (π.χ. μιὰ ἔκλειψη ἥλιου) συλλαμβάνεται τῷ ρᾳ ἀπὸ τὴ θεωρητικὴ συνείδηση σὲ διάφορους χρόνους: στὸ παρόν, στὸ παρελθόν ἢ στὸ μέλλον. Γίνεται, ἔγινε ἢ θὰ γίνει. Ὅταν τοποθετηθεῖ στὸ παρελθόν ἢ στὸ μέλλον, δὲν «ὑπάρχει» τὴ στιγμὴ ποὺ «γεμίζει» τὴ συνείδηση μὲ τὴ βεβαιότητά του, ἀπλῶς ἀναφέρεται, κατὰ τὶς μαρτυρίες ποὺ ἔχουμε, σὲ ἄλλες στιγμὲς τοῦ ιστορικοῦ χρόνου. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις «ξεπηδάει» ἢ δὲν «ξεπηδάει» τὸ ὃν ἀπὸ τὸ μὴ ὃν, καὶ δρίζεται ἢ δὲν δρίζεται ἡ χρονικὴ θέση του σὲ σχέση μὲ τὴ συνείδηση ποὺ τὸ συλλαμβάνει; Ὅταν εἴχαμε μόνο γιὰ τὰ «παρόντα» ἐπιστήμη (γιὰ τὰ ἐντελῶς στιγμαῖα καὶ φευγαλέα παρόντα, καθὼς μᾶς τὰ ἔξηγει ὁ Αὐγουστίνος) θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποκλείσουμε τὴ γέννηση τοῦ ὅντος ἀπὸ τὸ μὴ ὃν. Τὰ παρελθόντα ὅμως καὶ τὰ μέλλοντα πῶς θὰ περιληφθοῦν τότε σ' αὐτὸ τὸ σχῆμα;

Αὐτὴ τὴν ὥρα ποὺ γράφω, ἔρχεται ξαφνικὰ στὸ νοῦ μου ἡ *Παιδεία* τοῦ W. Jaeger —εἴτε ἐπειδὴ τὰ συμφραζόμενα μοῦ φέρνουν τὴν ἀνάμνηση



μιᾶς δικῆς της περικοπῆς, εἴτε χωρὶς λόγο, τυχαῖα (λίγες ἀσύνδετες παραστάσεις ταξιδεύουν ἄσκοπα μέσα στὴ συνείδησή μου;). Και στρέφω τὸ βλέμμα μου σὲ ὄρισμένο ράφι τῆς βιβλιοθήκης μου, ἐπειδὴ ἀπὸ προηγούμενες ἐμπειρίες γνωρίζω ὅτι τὸ βιβλίο βρίσκεται ἐκεῖ. «Εἶναι ἄραγε ἀκόμα σ' ἐκείνη τῇ θέσῃ;». Ἀπὸ μακριὰ δὲν διαβάζω τὶς ράχες τῶν βιβλίων καὶ σ' ἐκεῖνο τὸ μέρος τὸ μόνο ποὺ βλέπω μὲ σιγουριὰ εἶναι ὅτι τὰ περισσότερα βιβλία ἔχουν τὸ δέσιμο τῆς *Παιδείας*. Δὲν εἶμαι ὅμως βέβαιος ἂν «ὑπάρχει» τώρα, γιατὶ συνηθίζω νὰ δανείζω τὰ βιβλία μου καὶ νὰ μὴ θυμοῦμαι τοὺς δανειστές. «Ὑπῆρχε, λέω, ἐκεῖ ἔως πρὶν ἀπὸ καιρό, ὅταν τὴν ξαναχρειάστηκα καὶ τὴν ἐπῆρα στὰ χέρια μου· εἶναι ὅμως ἀκόμα ἐκεῖ, καὶ θὰ ἔξακολουθήσει νὰ εἶναι, ἂν σὲ λίγες μέρες θὰ τὴν χρειαστῷ πάλι;». Μπορῶ νὰ λύσω τὴν ἀμφιβολία μου μὲ πολλοὺς τρόπους. Νὰ πλησιάσω καὶ νὰ πιάσω τὴν *Παιδεία* μὲ τὰ χέρια μου, ἢ νὰ καλέσω τὸ βοηθό μου νὰ τὴν πάρει ἀπὸ τὴν θέση της καὶ νὰ τὴν φέρει κοντά μου, ἢ νὰ μὲ βεβαιώσει αὐτὸς ὅτι τὴν εἶδε μὲ τὰ μάτια του κτλ. (ἐμπειρικὴ ἡ διαπίστωση μὲ τὴν ἐνεργὸ πράξη). «Αν ὅμως δὲν μπορῶ νὰ μετακινηθῶ ἀπὸ τὸ κάθισμά μου (λόγος: ἡ ἀναπηρία) ἢ εἶμαι μόνος, χωρὶς βοηθό, στὸ γραφεῖο μου, πῶς θὰ δώσω ἀπάντηση στὸ ἔρωτημα ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ; Θὰ μεταχειριστῶ τότε ἀπὸ ἀνάγκη τὶς μεθόδους τοῦ ἐπιστήμονα-ἔρευνητῆ καὶ θὰ ἐπικαλεστῶ τὴν ἐπικουρία τῆς θεωρητικῆς μου συνείδησης: θὰ συγκεντρώσω μὲ τὴ μνήμη καὶ τὴν ἀντίληψη μαρτυρίες γιὰ τὸ δυνατὸν νὰ ὑπάρχει ἐκεῖ ἢ ὅχι τὸ τρίτομο ἔργο του Jaeger. Εὰν βεβαιωθῶ ὅτι πρέπει τώρα νὰ ὑπάρχει στὴ θέση ποὺ ὑπολογίζω, ἐὰν ἐπομένως τὸ «μὴ ὄν» γίνει «ὄν» μέσα στὴ συνείδησή μου, τότε τὰ ἄλλα προβλήματα λύνονται εύκολα. «Χτὲς θὰ ἥταν», λέω, «ἐκεῖ, γιατὶ δὲν μοῦ τὴν ἐπέστρεψε κανεὶς στὸ μεταξύ. Καὶ αὔριο θὰ ἔξακολουθήσει νὰ εἶναι ἐκεῖ, ἂν δὲν πιάσει φωτιὰ τὸ γραφεῖο μου ἢ ἂν δὲν μοῦ τὴν ὑπεξαιρέσει κανείς».

«Υποθέσετε τώρα ὅτι τὸ ἴδιο τὸ ἀντικείμενο δὲν εἶναι σταθερό, καὶ ἡ ἀπουσία του μεγαλώνει τὴν ἀμηχανία μου. Λ.χ. βράδυ, σκοτεινὰ σχεδόν, βρίσκομαι καθισμένος στὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ μου μόνος καὶ ξαφνικὰ σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ φράχτη ἀπέναντί μου ἀναταράζονται γιὰ μιὰ στιγμὴ οἱ πρασινάδες καὶ ἀμέσως ξαναγίνεται σιωπή. «Καμιὰ σαύρα», λέω, «ἢ κανένα ἄλλο ἔρπετὸ θὰ πέρασε, καταδιώκοντας ἢ καταδιωκόμενο ἀπὸ κάποιο ἄλλο ζωντανό, καὶ σείστηκαν τὰ φύλλα». Στὴν ἀρχὴ πείθομαι ἀπ' αὐτὴ τὴν ὑποθετικὴ σκέψη. «Ἐπειτα ὅμως μοῦ γεννιοῦνται ἀμφιβολίες καὶ ἐπιθυμῶ νὰ τὶς ξεδιαλύνω. «Νὰ ἥταν πραγματικὰ μιὰ σαύρα ἢ κάτι παρόμοιο, ἢ μήπως μιὰ πέτρα ἢ ἔνα ξένο σῶμα ριγμένο ἀπέξω προκάλεσε τὸ σάλο;». Γιὰ ν' ἀποφανθῶ, τὸ φυσικότερο εἶναι νὰ σηκωθῶ καὶ νὰ πλησιάσω στὸ μέρος τῆς ἀνωμαλίας· νὰ βεβαιωθῶ μὲ τὰ μάτια καὶ τ' αὐτιά μου, ἀκόμη καὶ μὲ τὰ χέρια μου (ἐμπειρικὴ γνώση) γιὰ τὸ τί πραγματικὰ ἔχει συμβεῖ. «Υπο-



θέστε ὅτι μπορῶ καὶ σηκώνομαι, ὅτι ἀκόμα δὲν δοκιμάζω κανένα φόβο ἀπὸ τὴν σκοτεινία. Τίποτα ὅμως τὸ ἴδιαίτερο δὲν παρατηρῶ, ὅταν πλησιάζω καὶ ἀνακατώνω τὶς φυλλωσιές. "Αν ἡταν πραγματικὰ μιὰ σαύρα καὶ τώρα ἔξαφανίστηκε; "Αν τὴν ἀναταραχὴν προκάλεσε ἔνα πετραδάκι ποὺ ρίχτηκε ἀπέξω ἢ ἔξεκόλλησε ἀπὸ κάπου; "Αν ἡταν ἀπλῶς ὁ ἄνεμος ποὺ κούνησε τὰ φύλλα; "Αν, ὀνειροπαρμένος, μετέφερα ἀπὸ τὴν φαντασία μου περιστατικὰ ποὺ δὲν ἔχουν πραγματικὰ συμβεῖ; κτλ. κτλ. Βέβαια ἔνα ἄλλο ἢ ἄλλα πρόσωπα θὰ μποροῦσαν, ἂν παραβρίσκονταν στὴ σκηνή, νὰ μὲ βοηθήσουν νὰ λύσω τὴν ἀπορία μου. Ἀλλὰ εἰμαι μόνος. Καὶ ὑποχρεωμένος νὰ δώσω τὴν ἀπάντηση: ποιεὶς δὲν αὐτό της ὑπάρχουν νὰ περάσει ἀπὸ τὸ «μὴ ὄν» στὸ «ὄν» αὐτὸ τὸ γεγονός, καὶ μὲ ποιὰ τελικὴ μορφή; Φυσικὰ θὰ ἀποφανθῶ γιὰ τὸ παρελθόν στὸ παρόν δὲν συμβαίνει τίποτα, οὔτε στὸ μέλλον πρόκειται νὰ συμβεῖ, ἀφοῦ τὰ δεδομένα δὲν ὑπάρχουν. Πάντως ἡ «σαύρα» (ὁ ἀναγνώστης θὰ καταλάβει τί μπορεῖ νὰ σημαίνει τοῦτο τὸ σύμβολο) θὰ ἀπασχολήσει τὸν θεωρητικὸ ἄνθρωπο (ὁ πρακτικὸς προσπερνάει τέτοια ζητήματα) καὶ τὰ διαβήματά του (εἴτε ὀδηγήσουν εἴτε ὅχι σὲ θετικὰ ἀποτελέσματα) δὲν ἀνησυχοῦν τὸ φιλοσοφικὸ νοῦ.

3

Μίλησα στὰ προηγούμενα γιὰ «μαρτυρίες». Εἶναι τὰ στοιχεῖα ποὺ ἐπικαλεῖται ἡ συνείδηση γιὰ νὰ βεβαιώσει τὴ δυνατότητα ἢ τὴν ἀδυνατότητα νὰ συμβεῖ (στὸ παρόν, στὸ παρελθόν, στὸ μέλλον) ἔνα περιστατικὸ ἢ τελικὰ νὰ μείνει μετέωρη, νὰ μὴ δώσει ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα. Πολλὰ ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὰ στοιχεῖα αὐτά. Αἰσθάνεται μάλιστα κανεὶς τὸν πειρασμὸ νὰ ἀναλύσει τὸν ὄρο «μαρτυρίες» σὲ μερικότερους καὶ νὰ τοὺς κατατάξει ἀνάλογα μὲ τὴν πειστικὴ δύναμή τους: ἀπλὲς πληροφορίες, τεκμήρια ἰσχυρά, πλήρεις ἀποδείξεις. Όπωσδήποτε, δύο πράγματα ἔχει νὰ τονίσει ἐδῶ. Πρῶτα ὅτι οἱ μαρτυρίες μποροῦν νὰ ἔχουν τὴν πηγή τους τόσο στὴν ἐμπειρία, ὅσο καὶ στὸν καθαρὸ στοχασμό, στοὺς διαλογισμούς. Καὶ ἔπειτα, ὅτι ὅχι τόσο μόνες (γιατὶ τότε ἡ ἀμφιβολία ἔξακολουθεῖ νὰ ἐπιζεῖ) ὅσο κατὰ δέσμες, μὲ τὴ συναρμογὴ καὶ τὴ σύνθεσή τους πείθουν. Χωρὶς ὅμως αὐτὲς τὸ θεωρητικὸ συνειδέναι δὲν μπορεῖ νὰ δώσει λύση στὰ προβλήματά του, ἐκτὸς ἐὰν φανταστοῦμε (ὅπως οἱ «μυστικοί») ὅτι ὁ ἄνθρωπος διαθέτει στὸ βάθος τῆς ψυχῆς του κρυφὲς πηγὲς καὶ ὅταν καταφεύγει ἐκεῖ, κυριεύει τὴν ἀλήθεια. Οἱ μαρτυρίες —ἄς τὸ ἔχουμε ὑπόψη μας— καὶ ἐὰν ἀκόμα εἶναι ἔξωτερικές, ὅταν ὀργανωθοῦν καὶ ἐλεγχθοῦν ἀπὸ τὴ συνείδηση, γίνονται ἔσωτερικές: πληροφορίες, τεκμήρια ἢ ἀποδείξεις ποὺ δίνουν μὲ τὸ βάρος τους τὴ λύση. Ο συγγραφέας τῆς *Γνωσιολογίας* εἶναι στὸ κεφάλαιο τοῦτο πολὺ προσεχτικός, ἀφοῦ κατὰ τὴν πεποίθησή του οὔτε ὁ ἴδεαλισμὸς μόνος οὔτε ὁ ρεαλισμὸς πάλι μόνος, ἀλλὰ ἡ λογικὴ σύζευξη, ἡ διαλεκτικὴ σύν-



θεσή τους ἀποτελεῖ τὴν δρθή φιλοσοφία τῆς γνώσης. 'Εὰν τὸν πιέσουμε νὰ μᾶς ἀπαντήσει, θὰ μᾶς πεῖ δτὶ στὸ μέγα πρόβλημα τοῦ ὄντος ἡ πράξη θὰ μᾶς δώσει τὴν λύση, δχι ὁ ἄδολος λογισμὸς τῆς θεωρίας. «Καὶ ἡ πράξη μὲ τὶς ἐπιτυχίες της (ἀπὸ τὰ ἄπειρα μικροκατορθώματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς ἔως τὰ τεχνικὰ θαύματα τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης) μᾶς διδάσκει δτὶ, γιὰ νὰ ἀναγνωρίζει, κάθε πρωὶ ποὺ ξυπνᾷ, τὸν γύρω του κόσμο ὁ ἄνθρωπος καὶ γιὰ νὰ πραγματοποιεῖ μὲ τὴ δική του συνδρομὴ τὶς προθέσεις του (ἔως ἔνα βαθμὸ βέβαια), κάποια ἀνταπόκριση θὰ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν τάξη τῶν πραγμάτων καὶ στὸν κανόνα τοῦ πνεύματος» (σελ. 127 τῆς 3ης ἔκδ.). Σημαίνει ἄραγε τοῦτο δτὶ τὸ Συνειδέναι εἶναι ἀπὸ τὴ φύση του ἀδρανῆς οὐραγός, παθητικὸς καθρέφτης τοῦ Εἶναι, ἄσχετος πρὸς τὴ διαμόρφωσή του — ὅπως φαίνεται δτὶ πιστεύει ὁ κριτικός μου; 'Η δική μου ἀντίληψη εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Μάζα τῆς γνώσης, τῆς θεωρητικῆς κατὰ κύριο λόγο, ἀποτελεῖ δχι τὸ οὐδέτερο καὶ γυμνό, ἀλλὰ τὸ δουλεμένο, τὸ ἐπεξεργασμένο, τὸ ἐρμηνευμένο καὶ σημασιολογημένο ἀπὸ τὴ συνείδηση Εἶναι.

Τελειώνοντας θὰ διασαφήσω τὴν ὑπόθεση, ποὺ ὑποστηρίζω, μὲ μερικὰ παραδείγματα ποὺ τὰ δανείζομαι ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Max Black: *More about Metaphor*, περιοδικὸ «Dialectica», Biennne-Suisse, τόμος 31 (1977) σελ. 431-457 (Ἐλλην. μετάφρ. Μαριλίζας Μητσοῦ-Παππᾶ, περιοδ. 'Αθηνῶν «Δευκαλίων»: *Περισσότερα γιὰ τὴ μεταφορά*, τεῦχος 30 τοῦ 1980· ἴδιως σελ. 195-197). Θὰ τοὺς ἀλλάξω τὴ σειρὰ καὶ θὰ τὰ μεταχειριστῶ γιὰ τὸ δικό μου σκοπό, ποὺ εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ τὸ σκοπὸ τοῦ M. Black.

1o. «'Η ἄλλη πλευρὰ τῆς σελήνης ὑπῆρχε προτοῦ νὰ τὴ δοῦμε;». «'Η θέα τοῦ ὅρους 'Ἐβερεστ ἀπὸ ὄψος 100 ποδῶν ψηλότερα ἀπὸ τὴν κορυφὴ του, ὑπῆρχε προτοῦ κανεὶς νὰ τὴ δεῖ;». Τι θὰ ἀπαντήσουμε στὰ δύο αὐτὰ ἐρωτήματα, τὰ δμοια στὴ λογικὴ δομὴ τους; 'Απὸ τὴν ὥρα ποὺ βεβαιωθήκαμε δτὶ ἡ Σελήνη εἶναι «λίθος» αἰωρούμενος στὸν οὐρανό, κινούμενος γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ μας, καὶ δχι ἀπλὴ φιγούρα διακοσμητική, ὑποκείμενη σὲ ἀλλοιώσεις, ἡταν λογικὸ νὰ πιστέψουμε δτὶ καὶ ἡ ἄλλη πλευρά της, αὐτὴ ποὺ δὲν εἶναι ὄρατὴ ἀπὸ τὸν πλανῆτη μας, «θὰ μοιάζει» μ' ἐκείνη ποὺ βλέπουμε (νόμος τῆς συμμετρίας), θὰ ἔχει δηλαδὴ πεδιάδες καὶ δρη, καὶ καθόλου βλάστηση. Γιὰ τὴ θεωρητικὴ μας δμως συνείδηση ἡ πλευρὰ αὐτὴ «ὑπάρχει» μόνο ἀφότου μὲ τὶς ἵπταμενες συσκευές μας ἔγινε ὄρατὴ καὶ φωτογραφήθηκε. Τότε «εἴδαμε» δτὶ δὲν παραλλάζει καὶ «ὑποθέτουμε» δτὶ ἔτσι θὰ ἡταν καὶ πρὶν τὴν ἀντιληφθοῦν τὰ αἰσθητηριακά μας δργανα. Γιατὶ θὰ ἡταν πολὺ πιθανὸ (ἄν οἱ «διαλογισμοί» μας δὲν ἀνατρέπονται ἀπὸ τὴ γενικὴ θεωρία τοῦ οὐρανοῦ) νὰ «είναι» διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ὄρατή. Θὰ «λέγαμε» τότε δτὶ οἱ διαφορετικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὸ πίσω μέρος τῆς Σελήνης, ἔχουν ἐπιβάλει μιὰν ἄλλη διαμόρφωση τοῦ ἐδάφους της.



Τὰ ἴδια θὰ ἀπαντούσαμε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ ὅρους Ἐβερεστ. "Αν ἡ κορυφή του ἐξακολουθεῖ χωρὶς διακοπὴ νὰ σκεπάζεται ἀπὸ χιόνια χειμώνα-καλοκαίρι, καὶ κανεὶς ὁρειβάτης δὲν ἀξιώθηκε ποτὲ νὰ τὴν πατήσει γιὰ νὰ μᾶς τὴν περιγράψει, πῶς μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι «εἶναι» τώρα αὐτὴ ποὺ ἥταν καὶ πρὶν πετάξουμε ἀπὸ πάνω μὲ τὸ ἀεροπλάνο μας καὶ τὴ φωτογραφήσουμε (σὲ ὥρα εὐδίας); 'Αποκλείεται νὰ «εἶναι» διαφορετική, ἢ νὰ «ύπηρξε» διαφορετική ἀπὸ τὴν ὅψη ποὺ παρουσιάζει σήμερα στὸ μηχάνημά μας; 'Η πραγματικότητα λοιπόν, καὶ στὰ δύο παραδείγματά μας, δὲν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὰ μέσα ποὺ μεταχειρίζεται ἡ συνείδηση γιὰ νὰ τὴ συλλάβει. Καὶ προπάντων γιὰ νὰ τὴν ὑποθέσει σὲ ὅρισμένα σημεῖα τοῦ χρόνου μὲ βάση τὶς γενικὲς ἔννοιες καὶ τὶς κατὰ περίπτωση μαρτυρίες της.

2ο. «'Υπῆρχαν χρεωκόποι προτοῦ ἀναπτυχθοῦν οἱ οἰκονομικοὶ θεσμοὶ τοῦ δυτικοῦ κόσμου;». «Τὰ γονίδια ύπηρχαν προτοῦ ἀναγνωριστεῖ ἡ ὑπαρξή τους ἀπὸ τοὺς βιολόγους;». Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἔχουν τὴν ὁμοιότητα ὅτι τὰ δντα γιὰ τὰ ὄποια γίνεται λόγος, οἱ «χρεωκόποι» στὴν πρώτη περίπτωση καὶ τὰ «γονίδια» στὴ δεύτερη, ἀρχίζουν νὰ «ύπάρχουν» ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ γίνεται δεκτὴ μιὰ θεσμικὴ ρύθμιση νομικοῦ τύπου γιὰ τοὺς χρεωκόπους καὶ μιὰ βιολογικὴ θεωρία γιὰ τὰ γονίδια. 'Η ἀνομοιότητά τους ἀναφέρεται στὴ διαφορὰ ἀκριβῶς αὐτῶν τῶν δύο κατασκευῶν τοῦ θεωρητικοῦ συνειδέναι: ἄλλο νομικὸς τύπος καὶ ἄλλο βιολογικὴ θεωρία. Χρεωκόπος εἶναι τὸ ἄτομο ποὺ ἐξαιτίας τῶν οἰκονομικῶν ἀτυχιῶν ἡ ἀτασθαλιῶν του κρίνεται ἀφερέγγυο ἀπὸ τὶς Ἀρχές, ὅταν καταφύγει κανεὶς στὰ δικαστήρια γι' αὐτὸ τὸ σκοπό. Καὶ τὰ γονίδια, σύσταση καὶ συμβολή τους στὴ διαιώνιση τῆς ζωῆς, ἀρχίζουν νὰ ἀναφέρονται ὅταν μιὰ ὅρισμένη βιολογικὴ θεωρία τὰ ὀνομάζει καὶ προσδιορίζει τὴ λειτουργία τους. 'Ανθρώπινες κατασκευές καὶ τὰ δύο πλαίσια ἔννοιῶν, ἀλλὰ καὶ ἀνόμοιες ἀπὸ τὴ φύση τους. Τί θὰ ποῦμε γιὰ τὰ ἐρωτήματα αὐτά; Βεβαίως «προϋπάρχουν» χρεωκόποι καὶ γονίδια, ἀπὸ τὴ θεωρία ποὺ τὰ σημασιολογεῖ: εἶναι δυνατὸν νὰ φαντασθοῦμε ὀργανισμὸς χωρὶς «γονίδια», καὶ κοινωνία συναλλαγῶν χωρὶς «χρεωκόπους»; 'Αλλὰ καὶ τὰ δύο δντα γίνονται «ύπαρκτὰ» μετὰ τὴν ἐρμηνεία τους ἀπὸ τὴ θεωρητικὴ συνείδηση. Πρέπει νὰ προηγηθοῦν οἱ ἀντίστοιχοι νομικοὶ θεσμοὶ, νὰ ὑποβληθοῦν καὶ οἱ ἀπαιτούμενες ἀπ' αὐτοὺς προσφυγές, γιὰ νὰ γίνει ὁ οἰκονομικὰ ἀτυχής ἡ ἀτάσθαλος «χρεωκόπος». Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ προϋπάρξει μιὰ ὀργανωμένη καὶ ἀπὸ ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς μαρτυρίες δημιουργημένη θεωρία, ποὺ θὰ δώσει σύσταση καὶ ἔργο στὰ ἐλάχιστα μόρια κάθε ὀργανικοῦ συστήματος, γιὰ νὰ γίνουν τὰ μόρια αὐτὰ «γονίδια». Καὶ τὰ δύο μεταφέρονται βέβαια στὸ παρελθὸν καὶ στὸ μέλλον ὑπὸ ὅρισμένες προϋποθέσεις, τίποτα δῆλως δὲν ἀποκλείει ἡ τὴν προγενέστερη ἡ τὴ μεταγενέστερη ἀλλοίωσή τους, ὅταν μεταβληθοῦν τὰ θεωρητικὰ καὶ τὰ



πρακτικὰ δεδομένα τῆς συμπεριφορᾶς τους. Ἡ ἐξάρτησή τους ἀπὸ τὸ Συνειδέναι εἶναι φανερή.

3ο. Ἀκόμη φανερότερη θὰ γίνει στὸ ἐπόμενο παράδειγμα: «Ἡ ἐμφάνιση ἐνὸς ἀλόγου, ποὺ καλπάζει, σὲ ἀργὴ κίνηση ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ τὴν ἐφεύρεση τοῦ κινηματογράφου;». Ἡ ἀπάντησή μας θὰ εἴναι: ἀσφαλῶς ὅχι. Γιατὶ πρῶτα ἔπρεπε νὰ ἐφευρεθεῖ τὸ μηχανικὸ μέσον ποὺ μὲ ὄρισμένους χειρισμοὺς ἐπιτρέπει νὰ φωτογραφίζουμε ἓνα καλπασμὸ ἀλόγου σὲ μικρές, ἀργὲς κινήσεις, γιὰ νὰ ἔχουμε στὴν ὁθόνη αὐτὴ τὴ θέα ποὺ ἡ καθημερινὴ ζωὴ δὲν προσφέρει στὰ αἰσθητήρια ὅργανά μας. Τί σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι ἀφότου καλπάζουν ἄλογα στὸν κόσμο ἡ μετατόπισή τους στὸ χῶρο μπορεῖ νὰ ἀναλυθεῖ σὲ μικρές, ἀργὲς κινήσεις; Χωρὶς τὸν κινηματογράφο, μιὰ ἀνθρώπινη κατασκευὴ ποὺ ἔγινε σύμφωνα μὲ ὄρισμένες θεωρητικὲς ὑποθέσεις καὶ πρακτικὲς ἐμπειρίες, δὲν θὰ εἴχαμε ποτὲ αὐτὸ τὸ θέαμα. Ἡ ἐξάρτηση λοιπὸν τοῦ ὄντος ἀπὸ τὸ Συνειδέναι εἶναι ἐδῶ καθαρὴ καὶ πλήρης.

Οἱ παραπάνω διευκρινίσεις ἔχουν, νομίζω, σημασία γιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρεται ζωηρὰ γιὰ τὰ μεγάλα φιλοσοφικὰ προβλήματα, ἐπομένως καὶ χωρὶς τὴν ἀναδρομὴ σὲ ὄρισμένο κριτικὸ κείμενο δὲν θὰ θεωρηθοῦν περιττές. Τὸ σύγγραμμα ὅμως τοῦ κ. Ἐπ. Ξενόπουλου *Ἡ διαλεχτικὴ τῆς συνείδησης* μᾶς ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ καὶ κατὰ τοῦτο εἶναι πολύτιμο. Βέβαια περιέχει χρήσιμες ἀναφορὲς σὲ πολλὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα, σχετικὰ μὲ τὴ Γνωσιολογία, καὶ διακρίνεται γιὰ τὴν ἰδεολογικὴ του συνέπεια (πρὸς τὴν ὅποια προσωπικὴ διαφωνῶ), ἔχει λοιπὸν τὴν ἀναμφισβήτητη ἀξία του. Ἔδω ὅμως περιορίστηκα νὰ ἀπαντήσω μόνο σὲ ὅσα γράφονται ἐκεῖ γιὰ τὴ δική μου ἐργασία. Θέλω νὰ ἐλπίζω ὅτι, ἐὰν πεισθεῖ ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματά μου, ὁ κ. Ἐπ. Ξ. θὰ θελήσει νὰ βελτιώσει (ἢ καὶ νὰ διορθώσει) τὸ κείμενό του σὲ μιὰ δεύτερη ἔκδοση. Τέτοιες εὐκαιρίες δὲν μᾶς δίνουν συχνὰ τὰ ἑλληνικὰ βιβλία· εἶναι πρὸς τιμὴ του ὅτι τὸ δικό του τὴν προσφέρει.

BEING AND CONSCIOUSNESS. KNOWLEDGE AS THE DIALECTICAL SYNTHESIS OF THE TWO

Summary.

In this article the author gives an answer to the comment of a critic of his book «*Gnosiology*», Athens 1973³ (English edition: *The Foundations of Knowledge*, edited with an Introduction by J. P. Anton, translated by B. Coukis - J. P. Anton, Albany-New York, State University of New York Press 1968, 317 pp.), which questions the bilateral interconnection between

Being and Consciousness within the act of knowing. According to the critic, whereas Consciousness is dependent on Being and subject to its indications and restrictions, Being (i.e. all sorts of reality which become objects of knowledge) is self-existent, independent and by-itself, indifferent to the approaches of Consciousness.

This thesis is countered by the author with a series of arguments based on theory and on practice (and, in the last part of the article, with concrete examples drawn from scientific ontology) in order to demonstrate the position maintained in «Gnosiology». Reality, that is, is grasped by the mind if and to the extent that it becomes known not by the layman (the ordinary man) but by theoretical man, the man of science. The scientifically disciplined consciousness comes as occasion requires to the decision that the Being under its investigation is existent, i.e. that it can «exist», that «it meets the conditions» of existence. If we deny this sense of «existent» —the author argues— we shall be subject to errors of misunderstanding, which critical Gnosiology strives both daringly and circumspectly to avoid.

Athens

E. P. Papanoutsos

