

ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ, 'Αθήναι

ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ WITTGENSTEIN:

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ «ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ» Ή ΠΩΣ «ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΕΤΑΙ»
ΣΙΩΠΗ

«Όλα σχεδόν τά γραφτά μου είναι πάντα κουβέντες μὲ τὸν ἔαυτό μου καὶ μόνον πράγματα ποὺ λέω στὸν ἔαυτό μου στόμα μὲ στόμα».

L. Wittgenstein, *Culture and Value* (1980) 77.

1. Στὴν ἐκτενὴ σάτιρά του *Miè à épistole*: *Πάνω στὸ θέμα τῶν ἡθικῶν καὶ αἰσθητικῶν κοίσεων τοῦ κ.* Ludwig Wittgenstein παρωδεῖ ὁ Julian Bell¹ τὶς πρωτόφαντες γιὰ τὴν ἐποχὴν ἀπόψεις γιὰ τὴν ἡθικὴν τοῦ βιεννέζου φιλοσόφου, ὅπως εἶχαν ὑποστηριχθεῖ στὴ Διάλεξη γιὰ τὴν ἡθικὴν² καὶ πιὸ ριζικὰ «σημανθεῖ» στὸν *Tractatus*³. Πολεμώντας τὸν ἐχθρὸν «μὲ τὰ ἴδια τὰ δπλα» του, ἀλλὰ «καὶ μὲ τὸ λογικὸ καὶ τὸν κοινὸ νοῦ, ποὺ σημάδεψαν γιὰ αἰῶνες τὴ Σχολὴ τοῦ Cambridge», ὅπως χαρακτηριστικὰ λέει, στιχουργεῖ αὐτὸν ποὺ στὸν καιρό του ἀλλὰ καὶ ἀργότερα λογίστηκε ώς ἡ «ἡθικὴ θεωρία» τοῦ «σκοτεινοῦ» τοῦ αἰώνα μας, ὅχι λιγότερο νηφάλια ἀπὸ πολλὲς θετικιστικὲς καὶ ὑπαρξιστικὲς ἀποτιμήσεις της, πρὶν τὰ γράμματα, τὰ κατάλοιπά του καὶ πολλὲς προσωπικὲς μαρτυρίες ἔλθουν στὸ φῶς καὶ ρίξουν νέο φῶς στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ ἔργο⁴.

1. «An Epistle: On the Subject of the Ethical and Aesthetic Beliefs of Herr Ludwig Wittgenstein to Richard Braithwaite», στὸν τόμο τοῦ Sherard Vines (Ed.), *Whips and Scorpions: Specimens of Modern Satiric Verse, 1914-1931*, London 1932, 21-30, ἀνατύπ. στὸν τόμο τῶν I. M. Copi and R. W. Beard (Eds.), *Essays on Wittgenstein's Tractatus*, New York - London 1966, 67-73: 69-70. Γιὰ τὴν ἐκτονωτικὴν ἀπήχησην ποὺ εἶχε τὸ ποίημα στὸ Cambridge βλ. Fania Pascal, «Wittgenstein: A Personal Memoir» στὸν τόμο τοῦ C. G. Luckhardt (Ed.), *Wittgenstein: Sources and Perspectives*, Sussex 1979, 23-60: 28. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἔργα, ποὺ ἔχουν μεταφρασθεῖ Ἑλληνικά, δλες οἱ ἄλλες μεταφράσεις είναι δικές μου. Τὸ ἔργο *Culture and Value* είναι ἔτοιμο γιὰ ἔκδοση σὲ μετάφρασή μου.

2. *A Lecture on Ethics* (1929), «The Philosophical Review» 74 (1965) 3-12, μετάφρ. Αναστασίας Καραστάθη στὸν τόμο τοῦ K. I. Βουδούρη, *Ἀρθολόγιο Αναλυτικῶν Φιλοσόφων*, 'Αθῆναι 1977, 123-132.

3. *Tractatus Logico-Philosophicus*, transl. by D. F. Pears and B. F. McGuinness, London 1978⁵ (1922), μετάφρ. στὰ Ἑλληνικὰ Θανάση Κιτσόπουλου, 'Αθήνα 1978, 128-131.

4. Γιὰ τὴν ώς τὸ 1969 ἔργογραφία τοῦ Wittgenstein μὲ τὴν ἀλληλογραφία καὶ μερικὰ ἀπομνημονεύματα ὁμοτέχνων καὶ μαθητῶν βλ. K. T. Fann, *Wittgenstein's Conception of Philosophy*, Berkeley and Los Angeles 1969, 113-117 καὶ Luckhardt, ὄ.π. 9-10 καὶ 61-98



Λέει δέ Bell:

«...Στὰ τείχη τοῦ κόσμου χτυπιοῦνται οἱ ἀξίες φτεροκοπώντας,
ἄγνωστες... χτυποῦν τὸ κουδούνι μὰ στέκονται ἀπ' ἔξω.
"Ολες οἱ δηλώσεις ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι, ψεύτικες κι
ἀληθινές,
έχουν γεγονότα γιὰ ἀντικείμενα καὶ κατηγορήματα.
Κι ἔτσι φαίνεται καθαρὰ
πὼς ὅλες οἱ δηλώσεις γιὰ τὴν ἀξία δὲν έχουν νόημα.
Καὶ ἡ περίπτωσή του, ἀν σωστὰ τὸν κατάλαβα,
εἶναι πὼς λέει ἀνοησίες μιλώντας γιὰ τὸ Ἀγαθὸ
καὶ γιὰ διτὶ ὑπάρχει ώραιότερο καὶ καλύτερο.
"Η σκέψη δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ, ἡ ἐπιστήμη νὰ δείξει
τὸ στοιχεῖο τῆς ἀξίας ἐδῶ κάτω...
...Λέει ἀνοησίες, κάνει ἀνάριθμες δηλώσεις,
γιὰ πάντα παραβαίνει τὸν ὅρκο του γιὰ τὴ σιωπή.
"Ηθική, αἰσθητική, κουβέντες του μέρα καὶ νύχτα·
καὶ δονομάζει τὰ πράγματα καλὰ καὶ κακά, σωστὰ καὶ λάθος.
Τὸ σύμπαν ἀρμενίζει στὴ χαραγμένη πορεία του
κι αὐτὸς ἔκλεβει γνώση ἀπὸ μιὰ κρυφὴ πηγή.
"Ἐνας μυστικὸς στὸ τέλος πιστὸς καὶ σαφής...».

Πραγματικὰ γιὰ τὸ «μετα-ήθικὸ» πρώιμο Wittgenstein, τὸ θεωρητικὸ τῶν ὁρίων τῆς γλώσσας καὶ ἀρνητὴ τοῦ νοήματος στὴ γλώσσα τῆς ἠθικῆς, «ἠθικὲς προτάσεις δὲν ὑπάρχουν», εἶναι ψευδοπροτάσεις καὶ δὲν ἀπομένει παρὰ ἡ σιωπὴ στὸν *Tractatus* καὶ ἡ ἀ-νοησία —ἔστω ἡ σπουδαία ἀ-νοησία— στὴ *Διάλεξη*. Ἡ ἠθικὴ —ὅπως καὶ ἡ λογική— δὲν λέγεται, δείχνεται· εἶναι τὸ μυστικὸ στοιχεῖο, πού, ὅσο κι ἀν «ὑπάρχει», εἶναι ὑπερβατικό. Γιὰ τὴν ἠθικὴ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλήσει μὲ νόημα, ἐπιστημονικά, γιατὶ δὲν εἶναι ἐπιστήμη. Λειτουργία τῆς γλώσσας εἶναι νὰ περιγράφει τὸν κόσμο. Δὲν μπορεῖ λοιπὸν νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἀξία, ποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο. Καὶ «γιὰ διτὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλᾶ, γιὰ τοῦτο πρέπει νὰ σωπαίνει»⁵.

γιὰ νεώτερα δημοσιεύματα· βλ. ἀκόμα L. Wittgenstein, *Remarks on the Philosophy of Psychology*, Oxford 1980 καὶ *Culture and Value* (βραχ. CV), transl. by P. Winch, Oxford 1980 (ἀρχικὰ γερμανικὰ *Vermischte Bemerkungen*, Frankfurt 1977).

5. *Tractatus* 6.421-7. Πρβλ. Anthony Quinton «The two Philosophies of Wittgenstein» στὸν τόμο τοῦ B. Magee, *Men of Ideas*, London 1978, 96-115 : 107 καὶ Anthony Kenny, *Wittgenstein*, London 1976³, 8: «The Tractatus like all metaphysics, was an attempt to say the unsayable». Bλ. G. Ryle, *A Logical Mystic* «Nation and the Athenaeum» 32 (1923) 675-8, C. W. Stace, *Mysticism and Philosophy*, Philadelphia 1960, 78 καὶ B. F. McGuinness, *The Mysticism of the Tractatus*, «The Philosophical Review» 75 (1966) 305-328.



"Οσο κι ἂν μαζὶ μὲ τὴν ἀποψη γιὰ τὴ γλώσσα καὶ τὸ νόημά της ἄλλαξαν στὴ λεγόμενη «ὕστερη φιλοσοφία» τοῦ Wittgenstein καὶ οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὴν ḥthikή —μιὰ μορφὴ ζωῆς ἀνάμεσα στὶς πολλὲς ἄλλες—, μὲ τὴν παραδοχὴ «ἀμέτρητων εἰδῶν προτάσεων, ἀνάλογων μὲ τὴν πολλαπλότητα τῶν γλωσσικῶν παιγνιδιῶν» καὶ τὴν ἀπόρριψη τοῦ «ὑπερβατικοῦ ἰδεαλισμοῦ»⁶— ὅσο κι ἂν ἄλλαξαν ἀκόμα μερικὲς θέσεις τοῦ *Tractatus* στὸν καιρὸν τῆς *Lialeξης*, ὅταν οἱ νέες ἴδεες ἀρχισαν νὰ κυοφοροῦνται, ώστόσο στὶς κοινὲς θέσεις τῶν δύο αὐτῶν κειμένων θεμελιώθηκε βασικὰ αὐτὸ ποὺ γενικὰ λογίστηκε ἡ «ḥthikή θεωρία» τοῦ Wittgenstein. Στὸ μονομερὲς ἴδωμά της στηρίχτηκε θεωρητικὰ ἡ συγκινησιοκρατία, παραβλέποντας, πώς, ἐντούτοις, τὸ μυστικὸ στοιχεῖο, «αὐτὸ γιὰ τὸ δόποιο πρέπει κανεὶς νὰ σωπαίνει», ὑπάρχει⁷, ὅπως ἀφετηρία τοῦ «ἐπιτακτισμοῦ» ὑπῆρξαν οἱ ὑστερότερες θεωρίες του⁸. Γιατὶ εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ χτυπητὰ φιλοσοφικὰ παράδοξα τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Wittgenstein, ποὺ δὲν χωροῦσε σὲ καμιὰ Σχολή, ἔγινε γενάρχης δύο σχολῶν γενικά, τοῦ λογικοῦ θετικισμοῦ καὶ τῆς γλωσσο-ἀνάλυσης, καὶ ἴδιαίτερα στὴν ḥthikή τῆς συγκινησιοκρατίας καὶ τοῦ «ἐπιτακτισμοῦ». Κι ἐνῶ τὰ ὅσα λέει ὁ Wittgenstein στὸ «ζωτικό του παράδοξο»⁹ γιὰ τὶς φιλοσοφικὲς γενικὰ προτάσεις ἵσχυουν καὶ γιὰ τὴν ḥthikή —πώς δηλαδή, εἶναι ἀπλὲς διευκρινίσεις, ποὺ πρέπει «αὐτὸς ποὺ τὶς καταλαβαίνει, ἀφοῦ μὲ τὴ βοήθειά τους (πατώντας πάνω τους) τὶς ὑπερπηδήσει καὶ προχωρήσει πέρα ἀπ' αὐτές, τελικὰ νὰ τὶς ἀναγνωρίσει ως στερημένες ἀπὸ νόημα, γιὰ νὰ δεῖ σωστὰ τὸν κόσμο»¹⁰— ώστόσο οἱ στάσεις ποὺ μὲ τὸν ἔναν ἡ τὸν ἄλλο τρόπο κατὰ καιροὺς ἐξέφρασε γιὰ τὴν ḥthikή, τὴν τέχνη καὶ τὸ θεό, θεωρήθηκαν κάπως ἀντιφατικὲς μὲ τὴν «ḥthikή σιωπή» του, παραβίαση ἀπὸ τὸν ἴδιο τοῦ «μυστικοῦ», κι ἔτσι ἀντινομικὲς μὲ τὴ «θεωρία» του — καὶ ὅχι μόνο ἀπὸ τὸν Bell.

Γράφει ὁ Russell στὴ γνωστὴ Εἰσαγωγή του στὸν *Tractatus*, ποὺ τώρα ξέρουμε πόσο λίγο εἶχε ἱκανοποιήσει τὸν Wittgenstein, γιατὶ δείχνει πόσο λίγο κατάλαβε τὸ βαθύτερό του νόημα¹¹:

6. Jeremy Walker, *L. Wittgenstein's Earlier Ethics*, «American Philosophical Quarterly» 5 (1968) 219-232 : 224.

7. *Tractatus* 6.522. Πρβλ. Paul Engelmann, *Letters from Ludwig Wittgenstein*, transl. by L. Furtmüller, Oxford 1967, 97 γιὰ τὴν παρανόηση τοῦ θετικισμοῦ.

8. Βλ. G. C. Kerner, *The Revolution in Ethical Theory*, Oxford 1966, 148. Πρβλ. Pierre Dubois, *Le problème moral dans la philosophie anglaise de 1900-1950*, Paris 1967, 199 ἐπ. γιὰ μιὰ σωστὴ ἐκτίμηση τῆς τριπλῆς ἐπίδρασης τοῦ W., καὶ M. Warnock, *Ethics since 1900*, Oxford 1966², 56, 65-66, 81-83, 111-113.

9. Βλ. Quinton, δ.π. 102. Πρβλ. R. J. Fogelin, *Wittgenstein*, London 1976, 92 γιὰ τὴ διαφορὰ φιλοσοφικῶν καὶ ḥthikῶν προτάσεων στὸν *Tractatus*.

10. *Tractatus* 6.54.

11. *Tractatus*, Εἰσαγωγὴ 39. Γιὰ τὸ ὅτι ὁ Russell δὲν κατάλαβε καλὰ τὸ πνεῦμα



«Είναι άλήθεια πώς ένας ποὺ ἀκολουθεῖ αὐτὴ τὴ μέθοδο διδασκαλίας μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν τύχη τοῦ Σωκράτη, ἀλλ’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ μᾶς τρομάζει, ἀν αὐτὴ είναι ἡ μόνη σωστὴ μέθοδος... Αὐτὸ ποὺ προκαλεῖ τὸ δισταγμὸ εἶναι τὸ γεγονὸς πώς, πάνω ἀπ’ δλα, ὁ Wittgenstein καταφέρνει νὰ πεῖ πάρα πολλὰ γι’ αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ, ὑποδείχνοντας ἔτσι στὸ σκεπτικιστὴ ἀναγνώστη πὼς πιθανὸν νὰ ὑπάρχει κάποιος τρόπος διαφυγῆς μέσα ἀπὸ μιὰ ἱεραρχία γλωσσῶν, ἢ ἀπὸ κάποια ἄλλη ἔξοδο. Τὸ δλο θέμα τῆς Ἡθικῆς, γιὰ παράδειγμα, τοποθετεῖται ἀπὸ τὸν Wittgenstein στὴ μυστική, μὴ ἐκφράσιμη περιοχή. Παρόλα αὐτὰ δμως, καταφέρνει νὰ μεταδώσει τὶς Ἡθικές του πεποιθήσεις».

Καὶ ἐννοεῖ βέβαια ὁ Russell τοὺς Ἡθικοὺς ἀφορισμοὺς ποὺ πλαισιώνουν τὴν ἀρνητικὴ «Ἡθικὴ θεωρία» τοῦ *Tractatus*, ἀναγκαῖο ἐπακόλουθο τῆς ἄποψής του γιὰ τὴ γλώσσα στὸ ἔργο αὐτό.

Πραγματικά, γιὰ νὰ εἶναι συνεπὴς μὲ τὴ «θεωρία» τοῦ *Tractatus*, ὅπως ἔρμηνευόταν παλαιότερα ώς τὸ «Ἐναγγέλιο τοῦ θετικισμοῦ», μιὰ καὶ καθόρισε «τοπικὰ»¹² τὴ θέση τῆς Ἡθικῆς, ἔπειτε, τουλάχιστον στὸ ἔργο αὐτό, νὰ μὴν πεῖ σχετικὰ τίποτα. Καὶ δμως, καὶ στὸν *Tractatus* καὶ μεταγενέστερα κουβέντιασε ὁ Wittgenstein ἴδιότυπα τὴν Ἡθικὴ σιωπή του. Είναι βέβαια ἀλήθεια ὅτι ἡ ριζικὴ σιωπὴ μπροστὰ στὸ ὑπερβατικὸ ἀποτελεῖ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ δόγμα τοῦ *Tractatus*. Οὔτε ἀπερίφραστα στὰ *Tetralogia*¹³ οὔτε στὴ *Διάλεξη* δὲν τὴν περιχαρακώνει μὲ τὴ σιωπή, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμμένει στὸ μὴ προτασιακὸ χαρακτήρα τῆς γλώσσας τῆς Ἡθικῆς, στὸ ἄρρητό της καὶ στὸν ὑπερβατικὸ ἢ ὑπερφυσικὸ χαρακτήρα της. Καὶ ἐνῶ στὴ μέση περίοδο τῆς φιλοσοφίας του¹⁴ —δπου ἡ γραμματικὴ ὑποκαθιστᾶ τὴ λογικὴ τῶν λέξεων— καὶ στὶς *Φιλοσοφικὲς "Ερευνηὲς*¹⁵ —μὲ τὴ

τοῦ βιβλίου βλ. R. J. Cavalier, *Ludwig Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus: A Transcendental Critique of Ethics*, Washington 1980, 13, δπου ἀναφορὰ σὲ γράμμα στὸν Ficker. Πρβλ. *Letters to Ludwig von Ficker*, transl. by Bruce Gillette, στὸν τόμο τοῦ Luckhardt, δ.π. 97, γράμμα 27.

12. Jacques Bouveresse, *Wittgenstein: La rime et la raison (Science, éthique et esthétique)*, Paris 1973, 10, δηλ. δχι περιγραφικά.

13. Ἐτσι ἀποδίδω τὸν τίτλο τοῦ ἔργου τοῦ Wittgenstein *Notebooks 1914-1916*, Oxford 1979² (1961) ἀντὶ τοῦ πιὸ γλωσσικὰ σωστοῦ «Σημειωματάρια». Γιὰ μιὰ τάση δμως στὸ «μυστικὸ» βλ. σ. 51 (25.5.15).

14. Στὴν περίοδο αὐτὴ ἀνήκουν κυρίως τὰ ἔξης ἔργα: *Philosophische Bemerkungen* (1930), ed. by Rush Rhees, Oxford 1964, *Philosophische Grammatik* (1932), ed. by Rush Rhees, Oxford 1969 καὶ *The Blue and Brown Books* (1933-35), ed. by Rush Rhees, Oxford 1958.

15. *Philosophical Investigations* (I: 1945, II: 1945-49), transl. by G. E. M. Anscombe, Oxford 1953, μετάφρ. στὰ Ἑλληνικὰ Π. Χριστοδούλιδη, *Φιλοσοφικὲς "Ερευνηὲς*, Ἀθῆνα 1977. Βλ. Fogelin, δ.π. 122.



«μπιχεϊβοριστική» σημαντική, τὸν «ψυχολογισμὸν» καὶ τὸν ἀνθρωπολογισμό τους— δὲν συζήτησε ίδιαίτερα τὴν «ἐννοηματικότητα» τῆς ήθικῆς μὲ τὴ θεώρηση τῆς γλώσσας ως «ἔργαλείου», σύμβασης καὶ μέσου ἐπικοινωνίας, καὶ τῆς ήθικῆς ως αὐτόνομης καὶ μὴ ἀναγώγιμης μορφῆς ζωῆς μὲ τὸ δικό της γλωσσικὸ παιγνίδι ὑπόβαθρο τῶν σχετικῶν ἀποφάνσεων, ἀναπόφευκτα νομιμοποίησε τὶς ἐκφράσεις της στὸ διμιλιακὸ σύμπαν. Ὡστόσο, καὶ στὴν ὕστερη φιλοσοφία του, ὅπως ἀρχισε νὰ διαμορφώνεται σπερματικὰ γύρω στὰ 1931, παρατηρήθηκε πὼς «ὑπάρχει ἔνα δεύτερο ηθικὸ μέρος κρυμμένο, ποὺ ἔρχεται στὸ φῶς λιγότερο ἀπ' ὅ,τι στὸν *Tractatus*¹⁶.»

Ἐγραφε πραγματικὰ τότε ὁ Wittgenstein: «Τὸ ἄρρητο (αὐτὸ ποὺ βρίσκω μυστηριῶδες καὶ εἶμαι ἀνίκανος νὰ ἐκφράσω) εἶναι τὸ ὑπόβαθρο, ἀπὸ τὸ ὅποιο παίρνει νόημα ὁ, τιδήποτε μπορῶ νὰ ἐκφράσω» (CV 16/1931)¹⁷. Καὶ εἶναι γνωστὸ πὼς διατηροῦσε γιὰ πολὺ τὴ διχοτόμηση γεγονότων - ἀξιῶν, ἀμφισβητώντας τὸ ρόλο του λόγου καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐξήγηση τῆς θρησκείας¹⁸, καὶ ἀφοῦ εἶχε ἥδη ἀρχίσει νὰ δέχεται ὅλες τὶς γλωσσικὲς ἐκφράσεις ως «ἐννοηματικές», ἀπὸ τὸ ρόλο τους ως στοιχείων τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς. Μόνο μετὰ τὴν ὀλοκλήρωση τῆς τελικῆς φάσης τῆς φιλοσοφίας του, ὑποστηρίζουν οἱ A. Janik - S. Toulmin¹⁹, φαίνεται νὰ ἔχει ἐγκαταλείψει ὁ Wittgenstein, τὴν ἀπόλυτη ἀντίθεση μεταξὺ τῶν περιγραφικῶν ἀποφάνσεων καὶ τοῦ «τελετουργικοῦ, ἐπιτελεστικοῦ λόγου» καὶ νὰ ἔχει «ἀχρηστεύσει» τὸ κύριο κριτήριο μὲ βάση τὸ ὅποιο εἶχε κάνει τὴν ἀρχικὴ ἀπόλυτη διάκρισή του μεταξὺ τῶν «ρητῶν» γεγονότων... καὶ τῶν «ὑπερβατικῶν ἀξιῶν», ποὺ «πρέπει ἀπὸ τὴ φύση τῶν πραγμάτων νὰ παραμείνουν γιὰ πάντα ἀνέκφραστα». Μόνο στὴν τελικὴ φάση, πιστεύουν, δὲν μπορεῖ ὁ φιλόσοφος νὰ προβάλει θέσεις ἐνάντια στὸ ἐπιχείρημα «ὅτι ηθικὴ καὶ θρησκεία συνεπάγονται δικές τους μορφὲς ζωῆς μέσα στὶς ὅποιες τὰ ηθικὰ καὶ θρησκευτικὰ παιγνίδια μποροῦν μὲ τὸν τρόπο τους νὰ διατυπωθοῦν καὶ νὰ ἔχουν νόημα». δὲν μπορεῖ δηλαδὴ πιὰ «νὰ ὑποστηρίξει τὴν

16. Kurt Wuchterl - Adolf Hübner, *Wittgenstein*, Reinbek bei Hamburg 1979, 120.

17. Γιὰ τὶς σχετικὲς ἀναφορὲς στὸ ὑπερβατικὸ στὰ ὕστερα χρόνια του, βλ. τοὺς ἀφορισμοὺς τοῦ τόμου *Κονλτούρα καὶ Ἀξία* στὸ 5ο μέρος τῆς ἔργασίας. Πρβλ. A. Grabner - Heider, *Wittgenstein und das 'Mystische'*, «Zeitschrift für kath. Theologie» 97 (1975).

18. Βλ. L. Wittgenstein, «Remarks on Frazer's Golden Bough», transl. by John Beversluis, στὸν τόμο του Luckhardt 61-81. Πρβλ. Mostafa Faghfouri, «Wittgenstein, Science and Religious Practice» πολυγρ. 8-9, ἀνακοίνωση ἀκόμα ἀνέκδοτη στὸ 6ο Συμπόσιο Wittgenstein στὸ Kirchberg/Wechsel 24-30.8.1981 (IWS).

19. *Wittgenstein's Vienna*, New York 1973, 234. Πρόκειται γιὰ ἔνα κάπως «γραφικὸ» βιβλίο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀποψὴ τῆς ἐνταξης τοῦ W. στὸν εὐρωπαϊκὸ καὶ ίδιαίτερα τὸ βιεννέζικο περίγυρο, γιὰ ἔνα βιβλίο σταθμό. Ἐνδεικτικός εἶναι ὁ μακρὸς ὑπότιτλός του. Γιὰ τὴν ηθικὴ γενικὰ καὶ γιὰ λοιπὲς ἀναφορές μου βλ. σσ. 19-20, 164-165, 232-236 καὶ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ *Tractatus* 167-201. Πρβλ. F. Copleston, *Philosophies and Cultures*, Oxford 1980, 78, 177 n. 2.



άτομοκρατική ἄποψή του γιὰ τὴν ἡθική μὲ ἔκκληση στὴ διχοτόμηση μεταξὺ τοῦ ἐκφραστοῦ καὶ τοῦ ὑπερβατικοῦ». Πιστεύουν ώστόσο —ἄποψη ποὺ καὶ προσωπικὰ συμμερίζομαι καὶ προκύπτει καὶ ἀπὸ τοὺς ἀφορισμούς του— πὼς ὁ ἡθικο-θρησκευτικὸς λόγος παρέμεινε γι’ αὐτὸν πάντοτε αἰνιγμα, καὶ πὼς στὴν πραγματικότητα «ἡ ἀλλαγὴ τῆς φιλοσοφικῆς μεθόδου του δὲν τὸν ὀδήγησε νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ἡθικὴ ἀτομοκρατία του». Καὶ καταλήγουν σχετικά: «Αὐτὸ ποὺ εἶναι βέβαιο εἶναι δτι, δποιαδήποτε κι ἀν ἥταν τὰ αὐστηρὰ ἐπακόλουθα τῆς ὑστερης θέσης του, ἡ ἀπόλυτη διχοτομία γεγονότων καὶ ἀξιῶν εἶχε γι’ αὐτὸν μεγάλη σημασία».

Ἐτσι, λόγος γιὰ τὴν ἀξία, ἔξοδος ἀπὸ τὴ σιωπὴ —ποὺ κυρίως σὰν ἀνθρωπος μὲ βαθειές ὑπαρξιακὲς ἀνησυχίες, ἰσχυρὲς ἡθικὲς καὶ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ καλλιτεχνικὸ πάθος δὲν μπόρεσε στὶς ἴδιωτικές του κυρίως στιγμὲς νὰ μὴν παραβιάσει— στάθηκε βασικὰ γι’ αὐτὸν ἡ ἴδιότυπη «ποίηση» τῶν ἀφορισμῶν του, μὲ τὴν ἐκπληκτικὴ χρήση τῆς μεταφορᾶς καὶ τῆς παρομοίωσης, μὲ τὸ ἐπιγραμματικὸ ὑφος καὶ τὴ βαθειὰ ἐσωτερικότητα. Καὶ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι ἴδιαίτερα ἐντυπωσιακὰ στὶς σκέψεις του, τὰ σύγχρονα *Eἰς ἑαυτόν*, ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας πρόσφατα καὶ ποὺ ἡ μελέτη τους ὀπωσδήποτε θ’ ἀλλάξει τὴν παραδοσιακὴ εἰκόνα τοῦ Wittgenstein. Ὁ εὔγλωττος γιὰ τὶς θέσεις τῆς ὑστερης φιλοσοφίας του ἀγγλικὸς τίτλος *Πολιτιστικὸ μόρφωμα («κουλτούρα»)* καὶ ἀξία —ποὺ ὑποκατέστησε τὸ γερμανικὸ *‘Ανάμικτες παρατηρήσεις*— νομιμοποιεῖ βασικὰ τὶς σκέψεις αὐτὲς ως περιγραφὲς φαινομένων στὰ πλαίσια τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ τὶς ἐκφράζει. Μὲ τὴ δραματικότητα ώστόσο, κάποτε μὲ τὴν τραγικότητά τους, ως ἀπεγνωσμένες ἀπόπειρες ἐκφραστῆς τοῦ ἄρρητου καὶ τοῦ ὑπερβατικοῦ, φαντάζουν περισσότερο κραυγές, ἀναπόδραστες παραβιάσεις τῆς σιωπῆς, παρὰ ἀπλὲς φαινομενολογικὲς περιγραφὲς τοῦ ἀξιακοῦ φαινομένου.

Ἡ κάποια αὐτονομία ἀπὸ τὰ πολιτισμικά τους συμφραζόμενα ποὺ ἀναγνωρίζεται σὲ μία ἀπὸ αὐτές²⁰, τὸ γεγονὸς δτι σχεδὸν οἱ μισὲς τοποθετοῦνται χρονικὰ πρὶν ὀλοκληρωθεῖ ἡ «ὕστερη» φάση τῆς φιλοσοφίας τοῦ Wittgenstein²¹, ἀλλὰ καὶ ἡ διαπίστωση πὼς τὸ ἀνέλπιδο πάλεμα γιὰ τὴν ἐκφραση τοῦ ὑπερβατικοῦ δὲν φαίνεται νὰ κατασιγάστηκε ποτὲ ἀπὸ τὸν Wittgenstein στοχαστή, ἐπιτρέπουν νὰ τὶς δοῦμε σὰν ὑστερόγραφο τοῦ «ἄγραφου» μέρους τῆς σκέψης του, ποὺ κατὰ τὴ ρητὴ ὄμολογία του εἶναι καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο²², καὶ ἀνακαλεῖ τὴ δραματικὴ διακήρυξη τῆς πλατωνικῆς

20. CV 6/1937.

21. Οἱ 35 ἀπὸ τὶς 87 σελίδες εἶναι γραμμένες πρὶν ἀπὸ τὸ 1940, ποὺ ἔκανε ὁ Wittgenstein τὸ πρῶτο του Σεμινάριο γιὰ τὶς *Φιλοσοφικὲς Ἐρευναῖς*.

22. Bλ. *Letters to L. von Ficker* 23, Luckhardt, δ.π. 94: «my work consists of two parts: of the one which is here, and of everything which I have *not* written. And precisely this second part is the important one».



Έπιστολής. Γιατί, πέρα και πάνω από τις έκαστοτε θεωρίες του για τη γλώσσα και με δοσμένη την έτυμηγορία του για δλα τὰ βιβλία τῆς ηθικῆς, αίνεται νὰ συμμεριζόταν σ' δλη του τὴ ζωὴ ὁ Wittgenstein τὴν ἔξομολότηση τοῦ Πλάτωνα γιὰ τὸ «μέγιστο μάθημα»: *Οὐκονν ἐμόν γε περὶ αὐτῶν εστιν σύγγραμμα οὐδὲ μήποτε γένηται· δητὸν γὰρ οὐδαμῶς ἐστιν ὡς τὰ ἄλλα αιθήματα, ἀλλ' ἐκ πολλῆς συνονσίας γιγνομένης περὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸν καὶ οὐ συζῆν ἔξαιρης, οἶον ἀπὸ πνοὸς πηδήσαντος ἔξαφθὲν φῶς, ἐν τῇ ψυχῇ ενόμενον αὐτὸν ἔαντὸν ἥδη τρέφει* (341 c). Ετσι, οἱ ἀφορισμοὶ αὐτοί, καθὼς καὶ ἄλλοι ποὺ βρίσκουμε κυρίως στὰ παλαιά του *Τετράδια*, ὅπου ὁ στοχαστὴς Wittgenstein ἀναζητάει τὸν ἔαντό του καὶ τὸ θεὸν καὶ ὅτι μπορεῖ νὰ ἰδωθεῖ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς αἰωνιότητας καὶ μιλάει «ἐκ βαθέων» μὲ τὸν ἔαντό του, στέκονται μπροστά μας σὰν ἀνοιχτὴ πρόκληση, γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψουν —παράλληλα μὲ τὴ ζωὴ του ὅπου μοναδικὰ βίωσε τὴν ηθική του σιωπὴ καὶ τὴν ἔκανε πράξη— τὴν «ἀνθρωπικότητά» του, τὸ ἀληθινό του πρόσωπο, τὴν ψυχὴν καὶ τὴν πολύχρωμη ζεστή του πίστη²³.

Πραγματικά, περισσότερο ἀπὸ τὶς «θεωρίες» του γιὰ τὴ γλώσσα —ποὺ ἀποτέλεσε τὸ παραμόνιμο πάλεμά του στὸ χῶρο τοῦ φιλοσοφεῖν— καὶ ποὺ ἄλλοτε ἔξοριζαν κι ἄλλοτε μὲ τὶς προεκτάσεις τους νομιμοποιοῦσαν τὸν ηθικὸ λόγο, οἱ στοχασμοὶ αὐτοὶ ἔξηγοῦνται καὶ δικαιώνονται μὲ ὅσα ὁ ἴδιος λέει στὸν ἐπίλογο τῆς *Διάλεξης* του καὶ συμπληρωματικὰ ἐπεξηγεῖ λίγο ἀργότερα, καθορίζοντας κατηγορηματικὰ καὶ ἀποφασιστικὰ τὸν προσωπικό του δρόμο διαφυγῆς ἀπὸ τὴ σιωπή:

«Στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ ηθικὴ ξεπηδάει ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία μας νὰ ποῦμε κάτι γιὰ τὸ ἔσχατο νόημα τῆς ζωῆς, τοῦ ἀπόλυτου ἀγαθοῦ, αὐτοῦ ποὺ ἔχει ἀπόλυτη ἀξία, ἡ ηθικὴ δὲν μπορεῖ νὰναι ἐπιστήμη. Αὐτὸ ποὺ λέει σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν προσθέτει τίποτα στὴ γνώση μας. Ἀλλὰ εἶναι τεκμήριο μιᾶς τάσης τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος, μιᾶς τάσης ποὺ δὲν μπορῶ προσωπικὰ παρὰ νὰ σεβαστῶ βαθιὰ καὶ δὲν θὰ γελοιοποιοῦσα ποτὲ στὴ ζωὴ μου»²⁴.

Καὶ τὸ προσωπικὸ αὐτὸ στοιχεῖο τοῦ ηθικοῦ διαλογισμοῦ, τὴν ἀνορθόλογη τάση νὰ ξεπεράσουμε τὰ δρια τῆς γλώσσας, τὴ βαθειὰ ἐσωτερικότητα τοῦ ηθικοῦ λόγου τὴν ἐπισημαίνει στὶς 17 τοῦ Δεκέμβρη τοῦ 1930 σὲ μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση μὲ τὸν F. Waismann²⁵. Στὸ ἐρώτημα «ἄν ἡ ἀξία εἶναι μιὰ συγκεκριμένη ψυχικὴ κατάσταση ἢ μιὰ μορφὴ ἐγγενῆς σὲ

23. Βλ. CV 23/1932-34: «Τὸ πρόσωπο εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος». Πρβλ. 56/1946, 62/1947 καὶ τὴ χαρακτηριστικὴ πρώτη 1/1914: «...συχνὰ δὲν μπορῶ νὰ διακρίνω τὴν ἀνθρωπικότητα σ' ἔναν ἄνθρωπο».

24. Ὁ.π. 132.

25. *Notes on Talks with Wittgenstein*, publ. by Max Black, «The Philosophical Review» 74 (1965) 12-16: 16.



δρισμένα συγκινησιακά δεδομένα», ἀπορρίπτοντας κάθε ἐξήγηση και κάθε θεωρία για τὴν ἡθική, «γιατὶ τότε ἡ ἡθικὴ δὲν θὰ εἶχε ἄξια» — χωρὶς δμως νὰ υίοθετεῖ τὸν τυπικὸ ύποκειμενισμό — ἀπαντᾶ:

«Στὸ τέλος τῆς διάλεξής μου στὴν ἡθικὴ μίλησα σὲ πρῶτο πρόσωπο. Πιστεύω πὼς αὐτὸς εἶναι ἀρκετὰ οὖσιῶδες. Ἐδῶ τίποτ’ ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ θεμελιωθεῖ. Μπορῶ μόνο νὰ μιλῶ γιὰ λογαριασμό μου. Γιὰ μένα ἡ θεωρία δὲν ἔχει ἄξια. Μιὰ θεωρία δὲν μοῦ λέει τίποτα».

Ἐτσι, παράλληλα μὲ τὸν ύπερβατικὸ ἰδεαλιστὴ τῆς ἡθικῆς Wittgenstein τοῦ *Tractatus*, ποὺ περιχαράκωσε τὴν ἡθικὴ ἀπὸ τὸν ἀναπαραστατικὸ λόγο και τὴν ἐναπόθεσε στὴ σιωπὴ και τὴ «δείξη», παράλληλα μὲ τὸ «φαινομενολόγο» δομοκρατικὸ Wittgenstein τῶν *Φιλοσοφικῶν Ἐρευνῶν*, ποὺ νομιμοποίησε φιλοσοφικὰ τὴν ἡθικὴ ὡς φαινόμενο περιγράψιμο και νοηματικό, μορφὴ ζωῆς μὲ τὸ δικό της γλωσσικὸ παιγνίδι, ἀποκαλύπτεται στοὺς ἡθικοὺς του ἀφορισμοὺς ὁ στοχαστής, καλλιτέχνης, ἴδιότυπος «ποιητὴς» και ἀναζητητὴς τοῦ θεοῦ του Wittgenstein, πού, ύπερβαίνοντας τὶς ἡθικὲς θεωρίες, γράφει τὰ δικά του *Εἰς ἑαυτὸν* και μᾶς φανερώνει τὴν προσωπική του ἡθικὴ, αἰσθητικὴ και θρησκευτικὴ στάση γιὰ τὸν κόσμο μὲ τὸν ἐπιγραμματικὸ λόγο του και μὲ ψήγματα καθαρῆς ποίησης, ποὺ δίνουν στὸ ὑφος τοῦ λόγου του τὴ μοναδικότητα ἐκείνη ποὺ κατὰ τὶς νεώτερες ἐκτιμήσεις ἀποτελεῖ και τὴν πιὸ οὐσιαστικὴ συμβολή του στὸ χῶρο τοῦ πνεύματος και ὅχι μόνο τῆς ἀκαδημαϊκῆς φιλοσοφίας²⁶.

Οἱ σκέψεις πάνω σὲ ἡθικὰ θέματα στὸν τόμο αὐτὸς δὲν προσθέτουν πολλὰ νέα στοιχεῖα στὸν ἡθικὸ στοχασμὸ τοῦ Wittgenstein. Μὲ τὴν ἐπανεκτίμηση ἴδιαίτερα τοῦ *Tractatus* και τὴν ἔνταξη τοῦ Wittgenstein στὸ εὔρωπαϊκὸ πνεῦμα και τὴν προβληματικὴ του — παρὰ στὸ ἀγγλοσαξωνικό, ἀπὸ τὸ ὅποιο ἔμεινε τελικὰ ξένος²⁷ —, ή εἰκόνα ποὺ σκιαγραφοῦν δὲν εἶναι τόσο ἀντινομικὴ μὲ τὴν τεχνικὴ φιλοσοφία του ὃσο θὰ φαινόταν λίγα χρόνια πρίν. Και οἱ ἀφορισμοὶ δὲν ἔρχονται σὲ ἐμφανὴ σύγκρουση μὲ τὶς γνωστές του ἀπόψεις σύμφωνα μὲ τὸ πιὸ πρόσφατο «διάβασμά» τους. Ἀποκαλύπτουν ώστόσο νέες, εὐρύτερες διαστάσεις τῆς σκέψης του, τὸν προσωπικό του ἀγώνα γιὰ αὐτογνωσία και ἀξιόλογηση τοῦ πολιτισμικοῦ του περίγυρου, τὴν πάλη του μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴ σωστὴ ἐκφραση και τὶς βαθειές θρησκευτικές του ἀνησυχίες. Μὲ περισσότερους ἀπὸ τοὺς μισοὺς ἀφορισμοὺς γραμμένους στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, μᾶς δίνουν μιὰ δραματικὴ εἰκόνα τῶν χρόνων ὅπου χωρὶς ψευδαισθήσεις²⁸

26. Bλ. Warren Schibles, *Wittgenstein, Language and Philosophy*, Iova 1969, 1, 3 ἐπ. Πρβλ. Bouveresse, δ.π. 12, 94, Falker Colin, *Poetry and Wittgenstein*, «Review» 18 (1968) 3-16 και Walker 224.

27. Bλ. Wuchterl - Hübner, δ.π. 37.

28. CV 79/1949.



εἶκανε τὸν ἀπολογισμό του σὰν πνευματικὸς ἄνθρωπος. Κάνουν ἀρκετὰ ἔκτυπα τὰ στοιχεῖα, ποὺ πιὸ εὐαίσθητες ἐρμηνεῖες ἐντόπισαν στὸ ἥδη γνωστὸ ἔργο του καὶ δείχνουν πόσο λίγο ξεπέρασε τὸ δέος του ἀπέναντι στὸ ὑπερβατικὸ καὶ πόσο κοντὰ εἶναι στὰ ἐρωτήματα ποὺ τὸν βασάνιζαν στὴν ἐποχὴ τῶν *Tetralogies* μέσα στὰ χαρακώματα τοῦ πρώτου πολέμου. Ἡ ἐντονηθρησκευτικὴ στάση τῶν πρώτων του χρόνων καὶ ὁ ἴδιοσυγκρασιακός, ἀλλὰ καὶ φιλοσοφικός, στοικισμός του ἀναζωπυρώνονται στὰ τελευταῖα χρόνια του. Καὶ ἡ βίωση τῆς τέχνης καὶ ἡ αἰσθητικὴ στάση στὸν κόσμο σφραγίζουν τὴν ήθική του, ποὺ φαίνεται πιὸ παραδοσιακὴ —παρὰ τὸν προσωπικὸ χαρακτήρα της— ἀπ' ὅ,τι προηγούμενα πιστευόταν.

Ἡ ἐσωτερικότητα, ὁ ἐρμηνισμός, ἡ ἔλλειψη ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάγκη ἐπικοινωνίας, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, κάνουν κάπως προφητικὴ καὶ γιὰ τὴν ὕστερη ζωὴ του τὴν χρέωση τῶν ἀπόψεων του ἀπὸ τὸν Bell στὴν ἀπὸ τότε ἀσκητική, ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ δέσμια ζωὴ του, ποὺ ἔκανε τὸν Mora νὰ τὸν θεωρήσει «σύμβολο τῶν ταραγμένων καιρῶν μας» καὶ δδήγησε τὸν Leo Adler νὰ μιλήσει γιὰ «τὸν ἀπανθρωπισμὸ τοῦ ἀνθρώπου» στὸ ἔργο του²⁹.

Λέει ὁ Bell:

«Γιατί πρέπει ἐμεῖς...

ν' ἀναζητᾶμε τὴν ἀξία στὸ μαρτυρικὸ λαβύρινθο τοῦ πόνου του;
Λυπᾶμαι τὸν Ludwig ὅσο κι ἂν διαφωνῶ.

Τὴν αἰτία γιὰ τὶς γνῶμες του ὅλες μπορῶ νὰ δῶ
σ' αὐτὴ τὴν ἀσκητικὴ του τὴν ζωὴ, τὴν ἀποφασισμένη ν' ἀποφύγει
τὶς κοινὲς χαρὲς πούναι γνωστὲς στὸν καθένα μας.

Γύρω ἀπὸ τοὺς σπασμοὺς τοῦ μυαλοῦ του ἄγρια ἐξακοντίζονται
τὰ μυστικὰ κρυμμένα ἀπὸ 'να νηφάλιο κόσμο.

Καὶ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, τὴν ἔκσταση καὶ τὴν ἀμαρτία
δὲν τὰ ζητᾶ ἔξω ἀλλὰ τὰ βρίσκει μέσα του»³⁰.

Ἐξορίζοντας στὴν πρώτη φάση τῆς φιλοσοφίας του τὴν ἀξία ἀπὸ τὸν κόσμο, ἰσοπεδώνοντάς την ἀνάμεσα στὶς λοιπὲς μορφὲς ζωῆς στὴν τελευταία, τὴν βίωσε μοναδικὰ μὲ τὴ ζωὴ του στὰ πικραμένα χρόνια τῆς καταφυγῆς του στ' αὐστριακὰ βουνά, τῆς μόνωσής του στὶς βόρειες θάλασσες, στὶς πόρτες τῶν νοσοκομείων καὶ στοὺς κήπους τῶν μοναστηριῶν³¹, τὴν ἔκανε τέχνη μὲ τὸ σπίτι ποὺ σχεδίασε —αμιὰ λογικὴ ποὺ ἔγινε σπίτι»,

29. J. F. Mora, «Wittgenstein, A Symbol of Troubled Times» στὸν τόμο K. T. Fann (Ed.), *Ludwig Wittgenstein: The Man and his Philosophy*, Sussex 1967, 107-115, Leo Adler, *Ludwig Wittgenstein, Eine existentielle Deutung*, Basel-München 1976.

30. Ὁ.π. 72. Βλ. Engelmann 37, γράμμα 35.

31. Γιὰ τὰ βιογραφικὰ του βλ. μεταξὺ ἄλλων Cavalier Ὁ.π. 1-16 καὶ Wuchterl - Hübner, *passim*. Βλ. ἀκόμα Janik - Toulmin, Ὁ.π. 67-91, 202-238 καὶ ιδίως Norman Malcolm, *Ludwig Wittgenstein: A Memoir*, Oxford 1958.



δπως χαρακτηρίστηκε³²— τὴν ἔκανε ποίηση και τὴ χώρεσε μοναδικὰ στοὺς ἀφορισμούς του. Γράφει σὲ κάποιους ἀπ' αὐτούς, ὁρίζοντας τὴ φιλοσοφία του ώς αὐτοερμηνεία: «Νὰ δουλεύεις στὴ φιλοσοφία... εἶναι στὴν πραγματικότητα νὰ δουλεύεις πάνω στὸν ἑαυτό σου. Στὴν ἐρμηνεία σου. Στὸν τρόπο σου νὰ βλέπεις τὰ πράγματα [και τί κανεὶς περιμένει ἀπ' αὐτά] (16/1931). Και ἀκόμα: «Οἱ φόδρες τῆς καρδιᾶς μου εἶναι κολλημένες και γιὰ νὰ τὶς ἀνοίξω πρέπει κάθε φορὰ νὰ τὶς ξεσχίσω» (49/1937). Και σὰν τὸν Ἡράκλειτο «δίζηται ἑαυτόν», στὰ πιὸ μύχια τοῦ Εἶναι του: «"Οταν φιλοσοφεῖς, πρέπει νὰ κατέβεις στὸ πρωτόγονο χάος και νὰ νιώσεις ἐκεῖ σὰν στὸ σπίτι σου» (65/1948). Αὐτὰ και πολλὰ ἄλλα εἶναι τὰ «σήματα» τῆς ἐσωτερικότητας ποὺ φανερώνονται στοὺς στοχασμούς του, δλοκληρώνοντας σφαιρικότερα τὸν ἡθικό του στοχασμό.

Γραμμένες στὰ περιθώρια τῶν τεχνικῶν του ἔργων, ἀλλὰ μὲ κάποια ἔνδειξη τῆς αὐτονομίας τους, οἱ σκέψεις αὐτὲς μὲ τὸν αὐτοβιογραφικὸ χαρακτήρα τους, τὴν κατασταλαγμένη τους πρακτικὴ σοφία και τὰ βαθυστόχαστα σχόλια γιὰ πνευματικὲς προσωπικότητες και κλασικὰ καλλιτεχνικὰ ἔργα, μὲ τὶς ἀπαράμιλλες παρομοιώσεις και τὴν ἐπιγραμματικότητά τους, ἔτσι ποὺ δίνονται χρονολογικὰ και ὅχι συστηματικά, ἀποκαλύπτουν τὴν ἀνέλιξη τοῦ ἐσωτερικοῦ δράματος τοῦ Wittgenstein, τὴ συνεχὴ ἀπογοήτευσή του ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη και τὸ σύγχρονό του δυτικὸ πολιτισμό, και γενικὰ τὴ μόνωσή του και τὴν ἀποξένωση του ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν καιρῶν. Μερικὲς ἀπ' αὐτὲς ὁ ἐκδότης τὶς χαρακτηρίζει «ἐντυπωσιακὰ ὅμορφες και βαθειές» και καταλήγει: «Εἶναι ἀναπόφευκτο ὅτι ἔνα βιβλίο αὐτοῦ τοῦ εἰδους θὰ φθάσει στὰ χέρια ἀναγνωστῶν στοὺς ὅποιους ἀλλιῶς τὸ φιλοσοφικὸ ἔργο τοῦ Wittgenstein εἶναι και θὰ παραμείνει ἄγνωστο. Τοῦτο δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην ἐπιζήμιο και ἄχρηστο. Εἶμαι ὅμως ἔξισου πεπεισμένος ὅτι οἱ σημειώσεις αὐτὲς μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν σωστὰ και νὰ ἐκτιμηθοῦν μόνο σὲ ἀναφορὰ μὲ τὴν ὑποδομὴ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Wittgenstein και ὅτι ἀκόμα ἀποτελοῦν συμβολὴ στὴν κατανόησή μας αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας»³³.

Ἐτσι, στὴν ἔργασία αὐτή, ἀφιέρωμα στὰ τριαντάχρονα τοῦ θανάτου του, θὰ ἀπομονώσω μερικοὺς ἀπὸ τοὺς ἡθικούς του ἀφορισμούς και θὰ τοὺς συζητήσω ἐπισημαίνοντας τὶς αἰσθητικὲς και θρησκευτικές τους διαστάσεις, ἀφοῦ προηγουμένως συνοψίσω ὅτι ἀποτελεῖ τὶς θεωρητικότερες ἀπόψεις του γιὰ τὴν ἡθικὴ και τὴ «μετα-ἡθική», ποὺ θὰ φωτίσουν,

32. Wuchterl - Hübner, δ.π. 103 ἀπὸ τὴν ἀδελφή του Hermine.

33. Ὁ Georg Henrik von Wright στὸ τέλος τοῦ Προλόγου τῆς ἀγγλικῆς ἐπαυξημένης μετάφρασης. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἐκτὸς ἐντελῶς ἐπεισοδιακὰ ἀπὸ τοὺς Wuchterl - Hübner, ή συλλογὴ αὐτὴ δὲν ἔχει συζητηθεῖ, παρόλο ποὺ εἶχε ἥδη ἐκδοθεῖ τὸ 1977 γερμανικά.



αλλὰ καὶ θὰ φωτιστοῦν, ἀπὸ πολλὲς ἀπ' αὐτὲς τὶς κάπως πιὸ ἄγνωστες σκέψεις. Σχολιάζοντας κυρίως παρὰ ἐρμηνεύοντας τὴν σκέψη του —οἱ τόσο ὄντιφατικὲς ἐρμηνεῖες ἔδειξαν πόσο παρακινδυνευμένο εἶναι τοῦτο, ίδιαιτέρα ὅταν γίνεται παρεκβατικά—, θ' ἀφήσω σὲ ἀρκετὴ ἔκταση τὸν ίδιο τὸν Wittgenstein νὰ μιλήσει, μὲ ἀτόφιο τὸ λόγο του καὶ τὴν ίδιότυπή του μαγεία, ποὺ καμιὰ παράφραση δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀδικήσει. Περιδιαβάζοντας ἴστορικὰ τὶς ήθικές του ἀπόψεις, θὰ ἐπισκοπήσω στὴ συνέχεια μερικὲς ἐντελῶς πρόσφατες ἐπανεκτιμήσεις τους, ποὺ γεφυρώνουν κάπως τὸ χάσμα μεταξὺ τοῦ «μετα-ήθικοῦ» φιλοσόφου καὶ τοῦ ήθικοῦ στοχαστῆ. Θὰ σκιαγραφήσω ἐπίσης τὶς ήθικο-θρησκευτικὲς σκέψεις ποὺ ἐμφανίζονται στὰ *Tetralogia*, ὅχι ὅπως συνήθως γίνεται ως σχόλια τοῦ *Tractatus*, ἀλλὰ κάπως αὐτόνομα. Γιατὶ ἔτσι ίδωμένες, μὲ τὰ κοινὰ μὲ τοὺς «πρόσφατους» ἀφορισμοὺς μηνύματά τους, ἐπιβεβαιώνουν αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Wittgenstein ἀπὸ τὸν Nestroy: «Ἡ πρόοδος ἔχει τὸ ίδιωμα νὰ φαίνεται πολὺ μεγαλύτερη ἀπ' ὅ,τι πραγματικὰ εἶναι»³⁴.

2. Ὁ Wittgenstein δὲν ἔγραψε βιβλίο γιὰ τὴν ήθική. Εἶναι γνωστὸ ἐξ ἄλλου πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν *Tractatus* —τὴ γιγαντιαία «θεατρικὴ μεταφορά», ὅπως ἐπίσης χαρακτηρίστηκε³⁵— κι ἔνα μικρὸ ἄρθρο³⁶, δὲν δημοσίευσε τίποτ' ἄλλο. Τὸ δεύτερο μεγάλο ἔργο του, ἡ «παλινωδία» του, εἶδε τὸ φῶς δύο χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του· κι ἐκεῖ γίνεται λόγος γιὰ τὴν ήθική μόνο μιὰ φορὰ καὶ ἐντελῶς παρεκβατικά (I 77). Καὶ στὰ πολλὰ δημοσιεύματα ἀπὸ τὰ κατάλοιπά του, ποὺ στοιχειοθετοῦν τὴν ἐνδιάμεση φάση τῆς φιλοσοφίας του³⁷ καὶ συμπληρώνουν τὴν τελική³⁸, εἶναι κυρίως ἡ ψυχολογία καὶ ἡ φιλοσοφία τῆς πράξης ποὺ φωτίζονται κι ὅχι τόσο ἡ ήθική. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν ἐπίλογο τοῦ *Tractatus* καὶ τὴ Διάλεξη γιὰ τὴν ήθική — ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν πληρέστερη ἔκφραση τῆς θεωρητικῆς καὶ τῆς κανονιστικῆς ήθικῆς του (ethics and morals), καὶ κάποιους ὑπαινιγμούς του στὶς Διαλέξεις γιὰ τὴν αἰσθητική, ἔχουμε καὶ λίγες πληροφορίες ἀπὸ μερικὲς ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις του, καθὼς καὶ ἀναφορὲς σχετικῶν διαλέξεών

34. Βλ. τὴν προμετωπίδα τῶν *Φιλοσοφικῶν* 'Ερευνῶν, ὅ.π. 19.

35. Βλ. R. M. S. Hacker, *Wittgenstein on Philosophy and the Metaphysics of Experience*, Oxford 1972, VII. Πρβλ. ἐπικήδειο λόγο σὲ ἐφημερίδα τῆς Βιέννης τὸ 1951 στὸ μουσεῖο του στὸ Kirchberg.

36. *Notes on Logic*, «Cambridge Review» 1913, ἀνατύπ. «The Philosophical Review» 54 (1957) 230-44. Ἐκδόθηκε ἀκόμα καὶ τὸ σχολικὸ βιβλίο του *Wörterbuch für Volkschulen*, Wien 1929, ἀπὸ ύλικὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦταν δάσκαλος.

37. Βλ. ὑποσ. 14. Πρβλ. Luckhardt 13.

38. Κυρίως ὁ μεταθανάτιος τόμος *On Certainty* (1949-1951), ed. by G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright, Oxford 1969.



του ἀπὸ τὸν Moore. Ἐπ' αὐτά, ὅχι πάντα συνεπῆ καὶ συστηματικά, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ γράμματά του, παίρνουμε μιὰ ἴδεα καὶ γιὰ κάποιες ἄλλες θεωρητικές του ἀπόψεις καὶ κυρίως γιὰ τὶς προσωπικὲς πεποιθήσεις καὶ στάσεις του. Ἔνα βιβλίο γιὰ τὴν ἡθικὴν θὰ ἦταν ἀφύσικο νὰ περιμένουμε ἀπὸ τὸν Wittgenstein, ποὺ τόσο αὐστηρὰ ἐπέκρινε ὅσα διεκδικοῦσαν αὐτὸ τὸν τίτλο καὶ θεωροῦσε τὸ θέμα πολὺ σπουδαιό —μέγιστον μάθημα— γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ γράψει γι' αὐτὸ κανείς.

Ἐτσι μιλοῦσε σχετικὰ στὴ Διάλεξη³⁹:

«Ἐὰν κανεὶς μποροῦσε νὰ γράψει ἔνα βιβλίο γιὰ τὴν ἡθική, ποὺ πραγματικὰ θάταν ἔνα βιβλίο γιὰ τὴν ἡθική, τὸ βιβλίο αὐτὸ σὰν μιὰ ἔκρηξη θὰ ὑπερέβαλλε δῆλα τὰ βιβλία τοῦ κόσμου. Οἱ λέξεις μας χρησιμοποιούμενες ὅπως τὶς χρησιμοποιοῦμε στὴν ἐπιστήμη εἶναι δχήματα ἵκανὰ μόνο νὰ περιέχουν καὶ νὰ μεταβιβάζουν σημασία, φυσικὸ νόημα καὶ σημασία. Ἡ ἡθική, ἂν εἶναι κάτι, εἶναι ὑπερφυσικὴ καὶ τὸ μόνο ποὺ μποροῦν νὰ ἐκφράσουν τὰ λόγια μας εἶναι γεγονότα».

Καὶ ὅπως φαίνεται ἀπὸ πολλοὺς μεταγενέστερους στοχασμούς του, παρόλο ποὺ ἐγκατέλειψε τὸ ἀρχικό του κριτήριο τῆς «ἐννοηματικότητας», δὲν φαίνεται ποτὲ σὰν στοχαστής νὰ κατέβασε τὴν ἡθικὴν ἀπὸ τὸ βάθρο τοῦ ὑπερβατικοῦ⁴⁰.

Καὶ σὰν φιλόσοφο στὴ δεύτερη φάση του τὸν ἐνδιέφερε ἡ γραμματικὴ τῶν ἡθικῶν, αἰσθητικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἐκφράσεων, ἡ φαινομενολογικὴ ἴσως καὶ δομικὴ ὁριοθέτηση τοῦ ἀξιακοῦ φαινομένου, μακριὰ ἀπὸ ἐξηγήσεις καὶ θεωρίες καὶ κυρίως ἔξω ἀπὸ συστηματικὲς καὶ ἀμετακίνητες θέσεις. Καὶ ὅταν ἡ ἡθικὴ γλώσσα μποροῦσε πιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ μὲ νόημα, ἡ «θεραπευτικὴ» λειτουργικότητα τῆς φιλοσοφίας του ἦταν κυρίως κριτικὴ, ὅχι ἐποικοδομητική⁴¹. Ἐτσι ἐξήγησε πρόσφατα ἡ G. E. M. Anscombe⁴² τὴν κάποια ἀπέχθεια πολλῆς ἀκαδημαϊκῆς φιλοσοφίας —ποὺ τὴ χαρακτήρισε «ἔργοστάσιο κατασκευῆς βεβαιοτήτων»— γιὰ τὸν Witt-

39. Ὁ.π. 127. Πρβλ. Th. Redpath, «Wittgenstein and Ethics» στὸν τόμο Alice Ambrose - M. Lazerowitz, *Wittgenstein*, London 1972, 95-119, 104: «I do not believe that W. would have been contented with denying that a scientific book on ethics could be written. It seems to me pretty clear that he believed that it would be impossible to write any sort of book on Ethics».

40. Βλ. στὸ 5ο μέρος τῆς μελέτης. Πρβλ. A. Ph. Griffiths, «Wittgenstein, Schopenhauer and Ethics», στὸν τόμο *Understanding Wittgenstein* τοῦ Royal Institute of Philosophy, 7 (1972/73), London 1974, 86-116.

41. Βλ. Φ.Ε. 119, 124, 128. Πρβλ. CV 21/1931: «Οταν σκέφτομαι τὸ φιλοσοφικὸ μου ἔργο, λέω στὸν ἑαυτό μου: καταστρέφω, καταστρέφω, καταστρέφω».

42. Στὸ 6ο Συμπόσιο Wittgenstein στὸν ἐναρκτήριο λόγο της, ἀδημοσίευτο ἀκόμα, πολυγρ. σ. 3.



genstein: «γιατί τής στέρησε τή δουλειά της», τή βεβαιότητα, όσο κι ἀν ὁ μιος μὲ τὸ τελευταῖο γραφτό του ἀναζήτησε μιὰ θεμελίωση τῆς βεβαιότητας στὴν πράξη⁴³.

“Ενα βιβλίο ήθικῆς, ἔνα «ἐσωτερικὰ ὑπέροχο βιβλίο» ἦταν ἀπρόσμενο γραφτεῖ ἀπὸ τὸν Wittgenstein, γιατὶ τὸ δέος του γιὰ τὸ ὑπερβατικὸ ἔμεινε ὅλη τὴ ζωὴ του ἀσίγαστο κι ἀνέλπιδη ἡ προσπάθεια ἵκανοποιητικῆς κιφρασῆς του. Λέει δυὸ χρόνια πρὶν πεθάνει: «‘Υπάρχουν πραγματικὰ πεπτώσεις ποὺ ἔχει κάποιος τὸ αἴσθημα τοῦ τί θέλει νὰ πεῖ πολὺ πιὸ καθαρὰ στὸ νοῦ του ἀπ’ ὅσο μπορεῖ μὲ λόγια νὰ ἐκφράσει... Συχνὰ κάποτε γιὰ τὸ συγγραφέα (ἔμένα) στέκει ἐκεῖ ἡ εἰκόνα πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις, ἔτσι ποὺ νὰ φαίνεται πῶς μοῦ τὴν περιγράφουν» (79/1949). Τὸ κρυμμένο τὸν παραφυλάει ὄλοζωῆς: «‘Ο, τι εἶναι αἰώνιο καὶ σημαντικὸ εἶναι συχνὰ κρυμμένο ἀπὸ ἔναν ἄνθρωπο μὲ ἀδιαπέραστο πέπλο. Ξέρει: ὑπάρχει κάτι ἐκεῖ κάτω, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δεῖ. Τὸ πέπλο ἀντανακλᾶ τὸ φῶς τῆς μέρας» (80/1949). Ἡ δραματικὴ διαπίστωση «παλεύουμε μὲ τὴ γλώσσα, ἔχουμε ἐμπλακεῖ σ’ ἔναν ἀγώνα μὲ τὴ γλώσσα» (11/1931), ἐντελῶς ἀνέλπιδη ὅταν πρόκειται γιὰ τὸ ὑπερβατικό, ἀποτελεῖ παραμόνιμη συνιστώσα τοῦ στοχασμοῦ του καὶ κάνει ἔνα βιβλίο ήθικῆς ἀπὸ μέρους του ἀναπάντεχο. «Ἡ ήθικὴ παρέμεινε βασικὰ γι’ αὐτὸν ὅπως τὴν καθόριζε τὸ 1929 στὴ Λιάλεξη: «Αὐτὸ πρὸς τὸ δποῖο θὰ ἔτεινα —καὶ στὸ δποῖο πιστεύω ὅτι τείνουν δλοι ἐκεῖνοι ποὺ προσπάθησαν μιὰ φορὰ νὰ γράψουν γιὰ τὴν ήθικὴ ἡ τὴ θρησκεία— θὰ ἦταν νὰ ἔλθω ἀντιμέτωπος μὲ τὰ δρια τῆς γλώσσας. Αὐτὸ τὸ χτύπημα στοὺς τοίχους τοῦ κλουβιοῦ μας (ποὺ εἶναι ἡ γλώσσα) εἶναι ἀπόλυτα χωρὶς ἐλπίδα»⁴⁴. Τὸ ἀνέκφραστο ὑπῆρξε ώστόσο ἡ ὑποδομὴ αὐτοῦ ποὺ μπόρεσε νὰ ἐκφράσει: «‘Ισως δ, τι εἶναι ἀνέκφραστο (δ, τι βρίσκω μυστηριῶδες καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἐκφράσω) εἶναι ἡ ὑποδομὴ πίσω ἀπὸ τὴν ὅποια δ, τιδήποτε μπορῶ νὰ ἐκφράσω ἔχει νόημα» (16/1931).

Κι αὐτὸ ποὺ μπόρεσε ἀπὸ τὸ ἀνέκφραστο τῆς ήθικῆς νὰ ἐκφράσει εἶναι —ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Λιάλεξη— ἐπιγραμματικοὶ ἀφορισμοὶ σπαρμένοι στὰ ἔργα του ἀλλὰ καὶ αὐτόνομοι καὶ κάποιες ἀποσπασματικὲς παρατηρήσεις. Μὲ τοὺς ἀφορισμοὺς ποὺ κλείνουν τὸν *Tractatus* καὶ λογίστηκαν ἀλλοτε ὡς ἀπόρριψη καὶ ἀλλοτε ὡς περιφρούρηση τῆς ήθικῆς, θ’ ἀρχίσω τὴν παρακινδυνευμένη περιδιάβασή μου στὸ δυσπρόσιτο αὐτὸ χῶρο.

2a. Γιὰ νὰ ἐντάξω τὴν προβληματικὴ τῆς ήθικῆς στὴ συνολικὴ ἐνόραση τοῦ *Tractatus* δανείζομαι τὴ μονομερὴ κάπως ἀλλὰ ἀντιπροσωπευτικὴ γιὰ τὴν ἐπιγραμματικότητά της καὶ τὴν κατάδειξη τῶν χαρακτηριστι-

43. O. C. 156, 344. Bl. Gerd Brand, *The Central Texts of Wittgenstein*, transl. by Robert E. Innis, Oxford 1979, 1-8.

44. Ο.π. 131-32.



κῶν του μεταφορῶν σύνοψη τοῦ Max Black⁴⁵ στὸν Πρόλογο στὸ κλασικὸ πάντα ὑπόμνημά του:

«Ἡ πραγματικότητα (ό κόσμος) εἶναι ἔνα μωσαϊκὸ ἀπὸ ἀνεξάρτητα στοιχεῖα, τὰ ἀτομικὰ γεγονότα· καθένα τους εἶναι σὰν μιὰ ἀλυσίδα στὴν ὁποίᾳ ἀντικείμενα (τὰ λογικὰ ἀπλᾶ) κρέμονται τὸ ἔνα μέσα στ' ἄλλο: τὰ ἀντικείμενα συνδέονται σ' ἔνα πλέγμα λογικῶν δυνατοτήτων (λογικὸς χῶρος). οἱ ἀπλούστατες στοιχειώδεις προτάσεις εἶναι εἰκόνες ἀτομικῶν γεγονότων, γεγονότα οἱ ἴδιες, μὲ τὶς ὁποῖες εἶναι ἀλυσιδωτὰ συνδεδεμένα δόνόματα, καὶ ὅλες οἱ ἄλλες προτάσεις εἶναι συναρτήσεις ἀλήθειας τῶν στοιχειωδῶν· ἡ γλώσσα εἶναι ὁ μεγάλος καθοέφτης στὸν ὁποῖο ἀντανακλᾶται τὸ λογικὸ πλέγμα «δειγμένο», φανερωμένο. "Αν προσθέσουμε τὶς ἔννοιες τῶν δονομάτων ποὺ πρωτο-ἐμφανίζονται γιὰ ἀντικείμενα, τῶν λογικῶν προτάσεων ὡς ὁροθετικῶν περιπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων προτάσεων καὶ τὶς εὐρέως διαδεδομένες ἔννοιες τῆς λογικῆς μορφῆς καὶ τῆς οὐσίας, θὰ ἔχουμε ἔναν εὔχρηστο κατάλογο τῶν κυριοτέρων θεμάτων τοῦ Wittgenstein».

Ποῦ χωράει στὸ σχῆμα αὐτὸ (σύμφωνο μὲ τὴ θεώρηση ὡς ἀφετηρίας τοῦ ἔργου τῆς προσπάθειας ν' ἀπαντήσει σὲ θεμελιακὰ ἐρωτήματα τῆς φιλοσοφίας τῆς λογικῆς καὶ τῶν μαθηματικῶν) ὁ «τόπος» τῆς ἡθικῆς καὶ τὸ μυστικὸ στοιχεῖο;

Πραγματικά, γιὰ πολλοὺς σχολιαστές, ἐκπροσώπους κυρίως τοῦ λογικοῦ θετικισμοῦ, ποὺ πολὺ λίγο πρόσεξαν τὸ πνεῦμα τοῦ προλόγου, ἡ προβληματικὴ τῆς ἡθικῆς θεωρήθηκε κάτι σὰν ὅχι δργανικὰ προσαρτημένο παράρτημα. Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ θέματος εἶναι ώστόσο ἀβίαστη μετὰ τὴ συζήτηση τοῦ σολιψισμοῦ (Τ. 5.62 - 5.641). Ἐχει ἥδη «προσημανθεῖ» στὰ ὅσα λέγονται γιὰ τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα (4.003), τὴ φιλοσοφία ὡς κριτικὴ τῆς γλώσσας (4.0031) καὶ τὶς διευκρινίσεις της (4.112). Ἰδιαίτερα μετὰ τὴ δήλωση πὼς «ἡ φιλοσοφία... πρέπει νὰ βάζει ὅρια στὸ μὴ νοητὸ διὰ μέσου τοῦ νοητοῦ... νὰ σημαίνει ὅ,τι δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε, παριστάνοντας αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε» (4.115) περιμένουμε κάτι γι' αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ μὲ νόημα νὰ λεχθεῖ.

Ἐχει ἀκόμα τονισθεῖ ἡ ὑπερβατικότητα τῆς λογικῆς (6.13) καὶ καθορισθεῖ ἡ ἀλήθεια ἀπὸ τὴ συμφωνία τοῦ νοήματος τῆς εἰκόνας μὲ τὴν πραγματικότητα (2.222). Ὁ λόγος ἐξ ἄλλου γιὰ τὴν ἀνυπαρξία τοῦ σκεφτόμενου ὑποκειμένου (5.631) καὶ ἡ θεώρηση τοῦ φιλοσοφικοῦ Ἐγώ, δηλαδὴ τοῦ μεταφυσικοῦ ὑποκειμένου ὡς ὁρίου (ὅχι ὡς μέρους) τοῦ κόσμου ἔχει προετοιμάσει τὴν ἐνόραση γιὰ ὅ,τι βρίσκεται πέρα ἀπὸ τὸν κόσμο ἢ στὸ ὅριο: «Μὲ τὸ πὼς ὁ κόσμος εἶναι ὁ κόσμος μου, μὲ τοῦτο μπαίνει τὸ Ἐγώ στὴ φιλοσοφία» (5.641). Μετὰ τὸν καθορισμὸ τῶν ἐπιστημονικῶν, τῶν μαθη-

45. *A Companion to Wittgenstein's Tractatus*, Ithaca 1964, 3.



ματικῶν καὶ τῶν λογικῶν προτάσεων καὶ τὴν ἀπόφανση ὅτι «ὅλες οἱ προτάσεις εἶναι ἴσοτιμες» (6.4), προκύπτει πιὰ τὸ θέμα τῶν προτάσεων τῆς ἡθικῆς. Διευκρινίζεται ὅτι, ἐφόσον δλες οἱ προτάσεις εἶναι ἴσοτιμες, «τὸ νόημα τοῦ κόσμου πρέπει νὰ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο», γιατὶ στὸν κόσμο ὅλα εἶναι συμπτωματικὰ καὶ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἄξια. Γιὰ νὰ ὑπάρχει μιὰ ἄξια ποὺ νὰ ἔχει ἄξια —δηλαδὴ νὰ κάνει τὰ πράγματα μὴ συμπτωματικά— πρέπει νὰ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο (6.41). Γιὰ τοῦτο —ἐπειδὴ οἱ προτάσεις δὲν μποροῦν νὰ ἐκφράσουν τίποτα ἀνώτερο— «προτάσεις τῆς ἡθικῆς δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρχουν» (6.42). Δὲν μποροῦμε δηλαδὴ νὰ ἐκφράσουμε μὲ λέξεις τὴν ἡθική (ποὺ εἶναι ἔνα μὲ τὴν αἰσθητική), γιατὶ «ἡ ἡθική εἶναι ὑπερβατική» (6.421). Οὕτε «μπορεῖ νὰ γίνει λόγος γιὰ τὴ βούληση ως φορέα τῆς ἡθικῆς» (6.423). Ἀλλά, «χωρὶς ἄλλο ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ δὲν λέγεται μὲ λόγια, ποὺ δείχνεται, τὸ μυστικὸ στοιχεῖο» (6.522). Τέλος, «γιὰ ὅσα δὲν μπορεῖ νὰ μιλάει κανείς, γι’ αὐτὰ πρέπει νὰ σωπαίνει» (7).

Αὐτὰ εἶναι περίπου δ,τι θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ως ἡ μετα-ἡθική τοῦ *Tractatus*. Οἱ ἀφορισμοὶ ποὺ τὰ πλαισιώνουν ἀποτελοῦν ἐκφραση τῶν ἡθικο-θρησκευτικῶν του πεποιθήσεων, ψήγματα τῆς κανονιστικῆς του ἡθικῆς. Εἶναι αὐτὰ ποὺ φαίνεται νὰ βρίσκει ὁ Russell κάπως ἀντινομικὰ μὲ τὴν ἡθικὴ σιωπὴ τῶν μετα-ἡθικῶν του θέσεων. Καὶ αὐτὰ εἶναι κυρίως σκέψεις γιὰ τὴν ἡθικὴ ὑποχρέωση, μᾶλλον γιὰ τὴν ἡθικὴ ἀπαγόρευση καὶ τὶς ἐσωτερικές της συνέπειες ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν γεγονότων, ποὺ ἀνάγονται στὸ εὐχάριστο καὶ τὸ δυσάρεστο (6.422), γιὰ τὴν ἄλλαγὴ τῶν ὅριων τοῦ κόσμου —κάτι τὸ ἀνέκφραστο— ποὺ ἐπιτελεῖται μὲ τὴν καλὴ ἢ τὴν κακὴ θέληση, μὲ συνέπεια τὴ διαφορὰ τοῦ κόσμου τοῦ εὐτυχισμένου ἀπὸ τοῦ δυστυχισμένου (6.43), σκέψεις γιὰ τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, γιὰ τὴ διαφορὰ τοῦ αἰνίγματος τῆς ζωῆς καὶ τῆς λύσης του ἀπὸ τὰ προβλήματα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν (6.4312), γιὰ τὴν ὑπερβατικότητα τοῦ θεοῦ —«ποὺ δὲν ἀποκαλύπτεται μέσα στὸν κόσμο» (6.432)— γιὰ τὴ θεώρηση ως μυστικοῦ στοιχείου (*sub specie aeterni*) ὅχι «τοῦ πῶς εἶναι ὁ κόσμος ἄλλὰ πῶς εἶναι», δηλαδὴ ως περιορισμένου συνόλου (6.44 - 6.45), γιὰ τὴν ἄρνηση ὑπαρξῆς «αἰνίγματος» (6.5) καὶ γιὰ τὴν ἀδυναμία λύσης τοῦ προβλήματος τῆς ζωῆς μὲ ἐπιστημονικὲς ἀπαντήσεις (6.521).

Στὸ στάδιο αὐτὸ τῆς ἐργασίας μου δὲν θὰ σχολιάσω τὶς θέσεις τοῦ *Tractatus*. Ἡ συζήτηση τῶν διαμετρικὰ ἀντίθετων ἐρμηνειῶν του θὰ ξεπερνοῦσε πολὺ τὰ ὅρια μιᾶς ἐργασίας. Περιορίζομαι ν’ ἀναφέρω μόνο τὴν παρατήρηση τοῦ Black γιὰ τὴν ἀμφισημία τῆς στάσης τοῦ Wittgenstein ἀπέναντι στὸ μυστικὸ στοιχεῖο⁴⁶, ποὺ —ὅπως τονίζει καὶ ὁ Engelmann⁴⁷—

46. Ὁ.π. 374.

47. Ὁ.π. 97. Πρβλ. K. Βουδούρη, *Ἡ θεωρία τοῦ νοήματος ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ τοῦ Ludwig Wittgenstein*, Ἐν Ἀθήναις 1972, 120-123.



παραθεώρησαν οἱ λογικοὶ θετικιστές, ἐνῷ «ἡ τάση στὸ μυστικὸ εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς κινητήριες δυνάμεις τοῦ βιβλίου», μὲ τὴν πρόθεση νὰ ἐκθέσω μετὰ τὴν ὀλοκλήρωση τῆς «θεωρητικῆς» ἡθικῆς τοῦ Wittgenstein τὶς ἐρμηνεῖες τῶν Stripling καὶ Cavalier, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν πιὸ ἀντιπροσωπευτικὴ ἐπανεκτίμηση τοῦ *Tractatus* ως ἡθικοῦ ἔργου καὶ γεφυρώνουν τὸ χάσμα ἀπὸ τὸν «μετα-ἡθικὸ» Wittgenstein —ἀρνητὴ τῆς ἡθικῆς ἔκφρασης— μὲ τὸν ἡθικὸ στοχαστὴ τῶν *Tetralogia* καὶ τῶν ἀξιολογικῶν ἀφορισμῶν.

2β. Μετὰ τὴν ὀλοκλήρωση τοῦ *Tractatus* καὶ τὴν πεποίθηση πὼς εἶχε «στὰ κύρια σημεῖα λύσει δριστικὰ προβλήματα»⁴⁸, —παρόλη τὴν ἐπίγνωσή του γιὰ τὴν ἀδυναμία πραγμάτωσης τῶν στόχων του καὶ ὀλοκλήρωσης τοῦ ἔργου— ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Wittgenstein σιώπησε φιλοσοφικὰ καὶ ἔκανε τὴν ἡθικὴ πράξη μὲ μιὰ ζωὴ αὐταπάρνησης, κοινωνικῆς προσφορᾶς καὶ καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης. Μόνο ὅταν συνειδητοποίησε «τὰ σοβαρὰ λάθη ποὺ εἶχε κάνει στὸ πρῶτο του βιβλίο»⁴⁹ —κι ᾧς ἐγκρίθηκε τότε ὁ *Tractatus* ως διδακτορικὴ διατριβή—, ξαναγύρισε στὸ Cambridge καὶ στὴ φιλοσοφία καὶ «μὲ ὑπόβαθρο... ἀλλὰ καὶ σὲ ἀντίθεση» μὲ τὸ πρῶτο βιβλίο του ἄρχισε τὶς φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις του.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ δτὶ ἡ πρώτη καὶ μοναδικὴ δημόσια ἐμφάνισή του σὲ κάποιο περιορισμένο κύκλο⁵⁰ ἥταν ἡ *Διάλεξη* του γιὰ τὴν ἡθική. Τὴν ἐπιλογή του τὴν ἀπέδωσε στὸ «τρομερὸ ἐνδιαφέρον του» γιὰ τὸ θέμα, στὸ δτὶ «τὸ θεωροῦσε ἴδιαίτερα σημαντικὸ» καὶ πίστευε πὼς θὰ βοηθοῦσε τὸ κοινὸ νὰ ξεκαθαρίσει κάπως τὶς σκέψεις του⁵¹.

‘Ως ἡθικὴ θεωρεῖ βασικὰ στὴ *Διάλεξη* δτὶ καὶ ὁ Moore στὰ *Principia Ethica*⁵²: τὴ γενικὴ ἔρευνα γιὰ τὸ τί εἶναι ἀγαθό, διευρύνοντας δμως τὴν περιοχὴ της μὲ τὴ συμπερίληψη καὶ τῆς αἰσθητικῆς. Σύμφωνα μὲ τὴ μέθοδο τῆς ὑστερότερης φιλοσοφίας του ὑποκαθιστᾶ τὸν δρισμὸ μὲ συνώνυμες ἔκφράσεις, ἐνδεικτικὲς τῶν τυπικῶν της χαρακτηριστικῶν, ἐπισημαίνοντας τὴ διπλὴ (σχετικὴ καὶ ἀπόλυτη) σημασία τους καὶ τονίζοντας τὴ

48. Bλ. *Tractatus*, Πρόλογος, δ.π. 44. Πρβλ. Engelmann 115.

49. Bλ. ΦΕ, Πρόλογος, δ.π. 22. Γιὰ τὸν πρώιμο Wittgenstein ἰσχύει δτὶ ὁ ἴδιος ἔλεγε γιὰ τὸν Weininger: «Τὸ μεγαλεῖο του ἔγκειται σὲ δτὶ μᾶς κάνει νὰ διαφωνοῦμε· εἶναι τὸ πελώριο λάθος του ποὺ τὸν κάνει σπουδαῖο».

50. Σὲ μιὰ ἔταιρεία, προφανῶς τῶν «Αἴρετικῶν» τοῦ Cambridge, τὸ 1929 ἥ 30. Bλ. Redpath, δ.π. 95.

51. ‘Ο.π. 124. ‘Ο Bouveresse δ.π. 76 ἐπ., 78 ἐπ. τὴ χαρακτηρίζει «λαϊκή», γιατὶ γιὰ τὴν ἡθικὴ δὲν μιλᾶ τόσο σὰν φιλόσοφος, καὶ μιλᾶ γιὰ populisme στὸν Wittgenstein.

52. Cambridge 1903, ἔνα βιβλίο ἔξαιρετικῆς σημασίας, ποὺ ὁ Wittgenstein προφανῶς δὲν ἐνέκρινε, παρὰ τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Hintika γιὰ τὸ ἀντίθετο στὸ πρόσφατο IWS. Γιὰ τὴ φιλία ἀλλὰ καὶ τὶς διαφωνίες του μὲ τὸν Moore βλ. A. Levi, «G. E. Moore and Ludwig Wittgenstein» στὸ ἔργο του *Philosophy and Modern World*, Indiana 1959, 436-481.



ημασία γιὰ τὴν ήθικὴ τῆς ἔννοιας τῆς ήθικῆς ὑποχρέωσης. Σὲ ὁμοφωνίᾳ ἐ τὸν *Tractatus* δὲν θεωρεῖ τὶς κρίσεις ἀπόλυτης ἀξίας προτάσεις γεγονότων. Ἀπορρίπτει ἐπίσης τὴν ἵεράρχηση τῶν προτάσεων μὲ τὴν τοποθέτηση τῶν γεγονότων στὸ ἴδιο ἐπίπεδο καὶ τὴν ἄρνηση μέσα στὸν κόσμο αλοῦ καὶ κακοῦ, ποὺ ἀνάγονται στὴν ἀνθρώπινη σκέψη χωρὶς νὰ σχετίζονται μὲ τὰ συναισθήματα. Δὲν δέχεται τὴν ήθικὴν ὡς ἐπιστήμην. Λέει χαρακτηριστικά: «”Αν ὑπάρχει ἐπιστήμη τῆς ήθικῆς... τίποτα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ μπορούσαμε νὰ σκεφτοῦμε ἢ νὰ ποῦμε, δὲν εἶναι τὸ πράγμα». Δὲν θεωρεῖ ἀκόμα δυνατὸ νὰ γραφτεῖ ἔνα βιβλίο ήθικῆς, γιατὶ ἡ ήθικὴ ὡς «ὑπερφυσικὴ» δὲν ἐκφράζεται στὴ γλώσσα τῆς ἐπιστήμης. Τὸ ἀπόλυτο προϋποθέτει λογικὴ ἀναγκαιότητα ἀσχετα ἀπὸ προτιμήσεις καὶ στάσεις. Τὸ ἀπόλυτο δὲν ἀνταποκρίνεται σὲ καταστάσεις πραγμάτων, ὅσο κι ἂν χρησιμοποιοῦνται ἀπόλυτες ἐκφράσεις γιὰ ξεχωριστὲς ἐμπειρίες, ὅπως ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ κόσμου καὶ τὸ αἴσθημα ἀσφάλειας. Τοῦτο —σύμφωνα μὲ τὴν νεώτερή του μέθοδο— διφεύλεται στὴν κακὴ χρήση τῆς γλώσσας, σὲ λεκτικὲς διατυπώσεις χωρὶς νόημα, γιατὶ δὲν πρόκειται γιὰ κάτι περιπτωσιακό. Λέει: «Μιὰ δρισμένη, χαρακτηριστικὴ κακὴ χρήση τῆς γλώσσας διατρέχει κάθε ήθικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἐκφραση καὶ δλες αὐτὲς οἱ ἐκφράσεις φαίνονται σὲ πρώτη ματιὰ ὅτι εἶναι καθαρὲς παρομοιώσεις». Ως ἐμπειρίες (χωρὶς ἀπόλυτη ἀξία) εἶναι περιγράψιμες, ἀλλὰ μόνο «παράδοξα» μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἀπόλυτες ἀξίες, ἂν καὶ δὲν εἶναι μόνο ὁ ἐπιστημονικὸς τρόπος νὰ βλέπει κανεὶς τὰ πράγματα, γιατὶ ἡ ἐμπειρία τοῦ θαυμασμοῦ «ἄν δὲν εἶναι μιὰ πρόταση μέσα στὴ γλώσσα, εἶναι ἡ ὕπαρξη τῆς γλώσσας καθαυτῆν»⁵³. Παρατηρεῖ ἀκόμα ὁ Wittgenstein στὴ *Διάλεξη* πὼς «δὲν μποροῦμε νὰ ἐκφράσουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε» καὶ δ,τι λέμε γιὰ τὸ ἀπόλυτο ἀγαθὸ παραμένει χωρὶς ἔννοια, δηλαδὴ πὼς «δὲν ἔχουμε ἀκόμα κατορθώσει νὰ βροῦμε τὴ σωστὴ ἀνάλυση γιὰ τὸ τί ἔννοοῦμε μὲ τὶς ήθικὲς καὶ τὶς θρησκευτικές μας ἐκφράσεις». Δὲν πιστεύει δμως πὼς τοῦτο εἶναι δυνατὸ καὶ κλείνει τὴ διάλεξη του μὲ τὰ πάρα κάτω ποὺ εἶναι πολὺ σημαντικὰ γιὰ νὰ συνοψισθοῦν, μὲ κατακλείδα τὴν ἔμφαση στὸ προσωπικὸ στοιχεῖο ποὺ ἀνάφερα:

«”Οταν βρίσκομαι ἀντιμέτωπος μ’ αὐτὴ τὴν ἀντιλογία, βλέπω διαμιᾶς καθαρὰ σὰν σὲ μιὰ λάμψη φωτὸς ὅχι μόνο ὅτι καμιὰ περιγραφὴ ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ συλλάβω, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ περιγράψει αὐτὸ ποὺ ἔννοο ὡς ἀπόλυτη ἀξία, ἀλλὰ ὅτι θὰ ἀπέρριπτα ἔξαρχῆς κάθε σημαντικὴ περιγραφή, ποὺ δποιοσδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ προτείνει, ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἶναι σημαντική. Τοῦτο σημαίνει: Βλέπω τώρα ὅτι αὐτὲς οἱ ἐκφράσεις χωρὶς

53. Bλ. Redpath, δ.π. 110-114: 113



σημασία, ήταν χωρὶς σημασία, δχι ἐπειδὴ ἐγὼ δὲν εἶχα βρεῖ ἀκόμα τὶς σωστὲς ἐκφράσεις, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἴδιότητά τους νὰ μὴν ἔχουν σημασία ἀποτελεῖ τὴν πραγματική τους οὐσία. Στὴν πραγματικότητα θᾶθελα μ' αὐτὲς νὰ φτάσω πέρα ἀπὸ τὸν κόσμο, δηλαδὴ πέρα ἀπὸ κεῖ ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ γλώσσα μὲ νόημα. Αὐτὸ πρὸς τὸ ὅποιο θὰ ἔτεινα —καὶ πρὸς τὸ ὅποιο πιστεύω ὅτι τείνουν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ προσπάθησαν μιὰ φορὰ νὰ γράψουν ἡ νὰ μιλήσουν πάνω στὴν ἡθικὴ ἢ στὴ θρησκεία— θὰ ἡταν νὰ ἔλθω ἀντιμέτωπος μὲ τὰ ὅρια τῆς γλώσσας. Αὐτὸ τὸ χτύπημα στοὺς τοίχους τοῦ κλουβιοῦ μας (ποὺ εἶναι ἡ γλώσσα) εἶναι ἀπόλυτα χωρὶς ἐλπίδα...».

Στὴ *Διάλεξη γιὰ τὴν Ἡθική* —ποὺ ἔχει σχολιασθεῖ σὲ ἀναφορὰ τόσο μὲ τὸν *Tractatus* ὅσο καὶ μὲ τὶς *"Ἐρευνες"*⁵⁴—, παρὰ τὶς κάποιες ἐφαρμογὲς τῆς νέας του θεωρίας γιὰ τὴ γλώσσα, διατηρεῖ ὁ Wittgenstein τὴ διχοτόμηση γεγονότων καὶ ἀξιῶν κι ἔτσι βασικὰ τὸ δόγμα τοῦ ἀνέκφραστου καὶ ὑπερφυσικοῦ χαρακτήρα τῆς ἡθικῆς. *"Ἄν δὲν εἶναι κανεὶς τότε ὑποχρεωμένος νὰ σιωπᾷ, ξέρει πὼς δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἡθικὴ μὲ νόημα, ἀφοῦ ἡ ἔλλειψη νοήματος ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῶν ἡθικῶν ἐκφράσεων ποὺ δικαιώνονται ἀπὸ τὴν ἀκατανίκητη τάση ὑπέρβασης τοῦ κόσμου καὶ τῶν γλωσσικῶν ὄριων καὶ εἶναι αὐστηρὰ προσωπικὴ ὑπόθεση.*

2γ. Τὴν τάση αὐτὴ καὶ συγχρόνως τὸν «παράδοξο» καὶ ἀντι-δρθολογικὸ χαρακτήρα τῆς ἡθικῆς ὑπερασπίζεται στὶς 30 τοῦ Δεκέμβρη τοῦ ἵδιου χρόνου ὁ Wittgenstein σὲ μιὰ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση μὲ τὸν Waismann στὸ σπίτι τοῦ Schlick⁵⁵, σὲ ἀντίθεση προφανῶς μὲ τὶς θέσεις τοῦ Moore καὶ μὲ ρητὴ ἀναφορὰ στὸν Kierkegaard, ποὺ ἡ ἐπίδρασή του ἐπιβεβαιώνεται σὲ πολλοὺς ἀξιολογικοὺς ἀφορισμούς:

«Ο ἄνθρωπος ἔχει τὴν ἀκατανίκητη τάση νὰ ὄρμῃ ἐνάντια στὰ ὅρια τῆς γλώσσας. Σκέψου λ.χ. τὴν κατάπληξη κάποιου πὼς κάτι ὑπάρχει. Ἡ κατάπληξη αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ στὴ μορφὴ μιᾶς ἐρώτησης καὶ δὲν ὑπάρχει ἀπάντηση σ' αὐτή. Ο, τιδήποτε μποροῦμε νὰ ποῦμε, πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι ἀ-νοησία. Ἐντούτοις ὄρμᾶμε ἐνάντια στὰ ὅρια τῆς γλώσσας. Ο Kierkegaard ἀναγνώριζε ἐπίσης αὐτὴ τὴν ὄρμὴ καὶ ἀκόμα τὴν περιγράφει ἀρκετὰ κατὰ τὸν ἵδιο τρόπο (ώς ὄρμὴ πρὸς τὸ παράδοξο). Ἡ ὄρμὴ ἐνάντια στὰ ὅρια τῆς γλώσσας εἶναι ἡ ἡθική — ἀν ὑπάρχει γνώση στὴν ἡθι-

54. Bλ. Redpath, ὥ.π. 95-117, Walker, 222-223 καὶ Ruth Anna Putnam, «Remarks on Wittgenstein's Lecture on Ethics», *Proceedings of the 4th International Wittgenstein's Symposium*, 28/8-1/9 1979, Wien 1980, 309-312.

55. Bλ. ὑποσ. 25, σ. 12.



κή, ἂν ύπάρχουν ἀξίες, ἂν μπορεῖ νὰ ὄρισθεῖ τὸ ἀγαθό, κλπ. Στὴν ήθικὴ πασχίζει συνεχῶς νὰ πεῖ κανεὶς κάτι ποὺ δὲν ἀφορᾶ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀφορᾶ τὴν οὐσία τοῦ θέματος. Εἶναι *a priori* βέβαιο ὅτι ὅποιονδήποτε ὄρισμὸ κι ἂν δώσει κανεὶς στὸ ἀγαθό, ἀποτελεῖ πάντα παρανόηση νὰ ὑποθέσει πὼς ἡ διατύπωση ἀνταποκρίνεται σὲ ὅ,τι ἐννοεῖ πραγματικά (Moore). Ἐάλλα ἡ τάση, ἡ ὅρμη, δείχνει κάτι».

Καὶ ὁ προσωπικὸς χαρακτῆρας καὶ ἡ ἀντιθεωρητικὴ σχετικὰ στάση του ἐκφράζονται ἀπροκάλυπτα σὲ σχετικὴ συζήτηση τὸν ἄλλο χρόνο, ποὺ εἶχα ἥδη τὴν εὐκαιρία νὰ παραθέσω εἰσαγωγικὰ⁵⁶ σὰν ὑπόδειγμα ἀνάγνωσης καὶ τῶν ἀφορισμῶν: Θεωρίες καὶ ἐξηγήσεις δὲν ἔνδιαφέρουν τὴν ήθική. Ἀσχετα ἀπὸ τὴν ὀρθότητά τους κάνουν τὸ ἡθικὸ νὰ χάνει τὴν ἀξία του. Στὴν ήθικὴ δὲν μπορεῖ νὰ θεμελιωθεῖ τίποτα. Γι` αὐτὴ μόνο σὲ πρῶτο πρόσωπο μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλᾶ καὶ ὁ ἴδιος μίλησε μόνο γιὰ λογαριασμὸ του.

Στὴν ἴδια συζήτηση φαίνεται νὰ υίοθετεῖ ὁ φιλόσοφος μιὰ καθαρὰ θεονομικὴ στάση, τόσο ἔκδηλη στὰ *Τετράδια* καὶ τοὺς ἀφορισμούς, ἴδιαίτερα τῶν τελευταίων του χρόνων, καὶ τόσο σύμφωνη μὲ τὶς μαρτυρίες ὁμοτέχνων καὶ φίλων του. Παρατηρεῖ ὁ Wittgenstein σχετικὰ μὲ τὸ προαιώνιο πρόβλημα τοῦ πλατωνικοῦ *Εὐθύφρονος*:

«Λέει ὁ Schlick ὅτι ἡ θεολογικὴ ἡθικὴ περιλαμβάνει δύο ἀπόψεις γιὰ τὴν οὐσία τοῦ ἀγαθοῦ. Σύμφωνα μὲ τὴν πιὸ ἐπιφανειακὴ ἐρμηνεία, τὸ Ἀγαθὸ εἶναι ἀγαθό, γιατὶ τὸ θέλει ὁ θεός. Σύμφωνα μὲ τὴ βαθύτερη ἐρμηνεία, ὁ θεὸς θέλει τὸ Ἀγαθό, ἐπειδὴ εἶναι ἀγαθό. Νομίζω πὼς ἡ πρώτη ἀποψη εἶναι ἡ βαθύτερη: Ἄγαθὸ εἶναι ὅ,τι προστάζει ὁ θεός. Γιατὶ αὐτὸ κόβει τὸ δρόμο σὲ κάθε ἐξήγηση τοῦ γιατί εἶναι ἀγαθό, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἀντίληψη εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐπιφανειακή, ἡ ὀρθολογική, ποὺ προχωρεῖ σὰν νὰ μποροῦσε νὰ ἔχει μιὰ θεμελίωση ὅ,τι εἶναι ἀγαθό. Ἡ πρώτη λέει σαφῶς πὼς ἡ οὐσία τοῦ Ἀγαθοῦ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ γεγονότα· καὶ γιὰ τοῦτο δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ μὲ καμιὰ πρόταση. Ἀν κάποια πρόταση ἐκφράζει αὐτὸ ποὺ ἐννοῶ, αὐτὴ εἶναι: «Ἀγαθὸ εἶναι ὅ,τι ὁ θεός προστάζει»⁵⁷.

Καὶ στὴ συνέχεια ἀποκρούει ὁ,τιδήποτε θὰ πρόσφερε μιὰ ἐξήγηση ἡ θεωρία, γιατὶ δὲν ἔχει καμιὰ ἀξία, ὅπως οὕτε στὴ θρησκευτικὴ σφαίρα, ὅπου ὁ λόγος δὲν εἶναι κι ἐκεῖ οὐσιαστικὸς καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλᾶ καὶ πάλι μόνο γιὰ λογαριασμὸ του. Ἀξίζει στὰ συμφραζόμενα αὐτὰ νὰ ἀναφερθεῖ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο καθιερώνει τὴν τόσο ἔκδηλη στοὺς ἀφορισμούς σχέση μεταξὺ τοῦ θρησκευτικοῦ («κοσμολογικοῦ») καὶ τοῦ ἡθικοῦ:

56. Ὑποσ. 25.

57. Ὁ.π. 15-16.



«Οἱ ἄνθρωποι ἔνιωσαν ἐδῶ μιὰ σχέση καὶ τὴν ἐξέφρασαν μὲ τὸν τρόπον αὐτό: Ὁ θεὸς καὶ πατέρας δημιούργησε τὸν κόσμο, ἐνῷ ὁ θεὸς γιὸς (ὁ Λόγος ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν θεό) εἶναι τὸ ηθικό. Τὸ γεγονός δτι πρῶτα οἱ ἄνθρωποι διαιρεσαν τὴν θεότητα κι ἔπειτα τὴν ξανα-ένωσαν δείχνει πώς ἐδῶ ὑπάρχει μιὰ σχέση».

28. Ἐνδιαφέροντα εἶναι ἀκόμα, γιὰ δτι μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ώς «μετα-ηθική» τοῦ Wittgenstein, δσα μνημονεύει δο Mooge ἀπὸ τὶς σχετικὲς Διαλέξεις του τῆς περιόδου 1930-33⁵⁸, δπου τὰ νεωτερικὰ σχήματα εἶναι πιὸ ἔκτυπα. Βασικὰ στὶς διαλέξεις αὐτὲς ἀπασχολοῦσε πιεστικὰ τὸν Wittgenstein ἡ γραμματικὴ τῆς λέξης «θεός» καὶ τῶν συμβατικῶν αἰσθητικῶν δρων, μὲ τὴν παρατήρηση πώς δτι ἔλεγε γιὰ τὶς περιοχὲς αὐτὲς στὴν πράξη εὔρισκε ἐφαρμογὴ καὶ στὸ «ἄγαθὸ» καὶ γενικὰ στοὺς ηθικοὺς δρους — δπως συνέβαινε καὶ μὲ τὶς Διαλέξεις γιὰ τὴν Αἰσθητικὴ τοῦ 1938. Πίστευε τότε πώς πολλὲς διχογνωμίες θὰ μποροῦσαν ν' ἀποφευχθοῦν μὲ τὴ συνειδητοποίηση δτι οἱ λέξεις αὐτὲς χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς γραμματικῆς μὲ πολλὲς σημασίες, δηλαδὴ μὲ «δρους ἀσύγκριτους». Μὲ παράδειγμα τὴ λέξη «παιγνίδι» ἔδειχνε πώς, παρὰ τὸν κοινὸ τους παρονομαστὴ, τὰ διάφορα παιγνίδια δὲν λέγονται γιὰ τοῦτο «παιγνίδια». Ἀπλῶς ὑπάρχει βαθμιαία μετάβαση ἀπὸ τὴ μιὰ χρήση στὴν ἄλλη καὶ οἱ λέξεις χρησιμοποιοῦνται σὲ ἑκατοντάδες παιγνίδια χωρὶς τίποτα κοινὸ στὴ χρήση τους. Εἰδικὰ γιὰ τὴ λέξη «ἄγαθὸ» ἔλεγε:

«Κάθε διαφορετικὸς τρόπος μὲ τὸν ὅποιο ἔνα πρόσωπο Α μπορεῖ νὰ πείσει ἔνα ἄλλο πρόσωπο Β δτι κάτι εἶναι ἄγαθὸ σταθεροποιεῖ τὸ νόημα μὲ τὸ ὅποιο χρησιμοποιεῖται στὴ συγκεκριμένη συζήτηση, σταθεροποιεῖ τὴ γραμματικὴ αὐτῆς τῆς συζήτησης. Ὑπάρχουν δμως ἀμοιβαῖες μεταβάσεις ἀπὸ τὸ ἔνα νόημα στὸ ἄλλο, ποὺ παίρνουν τὴ θέση τοῦ κοινοῦ παρονομαστῆ».

Πόσο γόνιμες στάθηκαν οἱ παρατηρήσεις αὐτὲς γιὰ τὴν ηθικὴ θεωρία τῆς Ὀξφόρδης γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὸ μετα-ηθικὸ «ἐπιτακτισμὸ» τοῦ R. M. Hare⁵⁹.

Μὲ δοσμένη τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὁσων λέει γιὰ τὴν αἰσθητικὴ καὶ στὴν ηθική, παρατηρεῖ πόσο ἐλάχιστα χρησιμοποιεῖται δο δρος «ώραιο» στὶς αἰσθητικὲς διχογνωμίες καὶ δὲν τὸν ταυτίζει μὲ τὸ εὐχάριστο, ποὺ θὰ συνηγοροῦσε γιὰ κάποια φυσιοκρατικὴ αἰσθητικὴ (καὶ ηθική). Περισσότερο ἀπὸ

58. Wittgenstein's Lectures in 1930-33, «Mind» 64 (1955) 16-21.

59. Βλ. σχετική μου μελέτη ὑπὸ δημοσίευση στὴν Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ἀριάδνη», μὲ τὸν τίτλο, «Ο καθολικὸς ἐπιτακτισμὸς τοῦ R. M. Hare καὶ τὸ τέλος τῆς μετα-ηθικῆς».



τὴν προσέγγιση σὲ κάποιο ίδανικὸ θεωρεῖ τὴν αἰσθητικὴν ἐρώτηση συνυφασμένη μὲ δρισμένους «λόγους» ως περαιτέρω περιγραφὲς καὶ ἀνάλογα σὲ «λόγους» καταφεύγει καὶ γιὰ τὴν ἡθικήν, πράγμα ποὺ τὸν προσεγγίζει μὲ τὴ μετα-ἡθικὴν τοῦ Toulmin⁶⁰. Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ἡ παρατήρηση τοῦ Moore ὅτι κατὰ τὸν Wittgenstein ἡ φύση ὅλης τῆς αἰσθητικῆς εἶναι «νὰ κάνει καλές παρομοιώσεις», ποὺ θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ ἐπιβεβαιώνεται στοὺς ἀφορισμούς.

Οἱ ἀπόψεις ποὺ διατυπώνονται σ' αὐτὲς τὶς Διαλέξεις, σὲ πολλὰ σύμφωνες μὲ τὴ μέθοδο τῶν Ἐρευνῶν, δὲν εἶναι οὔτε συστηματικές οὔτε ἀπόλυτα συνεπεῖς, γιὰ νὰ συγκροτήσουν μιὰ θεωρία ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὑποκαταστήσει τὸν ἡθικο-θρησκευτικὸ ὑπερβατικὸ ίδεαλισμὸ τοῦ *Tractatus* καὶ τῆς Διάλεξης γιὰ τὴν ἡθικήν. Ισα - ίσα ἐνισχύουν τὴν ἄποψη πὼς στὶς περιοχὲς αὐτὲς δὲν ἴσχύουν θεωρίες ἔξηγητικὲς τῆς οὐσίας τους, ἀλλὰ τὸ φιλοσοφικὸ ἐνδιαφέρον ἔξαντλεῖται στὴ γραμματική.

Ἀνάλογες εἶναι καὶ οἱ θέσεις τῶν Διαλέξεων γιὰ τὴν Αἰσθητικὴν λίγα χρόνια ἀργότερα⁶¹, μὲ δοσμένη κι ἐκεῖ τὴ συνάφεια αἰσθητικοῦ καὶ ἡθικοῦ. Μὲ τὴ γλώσσα νὰ λειτουργεῖ ως «κιβώτιο μὲ ἐργαλεῖα» ἀντιμετωπίζονται ἐκεῖ οἱ ἀξιακοὶ ὅροι μέσα στὰ πολιτισμικά τους συμφραζόμενα μὲ ἀναφορὰ σὲ συγκεκριμένες μορφὲς ζωῆς καὶ μὲ τὴν ἔμφαση στὴ γραμματική καὶ ὅχι τὴ λογική τους λειτουργία.

2ε. Μερικὲς ἀκόμα ἀπόψεις τοῦ Wittgenstein γιὰ τὴν ἡθικήν, καὶ πιὸ συγκεκριμένα γιὰ τὰ «ἡθικὰ προβλήματα», μᾶς ἔκανε γνωστὲς ἀπὸ προφορικὲς συζητήσεις τὸ 1965 ὁ Rush Rhees⁶². Μὲ τὴν πεποίθηση πὼς ὁ Wittgenstein εἶχε ἀλλάξει γνώμη γιὰ τὴν ἡθικὴν στὸν καιρὸ τῆς Διάλεξης, πὼς εἶχε ἐγκαταλείψει τὴν ἔξηγηση τῶν προτάσεων ως συναρτήσεων ἀλήθειας καὶ τὴν εἶχε ὑποκαταστήσει μὲ τὴ θέση τῶν πολλῶν συστημάτων προτάσεων μὲ διαφορετικοὺς κανόνες καὶ ἐσωτερικὲς σχέσεις —δόποτε τὸ ζήτημα ἦταν τί εἶναι κατανοητὸ στὸ παιγνίδι τῶν ἡθικῶν κρίσεων μέσα στὰ συμφραζόμενα τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς θρησκείας καὶ τῶν συγκεκριμένων περιστάσεων— θυμᾶται ὁ Rhees μιὰ παρατήρηση τοῦ Wittgenstein γιὰ τὴ μελέτη τῆς ἡθικῆς τὸ 1942: «Ἐβρισκε παράξενο ποὺ δὲν συναντοῦσε στὰ βιβλία γιὰ τὴν ἡθικὴν ἔνα γνήσιο ἡθικὸ (κανονιστικὸ ἢ θεωρητικό: moral or ethical) πρόβλημα· ἔνα πρόβλημα δηλαδὴ ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ

60. *The Place of Reason in Ethics*, Cambridge 1970 (1950).

61. *Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief* (1938) Ed. by C. Barrett, Oxford 1970³ (1966) 1-40, ἑλληνικὴ μετάφραση Κωστῆς Κωβαίου, *Ἄρθρολόγιο*, δ.π. 135-191: Α' 25 - 26, 35, Β' 19, 38 - 39.

62. *Some Developments in Wittgenstein's View of Ethics*, «The Philosophical Review» 74 (1965) 94-103.



κανεὶς ἡ νὰ ἀναγνωρίσει μιὰ λύση. Σὰν τέτοιο ἐννοοῦσε κάποιο δίλημμα, δπου γιὰ τὴ μιὰ ἡ τὴν ἄλλη ἀπόφασή του νὰ νιώθει κανεὶς τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσει τὸ θεό, ἔχοντας ἀποφασίσει προσωπικὰ ἔξω ἀπὸ συγκεκριμένες θεωρίες, γιατὶ «τότε δὲν δημιουργεῖται πρόβλημα».

Θυμᾶται ἀκόμα πὼς ξαναγύρισε ὁ Wittgenstein στὸ θέμα τῆς σωστῆς ἡθικῆς θεωρίας τὸ 1945, στὰ πλαίσια μιᾶς συζήτησης γιὰ τὴ σχέση ἡθικῆς, κοινωνιολογίας καὶ ψυχολογίας. Υποστήριζε τότε πὼς ἡ ὀρθότητα μιᾶς θεωρίας ἀνάγεται στὴν υἱοθέτησή της καὶ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἀλήθεια, ὅπως στὴ φυσικὴ ἐπιστήμη.

Βρίσκει ὁ Rhees τὶς παρατηρήσεις αὐτὲς καὶ ἄλλες ἀνάλογες παράλληλες μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Wittgenstein γιὰ τὴ γλώσσα, τὴ λογικὴ καὶ τὰ μαθηματικὰ καὶ συμπεραίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει κατὰ τὸ φιλόσοφο ἐνα σύστημα ὅπου νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ μελετήσει στὴν καθαρότητα καὶ τὴν οὐσία του τί εἶναι πραγματικὰ ἡ ἡθική.

2ζ. Ἡ ἀποστροφὴ γιὰ τὴ θεωρία καὶ τὴν αἰτιακὴ ἔξήγηση διαπιστώνεται καὶ στὸ ἔργο-σταθμὸ καὶ τυπικὰ τέρμα⁶³ τῆς φιλοσοφικῆς πορείας του, στὶς *Φιλοσοφικὲς Ἔρευνες*, ποὺ ἡ ἐπίδρασή τους διαρκεῖ ἀκόμα ἀνεξάντλητη. Στὸ ἔργο αὐτὸ μόνο μιὰ φορὰ καὶ ἐντελῶς ἐπεισοδιακά, ὅπως ἡδη παρατήρησα, γίνεται ἀναφορὰ στὴν ἡθική (I 77). Ἀπὸ τὴ θεώρηση ώστόσο τῆς γλώσσας ως «μορφῆς ζωῆς» (I 19) καὶ μέσου ἐπικοινωνίας (I 491) ποὺ δὲν λειτουργεῖ κατὰ ἐνα μόνο τρόπο, δηλαδὴ νὰ μεταδίνει γνώση (I 304) μὲ τὴ μετάθεση τῆς ἔμφασης ἀπὸ τὸ νόημα στὴ χρήση (I 421) καὶ τὴ διαπίστωση πὼς «ὑπάρχουν ἀμέτρητα εἶδη προτάσεων» —καὶ ὅχι μόνο προτάσεις τῆς ἐπιστήμης—, καὶ συνεχῶς γεννιῶνται καινούργια γλωσσικὰ παιγνίδια, ἐνῶ σωστὸ στὴ γλώσσα εἶναι ἡ διμοφωνία της μ' ἐνα τρόπο ζωῆς (I 23), τέλος μὲ τὴν καθιέρωση τῆς φιλοσοφίας ως «γραμματικῆς ἔρευνας» (I 90) καὶ θεραπείας (I 254-55), οἱ ἡθικὲς ἐκφράσεις ἔχουν νόημα σύμφωνο μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ τὶς ἐκφράζει καὶ ποὺ ἐκφράζουν κι αὐτές. Ἀπὸ τὴ διαπίστωση ἐξ ἄλλου στὶς *Ἐρευνες* ὅτι «οἱ λέξεις εἶναι πράξεις» καὶ τὴ διακήρυξη στὸ τελευταῖο χρονολογικὰ γραφτό του⁶⁴ «στὴν ἀρχὴ ἦταν ἡ πράξη», ποὺ συμπληρώνεται μὲ τὸν ἀφορισμὸ τῶν καταλοίπων του «ἡ γλώσσα εἶναι μιὰ ἐκλέπτυνση»⁶⁵, φαίνεται πὼς ἡ προτεραιότητα τῆς πράξης στὴ γνώση προκύπτει μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου κυριαρχικὴ καὶ

63. Τελευταῖο οὐσιαστικὰ κείμενό του εἶναι τὸ ἔργο *Γιὰ τὴ βεβαιότητα*, ποὺ γράφηται στὰ 1949/50-51, ἐνῶ ἀσυμπλήρωτο ἔμεινε τὸ 2ο μέρος τῶν *Φιλοσοφικῶν Ἔρευνῶν*.

64. O. C. § 402. Πρβλ. Brand, δ.π. 1-8 : 6.

65. CV 31/1937: «Ἡ πρώτη καὶ ἀρχέγονη μορφὴ τοῦ γλωσσικοῦ παιγνιδιοῦ εἶναι μιὰ ἀντίδραση... μόνο ἀπ' αὐτὴ μποροῦν ν' ἀναπτυχθοῦν πιὸ ποικίλες μορφές. Θέλω νὰ πῶ ἡ γλώσσα εἶναι μιὰ ἐκλέπτυνση, στὴν ἀρχὴ ἦταν ἡ πράξη». Πρβλ. 46/1946.



φιλοσοφία τῆς πράξης ἐπισκιάζει τὸν προβληματισμό του μὲ τὴν ήθική.

Βασικὸς ώστόσο ἄξονας τῆς σκέψης του στὴν ὕστερη φιλοσοφική του δραστηριότητα, ποὺ ἰσχύει μόνιμο ὑπόβαθρο τοῦ ήθικοῦ στοχασμοῦ του, εἶναι ἡ δραματικὴ κατακλείδα: «Στὴ φιλοσοφία δὲν βγαίνουν συμπεπάσματα... Ἡ φιλοσοφία διαπιστώνει μονάχα ἐκεῖνο ποὺ ὅλοι παραδέχονται» (I 599).

3. Αὐτὲς εἶναι συνοπτικὰ οἱ ἀπόψεις —ὅχι οἱ θεωρίες— τοῦ Wittgenstein γιὰ τὴν ήθικὴ ποὺ ἔχω ὑπόψη μου, δοσμένες «φαινομενολογικὰ» καὶ περιγραφικὰ χωρὶς προσπάθεια ἐνταξῆς τους σὲ γνωστὲς συμβατικὲς κατηγορίες καὶ χωρὶς ἀπόπειρα ἐρμηνείας τους, καὶ μάλιστα τόσο παρεκβατικά. Τὸ πόσο παρακινδυνευμένη εἶναι μιὰ πρόχειρη τοποθέτηση φαίνεται ἀπὸ τους τόσο ἀλληλο-ἀναιρετικοὺς χαρακτηρισμοὺς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Wittgenstein καὶ τὶς τόσο ἀντιφατικὲς «ἐτικέττες» ίδιαίτερα τῆς ήθικῆς του. Εἶναι ἵσως ὁ Wittgenstein ὁ μοναδικὸς φιλόσοφος τοῦ αἰώνα μας, ποὺ ἡ βιβλιογραφία του ξεπερνᾷ τοὺς 2.000 τίτλους βιβλίων καὶ ἄρθρων⁶⁶ —μὲ μοναδικὴ ἐπίσης τὴν περίπτωση τοῦ *Tractatus* πού, παρὰ τὶς 70 σελίδες του, ἔχει ἀξιωθεῖ πάνω ἀπὸ 30 ὑπομνήματα σχολαστικοῦ τύπου⁶⁷— καὶ ὅμως ἐλάχιστη δμοφωνία ἐπικρατεῖ στὴν ἀποτίμηση τῆς φιλοσοφίας του.

Ἐτσι περίπου ἀρχίζει ἔνα πρόσφατο νηφάλιο καὶ βασικὰ πληροφοριακὸ βιβλίο γιὰ τὸν τόσο ἀμφιλεγόμενο φιλόσοφο⁶⁸:

«Στὴν ἴστορία τῆς φιλοσοφίας λίγα δόνόματα ἔχουν συνδεθεῖ τόσο πολὺ μὲ τὸ ἀλλόκoto, τὸ παράλογο καὶ τὸ παράδοξο ὅσο τὸ ὄνομα τοῦ Wittgenstein... Ἀλλοι τὸν εἶπαν ἀπελευθερωτὴ ἐπαναστάτη καὶ τὸν χαιρέτισαν ὡς νέο Γαλιλαῖο, ἀπαρχὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς, ἐνῶ ἄλλοι τὸν εἶδαν ὡς πνεῦμα ἀποσύνθεσης, ἵχνογράφο ἐνὸς ἀπανθρωπισμένου κόσμου, ποὺ ἐξομάλυνε τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἀπανθρωπισμοῦ. Τὸν συγκρίνουν περιστασιακὰ μὲ τους μεγάλους τοῦ παρελθόντος, λ.χ. μὲ τὸν Νίτσε ἢ τὸν Κάντ στὴν προσπάθεια νὰ ἐκπορθήσουν τὸ μυστικὸ τῆς φιλοσοφίας του. Ἀλλὰ κι ἐδῶ ἡ μιὰ ἀντίφαση διαδέχεται τὴν ἄλλη... Ἐγινε μὲ τὸ θάνατό του ἀστέρας μιᾶς νέας φιλοσοφικῆς παράδοσης, ὅσο κι ἀν πάσχισε νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ φιλοσοφία».

3a. Πραγματικὰ κανεὶς ἵσως σύγχρονος φιλόσοφος δὲν ἔχει δεχτεῖ

66. Bλ. Wuchterl - Hübner, ὁ.π. 7. Γιὰ μιὰ καλὴ βιβλιογραφία ὡς τὸ 1969, βλ. Fann, ὁ.π. 118-178. Γιὰ κάπως νεώτερα βλ. «Signum» 7 (Απρίλιος 1979) 15.

67. Γιὰ τὸν *Tractatus* καὶ γενικότερη βιβλιογραφία βλ. ἀκόμα Ilona Borgis, *Index zu Ludwig Wittgenstein's Tractatus und Wittgenstein Bibliographie*, München 1968.

68. Wuchterl - Hübner, ὁ.π. 7 ἐπ. Γιὰ σχετικὴ βιβλιογραφία γιὰ πολλοὺς ἀπ' αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμοὺς βλ. 133, ὑποσ. 3.



τόσο ποικίλες «έτικέττες» όσο ὁ Wittgenstein. Τὸν εἶπαν «προφήτη τοῦ θετικισμοῦ» μὲ «Ἐναγγέλιο» τὸν *Tractatus*, ἀλλὰ καὶ μυστικὸ δραματιστή, «Προμηθέα τῆς φιλοσοφίας», «χαοτικὸ πρόσωπο», «ἄθεο», «ἐκκεντρικὸ»⁶⁹ ἀλλὰ καὶ τὸν «ἄνθρωπο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο»⁷⁰, «σκοτεινὸ» τοῦ αἰώνα μας⁷¹, μ' ὅλο τὸ πάθος του γιὰ τὴν ἀπλότητα καὶ τὴ σαφήνεια καὶ τὴν περιφρόνηση κάθε τεχνικοῦ ἴδιωματος. Τὸν χαιρέτισαν ως ἰδρυτὴ δύο σχολῶν, ποὺ σὲ καμιά τους δὲν χωροῦσε, καὶ ἐμπνευστὴ δύο μετα-ήθικῶν θεωριῶν, παρὰ τὴν ἀποστροφή του γιὰ κάθε θεωρία καὶ ἐξήγηση. Ο ἐκρηκτικός του χαρακτήρας καὶ ἡ κυκλοθυμική του διάθεση δὲν ἐμπόδισαν τὸν Russell, παρὰ τὴν πικρία του, νὰ τὸν ἀποκαλέσει «τὸ πιὸ τέλειο παράδειγμα ἐνὸς πνεύματος σύμφωνα μὲ τὴν παραδοσιακὴ ἔννοια ποὺ συνάντησε ποτὲ»⁷² καὶ νὰ μιλήσει γιὰ τὸ βαθύ, ἔντονο καὶ κυριαρχικὸ πάθος ποὺ τὸν συγκλόνιζε καὶ ποὺ δὲν ἴδιος τὸ βίωσε ως «κυματοθραύστη» τῆς δημιουργικότητάς του. Καὶ ἡ περηφάνεια του νὰ κρύβει τὸν πόνο του καὶ τὴ συναισθηματικὴ ἐρημιά του μὲ τὰ λόγια «ἡ ζωὴ μου εἶναι οὐσιαστικὰ πολὺ εὔτυχισμένη, ἐκτὸς ὅταν εἶναι ὑπέρμετρα δυστυχής»⁷³, δὲν ξεγέλασαν τὴν ἀδελφή του νὰ μὴν εὐχηθεῖ. «Ἄς εἶχα γι' ἀδελφό μου ἔναν εὔτυχισμένο ἄνθρωπο ἀντὶ γιὰ ἔνα δυστυχισμένο ἄγιο»⁷⁴. Οἱ μαθητές του, ἐνοχλημένοι κάποτε ἀπὸ τὴν αὐστηρότητα καὶ τὴν ἐκκεντρικότητά του, διμολογοῦσαν ἐντούτοις «πώς δὲν εἶχαν ποτὲ πρὶν δεῖ ἔναν ἄνθρωπο νὰ σκέφτεται»⁷⁵.

Τὶς μονομερεῖς καὶ μονοδιάστατες θετικιστικὲς ἐρμηνεῖες τῆς πρώτης φιλοσοφίας του, τὴ λογική, δηλαδὴ καὶ τὴ γλωσσολογική, διαδέχτηκαν ἡ ὑπερβατολογικὴ καὶ ἡ ὑπαρξιστικὴ καὶ τῆς ὑστερης τὴ φαινομενολογικὴ ἡ ἐρμηνευτικὴ καὶ ἡ δομοκρατικὴ καὶ ἡ θεώρηση καὶ τῶν δύο φάσεων

69. Βλ. Fania Pascal, δ.π. 27 ἐπ., 58. Πρβλ. William Warren Bartley III, *Wittgenstein*, Lippincott 1973, ἔνα ἀμφιλεγόμενο καὶ σὲ πολλὰ κακόπιστο βιβλίο, τὸ ὅποιο ἡ G. E. M. Anscombe ὑπέβαλε σὲ ἀντηρὴ κριτικὴ γιὰ αὐθαιρεσία.

70. Κατὰ τὸν πόλεμο εἶχε κάπου ἀνακαλύψει ἔνα ἀντίτυπο ἀπὸ τὸ «Συνοπτικὸ Εὐαγγέλιο» τοῦ Tolstoy, ποὺ ποτὲ δὲν τὸ ἀποχωρίζονταν ως «τὸ βιβλίο ποὺ τὸν ἔσωσε», βιώνοντας τὸ πρωτο-χριστιανικὸ ἴδαινο του. Γιὰ τοῦτο καὶ οἱ σύντροφοι του τὸν ἀποκαλοῦσαν «ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ Εὐαγγέλιο». Βλ. Janik - Toulmin, δ.π. 200-201, Wuchterl - Hübner, δ.π. 54.

71. Bouveresse, δ.π. 8.

72. Στὴν *Αὐτοβιογραφία* του σ. 139, διποὺς ἀναφέρουν οἱ Wuchterl - Hübner, δ.π. 43. Εἶναι γνωστὲς οἱ διακυμάνσεις τῆς φιλίας του μὲ τὸν Russell καὶ πολὺ διαφωτιστικὲς οἱ ἀναμνήσεις τοῦ τελευταίου ἴδαιτερα γιὰ τὶς πρῶτες συναντήσεις τους. Βλ. B. Russell, «Memoirs of Wittgenstein», στὸν τόμο τοῦ Fann, δ.π. 30-39.

73. Γράμμα στὸν Engelmann 16.

74. Μὲ πολὺ χαρακτηριστικὴ τὴ συνέχεια, διποὺς ἀναφέρει σὲ γράμμα της στὸν L. Hänsel 13.12.1920. Βλ. Wuchterl - Hübner δ.π. 84-85.

75. W. D. Hudson, *Wittgenstein and Religious Belief*, New York 1975, 8.



τιό πρόσφατα κάτω ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς κριτικῆς τοῦ πολιτισμοῦ⁷⁶. Ἀλλοὶ εἶδαν ἀγεφύρωτο τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὴν πρώιμη καὶ τὴν ὄψιμη φάση τῆς φιλοσοφίας του, τὸ «ρεαλισμὸ» καὶ τὴν «συμβασιοκρατία» του καὶ τὸν χαρακτήρισαν ως τὸν ἰδρυτὴ δύο φιλοσοφιῶν —ἀνάμεσα στὶς δποῖες ἐντάξης πρόσφατα μιὰ ἐνδιάμεση τρίτη— ἐνῶ ἄλλοι διέκριναν κι ἐπισήμαναν τοὺς ἐνωτικούς τους δεσμούς, τὰ νήματα ποὺ ὑφαναν τὴν ὄψιμη σκέψη του μὲ τὸ στημόνι τῆς εἰκονοθεωρίας τοῦ *Tractatus*⁷⁷. Ἀπὸ ἀρνητὴς τῆς ὄντολογίας του καὶ καταλυτὴς γενικότερα τῆς φιλοσοφίας, χαιρετίζεται νηφαλιότερα ως ὁ ἀνανεωτὴς τῆς φιλοσοφικῆς δραστηριότητας, ἐκφραστὴς καὶ κριτικὸς ἐνὸς ἀμφιλεγόμενου πολιτισμοῦ. Καὶ παρὰ τὴν τόσο ἐκτεταμένη βιβλιογραφία του, παραμένει, δπως καὶ ὁ δάσκαλος τοῦ Πλάτωνα, αἴνιγμα, παράδοξο, φαινόμενο καὶ ἀνοιχτὴ πρόκληση στὴν ἔρευνα καὶ τὴ φαντασία.

3β. Ἐν τόσο διαφορετικὲς ἐκτιμήσεις τῆς φιλοσοφίας γενικὰ καὶ τῆς προσωπικότητας τοῦ Wittgenstein ἔχουν ως τώρα διατυπωθεῖ, γιὰ τὴν ἡθική του εἰδικότερα τόσο στὴ γενικὴ θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ της ἀξιολόγηση ὅσο καὶ στὶς λεπτομέρειές της, οἱ ἐρμηνεῖες εἶναι ποικίλες καὶ κάποτε ἀντίθετες διαμετρικά. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω τὴν ἐτυμηγορία τοῦ J. F. Moga, ὅταν καθιέρωνε τὸν Wittgenstein ως σύμβολο τῶν ταραγμένων καιρῶν μας 30 χρόνια πρίν:

«Ο Wittgenstein ήταν μεγαλοφυῖα. Συνειδητὰ ἢ δχι ἀντικαθρέφτισε τοὺς καιρούς μας πιστότερα ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἔξ ἐπαγγέλματος ἀπαισιόδοξους. Ο Heidegger προσπάθησε νὰ τονίσει τὸ τίποτα. Ο Sartre τὴν ναυτία. Ο Kafka καὶ ὁ Camus τὸ παράλογο. Ολοὶ αὐτοὶ οἱ συγγραφεῖς περιέγραψαν ἔνα κόσμο ὅπου ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα ἔγινε συζητήσιμη. Αφησαν δμως ἀπαρασάλευτο τὸ δικαίωμα νὰ κάνει κανεὶς ἐρωτήσεις. Στὸ θεραπευτικὸ θετικισμὸ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Wittgenstein αὐτὸ

76. Wuchterl - Hübner, δ.π. 80-83. Πρβλ. Janik - Toulmin, δ.π. 14 ἐπ., 239 ἐπ. καὶ Innis, Εἰσαγωγὴ στὸν τόμο τοῦ Brand VII-XV, γιὰ προσεγγίσεις ἀπὸ ἐρμηνευτικὴ ἀποψη μὲ τὸν Husserl καὶ τὴ φαινομενολογία του, τὸν Gadamer καὶ τὴν ἐρμηνευτικὴ του καὶ τὸν M. Polanyi.

77. Γιὰ χάσμα στὴ φιλοσοφία τοῦ Wittgenstein μιλᾶ ὁ J. Harnack, *Wittgenstein und die moderne Philosophie*, Stuttgart 1962. Γιὰ «δυὸ διαφορετικὲς φιλοσοφίες, ποὺ ἡ δεύτερη δὲν ἀποτελεῖ συνέχεια ἡ ἀνάπτυξη τῆς πρώτης», μιλᾶ καὶ ὁ Θεόφιλος Βεΐκος, *Σύγχρονη Φιλοσοφία*, Ιωάννινα 1974, 30. Κάποια ἐνότητα φαίνεται ώστόσο νὰ ὑποστηρίζει ὁ P. Winch, *Studies in the Philosophy of Wittgenstein*, London 1969, Introduction: «The Unity of Wittgenstein's Philosophy», 1-19. Τὸ ζήτημα ἀντιμετωπίστηκε ἴδιαίτερα στὸν 2ο Παγκόσμιο Συμπόσιο τοῦ 1977 στὸ Kirchberg μὲ θέμα *Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought*. Βλ. *Proceedings 2nd IWS 1977*, Wien 1980.



ποὺ ἀμφισβητεῖται εἶναι *ἡ ἕδια ἡ ἐρώτηση*. Δὲν μᾶς ἔμεινε τίποτα, οὔτε κὰν τὰ ἐρείπια. Δὲν εἶναι ἄξιο ἀπορίας ποὺ θεωροῦμε τὸν Wittgenstein διεισδυτικὸ ἀντικατοπτρισμὸ τῶν ζοφερῶν πλευρῶν τῆς ἐποχῆς μας. Περιέγραψε αὐτὴ ‘τὴν ἐποχὴ τῆς ἀνησυχίας’, τὴν ‘ἐποχὴ τῆς νοσταλγίας’ καλύτερα ἀπ’ ὅποιονδήποτε ἄλλο· καλύτερα ἀπὸ τοὺς ποιητές, καλύτερα ἀπὸ τοὺς μυθιστοριογράφους. Δὲν εἶναι λοιπὸν ἐκπληκτικὸ ποὺ ἔνας σκοτεινὸς καθηγητὴς τοῦ Cambridge συμβολίζει τοὺς ταραγμένους καιρούς μας ἀκριβέστερα ἀπὸ ἔνα φημισμένο θεατρικὸ συγγραφέα στὸ Παρίσι;⁷⁸

Καὶ τὸν ἐπονομάζει «ἀντι-Σωκράτη», γιατὶ κατάργησε τὰ ἐρωτήματα καὶ τὰ προβλήματα, θεωρώντας τὸν συνώνυμο τῆς καταστροφῆς 10 χρόνια ἀργότερα⁷⁹, χωρὶς νὰ παραγνωρίζει τὴν μεγαλοφυΐα του καὶ νὰ παραθεωρεῖ τὰ κοινὰ στοιχεῖα ποὺ τὸν συνδέουν μὲ τὸν Σωκράτη, ώς μεγαλοφυεῖς ἀκρότητες καὶ τοὺς δυό τους.

Μὲ παρόμοιο πνεῦμα καὶ προεκτείνοντας τὶς θέσεις τοῦ Mora στὴν ἡθικὴ στὴν περίεργη καὶ φορτισμένη μὲ ἡθικὲς ἀποχρώσεις ἀναφορά του στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου του ἐπιχείρησε τὴν ὑπαρξιστικὴ ἔρμηνεία του τῆς ἡθικῆς τοῦ Wittgenstein ὁ Leo Adler⁸⁰, γιὰ νὰ ἔξηγήσει τὴν ἄρνηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Wittgenstein, «τὴν πλάση του κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση τοῦ κόσμου καὶ ὅχι τοῦ θεοῦ» καὶ γενικὰ τὸν ἀπανθρωπισμὸ τοῦ κόσμου ποὺ καθιέρωσε ὁ φιλόσοφος μὲ τὸν *Tractatus*, τὴν «ἀντι-βίβλο» του, μὲ τὴν προσωπικὴ του ἀποξένωση καὶ ἀλλοτρίωση ἀπὸ τὸν κόσμο. Μιλώντας γιὰ τὸν «παγκοσμισμό» του (*panmundismus*) λέει: «Δὲν ἀρκέστηκε ὁ Wittgenstein στὴν ἐκθρόνιση τῆς μεταφυσικῆς, τῆς θρησκείας, ὅλης τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἡθικῆς, ἀλλὰ προχώρησε πρὸ παντὸς στὴν ἄρνηση τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξης... Τὸ τέλος τοῦ ἔργου (τοῦ *Tractatus*) εἶναι τὸ τέλος τοῦ ἔαυτοῦ του: ἀπόδειξη τῆς ἀνυπαρξίας τῆς φιλοσοφίας μέσω τῆς φιλοσοφίας». Καὶ θεωρεῖ τὴν «ἀντι-ὑποκειμενικὴ» ἡθικὴ του μιὰ «πρακτικὴ ψυχολογικὴ ἡθικὴ» στὰ πλαίσια τῆς θεραπευτικῆς φιλοσοφίας του —τοῦ «θεραπευτικοῦ του θετικισμοῦ» κατὰ τὸν Mora— ποὺ τὴν προϊστορία τῆς ἀνάγει στὸν J. Rush στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰώνα.

‘Υπαρξιστικὴ εἶναι καὶ ἡ ἔρμηνεία τοῦ W. Schutz⁸¹, ποὺ θεωρεῖ τὸν

78. Βλ. ὑποσ. 29. Ὁ ἐκδότης παρατηρεῖ ὅτι «τὸ ἄρθρο αὐτό, γραμμένο ὅταν οἱ φιλοσοφικὲς δραστηριότητες τοῦ Wittgenstein ἀποτελοῦσαν μυστήριο, τυλιγμένο σ’ ἔνα αἰνιγμα γιὰ τοὺς μὴ μυημένους, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔνα ἄρθρο γιὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Wittgenstein ὅσο μιὰ κοινωνιολογικὴ ἔρμηνεία μᾶς ἀνθρώπινης στάσης» (δ.π. 115).

79. *Wittgenstein oder die Destruktion*, Frankfurt 1960.

80. Βλ. ὑποσ. 29. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Adler, δ.π. 3, δίνει μιὰ προσωπικὴ του παράφραση τοῦ πιὸ πάνω κειμένου τοῦ Mora, σύμφωνη μὲ τὴν καταλυτικὴ κριτικὴ του. Γιὰ τὶς ἀναφορὲς βλ. VIII-IX, 49 ἐπ., 52-55.

81. *Wittgenstein: Die Negation der Philosophie*, Stuttgart 1967, 7.



Wittgenstein ως τὸν «ἀγνότερο καὶ τραγικότερο φιλόσοφο μετὰ τὸν Νίτσε», καὶ τὸ ἔργο του «ἐξαντικειμένη τῆς κρίσης τῆς ἐποχῆς μας». Παραδέχεται δῆμως πῶς ὁ φιλόσοφος δὲν κατατάσσεται εὔκολα καὶ τοῦ προσγράφει ὅτι εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἀνοιξε καινούργιες δυνατότητες γιὰ μιὰ μελλοντικὴ φιλοσοφία.

Γιὰ μιὰ «ρομαντικὴ ὑπαρξιακὴ ἡθικὴ τοῦ ἄρρητου» μιλᾶ καὶ ὁ R. M.-S. Hacker⁸² θεωρώντας τὴν αὐτογνωσία ως ἔνα ἀπὸ τὰ τρία θεμελιακὰ προβλήματα τοῦ Wittgenstein καὶ ἐπισημαίνοντας τὴ συγγένειά του μὲ τὸν Kant καὶ τὴν ἔλξη ποὺ ἀσκησε πάνω του ὁ Schopenhauer. Λέει χαρακτηριστικά: «‘Ο Kant ἀρνήθηκε τὴ γνώση γιὰ νὰ δώσει μιὰ θέση στὴν πίστη, ἐνῷ ὁ Wittgenstein ἀρνήθηκε τὴ γνώση γιὰ νὰ δώσει μιὰ θέση στὴ σιωπή».

Στὸν ἀντίποδα τῆς ἐρμηνείας τοῦ Mora καὶ τοῦ Adler βρίσκεται ἡ πραγμάτευση τῆς ἡθικῆς εἰδικὰ τοῦ *Tractatus* ἀπὸ τὸν Guy Alfred Hugh⁸³. Τὴν ἡθικὴ τοῦ Wittgenstein κατανοεῖ ὁ μελετητὴς ως πράξη καὶ δραστηριότητα, ὅχι ως θεωρία καὶ δόγμα καὶ τονίζει τὸ θεονομικὸ —καὶ ὑπαινικτικὰ τὸ στωικό— χαρακτήρα της. Δὲν βλέπει τὸν *Tractatus* ως ἔργο γιὰ τὴ λογικὴ καὶ τὴ γλώσσα «μ’ ἔνα σύντομο ‘μυστικὸ’ παράρτημα προσαρτημένο σ’ αὐτό», ἀλλά, ὅπως καὶ ὁ Cavalier, ως ἡθικὴ πράξη καθαυτή, ἔκφραση ἐνὸς ἴδιότυπου, σπινοζικοῦ τύπου, πανθεϊσμοῦ καὶ μιᾶς τελεολογικῆς ἡθικῆς μὲ αἰσθητικὲς προεκτάσεις, θεωρώντας τὸν Σωκράτη ως τὸ συγγενέστερό του πρότυπο.

Τὸν ἡθικὸ προσανατολισμὸ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Wittgenstein διακρίνουν καὶ οἱ K. Wuchterl καὶ Adolf Hübner⁸⁴, ποὺ τὸν προσεγγίζουν μὲ τὸν Pascal καὶ τὸν Kierkegaard γιὰ τὸ ἀντι-δρθολογικό του πνεῦμα, τὴν ἀποστροφή του σὲ θεωρίες καὶ ἰδεολογίες καὶ τὴν ἔμφαση ποὺ ἔδωσε στὴν ἡθικὴ συμπεριφορά. Καὶ παρόμοια εἶναι ἡ ἐρμηνεία τοῦ B. P. Riesterer⁸⁵, ποὺ τονίζει τὸ συνεχὲς ἐνδιαφέρον τοῦ Wittgenstein γιὰ τὴν ἡθική, βρίσκει τὴ θέση του «ριζικὰ μὴ παραδοσιακὴ» καὶ τὴ βλέπει ως ἴδιαίτερη ἐκδήλωση τοῦ εἰδους τοῦ θρησκευτικοῦ ὑπαρξισμοῦ τοῦ Pascal, τοῦ Kierkegaard καὶ τοῦ Tolstoy, χωρὶς τὴν καθιέρωση μιᾶς προσωπικῆς σχέσης μὲ τὸ θεῖο ἥ κάποιου θρησκευτικοῦ κώδικα.

‘Ως imitatem Christi μαζὶ μὲ τὸν Tolstoy βλέπει τὸν ἡθικὸ στοχαστὴ

82. Βλ. ὑποσ. 35. Οἱ ἀναφορὲς στὶς σσ. 25-26, 66, 84.

83. *The Ethics of the Tractatus*, Athen (U.S.A.) 1973, 199-266: 233, 238, 240 (μικροφίλμ).

84. Ὁ.π. 16. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γράμμα ὑπ’ ἀριθ. 29 στὸν Russell, ὅπου ἀναφέρει: «Πῶς μπορῶ νὰ εἴμαι λογικὸς φιλόσοφος, ἀφοῦ ἀκόμα δὲν εἴμαι ἀνθρωπος;», γιὰ τὴν ἐνότητα ἔργου - ἡθους (ὅ.π. 37).

85. «Wittgenstein’s Ethics», *Proceedings 2nd IWS* 1977 (1978) 483-486.



Wittgenstein ή Dina Maganini⁸⁶, δίνοντας έμφαση στήν ήθική πράξη του, έμπνευσμένη άπό τὸ Εὐαγγέλιο, παρὰ στὸν ήθικό του λόγο, σύμφωνα μὲ τὴ δήλωση τοῦ Engelmann ὅτι «δὲν ὑπάρχουν ήθικὲς προτάσεις ἀλλὰ ήθικὲς πράξεις». Παραλληλίζει τὴν ἐπιλογή του νὰ γίνει δάσκαλος στὸ Kirchberg μὲ τὴ μορφὴ ζωῆς ποὺ διάλεξε στὴ Jasnaja Polyana ὁ Tolstoy ώς μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ.

Ἐκτενέστερα τὶς ἀπόψεις τοῦ Wittgenstein γιὰ τὴ θρησκευτικὴ πίστη ἀνάλυσε σὲ μιὰ ηθικο-θρησκευτικὴ ἔρμηνεία τῆς φιλοσοφίας του μὲ τὴ μονογραφία του ὁ W. D. Hudson⁸⁷. Παίρνοντας ὑπόψη του πολλὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα, ὅπως κυρίως δίνονται άπό τὸν N. Malcolm⁸⁸, ἀλλὰ καὶ σχετικὰ γραφτά του παρατηρεῖ πὼς βασικὰ ἔβλεπε ὁ Wittgenstein τὴ θρησκεία στὴν ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὶς ἔξωτερικὲς περιστάσεις, μολονότι θεωροῦσε κι ὁ ἴδιος κάποτε τὸν ἑαυτό του ἄθεο ἀλλ' ἀναζητητὴ τοῦ θεοῦ.

Ἄπὸ αὐτηρὰ λογικὴ ἀποψη στὰ πλαίσια τῆς δεοντολογικῆς λογικῆς πραγματεύθηκαν τὴν ήθική του οἱ E. Morcher⁸⁹ καὶ D. Hunker⁹⁰, ἐνῷ τὶς θέσεις του σὲ σχέση μὲ τὴ σχετικοκρατία συζήτησε θετικότερα ὁ G. R. Machan⁹¹ καὶ ἀρνητικὰ ὁ C. G. Luckhardt⁹².

Τὴ σημασία τῆς ἔννοιας τοῦ ὁρίου γιὰ τὴν ήθική του ώς διάμεσου τῆς σχέσης μεταξὺ λογικοῦ καὶ ηθικοῦ κατέδειξε ἡ P. Caravaso⁹³ καὶ τὸν πρωπικὸ χαρακτήρα τῆς ηθικῆς καὶ μετα-ηθικῆς του ὁ M. Faghfouri⁹⁴ σὲ μιὰ ἐπιτυχημένη προσπάθεια συμφιλίωσης τῶν φαινομενικὰ ἀντινομικῶν θέσεών του καὶ κυρίως τῶν ὅσων εἶπε μὲ τὸ αἴτημα τῆς ηθικῆς του σιωπῆς.

Ίδιαίτερα τὴν ήθική τοῦ *Tractatus* εἶδε θετικὰ ὁ J. Martire⁹⁵ ώς προσπάθεια ἀποκατάστασης τῆς ἀξιοπρέπειας τῆς ηθικῆς, ἐνῷ μ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὴ Διάλεξη ἀνάλυσε ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Th. Redpath^{95a} —ποὺ ἐπισήμανε κυρίως

86. «Tolstoy and Wittgenstein as Imitators of Christ», *IWS* δ.π. 490-493.

87. Βλ. ὑποσ. 75 σελ. 8-9. Πρβλ. 78-112.

88. *Ludwig Wittgenstein, A Memoir*, Oxford 1958.

89. «Wittgenstein's View on Ethics», *IWS*, δ.π. 494-498.

90. «The Anchorage Problem», *IWS*, δ.π. 499-501.

91. «Ein besserer und geheimer Mensch: Eine Wittgensteinsche Idee menschlichre Vortrefflichkeit», *5th IWS 1980* (1981) 359-364.

92. «Wittgenstein and Ethical Relativism», *4th IWS 1979* (1980) 316-19.

93. «The Concept of Limit as "Origin" of Wittgenstein's Ethics», *5th IWS* 356-358.

94. «Rushing against the Limits of Language», *IWS*, δ.π. 352-355.

95. «The Remarks on Ethics in Wittgenstein's *Tractatus*», *IWS*, δ.π. 349-351.

95a. Βλ. ὑποσ. 39. Ὁ μελετητὴς κλείνει τὴν κριτική του μὲ τὴν παρατήρηση: «Τὴ στάση γιὰ τὴν ήθική, ποὺ ἐκφράζει ἐδῶ ὁ Wittgenstein, ἐγὼ τὴ βρίσκω ὅχι μόνο παραδεκτὴ ἀλλὰ καὶ θαυμάσια. Ἡ ἀποψή του ὅμως γιὰ τὴ γλώσσα δὲν μοῦ εἰναι μόνο μὴ πειστική, ἀλλὰ καὶ εὐεπίφορη γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση ἔλλειψης σεβασμοῦ, ἀκόμα καὶ γελοιοποίησης τῶν ἀξιακῶν κρίσεων, ποὺ ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν προσωπικὴ στάση τοῦ Wittgenstein».



ας ἀσυνέπειές της— ἡ Ruth Anna Putnam⁹⁶, μὲ τὴν ἔμφαση στὴν ἡθικὴ πατοχρέωση καὶ τὴν ἐκλογή, καὶ τὴν κατάδειξη τοῦ θεονομικοῦ χαρακτήρα τῆς. Παρὰ τὶς προσεγγίσεις τοῦ κειμένου αὐτοῦ μὲ τὴ συγκινησιοκρατία, ἐν πιστεύοντι καὶ οἱ δύο μελετητὲς ὅτι μπορεῖ ὁ Wittgenstein νὰ θεωρηθεῖ συγκινησιοκρατικός, ὅπως πολλὲς φορὲς θεωρήθηκε ἴδιως ἀπὸ συνοπτικὲς ἐκθέσεις τῆς σύγχρονης μετα-ἡθικῆς⁹⁷. Σὲ τοῦτο συνέβαλε καὶ ἡ θετική ἔρμηνεία τοῦ *Tractatus*, κυρίως ἀπὸ τὸν Ayer, ἀλλὰ καὶ ἡ «πειστικὴ ἐπίδραση» τοῦ ὑστερού Wittgenstein⁹⁸.

Τὴν ἡθικὴν ως μορφὴν ζωῆς ἀνάλυσε ἐκτενῶς ὁ K. Studhalter⁹⁹ μὲ βάση τὶς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν ἡθικὴν καὶ τὴν θρησκεία τῶν *Φιλοσοφικῶν Ἐρευνῶν* καὶ στὰ γλωσσικὰ παιγνίδια, τὰ ἐνσωματωμένα σὲ κοινωνικὲς μορφὲς ζωῆς, ἀναζήτησε τὴν ρίζα τῆς ἡθικῆς τοῦ Wittgenstein ὁ Frank A. Koch¹⁰⁰.

3γ. Σημαντικὲς καὶ ἀρκετὰ κοντὰ στὸ πνεῦμα τῆς δικῆς μου πραγμάτευσης θεωρῶ τὴν μελέτη τοῦ Jeremy Walker μὲ τὸν κάπως παραπλανητικὸ τίτλο *L. Wittgenstein's Earlier Ethics*¹⁰¹, τὴ μονογραφία τοῦ Jacques Bouveresse, *Wittgenstein: La rime et la raison*¹⁰² καὶ τὴ θεώρηση τοῦ *Tractatus* ἀπὸ τὸν R. Cavalier ως «ὑπερβατολογικὴ κριτικὴ τῆς ἡθικῆς» στὴν πρόσφατη μονογραφία του¹⁰³, μετὰ τὴ συνοπτικότερη ἀναθεώρηση τοῦ S. R. Stripling¹⁰⁴.

Ο πρῶτος, ἐπισημαίνοντας τὸ βαθὺ σεβασμὸ τοῦ Wittgenstein γιὰ τὶς ἡθικὲς καὶ θρησκευτικὲς στάσεις ἀπέναντι στὸν κόσμο σ' ὅλῃ του τὴ ζωή, προσπάθησε νὰ διαρθρώσει κάποια ἡθικὴ ἐπιχειρηματολογία ἀπὸ τὰ κείμενά του γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν διαφόρων του θέσεων στὰ πλαισια τῶν

96. «Remarks on Wittgenstein's Lecture on Ethics», *4th IWS 1979* (1980) 309-311.

97. Βλ. W. D. Hudson, *Modern Moral Philosophy*, London 1967, 107-111. Πρβλ. R. E. Dewey, «Wittgenstein and his Impact on Contemporary Ethical Thought», *2nd IWS 1977* (1978) 487-489, γιὰ μιὰ πολὺ καλὴ θεώρηση τῆς ἐπίδρασης τοῦ Wittgenstein, ποὺ δὲν εἶναι συνηθισμένη.

98. Βλ. M. Warnock, *Ethics since 1900*, Oxford 1966², 65, 81-82, 111, 145.

99. *Ethik, Religion und Lebensform bei Ludwig Wittgenstein*, Innsbruck 1972, 24-57 : 9-22, 51.

100. «Digging out the Roots of Ethics», *5th IWS 1980* (1981) 368-371.

101. Βλ. ὑποσ. 6. Γιὰ τὴ σύνοψή μου βλ. ἴδιαίτερα σσ. 219-221, 224, 226, 228-231.

102. Βλ. ὑποσ. 12 καὶ γιὰ τὶς ἀναφορές μου σσ. 10-20, 73-151 καὶ ἴδιαίτερα 8, 12, 16, 76-79, 93-99, 139 κλπ.

103. Βλ. ὑποσ. 11. Πρόκειται γιὰ ἕνα γοητευτικὸ βιβλίο, ποὺ μαζὶ μὲ τὴ συλλογὴ τῶν ἀφορισμῶν παρακίνησε τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸ φιλόσοφο, ποὺ μὲ ἀφήνει κάπως ἀδιάφορη ἡ τεχνικὴ του φιλοσοφία. Βλ. ἴδιαίτερα τὶς σσ. 1-64, 137-204. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀνάλυση τοῦ λογικοῦ μέρους ἀπασχολεῖ μόνο 60 σελ. στὴν κριτική του.

104. *The Picture Theory of Meaning. An Interpretation of Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus*, Washington 1978.



θεωριῶν του γιὰ τὴ γλώσσα, καταδείχνοντας τὴ σχέση του μὲ τὸν Kant καὶ τὸν Kierkegaard καὶ ἀντιδιαστέλλοντας τὸν «μετα-ήθικὸ» Wittgenstein ἀπὸ τὸν εὐαίσθητο ἡθικὰ στοχαστή, ποὺ νιώθει ἀκατανίκητη τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσει τὶς ἡθικὲς πεποιθήσεις του σὲ μιὰ γλώσσα ποὺ συγκλίνει πρὸς τὴν ποιητική. Ἀνάλυσε ὁ Walker συστηματικὰ τὶς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν ἡθικὴ τῆς ὕστερης φιλοσοφίας του, ὅπου «οἱ ἡθικὲς προτάσεις ξαναγίνονται δεκτὲς μὲ νόημα», ἔστω κι ἂν ὁ Wittgenstein δὲν λέει τίποτα γιὰ τὴν ἡθική. Παρατήρησε ὅμως σωστὰ πὼς καὶ κατὰ τὶς ὕστερες ἀπόψεις του «πολλὰ λέγονται, ὅχι ὅμως ὅλα· μποροῦμε ν' ἀρχίσουμε τὴν ἡθικὴ ὅχι ὅμως καὶ νὰ τὴν ὀλοκληρώσουμε».

Τὰ καντιανά, κάποια στωικὰ καὶ σπινοζικὰ στοιχεῖα στὴν ἡθικὴ τοῦ Wittgenstein διακρίνει κάπως ἀόριστα ὁ Bouveresse στὴν ἔξαιρετικὰ εὐαίσθητη πραγμάτευσή του τῆς περιοχῆς τοῦ μυστικοῦ: τῆς ἡθικῆς, τῆς αἰσθητικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς στάσης τοῦ Wittgenstein. Βλέπει γενικὰ τὴν ἡθικὴ αὐτὴ ἐγγύτερα στὸ παραδοσιακὸ πνεῦμα ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους μελετητὲς καὶ τὴ χαρακτηρίζει «ὅρθιολογικὴ κριτικὴ τοῦ ἡθικοῦ ὄρθιολογισμοῦ» στὰ πλαίσια τῆς ἀρνητικῆς του φιλοσοφίας. Τονίζει μὲ τὴ σειρά του τὶς αἰσθητικο-θρησκευτικὲς ἀποχρώσεις τῆς παράλληλα μὲ τὸν ἀσκητισμὸ καὶ τὴν ἡθικὴ αὐστηρότητα τῆς προσωπικότητάς του. Φαίνεται νὰ συμμερίζεται τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ Wittgenstein εἶχε γιὰ τὴν ἡθικὴ τὴ γνώμη ποὺ πολλοὶ κριτικοὶ ἔχουν γιὰ τὴν ποίηση: πὼς δηλαδὴ εἶναι τελικὰ ἔνα πράγμα πολὺ πιὸ σοβαρὸ γιὰ νὰ μιλήσουμε γι' αὐτό. Γιατὶ πιστεύει, ἀντίθετα μὲ τὸν G. G. Granger¹⁰⁵, ὅτι μὲ τὰ νέα στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε σήμερα στὴ διάθεσή μας διαπιστώνουμε πὼς, «διώχνοντας τὴν ἡθικὴ ἀπὸ τὸ σύμπαν αὐτοῦ ποὺ λέγεται ἐννοοῦσε ὁ Wittgenstein νὰ τὴν κάνει ὄριστικὰ ἀνέφικτη, νὰ τῆς ἔξασφαλίσει ἔνα σίγουρο καταφύγιο πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία, ἀμφισβήτηση καὶ διαφωνία, καὶ ὅχι ἀπὸ σκεπτικισμὸ καὶ ἀγνωστικισμό», ὅπως παλαιότερα πιστευόταν ἀπ' ὅσους θεωροῦσαν τὸ ἔργο του καταλυτικὴ κριτικὴ τῆς ἡθικῆς. Δίνει ὁ Bouveresse ἔμφαση στὸ «βολουνταριστικὸ» στοιχεῖο τῆς ἡθικῆς τοῦ Wittgenstein καὶ στὴν κατεύθυνση πρὸς μιὰ ἀλλαγὴ ζωῆς καὶ ὅχι τόσο σὲ θεωρητικὲς φιλοσοφικὲς ἀπαντήσεις. Ἐπισημαίνει ὄρισμένες ἀντιφάσεις στὴν ἀντίληψή του γιὰ τὸ θεὸ καὶ εὐκαιριακὰ ἀναλύει κάπως αὐτόνομα τὶς «ἀπορίες» τῶν *Tetragadíon*. Δείχνει ἀκόμα τὴν ἐχθρότητα τοῦ Wittgenstein γιὰ τὸν ἡθικὸ ὄρθιολογισμό. Ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ ἐκτενῆ κεφάλαιά του γιὰ τὴν αἰσθητικὴ καὶ τὸ ρόλο τοῦ λόγου στὴν περιοχὴ τῆς θρησκείας καὶ τοῦ μύθου.

3δ. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς κριτικὲς αὐτὲς θεωρήσεις, γραμμένες τὰ

105. L. Wittgenstein, Paris 1969, 12. Βλ. Bouveresse, δ.π. 16, n. 13.



ελευταῖα κυρίως χρόνια, ὅταν πολλὰ νέα στοιχεῖα ἀπὸ τὸ δημοσιευμένο λικὸ τῶν καταλοίπων του, γράμματα καὶ μαρτυρίες, ἥρθαν νὺν ρίξουν νέο φῶς στὸ διάβασμα τοῦ Wittgenstein, ἐκτιμοῦν θετικότερα τὴν ἡθική του ὥπερ ὅ, τι παλαιότερες πραγματεύσεις. Πόσο ριζικὴ ὑπῆρξε ἡ ἀλλαγὴ στὴν ορεία τῶν μελετῶν τοῦ Wittgenstein —ποὺ ἔγιναν πολὺ πιὸ πολύπλοκες αὐτὰ τὴν τελευταῖα δεκαετία— μαρτυρεῖ στὸ εἰσαγωγικό του σημείωμα τοῦ ὕμου ποὺ πρόσφατα ἔξεδωσε ὁ C. G. Luckhardt¹⁰⁶, ποὺ μὲ βάση τὶς νέες ἡγεῖς μιλᾶ καὶ γιὰ νέες προοπτικὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Wittgenstein καὶ γιὰ πιὸ παραδοσιακὲς προσεγγίσεις του μὲ ἄλλα κορυφαῖα πρόσωπα τῆς ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας. Κανεὶς πιὰ μετὰ τὸ 1960 δὲν παίρνει στὰ σοβαρὰ τὸ σχόλιο τοῦ ἴδιου τοῦ Wittgenstein ὅτι «οὗτε βοηθὸς λέκτορα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἀγγλία δὲν ἔχει διαβάσει λιγότερα φιλοσοφικὰ βιβλία ἀπ' αὐτόν»¹⁰⁷. Ἐπαψε τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Wittgenstein νὺν μετεωρίζεται σ' ἔνα φιλοσοφικὸ κενὸ καὶ, ὅπως δείχνουν καὶ τὰ *Πρακτικὰ* τῶν Συμποσίων ποὺ ἔδω καὶ 5 χρόνια γίνονται ἐτήσια στ' ὄνομά του¹⁰⁸, συνδέεται διαλεκτικὰ μὲ τὰ σημαντικότερα φιλοσοφικὰ ὄνόματα τοῦ αἰώνα μας καὶ θετικὰ μὲ ἀρκετοὺς φιλοσόφους τοῦ παρελθόντος. Ἡ «προσωπικὴ» ἔξι ἄλλου βιβλιοθήκη του στὸ γραφικό του μουσεῖο μαρτυρεῖ τὴ γνωριμία του μὲ πολλὴ ἀπὸ τὴν κλασικὴ καὶ νεώτερη φιλοσοφία¹⁰⁹.

Ἡ δημοσίευση πρὶν λίγα χρόνια τοῦ *Prototractatus* καὶ τῶν *Tetradίων* παράλληλα μὲ τὰ γράμματά του στὸν Ficker καὶ τὸν Engelmann ἐπέβαλαν κι ἐπέτυχαν μιὰ ἀναθεώρηση τῶν στόχων τοῦ *Tractatus* καὶ, παρὰ τὰ παραδοσιακοῦ τύπου σχόλια ποὺ ἔξακολουθοῦν σχετικὰ νὰ ἐκδίδονται¹¹⁰, ἡ θεώρησή του ὡς ἔργου ἡθικοῦ κερδίζει συνεχῶς ἔδαφος. Ἀποφασιστικὴ

106. Βλ. ὑποσ. 1 καὶ γιὰ τὴν ἀναφορά μου σ. 13-14.

107. Luckhardt, δ.π. 14. Πρβλ. Hudson, *Wittgenstein and Religious Belief* 6, γιὰ τὴ θέση πώς γνώριζε λίγα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, θαύμαζε ὅμως τὸν Πλάτωνα, τὸν Αὔγουστίνο καὶ ἄλλους κλασικούς.

108. Παράλληλα μὲ ἄλλα Συμπόσια στὴ Ρώμη καὶ στὴ Νορβηγία. Τὰ Συμπόσια τοῦ Kirchberg, ποὺ ἄρχισαν τὸ 1976, είχαν ἀρχικὰ ἀποκλειστικὸ θέμα τους τὴ φιλοσοφία τοῦ Wittgenstein. Ἀπὸ τὸ 3ο ὅμως καὶ ἔπειτα ὑπάρχει ἔνα ἀνεξάρτητο θέμα, ἀπὸ τὸ χῶρο κυρίως τῆς ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας, καὶ μόνο ἔνα ἀπὸ τὰ τμῆματα παραμένει ἀφιερωμένο στὸ Βιεννέζο φιλόσοφο. Ἡδη ἡ Wittgenstein-Gesellschaft ἔχει ἐκδώσει 7 τόμους, τοὺς 6 μὲ Πρακτικὰ αὐτῶν τῶν Συμποσίων, μαζὶ μὲ αὐτὰ τῆς Ρώμης καὶ τοῦ Bergen.

109. Δὲν πρόκειται ἀκριβῶς γιὰ προσωπική, ἀλλὰ γιὰ τὰ βιβλία ποὺ ὑπῆρχαν στὸ πατρικό του μέγαρο καὶ εἶναι βέβαιο πώς διάβασε ἐποικοδομητικὰ ὁ Wittgenstein. Ἀνάμεσά τους, σὲ ἀναφορὰ μὲ τὴ γνωριμία του μὲ τὴ στωικὴ φιλοσοφία, ὑπάρχουν τὰ ἔργα τοῦ Σενέκα, ὁ 2ος τόμος τοῦ Διογένη τοῦ Λαερτίου, ὁ Αὔγουστίνος, ὁ Σπινόζα, Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας καὶ πολλὰ ἄλλα κλασικὰ ἔργα.

110. Πιὸ πρόσφατο τοῦ H. O. Mounce, *Wittgenstein's Tractatus: An Introduction*, Oxford 1981. Γιὰ τὴν ἀξία βλ. σσ. 93-100. Πρβλ. H. Leroy Finch, *The Early Philosophy: An Exposition of the Tractatus*, London 1971, κλπ.



γιὰ τὴ νέα αὐτὴ σκοπιὰ ὑπῆρξε ώστόσο ἡ ἔνταξη τοῦ Wittgenstein, ἀπὸ τοὺς Janik - Toulmin, στὰ πλαίσια τῆς δύσης τῆς ἀψιουργιανῆς Βιέννης ως ἐκφραστῇ ἀλλὰ καὶ κριτικοῦ τοῦ πολιτισμοῦ της, καὶ ἡ ἀνάγνωση τοῦ *Tractatus* ως κριτικῆς τῆς γλώσσας σύμφωνα μὲ τὴν προβληματικὴν λογοτεχνικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν κύκλων τῆς Βιέννης μὲ τὸ καθεστώς τῶν ἀξιολογικῶν ἐκφράσεων.

Τὴν ἐνότητα τοῦ ἔργου προσπάθησε νὰ δεῖξει καὶ ὁ S. R. Stripling¹¹¹, γεφυρώνοντας τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸ τεχνικὸ μέρος τοῦ *Tractatus* καὶ στὸ μυστικὸ στοιχεῖο του μὲ βάση τὴν ἀπεικονιστικὴν θεωρία τῆς γλώσσας, γιὰ νὰ λύσει τὴν ἀντινομίαν ὅτι τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα εἶναι ψευδοπροβλήματα καὶ νὰ δικαιώσει τὴ συζήτηση τέτοιων προβλημάτων στὸ τελευταῖο μέρος τοῦ ἔργου.

Ἄπὸ τὸν Πρόλογο πράγματι τοῦ ἔργου, ποὺ λίγο προσέχτηκε ἀπὸ τὶς θετικιστικὲς καὶ μερικὲς ὑπαρξιστικὲς ἐρμηνεῖες, προκύπτει πὼς οἱ δύο περιοχές, ἡ τεχνικὴ καὶ ἡ μυστικὴ, φαίνονται τουλάχιστον ἴσοτιμες. Λέει ὁ Wittgenstein γύρω στὰ 1919: «Ολο τὸ νόημα τοῦ βιβλίου θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ συνοψίσουμε περίπου μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια: ὅτι μπορεῖ γενικὰ νὰ εἰπωθεῖ μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ μὲ σαφήνεια καὶ γιὰ ὅσα δὲν μπορεῖ νὰ μιλᾶ κανεῖς γι' αὐτὰ πρέπει νὰ σωπαίνει. Τό βιβλίο θέλει λοιπὸν νὰ βάλει ἕνα δριο στὴ σκέψη, ἡ μᾶλλον ὅχι στὴ σκέψη, ἀλλὰ στὴν ἐκφραστὴ τῶν σκέψεων. Γιατί, γιὰ νὰ βάλουμε στὴ σκέψη ἕνα δριο, θὰ ἔπρεπε νὰ μποροῦμε νὰ σκεφτόμαστε καὶ τὶς δυὸ πλευρὲς αὐτοῦ τοῦ δρίου (θὰ ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ μποροῦμε νὰ σκεφτόμαστε αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ κανεῖς). Ετσι τὸ δριο δὲν θὰ μπορεῖ νὰ μπεῖ παρὰ μόνο μέσα στὴ γλώσσα καὶ ὅτι βρίσκεται πέρα ἀπὸ τὸ δριο θὰ εἶναι ἀπλῶς ἀ-νοησία»¹¹².

Καὶ γράφει στὸν Ficker σχεδὸν ταυτόχρονα στὴν προσπάθεια νὰ δεῖ τὸ ἔργο του δημοσιευμένο: «Σοῦ στέλνω τὸ χειρόγραφο μαζὶ μὲ τὸ γράμμα... Εἶναι πιθανῶς χρήσιμο νὰ σοῦ γράψω λίγες λέξεις γιὰ τὸ βιβλίο μου· γιατὶ δὲν θὰ βγάλεις πολλὰ πράγματα διαβάζοντάς το. Δὲν θὰ τὸ καταλάβεις. Τὸ περιεχόμενό του θὰ σοῦ φανεῖ πολὺ παράξενο. Στὴν πραγματικότητα δὲν σοῦ εἶναι ξένο, γιατὶ ὁ σκοπὸς τοῦ βιβλίου εἶναι ἡθικός. Ἡθελα νὰ σοῦ γράψω ὅτι τὸ ἔργο μου ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη: ἀπὸ τὸ ἕνα ποὺ εἶναι ἐδῶ καὶ ἀπὸ καθετὶ ποὺ δὲν ἔγραψα. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ δεύτερος μέρος εἶναι τὸ σημαντικό. Γιατὶ τὸ ἡθικὸ δριοθετεῖται σάμπως ἀπὸ μέσα μὲ τὸ βιβλίο μου. Καὶ εἶμαι πεπεισμένος ὅτι, γιὰ νὰ μιλήσω ἀκρι-

111. Βλ. ὑποσ. 104 καὶ γιὰ τὶς ἀναφορές μου σσ. 6-8, 63-67, 65, 95-116. Στωικὴ βρίσκω τὴν ἐρμηνεία τοῦ Stripling γιὰ τὴ στοιχειώδη πρόταση ως «thought proposition» καὶ γιὰ τὴ θεώρηση τῆς «ἀπεικόνισης», ἀνάλογης μὲ τὴ στωικὴ «ακαταληπτικὴ φαντασία» σ. IV-V, 77-81. Γιὰ τὸ «στωικισμό» του βλ. σ. 114.

112. *Tractatus*, Πρόλογος, ὁ.π. 43.



ολογικά, μόνο ἀπὸ μέσα μπορεῖ νὰ ὄροθετηθεῖ μὲν τὸν τρόπο. Συνοτικά, νομίζω: "Ολα αὐτὰ γιὰ τὰ ὅποια πολλοὶ φλναροῦν σήμερα, τὰ δρισαὶ τὸ βιβλίο μου μένοντας γι' αὐτὰ σιωπηλός. Γιὰ τοῦτο τὸ βιβλίο θὰ ἔχει πολλὰ νὰ πεῖ, ὥν δὲν κάνω λάθος, τὰ ὅποια θὰ ηθελες ἐσὺ νὰ πεῖς, ἀλλ' ἵστως δὲν θὰ προσέξεις ὅτι λέγονται σ' αὐτό. "Οσο γιὰ τώρα, θὰ σου συνιτοῦσα νὰ διαβάσεις τὸν πρόλογο καὶ τὸ συμπέρασμα, γιατὶ αὐτὰ ἐκφράζουν ό σκοπό μου πιὸ ἄμεσα»¹¹³.

Μὲ ἀφετηρία αὐτὴ τὴν ὁμολογία καὶ μὲ νέα βιογραφικὰ καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ ἐρμηνευτικὰ κριτήρια ἔδειξε ὁ R. J. Cavalier¹¹⁴ τὸν *Tractatus* ὅχι μόνο ήθικὴ πράξη ἀλλὰ καὶ ἔργο ήθικό, ἔτσι ποὺ οἱ «πρόσφατοι» ἀφορισμοὶ νὰ μὴν φαίνονται πιά, ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Bell, τόσο ἀντινομικοί. Χωρὶς νὰ παραγνωρίζει τὴν ὁμολογημένη ἀπὸ τὸν Wittgenstein ἐπίδραση τῶν Frege καὶ Russell, ἔφερε τὸ φιλόσοφο πολὺ κοντὰ στοὺς Karl Kraus καὶ Adolf Loos τοῦ κύκλου τοῦ «Brenner» καὶ τοῦ «Die Fackel» μὲ κέντρο τὸ πρόβλημα τῆς γλώσσας τῶν γεγονότων καὶ τῶν ἀξιῶν, καὶ, πιὸ συγκεκριμένα ἀπ' ὅτι πρίν, μὲ τοὺς Kierkegaard, Tolstoy καὶ Schopenhauer. Εἶδε τὸν *Tractatus* ως σύνθεση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μὲ τὸ ἀγγλικὸ πνεῦμα, συμφιλίωση τῆς ἀντικειμενικότητας (ἐπιστήμη) μὲ τὴν ὑποκειμενικότητα (θέληση) καὶ μὲ στόχο τὸ ήθικό, πρῶτα ἀρνητικὰ μὲ τὴν κριτικὴ τῆς γλώσσας, κι ἔπειτα θετικὰ μὲ τὴ δείξη τοῦ μυστικοῦ στοιχείου· καὶ τὸ ήθικὸ ὑποκείμενο, τὸ Ἐγὼ τοῦ σολιψισμοῦ, σὰν τὴν Vernunft τοῦ Kant στὶς δυὸ διαφορετικὲς λειτουργίες της: γνώση-πράξη.

Στὰ συμφραζόμενα τῆς ἀνάλυσης τῶν ήθικῶν ἀφορισμῶν τοῦ *Tractatus* σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς ήθικο-θρησκευτικοὺς στοχασμοὺς τῶν *Tetradíων* μιλᾶ ὁ Cavalier ἀόριστα γιὰ κάποιο στωικισμὸ τοῦ Wittgenstein, ποὺ τὸν βλέπει νὰ καταλήγει σὲ ήσυχασμὸ καὶ τὸν ἀντιπαραθέτει μὲ τὸν «ἀκτιβισμό» του. Οἱ ἐπιφυλάξεις του γιὰ ἓνα πιὸ ἀπερίφραστο στωικισμό, ἴδιαίτερα στὰ *Tetradia*, ἵσως ὀφείλονται στὸ ὅτι δὲν εἶδε τὴ θέληση σὰν κάτι ἀνάλογο μὲ τὴν Ἐπικτήτεια «προαιρεση», ὅπως θεώρησε καὶ ὁ Bouveresse περισσότερο σπινοζικὰ παρὰ στωικὰ τὰ σχετικὰ στοιχεῖα. Ἔδειξε ὡστόσο τὴν ἐνότητα τοῦ ἔργου καὶ τὸν ήθικὸ στόχο του στὸ ὅτι ὁ κόσμος ως ἀναπαράσταση προορίζεται νὰ κάνει φανερὸ τὸν κόσμο ως θέληση.

Τὴν τόσο θετικὴ γιὰ τὴν ήθικὴ ἐρμηνεία του τοῦ *Tractatus* βασίζει ὁ Cavalier καὶ σὲ βιογραφικὰ στοιχεῖα, στὰ ὅποια ὅμως ἄλλοι στήριξαν τὴν ἀρνητικὴ ἐρμηνεία τους· ὥστε νὰ μὴν ίσχύει ἀπόλυτα ὁ ίσχυρισμός

113. Γράμμα 23 στὸν Ficker, βλ. Luckhardt, δ.π. 94. Πρβλ. Cavalier, δ.π. 11. Μερικοὶ μελετητὲς θεωροῦν τὸ γράμμα παραπλανητικό.

114. Βλ. ὑποσ. 103. Γιὰ τὸ στωικισμὸ εἰδικὰ βλ. 180-181, 192 ἐπ. Γι' αὐτὸν κυρίως ἀνάγεται στὸ «not wanting».



του πώς οι παρερμηνεῖες δοφείλονται στὸ ἴδωμα τοῦ ἔργου *in abstracto* ἀπὸ τὴν ζωὴν του.

Ο *Tractatus* περισσότερο ἀπὸ μιὰ ἔρευνα γιὰ τὴν λογική (ὅπως τὸν εἶδε ὁ Russell), περισσότερο ἀπὸ μιὰ φιλοσοφία τῆς γλώσσας (ὅπως ἡ Anscombe)¹¹⁵ ἢ ἔργο μεταφυσικὸ (ὅπως ὁ Stenius) καὶ ὄντολογικό, ὅπως ἄλλοι μελετητές, ως ἡθικὸ ἔργο δείχνει ἀπλῶς ὅτι ἡ ἡθικὴ δὲν ἐκφράζεται μὲ προτάσεις τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης· καὶ δὲν ἀρνεῖται τὴν ἀξίαν ἀπὸ τὸν κόσμο γιὰ νὰ τὸν ὀρφανέψει, ἀλλὰ γιὰ νὰ «δείξει» πέρα ἀπ’ αὐτόν, στὸ χῶρο τοῦ νοήματος. Τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸ λογικὸ φιλόσοφο καὶ τὸν ἡθικὰ καὶ αἰσθητικὰ εὑαίσθητο στοχαστὴ Wittgenstein δὲν εἶναι ὅσο μεγάλο πιστεύοταν παλαιότερα.

4. Πόσο βαθειές πράγματι ἦταν οἱ ἡθικές του εὐαίσθησίες καὶ οἱ θρησκευτικές του ἀνησυχίες καὶ πόσο γνήσια τὰ προσωπικά του προβλήματα φαίνεται ἀπὸ τοὺς στοχασμοὺς καὶ τὶς ἀπορίες ποὺ ἔγραψε στὸ προσωπικό του ἡμερολόγιο μέσα στὰ χαρακώματα τοῦ πρώτου πολέμου. Καὶ τόσο δραματικὰ ἐπαληθεύουν τὴν ἐπιγραμματικὴ ἀπολογία γιὰ τὴν ζωὴν του πρὸς τὸ τέλος της: «Ἴσως βρίσκω τὰ ἐπιστημονικὰ προβλήματα ἐνδιαφέροντα, ἀλλὰ ποτὲ στὴν πραγματικότητα δὲν μὲ συναρπάζουν. Μόνο τὰ ἐννοιολογικὰ καὶ τὰ αἰσθητικὰ ζητήματα τὸ πετυχαίνουν αὐτό. Στὸ βάθος εἶμαι ἀδιάφορος γιὰ τὴν λύση τῶν ἐπιστημονικῶν προβλημάτων, ἀλλὰ ὅχι καὶ τῶν προβλημάτων τοῦ ἄλλου εἰδους» (CV 79/1949). Κι ἂς καταδίκασε ως ψευδοπροβλήματα τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα.

Στὴ διερεύνησή τους ἀφήνεται συγκλονιστικὰ στὶς ἴδιωτικές του στιγμές, ὅταν μιλᾶ μὲ τὸν ἑαυτό του «ἐνώπιος ἐνώπιῳ», ὅπως στὰ *Tetralogia* καὶ μάλιστα στὶς πιὸ προσωπικές του σκέψεις ποὺ δὲν συμπεριέλαβε ὁ ἴδιος στὴν ἐπιλογὴ τοῦ *Tractatus*, ἀλλὰ δημοσιεύτηκαν 10 χρόνια μετὰ τὸ χρόνο τοῦ θανάτου του. Οἱ ἀμφιταλαντεύσεις του, οἱ δισταγμοί, οἱ ἐπαναλήψεις καὶ ἡ ἐπίγνωσή του γιὰ κάποιο λάθος ἢ ἔστω κάποια ἀσάφεια (2.8.16: 29.7.16) δείχνουν τὴν γνησιότητα αὐτῶν τῶν ἔξομολογήσεων καὶ τὸν αὐστηρὰ προσωπικό τους χαρακτήρα.

Ἄπὸ τὶς ἐρωτήσεις καὶ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ κυρίως συναντᾶμε στὶς σελίδες αὐτὲς θὰ περιορισθῶ στὶς πιὸ ἀποκαλυπτικές καὶ μάλιστα σ' αὐτὲς ποὺ δὲν χώρεσαν αὐτούσιες ἢ παραλλαγμένες στὴν αὐστηρὴ πειθαρχία τοῦ *Tractatus*.

115. Βλ. G. E. M. Anscombe, *An Introduction to Wittgenstein's Tractatus*, London 1959 καὶ E. Stenius, *Wittgenstein's Tractatus*, Oxford 1960. Πρβλ. D. Favreholdt, *An Interpretation and Critique of Wittgenstein's Tractatus*, New York 1966. Γιὰ μιὰ ἐρμηνεία κυρίως τῆς πρώτης βλ. Stripling, δ.π. 69. Πρβλ. Wuchterl - Hübner, δ.π. 80-83.



Στὴν ἐρώτηση λ.χ. «Τί γνωρίζω γιὰ τὸ θεὸ καὶ τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς;» δίνει μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀσυνεχεῖς καὶ κάποτε ἀσυνεπεῖς ἀλλὰ ἐντυπωσιακὲς ἀπαντήσεις:

«Γνωρίζω πὼς ὁ κόσμος αὐτὸς ὑπάρχει. — “Οτι εἶμαι τοποθετημένος σ’ αὐτὸν δπως τὸ μάτι μου στὸ δπτικό μου πεδίο. — “Οτι κάτι σ’ αὐτὸν εἶναι τροβληματικό: δ,τι ἀποκαλοῦμε τὸ νόημά του.—“Οτι αὐτὸ τὸ νόημα δὲν κεῖται μέσα του ἀλλὰ ἔξω ἀπ’ αὐτόν. — “Οτι ζωὴ εἶναι ὁ κόσμος. — “Οτι ἡ θέλησή μου διαπερνᾷ τὸν κόσμο. — “Οτι ἡ θέλησή μου εἶναι ἀγαθὴ ἢ κακή — καὶ δτι συνεπῶς τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ συνδέονται κάπως μὲ τὸ νόημα τοῦ κόσμου.— Τὸ νόημα τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὸ νόημα τοῦ κόσμου, μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε θεό. — Καὶ νὰ συνδέσουμε μ’ αὐτὸ τὴ σύγκριση τοῦ θεοῦ μὲ ἔνα πατέρα.— ‘Η προσευχὴ εἶναι ἡ σκέψη γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς.— Δὲν μπορῶ νὰ κάμψω τὰ γεγονότα τοῦ κόσμου στὴ θέλησή μου: Εἶμαι ἐντελῶς ἀδύναμος.— Μπορῶ μόνο νὰ κάνω τὸν ἑαυτό μου ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸν κόσμο κι ἔτσι μὲ κάποια ἔννοια νὰ τὸν κυριαρχήσω, παραιτημένος ἀπὸ κάθε ἐπίδραση στὰ γεγονότα» (11.6.16).

‘Ο θεονομικὸς χαρακτήρας καὶ τὸ στωικὸ πνεῦμα —καὶ μάλιστα τοῦ Σενέκα¹¹⁶— τῶν προβληματισμῶν αὐτῶν εἶναι ἔκδηλα. ‘Η θέληση εἶναι ἔδω κυρίως ἡ Ἐπικτήτεια «προαίρεση» ως φορέας τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, στάση ἀπέναντι στὸν κόσμο καὶ ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὰ ἔξωτερικά¹¹⁷. ‘Η διαπίστωση «ὁ κόσμος εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὴ θέλησή μου» (5.7.16), ποὺ συναντᾶμε καὶ στὸν *Tractatus* (6.373), ἐπεξηγεῖται ἔδω πληρέστερα καὶ σύμφωνα μὲ στωικοὺς κοινοὺς τόπους. Καὶ ἡ σημασία τῆς θέλησης γιὰ «τὴν αὔξηση καὶ τὴν ἀπώλεια τοῦ νοήματος τοῦ κόσμου» δίνεται ἔδω πιὸ παραστατικά. ‘Επιδοκιμάζει ἀκόμα τὴν ἐπομένη μέρα τὴ γνώμη τοῦ Dostoevsky ὅτι «ὁ εὐτυχισμένος ἄνθρωπος ἐκπληρώνει τὸ σκοπὸ τῆς ὑπαρξης», μᾶλλον «δὲν χρειάζεται ἄλλο σκοπὸ ἀπὸ τὸ νὰ ζεῖ». Καὶ διερωτᾶται ἔδω ἂν εἶναι δυνατὸ νὰ ζεῖ κανεὶς ἔτσι ποὺ ἡ ζωὴ του νὰ μὴν εἶναι πρόβλημα, στὴν αἰωνιότητα, δηλ. στὸ παρόν (6.7.16).

‘Ακολουθεῖ μιὰ σειρὰ σκέψεων ποὺ ἐπίσης δὲν συμπεριλήφθηκε στὸν *Tractatus* καὶ ποὺ ἀξίζει νὰ τὴ συνοψίσω γιὰ τὰ ὑπαρξιακὰ καὶ στωικὰ στοιχεῖα της: «Πίστη σ’ ἔνα θεὸ σημαίνει κατανόηση τοῦ ἐρωτήματος γιὰ τὸ

116. Βλ. κυρίως Seneca, *Naturales Quaestiones I*, Praefatio 13-14. Πρβλ. στὸ βιβλίο μου, *The Stoic Arguments for the Existence and the Providence of the Gods*, Athens 1976, 177-208: 183.

117. Βλ. *Διατριβαὶ I* 1,23: 29,1, II 5,4: 18,17, III 22, 103, IV 12,7 κλπ. Γιὰ ἄλλες ἀναφορὲς καὶ μιὰ γενικότερη θεώρηση τῆς Ἐπικτήτειας προαίρεσης βλ. τὴν ἐργασία μου ‘Η απροαίρεσις» στὸν Ἀριστοτέλη καὶ στὸν Ἐπίκτητο: Μιὰ συσχέτιση μὲ τὴν ἔννοια τῆς πρόθεσης στὴ φιλοσοφία τῆς πράξης, «Φιλοσοφία» 8-9 (1978-9), 265-310.



νόημα τῆς ζωῆς», συνειδητοποίηση ὅτι «τὰ γεγονότα δὲν εἶναι τὸ τέλος τοῦ ζητήματος», πώς «ἡ ζωὴ ἔχει νόημα». «Ο κόσμος μοῦ εἶναι δοσμένος· ἡ θέλησή μου —ποὺ δὲν ξέρω ἀκόμα τί εἶναι— εἰσέρχεται στὸν κόσμο ἐντελῶς ἀπ' ἔξω σὰν σὲ κάτι ποὺ εἶναι ἥδη ἐκεῖ. Μὲ δοσμένο τὸν κόσμο ἔχουμε τὸ αἰσθῆμα πώς ἔξαρτιόμαστε ἀπὸ μιὰ ξένη θέληση· καὶ πράγματι μὲ κάποια ἔννοια εἴμαστε ἔξαρτημένοι ἀπὸ κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε θεό. Μ' αὐτὴ τὴν ἔννοια θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ θεὸς ἀπλᾶ ἡ μοίρα, ἢ δ.τι εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα ἀπλᾶ ὁ κόσμος, ποὺ εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὴ θέλησή μου. Μπορῶ δικαίως νὰ κάνω τὸν ἑαυτό μου ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴ μοίρα. "Υπάρχουν δύο θεότητες: ὁ κόσμος καὶ τὸ ἀνεξάρτητο ἐγώ μου» (8.7.16).

Παρὰ τὴν ἀσυνέπειά τους —μὲ τὴ σύμπτωση θεοῦ - κόσμου ἀλλὰ καὶ θεοῦ - νοήματος (ποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο) — ὁ στωικισμὸς τῶν σκέψεων αὐτῶν εἶναι ἄλλοτε ἀπερίφραστος (ταύτιση τοῦ θεοῦ μὲ τὴ μοίρα καὶ τὸν κόσμο) καὶ ἄλλοτε πιὸ ὑπαινικτικός (ἔξαρτηση ἀπὸ τὴν ξένη θέληση, τὸ θεό, δηλαδὴ ὑποταγὴ στὴ μοίρα, ἀλλὰ καὶ ἀνεξαρτησία τῆς «προαίρεσης» ἀπὸ τὴ μοίρα). Μόνο μὲ τὴ θέληση ως «προαίρεση» λύνεται ἡ φαινομενικὴ ἀντινομία τῶν στοχασμῶν αὐτῶν.

Μὲ δοσμένη ἀκόμα τὴν καντιανή, ἀλλὰ πρωταρχικὰ στωική, ἀλληλεξάρτηση ἀρετῆς καὶ εὐδαιμονίας, ἀπηχοῦν τὸ στωικισμὸς τοῦ Ἐπικτήτου καὶ τοῦ Μάρκου Αὐρήλιου οἱ στοχασμοὶ μὲ τὴν ἴδια ήμερομηνία ποὺ ἀκολουθοῦν: «"Ἡ εἴμαι εὐτυχισμένος ἢ δυστυχισμένος. Καλὸ καὶ κακὸ δὲν ὑπάρχουν... ως ἀχρονικότητα (δχι ως ἀπειρότητα) τὸ παρὸν ἀνάγεται στὴν αἰωνιότητα"· ἐνῷ δσα λέει γιὰ τὸ θάνατο («ὁ θάνατος δὲν ἀποτελεῖ συμβάν τῆς ζωῆς καὶ γεγονὸς τοῦ κόσμου») εἶναι τόσο ἐπικούρεια ὅσο καὶ στωικά (ἀφοβία τοῦ θανάτου)¹¹⁸. Καὶ ὁ στωικισμὸς του, τοῦ Κλεάνθη περισσότερο τώρα¹¹⁹, κορυφώνεται: «Γιὰ νὰ ζήσει κανεὶς εὐτυχισμένος, πρέπει νὰ εἶναι σὲ συμφωνία μὲ τὸν κόσμο. Τοῦτο σημαίνει 'νὰ εἶναι εὐτυχισμένος'. Νὰ βρίσκεται σὲ συμφωνία μὲ τὴν ξένη ἐκείνη θέληση ἀπὸ τὴν δοπία φαίνεται ἔξαρτημένος, δηλαδὴ νὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ». Θεωρεῖ τέλος τὴ συνείδηση «φωνὴ τοῦ θεοῦ» καὶ θέτει μερικὰ ἐρωτήματα ποὺ Ἰωσής ἀπάντησή τους ἀποτελεῖ ἡ προτροπή: «Ζῆσε εὐτυχισμένος» (8.7.16).

Τὸ παρὸν στὴ ζωὴ τῆς πράξης, σὰν τὴν εἰκόνα τῆς αἰωνιότητας στὴν

118. Γιὰ τὴν ἐπικούρεια στάση βλ. Διογένης Λαέρτιος X 124, 139: ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς. Ἡ ἀφοβία τοῦ θανάτου εἶναι κοινὸς τόπος στὴ νεώτερη ἰδιαίτερα Στοά, καὶ μιὰ σύνθεση στωικοῦ καὶ ἐπικούρειου πνεύματος ἀποτελεῖ ἡ στάση τοῦ Σενέκα, ποὺ ἀπὸ μερικοὺς ἀνάγεται σὲ μιὰ libido moriendi.

119. Βλ. SVF I 552. Πρβλ. III 4-8. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ζήνων σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματά του δὲν ἀποδεικνύει τὴν ὑπαρξη τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τοῦ κόσμου (SVF I 113) ποὺ εἶναι καὶ γιὰ τοὺς Στωικοὺς «ἕνα πεπερασμένο δλον» (SVF II 524).



έχνη, είναι ό χώρος τῆς πλέριας ζωῆς, ὅπως στὸν Μάρκο Αὐρήλιο¹²⁰. Λέει ἐ λογικὰ συμφραζόμενα: «'Ο ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ ἀμέσως νὰ κάνει τὸν αυτό του εὐτυχισμένο. "Οποιος ζεῖ στὸ παρὸν ζεῖ χωρὶς φόβο καὶ ἐλπίδα» (14.7.16). Καὶ προβληματίζεται πληρέστερα ἀπὸ τὸν *Tractatus* μὲ τὴ θέτηση «ώς φορέα τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ» ἔτσι ποὺ «ἔνας κόσμος χωρὶς θέληση νὰ εἴναι ἔνας κόσμος χωρὶς ήθική» (24.7.16). Ἀντιδιαστέλλοντας ἐπιθυμίᾳ ἀπὸ τὴ θέληση ἐκφράζει μερικὲς ἐνδιαφέρουσες ἀπορίες, ὅπως «ἄν εἴναι εὐτυχισμένος ὅποιος δὲν θέλει», ἐνῷ στωικὰ ἀποδέχεται ὡς «μὲ κάποια ἔννοια τὸ μόνο καλὸ εἴναι νὰ μὴν ἐπιθυμεῖς» καὶ θεωρεῖ σπουδαῖο τὸ «πῶς κανεὶς ἐπιθυμεῖ», τονίζοντας πάντα τὴν ἀνάγκη νὰ εἴναι κανεὶς εὐτυχισμένος¹²¹. Γιατὶ ὁ κόσμος τοῦ εὐτυχισμένου εἴναι ἔνας κόσμος εὐτυχισμένος» (29.7.16) καὶ γιατὶ φαίνεται ἡ εὐτυχία νὰ εἴναι ἡ μόνη, ἡ βασικὴ ήθικὴ ὑποχρέωση, ὅσο κι ἀν θεωρεῖ τὴν αὐτοδικαιώση τῆς εὐτυχίας κάτι τὸ «βαθιὰ μυστηριῶδες». Παρόλο ποὺ κι ἐδῶ ἰσχυρίζεται πὼς «εἴναι σαφὲς ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐκφράσει τὴν ήθική», τὴν προσδιορίζει (ὅπως καὶ τὴν ήθικὴ γενικὰ ὑποχρέωση) θετικότερα ἀπ' ὅ,τι στὸν *Tractatus*. Λέει: «Μποροῦμε ώστόσο νὰ ποῦμε: 'Η εὐτυχισμένη ζωὴ φαίνεται νὰ εἴναι μὲ κάποια ἔννοια πιὸ ἀρμονικὴ ἀπὸ τὴ δυστυχισμένη. 'Αλλὰ μὲ ποιὰ ἔννοια; Ποιὸ εἴναι τὸ ἀντικειμενικὸ σημάδι τῆς εὐτυχισμένης, ἀρμονικῆς ζωῆς; 'Εδῶ εἴναι καὶ πάλι φανερὸ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει κάποιο τέτοιο σημάδι, ποὺ νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ περιγράψει. Τὸ σημάδι αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ εἴναι φυσικό, ἀλλὰ μόνο μεταφυσικό, ὑπερβατικό. 'Η ήθικὴ εἴναι ὑπερβατική» (30.7.16).

Οἱ ἀφορισμοὶ ποὺ ἀκολουθοῦν, καὶ ἀνάλογους δὲν βρίσκουμε στὸν *Tractatus*, προδίνουν ἔναν ἴδιότυπο πανθεῖσμό, ποὺ ἀνακαλεῖ ἐπίσης τὴν «κοσμικὴ» θρησκευτικότητα τοῦ Σενέκα: «Πῶς εἴναι τὰ πράγματα εἴναι θεός. Θεός εἴναι πῶς εἴναι τὰ πράγματα. Μόνο ἀπὸ τὴ συνείδηση τῆς μοναδικότητας τῆς ζωῆς μου ξεπηδᾶ ἡ θρησκεία —ἡ ἐπιστήμη— καὶ ἡ τέχνη» (1.8.16).

Μὲ κάποια συνείδηση ἀσάφειας στὰ λεγόμενά του, πλαισιώνει τὶς ἀπόψεις γιὰ τὸ ὑποκείμενο ποὺ συναντᾶμε καὶ στὸν *Tractatus* (5.632) μὲ ἀπαντήσεις σὲ μιὰ ἔξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα γιὰ τὴν ήθικὴ ἐρώτηση: «Μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ήθικὴ ἀν δὲν ὑπάρχει ἄλλο ζωντανὸ ὄν ἀπὸ μένα;» Λέει, θεμελιώνοντας τὴν ήθικὴ σὲ κάτι βαθύτερο ἀπὸ τὶς διανθρώπινες σχέσεις

120. *Eis Eautōn* B' 17, Γ' 12, ΣΤ' 32, 36, Ζ' 8, 28, 54, Η 36, Ι 1, κλπ. Βλ. στὸ βιβλίο μου δ.π. σσ. 233-262.

121. Βλ. Cavalier, δ.π. 180-182. Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στοὺς στοχασμούς του ἀνάγει τελικὰ τὴν εὐτυχία στὴν ἀγάπη: «'Η μεγαλύτερη εὐτυχία τοῦ ἄνθρωπου είναι ἡ ἀγάπη. 'Υπόθεσε πὼς λέες γιὰ τὸ σχιζοφρενικό: δὲν ἀγαπᾷ, δὲν μπορεῖ ν' ἀγαπήσει, ἀρνεῖται ν' ἀγαπήσει — ποιὰ εἴναι ἡ διαφορά;» (CV 77/1948). Πρβλ. γιὰ τὴν ἀγάπη, δ.π. 42, 46, 76 κλπ.



καὶ τὴν κοινωνικὴ συμπεριφορά: «"Άν ή ἡθικὴ πρέπει νὰ εἶναι κάτι θεμελιακό, μπορεῖ. "Άν έχω δίκιο, δὲν φτάνει γιὰ τὴν ἡθικὴ κρίση νὰ εἶναι ἔνας κόσμος δοσμένος, ποὺ καθαυτὸν δὲν εἶναι καλὸς ἢ κακός. Εἶναι ἀδιάφορο γιὰ τὴν ὑπαρξη τῆς ἡθικῆς ἂν ὑπάρχει ζωντανὴ ὥλη στὸν κόσμο ἢ δχι, ἀφοῦ οὔτε νεκρὸς οὔτε ζωντανὸς δὲν εἶναι καθαυτὸ καλὸς ἢ κακὸς ὁ κόσμος. Γιατὶ καλὸ καὶ κακὸ μπαίνουν στὸν κόσμο μὲ τὸ ὑποκείμενο. Καὶ μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς μὲ τὸν Schopenhauer: Δὲν εἶναι ὁ κόσμος τῆς Ἰδέας ποὺ εἶναι καλὸς ἢ κακός, ἀλλὰ τὸ βουλητικὸ ὑποκείμενο. Καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι εὐτυχισμένο ἢ δυστυχισμένο, γιατὶ εὐτυχία καὶ δυστυχία δὲν εἶναι μέρη τοῦ κόσμου. "Οπως τὸ ὑποκείμενο δὲν εἶναι μέρος ἀλλὰ ὅρος ὑπαρξῆς τοῦ κόσμου, ἔτσι καλὸ καὶ κακὸ ως κατηγορήματα τοῦ ὑποκειμένου δὲν εἶναι ἴδιότητες τοῦ κόσμου». Κλείνει τὶς ἀπαντήσεις αὐτὲς μὲ τὶς ἀλλόκοτες παρατηρήσεις: «'Εδῶ ή φύση τοῦ ὑποκειμένου εἶναι δλότελα συγκαλυμμένη» καὶ «Τὸ ἔργο μου ἐκτείνεται ἀπὸ τὴ θεμελίωση τῆς λογικῆς στὴ φύση τοῦ κόσμου» (2.8.16). Καὶ σημειώνει ἀνάλογα: «Τὸ ἡθικὸ ἔγώ, ποὺ εἶναι καλὸ καὶ κακό, ως κέντρο τοῦ κόσμου, ποὺ δὲν γίνεται ἀντικείμενο, αὐτὸ εἶναι τὸ βαθιὰ μυστηριῶδες» (5.8.16-7.8.16).

Αναρωτιέται μὲ σωκρατικο-στωικὸ πνεῦμα στὰ συμφραζόμενα αὐτά: «Πῶς θὰ μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι εὐτυχισμένος μ' δλη τὴ δυστυχία τοῦ κόσμου, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκρούσει, ἀν δὲν ἀσκοῦσε τὴ θέλησή του;» «Μὲ τὴ ζωὴ τῆς γνώσης», ἀπαντᾶ. Βασικὰ ώστόσο «ἡ μόνη εὐτυχισμένη ζωὴ εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ ἀπαρνιέται τὶς χαρὲς τοῦ κόσμου καὶ ἀπλῶς τὶς θεωρεῖ χάρες τῆς μοίρας» (13.8.16).

Συζητώντας τὸ θέμα τῆς *a priori* τάξης τοῦ κόσμου, ποὺ φαίνεται πὼς ἀποτελεῖ πίστη του τουλάχιστον στὰ *Tetralia* (1.6.15), θεωρεῖ τὴν τέχνη «εἶδος ἔκφρασης» καὶ τὴν καλὴ τέχνη «πλήρη ἔκφραση» (19.9.16). Καὶ συνδέει τὴν τέχνη μὲ τὴν ἡθική, «γιατὶ τὸ ἔργο τῆς τέχνης εἶναι τὸ ἀντικείμενο ἰδωμένο ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς αἰωνιότητας καὶ ἡ καλὴ ζωὴ, ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν ἴδια πλευρά» (7.10.16).

Στὶς 9.10.16 δηλώνει: «'Αλλὰ τώρα πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀποσαφηνισθεῖ ἡ σχέση τῆς ἡθικῆς μὲ τὸν κόσμο», χωρὶς ώστόσο ἡ ὑπόσχεση νὰ ἐκπληρώνεται κατὰ τρόπο ἴδιαίτερο. Οἱ σκέψεις ποὺ ἀκολουθοῦν ξαναβρίσκονται παραλλαγμένες στὸν *Tractatus* μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι «τὰ πράγματα ἀποκτοῦν νόημα μόνο στὴ σχέση τους μὲ τὴ θέλησή μου». Καὶ γίνονται παραλληλισμοὶ ἀνάμεσα στὸ ἀτομικὸ πνεῦμα καὶ στὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, δηλαδὴ τὸ πνεῦμα τοῦ φιδιοῦ, τοῦ λιονταριοῦ κλπ., γιατὶ «τὸ πνεῦμα γνωρίζεται μόνο ἀπὸ τὸ πνεῦμα», μιὰ ἀντίληψη τόσο μυστική, ὅσο καὶ στωική^{121a}. Θεωρεῖ αἰνιγμα τὴν πίστη στὴν ὑπαρξη ἐνὸς κοινοῦ πνεύματος

121a. Bk. SVF II 439-441, III 370.



τὸν κόσμο καὶ ἀναρωτιέται ἂν ὁ ψυχο-φυσικὸς παραλληλισμὸς ἀποτελεῖ ἡ λύση του. "Ετσι χαρτογραφεῖ τὸ δδοιπορικό του: «Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος καὶ ταξίδεψα: ὁ ἴδεαλισμὸς ἀποχωρίζει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν κόσμο ὡς κάτι τὸ μοναδικό· ὁ σολιψισμὸς μὲ ἀπομονώνει· καὶ τέλος βλέπω πῶς ἐγὼ ἀνήκω στὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Κι ἔτσι ἀπ' τὴν μιὰ μεριὰ τί ποτα δὲν ὑπολείπεται, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὡς μοναδικὸς ὁ κόσμος.»" Ετσι ὁ ἴδεαλισμὸς ὁδηγεῖ στὸ ρεαλισμό, ὅταν τὸν σκεφτεῖ κανεὶς αὐστηρά (15.10.16). Μὲ μυστικιστικὸ ἄλλὰ καὶ στωικὸ πάλι πνεῦμα, ποὺ ἀνακαλεῖ κυρίως τὸ Μάρκο Αὐρήλιο¹²², δπως πρὶν εἶχε μιλήσει ἐπεισοδιακὰ γιὰ μιὰ «ψυχὴ τοῦ κόσμου» (23.5.15), μιλᾶ τώρα γιὰ «μιὰ θέληση ποὺ εἶναι κοινὴ σ' ὅλο τὸν κόσμο καὶ ποὺ σὲ μιὰ ψηλότερη ἔννοια εἶναι ἡ θέλησή μου». Καὶ καταλήγει: «"Οπως ἡ ἴδεα μου εἶναι ὁ κόσμος, ἔτσι ἡ θέλησή μου εἶναι ἡ κοσμικὴ θέληση» (17.10.16).

Ἡ ὑπαρξὴ τοῦ κόσμου, μιὰ ἡθικο-θρησκευτικὴ ἐμπειρία στὴ Διάλεξη, εἶναι ἐδῶ αἰσθητικὸς θαυμασμός: «Αἰσθητικὰ τὸ θαῦμα εἶναι ὅτι ὁ κόσμος ὑπάρχει· ὅτι ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει». Καὶ ἀναρωτιέται ἂν ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς αἰσθητικῆς θεώρησης νὰ βλέπει τὸν κόσμο μὲ μιὰ εὐτυχισμένη ματιά» (20.10.16). Λέει ἀκόμα: «Σκοπὸς τῆς τέχνης εἶναι ἡ ὁμορφιὰ καὶ ἡ ὁμορφιὰ κάνει τὴν εὐτυχία» (21.10.16), ἐνώνοντας καὶ πάλι ἀπὸ ἄλλο δρόμο αἰσθητικὴ καὶ ἡθική. Καὶ εἶναι κατάφαση περισσότερο παρὰ ἀπορία «ἄν εἶναι ἡ θέληση μιὰ στάση ἀπέναντι στὸν κόσμο» —ποὺ ἔτσι ἀναγεται ἐντελῶς στὴν Ἐπικτήτεια «προαιρεση»— δπως συμπληρώνεται στὴ συνέχεια στὴ σχέση της μὲ τὴν πράξη καὶ στὴν ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν ἐπιθυμία (4.11.16).

Διαφορετικὰ ἀπὸ τὸν *Tractatus* τὸ ἡμερολόγιο κλείνει μὲ τὸ τόσο καίριο στοὺς Στωικοὺς πρόβλημα τῆς αὐτοκτονίας, ποὺ τόσο εἶχε βασανίσει τὸν Wittgenstein ὡς προσωπικὸ δίλημμα καὶ βίωμα οἰκογενειακό, δπως ξέρουμε ἀπὸ τὰ γράμματά του στὸν Engelmann¹²³. Πίστευε πῶς τὸ θέμα ἔχει ἴδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν ἡθική, «γιατὶ εἶναι τὸ στοιχειῶδες ἀμάρτημα· κι ἂν αὐτὴ ἐπιτρέπεται, τότε ὅλα ἐπιτρέπονται...» Καὶ στωικὴ εἶναι ἡ ἐνδεχόμενη θεώρησή της ὡς κάτι οὔτε καλό, οὔτε κακό, δηλ. κάτι σὰν τὸ στωικὸ ἡθικὰ «ἀδιάφορο» (10.1.17)^{123a}.

Τὸ μυστικὸ στοιχεῖο, ποὺ «ὅμως ὑπάρχει» στὸν *Tractatus* καὶ εἶναι τόσο συναρπαστικό, θίγεται ἐδῶ κάπως παρεκβατικά. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πα-

122. Ο.π. Β' 9, Δ' 4, 29, Ε' 30, Η' 54, Ι' 14 κλπ.

123. Βλ. γράμματα στὸν Engelmann 29, 32, 33. Εἶναι γνωστὸ ὅτι εἶχαν αὐτοκτονήσει τρία ἀδέλφια του. Πρβλ. Janik - Toulmin 64-65, Wuchterl - Hübner 87.

123a. Γιὰ τὴ στωικὴ αὐτοκτονία βλ. SVF III 757-768 καὶ τὴν ἐργασία μου: *The Post-Existentialist Neo-Stoicism of Jason Xenakis and the Stoic Theory of Suicide*, Αθήνα 1980 (σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ πολυγραφημένων ἀντιτύπων καὶ ὑπὸ δημοσίευση).



ρόμοια ἀναφορὰ στὸ ὅρρητο σχετικὰ μὲ τὸ μεταφυσικό (2.12.16), ἡ τάση αὐτὴ ἀποκαλύπτεται σὲ ὄντολογικὰ καὶ γλωσσολογικὰ συμφραζόμενα: «Ἡ τάση πρὸς τὸ μυστικὸ προέρχεται ἀπὸ τὴ μὴ ἰκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν μας ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Νιώθουμε πῶς ἀκόμα κι ἂν ὅλα τὰ δυνατὰ ἐπιστημονικὰ προβλήματα ἀπαντηθοῦν, τὸ πρόβλημά μας δὲν θὰ ἔχει ἀγγιχτεῖ καθόλου. Βέβαια στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ὑπάρχει πιὰ ἐρώτηση· κι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση» (25.5.15). Κι ἔτσι περιγράφει τὴν ἀνάγκη τῶν ἐρωτήσεων ἀνάλογων μὲ τὶς δραματικὲς καὶ πολλὲς ἀναπάντητες ποὺ συναντᾶμε στὰ *Tetralogia*: «Ἐτσι δημιουργοῦνται τὰ προβλήματα: ἡ πίεση μιᾶς ἔντασης ποὺ πήζει σὲ μιὰ ἐρώτηση καὶ ἀντικειμενικοποιεῖται» (24.3.14). Τέτοια ἡ συγκλονιστικὴ ἐρώτηση, ποὺ ἔχει γίνει πιὰ κατάφαση στὸν *Tractatus*: «Ο, τι δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ, δὲν τὸ ἐκφράζουμε. Καὶ πῶς νὰ προσπαθήσουμε νὰ ρωτήσουμε ἂν αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ, μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ; Δὲν ὑπάρχει καμιὰ περιοχὴ ἔξω ἀπὸ τὰ γεγονότα;»

Στὰ *Tetralogia*, ὅπως ἡδη παρατήρησα, ὑπάρχουν πολλὲς ἀμφιβολίες, δισταγμοί, ἀντιφάσεις καὶ ἀναπάντητες ἐρωτήσεις. Οπως ἐπισήμανε ὁ P. Winch¹²⁴ «αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Wittgenstein στὸν *Tractatus* δὲν εἶναι παρὰ τὸ ὄρατὸ μέρος ἐνὸς παγόβουνου, ποὺ τὸ βυθισμένο μέρος του πρέπει ν' ἀναζητηθεῖ σὲ διάφορα μέρη τῶν *Tetralogia*». Ἡ ἡθικὴ (θρησκευτικὴ καὶ αἰσθητικὴ) στάση ώστόσο ἀπέναντι στὸν κόσμο εἶναι ἐντυπωσιακή· καὶ ἡ στωικὴ ἐπίδραση, ἡ ἐπίσης «στάση», ἔκδηλη, κυρίως στὸν ἴδιότυπο πανθεϊσμό, παράλληλα μὲ τὴν ὑπερβατικότητα ποὺ τοῦ διασταυρώνεται. Καὶ ὁ στωικιστικὸς πανθεϊσμὸς ἐνισχύεται ἀπὸ ὄρισμένες θέσεις τοῦ *Prototracatus*¹²⁵. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἐντονα στὶς σκέψεις γιὰ τὴν «κουλτούρα» καὶ τὴν ἀξία, μὲ τὶς ὁποῖες καὶ θὰ κλείσω τὴ σύντομη περιδιάβασή μου σ' ὅ, τι μπορεῖ πιὰ νὰ λογιστεῖ ως ἡ ἡθικὴ τοῦ Wittgenstein, πέρα, μᾶλλον παράλληλα, μὲ τὸν *Tractatus* καὶ τὴν *Διάλεξη*, ποὺ ως πρὶν λίγα χρόνια τὴν καθορίζαν.

5. Οπως εἶπα στὴν ἀρχή, ἡ σημασία τῶν σκέψεων, βασικὰ παρατηρήσεων, τοῦ Wittgenstein, ποὺ εἶναι πιὸ αὐτόνομες ἀπὸ τοὺς σχετικοὺς ἀφορισμοὺς τοὺς ἐγκατεσπαρμένους ἡ προσαρτημένους στὰ τεχνικὰ γραφτά του, δὲν ἔγκειται τόσο στὰ νέα στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸν ἡθικὸ καὶ μετα-ἡθικὸ στοχασμό του ποὺ προσφέρουν, ὅσο γιατί, συγκεντρωμένες σ' ἓνα

124. Wittgenstein's *Treatment of the Will*, «Ratio» 10 (1968) 38. Πρβλ. Bouveresse, 93, n. 29.

125. London 1971, 84: «How everything stands is God, God is how everything stands».



όμοια σταθεροποιούν τὴν εἰκόνα τοῦ δραματικοῦ, ἐρμητικοῦ τύπου στοχαστῆ, ποὺ μόνο φευγαλέα καὶ ἐπεισοδιακὰ (ἔξω ἀπὸ τὰ γράμματά του) σκιαγραφοῦσαν οἱ παλαιότερα γνωστὲς σκέψεις του. Ἀποκαλύπτουν ώστόσο ποβλητικότερα μιὰ ἀνθρωπολογική, στωικὰ προσανατολισμένη, ὑπαρξιακὴ ηθικὴ μὲ θρησκευτικὲς καὶ αἰσθητικὲς ἀποχρώσεις καὶ βαθειὰ ἐσωτερικότητα καὶ δικαιώνουν τὸ διάβασμα τοῦ Bouveresse καὶ τοῦ Cavalier ἀπὸ μιὰ νέα σκοπιά. Μὲ τὰ αὐτοβιογραφικὰ ἔξι ἄλλου στοιχεῖα ποὺ περιέχουν—ἔστω ὅχι τὰ αὐτηρὰ προσωπικά, ποὺ ὁ ἐκδότης σκόπιμα παράλειψε¹²⁶—τυνοίγουν ἔνα ἀλλιώτικο παράθυρο στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ φιλοσόφου, σὲ στιγμὲς «ποὺ πιστεύει πῶς εἶναι ἀπαρατήρητος» καὶ ἀποκαλύπτουν ἔνα «ἀλλόκoto καὶ συγχρόνως ὑπέροχο θέαμα», δπως σὲ διαφορετικὰ συμφραζόμενα διαβάζουμε στὶς σκέψεις αὐτές (CV 4/1930). Ἐχουμε ἐδῶ πράγματι νὰ κάνουμε μὲ «ἔνα βιβλίο γεμάτο ζωή... σὰν μιὰ μυρμηκιά» (62/1947), μὲ «ἔνα σάκκο γεμάτο ξεραμένες σταφίδες... ποὺ δὲν εἶναι καλύτερος ἀπὸ μιὰ πίττα», ἀλλὰ «εἶναι τὸ καλύτερο μέρος μιᾶς πίττας», δπως λέει γιὰ τοὺς ἀφορισμοὺς τοῦ Kraus καὶ τοὺς δικούς του (66/1948). Μὲ ἀξίες τὴ σαφήνεια καὶ τὴ διαύγεια, «ἀντίθετα ἀπ' ὅ,τι συμβαίνει στὴν ἐπιστήμη», πολύτιμες καθαυτές, δὲν ἐνδιαφέρεται τόσο νὰ χτίσει ἔνα οἰκοδόμημα μ' αὐτές τὶς σκέψεις, ὅσο «νὰ ἔχει μιὰ ἐναργὴ ἀποψη ἐνὸς δυνατοῦ οἰκοδομήματος» (7/1930). Κάθε φράση του «προσπαθεῖ νὰ πεῖ τὸ ἴδιο πράγμα πάλι καὶ πάλι» (7/1930), γιατὶ «εἶναι μεγάλος πειρασμὸς νὰ κάνεις τὸ πνεῦμα σαφές» (8/1930). Δὲν φαίνεται νὰ φιλοδοξεῖ τίποτ' ἄλλο μὲ τὶς σκέψεις αὐτές παρὰ νὰ στήσει «ἔναν καθρέφτη στὸν ὅποιο νὰ μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νὰ δεῖ τὴ σκέψη του μὲ ὅλες τὶς παραμορφώσεις της κι ἔτσι βοηθημένος νὰ τὶς διορθώσει» (18/1939). Ἐχει συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας του νὰ ὀλοκληρώσει (72/1948) καὶ τοῦ γνήσια ἀπορητικοῦ χαρακτήρα τοῦ στοχασμοῦ του. Λέει: «Ρωτῶ ἀμέτρητες ἐρωτήσεις· ἃς μποροῦσα νὰ προχωρήσω σιγὰ σιγὰ στὸ δρόμο μου μέσα ἀπ' αὐτὸ τὸ δάσος» (67/1948). Ξέρει ὅτι ἀπλῶς «σκιαγραφεῖ τοπία», ποὺ «γιὰ νὰ τὰ συνενώσει τοῦ εἶναι πολὺ δύσκολο». Ἐχει δραματικὴ αὐτογνωσία γιὰ τὴν πρωτοτυπία, τὴν ἀλήθεια του (78/1948) καὶ τὴν αὐθεντικότητά του: «Δὲν μπορεῖς νὰ γράψεις γιὰ τὸν ἑαυτό σου κάτι ἀληθινότερο ἀπ' ὅ,τι εἶσαι... γιατὶ γράφεις ἀπὸ τὸ πραγματικὸ ὕψος σου. Δὲν στέκεσαι σὲ ξυλοπόδαρα ἢ σὲ μιὰ σκάλα, ἀλλὰ στὰ ξυπόλυτα πόδια σου» (33/1937).

Σχετικὰ μὲ τὸ πολυσυζητημένο θέμα τῶν ἐπιδράσεών του καὶ τὶς ἐπιπτώσεις του στὴν ηθική —ποὺ τὰ περιθώρια δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἐκθέσω

126. Βλ. ὑποσ. 33. Πρόκειται γιὰ σχόλια σὲ ἐξωτερικές περιστάσεις τῆς ζωῆς του, γιὰ ψυχικὲς καταστάσεις του καὶ σχέσεις του μὲ πρόσωπα ποὺ ζοῦν ἀκόμα, ποὺ θὰ εἶναι ἐνδιαφέρον ώστόσο νὰ ἔλθουν κάποτε στὸ φῶς.



ξδῶ—, εἶναι πολὺ ἀποκαλυπτικὰ ὅσα λέει γιὰ τὸ ὅτι «δὲν ἐπηρεάζεται» (1/1929) καὶ συγχρόνως γιὰ τὸ «πῶς ἐπηρεάζεται» (18-19/1931) καὶ «πῶς ἔννοεῖ τὴν ἐπίδραση στὸν καλλιτέχνη» (23/1932-34). Περιορίζομαι νὰ σημειώσω πῶς παραδέχεται σὲ ἀναφορὰ μὲ τὴν ἑβραϊκὴ καταγωγὴ του καὶ τὶς ἴδιοτυπίες τοῦ ἑβραϊκοῦ πνεύματος ὅτι «σκέπτεται μόνο ἀναπαραγωγικά», πὼς «δὲν ἐπινόησε —ἐκτὸς ὅταν ἡταν στὴ Νορβηγία τὸ 13-14 (61/1947)— καμιὰ «γραμμὴ σκέψης», ἀλλὰ μόνο «καινούργιες παρομοιώσεις» (18-19/1931). Καὶ κατονομάζει τὶς ἐπιδράσεις του, ποὺ σχεδὸν συμπίπτουν μ' ὅσες διέκριναν οἱ πιὸ εὐαίσθητες ἐρμηνεῖες. Σὲ συμπόρευση μὲ τὸν Breuer καὶ τὸν Freud ἔτσι βασικὰ ἀποτιμᾶ τὴν πρωτοτυπία του: «Πιστεύω πῶς ἡ πρωτοτυπία μου (ἄν αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ λέξη) εἶναι μιὰ πρωτοτυπία ποὺ ἀνήκει μᾶλλον στὸ ἔδαφος παρὰ στὸ σπόρο. (Ίσως δὲν ἔχω δικό μου σπόρο.) Σπεῖρε ἔνα σπόρο στὸ ἔδαφός μου καὶ θ' ἀναπτυχθεῖ διαφορετικὰ ἀπ' ὅτι σὲ κάθε ἄλλο ἔδαφος... τὸ θάρρος εἶναι πάντα πρωτότυπο» (36/1939-40)¹²⁷.

Παρὰ τὸ γεγονός ὅτι δρισμένες παρατηρήσεις καὶ ἡ σχετικὰ ὅψιμη χρονολόγησή τους ἐντάσσουν τὶς σκέψεις αὐτὲς στὴν νεωτερική του ἀντίληψη γιὰ τὴ γλώσσα καὶ συνεπῶς δὲν τίθεται θέμα γιὰ τὸ θεμιτὸ τῶν ἡθικῶν ἐκφράσεων¹²⁸, ἐντούτοις, ἰδιαίτερα γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς ἀξίας ὑπάρχει στὶς σκέψεις αὐτὲς κάποια συνειδητὴ συνέχεια, ποὺ συνεχῶς ὁ Wittgenstein τὴν ἐπιβεβαιώνει σὲ διάφορες παραλλαγές, καὶ κυρίως μὲ τὴ μεταφορὰ τῶν «ξεραμένων αὐγότσουφλων». Παρατηρεῖ: «Ἡ σκέψη μου, ὅπως καὶ κάθε ἄλλου, ἔχει κολλημένα ἐπάνω της τὰ ξεραμένα λείψανα τῶν παλιῶν (μαραμένων) ἵδεῶν μου» (23/1932-33), ἀκόμα κι ὅταν λέει κάτι καινούργιο (44/1944). Νέο καὶ παλαιὸ συμπορεύονται: «Μπορεῖς νὰ πεῖς κάτι νέο, κι ὅμως πρέπει ὅλα νὰ εἶναι παλαιά. Στὴν πραγματικότητα πρέπει νὰ περιοριστεῖς νὰ λέεις παλαιὰ πράγματα — καὶ συγχρόνως πρέπει νὰ εἶναι κάτι καινούργιο» (40/1941). Καὶ δημολογεῖ: «Ἐνῶ οἱ ἄλλοι προχωροῦν, ἔγῳ μένω σὲ μιὰ θέση» (66/1948)¹²⁹.

Στὶς σκέψεις αὐτὲς λέγονται πραγματικὰ γιὰ τὴν ἡθικὴ παλαιὰ πράγματα, ποὺ ἀνάλογά τους βρίσκουμε σ' ἄλλα γραφτά, κι ὅμως μᾶς φαίνονται

127. Γιὰ τὸ θάρρος, κατεξοχὴν στωικὴ ἀρετή, μιλᾶ συχνὰ μὲ θαυμασμό (CV 11, 19, 35, 36, 38, 52).

128. Βλ. λ.χ. ἀναφορὲς σὲ «οἰκογενειακὲς ὅμοιότητες καὶ γλωσσικὰ παιγνίδια» (31/1937), σὲ «ἀντικείμενα σύγκρισης» (14/1931), σὲ ἀντίδραση στὴν ἵδεατὴ ἀκρίβεια (37/1940), στὴ φιλοσοφία ως θεραπεία (44/1949), στὴν ἀντιμετώπιση τῆς γλώσσας ως «ἀπέραντου διχτυοῦ μὲ παγίδες καὶ παραπλανήσεις» (18/1931), κλπ. Πρβλ. 17/1931, 66/1947, 46/1945 κλπ.

129. Βλ. ὅμως CV 27/1937: «Τὸ βρίσκω σωστὸν ὑπόλειμο συνεχῶς στάση... γιὰ νὰ μὴν πάθω ἀγκύλωση».



σάν κάτι καινούργιο. Τὸ δέος μπροστὰ στὸ ὑπερβατικὸ καὶ τὸ ἄρρητο, ἡ ἐσωτερικότητα καὶ ἡ προσωπικὴ ὑφὴ τοῦ ήθικοῦ στοχασμοῦ του εἶναι στοιχεῖα παραμόνιμα, παρὰ τὶς φιλοσοφικές του μεταλλαγές, ἀλλὰ ἐδῶ ξαναεμφανίζονται μὲ διαφορετικὸ χρῶμα. Θεωρώντας τὴν ἐσωτερικὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου «μυστήριο» (79/1948), ἔχει συνεχῶς τὴν ματιὰ του στραμμένη στὸ βάθος κι ἐκεῖ θέτει τὰ ἐρωτηματικά (62/1947), ἐκεῖ ἀνακαλύπτει τὴν «ἀνθρωπικότητα» (1/1914). Κατηγορεῖ τὸν Schopenhauer γιὰ ρηχότητα, «γιατὶ ποτὲ δὲν ψάχνει βαθιὰ στὴ συνείδησή του» (36/1939-40) καὶ πιστεύει πώς «ἔνας ἀνθρωπος δὲν θὰ εἶναι ποτὲ μεγάλος ἢν σφάλλει στὴν ἐκτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ του, ἢν ρίχνει στάχτη στὰ μάτια του» (49/1946). Καὶ «ποτὲ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ σκεφτεῖ μιὰ σκέψη γιὰ τὸν ἄλλο, δπως δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ φορέσει τὸ καπέλο του» (2/1929).

Ἡ τάση στὸ ὑπερβατικὸ δὲν τὸν ἔγκαταλείπει: «Αὐτό, [δηλαδὴ κάτι τὸ ἀνεξήγητο] ἰκανοποιεῖ τὸν πόθο γιὰ τὸ ὑπερβατικό· γιατὶ ὅσο οἱ ἀνθρωποι μποροῦν νὰ δοῦν τὰ 'ὅρια τῆς ἀνθρώπινης νόησης', πιστεύουν φυσικὰ ὅτι μποροῦν νὰ δοῦν καὶ πέρα ἀπ' αὐτά» (15/1931). Καὶ παραμένει ἀνέφικτο τὸ ἀνέκφραστο, ἥ τουλάχιστον τὸ δυσέκφραστο. Ὁμολογεῖ πώς «αὐτὸ ποὺ μπόρεσε νὰ ἐκφράσει δὲν εἶναι παρὰ τὸ μισό, μᾶλλον τὸ δέκατο ἀπ' δ, τι ἦθελε, τίποτ' ἄλλο ἀπὸ ἔνα 'τραύλισμα'» (18/1931). Νιώθει κάποτε σάν νὰ φιλοσοφεῖ «μὲ οὐλα χωρὶς δόντια καὶ σάν νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ μόνος σωστὸς τρόπος» (23/1932-34). Ἡ σιωπὴ μένει πάντα ἡ ἐντελὴς ἐκφραση: «Στὴν τέχνη εἶναι δύσκολο νὰ πεῖς κάτι τόσο καλά, ὅσο νὰ μὴν πεῖς τίποτα» (23/1932-34). Τὸ ἀναπάντητο γίνεται τροχοπέδη στὸ ἀπαντητό: «"Οσο συνεχίζω νὰ συναντῶ ἐρωτήσεις ποὺ δὲν μπορῶ ν' ἀπαντήσω, εἶναι εὔνόητο πὼς δὲν εῖμαι ἀκόμα ἰκανὸς νὰ βρῶ τὸ δρόμο μου σὲ λιγότερο ἀπομακρυσμένες περιοχές» (66/1948). Καὶ πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ὁμολογεῖ πώς «ὑπάρχουν πραγματικὰ περιπτώσεις ὅπου ἔχει κανεὶς τὸ αἰσθῆμα τοῦ τί θέλει νὰ πεῖ, πολὺ πιὸ καθαρὰ ἀπ' ὅσο μπορεῖ νὰ ἐκφράσει μὲ λόγια» (79/1949). Τὸ σημαντικὸ παραμένει ἀπροσπέλαστο: «"Ο, τι εἶναι αἰώνιο καὶ σημαντικὸ εἶναι συχνὰ κρυμμένο ἀπὸ ἔναν ἀνθρωπὸ μ' ἔνα ἀδιαπέραστο πέπλο. Ξέρει πὼς ὑπάρχει ἐκεῖ κάτω κάτι, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δεῖ. Τὸ πέπλο ἀντανακλᾶ τὸ φῶς τῆς μέρας» (80/1949). Μιλᾶ συνεχῶς, ἴδιαίτερα στὰ τελευταῖα του, γιὰ τὶς «χειρονομίες μὲ λέξεις» τοῦ θρησκευτικοῦ λόγου (85/1950), γιὰ τὸ μυστήριο τῆς ἔσχατης κρίσης (81/1949) καὶ γιὰ τὴ μουσικὴ ὡς τὴ γλώσσα τοῦ ἀνέκφραστου (69, 73/1948).

Καὶ ἀναφορικὰ μὲ τὸ «περιεχόμενο» τῆς ἡθικῆς ξαναβρίσκουμε ἐδῶ τὴν αἰσθητικὰ καὶ θρησκευτικὰ προσανατολισμένη ἡθικὴ τῶν γνωστῶν ἔργων καὶ ἀπόψεών του, ἀλλὰ καὶ προεκτάσεις τῆς νέας γιὰ τὴ γλώσσα θεωρίας του στὴ γλώσσα τῆς ἡθικῆς. Δὲν εἶναι ὅμως πιὰ ἐδῶ ἡ θέληση —ώς ὅριο τοῦ κόσμου— φορέας καλοῦ καὶ κακοῦ, ἀλλὰ ἡ ἀνθρώπινη μα-



τιά, ποὺ τελικὰ εἶναι τὸ ἕδιο: «Ἡ ἀνθρώπινη ματιὰ ἔχει τὴ δύναμη νὰ δίνει ἄξια στὰ πράγματα· τὰ κάνει ὅμως νὰ κοστίζουν πολὺ ἀκριβότερα» (1/1929). Σὲ δόμοφωνία μὲ τὰ *Τετράδια* καὶ τὶς συζητήσεις μὲ τὸν Waismann, ἀλλὰ πολὺ πιὸ κατηγορηματικὰ καὶ τελεσίδικα, ἐπισημαίνει: «Ο, τι εἶναι ἀγαθό, εἶναι ἐπίσης θεῖκό. "Οσο παράδοξο κι ἂν φαίνεται, αὐτὸ συνοψίζει τὴν ἡθική μου. Μόνο κάτι ὑπερφυσικὸ μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὸ "Ὑπερφυσικό» (3/1929). «Οπως καὶ στὴ *Διάλεξη* τὸ ἀγαθὸ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο: «Δὲν μπορεῖς νὰ ὁδηγήσεις τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅ, τι εἶναι ἀγαθό. Μπορεῖς μόνο νὰ τοὺς ὁδηγήσεις σὲ κάποιο μέρος ἢ σὲ ἄλλο. Τὸ ἀγαθὸ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ χῶρο τῶν γεγονότων» (3/1930). Καὶ, παρὰ τὴ διασύνδεσή της μὲ τὸν πολιτισμό, ἡ ἄξια εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐξαφάνιση τῆς ἀνθρώπινης ἄξιας, ἀλλὰ μόνο μερικῶν μέσων τῆς ἐκφρασής της» (6/1930). Παραμένει πάντα ώστόσο ἀντίμαχος τῆς ἀπολυτοκρατίας: «Τίποτα ἀπ' ὅ, τι κάνουμε δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ὑπερασπιστοῦμε ἀπόλυτα καὶ τελικά, ἀλλὰ μόνο σὲ ἀναφορὰ σὲ κάτι ἄλλο ποὺ δὲν ἀμφισβητεῖται. Δηλαδὴ δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ καμιὰ αἰτιολόγηση γιατί πρέπει νὰ πράττει κανεὶς (ἢ νὰ ἔχει πράξει) ἔτσι. Ἐκτὸς κι ἂν ἔτσι πράττοντας δημιουργεῖς μιὰ τέτοια κατάσταση ποὺ πάλι γίνεται ἔνας στόχος ποὺ δέχεσαι» (16/1931). Η ἀποδοχὴ αὐτὴ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν «προσωπικὴ ὑπόθεση» τῆς *Διάλεξης* καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἀναχθεῖ στὴν υἱοθέτηση μιᾶς στάσης κατὰ τὴ μετα-ἡθικὴ συγκινησιοκρατία. Οὕτε πιστεύει πῶς ἡ γνώση μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴ λύση τῶν ἡθικῶν προβλημάτων (34/1939). Η δυσκολία ἔξ ἄλλου διατύπωσης μιᾶς σωστῆς ἡθικῆς κρίσης ἐπισημαίνεται στὴν κριτική του τῶν δοκιμίων τοῦ Macaulay (22/1937).

Σύμφωνα μὲ τὴ μέθοδο στὶς *Διαλέξεις* του ποὺ μᾶς συνόψισε ὁ Moore ἀναζητᾶ ἔνα μέτρο σύγκρισης ἢ λόγους γιὰ νὰ θεμελιώσει τὴν ἡθικὴ καὶ αἰσθητικὴ του κρίση: «Ζητεῖστε τοὺς λόγους γιὰ νὰ χαρακτηρίσετε κάτι καλὸ καὶ ὅμορφο καὶ τότε ἡ ἴδιότυπη γραμματικὴ τῆς λέξης «ἀγαθὸ» θὰ γίνει φανερή» (24/1933), ἀναγνωρίζοντας ὅτι, ὥπως καὶ στὴ μουσική, τὸ παράδειγμα, σύμφωνα μὲ τὸ ὅποιο κάτι εἶναι σωστό, τοῦ εἶναι σκοτεινό (57/1947).

Γενικὰ ὅμως στὶς σκέψεις αὐτὲς ἡ ἡθικὴ εἶναι περισσότερο στάση ζωῆς, ἀλήθεια ζωῆς, προτροπὴ γιὰ ἐσωτερικὴ ἀλλαγή, παρὰ θεωρητικὴ ὑπόθεση. Γράφει: «Μιὰ ἐξομολόγηση πρέπει νὰ εἶναι μέρος τῆς νέας ζωῆς σου» (18/1931). Καὶ ἀκόμα: «Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια, ἢ δὲν ἔχει δαμάσει τὸν ἑαυτό του... ἡ ἀλήθεια μπορεῖ μόνο νὰ εἰπωθεῖ ἀπὸ κάποιον ποὺ βρίσκεται ἡδη σ' αὐτὴ σὰν στὸ σπίτι του· ὅχι ἀπὸ κάποιον ποὺ ζεῖ μέσα στὸ ψέμα καὶ φεύγει κάποτε ἀπὸ τὸ ψέμα πρὸς τὴν ἀλήθεια σὲ κάποια περίσταση» (35/1939-40). Ζητᾶ τὴν ἀπόλυτη συνέπεια ἀνθρώπου



και ἔργου (65/1949) και δίνει ἀπαράμιλλα ψήγματα βαθιὰ κατασταλαγμένης πρακτικῆς σοφίας¹³⁰, θεωρώντας τὸν ἄνθρωπο «δηλητήριο στὸν ἄλλο... μοχθηρὸ καὶ συγχρόνως ἀθῶο», μὲ τὴν εὐχὴν «νὰ ἔχει σκέψεις ποὺ εἶναι σὲ εἰρήνη. Γιατὶ αὐτὸ κάποιος ποὺ φιλοσοφεῖ ποθεῖ» (43/1942).

Ο στωικισμὸς ποὺ διακρίναμε ἰδιαίτερα στὰ *Tetradia* —ἰδιοσυγκρασιακὸς καὶ φιλοσοφικός— συνδυασμένος ἐδῶ μὲ κάποιον ἡρακλειτισμὸ ἀποτελεῖ μιὰ ἔκδηλη συνιστώσα τῶν ήθικῶν του ἀφορισμῶν. Χαρακτηριστικὴ ἀπὸ τὴ δυαδικὴ αὐτὴ ἄποψη τόσο γιὰ τὴ μορφὴ ὅσο καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενο εἶναι ἡ προτροπή: «Ἄφησε ἀπλῶς τὴ φύση νὰ μιλήσει καὶ ἀναγνώρισε μόνο ἐν α πράγμα ψηλότερο ἀπὸ τὴ φύση, ἀλλὰ δχι αὐτὸ ποὺ μποροῦν νὰ νομίσουν οἱ ἄλλοι» (1/1929). Γενικὰ ἡρακλειτικὴ μοιάζει ἡ ἀντιδιαστολὴ «ἐγὼ - οἱ ἄλλοι, ποὺ μοῦ εἶναι ξένοι» (10/1931), ἡ ἔμφαση στὸ χαρακτήρα (15/1939-40), ἡ «δίζησις ἑαυτοῦ» (36/1939-40), ἡ ἀναζήτηση τοῦ «κρυμμένου» (27/1937), ἡ θεώρηση τοῦ στοχαστῆ ως «ἰχνογράφου ποὺ στοχεύει νὰ ἀναπαραστήσει ὅλες τὶς ἐσωτερικὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὰ πράγματα» (12/1930), ἡ προσπάθεια «νὰ πεῖ πάλι καὶ πάλι τὸ ἴδιο πράγμα», οἱ μεταφορὲς ὕπνου - ξύπνιου, δνείρου - πραγματικότητας καὶ ἡ ἀμηχανία του πῶς ν' ἀρχίσει ἐνα βιβλίο: «Κι ἐδῶ φτάνουμε στὴ δυσκολία τοῦ 'τὰ πάντα ρεῖ' (all in flux). Ἰσως αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖο ποὺ πρέπει ν' ἀρχίσω» (8/1930).

Ολα αὐτὰ βέβαια Ἰσως εἶναι τόποι κοινοὶ σὲ δυὸ συγγενικὲς ἰδιοσυγκρασίες. Καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ λογικοῦ καὶ δοντολογικοῦ στόχου τοῦ *Tractatus* γιὰ χάρη τοῦ ἡθικοῦ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀνακαλέσει τὴ θεώρηση τοῦ *Περὶ φύσεως* τοῦ Ἡράκλειτου ως ἔργου «πολιτικοῦ» καὶ «θεολογικοῦ» ἀπὸ τὴ δοξογραφία¹³¹. Μὲ τὸ στωικισμὸ ώστόσο, εἶναι δύσκολο νὰ μὴν εἰκάσει κανεὶς κάποια γνωριμία φιλοσοφική. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι συμπτωματικὴ ἡ ἐγγύτητα μὲ τὸ πνεῦμα *Tῶν εἰς ἑαυτὸν* τοῦ Μάρκου Αὔρηλιου στὸν ἀφορισμὸ τῆς προμετωπίδας.

Τὸ θρυλικὸ στωικὸ ἰδεῶδες τῆς ἀπάθειας ἀνακαλεῖ ἡ ἀταραξία ποὺ δραματίζεται: «Τὸ ἰδανικό μου εἶναι κάποια ψυχρότητα. Ἐνας ναὸς ποὺ δίνει ἐνα σκηνικὸ γιὰ τὰ πάθη χωρὶς νὰ ἀνακατώνεται μαζὶ τους» (2/1929). Ο στωικισμὸς τοῦ Wittgenstein φαίνεται νὰ συνδυάζεται μὲ τὸν ἑβραϊσμὸ του¹³², ἀντανακλώντας Ἰσως τὶς ἰδέες τῆς ἐποχῆς του γιὰ τὴ Στοὰ σὲ συνάρ-

130. Βλ. 31/1937, 21/1937, 74/1949, 11/1931 κλπ.

131. Πιὸ συγκεκριμένα λέει ὁ Δ.Λ. IX 5: Ἡράκλειτος A1: *Τὸ δὲ φερόμενον αὐτοῦ βιβλίον ἐστὶ μὲν ἀπὸ τοῦ συνέχοντος Περὶ φύσεως, διῆρηται δὲ εἰς τρεῖς λόγους, εἰς τε τὸν περὶ τοῦ παντὸς καὶ πολιτικὸν καὶ θεολογικόν*. Ο Διόδοτος ὅμως: οὐ φησὶ περὶ φύσεως εἶναι τὸ σύγγραμμα, ἀλλὰ περὶ πολιτείας, τὰ δὲ περὶ φύσεως ἐν παραδείγματος εἴδει κεῖσθαι (15). Πρβλ. Ch. Kahn, *The Art and Thought of Heraclitus*, Cambridge 1978, 21.

132. Γιὰ τὸ κάποτε «έβραϊκό του σύμπλεγμα» βλ. Fania Pascal, δ.π. 47-50.



τηση μὲ τὴ σημιτικὴ ὑπόθεση¹³³. Λέει: «... Ἡ τραγωδία εἶναι κάτι τὸ μὴ ἔβραϊκό» (1/1929). Καὶ ἀργότερα: «Σ' αὐτὸ τὸν κόσμο [τὸ δικό μου] δὲν ὑπάρχει τραγωδία, οὕτε ἡ ἄπειρη ποικιλία τῶν περιστάσεων ποὺ κάνει νὰ προκύψει ἡ τραγωδία» (9/1931). Καὶ ἄλλοῦ: «Ο 'Ἐβραῖος πρέπει στὴν κυριολεξία νὰ ἀποβλέπει ὅλα τὰ πράγματα νὰ μὴν τοῦ εἶναι τίποτα» (19/1930), ποὺ ἀπηχεῖ τὴν ἐσωτερικὴ ἀποδέσμευση τοῦ Ἐπικτήτου ἀπὸ τὰ ἔξωτερικά. Καὶ ἀπερίφραστα στωικὴ εἶναι ἡ δεοντολογικὴ ἀποψη τῆς φύσης (41/1941). Εἶναι ἀκόμα τόσο κοντὰ στὶς διαπιστώσεις τοῦ Σενέκα γιὰ τὴ ματαιότητα τῶν ταξιδιῶν¹³⁴ οἱ παραινέσεις: «Ἄν θέλεις νὰ κατέβεις βαθιά, δὲν χρειάζεσαι νὰ ταξιδέψεις μακριά. Πράγματι δὲν χρειάζεται ν' ἀφῆσεις τὸ ἅμεσο καὶ οἰκεῖο περιβάλλον σου» (50/1946). Αὐτὸ τὸ πνεῦμα, ὃσο κι ἂν ἐμφανίζεται σὰν ἀπόσταγμα χριστιανικῆς ἡθικῆς, ἔχει τὸ παράγγελμα: «Ἄντὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι ν' ἀλλάξεις τὴ ζωὴ σου, ἢ τὴν κατεύθυνση τῆς ζωῆς σου» (53/1946), ἐνῷ ἡ παρομοίωσή του στὸ στοχασμὸ 63/1947 σχετικὰ μὲ «τὴν ἄρνηση τῆς ἐλευθερίας τῆς θέλησης» θυμίζει τὴ μεταφορὰ τοῦ κυλίνδρου ἀπὸ τὸν Χρύσιππο, ἀλλὰ γιὰ τὴν κάποια ὑπεράσπισή της¹³⁵. Καὶ στωικὴ πρωταρχικὰ εἶναι ἡ ἄρνησή του τοῦ κακοῦ καὶ ἡ θεώρησή του ως πλάνης (67/1948), καθὼς καὶ ἡ θετικὴ ἀξιολόγηση καὶ κατάδειξη τῆς παιδευτικῆς σημασίας τῆς ἀντοχῆς στὸν πόνο (71/1948) καὶ ἡ διεκδίκηση τοῦ ταλέντου νὰ «δημιουργεῖ συνεχῶς ἀρετὴ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη» (76/1951). Μόνο δρθόδοξος στωικὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφράσει ἔτσι τὸ αἰσθημα «τῆς ἀποδοχῆς τῶν γιγνομένων»: «Τὰ βάσανα εἶναι σὰν τὶς ἀρρώστιες. Πρέπει νὰ τὰ δεχτεῖς. Τὸ χειρότερο ποὺ μπορεῖς νὰ κάνεις εἶναι νὰ ἐπαναστατεῖς ἐνάντιά τους. Σοῦ ἐπιτίθενται ἀπὸ ἔξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς αἰτίες. Καὶ τότε πρέπει νὰ πεῖς ἀπλῶς στὸν ἑαυτό σου: 'Μιὰ ἄλλη ἐπίθεση'» (79/1949).

Ἐνα πάντρεμα χριστιανικῆς καὶ στωικῆς ἡθικῆς εἶναι φανερὸ σὲ πολλὲς σκέψεις, καὶ ἔνας ἔκδηλος ἴδιότυπος χριστιανισμός, σύμφωνος μὲ τὸ πρωτοχριστιανικὸ ἴδανικὸ τοῦ Tolstoy, χωρὶς δογματισμοὺς καὶ κυρίως χωρὶς τὰ λάθη ποὺ τοῦ φόρτωσε ἡ φιλοσοφία (83/1949) τὸν διαπνέει σὲ πολλοὺς στοχασμούς¹³⁶. Στὰ θρησκευτικὰ παραγγέλματα δὲν ἀναζητεῖ λογικὴ δικαιώση, οἱ θρησκευτικὲς μεταφορὲς «κινοῦνται στὸ χεῖλος μιᾶς

133. Βλ. κυρίως Max Pohlenz, *Stoa und Semitismus*, «Neue Jahrbch. f. Wiss. u. Jugendl.» (1926) 257.

134. Seneca, *Epistulae Morales* 28, 104. Βλέπε παλαιὸ μελέτημά μου 'Ο Σενέκας καὶ δ Καβάφης. "Ἐνας φιλόσοφος κοσμοπολίτης γιὰ τὸ ταξίδι καὶ ἡ πόλη τοῦ Καβάφη, «Καινούργια Ἐποχὴ» 1964, 138-147.

135. SVF II 974.

136. Γιὰ τὸν ἴδιότυπο χριστιανισμό του βλ. CV 13, 18, 26, 28, 30, 32, 46, 53 κλπ. 50: «Ο πολιτισμὸς χωρίζει τους ἀνθρώπους ἀπὸ κάθε τι ψηλό, δηλ. τὸ θεό».



ἀβύσσου» (29/1937) καὶ «τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀδράχνεται μὲ πίστη, δῆλαδὴ μὲ ἀγάπη, κι ὅχι μὲ τὴν ἀλήθεια τοῦ λόγου» (32/1937). Γιατί, «γιὰ τὴ σωτηρία δὲν χρειάζεται σοφία, ἀλλὰ πίστη ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή. Μόνο ἡ ἀγάπη πιστεύει στὴν Ἀνάσταση» (33/1937). Καὶ προτρέπει: «Ἐμπρός, πίστευε, δὲν κάνει κακό» (45/1944).

Πόσο ἡ ἡθική του ἀκουμπᾶ στὴ θρησκευτικότητα εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὴ λαχτάρα του γιὰ τὴ γαλήνη καὶ τὴ σιγουριὰ τῆς πίστης: «Εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς τὸν ἑαυτό του, γιατὶ μιὰ πράξη στὴν δοκία θὰ μποροῦσε νὰ παρακινηθεῖ κανεὶς ἀπὸ καλὰ καὶ γενναιόδωρα κίνητρα εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ ἐπίσης νὰ κάνει ἀπὸ δειλία καὶ ἀδιαφορία. Βέβαια μπορεῖ κανεὶς νὰ πράττει ἔτσι κι ἀλλιῶς ἀπὸ γνήσια ἀγάπη, ἀλλὰ ἔξισου καλὰ ἀπὸ δολιότητα καὶ κρύα καρδιά. "Οπως ἀκριβῶς δὲν εἶναι κάθε εὐγένεια μορφὴ ἀγαθότητας. Καὶ μόνο ἂν μποροῦσα νὰ βυθισθῶ στὴ θρησκεία, θὰ μποροῦσα νὰ κατασιγάσω αὐτὲς τὶς ἀμφιβολίες. Γιατὶ μόνο ἡ θρησκεία θὰ εἰχε τὴ δύναμη νὰ καταστρέψει τὴ ματαιότητα ποὺ διεισδύει σὲ κάθε γωνιὰ καὶ σχισμάδα» (48/1946).

«Ἡ θρησκεία εἶναι γι' αὐτὸν «σὰν τὸν ἥρεμο πυθμένα τῆς θάλασσας στὸ βαθύτερο σημεῖο της, ποὺ παραμένει ἥρεμος, ὁσοδήποτε ψηλὰ κι ἂν εἶναι τὰ κύματα στὴν ἐπιφάνεια» (53/1946). Καὶ συνεχῶς ἀντιπαραθέτει τὴ θερμή, «γεμάτη πάθος καὶ χρώματα» πίστη στὴν «γκρίζα καὶ κρύα σοφία» (53, 56, 62) καὶ μιλᾶ «γιὰ τὸ φῶς ἀπὸ ψηλά», ποὺ φωτίζει καὶ ζωντανεύει τὸ ἔργο (59/1947). Γενικὰ ἡ θρησκευτικὴ πίστη, «ἐμπλοκὴ μὲ πάθος σ' ἔνα σύστημα ἀναφορᾶς» εἶναι πρὸ πάντων τρόπος ζωῆς, ἐκτίμηση ζωῆς, ἐμπιστοσύνη, ἐγγύηση, πίστη στὰ ἄλλα πνεύματα (73/1949) ἀλλὰ καὶ ἀκροβατισμὸς στὸν ἄέρα (71/1948). Τὸ δόγμα τῆς θεϊκῆς κρίσης πρέπει νὰ συμπληρώνει τὴν ἡθικὴ διαπαιδαγώγηση (81/1945). Στὴ θρησκεία δὲν ἔχουν σημασία οἱ λέξεις, ἀλλὰ ἡ διαφορὰ ποὺ κάνει στὸν τρόπο τῆς ζωῆς (85/1951). Καὶ ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς ὑπαρξῆς τοῦ θεοῦ θὰ ἡταν ἔνα εἶδος ἀνατροφῆς, ἔνα συγκεκριμένο σχῆμα ζωῆς. Παραμονὴ στὴ θρησκευτικὴ σφαίρα σημαίνει ἀγώνα (86/1950). Ψιθυρίζει τὸν τελευταῖο χρόνο τῆς ζωῆς του: «Σὲ κρίνω ἀπὸ τὸ ἴδιο σου τὸ στόμα. Οἱ πράξεις σου σὲ κάνουν νὰ φρίττεις ἀπὸ ἀηδίᾳ δταν βλέπεις νὰ τὶς πράττουν ἄλλοι ἄνθρωποι» (87/1951).

«Οπως καὶ ἡ θρησκεία, ἔτσι καὶ ἡ τέχνη, καὶ μάλιστα ἡ ποίηση, μπορεῖ νὰ μεταφέρει σκέψεις χωρὶς λέξεις (15/1931). Ἄλλὰ κι ἐκεῖ «εἶναι δύσκολο νὰ πεῖς κάτι τόσο καλὰ ὅσο νὰ μὴν πεῖς τίποτα» (23/1932-34). Σὲ κάθε μορφὴ τέχνης «ὑπάρχει τὸ δάμασμα ἐνὸς θεριοῦ» (37/1946). Κι ἐνῶ μιλᾶ γιὰ τὴν «ἀντιποιητικὴ ἴδιοσυγκρασία» του, σύμφυτη μὲ τὸ ἔβραϊκό του πνεῦμα καὶ τὴν ἐμφασή του στὸ συγκεκριμένο (6/1930), πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ὁμολογεῖ τὴν οἰκείωσή του μὲ τὴν «ποιητικὴ διάθεση» ως «διάθεση εὐαισθησίας στὴ φύση, κατὰ τὴν δοκία οἱ σκέψεις μοιάζουν τόσο ζωηρὲς



ὅσο ἡ φύση ἡ ἴδια». Καὶ προσθέτει: «"Ο, τι δίνει στὶς σκέψεις μου τὴ λάμψη τους στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι ἔνα φῶς ποὺ λάμπει σὰν ἀπὸ πίσω τους. Δὲν λάμπουν καθαυτές» (66/1948). Διακηρύσσει τέλος πὼς «ὅλη ἡ φιλοσοφία ἔπρεπε στὴν πραγματικότητα νὰ γράφεται ως ποιητικὴ σύνθεση» (24/1933-34).

6. Παρατηρεῖ ὁ Bell σ' ἔνα σημεῖο τῆς σάτιράς του¹³⁷:

«Τὶς ἀξίες ποὺ ξεφεύγουν ἀπ' ὅλους τοὺς φιλοσόφους
τὶς ἀδράχνουν οἱ ποιητὲς καὶ τοὺς δίνουν μορφὴ καὶ σχῆμα».

Πραγματικὰ δὲν εἶναι τόσο σὰν φιλόσοφος ποὺ μίλησε ὁ Wittgenstein γιὰ τὴν ἀξία. Στὴν ἴδιότητα αὐτὴ βασικὰ τοῦ ἔμεινε ἄρρητη. Μίλησε ὅμως γι' αὐτὴ σὰν ἄνθρωπος· καὶ μίλησε σὰν «ποιητής», ποὺ «μιλάει μὲ παρομοιώσεις καὶ μεταφορές». Γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἡθική, τὴν θρησκευτικὴ καὶ τὴν αἰσθητικὴ του στάση στὸν κόσμο, γιὰ νὰ κουβεντιάσει ἔτσι τὸ ἀνείπωτο, δὲν χρησιμοποίησε ὁ φιλόσοφος τῆς κοινῆς γλώσσας τὴν «παλιὰ πόλη», ὃσο κάτι σὰν αὐτὸ ποὺ ἔλεγε στὶς *"Ἐρευνης"* «τὰ προάστια τῆς γλώσσας». Καὶ εἶναι στὴν ποιητικὴ ὑφὴ τῆς ἀξιολογικῆς του γλώσσας ποὺ ἔγκειται κυρίως ἡ μαγεία του, ἵσως γιὰ μερικοὺς ἡ προσωπικὴ συμβολὴ του στὸ χῶρο τοῦ φιλοσοφεῖν. Μιλώντας γενικὰ γιὰ τὴ δημιουργικὴ του γλώσσα, τὸν ἀναγνωρίζει ὁ W. Schibles¹³⁸ «μαέστρο στὴ χρήση τῆς ἀναλογίας, τῆς μεταφορᾶς καὶ τῆς ἐντυπωσιακῆς παράθεσης». Πιστεύει πὼς ὅλες οἱ ἀποφάνσεις τοῦ φιλοσόφου —ποὺ δνόμασε τὶς φιλοσοφικὲς δηλώσεις «ἀστεῖα τῆς γραμματικῆς» καὶ ἰσχυρίστηκε πὼς τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα γεννιῶνται «ὅταν ἡ γλώσσα ἔχει σκόλη» καὶ «χώρεσε ὅλη τὴ φιλοσοφία σὲ μιὰ σταγόνα διδασκαλίας γιὰ τὴ γλώσσα»— εἶναι «μεταφορικές, ἀναλογικές καὶ ἐντυπωσιακές παρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν κοινὴ γλώσσα». Θεωρεῖ τὰ κείμενά του «λευκώματα, σκιαγραφίες τοπίων», ἀπόσταγμα τῆς «δημιουργικῆς χρήσης» του προσωπικῆς του γλώσσας. Πιστεύει πὼς ὁ Wittgenstein δὲν μᾶς ἔδωσε τόσο μιὰ καινούργια φιλοσοφία, ὃσο ἔνα νέο τρόπο τοῦ φιλοσοφεῖν, ὑπόδειγμα καθαρῆς ποίησης. Καὶ ἐπισημαίνει τὴ σχέση τῆς φιλοσοφίας τῆς γλώσσας μὲ τὴν ποίηση ως προσπάθειας δημιουργίας νοημάτων, προσπάθειας νὰ μάθουμε τὴ γλώσσα μας. Καὶ παρατηρεῖ ὁ T. Binkley¹³⁹ ὅτι, μολονότι ὕφος καὶ σκέψη πᾶνε μαζί, συχνὰ τὸ ὕφος τοῦ Wittgenstein γίνεται ἐμπόδιο γιὰ τὴν κατανόηση τῆς φιλοσοφίας

137. *"Ο.π. 71.*

138. Βλ. ὑποσ. 26, σσ. 1, 3, 6, 8, 9-10. Πρβλ. Viggo Rossvaer, «Philosophy as an Art Form», *Wittgenstein-Ästhetik und Transcendentale Philosophie, Akten eines Symposiums in Bergen 1980*, Wien 1981, 25-31.

139. *Wittgenstein's Language*, The Hague 1973, VII.



ταῦ γιατὶ «ό ίδιότυπος τρόπος γραφῆς του αἰχμαλωτίζει τὸ ἐνδιαφέρον... ποὺ ἀκόμα ὑποψιασθεῖ ὁ ἀναγνώστης τί συμβαίνει φιλοσοφικά. Τὸ ὕφος ποὺ δουλεύεται μὲ παραβολές, μύθους, ἀναλογίες καὶ μεταφορὲς εἶναι μερικὰ ἡ φιλοσοφία του». Καὶ εἶναι ὅπωσδήποτε ἡ ἡθικὴ του.

Δὲν εἶναι μόνο οἱ τολμηρές του μεταφορὲς καὶ οἱ παρομοιώσεις¹⁴⁰ ποὺ πασχίζουν νὰ ἔκφρασουν τὸ ἀνείπωτο, ἀλλὰ καὶ κάποια θεωρητικὴ τους ὀποτίμηση. Λέει: «Μιὰ καλὴ παρομοίωση δροσίζει τὸ πνεῦμα» (1/1929). Καὶ καυχιέται: «Μπορῶ ἀκόμα νὰ κάνω ώραῖς παρομοιώσεις». Μ' αὐτὲς εἶναι κυρίως ποὺ ἔντυσε τὶς «ἀ-νοησίες» του, ποὺ κουβέντιασε τὴ σιωπὴ του. «Μὴ φοβᾶσαι γιὰ τ' ὄνομα τοῦ θεοῦ νὰ λές ἀ-νοησίες. Ἀλλὰ πρέπει νὰ προσέχεις τὶς ἀ-νοησίες σου» (80/1949), λέει καὶ πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

Ἡ ἡθικὴ τοῦ Wittgenstein ὅπωσδήποτε δὲν εἶναι μόνο ἡ ἡθικὴ τοῦ *Tractatus* καὶ τῆς *Λιάλεξης*. Βρῆκε πολλοὺς τρόπους ὁ φιλόσοφος νὰ κουβεντιάσει τὴ σιωπὴ του καὶ βασικὰ τὰ «ἐκ βαθέων» *Eἰς ἔαντόν του*. Τὶ ἀκριβῶς εἶπε, δύσκολο νὰ τὸ πεῖ κανείς. Ὁ Wittgenstein, ὅπως ὁ ἄναξ οὐ τὸ μαντεῖον ἔστι τὸ ἐν Δελφοῖς οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει, ἀλλὰ σημαίνει (Ἡράκλειτος 93 DK)¹⁴¹. Καὶ πολλοί, ἀν καὶ ἀκοῦνε τὸ *Λόγο* του, δὲν τὸν ἔννοοῦν. Είμαι ἀκόμα ἀπ' αὐτούς. Ἀφήνομαι μόνο στὴ μουσικὴ του, ποὺ «λέει τὸ ἀνείπωτο κατὰ τρόπο ἀνείπωτο σ' αὐτὸ ποὺ ἔχει εἰπωθεῖ»¹⁴².

L. WITTGENSTEIN'S ETHICAL APHORISMS: THE MODERN “TO HIMSELF” OR HOW CAN SILENCE BE TALKED ABOUT

Summary.

About 1930 Julian Bell lampooned Wittgenstein for placing values beyond the world, for considering ethical statements nonsensical and still for breaking his own “vow of silence” in talking ethics and aesthetics “day and night”. Russell had also remarked in his “Introduction” to the *Tractatus* that, although Wittgenstein placed ethics “in the mystical, inexpressible region, nevertheless, he was capable of conveying his ethical opinions”.

140. CV 1, 19, 20, 23, 29, 31, 37, 39, 47, 49, 53, 62 κλπ.

141. Βλ. Ζήσιμου Λορεντζάτου, «Ο Tractatus τοῦ Wittgenstein καὶ ὁ ἄναξ οὐ τὸ μαντεῖον...». Παρουσίαση, *Tractatus*, δ.π. 9-23.

142. Παραλλαγὴ τοῦ πιὸ κάτω σχολίου τοῦ Wittgenstein (Engelmann, *Letters from L. Wittgenstein* 6/9.4.17): «The poem by Uhland is really magnificent. If only you do not try to utter what is unutterable, then nothing is lost. But the unutterable will be -unutterably- contained in what has been uttered».



As a matter of fact, according to the Tractarian doctrine of ethical silence—subsequent to Wittgenstein's theory of significant language as picturing the world—ethics is unsayable and should be passed over in silence, even if ethical statements were to be taken as elucidations together with the philosophical propositions of the *Tractatus*. For all the advances of the *Lecture on Ethics*, since the doctrine of the supernatural character of ethics was still held, the transcendental idealism of the *Tractatus* was equally valid and ethical expressions were also considered nonsensical. As it is well known, Wittgenstein's "metaethical" views changed during the middle and final phases of his philosophy as a corollary of his shifting from the meaning to the use of language and of his substituting grammar for logic. The argument for the inexpressibility of ethics was implicitly dropped, ethics came to be regarded as one of the forms of life with its own language game, and ethical expressions were re-admitted to significance. However, since in these periods Wittgenstein said practically nothing on ethics in his technical works, his earlier views became "canonical" and his moral aphorisms were mostly considered somehow inconsistent with them.

Wittgenstein though, in the above mentioned lecture defined ethics as the universal "tendency to go beyond the world and significant language", and showed great respect for it as a "document of the tendency of the human mind to say something about the ultimate meaning of life". In a later discussion he considered this "thrust against the limits of language" as a personal matter, in which a man can speak "in the first person" only "for himself", irrespective of any explanation and theory. For, "if he needed a theory in order to explain to another the essence of the ethical, the ethical would have no value at all".

It is in this light that the recently published collection of notes about ethics, art, religion and other subjects, under the English title *Culture and Value* (Oxford 1980), should be seen, although almost all of these reflections date from the middle and later periods, when the doctrine of the inexpressibility of values was practically abandoned and value statements were considered meaningful within their cultural context. Yet, the awe in front of the transcendental is still manifest in some of them, and their personal, intimate character too prominent to allow them to be taken simply as describing human phenomena.

Being convinced by the editor of this volume that "these notes can be properly understood and appreciated only against the background of Wittgenstein's philosophy and, furthermore, that they make a contribution to our understanding of that philosophy", I have tried in this paper, dedicated to Wittgenstein *in memoriam* for the 30th anniversary of his death, to present



some of his moral aphorisms contained in it and make some comments on them, after I have given a short account of his “metaethical” and moral views found in other writings and testimonies.

Wittgenstein could not write a book on ethics considering such a book “intrinsically sublime” and too wonderfull to be possible. Yet, apart from the theoretical and normal ethical views of the *Tractatus* and the *Lecture on Ethics*, he advanced some ethical opinions in his *Lectures on Aesthetics*. We also have valuable additional information about his ethical views and attitudes from Moore’s account of his 1930-33 lectures, from his discussions with Waismann, and from some theses recorded by Rush Rhees. Moreover, the positivist and existentialist —mostly negative to ethics— interpretations of the *Tractatus* have been recently modified, due to some re-interpretations of this work, considered not only as an “ethical deed”, but also as an ethical work in itself, on account of a new reading of the “Preface” and the famous letter to von Ficker along with some recent biographical documents.

After a presentation of his main ethical and moral views and a full survey of all the available bibliography on Wittgenstein’s ethics, I have summarized some of the ethico-religious aphorisms found in the *Notebooks*, especially those not included in the *Tractatus*, as an introduction to my tentative appreciation of the recently published aphorisms. I view these aphorisms as a modern version of Marcus Aurelius’s *Meditations*, or “Thoughts addressed To Himself” on account of both their form and content and of what Wittgenstein himself said of his philosophy: “Nearly all my writings are private conversations with myself; things that I say to myself tête à tête” (CV 77/1948).

These reflections take up the dialectics of the *Notebooks* in a certain sense, after the gap of Wittgenstein’s philosophical silence and life of ethical action. In both, Wittgenstein speaks mostly as an ethical personality, a religious and aesthetic man, and not as a “metaethical” philosopher. There is, in both documents a traditional theonomic ethics with discernible Stoic attitudes (and in the aphorisms of an occasional Heraclitean shade). In these aphorisms, moreover, Wittgenstein speaks as a poet with similes and metaphors, using language in an extraordinary way and viewing the world aesthetically. The assessment of certain scholars that Wittgenstein’s main contribution to philosophy was a new philosophical style rather than a new philosophy is fully justified by these aphorisms which will conduce to our viewing Wittgenstein as a sensitive intellectual of a traditional sort and not only as a radical logician. And they will help us to understand his saying: “How can I be a good logician if I am not yet a man?”.

Athens

Myrto Dragona-Monachou

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΑΝ