



εις μάρτυρα της παρούσης πάντων απόγονων της Δημοκρατίας της Ελλάδος και της πατρίδος της. Τον πατέρα της ήταν ο Καπετάνιος Γεώργιος Μαζαρόπουλος, γεννημένος στην Καστοριά το 1872, που έπεισε την οικογένεια της να εγκατασταθεί στην Καστοριά στην περιοχή της Αλιβάτως, όπου ο πατέρας της άνοιξε ένα σαντορινό σαλόνι. Η μητέρα της ήταν η Σπυρίδωνα Λαζαρίδη, γεννημένη στην Καστοριά το 1874. Οι γονείς της παραμένουν μέχρι σήμερα, καθώς ο πατέρας της έζησε μέχρι το 1945 και η μητέρα της μέχρι το 1955.

Ο πατέρας της, ο Καπετάνιος Γεώργιος Μαζαρόπουλος, ήταν ο πρώτος πολιτικός που διετέλεσε δήμαρχος της Καστοριάς, από το 1903 έως το 1905, καθώς και ο πρώτος που διετέλεσε δήμαρχος της Καστοριάς στην περιοχή της Αλιβάτως, από το 1905 έως το 1907. Τον ίδιο χρόνο, ο πατέρας της έγινε επίκουρος διδάκτορας στην Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης, με την θέση του διδάκτορα της Αρχαίας Ιστορίας. Τον ίδιο χρόνο, ο πατέρας της έγινε επίκουρος διδάκτορας στην Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης, με την θέση του διδάκτορα της Αρχαίας Ιστορίας.

Ο πατέρας της, ο Καπετάνιος Γεώργιος Μαζαρόπουλος, ήταν ο πρώτος που διετέλεσε δήμαρχος της Καστοριάς στην περιοχή της Αλιβάτως, από το 1905 έως το 1907. Τον ίδιο χρόνο, ο πατέρας της έγινε επίκουρος διδάκτορας στην Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης, με την θέση του διδάκτορα της Αρχαίας Ιστορίας.

Ο πατέρας της, ο Καπετάνιος Γεώργιος Μαζαρόπουλος, ήταν ο πρώτος που διετέλεσε δήμαρχος της Καστοριάς στην περιοχή της Αλιβάτως, από το 1905 έως το 1907. Τον ίδιο χρόνο, ο πατέρας της έγινε επίκουρος διδάκτορας στην Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης, με την θέση του διδάκτορα της Αρχαίας Ιστορίας.

