

νολικά τὸ ἔργο ἀνευρίσκει ὅτι στὰ κεφ. τῶν Σχολίων τοῦ Πρόκλου [1. 1-4, 25-26 και 28 (σ' αὐτὰ ἐνυπάρχει ἡ γνωσιοθεωρία τῶν Μαθηματικῶν Ἐπιστημῶν), 2. 15-22 και 27 (σ' αὐτὰ ὑπάρχουν ιστορικὲς πληροφορίες γιὰ τὶς ἐπιστῆμες τῶν Πυθαγορείων) και 3. 23-24 (ὅπου περιγράφεται ἡ μορφωτικὴ ἀξία τῶν Μαθηματικῶν)] βρίσκονται δλα τὰ θέματα τῆς πραγματείας τοῦ Γεμινοῦ *'H τῶν μαθημάτων θεωρία.* Ο συγγραφέας, τέλος, παρατηρεῖ ὅτι ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἀσχοληθεῖ κανεὶς μὲ τὰ κεφαλάια 17-25 και 28-31 τοῦ *'Υπομνήματος* τοῦ Ἰαμβλίχου, τὰ δποῖα ἀναφέρονται στὸν Πυθαγόρα και τοὺς Πυθαγορείους, και νὰ τὰ ἀναλύσει. Τὸ κέρδος γιὰ τὸν ἀκριβέστερο προσδιορισμὸ τῶν γνωσιοθεωρητικῶν πηγῶν τοῦ Πρόκλου και τοῦ Ἰαμβλίχου θὰ εἶναι μεγάλο.

Ἡ ἔρευνα γιὰ τὶς πηγὲς τῆς γνωσιοθεωρίας τοῦ Πρόκλου (και τοῦ Ἰαμβλίχου) πρέπει νὰ προχωρήσει πέρα ἀπὸ τὸν Γεμινὸ και, ἀφοῦ περάσει μέσα ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη και τὸν Πλάτωνα, νὰ ἀναζητήσει στὸ χῶρο τῶν ἀρχαίων Πυθαγορείων τὴ δύναμη τῆς γνώσης γιὰ τὴ σύλληψη και κατανόηση τῆς ἀρχέγονης ἐνότητας τοῦ κόσμου. *'H universitas scientiarum*, στὴν δποία ἀνάγεται ὁ νοῦς μὲ τὰ Μαθηματικὰ και τὴ Διαλεκτικὴ και ἡ δποία προϋποτίθεται γιὰ τὴ μυστικὴ θέαση τοῦ κόσμου, ἔχει ἀσφαλῶς ὄρφικὴ τὴν προέλευσή της. Οἱ ἀρχὲς τῆς κίνησης και τῆς τάξης, τῆς διάσπασης και τοῦ συστήματος, τῆς ἀντίθεσης και τῆς ἀρμονίας εἶναι ἀπὸ τὰ κεντρικότερα σημεῖα μέσα στὴ φιλοσοφία τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ. ብ ἐνότητα τοῦ διασπασμένου ὅντος δόθηκε μόνο μέσα στὰ σύμβολα τῶν Ὀρφικῶν και στὸν ἀριθμὸ τῶν Πυθαγορείων, ὅπως αὐτὸς κινεῖται μέσα στὸ «πέρα» και τὸ «ἄπειρον». Και αὐτὴ τὴν ἐνότητα ζητεῖ νὰ ἀνασυστήσει ὁ Νεοπλατωνισμὸς και ἡ Διαλεκτικὴ του. Και ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ φαίνεται καθαρὰ ἡ μεγάλη σημασία ποὺ ἔχει γιὰ τὸ στόχο αὐτὸν τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ ἡ ἴχνηλασία τῶν πηγῶν τῆς γνωσιοθεωρίας του.

Βόννη

Δημοσθένης Γ. Γεωργοβασίλης

Curt Paul Janz, *Friedrich Nietzsche. Biographie in drei Bänden*, München, Carl Hanser Verlag. 1978-1979, 849+668+463 σελ.— Πρῶτος τόμος: Παιδικὰ και νεανικὰ χρόνια. Τὰ χρόνια στὴ Βασιλεία (1978). Δεύτερος τόμος: Τὰ δέκα χρόνια τοῦ ἐλεύθερου στοχαστῆ (1978). Τρίτος τόμος: Τὰ χρόνια τῆς ἀρρώστιας. Πηγές. Πίνακες (1979).

Μὲ τὴν ἔκδοση στὸ Μόναχο ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Hanser και τοῦ τρίτου τόμου τοῦ βιογραφικοῦ ἔργου τοῦ C. P. Janz γιὰ τὸν Νίτσε ὀλοκληρώνεται μιὰ πολὺ φιλόδοξη προσπάθεια νὰ συντεθεῖ ἡ πρώτη πλήρης βιογραφία τοῦ γερμανοῦ φιλοσόφου. Τὴ σημασία τῆς προσπάθειας αὐτῆς τὴν ἀντιλαμβανόμαστε μόλις ἀναλογιστοῦμε ὅτι σὲ κανέναν, ἵσως, ἄλλο φιλόσοφο δὲν διαπιστώνεται τόσο στενὴ ἀμοιβαία ἐξάρτηση βίου και ἔργου, ὥστε τὸ ἔνα νὰ προϋποθέτει και συνάμα νὰ καθορίζει τὸ ἄλλο, ὅσο στὸν Νίτσε. Στὶς γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν δὲν ἐπιχειρεῖται ὁ κριτικὸς ἔλεγχος ὅσο ἡ παρουσίαση ἐνὸς βιβλίου, ποὺ πιστεύουμε ὅτι δὲν πρέπει νὰ περάσει ἐντελῶς ἀπαρατήρητο στὸν τόπο μας.



‘Ο συγγραφέας του C. P. Janz είναι έλβετός μουσικός, που παράλληλα μὲ τὴ δραστηριότητά του στὴ συμφωνικὴ ὁρχήστρα τῆς Βασιλείας ἀσχολήθηκε συστηματικὰ μὲ τὸν Νίτσε, ἀρχικὰ μὲ τὶς μουσικές συνθέσεις του, ἀργότερα καὶ μὲ τὴ ζωὴ του. Στὸν πρῶτο τόμο ἔχει ἐνσωματωθεῖ (σ. 17-273) μιὰ δυσεύρετη πιὰ ἐργασία τοῦ Richard Blunck (1902-1962), ἐνὸς παλαιότερου ἐρευνητῆ τῆς ζωῆς τοῦ Νίτσε, ἡ ὥποια καλύπτει τὰ παιδικὰ καὶ τὰ νεανικὰ χρόνια τοῦ φιλοσόφου. (R. Blunck, *Friedrich Nietzsche, Kindheit und Jugend*, München/Basel, C. Reinhardt 1953). Καὶ σπεύδουμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι οἱ σελίδες αὐτὲς είναι ἀπὸ τὶς πιὸ καλὲς τοῦ τρίτου ἔργου: ‘Η συνθετικὴ δύναμη τοῦ Blunck είναι μεγαλύτερη, ἡ ματιά του πιὸ διεισδυτική, ἡ γραφή του προσωπικότερη.

‘Οπως ἡδη ἀναφέραμε, τὸ ἔργο ἀπλώνεται σὲ τρεῖς τόμους, που συνολικὰ πλησιάζουν τὶς δύο χιλιάδες σελίδες. ‘Ο πρῶτος τόμος καλύπτει, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παιδικὴ καὶ νεανικὴ ἡλικία τοῦ Νίτσε, τὰ δέκα χρόνια τῆς καθηγεσίας του στὴ Βασιλεία, δηλαδὴ φθάνει ὡς τὸ 1879. ‘Ο δεύτερος τόμος είναι ἡ ἔκθεση τῶν δέκα ἐλεύθερων ἀπὸ ἔξωτερικοὺς ἀναγκασμοὺς χρόνων τοῦ Νίτσε, ὡς τὸ τελειωτικὸ ἔσπασμα τῆς ἀρρώστιας τὸν Ιανουάριο τοῦ 1889, συμπίπτει δηλαδὴ μὲ τὴν περίοδο ποὺ γράφτηκαν τὰ σημαντικότερα ἔργα του. ‘Ο τρίτος τόμος είναι τὸ χρονικὸ τῆς ἀρρώστιας τοῦ Νίτσε, σ’ αὐτὸν περιγράφονται τὰ ἔντεκα χρόνια ποὺ μεσολαβοῦν ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ὡς τὸ φυσικὸ θάνατο τοῦ φιλοσόφου. ‘Ο τόμος συμπληρώνεται μὲ μιὰ συλλογὴ τεκμηριωτικῶν κειμένων, εἰκόνες, ἔξαντλητικὸ κατάλογο τῶν ἔργων τοῦ Νίτσε —συγγραφῶν, σχεδιαγραμμάτων, διαλέξεων καὶ μουσικῶν συνθέσεων— σὲ χρονολογικὴ καὶ ἀλφαριθμητικὴ διάταξη καὶ, τέλος, διεξοδικοὺς πίνακες τῶν βιογραφικῶν πηγῶν καὶ τῶν κύριων ὀνομάτων.

Παρατηροῦμε ὅτι ἡ διάρθρωση τοῦ ἔργου δὲν ἀκολουθεῖ τόσο τὴν πνευματικὴ ἀνέλιξη τοῦ Νίτσε ὥστε τὴν ἔξωτερη κίνηση τῆς ζωῆς του κι ὅτι οἱ κύριες τομὲς τοῦ Janz ἀντιστοιχοῦν σὲ σημαντικοὺς σταθμοὺς τῆς ζωῆς καὶ ὅχι τοῦ ἔργου τοῦ φιλοσόφου. ‘Αλλὰ καὶ γενικότερα, ὁ ἔλβετος βιογράφος προτιμάει νὰ μένει στὸ αὐτηρὰ βιογραφικὸ πλαίσιο, ἀποφεύγοντας συστηματικὰ τὴν ἐρμηνεία καὶ τὴν κριτικὴ ἀξιολόγηση τοῦ ἔργου τοῦ Νίτσε, καὶ τὴ στάση του αὐτὴ τὴν ἀνάγει σὲ μεθοδολογικὴ ἀρχὴ τῆς δουλειᾶς του (σ. 10 τῆς Εἰσαγωγῆς).

Τὸ ἔργο τοῦ Janz παρουσιάζει μιὰν ἀδιαμφισβήτητη ἀνεξαρτησία ἀπὸ κάθε προηγούμενη βιογραφία τοῦ Νίτσε. ‘Ο Janz στηρίζεται κυρίως στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Νίτσε, τόσο τὶς δημοσιευμένες ὥστε καὶ τὰ ἀδημοσίευτα σχεδιάσματα, στὶς ἐπιστολὲς τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν φίλων τοῦ Νίτσε, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες πηγές, ποὺ τὶς ἐρευνᾷ ἔξαντλητικὰ μὲ ὑπέρτατο κριτήριο τὴν αὐθεντικότητά τους. ‘Εχει ἔτσι συγκεντρώσει, ταξινομήσει καὶ ἀξιολογήσει μὲ ἀφάνταστη φιλοπονία καὶ ἀκρίβεια ἓνα τεράστιο ὑλικὸ ἀπὸ τὸ Goethe-Schiller-Archiv τῆς Βαϊμάρης, τὸ τμῆμα χειρογράφων τῆς πανεπιστημιακῆς βιβλιοθήκης καὶ τῶν κρατικῶν ἀρχείων τῆς Βασιλείας, ἀπὸ ἴδιωτικὲς συλλογὲς κ.ἄ. Κι ὅχι μόνο γιὰ τὶς σημαντικὲς πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ φιλοσόφου —π.χ. τὰ πρῶτα παιδικὰ χρόνια στὸ Röcken, ἀνεξίτηλα σημαδεμένα ἀπὸ τὸν πρόωρο θάνατο τοῦ πατέρα καὶ τοῦ μικρότερου ἀδελφοῦ του, τὶς λαμπρὲς γυμνασιακὲς καὶ πανεπιστημιακὲς σπουδές του στὴ Schulpflicht καὶ τὴ Λειψία, τὴν πρώιμη καθηγεσία στὴ Βασιλεία, τὴν



φιλία και, άργότερα, τή διάστασή του μὲ τὸν Wagner, τή συνάντησή του μὲ τὴν Lou Salomé, τὶς σχέσεις του μὲ τὴν ἀδελφή του, τὴν ἀδιάκοπη περιπλάνηση στὶς Ἀλπεις και τὸν ἵταλικὸν νότο, τὴν πεισματικὴν πάλη του μὲ τὴν ἀρρώστια κ.ἄ.—, ἀλλὰ και γιὰ τὰ πιὸ ἀσήμαντα, τὰ πιὸ καθημερινὰ περιστατικὰ τῆς ζωῆς τοῦ φιλοσόφου, και προπαντὸς γι’ αὐτά. Γιατὶ τὸ ἔργο τοῦ Janz περιέχει πλῆθος λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Nίτσε, ποὺ ωστόσο δὲν θολώνουν τὴ γενικὴ εἰκόνα και δὲν ἐμποδίζουν νὰ ἀναδυθεῖ ἡ μορφή του καθαρή, ἀληθινή, ἀνθρώπινη.

Παράλληλα ἀναπλάθεται τὸ ἴστορικὸ και κοινωνικὸ πλαίσιο (γαλλογερμανικὸς πόλεμος, πρωσσικὴ αὐτοκρατορία, ἀνάπτυξη τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος), ἡ πνευματικὴ φυσιογνωμία τῆς ἐποχῆς, τὸ περιβάλλον στὸ ὅποιο ἔζησε και δημιούργησε ὁ Nίτσε (ἡ Βασιλεία και τὸ πανεπιστήμιό της, τὸ Tribschen τοῦ Richard και τῆς Cosima Wagner, τὸ σαξωνικὸ Naumburg, ὅπου ζοῦσε ἡ μητέρα του κι ἡ ἀδελφή του), ὁ φιλικός του κύκλος, τὰ διαβάσματά του κ.ἄ. Ἡ ἀξιοθαύμαστη φιλοπονία τοῦ Janz ἐκδηλώνεται και στὴν ἔξονυχιστικὴν ἔρευνα γιὰ τὰ πρόσωπα, ποὺ κατὰ τὸν ἕνα ἡ τὸν ἄλλο τρόπο σχετίστηκαν μὲ τὸν Nίτσε, πρόσωπα ποὺ ἔχουν ὄριστικὰ τὴ θέση τους στὴν ἴστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ὥπως π.χ. ὁ R. Wagner, ὁ J. Burckhardt, ὁ E. Rohde, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ «συνάντησή» τους μὲ τὸν Nίτσε, και ἄλλα ξεχασμένα πιὰ ἡ και ἐντελῶς ἄγνωστα και ἄσημα πρόσωπα, ὥπως π.χ. ὁ καθηγητὴς Vischer, στὸν ὅποιο ὀφείλεται ἡ ἐκλογὴ τοῦ εἰκοσιπεντάχρονου Nίτσε στὴν κενὴ ἔδρα τῆς κλασικῆς φιλολογίας τοῦ πανεπιστημίου τῆς Βασιλείας, ὁ ἄτυχος φοιτητὴς Brenner ποὺ μὲ τὸν Paul Réé και τὴν M. von Meysenbug συντρόφεψε τὸν Nίτσε τὸ 1876 στὸ Sorento, ἡ Meta von Salis, ἀπὸ τὶς πρωτοπόρες τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος, ὁ F. Overbeck και ὁ H. Köseltz, πολύτιμοι, ἀφοσιωμένοι φίλοι τοῦ Nίτσε, ποὺ στάθηκαν κοντά του ὡς τὸ τέλος. Κάτι ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἀκόμη εἶναι ὅτι ὁ Janz ἐπιμένει στὴν παρουσίαση και τὴν ἀξιολόγηση τῶν μουσικῶν συνθέσεων τοῦ Nίτσε, μὲ ἴδιαίτερη ἐπιτυχία χάρη στὶς εἰδικὲς γνώσεις του.

Παρόλον ὅτι ἀπὸ τὴ βιογραφικὴν αὐτὴν προσπάθεια τῶν R. Blunck και C. P. Janz δὲν προκύπτει νέα εἰκόνα γιὰ τὸν Nίτσε, οὐσιαστικὰ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἴχαμε ὡς τώρα, οὔτε δημιουργοῦνται οἱ προϋποθέσεις γιὰ μιὰν ἄλλη θεώρηση τῆς φιλοσοφίας του ἡ ἔστω κάποιων ἐπιμέρους ἰδεῶν τοῦ Nίτσε, ἀνεπιφύλακτα πιστεύουμε ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι πολὺ θετικό: Τὸ τρίτομο ἔργο τοῦ Janz εἶναι ἡ πρώτη θεμελιωμένη σὲ πλατειά βάση, ἀντικειμενική, πέρα ἀπὸ κάθε μύθο, φιλολογικὴ - κριτικὴ βιογραφία τοῦ Nίτσε. Μαζὶ μὲ τὴν κριτικὴ ἐκδοση τῶν «Ἀπάντων» του ἀπὸ τοὺς ἵταλοὺς καθηγητὲς Giorgio Colli και Mazzino Montinari ἀποτελοῦν πιὰ τὴ στερεὴ ὑποδομὴ κάθε σοβαρῆς ἐνασχόλησης μὲ τὴ σκέψη τοῦ μεγάλου εὐρωπαίου στοχαστῆ.

\*Αθήνα

N. M. Σκουτερόπουλος

