

γραφή τῆς ἐσωτερικῆς λειτουργίας τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔγχειρήματος. Αὐτὸς βέβαια δὲν εἶναι καινούργιο γιὰ μᾶς, ἀφοῦ μᾶς εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη, ποὺ ἐπιμένει στὴ μὴ μετάβαση σὲ ἄλλο γένος: *οὐτε γὰρ ἐν ἄλλῳ τις γένει δύναται ἀνθεῖναι αὐτήν* (*Μτφ. Κ 9, 1066 a 9*). Ἐπὸ τὴν ἄλλη θὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸν Tournier, ποὺ ἐπιμένει ὅτι οἱ κανόνες δὲν εἶναι ὁρισμένοι, ἀφοῦ εἶναι πάντα δυνατὸ νὰ αὐξηθοῦν. Ἔνα πρόχειρο παράδειγμα θὰ ἦταν, νομίζουμε, διαφωτιστικό: οἱ σύγχρονες αἰσθητικὲς θεωρίες κρατοῦν ἀνοιχτὲς τὶς κατηγορίες κι ἔτσι μεγαλώνουν τὶς δυνατότητες ἐρμηνείας τοῦ αἰσθητικοῦ φαινομένου.

Δυναμισμὸ τῆς σκέψης ἀποκαλύπτει ἀκριβῶς ἡ κύρια θέση τῆς μελέτης: Ἡ ἔγνοια τοῦ Tournier εἶναι νὰ μὴν ὁριοθετηθεῖ ὁ ὁρισμὸς τῆς ἐρμηνευτικῆς ἀνάλυσης στὴν ἄπλη σχέση ἀνάμεσα σὲ μιὰ μὴ ρητὴ καὶ μιὰ ρητὴ ἔννοια, ἀλλὰ νὰ πλουτισθεῖ μὲ νέα βάση, ως σχέση ἀνάμεσα σὲ μιὰ ἔννοια ποὺ πρέπει προκαταρκτικὰ νὰ ἔχει προσδιοριστεῖ καὶ μιὰ ἔννοια μὴ σαφή: «Τὸ preexplicandum τὸ χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ διακρίνουμε... τὴν προκαταρκτικὴ στὴ διασάφηση τοῦ explicandum ἐργασία καὶ ποὺ συνίσταται στὸ νὰ ἀποδώσουμε ἔνα ἴδιαίτερο καὶ μονοσήμαντο νόημα σὲ μιὰ ἔννοια» (94). Ἔτσι καὶ οἱ ρηματικοὶ τύποι: expliciter, expliquer ὁρίζονται ὁ πρῶτος ως: διασαφηνίζω τὴ σημασία μιᾶς γλωσσικῆς ἐκφραστῆς μὲ ἄλλες γλωσσικὲς ἐκφράσεις ἰσοδύναμες τῶν ὅποιων προϋποθέτω γνωστὴ τὴ σημασία· ὁ δεύτερος ως: διατυπώνω τοὺς ἀπαραίτητους καὶ ἰκανοὺς ὅρους τῆς πραγμάτωσης ἐνὸς ἐμπειρικοῦ γεγονότος.

Αθῆναι

Αννα Κελεσίδου-Γαλανοῦ

Walter Schulz, *Ich und Welt. Philosophie der Subjektivität*, Pfullingen, Neske, 1979, 280 σελ.

Ο καθηγητὴς Walter Schulz δὲν εἶναι μόνον ἔνας ἀπὸ τοὺς ἀξιολογότερους μελετητὲς τοῦ Γερμανικοῦ ἰδεαλισμοῦ,¹ ἀλλὰ συχνὰ ἔξετάζει καὶ τὴ σημασία συγκεκριμένων ἀπόψεων τοῦ γερμανικοῦ ἰδεαλισμοῦ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς συστηματικῆς φιλοσοφίας. Τὸ ἔργο ποὺ ἔξετάζεται ἐδῶ, ἀναφέρεται στὴ φιλοσοφία τῆς ὑποκειμενικότητας πού, σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα ἀρχίζει ἀπὸ τὸν Descartes καὶ κορυφώνεται στὸ γερμανικὸ ἰδεαλισμὸ καὶ στὴ φιλοσοφία τῆς ὑπαρξης. Χαρακτηριστικὸ τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας εἶναι ὅτι προσπάθησε νὰ δώσει ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα «ἐγὼ καὶ ὁ κόσμος» μὲ ἀφετηρία τὸ ἐγὼ καὶ κατεύθυνση πρὸς τὸ κόσμο. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τὰ προβλήματα ἐκεῖνα ποὺ ἔθεσε ἡ φιλοσοφία τῆς ὑποκειμενικότητας καὶ ποὺ ἔξακολουθοῦν νὰ ἔχουν ἐπικαιρότητα, ἔστω καὶ ἂν οἱ λύσεις ποὺ ἔδωσε ἐκείνη δὲν ἦσαν ἐπιτυχημένες.

1. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πολλὰ ἄρθρα γιὰ τὸ γερμανικὸ ἰδεαλισμὸ δ W. Schulz δημοσίευσε καὶ τὰ ἔξῆς βιβλία γιὰ τὸ φιλοσοφικὸ ἀντὸ ρεῦμα: *Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik*, Pfullingen 1957.—*Das Problem der absoluten Reflexion*, Frankfurt/M. 1963.—*Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings*, Pfullingen 1975².—*Johann Gottlieb Fichte - Søren Kierkegaard*, Pfullingen 1977².



Βέβαια δὲν πρόκειται γιὰ κάποια ραψωδικὴ παρουσίαση προβλημάτων. Αντίθετα μάλιστα, ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ συστηματικὴ προσέγγιση, ποὺ ἔχει ώς ἐρώτημα τὴ σχέση τοῦ ἐγώ, τῆς ὑποκειμενικότητας μὲ τὸν κόσμο. Η ἐπιλογὴ τοῦ ἐρωτήματος ὑπαγορεύτηκε μᾶλλον ἀπὸ τὴν «ἀπομεταφυσικοποιημένη διαλεκτικὴ τῆς πραγματικότητας», ποὺ μόνο σὲ ἀδρὲς γραμμὲς παρουσίασε ὁ συγγραφέας σὲ προηγούμενο ἔργο του.² Φαίνεται ὅτι ἡ φιλοσοφία τῆς ὑποκειμενικότητας ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Schulz τὸ πιὸ προβληματικὸ πλέγμα ἀπόψεων, ποὺ μᾶς κληροδότησε ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας καὶ ποὺ πρέπει νὰ ἄρει ἡ συστηματικὴ φιλοσοφία.³

Τὸ ἔργο ἀποτελεῖται ἀπὸ πρόλογο, δέκα κεφάλαια καὶ παράτημα. Στὸν πρόλογο ὑπογραμμίζεται ὅτι τὰ βασικὰ προβλήματα τῆς ὑποκειμενικότητας ἔξεινον ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ τελεσίδικος προσδιορισμὸς τῆς σχέσης ἐγὼ καὶ κόσμου δὲν βρίσκεται στὴν ἀπόλυτη ἔξουσίᾳ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ πρῶτο κεφάλαιο ἀναφέρεται στὰ ἐπισφαλῆ σημεῖα τῆς θεωρίας τῆς ὑποκειμενικότητας, ποὺ παρουσιάστηκαν στὸ γερμανικὸ ἰδεαλισμό. Ἡ ἀποτυχία τοῦ γερμανικοῦ ἰδεαλισμοῦ ἔκανε συνειδητὸ ὅτι ἡ ὑποκειμενικότητα δὲν εἶναι οὔτε ἀπόλυτη οὔτε ἄπειρη, οὔτε μπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ χωρὶς ἀναφορὰ στὸν κόσμο. Ἡ ἐλευθερία της εἶναι πεπερασμένη. Ἡ ἀμφισημία τῆς ἀναφορᾶς αὐτῆς προσδιορίζεται ως ἡ διπλὴ τάση γιὰ σύνδεση μὲ τὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄρνηση τοῦ κόσμου. Ἡ πρώτη τάση συγγενεύει μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἐνῶ ἡ δεύτερη συγγενεύει μὲ τὴ φιλοσοφία. Ἐνῶ ἡ φιλοσοφία ἐπιδιώκει νὰ διατηρήσει τὴ συνείδηση τῆς ἀμφισημίας, ἡ κοσμοθεωρία προσπαθεῖ νὰ τὴν παραμερίσει.

Στὸ δεύτερο κεφάλαιο ἔξετάζεται ἡ φιλοσοφία τῆς ὑπαρξῆς ως ἀντίθεση πρὸς τὸ γερμανικὸ ἰδεαλισμό. Ἐντούτοις καὶ αὐτὸ τὸ ρεῦμα ὁδηγήθηκε σὲ ἀντιφάσεις (Sartre), ἀποσταθεροποίησε τὴν ὑποκειμενικότητα καὶ μετέβαλε τὸν κόσμο σὲ ὑπαρξιακὴ κατηγορία (Heidegger) ἢ παρέβλεψε ὅτι ἡ ἔξαντικειμενίζουσα καὶ ἡ ὑπαρξιακὴ ἀντιμετώπιση τῆς ὑποκειμενικότητας εἶναι δύο τάσεις ποὺ ἀλληλοτέμνονται (Jaspers). Ὁ Kierkegaard εἶναι ἐκεῖνος ποὺ παρουσίασε ἴσως συνεπέστερα τὴ σχέση τῆς πεπερασμένης ὑποκειμενικότητας μὲ τὸν κόσμο. Ὁ συγγραφέας διαπιστώνει ὅτι ἡ ριζικοποίηση τοῦ πεπερασμένου χαρακτήρα τῆς ὑποκειμενικότητας ὁδηγεῖ τὴ φιλοσοφία τῆς ὑπαρξῆς στὴν ἄρνηση τοῦ κόσμου, ἀποτέλεσμα στὸ ὅποιο εἶχε φτάσει καὶ ὁ γερμανικὸς ἰδεαλισμός, ἔκεινώντας ὅμως ἀπὸ τὴν ἀντίθετη ἀφετηρία.

Στὸ τρίτο κεφάλαιο ἔξετάζεται ὁ αὐτοστοχασμὸς ως μέθοδος ἐρμηνείας τῆς ὑποκειμενικότητας σὲ ἀντιπαράθεση πρὸς τὴ θεωρία τῶν διανοητικῶν ἰκανοτήτων (Vermögenstheorie), ποὺ ἐρμηνεύει τὴν ὑποκειμενικότητα μὲ ἀφετηρία τὸν κόσμο. Ὁ παραμερισμὸς τῆς θεωρίας τῶν διανοητικῶν ἰκανοτήτων, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸν Kant, δλοκληρώνεται στὴ φιλοσοφία τοῦ Hegel, τοῦ Fichte καὶ τοῦ Schelling. Ὁ συγγραφέας, γιὰ νὰ ὑπερβεῖ τὶς δυσκολίες ποὺ δημιούργησε ὁ αὐτοστοχασμὸς ως διαλεκτικὴ μέθοδος, δια-

2. Bλ. W. Schulz, *Philosophie in der veränderten Welt*, Pfullingen 1980⁴, 249.

3. Bλ. δ.π., 326-334. Bλ. καὶ τοῦ ἴδιου, *Hegel und das Problem der Aufhebung der Metaphysik*, Martin Heidegger zum 70. Geburtstag, hrsg. von G. Neske, Pfullingen 1969, 67-9.



τυπώνει μιά στοχαστική θεωρία τῶν διανοητικῶν ἰκανοτήτων. Ἡ θεωρία αὐτὴ ἀναζητάει τὶς μὴ ἀναγώγιμες προϋποθέσεις τῆς νόησης, ὅπως εἶναι τὸ νοοῦν ὑποκείμενο, ἡ συνείδηση καὶ ὁ ὑγιῆς ἐγκέφαλος, ποὺ ἔχουν «ὑπερβατολογικὴ-δοντικὴ» καὶ ὅχι μεταφυσικὴ ὑφή. Ἡ μεθοδολογικὴ συνέπεια γιὰ τὴ φιλοσοφία εἶναι ὅτι ἡ διαλεκτικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀρκεσθεῖ στὸν αὐτοστοχασμό, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ τὴν ἐμπειρία.

Στὸ τέταρτο κεφάλαιο ἔξετάζεται ἂν εἶναι δυνατὴ ἡ διαλεκτικὴ διαμεσολάβηση ὑποκειμενικότητας καὶ ἀντικειμενικότητας. Ἡ διάκριση ἀνθρώπου καὶ κόσμου ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἴστορίας εἶναι ἴδιαίτερα προβληματική. Μιὰ μονοσήμαντη διάκριση θὰ ἥταν παρερμηνεία. Τέτοιο παράδειγμα ἔχουμε μὲ τὴν ἀναγωγὴ τῆς ἴστορικότητας σὲ ὑπαρξιακὴ κατηγορία ἀπὸ τὸν Heidegger καὶ ἐνμέρει καὶ ἀπὸ τὸν Sarte. Τὸ βασικὸ εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἀρκεσθοῦμε σὲ μιὰ διαλεκτικὴ διάκριση ὑποκειμενικότητας καὶ ἀντικειμενικότητας, ποὺ οὔτε ἀρνεῖται τὴ διάκριση οὔτε τὴν τοποθετεῖ μονοσήμαντα. Ἡ ἀμφισημία τῆς διαλεκτικῆς αὐτῆς γίνεται φανερὴ στὴ βιολογικὴ θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὸ φαινόμενο τοῦ ἀνθρώπινου θανάτου. Ὁ θάνατος ως χωρισμὸς ἀπὸ τὸν κοινὸ κόσμο τῶν συνανθρώπων ὀδηγεῖ στὴ συνείδηση ὅτι ὅλες οἱ ἀναφορὲς τῆς ὑποκειμενικότητας εἶναι παροδικές. Ἐδῶ ἀκριβῶς γίνονται φανερὰ καὶ τὰ ὅρια τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας. Ἡ «μελέτη τοῦ θανάτου» (74-85) εἶναι ἀπὸ τὰ καλύτερα τμήματα τοῦ βιβλίου. Ἐνῷ ὑποκείμενο καὶ ἀντικείμενο δὲν χωρίζονται μονοσήμαντα, συνδέονται διαλεκτικὰ μὲ τὴ διαμεσολάβηση ὁρισμένων συστατικῶν στοιχείων, ὅπως εἶναι ὁ χῶρος, ὁ χρόνος καὶ ἡ γλώσσα.

Στὸ πέμπτο κεφάλαιο ἔξετάζεται ἡ σχέση τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας μὲ τὴ μεταφυσική. Τὰ μεγάλα μεταφυσικὰ συστήματα ποὺ ἀνήκουν πιù στὴν ἴστορία, είχαν ως σκοπὸ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸν κόσμο καὶ νὰ παραμερίσουν τὴν ἀβεβαιότητά του. Ἡ τύχη τῶν μεγάλων αὐτῶν μεταφυσικῶν δοκιμῶν συνδέεται μὲ μιὰ εἰρωνεία: Ἡ μεταφυσικὴ κοσμοαντίληψη ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοσμοαντίληψη, ὅπου ὅμως ἡ ὑποκειμενικότητα θεωρεῖται ως ἀρνητικὸς παράγοντας. Ἡ μόνη δυνατότητα μιᾶς μεταφυσικῆς παραμένει πιὰ ἡ μεταφυσικὴ τῆς «αιώρησης», τῆς ἀβεβαιότητας ποὺ παρουσιάζεται ως ἡ ἔρμηνευτικὴ τῆς παράδοξης ἀμφισημίας τῆς ὑποκειμενικότητας κατὰ τὴν ἀναφορά της στὸν κόσμο.

Τὸ ἕκτο κεφάλαιο ἀναφέρεται στὴ συγκεκριμένη καὶ στὴν ἀφηρημένη ἀνάλυση τῆς ὑποκειμενικότητας. Παρουσιάζει τὴ διάσταση τῆς φιλοσοφικῆς δομικῆς ἀνάλυσης τῆς ὑποκειμενικότητας πρὸς τὴν πρακτικὴ-πραγματιστικὴ ἀνάλυση ποὺ ἐπιχειροῦν οἱ ἐπιστῆμες. Ἡ διάσταση γίνεται φανερὴ στὸ πρόβλημα τῆς ταυτότητας καὶ στὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας, ποὺ σήμερα θεωροῦνται ως προβλήματα τῶν ἐπιστημῶν τῆς συμπεριφορᾶς. Ὁ συγγραφέας ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ διαφορὰ αὐτὴ δὲν εἶναι τελεσίδικη, γιατὶ ἡ φιλοσοφία σήμερα ὅχι μόνον ἀναγνωρίζει καὶ πρέπει νὰ ἀναγνωρίζει τὴ σημασία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας γιὰ τὴ θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ ἡ ἴδια νὰ συμβάλει ως ἓνα βαθμὸ στὴ διασάφηση τῶν προβλημάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἐπιστήμη καὶ πέρα ἀπὸ αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβάλει καὶ στὴ συνειδητοποίηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴ σύνδεσή της μὲ τὴν πράξη καὶ τὴ βούληση.



Στὸ ἔβδομο κεφάλαιο ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Ἡ θεωρία τῶν διανοητικῶν ἰκανοτήτων ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν κόσμο», ἔξετάζεται τὸ πρόβλημα τῆς βούλησης σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὴ διάκριση σώματος και πνεύματος. Ὁ συγγραφέας ὑπογραμμίζει τὴ διαφορὰ τῶν ἀπόψεων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας γιὰ τὴ βούληση, και τὴν προτεραιότητα τῆς νόησης γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς μεμονωμένης ὑποκειμενικότητας.

Στὸ ὅγδοο κεφάλαιο διερευνᾶται ἡ ὑφὴ τῆς φιλοσοφίας ως τῆς νόησης ποὺ θεωρεῖ τὴν ὑποκειμενικότητα και τὶς ἀναφορές της ως προβλήματα χωρὶς νὰ καταλήγει σὲ τελεσίδικους δρισμοὺς ἀλλὰ σὲ ἐνδείξεις γιὰ τὴν κυκλικὴ δομὴ τῆς ὑποκειμενικότητας. Ἡ σύγχρονη ἀντίληψη γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση ἀποδέχεται τὴν ἀμοιβαία σχέση ὑποκειμένου και ἀντικειμένου σὲ ἀντίθεση πρὸς τὶς ἀπόψεις ἴδιαίτερα τοῦ Fichte. Ἡ ἴδιομορφία τῶν ἀναφορῶν τῆς ὑποκειμενικότητας ἐπηρεάζει και τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση και τὴν κάνει νὰ εἶναι ἀντινομική, ἐνῶ σήμερα ὑπάρχει ἐπιπλέον ἡ τάση νὰ περιοριστεῖ ὁ αὐτοστοχασμὸς τῆς ὑποκειμενικότητας ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση.

Στὸ ἔνατο κεφάλαιο ἔξετάζεται ἡ σχέση τοῦ ἐγὼ μὲ τοὺς ἄλλους. Οἱ ἄλλοι ἀποτελοῦν τὸν κόσμο τῶν προσώπων και ἐπομένως ἡ σχέση τῆς ὑποκειμενικότητας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνήκει στὴν ἀναφορὰ τῆς ὑποκειμενικότητας στὸν κόσμο. Ὁ συγγραφέας, μετὰ τὴν ἔξέταση τῶν ἀπόψεων τοῦ γερμανικοῦ ἴδεαλισμοῦ και τῆς μεταϊδεαλιστικῆς φιλοσοφίας γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ ἄλλου, διαπιστώνει ὅτι οἱ ἄλλοι πρέπει νὰ ἀναγνωρίζονται στὴν αὐτονομία και στὴν πραγματικότητα τῆς ὑπαρξῆς τους. Οἱ διανθρώπινες σχέσεις στηρίζονται στὴν κατανόηση και λαμβάνουν χώρα στὰ πλαίσια ἐνὸς ἱστορικοῦ δρίζοντα. Ἐπομένως τὸ πρόβλημα αὐτὸ συνδέεται μὲ τὸ χρόνο ως οὐσιαστικὴ κατηγορία τῆς ὑποκειμενικότητας. Ἐντούτοις οἱ ἄλλοι δὲν πρέπει νὰ θεωροῦνται ως ἀπλὰ ὄντα ποὺ βρίσκονται στὸν κόσμο ἀλλὰ ως πρόσωπα ποὺ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ὑπερβοῦν τὸν κόσμο. Ἡ σχέση τοῦ ἐγὼ μὲ τοὺς ἄλλους εἶναι συστατικὴ γιὰ τὴν ὑποκειμενικότητα, γιὰ τὴν ἡθικὴ πράξη και γιὰ τὶς δυνατότητες τῆς ἀλλαγῆς.

Τὸ δέκατο κεφάλαιο εἶναι ἀφιερωμένο στὴ διαλεκτικὴ τῆς ἀντικειμενικότητας. Ἐδῶ διερευνῶνται οἱ διαφοροποιήσεις τῆς ἔννοιας τοῦ ἀντικειμένου και ἡ δυνατότητα τοῦ ἀπόλυτου διαχωρισμοῦ ὑποκειμένου και ἀντικειμένου. Ἀναδρομὲς στὸν Πλάτωνα και στὸν Ἀριστοτέλη ὑποδηλώνουν τὴ μεταλλαγὴ τῆς ἔννοιας τοῦ ἀντικειμένου. Μάλιστα ὁ συγγραφέας ἔρμηνεύει τὴν πλατωνικὴ θεωρία τῶν ἴδεων σὲ συνειδητὴ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἔρμηνεία τοῦ Hegel. Τὸ συμπέρασμα τοῦ κεφαλαίου —ἴσως και τοῦ ἔργου— εἶναι ἡ σχετικὴ προτεραιότητα τῆς ὑποκειμενικότητας ἀπέναντι στὴν ἀντικειμενικότητα, θέση ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει και ως λογικὴ βάση τῆς ἡθικῆς, γιατὶ ἂν ἡ ὑποκειμενικότητα προσδιορίζεται μονοσήμαντα και ὅχι διαλεκτικὰ ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο, τότε δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ τὴν ἡθικὴ ἀλλὰ οὕτε και γιὰ τὴν πράξη ἀκόμα.

Τὸ παράρτημα ἀναφέρεται στὴν ἱστορία ὁρισμένων προβλημάτων και ἔννοιῶν τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας ὅπου ὑπογραμμίζεται ἡ σημασία τοῦ Σωκράτη γιὰ τὴ στροφὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν ἑαυτό του και γιὰ τὴ μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἴδια του τὴν ὑπαρξη. Ὁ συγγραφέας θεωρεῖ ως πρὸς τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ Σωκράτη ἀνυπέρβλητη τὴ



θέση τοῦ Hegel, δτι στὸν Σωκράτη τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου κάνει μιὰ στροφὴ γιατὶ ἀπὸ τότε ἀρχίζει ἡ συνείδηση νὰ στοχάζεται γιὰ τὸν ἑαυτό της.

Ο συγγραφέας θεωρεῖ τὴ φιλοσοφία τῆς ὑποκειμενικότητας ώς ἔνα κεφάλαιο τῆς φιλοσοφίας ποὺ ἀνήκει πλέον στὴν ἴστορια. Υποστηρίζει ὅμως δτι ἡ συστηματικὴ φιλοσοφία πρέπει νὰ ξεκαθαρίσει τοὺς λογαριασμούς της μὲ τὶς ἴστορικὲς κρυσταλλώσεις τῆς φιλοσοφίας και νὰ προβεῖ σὲ διαλεκτικὴ κριτικὴ ἀποτίμηση τῶν μέχρι τώρα φιλοσοφημάτων. Εἶναι ἀξιοσημείωτο δτι ὁ συγγραφέας μέσα ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἀποδόμηση τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας παρουσιάζει τὶς δικές του φιλοσοφικὲς ἀπόψεις γιὰ τὴν ὑποκειμενικότητα και τὶς ἀναφορές της. Ο τρόπος αὐτὸς τοῦ φιλοσοφεῖν ἔχει και δρισμένες συνέπειες γιὰ τὴ μεθοδολογία και τῆς ἴστοριας τῆς φιλοσοφίας και τῆς συστηματικῆς φιλοσοφίας. Η ἴστορια τῆς φιλοσοφίας μεταβάλλεται σὲ ἴστορια τῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων, ποὺ σὲ δρισμένες περιπτώσεις ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἐρμηνευτικὰ ἄλματα. Η συστηματικὴ φιλοσοφία πάλι μπορεῖ σὲ δρισμένες περιπτώσεις νὰ ἐπικαλύπτεται στὴν ἀδρομέρειά της ἀπὸ τὴν ἴστορια τῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων.

Ο καθηγητὴς Walter Schulz βλέπει τὴν ἴστορια τῆς φιλοσοφίας ώς ἀναπόφευκτο σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς συστηματικῆς φιλοσοφίας. Ο ἵδιος ἐπιχειρεῖ νὰ λύσει τὸ πρόβλημα τῆς σχέσης τους μὲ τὸ αἴτημα τῆς διαλεκτικῆς ἀρσης τῆς ἴστοριας τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὴ συστηματικὴ φιλοσοφία, και μάλιστα μὲ πρωταρχικὴ χρήση τῆς ἀρνησης και τῆς ἀπόρριψης τῶν στοιχείων ἐκείνων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν στὸ σημερινὸ δρίζοντα τῆς ἴστοριας. Έχει κανεὶς τὴν ἐντύπωση δτι ἡ φιλοσοφία πρέπει νὰ ἀσκήσει ἐδῶ ἔνα εἶδος κριτικῆς τῆς ἰδεολογίας. Βέβαια παραμένει τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴ συστηματικὴ φιλοσοφία, ἀν ὑπάρχει κάποια δυνατότητα γιὰ τὸ φιλοσοφικὸ σκέπτεσθαι νὰ ὀδηγηθεῖ σὲ νέες προσεγγίσεις τῶν προβλημάτων χωρὶς νὰ ἐπαναλάβει τὴν ἴστορια τῆς φιλοσοφίας.

Ιωάννινα

Γεωργία Αποστολοπούλου

Hans Wagner, *Φιλοσοφία και σκέψη* (*Philosophie und Reflexion*), Εἰσαγωγὴ-Μετάφραση Νικολάου Αὐγελῆ, Πρῶτος τόμος, ἐκδόσεις Εγνατία, Θεσσαλονίκη 1981, 295 σελ.

Ἐνα θαυμαστὸ μεταφραστικὸ ἐπίτευγμα πραγμάτωσε και παρέδωσε στὸ ἐλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ δ καθηγητὴς κ. Νικόλαος Αὐγελῆς μὲ τὴν ἔκδοση ἐνὸς πρώτου μέρους ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Hans Wagner, *Philosophie und Reflexion*, ποὺ πρωτοδημοσιεύτηκε τὸ 1959 και ἐμφανίστηκε σὲ τρίτη, ἀμετάβλητη ἔκδοση τὸ 1980. Η ἐλληνικὴ παρουσίαση τοῦ βιβλίου μέλλει νὰ ὀλοκληρωθεῖ σὲ δυὸ τόμους, ἀπὸ τοὺς ὅποιους δηδη ἐκδομένος περιέχει τὶς πρῶτες 13 ἀπὸ τὶς 34 παραγράφους τοῦ γερμανικοῦ βιβλίου. Η ἔκδοση ἔχει ἐνταχθεῖ στὴ σειρὰ «Φιλοσοφικὴ βιβλιοθήκη» μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα αὐτὴ ἡ σειρὰ ἔχει προσφέρει ἐπίλεκτα ἔργα τόσο τῆς ἀρχαίας ὅσο και τῆς νεώτερης φιλοσοφικῆς γραμματολογίας καθιερώνοντας τὴ δίγλωσση ἐμφάνιση τῶν ξενόγλωσσων κειμένων:

