

D. von Engelhardt - H. Schipperges, *Die inneren Verbindungen zwischen Philosophie und Medizin im 20. Jahrhundert*, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft 1980, 190 σελ.

Τὸ βιβλίο παρουσιάζει τὶς ἐσωτερικὲς σχέσεις, στὶς ὁποῖες βρίσκονται μεταξύ τους τὸν 20ὸ αἰώνα ἡ Φιλοσοφία καὶ ἡ Ἱατρική. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἔχει εὐρὺ καὶ εἰδικὸ ἐνδιαφέρον. Εἶναι γραμμένο ἀπὸ ἀνθρώπους, οἵ ὁποῖοι σπούδασαν Φιλοσοφία καὶ Ἱατρική, ἐπιστῆμες μὲ τὶς ὁποῖες δὲν ἔπαψαν ποτὲ νὰ ἀσχολοῦνται: Ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἔξῆς πέντε κεφάλαια: I. Εἰσαγωγή (σελ. 1-16), δπου ἐκτίθεται ἡ ἱστορία τῶν σχέσεων τῆς Φιλοσοφίας καὶ Ἱατρικῆς, γίνεται λόγος γιὰ τὴν φιλοσοφικὴ Ἱατρικὴ τῆς Ἀρχαιότητας καὶ τοῦ Μεσαίωνα καὶ παρακολουθοῦνται ἱστορικὰ οἱ σχέσεις Ἱατρικῆς καὶ Φιλοσοφίας ὡς τὴν ἐποχὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τοῦ Ρομαντισμοῦ, ὅπότε μὲ τὴ μεταβολὴ τῆς ἔννοιας τῆς φύσης χώρισαν ὁριστικὰ καὶ οἱ ἐπιστῆμες αὐτές. II. Ἡ Ἱατρικὴ στὴ Φιλοσοφία καὶ στὴν Κοινωνιολογία (17-55): Ἐδῶ γίνεται προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπισήμανση τῶν βασικῶν κατηγοριῶν, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσει ὡς ἐπιστήμη μιὰ Φιλοσοφικὴ Ἀνθρωπολογία, βάση τῆς ὁποίας πρέπει νὰ είναι ἡ Φιλοσοφία τοῦ Σώματος. Ἐπισημαίνεται παραπέρα ὁ ρόλος τῆς Ψυχανάλυσης μέσα στὴ Φιλοσοφία καὶ γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἀρρώστια καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ γιατροῦ στὰ πλαίσια τοῦ Μαρξισμοῦ. III. Ἡ Φιλοσοφία στὴν Ἱατρικὴ γενικὰ καὶ εἰδικότερα στὴν Ἱατρικὴ Ἀνθρωπολογία (56-90): Τὸ κεφάλαιο τοῦτο ἀρθρώνεται ὡς ἔξῆς: Φαινομενολογία καὶ Ἡθικὴ τοῦ ἀρρωστού ἀνθρώπου. Ἡ οὐσία τῆς ἀρρώστιας. Ἀνάγκη, βοήθεια, ἐπέμβαση. Ὁψεις καὶ δομὴ μιᾶς Ἱατρικῆς Ἡθικῆς. IV. Θεωρία καὶ Μεθοδολογία τῆς Ἱατρικῆς (91-125): Γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς σήμερα νὰ δεῖ καλύτερα τὶς σχέσεις τῶν δύο αὐτῶν ἐπιστημῶν, δηλ. Ἱατρικῆς καὶ Φιλοσοφίας, χρειάζεται νὰ στηριχτεῖ ἀποφασιστικὰ τόσο στὴν πολὺ κλειστὴ Ἱατρικὴ ὁρολογία δσο καὶ στὴν παθητικὴ γλώσσα τοῦ ἀρρωστού. V. Ἀποτελέσματα καὶ προσδοκίες.

Ἡ Ἱατρικὴ ὡς θεραπευτικὴ ἐπιστήμη καὶ τέχνη μπορεῖ νὰ ξεκινάει ἀπὸ τὰ φαινόμενα, μπορεῖ νὰ προϋποθέτει τὴν πείρα τοῦ γιατροῦ καὶ τὴ θεωρία του γιὰ μιὰ σωστὴ διάγνωση καὶ, ἐπομένως, θεραπεία, χρειάζεται δμως —στὸν αἰώνα μας ἴδιαίτερα— νὰ συμμετέχει στὴν ἔρευνα καὶ νὰ ἔξοικειώνεται ἄμεσα στὰ εύρήματα τῆς προόδου —ἐδῶ: τῆς τεχνολογικῆς. Γιὰ νὰ μὴ καταντήσει δμως λογιστικὴ τεχνικὴ, δηλ. θλιβερὸ ἔξάρτημα τῶν μηχανημάτων καὶ τῶν ἀριθμῶν, καὶ συνεπῶς νὰ μὴ γίνει ἐπιστήμη τῶν συνταγῶν, ἀπαραίτητο κρίνουν οἱ συγγραφεῖς νὰ τονίσουν ὅτι ἡ Ἱατρικὴ είναι μιὰ ἐπιστήμη, ἡ ὁποία χρειάζεται κατεξοχὴν τὴ Φιλοσοφία τῆς ἀναγκαιότητας καὶ τῆς αἰτιότητας. Ἡ αἰτιολογικὴ σκέψη μαζὶ μὲ τὴν τελεολογική, οἵ μεταφυσικὲς καὶ κοσμοθεωρητικὲς θέσεις, τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ ντετερμινισμοῦ, δλα αὐτὰ είναι ἐκεῖνα, ποὺ θὰ προφυλάξουν τὸ σύγχρονο γιατρὸ ἀπὸ τὸ νὰ μὴν κλειστεῖ μέσα στὰ δίχτυα τῆς χρησιμοθηρίας. Ἡ ὠφέλεια καὶ ἡ βλάβη, δηλ. ἡ ὑγεία καὶ ἡ ἀρρώστια, δὲν είναι φυσικὰ μεταφυσικὲς ἀρχές, ἀφοῦ ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὸ πραγματικό, μὲ τὴ ζωή. Είναι δηλ. ὁπωσδήποτε ρυθμιστικὲς ἀρχές γιὰ τὴν Ἱατρικὴ θεωρία καὶ πράξη. Ὅσο δμως ἡ Ἱατρικὴ ὑποχρεώνεται νὰ στοιχήσει τὶς ὑπηρεσίες τῆς ἐπάνω στὴν ποιοτικὴ πλευρὰ τῆς ζωῆς, οὔτε ἡ μηχανοκρατία



ούτε διταλισμός μποροῦν νὰ τῆς προσφέρουν τὴ δύναμη νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν ἀνάγκη αὐτῆ.

Στ' ἀλήθεια ἡ Φιλοσοφία, ὅπως και ἡ Θεολογία, δὲν ἔχει προσφέρει καμιὰ ἀποφασιστικὴ ύπηρεσία στὴν ἄμβλυνση τῆς δξύτητας, μὲ τὴν ὁποία παρουσιάζονται στὸν αἰώνα μας προβλήματα, ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ἴδια τὴ ζωή, ὅπως ἡ οἰκολογικὴ κρίση, τὸ συγκοινωνιακὸ χάος, ὁ τρόμος μὲ τὶς ποικίλες μορφές του, οἱ ἐξοπλισμοὶ κλπ. Κι ἂν ἀκόμα δικαιοῦται ὁ σύγχρονος ἀνθρωπος νὰ πιστεύει ὅτι καταλαβαίνει λίγο καλύτερα ἡ περισσότερα ἀπὸ ὅσα ὁ παλιότερος, αὐτὸς τὸ χρωστάει σὲ ἄλλες ἐπιστῆμες, ὅπως στὴν Ψυχολογία, τὴν Κοινωνιολογία, τὴν Ἀνθρωπολογία τοῦ Πολιτισμοῦ, τὴν ἔρευνα τῆς συμπεριφορᾶς, τὴν Ἰατρική, τὴν Βιολογία κλπ.· ὅμως ὅχι στὴ Φιλοσοφία. Ἐντούτοις, ἡ Ἰατρική —γιὰ νὰ τὴν ξεχωρίσουμε ἐδῶ ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν ἑταίρων τῆς— δὲν μπορεῖ νὰ λύσει μόνη της, χωρὶς δηλ. τὴ βοήθεια τῆς Φιλοσοφίας, τὸ πιὸ δύσκολο πρόβλημά της: τὴ σχέση σώματος και ψυχῆς, οὔτε πάλι μπορεῖ νὰ ἀσκήσει Χειρουργικὴ και Ψυχιατρικὴ χωρὶς τὴ βοήθεια τῆς Φιλοσοφίας και ἰδιαίτερα τῆς Ἡθικῆς. Δὲν εἶναι ἄλλωστε πολὺ παλιὸ τὸ διεθνοῦς ἀπήχησης πρόβλημα τῆς Εὐθανασίας οὔτε πάλι ἄγνωστο, ἀκόμα και στὶς πλατειὲς μάζες τοῦ Κοινοῦ, τὸ πρόβλημα τῶν αὐτοκτονιῶν και τῶν ναρκωτικῶν — ἰδιαίτερα αὐτό. Και δυστυχῶς, ἐνῶ ὁδεύουμε πρὸς τὸ τέλος τοῦ αἰώνα, ἡ Φιλοσοφία ὅλο και περισσότερο διασπᾶται σὲ ἐπιμέρους κλάδους, χωρὶς νὰ διαφαίνεται πουθενὰ στοὺς δρίζοντες τοῦ πνεύματος καμιὰ τάση γιὰ ἀποκατάσταση μεταξὺ τῶν κλάδων αὐτῶν ἐνὸς ἐσωτερικοῦ, κοινοῦ διαλόγου. Και παρόλη τούτη τὴ δυσκολία ἔξακολουθεῖ ἡ Φιλοσοφία νὰ διατηρεῖ τὴν εἰδικὴ σημασία της γιὰ μερικὲς ἐπιμέρους εἰδικότητες τῆς Ἰατρικῆς, ὅπως τὴν Χειρουργικὴ και τὴν Ψυχιατρική.

Ἐπειδὴ ὅμως ἡ γλώσσα ως βασικὸ μέσο ἐπικοινωνίας ἐνδιαφέρει πρώτιστα τὴν Ἰατρική, ύπάρχουν και στὸν τομέα τοῦτο στενὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὴν Ἰατρικὴ και στὴ Φιλοσοφία. Ἡ Ἰατρικὴ χρειάζεται τὴν Ἀνθρωπολογία, δηλ. ἐκείνη τὴν φιλοσοφικὴ θεωρία, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀνθρωπογονία ως κοσμογονία, ὅπως ἔλεγε ὁ ἵδρυτής της Max Scheler. Και πραγματικὰ ἡ γλώσσα μὲ τὴν πολυεπίπεδη προβληματική της ἔχει μπεῖ ἀποφασιστικά, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ αἰώνα μας, στὸ κέντρο τῶν ἐνδιαφερόντων Ἰατρικῆς και Φιλοσοφίας, ἀφοῦ μέσα ἀπὸ τὴ γλώσσα φανερώνεται ὁ συνολικὸς ἀνθρωπος. Και μπορεῖ βέβαια νὰ μὴν ἔχει ἔξελιχτεῖ ἀκόμα μιὰ Ἰατρικὴ Ἀνθρωπολογία, ώστόσο στὸν αἰώνα μας βλέπουν τὴ δημοσιότητα πλήθη ἐργασιῶν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, ώστε νὰ ἐπιτρέπουν τὴ γνώμη, ὅτι ἡ Ἰατρικὴ συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα ἀκολουθεῖ σήμερα μιὰ Φιλοσοφία, ἔστω κι ἂν αὐτὴ παρουσιάζεται τώρα ως θετικισμός. Οἱ γιατροὶ πῆραν και πολιτογράφησαν στὸ χῶρο τους ἔννοιες και συλλήψεις τῆς Φιλοσοφίας, καθὼς και οἱ φιλόσοφοι δέχτηκαν στὴ σκέψη τους ἐκδηλώσεις και παρατηρήσεις τῆς Ἰατρικῆς ἔρευνας και πράξης.

Γιατὶ πραγματικὰ ἡ Φιλοσοφία μπορεῖ νὰ ἐμβαθύνει στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου σίγουρα, ἂν στηριχτεῖ στὶς παρατηρήσεις τῆς Ἰατρικῆς, ὅπως τοῦτο φαίνεται νὰ ἔγινε στὶς περιπτώσεις τῶν Jaspers και Heidegger. Και βέβαια δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις γιατρῶν τοῦ αἰώνα μας, οἱ ὁποῖοι σπουδάζουν τὰ φιλοσοφικὰ συγγράμματα και ἐπηρεάζονται στὶς ἔρευνές



τους. Θὰ ἡταν μάλιστα πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡ καταγραφὴ σὲ ξεχωριστὴ ἱστορίᾳ τῶν σχέσεων καὶ τῶν διαλόγων μεταξὺ σημαινόντων φιλοσόφων καὶ ἐπιφανῶν γιατρῶν τοῦ αἰώνα μας. Καὶ παρὰ τὶς βιοθεωρητικὲς διαφορές, ὅπως αὐτὲς προσδιορίζονται ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ συστήματα, δὲν παύει ὁ διάλογος Ἰατρικῆς καὶ Φιλοσοφίας νὰ ἀποζητάει τὴ σύσταση μιᾶς Φιλοσοφίας τῆς ζωῆς, μέσα στὴν ὅποια θὰ εἶναι δυνατὴ ἡ γνώση τῶν δρῶν τῆς ζωῆς τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς ζωῆς τῶν λαῶν, ὅπότε οἱ νόμοι, ποὺ θὰ μποροῦν νὰ θέσουν οἱ δυὸς αὐτὲς συνεργαζόμενες δυνάμεις, θὰ μποροῦν νὰ ὑποτεθοῦν ως γενικοὶ νόμοι τοῦ ἀνθρώπινου γένους· τότε θὰ λάβει τὸ πλήρωμά της καὶ ἡ σοφὴ ρήση: *scientia est potentia*.

Ἡ Ἰατρικὴ ἔχει σημειώσει σ' αὐτὰ τὰ 80 χρόνια τοῦ αἰώνα μας συναρπαστικὲς καὶ ἀπίστευτες προόδους, τὶς ὅποιες ὅμως οἱ φιλόσοφοι δὲν ἐκμεταλλεύτηκαν γιὰ νὰ συμπληρώσουν τὸ —ἢ νὰ τὶς ἐνσωματώσουν στὸ— κοσμοείδωλο, ποὺ οἱ ἴδιοι ἐρμηνεύουν, μιὰ καὶ ἡ Φιλοσοφία ἰσχύει ἀκόμη ως «ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν» καὶ ἐκπροσωπεῖ μέσα στὴ σκέψη μας τὴν ἐννοια τῆς ἀνθρωπιᾶς. Ἀλλὰ καὶ οἱ γιατροὶ δὲν ἔκαμαν τίποτε γιὰ νὰ ἀφομοιώσουν ἢ νὰ ἐνσωματώσουν στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη τους τὸ κοσμοείδωλο τῆς Φιλοσοφίας. Ἰδιαίτερα ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ προσφορὰ ἐπάνω σ' αὐτὸ τοῦ —ἀρχικὰ ψυχιάτρου καὶ ἀργότερα κυριότερου ἐκπροσώπου τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Λόγου στὸν αἰώνα μας— φιλόσοφου Karl Jaspers γιὰ τὸ καθαρότερο κοίταγμα τῶν σχέσεων Ἰατρικῆς καὶ Φιλοσοφίας. Ἡ θέση τοῦ Jaspers εἶναι ἐκείνη τοῦ Ἰπποκράτη: «ἰατρὸς φιλόσοφος ἴσοθεος». Ὁποιος γιατρὸς γίνεται φιλόσοφος, αὐτὸς ὅμοιώνεται πρὸς τὸ Θεό. Δηλ. ἂν δὲ γιατρός, ἀσκώντας τὴν ἐπιστήμη του, σκέπτεται μὲ βάση αἰώνιους νόμους καὶ ἀρχὲς μέσα στὸ ρεῦμα τῆς ζωῆς τοῦ σύμπαντος, τότε εἶναι ὁ ἴδιος ἔνας φιλόσοφος. Κι αὐτὸ εἶναι δύσκολο. Γι' αὐτὸ πρέπει ἡ Φιλοσοφία νὰ πάει πρὸς τοὺς γιατροὺς καὶ νὰ τοὺς συναντήσει στὴν κλινική, στὸ ἐργαστήριο, στὴν πράξη καὶ νὰ ἀρχίσει μαζί τους διάλογο. Ἡ Φιλοσοφία πρέπει νὰ διδάσκεται μέσα στὶς Ἰατρικὲς Σχολές. Ἀλλὰ καὶ στὶς Φιλοσοφικὲς Σχολές πρέπει νὰ διδάσκονται τὰ βασικὰ προβλήματα γύρω ἀπὸ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀρρώστια, τὴ θεραπεία καὶ τὴν Ἰατρικὴ Ἡθική. Τότε ἐλπίζεται ὅτι οἱ σχέσεις Ἰατρικῆς καὶ Φιλοσοφίας θὰ γίνουν ξανὰ ἀληθινὰ ἀριστοτελικές. Γιατὶ ὑπάρχουν καὶ ἀρρώστιες, τῶν διοίων αἰτία εἶναι βασικὰ μεταφυσικὰ προβλήματα, στὶς διοῖες μόνη της ἡ Ἰατρικὴ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπέμβει, καὶ ὅπου δὲν τὴν ἰκανοποιεῖ κανενὸς εἰδους βιολογισμὸς ἢ ψυχολογισμός. Ἀπὸ τὴ στενὴ συνεργασία Ἰατρικῆς καὶ Φιλοσοφίας θὰ γίνει καὶ τῶν δύο τὸ ἔργο πιὸ συγκεκριμένο, πιὸ ἀποφασιστικὸ καὶ πιὸ ὑπεύθυνο. Ἀσφαλῶς θὰ ὑπάρχουν καὶ στὸν προσεχὴ αἰώνα διαφορὲς ως πρὸς τὶς ἀμοιβαῖες σχέσεις Ἰατρικῆς καὶ Φιλοσοφίας στὶς διάφορες προηγμένες χῶρες. Αὐτὸ προσημαίνεται ἀπὸ τὴν κατάσταση, ποὺ ἐπικρατεῖ τώρα μὲ τὴ δύση τοῦ 20οῦ αἰώνα: Στὴν Ἀμερικὴ πραγματοποιεῖται σημαντικὴ ἀλληλοπροσέγγιση τῶν δύο αὐτῶν ἐπιστημῶν, καὶ οἱ κοινὲς προσπάθειες γίνονται ἀμέσως δεκτὲς καὶ στὴν Εὐρώπη. Ἀλλὰ δὲν ἐπικοινωνοῦν ἐγκάρδια οἱ γιατροὶ καὶ οἱ φιλόσοφοι τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου μὲ τὶς Σοσιαλιστικὲς Χῶρες. Ἰδιαίτερα οἱ Σοβιετικοὶ ἰατροφιλόσοφοι ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν διάλογο μὲ τοὺς δυτικοὺς ὅμολόγους τους. Πάντως Δυτικοὶ καὶ Ἀνατολικοὶ γιατροί, ὅσο καὶ ἀν δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴ Φιλοσοφία κι ὅσο κι ἀν δὲν συζη-



τοῦν τὰ προβλήματά τους κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν ἀρχῶν ἐκείνης, ἐμβιώνουν δμως και ἐμβαθύνουν σ' αὐτὰ τὰ πλαισια τῆς Ἰστορίας τοῦ Πολιτισμοῦ και εἰδικότερα τῆς Ἰστορίας τῆς Ἱατρικῆς.

Ο Karl Jaspers ἔγραψε στὴν πρώτη σελίδα τῆς «Φιλοσοφικῆς Αὐτοβιογραφίας» του (1957), ὅτι στὸν κόσμο τοῦτο δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει τίποτε, «τὸ δόποιο δὲν θὰ εἶχε σχέση μὲ τὴ Φιλοσοφία». Στὴ δεύτερη σελίδα γράφει: «Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει κανένα πράγμα τῆς Φιλοσοφίας, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μὴν ἔχει σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο», τὸν ἄνθρωπο ποὺ πράττει, ποὺ ἐλπίζει, ποὺ πάσχει, γιὰ τὶς δριακὲς καταστάσεις τοῦ δποίου κανένας δὲν μπορεῖ νὰ δώσει δριστικὲς ἀπαντήσεις. Ο ἄνθρωπος, αὐτὸ τὸ «σκεπτόμενο καλάμι» τοῦ Pascal, πρέπει νὰ καταλαβαίνει σὲ τοῦτο τὸν αἰώνα περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, ὅτι τὸ πρωταρχικὸ ἀξίωμα τῆς Ἡθικῆς του εἶναι ἡ ἐργασία: «Ἄς ἐργαστοῦμε, γιὰ νὰ σκεπτόμαστε καλά», γράφει ὁ Pascal. Καὶ: «Ολη ἡ ἰκανότητά μας στηρίζεται στὴ σκέψη». Καὶ: «Μὲ τὴ σκέψη καταλαβαίνω τὸ Σύμπαν».

Αὐτὸ εἶναι και τὸ βαθύτερο κίνητρο τῶν δυὸ γερμανῶν ἱατροφιλοσόφων, ποὺ τοὺς ὕθησε νὰ γράψουν μαζὶ ἔνα τόσο ἀξιαγάπητο βιβλίο.

Βόννη

Δημοσθένης Γ. Γεωργοβασίλης

*Κωνσταντίνου Μ. Κούμα, Ἐπιστολὴ πρὸς Φραγκίσκον Κ. Μαῦρον. (Σύνταγμα Φιλοσοφίας, τ. Α', Βιέννη 1818, σσ. γ'-ξβ'). Προλεγόμενα, ἐρμηνευτικὸ ὑπόμνημα και εύρετήρια Νίκου Ψημένου, Αθήνα, Βιβλιοπωλεῖο Διονυσίου Νότη Καραβία (Βιβλιοθήκη Ἰστορικῶν Μελετῶν 150), 1980, 16+ξβ'+67 σελ.*

Η μελέτη τῶν Προλεγομένων τῶν φιλοσοφικῶν βιβλίων τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ ἀποτελεῖ βασικὴ προεργασία γιὰ τὴν ἀποτίμηση τοῦ νεοελληνικοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας· μέσα στὰ κείμενα αὐτά, τὰ δόποια προτάσσονται κυρίως εἴτε σὲ μεταφράσεις φιλοσοφικῶν βιβλίων εἴτε σὲ ἐκδόσεις ἀρχαίων φιλοσοφικῶν κειμένων, παρατηρεῖ ὁ ιστορικὸς τῆς φιλοσοφίας τὶς διεργασίες, ποὺ ἀκολούθησαν μέσα στὴ νεοελληνικὴ σκέψη οἱ διάφορες φιλοσοφικὲς ἔννοιες, καθὼς και τὰ μηνύματα, ποὺ οἱ ἔννοιες αὐτὲς συναποκομίζουν γιὰ τὸ νεοέλληνα λόγιο τῆς ἐποχῆς αὐτῆς.

Η δημόσια ἐπιστολὴ τοῦ Κωνσταντίνου Κούμα πρὸς τὸ μαθητή του στὸ Γυμνάσιο τῆς Σμύρνης, Φραγκίσκο Κ. Μαύρο —ποὺ ἀργότερα ἀναδείχθηκε στὴ δημόσια διοίκηση τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ κράτους—, τὴν ὁποία ὁ Κούμας δημοσιεύει στὸν πρῶτο τόμο τοῦ Συντάγματος Φιλοσοφίας, μᾶς φανερώνει τὶς φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις τοῦ Κούμα, οἱ δόποιες ἐγγράφονται μέσα στὰ πλαισια τοῦ καντιανισμοῦ, και μὲ ίδιαίτερη προτίμηση στὸν ἐπιγόνους τοῦ Κάντ παρὰ στὸν ἴδιο τὸν Κάντ, γεγονὸς ποὺ μπορεῖ νὰ ἐρμηνευθεῖ ἀπὸ τὸν ἐκπαιδευτικὸ στόχο τοῦ Συντάγματος Φιλοσοφίας· οἱ ἐπίγονοι τοῦ Κάντ, ὥπως ὁ Krug, ὁ Fries κ.ἄ. ἔδωσαν στὰ ἔργα τους μιὰ ἀπλοποιημένη εἰκόνα τοῦ φιλοσοφικοῦ συστήματος τοῦ Κάντ

