

Maurice Nédoncelle, *Intersubjectivité et Ontologie*, Louvain-Paris, Béatrice-Nauwelaerts 1974, 383 σελ.

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Maurice Nédoncelle ἀποτελεῖ συμβολὴ στὴ φιλοσοφία τοῦ προσώπου («περσοναλιστικὴ πρόκληση» τὸ ἀποκαλεῖ ὁ ἴδιος) καὶ συνέχεια τῶν ἐρευνῶν, πού ἄρχισε ὁ συγγραφέας μὲ τὶς μελέτες του ἐδῶ καὶ εἴκοσι πέντε περίπου χρόνια καὶ οἱ ὅποιες τὸν ἀνέδειξαν διεθνῶς μία ἀπὸ τὶς ἡγετικὲς φυσιογνωμίες τοῦ περσοναλισμοῦ καὶ τῆς φιλοσοφίας τοῦ πνεύματος.

Τὸ βιβλίο χωρίζεται σὲ τέσσερα μέρη καὶ περιλαμβάνει θέματα φαινομενολογίας, μεταφυσικῆς καὶ ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας. Τὰ κείμενα ἀποτελοῦν δημοσιεύσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν καὶ δείχνουν μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὶς ἀπόψεις καὶ τὴν προβληματικὴ τῆς σκέψης τοῦ συγγραφέα, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο πείθουν γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ ἀνεση τῆς μεθόδου καὶ τῶν στόχων του.

Πρέπει νὰ ὑπογραμμίσω ὅτι τὰ κείμενα τοῦ Nédoncelle ἐκφράζουν στὸν γαλλόφωνο ἀλλὰ καὶ τὸν διεθνῆ φιλοσοφικὸ χῶρο μὲ τρόπο καίριο τὸν κίνδυνο τῶν ἐπιφάσεων τοῦ στρουκτουραλισμοῦ σὲ δλες του τὶς μορφές, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄχροης «ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας».

Τὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου, πού ἀκολουθεῖ μετὰ ἀπὸ μιὰ κάπως ἐκτενῆ εἰσαγωγῆ, πού δὲν τῆς λείπει ἡ πολεμικὴ καὶ οἱ καίριες ἀποτιμήσεις, ἔχει τὸν γενικὸ τίτλο «Φαινομενολογία» καὶ τὰ θέματά του ἀναφέρονται σὲ πολὺ ἐνδιαφέροντα προβλήματα τῆς φιλοσοφίας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἐπικοινωνίας. Στὸ κείμενό του μὲ τίτλο «Πολιτισμὸς καὶ πρόσωπο» (σ. 73-79) ἐκφράζεται ἡ ἐπαγωγικὴ διαδικασία τῶν σχέσεων προσώπου-πολιτισμοῦ ὡς δυνατότης ἐπικοινωνίας καὶ δχι ἀλλοτριώσεως, καὶ στὴ μελέτη του «Μάσκα καὶ πρόσωπο: ἀπὸ τὸ θέατρο στὴ ζωή» (σ. 33-42) ἐπανέρχεται μὲ χαρακτηριστικὴ σαφήνεια στὸ οὐσιαστικὸ θέμα τῆς ἀλήθειας τοῦ προσώπου στὸν καθημερινὸ βίο, στὴ ζωὴ τῆς κοινότητας καὶ τῆς κοινωνίας. Ἀκολουθοῦν οἱ ἔξι ἵσου ἐνδιαφέρουσες ἐργασίες «Ομάδα καὶ πρόσωπο» (σ. 43-60), «Ἡ σχέση μὲ τὸν ἄλλο» (σ. 9-24), «Ἐπικοινωνία καὶ ἔρμηνεία τῆς μαρτυρίας» (σ. 61-72).

Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου, ποὺ ἔχει τὸν τίτλο Μεταφυσική, ἀναφέρεται σὲ θέματα κυρίως ὀντολογίας. Μᾶς σταματᾶ τὸ ἀνέκδοτο κείμενο «Ἡ διϋποκειμενικὴ αἰτιότητα» (σ. 145-153), πού ἀποτελεῖ μιὰ προσπάθεια ὀντολογίας τοῦ διαλόγου καὶ τῆς ἐπικοινωνίας (σ. 153). Χωρὶς νὰ παραγνωρίζῃ τὴν τραγικότητα τοῦ ὀδοιπορικοῦ τῶν σχέσεων δ Nédoncelle πιστεύει ὅτι ἡ «συνέργεια» (Synergie) τῆς ἐλευθερίας τῶν προσώπων ἐκφράζει καὶ τὴ δυνατότητα ὑπερβάσεως τῶν ἐμποδίων. Στὸ μελέτημά του «Τὸ Εἶναι ὡς πρωταρχικὴ σχέση τῶν ὄντων» (σ. 83-94) ἐπιχειρεῖ νὰ προσεγγίσῃ τὶς πρωταρχὲς τῶν λέξεων δν, Εἶναι, ὑπαρξη, οὐσία κλπ. καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ σχέση τοῦ Εἶναι δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσῃ τὴν ἐτερογένεια καὶ τὴν ἀνισότητα τῶν ὄντων, ἀλλὰ τὰ θέτει στὸν ἴδιο χῶρο. Ἡ πιὸ βαθειὰ ἐνότητα τῶν ὄντων δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ παρὰ μὲ τὴ μυστηριώδη αἰτιότητα τῆς θείας δημιουργίας καὶ δευτερεύοντως μὲ τὴ διανθρώπινη κίνηση τῶν προσώπων. Ἀλλὰ ὁ τύπος τῆς ἐνότητας τῶν ὄντων μέσα στὸν κοσμικὸ



δρίζοντα προϋποθέτει τὴ μεσολάβηση τοῦ συσχετίζοντος Εἶναι (σ. 94). Τὸ θέμα τοῦ Εἶναι σὲ σχέση μὲ τὴν τυπολογία τῶν ἀξιῶν ἔξετάζει στὴν ἐργασία του «Τὸ Εἶναι εἶναι ἐσχατη ἀξία;» (σ. 95-98), καὶ στὴν ἐργασία πού ἀκολουθεῖ (σ. 99-118) ἀναφέρεται στὴν «περατότητα τῆς συνειδήσεως», περατότητα πού ἔξηγοῦν οἱ ὅριακὲς καταστάσεις τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος καὶ ἡ χρονικὴ «αἰτιότητα». Στὴ μελέτη του «Ἡ ἀπρόσωπη ἐμφάνιση τῆς συνείδησης» (σ. 119-130) διαλέγεται μὲ τὸν Sartre μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπανέκδοση (1972) τῆς ἐργασίας του *La transcendance de l'Ego* (1936) καὶ τὸν Levi - Strauss καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ ἔργου του *La Pensée sauvage*. Ἡ θέση του εἶναι ὅτι τὸ «ἀπρόσωπο» τῆς συνειδήσεως ἀποτελεῖ φαινομενικὴ καὶ μόνο ἔκφρασή της, γιατὶ ἡ δομὴ τῆς συνειδήσεως δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι προσωπικὴ ἀπὸ τὴ φύση της.

Οἱ ὑπερβατικὲς ἀναφορὲς τοῦ Nédoncelle δὲν μειώνουν τὴ λογικὴ τῶν θέσεών του, ἀλλὰ δείχνουν τὴ διάσταση καὶ τὸ γεγονὸς τῆς προσωπικῆς πείρας στὸν χῶρο τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ.

Οἱ ἔρμηνευτικὲς ἐργασίες τοῦ τρίτου (σ. 157-215) καὶ τετάρτου μέρους (σ. 219-379) δείχνουν τὴν εὐρύτητα τῆς φιλοσοφικῆς παιδείας καὶ τὴ λογικὴ συνέπεια τῆς σκέψης τοῦ συγγραφέα. Ἡ ἐπιμονὴ του στὴν κατηγορία τοῦ προσώπου δὲν ἀποτελεῖ ἴδεολογία, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ ἔργο τοῦ J. Lacroix, ἀλλά, ὅπως ὁ ἴδιος γράφει, «πρόκληση» (Léfi) στὸν ἀπρόσωπο χῶρο τῆς φιλοσοφικῆς «τεχνολογίας». Τὸ πρόσωπο εἶναι ἀντι-ιδεολογικὸ ἀπὸ τὴ φύση του, καὶ αὐτὴ ἡ ἀντιιδεολογικὴ του φύση εἶναι ἡ μόνη βεβαιότητα ἐλευθερίας ἀπέναντι στὰ συστήματα πού τὸν περιορίζουν ἢν δὲν τὸ τυραννοῦν. Ἡ περσοναλιστικὴ πρόκληση ἀποτελεῖ προσπάθεια καταξιώσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔκφραση τῆς ἐλευθερίας του.

Ἡ πειστικὴ γλῶσσα τοῦ φιλοσόφου, ἡ βαθειὰ προβληματικὴ του καὶ ἰδιαίτερα τὸ πάθος του γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, δείχνουν ἔναν φιλόσοφο ποὺ τολμᾶ καὶ ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν παραποίησεων τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς μετατροπῆς της σὲ ἐπιστημολογία καὶ ψυχρὴ ἀναλυτική.

Εἶχε γραφῆ ἡ βιβλιοκρισία αὐτή, ὅταν πληροφορηθήκαμε τὸν θάνατο τοῦ Maurice Nédoncelle (30 Ὁκτωβρίου 1905 - 27 Νοεμβρίου 1976). Στὴ μνήμη του ἐλάχιστο φόρο τιμῆς ἃς ἀποτελέσουν τὰ σύντομα αὐτὰ κριτικὰ λόγια.

Αθῆναι

Σταῦρος Πάνου

