

Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Α. Γενική Ἐπισκόπηση

I

Είναι ἔνα παράξενο ἔργο. Τὸ πρωτοδιαβάζεις καὶ γοητεύεσαι. Τὸ ξαναδιαβάζεις μὲ μιὰ ταιριαστή του φιλοσοφικὴ κριτικότητα κι ἔξανίστασαι κάθε τόσο μὲ τὸ δογματισμὸ μεταφυσικῶν ἐννοιῶν ποὺ ἐδῶ κι ἐκεῖ ἔξεπροβάλλει ἐπιτακτικὸς λίγο-πολὺ καὶ σὰν νὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ καθορίζει τὴν ἀνέλιξη τοῦ ἔργου. Καὶ ὅταν τέλος ἀρχίσει νὰ δημιουργεῖται ἔνα καταστάλαγμα τῆς ἀναστροφῆς σου μαζί του, ἀναγνωρίζεις πὼς γίνεσαι μέρα μὲ τὴν ἡμέρα πλουσιότερος σὲ μεταφυσικὸ προβληματισμὸ καὶ σὲ παρουσίᾳ ἐντός σου μυστική, πιὸ εὐαίσθητος σὲ μεταφυσικὲς δονήσεις καὶ ψιθύρους, πιὸ θαρρετὸς νὰ τὰ ἀρθρώνεις σὲ λόγο καί, μὲ τὸ λόγο αὐτό, σὰν νὰ διασπᾶς τὰ στεγανὰ τῆς θετικοεπιστημονικῆς ἐπανάπαυσης καὶ σὰν νὰ διορᾶς μὲς ἀπὸ τὰ τοιχώματα τῆς φιλοσοφικῆς ἀπορητικῆς. Είναι ἔργο μεγάλης δύναμης, δλοκληρωμένου μυστικοῦ βιώματος, καθολικῆς σχεδὸν μεταφυσικῆς ἐποπτείας, μὲ ἵσχυρότατον, ἔστω καὶ οἰκοδομημένον ἀμφισβητήσιμα σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ὅχι χωρὶς διαρροές, φιλοσοφικὸ στοχασμὸ καὶ μὲ ἀπίστευτης εὐλυγισίας κι εύρηματικῆς εὐπορίας λογική. Καὶ εἶναι ἔργο πρωτότυπο —ὅσο ξέρω—, τὸ μόνο ὡς τώρα νεοελληνικὸ φιλοσοφικομεταφυσικὸ πραγμάτωμα ποὺ συμμετέχει δημιουργικά, μὲ δικό του λόγο καὶ ἀντίλογο, στὴν παγκόσμια μεταφυσικὴ φιλοσοφικὴ συζήτηση. Τέτοια ἔργα πρέπει νὰ μελετῶνται, νὰ ἀναμετριέται ἡ περίγυρή τους συνείδηση μὲ ἀγάπη καὶ κριτικότητα μαζί τους. "Ἐτσι ἀφομοιώνονται, ἔτσι ὁ πνευματικός τους σπόρος δρᾶ γόνιμα.

Μιὰ τέτοια προσπάθεια πραγματώνει ἡ παρούσα μελέτη. Είναι μελέτη ἐσωτερικὰ κριτική: δέχεται κατ' ἀρχὴν τὶς βάσεις καὶ κρίνει κυρίως τὴν οἰκοδόμηση κατὰ τὴν εὐστάθεια καὶ τὴ συνέπεια. "Αν τώρα μὲ εἶχε ρωτήσει



κανεὶς κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς «πολλῆς πραγματείας» (Πλάτων, *Φαιδρος* 273e) τί κάνω, θ' ἀπαντοῦσα ὅτι, μαζὶ μὲ τὸν τελευταῖον μου δάσκαλο Γκόντφρηντ Μάρτιν (Godfried Martin) (1901-1972) καὶ τὸν κοινό μας δάσκαλο, τὸν Σωκράτη, μὲ τὸν τρόπο μου ἀπορῶ, ἔχω μιὰ στάση, τόσο κατὰ τὴν υἱοθέτηση τῶν προκειμένων ὅσο καὶ κατὰ τὸν κριτικὸν ἔλεγχο, ἀπορητική. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο ἀναγνωρίζω ἀνεπιφύλακτα ὅτι τὸ ἔργο δικαιοῦται κι ἀπὸ μιὰν ἄλλη πλευρὰ νὰ βιωθεῖ καὶ κριθεῖ: ὡς δοκιμιακὸν δηλαδὴ ἐνιαῖο ἀγώνισμα μιᾶς ἔκτακτης πνευματικῆς γοητείας, ἀγώνισμα ἐνὸς ἀνθρώπου ποὺ ἔχει ἀναλάβει γιὰ λογαριασμό μας καὶ συνεχίζει τὴν ἔνδοξην «γιγαντομαχίαν ... περὶ τῆς οὐσίας» (Πλάτων, *Σοφ.* 246a). Καὶ θὰ εὐχόμουν νὰ μὴν καθυστερήσει αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὰ γνησιότερη καὶ θετικὰ ἀποκαλυπτικότερη κοινωνία μὲ τὸ ἔργο.

2

‘Ο τίτλος *Μεταφυσικῆς προλεγόμενα* μπορεῖ νὰ παρασύρει στὴν εἰκασία ὅτι πρόκειται γιὰ κάποιες προμεταφυσικές, ἀναγκαῖες γιὰ τὴ μεταφυσικὴ οἰκοδόμηση βάσεις. ‘Ο συγγραφέας μερίμνησε, στὸ μικρὸ προλογικὸ σημείωμα τοῦ ἔργου, νὰ προφυλάξει ἀπὸ τέτοιες παρανοήσεις: «‘Η μεταφυσικὴ δὲ μπορεῖ νὰ προχωρήσει πέρ’ ἀπὸ τὰ προλεγόμενα, πέρ’ ἀπὸ τὸ προοϊμιο. Τὸ προοϊμιο τῆς μεταφυσικῆς, τὸ οὐσιαστικὸ καὶ τίμιο, δὲν εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ σ’ ἔνα βιβλίο ποὺ μπορεῖ νὰ γραφεῖ, ἀλλὰ εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ σ’ ἔνα βιβλίο ποὺ δὲ μπορεῖ ποτὲ νὰ γραφεῖ. ’Ετσι, ὅμως, τὸ προοϊμιο γίνεται καὶ κάτι περισσότερο γίνεται προμήνυμα». Εἶναι γιατὶ «ἡ μεταφυσικὴ δὲ μπορεῖ, οὐσιαστικά, νὰ κάνει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ξεκινάει» (ὅλα σελ. στ΄ ἡ ὄρθογραφία στὰ παραθέματα δική μου). «“Οπως ... ἡ φυσικὴ νομίζει κάθε στιγμὴ ὅτι σταματάει κάπου, καὶ πάντα προχωρεῖ πιὸ πέρα, ἔτσι καὶ ἡ μεταφυσικὴ νομίζει κάθε στιγμὴ ὅτι ἀρχίζει ἀπὸ κάπου, καὶ πάντα πρέπει νὰ ξαναρχίζει. ’Αν ἡ μιὰ δὲν ἔχει τέρμα, ἡ ἄλλη δὲν ἔχει ἀρχή· σωστότερα, ἦν ἡ φυσικὴ πρέπει ἀδιάκοπα νὰ ἐπαληθεύει τὸ τέρμα της, ἡ μεταφυσικὴ πρέπει νὰ ἐπαληθεύει ἀδιάκοπα τὴν ἀρχή της» (σσ. ε΄ - στ΄).

‘Ορθότατη ἡ ἀποψη αὐτή. Φυσικὰ δὲν ἀτονεῖ μὲ τοῦτο ἡ ὑποχρέωση νὰ κατατείνει ἡ μεταφυσικὴ στὴ σχεδιαγράφηση, τὴν ὑποτύπωσην ἔστω, ἐνὸς κάποιου ὀλου, μὲ ὅσο τὸ δυνατὸ λιγότερες διακοπές στὴν περιφέρεια, λιγότερα κενὰ στὸ ἐσωτερικό.

‘Ο τίτλος λοιπὸν τοῦ ἔργου μας ἔχει εἰδικὴ σημασία· καὶ δὲν τὸ ἔχει ἐμποδίσει οὔτε νὰ εἰσέλθει καὶ ἀναπτυχθεῖ ὀλόκληρο μέσα στὸν καθαρὸ χῶρο τῆς μεταφυσικῆς οὔτε ν’ ἀνταποκριθεῖ στὸ καθῆκον νὰ ἐπιδιώξει μιὰ κάποια ὀλοκλήρωση καὶ πληρότητα.



3

Ἡ μεταφυσικὴ ἀποτελεῖ κανονικὰ —ἀπὸ τὸν Πλάτωνα τουλάχιστον καὶ ὑστερα — τὴν κατάληξη, τὸ ἐπιστέγασμα τῆς φιλοσοφικῆς οἰκοδομῆς. Τὰ Μεταφυσικῆς προλεγόμενα εἶναι ἔνα ἔργο μεταφυσικῆς στὸ δόποιο τὰ οἰκεῖα φιλοσοφικὰ θεμέλια —γιὰ νὰ ἐκφρασθῶ ἔτσι— καὶ οἱ πρῶτοι δροφοι, ἴδιως ἡ γνωσιολογία καὶ ἡ γενικὴ δοντολογία, ὑπονοοῦνται γενικὰ καὶ μόνο κατὰ μερικὰ στοιχεῖα τους ὑποδηλώνονται. Καταλαβαίνει πάντως ὁ καὶ λίγο ἐνημερωμένος ἀναγνώστης, μὲ τὰ λιγοστὰ ἄλλὰ ἔξαιρέτως εὔστοχα κι ἐκφραστικὰ ποὺ κατὰ περίπτωση δίνει ὁ ἐντριβέστατος στὴ φιλοσοφία συγγραφέας, τὶς ὑπονοούμενες γνωσιολογικὲς καὶ ἄλλες βάσεις αὐτῆς τῆς μεταφυσικῆς, τὶς περισσότερες τουλάχιστο, καὶ τὶς δέχεται ως σκιαγραφήσεις πραγματωμένων ἢ πραγματώσιμων φιλοσοφημάτων εὐσταθῶν λίγο-πολύ. "Ωστε, ἐδῶ δὲν ὑπάρχει σχεδὸν ἄλλη ἀδυναμία ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γενικὴ ἀδυναμία τοῦ ἔργου ὅτι πραγματώνει τὸ κορύφωμα μιᾶς φιλοσοφικῆς ὀλότητας ποὺ δὲν ἔχει πραγματωθεῖ.

Αὐτὰ σὲ γενικότατη θεώρηση. Ὁ ἔλεγχος κατὰ τὰ ἐπιμέρους θὰ ἐπιχειρηθεῖ ἀπὸ τὸ ἐπόμενο κεφάλαιο καὶ ὑστερα.

Στὸ ἔργο δίδεται πρῶτα ἡ μεταφυσικὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου (κεφ. Β' - Στ'). Ἀπὸ αὐτὴ ἔκεινώντας καὶ συνεχίζοντάς την, δίδεται ὑστερα ἡ μεταφυσικὴ τοῦ «παγκόσμιου πνεύματος» (κεφ. Ε' - Ζ'). Ἡ μεταφυσικὴ τοῦ Θεοῦ ως τοῦ «ὑπερπαγκόσμιου πνεύματος» καὶ ως τῆς «ἄλήθειας τῶν ἀληθειῶν» (κεφ. Η' - Θ') ὀλοκληρώνει τὴ μεταφυσικὴ ἐνατένιση.

4

Ἡ φιλοσοφικὴ ἀνέλιξη τοῦ ἔργου πραγματώνεται συνοδευόμενη βῆμα πρὸς βῆμα ἀπὸ πολυάριθμες ἀναφορὲς καὶ ἀναμετρήσεις μὲ ἀπόψεις ἄλλων φιλοσόφων ἢ θετικῶν ἐπιστημόνων. Ἀπὸ αὐτὲς ἄλλες εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ πρόβαση —καὶ εἶναι οἱ σημαντικότερες— ἄλλες γίνονται πρὸς ἀναίρεση ἀντίθετων ἀπόψεων. "Ολες αὐτὲς οἱ ἀναφορὲς καὶ ἀναμετρήσεις εἶναι θαυμαστὲς γιὰ τὴν οὐσιαστικότητά τους, τὴν ἀδρότητα, τὴν εὐστοχία τους, τὸ εὐληπτο τῆς διατύπωσης, καὶ τελικὰ γιὰ τὸν φιλοσοφικὸ πλοῦτο ποὺ μεταδίδουν. Δὲν ἔχουν ἵχνος διδακτικισμοῦ ἢ ἐκλαϊκευσης. Εἶναι, θὰ ἔλεγα, οὐσιαστικὲς καταγραφὲς τοῦ φιλοσοφικοῦ διαλόγου τοῦ συγγραφέα μὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς μεγάλους φιλοσόφους τοῦ δυτικοῦ πνεύματος, τοὺς Ἀρχαίους Ἑλληνες, τὸν Αὐγουστίνο καὶ τὸν Θωμᾶ Ἀκινάτο, τοὺς νεότερους καὶ τοὺς σύγχρονους Δυτικούς, ἄλλα καὶ μὲ μεγάλους ἐπιστήμονες, τὸν Ἀϊνστάιν, τοὺς σύγχρονους φυσικοὺς κοσμολόγους, τὸν Ράσσελ καὶ τοὺς στοχαστὲς τῆς θεωρίας τῶν μαθηματικῶν. Ἐδράζονται σὲ μιὰ



βαθειά και κριτική ἀφομοίωση τοῦ δυτικοῦ στοχασμοῦ, μιὰν ἀκοίμητη ἀναστροφὴ μὲ τὰ μεγάλα του πνεύματα, ποὺ ὅταν ἀναλογίζεται κανεὶς τὴν πολυμέρεια τῆς ἀναγεννησιακῆς αὐτῆς προσωπικότητας, ποὺ εἶναι ὁ Κανελλόπουλος, ἐκπλήσσεται βαθιά, ὅταν στρέψει δῶμας τὸ βλέμμα του στὴν Ἰστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος περιορίζεται νὰ θαυμάζει.

5

Ἄπεριφραστα δηλώνει ὁ συγγραφέας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σχεδὸν τοῦ ἔργου: «Γιὰ τὶς ἀλήθειες δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀποδείξεις· ὑπάρχουν μόνο μεγάλες ὑποψίες. Καὶ μ' αὐτὲς θὰ δουλέψω καὶ θὰ προχωρήσω» (Β' 1, 17). Καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνει μὲ κάθε εὔκαιρία (βλ. σσ. 30-31, 35, 40, 110, 142, 173, 182, 232, 240, 261-263, 268, 318). Χαρακτηρίζει μάλιστα τὴ φιλοσοφικὴ ὑποψία ως τὴν «ἀνώτατη φιλοσοφικὴ λειτουργία τοῦ πνεύματος» (Ε' 5, 113). Εἶναι δρθότατο· καὶ ἔξαίρετα καὶ ἔντιμο καὶ γόνιμο. Πράγματι, μόνο μὲ τὴ φιλοσοφικὴ ὑποψία μπορεῖ νὰ πραγματωθεῖ μιὰ φιλοσοφικὰ νόμιμη μεταφυσικὴ πρόβαση. Ἡ φιλοσοφικὴ ὑποψία μπορεῖ νὰ στηρίζεται σὲ ὅτιδήποτε, ἀνάμεσα στ' ἄλλα καὶ σὲ περιεχόμενα βιωμένα ἡμεσα ως ἀλήθειες. Εἶναι δῶμας σὲ σχέση μὲ τὰ τελευταῖα κάτι πολὺ περισσότερο, ἀποτελεῖ ἐπεξεργασία τους ἀπὸ τὸν φιλοσοφικὸ νοῦ. Γιὰ νὰ νομιμοποιηθεῖ μιὰ γνώμη ἀπὸ τὸ δικαστήριο τῆς φιλοσοφίας ως φιλοσοφικὴ ὑποψία, πρέπει ν' ἀντέξει στὴν κριτικὴ τοῦ παρακαθήμενου *advocatus diaboli*. Φυσικά, τὸ δικαστήριο ἔχει μεγάλη καρδιὰ καὶ βάθος νοῦ. "Ομως ἔνα στοιχειωδῶς ἀνθεκτικὸ ὑποστήριγμα εἶναι ἀπαραίτητο. Θὰ ἐπιθυμοῦσε λοιπὸν κανεὶς μέσα στὸ ἔργο μιὰ προβληματικὴ πάνω σ' αὐτὸ τὸ πολύτιμο ἄλλὰ καὶ παρακινδυνευμένο δργανο μεταφυσικοῦ στοχασμοῦ ποὺ εἶναι ἡ φιλοσοφικὴ ὑποψία.

Πέρ' ἀπ' αὐτό, ὁφείλω νὰ προσθέσω πώς ἡ ἐπίγνωση ὅτι διατυπώνουμε ὑποψίες καὶ δχι βεβαιότητες μᾶς ἐπιβάλλει μετριοπάθεια κατὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἀποψής μας καὶ ἄκρο σεβασμὸ πρὸς τὶς ἀντίθετες. Ὁστόσο, τὸ ἔργο δὲν διακρίνεται γι' αὐτὲς τὶς ἀρετές. Ἀσκεῖ μιὰ πειστικότητα μαχητική — γοητευτικότατη ἀναντίρρητα—, κατὰ τὴν ἀναμέτρηση μάλιστα μὲ ἀντίθετες ἀντιλήψεις δὲν λείπουν καὶ ἐπιχειρήματα ψυχολογιστικά — χωρὶς πάντως μὲ τοῦτο νὰ προδίδεται ἡ ὑψηλὴ πνευματικότητα τοῦ διαλόγου.

6

"Εχω τὸ αἰσθημα —γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω μιὰ φράση τοῦ συγγραφέα ποὺ ἀξίζει νὰ προβληματίσει— ὅτι ἂν τὸ ἔργο ἀποτελοῦσε προσωπικὸ δοκίμιο, θὰ ἥταν, μὲ τὴν ποίηση μάλιστα ποὺ συγκροτεῖ τὸ ὑπόστρωμα τοῦ λόγου του, ἔξαίσιο. Γιατὶ τὸ πρόσωπο εἶναι σπαθί, ὅπως λέν, ἡ μᾶλλον εἶναι



ένα μαγνητικὸ βλέμμα, ποὺ λύνει μαγικὰ τοὺς γόρδιους δεσμοὺς ὅπου σκοντάφτει κάθε τόσο ἡ στοχαστικὴ πρόβαση. Ἀντίθετα, ἡ φιλοσοφία ἔχει ἀκοϊμητὸ δίπλα της τὸ αἴτημα τοῦ «λόγον διδόναι». Πάντως τὰ Μεταφυσικῆς προλεγόμενα, ως ὅλο θεωρημένα, μόνο ἐνδιάθετα εἶναι προσωπικὸ δοκίμιο, ἐνῷ ἐνεργείᾳ ἀποτελοῦν φιλοσοφικό, ίδιότυπο ἀσφαλῶς, ἔργο, μὲ φιλοσοφική, ἔστω καὶ ἰδιότυπη, συγκρότηση.

Ωστόσο ὁ συγγραφέας ἔχει ἀφεθεῖ, γιὰ μερικὰ ἴδιως εἰδικὰ ἄλλὰ καὶ πολὺ ὑψηλὰ θέματα, σὲ στοχασμὸ ἀπλῶς δοκιμιακὸ βασισμένον στὸ Εὐαγγέλιο καὶ σὲ μεγάλους συγγραφεῖς μυστικοὺς προπάντων, ποιητὲς ἡ στοχαστές. Εἶναι μᾶλλον περιθωριακὰ ὅλα αὐτὰ στὸ ἔργο. Ἀπὸ αὐστηρὰ φιλοσοφικὰ σκοπιά, ἀποτελοῦν χαλαρώσεις ἢ κι ἐγκαταλείψεις τῆς φιλοσοφικῆς του οὐσίας, ποὺ κι ἂν τὴ διαταράσσουν δὲν τὴ βλάφτουν. Υπάρχει ὅμως καὶ ἡ αἰσθητικὴ σκοπιά: Οἱ δοκιμιακὲς δηλαδὴ αὐτὲς ἀναπτύξεις ποὺ παρενέρονται στὴ φιλοσοφικὴ ἀνέλιξη τοῦ ἔργου εἶναι αἰσθητικὰ ἔξαιρετες, μερικὲς μάλιστα ἔξαισιες: γιὰ τὰ θαύματα τοῦ Ἰησοῦ, τὸ θάνατο, τὴν ἀνάσταση τοῦ σώματος, γιὰ τὸν πόνο, τὴν ἀγάπη, τὴ φιλία, τὴν καλοσύνη, τὴν ταπεινοφροσύνη, καὶ πάν' ἀπ' ὅλα γιὰ τὸν Θεὸν ως τὸν Ξένο ποὺ χτυπάει τὴ θύρα μας καὶ καρτερεῖ νὰ τοῦ ἀνοίξουμε. Η συνομιλία γίνεται κυρίως μὲ ποιητὲς καὶ βιωματικοὺς στοχαστές, τὸν Ἐκχαρτ, τὸν Ἀγγελο Σιλέσιο, τὸν Πασκάλ, τὸν Μπλέικ, τὸν Νοβάλις, τὸν Ρίλκε, τὴ Βέιλ, μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ἐπανειλημμένα, μὲ θεολόγους ὅπως ὁ Αὐγουστίνος. Ολη ἡ γλυκύτητα καὶ ἡ μυστικότητα καὶ ἡ βαθύτατη ἀνθρωπιὰ τοῦ κανελλοπουλικοῦ πνεύματος ἐκφράζονται σ' αὐτὲς τὶς σελίδες τοῦ ἔργου, ποὺ εἶναι καὶ ἀπὸ τὶς ώραιότερες τοῦ νεοελληνικοῦ δοκιμιακοῦ στοχασμοῦ.

7

Τὰ Μεταφυσικῆς προλεγόμενα εἶναι ἀπὸ φιλοσοφικὴ ἀποψη ἔργο ἄνισο, καὶ γιὰ τὸν ὑπερδογματισμὸ του ἐδῶ κι ἐκεῖ, καὶ γιὰ τὴν ἀσθενέστατη στήριξη ὅρισμένων ὑποψιῶν, καὶ γιὰ κάποια κενὰ στὴν ὑποδομή, καὶ γιὰ τὴν, περιθωριακὴ ἔστω, διάχυση σὲ ἀπλὴ δοκιμιακότητα, μὲ περιεχόμενο μάλιστα στοχασμοῦ μερικὲς φορὲς θεολογικό. Ομως, ἀπὸ συγγραφικὴ ἀποψη εἶναι ἔργο ἔξαιρετα ἵσο, καὶ αὐτὸς ὅχι μόνο ως πρὸς τὴ λογοτεχνικὴ ποιότητα, ἄλλὰ καὶ κατὰ τὸ ἐνιαῖο τοῦ ὕφους, ἀκόμη καὶ τὸν σχεδὸν παντοῦ σταθερὸ ρυθμὸ τοῦ βαδίσματος. Εξαίσια ἀνεση διακατέχει τὸ λόγο, ἡ συγγραφικὴ λιτὴ ἀπαλοσύνη ἐνὸς φιλοσόφου ποὺ συμβιώνει τόσο φυσικά, τόσο οἰκεῖα μὲ τὰ μεταφυσικὰ προβλήματα καὶ τοὺς μεταφυσικοὺς στοχαστὲς ὅσο κάποιος μὲ τοὺς συντρόφους καὶ φίλους του καὶ μὲ τὸ δικό του περιβάλλον. Πρόκειται ἀληθινὰ γιὰ ἔνα ἀνάδομα στοχασμοῦ, ἔνα μοτσάρτειο ἄνθισμα, ποὺ δὲν ἀφήνει τίποτε νὰ ἐκδηλωθεῖ μέσα του ἀπὸ τὸν πολυχρόνιο μόχθο



ὅπου ριζώνει. Είναι γιατί ὁ συγγραφέας δὲν εἶναι στὸ ἔργο του παρὰ ἔνας ἄνθρωπος ποὺ μιλᾶ μὲ τὸν ἑαυτό του — τὸ σὺ στὸ ὅποιο ἀπευθύνεται εἶναι ἀπλὴ προβολὴ τοῦ ἐγώ του — καὶ μιλᾶ ὅχι πιὰ γιὰ νὰ βρεῖ, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ συνειδητοποιήσει τὰ μεταφυσικὰ ἐντός του κατασταλάγματα, νὰ συλλάβει τὶς κύριες δομές τους καὶ τὴ συνάρθρωσή τους, νὰ τὰ συμπληρώσει ἐνδεχομένως, ὅπου καὶ ὅπως μπορεῖ, φιλοσοφικά, νὰ καταδείξει ἀκόμη στὸν ἑαυτό του τὴ φιλοσοφική τους εὐστάθεια, ὑπερασπίζοντάς τα εὔγλωττα καὶ μαχητικά, ὅπου χρειάζεται, μὲ ἅμυνα ἢ ἐπίθεση ἀπέναντι σὲ ἀπόψεις ποὺ τὰ ἀρνοῦνται. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ λόγος του, οὐσιαστικὸς πάντα, εἶναι ἀπλός, φυσικός, μιᾶς ἀβίαστης φιλοσοφικῆς καθημερινότητας, κι ὅταν ἀκόμη ἀντεπεξέρχεται δξυνούστατα κατὰ ἀντίθετων ἀντιλήψεων, κι ὅταν ἀκόμη εἰσχωρεῖ σὲ ἄδυτα μυστικῶν διαισθήσεων καὶ τὶς ἐκφράζει πηγαῖα σ' ἐπάξια, δοκιμιακοῦ πάντα ἐπιπέδου ποίηση. Ἐνοικεῖ βέβαια ὁ Θεὸς στοὺς Μότσαρτ. "Οταν δημοσίας ἀναλογίζομαι τὴ φιλοσοφικὴ ἀνισότητα τοῦ ἔργου, ἐπιθυμῶ νὰ εὐχόμουν νὰ ἐνοικοῦσε κι ἐδῶ ὁ Θεὸς μὲ τὴν πληρότητα καὶ τὴ στερεότητα ποὺ τοῦ ἀπεργάζεται ὁ ἴδρωτας τῶν μεγάλων βασανισμένων τῆς συγκρότησης, τῶν Μπετόβεν.

8

Παρ' ὅλη τὴ λογικοδεμένη μορφή τους τὰ *Μεταφυσικῆς προλεγόμενα* εἶναι ἔργο μυστικό. Οἱ ὑποψίες ἄλλωστε, μὲ τὶς δροῦες ἔχει πραγματωθεῖ ἡ λογική τους συγκρότηση, εἶναι δργανα ποὺ ἀπλῶς ἀνασύρουν λογικὰ καὶ ἀνακρατοῦν περιεχόμενα ζωντανά, βιωμένα ἅμεσα, μὲ βάθος μόλις διαισθητό· θὰ τὶς ἐχαρακτήριζα τέκνα τοῦ θαυμαστοῦ γάμου τῆς φωτεινῆς λογικῆς μὲ τὸν «θεῖο γνόφο» τῆς μυστικότητας. Τὸ ἔργο ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ μιὰ παραδοσιακὴ κατὰ τὸ πνεῦμα ἀλλὰ κατὰ τὴ συγκεκριμένη διαπραγμάτευση νέα ἐνσάρκωση τῆς ἐνδοξῆς μεταφυσικῆς, αὐτῆς ποὺ ριζώνει στὸν Πλάτωνα, τῆς διαιώνιας μεταφυσικῆς — ὅπως ἀξίζει, νομίζω, νὰ χαρακτηριστεῖ.

9

Δὲν θὰ κλείσω τὴ γενικὴ τούτη ἐπισκόπηση, πρὶν ἀναπτύξω διεξοδικὰ τὴ διαφωνία μου μὲ τὸ συγγραφέα σ' ἔνα θέμα ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση τῆς μεταφυσικῆς ως αὐτοτελοῦς δημιουργίας τοῦ ἐλεύθερου πνεύματος: στὸ θεμιτὸ τῆς χρησιμοποίησης, ἀπὸ τὴ μεταφυσική, τῆς θεολογίας ως θεμελίου, ως ἐνὸς ἔστω ἀπὸ τὰ θεμέλια τῆς.

Μεταφυσικὴ παρουσιάζεται καὶ στὴν ποίηση καὶ στὸν βιωματικὸ στοχασμό, μάλιστα τὸν μυστικό. "Ομως, τὴν κατὰ τὰ αἰτήματα τοῦ ἐπίστασθαι γενικὰ συγκρότηση, τὴ σύμπηξη ἐννοιῶν, τὴ λογικόμορφη διείσδυση, δια-



φώτιση, ἀποσαφήνιση δεδομένων, τὴν δργάνωση κατὰ γενικότερα καὶ εἰδικότερα, τὴ σύνθεση κατὰ θεμελιοῦντα καὶ θεμελιούμενα, πραγματώνουν δύο μόνο γένη μεταφυσικῆς: ἡ θεολογικὴ καὶ ἡ φιλοσοφικὴ. Ἡ πρώτη κινεῖται μὲ τὸ «lumen fidei», ἡ δεύτερη μὲ τὸ «lumen naturale», τὸ «lumen rationis». Ἡ πρώτη στηρίζεται στὸ κατὰ περίπτωση «ίερὸ βιβλίο» —ἡ χριστιανικὴ στὴν Ἀγία Γραφή—, ἡ δεύτερη στὴν ἐλεύθερη ἔρευνα καὶ εὑρεση τοῦ αὐτονομού ἀνθρώπινου στοχασμοῦ.

Εἶναι ριζικῶς διάφορα τὰ δύο αὐτὰ πνευματικὰ γένη, ἄλλο ἂν μπορεῖ νὰ ἀναφύονται ἀπὸ μερικὰ ἢ καὶ ὅλικὰ κοινὸ ψυχοϊδεολογικὸ ἔδαφος. Ἡ ἴδια πίστη μπορεῖ νὰ δῷγήσει σὲ μιὰν ἢ καὶ περισσότερες θεολογικὲς καὶ παράλληλα νὰ ἐμπνεύσει πολλὲς φιλοσοφικὲς μεταφυσικές· ὅπως καὶ, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, τὸ ἴδιο γενικὸ φιλοσοφικὸ πνεῦμα μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει μιὰν ἢ περισσότερες θεολογίες καὶ παράλληλα νὰ κατευθύνει στὴ δημιουργία καὶ νέων φιλοσοφιῶν. Ἀσφαλῶς ἡ θεολογία, ποὺ ἔχει τὸ κατὰ τὴ στάθμισή της μεῖζον —τὸ «lumen fidei»— μπορεῖ νὰ μεταχειριστεῖ καὶ τὸ ἔλασσον —τὸ «lumen rationis»—, νὰ τὸ μεταχειριστεῖ ἐξωτερικά, εἴτε γιὰ προσέλκυση μὴ πιστῶν ἐπηρεασμένων ἀπὸ τὴ φιλοσοφία εἴτε πρὸς ἀπόκρουση ἐπιθέσεων ἀπὸ ἐλευθεροστοχαστές, μὲ τὴ χρήση δικῶν τους ὅπλων, μόνων ἀποτελεσματικῶν ἐναντίον τους. Ὁμως ἡ φιλοσοφία δὲν κάνει ἀπολογητικὴ πρὸς πιστούς, ὥστε νὰ χρησιμοποιήσει ἐξωτερικὰ τὸ φῶς τῆς θεολογίας· (κι ἂν κάνει —ὅπως ἔκανε ὁ Κάντ, ὅταν τοῦ κατηγόρησαν τὴ διδασκαλία γιὰ ἀντιχριστιανική—, θὰ εἶναι μόνο γιὰ νὰ δείξει πῶς τὰ κατακτημένα μὲ τὸ δικό της φῶς συμπεράσματα βρίσκονται μέσα στὰ πλαίσια τὰ χαραγμένα ἀπὸ τὴ θεολογία). Θὰ μεταχειριστεῖ ἐπομένως ἐσωτερικὰ τὸ φῶς τῆς θεολογίας, καὶ αὐτὸ (θὰ τὸ ἀποδείξω σὲ λίγο) εἶναι ἀνεπίτρεπτο πνευματικά, σημαίνει ἐσωτερικὴ νόθευση. Φυσικά, νόθευση εἶναι καὶ γιὰ τὴ θεολογία ἡ ἐσωτερικὴ χρησιμοποίηση φιλοσοφικῶν θέσεων, ὅχι ὅμως τόσο ριζικὴ ἐδῶ ἐπειδὴ τὸ «φῶς τοῦ λόγου» ἔχει ποικίλες, ἀκόμη καὶ ἀντιφατικές, πραγματώσεις, ὥστε ἡ θεολογία κάνει ἐλεύθερα ἐπιλογή. Ἀντίθετα, τὸ «φῶς τῆς πίστης» εἶναι κατὰ περίπτωση ἐνιαῖο, ὥστε ἡ φιλοσοφία δὲν ἔχει παρὰ νὰ τὸ δεχτεῖ ἀναγκαστικά.

Ωστόσο, ὁ συγγραφέας θέτει στὸ προλογικὸ σημείωμα ὅτι ἡ ἀντληση ἀπὸ τὸν ἀλλότριο χῶρο τῆς θεολογίας εἶναι γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ μεταφυσική, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὅλη φιλοσοφία, ἀπαραίτητη. «Τὸ μόνο ποὺ δὲν θὰ θεωρήσω θεμιτὸ νὰ μοῦ ποῦν εἶναι ὅτι δὲν θὰ ἐπρεπε νὰ διασταυρωθοῦν στὶς σελίδες μου ἡ φιλοσοφία μὲ τὴ θεολογία. Δὲν ἔχει ἡ φιλοσοφία δυνατότητα καὶ δικαίωμα νὰ σταθεῖ ώς ἀληθινὴ μεταφυσική, ἀν δὲν διασταυρωθεῖ μὲ τὴ θεολογία. Ἡ θεολογία μπορεῖ νὰ σταθεῖ καὶ χωρὶς τὴ φιλοσοφία· ἡ φιλοσοφία δὲ στέκεται χωρὶς νὰ τὴ βοηθήσει ἡ θεολογία» (σελ. η').

Ἀναρωτιέμαι πῶς μπορεῖ νὰ στέκει μιὰ τέτοια ἀντίληψη σ' ἕνα ἔργο



πού δηλωμένα οἰκοδομεῖται μὲν ὑποψίες, πού τόση μάλιστα ἀξία ἀποδίδει (βλ. πιὸ πάνω Α5) στὸ οἰκοδομικό του αὐτὸν ὑλικὸν καὶ ὅργανο. Καμιὰ θεολογία δὲν «δουλεύει» μὲν ὑποψίες ἀλλὰ ὅλες μὲν βεβαιότητες. Ἐπομένως, ἡ φιλοσοφία ποὺ ἀναζητεῖ κάθε τόσο βοήθεια στὴ θεολογία προδίδει τὸν ἔαυτό της, ἐπειδὴ ἐγκαταλείπει τὴν πυρηνική της ἔννοια καὶ στάση τῆς φιλοσοφικῆς ὑποψίας καὶ περιπτύσσεται τὴν ἐξωφιλοσοφικὴν καὶ, λόγω τῆς θεμελίωσής της στὸ θεολογικὸν δόγμα, ἀντιφιλοσοφικὴν ἔννοια καὶ στάση τῆς θεολογικῆς βεβαιότητας. «Φιλοσοφία βοηθημένη ἀπὸ τῇ θεολογίᾳ» εἶναι λοιπὸν ἔννοια μὲν ἀντίφαση στοὺς ὅρους καὶ ἐκφράζει στάση χωρὶς αὐτοσυνέπεια. Ἀν π.χ. ὁ φιλόσοφος, ἐνῶ ὑποστηρίζει τὴν φιλοσοφικὴν ὑποψία γιὰ τὴ δυνατότητα τῶν θαυμάτων μέσα στὸν φυσικὸν κόσμο, ἐπικαλεσθεῖ τὴν γιὰ τὴ θεολογία ἀπολύτως μάλιστα βέβαιη μαρτυρία τῆς Καινῆς Διαθήκης γιὰ τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων, μὲ τὴν ἐπίκλησην αὐτὴν ἔχει ἥδη βάλει μέσα στὴ φιλοσοφία του ἔνα ξένο σῆμα, μιὰ θεολογικὴ βεβαιότητα, ποὺ ἡ παρεμβολὴ της σημαίνει ὑποκατάσταση ἐδῶ τοῦ φιλοσοφεῖν ἀπὸ τὸ ἄλλότριό του καὶ ἀξιωματικὰ ἀντίθετό του θεολογεῖν. Εἶναι λοιπὸν ἔνα εἶδος αὐτακρωτηριασμὸς τῆς φιλοσοφίας ἡ καταφυγὴ στὴ βοήθεια τῆς θεολογίας, μιὰ χρησιμοποίηση δεκανικιῶν ἀπὸ ἀνυπόμονη καὶ ἀπαιτητικὴ αὐτούποτίμηση τῆς ἴδιοτυπίας της καὶ τῆς οἰκείας ἀξίας της νευρωτικὰ παραλυτική.

Πρὸς ἐπίρρωση τῆς ἀπόδειξης αὐτῆς προσθέτω τὰ ἀκόλουθα: Δὲν εἶναι μόνο φιλοσοφίες ποὺ ὑπάρχουν πολλὲς — εὔλογα καὶ δικαιωμένα, ἐπειδὴ πολλὲς εἶναι οἱ δυνατὲς πάνω στὸ ἴδιο πρόβλημα φιλοσοφικὲς ὑποψίες, μὲ τὴ μικρότερη ἡ καθεμιὰ ἡ τὴ μεγαλύτερη βασιμότητά της ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ πολλὲς θεολογίες: ὅσες καὶ οἱ συγκροτημένες σὲ δόγμα θρησκείες καὶ οἱ δογματικὲς ἀποκλίσεις σὲ κάθε τέτοια θρησκεία. Ἐπομένως, ἡ διεκδίκηση, ἀπὸ μιὰ φιλοσοφία βοηθημένη ἀπὸ μιὰ θεολογία, τῆς μεταφυσικῆς ἀληθινότητας γιὰ τὸν ἔαυτό της δὲν ἔχει μόνο — σύμφωνα μὲ τὴν προηγούμενη ἀπόδειξη — κύρος ἐξωφιλοσοφικό, ἀλλὰ ἐπιπλέον καὶ κύρος σχετικό, συναφὲς μὲ τὴ θεολογία ποὺ βοήθησε. Τὸ κέρδος λοιπὸν εἶναι, γιὰ τὴ θεολογικὰ βοηθημένη φιλοσοφία, ἀμφισβητήσιμης, φιλοσοφικὰ μὴ ὑπερασπίσιμης, κι ἐπομένως χαμηλῆς ἔτσι κι ἀλλιῶς ἀξίας.

Τὸ χειρότερο εἶναι δῆμος πού, γιὰ ν' ἀποκτήσει αὐτὸν τὸ κάθε ἄλλο παρὰ ἀξιοτίμητο κέρδος, ἀπαλλοτριώνει ἡ φιλοσοφία τὴν ἴδιοτυπή της καθολικότητα — αὐτὴν ποὺ τὴ δικαιώνει μέσα στὸ χῶρο τῶν πνευματικῶν δημιουργιῶν τοῦ ἀνθρώπου: σταματᾶ δηλαδὴ νὰ ἐπικαλεῖται πρὸς ἔλεγχο καὶ ἐνδεχομένως μερικὴ ἡ ὄλικὴ υἱοθέτησή της τὴν ἀπροκατάληπτη ἐρευνητικὴ ἀναλυτικοσυνθετικὴ καὶ σταθμιστικὴ λειτουργία τῆς κάθε ἀτομικῆς συνείδησης στηριγμένης στὶς ὅποιες καὶ ὅσες δικές της δυνάμεις. "Οταν ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος ἀποφάνθηκε —ίδρυτικὴ πράξη τῆς φιλοσοφίας γενικά— ὅτι



ὅλα εἶναι στὴν οὐσία τους νερό, δὲν ἀναφέρθηκε οὔτε στὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου οὔτε στὴν ἡσιόδεια ἢ σὲ ὅποιαν ἄλλη γραπτὴ ἢ προφορικὰ παραδοσιακὴ κοσμογονία ἢ κοσμολογία πρὸς δικαιόση του, ἀλλὰ παρουσιάστηκε σὰν ἔνας ἀνθρωπος πού, ἔξετάζοντας, σταθμίζοντας καὶ συνεποπτεύοντας ἐλεύθερα, μὲ τὶς δυνάμεις τῆς ἀνθρώπινης συνείδησής του, τὰ ποικίλα της ὄντικὰ δεδομένα κάτω ἀπ’ τὸ πρίσμα τῆς γενικότητας, κατέληξε στὸ συμπέρασμα πῶς ὅλα ἔχουν κοινὴ οὐσία καὶ αὐτὴ εἶναι ὑδάτινη· καὶ τὸ συμπέρασμά του αὐτὸ τὸ ἔθεσε ὑπόψη τῶν ὅποιων συνανθρώπων του καὶ τοὺς ἐκάλεσε νὰ κάνουν κι αὐτοὶ ἐλεύθερα, ὁ καθένας γιὰ λογαριασμὸ του, μιὰ γενικὴ ἔξέταση, στάθμιση καὶ συνεπόπτευση τῶν συνειδησιακῶν τους ὄντικῶν δεδομένων, μὲ τὶς δικές του καθένας συνειδησιακὲς δυνάμεις, καὶ ὑποδήλωσε συγχρόνως τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἐπιβεβαιώσουν τὸ συμπέρασμά του —θὰ συμμετάσχουν στὴν ὑποψία του, κατὰ τὴν κανελλοπουλικὴ ὁρολογία— ὀλοκληρωτικὰ ἢ ἔστω μερικά. Καὶ πράγματι πολλοὶ τότε συμμετέσχαν στὴν ὑποψία του αὐτὴ ὀλοκληρωτικά — ἄλλος βέβαια μὲ λιγότερη ἄλλος μὲ περισσότερη ἐπιφυλακτικότητα (αὐτὸ σημαίνει ὑποψία). Ὁμως ὕστερα ἀπὸ λίγο ἔνας, ὁ συμπατριώτης του Ἀναξίμανδρος, τὴν τροποποίησε μὲ τὴν ἀπόφανση ὅτι ναὶ μὲν ὅλα ἔχουν κοινὴ οὐσία ἀλλ’ αὐτὴ εἶναι τὸ «ἄπειρο». Καὶ λίγο ἀργότερα ἄλλος συμπατριώτης, ὁ Ἀναξιμένης, ἔφερε νέα τροποποίηση πάνω καὶ στὶς δύο προηγούμενες φιλοσοφικὲς ἀποφάνσεις, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ κοινὴ οὐσία εἶναι ἀέρινη. Ἀποτελοῦν τιτανικὲς πνευματικὲς κατακτήσεις αὐτὰ ὅλα καὶ, ἀν μὲ τὸ περιεχόμενό τους ἀνήκουν στὴν ἴστορία τῆς φιλοσοφίας, πάντως μὲ τὴ «μορφή» τους, μὲ τὴ θεμελιακὴ τους ὑφή, ἀνήκουν στὴ ρίζα, στὸν πυρήνα τῆς φιλοσοφίας γενικά, καὶ κάθε τους παραβίαση σημαίνει ἀντίστοιχη νόθευση τοῦ φιλοσοφεῖν — τὸ ὅποιο εἶναι, ὅπως καὶ πιὸ πρὸ τοῦ ἔθεσα, τέκνο τῆς ἐλευθερίας, τῆς αὐτόνομης στοχαστικῆς, γενικὰ γνωστικῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος.

Εἶναι λοιπὸν θεολογικὰ νοθευμένο φιλοσοφικὸ ἔργο μεταφυσικὸ τὰ *Μεταφυσικῆς προλεγόμενα*; Οὐσιαστικὰ ὅχι. Γιατὶ οἱ θεολογικὲς ἀποκλίσεις μέσα στὸ ἔργο — ὅχι ἄλλωστε εἰδικὲς δογματικότητες (μὲ μόνη ἔξαίρεση Ἰσως τὴ φιλοσοφικὰ ἀδιανόητη «ἀνάσταση τῶν σωμάτων») ἀλλ’ ἀβίαστες ἀναφορὲς οἱ περισσότερες στοὺς λόγους καὶ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, ἐλάχιστες καὶ σὲ θεολόγους στοχαστὲς ως θεολόγους — εἶναι σχεδὸν ὅλες περιθωριακὲς ἢ, σπάνια, ἀποκορυφώνουν ἀπλῶς κάτι ποὺ καὶ μόνο του θὰ εἶχε ἀρκετὸ ὑψος· ὥστε ὁ φιλοσοφικὸς μελετητὴς μπορεῖ ὅλες σχεδὸν νὰ τὶς ἀντιμετωπίσει ως σύντομες ἔξωφιλοσοφικὲς παρεκβάσεις. Γι’ αὐτό, Ἰσως δὲν θὰ ἔκανα τόσο λόγο ἐδῶ, ἀν δὲν εἶχε προκαταβολικὰ ὁ συγγραφέας ἀρνηθεῖ τὸ θεμιτὸ μιᾶς ἀρνητικῆς κριτικῆς γι’ αὐτὴ του τὴ χρησιμοποίηση θεολογικῶν στηριγμάτων μέσα στὴ μεταφυσική του.



B. Τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ ὁ ἀνθρωπός.

I

I. Ἀναπτύσσοντας τὶς μεταφυσικές του ἀπόψεις ὁ συγγραφέας —ἀπόψεις ποὺ ἀναφέρονται βασικὰ στὸ «ὄντως ὄν»— ὑποστηρίζει τὸ νοητικό του δικαίωμα, τὴ δυνατότητα τοῦ νοῦ νὰ προχωρήσει πέρ’ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία, μὲ συχνὲς γνωσιολογικὲς παρεκβάσεις καὶ σὲ ἀδιάκοπη κριτικὴ ἀναμέτρηση —βιωμένη, οὐσιαστική, καίρια— μὲ τὴ φιλοσοφία τοῦ Κάντ. Ὁρθότατα, γιατὶ ἀπὸ τὶς πνευματοκρατικὲς γνωσιολογίες —καὶ πῶς μπορεῖ νὰ εὐσταθεῖ ριζικὰ μιὰ μὴ πνευματοκρατικὴ γνωσιολογία, ἀφοῦ ἡ γνώση εἶναι πνευματικὸ φαινόμενο;— ἐκείνη τοῦ Κάντ παρουσιάζει μιὰ θαυμαστὰ συγκροτημένη καὶ ἀξιόλογα ἐκτεταμένη βάση προκειμένων φιλοσοφικὰ δυσαμφισβήτητων λίγο-πολύ, δέχεται ἄλλωστε τὸ πέρ’ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία, ἄλλο ἂν ἀρνεῖται στὸν θεωρητικὸ νοῦ τὴ δυνατότητα νὰ εἰσδύσει μὲς ἀπὸ τὰ ἐμπειρικὰ τοιχώματα ἐκεῖ.

Συνομολογεῖ ὁ συγγραφέας μὲ τὸν Κάντ ὅτι ὁ κόσμος τῆς ἐμπειρίας μας εἶναι πάντως κόσμος φαινομένων μὲ «πίσω» τους τὸ ὄντως ὄν, πράγμα ποὺ σημαίνει —έρμηνεύει εὔλογα ὁ συγγραφέας— ὅτι εἶναι μιὰ «ἐπιφάνεια... προσδιορισμένη ἀπὸ τὶς ὑποκειμενικὲς δυνατότητες τοῦ νοῦ μου» (Ε' 7, 120), ἀπὸ «τὶς αργιοὶ μορφὲς τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ» (Α' 11, 12). Ἐπικαλεῖται ὅμως τὸ δεδομένο ὅτι μὲ τὸν Ἀϊνστάιν καὶ μὲ τὸν Πλάνκ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς κατόρθωσε μ' ἔναν τρόπο νὰ συλλάβει βαθύτερες δομὲς αὐτοῦ τοῦ κόσμου τῆς ἐμπειρίας μας ἀντίθετες δομικὰ πρὸς τὶς αργιοὶ μορφὲς τοῦ νοῦ — πού, ὅπως εἴπαμε, τὸν «προσδιορίζουν». Τοῦτο ἐμπεδώνει τὸν προηγούμενο χαρακτηρισμὸ τοῦ κόσμου τῆς ἐμπειρίας μας, τοῦ κόσμου τῶν φαινομένων, ώς ἐπιφάνειας, καὶ τὸν ἀποσαφηνίζει μὲ τὴν λογικὰ ἀναγκαία συμπλήρωση: ἐπιφάνεια ἐνὸς ἀντικειμενικὰ πραγματικοῦ ὅλου, ποὺ κατὰ τὶς βαθύτερες δομές του δὲν «προσδιορίζεται» ἀπὸ τὶς «ὑποκειμενικὲς δυνατότητες», ἀπὸ τὶς «αργιοὶ μορφὲς» τοῦ νοῦ μας καὶ ποὺ ἄρα καὶ ἡ ἴδια του ἡ ἐπιφάνεια «δὲν εἶναι μόνο καὶ μόνο προσδιορισμένη» ἀπὸ τὶς μορφὲς αὐτές, ἀλλὰ «περιέχει καὶ κάποιο ποσοστὸ ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας» (ὅλα Ε' 7, 120), κάποιο ποσοστὸ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα αὐτοῦ τοῦ ὅλου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε τοὺς ὄρους «κόσμος», «πραγματικότητα», «ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα», ἐνῷ ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις θὰ ἥταν ἵσως προτιμότερο νὰ είχε εἰσαγάγει νέους, δεδομένου ὅτι οἱ ὄροι αὐτοὶ χρησιμοποιοῦνται κανονικὰ γιὰ τὸν ἐμπειρικὸ κόσμο, τὸν κόσμο τῆς ἐμπειρίας μας καὶ τοὺς ὅποιουσδήποτε μεταπλασμούς του ἀπὸ τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες. ὑπάρχει ἄλλωστε κίνδυνος ἔτσι νὰ παραπλανηθεῖ ὁ ἀναγνώστης ὅτι διδάσκει ἔναν ἐπιστημονιστικὸ ρεαλισμό.



Μὲ αὐτοὺς λοιπὸν καθὼς καὶ μὲ παραπλήσιους ὅρους —δπως «σύμπαν» — δύναμε σέ ό συγγραφέας αὐτὸ τὸ δλο. Καὶ τὸ ἔξισωσε μάλιστα —εὔλογη ὑποψία— μὲ τὸ πᾶν, τὸ πᾶν τοῦ ὄντος: «Στὸν κόσμον ὑπάρχουν, χωρὶς ἄλλο, τὰ πάντα... Ἀν ὁ κόσμος εἶναι τὸ πᾶν, τὸ σύμπαν, πρέπει στὸ πᾶν νὰ περιέχονται τὰ πάντα» (Α' 7, 4-5).

Ἄπὸ τὰ πιὸ πάνω συνάγονται τὰ ἔξης: Πρῶτον ὑπάρχει ἔνας «ἀντικειμενισμός» —κατὰ τὸν προηγούμενο ὅρο—, ἔνας «ρεαλισμός» —θὰ ἔλεγα ἀκόμη μὲ δχι λιγότερο πολύσημον ὅρο— στὴ γνωστικὴ πρόβαση τοῦ νοῦ ἀπὸ τὰ ἐμπειρικὰ φαινόμενα σὲ μερικὲς πάντως βαθύτερες δομὲς τοῦ κόσμου: «Καὶ ἂν ἀκόμα ὑποτεθεῖ ὅτι μὲ βάση τὴν κλασικὴ φυσικὴ, τὴν θεμελιωμένη στὸν Νεύτωνα, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι δλες οἱ ἀπαντήσεις ποὺ δίνει ἡ ἐπιστήμη προϋποθέτουν τὶς a priori μορφὲς τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ δπως τὶς ἔχει δρίσει ὁ Κάντ, προϋποθέτουν μ' ἄλλα λόγια τὰ ἐρωτήματα ποὺ προσδιορίζονται ἀπὸ τὶς συνυφασμένες μὲ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ μορφὲς τοῦ χρόνου, τοῦ χώρου καὶ τῆς ἀναγκαιότητας (τῆς αἰτιότητας), σήμερα —ὕστερα ἀπὸ τὸν Πλάνκ καὶ τὸν Ἀινσταϊν— ὁ ἴσχυρισμός αὐτὸς μπορεῖ δύσκολα πιὰ νὰ σταθεῖ. Σήμερα ὁ ἀνθρωπος, ἀκόμα καὶ στὴν ἐπιστημονικὴ σφαίρα λειτουργίας τοῦ νοῦ του, τὶς ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματά του τὶς παίρνει ἵσως ἄμεσα ἀπὸ τὸ σύμπαν, ἀπὸ τὶς δυὸ ἰσοδύναμες φάσεις τοῦ σύμπαντος, ἀπὸ τὸ ἀπεριόριστα μεγάλο καὶ ἀπὸ τὸ ἀπεριόριστα μικρό. Ὁ ἀνθρωπος ξεπέρασε, καὶ ὡς ἐπιστημονικὸς ἀκόμα νοῦς, τὶς a priori μορφὲς τοῦ νοῦ δπως τὶς ἔχει δρίσει ὁ Κάντ» (Α' 11, 12· βλ. καὶ Γ' 9, 51). «Τί θά λεγε ὁ Κάντ, ἀν εἶχε γνωρίσει τὰ κουάντα τοῦ Πλάνκ ἢ τὸ διάστημα τῶν τεσσάρων διαστάσεων τοῦ Ἀινσταϊν; Δὲ θά πρεπε, τάχα, νὰ πεῖ ὅτι οἱ a priori ἀρχὲς τῆς ἀνθρώπινης ἐποπτείας καὶ οἱ a priori ἀρχὲς τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας ποὺ κάνουν δυνατὴ τὴν ἐμπειρία, δηλαδὴ τὴν παράσταση ἐνὸς ἀντικειμένου, ἔχουν ξεπεραστεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη διάνοια, ποὺ συλλαμβάνει ως φύση, ως φυσικὸ κόσμο, κάτι πολὺ περισσότερο ἀπ' δ, τι ἐπιτρέπουν οἱ κλασικὲς ἔννοιες τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου; Ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὸν Ἀινσταϊν, τὴν ἀποψη τοῦ Κάντ ὅτι ὁ χρόνος εἶναι ἡ a priori μορφὴ τῆς ἐσωτερικῆς μας ἐποπτείας, τὴν ἐκλόνισε ὁ Ἐρρίκος Μπέργκσον» (Γ' 8, 50).

Δεύτερον ἡ ἀπὸ τὸ νοῦ μας συγκρότηση τοῦ «κόσμου τῶν φαινομένων», τῆς φαινομενικῆς ἐπιφάνειας τοῦ πραγματικοῦ κόσμου, εἶναι κι αὐτὴ ἔνα γεγονὸς τοῦ πραγματικοῦ κόσμου, ἔνα «ἀντικειμενικὸ μέσα στὸν κόσμο γεγονός» (Γ' 5, 41), ως ἐνέργεια πρῶτα-πρῶτα, ως συγκροτεῖν, καὶ ὕστερα ως ἀποτέλεσμα, ως συγκροτημένη ἐπιφάνεια. Ἐχει λοιπὸν καὶ κατὰ τὸν ἑαυτό του ὁ κόσμος μιὰν ἐπιφάνεια συγκροτημένη σύμφωνα μὲ τὸν ἐποπτικό μας χῶρο, τὸν ἐποπτικό μας χρόνο, τὶς κατηγορίες τῆς οὐσίας, τῆς αἰτιότητας κλπ. Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ἡ ἔτσι φαινόμενη ἐπιφάνεια δὲν εἶναι ὀλοκληρωτικὰ ἔτσι, ἐπειδὴ ως ἐπιφάνεια ἐνὸς δλου μὲ στὸ βάθος δομὲς διαφορετικές της,



ἄλλες λιγότερο, ἄλλες περισσότερο, ἄλλες, ὅπως θά δοῦμε, καὶ πάρα πολὺ διαφορετικές της —ἀπὸ αὐτὲς ἡ νεότερη φυσικὴ ἔχει συλλάβει τὶς λιγότερο ἀσφαλῶς διαφορετικές, καὶ μάλιστα πρὸς δύο κατευθύνσεις, πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ «ἀπεριόριστα μεγάλου» καὶ πρὸς ἐκείνη τοῦ «ἀπεριόριστα μικροῦ» —, εὖλογο εἶναι νὰ ποῦμε ὅτι δέχεται ὅλων αὐτῶν τῶν δομῶν τοῦ πολυστρώματος βάθους τοὺς ἀντικτύπους, κι ἃς μὴν μπορεῖ νὰ τοὺς ἐντάξει ὅλους στὶς δικές της δομές, στὶς δομές τοῦ φαίνεσθαι, καὶ μάλιστα ὅχι προκρουστικὰ ἀλλὰ ἵσόμετρα (*adäquat*), ἔστω καὶ χοντρικά.

II. Τὶς πρῶτες αὐτὲς καὶ βασικὲς ἐπισημάνσεις ἐρμηνεύει ὁ συγγραφέας μ' ἔνα εἶδος γνωστιολογικὸ καὶ ὄντολογικὸ σπιριτουαλισμό: Δὲν μπορεῖ ὁ νοῦς καὶ τὸ ὄν, ὁ «*intellectus*» καὶ ἡ «*res*», νὰ εἶναι «δυὸς ὄντότητες, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ ὁμοιογένεια» (Θ' 2, 290) ἀλλὰ συμπίπτουν, μερικὰ ἔστω. Πρέπει νὰ εἶναι ὁμοιογενή, τῆς ἴδιας οὐσίας. Καὶ ἐπειδὴ ὁ νοῦς εἶναι οὐσίας πνευματικῆς καὶ εἶναι ἄλλωστε μέρος τοῦ ὅλου ὄντος, τοῦ κόσμου, ἄρα καὶ τὸ ὑπόλοιπο ὄν (τελικὰ ἐπομένως καὶ τὸ ὅλο τοῦ κόσμου) εἶναι πνευματικῆς οὐσίας. Ἀσφαλῶς, στὴν ἐπιφάνειά του παρουσιάζεται στὸ νοῦ μας ὁ κόσμος —λίγο-πολύ, καὶ εἶναι, ὅπως ἔξήγησα πιὸ πάνω (βλ. καὶ Γ' 6, 42-43)— ἀδρανής (καὶ εἰδικότερα ὑλικός καὶ αἰτιοκρατούμενος, δηλαδὴ διεπόμενος ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα)· ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ «λιγότερο διαφορετικὸ» ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στρῶμα του προβάλλει καὶ πάλι ὁ κόσμος στὸ νοῦ μας —καὶ εἶναι λίγο-πολύ — ἀδρανής (μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι προβάλλει ἐδῶ εἰδικότερα, καὶ λίγο-πολὺ εἶναι, ὅχι ὑλικός, ἀλλά, ἃς ποῦμε ἔτσι γιὰ συντομία, ὑλικοενεργειακός, καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση μὲν τοῦ ἀπεριόριστα μεγάλου αἰτιοκρατούμενος πάλι, πρὸς τὴν κατεύθυνση ὅμως τοῦ ἀπεριόριστα μικροῦ διεπόμενος ἀπὸ τὴν πιθανότητα.) Ὡστόσο ὁ νοῦς μας, ἢ μᾶλλον γενικότερα τὸ πνεῦμα μας —ποὺ ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο μας δεδομένο, τὴν «πιὸ ἀμεση πραγματικότητα ποὺ μᾶς ἔχει δοθεῖ» (Γ' 6, 7)— εἶναι προφανῶς ἔτερογενὲς πρὸς αὐτὴ τὴ διστρώματη ἀδράνεια, πρὸς αὐτὴ τὴν ἐπιφάνεια μὲ τὸ διττὸ (κατὰ δῶ καὶ κατὰ κεῖ) ὑπόστρωμα — τὴν ὅποια ὁ συγγραφέας συλλαμβάνει ἐνιαῖα ὡς «φύση», «φυσικὸ κόσμο», «φυσικὸ σύμπαν» κ.ἄ.τ. (Ζ' 2, 185· Ζ' 3, 186-187· Ζ' 4, 192), τὴ χαρακτηρίζει μάλιστα καὶ ἀπλῶς ὡς «ἐπιφάνεια τοῦ κόσμου» (Γ' 8, 49-50). Δὲν μπορεῖ ἐπομένως παρὰ νὰ εἶναι στὴν οὐσία του ὁ κόσμος ὅχι ὅπως προβάλλει, καὶ λίγο-πολὺ εἶναι, κατὰ τὴν ἐπιφάνεια του καὶ τὸ διττό της ὑπόστρωμα, δηλαδὴ ὡς φύση, ἀλλὰ νὰ εἶναι στὴν οὐσία του ὁμοιογενής μὲ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, νὰ εἶναι δηλαδὴ στὴν οὐσία του «παγκόσμιο πνεῦμα». Ἔτσι, καταλήγει ὁ συγγραφέας στὶς ἔξης θέσεις:

1) Τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι «ἡ οὐσία τοῦ κόσμου» (Ε' 2, 97· βλ. καὶ Ζ' 17, 237).

2) Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα —αὐτὸ ποὺ κατὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Κάντ εἶναι



«νοούμενο» καὶ «ώς ύποκείμενο τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου δὲν εἶναι ύποταγμένο στοὺς ὅρους καὶ τοὺς νόμους τοῦ αἰσθητικοῦ κόσμου»— εἶναι «ένα κομμάτι τοῦ παγκόσμιου πνεύματος» (ὅλα Γ' 6, 43. βλ. καὶ Γ' 6, 42).

3) Ἡ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα συγκρότηση τοῦ κόσμου δὲν εἶναι καθαρὰ ύποκειμενικὴ ἀλλὰ ἐνέχει καὶ μιὰν ἀντικειμενικότητα, ἐπειδὴ «μέσα στὶς ύποκειμενικὲς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ ύπάρχει χωρὶς ἄλλο καὶ κάτι τὸ ἀντικειμενικό, κάτι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν κόσμο ἢ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου» (Γ' 8, 51). σὲ ὕστατη μάλιστα ἀνάλυση ἡ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα συγκρότηση τοῦ κόσμου εἶναι μιὰ ἀποψη, ἀτελής ἀλλὰ κάθε ἄλλο παρὰ ἐξ ὀλοκλήρου ἀπατηλή, τῆς ἀπὸ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ἀντικειμενικῆς ἄρα, συγκρότησής του, μιὰ ἐλλιπής καὶ περιορισμένη συνέργεια, μιὰ στενοῦ καὶ παραμορφωτικοῦ κάπως ὁρίζοντα συμμετοχὴ στὴν τελευταία.

Ο σπιριτουαλισμὸς αὐτὸς καθιστᾶ, μεταξὺ ἀλλων, κατανοητὴ καὶ τὴν ἐμφάνιση μέσα στὴ φύση, μέσα εἰδικότερα στὸν «ἄνθρωπο ώς βιολογικὸ δργανισμό», τοῦ πνεύματος, τοῦ νοῦ· (πρβλ. «Πῶς μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ σκέψη εἶναι κάτι ποὺ ἔσκινησε κάποτε μέσα ἀπὸ τὸ διανοητικὸ μηδέν, ὅτι ὁ νοῦς εἶναι κάτι ποὺ ἐπήγασε κάποτε, μαζὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο, μέσα ἀπὸ ἕναν κόσμο ἀπόλυτα ἄλογο;») (ὅλα Α' 10, 11). Οὔτε ἀνατρέπεται ἀπὸ τὸ ἀντίστροφο πρόβλημα, τῆς μέσα στὸ ὅλο τοῦ πνεύματος ἐμφάνισης τῆς ἐμπειρικῆς φύσης— τριδιάστατης χωρικά, χρονικῆς, ύλικῆς· γιατὶ τὸ πρόβλημα αὐτὸ λύνεται πάνω στὴ βάση τοῦ δεδομένου ὅτι εἶναι μὲς στὴν ὑφὴ τῆς διάνοιας —δηλαδὴ τοῦ νοῦ κατὰ τὴν ἐμπειρική του λειτουργία — νὰ «πλάθει, σύμφωνα μὲ τὶς δικές της δυνατότητες» (Β' 5, 22) τὸ ἐμπειρικό της ἀντικείμενο καὶ συγκεκριμένα αὐτὸ ποὺ ἡ ἴδια ἐμπειρῦται ώς τὴν ἐμπειρικὴ φύση.

III. Σημειώνω ἥδη προκαταβολικὰ ὅτι γιὰ τὸ συγγραφέα τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι ἄπειρο καὶ αἰώνιο ἐνῷ ἡ φύση, δηλαδὴ ἡ ἐπιφάνειά του, πάντως δὲν εἶναι. Ἐντούτοις καὶ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ἀνήκει στὸν κόσμο — εἰλημμένον ώς τὸ πᾶν, ὅπως εἶπα (Β1 Ι), τοῦ ὄντος— ώς ἡ οὐσία του. Ἔτσι, ὁ κόσμος εἶναι «ένιαῖος» (Α' 7, 5): καὶ φυσικὸς καὶ μεταφυσικός.

«Κόσμος εἶναι ὅχι μόνον ὁ φυσικὸς ἀλλὰ καὶ ὁ μεταφυσικὸς κόσμος. Καὶ τὰ σύνορα ποὺ χωρίζουν τὸ φυσικὸ ἀπὸ τὸ μεταφυσικὸ κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ 'ναι φυσικά, δὲν μπορεῖ νὰ βρίσκονται στὸ τέρμα τοῦ φυσικοῦ κόσμου, γιατὶ ἂν ὁ μεταφυσικὸς κόσμος ἄρχιζε ἀπ' ἐκεῖ ὅπου θὰ τέλειωνε τὸ πεπερασμένο, τότε καὶ τὸ ἄπειρο, ὁ μεταφυσικὸς κόσμος, θὰ εἶχε μιὰν ἄρχη. "Ο, τι ὅμως ἔχει ἄρχη, ἔχει καὶ τέλος· τὸ ἄπειρο, ὁ μεταφυσικὸς κόσμος, δὲν μπορεῖ νὰ 'χει οὕτε ἄρχη οὕτε τέλος. Τὰ σύνορα λοιπὸν ποὺ χωρίζουν τὸ φυσικὸ ἀπὸ τὸ μεταφυσικὸ κόσμο, δὲ μπορεῖ νὰ βρίσκονται παρὰ μέσα στὸν ἔνιαῖο κόσμο, τὸ φυσικὸ καὶ μεταφυσικό. Τὰ σύνορα πρέπει νὰ βρίσκονται παντοῦ. Τὸ πᾶν ύπάρχει παντοῦ." Άρα, καὶ τὰ σύνορα τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ μετα-



φυσικοῦ κόσμου πρέπει νὰ ύπάρχουν παντοῦ, στὴν κάθε σπιθαμὴ γῆς, στὴν κάθε πνοὴ τοῦ ἀνέμου, σὲ κάθε ἀπόχρωση τοῦ φωτός, σὲ κάθε ψίθυρο, σὲ κάθε ἀναπνοή, σὲ κάθε σκέψη μου. Ναί, προπάντων σὲ κάθε σκέψη μου, σὲ κάθε βῆμα ποὺ κάνω μέσα στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μου» (Α' 7, 5).

Σταματῶ ἐδῶ γιὰ μιὰ γενικότατη κριτικὴ θεώρηση. Πολὺ ἀξιόλογες εἶναι ὅλες αὐτὲς οἱ σκέψεις καὶ φιλοσοφικὰ νόμιμες, θέλω νὰ πῶ: ἀποτελοῦν φιλοσοφικές, μὲ σημαντικὴ λίγο-πολὺ βάση ύποψίες. Τὸ πιὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ἡ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἐνδιάθετη πνευματικότητα ὅλων τῶν ζωνῶν τῆς φύσης, ὅχι μόνο τῆς φυσικῆς ζώνης τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ ἐκείνης τῶν ζώων, ἐκείνης τῶν φυτῶν, ἀκόμη καὶ τῆς ἀνόργανης. Βέβαια ἡ ἴδιαιτέρως ἀξιοσημείωτη αὐτὴ ύποψία ἔχει παρουσιάσει ως τώρα, ἀν ἀφαιρέσουμε τὸν ἄνθρωπο, ύπερβολικὰ θεωρητικὴ βάση.

2

Στὸ πρῶτο, τὸ ἐμπειρικὸ κοίταγμα ἡ φύση αἰτιοκρατεῖται, ἀποτελεῖ συνάρτηση ἀναγκαιότητας. "Ετσι, τὸ ἀναγκαιότητας ἀποτελεῖ τὸ πρὸς ἐμᾶς πρῶτο «στοιχεῖο τοῦ κόσμου» (Α' 7, 5) — εἰλημμένου πάντοτε σύμφωνα μὲ τὴν κανελλοπουλικὴ δόντολογικὴ ἔννοια. Ἡ φυσικὴ ὅμως ἐπιστήμη τοῦ μικροκόσμου συνέλαβε ἐκεῖ τὴν νομοτέλειαν ὅχι τοῦ ἀναγκαίου ἀλλὰ τοῦ πιθανοῦ. Καὶ εἶναι πολὺ εὔλογη ἡ ύποψία (βλ. Γ' 8, 47-50) ὅτι καὶ ἡ λεγόμενη ἀναγκαιότητα τῆς ἐμπειρικῆς ἐπιφάνειας καὶ τοῦ μακροκοσμικοῦ στρώματός της δὲν εἶναι παρὰ χοντρικὰ γνωρισμένη πιθανότητα (μὲ τὴν φυσικομαθηματικὴ σημασία), δὲν εἶναι παρὰ ύφῆς στατιστικῆς. Πάντως διαπιστώνεται κι ἔνα δεύτερο στοιχεῖο στὸν κόσμο —στὴ μικροκοσμικὴ φύση δπωσδήποτε—, τὸ πιθανό.

Ἄπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, ποὺ ἀνήκει κι αὐτὸ στὸν κόσμο, ἀποτελεῖ πραγματικότητα μέσα στὸν κόσμο ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατο νὰ ἔχει παραχθεῖ ἀπὸ τὴν ἀναγκαιοκρατούμενη καὶ πιθανοκρατούμενη ἀδράνεια τῆς φύσης· πραγματικότητα μεταφυσική, πνευματική, στὶς ἐκδηλώσεις της δημιουργική. Πιστοποιεῖται ἐπομένως ἐδῶ ἡ ὑπαρξη ἐνὸς τρίτου στοιχείου τοῦ κόσμου, ποὺ θεωρημένο κι αὐτὸ —ὅπως καὶ τὰ δύο προηγούμενα στοιχεῖα — «ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ἀνθρώπινου ματιοῦ καὶ νοῦ» (Β' 7, 26), πρέπει νὰ χαρακτηρισθεῖ ἀ δύνατο, καὶ ἔτσι τὸ ὀνομάζει ὁ συγγραφέας. "Αν τὰ δύο προηγούμενα εἶναι τὰ φυσικὰ στοιχεῖα (βλ. Β' 6, 25), αὐτὸ εἶναι τὸ μεταφυσικό, ποὺ μ' ἔναν τρόπο «εἰσβάλλει» (Γ' 10, 54) στὴ φύση. Θετικὰ θεωρημένο, εἶναι στὴν οὐσία του τὸ πνευματικὸ καὶ στὶς ἐκδηλώσεις του τὸ δημιουργικὸ στοιχεῖο μέσα στὸν κόσμο. Ἡ δημιουργικότητα εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς ἀδράνειας. Δημιουργικὴ πραγμάτωση μέσα στὴν ἀπόλυτα ἡ στατιστικὰ αἰτιοκρατούμενη ἀλυσίδα τῆς ἀδράνειας, ποὺ εἶναι —ὅπως τουλάχιστον συλλαμ-



βάνεται ἀπὸ τὸ νοῦ μας ἄμεσα ἢ ἔμμεσα (βλ. Β' 6, 25· Γ' 8, 49)— ἡ φύση, σημαίνει πραγμάτωση ἐκείνου ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ πραγματωθεῖ ἐδῶ, σημαίνει ἐπομένως καὶ πάλι εἰσβολὴ τοῦ μεταφυσικοῦ μὲν τρόπο μέσα στὴν ἀλυσίδα τοῦ φυσικοῦ· σημαίνει μὲν ἄλλην ἔννοια: θαῦμα.

Ἡ εἰσβολὴ τοῦ μεταφυσικοῦ, τοῦ ἀδύνατου, ἡ πραγμάτωση τοῦ θαύματος μέσα στὴ φύση δὲν πιστοποιεῖται μόνο στὴν ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, ὅντος μὲ ἔνα στρῶμα πνευματικό, ἀλλὰ ἐπισημαίνεται καὶ σὲ ποικίλες ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου, ἐνέργειες δημιουργικές, θαυματουργικές. Μὲ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἀσχοληθοῦμε στὸ Β 6 III-V. Ἀν τώρα ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ὑποψία ὅτι ἡ πνευματικότητα εἶναι ἐνδιάθετη καὶ στὴ ζωϊκὴ καὶ στὴ φυτικὴ καὶ στὴν ἀνόργανη ζώνη τῆς φύσης (βλ. ΒΙ II-III), θὰ καταλήξουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ἀδύνατο, τὸ μεταφυσικό, τὸ θαυματουργικὰ ἀλλοιωτικὸ καὶ διαπλαστικὸ τῆς αἰτιοκρατικῆς ἀλυσίδας, ποὺ σ' αὐτὲς τὶς ζῶνες φαίνεται ἡ φύση πὼς εἶναι —καὶ λίγο-πολὺ ἀσφαλῶς εἶναι—, ὑπάρχει δχι μόνο στὴν ἀνθρώπινη ἀλλὰ καὶ στὶς ὑπόλοιπες ζῶνες, σὲ δλόκληρη ἐπομένως τῇ φύσῃ. Τὸ ἀναγκαῖο λοιπὸν δὲν ὑπάρχει στὴ φύση ἀπόλυτα, ἀλλὰ «συνοδευόμενο» (Γ' 7, 44) ἀπὸ τὸ ἀδύνατο· παρόμοια ὑπάρχει καὶ τὸ πιθανό. Στηριγμένος ὁ συγγραφέας μάλιστα στὴν πνευματικὴν ὑφὴ τόσο τοῦ ἀδύνατου ὅσο καὶ τῆς οὐσίας τοῦ κόσμου τονίζει ὅτι ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου τὸ ἀδύνατο «εἶναι τὸ λιγότερο ἀμφίβολο ἀπ' ὅλα» (Γ' 10, 54), ἐνῶ ἀντίθετα τὸ ἀναγκαῖο, ὡς προσδιορισμένο ἀπὸ τὶς δομὲς τῆς διάνοιας, «εἶναι χωρὶς ἄλλο τὸ πιὸ ἀμφίβολο» (Γ' 7, 43· βλ. καὶ Β' 6, 25) καὶ τὸ πιθανὸ εἶναι «πολὺ ἀμφίβολο» — «ἴσως... λιγότερο ἀμφίβολο ἀπὸ τὸ ἀναγκαῖο, γιατὶ σὰν πιὸ ἀπροσδιόριστο εἶναι λιγότερο δεμένο στὶς ὑποκειμενικὲς προϋποθέσεις καὶ δυνατότητες τοῦ μυαλοῦ μας» (ὅλα Β' 6, 25).

Ωστόσο ὁ συγγραφέας διακρίνει κι ἔνα ἀκόμη στοιχεῖο, αὐτὸ ἀνάμεσα στὸ πιθανὸ καὶ τὸ ἀδύνατο, ἐκεῖ «στὰ ὄρια τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ μεταφυσικοῦ κόσμου» (Β' 7, 27). Θεωρώντας καὶ αὐτὸ «ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ἀνθρώπινου ματιοῦ καὶ νοῦ» (Β' 7, 26), τὸ ὀνομάζει περιττό. Καὶ διευκρινίζει ὅτι «στὸν κόσμο τῶν φαινομένων εἰσβάλλει τὸ περιττὸ ως τύχη ἢ σύμπτωση» (Β' 7, 26· Γ' 9, 53), ὅτι ἡ τύχη ἢ ἡ σύμπτωση (καὶ σχεδὸν ταυτίζει τὶς δύο ἔννοιες, βλ. Δ' 2, 58) εἶναι «τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο ποὺ παίρνει τὸ περιττὸ μέσα στὸ φυσικὸ κόσμο» (Γ' 9, 53· Δ' 1, 56).

3

I. Περιορίζομαι τώρα στὸ «περιττό». Ἀναρωτιέμαι τί δικαίωση ἔχει αὐτὴ του ἡ ὀνομασία. Ἀν «τὸ οὐσιαστικό του περιεχόμενο μέσα στὸν κόσμο τῶν φαινομένων» εἶναι ἡ τύχη ἢ σύμπτωση, τότε εἶναι ἀδύνατο ν' ἀποκληθεῖ «ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ἀνθρώπινου ματιοῦ καὶ νοῦ» περιττό· γιατὶ ὥν τὶς γιὰ



μᾶς ἀδιάφορες, ποὺ ὑποπίπτουν στὴν ἀντίληψή μας, συμπτώσεις μπορεῖ νὰ τὶς θεωρήσουμε ώς περιττές, ὅχι ὅμως τὶς εὐεργετικὲς ἢ βλαβερές. Σὲ ὅλο τὸ ἔργο τοῦ συγγραφέα μία μόνο θεμελίωση τῆς ὀνομασίας βρῆκα ἀνθεκτικὴ κατὰ τὸ πρῶτο ἔστω μόνο κοίταγμα στὸν ἔλεγχο, τὴν ἐξῆς: «Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν μηχανικὰ δυνατῶν τροχιῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ διαλέξουν μέσα σ' ἕνα ἄτομο τὰ ἡλεκτρόνια γιὰ τὴν κίνησή τους, πιθανότερες εἰν' ἐκεῖνες ποὺ δὲ ν ὁδηγοῦν στὴν καταστροφὴ τοῦ ἀτόμου. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπίθανες δὲ μπορεῖ ν' ἀποκλεισθοῦν. Τὶς ἀποκλείει τὸ ἄτομο γιὰ νὰ συντηρηθεῖ, ἀλλὰ πρέπει νὰ θεωρηθοῦν κι αὐτὲς ώς δυνατές. Κανένας φυσικὸς νόμος, βασισμένος στὴν αἰτιοκρατία, δὲ λέει ὅτι εἶναι ἀδύνατες. Εἶναι ἀπλούστατα περιττές. Τὶς θεωρεῖ τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο περιττές, ἀν καὶ τὶς προσφέρει στὸ ἄτομο ἡ φύση. Τὸ ἄτομο μοιάζει νὰ παλεύει γιὰ ν' ἀποφύγει τὴν καταστροφὴ του». Ἐπομένως, ὅχι «ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ἀνθρώπινου ματιοῦ καὶ νοῦ», ἀλλ' ἀπὸ τὴν ἀποψῃ τοῦ ἀτόμου —ὅπως φυσικὰ τὴν ἐννοεῖ ὁ νοῦς— θεωρεῖται τὸ στοιχεῖο αὐτὸ περιττό. Κι ώστόσο καὶ ἡ τέτοια τοποθέτηση εὑσταθεῖ πολὺ λίγο. Πῶς μπορεῖ τὸ ἄτομο νὰ θεωρεῖ τέτοιες δυνατότητες περιττές, ἀφοῦ «παλεύει» γιὰ νὰ μὴν πραγματοποιηθοῦν καὶ καταστραφεῖ; Μᾶλλον ώς ἐπικίνδυνες εὔλογο εἶναι νὰ τὶς θεωρεῖ. Ἀλλ' ὅπως κι ἀν δεχθοῦμε ὅτι τὶς θεωρεῖ ώς δυνατότητες, μόλις γίνει μιὰ ἀπὸ αὐτὲς πραγματικότητα —καὶ εἶναι τότε ποὺ τὸ εἰρημένο στοιχεῖο «εἰσέρχεται στὸν κόσμο τοῦ ἀναγκαίου καὶ τοῦ πιθανοῦ» (ὅλα B' 7, 27)—, τότε καταφανῶς τὴ θεωρεῖ ὅχι ώς περιττή, ἀλλ' ώς δλέθρια.

II. Τὸ πιὸ πάνω θεμελιωτικὸ τῆς ὀνομασίας ἀπόσπασμα εἰσάγεται ἀπὸ τὸν ἐξῆς στοχασμό: «Περιττὸ σὲ σχέση μὲ τὸ ἀναγκαῖο εἶναι τὸ μὴ ἀναγκαῖο. Καὶ περιττὸ σὲ σχέση μὲ τὸ πιθανὸ εἶναι τὸ ἀπίθανο. Ἐνῶ τὸ ἀναγκαῖο μοιάζει ν' ἀποκλείει ὅτι εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸ ἀναγκαῖο, τὸ πιθανὸ δὲν ἀποκλείει διόλου τὸ ἀπίθανο» (B' 7, 27). Καὶ λίγο πιὸ πρίν: «Περιττὸ εἶναι ἀπλούστατα ὅτι δὲν εἶναι οὕτε ἀναγκαῖο οὕτε πιθανό. Καὶ φυσικὰ ὅτι δὲν εἶναι οὕτε ἀδύνατο, γιατὶ τὸ ἀδύνατο ξεπερνάει καὶ τὸ περιττό» (B' 7, 26). Παρατηρῶ ὅτι τὸ μὴ ἀναγκαῖο περιλαμβάνει, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ περιττό, τὸ πιθανὸ καὶ τὸ ἀδύνατο. «Ωστε δὲν μένει παρὰ ὁ δεύτερος ὁρισμός. Ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ τὸ κάθε ἀπίθανο ώς περιττό, ἐπειδὴ οὐσιαστικὰ τὸ ἀπίθανο δὲν εἶναι παρὰ τὸ λιγότερο ἢ τὸ πολὺ λίγο πιθανό, κι ἐπομένως ἀνήκει κι αὐτὸ στὸ στοιχεῖο «πιθανό». «Ωστε καὶ οἱ μὴ πραγματοποιούμενες δυνατές τροχιὲς τῶν ἡλεκτρονίων δὲν εἶναι ἀπίθανες ἀλλὰ πολὺ λίγο πιθανές: ὅσο λίγο πιθανὸ εἶναι νὰ διακόψει τὴν αὐτοσυντηρητικὴ του ἐπαγρύπνηση — κατὰ τὸ προηγούμενο παράθεμα — τὸ ἄτομο. (Τὸ ἀνάλογο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν αὐτοσυντηρητικὴ ἐπαγρύπνηση ἐνὸς ὁδηγοῦ αὐτοκινήτου).

«Ο συγγραφέας καταπολεμεῖ εὔστοχα τὴ μαθηματικὴ ἀντίληψη ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸ «ἕνα γεγονὸς ποὺ ὑπὲρ αὐτοῦ ἔχει μιὰ μοναδικὴ πιθανότητα ἐνῷ



ἔχει ἄπειρες ἐναντίον του» (Δ' 3, 61). Παρατηρεῖ πρῶτα ὅτι ἡ «σύλληψη τοῦ ἀπείρου (ὅπως ἄλλωστε καὶ τοῦ μηδενός) ποὺ κάνουν οἱ μαθηματικοί, καὶ ποὺ εἶναι βέβαια ἀναγκαία γιὰ τοὺς καθαρὰ μαθηματικοὺς συλλογισμούς, προπάντων γιὰ τὸν ἄπειροστικὸ διαφορικὸ λογισμό», εἶναι «πλασματική», δηλαδὴ «γίνεται ἔνα λάθος ποὺ εἶναι μικρὸ καὶ ἀπλούστατο ἄλλὰ ἔχει σημαντικὲς λογικὲς συνέπειες». Καὶ δρθὰ διορθώνει: «"Αν ἡ ἐπέλευση ἐνὸς γεγονότος ἔχει πραγματικὰ ἄπειρες πιθανότητες ἐναντίον της, δὲν ἔχει ἀπλούστατα καὶ μιὰν ὑπὲρ αὐτῆς. "Αν ἔχει ἔστω καὶ μιὰ μοναδικὴ ὑπὲρ αὐτῆς, δὲν ἀφαιρεῖται βέβαια ἡ πιθανότητα αὐτὴ ἀπὸ τὸ ἄπειρο τῶν ἀντίθετων καὶ ἀρνητικῶν πιθανοτήτων, ἀλλὰ ἐκάμαμε ἀπλούστατα λάθος στὸν ὑπολογισμό μας καὶ δὲν ἔχει ἄπειρες ἐναντίον της». Στὴ συνέχεια ἐπιχειρηματολογεῖ: «Καὶ αὐτὴ ἡ μοναδική, ὅσο ἀπίθανη καὶ νά 'ναι, δὲ μπορεῖ ν' ἀποκλεισθεῖ. 'Η 'ἀπίθανη' βέβαια πιθανότητα δὲν εἶναι πιὰ πιθανότητα, μ' ἄλλα λόγια περιέχει μέσα της μιὰν ἀντίφαση πρὸς τὸν ἑαυτό της. 'Ακριβῶς δῆμος σ' αὐτὸ πρέπει νὰ καταλήξουμε. 'Η τύχη ἡ ἡ σύμπτωση δὲν εἶναι τὸ ἀναγκαῖο, ἀλλὰ δὲν εἶναι οὔτε τὸ πιθανό. 'Η τύχη ἡ ἡ σύμπτωση εἶναι τὸ μὴ ἀναγκαῖο καὶ ταυτόχρονα τὸ πέρα γιὰ πέρα ἀπίθανο, εἶναι τὸ περιττό» (ὅδα Δ' 3, 62).

Φοβοῦμαι ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία αὐτὴ πάσχει ἀπὸ ἔνα ἀνάλογο λογικὸ λάθος μὲ τῆς πιὸ πάνω μαθηματικῆς ἀντίληψης: Διαπράττουμε δηλαδὴ ἀντίφαση στοὺς δρους χαρακτηρίζοντας τὴ μοναδικὴ θετικὴ πιθανότητα μέσα σ' ἔνα πλῆθος ἀρνητικῶν πιθανοτήτων ποὺ τείνει ἄλλὰ δὲν φτάνει στὸ ἄπειρο ως «πέρα γιὰ πέρα ἀπίθανη». Γιατὶ τὸ «πέρα γιὰ πέρα ἀπίθανο» σημαίνει ἡ τὸ ἀπολύτως ἡ τὸ ἄπειρως ἀπίθανως ἀφοῦ λοιπὸν ἡ πιθανότητά μας εἶναι μὶα, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπολύτως ἡ ἔστω ἄπειρως ἀπίθανη, ἐπειδὴ τότε δὲν εἶναι πιθανότητα. 'Ασφαλῶς πρόκειται γιὰ ἔξαιρετικὰ μεγάλη ἀπιθανότητα· ἀλλὰ ὅσῳ κι ἀν τὸ μέγεθος τῆς ἀπιθανότητάς της αὐξάνει, ὅσο κι ἀν τείνει, πάντως δὲν φτάνει στὸ ἄπειρο, ἀλλ' ἀφήνει πάντοτε ἔνα χῶρο πιθανότητας γι' αὐτή.

Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ συγγραφέας δὲν μπόρεσε νὰ συλλάβει ἐννοιολογικὰ τὸ περιττό, ἡ, ἀπὸ ἄλλη ἀποψη, τυχαῖο — ποὺ γιὰ τὴ σχέση τους ἄς ληφθεῖ ὑπόψη καὶ ἡ ἔξῆς διατύπωση: «Τὸ τυχαῖο ως στοιχεῖο τῆς ζωῆς ἀνταποκρίνεται στὸ περιττὸ ως στοιχεῖο τοῦ κόσμου» (Δ' 3, 60). Καὶ δὲν τὸ συνέλαβε ἐπειδή, ἐνῷ τὸ συνειδητοποίησε —σύμφωνα καὶ μὲ τὸ παράδειγμα τῶν τροχιῶν τῶν ἡλεκτρονίων— πάντως μέσα στὰ δρια τοῦ πιθανοῦ καὶ ἄλλωστε τοῦ ἀναγνώρισε μὶα τουλάχιστον πιθανότητα, ὕστερα τὸ ἐρμήνευσε ως «πέρα γιὰ πέρα ἀπίθανο», δηλαδὴ οὐσιαστικὰ τὸ πέταξε ἔξω ἀπὸ τὰ δρια τοῦ πιθανοῦ: στοχασμὸς αὐτοαναιρούμενος ἀπὸ ἐσωτερικὴ ἀντίφαση.

III. Ὁφείλω νὰ τονίσω ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς τύχης τὸ



έξαιρετικῶς ὀλίγο τῆς πιθανότητας. Γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τί εἶναι ἡ τύχη, χρήσιμο εἶναι νὰ διαφωτισθοῦμε ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς «συγχρονικότητας» (Synchronizität) τοῦ Κ. Γκ. Γιούγκ—τὴν ὅποια ἐπικαλεῖται ἄλλωστε ὁ συγγραφέας (βλ. Δ' 3, 63-64). Τύχη εἶναι ἐκεῖνο τὸ κατὰ κανόνα λίγο, ἢ πολὺ λίγο ἢ ἔξαιρετικὰ λίγο πιθανὸ (σπάνια ὅμως καὶ ἐκεῖνο τὸ πολὺ πιθανό) τὸ ὅποιο, συμβαίνοντας, ἐπιφέρει σημαντικότατα ἀποτελέσματα. Ἡ ἐκπυρσοκρότηση τοῦ ὅπλου ποὺ περιεργάζομαι εἶναι φυσικὰ πολὺ λίγο πιθανή, ἢ ἔστω —ἄν εἴμαι ἔξαιρετικὰ ἔμπειρος καὶ προσεκτικός— ἔξαιρετικὰ λίγο πιθανή: πάντως ἄν δὲν ἐπιφέρει καμιὰ βλάβη, καταχωρίζεται στὴν ἔννοια τῆς πολὺ ἢ ἔξαιρετικὰ λίγης πιθανότητας· ἄν ἐπιφέρει (χτυπώντας ἐμένα ἢ κάποιον ἄλλον), τότε τοποθετεῖται κάτω ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς τύχης. "Ετσι, κι ἔνα ἔντομο στὸ μάτι μου ἐνῷ ὀδηγῷ αὐτοκίνητο, ἄν μὲ ἀναγκάσει νὰ σταματήσω, ἀποτελεῖ ἀπλῶς ἔξαιρετικὰ λίγο πιθανὸ συμβάν· ἄν ὅμως σταθεῖ ἡ πρώτη αἰτία σὲ μιὰν ἀλυσίδα συμβάντων ποὺ θὰ καταλήξουν σὲ αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα, εἶναι τύχη. Τύχη εἶναι καὶ ἄν τὸ ἀναγκαστικό μου σταμάτημα ἔχει ὡς ἐπακόλουθο νὰ μὲ προσπεράσει μὲ τὸ αὐτοκίνητό του, κι ἔτσι νὰ μὲ δεῖ καὶ σταματήσει, ἔνα πρόσωπο, ποὺ ἐπιθυμοῦσα πάρα πολὺ νὰ συναντήσω ἀλλὰ εἶχα χάσει τὰ ἵχνη του καὶ δὲν ἥξερα πῶς νὰ τὸ βρῶ. Ἰδοὺ κι ἔνα παράδειγμα μὲ κατὰ τὸ δεύτερο μέρος του συμβάν πολὺ πιθανό: "Υποκύπτοντας στὴν ἀπειλὴ νὰ ἐκτελεστεῖ, ἀλλιῶς, προσφιλέστατό μου πρόσωπο, παῖς ω «ρωσικὴ ρουλέτα» μὲ δικτάσφαιρο περίστροφο στὸν κρόταφό μου: ἄν σκοτωθῶ (πιθανότητα 1:8), τύχη· ἄν σωθῶ (πιθανότητα 7:8), πάλι τύχη. Γιὰ νὰ περιλάβω καὶ τὴ μικροκοσμικὴ σφαίρα: 'Απ' ὅλες τὶς δυνατὲς τροχιές τῶν ἡλεκτρονίων τοῦ ἀτόμου ἡ πραγματοποίηση τῶν πολὺ λίγο πιθανῶν ἐκείνων ἡ ὅποια ἐπιφέρει τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀτόμου ἀποτελεῖ, ὅχι φυσικὰ κάτι περιττό, ἀλλὰ κάτι ἀνάλογο πρὸς ἐκεῖνο ποὺ στὸ χῶρο τῆς ζωῆς συνειδητοποιεῖται ὡς τύχη.

"Ἄς σημειώσω ἀκόμη καὶ τοῦτο: ἀντικρούοντας τὴ σχετικὴ ἀντίληψη τοῦ 'Ἐρρίκου Πουανκαρὲ ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπάρξει στὰ τυχερὰ παιχνίδια ἰσότητα πιθανοτήτων, ἀλλὰ τουλάχιστον «κάποια ἀσύλληπτη μικρὴ αἰτία κάνει τὴ μιὰν ἀπ' ὅλες τὶς πιθανότητες νὰ ἐπικρατήσει», ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει: «Δὲν ἀποκλείεται διόλου νὰ ὑπάρχουν καὶ στὰ τυχερὰ παιχνίδια ἀκραίες περιπτώσεις ποὺ ἐπιτρέπουν μιὰν ἀπόλυτη ἰσότητα πιθανοτήτων ὡς τὴν ὕστατη ἀκριβῶς στιγμὴ ποὺ σημειώνεται τὸ ἀποτέλεσμα. Καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ μὴν παρεμβαίνει ὡς τὴν τελευταία στιγμὴ καμιὰ 'μικρὴ αἰτία' ποὺ νὰ κάνει τὸ ἀποτέλεσμα ἀναγκαῖο» (ὅλα Δ' 3, 61). Ἡ σκέψη τοῦ συγγραφέα εἶναι ὅτι στὴν περίπτωση ἰσότητας τῶν πιθανοτήτων λειτουργεῖ τὸ τυχαῖο (βλ. Δ' 5, 65-66, τὸ σχετικὸ παράθεμα στὸ B4 II). Ὡστόσο ἡ ἰσότητα τῶν πιθανοτήτων εἶναι μιὰ μαθηματικὴ, μιὰ λογικὴ ἐπομένως, ἴδεατότητα· ὥστε ἀποκλείεται μέσα στὴ φύση. Λόγω τῆς περιεχομενικῆς της δηλαδὴ πραγμα-



τικότητας ἡ φύση, καὶ στὴν πιὸ πρόσφορη περίπτωση, τείνει ἀπλῶς πρὸς τὶς μαθηματικὲς ἴδεατότητες ώς πρὸς ὅριο ποὺ προσεγγίζεται ἄλλὰ δὲν ἐπιτυχάνεται. Τὰ τυχερὰ βέβαια παιχνίδια προσεγγίζουν, ώς τεχνητά, τὸ ὅριο αὐτὸ περισσότερο ἀπὸ τὴν τεχνικῶς ἀνεπεξέργαστη φύση, ἄλλὰ πάντως δὲν τὸ φτάνουν· ὥστε ἀφήνεται κι ἐδῶ ἀρκετὸ περιθώριο γιά, δχι μία μάλιστα, ἄλλὰ πολλὲς «μικρὲς αἰτίες» ποὺ διαφοροποιοῦν τὶς πιθανότητες.

4

I. Συμπεριλαμβάνω τώρα γιὰ λίγο καὶ τὰ ὑπόλοιπα τρία στοιχεῖα στὴ θεώρηση. Ὁ συγγραφέας ἐπανειλημμένα τονίζει ὅτι «τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν κόσμο, δηλαδὴ τὸ σύμπαν, δὲ μπορεῖ νά 'ναι ἄλλα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀναγκαῖο, τὸ πιθανό, τὸ περιττὸ καὶ τὸ ἀδύνατο» (Β' 2, 17-18· βλ. καὶ Α' 7, 5). Δυσπιστεῖ φυσικὰ κανεὶς σὲ κάθε ὀντολογικὴ ἀπόφανση πού, βασισμένη σὲ ὅποια καὶ σὲ ὅσα δεδομένα ἔχουμε οἵ ἄνθρωποι, περιχαρακώνει τὸ ὃν μέσα στὰ πλαίσιά της ἀπορρίπτοντας τὴ δυνατότητα ὅτι τὰ ὑπερβαίνει. Πάντως τὸ ἀναγκαῖο ἀποτελεῖ ἐμπειρικὸ δεδομένο καὶ τελικὰ ἐπίσης τὸ πιθανό. Ἀν λοιπὸν κάτι συντελεῖται μέσα στὴ σφαίρα τῆς ἀναγκαιότητας παραβιάζοντάς την καὶ κρίνουμε ὅτι δὲν ἀνήκει οὔτε στὶς δύο ὑπόλοιπες σφαῖρες ποὺ δεχόμαστε ώς χώρους τοῦ πραγματικοῦ ἢ τοῦ πραγματοποιήσιμου, δηλαδὴ οὔτε στὴ σφαίρα τοῦ πιθανοῦ οὔτε σ' ἐκείνη αὐτοῦ ποὺ ὁ συγγραφέας ἀποκαλεῖ περιττό, τότε εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, θεωρώντας ἀπὸ τὴν ἐμπειρικὴ μας ὀπτικὴ γωνία, νὰ τὸ ἐντάξουμε στὴ σφαίρα τοῦ ἀδύνατου. Τοῦτο, σὲ πρώτη κίνηση τοῦ στοχασμοῦ, σημαίνει ὅτι ἀρνούμαστε τὴ δυνατότητα ὅτι συντελεῖται πράγματι μέσα στὴν ἀναγκαιότητα κατὰ παραβίαση τῆς αἰτιοκρατικῆς της ἀλυσίδας. Ἀν ὅμως ἔχουμε δεδομένα ποὺ μᾶς πείθουν ὅτι ἐντούτοις συντελεῖται, τότε καταλήγουμε στὴν ὑπόθεση μιᾶς σφαίρας τοῦ ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς ἀναγκαιότητας ἀδύνατου, τὸ ὅποιο ἐντούτοις κατὰ παραβίαση τῆς ἀναγκαιότητας πραγματοποιεῖται δηντως. Φυσικά, ἐρμηνεύουμε αὐτὸ τὸ πραγματοποιημένο ἀδύνατο ώς δημιουργικό, ώς θαῦμα. Εἶναι ὅμως τόσῳ εὐρύτατη καὶ ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς ἀόριστα ἀνοικτὴ ἡ ἔννοια τοῦ ἀδύνατου, ὥστε, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι τὸ ἀναγκαῖο συμπληρώνεται ἐπαρκῶς γιὰ τὰ ἐξωθαυματουργικὰ φυσικὰ δεδομένα μας μὲ τὸ πιθανὸ καὶ τὸ «περιττό», μποροῦμε νὰ δεχτοῦμε τὸ ἀδύνατο γιὰ τὴν πλήρωση, ἢ τουλάχιστο κάλυψη τοῦ ὑπολοίπου τοῦ ἀπαραίτητου γιὰ τὴν δλοκλήρωση τῆς ὀντολογικῆς διαίρεσης, ἐξυπονοώντας βέβαια —πράγμα ὅμως ποὺ δὲν κάνει ὁ συγγραφέας— ὅτι τὸ ἀδύνατο δὲν περιλαμβάνει μόνο τὸ θαυματουργικὸ ἄλλὰ καὶ δ,τι ἄλλο ἐνδεχομένως δὲν εἶναι ἀναγκαῖο, πιθανὸ ἢ «περιττό».

II. Περιορίζομαι καὶ πάλι στὸ «περιττό», τὸ πάντως τυχαῖο. Ἀποτελεῖ θετικοεπιστημονικὸ δογματισμὸ ΙΘ' αἰώνα ἡ ἀμφισβήτηση, μάλιστα ἡ ἄρ-



νηση τῆς τύχης. Πρόβλημα εἶναι ἡ ἐρμηνεία της. Ἀπὸ τις πολλὲς δυνατὲς ἐρμηνεῖες, ὁ συγγραφέας ἀκολουθεῖ τὴν θρησκευτική. Παραθέτω:

«Ο ἄνθρωπος δὲ μπορεῖ νὰ ἥρθε στὸν κόσμο χωρὶς λόγο. Δὲν ἔχω ὅμως τὸ δικαίωμα νὰ περιορίσω τὴν σκέψη μου αὐτὴ μονάχα στὴν παρουσία τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο. Τίποτε δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο χωρὶς λόγο. Οὔτε τὸ λιθάρι ὑπάρχει χωρὶς λόγο. Οὔτε ἡ ἄμμος τῆς ἐρήμου. Οὔτε ἡ θάλασσα. Οὔτε φυσικὰ τὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι» (Γ' 2, 32).

«Ο Θεὸς δὲν ἀπαρτίζεται κὰν ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου. Μετέχει σ' αὐτὰ μόνο μὲ τὴ σημασία ὅτι τὰ προσδιορίζει, καὶ μάλιστα ἀπόλυτα» (Γ' 3, 34).

«Οπου οἱ πιθανότητες εἶναι ως τὴν τελευταία καὶ κρίσιμη στιγμὴ ἵσες, δὲν κερδίζει τὸ παιχνίδι —εἴτε τὸ παιχνίδι τῶν ζαριῶν, εἴτε τὸ παιχνίδι τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων— οὔτε τὸ ἀναγκαῖο οὔτε τὸ πιθανὸ ἀλλὰ κερδίζει ἡ τύχη, τὸ τυχαῖο, τὸ περιττό. Ἡ ρήση αὐτὴ δὲν ἀντιτίθεται διόλου στὴ Θεία Πρόνοια, δὲν ἀντιτίθεται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἀπλούστατα τὸ τυχαῖο ἢ περιττὸ δὲν εἶναι διόλου λιγότερο προδικασμένο ἀπὸ τὸ πιθανὸ ἢ καὶ τὸ ἀναγκαῖο. Θὰ μπορούσαμε μάλιστα, ἂν πάρουμε τὰ κριτήρια τῶν συλλογισμῶν μας ἀπὸ τὴν ἀσθενέστατη ἀνθρώπινη σκέψη, νὰ ποῦμε ὅτι τὸ τυχαῖο (τὸ περιττό) προβάλλει ἀμεσότερα συναρτημένο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πολὺ ἀμεσότερα κι ἀπὸ τὸ πιθανὸ καὶ προπάντων ἀπὸ τὸ αἰτιοκρατικὰ ἀναγκαῖο» (Δ' 5, 65-66).

III. Πάνω σ' αὐτὴ τὴ βάση καὶ γενικότερα μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ συγγραφέα, θὰ προσπαθήσω, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ προηγούμενα συμπεράσματα, νὰ ἐντοπίσω, νὰ συλλάβω ἐρμηνευτικὰ τὸ τυχαῖο. Ὁ συγγραφέας τὸ ἐρμηνεύει εἴτε ως μία ἀπὸ πολλὲς ἵσες πιθανότητες (ἀλλὰ ἔδειξα στὸ Β3III ὅτι τέτοια ἰσότητα εἶναι στὴ φύση ἀδύνατη) εἴτε ως μία πιθανότητα ἀπέναντι σὲ ἀναρίθμητες, ὅχι ὅμως ἅπειρες, ἀντίθετες πιθανότητες, τόσο πολυάριθμες ώστε ἀπέναντί τους ἡ μοναδικότητα τῆς πιθανότητάς μας τὴν καθιστᾶ μὴ πιθανότητα, ἡ πιθανότητά μας ἐκπίπτει ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ πιθανοῦ σ' ἐκεῖνον τοῦ μὴ πιθανοῦ (ἀλλ' αὐτὴ ἡ ἐρμηνεία, βλ. Β3II, αὐτοεκρηγνύεται ως ἀντιφατικὴ κατὰ τοὺς ὅρους της, μάλιστα σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο τὸ συγγραφέα). «Οπως καταδείχτηκε μὲ τὰ παραδείγματα τοῦ Β3III, τὸ τυχαῖο ἀνήκει στὸ χῶρο τοῦ πιθανοῦ, κατὰ κανόνα στὸν τομέα τοῦ λίγο ἢ πολὺ λίγο ἢ ἔξαιρετικὰ λίγο πιθανοῦ, σπάνια καὶ στὸν τομέα τοῦ πολὺ πιθανοῦ.

Τὸ ἔξῆς χωρίο τοῦ συγγραφέα θὰ ὑποβοηθήσει τὴν ἐρμηνευτικὴ ἔρευνα: «Ο, τι εἶναι περιττὸ πρέπει νὰ ὑποτεθεῖ ὅτι βρίσκεται ἔξω ἀπὸ κάθε φυσικὴ ἀναγκαιότητα, ὅπως ἐκφράζει τὴν ἀναγκαιότητα ἡ κλασικὴ ἔννοια τῆς φυσικῆς αἰτίας, ἀλλὰ κι ἔξω ἀπὸ κάθε φυσικὴ πιθανότητα, ὅπως ἐκφράζουν τὴν τέτοια πιθανότητα οἱ συναρτήσεις τῶν πιθανοτήτων που ἐπάνω τους βασίζεται ἡ θεωρία τῶν κουάντων» (Α' 6, 4).



Φρονῶ λοιπὸν ὅτι τὸ τυχαῖο εἶναι ἐκεῖνο τὸ πιθανὸ τὸ ὅποιο πραγματοποιεῖται ἐκεῖ καὶ τότε ποὺ πρέπει, ποὺ ἡ πραγματοποίησή του δηλαδὴ ἐπιφέρει ἀποφασιστικὰ ἀποτελέσματα, τέτοια ποὺ δὲν θὰ παρουσιάζονταν ἀν αὐτὸ δὲν εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἢ εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἄλλον ἢ ἄλλοτε ἢ ἄλλοτε καὶ ἄλλον. Φυσικά, δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔγινε ἡ πραγματοποίησή του ἐκεῖ καὶ τότε ποὺ ἔπρεπε, σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους τῶν πιθανοτήτων: τί ἀποκλείει ἀπὸ 99999 λαχνοὺς ποὺ μὲ καταδικάζουν σὲ θάνατο νὰ τραβήξω τὸν 1 ποὺ μὲ σώζει; Ἡ πραγματοποίηση ὅμως μᾶς τόσο λιγοστῆς πιθανότητας εἶναι τόσο ἀσύμμετρη πρὸς τὴν ἀποφασιστικὴ σημαντικότητα τοῦ ἀποτελέσματός της, ώστε ὑποχρεώνεται κανεὶς νὰ σκεφτεῖ κάποιαν ἔξωφυσικὴ δύναμη, ἔξω δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς αἰτιοκρατούμενης καὶ τῆς πιθανοκρατούμενης ἀδράνειας (τὴ Θεία Πρόνοια ἢ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ συγγραφέα), ἡ ὅποια παρεμβαίνοντας εἰς βάρος ὅλων τῶν ἄλλων πιθανοτήτων προωθεῖ μεροληπτικὰ τὴν πιθανότητα ποὺ πραγματοποιούμενη θὰ συνεπιφέρει ἀποφασιστικὰ ἀποτελέσματα, τ' ἀποφασιστικὰ μάλιστα ἀποτελέσματα ποὺ ἡ ἴδια ἡ ἔξωφυσικὴ δύναμη διὰ τῆς πιθανότητας αὐτῆς ἐπιδιώκει· καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐπιβάλλει τὴν πραγματοποίησή της.

Ὑπενθυμίζω —ἀπὸ τὶς πολυάριθμες ποὺ θὰ μποροῦσα — τὴν περίπτωση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἐπειδὴ αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς πολιτικῆς δράσης ποὺ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ἐδημιούργησε ἱστορία, μιὰν οἰκουμενικῆς σημασίας ἱστορικὴ περίοδο εὐρύτατη καὶ ἀρκετὰ μακραίωνη, τὴν Ἑλληνιστική, ποὺ χωρὶς αὐτὸν δὲν θὰ εἶχε δημιουργηθεῖ καὶ χωρὶς αὐτὴ θὰ ἦταν ἀλλιώτικη ἡ παγκόσμια ἱστορία· πολὺ περισσότερο ἐπειδὴ ὁ Ἀλέξανδρος στάθηκε, κατ' ἄνθρωπον φυσικά, ἀντάξιος τῆς περιόδου ποὺ ξεκίνησε ἀπ' αὐτόν, στάθηκε ἀληθινὰ ὁ πρωτουργός της — ἐνῶ π.χ. ὁ Μωάμεθ (ὁ ὅποιος ἄλλωστε ὑπῆρξε δευτερευόντως ἄνθρωπος τῆς πολιτικῆς δράσης) στάθηκε ὅχι ἀσφαλῶς ως πρὸς τὸ θρησκευτικὸ ἄλλ' ως πρὸς τὸ ἐλεύθερα πολιτιστικὸ στοιχεῖο τοῦ μωαμεθανικοῦ κόσμου παραίτιος. Οἱ Ἀρχαῖοι εἶχαν μιλήσει «περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης», καὶ πράγματι σὲ πολλὰ κρίσιμα σημεῖα διαβλέπει κανεὶς τὴν «τύχη» ν' ἀνοίγει τὸ δρόμο στόν, ἐνεργητικότατον ἄλλωστε, μεγαλοφυέστατον αὐτὸν ἄνδρα. Θὰ περιορισθῶ ώστόσο σ' ἔνα δεδομένο: στὴ σύλληψή του. Ἀναλογιζόμαστε πῶς μπόρεσε πρῶτα νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὴ ἡ ἔξαίσια συγκρότηση δύο παράλληλων (τοῦ Φιλίππου καὶ τῆς Ὀλυμπιάδας) ἀλυσίδων ἀπὸ ὑπερπολυάριθμα, μικρότερα καὶ μεγαλύτερα, εύνοϊκότατα συμβάντα, ὅχι μόνον ὀργανικὰ ἄλλὰ καὶ κοινωνικά, ποὺ κατέληξαν στὴν σχεδὸν σύγχρονη παραγωγὴ δύο ἐνδιάθετα μεγαλοφυῶν, ἔξαιρετα ταιριαστῶν ἄλλὰ βέβαια καὶ βραχύβιων πάντως γεννητικῶν κυττάρων καὶ κατόπιν στὴν ἀκόμη πιὸ ἔξαίσια, μέσα στὸν σύντομο διαθέσιμο χρόνο, συνένωση τῶν τελευταίων, τὴ δυνατοποιημένη μὲ τὸ γάμο ἥδη τῶν φορέων τους ἄλλὰ καὶ μὲ τὴ συνδρομὴ ποικίλων περιστάσεων ποὺ δὲν ἀπομάκρυναν



τότε τὸν πολυπράγμονα καὶ πολυγαμικότατο Φίλιππο ἀλλὰ μᾶλλον τὸν ὥθησαν στὴν κλίνη τῆς γυναικός του; Γιατὶ βέβαια εἶναι ἀδιανόητο πώς οἱ ἀδένες τῶν γονέων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὑπῆρξαν ἀκένωτη πηγὴ μεγαλοφυῶν γεννητικῶν κυττάρων· ἄλλωστε ὡς πρὸς τὸν Φίλιππο ἔχουμε τὸ δεδομένο τῆς αὐταδέλφης τοῦ Ἀλεξάνδρου Κλεοπάτρας, ἀνθρώπου μὲ συνηθισμένο ἐπίπεδο ἰκανοτήτων, καὶ τοῦ ἑτεροθαλοῦς (ἀπὸ ἄλλη μητέρα) ἀδελφοῦ του Ἀρριδαίου, ἀνθρώπου μὲ μειωμένη βουλητική, ἵσως καὶ διανοητικήν ἰκανότητα. Φοβοῦμαι δ̄τι θ' ἀποτελοῦσε ἀκραία ἀπλοϊκότητα ὁφειλόμενη σὲ δογματικὸ πεῖσμα νὰ μὴν ὑποψιάζεται κανεὶς τὴν ἀδιάλειπτη μάλιστα στὴν περίπτωση τούτη παρέμβαση κάποιου ἄλλου παράγοντα ἀλλὰ νὰ ἐρμηνεύει τὴν πολυσυνθετότατη αὐτὴ διαδοχὴ εὐστοχίας, ποὺ κατέληξε στὴ συγκρότηση τοῦ μεγαλοφυοῦς πρωτοκυττάρου τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ μιὰ τυφλὴ πιθανοκρατία πάνω σὲ ἀδρανή. Δὲν εἶναι ἄλλωστε μοναδικὴ πραγμάτωση δὲ Μέγας Ἀλέξανδρος· ὑπάρχουν καὶ πολυάριθμες ἄλλες τόσο στὸν τομέα τῆς πολιτικῆς δράσης ὅσο καὶ στοὺς ἄλλους τομεῖς. Ὁρθὰ λοιπὸν δὲ συγγραφέας ξεχωρίζει ἀπὸ τὸ πιθανὸ ποὺ ὑπόκειται στοὺς νόμους τῶν πιθανοτήτων τὸ «τυχαῖο». Τὸ τελευταῖο εἶναι, κατὰ τὴν πιὸ πάνω διερεύνηση, καὶ αὐτὸ πιθανό, ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ πιθανὸ πού, γιὰ νὰ πῷ ἔτσι, «κληρώνεται» ὕστερα ἀπὸ μεροληπτικὴ ὑπὲρ αὐτοῦ παρέμβαση ἐνὸς μεταφυσικοῦ παράγοντα. Ἔτσι, μόνο φαινομενικὰ γίνεται «κλήρωση», ἐνῶ στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἐπιλογὴ. Εἶναι δ̄μως ἐπιλογὴ ἀνάμεσα σὲ πιθανὰ καὶ ἄρα μέσα στὸ χῶρο τῆς φύσης πραγματοποιήσιμα, ἐπιλογὴ τοῦ πιὸ πρόσφορου ἀπὸ τὰ πιθανά — ἀνεξάρτητα ἀν αὐτὸ εἶναι ἔξαιρετικὰ λίγο, πολὺ λίγο, λίγο, ἢ ἐνδεχομένως καὶ πολὺ πιθανό. Ἀν τώρα δὲν ἀρκεῖ ἐπιλογὴ ἀνάμεσα στὰ πιθανὰ ἀλλὰ χρειάζεται πραγμάτωση ἐνὸς μὴ πραγματοποιήσιμου μέσα στὸ χῶρο τῆς φύσης, τότε δὲ μεταφυσικὸς παράγοντας ἐνεργεῖ δημιουργικά, θαυματουργικά, πραγματώνει ἐκεῖνο ποὺ κατὰ τὴ λειτουργία τῆς φύσης εἶναι ἀδύνατο.

5

I. Περνῶ στὸ «ἀδύνατο», τὸ θαυματουργικό, τὸ δημιουργικό. Γιὰ τὸ συγγραφέα εἶναι, ὅπως ἡδη παρέθεσα (βλ. B2I), τὸ στοιχεῖο «τὸ λιγότερο ἀμφίβολο ἀπ' ὅλα» (Γ' 10, 54). Γιὰ καμιὰν ἄλλη ὑποψία του δὲ συγγραφέας δὲν εἶναι τόσο λίγο ἀβέβαιος (γιὰ νὰ μὴ πῷ: τόσο ἀκλόνητα βέβαιος) ὅσο γι' αὐτὴ. Τὸ δεδομένο ὅπου στηρίζεται εἶναι τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα. Τὸ θεωρεῖ τόσο ἔξωφυσικὸ στὴν οὐσία του, τόσο ριζικὰ διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα καὶ πιθανότητα τῆς φύσης ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔλλειψη συνείδησης ποὺ τὴ χαρακτηρίζει (ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἀναυτοσυνειδησία τῶν ἄλλων ἔμβιων ὅντων), ὥστε τὸ ἐρμηνεύει ὡς πιστοποίηση τῆς παρουσίας τοῦ ἀδύνατου μέσα στὴ φύση καὶ καθὼς τοῦ ἀναγνωρίζει καὶ δημιουργικότητα, ἐρμηνεύει καὶ τὸ ἀδύνατο θετικὰ ὡς θαυματουργικό, δημιουργικό.



Δέν εἶναι ὅμως στὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα μόνο ποὺ βλέπει ὁ συγγραφέας τὴν παρουσία τοῦ ἀδύνατου· ὅλη τὴ φύση τὴ θεωρεῖ πραγμάτωμα ἀδύνατου, πραγμάτωμα ἐνὸς θαύματος, ἐνὸς δημιουργικοῦ θὰ ἔλεγα γενηθήτω, ποὺ πηγή του εἶναι ἔνας δημιουργικὸς παράγοντας, τὸ παγκόσμιο πνεῦμα. Τῆς ἀντίληψής του αὐτῆς τὰ θεμέλια συγκροτεῖ κυρίως μὲ γενικότατους συλλογισμούς, τοὺς ὅποιους τώρα θὰ ἐκθέσω συνοπτικὰ καὶ κριτικὰ θὰ ἔξετάσω. Ἀναπτύσσονται στὸ Β' 8, 28-31, καὶ στὰ Δ' 7, 70-71 καὶ Δ' 10, 76-77· ἐκεῖ βρίσκονται καὶ τὰ χωρία ποὺ θὰ παρατεθοῦν.

Δύο εἶναι, γράφει ὁ συγγραφέας, οἱ «ύποθέσεις», οἱ «μεγάλες ὑποψίες ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος»· κατὰ τὴ μία «τὰ πάντα γίνονται», κατὰ τὴν ἄλλη «τίποτε δὲ γίνεται ἀλλὰ τὰ πάντα εἶναι» (ὅλα 28). Ξεκινῶ, ὅπως κι ἐκεῖνος, ἀπὸ τὴν πρώτη. Παραθέτω πρῶτα ὀλόκληρον τὸ συλλογισμὸν τοῦ συγγραφέα: «Ἄν τὰ φαινόμενα ποὺ μᾶς κάνουν νὰ νομίζουμε ὅτι τὰ πάντα γίνονται εἶναι ἡ οὐσία τοῦ κόσμου, τότε καθετὶ τὸ ἀνύπαρκτο, ποὺ δὲν ἔχει γίνει ὑπαρκτό, πρέπει νὰ προκύψει κατὰ κάποιο βαθμὸν ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε. Ἄν τὰ πάντα γίνονται καὶ ἂν ἡ ἀρχὴ αὐτὴ ἀφορᾶ τὴν ἴδια τὴν οὐσία τοῦ σύμπαντος καὶ δχὶ μόνο τὰ φαινόμενα, τότε δχὶ μόνο τὸ πρωταρχικὸ μοναδικὸ ἄτομο τοῦ Ἀββᾶ Λεμαίτρη ἥ ὁ πρωταρχικὸς ἀτμὸς ἀσύλληπτα μεγάλης θερμοκρασίας τοῦ Τζώρτζ Γκάμοου, ποὺ ἦταν ὁ πυρήνας τοῦ σύμπαντος, πρέπει νὰ ἔχουν προκύψει ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε, ἀλλὰ καὶ καθετὶ τὸ ἀνύπαρκτο ποὺ γίνεται ὑπαρκτὸ μέσα στὸ σχηματισμένο σύμπαν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι προκύπτει, κατὰ ἔνα μικρὸ ἥ μεγάλο ποσοστὸ τῆς συστατικῆς του οὐσίας, ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε. Καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι σωστό, τότε πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε μπορεῖ νὰ προκύψει κάλλιστα καὶ κάτι ποὺ ὀλόκληρη ἥ συστατικὴ οὐσία του (καὶ δχὶ μόνο ἔνα ποσοστὸ τῆς οὐσίας του) ἀνήκει στὴ σφαίρα τοῦ ἀδύνατου. Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε στὸ ὑπαρκτὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀδύνατο. Ἡ μετάβαση αὐτὴ —εἴτε ως ὁλική, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε πρὸς τὸν πρῶτο πυρήνα τοῦ κόσμου, εἴτε ως μερική, δηλαδὴ ως προσθήκη ἐνὸς ἀπόλυτα νέου μορίου στὴ συστατικὴ οὐσία τοῦ ὑπαρκτοῦ ποὺ ἔξελίσσεται καὶ γίνεται— εἶναι ἡ Δημιουργία. Ἄρα, τὸ ἀδύνατο καὶ ἡ Δημιουργία εἶναι δυὸ ἔννοιες ποὺ ταυτίζονται» (28-29).

Οἱ συλλογισμοὶ καὶ τὰ συμπεράσματα αὐτὰ εἶναι δρθά, μόνο ἂν ἡ θεμελιακὴ αὐτὴ ὑπόθεση ὅτι «τὰ πάντα γίνονται» ἀναφέρεται σὲ δημιουργικὴ συνάρτηση:

«Πῶς ὅλα στὸ ὅλο ὑφαίνονται μαζί,
τὸ ἔνα στ' ἄλλο ἐνεργεῖ καὶ ζεῖ»
(Φάονστ I).

“Ομως δὲν ἀναφέρεται σὲ τέτοια συνάρτηση, δὲν ἀναφέρεται σὲ γινόμενα πάντα ποὺ εἶναι δημιουργικά, γιατὶ σὲ τέτοια «πάντα» ἡ δημιουργία εἶναι



έγγενής, ἄρα δχι ἀδύνατη, ἐνῷ ὁ συγγραφέας ἀναζητεῖ τὴ δημιουργία ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἔγγενῶς ἀδύνατη, μέσα στὸ χῶρο δηλαδὴ τοῦ ἀναγκαίου καὶ τοῦ πιθανοῦ. Σ' αὐτὸν λοιπὸν τὸ χῶρο, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ παγκόσμια αἰτιοκρατικὴ συνάρτηση, ὑπάρχει γένεση· ὁ ἴδιος ἄλλωστε ὁ συγγραφέας μιλάει γιὰ «τὸ δυνατό (ώς ἀναγκαῖο ἢ πιθανὸ ἢ ἔστω ώς περιττό)», κι ἀκόμη μεταχειρίζεται τὶς ἐκφράσεις: «τὸ γίγνεσθαι, δηλαδὴ τὸ δυνατό ...», «δηλαδὴ μὲς στὸ δυνατό, μὲς στὸν φυσικὸ κόσμο» (ὅλα 30). Ἡ γένεση λοιπὸν αὐτή, ώς ἀναγκαία γένεση ἀποτελεσμάτων ἵσων μὲ τὰ αἴτια —αὐτὸ θὰ πεῖ αἰτιότητα—, ἀποκρούει τὸ δεύτερο συμπέρασμα τοῦ συγγραφέα ὅτι «καὶ καθετὶ τὸ ἀνύπαρκτο ποὺ γίνεται ὑπαρκτὸ μέσα στὸ σχηματισμένο σύμπαν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι προκύπτει, κατὰ ἔνα μικρὸ ἢ μεγάλο ποσοστὸ τῆς συστατικῆς του οὐσίας, ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε». Τὸ καθετὶ δηλαδὴ ποὺ γίνεται αἰτιοκρατικὰ ὑπαρκτὸ ἐμπεριέχεται ἐξ ὀλοκλήρου στὶς αἰτίες του, καὶ δὲν ἔχει οὕτε τὸ παραμικρὸ ποσοστὸ τῆς συστατικῆς του οὐσίας δημιουργημένο ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε. Φυσικά, μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ —μὲ πόση βασιμότητα θὰ τὸ ἔξετάσουμε πιὸ κάτω— ὅτι κάτι ποὺ γίνεται αἰτιοκρατικὰ ὑπαρκτὸ μπορεῖ νὰ δεχτεῖ ἔνα ποσοστὸ τῆς οὐσίας του μὲ δημιουργία ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτε, ἀλλὰ θὰ τὸ δεχτεῖ γιὰ νὰ γίνει διαφορετικὸ ἀπ' ὅ, τι θὰ γινόταν αἰτιοκρατικά. "Ομως αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα, κι ἔτσι δὲν ἀλλοιώνεται ἡ βάση τῶν πιὸ πάνω συλλογισμῶν καὶ συμπερασμάτων τοῦ συγγραφέα —ποὺ εἶναι, ὅπως λίγο πιὸ πρὶν ἔδειξα, ὅτι τὰ πάντα γίνονται αἰτιοκρατικά— ἀλλ' ἀπλῶς διευρύνεται. Τέτοια διεύρυνση ἄλλ' ὅχι ἀλλοίωση τῆς συλλογιστικῆς βάσης προϋποθέτει τὸ τρίτο συμπέρασμα τοῦ συγγραφέα ὅτι «μπορεῖ νὰ προκύψει... κάτι» ποὺ νὰ εἶναι ὀλόκληρο δημιουργημένο. Τὸ λάθος τοῦ δεύτερου συμπεράσματος ἔγκειται στὸ ὅτι ἀναφέρεται στὸ καθετὶ, καὶ ὅχι σ' ἔνα ἐνδεχόμενο κάτι. ("Ομως στὸ Γ3 Ι θὰ δικαιωθεῖ μερικὰ ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ στὸ καθετὶ).

II. Ἐπανέρχομαι στὸ πρῶτο συμπέρασμα, ποὺ ἀναφέρεται στὸ «πρῶτον κινῆσαν», στὴν ἀρχικὴ κίνηση τοῦ ὑποτεθειμένου παγκόσμιου αἰτιοκρατικοῦ μηχανισμοῦ. Κάθε αἰτιοκρατικὴ συνάρτηση δὲν μπορεῖ λογικὰ νὰ ὑποτεθεῖ οὕτε ὅτι ἀναδρομεῖ στὸ ἄπειρο (γιατὶ ἡ «ἀναδρομὴ στὸ ἄπειρο» εἶναι λογικὸ σφάλμα) οὕτε ὅτι ἀποτελεῖ μιὰ κλειστὴ ἀεικινησία (γιατὶ ἔτσι τὸ ἀποτέλεσμα τίθεται αἴτιο τοῦ αἰτίου του, τὸ τελικὸ δηλαδὴ ἀποτέλεσμα τίθεται αἴτιο τοῦ ἀρχικοῦ αἰτίου). Εἶναι λοιπὸν λογικὰ ἐπιβεβλημένο νὰ δεχθοῦμε ὅτι —γιὰ νὰ ἐκφρασθῶ παραστατικά— κάποτε ξάφνων παρουσιάστηκε αὐτὸ τὸ γιὰ τὴν παγκόσμια αἰτιοκρατικὴ γενεσιακὴ συνάρτηση ἀδύνατο: ἡ ἀρχικὴ γένεσή της.

Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ θεμέλια, ἵσως ἡ θεμελιακότερη τοῦ ὅλου μεταφυσικοῦ οἰκοδομήματος τοῦ συγγραφέα. Γι' αὐτό, δὲν θ' ἀρκεσθῶ



στὴ δική μου συλλογιστικὴ ἀλλὰ θὺ ἐπικαλεσθῶ ὑπὲρ αὐτῆς τὶς διαπιστώσεις μιᾶς καθαρὰ λογικῆς διερεύνησης τοῦ ὅλου θέματος ποὺ γίνεται στὸ φωτεινότατο καὶ θαυμαστὰ ἀπροκατάληπτο λογικὸ (τυπικῆς δοντολογίας) ἔργο τοῦ Νικολάι Χάρτμαν *Δυνατότητα καὶ Πραγματικότητα* (Nicolai Hartmann: *Möglichkeit und Wirklichkeit*, 1937, 1966³).

Ο Νικολάι Χάρτμαν χωρίζει τὰ ὄντα σὲ ἀναγκαῖα καὶ τυχαῖα· στὰ τελευταῖα περιλαμβάνει ὅλα τὰ μὴ ἀναγκαῖα, ἐπειδὴ στὸ λογικὸ βλέμμα προβάλλουν ὅλα ως τυχαῖα: «Κάθε ὃν εἶναι λοιπὸν εἴτε ἀναγκαῖο εἴτε τυχαῖο» (Κεφ. 27A). Παραθέτω περαιτέρω διαπιστώσεις του: «Κάθε καθορισμὸς ἔχει τὸ χαρακτήρα τῆς σειρᾶς καὶ σχηματίζει μιὰ συνεχιζόμενη διαπλοκή (Nexus). Ἐμπερικλείει λοιπὸν μιὰν ἀναδρομή, ἡ ὁποία ἐκτείνεται ὅλο καὶ πιὸ πίσω καί, μὲ τοῦτο, ἐξ-άγει σὲ ‘πρῶτα μέλη’ τῆς σειρᾶς, στὰ ὁποῖα ὅμως αὐταντείται. Τὸ νόημα τοῦ ‘πρώτου μέλους’ εἶναι ὅτι πίσω ἀπ’ αὐτὸ δὲν στέκουν ἄλλα μέλη, ποὺ ‘ἐξαιτίας’ τους κάτι εἶναι μέσα στὴν πραγματικότητα ἀναγκαῖο (real notwendig) ἡ θὰ μποροῦσε ἔστω νὰ εἶναι μέσα στὴν πραγματικότητα δυνατό. Καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ πρῶτο μέλος κρέμεται πάντοτε τὸ ὅλο τῆς σειρᾶς καί, μὲ τοῦτο, ἡ ἴδια ἡ διαπλοκὴ ἡ πραγματική, ἥρα μὲ τὴν τυχαιότητα τοῦ πρώτου μέλους συνδέεται ἡ τυχαιότητα τοῦ ὅλου. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, τὸ ὅλο τῆς σφαίρας τοῦ πραγματικοῦ (Realsphäre) εἶναι καὶ μένει καθ’ ἑαυτὸ τυχαῖο» (Κεφ. 27B). «Στὴν ἀναγκαιότητα ἀνακύπτει ἡ ὁριακὴ ἔννοια μιᾶς ἀναγκαῖα ἀναδυόμενης ἀπὸ τὴν ἴδια τυχαιότητας... Ἡ ὁριακὴ αὐτὴ ἔννοια ... ἀνήκει οὐσιαστικὰ κι ἐσωτερικὰ στὴν ἀναγκαιότητα, ἡ ἴδια ἡ σχεσιακότητα (Relationalität) τῆς τελευταίας τὴν ἀπαιτεῖ ... Ἡ ἀναγκαιότητα ἔχει τὸ ἰδιάζον ἐπάνω της γνώρισμα νὰ ἀναιρεῖ τὴν ὄντική της προϋπόθεση καί, μὲ τοῦτο, τὸν ἴδιο της τὸν ἑαυτό — ὅχι βέβαια μέσα στὰ ὅρια τῆς σφαίρας ὅπου κυριαρχεῖ, ἀλλὰ πάνω σ’ αὐτά. Γιατὶ στὴν οὐσία τῆς ἐξωτερικῆς της σχετικότητας (Relativität) εἶναι νὰ παραπέμπει διαρκῶς πίσω ἀπὸ τὸ καθετὶ σὲ κάτι ἄλλο καί, μὲ τὴν ἀναδρομὴ αὐτή, νὰ μὴν μπορεῖ νὰ σταματήσει ἕως ὅτου φτάσει πάνω στὰ ὅρια τῆς ὑφιστάμενης ὄντικῆς συνάρτησης. Τὸ πρῶτο μέλος τῆς ἀλυσίδας εἶναι πάντοτε ἀπλῶς ὑπαρκτὸ (wirklich) χωρὶς νὰ εἶναι ἀναγκαῖο. Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἶναι τυχαῖο. Αὐτὸ διφείλεται στὸ ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ σχετικότητα διακόπτεται πάνω στὰ ὅρια τῆς σφαίρας... Ἐπομένως ... δὲν ὑπάρχει ἀναγκαιότητα χωρὶς τυχαιότητα, μπορεῖ ὅμως νὰ ὑπάρχει τυχαιότητα χωρὶς ἀναγκαιότητα» (Κεφ. 10A). «Νὰ εἶναι κάτι τὸ αἴτιο γιὰ κάτι, δὲν σημαίνει καθόλου ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο, ἀλλὰ ὅτι συνεπάγεται ἔνα ἀναγκαῖο ἀποτέλεσμα. Στὴ σχέση αἴτιου καὶ ἀποτελέσματος εἶναι γενικὰ μόνο τὸ ἀποτέλεσμα ἀναγκαῖο (ἐξαιτίας τοῦ αἴτιου), ποτὲ ὅμως τὸ ἴδιο τὸ αἴτιο. Ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ ἀποτελέσματος ἀρκεῖ ... νὰ εἶναι τὸ αἴτιο ὑπαρκτό» (Κεφ. 10B).

Γυρίζω στὴ δική μου συνάρτηση στοχασμοῦ πάνω στὴ βάση τοῦ κανελ-



λοπουλικοῦ ἔργου: Πῶς θὰ ἡταν πιὸ εὔλογο οὐσιαστικὰ νὰ ἐννοηθεῖ αὐτὴ ἡ μὴ ἀναγκαία ἀρχικὰ γένεση ἀπὸ τὴν ὅποια ξεκίνησε ἡ παγκόσμια αἰτιοκρατικὴ γενεσιακή συνάρτηση, ἢν δχι ως δημιουργία;

Ἄπὸ τὴν θεμελιακὴν ἐπομένων ὑπόθεσην ὅτι «τὰ πάντα γίνονται» —τὰ πάντα ἔξυπνοούμενα ως ἀναγκαιοκρατούμενα καὶ πιθανοκρατούμενα καὶ ἡ καθολικὴ τους ἄρα γένεση ως αἰτιοκρατική— μπορεῖ μὲ λογικὴ ἐγκυρότητα νὰ συναχθεῖ μιὰ δημιουργία, ἵνα θαῦμα κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐμφάνιση αὐτῆς τῆς παγκόσμιας αἰτιοκρατικῆς γένεσης. Ὁ συγγραφέας ὅμως προχώρησε καὶ στὴν ὑποψία ὅτι αὐτὴ ἡ δημιουργία ἔξακολουθεῖ καὶ συνεχῶς μὲν ἐπενεργεῖ διαπλαστικὰ —ἔτσι ἐρμηνεύω τὸ «κατὰ ἓνα μικρὸν ἢ μεγάλο ποσῷστὸ τῆς συστατικῆς του οὐσίας»— πάνω στὰ γινόμενα αἰτιοκρατικῶς, κάποτε ὅμως καὶ ἐνθέτει μέσα στὴν ἀλυσίδα τους νέα γινόμενα πού, μὲ τὴν ἐνθεσή τους, ἀποκτοῦν χαρακτήρα ἀναγκαίου ἢ πιθανοῦ καὶ ὑποτάσσονται ἔτσι στὴν καθολικὴν αἰτιοκρατία. Ἐδειξα λίγο πιὸ πρὶν ὅτι ἡ ὑποψία αὐτὴ κατὰ τὸ πρῶτο τῆς μέρος — κατὰ τὸ πιὸ πρὶν «δεύτερο συμπέρασμα»— πρέπει νὰ μετριαστεῖ, νὰ μετατραπεῖ τὸ «συνεχῶς ἐπενεργεῖ» σὲ «ἐνδεχομένως ἐπενεργεῖ».

III. Στὸ μεθεπόμενο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του ὁ συγγραφέας ἐπανῆλθε στὴν ὑποψία αὐτὴ —στὸ «δεύτερο» καὶ στὸ «τρίτο συμπέρασμα»— μὲ τὴν ἔξῆς συμπληρωματικὴν ἐπιχειρηματολογία (τὸ κείμενό του μάλιστα τοῦτο ἐπιδέχεται τὸ μετριασμὸν τοῦ «δεύτερου συμπεράσματος»): «Κι ἀς περιορισθῶ ἐδῶ στὴν ὑπόθεση ὅτι τὰ πάντα γίνονται ... Καὶ λέω: "Αν τὰ πάντα γίνονται, καὶ ἃν κάποτε, στὰ βάθη ἐνὸς ἀσύλληπτου καὶ φοβερὰ σκοτεινοῦ (ἢ φοβερὰ φωτεινοῦ) παρελθόντος δὲν ὑπῆρχε τίποτε καὶ ξαφνικὰ κάτι —τὸ πρῶτο κάτι — ἄρχισε νὰ γίνεται, πῶς μπορῶ νὰ ἴσχυρισθῶ ὅτι αὐτὴ ἡ ἄμεση καὶ ἀπόλυτη δημιουργία πού, ὑπερνικώντας τὸ ἀδύνατο, προϋποθέτει τὴν παντοδυναμία σημειώθηκε μονάχα μιὰ φορά; Θά ταν πολὺ παράδοξη καὶ σχεδὸν ἀνόητη ἡ σκέψη αὐτῇ. Ἀφοῦ τὸ ἀδύνατο βρίσκεται στὸ κατώφλι τοῦ κόσμου, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ μπῆκε καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόσμου. Ἀφοῦ ἡ παντοδυναμία ἦταν ἀναγκαία γιὰ τὴ γένεση τοῦ κόσμου, δὲν μπορεῖ νὰ ἔπαψε νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ ἔπαψε νὰ ἐνεργεῖ ὕστερ' ἀπὸ τὴ γένεση τοῦ κόσμου. Ἡ ἄμεση δημιουργία ἢ δὲν σημειώθηκε ποτὲ ἢ, ἃν σημειώθηκε μιὰ φορά, πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι σημειώνεται καὶ ἄλλες ἀμέτρητες φορές. Ἡ παντοδυναμία δὲ θά ταν παντοδυναμία, ἃν ἔξαντλοῦσε τὸν ἑαυτό της σὲ μιὰ μοναδικὴ ἐνέργεια. Ἀν ἡ παντοδυναμία εἶναι συνάρτηση τοῦ ἀπείρου ποὺ εἶναι ἡ προϋπόθεση τοῦ πεπερασμένου κόσμου, τοῦ γίγνεσθαι, δὲ μπορεῖ παρὰ νά ται συνάρτηση καὶ τοῦ κόσμου αὐτοῦ, τοῦ φυσικοῦ καὶ πεπερασμένου. Πρὶν γεννηθεῖ ὁ φυσικὸς κόσμος ἦταν φυσικὰ ἀδύνατη ἡ γένεση του, ἦταν φυσικὰ ἀδύνατη ἡ φύση. Δὲ θὰ μποροῦσε νὰ γεννηθεῖ ὁ κόσμος χωρὶς τὴν πρωταρχικὴ καὶ κοσμογονικὴ δυνατότητα μετατροπῆς τοῦ φυσικὰ ἀδύνατου σὲ πραγματι-



κότητα. Καὶ ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα αὐτῇ, ἄρα ἡ παντοδυναμία ποὺ κάνει δυνατὸ τὸ ἀδύνατο δὲ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μόνο ως δυνατότητα ποὺ ἔξατμισθήκε μὲ τὴν πρώτη καὶ μοναδική της πραγματοποίηση, δὲ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μόνον ως παντοδυναμία ποὺ ξόφλησε μὲ τὴν πρώτη καὶ μοναδική της ἐνέργεια. Μιὰ παντοδυναμία ποὺ ἔπαψε νὰ ὑπάρχει δὲ μπορεῖ ποτὲ νὰ ὑπῆρξε. Ἀλλὰ δὲ μπορεῖ νὰ μὴν ὑπῆρξε, γιατὶ ἂν δὲν ὑπῆρξε ποτέ, δὲ θὰ μποροῦσε νὰ γεννηθεῖ ὁ κόσμος. Ἐρα ὑπῆρξε. Καὶ ἀφοῦ ὑπῆρξε, ὑπάρχει καὶ ἐνεργεῖ αἰώνια. Ἡ ἄμεση δημιουργία, τὸ θαῦμα, τὸ ἀδύνατο, σημειώνεται ἢ μπορεῖ νὰ σημειωθεῖ σὲ κάθε στιγμή» (76-77).

Οφείλω νὰ παρατηρήσω πρῶτο ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία αὐτὴ εἶναι λογικὰ τρωτὴ ἀπὸ τὴν ἀποψη ὅτι ἔπερασε τὴν τεθειμένη ὑπόθεση ὅτι «τὰ πάντα γίνονται» (μολονότι τὴν εἶχε ἀνανεώσει ὁ συγγραφέας εὐθὺς πιὸ πρίν) καὶ ἔθεσε ἔξω καὶ πίσω ἀπὸ τὰ πάντα ποὺ γίνονται τὴν «παντοδυναμία». Ἀναγνωρίζω ώστόσο ὅτι ἡ τρωτότητα αὐτὴ εἶναι τυπική. Ἡ τεθειμένη ὑπόθεση ἔπεραστηκε, καὶ μάλιστα αὐτοἔπεραστηκε κατὰ λογικὴ ἀναγκαιότητα, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ καταδείχτηκε ἀνεπαρκής καὶ συμπληρώθηκε ἀθεμάτιστα μὲ τὴν ὑπόθεση μιᾶς δημιουργίας, ἐνὸς θαύματος, χάρη στὸ ὅποιο πραγματώθηκε τὸ γιὰ τὴν καθολικὴ γενεσιακὴ συνάρτηση ἀδύνατο, ἡ γένεσή της. Ἐπομένως, τὸ τρωτὸ βρίσκεται μόνο στὸ ὅτι ἐδῶ ἀνανεώθηκε ἡ ὑπόθεση, λέες καὶ δὲν εἶχε ἔπεραστε, πολὺ περισσότερο ποὺ τώρα δὲν ἄρκεσε ἡ ἀθεμάτιστη συμπλήρωση ἀλλὰ ἔχει γίνει καὶ δεύτερο βῆμα ποὺ τὴν ὀλοκλήρωσε, βῆμα μάλιστα ποὺ κατὰ ἔνα μέρος μόνο, ὅπως εὐθὺς θὰ δοῦμε, καλύπτεται ἀπὸ τὴ λογικὴ ἀναγκαιότητα: ἡ δημιουργία αὐτῇ, τὸ θαῦμα αὐτὸ ἔχει προέλθει ἀπὸ μιὰ «παντοδυναμία». Αξίζει μάλιστα νὰ παρατηρηθεῖ ὅτι καὶ τὸ πρῶτο ἔπερασμα δὲν συμπλήρωσε μόνο ἀθεμάτιστα τὴν ὑπόθεση ἀλλὰ ἀνομολόγητα τὴν ὀλοκλήρωσε καὶ αὐτό· γιατὶ ὁ συγγραφέας δὲν περιορίστηκε νὰ πεῖ «... εἶναι δημιουργία», ὅπως ἡ λογικὴ ἀναγκαιότητα ἐπέβαλλε, ἀλλὰ εἶπε: «... εἶναι ἡ Δημιουργία», ἀνομολόγητα δηλαδὴ ὑπαινίχτηκε τὴ Δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἔχει ὅμως καὶ οὐσιαστικὲς ἀδυναμίες ἡ ἐπιχειρηματολογία αὐτὴ — ποὺ ἀναφέρεται, ἐπαναλαμβάνω, στὸ «δεύτερο» καὶ στὸ «τρίτο συμπέρασμα». Πρῶτο, θέτει ως προϋπόθεση γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ ἀδύνατου τὴν παντοδυναμία: ἀποτελεῖ ἄλλωστε τοῦτο βασικὴ θέση τοῦ συγγραφέα. Ὡστόσο ἀνάμεσα στὴν ἀδυναμία καὶ στὴν παντοδυναμία ὑπάρχει ἡ μεγαλοδυναμία, μὲ τὴν δποία ἔχει συνδέσει τὴ δημιουργικότητα —τὴν «πραγμάτωση τοῦ ἀδύνατου»— ἔνας Μπερξόν. Δὲν ἀναπτύσσω τὸ θέμα ἐδῶ, ἐπειδὴ θὰ μὲ ἀπασχολήσει προσφορότερα στὸ Γ1. Ἐτσι, περνῶ στὴ δεύτερη κριτική μου παρατήρηση: Γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ δηλαδὴ κάτι, δὲν ἄρκεῖ ἡ δύναμη, χρειάζεται καὶ ἡ σχετικὴ θέληση. Εἶναι λοιπὸν ἄριστα διανοητὸ ὅτι δ Θεός —ἡ «παντοδυναμία»— ἔβαλε μέσα στὸ «πρῶτο», ποὺ δημιούργησε, σύμπτυκτα



δλους τοὺς «σπόρους», ὅπως λέν, τῆς μελλοντικῆς ἀνάπτυξης τῆς παγκόσμιας αἰτιοκρατικῆς συνάρτησης καὶ τώρα θεᾶται τὸ μεγαλόπρεπο χρονικὸ ξετύλιγμα —κάτι τέτοιο δὲν «ύποψιάζεται», ἢν δὲν κάνω λάθος, ὁ Ἀϊνστάιν;—, ἀπασχολημένος ἐνδεχομένως μὲ ἄλλους πειραματισμούς, μὲ ἄλλους, ἀσχετούς ἀπὸ τὸν δικό μας, «κόσμους». Ἀναλογίζομαι τὸ ἐμπνευσμένο ἄγαλμα τοῦ Μπάρλαχ, τὸν «Θεὸ κατὰ τὴν ἔβδομη μέρα τῆς Δημιουργίας», δλο ἐνοχὴ καὶ τύψη γι' αὐτὸ ποὺ ἔχει κάνει καὶ ποὺ τώρα εἶναι ἀνήμπορος —ἢ πάντως παρ' ὅλα αὐτὰ δὲν θέλει, αὐτοδεσμεύεται ἔστω ἀπὸ τὸ νόημα ποὺ ἔδωσε ὁ ἴδιος στὴν ἀρχικὴ καὶ μοναδικὴ ώς πρὸς τὸν κόσμο μας δημιουργική του πράξη— νὰ τὸ διορθώσει.

Δὲν εἶναι λοιπὸν παράλογη ἡ ἴδεα ὅτι ἡ «παντοδυναμία», ἀφοῦ δημιούργησε τὸν πυρήνα τοῦ κόσμου, ἔξακολουθεῖ νὰ ἐκδηλώνεται καὶ μέσα στὸ αἰτιοκρατικὰ ἥδη ἔξελισσόμενο δημιούργημά της. Εἶναι ὅμως μία ἀπὸ τὶς λογικὰ δυνατές, εἶναι ἀκριβῶς μιὰ εὔλογη ὑποψία. Τὸ τονίζω, ἐπειδὴ ὁ συγγραφέας λίγο πιὸ κάτω, θέτοντάς την ώς βεβαιότητα, ώς τὸ μόνο λογικὰ ἀναγκαῖο πόρισμα τῆς —ἄς δεχθοῦμε— λογικῆς βεβαιότητας ὅτι πάντως κάτι δημιουργικὸ ἔχει συγκροτήσει τὸν πυρήνα τοῦ κόσμου, ἀξιώνει: «Οχι μόνο δὲν μπορεῖ ὁ σκεπτικιστὴς νὰ μοῦ τὸ ἀποδείξει αὐτὸ [δηλαδὴ «ὅτι δὲ γίνεται κανένα θαῦμα γενικά»] ἀλλὰ δὲν ἔχει κάν τὸ δικαίωμα ν' ἀπαιτήσει ἀπὸ μένα νὰ τοῦ ἀποδείξω τὸ ἀντίθετο. Τὸ βάρος γιὰ τὴν ἀπόδειξη πέφτει σ' ἐκείνους ποὺ ἀρνοῦνται τὸ θαῦμα καὶ ὅχι σ' ἐκείνους ποὺ τὸ παραδέχονται» (Δ' 13, 83). Δὲν εἶναι μόνο ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτὴ ἀδικη μιὰ τέτοια ἀξίωση, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔξῆς: «Ἐκεῖνος ποὺ ἀρνεῖται τὸ θαῦμα ἐπικαλεῖται μιὰν ἐπαγωγὴ ἀτελὴ ἀσφαλῶς ἀλλὰ καὶ ἀκατάπαυστα ἐπιβεβαιούμενη καὶ ἀλλωστε ἐνισχυμένη ἀπὸ τοὺς ἔως τώρα θριάμβους τῆς αἰτιοκρατικῆς ἔξήγησης. Ὁποιος λοιπὸν διδάσκει τὸ θαῦμα, ἐκεῖνος εἶναι ποὺ δφείλει νὰ παρουσιάσει τὰ ἐπιχειρήματά του, τὰ ἐμπειρικὰ μάλιστα τεκμήρια, τὶς ὅποιες τέλος πάντων ἐνδείξεις —γιατὶ πῶς νὰ ἐπιδιώξει κανεὶς ἀπόδειξη σὲ τέτοιους χώρους— ποὺ στηρίζουν μιὰ τέτοιαν, ἀνατρεπτικὴ τῆς κατεστημένης ἀναγκαιότητας ὑποψία.

IV. Περνῶ ἥδη στὴν ἄλλη θεμελιακὴν ὑπόθεση: ὅτι «τίποτε δὲ γίνεται, ἀλλὰ τὰ πάντα εἶναι». Ο συγγραφέας ἐπεξηγεῖ: «Ἐστω καὶ ἢν γιὰ τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ ὑπάρχει τὸ γίγνεσθαι, στὴν οὐσίᾳ του εἶναι ὁ κόσμος ἔξω ἀπὸ τὸ χρόνο καὶ τὸν πεπερασμένο χῶρο». Καθενὸς πηγαίνει ὁ νοῦς στὸν Παρμενίδη. «Ομως ὁ συγγραφέας συνδέει τὴν ὑπόθεση μὲ τὴν πλατωνικὴ μεταφυσική — γιὰ τὴν ὅποια (κατὰ τὴν ὑστερη μάλιστα περίοδο) δὲν ἀποτελοῦν ἀπάτη τῶν αἰσθήσεων τὰ ἐμπειρικὰ δεδομένα ἀλλὰ ἔχουν μιὰ δευτεροβάθμια καὶ παράγωγη πραγματικότητα. Παρεισάγει λοιπὸν αὐτονόητα καὶ τὸ γίγνεσθαι καὶ τὰ ἐμπειρικὰ δεδομένα (τὰ φαινόμενα, κατὰ τὸν ἀμφίσημο δρό) ὁ συγγραφέας σ' αὐτὴ τὴν ὑπόθεση, ὅπως καταφαίνεται τοῦτο καὶ στὸ



έξῆς χωρίο: «'Ο ίδιος ὁ κόσμος τῶν φαινομένων μᾶς κάνει νὰ ύποψιαζόμαστε ὅτι ύπάρχει τὸ ὄντως ὄν... 'Ο Πλάτων ... δὲ μπορεῖ νὰ συλλάβει τὸ χρόνο παρὰ ώς 'εἰκόνα' τῆς αἰώνιότητας ... 'Ο Πλωτῖνος ... καὶ πολλοὶ νεότεροι φιλόσοφοι μάταια παλεύουν νὰ προσδιορίσουν τὴν ἀνεξερεύνητη διαλεκτικὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν αἰώνιότητα καὶ στὸ χρόνο, ἀνάμεσα στὸ εἶναι καὶ στὸ γίγνεσθαι».

Κρατῶ λοιπὸν κι ἐγώ, μαζὶ μὲ τὸ συγγραφέα, τὰ «φαινόμενα», ἀλλὰ παραμερίζω, μαζί του, τὴν προβληματική τους, καὶ περιορίζομαι στὰ πάντα ποὺ εἶναι, μὲ σαφέστερη ὁρολογία: στὸ εἶναι τῶν πάντων, στὸ ἀναλλοίωτο εἶναι τῶν πάντων· (πβ. «...τὸ ἀναλλοίωτο αἰώνιο εἶναι», Στ' 4, 157). 'Ο συγγραφέας συλλογίζεται: «'Αν τὰ πάντα εἶναι καὶ τίποτε δὲ γίνεται, τότε δχι μόνο ἀνάμεσα στὰ πάντα ποὺ εἶναι συγκαταλέγεται καὶ τὸ ἀδύνατο, ἀλλὰ καὶ τὰ πάντα χωρὶς ἔξαιρεση ἀνήκουν στὸ ἀδύνατο» (δλα 29). 'Αναρωτιέμαι τί σημαίνει αὐτὸ τὸ συμπέρασμα. 'Ο συγγραφέας ἔξηγει εὐθύς: «Καὶ ἀνήκουν τὰ πάντα στὸ ἀδύνατο, γιατὶ δὲ μπορεῖ ν' ἀνήκουν οὔτε στὸ ἀναγκαῖο καὶ στὸ πιθανό, ποὺ προϋποθέτουν τὸ γίγνεσθαι, οὔτε στὸ περιττό, ποὺ ἀγγίζει βέβαια τὸ ἀδύνατο ἀλλὰ ποὺ εἶναι στὰ ὅρια τοῦ ἀναγκαίου καὶ πιθανοῦ ἀπὸ τὴ μὰ μεριὰ καὶ τοῦ ἀδύνατου ἀπὸ τὴν ἄλλη· τὸ περιττὸ δὲν εἶναι ἀδύνατο, ἀλλὰ εἶναι μονάχα μὴ ἀναγκαῖο ἢ ἀπίθανο. 'Αρα, στὸ αἰώνιο εἶναι τὰ πάντα ἀνήκουν στὴν κατηγορία τοῦ ἀδύνατου» (29-30). Τοῦ συλλογισμοῦ αὐτοῦ ὑπονοούμενη βάση εἶναι ἡ τεθειμένη ἀπὸ τὸ συγγραφέα ώς πλήρης διαίρεση τῶν «στοιχείων ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν κόσμο, δηλαδὴ τὸ σύμπαν» (Β' 2, 17-18) —τὸ πᾶν τοῦ ὄντος, ὅπως εἶπα (ΒΙ I)—σέ: ἀναγκαῖο, πιθανό, περιττὸ καὶ ἀδύνατο. 'Ωστόσο, κρίνοντας π.π. (Β4 I) τὴ διαίρεση αὐτή, ἔδειξα ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει ώς πλήρης δεκτὴ μόνο μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι στὴν ἔννοια τοῦ περιλαμβάνεται δχι μόνο τὸ δημιουργικό, τὸ θαυματουργικό —ὅπως συμ-ἀδύβαίνει στὸ ἔργο μας— «ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο ἐνδεχομένως δὲν εἶναι ἀναγκαῖο, πιθανὸ ἢ περιττό». Δὲν εὐσταθεῖ λοιπὸν τυπικολογικὰ ὁ συλλογισμός, θέλω νὰ πῶ: δὲν μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι στὸ «αἰώνιο εἶναι τὰ πάντα ἀνήκουν στὴν κατηγορία τοῦ ἀδύνατου» νοημένου ώς δημιουργικοῦ ἐφόσον «δὲ μπορεῖ ν' ἀνήκουν» στὶς κατηγορίες τοῦ ἀναγκαίου, τοῦ πιθανοῦ καὶ τοῦ «περιττοῦ» (τοῦ τυχαίου).

Ἐφιστῶ ἐξ ἄλλου τὴν προσοχὴ στὴν κανελλοπουλικὴ ἔννοια τοῦ δυνατοῦ, ποὺ τὴν ἔθιξα καὶ πιὸ πρὶν ἀλλὰ τώρα τὴν ἀποσαφηνίζω συμπληρωματικὰ μὲ βάση τὴν ἔξῆς φράση τῆς ὑπὸ ἔξεταση νοηματικῆς συνάρτησης (ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ σχετικὸ νόημα τοῦ ἔργου): «'Αν ἔλεγα ὅτι στὸ αἰώνιο εἶναι ἀνήκει μόνο τὸ δυνατὸ (ώς ἀναγκαῖο ἢ πιθανὸ ἢ ἔστω ώς περιττό) ...» (30). Τὸ δυνατὸ ἐπομένως εἶναι τὸ ἀναγκαιοκρατικά, πιθανοκρατικά ἢ τυχαῖα πραγματοποιήσιμο μέσα στὴ σφαίρα τῶν ἐμπειρικῶν δεδομένων, τῶν φαινομένων, μέσα στὴ φύση· τὸ φυσικὰ λοιπὸν δυνατό. 'Απέναντι σ' αὐτὸ εἶναι βέβαια τὸ δημιουρ-



γικὸν (τὸ θαυματουργικό) ἀδύνατο, ἀλλὰ φυσικὰ ἀδύνατο. "Αν συμπεριλάβουμε μαζὶ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ φυσικὰ δυνατοῦ, τοῦ φυσικὰ πραγματοποιήσιμου, καὶ τὴν ἔννοια τοῦ φυσικὰ πραγματοποιημένου, σχηματίζουμε τὴν ἔννοια τοῦ φυσικοῦ. Ἡ συμπληρωματική της ἔννοια εἶναι ἐκείνη τοῦ ἔξωφυσικοῦ —μὲ τὴ σημασία αὐστηρὰ τοῦ μὴ φυσικοῦ— ποὺ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει τὴν ἔννοια τοῦ δημιουργικοῦ (τοῦ θαυματουργικοῦ) ἀλλά, κατὰ τὴ λογικὴ ἀναγκαιότητα, ὅχι μόνο αὐτή. Τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὴν κανελλοπουλικὴ ἔννοια τοῦ φυσικὰ ἀδύνατου: εἶναι ἰσοπλατῆς μ' ἐκείνη τοῦ ἔξωφυσικοῦ καὶ περιλαμβάνει ὅ,τι κι ἐκείνη.

"Οτι τὸ κατὰ τὴν κανελλοπουλικὴ ἔκφραση «αἰώνιο εἶναι» εἶναι ἔξωφυσικό, εἶναι φυσικὰ ἀδύνατο, τοῦτο εἶναι αὐτονόητο, μιὰ καὶ δὲν ἔχει γίγνεσθαι ἐνῶ ἡ φύση εἶναι συνεχὲς γίγνεσθαι. Ἐχει δῆμος νόημα σ' αὐτὸ τὸ χωρὶς γίγνεσθαι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἔννοιας ὅχι τοῦ ως πρὸς τὴ φύση, δηλαδὴ τοῦ σχετικὰ δυνατοῦ-ἀδύνατου, ἀλλὰ τοῦ ως πρὸς ἐκεῖνο δυνατοῦ-ἀδύνατου; Προφανῶς ὅχι. Αὐτὸ εἶναι ἀπλῶς αὐτὸ ποὺ εἶναι, καὶ οὔτε μπορεῖ νὰ ἥταν ἡ νὰ γίνει ἄλλιῶς, γιατὶ τοῦτο θὰ σήμαινε τὸ ἔξ ὁρισμοῦ ἀποκλεισμένο γίγνεσθαι· τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ «θὰ μποροῦσε νὰ ἥταν (ἢ νὰ εἶναι) ἄλλιῶς».

Τίποτε ἀξιόλογο λοιπὸν δὲν παράγεται γιὰ τὸ θέμα μας ἀπὸ τὴ θεμελιακὴ ὑπόθεση ὅτι «τίποτε δὲ γίνεται ἀλλὰ τὰ πάντα εἶναι». Αὐτὸ τὸ εἶναι τῶν πάντων εἶναι ἀπλῶς ἔνα factum. Ὁ συγγραφέας ώστόσο ὀλοκληρώνει τὸ συμπέρασμα, ποὺ παρέθεσα πιὸ πρὸν ἀπὸ τὶς σσ. 29-30, ως ἔξῆς (ἐπαναλαμβάνω πρῶτα τὸ παρατεθειμένο συμπέρασμα:) «"Αρα, στὸ αἰώνιο εἶναι τὰ πάντα ἀνήκουν στὴν κατηγορία τοῦ ἀδύνατου, σημαίνουν μ' ἄλλα λόγια μιὰν ἄμεση Δημιουργία χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος, χωρὶς ἔξέλιξη, χωρὶς αἰτιοκρατικὴ ἀναγκαιότητα ἢ πιθανότητα, χωρὶς καμιὰ μαθηματικὴ συνάρτηση, χωρὶς καμιὰ χρονικὴ ἢ λογικὴ προτεραιότητα» (30). Παραμερίζω αὐτονόητα τοὺς φυσικοὺς προσδιορισμοὺς ἀπὸ τὸ συμπέρασμα αὐτό, καὶ ἀναρωτιέμαι: τί ἀποκλείει νὰ ἔχει μιὰ λογικὴ δργάνωση τὸ αἰώνιο αὐτὸ εἶναι, νὰ ἔχει μέσα του τὸ λογικὰ πρότερο καὶ ὑστερό; Ἡ σημαντικότερη δῆμος ἀντίρρησή μου ἀναφέρεται στὴν ἔννοια τῆς δημιουργίας — σ' αὐτὴ τὴν ἀφημένη στὸ κανελλοπουλειο χωρίο ἀναποσαφήνιστη ἔννοια τῆς «ἄμεσης Δημιουργίας» (μὲ κεφαλαῖο μάλιστα τὸ δέλτα). Τὸ γραμματικό της νόημα εἶναι βέβαια εἰδικότερα (παραμερίζω τὸ κεφαλαῖο) ὅτι τὸ εἶναι ἀποτελεῖ «μιὰν ἄμεση δημιουργία χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος». Καὶ πάλι δῆμος ἡ ἀοριστολογία εἶναι πολλή. "Αν μετατρέψω τὸ οὐσιαστικὸν —ποὺ ἔχει βέβαια ρηματικὴ σημασία— σὲ ρῆμα, θὰ βάλω ἀναγκαστικὰ ὑποκείμενο τὸ εἶναι καὶ τὸ ρῆμα σὲ παθητικὴ διάθεση (ἐπειδὴ γιὰ τὸ εἶναι πρόκειται, ὅχι γιὰ τίποτε «γινόμενα» δημιουργούμενα ἀπὸ τὸ εἶναι). Ἔρωτᾶται: σὲ ποιό χρόνο θὰ βάλω τὸ ρῆμα καὶ μὲ τί ως ποιητικὸ αἴτιο θὰ τὸ συμπληρώσω; "Αν τὸ βάλω σὲ ἀόριστο («δημιουργήθηκε»), ἀνατρέπω τὸ «χωρὶς ἀρχὴ», τὴν αἰώνιότητα τοῦ εἶναι κι ἔξ ἄλλου τοῦ ὑπει-



σάγω ἔνα πρωταρχικό, ἔνα ύποδομικό γίγνεσθαι, γίγνεσθαι μάλιστα «στιγμαῖο» ποὺ ἔδωσε μιὰ γιὰ πάντα τὸ «ἀδύνατο» καὶ πλέον ἔχει σταματήσει — ἀφοῦ τὸ εἶναι παραμένει ἔκτοτε ἀναλλοίωτο (γιατὶ ἀλλιῶς θὰ ἐνεῖχε γίγνεσθαι) κι ἐπομένως δὲν ἀποτελεῖ, δὲν «σημαίνει» πιὰ μιὰν «ἄμεση δημιουργία» ἀλλὰ μιὰ δημιουργία ποὺ κάποτε πραγματώθηκε. Παρακάμπτω τὸν προβληματισμὸ ως πρὸς τὸ ποιητικὸ αἴτιο, προτιμώντας νὰ τὸν διεξαγάγω μὲ τὴ δεύτερη ύπόθεση καὶ τὰ πορίσματα ἐκεῖνα θὰ ἴσχυουν ἀναλογικὰ κι ἐδῶ. Βάζω λοιπὸν ἐνεστώτα καὶ λέω ὅτι τὸ εἶναι δημιουργεῖται αἰώνια. Δημιουργεῖται ὅμως ως ταυτό, ἐπειδὴ ἀλλιῶς ἀποτελεῖ ὅχι πιὰ εἶναι ἀλλὰ γίγνεσθαι, ἔχει πάντως ἔνα γίγνεσθαι. Γιὰ νὰ δημιουργεῖται ὅμως τὸ εἶναι αἰώνια, ἔπειται ὅτι καὶ φθείρεται αἰώνια, παρουσιάζει δηλαδὴ μιὰν αἰώνια φθορὰ ποὺ ἀναπληρώνεται αἰώνια ἀπὸ ἀντίστοιχη δημιουργία. Δρᾶ λοιπὸν αἰώνια μέσα σ' αὐτὸ τὸ εἶναι ἔνα γίγνεσθαι, κρυφὸ καὶ μάταιο, ποὺ μόνη δικαίωση ἔχει τὴν ἰκανοποίηση τῆς ἐπιμονῆς μας νὰ ἔννοοῦμε τὸ εἶναι ως δημιουργία ἐνῷ παράλληλα τὸ ἔννοοῦμε ως χωρὶς γίγνεσθαι, ως ἀναλλοίωτο. Ὡς πρὸς τὸ ποιητικὸ αἴτιο, ἡ θεμελιακὴ μας ὑπόθεση ἐπιβάλλει νὰ ἔννοήσουμε ἐδῶ τὸ ἴδιο τὸ εἶναι, νὰ ποῦμε ὅτι αὐτοδημιουργεῖται αἰώνια ως ταυτό (καὶ αὐτοφθείρεται βέβαια αἰώνια). Ἐκτὸς ἂν λάβουμε ύπόψη αὐτὸ ποὺ θέτει ὁ συγγραφέας πιὸ κάτω, σὲ μιὰ παραπλήσια συλλογιστικὴ συνάρτηση: ὅτι δηλαδὴ ἡ «ἰδέα τῆς αὐτοδημιουργίας τοῦ εἶναι» εἶναι «μιὰ πιὸ ἀσύλληπτη [ἐνν. ἀπὸ τὴν «ἰδέα τῆς Δημιουργίας»] καὶ μάλιστα παράλογη ἰδέα» (Ε' 4, 110). Ἐκτὸς λοιπὸν ἂν λάβουμε ύπόψη αὐτὴ τὴν ἀντίληψη καὶ ξεπεράσουμε γι' αὐτὸ καὶ τὴ θεμελιακὴ τούτην ύπόθεση ὅπως ξεπεράσαμε τὴν ἄλλη: τούτην ὅμως ὅχι μὲ λογικὴ ἀναγκαιότητα παρὰ αὐθαίρετα· ἂν δηλαδὴ ποῦμε (καὶ αὐτὸ ἀσφαλῶς ύπαινίσσεται τὸ κεφαλαῖο δέλτα) ὅτι τὸ εἶναι δημιουργεῖται ως ταυτὸ αἰώνια ἀπὸ τὴν «παντοδυναμία» (φθειρόμενο παράλληλα εἴτε ἀπὸ τὸν ἑαυτό του εἴτε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν «παντοδυναμία»). Ὡστόσο, αὐτὸ τὸ εἶναι ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ ἔναν ἔξω ἀπὸ τοῦτο παράγοντα καὶ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι (ἴσως καὶ νὰ αὐτοφθείρεται, ἀσφαλισμένο ὅπως εἶναι στὸν παράγοντα αὐτόν) εἶναι ἡ ἴδια ἡ πραγμάτωση τοῦ μὴ δημιουργικοῦ.

Τίποτε λοιπὸν δὲν ἔξαγεται ἀπὸ τὴ δεύτερη θεμελιακὴν ύπόθεση, τίποτε υπὲρ τῆς ὑπαρξῆς τοῦ δημιουργικοῦ. Ἀπὸ τὴν πρώτη θεμελιακὴν ύπόθεση προέκυψε κάτι, ἀλλὰ προέκυψε ἀφοῦ ἀποκλείσαμε τὴν ἐγγενὴ δημιουργικότητα ἀπὸ τὰ «πάντα ποὺ γίνονται» καὶ ἀφοῦ ύπερβήκαμε —ὅμως κατὰ τὸ πρῶτο πάντως βῆμα εὕλογα— τὴν τεθειμένη ύπόθεση πρὸς τὴν πιὸ πέρα ύπόθεση ἐνὸς ἔξωφυσικοῦ παράγοντα ποὺ ἔδωσε δημιουργικὰ τὴν πρώτη γενεσιακὴ ὥθηση στὰ «πάντα ποὺ γίνονται» καὶ ίσως ἔξακολουθεῖ νὰ ἐπιδρᾷ πάνω τους δημιουργικὰ ἐδῶ κι ἐκεῖ.

V. Ὁ συγγραφέας περνᾷ καὶ σ' ἔνα συνδυασμὸ τῶν δύο θεμελιακῶν ύπο-



θέσεων: «΄Απὸ τοὺς κόλπους τοῦ εἶναι ἔχει προκύψει τὸ γίγνεσθαι». Καὶ προϋποθέτοντας αὐτονόητα τὸ πρῶτο ἀδύνατο (δηλαδὴ δημιουργικό), τὸ δεύτερο δυνατό (δηλαδὴ αἰτιοκρατούμενο), συμπεραίνει: «Τὸ γίγνεσθαι ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ αἰώνιο εἶναι (ὅπως ἄλλωστε καὶ τὸ αἰώνιο εἶναι ως πηγὴ τοῦ γίγνεσθαι) πρέπει νά ’ναι ἡ σύνθεση τοῦ ἀδύνατου καὶ τοῦ δυνατοῦ. “Οπως μὲς στὸ αἰώνιο εἶναι, δηλαδὴ μὲς στὸ ἀδύνατο, ὑπάρχει τὸ γίγνεσθαι, δηλαδὴ τὸ δυνατό, ἔτσι καὶ μὲς στὸ γίγνεσθαι εἰσβάλλει τὸ αἰώνιο εἶναι, δηλαδὴ μὲς στὸ δυνατό, μὲς στὸν φυσικὸ κόσμο, εἰσβάλλει τὸ ἀδύνατο, ὁ κόσμος τοῦ μεταφυσικοῦ» (ὅλα 30).

Δὲν χρειάζεται νὰ ἐνδιατρίψουμε ἴδιαίτερα στὴ συνδυαστικὴ αὐτὴ θεμελιακὴ ὑπόθεση. Οὐσιαστικὰ τὴν ἔχουμε ἥδη ἀντιμετωπίσει ὅταν ἀπὸ τὴν πρώτη θεμελιακὴ ὑπόθεση ἀνεβήκαμε στὴν ὑποψία «ένδος ἔξωφυσικοῦ παράγοντα ποὺ ἔδωσε δημιουργικὰ τὴν πρώτη γενεσιακὴ ὕθηση» στὴν αἰτιοκρατικὴ συνάρτηση τῶν γινόμενων πάντων «καὶ ἵσως ἔξακολουθεῖ νὰ ἐπιδρᾶ πάνω τους δημιουργικὰ ἔδω κι ἐκεῖ» (Β5 IV). Τώρα ὅμως ὁ συγγραφέας συνειδητοποιεῖ αὐτὸν τὸν παράγοντα ως «αἰώνιο εἶναι». Ἡ συνειδητοποίηση αὐτὴ ἔχει καθαρὰ ὑποθεσιακὸ χαρακτήρα, δὲν εἶναι ἀκόμη «ὑποψία». Τὸ εἶναι αὐτὸ εἶναι ως πρὸς τὸ γίγνεσθαι δημιουργικό. Μὲ τὴν ὑπόθεσή του ἐγκαταλείπεται ἡ ὑπόθεση τοῦ «ἀπόλυτου τίποτα», ἀπὸ τὸ ὅποιο «προκύπτει κατὰ κάποιο βαθμὸ» καθετὶ ἀνύπαρκτο ποὺ γίνεται ὑπαρκτό (28). Γιατὶ ἥδη τίθεται ὅτι ὀλόκληρο τὸ γίγνεσθαι «ἔχει προκύψει ἀπὸ τὸ αἰώνιο εἶναι», «ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ εἶναι» (ὅλα 30).

Προσθέτω ὅτι ὁ συγγραφέας, ὅπως σημειώνει παρενθετικὰ στὴ σ. 76, μέσα στὸ πλαίσιο τῆς συνδυαστικῆς αὐτῆς ὑπόθεσης ἔχει συγκροτήσει τὴ μεταφυσική του.

Κατὰ τὴ γνώμη μου, ἡ παραγωγικὴ συλλογιστικὴ πορεία ἀπὸ τὶς δύο γενικότατες θεμελιακὲς ὑποθέσεις, ἀναγκαστικὰ δογματικὴ ἄλλωστε, δὲν προσφέρει τίποτε. Θ’ ἀρκοῦσε νὰ ξεκινήσει ἡ σκέψη ἀπὸ τὸ ἀναμφίρρηστο δεδομένο τῆς αἰτιοκρατικῆς γενεσιακῆς συνάρτησης τῶν ἐμπειρικῶν φαινομένων καὶ ἀπ’ αὐτὴ ν’ ἀναχθεῖ στὴν ὑπόθεση τοῦ ἔξωφυσικοῦ δημιουργικοῦ παράγοντα.

Σημειώνω ἀκόμη ὅτι ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται διεξοδικὰ καὶ στὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ. Ό προβληματισμός του ὅμως εἶναι θεολογικὸς καὶ ἐπομένως —κατὰ τὴν ἀντίληψη πάντως ποὺ ἔξέθεσα στὴν ἀρχή— ἔξωφιλοσοφικός.



χεῖα τοῦ κόσμου» (Γ' 1, 32). «Μπορεῖ ὅλα ἡ πολλὰ ἡ ὄρισμένα ἀντικείμενα ἡ φυσικὰ καθεστῶτα στὸν κόσμο νὰ ἐπηρεάζονται καὶ ἀπὸ τὰ τέσσερα στοιχεῖα τοῦ κόσμου. Καὶ ἔμμεσα μάλιστα ἐπηρεάζονται χωρὶς ἄλλο ὅλα· ἐπηρεάζονται ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ περιττὸ καὶ ἀπὸ τὸ ἀδύνατο ... "Ομως... ὁ ἄνθρωπος ὅχι μόνο ἐπηρεάζεται ἀπὸ ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἀλλὰ μετέχει σ' αὐτὰ μὲ τρόπο ἄμεσο· ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο ἕνα ἀντικείμενο ποὺ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ εἶναι κι ἕνα ὑποκείμενο —ἴσως τὸ μοναδικὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πλάστη— ποὺ ζεῖ τὰ στοιχεῖα αὐτά (φυσικά, ὡς ἔναν περιορισμένο μονάχα βαθμό), τὰ ζεῖ καὶ τὰ κινεῖ, δηλαδὴ καὶ τὰ ὑφίσταται ως ἀντικείμενο ἀλλὰ καὶ τὰ ἀφομοιώνει ως ἔνα βαθμὸ ἄμεσα καὶ ὑπεύθυνα ως ὑποκείμενο. Μετέχει τάχα ἔτσι στὸ Θεῖο; "Οχι... Ὁ ἄνθρωπος κινεῖ καὶ τὰ προσδιορίζει ως ἔνα βαθμὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου» (Γ' 3, 34).

Αὐτὴ τὴν ἐνεργητικὴ συμμετοχὴ τοῦ ἄνθρωπου στὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, τὴν ἰκανότητά του νὰ τὰ προσδιορίζει ως ἔνα βαθμό, τὴ συνάγει ὁ συγγραφέας ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ ἄνθρωπου, ποὺ εἶναι, δπως κι ἐκείνη τοῦ ὅλου κόσμου, πνευματική. Μὲ γενικοὺς κατὰ προτίμηση συλλογισμοὺς ὑποστηρίζει πιὸ εἰδικὰ ὁ συγγραφέας τὴν ἀντίληψή του αὐτή. "Ως πρὸς τὸ ἀναγκαῖο, τὸ κύριο ἐπιχείρημά του ἔχει τὴ μορφὴ τοῦ «δὲν ἀποκλείεται»: «"Ο ἄνθρωπος μετέχει στὸ ἀναγκαῖο ως στοιχεῖο τοῦ κόσμου διττά. "Ως μέρος τοῦ κόσμου τῶν φαινομένων, ως βιολογικὸς καὶ ψυχολογικὸς ὀργανισμός, ὑπόκειται ὁ ἄνθρωπος στὴν ἀναγκαιότητα, ἀλλὰ καὶ προσδιορίζει τὴν ἀναγκαιότητα ως ὑποκείμενο τοῦ κόσμου τῶν φαινομένων, τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου. "Οταν λέω ὅτι ὁ ἄνθρωπος προσδιορίζει τὸ ἀναγκαῖο ως στοιχεῖο τοῦ κόσμου, αὐτὸ σημαίνει προπάντων ὅτι τὸ συλλαμβάνει συνειδητά, ἀλλὰ μπορεῖ ως ἔνα σημεῖο νὰ σημαίνει καὶ κάτι περισσότερο, δηλαδὴ ὅτι τὸ γεννάει καὶ τὸ προκαλεῖ ... Δὲν ἀποκλείεται διόλου νὰ γεννάει ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ προκαλεῖ ως ἔνα σημεῖο, ως ἔνα ἐλάχιστο σημεῖο, τὴ φυσικὴ ἀναγκαιότητα, στὴ σφαίρα τουλάχιστον ἐκείνη ποὺ εἶναι ἡ στενὴ σφαίρα τῆς ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητας» (Γ' 7, 44). «Τὸ ἀναγκαῖο εἶναι καὶ μέσα μας καὶ ἔξω ἀπὸ μᾶς· ... ως ἔνα σημεῖο τὸ ἀναγκαῖο ποὺ εἶναι μέσα μας, συνυφασμένο μὲ τὸν ἑαυτό μας, παράγεται καὶ προκαλεῖται ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας. Τί θὰ πεῖ αὐτό; Θὰ πεῖ ἀπλούστατα ὅτι στὴν ἀνθρώπινη ζωή, τὴν ἀτομικὴ καὶ τὴν ὁμαδικὴ, ὑπάρχουν καὶ φάσεις ἀναγκαίας διαδοχῆς γεγονότων ποὺ τὶς διαλέγουμε ἀνάμεσα σὲ περισσότερες, πιθανὲς φάσεις, ἀδιάφορο ἂν τὴν ἐκλογὴ αὐτὴ τὴν κάνουμε συνειδητὰ ἡ ὅχι» (Γ' 7, 45-46).

Τί σημαίνει αὐτὴ ἡ ἐξηγητικὴ εἰκασία τῆς ἀναγκαιότητας ποὺ «δὲν ἀποκλείεται» νὰ προκαλεῖ ὁ ἄνθρωπος; Νομίζω, κάτι ἀνάλογο πρὸς ἐκεῖνο πού, κατὰ τὸ χωρίο τοῦ Β' 7, 27 (ποὺ παρέθεσα π.π. στὸ Β3 I) συμβαίνει μὲ τὸ ἀτομο καὶ τὴν κίνηση τῶν ἡλεκτρονίων του: 'Η φύση λοιπὸν θέτει στὴ διάθεση τοῦ ἄνθρωπου μιὰ σειρὰ ἀπὸ πιθανότητες καὶ ἀπ' ὅλες αὐτὲς ὁ ἄνθρω-



πος διαλέγει και μετατρέπει ἔτσι σ' ἀναγκαία πραγματικότητα μία. Φοβοῦμαι ώστόσο ὅτι ἡ ἐξηγητική αὐτή εἰκασία ἀνάγεται στὸ χῶρο τοῦ πιθανοῦ μᾶλλον παρὰ τοῦ ἀναγκαίου, γιατὶ καθετὶ ποὺ πραγματοποιεῖται, ἀκόμη καὶ τὸ πραγματοποιούμενο «τυχαῖα», «γίνεται ἡ πηγὴ ἀναγκαίων ἀποτελεσμάτων» (Γ' 8, 48). Ἀς προσέξουμε πᾶς ὑποστηρίζει ὁ συγγραφέας τὴ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ προσδιορίσει ὡς ἔνα βαθμὸ τὸ πιθανό: «Ἄπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ στὸ μικρόκοσμο ... ἔγινε τὸ πιθανὸ ἔνα ἐπιστημονικὰ συλληπτὸ στοιχεῖο τοῦ κόσμου, δὲν ἔχω κανένα δικαίωμα νὰ πῶ ὅτι ἀποκλείεται νὰ διέπει τὸ πιθανὸ ὡς στοιχεῖο τοῦ κόσμου καὶ φαινόμενα ποὺ συνδέονται μὲ τὶς μεγάλες μάζες, μὲ τὸ μακρόκοσμο. Καὶ δὲν ἔχω ἐπίσης τὸ δικαίωμα νὰ πῶ ὅτι ἀποκλείεται νὰ ἐνεργεῖ τὸ πιθανὸ καὶ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, παραμερίζοντας ἡ ἔστω τροποποιώντας τὸ ἀναγκαῖο ... Πῶς μπορεῖ νὰ σταθεῖ ὁ ἴσχυρισμὸς ὅτι, ἐνῶ τὸ ἡλεκτρόνιο ἔχει στὴν τροχιά του γύρω ἀπὸ τὸν πυρήνα τοῦ ἀτόμου πολλὲς πιθανὲς κατευθύνσεις ποὺ καμιὰ δὲν εἶναι ἡ αἰτιοκρατικὰ ἀναγκαία καὶ ποὺ κάποια στὸ τέλος ἐπιλέγεται ἀπὸ τὸ ἡλεκτρόνιο καὶ γίνεται, ἄς ποῦμε, 'ἀναγκαία', ἡ ψυχικὴ καὶ διανοητικὴ δράση τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔχει περιθώριο ἐπιλογῆς ἀνάμεσα σὲ πολλὲς κατευθύνσεις; ...» (Γ' 8, 47).

Φοβοῦμαι ὅτι —ἄν φυσικὰ ἔχω δρθὰ ἐννοήσει καὶ ἀποσαφηνίσει ἐκεῖνο ποὺ ἀποκάλεσα προηγουμένως «ἐξηγητικὴ εἰκασία»— οἱ ἀναπτύξεις τοῦ συγγραφέα δὲν εἶναι καθόλου ἰκανοποιητικές. Πρῶτα-πρῶτα, ἄν ὁ ἀνθρωπὸς «διαλέγει ἀνάμεσα σὲ περισσότερες πιθανὲς φάσεις» μία, ἐκεῖνο ποὺ ἐνεργητικὰ πραγματώνεται εἶναι τὸ τυχαῖο, ἐνῶ τὸ πιθανὸ ἀποτελεῖ ἀπλῶς τὴν ἀπαραίτητη συνθήκη, παρέχει τοὺς ἀπαραίτητους δρους, τὸ ἔδαφος πάνω στὸ δποῖο νὰ ἐκδηλωθεῖ τὸ τυχαῖο, τὸ ἀναγκαῖο πάλι δὲν εἶναι παρὰ τὸ φυσικὸ ἐπακόλουθο. «Υστερα, ἄν ἡ φύση θέτει στὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου πολλὲς πιθανότητες, τὸ ἵδιο κάνει καὶ στὸ ἡλεκτρόνιο (πολλὲς οἱ δυνατὲς τροχιές του) ἀλλὰ καὶ —μάλιστα κατὰ τὸ συγγραφέα— στὰ διάφορα «ὄντα» τοῦ μακροκόσμου. «Οσο γιὰ τὴν πρόκληση ἀναγκαιότητας, αὐτὴ συμβαίνει καὶ στὸ κάθε ἡλεκτρόνιο ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ πραγματώνει μία ἀπὸ τὶς δυνατὲς τροχιές του. Θὰ μποροῦσα νὰ σκεφθῶ ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς «γεννᾶ καὶ προκαλεῖ» τὸ ἀναγκαῖο, ἄν τὸ μεταφυσικὸ τοῦ κατέπεμπε τὴν τύχη ἡ ἔνα θαῦμα καὶ αὐτὸς ματαίωνε τὴν πραγμάτωσή τους καὶ ἐπέβαλλε τὴ λειτουργία τοῦ ἀναγκαίου. Καὶ θὰ μποροῦσα νὰ σκεφθῶ ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς «γεννᾶ καὶ προκαλεῖ» —χρησιμοποιῶ σκόπιμα τὴν ἵδια ἔκφραση— τὸ πιθανό, ἄν ὁ ἀνθρωπὸς μποροῦσε νὰ διασπάσει τὴ μονολιθικότητα τοῦ ἀναγκαίου σὲ μιὰ δέσμη πιθανοτήτων, πάνω στὶς ὁποῖες ἔτσι θὰ ἴσχυαν οἱ νόμοι τῶν πιθανοτήτων. Τέτοιες σκέψεις εἶναι δυνατές, ἵσως μάλιστα μὲ κάποια συλλογιστικὴ θὰ μποροῦσε νὰ στηριχθεῖ ὅτι «δὲν ἀποκλείεται» νὰ ἐκφράζουν μιὰ πραγματοποιήσιμη καὶ πραγματοποιούμενη ἐνίοτε δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου. Όπως δήποτε, ἄν ἔχω δρθὰ ἐννοήσει τὶς ἀναπτύξεις τοῦ συγγραφέα, δὲν νομίζω



ὅτι αὐτές πληρώνουν μὲ πιὸ εἰδικὸ νόημα τὴ γενική του ἀντίληψη ὅτι «ὁ ἄνθρωπος κινεῖ καὶ προσδιορίζει ὡς ἔνα βαθμὸ» τὸ ἀναγκαῖο καὶ τὸ πιθανό.

II. "Αν τὸ τυχαῖο εἶναι μιὰ μεροληπτικὴ παρέμβαση τοῦ μεταφυσικοῦ, τοῦ κοσμικὰ πνευματικοῦ, ὑπὲρ μιᾶς ἀπὸ τὶς ὑφιστάμενες πιθανότητες, ἄρα «πρέπει καὶ τὸ ἄνθρωπινο πνεῦμα, ὡς ἔνα κομμάτι ἢ ὑπόλειμμα (όσοδήποτε ἀσήμαντο) τοῦ πνεύματος τοῦ κόσμου, νά 'χει ἐπίσης μιὰ σχέση ἐνεργητικὴ πρὸς τὴν τύχη, μιὰ σχέση πού, ὅσο μικρὴ καὶ νά 'ναι, δὲν μπορεῖ ν' ἀποκλεισθεῖ ὡς κάτι τὸ ἀποφασιστικὸ σὲ μιὰ κρίσιμη καὶ ἀκραία καμπὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, στὸ χεῖλος ἐνὸς γκρεμοῦ, στὸ τράβηγμα ἐνὸς χαρτιοῦ ἀπὸ τὴν τράπουλα, στὴ σύλληψη ἐνὸς στίχου ἢ ἐνὸς μουσικοῦ μοτίβου, ἵσως καὶ σ' αὐτὴ τὴν ἐκλογὴ ἀνάμεσα στὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ κακό. "Ετσι ... ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο ἔνα παιχνίδι τῆς τύχης ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ παίκτης τῆς τύχης» (Δ' 5, 66). Αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα τὸ διαπτύσσει ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς ὁ συγγραφέας, τὸ ἐνισχύει μάλιστα μ' ἔνα δεύτερο ἐπιχείρημα (βλ. Γ' 9, 52), τὸ ὅποιο ὅμως, ὅσο κι ἀν προσπαθεῖ νὰ τὸ περισώσει, ὑπάγεται στὴν κατηγορία τοῦ λεγόμενου «ρεαλισμοῦ τῶν ἐννοιῶν» καὶ δὲν μπορεῖ νὰ εὐσταθεῖ. Σημαντικὴ εἶναι ἡ κατάδειξη τοῦ ἀσυνείδητου τῆς ἐνεργητικῆς μας παρέμβασης στὴν τύχη: «Στὶς περιπτώσεις ... ὅπου ἡ παρέμβασή μας ἔγκειται στὴν ἐνεργητικὴ συμβολή μας στὴν παραγωγὴ ἐνὸς τυχαίου περιστατικοῦ ... εἶναι αὐτονόητο ὅτι δὲν ἔχουμε τὴ συνείδηση ὅτι παρεμβαίνουμε. Πῶς μπορεῖ νά 'χει ὁ ἄνθρωπος συνείδηση τοῦ ἀπόλυτα ἀπροσδιόριστου μέσα του, τοῦ τυχαίου, τοῦ περιττοῦ; ... 'Η τύχη προβάλλει στὰ μάτια μας σὰν κάτι ποὺ ἔρχεται ἀπὸ ἔξω καὶ δχι ἀπὸ μέσα μας. Κι ὅμως δὲν μπορεῖ παρὰ νά 'ρχεται καὶ ἀπὸ μέσα μας» (Δ' 5, 67).

III. Περνῷ στὸ ἀδύνατο, τὸ θαυματουργικό, τὸ δημιουργικό. Ἡ εὐσέβεια τοῦ συγγραφέα δίνει μιὰν ἐνδιαφέρουσα ἑρμηνεία στὴ δημιουργικότητα τοῦ ἀνθρώπου. "Αν ἡ δημιουργικότητα γενικὰ εἶναι συναρτημένη μὲ τὴν παντοδυναμία, ὅμως μετοχὴ στὴν παντοδυναμία εἶναι ἀδιανόητη, ἐπειδὴ σημαίνει μιὰ μερικὴ παντοδυναμία, σημαίνει «ἔνα κομμάτιασμα τῆς παντοδυναμίας», κάτι δηλαδὴ ἀντιφατικὸ στοὺς ὅρους. Δὲν μετέχει λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος στὴν παντοδυναμία. "Ωστόσο, «μπορεῖ ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ στὴν παντοδυναμία νά 'ναι ἔνα γεγονὸς ποιοτικὸ καὶ δχι ποσοτικό. Μπορεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου νὰ μετέχει στὴν παντοδυναμία, ποὺ εἶναι συνάρτηση τοῦ ἀδύνατου, μὲ τὴν ἀκόλουθη σημασία, ὅτι μέσα του, μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀντικατοπτρίζεται κάπως —καὶ αὐτὸ τὸ 'κάπως' μπορεῖ νὰ σημαίνει κάτι ἐλάχιστο— τὸ ἀδύνατο, ἄρα ἡ παντοδυναμία. "Ετσι, ἀντανακλαστικά, τὸ ἄνθρωπινο πνεῦμα μπορεῖ νὰ προκαλεῖ τὴν παρουσία τοῦ ἀδύνατου στὸ φυσικὸ κόσμο καὶ ἴδιαίτερα στὴν ἀνθρώπινη ζωή, νὰ προκαλεῖ μ' ἄλλα λόγια τὴν παρουσία



τοῦ στοιχείου ποὺ εἶναι συνάρτηση τῆς παντοδυναμίας. Τὸ ὑφίσταται λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος παθητικὰ τὸ ἀδύνατο, ἅρα τὸ θαῦμα, ὅπως τὸ ὑφίσταται καὶ ἡ πέτρα. Ἐλλὰ καὶ τὸ προκαλεῖ ὁ ἄνθρωπος τὸ θαῦμα, ὅπως δὲ μπορεῖ νὰ τὸ προκαλέσει ἡ πέτρα» (Γ' 10, 55).

Οἱ περιπτώσεις δημιουργίας, οἱ περιπτώσεις θαύματος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀναφέρονται ἀπὸ τὸ συγγραφέα εἶναι ἀντλημένες ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς «ἡθικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς» (Δ' 14, 86): «μιὰ πράξη καλοσύνης... μιὰ πρωτότυπη μουσικὴ φράση» (Δ' 14, 88), «ὁ ποιητικὸς ἢ ὁ φιλοσοφικὸς λόγος» (Δ' 15, 91) καὶ γενικὰ «ὁ πρωτάκουστος λόγος» (Δ' 14, 88), «ἡ πρωτόφαντη ζωγραφικὴ ἢ γλυπτικὴ μορφή» (Δ' 15, 88). Ἀπορεῖ κανεὶς πῶς δὲν ἀναφέρεται καὶ ἡ μεγάλη πολιτική. Πάντως, μὲ ίδιαίτερη θερμότητα γίνεται λόγος γιὰ τὴ μουσικὴ δημιουργία καὶ ἀκριβέστερα γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ δημιουργία — μὲ τὴν ὁποία γιὰ πρώτη φορὰ «ἡ μουσικὴ μὲ τὸ δλόηχο ὅνομά της ἀποκαλύφθηκε στὸν κόσμο» (Δ' 15, 93), γιὰ πρώτη φορὰ «γεννήθηκε ως ἀτομικὴ πνευματικὴ δημιουργία» (Δ' 15, 93). Πρέπει νὰ σημειωθεῖ (θ' ἀποτελέσει μάλιστα ἀντικείμενο προβληματισμοῦ στὸ Ε5 Ι) ὅτι τὴ δημιουργία τὴ βλέπει ὁ συγγραφέας ὅχι στὴν ἐμπειρικὴ «σωματικότητα» τῶν πραγματωμάτων τῆς ἀλλὰ στὸ νόημα ποὺ τὴν ἐμψυχώνει: «Ὑπάρχουν νοήματα, εἴτε μουσικὰ εἴτε ἄλλα, ποὺ παριστάνουν μέσα σ' ὅλα τὰ φυσικὰ τοῦ κόσμου τὸ μεταφυσικό, μέσα σ' ὅλα τὰ φαινόμενα τὸ ὄντως ὄν, μέσα σ' ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ἢ πιθανὰ ἢ περιττὰ τὸ ἀδύνατο, τὸ θαῦμα, τὴν ἄμεση δημιουργία... Τὸ νόημα τῆς μουσικῆς αὐτὸ καθαυτὸ πρέπει νὰ χαρακτηρίσθει ως ἄμεση δημιουργία... Τὸ νόημα τοῦ ποιητικοῦ ἢ τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου αὐτὸ καθαυτὸ εἶναι ἄμεση δημιουργία» (Δ' 15, 91).

Στὴ μουσικὴ δημιουργία διακρίνει γενικὰ ὁ συγγραφέας ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θαῦμα καὶ τὸ τυχαῖο, ἥ, ὅπως γράφει: «τὴν τυχερὴ στιγμὴ καὶ τὴ μεγάλη ἀποκαλυπτικὴ στιγμή» (Δ' 17, 96). Πιθανολογεῖ μάλιστα ὅτι ἵσως ὁ μουσικὸς δέκτης μπορεῖ νὰ τὰ διακρίνει μέσα σὲ μιὰ δοσμένη μουσικὴ πραγμάτωση, μολονότι δὲν ὑπάρχει βέβαια δυνατότητα ἀντικειμενικῆς διαπίστωσής τους. Ἐν ὁ μουσικὸς δέκτης μπορεῖ ὄντως —φυσικά, ἐκ τῶν ὑστέρων— νὰ διακρίνει τὸ τυχαῖο καὶ ἀν τὸ τυχαῖο τοῦτο εὔλογο εἶναι ν' ἀποδοθεῖ καὶ σὲ ἐνεργητικὴ συμβολὴ τοῦ μουσικοῦ δημιουργοῦ, τότε ἔχουμε ἐδῶ τὴ μοναδική, ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἔργο, ἐμπειρικὴ περίπτωση ἐνεργητικῆς συμβολῆς τοῦ ἄνθρωπου σὲ παραγωγὴ τύχης.

Πολὺ σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἔξῆς ἀντίληψη: «Εἶναι κάτι σὰν ἄμεση δημιουργία καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἄμεσης δημιουργίας. Εἶναι κάτι σὰν θαῦμα καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ θαύματος... Ὁ δέκτης τοῦ θαύματος, ἀν συγκλονίζεται πραγματικὰ ἀπὸ τὸ θαῦμα, δὲν εἶναι μόνο δέκτης παθητικός. Συνεργεῖ στὸ θαῦμα, ἔστω καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων, ἔστω καὶ ὑστερ' ἀπὸ χρόνια καὶ αἰώνες» (Δ'



16, 94-95). Τὸ τελευταῖο λέγεται μὲ ἀναφορὰ στὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία, π.χ. στὴν τωρινὴ μουσικὴ βίωση ἐνὸς ἔργου τοῦ Μπάχ.

Ο συγγραφέας ἀναγνωρίζει στὸν ἄνθρωπο τὴν δυνατότητα τῆς θαυματουργίας πάνω στὴν αἰτιοκρατούμενη φύση. Δὲν παρουσιάζει ὅμως τέτοιες περιπτώσεις καὶ γενικὰ δείχνει ὅτι τὶς θεωρεῖ σπανιότατες. Στὸν ἄνθρωπο, τονίζει, δόθηκε κυρίως «νὰ πραγματοποιεῖ τὸ ἀδύνατο στὴν πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ του ζωή, στὴ δική του ἥ τοῦ πλησίον του, τοῦ ὅποιουδήποτε πλησίον του, ἀκόμα καὶ τοῦ μακρινοῦ καὶ ἄγνωστου ποὺ μπορεῖ πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ νὰ γίνει ὁ πλησίον του. Σὲ κάθε στιγμὴ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ζήσει μέσα του κάτι ἥ νὰ κάνει ἄλλους νὰ ζήσουν μέσα τους κάτι ποὺ δὲν ἔχει καμιὰν αἰτιολογικὴ ἥ πιθανολογικὴ συσχέτιση μὲ τίποτε προηγούμενο καὶ ποὺ εἶναι ἀπόλυτα μοναδικό» (Δ' 14, 84-85).

IV. Μὲ τὸ δεδομένο τοῦ κατὰ κανόνα περιορισμοῦ τῆς δημιουργικότητας τοῦ ἄνθρωπου στὸν ψυχοπνευματικὸ τομέα προσπαθεῖ ὁ συγγραφέας νὰ συμβιβάσει τοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ ὅτι «ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὅρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν». Χρησιμοποιεῖ δύο ἐπιχειρήματα: 1) Ἡ ψυχοπνευματικὴ δημιουργία εἶναι «τὸ δυσκολότερο», ἐνῷ ἡ δημιουργία, πάνω στὴν αἰτιοκρατούμενη φύση, ἥ μὲ στενὴ ἔννοια θαυματουργία, εἶναι «τὸ εὐκολότερο»· ὥστε «στὸν ἄνθρωπο ἔχει ἀνατεθεῖ τὸ δυσκολότερο, χωρὶς ν' ἀποκλείεται βέβαια, μὲ τὴν πίστη του, νὰ πραγματοποιεῖ τὸ εὐκολότερο». 2) Ο Χριστὸς δὲν ἔννοεῖ τὸ «φυσικὸ βουνό» —ποὺ ἄλλωστε «ἄρκοῦν φυσικὲς δυνάμεις, νόμοι φυσικοὶ» γιὰ νὰ τὸ μετακινήσουν— ἀλλὰ τὸ «βουνό ποὺ ὀρθώνεται μπροστὰ στὴν ψυχὴ ἥ στὸ πνεῦμα τοῦ ἄνθρωπου» (ὅλα Δ' 14, 84). Τὸ δεύτερο ἐπιχείρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῆς «ἄλληγορικῆς ἐρμηνείας», στὴν ὁποίᾳ καταφεύγουν σοφιστικὰ πολλοὶ θεολόγοι γιὰ νὰ καλύψουν τὸ ἀσυμβίβαστο ἐνὸς συγκεκριμένου δεδομένου (λόγου ἥ γεγονότος) μὲ τὶς γενικὲς γραμμὲς τοῦ δόγματός τους. Ο λόγος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιὰ ἐμφατικὴ διατύπωση ποὺ τὸ νόημά της δὲν εἶναι παρὰ τοῦτο: ὁ ἄνθρωπος, ἢν ἔχει πίστη, μπορεῖ νὰ θαυματουργήσει πάνω στὸ αἰτιοκρατούμενο γίγνεσθαι τῆς φύσης. Τί σημαίνει ἄλλωστε: «ἄρκοῦν φυσικὲς δυνάμεις γιὰ τὴ μετακίνηση τοῦ βουνοῦ»; Σημαίνει ὅτι τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα τὸ πραγματοποιεῖ καὶ ἡ φύση; Ωστόσο ἐδῶ ἡ φύση πραγματοποιεῖ τὴν καταστροφή, ὅχι τὴ θεραπεία, τὴν παράλυση, ὅχι τὴ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ. Ἡ μήπως σημαίνει: «Καλλιεργώντας τὴ θετικὴ ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνικὴ της —τὶς ἀσχετεῖς μὲ τὴ θρησκευτικὴ πίστη— ἐπιτυγχάνετε τὸ ποθητὸ ἀποτέλεσμα»; Ωστόσο ἡ μετακίνηση τοῦ βουνοῦ ἥταν γιὰ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τόσο τεχνικὰ «ἀδύνατη» ὅσο γιὰ τὴν τωρινὴ ἥ παρεμπόδιση ἐνὸς σεισμοῦ ἥ ἡ ματαίωση τῆς πτώσης ἐνὸς μεγάλου οὐράνιου σώματος πάνω στὴ γῆ ποὺ θὰ ἐπιφέρει



τὸν ἀφανισμὸν τῆς ζωῆς ἡ κι ἀκέραιου τοῦ πλανήτη μας. Περνῶ στὸ πρῶτο ἐπιχείρημα. Κι αὐτὸ δὲν στέκει μὲ κανέναν τρόπο: "Οταν τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα δημιουργεῖ τὴ μουσικὴ τοῦ Μπάχ —γιὰ νὰ μεταχειρισθῶ ἀγαπητὸ παράδειγμα στὸ συγγραφέα—, δὲν φεύγει ἀπὸ τὸν δικό του χῶρο, ἀπλῶς ξεπερνᾶ ὅρισμένες φυσικές (φυσιολογικές) συνθῆκες ποὺ τὸ δυσχεραίνουν· ὅταν ὅμως εἶναι νὰ δημιουργήσει πάνω στὴν ύλικὴ φύση, τότε πρέπει ν' ἀνατρέψει μιὰ κατεστημένη τάξη ποὺ λειτουργεῖ κραταιὴ κατὰ τρόπο ριζικὰ διαφορετικό του. Γιὰ νὰ εἰκονογραφήσω αὐτὴ τὴν ἀντίρρηση μὲ παραδείγματα: δὲν νομίζω ὅτι ἀπὸ μιὰν ἐμπνευσμένη μουσικὴ σύνθεση θὰ ἥταν εὐκολότερο στὸν Σοῦμπερτ νὰ θεραπεύσει τὴν κώφωση τοῦ Μπετόβεν ἢ στὸν Μπάχ νὰ θεραπεύσει καὶ γλυτώσει ἔτσι ἀπὸ τὸν πρόωρο θάνατο τὴν πρώτη του γυναίκα. Κι ἂν ἀντιπαρατηρήσει κανεὶς ὅτι ὁ Μπάχ καὶ ὁ Σοῦμπερτ εἶχαν ἴδιοφυῖα δημιουργικὴ μέσα στὸ χῶρο τῆς μουσικῆς, ὅχι τῆς ύλικῆς φύσης, τότε ἀς ἀναλογισθοῦμε ὅτι πολλοὶ ἔχουν τοῦ πρώτου εἶδους τὴν ἴδιοφυῖα ἐνδιάποστοι ἔχουν ἐκείνη τοῦ δεύτερου εἶδους;

V. Κλείνοντας τὴν παράγραφο τούτη, παρατηρῶ ὅτι μὲ τὴν ἐρμηνεία τῆς ἀνθρώπινης δημιουργικότητας ως θαυματουργικότητας καὶ μὲ τὴν ἐρμηνεία τῆς τελευταίας ως διάθεσης τέτοιας τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε, πέφτοντας πάνω του μιὰ ἀκτίνα τῆς θείας δημιουργικότητας, ν' ἀντιχτυπᾶ εὐθύς, ὅπως τὸ ἥλιοφῶς πέφτοντας σὲ κάτοπτρο, μέσα στὸν κόσμο καὶ νὰ προκαλεῖ ἐκεῖ, ὅπως τὸ ἀντικατοπτριζόμενο συγκεντρωτικὰ φῶς τὴ φωτιά, ἔνα δημιουργικὸ ἀποτέλεσμα, μὲ τὴ διμερὴ αὐτὴ ἐρμηνεία συνθέτει ὁ συγγραφέας κι ἐμφυτεύει τὸ σπόρο μιᾶς Αἰσθητικῆς μεταφυσικῆς.

(Ἡ συνέχεια στὸν ἐπόμενο τόμο)

DIE PROLEGOMENA ZUR METAPHYSIK VON PANAYOTIS KANELLOPOULOS

Aporetische Studie

Zusammenfassung

Die Überschrift *Prolegomena zur Metaphysik* deutet keineswegs ein philosophisches Werk wie die *Prolegomena...* Kants an; sie kommt aus der, übrigens richtigen Auffassung des Verfassers her, dass die Metaphysik «ihren Anfang immer wieder zu Bewahrheiten hat», dass sie «nur ausgehen», «nur die Einleitung zu einem Buch darstellen kann, das nicht zu schreiben ist» (S. στ'). Es handelt sich in der Tat um ein Werk, das im reinen Raum der Metaphysik sich entfaltet und in ihm ein metaphysisches Ganzes bildet. Ein-



begriffen sind im Werk auch die erforderlichen erkenntnistheoretischen u. dgl. Grundlagen, freilich nur im Umriss, aber gleichwohl treffend und überzeugend.

Der philosophische Aufbau vollzieht sich — was schon in der Einleitung des Werkes betont wird — nicht durch Beweise sondern durch «Vermutungen» (*ύποψίες*); die «Vermutungen» fussen entweder auf mathematischen, physikalischen, biologischen u. dgl. Indizien oder auf normaler Erfahrung oder auch auf mystischen Erlebnissen. Originalität zeichnet den philosophischen Gang aus, der dabei an manchen Punkten durch bewundernswerte eingehende Auseinandersetzungen mit Lehren anderer Philosophen oder Wissenschaftler zustandekommt. In der letzten Hinsicht bildet das Werk ein unermüdliches Gespräch des Verfassers mit den meisten grossen altgriechischen, mittelalterlichen, neueren und zeitgenössischen abendländischen Philosophen sowie mit grossen Wissenschaftlern, wie Einstein und andere Physiker, hauptsächlich Kosmologen, Russel und andere Theoretiker der Mathematik, u.s.w.

Gegeben wird zunächst im Werke die Metaphysik der Naturwelt (Kap. B' - Στ'). Von ihr ausgehend und sie fortsetzend, baut sich dann die Metaphysik des «universalen Geistes» (Kap. E' - Ζ'). Die Metaphysik Gottes als des «überuniversalen Geistes» und als der «Wahrheit aller Wahrheiten» (Kap. Η' - Θ') ergänzt die metaphysische Schau des Werkes.

Logisches Verfahren waltet überall im Werke. Trotzdem ist das Werk ein mystisches. Die «Vermutungen», durch die sich seine logische Konstitution vollzogen hat, sind übrigens Werkzeuge, die lebendige, unmittelbar erlebte, in deren Tiefe kaum zu durchschauende Inhalte einfach heraufziehen und tragen; ich würde sie als Kinder der wunderbaren Ehe des hellen Verstandes und des «göttlichen Dunkels» bezeichnen. Im allgemeinen bildet das Werk eine dem Sinne nach traditionelle, aber der konkreten Behandlung des Themas nach neue Verkörperung der ruhmreichen, in Platon wurzelnden Metaphysik, der *metaphysica perennis*, wie sie m. E. mit Recht zu nennen ist.

Das Werk ist also von hohem Interesse im gegenwärtigen Zustand der Metaphysik und es verdient wohl eine Studie, die seinen Gehalt interpretativ darstellen sollte.

Dabei sind im Werke Dogmatismen, Übertreibungen, Gedankensprünge, selten auch Unverträglichkeiten merklich. Solche Schwächen kennzeichnen mehr oder weniger alle metaphysischen Werke, sie berechtigen aber darum nicht weniger eine unvoreingenommene innere Kritik.

Die vorliegende Studie stellt zunächst die wesentlichen Inhalte des Werkes nach deren systematischem Aufbau interpretativ dar. Und sie übt dabei eine innere Kritik an das Werk aus. Letzteres besagt: sie nimmt die Grundauffassungen des Werkes so weit wie möglich an und sie beurteilt den Zusammen-



hang derselben und den philosophischen Aufbau des ganzen Werkes nach Folgerichtigkeit und Standhaftigkeit. Indem sie so verfährt, ist sie unvoreingenommen: sie will nichts Eigenes einfügen, sondern sie bewahrt allen Ansichten des Verfassers gegenüber eine aporetische Haltung, im Sinne der aporetischen Lehre meines deutschen Lehrers Gottfried Martins (1901-1972); sie will im Rahmen einer allgemeinen Verständnis das philosophisch Legitime von dem philosophisch Unlegitimen auseinanderhalten.

Das Werk ist ein philosophisches. Gleichwohl verlässt manchmal der Verfasser, sozusagen am Rande, die philosophische Strenge, und einigen speziellen, in der Regel sehr erhabenen Themen gegenüber drückt er sich in essayistischen Gedanken aus, füssend auf dem Neuen Testament und auf grossen mystischen Denkern und Dichtern, wie Eckhart, Angelus Silesius, Pascal, Blake, Novalis, Rilke, Simone Weil, Augustin, manchmal auch auf Theologen als Theologen. Die diesbezüglichen Seiten sind die schönsten des Werkes, aber sie gehören vielmehr dem freien als dem streng philosophischen Denken. Sie sind deshalb kaum in der vorliegenden, philosophisch interpretativen aporetischen Studie berücksichtigt worden. Gleichwohl lassen sie das ganze Werk auch von einem anderen Standpunkt aus betrachtet werden: nämlich als ein essayistischer persönlicher Versuch von ausserordentlichem geistigem Anreiz, als der einheitliche Versuch eines Menschen, der den ruhmreichen «Riesenkampf... über das Sein» (Platon, *Soph.* 246a) auf sich genommen hat und auf eigene Gefahr mit allen Mitteln fortsetzt. In dieser Hinsicht verdient das Werk auch als ein einheitlicher persönlicher Essay intrepretativ studiert zu werden.

Im allgemeinen handelt es sich um ein Werk von grosser Denkraft, integrem mystischem Erlebnis, fast universeller metaphysischer Überschau, und mit mächtigem, wenn auch an manchen Punkten strittig aufgebautem oder essayistisch verfliessendem philosophischem Gedanken und mit einem logischen Verfahren von unglaublicher Flexibilität und grossem Reichtum an Erfindungen.

Das Werk ist in ästhetischer Hinsicht für seinen Stil, seine Sprache und andere Tugenden der Rede vorbehaltlos zu loben.

Es dehnt sich auf 340 Seiten aus. Die aporetische Studie ist einanderthalb grösser als der hier gedruckter Teil. Sie soll also in dem nächsten, ev. auch dem übernächsten Jahrbuch fortgesetzt werden. Es hätte keinen Sinn, in dem für die fremdsprachige Zusammenfassung verfügbaren engen Raum zu versuchen, den Inhalt der Studie, und sei es noch so kurz des näheren zu wiedergeben.

Athen

E. N. Platis