

ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΠΕΗΣ ΛΙΒΑΔΑΣ, Αθήναι

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ*

Εύρυτατα διαδεδομένη είναι ή γνώμη, ότι ο Αριστοτέλης δέχεται και θεμελιώνει θεωρητικά τὴν δουλείαν. Χαρακτηριστικά ό D. Ross γράφει: «είναι λυπηρόν, χωρὶς τοῦτο νὰ ἐκπλήττῃ, ότι ο Αριστοτέλης ἔδέχθη τὴν τόσον συνήθη εἰς τὴν καθημερινὴν ζωὴν τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς του δουλείαν, ώς ἀνήκουσαν εἰς τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων» (*Aristotle*, London 1966, σελ. 241).

Ή διὰ τῆς λέξεως «λυπηρὸν» ἐντὸς τῆς φράσεως αὐτῆς ἐκφραζομένη ἐπίκρισις τῶν ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς δουλείας ἀντιλήψεων τοῦ Αριστοτέλους, προερχομένη μάλιστα ἀπὸ ἕναν τόσον διαπρεπὴ Αριστοτελιστὴν πρέπει νὰ ληφθῇ ἴδιαιτέρως ὑπ’ ὄψιν. Έξ ἄλλου καὶ ό "Ἑλλην καθηγητής A. Μπαγιόνας ἔδημοσίευσε μελέτην μὲ τὸν τίτλον: «Ἡ περὶ δουλείας θεωρία τοῦ Αριστοτέλους»¹.

Ο τίτλος τῆς μελέτης τοῦ A. Μπαγιόνα συνδυαζόμενος μετὰ τῆς ὑπὸ τοῦ D. Ross ἐκφραζομένης ἀντιλήψεως, ὁδηγεῖ εἰς τὸ συνεπὲς συμπέρασμα, ότι ό φιλόσοφος ὅχι μόνον ἔδέχθη τὴν δουλείαν, ἀλλ’ ότι πρὸς τούτοις συνεκρότησε καὶ θεωρίαν, διὰ τῆς ὁποίας τὴν ὑποστηρίζει.

Ή σημασία τῶν ἀπόψεων αὐτῶν, γίνεται ἐπὶ τοσούτῳ μᾶλλον αἰσθητή, καθ’ ὅσον ὑπὸ τοῦ M. van Straaten ὑπεστηρίχθη εἰς πρόσφατον μελέτην του ότι «ἡ περὶ δουλείας θεωρία τοῦ Αριστοτέλους είναι φοβερά» καὶ ότι «ἡ ἀποικιοκρατία καὶ τὰ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα ἔδειξαν ποὺ ὁδηγοῦν αὐτοὺς τοὺς εἶδους θεωρίαι»².

Αἱ ἀπόψεις αὐταὶ τοῦ M. van Straaten ὁδηγοῦν εἰς τὸ ἐπίσης συνεπὲς συμπέρασμα ότι ο Αριστοτέλης ὅχι μόνον ἔδέχθη τὴν δουλείαν καὶ συνεκρότησε θεωρίαν περὶ αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ότι είναι ό πρώτος

* Ή μελέτη αὐτή είναι μέρος τοῦ ὑπὸ ἔκδοσιν ἔργου: Ή περὶ ἐλευθερίας θεωρία τοῦ Αριστοτέλους. Αἱ παραπομπαὶ τῆς μελέτης αὐτῆς εἰς τὰ ἔργα τοῦ Αριστοτέλους γίνονται συμφώνως πρός: 1) τὴν ἔκδοσιν τῶν ἔργων τοῦ Αριστοτέλους ἀπὸ τὴν Academia Regia Borussica τοῦ Βερολίνου, Βερολίνον 1970² (= 1831), καὶ 2) τὴν ἔκδοσιν τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ Αριστοτέλους ἀπὸ τὸν J. Düring, *Aristoteles Protrepticus*, Göteborg 1961.

1. Αθηναὶ, 1963-64.

2. Θ.Π., 1964, σελ. 137.



θεωρητικὸς τῆς ἀποικιοκρατίας καὶ τῶν ἀπολυταρχικῶν καθεστώτων.

Αἱ περὶ ὧν ὁ λόγος ἀντιλήψεις στηρίζονται προφανῶς εἰς τὰς ἀκολούθους φράσεις τοῦ φιλοσόφου: 1) «καὶ ὁ δοῦλος κτῆμα τι ἔμψυχον καὶ ὥσπερ ὅργανον πρὸ ὅργάνων πᾶς ὑπηρέτης» (Ἀριστ. Πολιτ. 1253b 32). 2) «φιλία δὲ οὐκ ἔστι πρὸς τὸ ἄψυχα οὐδὲ δίκαιον. ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς ἵππον ἢ βοῦν, οὐδὲ πρὸς δοῦλον ἢ δοῦλος· οὐδὲν γάρ κοινόν ἔστιν» (Ἡθ. Νικ. 1161b 1), καὶ 3) «εὔδαιμονίαν οὐδεὶς ἀνδραπόδῳ μεταδίδωσιν εἰ μὴ καὶ βίου» (Ἡθ. Νικ. 1177a 8).

Διὰ νὰ καταδείξωμεν τὴν σφαλερότητα τῶν προαναφερθεισῶν ἀντιλήψεων, δῆπερ ἐπιβάλλεται καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ἀξίωσιν τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀριστοτέλους: «ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον δεῖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ αἴτιον τοῦ ψεύδους· τοῦτο γάρ συμβάλλεται πρὸς τὴν πίστιν» (Ἡθ. Νικ. 1154a 22-23), προβαίνομεν εἰς ἀποσαφήνησιν τῆς ἐννοίας τῶν ἀριστοτελικῶν ὅρων: δοῦλος, φύσει δοῦλος, ὅργανον, κτῆμα, καθὼς καὶ τῆς σημασίας τῶν χωρίων: «εὔδαιμονίαν δὲ οὐδεὶς ἀνδραπόδῳ μεταδίδωσιν εἰ μὴ καὶ βίου, καὶ φιλία δὲ οὐκ ἔστιν πρὸς ... ἵππον, βοῦν καὶ δοῦλον».

I

Τὸ νοηματικὸν περιεχόμενον τοῦ ὅρου δοῦλος εἰς τὰ ἀριστοτελικὰ κείμενα

Μερικοὺς αἰῶνας πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἔγραφε ὁ "Ομῆρος" ὅτι ὁ Ζεὺς ἀφαιρεῖ τὸ ἥμισυ τῆς ἀρετῆς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τῆς στιγμῆς κατὰ τὴν δοπίαν καθίστανται δοῦλοι, «ἥμισυ γάρ τὸν ἀρετῆς ἀποαινύται εὐρύοπα Ζεὺς ἀνέρος, εὗταν μιν κατὰ δούλιον ἥμαρ ἔλησιν» (P 322-323).

Ἡ σύνδεσις τῆς «ἀναπηρίας περὶ τὴν ἀρετὴν» μὲ τὴν ἐννοιαν τοῦ δούλου, καταστᾶσα συνείδησις εἰς τοὺς μορφωμένους ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὁμήρου καὶ συνεχισθεῖσα μέχρι τῆς ἐποχῆς τοῦ Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους, ὡδήγησε τοὺς φιλοσόφους αὐτοὺς (ἐκ τῆς συχνῆς ἀναφορᾶς των εἰς τὸν "Ομῆρον") εἰς τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν περὶ τὸν λόγον καὶ τὴν ἀρετὴν ἀναπήρων (*πεπηρωμένων*) ὡς δούλων.

Τὸ δτι πράγματι ὁ ὅρος δοῦλος εἰς τοὺς κύκλους τῆς Ἀκαδημίας καὶ τοῦ Λυκείου χρησιμοποιεῖται ὑπὸ τὴν παραδοσιακὴν ὄμηρικὴν ἐννοιαν εἶναι φανερὸν ἐκ τῶν ἀκολούθων:

「Ο Πλάτων χωρίζει τὰς ἡδονάς, πρὸς τὰς ὁποίας τρέπεται ὁ ἀνθρωπος 1) εἰς ἐκείνας αἵ ὁποῖαι γεννῶνται εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἐκ τῆς κτήσεως τῆς γνώσεως: «ῳ μανθάνει ἀνθρωπος», 2) εἰς ἐκείνας τὰς ὁποίας ἀντλεῖ ἀκολουθῶν τὰ πάθη του, «ῳ θυμοῦται», 3) εἰς ἐκείνας τὰς ὁποίας ἀντλεῖ ἐκ τοῦ

φαγητοῦ, τῆς οἰνοποσίας κτλ. ... «περὶ τὴν ἐδωδήν ... καὶ πόσιν καὶ ἀφροδίσια ... καὶ φιλοχρήματον» (*Πολιτεία* 580d-e).

Ἄφοῦ χωρίσῃ οὕτω τὰς ἡδονάς, καταλήγει ἀποκαλῶν τὰς δύο τελευταίας δουλικάς («δούλαις εἰσὶ δορυφόροις ἡδοναῖς»), ἐννοῶν ὅτι, οἱ τρεπόμενοι πρὸς τὰς δουλικὰς ἡδονὰς ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἐλεύθεροι, ἀλλὰ δοῦλοι τῶν παθῶν των. Ἀντιθέτως, οἱ τρεπόμενοι πρὸς τὰς ἡδονάς, τὰς ὁποίας προσκομίζει ἡ μάθησις, εἶναι ἐλεύθεροι.

Οἱ τρεπόμενοι πρὸς τὰς δουλικὰς ἡδονὰς ἄνθρωποι, δὲν δουλοῦνται μόνον οἱ ἴδιοι εἰς τὰ πάθη των, ἀλλά, ἵκανοποιοῦντες αὐτὰ εἰς βάρος τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς κοινωνίας ἀποστεροῦν καὶ τοὺς τελευταίους τῆς ἐλευθερίας των, ὅπως τοῦτο χαρακτηριστικῶς συμβαίνει εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἀναφερομένου *τυράννου*: ἀντιθέτως οἱ στρεφόμενοι πρὸς τὰς ἡδονὰς τὰς ὁποίας προσκομίζει ἡ μάθησις ὅχι μόνον εἶναι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι —ἐσωτερικῶς— ἐλεύθεροι, ἀλλὰ διὰ τῆς ἐναρέτου συμπεριφορᾶς των διασφαλίζουν τὴν ἐλευθερίαν καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς κοινωνίας.

Ο *τύραννος*, ως δουλωμένος εἰς τὰς σωματικὰς ἡδονάς, καὶ δουλώνων τοὺς πολίτας, ἐμφανίζεται ως ἐστερημένος ἀρετῶν. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν θεωρούμενος ἀπὸ τῆς σκοπιᾶς τῆς ἡθικῆς διδασκαλίας τοῦ Πλάτωνος, παρὰ τὸ ὅτι εἶναι «νόμῳ ἐλεύθερος», ἐμφανίζεται καὶ γίνεται δεκτὸς ἐντὸς αὐτῆς ως δοῦλος. Τὸ τελευταῖον βεβαιώνεται ἀπὸ τὸ 635d χωρίον τῶν *Νόμων*, ἐντὸς τοῦ ὁποίου συνδέονται ἀμέσως αἱ ἀρεταὶ καὶ τὰ ἀντίθετά των μὲ τὴν δουλείαν καὶ ἐλευθερίαν: «... ἐν δὲ ταῖς ἡδοναῖς καὶ τοῖς κεκτημένοις τὰ περὶ τὰς ἡδονάς, ἀνθρώποις ἐνίοτε παντάπασι κακοῖς, καὶ τὴν ψυχὴν τῇ μὲν δούλην τῇ δὲ ἐλευθέραν ἔξουσιν, καὶ οὐκ ἄξιοι ἀπλῶς ἀνδρεῖοι καὶ ἐλεύθεροι ἔσονται προσαγορεύεσθαι».

Περαιτέρω δὲ Πλάτων, ἐκκινῶν ἐκ τῆς ἰδέας ὅτι ὁ παῖς εἶναι ἀτελῆς, ὑποστηρίζει ὅτι διὰ νὰ ώριμάσῃ καὶ νὰ καταστῇ τέλειος, δηλαδὴ ἐνάρετος, πρέπει νὰ ἐκπαιδευθῇ. Δι’ αὐτοῦ ἐννοεῖ ὅτι, τὸ εἰς τὰ παιδία ἐλλείπον στοιχεῖον, ἡ ἀρετή, πρέπει νὰ προσαχθῇ ἔξωθεν διὰ νὰ ἐγκατασταθῇ ἐντὸς αὐτῶν θεῖον στοιχεῖον, τὸ ὁποῖον θὰ δουλώσῃ τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς ὑπάρχον ἄλογον στοιχεῖον. «Οταν γίνῃ τοῦτο, ὁ ἀνθρώπος θεωρεῖται καὶ ἀφίεται ἐλεύθερος: «Οὐκοῦν ἵνα καὶ ὁ τοιοῦτος ὑπὸ ὄμοίου ἄρχηται οἴουπερ ὁ βέλτιστος, δοῦλον αὐτὸν φαμεν δεῖν εἶναι ἐκείνου τοῦ βελτίστου καὶ ἔχοντος ἐν αὐτῷ τὸ θεῖον ἄρχον, οὐκ ἐπὶ βλάβῃ τῇ τοῦ δούλου ... ἀλλ’ ως ἄμεινον δὲν παντὶ ὑπὸ θείου καὶ φρονίμου ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν οἰκεῖον ἔχοντος ἐν αὐτῷ, εἰ δὲ μή, ἔξωθεν ἐφεστῶτος ... καὶ ὁ νόμος ὅτι τοιούτον βούλεται, πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει σύμμαχος ὅντες καὶ ἡ τῶν παίδων ἄρχη, τὸ μὴ ἔαν ἐλευθέρους εἶναι, ἔως ἂν ἐν αὐτοῖς ὥσπερ ἐν πόλει πολιτείαν καταστήσωμεν, καὶ τὸ βέλτιστον θεραπεύσαντες τῷ παρ’ ἡμῖν τοιούτῳ ἀντικαταστήσωμεν φύλακα ὄμοιον καὶ ἄρχοντα ἐν αὐτῷ, καὶ τότε δὴ ἐλεύθερον ἀφίεμεν» (*Πολιτεία* 590c-d).



‘Αντιθέτως, ὅπως λέγεται εἰς τὰ χωρία 208, 209, 210 τοῦ Αύσιδος, ὁ μὴ ἔχων ἀκόμη ἀναπτύξει τὰς ἀναφερθείσας ἀρετάς, δὲν εἶναι ἐλεύθερος.

Ἐντὸς τῆς Πλατωνικῆς διδασκαλίας ὁ ὄρος δοῦλος χρησιμοποιεῖται μὲ εὐρυτάτην σημασίαν: τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου θεωρεῖται ὅτι πρέπει νὰ δουλεύῃ εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τὸ ἄλογον μέρος αὐτῆς εἰς τὸ λόγον ἔχον μέρος αὐτῆς (*Πολιτεία* 590c 8-δ 1), διότε ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν τῆς ἐσωτερικῆς ἐλεύθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξ ἄλλου χαρακτηρίζονται καὶ «οἱ ἀρχοντες δοῦλοι τοῦ νόμου» (*Νόμοι* 715d). Πβ. καὶ τὴν φρᾶσιν τοῦ Κικέρωνος: «ὅλοι οἱ ἀνθρωποι εἴμεθα δοῦλοι τῶν νόμων, διὰ νὰ καταστῇ δυνατὸν νὰ εἴμεθα ἐλεύθεροι», (*Pro Cluentio* LIII, 146, LOEB, London 1959). Δὲν ἔχει ἄρα τὴν στενὴν ἔννοιαν τοῦ *status personae* δούλου.

Οσον ἀφορᾷ εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς ἔννοιολογικῆς αὐτῆς κληρονομίας ἐντὸς τῆς ἀριστοτελικῆς διδασκαλίας ισχύουν τὰ ἀκόλουθα:

Ο ‘Ἀριστοτέλης ἐκφράζων τὰς βιολογικὰς ἀλλὰ καὶ δεοντολογικὰς ἀντιλήψεις του προβαίνει εἰς δρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου διὰ τοῦ ἀκολούθου βιολογικοῦ-δεοντολογικοῦ κανόνος: «δεῖ δὲ σκοπεῖν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσι μᾶλλον τὸ φύσει, καὶ μὴ ἐν τοῖς διεφθαρμένοις· διὸ καὶ τὸν βέλτιστα διακείμενον καὶ κατὰ σῶμα καὶ κατὰ ψυχὴν ἄνθρωπον θεωρητέον, ἐνῷ τοῦτο δῆλον· τῶν γάρ μοχθηρῶν ἢ μοχθηρῶς ἔχόντων δόξειεν ἂν ἀρχειν πολλάκις τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς διὰ τὸ φαύλως καὶ παρὰ φύσιν ἔχειν» (*Πολιτικὰ* 1254a 36). Συμπληρώνων τὸν δρισμὸν αὐτὸν εἰς τὸ 1102a 16 τῶν *Ἡθικῶν Νικομάχείων* προσθέτει: «ἄρετὴν δὲ λέγομεν ἄνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ σώματος ἀλλὰ τὴν τῆς ψυχῆς». Ἐπομένως τέλειος ἄνθρωπος (πρότυπον) εἶναι κυρίως ὁ ψυχικῶς καὶ ὅχι σωματικῶς ἐνάρετος.

Εἰς τὸ ἀπόσπασμα 2 τοῦ *Προτρεπτικοῦ* πρεσβεύει, ὅτι μόνον ὁ ἔχων καλλιεργημένην τὴν ψυχὴν ἄνθρωπος καὶ ἐκ τούτου καταστὰς ἐνάρετος εἶναι εὐδαιμόνων: «ψυχὴν, ἐὰν ἡ πεπαιδευμένη, τὴν τοιαύτην καὶ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον εὐδαιμόνα προσαγορευτέον ἐστίν» (Πβ. 1184b 35-36, τῶν *Ἡθικῶν Μεγάλων*: «ἡ εὐδαιμονία ἡρ’ ἂν εἴη ἐν τῷ κατὰ τὰς ἀρετὰς ζῆν»).

‘Ανάλογος ίδέα ἐκφράζεται καὶ εἰς τὸ ἀπόσπασμα 28 τοῦ *Προτρεπτικοῦ*: «ἄνθρωπος ... ἀλογίας δ’ ἀφαιρεθεὶς μένων δ’ ἐν τῷ νῷ ὁμοιοῦται θεῷ». Πβ. τῆς *Φυσικῆς* *Ἀκροάσεως* 197b 6: «καὶ διὰ τοῦτο οὔτε ἄψυχον οὐδὲν οὔτε θηρίον οὔτε παιδίον ... ὅτι οὐκ ἔχει προαίρεσιν».

Οπως παρατηρεῖ ὁ Σιμπλίκιος: «τὸ γάρ κατὰ φύσιν ἔχειν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ τὴν οἰκείαν ἔχειν ἀρετὴν ὥστε τὰς κατὰ φύσιν ἐνεργείας ἀποτελεῖν· καὶ διὰ τοῦτο ὁ ‘Ἀριστοτέλης ἀπὸ τοῦ κατὰ φύσιν τὴν τελειότητα συνελογίσατο».

Τὰ παρατεθέντα ἀποσπάσματα, συνδυαζόμενα μὲ τὴν διαπίστωσιν τοῦ Σιμπλικίου, δεικνύουν ὅτι κατ’ Ἀριστοτέλη τέλειος ἄνθρωπος εἶναι ὁ φυ-

σιολογικός, ὁ ὅποιος ἔχων νοῦν καὶ ἐνεργῶν ἐν συνεπείᾳ πρὸς τὰς ἐπιταγάς του καθίσταται ὅμοιος πρὸς θεόν.

Ἄφοῦ περιέγραψε τὸν κατὰ τὴν ἀντίληψίν του πρότυπον ἄνθρωπον, ὁ Φιλόσοφος προχωρεῖ εἰς τὴν περιγραφὴν τοῦ ἀνωμάλου (*διεφθαρμένου*).

“Οπως παρατηρεῖ, μερικοὶ ἄνθρωποι ἔχουν τὴν ἀξίωσιν, ὅπως ἀπὸ ἄνθρωπον γεννᾶται ἄνθρωπος καὶ ὅπως ἀπὸ ζῶον γεννᾶται ζῶον, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ ἀπὸ ἀγαθούς γονεῖς πρέπει νὰ γεννηθοῦν ἀγαθὰ τέκνα· τοῦτο ὅμως δὲν συμβαίνει, διότι, παρὰ τὸ ὅτι τὸ ἐπιθυμεῖ ἡ Φύσις, δὲν εἶναι· ἵκανὴ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ πάντοτε: «ἀξιοῦσι γάρ, ὥσπερ ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπον καὶ ἐκ θηρίων γίνεσθαι θηρίον, οὗτοι καὶ ἐξ ἀγαθῶν ἀγαθόν, ἡ δὲ φύσις βούλεται μὲν τοῦτο ποιεῖν πολλάκις, οὐ μέντοι δύναται» (*Πολιτικὰ* 1255b 1-4). Αὐτὴ ἡ ἀδυναμία τῆς Φύσεως, ἔχει ως συνέπειαν ὅτι προάγονται εἰς τὸν Κόσμον γόνοι μὴ ὅμοιάζοντες μὲ τοὺς γεννήτορας. Ἡ ἀνομοιότης αὐτὴ εἶναι ἄλλοτε μικρά, ἄλλοτε μεγάλη, ἄλλοτε σωματικὴ καὶ ἄλλοτε ψυχικὴ ἢ μικτή.

Μία ἐκ τῶν ἀπείρων περιπτώσεων ψυχικῆς ἀνομοιότητος εἶναι, ἡ τῆς πλήρους διανοητικῆς ἀναπηρίας ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν ἵκανότητα τοῦ βουλεύεσθαι (λογίζεσθαι). Τὸν φέροντα αὐτὴν τὴν ἀκραίαν διανοητικὴν ἀνωμαλίαν δέχεται καὶ ἀποκαλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης δοῦλον: «οὐ μὲν γάρ δοῦλος δὲν εἶναι τὸ βουλευτικόν» (*Πολιτικὰ* 1260a 12).

Ἡ γνώμη αὕτη, ὅτι ὁ δοῦλος στερεῖται βουλευτικοῦ, εἶναι θεμελιώδους σημασίας διὰ τὸν ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀριστοτέλους διδόμενον δρισμὸν τοῦ φύσει δούλου.

Τὸ ὅτι πράγματι, ὅταν ὁ Ἀριστοτέλης χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρον δοῦλος, ἀναφέρεται εἰς τὸν διανοητικῶν ἀνάπτηρον, ἀποδεικνύεται καὶ ἐκ τῶν ἀκολούθων:

α) Εἰς τὸ 1254b 24 τῶν *Πολιτικῶν* λέγεται διὰ τὸν δοῦλον: «δοῦλος ... ὁ κοινωνῶν λόγου τοσοῦτον ὅσον αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ μὴ ἔχειν». Διὰ τῆς φράσεως αὐτῆς ἐννοεῖται: δοῦλος εἶναι ὁ ἔνεκα περιωρισμένης λογικῆς δυνάμεως ἀνίκανος νὰ διανοῇται καὶ λογίζεται· ἐπομένως ὁ ἐστερημένος τῆς δυνατότητος κτήσεως οίασδήποτε διανοητικῆς ἢ ἡθικῆς ἀρετῆς, ἅρα πρὸς ζῶον ὅμοιάζων.

β) Εἰς τὸ 1254b 16 τῶν *Πολιτικῶν* ὑποστηρίζεται ὑπὸ τοῦ Φιλοσόφου ὅτι: «ὅσοι μὲν οὖν τοσοῦτον διεστᾶσιν ὅσον ψυχὴ σώματος καὶ ἄνθρωπος θηρίου (διάκεινται δὲ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅσων ἐστὶν ἔργον ἢ τοῦ σώματος χρῆσις, καὶ τοῦτ' ἔστ' ἀπ' αὐτῶν βέλτιστον), οὗτοι μέν εἰσι φύσει δοῦλοι».

Δηλαδὴ τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὅποιος διαφέρει τοῦ φυσιολογικοῦ ἄνθρωπου ὅσον διαφέρει τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχὴν καὶ ὅσον τὸ ζῶον ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, αὐτὸν, τοῦ ὅποιου τὸ καλύτερον ἐφικτὸν ἔργον εἶναι ἡ χρῆσις μόνον τοῦ σώματός του, ἀποκαλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης φύσει δοῦλον.

γ) Ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὸ παρατεθὲν 1254a 38 χωρίον τῶν *Πολιτικῶν*,

εἰς τοὺς σωματικῶς καὶ ψυχικῶς «φυσιολογικούς» ἀνθρώπους ἄρχει ἡ ψυχὴ ἐπὶ τοῦ σώματος ἀντιθέτως, εἰς τοὺς μὴ φυσιολογικούς («διεφθαρμένους καὶ μοχθηρούς») ἄρχει τὸ σῶμα ἐπὶ τῆς ψυχῆς. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν τελευταίαν ἀναστροφήν, ὅπως λέγεται εἰς 1206a 38 τῶν *'Ηθικῶν Μεγάλων*, φέρει ὁ εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν ἀκρατῶν ἀνήκων δοῦλος: «καὶ τὰ πάθη δὲ πάλιν ἀνεστραμμένως τοῦ λόγου κρατεῖ, οἷον ἐπὶ τῶν ἀκρατῶν συμβαίνει».

δ) Εἰς τὸ 1259b 21 τῶν *Πολιτικῶν* συνεχίζων ὁ Ἀριστοτέλης τὴν εἰς τὸ παρατεθὲν 1254b 21 χωρίον ἐκφρασθεῖσαν ἀντίληψίν του προσθέτει: «πρῶτον μὲν οὖν περὶ δούλων ἀπορήσειν ἂν τις, πότερόν ἐστιν ἀρετὴ τις δούλου παρὰ τὰς ὁργανικὰς καὶ διακονικὰς ἄλλη τιμιωτέρα τούτων, οἷον σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ δικαιοσύνη ... ἢ οὐκ ἐστιν οὐδεμίᾳ παρὰ τὰς σωματικὰς ὑπηρεσίας, ἔχει γάρ ἀπορίαν ἀμφοτέρως, εἴτε γάρ ἐστι, τί διοίσουσι τῶν ἐλευθέρων, εἴτε μὴ ἐστιν ὅντων ἀνθρώπων καὶ λόγου κοινωνούντων, ἄτοπον ... καὶ καθόλου δὴ τοῦτ' ἐστὶν ἐπισκεπτέον περὶ ἄρχομένου φύσει καὶ ἄρχοντος, πότερον ἡ αὐτὴ ἀρετὴ ἢ ἑτέρα».

Τὸ χωρίον αὐτό, βάσει τοῦ τί διοίσουσι ἔρμηνευόμενον, δεικνύει ὅτι, κατὰ τὴν ἀντίληψιν τοῦ Ἀριστοτέλους, παρὰ τὸ ὅτι καὶ ὁ δοῦλος καὶ ὁ ἄρχων ὡς ἀνθρωποι ἀνήκουν εἰς τὸ ἴδιον γένος, διαφέρουν (διοίσουσι) κατὰ τὸ ὅτι, ὁ μὲν δοῦλος δὲν εἶναι ἵκανὸς νὰ ἐκδηλώσῃ ἄλλας ἀρετὰς ἐκτὸς τῶν ὁργανικῶν, διακονικῶν καὶ σωματικῶν, ἐνῷ ὁ ἄρχων ἐκδηλώνει διανοητικὰς καὶ ἡθικὰς ἀρετάς, σωφροσύνην, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην κ.τ.λ. Ἐν δὲν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ διαφορά, θὰ ἦτο ἄτοπον νὰ γίνῃ διάκρισις μεταξὺ ἄρχοντος καὶ δούλου.

ε) Ἡ σημασία τοῦ προηγουμένου χωρίου γίνεται καλύτερον νοητή, ἂν ληφθῇ ὑπ' ὅψιν ἡ ἀντίληψις τοῦ Φιλοσόφου ὅτι τὰ ζῶα διαφέρουν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὅτι, ἐνῷ αὐτὸς ἔχει συνείδησιν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου, αὐτὰ εἶναι τελείως ἐστερημένα τῆς συνειδήσεως αὐτῆς: «τοῦτο γάρ πρὸς τὰλλα ζῶα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἰσθησιν ἔχειν» (*Πολιτικὰ* 1253a 15). Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν συνείδησιν τοῦ ἀγαθοῦ - κακοῦ, δικαίου - ἀδίκου στερεῖται ὁ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους καλούμενος δοῦλος. Αὐτὴ δ' ἡ στέρησις ὀφείλεται εἰς τὴν ἀπουσίαν τῆς δυνατότητος τοῦ βουλεύεσθαι - λογίζεσθαι.

Ἐξ αὐτῶν συμπεραίνεται ὅτι ὁ φύσει δοῦλος, εἰς τὸν ὅποιον ἀναφέρεται ὁ Ἀριστοτέλης, στερούμενος σωφροσύνης καὶ πρὸ παντὸς τῆς συνειδήσεως τοῦ δικαίου ὁμοιάζει πρὸς ζῶον.

στ) «Ἐπεὶ δ' ὁ παῖς ἀτελῆς, δῆλον ὅτι τούτου μὲν καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν ἐστιν, ἀλλὰ πρὸς τὸ τέλος καὶ τὸν ἥγούμενον ὁμοίως δὲ καὶ δούλου πρὸς δεσπότην» (*Πολιτικὰ* 1260a 31).

Εἰς τὸ χωρίον αὐτὸν ἐμφανίζεται ὁ δοῦλος ἐξ ἵσου ἐστερημένος ἀρετῆς καὶ ἀτελῆς, ὅπως καὶ ὁ παῖς. Πρὸς τούτοις εἶναι ἐνδιαφέρον εἰς τὸ πλαίσιον



τοῦ ἐρευνωμένου θέματος νὰ σημειωθῇ ὅτι καὶ οἰσδήποτε μὴ δοῦλος ὃν παῖς, λόγῳ τῆς ἀτελείας του, περιλαμβάνεται μετὰ τοῦ δούλου εἰς τὴν ἴδιαν κατηγορίαν. Τοῦτο δεικνύει ὅτι ὁ Φιλόσοφος μεταχειριζόμενος τὸν ὄρον δοῦλος δὲν ἀναφέρεται εἰς ταξικάς, ἀλλὰ ποιοτικάς διαφοράς.

ζ) Εἰς τὸ 1255a 39 τῶν *Πολιτικῶν* λέγεται: «οὐθενὶ ἀλλ’ ἡ ἀρετῇ καὶ κακίᾳ διορίζουσι τὸ δοῦλον καὶ ἐλεύθερον».

Εἰς τὸ χωρίον αὐτὸν καὶ πάλιν ἐμφανίζονται οἱ ὄροι δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἀναφερόμενοι εἰς ποιοτικάς διανοητικάς - ἡθικάς «ἀρετῇ καὶ κακίᾳ» καὶ ὅχι κοινωνικάς διαφοράς.

η) Ἡ σύνδεσις τῆς διανοητικῆς καὶ ἡθικῆς ἀξίας μὲ τὸν ὄρον ἐλεύθερος καὶ τῆς ἀπουσίας τῶν ἀξιῶν αὐτῶν μὲ τὸν τοῦ δούλου ἐκφράζεται εὐθέως ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰς τὸ 1128a 20 τῶν *Ηθικῶν Νικομαχείων*, ὅπου ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ χαριεντισμὸς τοῦ ἐλευθέρου διαφέρει τόσον τοῦ χαριεντισμοῦ τοῦ ἀνδραποδώδους ὅσον καὶ ὁ χαριεντισμὸς τοῦ πεπαιδευμένου ἀπὸ τοῦ τοῦ ἀπαιδεύτου: «καὶ ἡ τοῦ ἐλευθερίου παιδιὰ διαφέρει τῆς τοῦ ἀνδραποδώδους, καὶ αὖ τοῦ πεπαιδευμένου καὶ ἀπαιδεύτου».

Δεδομένου τοῦ συνόλου πνεύματος τῆς ἀριστοτελικῆς διδασκαλίας κατὰ τὸ ὅποιον, ὅπως ἀναπτύσσεται εἰς τὰ ἐπόμενα, πᾶς ἐνάρετος εἶναι ἐλεύθερος, ὁ ἐντὸς τοῦ χωρίου ὄρος «ἐλευθέριος» δηλῶν παιδείαν καὶ ἀρετὴν εἶναι συνώνυμος τοῦ ὄρου «ἐλεύθερος».

Ἐκ τῶν προηγουμένων γίνεται φανερὸν ὅτι «δοῦλος» εἶναι:

α) ὁ λόγῳ κληρονομικῆς διαμαρτίας τῆς ψυχῆς ἀνίκανος νὰ λογίζεται, νὰ βουλεύεται. Ὁ ώς ἐκ τούτου,

β) ἀκούων τὰς προσταγὰς τῶν ἄλλων καὶ ὑπακούων εἰς αὐτούς, ἀλλ’ ἀνίκανος νὰ κατανοήσῃ τὸ διὰ τί καὶ τὸ διότι αὐτῶν.

γ) ὁ διαφέρων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ὅσον τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ ζῶον ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸν καὶ δι’ αὐτὸν ἰκανὸς νὰ προσφέρῃ μόνον σωματικὰς ὑπηρεσίας,

δ) ὁ ἔχων ὑποτεταγμένην τὴν ψυχὴν εἰς τὰς ἀλόγους ἐπιθυμίας τοῦ σώματος,

ε) ὁ διαφέρων τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ ὅτι, ἐνῷ αὐτοὶ ἔχουν ψυχικὰς ἀρετάς, αὐτὸς εἶναι τελείως ἐστερημένος αὐτῶν.

Οἱ παρατεθέντες προσδιορισμοὶ ἀντιστοιχοῦντες εἰς τὰ χαρακτηριστικά, ἐπὶ τῶν ὅποιων βασίζονται οἱ σύγχρονοι ψυχολόγοι διὰ νὰ δεχθοῦν ἀνθρωπὸν ἐκ γενετῆς προκαθωρισμένον νὰ παραμείνῃ ἀθεραπεύτως καθυστερημένος, ὑπανάπτυκτος καὶ δλιγοφρενικός, δεικνύουν εἰς τίνος ψυχικῆς συνθέσεως ἀνθρωπὸν ἀναφέρεται ὁ Ἀριστοτέλης, ὅταν χρησιμοποιῇ τὸν ὄρον «δοῦλος». Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐκφράζει εἰς τὸ 1280a 32-34 χωρίον τῶν *Πολιτικῶν*: «καὶ γὰρ ἂν δούλων καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἥν πόλις· νῦν δ’ οὐκ ἔστι, διὰ τὸ μὴ μετέχειν εὐδαιμονίας μηδὲ τοῦ ζῆν κατὰ προαίρεσιν».

Οἱ παρατεθέντες προσδιορισμοί, διδόμενοι παρὰ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀριστοτέλους, εἶναι δεσμευτικοί. Οἰαδήποτε ἄλλη ἔρμηνεία τοῦ ὅρου δοῦλος θὰ ἐσήμαινεν ἐσφαλμένην σημασιολογικὴν ἀνάλυσιν τοῦ ὅρου, ἡ ὁποία ὀδηγεῖ εἰς παρανόησιν ἀποκλίνουσαν ἀπὸ τὰ ὑπὸ τοῦ Φιλοσόφου πρεσβευόμενα καὶ νοούμενα.

Τὸ ἐννοιολογικὸν περιεχόμενον τοῦ ὅρου φύσει δοῦλος εἶναι τόσον σαφὲς ἐντὸς τῆς πλατωνικῆς καὶ ἀριστοτελικῆς διδασκαλίας, μετὰ τόσης ἐπιμελείας διαχωρισμένον καὶ διαφορισμένον ἀπὸ τοῦ ὑπὸ τὸν τύπον τοῦ «Status personae» εἰς τὸ Ρωμαϊκὸν Δίκαιον ἀναφερομένου νόμῳ δούλου, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατὴ ἐμφιλοχώρησις παρανοήσεως.

Συμπέρασμα: ὁ ὅρος φύσει δοῦλος εἶναι κατηγορούμενον ἀποδιδόμενον ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους —ώς βιολόγου καὶ ἰατροῦ— εἰς τὸν φέροντα κληρονομικὴν διανοητικὴν ἀνεπάρκειαν. Ἐπομένως εἶναι terminus technicus

II

Τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν λέξιν φύσει
τῆς ἐκφράσεως φύσει δοῦλος

“Οπως ἐλέχθη εἰς τὸ προηγούμενον κεφάλαιον, παρὰ τὸ ὅτι ἡ Φύσις ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιτύχῃ οἱ γόνοι νὰ ὁμοιάζουν μὲ τοὺς γεννήτορας ἢ νὰ προαγάγῃ εἰς τὸν κόσμον οὕτως εἰπεῖν «πρότυπα», δὲν τὸ κατορθώνει πάντοτε. Ἡ ἀδυναμία αὐτὴ τῆς Φύσεως ὀφείλεται εἰς τὰ ἀκόλουθα (*Μεταφυσικὰ* 1032a 18-19, *Κατηγορίαι* 3b 10).

Εἰς τὴν ὑπαρξιν καὶ ἔξελιξιν τῶν συγκεκριμένων ὄντων, τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους καλουμένων τόδε τι, συμβάλλουν κατὰ τὴν ἀριστοτελικὴν ἔκφρασιν δύο φύσεις: «ἡ ὕλη καὶ ἡ μορφή» (*Φυσικὰ* 199a 30). Ἐκ τούτων τὴν πρώτην δέχεται ὁ Φιλόσοφος ως ὑποκείμενον ἢ ὑπομένον, τὴν δὲ δευτέραν ως τὸ διαμορφῶν τὴν ὕλην εἶδος (μορφή).

Παρὰ τὸ ὅτι τὰ ὄντα κατὰ τὴν γένεσιν (γίγνεσθαι) κατευθύνονται πρὸς τὴν μορφήν, ἡ ὁποία ως αἴτιον καὶ τελικὸς σκοπὸς εἶναι κυριωτέρα τῆς ὕλης «ἡ γὰρ κατὰ τὴν μορφὴν φύσις, κυριωτέρα τῆς ὑλικῆς φύσεως», *Περὶ ζῴων μορίων* 640b 28), ἡ ὕλη ἀνθίσταται εἰς τὴν μορφήν, μὲ ἀποτέλεσμα συχνά, νὰ ἀνακόπτεται ἡ φυσικὴ - ὀρθὴ πορεία πρὸς τὴν τελικὴν μορφήν.

Ἡ ἀντίστασις τῆς ὕλης παρουσιάζεται ως ἔξῆς ἀπὸ τὸν Κ. Τσάτσον: «ἡ ἀνυποταξία τούτη τῆς ὕλης ἐκδηλώνεται κατὰ δύο τρόπους: μὲ τὴν φυσικὴν ἀναγκαιότητα καὶ μὲ τὸ τυχαῖο· μὲ ὅσα ἀναγκαστικὰ συμβαίνουν, ἀπὸ τὰ αἴτια ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἴδια τὴν ὕλη τῶν ὄντων καὶ εἶναι ἀντίθετα ἀπὸ



ὅσα θὰ ἔπειπε νὰ γίνουν, ἂν ἡταν τὸ ὄν σύμφωνο μὲ τὴν νοητὴ φύση· καὶ μὲ ὅσα δὲν συμβαίνουν ἀναγκαστικά, ἀπὸ αἰτια ποὺ μπορεῖ νὰ τὰ προσδιορίσωμε, γιατὶ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ὑλικὴ φύση τοῦ ὄντος, ἀλλὰ συμβαίνουν χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὰ ἀποδώσωμε σὲ ἕνα συγκεκριμένο λόγο. Κατὰ βάθος ὅμως, εἶναι καὶ τὸ τυχαῖο αἰτιότητα τῆς ὑλικῆς φύσεως τῶν ὄντων. Καὶ τὰ δύο εἶναι «συμβεβηκότα». Ἐτσι ἡ κίνηση τῶν ὄντων προσδιορίζεται ἀπὸ δύο ἀντιμαχόμενες δυνάμεις, τὴ μορφὴ (τὸ σκοπό) καὶ τὴν ὕλη μὲ τὴν ἀναγκαιότητά της. Ἡ πρώτη εἶναι τὸ κύριο αἴτιο ...».

Ἡ ἀντίστασις λοιπὸν τῆς ὕλης εἰς τὴν μορφὴν εἶναι ἡ αἰτία, διὰ τὴν ὅποιαν ἡ Φύσις δὲν ἐπιτυγχάνει πάντοτε νὰ κάμῃ τοὺς γόνους νὰ ὁμοιάζουν μὲ τοὺς γεννήτορας.

“Οπως εἶναι γνωστόν, αἱ μεταξὺ γονέων καὶ τέκνων διαφοραὶ κυμαίνονται ἀπὸ τῶν μικρῶν διαφορῶν, π.χ. τῆς κατὰ τὴν σύγχρονον ἐποχὴν γνωστῆς διαφορᾶς τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων, μέχρι τῶν ἀκραίων. Εἰκόνας τῶν τελευταίων δίδει εἰς τὰ ἐπόμενα ὁ Φιλόσοφος:

- α) Εἰς 769b 39 τοῦ *Περὶ Ζώων Γενέσεως*: «τὸ τέρας ἀναπηρία τις».
- β) Εἰς 770b 5 τοῦ ἴδιου βιβλίου: «ἔστι δὲ τὸ τέρας τῶν ἀνομοίων».
- γ) Εἰς 770b 9 ἐπίσης τοῦ ἴδιου βιβλίου: «ἔστι γάρ τὸ τέρας τῶν παρὰ φύσιν».
- δ) Εἰς 767b 5 καὶ πάλιν τοῦ ἴδιου βιβλίου: «ἀνθρώπῳ ... καὶ γάρ ὁ μὴ ἐοικώς τοῖς γονεῦσιν ἥδη τρόπον τινὰ τέρας ἐστίν. παρεκβέβηκε γάρ ἡ φύσις ἐν τούτοις ἐκ τοῦ γένους».

Αὐτὰ ἔχουν τὴν ἔξῆς σημασίαν.

“Οπως εἶναι γνωστόν, ὁ Ἀριστοτέλης χωρίζει τὰ ἐγκόσμια ὄντα εἰς δύο κατηγορίας: 1) τὰ τέχνη, δηλαδὴ τὰ ἀνθρώπινα κατασκευάσματα, καὶ 2) τὰ φύσει, τὰ ὑπὸ τῆς Φύσεως δημιουργούμενα. Τοῦτο λέγεται εἰς 193a 31 τῆς *Φυσικῆς Ακροάσεως*: «ῶσπερ γάρ τέχνη λέγεται τὸ κατὰ τέχνην καὶ τεχνικόν, οὕτω καὶ φύσις τὸ κατὰ φύσιν λέγεται καὶ τὸ φυσικόν».

Βάσει τῶν ἀμέσως ἀνωτέρω καὶ τῆς εἰς δὲκτοράσεως «παρεκβέβηκε ἡ φύσις», τὰ εἰς α, β, γ καὶ δ νοούμενα ὄντα ὡς «παραβάσεις» τῆς Φύσεως εἶναι φύσει. Εἶναι ὅμως φύσει ὄντα ὑπὸ ὠρισμένην ἔννοιαν, προκύπτουσαν ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ τῆς εἰς γ ἐκφράσεως παρὰ φύσιν μὲ τὸ νοούμενον διὰ τοῦ εἰς 1254a 36 χωρίου τῶν *Πολιτικῶν*: «δεῖ δὲ σκοπεῖν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσι μᾶλλον τὸ φύσει, καὶ μὴ ἐν τοῖς διεφθαρμένοις· διὸ καὶ τὸν βέλτιστα διακείμενον καὶ κατὰ σῶμα καὶ κατὰ ψυχὴν ἄνθρωπον θεωρητέον».

Ἡ ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ προκύπτουσα ἔννοια ἡ τοῦ «φύσει παρὰ φύσιν».

Ἡ ἔννοια τοῦ «φύσει παρὰ φύσιν», δηλαδὴ τοῦ ἐκ γενετῆς ἀνωμάλουτέρατος, ἐπισημαίνεται διὰ τοὺς ἀκολούθους δύο λόγους:

- α) διότι ὄριζων ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἔννοιαν τοῦ «φύσει» εἰς 1224b 32-33 τῶν *Ηθικῶν Εὐδημείων* λέγει, ὅτι «φύσει» εἶναι ὅτι ὑπάρχει εἰς τὰ ὄντα

κατὰ τὴν γέννησίν των —τὴν ἀρχὴν τοῦ γίγνεσθαι— καὶ ὅ,τι ἐπισυμβαίνει εἰς αὐτὰ κατὰ τὴν ἔξελιξίν των μέχρι τοῦ γήρατος, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ ἔξελιξις θὰ ἀφεθῇ ἐλευθέρα χωρὶς νὰ ἐπηρεασθῇ ἀπὸ οίονδήποτε ἔξωθεν παρεμβαίνοντα παράγοντα: «... τὸ φύσει διορίζομεν, τῷ τε ὅσα εὐθὺς γινομένοις ἀκολουθεῖ πᾶσι, καὶ ὅσα ἐωμένης τῆς γενέσεως εὐθυπορεῖν γίνεται ἡμῖν, οἷον πολιά καὶ γῆρας καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα».

β) διότι μία ἐκ τῶν ἀπείρων μορφῶν παρεκβάσεως τῆς Φύσεως εἶναι καὶ ἡ τῆς διανοητικῆς ἀνεπαρκείας ὥρισμένων ἀνθρώπων, ἡ εἰς τὴν ἰκανότητα τοῦ βουλεύεσθαι ἀναφερομένη.

Ἐκ τῶν προηγουμένων προκύπτει ὅτι, ὅταν ἔνας ἄνθρωπος γεννηθῇ ἔχων διεφθαρμένον, δηλαδὴ τερατῶδες, τὸ λογιζόμενον (*βουλευόμενον*) μέρος τῆς ψυχῆς, παραμένει καὶ κατὰ τὴν ἐνηλικίωσιν μέχρι τοῦ γήρατος ψυχικὸν τέρας.

Τὸν φέροντα ἐκ γενετῆς τὴν ἀναπηρίαν αὐτὴν ἄνθρωπον, ως μὲν ἐξ ἀβουλίας μὴ ἐνάρετον, ἀποκαλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης δοῦλον, ως δ' ὑπὸ τῆς Φύσεως εἰς τὸν κόσμον προαγόμενον (*ποιούμενον*) ὑπὸ τὴν μορφὴν αὐτῆν, ἀποκαλεῖ φύσει δοῦλον.

Συμπέρασμα: Τὸν ὕρον φύσει δοῦλος χρησιμοποιεῖ ὁ Φιλόσοφος πρὸς ἀπόδοσιν τῶν ἐκ φύσεως τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀνοίας φερόντων τεράτων. Ἡ ἔκφρασις φύσει δοῦλος ἔχει ἄρα χαρακτῆρα στενῶς βιολογικόν, τελείως ἀσχετὸν πρὸς νόμους θετοὺς ἢ (φιλοσοφικάς) θεωρίας στηριζούσας τὸν θεσμὸν τῆς δουλείας. Τὰ ἀνωτέρω τεκμηριώνονται καὶ ἀπὸ τὸ εἰς 1094b 16 τῶν *'Ηθικῶν Νικομαχείων* λεγόμενον: «ὡστε δοκεῖν νόμῳ μόνον εἶναι, φύσει δὲ μή», τὸ ὅποιον, ἀντιστρεφόμενον, ἐμφανίζει τὸν φύσει δοῦλον «δοκεῖν φύσει μόνον εἶναι, νόμῳ δὲ μή».

Ἡ τοιαύτη μεταξὺ δούλων διάκρισις πρέπει νὰ γίνῃ, διότι ὁ Ἀριστοτέλης ως ἰατρὸς καὶ δεοντολόγος ἀντιμετωπίζει τὸ ζήτημα τοῦ δυνατοῦ τῆς ἀνατάξεως τῆς εἰς ἐπιτέλεσιν δουλικῶν μόνον ἔργων καὶ πράξεων ὁδηγούσης τοὺς ἀνθρώπους ψυχικῆς ἀτελείας.

Οπως λέγεται εἰς τὸ ἀπόσπασμα 13 τοῦ *Προτρεπτικοῦ*, ὑπάρχουν περιπτώσεις κατὰ τὰς ὅποιας ἡ Φύσις μερικῶς ἢ τελείως ἀδυνατεῖ νὰ προαγάγῃ εἰς τὸν κόσμον τελειωμένα τὰ ὄντα. Εἰς αὐτὰς τὰς περιπτώσεις παρεμβαίνων ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν δυνατότητα μιμούμενος τὴν Φυσιν νὰ ἀνατάξῃ τὸ ὑπ' αὐτῆς προαχθὲν ἀτελὲς ὅν: «ἄλλὰ μὴν τὸ κατά γε φύσιν ἔνεκά του γίνεται, καὶ βελτίονος ἔνεκεν συνίσταται ἢ καθάπερ διὰ τέχνης: μιμεῖται γάρ οὐ τὴν τέχνην ἡ φύσις ἀλλ' αὐτὴ τὴν φύσιν, καὶ ἔστιν ἐπὶ τῷ βοηθεῖν καὶ τὰ παραλειπόμενα τῆς φύσεως ἀναπληροῦν· τὰ μὲν γάρ ἔοικεν αὐτῇ δύνασθαι δι' αὐτῆς ἡ φύσις ἐπιτελεῖν καὶ βοηθείας οὐδὲν δεῖσθαι, τὰ δὲ μόλις ἢ παντελῶς ἀδυνατεῖν, οἷον αὐτίκα καὶ περὶ τὰς γενέσεις ἔνια μὲν δήπου τῶν σπερμάτων εἰς ὅποίαν (*ἄν*) ἐμπέσῃ γῆν ἄνευ φυλακῆς γεννῶσιν, ἔνια δὲ προσδεῖται τῆς



γεωργικῆς τέχνης ... ἄνθρωπος δὲ πολλῶν δεῖται τεχνῶν πρὸς σωτηρίαν κατά τε τὴν πρώτην γένεσιν καὶ πάλιν κατὰ τὴν ὑστέραν τροφήν».

Ἡ ἐντὸς τοῦ ἀποσπάσματος λέξις «τροφή» δὲν ἔχει μόνον τὴν κοινὴν ἀλλὰ καὶ τὴν τῆς διαπαιδαγωγήσεως ἔννοιαν. Ἀν ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπικουρικῆς προσαγωγῆς τῆς «γεωργικῆς τέχνης» γεννᾶται μόνον δι’ ὠρισμένους («ἔνια») σπόρους, ἡ ἀνάγκη τῆς διαπαιδαγωγήσεως ἀποτελεῖ κανόνα διὰ τὸν πάντοτε ἀτελῆ γεννώμενον ἄνθρωπον, «ό δὲ παῖς ἀτελῆς» (*Πολιτικὰ* 1260a 31) ἐξ οὐ καὶ «πολλῶν δεῖται τεχνῶν».

Ἡ διανοητικὴ καὶ ἡθικὴ διαπαιδαγώγησις εἶναι ἀπαραίτητος καὶ ἐπιτελεῖται ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ διδασκάλους: «εἰ γάρ μὴ οὗτος εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο καλοὶ ἢ κακοί» (*Ηθ. Νικομ.* 1103b 12). Αὐτὴν ἡ διαπαιδαγώγησις τελειοποιεῖ τὸ ὑπὸ τῆς Φύσεως ἀτελὲς προαχθὲν ἔργον: «πᾶσα γάρ τέχνη καὶ παιδεία τὸ προσλεῖπον βούλεται τῆς φύσεως ἀναπληροῦν» (*Πολιτικὰ* 1337a 1).

Τὰ προηγούμενα δεικνύουν, ὅτι τὰ εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ ὄρου δοῦλος ὑπαγόμενα ὄντα, ἥτοι τὰ ἐκ φύσεως ἀτελῆ γεννώμενα παιδία, οἱ κακὰ ἡθικὰ ἐκδηλοῦντες ἄνθρωποι καὶ οἱ ἐξ ἀπουσίας πολιτιστικῶν στοιχείων ἐντὸς τῆς κοινωνίας των δούλων παραμένοντες ἄνθρωποι, οἱ βάρβαροι, εἶναι ἀνατάξιμοι ἂν διαπαιδαγωγηθοῦν.

Μετ’ αὐτὰ τίθεται τὸ ἔρωτημα: εἶναι ἀνατάξιμος ὁ φύσει δοῦλος;

Ἡ ἀπάντησις εἰς τὸ ἔρωτημα αὐτὸ δίδεται ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Φιλοσόφου: «δυσιατότερος δ’ ὁ ἀκόλαστος· τὸ μὲν γάρ ἔθος ἄλλῳ ἔθει ἐκκρούεται, ἡ δὲ φύσις οὐδενὶ ἐκκρούεται» (*Ηθικὰ Μεγάλα* 204a 2. Πρβλ. *Ηθικὰ Εὐδήμεια* 230a 38).

Διὰ τοῦ χωρίου αὐτοῦ ἔννοεῖται: αἱ κατὰ τὸ διάστημα τῆς ζωῆς κτηθεῖσαι κακαὶ συνήθειαι, ἔθος, εἶναι δυνατὸν νὰ ἔξοβελισθοῦν διὰ κτήσεως ἄλλου, ἐναρέτου, ἔθους· ἀντιθέτως, τὸ ἔνεκα τῆς παρὰ φύσιν διαπλάσεως τοῦ «ὅργανου τῆς φρονήσεως» ἐκδηλούμενον *κακὸν* ἔθος, δὲν ἔξοβελίζεται δι’ οὐδενὸς μέσου: «οὐδενὶ ἐκκρούεται».

Τὸ ἀδύνατον τῆς ἀνατάξεως τοῦ φύσει δούλου ἐρμηνεύεται ἀπὸ τὰς ἀκολούθους θεωρητικὰς ἀντιλήψεις τοῦ Σταγιρίτου.

Οπως εἶναι γνωστόν, ὁ Ἀριστοτέλης ἀποκαλεῖ ἀρχὴν τῆς κινήσεως τὴν ἐνέργειαν (λειτουργίαν ἢ αἴτιαν) ἡ ὁποία ὑπόκειται τοῦ γίγνεσθαι, δηλαδὴ τοῦ νὰ γίνουν τὰ ὄντα ἀφ’ ἑαυτῶν ἢ διὰ τῆς ἐπιδράσεως ἄλλου ἔνου παράγοντος κάτι τί, «τόδε τι» ἢ «τοιόνδε». Εἰς μὲν τὰ φύσει ὄντα π.χ. τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, ἡ κίνησις εύρισκομένη ἐντὸς αὐτῶν λειτουργεῖ ἔσωθεν, ἀνεξαρτήτως ξένης ἐπιδράσεως, π.χ. τῆς συνειδήσεως ἄλλου ἀνθρώπου. Ἀντιθέτως εἰς τὰ τέχνη ὄντα, π.χ. τὸ ἄγαλμα τὸ ὅποιον κατασκευάζεται ἐκ τοῦ μαρμάρου, ἡ ἐνέργεια (κίνησις) ἡ ὁποία ὀδηγεῖ εἰς τὸ νὰ γίνῃ τὸ μάρμαρον ἄγαλμα, κεῖται ἐκτὸς αὐτῶν, εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ καὶ δρᾷ ἔξωθεν.

Ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ ἔσωθεν ὡς πρὸς τὴν μεταβολὴν τοῦ παιδίου εἰς ἄνδρα, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρχῃ καὶ ἡ δυνατότης λειτουργίας της καὶ ἔξωθεν, δηλαδὴ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ παρέμβασις δευτέρας ἔξωτερικῆς κινήσεως (ἐπιδράσεως), π.χ. τοῦ διδασκάλου, ὥστε μετὰ τὴν γέννησιν νὰ ἀκολουθήσῃ ἡ προαναφερθεῖσα τελειοποίησις. Τοῦτο ἔχει τὴν ἔξης συνέπειαν. Ἐνῷ ὑπὸ φυσιολογικὰς συνθήκας τὰ ὑπὸ τῆς Φύσεως εἰς τὸν Κόσμον προαγόμενα ἀτελῆ ὅντα εἶναι δυνατὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς των νὰ τελειοποιηθοῦν διὰ τῆς παρεμβάσεως ἔξωτερικοῦ παράγοντος, ὑπάρχουν περιπτώσεις, ὅπως π.χ. τῶν ἐκ γενετῆς τυφλῶν καὶ γενικῶς ἐκ γενετῆς ἀναπήρων (πηρώσεις), κατὰ τὰς ὁποίας οἴαδήποτε κίνησις, μετὰ τὴν γέννησιν ἔξωθεν προσαγομένη, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὀδηγήσῃ εἰς τὸ ἐπιδιωκόμενον ἀποτέλεσμα, τὴν τελειοποίησιν. Μία ἐκ τῶν πολλῶν περιπτώσεων φυσικῆς ἐκ γενετῆς ἀναπηρίας εἶναι ἡ στενῶς περιοριζομένη εἰς σύμφυτον ἀτελῆ διάπλασιν τοῦ βουλευτικοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν πάσχει ὁ φύσει δοῦλος. Κατ' αὐτὴν ἀποκλείεται ἡ προσθήκη δευτέρας ἔξωτερικῆς ἀρχῆς κινήσεως πρὸς «ἐναρετοποίησιν» διότι, ὅπως λέγεται εἰς 1099b 12 τῶν Ἡθικῶν Νικομαχείων, ἐνῷ ὅλοι οἱ φυσιολογικοὶ ἀνθρωποι διὰ τῆς μαθήσεως καὶ ἐπιμελείας εἶναι δυνατὸν νὰ καταστοῦν ἐνάρετοι —κατὰ τὴν ἀριστοτελικὴν τεχνικὴν ὄρολογίαν εὐδαιμονες—, ὁ ἀνάπηρος, φύσει δοῦλος, ἀδυνατεῖ νὰ καταστῇ ἐνάρετος: «τὴν εὐδαιμονίαν ... δυνατὸν γάρ ὑπάρξαι πᾶσι τοῖς μὴ πεπηρωμένοις πρὸς ἀρετὴν διά τινος μαθήσεως καὶ ἐπιμελείας».

Αὐτά, πρὸς καλυτέραν κατανόησιν, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδοθοῦν καὶ μὲ συγχρόνους βιολογικοὺς ὄρους. Ὁ βάρβαρος, ἐπειδὴ ζῇ εἰς κοινωνίαν στερουμένην πολιτιστικῶν στοιχείων, δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μὲ τὰς ἀρετὰς πρὸς ἐναρετοποίησιν. Αὐτὸ σημαίνει «ἔξωτερικὸν ἀποκλεισμόν» (Block). Ἀντιθέτως ὁ φύσει δοῦλος παρὰ τὸ ὅτι ζῇ εἰς πολιτισμένην κοινωνίαν καὶ ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲ τὰς ἀρετὰς, ἐπειδὴ στερεῖται «προσλαμβάνοντος τὴν ἀρετὴν ὀργάνου», ἀδυνατεῖ νὰ καταστῇ ἐνάρετος. Αὐτὸ σημαίνει «ἔσωτερικὸν ἀποκλεισμόν». Ἡ διαφορὰ τοῦ θεραπευομένου (ἰατρενομέρου) ἔξωτερικοῦ ἀπὸ τοῦ μὴ θεραπευομένου ἔσωτερικοῦ ἀποκλεισμοῦ ὑπόκειται τοῦ ὄρου φύσει δοῦλος.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ φύσει δούλου ἔχει πλήρη ἴσχὺν τὸ εἰς 1103a 19-23 τῶν Ἡθικῶν Νικομαχείων λεγόμενον: «οὐδὲν γάρ τῶν φύσει ὅντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος φύσει κάτω φερόμενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι, οὐδὲ ἂν μυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐθισθείη».

Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγεται, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ βοηθήσῃ ἔνα σπόρον νὰ βλαστήσῃ, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ τελειοποιήσῃ τὰ ἀτελῆ παιδία ἢ νὰ ἐκπολιτίσῃ τοὺς βαρβάρους, ἔχει τὴν δυνατότητα ἀπὸ μάρμαρον νὰ κατασκευάσῃ ἄγαλμα· ἀντιθέτως τοὺς ἐκ γενετῆς ἀναπήρους

(π.χ. τὸν τυφλόν) ἢ τοὺς ἐκ γενετῆς ἀνικάνους πρὸς ἀνάπτυξιν διανοητικῶν καὶ ἡθικῶν ἀρετῶν (τοὺς πεπηρωμένους πρὸς ἀρετήν) ἀνθρώπους, δηλαδὴ τοὺς φύσει δούλους, δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ τοὺς ἀνατάξῃ.

Διὰ τῆς ἐκφράσεως φύσει δοῦλος ὁ Ἀριστοτέλης προαναγγέλλει καὶ θέτει ἐπὶ τάπητος ζήτημα γενετικῆς. Ἐπειδὴ ἡ τελευταία, ἔστω καὶ ως ἀόριστος ἔννοια, εἶναι γνωστὴ εἰς δλους τοὺς συγχρόνους καὶ ἐπειδὴ ἐμβαθύνσεις καὶ συσχετίσεις ἔξερχονται τοῦ πλαισίου τῆς ἐρεύνης αὐτῆς, θὰ περιορισθῇ ὁ λόγος εἰς ἓν μόνον σημεῖον τῆς συγχρόνου γενετικῆς, τὸ συμπίπτον μὲ τὸ τῆς δυναμένης νὰ ἀποκληθῇ «ἀριστοτελικὴ γενετική».

Κεντρικὸν θέμα τῆς συγχρόνου μοριακῆς βιολογίας εἶναι τὰ καλούμενα «λάθη ἀντιγραφῆς τῶν μηνυμάτων» κατὰ τὴν σύνθεσιν τοῦ D.N.A. Αὐτὴ ἡ ἐκφρασίς τοῦ λάθους τῆς ἀντιγραφῆς συναντᾶται κατὰ λέξιν εἰς 199a 33 τῆς *Φυσικῆς Ἀκροάσεως*: «ἀμαρτία δὲ γίνεται καὶ ἐν τοῖς κατὰ τέχνην ἔγραψε γὰρ οὐκ δρθῶς ὁ γραμματικὸς ... ὥστε δῆλον ὅτι ἐνδέχεται καὶ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν. ὅμοίως ἂν ἔχοι καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς, καὶ τὰ τέρατα ἀμαρτήματα ἐκείνου τοῦ ἔνεκά του». Διὰ τῆς φράσεως «ἔγραψε οὐκ δρθῶς ὁ γραμματικὸς» δίδεται ἡ εἰκὼν τοῦ λάθους τῆς ἀντιγραφῆς· διὰ τοῦ μέρους «ὅμοίως ἂν ἔχοι καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς» δηλώνεται ὅτι λάθη ὅμοια μὲ τοῦ γραμματικοῦ ἐντὸς τοῦ Κόσμου, διαπράττει καὶ «νοητὸς γραμματεὺς» ἐντὸς τῆς Φύσεως· τέλος τὸ μέρος «τοῦ ἔνεκά του», δηλωτικὸν τοῦ ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ τῆς Φύσεως συμπίπτει μὲ τὸν ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τοῦ D.N.A. τῆς διαβιβάσεως τοῦ μηνύματος ἀπὸ τοῦ γεννήτορος εἰς τὸν γόνον.

Εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν τοῦ φύσει δούλου ἡ Φύσις εἶχε τὴν πρόθεσιν νὰ ἐπιτύχῃ «ἐξ ἀγαθῶν γονέων νὰ προέλθουν ἀγαθὰ τέκνα», παρεμβληθὲν ὅμως λάθος νοητοῦ γραμματικοῦ εἰς τὸ «διαμέρισμα» τῆς Φύσεως ὠδήγησεν εἰς ἐκτροπὴν (*παρεκβέβηκε*) μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνισιν τοῦ ψυχικοῦ - διανοητικοῦ - ἡθικοῦ τέρατος, τοῦ ἀποκληθέντος φύσει δούλου.

III

Τὸ ζήτημα τῆς δουλείας γενικῶς καὶ εἰδικῶς τῆς «νόμῳ δουλείας», τίθεται εἰς 1254a 17 τῶν *Πολιτικῶν*, διὰ τῆς ἀκολούθου φράσεως: «Πότερον δ' ἐστί τις φύσει τοιοῦτος (sc. δοῦλος) ἢ οὐ, καὶ πότερον βέλτιον καὶ δίκαιον τινὶ δουλεύειν ἢ οὐ, ἀλλὰ πᾶσα δουλεία κατὰ φύσιν ἐστί, μετὰ ταῦτα σκεπτέον».

Τὸ χωρίον εἶναι σαφές: διὰ μὲν τῆς φράσεως «μετὰ ταῦτα σκεπτέον» δηλοῦται ὅτι τὸ θέμα τῆς δουλείας τίθεται ἐπὶ τάπητος πρὸς διαλεκτικὴν συζήτησιν. διὰ δὲ τῆς φράσεως «πότερον δ' ἐστί τις φύσει τοιοῦτος ἢ οὐ» καὶ τῆς ἄλλης «ἀλλὰ πᾶσα δουλεία κατὰ φύσιν ἐστί», γίνεται διάκρισις φύσει ἀπὸ νόμῳ δουλείας, ἀναφερομένη εἰς τὸ φυσικὸν καὶ θετὸν «δίκαιον».

τέλος, διὰ τοῦ «πότερον βέλτιόν τινι δουλεύειν ή οὕ», τίθεται διπλοῦν ἐρώτημα: δεοντολογικὸν - ἀξιολογικὸν ἀφ' ἐνός, πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ δούλου καὶ γενικῶς τῆς κοινωνίας, «πρακτικὸν» - «λειτουργικὸν» ἀφ' ἑτέρου.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ὁ Ἀριστοτέλης, συνεχίζων τὸν λογισμόν του, εἰς 1255a 4 τῶν *Πολιτικῶν*, παρατηρεῖ: «διχῶς γάρ λέγεται τὸ δουλεύειν καὶ ὁ δοῦλος, ἔστι γάρ τις καὶ κατὰ νόμον δοῦλος καὶ δουλεύων». Τὸ χωρίον αὐτὸν δὲν εἶναι πλῆρες. Διὰ τῆς φράσεως ὅμως «καὶ κατὰ νόμον» ἐννοεῖται διάζευξις: ή κατὰ φύσιν ή κατὰ νόμον.

Ἐὰν ὁ Φιλόσοφος ἐτάσσετο πράγματι ὑπὲρ τῆς νόμῳ δουλείας, ἀντιπαρερχόμενος αὐτήν, δὲν θὰ ἐπεσήμαινε τὴν διάκρισιν φύσει καὶ νόμῳ δουλείας, ἀρκούμενος εἰς τὸ νὰ ὅμιλῇ ἀορίστως. Τοῦτο σημαίνει ὅτι, ὅχι μόνον δὲν ἀποφεύγει καὶ δὲν ἀποκρύπτει τὴν ἀλήθειαν ἐπὶ τοῦ ἀκανθώδους θέματος, ἀλλ' ὅτι ἀντιθέτως τὸ προβάλλει μετὰ παρρησίας καὶ ὅτι τὸ θεωρεῖ ἄξιον διερευνήσεως πρόβλημα. Πρὸς αὐτὸν τὸν σκοπόν, εἰς 1253b 21 τῶν *Πολιτικῶν* λέγει ὅτι, μερικοὶ ἔχουν τὴν γνώμην ὅτι εἶναι παρὰ φύσιν τὸ δεσπόζειν, διότι, ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι δὲν διαφέρουν μεταξύ των κατὰ τὴν φύσιν, τὸ νὰ ἄρχουν οἱ μὲν καὶ νὰ ἄρχωνται οἱ δέ, ἀφ' ἐνός δὲν εἶναι δίκαιον ἀφ' ἑτέρου εἶναι βίαιον: «νόμῳ γάρ τὸν μὲν δοῦλον εἶναι τὸν δ' ἐλεύθερον, φύσει δ' οὐθὲν διαφέρειν. διόπερ οὐδὲ δίκαιον· βίαιον γάρ».

Ἐὰν πράγματι ὁ φέσει δοῦλος, περὶ τοῦ ὅποίου ὅμιλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης, δὲν διέφερε κατὰ τὴν φύσιν ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὅποιον δέχεται ως φύσει ἄρχοντα, τὸ προβαλλόμενον ἐπιχείρημα «φύσει οὐθὲν διαφέρειν» θὰ ἥτο ίσχυρόν. Ἐφ' ὅσον ὅμως, κατὰ τὰ προλεχθέντα, ὁ φύσει δοῦλος, ως μὴ ἔχων ἀρετάς, διαφέρει ἀπὸ τὸν ἔχοντα ἀρετάς φύσει ἄρχοντα, ἐπεται ὅτι, τὸ νὰ ἄρχεται ὁ μὴ ἐνάρετος καὶ νὰ ἄρχῃ ὁ ἐνάρετος, δὲν συνιστᾶ ἀδικίαν, ἀλλὰ ιεράρχησιν φυσικὴν (φύσει) καί, ἐκ τούτου, λογικήν («ἀλλ' ἔστιν ἡ φύσις αὐτὸ τοῦτο σημαίνειν ἡμῖν ὁ καὶ κατὰ λόγον ἔστιν»³): «τὸ μὲν γάρ δυνάμενον τῇ διανοίᾳ προορᾶν ἄρχον φύσει καὶ δεσπόζον φύσει, τὸ δὲ δυνάμενον ταῦτα τῷ σώματι ποιεῖν ἄρχόμενον καὶ φύσει δοῦλον» (*Πολ.* 1252a 31).

Μετὰ τὴν ἐπὶ δεοντολογικῶν — ἀξιολογικῶν ως καὶ πρακτικῶν — λειτουργικῶν ἄρχων θεωρητικὴν τοποθέτησιν τοῦ θέματος ἄρχειν - ἄρχεσθαι, ὁ Ἀριστοτέλης, εἰς 1255b 7-15 τῶν *Πολιτικῶν*, παρατηρεῖ: «τὸ μὲν ἄρχεσθαι τὸ δ' ἄρχειν ... τὸ δὲ κακῶς ἀσυμφόρως ἔστιν ἀμφοῖν· τὸ γάρ αὐτὸ συμφέρει τῷ μέρει καὶ τῷ ὅλῳ καὶ σώματι καὶ ψυχῇ, ὁ δὲ δοῦλος μέρος τι τοῦ δεσπότου, οἷον ἔμψυχόν τι τοῦ σώματος κεχωρισμένον δὲ μέρος· διὸ καὶ συμφέρον ἔστι τι καὶ φιλία δούλῳ καὶ δεσπότῃ πρὸς ἀλλήλους τοῖς φύσει τούτων ἡξιω-

3. *Περὶ οἰδαροῦ* 306b 15.



μένοις, τοῖς δὲ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον, ἀλλὰ κατὰ νόμον καὶ βιασθεῖσι, τούναντίον».

Ἐπομένως, ἐνῷ πρέπει νὰ συνδέῃ φιλία τὸν φύσει δοῦλον μὲ τὸν φύσει δεσπότην («τοῖς φύσει τούτων ἡξιωμένοις», δηλαδὴ ὅσους ἡ Φύσις προκαθώρισε - κατηξίωσε νὰ εἶναι δοῦλοι ἢ ἄρχοντες) διότι ἔχουν κοινὰ συμφέροντα, μεταξὺ ἄρχοντος καὶ βίᾳ - νόμῳ καθισταμένου δούλου φιλία δὲν εἶναι δυνατή («κατὰ νόμον καὶ βιασθεῖσι τούναντίον»).

Ἡ ἐντὸς τοῦ χωρίου ἐκφραζομένη ἵδεα ὅτι τὸν δοῦλον καὶ δεσπότην πρέπει νὰ συνδέῃ φιλία, συνεκφράζει συμπάθειαν πρὸς τὸν δοῦλον καὶ σύστασιν πρὸς τὸν δεσπότην καλῆς ἡθικῆς συμπεριφορᾶς πρὸς αὐτόν. Ἐπίσης ἡ ἐντὸς αὐτοῦ ἐκφραζομένη ἀντίληψις ὅτι τὸ μεταξὺ φύσει δούλου καὶ φύσει ἄρχοντος ἰσχῦον, τῆς μεταξὺ αὐτῶν ἀναπτύξεως φιλίας, παύει ἰσχῦον μεταξὺ φύσει ἄρχοντος καὶ βίᾳ καθισταμένου δούλου, ἐκφράζει τὴν ἀντίθεσιν τοῦ Φιλοσόφου πρὸς τὴν νόμῳ δουλείαν στηριζομένην ἐπὶ τοῦ ἀκολούθου συλλογισμοῦ. Εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος καθίσταται βίᾳ δοῦλος, εἶναι δυνατὸν ὁ βιαζόμενος νὰ ἔχῃ ἐξ ἵσου ἀνεπτυγμένας τὰς διανοητικὰς καὶ ἡθικὰς ἀρετάς, ὅπως καὶ ὁ κύριος του. Ὅταν συμβῇ αὐτό, ὁ δοῦλος εἶναι πλήρως ἀνεπτυγμένη ἡθικὴ προσωπικότης. Ὡς ἀκεραία μονάς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιληφθῇ ὡς μέρος (μόριον) πρὸς ἀποτέλεσιν λειτουργικοῦ συνόλου μὲ τὸν ἄρχοντα, ὅπως π.χ. τοῦτο συμβαίνει μὲ τὸν φύσει δοῦλον («ὁ δὲ δοῦλος μέρος τι τοῦ δεσπότου»). Ἐξ αὐτοῦ, ἐὰν τύχῃ ὁ βίᾳ καθιστάμενος δοῦλος νὰ εἶναι ἐξ ἵσου φύσει ἄρχων, ὅπως καὶ ὁ κύριος του, παραμένει ἀκεραία χωριστὴ (ἡθική) μονάς καί, ἀντὶ νὰ συνδεθῇ διὰ φιλίας μὲ τὸν κύριόν του, τὸν ἀνταγωνίζεται.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ τονισθῇ ὅτι, ὁ ἐντὸς τοῦ χωρίου τρόπος ἐμφανίσεως τῆς σχέσεως βίᾳ καθισταμένου δούλου πρὸς τὸν αὐθέντην του, ἐκφράζει τὴν ὑπὸ τοῦ Φιλοσόφου δικαιώσιν τῆς πρὸς τὸν κύριον ἀνταγωνιστικῆς στάσεως τοῦ νόμῳ δούλου καὶ ὅτι, διὰ τῆς δικαιώσεως αὐτῆς, καταδικάζεται ἡ δουλεία.

Ἡ καταδίκη τῆς νόμῳ δουλείας, δὲν ἐκφράζεται μόνον ἐμμέσως, ἀλλὰ ἐπίσης εὐθέως καὶ κατηγορηματικῶς εἰς τὸ ἐπόμενον χωρίον: «καὶ τὸν ἀνάξιον δουλεύειν οὐδαμῶς ἂν φαίη τις δοῦλον εἶναι· εἰ δὲ μή, συμβήσεται τοὺς εὐγενεστάτους εἶναι δοκοῦντας δούλους εἶναι καὶ ἐκ δούλων, ἐὰν συμβῇ πραθῆναι ληφθέντας, διόπερ αὐτοὺς οὐ βούλονται λέγειν δούλους, ἀλλὰ τοὺς βαρβάρους· καίτοι ὅταν τοῦτο λέγωσιν, οὐθὲν ἄλλο ζητοῦσιν ἢ τὸ φύσει δοῦλον, ὅπερ ἐξ ἄρχῆς εἴπομεν»⁴.

Ἡ ἐντὸς τοῦ χωρίου λέξις «εὐγενεστάτους», ἔχουσα διπλῆν σημασίαν,

4. *Πολιτικὰ* 1255a 25.

τὴν τῆς καλῆς κοινωνικῆς καταγωγῆς καὶ τὴν τῆς κατοχῆς ἀρετῶν, εἶναι εὔκολον νὰ ὁδηγήσῃ εἰς παρανόησιν. Ἡ δυνατὴ αὐτὴ παρανόησις αἴρεται εὐκόλως, ὅταν ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι οἱ ἐντὸς τοῦ χωρίου ἀναφερόμενοι εὐγενέστατοι, παρατίθενται κατ’ ἀντιδιαστολὴν πρὸς αὐτοὺς τοὺς ὅποίους λόγῳ ἀπουσίας ἀρετῶν ἔχει ἥδη ὁρίσει ώς δούλους⁵.

Τὸ δτι, ὅταν ὁ Ἀριστοτέλης ὅμιλῇ περὶ εὐγενῶν ἐννοεῖ τοὺς ἐναρέτους, ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἐπομένου χωρίου: «οὐθενὶ ἀλλ’ ἡ ἀρετῇ καὶ κακίᾳ διορίζουσι τὸ δοῦλον καὶ τὸ ἐλεύθερον καὶ τοὺς εὐγενεῖς καὶ τοὺς δυσγενεῖς»⁶.

Σημειώνεται ἡ ἐντὸς τοῦ σχολιαζομένου χωρίου χρῆσις τοῦ ὅρου «ἀνάξιον» καὶ τῆς λέξεως «οὐδαμῶς», διότι, διὰ μὲν τοῦ «ἀνάξιον» τίθεται ώς βασικὸν μέτρον κρίσεως τοῦ ἄρχειν - δουλεύειν τὸ ἀξιολογικὸν στοιχεῖον, διὰ δὲ τοῦ «οὐδαμῶς», ἐγείρεται ἀμετακίνητος φραγμὸς μεταθέσεως τοῦ σταθμοῦ κρίσεως ἀπὸ τοῦ ἀξιολογικοῦ - δεοντολογικοῦ εἰς τὸ νομικὸν πλαίσιον.

Ἐπομένως ἡ ἀρχικὴ φράσις τοῦ σχολιαζομένου χωρίου «τὸν ἀνάξιον δουλεύειν οὐδαμῶς ἂν φαίη τις δοῦλον» εἶναι κατηγορηματικῶς ἀπαγορευτικὴ τῆς νόμῳ δουλείας, ἐπὶ τοσούτῳ μᾶλλον καθ’ ὅσον, τὸ ἐντὸς τῆς φράσεως «φαίη» σημαίνει ἀποκαλεῖν ἡ δίδειν κατηγόρημα καὶ δχι διὰ νόμου καθιστᾶν δοῦλον ἡ διὰ νόμου ἐντάσσειν ἄνθρωπον εἰς τὴν τάξιν τῶν δούλων.

Χαρακτηριστικὸν τῆς ἀπεχθείας τοῦ Ἀριστοτέλους πρὸς τὸν θεσμὸν τῆς δουλείας εἶναι καὶ τὸ ἔξῆς χωρίον τῶν *Πολιτικῶν* (1295b 21-24) ὅπου ἐκφράζεται ἡ δυσφορία του διὰ σύστασιν πόλεως ἐκ δεσποτῶν καὶ δούλων καὶ δχι ἀποκλειστικῶς ἐξ ἐλευθέρων: «γίνεται οὖν καὶ δούλων καὶ δεσποτῶν πόλις, ἀλλ’ οὐκ ἐλευθέρων, καὶ τῶν μὲν φθονούντων τῶν δὲ καταφρονούντων, ἀ πλεῖστον ἀπέχει φιλίας καὶ κοινωνίας πολιτικῆς».

Συγκεφαλαίωσις: α) ἡ ἐννοια τοῦ ὅρου δοῦλος συνεδέθη διὰ πρώτην φορὰν ὑπὸ τοῦ Ὁμήρου μὲ τὴν ἀπουσίαν ἡ ἀπώλειαν τῶν διανοητικῶν καὶ ἡθικῶν ἀρετῶν· ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἐννοιαν χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος δοῦλος ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, β) ώς βιολόγος καὶ δεοντολόγος ὁ Ἀριστοτέλης ὁρίζει βιολογικῶς καὶ δεοντολογικῶς τὸν πρότυπον ἀποτελοῦντα ἄνθρωπον· εἰς τὸ πρότυπον αὐτό, ἄρχει ἡ ψυχὴ καὶ ὁ ἐντὸς αὐτῆς λειτουργῶν νοῦς ἐπὶ τοῦ σώματος, δηλαδὴ τῶν βιολογικῶν - φυτικῶν παρορμήσεών του, γ) ὁρίζει ώς φύσει δοῦλον τὸν ἐστερημένον βουλευτικοῦ, δηλαδὴ τῆς ἱκανότητος τοῦ λογίζεσθαι· ἐκτὸς αὐτοῦ τοῦ stricto sensu δούλου, ὅλους τοὺς μὴ ἔχοντας ἀναπτύξει εἰς τὸ τέλειον τὰς ἡθικὰς ἀρετάς, ἀπολιτίστους καὶ ἀκολάστους, δέχεται ὁ Φιλόσοφος ώς διακόνους, ἀνδραποδώ-

5. *Πολιτικὰ* 1258b 38.

6. *Πολιτικὰ* 1255a 39.



δεις ἢ δούλους, ποτὲ δὲ ώς ἐλευθέρους, δ) κατ' ἐπανάληψιν θίγει ὁ Φιλόσοφος τὸ θέμα τῆς νόμῳ δουλείας, καταλήγων εἰς καταδίκην της, ώς ἀποτελοῦσαν ἀφύσικον πρᾶξιν βίας, ε) δίδει εἰκόνα τῆς ἡθικῆς λειτουργικῆς σχέσεως μεταξὺ δούλου καὶ ἄρχοντος· πρὸς τούτοις ἐκφράζει συμπάθειαν πρὸς τὸν φύσει δούλον καὶ τὸν βίᾳ καθιστάμενον δούλον, συμπάθειαν ἐκφράζουσαν ἐπίσης ἀντιπάθειαν πρὸς τὴν νόμῳ δουλείαν.

Συμπέρασμα: Ἡ ἀποψίς ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἐδέχθη τὴν νόμῳ δουλείαν διεμορφώθη ἐσφαλμένως ἐκ τοῦ ὅτι ὁ ὅρος δούλος ἔχωρίσθη ἀπὸ τῶν συμφραζομένων καὶ ἡρμηνεύθη βάσει τῆς ἔξω τῆς Ἀκαδημίας καὶ τοῦ Λυκείου λαϊκῆς ἐννοίας.

Εἶναι ἄρα ὀλωσδιόλου ἀβάσιμος ἢ ἀντίληψις, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ὑπῆρξε ὁ θεωρητικὸς ὑποστηρικτὴς τῆς δουλείας ως θεσμοῦ βασικοῦ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μὲ τὴν διαστολὴν τοῦ νόμῳ δούλον καὶ τοῦ φύσει δούλον καὶ μὲ τὸν τρόπον συλλήψεως τῆς ἐννοίας τοῦ φύσει δούλου ὁ Ἀριστοτέλης ἐκθεμελιώνει καὶ ἀποδοκιμάζει ἡθικὰ τὸν θεσμὸν τῆς νόμῳ δουλείας.

LE PROBLÈME DE L'ESCLAVAGE CHEZ ARISTOTE

Résumé

L'étude a pour objectif de montrer l'erreur foncière de l'opinion courante, selon laquelle Aristote fut le doctrinaire de l'esclavage comme institution juridique. Fondée sur une utilisation exhaustive et une interprétation serrée des passages du *Corpus Aristotelicum* concernant son sujet, elle comprend trois parties.

Dans la première partie est présenté le sens, très large, auquel Platon et Aristote emploient le mot «esclave», pour désigner surtout une attitude ou une qualité de caractère moral. Chez Platon, par exemple, est employé le mot «esclave» comme une expression adéquate, fût-ce par métaphore, de la soumission du corps à l'âme, des gouvernants aux lois, voire de l'homme à Dieu; par Aristote la qualification «esclave par nature» est attribuée à l'homme qui a une infirmité mentale héréditaire.

Dans la deuxième partie est opérée l'interprétation du mot «nature» de l'expression aristotélicienne «esclave par nature». Dans ce but sont évoquées



les doctrines d'Aristote concernant les rapports entre nature et art, de même qu'entre forme et matière, les conditions de la naissance des monstres et aussi la fonction de l'éducation et les limites de ses possibilités. Il en est déduit que «l'esclave par nature» n'est pas susceptible d'amélioration morale, parce qu'entièrement dépourvu de faculté de délibérer.

Dans la troisième partie, il est affirmé qu'Aristote n'approuve d'aucune l'esclavage en tant qu'institution juridique, et même qu'il la désapprouve décidément par sa conception de ce qu'il appelle «esclave par nature».

Athènes

K. Livadas