

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΕΛΟΣ, 'Αμβούργο

## KARL JASPERΣ

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ  
ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ  
*Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ*  
(*DIE GEISTIGE SITUATION DER ZEIT*, 1931)

Κοντά στὰ έλβετικά σύνορα κατοικοῦσαν οἱ τρεῖς μεγάλοι τῆς σύγχρονης γερμανικῆς φιλοσοφίας: ὁ Karl Jaspers, ὁ Martin Heidegger καὶ ὁ Ernst Bloch. Ἡ Basel, τὸ Freiburg καὶ τὸ Tübingen, δπου ἀντίστοιχα κατοικοῦσαν, ἀπέχουν μόνο μερικὲς ώρες τὸ ἐνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, ὁ διάλογος ὅμως καὶ ἡ ἄμεση ἐπαφὴ μεταξὺ αὐτῶν τῶν τριῶν ἐκπροσώπων τῆς εὐρωπαϊκῆς πνευματικῆς ζωῆς λείπει.

Αὐτὴ ἡ ἀπομόνωση, χαρακτηριστικὴ γιὰ τὴ σημερινὴ κοινωνία καὶ τὶς ἐντὸς αὐτῆς ἐμφανιζόμενες φυγόκεντρες δυνάμεις, ἔχει δρισμένους λόγους. Ὁ δρίζοντας τῆς ἄμεσης ἐμπειρίας καὶ τὸ ιστορικὸ πλαίσιο ποὺ μέσα του ώριμασαν καὶ ἔδρασαν οἱ τρεῖς ἐρευνητὲς εἶναι τὰ ἴδια. Ἐξησαν συνειδητὰ τοὺς δύο παγκόσμιους πολέμους καὶ τὶς τρεῖς κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς ἀνακατατάξεις τῶν τελευταίων 50 ἑτῶν: τὴ μετατροπὴ τῆς αὐτοκρατορίας σὲ δημοκρατία μὲ τὴν κατάργηση τῆς μοναρχίας τὸ 1918, τὸν παραμερισμὸ τῆς δημοκρατίας ἀπὸ τὴν φασιστικὴ δικτατορία ἐθνικοσοσιαλιστικῆς μορφῆς τὸ 1933, τὴν καθιέρωση σοσιαλιστικῶν τρόπων παραγωγῆς καὶ κοινωνικῶν σχέσεων σ' ἐνα τμῆμα τῆς Γερμανίας στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν τὸν τερματισμὸ τοῦ τελευταίου πολέμου. Ἡ κεντρικὴ σκέψη εἶναι ὅμως ἐκάστοτε διαφορετική. Γιὰ τὸν Jaspers εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὴ σύλληψή της, ἀκριβέστερα ἡ ἐλευθερία ποὺ ξεφεύγει, ἐνῶ ὁ ἀνθρωπος ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν ἀδράξει μὲ τὶς λογικὲς ἔννοιες του καὶ συγχρόνως τὴν φοβᾶται καὶ τῆς κρύβεται. Γιὰ τὸν Heidegger εἶναι τὸ κεντρικὸ θέμα, τὸ εἶναι, τὸ πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχον, κάτι τοῦ δόπιον τὴν ἐπιταγὴ ἀκούει ὁ στοχασμός. Ἡ προϊοῦσα λήθη τοῦ εἶναι ἀποτελεῖ τὸ πραγματικὸ περιεχόμενο τῆς ιστορίας τῆς φιλοσοφίας. Γιὰ τὸν Bloch πάλι εἶναι ἡ ἐλπίδα ἡ κεντρικὴ λέξη, τὸ πέρασμα τοῦ εἰσέτι μὴ ὄντος στὴν περιοχὴ τῶν ὄντων, ἡ συμπαρισταμένη ἀναμονὴ τῆς ἀνύψωσης τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης.



Σ' αὐτὰ τὰ τρία θέματα ἀνταποκρίνονται οἱ μορφὲς στὶς ὅποιες ἀναφέρονται ὁ Jaspers, ὁ Heidegger καὶ ὁ Bloch γιὰ νὰ συνδέσουν τὶς φιλοσοφικές τους ἀποφάνσεις μὲ τὴν παράδοση. Γιὰ τὸν Jaspers εἶναι οἱ σημαντικώτεροι διανοητὲς ὁ Kierkegaard καὶ ὁ Nietzsche, ἀν καὶ ὁ συνδυασμὸς αὐτὸς φαίνεται παράδοξος, δηλαδὴ ὁ συνδυασμὸς τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ Nietzsche μὲ τὸν χριστιανὸ ἄλλὰ πολέμιο τῆς ἐκκλησίας Kierkegaard. Πάνω στὸν Heidegger εἶχε τὴν πιὸ ἵσχυρὴ ἐπίδραση ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία, ἴδιαίτερα ὁ Παρμενίδης καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ στὸν Ernst Bloch ἡ διαλεκτικὴ φιλοσοφία τοῦ Hegel καὶ τοῦ Marx.

Μὲ τὶς διαφορὲς τῶν τριῶν θεμάτων καὶ τῶν σημείων ἀναφορᾶς στὴν ἱστορία τοῦ πνεύματος εἶχε κάποια σχέση ἡ στάση ποὺ ὁ καθένας τους πῆρε ἀπέναντι στὸ πολιτικὸ γίγνεσθαι τῆς ἐποχῆς του. Ἐνῷ ὁ Jaspers μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σὰν φιλελεύθερος, σὰν ὀπαδὸς τοῦ φιλελευθερισμοῦ ποὺ δὲν ἔξαντλεῖται μὲ τὸ *laisser faire* ἄλλὰ ἀντλεῖ διαρκῶς ἀπὸ τὸ βάθος τῆς δύναμης τῆς φιλελεύθερης ἀνοχῆς, ἐνῷ ὁ πρῶτος λοιπὸν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σὰν μορφὴ τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας, τείνει ὁ Heidegger πρὸς τὰ δεξιὰ πρὸς τὴν πλευρὰ ποὺ νοσταλγεῖ τοὺς ἀρχέγονους δεσμοὺς καὶ τὶς ἀρχαϊκὲς συνθῆκες καὶ ποὺ στὶς κρίσιμες χῶρες μετατρέπεται σὲ φασισμό. Ὁ Ernst Bloch ποὺ δίδασκε ὡς τὸ 1961 στὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία (Leipzig), συμπαθεῖ τὸ ἐργατικὸ κίνημα καὶ ἀναγνωρίζει τὴν κοινωνικὴ πρόοδο.

Ἄπὸ τὴ διαφορὰ στὸν καθορισμὸ τοῦ θέματος στὴν ἔνταξη στὴν πνευματικὴ παράδοση καὶ στὴν πολιτικὴ στάση ἔξηγεῖται τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἐποχὴ τῆς πλατύτερης ἀπήχησης καὶ τῆς νομιμότερης ἐπίδρασης εἶναι σὲ κάθε περίπτωση μιὰ ἄλλη. Ἐνῷ ὁ Jaspers ἀσκεῖ μεγαλύτερη ἐπίδραση ἀπὸ τὸ 1919-1933, τὴν ἐποχὴ τῆς δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης, γίνεται γνωστὸς ὁ Heidegger, τοῦ ὅποιου *Tὸ εἶναι καὶ ὁ χρόνος δημοσιεύθηκε τὸ 1927*, σὲ εὐρύτερους κύκλους στὰ χρόνια ἀνάμεσα στὸ 1933 καὶ στὸ 1945, δηλαδὴ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γ' Ράιχ.

Ο Bloch ἔχει ἔνα σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀκαδημαϊκὴ καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας ἀπὸ τὸ 1949-1961. Οὕτε ἐπίσημος οὕτε ἡμιεπίσημος φιλόσοφος τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν ὑπῆρξε ποτὲ ὁ Heidegger, ὅπως πρέπει νὰ παρατηρηθεῖ σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο συμπληρωματικά, γιατὶ αὐτοὶ δὲν χρειάζονταν καθόλου φιλοσόφους. Μόνο προπαγανδιστὲς τύπου Rosenberg (*O μῦθος τοῦ 20οῦ αἰώνα Der Mythos des 20. Jahrhunderts*), μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιήσουν καὶ συλλέκτες τῶν φράσεων στὸ ἔργο τοῦ Nietzsche ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν προβολὴ μιᾶς θεωρίας τοῦ πολέμου καὶ τοῦ φύλου. Τὸ «εἶναι» ἦταν πολὺ νεφελῶδες καὶ ἡ «ἀγωνία» καὶ ἡ «μέριμνα» ἀνεπίκαιρες.

Ο Jaspers γεννήθηκε στὸ Oldenburg, στὴν προτεσταντικὴ βόρειο Γερμανία. Σπούδασε νομικὰ καὶ ἰατρική. Πῆρε τὸ διδακτορικὸ δίπλωμα τῆς



\*Ιατρικῆς τὸ 1909, ἀνακηρύχθηκε ὑφηγητὴς τῆς Ψυχολογίας τὸ 1913, δημοσίευσε τὸ 1919 τὴν πρώτη του μεγαλύτερη φιλοσοφική ἐργασία, τὴν *Ψυχολογία τῶν κοσμοθεωριῶν* (*Psychologie der Weltanschauungen*), ἔγινε τὸ 1921 τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Heidelberg, ἀπολύθηκε τὸ 1937, ἐγκαταστάθηκε ἐκ νέου τὸ 1945. Δέχθηκε τὴν ἔδρα ποὺ τοῦ πρόσφερε τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Basel, ὅπου καὶ δίδαξε ἀπὸ τὸ 1948-1961 ὡς τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας καὶ ὅπου ἔζησε ὧς τὸ θάνατό του ἀφιερωμένος στὴν συγγραφική του δράση.

Τὰ ἔργα του μποροῦν νὰ διαχωριστοῦν σὲ 4 μεγάλες ὁμάδες: Στὰ χρόνια ἀπὸ τὸ 1909-1919 ἀνήκουν τὰ συγγράμματά του στὸν κλάδο τῆς ψυχιατρικῆς, ψυχολογίας καὶ νευρολογίας, μεταξὺ τῶν ὅποιων τὸ κορύφωμα ἀποτελεῖ ἡ *Γενικὴ ψυχοπαθολογία* (*Allgemeine Psychopathologie*, 1913). Κατοπινὲς πραγματεῖες ἐφάπτονται μὲ αὐτὸ τὸ ἀρχικὸ πεδίο τῆς ἔρευνας τοῦ Jaspers ὅπως εἶναι ἡ μελέτη *Strindberg καὶ Van Gogh* (1922), ὅπου ἐπιχειρεῖται ἡ παθογραφικὴ ἀνάλυση τῶν δύο καλλιτεχνῶν.

Στὴν δεύτερη ὁμάδα ἀνήκουν τὰ καθαρὰ φιλοσοφικὰ συγγράμματά του, μεταξὺ αὐτῶν τὸ βασικὸ ἔργο τοῦ Jaspers, ἡ τρίτομη *Φιλοσοφία* τοῦ 1932 καὶ τὸ πρῶτο μέρος τῆς φιλοσοφικῆς λογικῆς ὑπὸ τὸν τίτλο: *Περὶ τῆς ἀληθείας* (*Von der Wahrheit*, 1947).

Στὴν τρίτη ὁμάδα μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν τὰ συγγράμματα ποὺ δημιούργησε ὁ διάλογος τοῦ Jaspers μὲ μορφὲς τῆς ἴστορίας τῆς φιλοσοφίας: *Nietzsche* (1936), *'O Descartes καὶ ἡ φιλοσοφία* (Βερολīνο 1937), *Schelling* (*Schelling, Grösse und Verhängnis*, Μόναχο 1955), *Nikolaus Cusanus* (1964) καὶ ἄλλα.

\*Ἐδῶ πρέπει νὰ προστεθεῖ ὅτι ἡ ἀπασχόληση μὲ τὴν ἴστορία τῆς φιλοσοφίας δὲν εἶναι μὲ κανένα τρόπο γιὰ τὸν Jaspers μιὰ φυγή, δὲν εἶναι ἔνα ὑποκατάστατο γιὰ τὴν πηγαία φιλοσοφικὴ προσπάθεια. Ἡ στροφὴ πρὸς τὴν παράδοση εἶναι γι' αὐτὸν μᾶλλον μιὰ εὐκαιρία γιὰ τὸν προσανατολισμὸν ἀνάμεσα στὶς μεθόδους τοῦ φιλοσοφεῖν, τόσο στὶς σήμερα γόνιμες ὅσο καὶ στὶς ἐπικίνδυνα γοητευτικὲς καὶ ἀπογοητευτικές. Στὸ ἔργο του *Oἱ μεγάλοι φιλόσοφοι* (*Die grossen Philosophen*, 1937), ποὺ ἔμεινε ἀνολοκλήρωτο, παρουσιάζει ὑπὸ τὸν τίτλο «Οἱ συνεχεῖς θεμελιωτὲς τοῦ φιλοσοφεῖν» πρῶτα-πρῶτα τὸν Πλάτωνα, τὸν Αὔγουστινο καὶ τὸν Kant. Ἡδη αὐτὴ ἡ παράταξη δείχνει ὅτι ὁ Jaspers δὲν θέτει σὰν ἀξίωση τὴν τέλεια ἀνακατασκευὴ τῶν ἐλάχιστων διακλαδώσεων τῆς παράδοσης. Εἰσχωρεῖ στὴ διάσταση τῆς ἴστορίας διαλέγοντας καὶ κατατάσσοντας, χωρὶς ὅμως τὴ διάθεση νὰ ἀποκλείσει. Ἡ προετοιμασία μιᾶς παγκόσμιας ἴστορίας τῆς φιλοσοφίας ἔγινε φανερὴ ὅταν τὸ ἔργο ποὺ ἀναφέραμε δημοσιεύτηκε τὸ 1981 γιὰ πρώτη φορὰ μαζὶ μὲ τὰ *Katáloita* (Karl Jaspers, *Die grossen Philosophen und Nachlass I und II*, hrsg. von H. Saner, München / Zürich 1981).



Μιὰ τέταρτη ὅμαδα τελικὰ ἀποτελοῦν οἱ πραγματεῖες του οἱ ἀφιερωμένες στὴν κριτικὴ τῆς ἐποχῆς στὴν πολιτικὴ καὶ στὴ φιλοσοφία τῆς ἴστορίας. Ἀνάμεσα σ' αὐτὲς ἔχωρίζουν Ἡ πνευματικὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας (*Die geistige Situation der Zeit*), δημοσιευμένη τὴν παραμονὴ τῆς ἐγκαθίδρυσης τοῦ χιτλερικοῦ κράτους τὸ 1931, καὶ Περὶ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ἴστορίας (*Vom Ursprung und Ziel der Geschichte*, 1949).

“Ολες οἱ ὅμαδες ποὺ ὀνομάσαμε πρέπει νὰ θεωρηθοῦν σὰν συγκεκριμενοποιήσεις τῆς φιλοσοφικῆς φροντίδας τοῦ Jaspers. Παντοῦ εἶναι τὸ σύμπλεγμα τῶν προβλημάτων τῆς ἐλευθερίας τὸ ἐκφρασμένο ἢ τὸ λανθάνον θέμα.

Ἡ κατανοοῦσα ψυχοπαθολογία, ποὺ ἀναπλάσσει νοητὰ τὴ γένεση τῶν ψυχικῶν ἀνωμαλιῶν, τοποθετεῖται ψηλότερα ἀπὸ τὴν ψυχοπαθολογία, ποὺ ἔρευνἄ ἀπλῶς τὶς αἰτιακὲς συναρτήσεις. Οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι τῆς μεταφυσικῆς εἶναι τὰ μνημειώδη εἰδῶλα τῆς ἱκανότητας τοῦ ἀνθρώπου νὰ προχωρήσει, ἔκεινώντας ἀπὸ τὸν ἐλεύθερον αὐτοκαθορισμό, στὸ βασίλειο τοῦ τίποτα καὶ νὰ ἀποικήσει τὸ κενό, ποὺ ἀρχικὰ περιβάλλει τὸν ἄνθρωπο, μὲ θεωρήματα, σύμβολα, πίνακες ἀξιῶν καὶ δράματα. Στὶς πολιτικὲς καὶ κριτικὲς μελέτες διατυπώνεται ὁ φόβος τῆς ἀπώλειας τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου στὴν ἐποχὴ τῶν μαζῶν. Ἡ διατύπωση αὐτοῦ τοῦ φόβου συνδυάζεται μὲ τὴν ἔκκληση νὰ μὴν παραδεχόμαστε ἀπόλυτους καθορισμοὺς στὸν τομέα τῶν ἀνθρώπινων καὶ τῶν ἴστορικῶν φαινομένων καὶ νὰ μὴν μαγευόμαστε ἀπὸ πειστικὰ σχήματα καὶ ἀπὸ εὔκολομάθητες ἐννοιακὲς κατασκευές, ἀλλὰ νὰ ἐπιχειροῦμε τὴν κατάδυση πρὸς τὸν πυθμένα τοῦ ἕδιου ἐγὼ καὶ νὰ πολεμᾶμε νὰ ἀγγίξουμε τὸ ἀληθινὸν καὶ τὸ καλὸ σὰν μεμονωμένα ἄτομα καὶ διαρκῶς ἐκ νέου. Στὶς συστηματικὰ διαμορφωμένες φιλοσοφικὲς διατριβὲς τελικὰ κατακτᾶται ὁ δυνατὸς χῶρος τῆς ἐλευθερίας μὲ τὴν ἀπώθηση τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῶν μεμονωμένων ἐπιστημῶν ὅτι ἡ ἔξαντλητικὴ ἔξήγηση καὶ ἡ φιλοσοφικὴ καθολικὴ γνώση τους εἶναι δυνατή.

Ἡ ἐλευθερία περὶ τῆς ὁποίας εἶναι ἐδῶ ὁ λόγος δὲν εἶναι οὕτε ἡ ἐλευθερία τῆς ἀδιάφορης βούλησης, δηλαδὴ σὰν ἀπεριόριστη καὶ δῆθεν χωρὶς καμία αἰτία ἐμφανιζόμενη ἱκανότητα τῆς πράξης ἢ τῆς ἀπραξίας, οὕτε ἡ ἐλευθερία τῆς ἀνεξέλεγκτης, ἀχόρταγης καὶ ἀπείθαρχης ἐνέργειας, οὕτε ἡ ἐλευθερία τῆς θυσίας αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας γιὰ νὰ παραδοθοῦμε μιὰ γιὰ πάντα σὲ μιὰ ἔξουσία καὶ νὰ περικαλυφθοῦμε προστατευτικὰ ἀπὸ τὴν φανταστικὴ ἀλάνθαστη διακυβέρνησή της. Ο Jaspers ἐννοεῖ τὴν ἐλευθερία, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τοῦ Leibniz καὶ τοῦ Kant, σὰν κάποτε ἀναγκαστικὰ πραγματοποιούμενη δυνατότητα τῆς σύλληψης τοῦ δρθοῦ καὶ πράγματι συμφέροντος ἀπὸ τὸ λόγο, καὶ σὰν τὴν ἐπόμενη περιαγωγὴ τῆς ψυχῆς καὶ τὸν προσανατολισμὸ τῆς καθημερινῆς δουλειᾶς καὶ ὀλόκληρης τῆς ζωῆς πρὸς αὐτὸ τὸ ἔλλογο μάθημα, ποὺ μὲ τὴ σειρά του κερδίζει καθαρότητα,

διαφοροποίηση και ἐπίδραση χάρη στὴν ἐκτέλεση τῆς νέας πράξης. Ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξη και ὁ λόγος, ἡ ἐλεύθερη δριοθέτηση μιᾶς νέας ἀρχῆς τῆς καθημερινῆς ζωῆς και ἡ θεωρητική κατάκτηση τῶν ἀληθινῶν συσχετισμῶν ἀναφύονται ἡ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη και ἐνισχύονται ἀμοιβαῖα.

Ο Jaspers μιλάει συχνὰ ὅταν θέλει νὰ ἀποδείξει αὐτὴν τὴν πολύπλοκη ἀλλοίωση γιὰ μιὰ ἐπανάσταση τῆς νοοτροπίας. Ο χαρακτηρισμὸς αὐτὸς βρίσκεται στὸ κεφάλαιο τοῦ καντιανοῦ ἔργου *'H θρησκεία ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ λόγου* (Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft), τὸ ἀφιερωμένο στὴ διερεύνηση τοῦ ριζικὰ κακοῦ. Τὴ διδασκαλία τοῦ Kant περὶ τοῦ ριζικὰ κακοῦ πῆρε ὁ Jaspers σὰν θέμα μιᾶς διάλεξης στὴ Ζυρίχη τὸ 1935. Στὴν πανεπιστημιακὴ διδασκαλία του συνηθίζει νὰ τονίζει στοὺς ἀκροατές του τὴν σπουδαιότητα αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου. Σὲ μιὰ συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Rudolf Augstein, τὸν ἐκδότη τοῦ περιοδικοῦ *Spiegel* ἔλεγε ὅτι «ἡ ἔννοια τῆς ἐπανάστασης τῆς νοοτροπίας» ἀποτελεῖ ἔναν τὸ κεντρικὸ νόημα, ἀν και ἐδῶ παίρνει μιὰ πολιτικὴ χροιά. Ο Jaspers μιλάει στὴν περίπτωση αὐτὴ περὶ τῆς ἀνάγκης μιᾶς πνευματικῆς ἐπανάστασης, μιᾶς ἡθικο-πολιτικῆς ἐπανάστασης πάνω σὲ πνευματικὴ βάση.

Η σὰν «ἐπανάσταση τῆς νοοτροπίας» νοούμενη ἐλεύθερία προετοιμάζεται και δημιουργεῖται τελικὰ ἀπὸ τὸν Jaspers μὲ τὸν συδυασμὸ ἔκκλησης και περιγραφῆς, μὲ αὐτὸ ποὺ δονομάζει φότισμα τῆς ὑπαρξῆς, στὸ ὅποιο εἶναι ἀφιερωμένος ὁ δεύτερος τόμος τῆς *Φιλοσοφίας* (Philosophie, 1932). Η ἐπινόηση τοῦ ὄρου «Φιλοσοφία τῆς ὑπαρξῆς» δοφείλεται στὸν Fritz Heinemann. Ο ὄρος αὐτὸς χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ 1931 ἀπὸ τὸν Jaspers γιὰ νὰ διαχωριστεῖ ὁ δικός του τρόπος τοῦ φιλοσοφεῖν, τόσῳ ἀπὸ τὶς καθαρὰ λογικὲς και ἐπιστημολογικὲς ὅσο και ἀπὸ τὶς ιστορικὲς ἀναζητήσεις· ἐπίσης γιὰ νὰ ἀνακοινωθεῖ μιὰ φιλοσοφικὴ ἐμβάθυνση τοῦ προβλήματος τοῦ ἀνθρώπου, ἔνας ἀπὸ τὴ σωκρατικὴ ἀπορητικὴ διαλεκτικὴ ἐμπνεόμενος και στὴν ἔκκληση καταλήγων προβληματισμός. Τὸν ὑπαρξισμὸ ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ νέου και κλειστοῦ συστήματος ποὺ μπορεῖ νὰ μαθευτεῖ σὰν κάτι ἔτοιμο και ν' ἀποτελέσει νεκρὸ κτῆμα δὲν ἥθελε ὁ Jaspers ποτὲ νὰ διδάξει. Οταν θέλουμε νὰ ἀκριβολογοῦμε πρέπει νὰ προσέχουμε τὴ διαφορὰ μεταξὺ τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑπαρξῆς τοῦ Jaspers, τὴν θεωρία τῶν κατηγοριῶν τῆς ὑπαρξῆς στὸ *Eίναι καὶ Χρόνος* (Sein und Zeit) τοῦ Heidegger και στὸν ὑπαρξισμὸ τοῦ Sartre. Ενῶ δύμως γιὰ τὸν Sartre ἡ λέξη ὑπαρξη σημαίνει τὴν ἀδιαφοροποίητη και οὐδέτερη παρουσία, και ἡ παλαιὰ ἀντίθεση ἀνάμεσα στὴν παρουσία (existentia) και τὴν οὐσία (essentia) διαφαίνεται, εἶναι γιὰ τὸν Jaspers ἡ «ὕπαρξη» τὸ ὄνομα ποὺ μεταχειρίζεται γιὰ νὰ ἐπισημάνει αὐτὸ ποὺ συναντᾶμε σὰν μεμονωμένο και σύγχρονα σὰν πνευματικό, αὐτὸ ποὺ τελικὰ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι: δηλαδὴ γιὰ νὰ ἐπισημάνει αὐτὸ ποὺ διαφέρει ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη πραγματικότητα, ποὺ εἶναι μεμονωμένη ἄλλα



φορτωμένη μὲ τὶς αἰσθήσεις καὶ τὰ ύλικὰ συμφέροντα, ποὺ διαφέρει ἐπίσης ἀπὸ τὴν στοιχειώδη ἀνθρώπινη συνείδηση, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἰκανότητα νὰ συναναστρεφόμαστε μὲ ἐπιστημονικὲς ἔννοιες, ποὺ εἶναι βέβαια πνευματικὴ ἀλλὰ γενική. Τελικὰ διαφέρει ἀπὸ τὸ πνεῦμα, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τοῦ προσανατολισμοῦ πρὸς ἴδεες, ποὺ εἶναι ἀναντίρρητα πνευματικὸ ἀλλὰ γενικό.

Ο Jaspers ἐπιχειρεῖ μὲ τὴν φιλοσοφία του τὴν κατασκευὴν ἐνὸς ἀντίβαρου γιὰ τὴν ἀντικειμενικὴ διαλεκτική, ίδιαίτερα γιὰ τὴν διαλεκτικὴ τοῦ μαρξισμοῦ. Τὴν θεωρεῖ σὰν μιὰ μοντέρνα μορφὴ τῆς μοιρολατρείας. Δίπλα στὴ μοιρολατρεία τῶν μωαμεθανῶν, τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν στωϊκῶν πρέπει νὰ τεθεῖ (ό Jaspers δὲν τὸ διατυπώνει ἔτσι, ἀπὸ τὴν σκοπιά του ὅμως θὰ μποροῦσε νὰ εἰπωθεῖ) ἡ μοιρολατρεία τῶν διαλεκτικῶν.

Παρὰ τὸ γεγονός ὅμως ὅτι οἱ ἀντιθέσεις στὴ διάσταση τῶν ἀντικειμένων, αὐτὲς οἱ ἐσωτερικὲς πηγὲς τῆς κίνησης καὶ τῆς ἐξέλιξης τῆς πραγματικότητας, μεταβάλλονται μερικὲς φορὲς σὲ καταφύγια τῆς ἀγνοίας καὶ ἡ διαλεκτικὴ μεταμορφώνεται σὲ μέσο γιὰ τὴν ἐξήγηση, δικαιώση καὶ ὀλοκληρωτικὴ κατάφαση τοῦ κάθε τί, πρέπει νὰ ἐξευρεθεῖ —ἀνακάλυψη καὶ ἐφεύρεση συμπίπτουν στὴν περίπτωση αὐτή— ὁ ἀληθινὸς πυρήνας ἐντὸς αὐτῆς, νὰ σωθεῖ καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ. Καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀποχρῶντος λόγου ποὺ εἶχε προβληθεῖ καὶ ὑπερτιμηθεῖ ἀπὸ τὴν φιλοσοφία τοῦ Christian Wolff—δηλαδὴ ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴ τάση ποὺ κυριαρχοῦσε στὰ γερμανικὰ πανεπιστήμια τὴν ἐποχὴ τοῦ διαφωτισμοῦ καὶ ποὺ ἀποτελοῦσε μιὰ σχολαστικοποίηση τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ Leibniz—εἶχε τότε μεταμορφωθεῖ σ' ἕνα τέτοιο μέσον, ως τὴ δημοσίευση τῆς διαφωτίζουσας σάτυρας τοῦ Voltaire, δηλαδὴ τοῦ ἔργου του ὁ *Candide* ή ὁ *δπτιμισμός* (*Candide ou l'optimisme*). Κανεὶς δὲν μπορεῖ ἐν τούτοις νὰ ἀρνηθεῖ τὴ σημασία καὶ τὴν δρθότητα τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀποχρῶντος λόγου.

Πολὺ περιορισμένα ἀληθεύει τὸ σκίτσο τῆς ἀντίπαλης θεωρίας σ' αὐτὸν τὸν φιλοσοφικὸ ἀνταγωνισμό, ἔτσι ὥστε τὸ σχεδιάζει ο Jaspers.

Κατὰ τὸν Jaspers ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴν μαρξιστικὴ ἀντίληψη, εἶναι ἀπλῶς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κοινωνικῆς του θέσης. Οἱ ιδιομορφίες του ἀπορρέουν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ σημεῖο δπου στέκεται ἐντὸς τῆς κοινωνίας, ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μόνο ἡ συνηρτημένη τῆς κοινωνιολογικὰ νοούμενης κατάστασῆς του. Ἡ σχεδὸν ὀλοκληρωτικὴ ἐξάρτηση τῆς συνείδησης καὶ τῆς πνευματικότητας ἀπὸ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ δεδομένα δὲν εἶναι ὅμως γιὰ τὸν Marx μιὰ «ἄει ὡσαύτως» ἔχουσα καὶ ἀναλλοίωτη ἀλήθεια, ἀλλὰ συνακόλουθο ἐκείνης τῆς φάσης τῆς πορείας τῶν κοινωνικῶν ἀντιθέσεων στὴν ὁποία σχηματίστηκαν καθαρὰ τὰ μέτωπα, καὶ δξεῖς ἀνταγωνισμοὶ προμηνύουν τὴν ἐπικείμενη κρίση καὶ κλίση εἴτε πρὸς τὴ μιὰ μεριὰ εἴτε πρὸς τὴν ἄλλη. Ἡ εἰσόδος ὅμως σ' αὐτὴν τὴν συνειδητότερη



καὶ ώριμότερη φάση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ εἶναι ἀποφασιστικά, ἂν καὶ ὅχι ὅλοκληρωτικά, τὸ ἔργο τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ διαβλέπει τὶς λανθάνουσες τάσεις καὶ ἐφαρμόζει τὸ μοχλὸ τοῦ μετασχηματισμοῦ, δηλαδὴ ποὺ περνάει στὴν ἐπαναστατικὴ πράξη.

Ο Μαρξ κάνει στὴν «τρίτη θέση του γιὰ τὸν Feuerbach» μιὰ σαφέστατη κριτικὴ τῆς ὑλιστικῆς διδασκαλίας γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν συνθηκῶν καὶ τῆς ἀγωγῆς, γιὰ τὴν ἀλλοίωση ποὺ ἐπιφέρουν οἱ συνθῆκες καὶ ἡ ἀγωγή. Ή διδασκαλία αὐτὴ ξεχνάει, κατὰ τὸν Marx, ὅτι οἱ συνθῆκες πρέπει νὰ μετασχηματιστοῦν ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ ὅτι ὁ παιδαγωγὸς πρέπει νὰ ἀγωγηθεῖ. Ή μεταμορφώνουσα ἐπίδραση ἐξωτερικῶν παραγόντων ἐπάνω στὸν ἀνθρωπὸ εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση μιὰ ἐπίδραση τοῦ ἴδιου ἐπάνω στὸν ἑαυτό του γιατὶ τὸ διαμορφῶν περιβάλλον εἶναι τὸ περιβάλλον ποὺ ἀρχικὰ σχηματίστηκε ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸ ἢ ἔνα περιβάλλον ποὺ τοῦτος διάλεξε γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ ἐντὸς αὐτοῦ. Τὸ πήδημα μὲ τὸ ὅποιο ξεφεύγει ἀπὸ τὴν ἀποξένωση ποὺ εἶχε καταντήσει συνηθισμένη καὶ οἰκεία, καὶ ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ μιὰ στάση ποὺ ἐπὶ ἔνα διάστημα εἶχε θεωρηθεῖ σὰν αὐτονόητη, ἂν καὶ πίεζε, εἶναι αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουν ὁ μὲν Marx ἐπαναστατικὴ πράξη ὁ δὲ Jaspers ἐπανάσταση τῆς νοοτροπίας.

Καὶ οἱ δυὸ ὑπονοοῦν τὸ ἴδιο. Ή διαφορὰ ἔγκειται μόνο στὸ ἔξῆς: Ο Jaspers ζητάει τὴν ἀργὰ ώριμάζουσα καὶ στὸ τέλος πάντα ξαφνικὰ παρουσιαζόμενη μετατροπὴ μόνο μέσα στὸν κόσμο τῶν ἐννοιῶν καὶ στὸ πεδίο τῆς δράσης τοῦ ἀτόμου, ἐνῶ ὁ Marx ἐπεξεργάζεται καὶ ὑπογραμμίζει τὴν περίπτωση στὴν ὅποια μιὰ ἱστορικὰ σχηματισμένη ὅμάδα ἢ ἔνα τμῆμα μέσα στὴν κοινωνία ταυτίζεται μὲ τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς ὅλης κοινωνίας καὶ κατευθυνόμενο ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐνδιαφέροντα ἀλλοιώνει τὶς κοινωνικὲς συνθῆκες.

Η τοποθέτηση τοῦ ἐλεύθερου αὐτοῦ μετασχηματισμοῦ στὴν περιοχὴ τῆς ίδεας καὶ τῆς ἡθικῆς, ὅπως τὸ ἀπαιτεῖ ὁ Jaspers, καὶ ὁ ἡθικοπολιτικὸς πουναντιλισμὸς —ὅπως θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς χρησιμοποιώντας ἔναν ὄρο τῆς ἱστορίας τῆς τέχνης— ποὺ συνδέεται μὲ ἐκείνη τὴν τοποθέτηση, πρέπει νὰ ἀντικρυστοῦν μέσα στὸ πλαίσιο τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸ 1918-1933 καὶ νὰ ἐρμηνευθοῦν σὰν μιὰ προσπάθεια καταπολέμησης καὶ ἄμβλυνσης τῆς ἐπαναστατικῆς ἀτμόσφαιρας ποὺ κυριαρχοῦσε τότε ἀνάμεσα στοὺς ἀσυμβίβαστους ἀντιπάλους τῆς δημοκρατίας. Τὸν καιρὸ ποὺ γεννιόταν ἡ πρώτη γερμανικὴ δημοκρατία στὴν Βαΐμάρη ἀναφύονταν καὶ οἱ τάσεις πρὸς τὴ διεξαγωγὴ μιᾶς συντηρητικῆς ἐπανάστασης, τάσεις ποὺ στρέφονταν κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ νέου κράτους, ποὺ θ' ἀπολυτοποιοῦσαν τὴ φυλὴ καὶ τὸ ἔθνος καὶ ποὺ θὰ ἥθελαν νὰ ἐπαναφέρουν τὴν παλαιὰ διάρθρωση τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων. Ο Ludendorff συμμαχοῦσε μὲ τὸν Χίτλερ ὁ ὅποιος ἀργότερα μποροῦσε νὰ παρατήσει μιὰ τέτοια ὑποστήριξη. Τὸ 1922 δολοφο-



νήθηκε ό ανδρας ποὺ ἀνῆκε στὴν ἀνοικτὴ ἀστικὴ τάξη, καὶ ποὺ ἐμφανίζει στὴν πνευματικὴ του διάπλαση ἀρκετὲς ὅμοιότητες μὲ τὸν Jaspers. Ὁ πρωτεργάτης τῆς συνθήκης τοῦ Rapallo, ὁ Walter Rathenau, ἔπεσε θῦμα ἐνέδρας, ἐνῷ βρισκόταν στὸ αὐτοκίνητό του. Ὁ Jaspers εἶχε κάνει δυὸς χρόνια προηγουμένως μιὰ ώραία ὄμιλία γιὰ τὸν Max Weber, ποὺ τιμήθηκε ἀπὸ τὸν Jaspers, πρὸς μεγάλη δυσαρέσκεια τοῦ Heinrich Rickert, σὰν φιλόσοφος. Ἡ δολοφονία τοῦ Rathenau δὲν ἀποτέλεσε ὅμως εὐκαιρία γιὰ μιὰ παρόμοια ὄμιλία ἡ ἕνα ἄρθρο, ἀν καὶ αὐτὸς ἐπίσης ἦταν ἕνας φιλόσοφος.

Οἱ στοχαστὲς σιωποῦσαν. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν διαπιστώθηκαν καθαρότερα ἀπὸ τοὺς διανοούμενους καὶ τοὺς δημοσιογραφοῦντας συγγραφεῖς σὰν τὸν Ernst Toller, Kurt Tucholsky καὶ Carl von Ossietzky. Μόνον αὐτοὶ ἀνησυχοῦσαν σοβαρὰ καὶ ἔβλεπαν ὅτι ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ πνευματικὴ κατάσταση ἀπαιτοῦσε τὸν συναγερμό.

Ἡ πνευματικὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας δημοσιεύθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1931 καὶ ἔγινε ἀντικείμενο νέας ἐπεξεργασίας γιὰ τὴν πέμπτη ἔκδοση τὸ καλοκαίρι τοῦ 1932, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ δημοκρατία διέτρεχε τὸν μέγιστο κίνδυνο ἀπὸ τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστές. Ὁ Jaspers παρατηρεῖ στὸ σημείωμα ποὺ προτάσσει στὶς μεταπολεμικὲς ἐκδόσεις αὐτοῦ τοῦ κειμένου ὅτι ἐκεῖνο τὸν καιρὸ εἶχε ἀσαφὴ γνώση τοῦ φασισμοῦ, ἡ δὲ εἰκόνα ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ ἦταν ἀκόμα πιὸ ἀκαθόριστη. Διαπραγματεύεται ἐν τούτοις μιὰ ὅψη τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς ἰδεολογίας στὸ ἐν λόγῳ ἔργο. Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς προσπάθειας νὰ θέσει σὲ ἀμφιβολίᾳ τὴν φιλοσοφικὴ σημασία τῆς ἀνθρωπολογίας ἐξετάζει τὴν ρατσιστικὴ θεωρία τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ καὶ φυσικὰ τὴν ἀπορρίπτει. Στεκόμενος στὴν ἀνθρωπιστικὴ σκοπιὰ ἐπισύρει τὴν προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη στὰ ώμὰ αἰτήματα ποὺ προβάλλουν ἡ θεωρία τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου, οἱ ψυχοθεραπευτικὲς συνταγὲς τῆς ψυχανάλυσης καὶ οἱ εὐγονικὲς ὀδηγίες τῆς ρατσιστικῆς θεωρίας.

Ἄπὸ τὴν ἴδια σκοπιὰ προέρχεται ἡ ὑπόδειξη ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς γίνεται σήμερα τὸ μέσον τῆς τεχνικῆς διεξαγωγῆς τῆς κρατικὰ δργανωμένης βίας, ἐνῷ ἄλλοτε ἦταν ἔτοιμος νὰ ὑπερασπίσει καὶ νὰ ἐπεκτείνει τὴν προσωπική του ζωὴς χρησιμοποιώντας τὸ ὅπλο (πβ. σ. 84). Καὶ ἀπὸ τὸ ὑψος τῆς γνήσιας φιλοσοφικῆς σκοπιᾶς θυμίζει ὁ συγγραφέας, ἀντιμετωπίζοντας τὴν διαστρεβλομένη φιλοσοφία καὶ τοὺς ἵρασιοναλισμοὺς ὅλων τῶν εἰδῶν, ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς πρέπει —γιὰ νὰ μείνει ἀνθρωπὸς— νὰ πορευθεῖ μέσα στὸ χῶρο τῆς συνείδησης, καὶ ὅτι τὸ σύνθημα «ἄς ἐπιστρέψουμε ἀπὸ τὴ συνειδητότητα σὲ ὅ,τι δὲν ἔχει συνείδηση: στὸ αἷμα, στὴν πίστη, στὸ χῶμα, στὴν ψυχή, στὸ παραδεδομένο, σὲ ὅ,τι δὲν ἐπιδέχεται ἐρωτήσεις», ὁδηγεῖ στὴν πλάνη καὶ στὴ διαφθορά.

Ἄπὸ τὴν ἔγνοια γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνειδητότητας, ποὺ παραμένει ὅμως στὸν Jaspers γενική, γιὰ τὴν ἀνύψωση τοῦ ἀτόμου σὲ ὑπεύθυνο καὶ

ἀνεξάρτητο ἄνθρωπο ἀναβλύζει ἡ ἀντιπάθεια τοῦ Jaspers πρὸς τὴ μᾶζα. Ἐπ’ αὐτὴν τὴν ἀντιπάθεια πάλι πηγάζει ἡ ἀρνητική του στάση ἀπέναντι στὴν κυριαρχία τῆς γραφειοκρατίας, ἀκριβέστερα στὴν κυριαρχία τῆς μάζας μέσω τῆς γραφειοκρατικὰ ρυθμισμένης ὑλικῆς πρόνοιας. Αὐτὴ ἡ ἀρνητική στάση διακλαδώνεται. Ἐπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ προβάλλει μιὰ σκεπτικὴ ὡς κριτικὴ στάση ἀπέναντι στὰ δημοκρατικὰ καθεστῶτα: «Σπάνια βρίσκεται ἔνας ἄνθρωπος ποὺ ἀναλαμβάνει ἀληθινὰ εὐθύνη. Τὸ πλῆθος τῶν ὑπευθύνων ποὺ φέρνει ἐπάνω ἡ τύχη ἔχει μιὰ τέτοια θέση ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τὴ λήψη ἀποφάσεων. Κλιμακωτὲς ἀρχές, ἔξεταστικὲς ἐπιτροπές, ὑπομνήματα συμβουλίων πραγματογνωμοσύνης. Ο ἔνας τὸ φορτώνει στὸν ἄλλο. Στὸ βάθος στέκεται ἡ ἔξουσία τοῦ λαοῦ σὰν μᾶζα ποὺ φαινομενικὰ παίρνει τὶς ἀποφάσεις ψηφίζοντας στὶς ἐκλογές».

Ἐπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ προβάλλει ὁ δεύτερος κλάδος: «Η πολεμικὴ κατὰ τῆς ἰδέας τῆς ἴστοτητας, κατὰ τῆς προφανοῦς ἴστοτητας τῶν ἄνθρωπων. Η νοσταλγία τοῦ ἀρχηγοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ὅποίου ἡ προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο συνυφαίνονται μὲ τὴν ἄμεση πραγματικότητα, γιατὶ καταλαμβάνει τὴ θέση του ἐργαζόμενος ἀκατάπαυστα. Η λύπη γιὰ τὸ γεγονός ὅτι μὲ τὸν ἔξιστικὸ τρόπο ζωῆς τῶν μαζῶν ἔξαφανίζεται ἡ μορφωμένη τάξη ποὺ εἶχε ἀναπτύξει τὴν πειθαρχία τῆς σκέψης καὶ τοῦ αἰσθήματος χάρη στὴν συνεχὴ ἄσκηση, πρᾶγμα ποὺ τῆς ἐπέτρεπε νὰ ἀποτελεῖ τὴν ἡχώ πνευματικῶν κατακτήσεων (πβ. σ. 115 πβ. ἐδὼ τὴν ἄλλοιωμένη στάση ἀπέναντι στὶς μᾶζες καὶ στὴν παιδεία τους στὸ ἔργο *Περὶ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ἴστορίας*, 1949). Τὸ αἴτημα τῆς γνήσιας ἀλληλοβοήθειας τῶν συνειδητῶν, ἀριστῶν καὶ ἐλαχίστων. Δὲν ἐπιτρέπεται ὅμως αὐτοὶ νὰ καθηλώνονται, ὅπως τονίζει ὁ Jaspers, σὲ μιὰ ἀριστοκρατικὴ κάστα ἡ ἔναν ὅμιλο ὁμαδικῆς ἀρχηγίας, γιατὶ τότε μεταμορφώνονται, ἀν καὶ μειονότητα, σὲ μιὰ ὅμάδα ποὺ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ σὰν μᾶζα, ἐφόσον μέσα σ’ αὐτὴν τὴ μειονότητα ἀποφασίζει ἡ γνώμη τῆς πλειοψηφίας καὶ ἀνάγλυφες, τὸν μοναδικὸ καὶ ἀναντικατάστατο ἄνθρωπο χαρακτηρίζουσες ἴδιότητες δὲν γίνονται ἀνεκτές. Εκεῖνοι οἱ ἀριστοὶ καὶ ἐλάχιστοι πρέπει νὰ σχηματίσουν ἔνα σύλλογο μοναδικῶν ἄνθρωπων ποὺ διατηροῦν τὴ μοναδικότητά τους, ὅχι βέβαια ἔνα σύλλογο ἐγωϊστῶν, ὅπως τὸν ἥθελε ὁ Stirner.

Η τάση τοῦ Jaspers νὰ χρησιμοποιεῖ μόνο ἔννοιες ποὺ ἐφαρμόζονται σὲ ἄτομα καὶ ἡ ἀδυναμία νὰ ἀναλύσει τὴ συμπλοκὴ πολιτικο-κοινωνικῶν δυνάμεων στὴν συγκεκριμένη κατάσταση, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἐκείνη τὴν τάση, ἔξηγοῦν πῶς ὁ Jaspers δὲν εἶδε ὅτι οἱ σκέψεις του ποὺ ἀναφέραμε συμβάλλουν ἐπίσης στὴν ἐνίσχυση ἐνὸς ρεύματος ποὺ στρέφεται, φαινομενικὰ τουλάχιστον, ἀλλὰ ἐν μέρει καὶ οὐσιαστικά, κατὰ τῆς ἀστικῆς τάξης καὶ θαυμάζει τοὺς λίγους ἐκλεκτοὺς ποὺ ἀναλαμβάνουν τὴν ἀρχηγία. Ο Jaspers ἔχει ἀδιάσειστη ἐμπιστοσύνη στὴν πάντα πραγματοποιήσιμη δυνατότητα



τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀναθεωρήσει τὸν τρόπο τῆς ζωῆς του καὶ νὰ θεωρήσει τὴν πορεία τῶν πολιτικῶν καὶ ιστορικῶν γεγονότων σὰν τὸ βάδισμα μιᾶς ὁμάδας ἀτόμων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀγνοήσουν τὴν ἔκκληση τοῦ νοῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας πρὸς τὸν νοῦ καὶ τὴν ἐλευθερία γιὰ μιὰ πνευματικὴ ἐπικοινωνία καὶ συναλλαγὴ ἄνευ ὁρίων. Μὲ αὐτὴ τὴν ἐμπιστοσύνη βρίσκεται ὅμως σὲ ἀντίθεση ἡ συχνὴ μνεία τῆς γνήσιας, τῆς ἀδιαπέραστης γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τῆς πραγματικὰ ιστορικῆς μοίρας ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀνάλυσης τοῦ προβλήματος τοῦ πολέμου ποὺ κατὰ τὸν Jaspers θὰ ἔπρεπε ἐνδεχομένως, προβλέποντάς τον, νὰ πληρώσουμε, νὰ γεμίσουμε μὲ τὸ νόημα ἐνὸς ιστορικὰ ἀποφασιστικοῦ βήματος (πβ. ἀν. σ. 94).

Οἱ μεγάλες καταστροφὲς μέσα στὸ ιστορικὸ γίγνεσθαι περικαλύπτονται ἀπὸ τὸν Jaspers μὲ τὴ μοῖρα. Ὁ Jaspers ἀρνεῖται ὅτι ἡ ιστορία πραγματώνει τὰ αἰτήματα τοῦ λόγου καὶ ἀποκρούει τὴν πίστη τοῦ Schiller καὶ τοῦ Hegel ὅτι ἡ παγκόσμια ιστορία ὁδηγεῖ τελικὰ στὸν χωρισμὸ δικαίων καὶ ἀδίκων. Οἱ συνέπειες τοῦ πρώτου παγκόσμιου πολέμου φωτίζονται ἡ μᾶλλον σκεπάζονται μὲ τὴ βοήθεια τῆς φράσης: «ἡ πραγμάτωση στὴν ἀποτυχίᾳ μπορεῖ νὰ εἶναι ἔξι ίσου σημαντικὴ μὲ τὴν πραγμάτωση ποὺ φέρνει ἡ ἐπιτυχία. Κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ πεῖ ποιὰ ἔχει τὴν προτεραιότητα μπροστὰ στὸ θεῖο ἐπέκεινα» (σ. 97). Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο παύσει νὰ εἶναι ὀρατὸς ὁ οὐσιατικὸς σκοπὸς ἐκείνου τοῦ πολέμου, δηλ. ἡ ἔξαφάνιση τῶν μεγάλων ἡπειρωτικῶν μοναρχιῶν.

Τὴ δημοσίευση τοῦ *'Η πνευματικὴ κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας ἀκολούθησαν ἡ Φιλοσοφία μὲ τὰ τρία τμήματά της: «ὁ φιλοσοφικὸς προσανατολισμὸς μέσα στὸν κόσμο», «ὁ φωτισμὸς τῆς ὑπαρξῆς» καὶ «Μεταφυσική».* Μετὰ *Noūς καὶ ὑπαρξη*<sup>1</sup> (*Vernunft und Existenz*), ὁ Nietzsche, *'Ο Descartes καὶ ἡ φιλοσοφία*. Μὲ τὸν τελευταῖο κύκλο παραδόσεών του στὴν Heidelberg πρὶν ἀπ' τὴν ἀπόλυσή του ἀνέπτυσσε ὁ Jaspers διεξοδικώτερα, ὑπὸ τὸν τίτλο *'Αλήθεια καὶ ἐπιστήμη* τὴν θεμελιακὴ γιὰ τὴν φιλοσοφικὴ λογικὴ του ἔννοια τοῦ περιέχοντος. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1937 ἔκανε στὴν

1. Ἡ τοποθέτηση τοῦ νοῦ φιλοσοφικῶν ὑψηλότερα ἀπὸ τὴν ὑπαρξη εἶναι μιὰ σημαντικὴ ἀλλαγὴ στὸν κόσμο τῶν ἔννοιῶν τοῦ Jaspers. Οφειλεται στὴν ἀρνητικὴ ἐντύπωση ποὺ τοῦ ἔκαναν τὰ συνθήματα τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν, ποὺ ἐπικαλοῦνταν τὸ αἷμα καὶ τὸ χῶμα —τὸ κοινὸ αἷμα καὶ τὸ πατρικὸ χῶμα—, δηλαδὴ παράγοντες ἔξωλογικούς, ἐν μέρει μάλιστα ἀντιλογικούς. Ἐνδιαφέρουσες ὑποδείξεις πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση κάνει ὁ Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος στὸ βιβλίο του *'Αγαπημένη μου Χαϊδελβέργη*, Αθῆνα 1980. Τὸ τρίτο κεφάλαιο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, ἀφιερωμένο στὴν παρουσίαση τοῦ ἔργου του Jaspers καὶ τῶν προσωπικῶν συναντήσεων τοῦ Θεοδωρακόπουλου μαζί του, ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ἔλληνα ἀναγνώστη, ποὺ θέλει ν' ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα, τὴν καλύτερη εἰσαγωγὴ.



Φραγκφούρτη προσκαλεσμένος ἀπὸ ἔνα ἑξω-πανεπιστημιακὸ ίνστιτοῦτο τρεῖς διαλέξεις περὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑπαρξης. Λίγο πρὶν τὸν εἶχαν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἔδρα του, ἐπειδὴ ἡ γυναίκα του εἶναι Ἐβραία.

Στὶς ἑβδομάδες ποὺ μεσολάβησαν ἀπὸ τὴν ἀπόλυση μέχρι τὸν Σεπτέμβριο ἔγραψε τὸ κείμενο αὐτῶν τῶν διαλέξεων, ἔχοντας τὴ συνείδηση ὅπως παρατηρεῖ στὸν κατοπινὸ ἐπίλογο, ὅτι δὲν θὰ τοῦ δινόταν πιὰ ἄλλη εὔκαιρία νὰ μιλήσει ἡ νὰ γράψει δημόσια. Ἡ *Φιλοσοφία τῆς ὑπαρξης* (*Existenzphilosophie*), ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ 1938 ὑπὸ τὸν τίτλο ‘*Υποστασιακὴ φιλοσοφία μεταφρασμένη* ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο στὰ Ἑλληνικὰ στὸ Ἀρχεῖον *Φιλοσοφίας καὶ Θεωρίας τῶν Ἐπιστημῶν* (Τόμος Θ', τεῦχος 2 καὶ 3), παρέμεινε πραγματικὰ ἡ τελευταία δημοσίευση τοῦ Jaspers ὡς τὴν ἔξοντωση τοῦ Ναζισμοῦ.

Γιὰ τὸν σημερινὸ ἐρευνητὴ τῶν φιλοσοφικῶν ρευμάτων τοῦ μεσοπολέμου ἔχει ἴδιαίτερη σπουδαιότητα ἡ προσεκτικὴ ἀνάγνωση αὐτῶν τῶν κειμένων, γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν περιέχουν ὑποδείξεις ἢ ὑπονοούμενα ποὺ ἀναφέρονται στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη τοῦ ἑθνικοσοσιαλισμοῦ ἢ ἂν μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς μιὰ κρυμμένη προκήρυξη τῆς ἀντίστασης. Μόνο ἔμμεσες ὑποδείξεις μπορεῖ βέβαια νὰ περιμένει κανεὶς γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Jaspers παρατηρεῖ ἀνοικτὰ στὸν κατοπινὸ ἐπίλογο ὅτι οἱ ἀμεσες λείπουν καὶ προσθέτει ἐπεξηγηματικὰ ὅτι ὁ ἐλεύθερος λόγος θὰ ἥταν θανάσιμος, ὅτι ἀνῆκε σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν ἀποφασίσει νὰ μὴν γίνουν θύματα τῆς δργανωμένης τρομοκρατίας λόγω μιᾶς ἀπροσεξίας, ὅτι δὲν νομίζει ὅτι θὰ ἔπαιρνε τὴν ἀπόφαση σὰν μεμονωμένος καθηγητὴς νὰ περάσει στὴν πράξη καὶ στὴν καθαρὴ καὶ μονοσήμαντη γλῶσσα κι ἂν ἀκόμη ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του τοῦ τὸ ἐπέτρεπε. Στὴν περίπτωση αὐτὴ κάνει ὁ Jaspers τὴν ἔμπειρία τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἐνὸς ἀνθρώπου, τὴν ἔμπειρία τῆς ἵσχυος τῆς ἀμείλικτης διαζευτικῆς κρίσης: ἡ ἀποτραβιόμαστε ἀπὸ τὸ κακό, τοῦ ἐγκαταλείπουμε τὸ πεδίο καὶ περιορίζουμε τὴν ἐπιφάνεια ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς κτυπήσει στὸ ἐλάχιστο ἡ συντασσόμεθα μὲ δσους σκέπτονται ὅμοια.

Ο περιορισμὸς τῆς τρωτῆς ἐπιφάνειας καὶ ἡ σύγχρονη προώθηση, ἡ ὑποσκοποῦσα τὴ σκιαγράφηση τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῆς σκέψης τοῦ Jaspers καὶ τῆς τότε ἐπίσημης σκέψης τοῦ κράτους, ἐκδηλώνεται στὴν ἐκλογὴ δύο κεντρικῶν ἐννοιῶν αὐτῆς τῆς σειρᾶς διαλέξεων καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο διαπραγματεύεται τὶς ἐννοιες αὐτὲς ὁ Jaspers. Οἱ δύο κεντρικὲς ἐννοιες δονιάζονται «ἐξαίρεση καὶ ἐξουσία». Ἡ ἐξαίρεση καὶ ἡ ἐξουσία εἶναι κατὰ τὸν Jaspers δύο ἱστορικὲς πραγματικότητες μέσω τῶν ὅποιων ἐμφανίζεται τὸ δῆντως ὃν καὶ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀληθινὴ καὶ γιὰ τὴ διάνοια πάντα ἀπροσπέλαστη ἀλήθεια. Εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο τὸ μονόγραμμα τοῦ θείου ἐπέκεινα ἐπάνω στὸν δρατὸ κόσμο. Ἄλλα ἀκόμη καὶ ἡ ἐξοικείωση μὲ ἱστορικὲς μιορφὲς μέσα στὶς ὅποιες πῆρε ἡ ἰδέα τῆς ἐξουσίας σάρκα καὶ ὁστᾶ δὲν ἀπο-



τελεῖ ποτὲ κατὰ τὸν Jaspers τὴν ἀπόλυτη δικαιώση καὶ δικαιολόγηση μιᾶς ὄρισμένης καὶ συγκεκριμένης ἔξουσίας. (*Φιλοσοφία τῆς ὕπαρξης*, Βερολίνο 1956, σ. 47). Σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο θυμίζει ἐπίσης ὁ Jaspers ὅτι ἡ ἀπόκλιση καὶ ἡ φθορὰ τῆς ἔξουσίας εἶναι δυνατές, ἀφοῦ κάθε ἄνθρωπος σὰν ἄτομο πέφτει κάποτε στὴν πλάνη καὶ δὲν ἀποτελεῖ ποτὲ τὸν ὀλόκληρο ἄνθρωπο (πβ. σσ. 42 καὶ 44).

Ο Jaspers ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι ἡ ἀπόκλιση τῆς ἔξουσίας εἶναι ἀναπόφευκτη ὅταν θέλει νὰ κρατηθεῖ σὰν τάξη κάποιων ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν πραγματικὴ δύναμη στὰ χέρια τους καὶ ποὺ δὲν εἶναι πρόθυμοι νὰ προσφέρουν τὶς θυσίες καὶ νὰ τολμήσουν τὴν ἀβεβαιότητα καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ προϋποθέτουν ἡ κατάκτηση καὶ κατοχὴ της (πβ. σ. 44). Έδῶ ὅμως πρέπει νὰ ἀπαντήσουμε ὅτι ἡ πραγματικὴ δύναμη, ἡ προθυμία γιὰ θυσίες καὶ τὸ θάρρος προφανῶς δὲν ἔξαρκοῦν γιὰ τὴν νομιμοποίηση τῆς ἐγκαθίδρυσης μιᾶς ἔξουσίας καὶ ἀκόμα λιγότερο γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς αἰώνιας διάρκειάς της. Η παγκόσμια ἴστορία ἔξ ἄλλου ποὺ ὀδηγεῖ τελικά, παρὰ τὴν ἀντίρρηση τοῦ Jaspers, στὸ χωρισμὸ δικαίων καὶ ἀδίκων ἔφερε πάντα τὴ διάβρωση καὶ τὴν κατάρριψη τῶν ἔξουσιῶν. Τὴν ἔφερε καὶ τότε ἀκόμη ὅταν οἱ κύριοι, τῆς ἔξουσίας «κέκτηντο» τὰ κατηγορήματα ποὺ ἀπαριθμεῖ ὁ Jaspers, δηλ. ἂν καὶ οἱ κύριοι ἦταν δυνατοί, πρόθυμοι καὶ τολμηροί.

Η ἔκθεση τοῦ προβλήματος τῆς ἔξουσίας ἀποκορυφώνεται στὴν κατάφαση τῆς ἔξουσίας μὲ τὴ βοήθεια κάποιας διαλεκτικῆς. Οἱ πόλοι τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἔξουσίας πρέπει, κατὰ τὸν Jaspers, νὰ διατηρηθοῦν, καὶ ὁ δυσμὸς νὰ παραμείνει, γιατὶ οἱ ἐκ τῆς ἐλευθερίας πηγάζουσες ὀρμὲς καὶ βουλὲς πρέπει νὰ διαμορφωθοῦν καὶ νὰ χαλυβδωθοῦν μὲ τὴν ἀντίσταση τῆς ἔξουσίας ἐπὶ τῆς ὁποίας προσκρούουν. Η ἔξουσία ἀντιστεκόμενη δίνει μορφὴ καὶ σύστημα καὶ ἀποκλείει τὶς τυχαῖες ὀρέξεις (πβ. ἀν. σ. 42). Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐδῶ γίνεται λόγος περὶ τῆς ἀντίστασης τῆς ἔξουσίας στὴν ἐλευθερία καὶ ὅχι τῆς ἐλευθερίας στὴν ἔξουσία καὶ ὅτι ὁ πρῶτος τρόπος τῆς ἀντίστασης θεωρεῖται ἀπὸ τὸν Jaspers ως ὁ χρησιμότερος καὶ πολυτιμότερος.

Η προβολὴ τοῦ θεωρήματος τῆς ἀέναης ἐπιστροφῆς τῶν ἔξουσιῶν, ποὺ διαφέρουν μόνο στὸ περιεχόμενο, καὶ τῶν καθεστώτων ποὺ ἀλληλοδιαδέχονται ἔτσι ὥστε τὸ καθένα τους στηρίζεται πάνω σὲ κάτι ποὺ ἐπέφερε τὴν κατάλυση τοῦ προηγούμενου καθεστῶτος (πβ. ἀν. σ. 41) δὲν ἦταν ἀπὸ φιλοσοφικὴ σκοπιὰ σκόπιμη ἐκεῖνο τὸν καιρό, δημιουργεῖ ἔξ ἄλλου τὴν ἐντύπωση ὅτι στὴν περιοχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἴστορίας ἐπιστρέφει τὸ οὐσιαστικὰ αὐτὸ κατὰ τὸν αὐτὸ τρόπο αἰωνίως σὰν νὰ ἦταν μιὰ μοῖρα ποὺ κρέμεται ἀπὸ ψηλὰ καὶ προσδιορίζει μὲ ἀπόλυτη ἀναγκαιότητα τὰ ἀνθρώπινα νόηματα καὶ πράγματα. Τὰ λόγια τοῦ Kant γιὰ τὸν κηδεμονεύμενο ἄνθρωπο, τὸν ἔξ ὑπαιτιότητός του κηδεμονεύμενο, δηλαδὴ λόγω τῆς δκνηρίας καὶ τῆς δειλίας του, συμβάλλουν σὲ πολὺ μεγαλύτερο βαθμὸ στὴ λύση τοῦ προ-



βλήματος τῆς κηδεμονεύουσας ἔξουσίας και τῆς ἀναζήτησης τῆς κηδεμονίας. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ εἶναι στὴν ἐποχὴ τοῦ ὄλοκληρωτισμοῦ και τῶν εἰδικῶν ἐπίκαιρο. Τὰ λόγια τοῦ Kant ἐκφράζουν τὸ πνεῦμα τῆς γνήσιας ὑπαρξιακῆς φιλοσοφίας, τῆς φωτίζουσας φιλοσοφίας τοῦ διαφωτισμοῦ: «Εἶναι δύσκολο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὸν καθένα, νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν κηδεμονία ποὺ τοῦ ἔχει γίνει σχεδὸν δεύτερη φύση. Τὴν ἀγάπησε στὸ μεταξὺ και στὴν ἀρχὴ εἶναι ἀληθινὰ ἀνίκανος νὰ μεταχειριστεῖ τὸ μυαλό του, γιατὶ δὲν τὸν ἀφησαν ποτὲ νὰ τὸ ἐπιχειρήσει. Καθιερωμένοι δεσμοὶ και τύποι, αὐτὰ τὰ μηχανικὰ ὅργανα μιᾶς ἔλλογης χρήσης ἢ μᾶλλον κατάχρησης τῶν φυσικῶν του ἴκανοτήτων εἶναι οἱ χαλκάδες, πού, δένοντάς του τὰ πόδια, τὸν κηδεμονεύουν παντοτεινά. Αὐτὸς ποὺ θὰ κατόρθωνε νὰ τοὺς πετάξει ἀπὸ πάνω του μόνο τρικλίζοντας, παρ' ὅλα αὐτά, θὰ πηδοῦσε πάνω ἀπ' τὸ στενώτερο αὐλάκι, ἐπειδὴ δὲν ἔχει συνηθίσει νὰ κινεῖται ἔτσι ἀδέσμευτα. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο εἶναι μόνο λίγοι αὐτοὶ ποὺ πέτυχαν κατεργαζόμενοι τὸ πνεῦμα τους, νὰ ἀπορρίψουν τὴν κηδεμονία και νὰ βαδίσουν ἐν τούτοις μὲ σίγουρο βῆμα. Πιὸ εὔκολο εἶναι ὅμως νὰ διαφωτιστεῖ τὸ κοινὸ χρησιμοποιώντας τὶς δικές του δυνάμεις. Αὐτὸ γίνεται δέ, ἀναπόφευκτα, ἀρκεῖ νὰ τοῦ ἀφεθεῖ ἡ ἐλευθερία», (Kant, 'Απάντηση στὸ ἐρώτημα: τί εἶναι ὁ διαφωτισμός; Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?).

'Ἐνῶ γιὰ τὸν Jaspers ἡ ἀπὸ τὴν πίστη μας περιβαλλόμενη ἔξουσία εἶναι ἀρχικὰ ἡ μοναδικὴ πηγὴ μιᾶς γνήσιας παιδείας, ποὺ διαμορφώνει τὸν πυρήνα τοῦ ἄνθρωπου (πβ. σ. 41), εἶναι αὐτὴ ἡ ἔξουσία γιὰ τὸν Kant μόνο ἡ χρονικὴ ἀφετηρία τῆς ἀσταμάτητης και ἐντεινόμενης αὐτο-ἀπελευθέρωσης και αὐτομεταμόρφωσης τοῦ κοινωνικοῦ ἄνθρωπου, μὲ τὰ λόγια τοῦ Kant, τοῦ κοινοῦ (publikum). 'Ἐνῶ ὁ πρῶτος ἐπικαλεῖται τὴν προϊοῦσα ἀπελευθέρωση μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἔξουσίας, προβλέπει ὁ δεύτερος τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ἔξουσία, τὴν τελικὴ ἀπομάκρυνσή της. Οἱ δυὸ στάσεις ποὺ περιγράψαμε ἔχουν βέβαια και ἔνα σημεῖο ἐπαφῆς. 'Ἐν τούτοις δὲν μπορεῖ νὰ παραγνωρίσει κανεὶς ὅτι τὸ ἀρθρο τοῦ Kant γιὰ τὸ ἐρώτημα, τί εἶναι ὁ διαφωτισμός, γράφθηκε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης και ὅτι στὶς διαλέξεις τοῦ Jaspers γιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς ὑπαρξῆς διατυπώθηκε τὸ πνεῦμα μιᾶς ἀπολιτικῆς φιλοσοφίας ἢ μᾶλλον μιᾶς θεωρητικῆς προσπάθειας, ποὺ περνάει ἀπὸ τὰ προβλήματα τῶν διανθρώπινων σχέσεων κατ' εὐθείαν στὰ πολιτικὰ ὑπερπηδώντας τὰ κοινωνικά, δηλαδὴ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦν οἱ τάξεις, οἱ ἀντιθέσεις τους, ἡ βαθμιαία συγχώνευσή τους και ἡ ἐνδεχόμενη ἔξαφάνισή τους.

Κατὰ τοῦ αὐτάρεσκου διαχωρισμοῦ μιᾶς ὁμάδας ἀνθρώπων ποὺ χαρακτηρίζοταν ως καθαρῶς ἀρία γιὰ νὰ προχωρήσει ἀπὸ ἐδῶ στὴν ἀπαγωγὴ τοῦ δικαιώματος τῆς κυριαρχίας, ἐπίσης κατὰ τῆς ἀπὸ τὴν προσωπικὴ προσπάθεια ἀπαλλάσσουσας ἀναγνώρισης ἐνὸς ἀλάνθαστου ἀρχηγοῦ, ποὺ στέκεται



σ' ἔνα ἄλλο ξεχωριστὸ ἐπίπεδο πάνω ἀπὸ τὴν ὁμάδα, στρέφονται τὰ ἀκόλουθα λόγια τοῦ Jaspers: «Ἡ ἔξαίρεση δὲν εἶναι ἔνα σπάνιο φαινόμενο ποὺ συναντᾶμε μόνο πλησιάζοντας στὰ ὅρια, ἀλλὰ ὁ πανταχοῦ παρὼν χαρακτήρας κάθε δυνατῆς ὑπαρξῆς» (πβ. ἀν. σ. 32).

Μὲ τὴν λέξη ἔξαίρεση δὲν ἔννοεῖται ἐδῶ ἡ ἰδιοσυγκρασία τοῦ κάθε ἐνὸς ἀνθρώπου, δὲν ἐπισημαίνεται τὸ γεγονός ὅτι καθένας ἔχει ἴδιότητες ποὺ τὸν ξεχωρίζουν ἀπ' ὅλους τοὺς ἄλλους καὶ τοῦ ἀνήκουν ἀποκλειστικά. Αὐτὴ ἡ μοναδικότητα καὶ ἀποκλειστικότητα, ποὺ ὁ Max Stirner τὴν κάνει κεντρικὴ κατηγορία τοῦ ἔργου του *Ο μοναδικὸς καὶ ἡ ἰδιοκτησία τοῦ ἀνήκει προφανῶς σὲ κάθε ἄνθρωπο*, κατὰ τὸ principium identitatis indiscernibilium τοῦ Leibniz γενικότερα σὲ κάθε ὅν, ἀκόμη καὶ σὲ δύο σταγόνες νερό. Τὸ θέμα τῆς ἔξαίρεσης γίνεται μόνο ἐκεῖ ἴδιαίτερα ὅξὺ καὶ δύσκολο ὅπου δὲν διαπραγματευόμαστε τὴν ὁριζόντια ποικιλία ἀλλὰ τὴν κάθετη ἵεραρχία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὅντων. Μιὰ τέτοια ἵεράρχηση, μιὰ πρὸς τὴν ἴσοτητα καὶ τὴν ἀδελφοσύνη ἀντιφάσκουσα κλιμάκωση τοῦ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου, θίγει ὁ Jaspers ἔξετάζοντας τὴν ἔννοια τῆς ἔξαίρεσης. Ξεδιπλώνοντας τὶς διάφορες ὅψεις ἐπιχειρεῖ βέβαια νὰ συμφιλιώσει τὴν ἴσοτητα καὶ τὴν ἀνισότητα (ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς κλιμάκωσης). Τὸ κατορθώνει τοποθετώντας ἀμφότερες ἐπάνω στὴ βάση τῆς ὑπαρξιακῆς ἐλευθερίας καὶ διαχωρίζοντας ἐντὸς τῆς ἐλευθερίας τὴ διάσταση τῆς ἀπλῶς δυνατῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὴ διάσταση τῆς πραγματοποιημένης καὶ πραγματικῆς. «Ολοὶ οἱ ἀνθρωποὶ καὶ λαοὶ εἶναι οἱσι καθόσον εἶναι ἐλεύθεροι, ἀκριβέστερα καθόσον ἔχουν τὴ δυνατότητα, τὴν ἐλευθερία, τὴν εὐκαιρία νὰ ἀφυπνίσουν καὶ νὰ κινητοποιήσουν τὴν ἐντὸς αὐτῶν κατὰ τὸν αὐτὸ τρόπο κοιμωμένη ἐλευθερία. Ἡ ἀνισότητα τῶν ἀνθρώπων ὅμως ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ εἶναι ἀναμφισβήτητη. Εἶναι μάλιστα κατὰ τὸν Jaspers δίκαιη καὶ δικαιολογημένη γιατὶ λίγοι —δχι ὅλοι—, δηλαδὴ μόνο οἱ ἔξαιρέσεις, ἀνορθώνονται καὶ ἀναγνωρίζουν τὴν ἱκανότητα ποὺ ἔχουν νὰ ἀνυψώσουν τὴ μέσα τους ἐλευθερία ἀπὸ τὴν δοντολογικὴ στάθμη τῆς δυνατότητας σ' αὐτὴν τῆς πραγματικότητας, καὶ νὰ χρησιμοποιήσουν ἀκολούθως τὴν πραγματωμένη ἐλευθερία γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ὅλης προσωπικότητας. Ἀνάπτυξη ποὺ μὲ τὴ σειρά της ἐπιδρᾷ καὶ ἐνισχύει τὴ μετατροπὴ τοῦ δυνάμει ἐλευθέρου σὲ ἐνεργείᾳ ἐλεύθερο.

Οἱ σκέψεις αὐτὲς τοῦ Jaspers ἐγκλείουν ἔναν ἀληθινὸ πυρήνα. Στὴ δικαίωση τῆς ἔξαίρεσης λείπει ὅμως ἡ ὑπόδειξη ὅτι γιὰ τὴν κινητοποίηση τῆς ἐλευθερίας, εἴτε τῆς δικῆς μας εἴτε τῶν ἄλλων, ἀρκεῖ οὐσιαστικὰ ἡ ἀναστόμωση: ὁ παραμερισμὸς τοῦ ἀντιστεκόμενου ἐμποδίου, ἡ ἀφαίρεση τοῦ πιέζοντος ξένου σώματος, ἡ ρευστοποίηση τοῦ συμπαγοῦς στερεοῦ, δηλαδὴ τοῦ ἥδη ὥριμου, ποὺ ἀνακόπτει τὸ φύεσθαι τοῦ ὑπανάπτυκτου καὶ θέλει νὰ διαιωνίσει τὴν ἔξαιρετικὴ θέση του.



Σ' ἔνα πλήθος δημοσιεύσεων τῶν πρώτων χρόνων μετά τὸν τελευταῖο πόλεμο ἀφιερώνει ὁ Jaspers στὴν κριτικὴ τοῦ ἑθνικοσοσιαλισμοῦ καὶ στὴν πολιτικὴ καὶ φιλοσοφικὴ πολεμικὴ εὐρὺ χῶρο. Ὁ Jaspers μποροῦσε τώρα νὰ μιλάει καὶ νὰ γράφει πάλι δημόσια καὶ νὰ ἐργαστεῖ μαζὶ μὲ τὸν ἴστορικὸ Alfred Weber γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Heidelberg. Γιὰ τὶς 14 Ἀπριλίου εἶχε δριστεῖ ἡ σύλληψη καὶ μεταφορὰ τοῦ Jaspers καὶ τῆς γυναικας του, πρᾶγμα ποὺ ἀπεσοβήθη μὲ τὴν εἰσοδο τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ στὴν Heidelberg τὴν 1η Ἀπριλίου.

Ο τόνος τῆς κριτικῆς τοῦ Jaspers εἶναι ἐν μέρει δξύτατος, μιλάει περὶ «θηρίων» καὶ περὶ τοῦ «κράτους ἐγκληματιῶν». Ή ἔρμηνεία του ὅμως τῶν γεγονότων τῆς ναζιστικῆς 12ετίας χρειάζεται συμπλήρωση: Εἶναι πεπεισμένος ὅτι ἡ πολιτικὴ μεταβολὴ πέτυχε τότε χάρη στὴν βίαιη ἐγκαθίδρυση καὶ στὴ μέθη τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἀκολούθησε (πβ. «Περὶ τοῦ ζῶντος πνεύματος τοῦ Πανεπιστημίου»: στὸ *Rechenschaft und Ausblick*, Μόναχο 1951, σ. 173). Δὲν μνημονεύει ὅτι οἱ ἑθνικοσοσιαλιστὲς μπῆκαν στὴν Κυβέρνηση τηρώντας, τυπικὰ τουλάχιστον, δλους τοὺς κανόνες τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας. Πρῶτα ἐγκαταστάθηκαν καὶ μετὰ κατάργησαν τὰ δημοκρατικὰ ἴδρυματα καὶ τὰ πολιτικὰ κόμματα. Ή δὲ μεταβολὴ δὲν στηρίχθηκε τόσο στὴ μέθη τοῦ πληθυσμοῦ ὥστε σ' ἔνα πληθυσμὸ ποὺ ἀφομοίωσε τὰ κηρύγματα τῆς τότε διαδεδομένης, ἀκρωτηριασμένης καὶ διαστρεβλομένης φιλοσοφίας, ποὺ πῆρε στὰ σοβαρὰ καὶ πίστεψε τὶς φράσεις ἐκείνου τοῦ κατασκευασμένου νιτσεῖσμοῦ. Πειθὼ καὶ μέθη, μεθοῦσα πειθὼ καὶ πείθουσα μέθη ἀλληλεπέδρασαν καὶ ἐνισχύθηκαν ἀμοιβαῖα.

\*\*\*

Μέσα στὸν κόσμο τῶν ἐννοιῶν τοῦ Jaspers ὄδηγοῦν ὅλοι οἱ δρόμοι στὸ ὑπερβατικὸ ἐπέκεινα, δηλαδὴ στὸ ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴ πίστη ἀγκαλιασμένο θεῖο. Τὸ ὑπερβατικὸ ἐπέκεινα εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς ὄψεις τοῦ περιέχοντος καὶ τοῦτο θυμίζει τὸ περιέχον τῶν προ-σωκρατικῶν φιλοσόφων τῆς φύσης. Ή ἐννοια τοῦ περιέχοντος στὸν Jaspers παραμένει ὅμως ἐντελῶς χωρὶς καθορισμοὺς καὶ χωρὶς ἰδιότητες, κυρίως δὲ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μιὰν ἀρνητικὴ ἰδιότητα: δὲν σημαίνει μὲ κανένα τρόπο κάτι ύλικό. Ή ἀπόρριψη κάθε συγκεκριμένου καὶ θετικοῦ προσδιορισμοῦ τόσο στὴν περίπτωση τοῦ περιέχοντος ὥστε καὶ στὴν τοῦ ὑπερβατικοῦ ἐπέκεινα εἶναι ἡ αἵτια τῆς δυσφορίας τοῦ γνωστοῦ θεολόγου τῆς Βασιλείας Karl Barth, ποὺ γράφει, ὑπονοώντας τὸν Jaspers: «Πάρα πολὺ συχνὰ λένε 'Θεὸς' καὶ ἐννοοῦν μ' αὐτὸ τὸ σύμβολο μόνο ἔνα κάτι, δη λαδὴ ἐκεῖνο τὸ ὑπερβατικὸ ἐπέκεινα, τὸ ἀπροσδιόριστο, στεῖρο καὶ τελικὰ φοβερὰ βαρετὸ πού, ἀντὶ νὰ ἀποτελεῖ ἔνα γνήσιο ἀντίκρυ, ἔνα ὄλοκληρωτικὰ καὶ ἀληθινὰ ἄλλο, κάποιο πραγματικὰ ἔξωτερικὸ καὶ



ἀνεξάρτητο θὰ ἔρμηνευθεῖ πολὺ σωστότερα ἂν ὀνομαστεῖ ἀπατηλὴ ἀντανάκλαση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας, προβολὴ της στὸν κενὸ χῶρο ὅπου ὁποιοδήποτε ἀντικείμενο ἀπουσιάζει». Ὁ Jaspers ἀπαντάει ἐδῶ ὀρθῶς ὅτι ἡ σκέψη τοῦ ἀντίκρυ καὶ τοῦ ἀληθινὰ ἄλλου, τοῦ πραγματικὰ ἐξωτερικοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη σκέψη ἀνεξάρτητου θείου πρέπει νὰ θεωρηθεῖ, ὅταν ἐμφανίζεται μέσα στὰ πλαίσια τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ, σὰν βλασφημία (πβ. *H. φιλοσοφικὴ πίστη ἀπέναντι στὴν ἀποκάλυψη, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung*, Μόναχο 1962, σ. 485). Καὶ τονίζει ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι χρονικὰ πρότερη καὶ ὑπαρξιακὰ ἀρχικότερη ἀπὸ τὴν βιβλικὴ παράδοση, ὅτι εἶναι συγχρόνως σὲ θέση ν' ἀκούσει καὶ τὴν ἀλήθεια τῆς βίβλου καὶ νὰ τὴν καταλάβει. Ἀπαιτεῖ τὴν εἰρηνικὴ καὶ ἔντιμη συνύπαρξη τοῦ πιστεύοντος στὴν θρησκευτικὴ ἀποκάλυψη μὲ τὸν φιλοσοφικὰ πιστεύοντα. Ἡ συνύπαρξη ὅμως δὲν πρέπει, κατὰ τὸν Jaspers, νὰ ὀδηγήσει σὲ μιὰ ἄμβλυνση τῶν δύο αἰχμῶν, δηλ. τοῦ λόγου καὶ τῆς ἀποκάλυψης, καὶ σὲ μιὰ ἀδρανὴ καὶ φιλήσυχη ἀδιαφορία. Ὁ πιστεύων στὴν θεία ἀποκάλυψη καὶ ὁ φιλοσοφῶν θὰ ἔπρεπε μᾶλλον νὰ καταφέρουν νὰ ἐκτιμήσουν ἀλλήλους ἀναλογιζόμενοι ὅτι στὸ ὑπαρξιακὸ βάθος συμπίπτουν καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὸ τὸ βάθος βγαίνει ἔνας κορμὸς ποὺ διακλαδώνεται, ἵσως, σὲ ἑκάστοτε διαφορετικὸ ὕψος, στὶς δύο στάσεις.

Ἡ ἐλευθερία κατὰ τὸν Jaspers δὲν εἶναι αὐτάρκης γιατὶ χρειάζεται τὴν ἔξουσία. Κάθε ἔξουσία ὅμως βασίζεται τελικὰ ἐπάνω στὸ θεῖο ὑπερβατικὸ ἐπέκεινα (πβ. *Φιλοσοφία καὶ κόσμος*, Μόναχο 1958, σσ. 55 κ.εξ.).

Στὴν *Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία* ποὺ ἔχει φθάσει μέχρι τώρα τὶς 106.000 ἀντίτυπα δείχνει ὁ Jaspers τὴν ὁδὸ ποὺ συνδέει κατ' εὐθεῖαν τὴν ἐλευθερία μὲ τὸ θεῖο. «Οπου εἴμαι παραγματικὰ ἐλεύθερος», γράφει ἐδῶ, «εἴμαι συγχρόνως βέβαιος ὅτι δὲν τὸ χρωστάω στὸν ἑαυτό μου». (*Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία, Einführung in die Philosophie*, Μόναχο 1953, σσ. 63 κ.εξ.) Αὐτὴ ἡ βεβαιότητα, συνδυασμένη μὲ τὴ σκέψη ὅτι μπορεῖ νὰ εἴμαι ἐλεύθερος μόνο μὲ τὴ βοήθεια κάποιου ποὺ βρίσκεται πέραν τοῦ Ἐγώ μου καὶ πέραν τοῦ περιβάλλοντός μου, ποὺ ἐπιδρᾷ ἐπάνω μου καθορίζοντάς με, μὲ τρέπει, κατὰ τὸν Jaspers, πρὸς τὸ θεῖο καὶ πρὸς τὴ γνώση ὅτι ὡς ἐλεύθεροι ἀποτελοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸ δῶρο ποὺ μᾶς ἐδώρισε ἡ θεότητα. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἐλευθερίας χρησιμοποιεῖται ἐδῶ γιὰ τὸ πήδημα στὸν βίο ποὺ ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴ θεότητα χωρὶς ὅμως νὰ ἐπαφίεται ἀποκλειστικὰ σ' αὐτήν.

Σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο πρέπει νὰ παρατηρηθεῖ ὅτι μόνο ἡ ἀντίληψη σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίᾳ ἡ ἐλευθερία εἶναι κάτι ἔτοιμο, κάτι ποὺ δὲν γνωρίζει βαθμίδες ἢ παραλλαγές καὶ ποὺ συνεπῶς πρέπει νὰ ταχθεῖ ἢ στὴν περιοχὴ τοῦ εἶναι ἢ στὴν περιοχὴ τοῦ μηδενός, μὲ ἄλλα λόγια μόνο ἡ μετατροπὴ τῆς ἀναγνωρισμένης ἐλευθερίας σὲ χειροπιαστὸ πρᾶγμα ἐπιφέρει ἀναγκαστικὰ μέσα στὴ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου τὰ ἀποτελέσματα ποὺ θεωρεῖ ὁ Jaspers.



‘Η ἐλευθερία δὲν εἶναι ὅμως ποτὲ χειροπιαστὸ πρᾶγμα. Χαρακτηρίζεται, αὐτὴ καὶ ὅτι τῆς μοιάζει, ἀπὸ τὴν ἰκανότητα νὰ παρουσιάζεται σὲ ἄπειρες βαθμίδες καὶ σὲ ἀναρίθμητες ἀποχρώσεις. Δύναται διατρέχοντας ἔνα ἐντατικὸ συνεχές, νὰ βυθιστεῖ τελικὰ στὴ νύχτα τοῦ μὴ ὄντος καὶ νὰ ἀφανιστεῖ. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ κάνει τὴν ἀντίθετη διαδρομὴ καὶ νὰ ξετυλιχθεῖ παίρνοντας σὰν ἀφετηρία τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του καὶ σύγχρονα τὸ σχεδὸν ἀντίθετό του· στὴν περίπτωση αὐτὴ τὴν μὲ τὴν ἀνελευθερία ταυτόσημη διαφορικὰ μικρὴ ἐλευθερία. ’Ο Jaspers πλησιάζει σ’ αὐτὴν τὴν ἐρμηνεία, ποὺ ἀναιρεῖ τὴν ἀντίληψη τῆς ἐλευθερίας ως δῶρο, ὅταν δοκιμάζει νὰ συμφιλιώσει τὴν ἰσότητα μὲ τὴν ἀνισότητα ἐκθέτοντας τὸ πρόβλημα τῆς ἔξαίρεσης.

‘Ο Jaspers ἀποδεικνύει τὴν παρουσία τοῦ θεοῦ προϋποθέτοντας τὴν ἔξαρτημένη ἐλευθερία. Αὐτὴ ἡ μέθοδος θυμίζει τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ θεοῦ στὴν κριτικὴ τοῦ πρακτικοῦ λόγου ἀπὸ τὸν Kant. ’Η ἀναμφισβήτητη παρουσία τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἡθικῆς συνείδησης καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ τὸν ἡθικὰ καὶ πρακτικὰ προσανατολισμένο λόγο νὰ ἀξιώσει ἔναν κόσμο ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ἀγαθὸ καὶ ὅπου τὸ εὖ ζεῖν ἀντανακλᾶ τὸ εὖ πράττειν ὁδηγοῦν κατὰ τὸν Kant τὸν καθαρὸ πρακτικὸ λόγο, δηλαδὴ τὴ βούληση στὴν γιὰ τὴν ἡθικὴ πράξη ἀπαραίτητη ὑπόθεση τῆς ὑπαρξῆς τοῦ θεοῦ. ’Ο Kant ὀνομάζει αὐτὴ τὴν ἀπαραίτητη ὑπόθεση καὶ προϋπόθεση αἴτημα, postulat. ’Ἐνῷ ὅμως στὸν Kant αὐτὴ ἡ σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία του ἀναπόφευκτη διεύρυνση τοῦ λόγου, ἡ ἀποσκοποῦσα στὴ θεμελίωση τῆς ἡθικῆς πράξης καὶ τῆς ἡθικῆς συνείδησης, δὲν δεσμεύει οὐδαμῶς τὸν μεμονωμένο θεωρητικὸ λόγο τὸν ὅπερ ἐκπροσωποῦν, κατὰ τὸν Kant, οἱ ἀρχαιότατοι “Ελληνες φιλόσοφοι δηλαδὴ οἱ προσωκρατικοὶ φυσιολόγοι, ἐγκαταλείπει ὁ Jaspers τὸ χωρισμὸ τοῦ λόγου σὲ θεωρητικὸ καὶ σὲ πρακτικὸ καὶ ἀκολούθως δίνει στὴν ἡθικὴ ἀπόδειξη τῆς ὑπαρξῆς τοῦ θεοῦ μιὰ θεωρητικὴ ἐπίφαση: τὴν ἀνακηρύσσει σὲ ἀπόλυτη φιλοσοφικὴ ἀλήθεια ποὺ ἵσχυει σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς παραστατικῆς δύναμης τοῦ ἀνθρώπου, λοιπὸν καὶ μέσα στὸν τομέα τοῦ θεωρητικοῦ στοχασμοῦ.

‘Ο Jaspers ἀποκρούει τὶς τρεῖς παλαιές ἀποδείξεις τῆς ὑπαρξῆς τοῦ θεοῦ, τὴν κοσμολογική, τὴν φυσικοθεολογική ἡ τελεολογικὴ καὶ τὴν ὀντολογική, συγχρόνως ὅμως ἀποκρούει καὶ τὴν κριτικὴ αὐτῶν τῶν ἀποδείξεων, τὴν κριτικὴ ποὺ τοὺς ἔκανε, μὲ ὑποδειγματικὸ τρόπο, ὁ Kant. Προσπαθεῖ νὰ ἀφαιρέσει ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀποδείξεις τῆς ὑπαρξῆς τοῦ θεοῦ τὸν αὐστηρὰ συλλογιστικὸ χαρακτήρα, γιὰ νὰ τὶς νοήσει σὰν ὁδοὺς τῆς κατανοούσας αὐτοβεβαίωσης, σὰν δρόμους τῆς σκέψης μὲ τοὺς ὅποιους φθάνουμε στὰ ὅρια ὅπου ἡ παράσταση τοῦ θεοῦ παίρνει μὲ ἔνα ἄλμα αὐτονόητη παρουσία στὴ συνείδηση (πβ. *Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία*, σ. 41), μὲ ἄλλα λόγια σὰν ἐπιβραδύνουσες καὶ σ’ ἔνα ἀδιέξοδο ὁδηγοῦσες λοξοδρομήσεις, ποὺ πλησιάζουν παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸν ἀνθρωπὸ ποὺ ὀρέγεται τοῦ θείου στὰ ὅρια καὶ ἔτσι στὴν



άφετηρία τοῦ ἄλματος.<sup>3</sup> Απὸ τὰ ἀνωτέρω ἔξαγεται ὅτι ἡ διαπίστωση τοῦ Heine, ὅτι ἡ κριτικὴ τοῦ Kant εἶναι ἡ σπάθη μὲ τὴν ὁποίᾳ ἔξετελέσθη ὁ ἔξωθρη-  
σκευτικὸς θεῖσμὸς (deismus) στὴν Γερμανία, ἥταν πρώιμη. Ο Jaspers τὸν  
βοήθησε νὰ ἀναγεννηθεῖ. Μετὰ τὸν φυσικοθεολογικὸν ντεῖσμὸν τοῦ δέκατου  
δύδοου αἰώνα ἦρθε ὁ ὑπαρξιακὸς ντεῖσμὸς τοῦ εἰκοστοῦ.

Δίπλα στὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ζήσει κεκαλυμμένος καὶ προστα-  
τευμένος ἀπὸ ἕνα θεὸν παντοδύναμο, πανάγαθο καὶ παντογνώστη ἢ ὅπως προ-  
τιμᾶ νὰ διατυπώνει ὁ Jaspers, δίπλα στὴν τόλμη νὰ διαμορφώσουμε τὴν ζωὴν  
μας σύμφωνα μὲ τὴν πίστη «ὅ Θεὸς ὑπάρχει» ἀναγνωρίζει ὁ Jaspers σὰν ἰσό-  
τιμη τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ριχθεῖ στὴν περιπέτεια τῆς ἐπιστήμης,  
νὰ προελάσει ἐρευνητικὰ στὴν περιοχὴ τῶν αἰτίων καὶ τῶν ἀρχῶν. Θεωρεῖ  
τὸ φανέρωμα τῆς ἐπιστήμης τῶν νεωτέρων χρόνων, ἀπὸ τὴν ὁποίᾳ κατά-  
γεται πνευματικὰ καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος, ως τὸ σημαντικώτατο γεγονός μετὰ τὸν  
ἱστορικὸ ἄξονα τοῦ 500 π.Χ., δηλαδὴ μετὰ τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίᾳ ζοῦσαν  
στὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Μεσογείου οἱ Ἑβραῖοι προφῆτες καὶ οἱ Ἰωνεῖς  
φιλόσοφοι, στὶς νότιες ὑπώρειες τοῦ Ἰμαλάϊα ὁ Βούδδας καὶ στὴν Ἀπω-  
Ἀνατολὴ ὁ Κονφούκιος. Χωρὶς τὴν δίοδο μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμην εἶναι σή-  
μερα —ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ Jaspers— ὁ ἀληθινὸς καὶ γνήσιος ἐρευνητικὸς  
στοχασμὸς ἐντελῶς ἀδύνατος.

Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ θεωρήσουμε τὴν ἐπιστήμη οὔτε σὰν ἔνα σκαλὶ ποὺ  
μποροῦμε ὅταν θέλουμε νὰ ὑπερπηδήσουμε, οὔτε σὰν τὴν σήμερα κυριαρ-  
χοῦσα μειονεκτικὴ μορφὴ μιᾶς σπουδαιότερης διανοητικῆς προσπάθειας  
τοῦ ἀνθρώπου, σὰν ἔνα σταθμὸ τῆς πορείας πρὸς τὸν ὄλοσχερὴ ἀφανισμὸ  
τοῦ εἶναι (Heidegger).

Ἐπιτυχῶς στρέφεται κατὰ τῆς γνώμης τῶν Spengler, Keyserling καὶ  
Heidegger ὅτι οἱ ἀπὸ τὴν φιλοσοφία χειραφετημένες ἐπιστῆμες καὶ οἱ φάσεις  
τῆς χειραφέτησής τους πρέπει νὰ ἀναχθοῦν στὴν ώμὴ θέληση τῆς δύναμης.  
Οἱ ἐπιστῆμες ὑποστηρίζονται καὶ ὑποκινοῦνται κατὰ τὸν Jaspers ἀπὸ τὴν  
θέληση τῆς ἀλήθειας. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ συμπληρώσει: ἀπὸ τὴν  
θέληση τῆς ἀλήθειας ποὺ γίνεται κριτικότερη ἀπέναντι στὸν ἑαυτό της  
καὶ ποὺ στρέφει τὴν προσοχὴ της πρὸς τὶς ἀλλοιώσεις τοῦ περιβάλλοντός  
μας κόσμου. Ἐνῶ ὁ Heidegger προτείνει τὴν ἀπαγωγὴ τῶν κατακτήσεων τῆς  
φιλοσοφίας ἀπὸ τὸ εἶναι ποὺ κυριαρχεῖ τὸν ἄνθρωπο, διατάσσοντάς τον νὰ  
νοεῖ καὶ νὰ διανοεῖται, καὶ παράλληλα τὴν ἀπαγωγὴ τῶν ἐπιστημονικῶν  
κατακτήσεων ἀπὸ τὴν θρασύτητα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τρέπεται ἀποκλειστικὰ  
πρὸς τὰ σκεύη καὶ τὴν κατασκευὴν, ἔρμηνεύει ὁ Jaspers τὴν φιλοσοφία καὶ  
τὶς ἐπιστῆμες σὰν ἀποκρυσταλλώματα τῆς μιᾶς θεωρητικῆς ἐνέργειας ποὺ  
συγκροτεῖ τὴν φιλοσοφία χωρὶς ὅμως νὰ ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν Jaspers τὸ μονα-  
δικὸ συστατικό της. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι ὁ Jaspers ἐπαναλαμβά-  
νει: «πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει». Ἡ φιλία τῆς γνώσης

καὶ ἡ τάση πρὸς τὸν θεωρητικὸν βίον εἶναι ὅμως στὸν Jaspers κεκραμένη μὲ τὴν ἐπιθυμία τῆς προσωπικῆς γνησιότητας. Ἡ θεωρητικὴ ἀποφυγὴ τῆς ἀναλήθειας καὶ ἡ ἡθικὴ ἀποφυγὴ τοῦ ψεύδους εἶναι συνυφασμένες μεταξύ τους καὶ μὲ τὴν ἀποφυγὴν τῆς αὐταπάτης, δηλαδὴ τὴν ἀπομάκρυνσην ἀπὸ τὴν ἀπατηλὴν γνώμην ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι γιὰ τοὺς θνητοὺς κάτι τὸ ἄφθαστο καὶ ἀπροσπέλαστο.

Παρὰ τὴν θετικὴν στάσην ἀπέναντι στὴν ἐπιστήμην τῶν νεώτερων χρόνων καὶ ἀπέναντι στὶς πηγὲς ἀπὸ ὅπου τούτη ἔχει δημιουργηθεῖ λείπει ἡ ἐπεξήγηση ὅτι οἱ ἐπιστῆμες δὲν στηρίζονται μόνο ἐπάνω στὴν ἀδάμαστη περιέργεια —ποὺ κατὰ τὸν Jaspers λείπει στοὺς "Ελληνες"— γιὰ κάθε τυχοῦσα πραγματικότητα καὶ ὅτι δὲν ἀνοιξαν μόνο ἐντελῶς νέα πεδία γιὰ τὴν παρατήρηση καὶ τὴν ἔρευνα, ἀλλὰ ὅτι καὶ πέραν αὐτοῦ ἀνύψωσαν μαζὶ μὲ μιὰ προσεκτικότερη φιλοσοφία τὴν ἔλλογο φύση τοῦ λόγου ἔχοντος ζώου ποὺ ὀνομάζεται ἀνθρωπος σ' ἓνα ἀνώτερο ἐπίπεδο. Τὸ καινούργιο ποὺ ἐμφανίστηκε μὲ τὴν βοήθειά τους δὲν ἔχει μόνο τὸν χαρακτήρα τῆς αὐξησης δηλαδὴ τοῦ ἐκτατικοῦ πλέον πρέπει σύγχρονα νὰ προσαγορευθεῖ σὰν ἔνταση.

"Ἄς προστεθεῖ ἐδῶ ὅτι ἡ ἴστορικὴ ἀπαγωγὴ τῶν ἐπιστημῶν βάσει τοῦ ἰσχυρισμοῦ ὅτι γεννήθηκαν ἀπὸ τὴν πίστην στὴν ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη περιγραφομένη δημιουργία τοῦ κόσμου ἐκ τοῦ μηδενὸς (πβ. τὴν ὁμιλία τοῦ Jaspers ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 500ετηρίδας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βασιλείας ὑπὸ τὸν τίτλο 'Ἀλήθεια καὶ Ἐπιστήμη, Wahrheit und Wissenschaft 1960) δὲν εἶναι ἰκανοποιητική. Κατὰ τὸν Jaspers εἶναι ἡ θεώρηση τοῦ κόσμου σὰν κόσμου δημιουργημένου ἀπὸ τὸν θεό ἐκ τοῦ μηδενὸς αὐτὸν ποὺ ὀδηγεῖ στὴν ἀντίληψη ὅτι ὁ κόσμος εἶναι καλός, ὅτι ὅλα ἐντὸς αὐτοῦ, ἀκόμη καὶ τὸ μεμονωμένο τὸ μικρὸν καὶ τὸ ἄσχημο, εἶναι καλὰ καὶ ἄξια νὰ γίνουν ἀντικείμενα τῆς γνώσης. Μὲ τὴν ἐμφάνιση αὐτῆς τῆς ἀντίληψης σχηματίζεται κατὰ τὸν Jaspers ὁ χῶρος ὅπου μποροῦν νὰ φυτρώσουν οἱ ἐπιστῆμες καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ τὸ ἐπιστημονικὸν ἥθος.

Τὴν ἀγάπην ὅμως γιὰ τὴν λεπτομέρειαν καὶ γιὰ τὴν φυσιογνωσία τὴν βρίσκουμε ἡδη στὸν Ἀριστοτέλη καὶ στὴν σχολή του. Ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη τῶν νεώτερων χρόνων χαρακτηρίζεται ἀπὸ κάτι ἄλλο· ἀπὸ τὴν σκέψη ποὺ καταλύει τὴν ὀπτικὴ ἀπάτη, τὴν ἀπάτη τῶν αἰσθήσεων καὶ αἰσθητηριακῶν κρίσεων γενικότερα. Μὲ τὴν ὁξυνση τῆς κριτικῆς τῶν φαινομενικῶν δεδομένων τῶν αἰσθήσεων καὶ μὲ τὸν συστηματικὸν σκεπτικισμό, ποὺ εἰσάγει τὸν νοερὸν (Galilei) καὶ τὸν φυσικὸν πειραματισμὸν (Francis Bacon) συμβαδίζει ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς Ἀριστοτελοπτολεμαϊκῆς ἀστρονομίας, ποὺ εἶχε καθιερώσει ἡ ἐκκλησία, καὶ κατὰ τῆς ἀρχαικῆς θεωρίας τοῦ Ἀριστοτέλη γιὰ τὴν κίνηση. Τὸ θεμέλιο τῆς νεώτερης ἐπιστήμης δὲν ἀποτελεῖ ἡ πίστη «ὅλα εἶναι καλὰ» ἀλλὰ ἡ σκεπτικὴ στάση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ ἀμεσα δεδομένες ἐμπειρικὲς κρίσεις μας, δηλαδὴ οἱ ἀμέσως μὲ τὶς αἰσθήσεις συνδεδεμένες, εἶναι



κακές. Μὲ ἄλλα λόγια: τὸ στὴν ἀρχὴ πάντα παρουσιαζόμενο μῆγμα τῶν δεδομένων αἰσθήσεων καὶ λογικῶν ἐπεξεργασιῶν εἶναι ἀπατηλό. Πρέπει πρὶν προχωρήσουμε, νὰ ἀποσυντεθεῖ στὰ συστατικά του στοιχεῖα.

Ἡ σκεπτικὴ στάση ποὺ ἀναφέραμε διατυπώνεται κατὰ κλασικὸ τρόπο στὴν πρώτη meditatio τοῦ Descartes. Ἐκφράζει τὸ δυνάμωμα τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ ἀτόμου στὸν ἑαυτό του — τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐγκαταλείπει τὴν ἔστια του καὶ διασχίζει τοὺς ὡκεανούς, γιὰ νὰ προμηθευθεῖ τὰ ἀκριβὰ μυρωδικὰ καὶ ὑφάσματα ἀπὸ τὸν τόπο τῆς παραγωγῆς, τοῦ ἀνθρώπου, ἐπίσης, ποὺ θέλει νὰ ὑπερπηδήσει τοὺς μεσάζοντες ἀνάμεσα σ' αὐτὸν καὶ στὸν θεὸ καὶ ἀσπάζεται τὸν προτεσταντισμό.

Τόσο ἡ περιφρόνηση τῆς ἐπιστήμης ὅσῳ καὶ ἡ στὴν ἐπιστήμη ἀναφερόμενη ἀπλοϊκὴ πίστη, δηλαδὴ ἡ ἀπλοϊκὴ ἐμπιστοσύνη στὰ «τελευταῖα πορίσματα» καὶ ἡ παθητικὴ ἀναμονὴ τῆς αὐτόματης προόδου τῆς ἐπιστήμης, ἀπορρίπτονται ἀπὸ τὸν Jaspers. Τὴν ὑπερβολικὴ αὐτοπεποίθηση καὶ ἀτοπη φιλοσοφικὴ ἀξίωση τῆς ἐπιστημονικῆς συνείδησης τὴν βλέπει ὁ Jaspers ἐντοπισμένη κατὰ πρῶτο λόγο στοὺς μαθητὲς τοῦ Marx καὶ τοῦ Freud. Ἐνώνει πάντα τὸν Μαρξισμὸ μὲ τὴν Ψυχανάλυση, γιὰ νὰ δείξει ἀκολούθως ὅτι ἀμφότερες οἱ μορφὲς τοῦ καθορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τόσο ὁ καθορισμὸς ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ τάξη καὶ τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ ὅσῳ καὶ ὁ καθορισμὸς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν libido, τὶς καταπιέσεις της καὶ τὶς ἔξευγενισμένες ἔξυψώσεις της, δὲν ἐπιτρέπουν τὴν κατανόηση τοῦ ἀληθινοῦ πυρήνα τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι κατάλληλες, κατὰ τὸν Jaspers, γιὰ τὴν θεωρητικὴ διείσδυση στὴν τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία ἔξωτερικεύουσα πλαστικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Σὲ τοῦτο τὸν παραλληλισμό, πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ξεφεύγει τοῦ Jaspers ὅτι ἡ ψυχαναλυτικὴ ἔξύψωση ἀφορᾶ στὴν μεταμόρφωση ἐνὸς ἔξωσυνειδησιακοῦ παράγοντος —δηλαδὴ τῆς libido— σὲ ψυχικὲς καταστάσεις ἡ δυνάμεις ποὺ ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς πλατιὰ ἐννοούμενης —συνειδητό, ὑποσυνειδητό (δηλαδὴ μισοσυνειδητό) καὶ ἀσυνειδητό (δηλαδὴ κοιμώμενο συνειδητό)— ἐγκλείουσας συνείδησης, ἐνῷ ὁ ταξικὸς καθορισμὸς ἀφορᾶ στὴν ἐπένδυση καὶ μεταμόρφωση μιᾶς παράστασης καὶ γνώσης, δηλαδὴ στὴ μεταβολὴ ἐνὸς συνειδησιακοῦ στοιχείου σὲ ἕνα ἄλλο, βολικώτερο συνειδησιακὸ στοιχεῖο. Πρέπει δὲ νὰ διευκρινιστεῖ ὅτι τὸν Jaspers δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν οἱ ίδεες τοῦ Karl Marx ἀπὸ ἄποψη γραμματολογική, ἀλλὰ μόνο ὑπὸ τὴν μορφὴ ὑπὸ τὴν ὁποίᾳ κέρδισαν τὶς μᾶζες, ὑπὸ τὴν ὁποίᾳ τὶς οἰκειοποιήθηκαν οἱ μᾶζες, ὑπὸ τὴν ὁποίᾳ μεταβλήθηκαν σὲ ὑλικὴ δύναμη· σὲ μιὰ δύναμη, ποὺ ὅπως φαίνεται νὰ νομίζει ὁ Jaspers, στὴν προέκταση ἀπειλεῖ τὴν ἐλεύθερη παραγωγὴ τῶν ίδεῶν, παραμερίζοντας τὸν καταμερισμὸ τῆς ἐργασίας καὶ συνεπῶς τὴ διάκριση σὲ ἔξουσιαζόμενους δημιουργοὺς ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά, καὶ σὲ ἄρχοντες (ἢ ἀμερόληπτους) ίδεοπαραγούς (δηλαδὴ φιλο-



σόφους) ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἀναφέρεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἀπλοποιημένη καὶ σχηματικὴ θεωρία ποὺ συναντάει σὲ πολλοὺς μαρξιστές.

Στὴ *Μικρὴ Σχολὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σκέψης* (*Kleine Schule des philosophischen Denkens*, Μόναχο 1965) ἐκθέτει τὴ συζήτηση ποὺ εἶχε σὲ ἔνα σεμινάριο του μὲ ἔνα μαρξιστὴ φοιτητὴ γιὰ τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας στὸν Kant. Ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ φοιτητῆς βασίζεται ἐπάνω στὰ σχετικὰ χωρία τῆς Γερμανικῆς Ἰδεολογίας. Σύμφωνα μ' αὐτὰ ὁ Kant εἶναι ἐκπρόσωπος τοῦ λιμπεραλισμοῦ, ὅμως λόγω τῶν λιγότερο ἀναπτυγμένων οἰκονομικῶν σχέσεων καὶ κοινωνικοπολιτικῶν προστριβῶν στὴ Γερμανία παρουσιάζεται μιὰ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ καντιανοῦ καὶ τοῦ πραγματικὰ καὶ συνειδητοποιημένα ταξικὰ συμφέροντα διεκδικοῦντος γαλλικοῦ λιμπεραλισμοῦ: Ὁ Kant γκρεμίζει ὅ λες τὶς γέφυρες ποὺ συνδέουν τὴν «ἐλεύθερη βούληση» μὲ τὴν συγκεκριμένα βουλήματα περιέχουσα καὶ τελικὰ μὲ τὴν ἄμεσα σὲ ὑλικὰ κίνητρα ὑπακούουσα βούληση· ἡ μονομέρεια ποὺ πηγάζει ἐξ αὐτοῦ ἀποτελεῖ τὸ ἰδεαλιστικὸ στοιχεῖο τῆς καντιανῆς διδασκαλίας περὶ τῆς ἐλευθερίας (πβ. Karl Marx - Friedrich Engels, *H γερμανικὴ Ἰδεολογία, Die deutsche Ideologie*). Ἡ ἐρμηνεία αὐτοῦ τοῦ τμήματος τῆς φιλοσοφίας τοῦ Kant ἀπὸ τὸν Marx ἐκτίθεται ὑπερβολικὰ συνοπτικὰ ἀπὸ τὸν φοιτητή, ποὺ ἀρκεῖται στοὺς ἴσχυρισμούς: «Ἡ καντιανὴ σκέψη πρέπει νὰ νοηθεῖ ως ἐποικοδόμημα» ἢ «ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας εἶναι μιὰ αὐταπάτη τῆς ἀστικῆς τάξης» (πβ. *Μικρὴ Σχολὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σκέψης* σ. 99). Ὁ Jaspers διαλέγει ἔνα σχετικὰ εὔκελο ἀντίπαλο.

Ἡ δημιουργία τῆς θεωρίας, ποὺ βάζει τὴν καθαρὴ ἐλευθερία τῆς βούλησης στὸ κέντρο τῆς πρακτικῆς φιλοσοφίας δὲν εἶναι, κατὰ τὸν Marx, ἀπλῶς μιὰ ἐλεύθερη πράξη τοῦ ποιητικοῦ νοῦ ἐνὸς ἀνθρώπου. Ἡ ἀπολυτοποίηση μιᾶς ἴδιότητας, ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἀνθρώπινη βούληση καὶ ποὺ ἀνέκαθεν εἶχε διαπιστωθεῖ, δηλαδὴ ἐκείνων τῶν διαφόρων βαθμῶν τῆς ἔντασης στὴν προσπίθεια καὶ ἐπιδίωξη, ἀνάμεσα στοὺς ὅποίους ὁ ἀνθρωπος «παίζει» ἔχοντας συνείδηση αὐτοῦ τοῦ —περισσότερο ἢ λιγότερο κενοῦ— περιθωρίου, εἶναι δεμένη σὲ δρισμένο τόπο, χρόνο καὶ κοινωνικὴ κατάσταση. Ἀκόμα καὶ ἡ «ἐπαναστατικὴ πράξη» ὀνομαζόμενη ἐλεύθερη ἀνάμιξη τοῦ ἀνθρώπου στὸ γίγνεσθαι (ὁ μετασχηματισμὸς τῶν ως τώρα σταθερῶν καὶ ἀναλλοίωτων θεωρουμένων συνθηκῶν) δὲν εἶναι μόνον ἐλεύθερη, μὲ ἄλλα λόγια, δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύθερη. Ἡ ώρίμανση τῆς ἀντικειμενικῆς κατάστασης μέχρι ἔνα σημεῖο εἶναι αὐτὴ ποὺ φωτίζει τὸ μάτι καὶ ἀφαιρεῖ τὰ ἀντικειμενούποκειμενικὰ ἐμπόδια, δηλαδὴ τὰ ἀναγκαστικὰ ἐγειρόμενα ὑποκειμενικὰ ἐμπόδια, ποὺ ἀνέκοπταν τὴν προϋπάρχουσα, ἄμεση καὶ φυσικὴ τάση τοῦ ἀνθρώπου, νὰ πάρει τὴ διαμόρφωση τῆς μοίρας του στὰ χέρια του.

Τὸ κορύφωμα τῆς κριτικῆς καὶ τοῦ ἐλέγχου ποὺ διατυπώνει ὁ Jaspers



ἀποτελεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας γιὰ τὴ γένεση τῶν θεωριῶν ἐπάνω στὴ γένεση τῆς ἴδιας τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας. Ἀπὸ τούτη τὴν ἐφαρμογὴ θὰ προέκυπτε, κατὰ τὸν Jaspers, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ χαρακτηρισμὸς τῶν πνευματικῶν ἐπιτευγμάτων ώς ἀντανακλάσεων τῶν ταξικῶν συμφερόντων εἶναι ἔξαρτημένος ἀπὸ τὴ σκοπιὰ μιᾶς δρισμένης τάξης καὶ συνεπῶς δὲν ἔχει γενικώτερο κῦρος. Ὁ Jaspers παραβλέπει ἐδῶ ὅτι ὁ κοινωνιολογικὸς καθορισμὸς καὶ ἡ ἔξαρτηση ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον δὲν ἀποκλείουν σὲ κάθε περίπτωση τὴν ἀντίληψη τῆς πραγματικῆς πορείας μέσα στὸν κοινωνικὸ καὶ στὸν φυσικὸ κόσμο. Ἐκείνη ἡ ἔξαρτηση, ἀντιθέτως, καθιστᾶ μερικὲς φορὲς τὴν ἐμφάνιση τῆς δρθῆς θεωρίας δυνατή καὶ ἀναγκαία.

Ἡ κοινωνιολογικὴ ἐρμηνεία τῶν νοημάτων καὶ τῆς ἐμφάνισης τῶν ἰδεῶν καὶ θεωριῶν εἶναι ἡ νέα καὶ ἐπιστημονικὴ μορφὴ τῆς παλαιᾶς φιλοσοφικῆς ἀρχῆς, σύμφωνα μὲ τὴν δοπία μόνο ἀπὸ τὸ ὅμοιό του γνωρίζεται τὸ ὅμοιο, δηλαδὴ μόνο αὐτὸ ποὺ εἶμαι ἐγὼ ὁ ἴδιος προσλαμβάνω, βλέπω ἀπέναντί μου, διαπιστώνω γύρω μου. Μὲ τὴν ἀνανέωση τῆς παλαιᾶς ἀρχῆς γίνεται ὅμως καὶ μιὰ προσθήκη: "Οταν αὐτὸ ποὺ μὲ ἀποτελεῖ παρατείνει περισσότερο τὴ ζωὴ του μένοντας ἀγνοημένο καὶ ἀπρόσεκτο, τότε δὲν βλέπω ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ μὲ ἀποτελεῖ (δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ εἶμαι ἐγὼ ὁ ἴδιος), οὔτε σὲ μένα, οὔτε γύρω μου. Ἡ διάγνωση ἔχει τόση γενικότητα, ὥστε τὸ ἴδιαζον καὶ χαρακτηριστικό, ώς τέτοιο, ἔξαφανίζεται. Ἡ περικαλύπτουσα γενίκευση γίνεται στὴν περίπτωση αὐτὴ δργανο τῆς τέχνης τῆς ἐπιβράδυνσης.

Οἱ μετατοπίσεις τοῦ τόνου, οἱ μὲ τὴ βοήθεια ἐνὸς ἀπορητικὰ καὶ ἀγνωστικὰ ἐρμηνευμένου Kant ἐπιτυγχανόμενοι συμβιβασμοὶ καὶ συνθέσεις στὸ ἔργο τοῦ Jaspers, καὶ ἡ προγραμματικὴ ἐγκατάλειψη τῆς ἔξαντλητικῆς διερεύνησης τῶν τελευταίων, κατὰ τὸν Jaspers αἰωνίως αἰωρουμένων προβλημάτων, ποὺ δὲν πρέπει ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε μὲ τὴν πυρρώνεια «ἐποχή», μποροῦν νὰ ἐπιδράσουν στὴν φιλοσοφικὴ σκέψη ἡ θετικά, δηλαδὴ ἀνησυχαστικά, ἡ ἀρνητικά, δηλαδὴ ἡσυχαστικά· ἡ ὑφὴ τῆς διανοητικῆς ἱκανότητας τοῦ δέκτη ἀποφασίζει. Ἐχουν δὲ συμπτωματικὴ σημασία γιὰ μιὰ κοινωνία στὴν δοπία τὰ σταθεροποιημένα ἐνδιάμεσα στρώματα εἶναι ἴδιαιτέρως πολυπληθῆ καὶ ρωμαλέα, ὅμως συγχρόνως ἀμφιβάλλουν ώς πρὸς τὴν κοινωνικὴ ἔνταξη καὶ πολιτικοποίησή τους καὶ τοποθετοῦν τὸ κοινὸ —μὲ τὸ νόημα τοῦ τὴν ρίζα ἀποτελοῦντος συλλογικοῦ —σὲ μιὰ ἀπρόσιτη, τελικὰ τὴν ἀδιαφορία προκαλοῦσα ἀπόσταση.

Σὲ ἀνθρώπους μὲ αὐτὴ τὴ στάση ἀπευθύνεται ὁ Walter Rathenau ὅταν ζητάει νὰ μὴν θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι ποὺ ἐνδιαφέρει μόνο τοὺς προνομιούχους εἰδικούς, τοὺς γόνους ἀπὸ «τζάκια», τὶς ὅμαδες τῶν κομμάτων, καὶ τὶς τυποποιημένες κοσμοθεωρίες, ἀλλὰ δλους, ὄντας ἡ *res publica*, τὸ πρᾶγμα τοῦ δήμου.

‘Η φιλοσοφία του Jaspers θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ «μιὰ ὄψιμη φάση τῆς ιστορίας του ἀστικοῦ ἀτομικισμοῦ». Θὰ ἔπειπε ὅμως νὰ προστεθεῖ, δτι δίπλα στὴν ὑπαρξη ἀποτελεῖ ὁ λόγος καὶ ἡ ἐξ αὐτοῦ πηγάζουσα ὑπερ-ατομικὴ κοινότητα τὴν δεύτερη ἐστία.

‘Η ὀνομασία «ἀστικὸς ἀτομικισμός» διαλύεται ἐξ ἄλλου ὅταν τὴν κοιτάξουμε ἀπὸ κοντά, γιατὶ ὁ ἀτομικιστής Max Stirner προβάλλει ἀντιαστικὰ αἰτήματα ἐνῶ ὁ ἀντιπροσωπευτικὸς ἀστικὸς φιλόσοφος John Locke δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκληθεῖ ἀτομικιστής. Τὸ σημαντικότερο γνώρισμα στὸ μέχρι τώρα ἔργο του Jaspers εἶναι ἡ ἐπιδίωξη νὰ ζωντανέψει καὶ, χωρὶς νὰ τὸ κομματιάσει, νὰ σκορπίσει τὸ κοινὸ ποὺ εἴτε μὲ τὴν ὄψη τοῦ πλατωνικοῦ «ταυτοῦ ἐπὶ πᾶσι» εἴτε μὲ τὴν ὄψη τοῦ κοινωνικὰ συλλογικοῦ, συγγενεύει πάντα μὲ τὸ πνεῦμα, ἀν καὶ οἱ βαθμοὶ συγγενείας εἶναι πολλοί, καὶ πολλὲς φορὲς πετρώνει καὶ μεταβάλλεται στὸ ἀπλῶς ἀφηρημένο γενικὸ (σχολαστικὴ μάθηση) καὶ τὸ προσωποποιημένο κοινό (προσωπολατρεία).’ Ο Jaspers θέλει νὰ τὸ παρουσιάσει μὲ μιὰ μορφὴ ποὺ δὲν ξενίζει καὶ ποὺ γίνεται ἀποδεκτή. Στρεφόμενος πρὸς τὴν εἰδυλλιακὴ αὐτάρκεια καὶ αὐτοκατάφαση γράφει: «‘Ο κίνδυνος τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται στὴ βεβαιότητα ποὺ ἔχει δτι εἶναι ἡδη ἐκεῖ ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ φθάσει’ (*H* φιλοσοφικὴ πίστη, *Der philosophische Glaube*, 1948).

## KARL JASPERΣ

### Zusammenfassung

In dem umfangreichen schriftstellerischen Werk von Karl Jaspers lassen sich vier Gruppen von Schriften unterscheiden und folgenden Stichworten zuordnen: Psychopathologie; Ausarbeitung des eigenen existenz-philosophischen Ansatzes; Auseinandersetzung mit Gestalten der Geschichte der Philosophie; Geschichtsphilosophie und Zeitkritik.

Alle aufgezählten Gruppen dokumentieren das eine und sich durchhaltende Anliegen. Es besteht in der Entfaltung der Problematik der Freiheit, genauer in der Absicherung des Bewußtseins der Freiheit. Dieses Bewußtsein wird in der Psychopathologie methodologisch, in der Existenz-philosophie phänomenologisch-appellativ, in der Geschichte der Philosophie metaphysisch und in der Zeitkritik metakritisch, das heißt durch die Formulierung einer Kritik an den zeitgenössischen Formen der Zurückweisung der Entscheidungsfreiheit des einzelnen gestützt. Kurt Rossmann, der Nachfolger von Karl Jaspers auf dem Lehrstuhl der Universität Basel, bemerkt zu Recht: «Wollte man Jaspers' Philosophie auf einen Namen bringen, so könnte man sie nur

eine Philosophie der Freiheit nennen. Sie bestimmt sich als die im Denken über das Denken hinausverweisende Vergewisserung der Freiheit des Menschen, die sich nur realisieren kann in der Kommunikation mit seinesgleichen (K. R., Nachwort zu Karl Jaspers: *Über Bedingungen und Möglichkeiten eines neuen Humanismus*, Stuttgart 1951, 89).

Durch das Bestreben geleitet, die Freiheit der Selbstbestimmung vor theoretischen —und nicht nur theoretischen— Angriffen zu retten, lässt sich Jaspers auf die Auseinandersetzung mit Positionen ein, die sich auch politisch artikuliert haben und in der Geschichte wirksam geworden sind. Er verwirft sowohl den Fatalismus der national-sozialistischen Rassenideologie als auch den Fatalismus in dem marxistischen Konzept des Bedingtseins des Bewußtseins durch das Leben und das gesellschaftliche Sein. In den Rahmen derselben Kritik gehört auch die Weigerung, der Freudschen Psychoanalyse eine philosophisch-anthropologische Relevanz zuzugestehen. Im Hinblick auf die Art und Weise, in der die marxistische Philosophie und die Freudsche Anthropologie durch die breite öffentliche Meinung, die stets auf der Suche nach einfachen Erklärungsschemata ist, rezipiert worden und Bestandteile der Allgemeinbildung geworden sind, ist die von Jaspers geleistete Metakritik sinnvoll, beunruhigend, unerlässlich. Man vermißt jedoch das Aufnehmen der Diskussion mit den Autoren selbst, das heißt mit den authentischen Versionen der Versuche, sich von dem emphatischen, auf die unmittelbare Evidenz des Freiheitsgefühls appellierenden Freiheitsbegriff zu distanzieren und Autonomie und Gewissen vor dem Hintergrund der Geschichtlichkeit —sowohl individualgenetisch als auch gattungsgenetisch— vorzuführen. Das Bleibende und Wertvolle in den (meta)kritischen Überlegungen von Karl Jaspers gehört mithin eher der treffenden Zeitdiagnostik an — nicht der philosophischen Analyse und Rekonstruktion.

Hamburg

Christos Axelos