

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 'Αθήνα

## Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ\*

Ή πρώτη (1781) και ή δεύτερη (1787) έκδοση της *K.K.L.* θέτουν ώς γνωστό στή «Methodenlehre» τρεῖς έρωτήσεις: 1) Τί δύναμαι νὰ γνωρίσω; 2) Τί πρέπει νὰ πράξω; 3) Τί μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐλπίζω;<sup>1</sup> Άργότερα σὲ μιὰ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Staudlein (4 Μαΐου 1793) ἐπαναλαμβάνει ὁ φιλόσοφος τὶς τρεῖς έρωτήσεις ἐπεξηγώντας ὅτι τὸ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια συνθεμένο πρόγραμμα τῶν φιλοσοφικῶν του ἐρευνῶν «ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς καθαρᾶς φιλοσοφίας» ἀπέβλεπε στή λύση τῶν τριῶν τούτων έρωτήσεων, προσέθεσε ὅμως καὶ ἄλλη μία, ἡ ὁποία «ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει»: τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;

Τὸ έρωτημα ποὺ θέτουμε στήν ἀνακοίνωσή μας εἶναι πῶς βλέπει ὁ Kant τὸ πρόβλημα τοῦτο στὸ Β' μέρος τῆς *K.K.L.* καὶ ποιὲς ἀποφασιστικὲς λύσεις προσφέρει χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ ἐπεκταθοῦμε περιοριζόμενοι σὲ δρισμένα κύρια σημεῖα, στή μεταφυσικὴ καὶ ὑπαρξιακὴ ἀγωνία τοῦ Kant γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴ σύλληψη καὶ προβολὴ τοῦ ἡθικοῦ κόσμου καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἄνθρωπου ώς φορέως ἰδεῶν.

“Οπως προκύπτει ἀπὸ τὰ προηγούμενα ὁ Kant δὲν ἔθεσε ρητὰ στή *K.K.L.* τὴν ἔρωτηση τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ή ἔρωτηση ἀνέκυψε ἀργότερα καὶ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ κυρίως ώς μία συνένωση τῶν τριῶν προηγουμένων. Ήδη ὅμως ἡ πρώτη *Kritik* δὲν ἀνοιξε μόνο τὴν ὁδὸν —ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Kant μᾶς λέγει— πρὸς τὴν «ἐπιστήμη τοῦ ἄνθρωπου»<sup>2</sup>, ἀλλὰ περιέχει τὰ κύρια θέματα τῆς καντιανῆς ἀνθρωπολογίας καὶ βασικὲς θέσεις καὶ ἀπόψεις ποὺ καθορίζουν τὴ θέση τοῦ ἄνθρωπου μέσα στὸν κόσμο ώς ἀποφασιστικὲς φιλοσοφικὲς κατακτήσεις τοῦ κριτικοῦ ἰδεαλισμοῦ — ὅχι ὅμως τελικὲς κατακτήσεις.

\* Ἀνακοίνωση στὸ Ε' Διεθνὲς Συνέδριο Kant, Mainz, Ἀπρίλιος τοῦ 1981.

1. Bλ. *Kritik der reinen Vernunft Band II*, σελ. 677, ἀπὸ τὴν ἔκδοση *Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden*, Herausgegeben von Wilhelm Weischedel, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1956.

2. Bλ. Georg Antonopoulos, *Der Mensch als Bürger zweier Welten. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte von Kants Philosophie*, Bonn 1958, σελ. 19.



Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ φιλοσόφου γιὰ τὸ θέμα ἄνθρωπος ἐκτείνεται σὲ ὅλο τὸ ἔργο του. Ὁ Kant ὅμως ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἰδικώτερα: γιὰ τὸ τί εἶναι καὶ τί πρέπει νὰ εἶναι, ἀποψη ποὺ τὸν χωρίζει ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἐποχή. Ἡ φιλοσοφικὴ ἀνθρωπολογία τοῦ Kant τείνει εἰς τὴν ἀνάγκη καὶ τὸν καθορισμὸ τοῦ ἀνθρώπινου Λόγου καὶ μὲ τοῦτο στὸν καθορισμὸ τῆς ἡθικῆς προσωπικότητος, ὅπως συντελεῖται εἰς τὴν πρακτικὴ φιλοσοφία του μετὰ τὴ συγγραφὴ τῆς *K.K.L.*

Ὁ Kant εἶναι κριτικὸς φιλόσοφος καὶ οὐδέποτε ἔξερχεται τῶν ὁρίων τοῦ κριτικοῦ ἰδεαλισμοῦ, οὐδέποτε ξεφεύγει ἀπὸ τὶς ἀρχὲς καὶ τὴ μέθοδο τῆς κριτικῆς φιλοσοφίας. Στὴν *K.K.L.* —ἔνα ἔργο ποὺ ώς γνωστὸν δημιουργεῖ μιὰ νέα ἐποχή— καὶ ἐγκαινιάζεται ἡ κύρια κριτικὴ φάση τοῦ ἔργου τοῦ Kant, ὁ ἄνθρωπος ὁρίζεται ως «νομοθέτης τῆς φύσεως», ως θεωρητικὴ προσωπικότης. Τὴν ἰδέα αὐτὴ δὲν τὴν ἐγκαταλείπει ὁ Kant καὶ τὴν παρακολουθεῖ, παρ’ ὅλη τὴν ὑπεροχὴ τοῦ πρακτικοῦ λόγου, μέχρι καὶ τῶν τελευταίων συγγραφῶν, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ώς γνωστικὸ ὄν καθορίζεται ως «κοσμοθεωρός» (*kosmotheoros*).<sup>3</sup>

Βασικὸ συμπέρασμα ως γνωστὸν τῆς κριτικῆς φιλοσοφίας εἶναι ὁ περιορισμὸς τῆς ἀνθρώπινης γνώσεως ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς φαινομενικῆς ἐμπειρίας. Ἡ φιλοσοφικὴ πραγματικότης τόσον ὑποκειμενικῶς ὅσον καὶ ἀντικειμενικῶς διαιρεῖται εἰς «Φαινόμενα» καὶ «Νοούμενα». Μιὰ διάκριση ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ τὴν κριτικὴ φιλοσοφία<sup>4</sup>.

Μετὰ τὴν ὄλοκλήρωση τῆς Ἀναλυτικῆς τῆς Διανοίας προβαίνει ἀμέσως ὁ φιλόσοφος σὲ μιὰ περιγραφὴ, σύντομη μέν, τῆς θέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο, ποὺ μᾶς παρέχει ὅμως μιὰ ἴδιαίτερα ταραγμένη εἰκόνα τῆς ἀνθρώπινης μοίρας. Ὁ ἄνθρωπος παρομοιάζεται μὲ θαλασσοπόρο ὄποκλεισμένο σὲ μιὰ νῆσο ποὺ περιβάλλεται ἀπὸ ἕνα ἀπέραντο τρικυμιώδη ώκεανό. Στὸν ποντοπόρο —χωρὶς γαλήνη καὶ ἀνάπαυση— εἶναι δοσμένο νὰ πλανιέται μὲ ἀδειες ἐλπίδες καὶ νὰ περιπλέκεται σὲ ἀπατηλὲς ἀνακαλύψεις, νὰ ἐμπλέκεται σὲ περιπέτειες, τὶς ὁποῖες ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ ἐγκαταλείψει, μολονότι ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ φέρει εἰς πέρας<sup>5</sup>.

3. Βλ. στὸ ἴδιο σελ. 42.

4. Βλ. *K.K.L.* Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt in Phaenomena und Nooumena, σελ. 267.

5. Βλ. *K.K.L.* σελ. 267. «Ἐχουμε τώρα ἥδη ὅχι μόνο διασχίσει τὴ χώρα τῆς καθαρᾶς διανοίας ἔξετάζοντας αὐτὴν προσεκτικά, ἀλλὰ ἔχουμε ἐπίσης μετρήσει αὐτὴν καὶ καθορίσαμε σ’ αὐτὴν τὴ θέση κάθε πράγματος. Ἡ χώρα αὐτὴ ὅμως εἶναι μία νῆσος καὶ ἀπὸ τὴ φύση ἔχει κλεισθεῖ σὲ ἀμετακίνητα σύνορα. Εἶναι ἡ χώρα τῆς ἀληθείας (μιὰ ὄνομασία γοητευτική), περιτριγυρισμένη ἀπὸ ἕνα ἀπέραντο καὶ τρικυμιώδη ώκεανό, αὐτὸς τοῦτος ὁ τόπος τῆς ἀπάτης, ὅπου ὅμιχλες καὶ πάγοι ποὺ λυώνουν προσφέρουν τὴν ἀπατηλὴ ἐμφά-



Σὲ αὐτὴ τὴ θέση τῶν ἀντιθέσεων καὶ ἐντάσεων ὅχι μόνον ὁ ἄνθρωπινος νοῦς ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ως ὑπαρξη, ως χρονικό, περιορισμένο ὅν, ἐγκεκλεισμένο σὲ ἀμετακίνητα σύνορα, κινδυνεύει νὰ πέσει καὶ νὰ παραμείνει σὲ ἓνα πλῆρες ἀδιέξοδο. Ἀκριβῶς γιὰ τοῦτο ἡ περιγραφὴ δὲν ἀποτελεῖ ἔνα δεῖγμα τῶν μεταφυσικῶν ἀνησυχιῶν καὶ τοῦ βιωματικοῦ κόσμου τοῦ φιλοσόφου, ἀλλὰ ἔκφραση τοῦ βαθύτερου προβληματισμοῦ γιὰ τὴ θέση καὶ τὸ ρόλο τοῦ ἄνθρωπου μέσα στὸν κόσμο — προβληματισμοῦ ποὺ συνυπάρχει μὲ τὶς ἀναπτύξεις τῆς *K.K.L.*

Ἀνακύπτει τὸ ἐρώτημα, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ δοθεῖ βοήθεια στὸν ἀγωνιζόμενο θαλασσοπόρο. Διαφορετικὰ ἐπαναλαμβάνουμε τὰ προηγούμενα τρία ἐρωτήματα καὶ καταλήγουμε στὸ τρίτο ἐρώτημα: τί μπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὁ ἄνθρωπος; Ἡ *K.K.L.* δημιουργεῖ τὶς προϋποθέσεις καὶ ἀνοίγει διέξοδο γιὰ τὴ λύση: ‘Ο Kant μᾶς δίδει τὴν ἀπάντηση ὁ ἡθικὸς κόσμος, ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸν ἄνθρωπο<sup>6</sup>, θὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Ο νοῦς τοῦ ἄνθρωπου ως ἔσχατη καὶ ὑψιστη πνευματικὴ ὑπόσταση τοῦ ἄνθρωπινου πνεύματος, εἰδικότερα ὁ καθορισμὸς τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἄνθρωπινου Λόγου, ὁ «ἀρχιτεκτονικὸς νοῦς»<sup>7</sup> θὰ ἀναλάβει τὴ σωτηρία τοῦ ἄνθρωπου. Στὴν *K.K.L.* γιὰ πρώτη φορὰ διανοίγεται ὁ «κόσμος» τῆς ἐλευθερίας καὶ ὁρίζεται ὁ ἄνθρωπος ως φορεὺς ἴδεων.

Ο Kant ὀνομάζει τὸν κόσμο ἐκεῖνο ποὺ διέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τῆς ἐλευθερίας, τὸν ἡθικὸ νόμο, ἔνα ἡθικὸ κόσμο. Εἶναι ὁ κόσμος τῶν «νοούμενων», ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει κοντά, μαζὶ μὲ τὸν κόσμο τῶν «φαινομένων». Ο ἡθικὸς κόσμος διέπεται ἀπὸ μιὰ ἄλλη νομοθεσία ὅχι ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς ὑλικῆς ἀναγκαιότητος. Στὸν κόσμο τῆς φύσεως, τῶν φαινομένων, ἰσχύει ἡ φυσικὴ ἀναγκαιότης, ἡ αἰτιότης ποὺ καθορίζει τὴ διαδοχὴ τῶν φαινομένων. Στὸ χῶρο τοῦ ἡθικοῦ κόσμου ἰσχύει μιὰ ἄλλη νομοθεσία, ὁ νόμος τῆς ἡθικῆς ἐλευθερίας, ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄνθρωπου<sup>8</sup>. Ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος τὴ μοῖρα του μὲ τὶς δικές του πνευματικὲς δυνάμεις, πράττει, δημιουργεῖ μὲ τοὺς δικούς του στόχους καὶ σκοπούς, ποὺ γεννάει καὶ συλλαμβάνει πρωταρχικὰ καὶ ἐλεύθερα ὁ νοῦς του καὶ καθορίζει τὴν πορεία του, δηλαδὴ τὴν πολιτική, τὴν πολιτιστική, τὴν ἱστορική του πορεία. Μὲ τὴν ἴδεα τοῦ ἡθικοῦ κόσμου γεννήθηκε στὴν *K.K.L.* καὶ ἡ ἴδεα τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ ὁ καθορισμὸς τοῦ ἡθικοῦ ὑποκειμένου ως πρακτικοῦ ὑπο-

νιση νέων χωρῶν καὶ ἐνῷ ἔξαπατοῦν ἀσταμάτητα μὲ κενὲς ἐλπίδες τὸν θαλασσοπόρο ποὺ δονειρεύεται ἀνακαλύψεις, τὸν ἐμπλέκουν σὲ περιπέτειες, τὶς ὁποῖες δὲν ἥμπορεῖ ποτὲ νὰ ἀποφύγει ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ὁποῖες δὲν ἥμπορεῖ ποτὲ νὰ ἀπαλλαγεῖ».

6. Βλ. *K.K.L.* σελ. 679.

7. Βλ. *K.K.L.* σελ. 695.

8. Βλ. *K.K.L.* σελ. 701.

κειμένου, ως κέντρου προσωπικῶν ἀποφάσεων τοῦ ἐλεύθερου ὑποκειμένου, ως Ἐγώ, γίνεται ἀργότερα ἀπὸ τὴν Πρακτικὴ φιλοσοφία, ἀπὸ τὴν *K.P.L.*

Ο Kant κατέχεται ἀπὸ βαθειὰ ἀνησυχία γιὰ τὴ μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου καὶ συχνὰ ἐκφράζει τὴ μεταφυσικὴ ἀγωνία ποὺ συνδέεται μὲ τὴ χρονικότητα, μὲ τὴ μηδαμινότητα, μὲ τὴν «ἀθλιότητα» τοῦ ἀνθρώπου ως ὑλικοῦ ὄντος παροδικοῦ καὶ περιορισμένου. Μιὰ χαρακτηριστικὴ περιγραφὴ μᾶς δίδει καὶ ἡ *K.K.L.* αὐτὴ ποὺ ἥδη ἀναφέραμε<sup>9</sup>. Ἀλλά, ἐὰν ὁ Kant ἔχει συνείδηση τῆς χρονικότητος τῆς ἀνθρώπινης ὑποστάσεως, ἔχει καὶ συνείδηση τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀκριβῶς αὐτὴν ἐπιχειρεῖ μεταξὺ ἄλλων στὸ γιγάντιο ἔργο τῆς *K.K.L.* νὰ καθορίσει, καλύτερα, νὰ δημιουργήσει τὶς προϋποθέσεις καθορισμοῦ. Ἔτσι, ἀργότερα θὰ δυνηθεῖ ὁ Kant στὴν ἀνθρώπινη ἀθλιότητα νὰ ἀντιπαραθέσει τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸ ποὺ εἰδικὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο «ἄνθρωπο», δηλαδὴ τὶς δυνάμεις καὶ δυνατότητες ἐκεῖνες ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ὑπερβεῖ, ὅσο εἶναι δυνατόν, τὴν ἀθλιότητα τῆς ἀνθρώπινης ὑλικῆς ὑποστάσεως. Διότι ἡ κριτικὴ φιλοσοφία θεμελίωσε τὴν κριτικὴ θεωρία τῆς γνώσεως, καθόρισε τὴν ἔννοια, τὸ νόημα καὶ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου ως γνωστικοῦ ὄντος, καὶ ὅλα τοῦτα εἶναι ἔνα μεγάλο θετικὸ ἔργο βέβαια, ἀπεκάλυψε ὅμως καὶ τὶς ἀδυναμίες τοῦ ἀνθρώπου ως γνωστικῆς ὑποστάσεως (τῆς θεωρητικῆς προσωπικότητος). Σὲ ἄλλη περιοχὴ κατὰ συνέπεια πρέπει νὰ ἀναζητήσει διέξοδο ὁ φιλόσοφος (τί πρέπει νὰ πράξω; τί μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐλπίζω;), δχι στὴ νῆσο τῆς γνώσεως.

Αποτελεῖ εὐτύχημα τὸ γεγονός ὅτι ὁ λόγος (νοῦς) τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον τῶν ὑψίστων προσδοκιῶν τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος μεταπίπτει σὲ ἔνα ἀδιέξοδο ἀντιθέσεων καὶ ἐντάσεων, εὐτύχημα, διότι ἐπιτρέπει τὴν ἐπέμβαση τοῦ Πρακτικοῦ Λόγου νὰ ἀνεύρει διέξοδο στὸ ἀδιέξοδο ποὺ περιπίπτει ὁ Θεωρητικὸς Λόγος<sup>10</sup>. Καὶ τοῦτο τὸ ἔργο ἀποτελεῖ ἔνα κατόρθωμα τῆς φιλοσοφίας καὶ μόνο, ἡ ὑπέρτερη ἀξία τῆς ὁποίας ἀπέναντι τῆς ἐπιστήμης ἀποτελεῖ καὶ τὴ μόνη ἐγγύηση μιᾶς θετικῆς ἐξόδου, μιᾶς θετικῆς λύσεως<sup>11</sup>.

Ο ἡθικὸς κόσμος τὸν ὁποῖον ἐπισημαίνει καὶ ἀπομονώνει γιὰ πρώτη φορὰ εἰς τὴν *K.K.L.*, ὅπως εἴπαμε ἥδη, ἀναλύεται<sup>12</sup> σὲ μιὰ σειρὰ ἔννοιῶν

9. Ἡ περιγραφὴ αὐτὴ ἔχει ἴδιαίτερη σημασία γιατὶ ὑπάρχει στὴν *K.K.L.* Ἀνάλογες βιωματικές καταστάσεις, ἀρνητικές, τῆς θέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο δὲν εἶναι κάτι σπάνιο τόσο στὸ προκριτικὸ ἔργο ὅσο καὶ τὸ μετακριτικό. Βλ. Γεωργίου Ἀντωνοπούλου: *Kant καὶ Pascal*, Ἀθῆναι 1975, σελ. 18 κ.ἔ. ὅπως καὶ 36 κ.ἔ. γιὰ τὴ φύση, τὸ νόημα καὶ τὴ σημασία τῶν περιγραφῶν τούτων.

10. Βλ. *K.K.L.* σελ. 442.

11. Βλ. *K.K.L.* σελ. 441 καὶ σελ. 491 κ.ἔ.

12. Βλ. *K.K.L.* σελ. 495 κ.ἔ., 677 κ.ἔ. καὶ σελ. 700 ὁ φιλόσοφος.



συνδεομένων μὲ τὸν ἀνθρώπινο λόγο καὶ εἰδικότερα μὲ τὸν Πρακτικὸ Λόγο τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ μὲ τὸ ἡθικὸ ὑποκείμενο: Ἀκριβῶς σὲ αὐτὲς τὶς ἔννοιες ἐντοπίζεται τὸ κύριο πρόβλημα: «ἐλευθερία», «πρακτικὸ ὑποκείμενο», «νοούμενον», «νοῦς», «αὐθορμησία», «ἰδία τάξις κατὰ τὴν τάξιν ἰδεῶν», «ὁ πρακτικὸς συμβιβασμὸς τοῦ ἀνθρώπου», «τὸ δέον», «μιὰ νέα σκοποθεσία», «πράξεις ποὺ θὰ ἡδύναντο νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρώπου», ὁ ἄνθρωπος (ώς φιλόσοφος)<sup>13</sup> δὲν εἶναι ἔνας ἀνεύθυνος λογοκόπος ἴδεων ἄλλὰ «νομοθέτης τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ», ὅπου ὁ νοῦς εἶναι αἴτια τῆς αὐτοδημιουργίας του, παράγει, θέτει, ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του.

Ἄλλὰ ἡ ὅλη ἀνάλυση τοῦ ἡθικοῦ κόσμου παραμένει μετέωρη, ἐὰν δὲν δοθεῖ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κυριαρχήσει ὁ ἄνθρωπος θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ ἐπὶ τοῦ ὅλου πεδίου τῆς ἐμπειρίας, ἢ διαφορετικά, πῶς εἶναι δυνατὴ ἡ πραγματοποίηση σκοπῶν καὶ στόχων ἐντὸς τοῦ πεδίου τῆς πραγματικότητος; Ἡ ὅλη ἀξία τῶν ἀναπτύξεων τοῦ λόγου ἐδῶ ἀκριβῶς θὰ φανεῖ μὲ τὴν ἐπαφή, μὲ τὴ συνένωση, μὲ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἴσχυρισμῶν τοῦ λόγου μέσα εἰς τὸν χῶρο τῆς ἐμπειρίας<sup>14</sup>.

Ο νοῦς τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται στὴν *K.K.L.* ως ἡ ὕψιστη δυνατότης νὰ συλλαμβάνει καὶ νὰ διαμορφώνει τὸ "Ολο «συστηματικὰ καὶ ἔνιαῖα». Ο φιλόσοφος καθορίζοντας τὴν ἀρχιτεκτονικότητα τοῦ νοῦ μᾶς ὄμιλεῖ περὶ τῆς δυνατότητος τούτου νὰ συλλαμβάνει ἔνα μοναδικὸ ὕψιστο καὶ ἐσωτερικὸ σκοπό, ποὺ καθιστᾶ δυνατὸ τὸ "Ολον, τὴ δυνατότητα νὰ διαμορφώνει τὸ "Ολον ἀρχιτεκτονικά, νὰ γεννᾷ, νὰ δημιουργεῖ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ δομὴ ὅλων τῶν γνώσεων ἀπὸ τὸν καθαρὸ νοῦ. Ἡ ἔννοια τῆς Ὀλότητος τοῦ νοῦ σημαίνει ἐδῶ καὶ ἐκφράζει τὴν ὀλότητα τῶν καθαρῶν δημιουργικῶν πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου ποὺ καθιστᾶ δυνατὴ καὶ περιέχει τὴν ἐμπειρία ως ὀλότητα καὶ συνθέτει τὸν κόσμο του σὲ ἔνα ἔνιαῖο καὶ συστηματικὸ σύνολο. Ο ἀρχιτεκτονικὸς λόγος, ἡ ἀρχιτεκτονικότης τοῦ νοῦ ἐκφράζει στὴν *K.K.L.* τὴν παντοδυναμία (χωρὶς νὰ παρεμηνεύουμε) τοῦ ἀνθρώπινου λόγου νὰ κυριαρχεῖ καὶ νὰ ἐλέγχει τὴν πραγματικότητα καὶ νὰ ἐπιβάλλει ἐπάνω στὴν ἐμπειρία τὸ νόμο τῆς ἐλευθερίας, τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐλευθερίας σὲ μιὰ ἀπεριόριστη προοπτικὴ καὶ ἐπέκταση πρὸς τὸ μέλλον.

Εἰς τὴν *K.K.L.* ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορά, ως καρπὸς τῶν ἀναλύσεων τοῦ λόγου, καὶ ως ἐσχάτη κατάκτηση, στὴν ἰδέα τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου φιλοσόφου, ὁ ἄνθρωπος ως αὐστηρὴ συστηματικὴ ἐνότης ως νομοθέτης τοῦ ἀνθρώπινου λόγου. Καὶ σύμφωνα μὲ τὴν καθόλου ἐκτίμηση

13. Βλ. *K.K.L.* σελ. 678, καὶ 441. Ἡ ἀξία καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Λόγου ἐδῶ ἀκριβῶς φαίνεται, στὴ συνένωσή του μὲ τὴν ἐμπειρία.

14. Βλ. *K.K.L.* σελ. 695: *Die Architektonik der reinen Vernunft*.

καὶ ἀξιολόγηση προβάλλει ως ἀρχιτέκτων τῆς ἐλευθερίας, δημιουργὸς καὶ κύριος τοῦ μέλλοντός του, ἀρχιτέκτων τῆς ζωῆς του. "Εχει τὴ δύναμη νὰ σχεδιάζει, νὰ προγραμματίζει ἐλεύθερος καὶ νὰ διαμορφώνει τὴ ζωή του δυναμικὰ καὶ πρωταρχικὰ, σύμφωνα μὲ τὶς ὑψιστες προσδοκίες ἀλλὰ καὶ τὶς ἔσχατες προοπτικὲς ποὺ τοῦ διανοίγει ὁ λόγος πρὸς τὴν ἰδέα κατὰ τὴν ὑψιστη σκοποθεσία<sup>15</sup>.

Ἡ *K.K.L.* δημιούργησε τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερη προσωπικότης. Μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει, ως ἐλεύθερη προσωπικότης τὴ δυνατότητα —, ἔνα ἀποφασιστικῆς σημασίας γνώρισμα τῆς ὑπεροχῆς του— νὰ καλύπτει μὲ τὸ εὔρος τῆς σκοποθεσίας του τὸ μακρινὸ μέλλον καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει τοὺς πόνους καὶ τὶς μέριμνες ποὺ τοῦ ἐμπνέει ἡ σκοτεινὴ καὶ ἀβέβαιη αὐτὴ προοπτικὴ μὲ τὴν καθοριστικὴ δύναμη τοῦ δικοῦ του νόμου<sup>16</sup>.

## LA CONCEPTION DE L'HOMME DANS LA 2me PARTIE DE LA *Kr.d.r.V.* DE KANT

### Résumé

La révolution de la pensée de la *Kr.d.r.V.* ne se limite pas à la théorie de la connaissance de la 1<sup>ère</sup> partie, mais je dirais qu'une série de révolutions se manifeste dans la 2<sup>me</sup> partie, et je pense notamment à l'idée de la liberté et la création de l'homme libre, à la théorie de la raison et à la position de l'homme dans le monde.

Par conséquent nous essayons de donner l'image de l'homme et plus précisément d'interpréter l'angoisse métaphysique de l'homme due à sa position spécifique dans le monde, l'idée et le «monde» de la liberté, la conception «architectonique» de la raison humaine, la position de l'homme dans le monde comme un être libre, comme «personnalité morale» —pas encore à cette phase de l'évolution de la philosophie kantienne dans sa forme définitive— capable d'agir, de poser et de prescrire spontanément les buts et les perspectives de sa vie et de ses actes.

15. Bλ. *K.K.L.*, σελ. 700.

16. Bλ. Immanuel Kant, *Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte*, Ausgewählte Kleine Schriften, Felix Meiner, 1914, σελ. 67.

A côté de la révolution de la pensée, Kant nous offre avec la *Critique* la révolution de l'individu, la grandeur de l'existence, la réponse à sa question «Was ist der Mensch», une conception de l'existence libre que la crise de la philosophie politique et de la philosophie sociologique contemporaines ne doit pas ignorer.

Athènes

G. Antonopoulos