

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΕΣΣΙΔΗΣ, Τσάλκα, ΕΣΣΔ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ*

‘Η Γ’ ἐπιστημονική συνδιάσκεψη δύον τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας (*Ἀριστοτέλεια ἀγαγνώσματα*) δὲν εἶναι μόνο ἔκφραση ἐκτίμησης καὶ σεβασμοῦ ἀπέναντι στοὺς ἀρχαίους Ἑλληνες στοχαστές, ἀλλὰ καὶ ἕνα εἶδος διαλόγου μ’ αὐτούς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἴστορικὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζει ἡ μελέτη τῶν προβλημάτων ποὺ ἀπασχολοῦσαν τοὺς φιλοσόφους τῆς ἀρχαιότητας, ἡ ἀνάγκη τοῦ διαλόγου ὑπαγορεύεται καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους λόγους. Ἀρκεῖ νὰ ποῦμε ὅτι χωρὶς τὴ βαθιὰ ἀφομοίωση τῆς ἴστορίας τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, ἵδιαίτερα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς, δπου στὴν ἀρχική τους μορφὴ περιέχονται δλα τὰ μεταγενέστερα φιλοσοφικὰ ρεύματα, εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπάρξει καλλιεργημένη σκέψη καὶ βαθιὰ κατανόηση τῶν προβλημάτων τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας.

Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐμφανίζεται τοῦτο τὸ ἐρώτημα: Πῶς μπορεῖ τὸ παρελθὸν καὶ, πολὺ περισσότερο, ἡ ἀπὸ πολλοῦ περασμένη ἀρχαιότητα, ποὺ βυθίστηκε στὴν ἀνυπαρξία, νὰ ἀσκεῖ κάποια, ἔστω καὶ ἐλάχιστα αἰσθητή, ἐπίδραση στὰ σημερινὰ πράγματα καὶ στὸ μέλλον ποὺ μποροῦμε νὰ ἀγκαλιάσουμε μὲ τὸ βλέμα μας, μιὰ καὶ «τὸ παρελθὸν» εἶναι κάτι ποὺ ὑπῆρξε, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει πιά; Ἡ, ἂν θέλουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴ φιλοσοφικὴ ὁρολογία, μπορεῖ ἄραγε ἡ ἀνυπαρξία νὰ ἐπιδρᾶ στὴν ὑπαρξη, αὐτὸ ποὺ δὲν ὑπάρχει σ’ αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει;

Μιλῶντας γενικά, τὴν ἀπάντηση σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα καὶ εἰδικότερα στὸ πρόβλημα τοῦ συσχετισμοῦ ἀνάμεσα στὰ δύο ἀντίθετα —τὴν ὑπαρξη

* Στὴν πόλη Τσάλκα, κέντρο τῆς περιοχῆς μὲ Ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τῆς ΣΣΔ Γεωργίας, τὸ Σεπτέμβρη τοῦ 1984 πραγματοποιήθηκε ἡ Γ’ ἐπιστημονικὴ συνδιάσκεψη γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας (*Ἀριστοτελικὰ ἀγαγνώσματα*). Στὶς ἐργασίες της πῆραν μέρος 65 φιλόσοφοι καὶ ἐπιστήμονες ἀπὸ διάφορες Δημοκρατίες καὶ πόλεις τῆς Σοβιετικῆς Ένωσης. Πρωτεργάτης, ὁργανωτὴς καὶ δραστήριος μέτοχος σὲ κάθε τέτοια συνδιάσκεψη εἶναι ὁ καθηγητὴς Θ. Κεσσίδης, ἐπιστήμονας τοῦ Ἰνστιτούτου Φιλοσοφίας τῆς Ακαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς ΕΣΣΔ, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὸ χωριό Σάντα τῆς περιοχῆς τῆς Τσάλκας. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ εἶναι εἰσήγηση τοῦ Θ. Κεσσίδη ποὺ παρουσιάστηκε στὴ Συνδιάσκεψη.



καὶ τὴν ἀνυπαρξία — μπορεῖ νὰ τὴ βρεῖ κανεὶς στὴ διδασκαλία τοῦ Ἡράκλειτου τοῦ Ἐφέσιου. «Ἄς σημειώσουμε στὴν ἀρχὴ ὅτι ὁ Ἡράκλειτος ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ πρόσεξε τὴ διαλεκτικὴ (ἀντιφατική) φύση τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἴδιας τῆς πραγματικότητας. Ἡ διαλεκτικὴ τοῦ χρόνου συνίσταται στὴν ταυτόχρονη παρουσία καὶ ἀπουσία τοῦ παρελθόντος μέσα στὸ παρόν. Συγκρίνοντας τὴ ροή τοῦ χρόνου μὲ τὸ ἀεικίνητο νερὸ τοῦ ποταμοῦ, ὁ Ἡράκλειτος ἔλεγε ὅτι «μέσα στὸν ἴδιο πάντα ποταμὸ μπαίνουμε καὶ δὲν μπαίνουμε». Μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος, ποὺ διατύπωσε αὐτὴ τὴ παράδοξη κρίση, ἀποροῦσε γιὰ τὴ φύση τοῦ χρόνου, ἴδιαίτερα τοῦ παρόντος.

Δὲν ὑπάρχει, θὰ νόμιζε κανείς, τίποτε πιὸ ἔξοφθαλμο καὶ προσιτὸ ἀπὸ τὸ παρόν, ποὺ τὸ ἐκφράζουμε μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «τώρα». Οὔτε μᾶς φαίνεται παράδοξη ἡ κρίση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίᾳ τὸ κάθε «τώρα» εἶναι, ταυτόχρονα, τέλος τοῦ παρελθόντος καὶ ἀρχὴ τοῦ μέλλοντος, δηλαδὴ εἶναι κάτι τὸ συνεχές, ἀλλὰ συγχρόνως εἶναι καὶ κάποιο ὅριο ἀνάμεσα στὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον. Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ὅμως, συναντᾶμε σοβαρὲς δυσκολίες. Γιατὶ αὐτὸ τὸ ὅριο εἶναι ἄπιαστο! Τὸ κάθε «τώρα», μόλις ἐμφανιστεῖ, χάνεται τὴν ἴδια στιγμὴ στὸ παρελθόν, γίνεται «μὴ τώρα». Τὸ μέλλον πλησιάζοντας γίνεται παρόν. Ἀλλὰ ἡ ἐμφάνιση τοῦ παρόντος εἶναι ταυτόχρονα ἡ ἀποχώρησή του στὸ παρελθόν. «Ἀρα, τὸ κάθε «τώρα» εἶναι ταυτόχρονα καὶ «μὴ τώρα», μὲ ἄλλα λόγια τὸ κάθε παρὸν (ὕπαρξη) περικλείει μέσα του τὸ παρελθόν (ἀνυπαρξία). Στ’ ἀλήθεια τὸ παρελθόν, ἐνῷ ἀπουσιάζει, ὑπάρχει μέσα στὸ παρόν. «Ἀρα δὲν ὑπάρχει κανένα «νεκρὸ» παρελθόν. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει τὴν αἰσθηση τοῦ ἱστορισμοῦ, τὸ παρελθὸν εἶναι οἱ ζωντανοὶ ἄνθρωποι, τὰ ἔργα τους, οἱ σκέψεις καὶ οἱ συγκινήσεις τους, ποὺ ἐγγίζουν τὰ δικά μας ἔργα, σκέψεις καὶ συγκινήσεις. Πάει χρόνος πολὺς ἀπὸ τότε ποὺ ἔζησαν ὁ Μιλτιάδης, ὁ Φειδίας καὶ ὁ Εὐριπίδης, ἐνῷ οἱ πράξεις καὶ τὰ ἔργα τους εἶναι ἀθάνατα στὴ μνήμη τῆς ἀνθρωπότητας.

Τὰ θεωρητικὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦσαν τὸ Δημόκριτο, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη μᾶς ἀπασχολοῦν καὶ σήμερα. Τὶς δυσκολίες ποὺ συναντοῦσαν ὁ Ἡράκλειτος, ὁ Παρμενίδης καὶ ὁ Σωκράτης τὶς συναντᾶμε κι ἐμεῖς. Εἶναι φανερὸ ὅτι καμιὰ βαθιὰ κατανόηση κάποιου σύγχρονου φιλοσοφικοῦ καὶ θεωρητικοῦ προβλήματος δὲν εἶναι δυνατὴ γενικὰ χωρὶς τὴ συναναστροφή μας μὲ τοὺς ἀρχαίους στοχαστές, ἔξω ἀπὸ τὸ διάλογο μ’ αὐτοὺς καὶ χωρὶς τὴν ἀφομοίωση τῆς θεωρητικῆς ἐμπειρίας τους.

«Ο ἄνθρωπος εἶναι ὃν ἱστορικό, εἶναι ὀργανικὸ στοιχεῖο τῆς ἱστορίας. Οἱ ἱστορικὲς δοκιμασίες ποὺ ἔλαχαν στὸν Περικλῆ καὶ τὸ Δημοσθένη δὲν ἔπαψαν νὰ μᾶς βασανίζουν ἐπειδὴ ὁ Περικλῆς καὶ ὁ Δημοσθένης ἔπαψαν νὰ συμμετέχουν στὴν ἱστορικὴ διαδικασία, κομμάτι τῆς ὁποίας εἴμαστε ἐμεῖς. Συγκινούμαστε, ὑποφέρουμε καὶ χαιρόμαστε μαζὶ μὲ τοὺς ἀρχαίους «Ἐλληνες, γιατὶ οἱ λῦπες καὶ οἱ χαρές τους εἶναι οὐσιαστικὰ καὶ δικές μας



λῦπες καὶ χαρές. Σ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἰκανότητα νὰ συμμεριζόμαστε τὶς ξένες συγκινήσεις ἔγκειται ἡ αἰσθηση τοῦ ἱστορισμοῦ, χωρὶς τὴν δοίᾳ δὲν ὑπάρχει οὔτε δ ἄνθρωπος, οὔτε δ ὑψηλὸς ἀνθρώπινος πολιτισμός.

Ἡ ἱστορικὴ διαδικασία σὰν ἐναλλαγὴ ἐποχῶν καὶ γενιῶν, σὰν κίνηση καὶ ἀλλαγὴ, δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ἔξω ἀπὸ τὸ χρόνο, ἔξω ἀπὸ τὴν ροή του ἀπὸ τὸ παρελθόν πρὸς τὸ μέλλον. Ἀλλὰ ἡ ἱστορία δὲν εἶναι χρόνος. "Οπως σωστὰ παρατήρησε δ Ἀριστοτέλης «ὅ χρόνος δὲν εἶναι κίνηση, ἀλλὰ οὔτε καὶ ὑπάρχει χωρὶς τὴν κίνηση». ቙ ροή τοῦ χρόνου ὑλοποιεῖται καὶ διαιωνίζεται μέσα ἀπὸ τὶς πράξεις καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἔθιμά τους, τὸν τρόπο ζωῆς καὶ τὴ σκέψη τους. Ο σεβασμὸς ποὺ δείχνουμε στὰ ἔθιμα καὶ τὶς παραδόσεις, εἶναι μιὰ σαφέστατη ἀπόδειξη τῆς σχετικῆς κυριαρχίας τοῦ παρελθόντος ἐπὶ τοῦ παρόντος. Ἀπὸ δῶ πηγάζει ἡ ἴσχυρὴ ἀκτινοβολία τοῦ παρελθόντος, ποὺ ἐπηρεάζει τὸ παρὸν καὶ τὸ διαμορφώνει κιόλας ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις.

Μὲ μιὰ ὁρισμένη ἔννοια τὸ παρελθόν εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον, ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι ἥδη ὑπῆρξε, ἔχει ὑλοποιηθεῖ στὴν ἱστορικὴ πείρα τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ τὸ παρὸν ἀκόμα ρέει καὶ τὸ μέλλον πρόκειται ἀκόμα νά ῥθει. Ἀλλωστε, τὸ μέλλον (ἐν μέρει καὶ τὸ παρόν) μᾶς ἐπιφυλάσσει διάφορα ἀπρόοπτα. Δὲν εἶναι ἀπλὴ σύμπτωση ποὺ ἡ ἴδεα τῆς Μοίρας καὶ τῆς τυφλῆς Τύχης, ποὺ χαλᾶνε τὰ σχέδια τῶν θνητῶν, εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ κύρια θέματα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς τραγωδίας.

Οποιοδήποτε πρόγραμμα —κοινωνικό, πολιτικό, ἐπιστημονικὸ ἡ φιλοσοφικό— πρέπει νὰ ἔχει γιὰ ἀφετηρία του ὅχι μόνο καὶ ὅχι τόσο τὸ ἀναμενόμενο μέλλον, ὅσο τὸ παρελθόν καὶ τὸ παρόν. Γιατὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καμιὰ ἄλλη ἱστορικὴ πείρα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πείρα τῶν περασμένων γενιῶν. Γιὰ νὰ ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὸ μέλλον καὶ νὰ κάνουμε μιὰ σωστὴ ἐπιλογὴ, χρειάζεται κάθε φορὰ νὰ κοιτάζουμε πρὸς τὰ πίσω καὶ νὰ συνειδητοποιοῦμε τὴν περασμένη ἱστορία. Πιὸ ἀπλά, ἡ κατανόηση τοῦ παρελθόντος εἶναι ἐγγύηση ἐνὸς αἴσιου μέλλοντος. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ λαϊκὴ σοφία τῶν Καυκασιανῶν λέει: «"Οποιος ρίξει μιὰ πιστολιὰ στὸ παρελθόν, θὰ χτυπηθεῖ ἀπὸ μιὰ κανονιὰ τοῦ μέλλοντος». Κι ἄς λένε πώς τὸ μόνο ποὺ διδάσκει ἡ ἱστορία εἶναι ὅτι δὲν ἔχει μάθει τίποτε σὲ κανένα. ቙ ἱστορία δὲν διδάσκει μόνο ἐκείνους ποὺ δὲν θέλουν νὰ διδαχθοῦν ἀπ' αὐτήν.

Ἄσφαλῶς τὰ ὅσα εἴπαμε δὲν ἰσοδυναμοῦν μὲ παρελθοντολατρεία, μὲ προσκύνημα σ' αὐτή, μὲ ἀναγνώριση τῆς ἀμέριστης κυριαρχίας τοῦ παρελθόντος ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος. Κάθε ἄλλο. Αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ ποῦμε συνοψίζεται στὴν ἀπλὴ ἀλήθεια, ὅτι ἡ βαθιὰ κατανόηση τῶν σύγχρονων προβλημάτων προϋποθέτει μιὰ οὐσιαστικὴ μελέτη τῆς περασμένης πείρας τῆς ἀνθρωπότητας, τὴ φιλοσοφικὴ ἐρμηνεία τῆς ἱστορικῆς διαδικασίας. Σ' αὐτὸ ὅμως τὸ σημεῖο μπορεῖ εύκολα νὰ διερωτηθεῖ κανείς: Καὶ τότε ποιός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ μέλλοντος στὴ ζωὴ καὶ τὴ δραστηριότητα τῶν ἀν-

θρώπων; Κατά τὴ γνώμη μας ὁ ρόλος αὐτὸς εἶναι σημαντικός. "Αν καὶ ἀπὸ ἀντικειμενικὴ ἄποψη τὸ μέλλον χάνει σὲ σύγκριση μὲ τὸ ὑλοποιημένο παρελθόν, ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅμως τῆς ὑποκειμενικῆς δραστηριότητας καὶ τῶν συγκινήσεων τῶν ἀνθρώπων, τὸ μέλλον δὲν ὑστερεῖ παρὰ στὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τὸ παρελθόν. Παρ' ὅλο ποὺ τὸ ἀναμενόμενο μέλλον ἀκόμα δὲν ὑπάρχει, αὐτό, ὅπως καὶ τὸ παρελθόν ποὺ δὲν ὑπάρχει πιά, βρίσκεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ παρόν. Τὸ ἀναπόφευκτο τοῦ μέλλοντος, ὅπως καὶ τὸ ἀναπότρεπτο δρισμένων φαινομένων (π.χ., ἡ ἐναλλαγὴ τῶν ἐποχῶν τοῦ χρόνου ἢ τῶν ἀνθρώπινων γενιῶν), κάνει τὸ ἀναμενόμενο μέλλον, ὡς ἔνα βαθμό, πραγματικότητα, πραγματικὸ γεγονός τὸ ὅποιο μερικὲς φορὲς συγκινεῖ τὸν ἀνθρωπο πιὸ ἔντονα ἀπὸ τὸ παρόν, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε καὶ τὸ παρελθόν.

'Ο ἄνθρωπος εἶναι ὃν θνητό. Τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος συνειδητοποιεῖ τὸ ἀναπόφευκτο τοῦ θανάτου του, δίνει στὴ ζωὴ του μιὰ ἴδιαίτερη ἴδιότητα καὶ καθορίζει σ' ἔνα σημαντικὸ βαθμὸ τὰ αἰσθήματα καὶ τὶς συγκινήσεις του. Στὴν προσπάθειά του νὰ ὑπερνικήσει τὸ θάνατο, νὰ σταθεῖ πάνω ἀπὸ τὸ χρόνο, ὁ ἄνθρωπος κατέφευγε (καὶ καταφεύγει μερικὲς φορὲς καὶ σήμερα), σὲ προφητεῖες, μαντεῖες καὶ χρησμολογικὰ ὅνειρα, πράγματα ποὺ συνδέονται μὲ τὴ μοιρολατρεία καὶ τὴν πίστη στὴν ὑπαρξη ὑπερφυσικῶν δυνάμεων καὶ ὄντων. 'Απὸ δῶ καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀσκήσει ἐπίδραση στὸ μέλλον μὲ ξόρκια καὶ μάγια. Ταυτόχρονα ὁ ἄνθρωπος, σὲ ὅλους τοὺς καιρούς, προσπαθοῦσε νὰ προβλέψει τὸ μέλλον μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ συμβάλει στὸν ἐρχομὸ τῶν γεγονότων καὶ φαινομένων ποὺ ἐπιθυμοῦσε, καὶ νὰ ἀποτρέψει τὰ ἀνεπιθύμητα. 'Ωστόσο ὅμως, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὃν θνητό, καὶ δὲν εἶναι στὸ χέρι του νὰ νικήσει τὸ θάνατο, νὰ ξεπεράσει τὸν περιορισμένο χαρακτήρα τῆς φύσης του. Τὴν ἀθανασία του στὴν ἴστορία καὶ στὴ μνήμη τῶν γενιῶν ὁ ἄνθρωπος τὴν κατακτᾷ μὲ τὰ καλὰ ἔργα καὶ τὴ δημιουργικὴ ἔργασία.

'Ο ἄνθρωπος εἶναι ὃν ἴστορικὸ μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὑπάρχει στὸ χρόνο καὶ, σὰν ἔνας κρίκος στὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν, μπαίνει στὴν ἐνιαία ἀλυσίδα τῆς 'Ιστορίας. 'Ο ἄνθρωπος ἔξω ἀπὸ τὴν ἴστορία καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ χρονικὴ του διάρκεια εἶναι, ἂν τὸ ποῦμε στὸ πνεῦμα τοῦ 'Αριστοτέλη, θεὸς εἴτε ζῶο, ἀλλὰ ὅχι ἄνθρωπος. Οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι δημιουργοῦν τὴν ἴστορία τους, ὅμως ὅχι αὐθαίρετα, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὶς διαμορφωμένες πιὰ συνθῆκες καὶ περιστάσεις. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ κάθε νέα ἀνθρώπινη γενιὰ ποὺ μπαίνει στὴ ζωὴ δὲν ἐπιλέγει τὶς συνθῆκες ζωῆς καὶ δράσης, ἀλλὰ τὶς δέχεται σὰν κάτι τὸ δοσμένο, σὰν κάτι ποὺ δὲν ἔξαρταται ἀπὸ βούληση καὶ συνείδηση. Πιὸ ἀπλά, δὲν μποροῦμε νὰ διαλέξουμε οὔτε γονεῖς, οὔτε ἴστορία.

Οἱ ὑλικὲς καὶ πνευματικὲς συνθῆκες τῆς ζωῆς, ποὺ τὶς βρίσκει ἡ δοσμένη γενιὰ τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἀντικειμενοποιημένα ἀποτελέσματα τῆς δράσης τῶν προηγούμενων γενιῶν. "Ετσι ἡ ἴστορία καθορίζει τὴ δράση τῶν ἀνθρώ-

πων, τὴ βούληση, τὶς σκέψεις, τοὺς ἀξιακοὺς προσανατολισμούς τους, καὶ ταυτόχρονα καθορίζεται ἀπὸ τὴ δράση τους. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ ἀνθρωποι, οἱ δῆποι δημιουργοῦν τὸ σενάριο ποὺ λέγεται ‘Ιστορία, εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἡθοποιοὶ ποὺ τὸ παίζουν. Εἶναι πάλι οἱ ἴδιοι οἱ ἀνθρωποι ποὺ προβάλλουν στὸ ρόλο τῶν «κριτικῶν» καὶ ἔρμηνευτῶν τοῦ σεναρίου ποὺ χρησιμοποιοῦν. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ ἀνθρωπότητα προσπαθεῖ νὰ καταλάβει τὴν ἴστορία της, νὰ κατανοήσει τὶς ἴστορικές της τύχες, νὰ προβλέψει τὸ μέλλον καὶ νὰ καθορίσει τοὺς δρόμους τῆς παραπέρα ἀνάπτυξής της.

‘Η ἴστορία σὰν μιὰ συνεχής διαδικασία τῆς δράσης τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς κατανόησης τῆς θύμησης γι’ αὐτὴ τὴ δράση εἶναι σύγκραση αὐτοῦ ποὺ ὑπῆρξε μ’ αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει καὶ μ’ αὐτὸ ποὺ θὰ ὑπάρξει. Νά γιατὶ ἡ τόσο θά λεγε κανεὶς περασμένη γιὰ μᾶς ἀρχαιότητα βρίσκεται πραγματικὰ τόσο κοντά μας. Τὸ παρελθόν ἐνυπάρχει πάντα στὸ παρόν. Οἱ ἴδεες καὶ τὰ ἔργα τῶν μεγάλων Δημιουργῶν τῆς ἀρχαιότητας δὲν ὑπακούουν στὸ νόμο τοῦ θανάτου· εἶναι πάντα σύγχρονα. Αὐτὴ ἡ Συνδιάσκεψή μας εἶναι μιὰ εὔγλωττη ἀπόδειξη.