

Σὰν κατακλείδα θὰ ποῦμε ότι ὁ Σωκράτης τοῦ Θ. Κεσσδίη είναι ἔνα βιβλίο ποὺ τὸ διαβάζει κανεὶς «ἀπνευστί», ποὺ τὸ ξαναδιαβάζει και θέλει νὰ τὸ διαβάσουν κι ἄλλοι γύρω του, διότι πιστεύουμε πώς είναι ἔνα σπουδαῖο ὅργανο πνευματικῆς ἀσκησης και ἐργασίας, ποὺ θὰ ἡταν σφάλμα νὰ θεωρηθεῖ ότι ἐνδιαφέρει μόνο τοὺς ιστορικοὺς τῆς φιλοσοφίας.

Γ. Τ. Κρητικός

Université Libre de Bruxelles, *Philosophies non chrétiennes et christianisme*, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles 1984.

Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ γεγονός ότι ὁ χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ ἔνα οὐσιαστικὸ φαινόμενο τοῦ πολιτισμοῦ μας, τὸ «Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιον τῷ Βρυξελλῶν» δημοσίευσε μιὰ σειρὰ ἀρθρων πάνω στὴ σχέση τῶν μὴ χριστιανικῶν φιλοσοφιῶν και τοῦ χριστιανισμοῦ, ἐρευνώντας παράλληλα τὸ πολιτισμικὸ πλαίσιο, τὸ ὅποιο τὸν κατέστησε δυνατὸ ἢ στὸ ὅποιο αὐτὸς ἀντιτάχθηκε.

Ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτης ἔξετάζει τοὺς *Μετασχηματισμοὺς τοῦ Λόγου* ξεκινώντας ἀπὸ τὸν ἀρκετὰ ἀσαφὴ πρόλογο τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου γιὰ νὰ καταλήξει στὴ σημασία ποὺ πῆρε ὁ ὅρος στὸν παραδοσιακὸ χριστιανισμό. Ἡδη στὴν ἀρχαίᾳ Ἑλλάδα τὸν χρησιμοποιοῦσαν εὔρυτατα. Στὸν "Ομηρο ὁ Λόγος σήμαινε κυρίως τὴν ἔκφραση τῆς σκέψης ἢ τὴ διήγηση κάποιων γεγονότων. Στὸν Ἡράκλειτο ἀποκτᾶ ἔνα πολυσημικὸ χαρακτήρα. χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ δηλώσει τὴν ὁμιλία, τὸ λογικὸ ἢ τὴν ἰδέα τῆς ἀρμονίας και τῆς συναγωγῆς τῶν ποικίλων και ἀντιθέτων ὅντων. Ἀποτελεῖ τὸ «μέτρον» ὅλων τῶν πραγμάτων, ποὺ καθιστᾶ δυνατὴ μιὰ καλύτερη γνώση τῆς κοσμικῆς τάξης και ἐμφανίζεται ως Πῦρ και Φύσις.

Στὸν Πλάτωνα Λόγος και Νοῦ συμβαδίζουν. Στὸν *Φαίδωνα*, διὰ μέσου τῆς κριτικῆς ποὺ ἀσκεῖ ὁ Σωκράτης στὸ Νοῦ τοῦ Ἀναξαγόρα, ὁ «Λόγος» φορτίζεται μὲ τὴ σημασία τῆς «αἰτίας τοῦ εἶναι» ἐνὸς πράγματος· ταυτίζεται μὲ τὸ πράγμα «αὐτὸ καθ' αὐτὸ» ἢ μὲ τὸ «εἶδος» του (99b - 100e). Στὸν *Tίμαιο* ὁ Λόγος ἀποβαίνει ἔνα εἶδος μέτρου γιὰ τὸ δημιουργὸ ἢ τὸν ἄνθρωπο. Πραγματικὸ εἶναι λοιπὸν ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὴν ἀλήθεια τοῦ λόγου, ἢ ὅποια βασίζεται στὴν ἀρχὴ τῆς ταυτότητας.

Αντίθετα μὲ τὸν Πλάτωνα ποὺ πίστευε ότι μύθος και λόγος ἀλληλοσυμπληρώνονται, ὁ Ἀριστοτέλης, ἀποκλείοντας κάθε μυθικὴ προσέγγιση τοῦ θέματος, διαμορφώνει δριστικὰ τὴν ἔννοια τοῦ λόγου, ποὺ ἀποβαίνει ἐδῶ διάταξη οὐσίας, ύποκαθιστώντας τὸ «εἶδος» και τὴν «μορφή». Ἔτσι, ὁ πλατωνικὸς λόγος μεταμορφώνεται σύμφωνα μὲ τὴ νέα προοπτικὴ τοῦ ὑλο-



μορφισμοῦ, ἐνῶ ὁ ἀριστοτελικὸς καταλήγει μὲ τὴ σειρά του, μετὰ ἀπὸ μιὰ ἀναδιάταξη, στὸ λόγο τῶν Στωϊκῶν, ὁ ὅποῖς ἀποτελεῖ μιὰ ἐνοποιὸ αἰτία, ἐνεργὸ καὶ δημιουργική, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸ Θεὸ καὶ διαχέεται μέσα στὸν κόσμο γιὰ νὰ τὸν δργανώσει (σπερματικὸς λόγος). Ἐπὶ πλέον ἐνυπάρχει στὴ Φύση, τὸ Πεπρωμένο ἢ τὴν Πρόνοια παίρνοντας τὴ σημασία τοῦ «λογικοῦ» καὶ τοῦ «λογισμοῦ» ποὺ ἀπαιτεῖ κάθε τέχνη.

Μετὰ τὸ Ζήνωνα ὁ ἑλληνικὸς Λόγος ταυτίζεται μὲ τὸν δρθολογισμό, ἐνῶ ἡ σύνθεση ἀνάμεσα στὸν πλατωνισμὸ καὶ τὸ στωϊκισμὸ συντελεῖται μὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ στοχαστὲς ὅπως ὁ Ἀντίοχος ἀπὸ τὸν Ἀσκάλωνα καὶ οἱ μαθητές του, ὁ Σενέκας, ὁ Πλούταρχος, ὁ Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεύς. Ὁ τελευταῖος αὐτὸς θεωρεῖ τὸ Λόγο σὰν μιὰ ἀρχετυπικὴ πραγματικότητα, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς διάταξης τόσο τοῦ αἰσθητοῦ ὅσο καὶ τοῦ νοητοῦ κόσμου. Μὲ τὸ Φίλωνα ὁ Λόγος (‘Ομιλία) τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προσεγγίζει τὸ «Λογικό» τῶν Ἑλλήνων γιὰ νὰ δώσει μιὰ νέα διάσταση στὴν ἰουδαϊκὴ παράδοση, μετασχηματίζοντας ἐν μέρει τὸ Λόγο - ὄμιλία σὲ Λόγο - ἀρχέτυπο. Ἡ συνάντηση αὐτὴ ἑλληνισμοῦ καὶ ἰουδαϊσμοῦ ἔγινε πραγματικότητα μὲ τὸ Χριστιανισμὸ ποὺ κατόρθωσε νὰ ἀφομοιώσει μέσα στὴν πρακτική του τὰ δυὸ ρεύματα σκέψης.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ δημιουργικὴ πράξη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ φανέρωσή της στὸν ἄνθρωπο (Μωϋσῆ) συμπληρώνονται μὲ τὸ Λόγο. Ὁ Θεὸς «λέγει» καὶ κάτι γεννιέται· ὅταν δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ Λόγο, τοῦ παρουσιάζει τὰ πράγματα ποὺ τὸν περιβάλλουν γιὰ νὰ τὰ ὀνομάσει. Οἱ «γιοὶ τῶν ἀνθρώπων» ὅμως προσπάθησαν νὰ διατηρήσουν αὐτὴ τὴ μοναδικὴ γλώσσα χτίζοντας τὸν πύργο τῆς Βαβέλ, γιὰ νὰ μὴ διασκορπιστοῦν ποτέ· ὕψωσαν ἔτσι τὸ σύμβολο τῆς ἀπόλυτης ἐνότητας (ποὺ ἀρμόζει μόνο στὸ θεῖο) καὶ τῆς γλωσσικῆς σύγχυσης ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὴ θεϊκὴ παρέμβαση γιὰ νὰ ἀναχαιτιστεῖ αὐτὴ ἡ ὑπερβολικὴ ἀνθρώπινη ἀξίωση. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη καὶ ἔξῆς ὁ Θεός, ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, δὲν ἐπικοινωνεῖ πιὰ μαζί τους παρὰ μόνο μὲ μεσάζοντες (τὸν Μωϋσῆ, τοὺς ἀγγέλους, τοὺς προφῆτες καὶ ἀργότερα τοὺς Μεσσίες), ἐνῶ ἡ ἀπουσία Του δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ συμπληρωθεῖ μὲ τὸ Λόγο, ποὺ παραμένει πάντα μόνο ἔνα σῆμα, μιὰ ἀντανάκλαση ἢ ἔνα σύμβολο τῆς θεϊκῆς παρουσίας.

‘Ο Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεὺς ἀρνούμενος νὰ δεχτεῖ μιὰ παρόμοια σημασία τοῦ Λόγου, τὸν θεωρεῖ κάτι συγχρόνως θεῖο καὶ ἐνδιάμεσο ἀνάμεσα σ’ αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει καὶ στὰ πράγματα. Εἶναι «‘Ομιλία», «Εἰκόνα», «Σκιά» ἢ «Σφραγίδα τοῦ Θεοῦ», κάτι ἔξωτερικὸ καὶ ταυτόχρονα ταυτόσημο μ’ Αὐτόν. Ὁ Ἀλεξανδρινὸς φιλόσοφος ἀν καὶ μονοθεϊστής, προτείνει γιὰ τὴ σύσταση τοῦ θείου μιὰ σύνθετη καὶ πολυνυμικὴ ἔξήγηση (Λόγος, Σοφία, Θεός, Κύριος, κλπ.) ποὺ διφείλεται στὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ τὸ συλλάβει. ‘Ο νοητὸς κόσμος εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀκριβῶς ὅπως μιὰ πνευματικὴ

πολιτεία ἀποτελεῖ τὸ λογισμὸν τοῦ δημιουργοῦ της. Διὰ μέσου αὐτοῦ τὸ θεῖο γίνεται ἐνέργεια και πραγματοποιεῖται ἡ μεταβολὴ τοῦ ἀτάκτου σὲ κάτι ποὺ ἔχει τάξη, ποιότητα, ζωή, δμοιογένεια, ταυτότητα, συμφωνία. Ὁ Λόγος παρουσιάζεται σὰν ἔνα εἶδος ὑπερβατικοῦ Νοῦ και συγχρόνως σὰν μιὰ Πρόνοια ποὺ ἐνεργεῖ μέσα στὸν κόσμο (σπερματικοὶ λόγοι), σὰν εἰκόνα και ἰδέα ἴδεων. Ἀποτελεῖ τὸ μέσο μὲ τὸ ὅποιο τὸ θεῖο προσφέρεται στὴν ἀνθρώπινη γνώση, τὸ ὅργανο τῆς κοσμικῆς δημιουργίας, τὸ ἀρχέτυπο ὅλων τῶν πραγμάτων.

Ὑφιστάμενη συνεχῶς νέους μετασχηματισμοὺς διὰ μέσου μιᾶς ὁλοὲν ἀκριβέστερης σύνθεσης τοῦ ιουδαϊσμοῦ και τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἡ ἔννοια τοῦ Λόγου κατὰ τοὺς δυὸ πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ προσωποποιεῖται στὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν εἶναι πιὰ μόνο ἔνας ἀγγελιοφόρος τοῦ Θεοῦ, τὸ φερέφωνό του, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος και συγχρόνως ὁ Λόγος Του. Γεφυρώνει ἔτσι τὸ χάσμα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ ἀνάμεσα στὸ Θεὸ και τὸν ἄνθρωπο μετὰ τὸ ἐπεισόδιο τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ. Ὁ «Λόγος» στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου καθὼς και στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη, μπορεῖ νὰ ἐρμηνευθεῖ τόσο σὰν δμιλία ὅσο και σὰν λογικό. Ὁ Χριστιανισμὸς προσπαθώντας ἔτσι νὰ ἀπομυθοποιήσει τὶς γενεαλογικὲς (Πατὴρ - Υἱός) και τεχνικὲς (μοντέλο - εἰκόνα) σχέσεις μὲ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ και τὴν πραγμάτωση τῆς εἰκόνας, δρθιλογικοποιεῖ αὐτὸ ποὺ ἦταν ἀκόμα μυθικὸ στὸν Πλάτωνα και τὸ Φίλωνα, μετασχηματίζει δηλαδὴ ὅ,τι ἀνῆκε γι' αὐτοὺς στὴν περιοχὴ τῆς μυθικῆς γνώσης σὲ ἀντικείμενο ἀνθρώπινης σύλληψης, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε ἀργότερα ἀνυπέρβλητα θεολογικὰ προβλήματα. Γι' αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν χριστολογικῶν ἔριδων (κατὰ τὸν δο αἰώνα), παρατηρεῖται στὸ ἔργο τοῦ ψευδο-Διονύσιου μιὰ ἐπιστροφὴ σὲ δυὸ ἀρχαῖες ἀλλὰ κατὰ πολὺ ἀνανεωμένες, χάρις στὸ νεοπλατωνισμό, προβληματικές: τὸ συμβολισμὸ και τὶς θεῖκὲς προσωνυμίες.

Ο Ἰουστῖνος ἀποδίδει στὸ θεῖο μιὰ πολυνυμία ποὺ ἀποτελεῖ σύνθεση τῶν φιλώνειων και τῶν στωϊκῶν ἴδεων. Τὸ ἀποκαλεῖ Δόξα Κυρίου, Υἱό, Σοφία, Ἀγγελο, Θεό, Κύριο και Λόγο, Δημιουργό, κλπ., προσδιορίζοντας ὅτι αὐτὰ δὲν εἶναι ὀνομασίες ἀλλὰ χαρακτηρισμοὶ ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὰ ἔργα Του. Ο Τατιανός, ξεκινώντας ἀπὸ τὶς θεωρίες αὐτὲς τοῦ Ἰουστίνου, προσθέτει στὸ Λόγο τοῦ Ἰωάννη τὴν ἴδιότητα τῆς λογικῆς δύναμης καθὼς κι ἐκείνη τῆς ὑπόστασης. Πάντως και στοὺς δύο ὁ Λόγος σημαίνει συγχρόνως τὴν δμιλία και τὴ λογική. Τὴν ἴδια διφορούμενη σημασία διατηρεῖ και στὰ κείμενα τοῦ Ἀθηναγόρα, ὅπου ὁ Υἱὸς εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Πατρὸς «ἐν ἴδεᾳ και ἐνεργείᾳ» ἡ τοῦ Θεόφιλου, ὅπου ὁ Λόγος διακρίνεται σὲ προφορικὸ και ἐνδιάθετο. Κατὰ τὸν Ὡριγένη ὁ Λόγος εἶναι συγχρόνως ἡ ἀρχέτυπη εἰκόνα τοῦ Πατρὸς και ὁ μεσάζων ἀνάμεσα σ' Ἐκεῖνον και τὰ πνευματικά Του δημιουργήματα (Λογικοί).



‘Ο μετασχηματισμὸς τοῦ Λόγου σὲ Ρῆμα ἀποτελεῖ λοιπὸν τὴν θεαματικότερη ἔκφραση τῆς μεταφυσικῆς θεμελίωσης τοῦ χριστιανισμοῦ πάνω στὴν παράδοση τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὁ ὅποιος συνιστᾶ ἐναὶ ἀπὸ τὰ σημαντικότερα στάδια τῶν διαδοχικῶν μεταλλαγῶν του.

‘Ο Jean Hadot ἔρευνα τὴν σχέση ‘Ἐλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ γιὰ νὰ καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σκέψη, ὅχι ἐπιφανειακὰ —στὸ ἐπίπεδο τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας— ἀλλὰ σὲ βάθος, σχεδὸν ἀδιόρατα, στοὺς κόλπους τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὅπου συντελέστηκε μιὰ παράξενη ὁσμωση ἀνάμεσα στοὺς Ἐλληνες καὶ τοὺς «βαρβάρους». Ἔτσι ἡ γέννηση τοῦ χριστιανισμοῦ προετοιμάστηκε ἐπὶ πολὺ καιρὸ ἀπὸ τὴν γόνιμη ἐνωση ἑλληνισμοῦ καὶ ιουδαϊσμοῦ.

‘Ακολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Jean Pepin: ’Ἀλληγορία καὶ αὐτο-ερμηνευτική, ὅπου ὑποστηρίζεται ἡ ἀποψη πώς τὸ βιβλικὸ κείμενο περικλείει ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐρμηνείας τῶν ἀλληγορικῶν του χωρίων· γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐμπιστευθοῦμε στὴν ἴδια τὴν Ἀγία Γραφὴ τὴν φροντίδα τῆς ἐξήγησής της, θεωρώντας την σὰν τὸν κύριο ἐρμηνευτὴ τῶν μηνυμάτων της.

‘Ο Hervé Savon ἐντοπίζει τὴν ἔρευνά του στὴ Φυσικὴ τῶν φιλοσόφων καὶ κοσμολογία τῆς Γένεσης στὸν Βασίλειο τῆς Καισαρείας καὶ τὸν Ἀμβρόσιο τοῦ Μιλάρον, ὁ H. D. Saffrey στὴν Ἀφοσίωση τοῦ Προόκλου στὸν Ἡλιο, ὁ Jean Trouillard στὴν Προκλιανὴ μετενσωμάτωση καὶ τὴν ἐριγενιανὴ ἐσχατολογία, ὅπου παρατηρεῖ ὅτι τόσο γιὰ τὸν Πρόκλο ὅσο καὶ γιὰ τὸν Ἰωάννη Σκῶτο, ὁ ἄνθρωπος διαχωρίζεται ταυτόχρονα σὲ πολλὰ ἐπίπεδα. ‘Ο καθένας μας εἶναι συγχρόνως μυστικιστής, θεωρητικὸς ὀρθολογιστής καὶ αἰσθητικο-ορθολογικὸ ὄν, ποὺ μάχεται μέσα στὸ γίγνεσθαι γιὰ νὰ πραγματοποιήσει στὴν πράξη καὶ τὴ συνείδηση, ὅσο τοῦ εἶναι δυνατόν, τὸ σπέρμα τῆς σοφίας ποὺ ἐνυπάρχει στὴν ψυχὴ του. Παρὰ τὶς ὁμοιότητες ὅμως τῆς σκέψης τῶν δυὸ στοχαστῶν, παρατηρεῖται καὶ μιὰ σημαντικὴ διαφορὰ ἀνάμεσά τους ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῶν ἀνθρώπινων δυνατοτήτων. ‘Ο Ἐριγένης πιστεύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος προετοιμάζει μέσα στὸ χρόνο τὴν αἰωνιότητα, περιμένοντας τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ πράξη του θὰ γίνει θέαση. ‘Ο Πρόκλος, ἀντίθετα, ἀρκεῖται στὴν πίστη ὅτι ἡ θεία «μονὴ» διαχεόμενη στὸ χρόνο ἐπαναποστέλλει στὸν ἄνθρωπο τὴ διαρκῶς ἀνανεούμενη συνείδηση τῆς παρουσίας του. Ἔτσι ἡ προκλιανὴ ἐσχατολογία μετασχηματίζεται σὲ χρονικὴ προτεραιότητα, ἐνῷ ἐκείνη τοῦ Ἐριγένη ἀνακαλύπτει τὴ σημασία τῆς ἰστορίας στὴν τελική της πλήρωση.

‘Η Anne-Marie Roviello ἐκθέτει τὶς ἀπόψεις της πάνω στὸν Kant καὶ τὸ Χριστιανισμό, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ καντιανὲς θεωρίες ἀποτελοῦν τὴ βάση τῆς καταδίκης κάθε δογματικῆς πίστης ποὺ θὰ ἥθελε νὰ ἐπιβάλει τὴν «παγκοσμιότητά» της χρησιμοποιώντας ἐξωτερικὸ καταναγκασμό. ‘Η μόνη

ἀληθινὰ παγκόσμια θρησκεία εἶναι λοιπὸν ἐσωτερική, βασίζεται στὴν ἐλευθερίᾳ τῆς συνείδησης καὶ δέχεται στοὺς κόλπους της ὅλους «ὅσους σκέπτονται σωστά».

Ο Robert Vander Gucht παρουσιάζει τὸ ἄρθρο του: *‘Ο νεαρὸς Marx ἔναντι τῆς θρησκείας καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μιὰ ἀποψη πάνω στὴν ἐξέλιξη τῆς σκέψης του ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ 1844.* Έδῶ ἡ κριτικὴ τῆς θρησκείας ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν ἀπάτη τῆς θρησκευτικῆς ψευδαίσθησης, θεωρεῖται μιὰ ἀπλὴ εἰσαγωγὴ στὴν κοινωνικὴ κριτική. Στὰ νεανικὰ κείμενα τοῦ Marx αὐτὸ ποὺ κρίνεται οὐσιαστικὰ δὲν εἶναι ὁ οὐρανός, ἀλλὰ ἡ γῆ.

Ακολουθοῦν οἱ μελέτες τοῦ Michel Grodent: *Πέρα ἀπὸ τὸ Χριστιανισμὸ καὶ τὸν Παγανισμό*, βασιζόμενη στὸ Δωδεκάλογο τοῦ Γύρτου τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, καὶ τοῦ Jacques Dewitte: *‘Ο Χριστιανισμὸς σὰν συνείδηση τοῦ πεπερασμένου.*

Η φιλοσοφία τῆς θρησκείας τοῦ Leszek Kolakowski, ὅπου ὑποστηρίζεται ἡ ἀποψη ὅτι ὁ Kolakowski ἐπανερμηνεύει φιλοσοφικὰ τὴν κληρονομιὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἰδέας τοῦ ἀνεκπλήρωτου καὶ τῆς ἀβεβαιότητας τοῦ ἀνθρώπου, ἔχοντας σὰ στόχο του νὰ κρατήσει ἀνοιχτὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἔρευνας καὶ τῆς κριτικῆς καὶ δχι νὰ πολεμήσει τὰ δόγματα τῆς χριστιανικῆς θρησκείας.

Η συλλογὴ τελειώνει μὲ πρακτικά, ὅπου παρουσιάζονται τὰ ἀκόλουθα βιβλία: F. Jacques, *Différence et subjectivité*, Paris, Aubier, 1982· *Justifications de l'éthique*, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1984· J. Taminiaux, *Recouplements*, Éd. Ousia, Bruxelles 1982· M. Laqueux, *Le marxisme des années soixante*, (Québec), Hurtubise 1982, καθὼς καὶ μὲ ἕνα χρονικὸ τοῦ ἴνστιτούτου φιλοσοφίας καὶ ἡθικῶν ἐπιστημῶν (1983).

Οπως ἔγινε φανερό, τὸ ἔργο ποὺ παρουσιάστηκε περικλείει μιὰ μεγάλη ποικιλία ἀπόψεων καὶ προοπτικῶν, ποὺ εἶναι ὅλες ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσες καὶ σωστὰ συγκροτημένες, ἀποτελώντας ἔτσι μιὰ σημαντικὴ συμβολὴ στὴν ἔρευνα ἐνὸς τόσο καίριου ὅσο καὶ ἐκτεταμένου θέματος ποὺ ἀπασχόλησε καὶ ἀπασχολεῖ πάντα τὴν ἀνθρωπότητα.

Αθῆναι

Εὐαγγελία Μαραγγιανοῦ

