

30r

Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΣ, Ἀθήνα

ΤΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (συνέχεια ἀπὸ τὸν προηγούμενο τόμο)

Γ. Ὁ χῶρος καὶ τὸ ἄπειρο

1

Τὰ κεφάλαια Ε' καὶ Στ' τοῦ ἔργου ἀποτελοῦν θὰ ἔλεγα προσπάθειες γιὰ ἐνατένιση, μὲς ἀπὸ κάποιες σχισμὲς τοῦ φυσικοῦ ἢ μᾶλλον τοῦ φυσικο-επιστημονικοῦ καὶ τοῦ φυσικοφιλοσοφικοῦ κόσμου, πρὸς τὸ παγκόσμιο πνεῦμα — ποὺ γιὰ τὸ συγγραφέα εἶναι ὅχι μόνο «ἡ οὐσία τοῦ κόσμου», ὥστε εἴπαμε (βλ. Β 1 II), ἀλλὰ καὶ «τὸ ἀπόλυτο» (Ζ' 2,186· Ζ' 15,232· Ζ' 17,237 κ.ἄ.: βλ. Θ' 14,283), — καὶ εἰδικότερα πρὸς τὶς δύο θὰ ἔλεγα διαστάσεις ποὺ τοῦ ἀποδίδει, τὴν ἀπειροσύνη (ποὺ σὲ στενὴ ἔννοια ἀντιστοιχεῖ στὸ χῶρο) καὶ τὴν αἰωνιότητα (ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ χρόνο). Εἶναι συγκλονιστικὲς αὐτὲς οἱ προσπάθειες, ἐπειδὴ ἐπιτελοῦνται σὲ συνεχὴ δραματικὸ ἀγώνα μὲ τὴν ἐπιστήμη τῆς ἀνόργανης φύσης, ἵδιως τὴ σύγχρονη, καθὼς καὶ μὲ τὴ φιλοσοφία τῆς ἀνόργανης φύσης, τῆς ὁργανικῆς, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν μαθηματικῶν. Περιορίζομαι ἐδῶ στὸ Ε' κεφάλαιο, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀπειροσύνη.

Στὸ Ε' 1,97, τίθεται: «Μόνο σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ἄπειρο μπορεῖ νὰ νοηθεῖ τὸ ἀδύνατο». Κρίνω τὴν ἄποψη αὐτὴ δογματικὴ ἢ ἀκριβέστερα ὑπερβολική. Ἰσοδυναμεῖ ἢ μᾶλλον εἶναι ἔνα πόρισμα τῆς ἀντίληψης τοῦ συγγραφέα ποὺ παρέθεσα στὸ Β 5 III, ὅτι ἡ πραγματοποίηση τοῦ ἀδύνατου «προϋποθέτει τὴν παντοδυναμία» (Δ' 10,76). «Αν τὸ ἀδύνατο εἶναι τὸ θαῦμα, ὅλα τὰ συγκεκριμένα δεδομένα θαύματος ποὺ ἔχουμε μᾶς ὁδηγοῦν ὅχι στὴν παντοδυναμία ἀλλὰ στὴ μεγαλοδυναμία — γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω κι ἐδῶ τὸν εὔστοχο, στὴ φιλοσοφία τοῦ Μπερξὸν βασισμένο, χαρακτηρισμὸ τοῦ Καζαντζάκη (Ἄσκητική) γιὰ τὸν Θεό. Ἡ ζωή, ἂν εἶναι —σύμφωνα ὅχι μόνο μὲ τὸν Μπερξὸν ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Κάυζερλινγκ ποὺ ἀγαπᾶ ὁ συγγραφέας (βλ. Δ' 8,73-74)— θαυματουργική, πάντως ὅλα τὰ δεδομένα πείθουν



ὅτι δὲν εἶναι παντοδύναμη· οὔτε τὸ πνεῦμα τοῦ Μπάχ ύπῆρξε παντοδύναμο ἢ ὅποιοι ἄλλοι πνευματικοῦ δημιουργοῦ — ἐφόσον κάθε πνευματικὴ δημιουργία διαπλάσσει δημιουργικὰ ἔνα δεδομένο ύλικό, δὲν τὸ δημιουργεῖ δηλ. ἐκ τοῦ μηδενὸς ὥστε νὰ τῆς εἶναι ἀπολύτως δεκτικό. Φυσικά, τὸ γενήθητο τοῦ κόσμου φαίνεται εὕλογο νὰ συναρτηθεῖ μὲ τὴν παντοδυναμία. Ὡστόσο ἂς μὴν παραβλέψουμε κι ἐδῶ ὅτι, τουλάχιστο γιὰ τὸ συγγραφέα, ὁ κόσμος εἶναι πεπερασμένος. Γιατί λοιπὸν νὰ μὴν ἀρκοῦσε κι ἐδῶ μιὰ ὑπερμεγαλοδυναμία;

Ἴσως ὅμως νὰ μπορεῖ νὰ τεθεῖ κι ἄλλιῶς τὸ ζήτημα. Μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὅτι ὁ ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργὸς εἶναι ἀπέναντι στὸ δημιούργημά του, κατὰ βάση τουλάχιστο, παντοδύναμος. Ὁχι ὅμως ὁ δημιουργικὸς μορφωτὴς ἐνὸς παράλληλά του ὑπαρκτοῦ ύλικοῦ· γιατὶ τὸ τελευταῖο ἀποκλείεται νὰ εἶναι ἀπολύτως δεκτικὸ τῆς δημιουργικῆς ἐνέργειας —παραλογιζόμαστε ἀν τὸ σκεφθοῦμε ἔτσι—, ἐφόσον διαθέτει κάτι δικό του, κάτι ἀπολύτως ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ μορφωτή: τὸ αὐτοῦπαρκτο περιεχόμενό του. Γιὰ τὸ δυῖστὴ λοιπὸν (Θεὸς - ὕλη) ὁ δημιουργικὸς μορφωτὴς —ποὺ καταχρηστικὰ λέγεται κι ἐδῶ δημιουργός— δὲν εἶναι παντοδύναμος· πῶς ἄλλωστε νὰ εἶναι παντοδύναμος, ἀφοῦ οὔτε καὶ ἀπειρος μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπειδὴ τὸ ύλικό του μὲ μόνο τὸ δεδομένο τῆς αὐθυπαρξίας του ἀποτελεῖ τὸ δριο τοῦ μορφωτῆ; Ὁ συγγραφέας δὲν εἶναι δυῖστὴς ἀλλ’, ὅπως εἴδαμε στὸ Β 5V, οὔτε τὴν ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργία υἱοθετεῖ (βλ. καὶ Ε 3-4). Γι’ αὐτόν, «τὸ γίγνεσθαι ἔχει προκύψει... ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ εἶναι» (Β’ 8,30). Ὁ, τι κι ἄν πιὸ συγκεκριμένα ἔννοεῖ μ’ αὐτὴ τὴ ρήση —θὰ τὸ ἀναπτύξει ίδιως στὸ κεφάλαιο Ζ’—, πάντως βάζοντας στὴ θέση τοῦ εἶναι τὸ δημιουργό, καὶ συγκεκριμένα τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, καὶ σ’ ἐκείνη τοῦ «γίγνεσθαι» τὸν κόσμο, μποροῦμε ἡδη νὰ δεχθοῦμε τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ώς ἀπέναντι τουλάχιστον στὸ δημιούργημά του, τὸν κόσμο, παντοδύναμο (ἀφοῦ τὸ βγάζει ἀπὸ τὸν κόλπο του).

2

I. Αὐτὰ τὰ δογματικὰ ώς πρὸς τὴν παντοδυναμία καὶ τὴν θαυματουργικότητά της. Ὁμως τὸ σύστοιχό της, τὴν ἀπειροσύνη, τὴν ύποστηρίζει μὲ ἀξιόλογα ἐπιχειρήματα ὁ συγγραφέας· ἐπιχειρήματα ποὺ συγκροτεῖ ἀκροπατώντας στὶς ἔσχατες κατακτήσεις τῆς σύγχρονης φυσικῆς καὶ στὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀνακύπτουν ἀναγκαῖα ἀπὸ αὐτές.

Στὴν ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου μας παρακολουθεῖ διεξοδικὰ τὴ συζήτηση γιὰ τὸ περατὸ ἢ τὸ ἀπειρο τοῦ κόσμου στὴν προσωκρατικὴ φιλοσοφία, στὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν Ἐπίκουρο, τὸν Λουκρήτιο· περνᾶ ὑστερα στὸν Κάντ καὶ στὸν Νεύτωνα· καὶ ἀφοῦ μνημονεύσει γιὰ μιὰ στιγμὴ κάποιες ἐκπληκτικὲς ἐνοράσεις τοῦ Νοβάλις, σταματᾶ στὸν Ἀινστάιν, τοῦ ὅποίου



τὴν ἀντίληψη γιὰ τὸ φυσικὸ σύμπαν, τὸ «τετραδιάστατο συνεχές» (Ε' 12,136), ώς «κυρτό, κλειστό, πεπερασμένο» (Ε' 11,132) υἱοθετεῖ. Στὴ συνέχεια συνδυάζει τὴ θεωρία αὐτὴ τοῦ Ἀινστάιν μ' ἐκείνη τῆς σύγχρονης κοσμολογίας, ὅτι ὁ φυσικὸς κόσμος ξεκίνησε ἀπὸ ἔναν ἀρχικὸ πυρήνα ποὺ κάποτε ἀρχισε νὰ διαστέλλεται. Καὶ πάνω σ' αὐτὴ τὴ διπλὴ βάση προβαίνει σὲ μιὰ σειρὰ κριτικὲς παρατηρήσεις, διατυπώνει μιὰ σειρὰ ὄριακὰ ἐρωτήματα, ἀπὸ τὰ ὅποια ἄς παρατεθοῦν ἐδῶ τὰ ἔξης:

«Ἄν ὁ τετραδιάστατος κόσμος εἶναι κυρτὸς καὶ κλειστός, δὲ μπορεῖ νά 'ναι κυρτὸς καὶ κλειστὸς μόνο σχετικὰ μὲ τὶς τρεῖς διαστάσεις ποὺ συνιστοῦν τὸ χῶρο, ἀλλὰ πρέπει νά 'ναι κυρτὸς καὶ κλειστὸς καὶ σχετικὰ μὲ τὴν τέταρτη διάσταση ποὺ εἶναι ὁ χρόνος. Τί σημαίνει ὅμως αὐτό; Ὅποστηρίχτηκε ὅτι αὐτὸς σημαίνει μιὰν αἰώνια περιοδικότητα στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι. Μ' ἄλλα λόγια, τὰ πάντα ξαναγίνονται ἀδιάκοπα σὲ κανονικὲς ἀποστάσεις χρόνου. Ἄλλὰ καὶ ἡ ἐκδοχὴ αὐτὴ ἀπομονώνει τὸ χρόνο καὶ ξεφεύγει ἀπὸ τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας» (Ε' 11,133).

«Ἡ γενεαλογικὴ ἔρευνα τῆς ὕλης καὶ τῆς ἐνέργειας στὸ σύμπαν ὁδηγεῖ πάντως στὴν ὑπόθεση ὅτι κάποιος πυρήνας ἦταν ἡ πρώτη φάση τοῦ σύμπαντος... καὶ ὅτι ὁ πυρήνας αὐτὸς... ἀρχισε κάποτε νὰ διαστέλλεται καὶ νὰ σχηματίζει τὸ φυσικὸ κόσμο... Καὶ τώρα ρωτάω: ἡ διαστολή, τὸ μεγάλωμα, τὸ φούσκωμα τοῦ μπαλονιοῦ ἢ τῆς σαπουνόφουσκας ποὺ εἶναι ὁ κόσμος... πρὸς ποιὰ κατεύθυνση, πρὸς τὴν κατεύθυνση ποιανοῦ χώρου ἢ κενοῦ σημειώνεται; Γιὰ νὰ διασταλεῖ ὁ πυρήνας τοῦ φυσικοῦ κόσμου, πρέπει νὰ πιάσει τόπο ποὺ δὲν ἔπιανε πρὶν διασταλεῖ. Ποιὸς εἶναι ὁ τόπος αὐτὸς καὶ ποιὰ εἶναι ἡ σύσταση καὶ τὰ ὄριά του; Κι ἂν ἀκόμα υἱοθετήσουμε τὴν πραγματικὰ σημαντικὴ θεωρία τοῦ Τόλμαν ποὺ λέει ὅτι ἡ διαστολή καὶ ἡ συστολὴ εἶναι δύο καταστάσεις ποὺ διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη 'αἰώνια', καὶ πάλι τὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσα παραπάνω εἶναι θεμιτό. Τί γίνεται ὁ χῶρος ποὺ ἀδειάζει καὶ πού, γιὰ ν' ἀδειάζει, παύει νά 'ναι τετραδιάστατος, δηλαδὴ συναρτημένος μὲ τὸ χρόνο;» (Ε' 12,136-137).

«Βασικὴ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς σχετικότητας εἶναι ἡ ἀνυπαρξία χώρου κενοῦ ἢ ἀπόλυτου, καὶ εἰδικότερα χώρου ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ χρόνο. Οἱ κοσμογονικὲς ὅμως ἔρευνες, ποὺ τὰ πορίσματά τους δὲν τὰ 'χει ἀπορρίψει ὁ Ἀινσταῖν, στέκουν ἀποφασιστικὰ στὸ κρίσιμο αὐτὸ σημεῖο, δηλαδὴ στὸ ὅτι ὁ κόσμος ξεκίνησε ἀπὸ κάτι ποὺ ἀρχισε νὰ διαστέλλεται καὶ νὰ μεγαλώνει... Τί ὑπάρχει 'ἔξω' ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ περιέχει ἐνέργεια καὶ ὕλη; Ὅπάρχει, τάχα, τόπος ἔξω ἀπὸ τὸν τόπο αὐτόν; Ὁ Ἀινσταῖν λέει ὅχι. Κι ἔχει βέβαια δίκιο. Ἄλλὰ δὲ μᾶς λέει ὁ Ἀινσταῖν πῶς συμβαίνει ὥστε αὐτὸ τὸ 'ὅχι', αὐτὸ τὸ ἀδύνατο, αὐτὸ τὸ 'μὴ ὄν' ποὺ κάμποσοι Ἀρχαῖοι Ἐλληνες ὑποψιάστηκαν ὅτι, ἀν καὶ 'μὴ ὄν', ὑπάρχει ἔξισου ὅπως τὸ ὄν, μετατρέπεται σὲ φύση, σὲ πληρωμένο χῶρο, σὲ χωρόχρονο, σὲ ἀναγκαία



πραγματικότητα. Δὲ μᾶς λέει ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη —καὶ δὲ μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ πεῖ, ὅσο κι ἂν εἶναι μαθηματικὰ θεμελιωμένη— πῶς συμβαίνει ὥστε ὁ φυσικὸς κόσμος νά 'χει, ἔξω ἀπὸ τὸ συνυφασμένο μαζί του χῶρο, χῶρο ἄκομη περισσότερο γιὰ νὰ πραγματοποιήσει τὴ διαστολή του. Καὶ δὲ μᾶς λέει, οὕτε θὰ μᾶς πεῖ ποτέ, πῶς συμβαίνει ὥστε ὁ χῶρος αὐτὸς — ὁ φυσικὰ ἀνύπαρκτος ποὺ γίνεται μὲ τὴ διαστολὴ τοῦ κόσμου ὑπαρκτὸς — φθάνει μονάχα ώς ἔνα ὅριο καὶ ὅχι πέρ' ἀπὸ τὸ ὅριο αὐτό. Καὶ ἂν εἶναι σωστὸ ὅτι τὴ διαστολὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου ώς τὸ ὅριο αὐτὸ τὴ διαδέχεται ἡ συστολὴ του (τὸ ξεφούσκωμα τοῦ μπαλονιοῦ), δὲ μᾶς λέει ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη τί συμβαίνει μὲ τὸ χῶρο ποὺ παύει νά 'ναι χῶρος φυσικός, δηλαδὴ γεμάτος, ἢ χωρόχρονος, δηλαδὴ τετραδιάστατος κόσμος» (Ε' 12,137-138).

II. Εἶναι συγκλονιστικὰ τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ τοῦ συγγραφέα, καὶ δὲν εἶναι, ὅπως εἶπα, τὰ μόνα στὸ Ε' κεφάλαιο. "Ἐνας φυσικὸς θὰ παρατηροῦσε ἵσως, καθησυχαστικὰ καὶ μὲ τὴν καθιερωμένη θετικοεπιστημονικὴ αἰσιοδοξία, ὅτι οἱ κοσμολόγοι ἀπλῶς ἔφτασαν, μὲ βάση καὶ τὸν Ἀινστάιν, σὲ συμπεράσματα ποὺ τὸν ξεπερνοῦν, καὶ ὅτι χρειάζεται ἐπομένως ἔνα καινούργιο φυσικομαθηματικὸ ἔρμηνευτικὸ σχῆμα —ἔνας νέος λοιπὸν Νεύτων ἢ Ἀινστάιν ἢ Πλάνκ— τὸ ὅποιο νὰ περιλαμβάνει καὶ τὸ «ἔξω» ἀπὸ τὸν κοσμικὸ χωρόχρονο, ἢ τουλάχιστο νὰ δαμάζει πάντως αὐτὸ τὸ «ἔξω» (καὶ βέβαια νὰ εἶναι συμβιβάσιμο λίγο-πολὺ μὲ τὰ δύο ὑφιστάμενα ἥδη σχήματα, τῆς κλασικῆς καὶ τῆς ἀτομικῆς φυσικῆς). "Ωστόσο, ἂν αὐτὸ τὸ «ἔξω» ἀπὸ τὸν κοσμικὸ χωρόχρονο εἶναι πράγματι «ἔξω», εἶναι ἔξωκοσμο, ἢ ἐλπίδα ὅτι θὰ συλληφθεῖ κάποτε ἀπὸ τὴν ἔτσι κι ἀλλιῶς ἐνδοκοσμικὴ φυσικὴ μοιάζει μ' ἐλπίδα νὰ πραγματοποιηθεῖ κάποτε κάτι ποὺ εἶναι στὴν οὐσία του μὴ πραγματοποιήσιμο, νὰ συντεθοῦν δηλαδὴ δύο παράγοντες ποὺ ὁ ἔνας τους δὲν ἀγγίζει μὲ κανέναν τρόπο τὸν ἄλλον· ἐκτὸς ἂν αὐτὸ τὸ «ἔξω» ἀπὸ τὸν κοσμικὸ χωρόχρονο εἰσέρχεται ἐντούτοις μὲς στὸν κόσμο ώς φυσικὸ ἄλλα καὶ ὑποταγμένο στὸν κοσμικὸ χωρόχρονο. "Ο συγγραφέας εὔλογα λοιπὸν ἀρνεῖται τὴ δυνατότητα μιᾶς τέτοιας ἐπέκτασης τῆς φυσικῆς. "Η σκέψη του εἶναι ἡ ἔξῆς: Μὲ τὴ νευτώνεια θεωρία γιὰ τὸ ἀπόλυτο, ἐπομένως καὶ τὸ ἄπειρο, τοῦ χώρου (ὅπως καὶ τοῦ χρόνου), ἢ μέσα στὸ χῶρο (ἄλλα καὶ στὸ χρόνο) ὑπαρξη τοῦ φυσικοῦ κόσμου δὲν παρουσιάζει πρόβλημα. Μὲ τὸ χῶρο ὅμως καὶ τὸ χρόνο ἐνυφασμένους μέσα στὸν πεπερασμένο φυσικὸ κόσμο, μιὰ χωρικὰ καὶ χρονικὰ ἔξωκοσμη ἀπειροσύνη εἶναι γιὰ τὸ στοχασμὸ ἀναπότρεπτη, ἐπειδὴ ἔτσι μόνο δυνατοποιεῖται τόσο ἡ γένεση αὐτῆς τῆς αἰτιοκρατικῆς συνάρτησης ποὺ εἶναι ὁ φυσικὸς κόσμος ὅσο καὶ ἡ διαστολὴ τῆς μέσα σὲ κάτι ποὺ εἶναι «ἔξω» ἀπὸ τὸ χωρόχρονό της. Καὶ ἡ ἔξωκοσμική, καὶ ἄρα ἔξωφυσικὴ αὐτὴ ἀπειροσύνη δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι μεταφυσική. «Ἐδῶ διαπιστώνεται μιὰ συγκλονιστικὴ ἀντινομία, ποὺ τὴν ὑπερνίκησῃ



της καμιὰ ἐπίκληση τοῦ στοιχείου τῆς ἀναγκαιότητας ἢ τῆς φυσικομαθηματικῆς πιθανότητας δὲν μπορεῖ νὰ προωθήσει. Εἶναι ἀδύνατο νὰ συλληφθεῖ ὁ ἴδιος ὁ φυσικὸς κόσμος, χωρὶς νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὴ βοήθεια τοῦ στοιχείου ἐκείνου ποὺ ὀνομάσαμε τὸ ἀδύνατο. ‘Η θεμελίωση τοῦ ἀδύνατου ώς στοιχείου τοῦ κόσμου δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ προκύψει ἀπὸ μεταφυσικοὺς συλλογισμούς. Προκύπτει ἀπὸ συλλογισμοὺς βασισμένους στὴ φυσικὴ ἐπιστήμη. Μ’ ἄλλα λόγια, ἡ ἴδια ἡ μεταφυσικὴ πηγάζει ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἐπιστήμη. ‘Η ἴδια ἡ φύση ὀδηγεῖ πέρ’ ἀπὸ τὴ φύση» (Ε’ 12,137).

III. Θὰ μποροῦσε ὥστόσο κανεὶς ν’ ἀντιπαρατηρήσει: «΄Ασφαλῶς, μιὰ δημιουργικὴ πραγμάτωση στὴ ρίζα τῆς αἰτιοκρατικῆς γενεσιακῆς συνάρτησης τοῦ φυσικοῦ κόσμου εἶναι νοητή. Δὲν ἀρκεῖ ὅμως ἡ ὑπόθεση τοῦ μηδενὸς ώς τοῦ «ἔξω» ἀπὸ τὸν φυσικὸ κόσμο, μέσα στὸ ὅποιο αὐτὸς πραγματοποιεῖ τὴ διαστολή του, ἵσως καὶ τὴ συστολή του;». ‘Ο συγγραφέας δὲν ἀντιμετωπίζει μιὰ τέτοιαν ἀντίρρηση. ‘Υπάρχουν μάλιστα τρία χωρία στὸ ἔργο ποὺ κατὰ τὸ πρῶτο κοίταγμα δημιουργοῦν τὴν ἐντύπωση ὅτι δέχεται τὸ κοσμικὸ μηδέν. Εἶναι στὸ ἐπόμενο, τὸ Στ’ κεφάλαιο· ἀπ’ αὐτὰ παραθέτω ἐδῶ τὰ σχετικὰ μὲ τὸ χῶρο ἀποσπάσματα: «...παίρνει καὶ ὁ χῶρος... νόημα, ἀνεξάρτητο [ἐνν. ἀπὸ τὸ χρόνο] καὶ δικό του, τόσο δικό του ποὺ καὶ ώς κενὸς χῶρος, ποὺ κάθε τόσο γεμίζει καὶ ἀδειάζει, δὲν πρέπει ν’ ἀποκλεισθεῖ. Μήπως ἔχει δίκαιο ὁ Δημόκριτος καὶ μετὰ τὸν “Αἰνσταῖν; Μήπως εἶναι τὸ κενὸ μιὰ πραγματικότητα ἰσοδύναμη μὲ τὸ πλῆρες;» (Στ’ 7,172). «Τὸ χάος, τὸ κενό, τὸ ἀνύπαρκτο γίνεται φύση, δηλαδὴ κόσμος συλληπτός» (Στ’ 8,173). ‘Αλλὰ καὶ στὸ παρὸν κεφάλαιο γίνεται στὸ παρατεθειμένο λίγο πιὸ πρὶν (Γ 2 I) χωρίο τοῦ Ε’ 12,137-138, εὔνοϊκὴ μνεία τῆς «ύποψίας κάμποσων ‘Αρχαίων ‘Ελλήνων» γιὰ τὸ «μὴ ὄν», ὅτι δηλαδὴ «ἄν καὶ ‘μὴ ὄν’ ὑπάρχει ἔξισου ὅπως τὸ ὄν». ‘Ωστόσο, πρέπει νὰ προσέξουμε: ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ ἐκφράσεις ὅπως «τὸ χάος», «τὸ κενό», «τὸ ἀνύπαρκτο», «τὸ ‘μὴ ὄν’», χρησιμοποιεῖ ἀκόμη —ἄλλ’ ἀναφορικὰ μὲ τὸ χρόνο— τὴν ἐκφραση: «εἶναι ἵσως κάτι σὰν τὸ χεῖλος τῆς αἰώνιας ἀβύσσου» (Στ’ 8,173), ἀλλὰ ὅχι τὸν ὄρο «μηδέν». ‘Η ὁρθὴ ἐρμηνεία θὰ δοθεῖ μὲ βάση τὶς ἀναπτύξεις τοῦ Ζ’ κεφαλαίου, ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀντλῶ ἐδῶ τὸ ἔξῆς χωρίο: «“Αν γιὰ τὴ φύση ὑπάρχει ἡ ἀνυπαρξία, γιὰ τὴν ἀπόλυτη ὑπαρξη, ποὺ εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ώς ἄπειρο σύμπαν, δὲν ὑπάρχει ἀνυπαρξία. ‘Ο, τι δὲν ὑπάρχει στὸ φυσικὸ κόσμο... δὲν εἶναι ἀπόλυτο μηδέν, ἀλλὰ εἶναι μόνο καὶ μόνο κάτι τὸ φυσικὰ ἀνύπαρκτο... Τὸ φυσικὰ ἀνύπαρκτο δὲν ἀποτελεῖ διόλου κενὸ καὶ μηδὲν μέσα στὴν ἄπειρη ὑπαρξη τοῦ παγκόσμιου πνεύματος» (Ζ’ 10,211). Σὲ ὅλα λοιπὸν τὰ πιὸ πάνω χωρία ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὸ σχετικό, τὸ ώς πρὸς τὸν κόσμο μηδέν, ὅχι γιὰ τὸ ἀπόλυτο μηδέν.

“Οπως θὰ ἐκτεθεῖ στὸ Ε’ 3-4 ὁ συγγραφέας ἀρνεῖται τὸ ἀπόλυτο μηδέν.



‘Η ἀπάντησή του λοιπὸν στὴ διατυπωμένη πιὸ πρὶν ἀντίρρησῃ θὰ ἥταν ἡ ἔξῆς: ’Αφοῦ ὁ φυσικὸς κόσμος προῆλθε ἀπὸ ἐναν ἐξωφυσικό, ἐναν μεταφυσικὸ παράγοντα, ὁ τελευταῖος θὰ πρέπει νὰ εἶναι κάτι ἀπόλυτο, καὶ συγκεκριμένα νὰ εἶναι τὸ ἀπόλυτο εἶναι. Τοῦτο ὅμως ἀποκλείει τὴν παράλληλην ὑπαρξη ἀπόλυτου μηδενός. ’Εκεῖνο λοιπὸν ποὺ γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο εἶναι τὸ «χάος», τὸ «κενό», τὸ «μὴ ὄν», τὸ «ἀνύπαρκτο», ή «ἄβυσσος», δὲν εἶναι παρὰ ὁ ἴδιος ὁ μεταφυσικὸς δημιουργικὸς παράγοντας, ποὺ τὸν ἔχει πραγματώσει καὶ τώρα τὸν ἀνακρατεῖ στοὺς κόλπους του, δυνατοποιώντας τὴν ἐντός του διαστολή, ἵσως κάποτε καὶ τῇ συστολῇ του.

Οἱ σκέψεις αὐτὲς προσκρούουν ἐντούτοις στὴν ἔξῆς ἀπορία: Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο χάος, κενό, ἀνύπαρκτο, ἄβυσσος ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ τὸν ἔχει δημιουργήσει καὶ τὸν ἀνακρατεῖ ἔκτοτε στοὺς κόλπους του, δυνατοποιώντας μάλιστα συνεχῶς καὶ τὴν ἔξελιξή του; ’Ασφαλῶς, ἀπαντήσεις στὴν ἐρώτηση μποροῦν νὰ δοθοῦν, καὶ ὅχι μία μόνο, ἀλλὰ ἡ ἀπορία εἶναι, νομίζω, ἰσχυρότερη ἀπὸ οίεσδήποτε ἀπαντητικὲς ἐπινοήσεις.

3

I. ’Υπενθυμίζω τὴ στάθμιση, ποὺ ἔκανα στὸ B 5 I-III, ἐκείνου ποὺ ἀποκάλεσα «τὸ δεύτερο συμπέρασμα» τοῦ συγγραφέα: ’Υποστήριξα δηλαδὴ ἐκεῖ ὅτι ἡ δημιουργικὴ ἐπενέργεια τοῦ μεταφυσικοῦ παράγοντα πάνω στὸν δημιουργημένο ἥδη φυσικὸ κόσμο πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὅχι ως συνεχῆς καὶ καθολικὴ —ὅπως διδάσκει ὁ συγγραφέας— ἀλλὰ ως μερικὴ καὶ ἐνδεχόμενη. ’Εὰν ὅμως εὐσταθεῖ τὸ συμπέρασμα τῆς προηγούμενης παραγράφου Γ 2 III, ὅτι δηλαδὴ ἡ διαστολὴ-συστολὴ τοῦ δημιουργημένου ἥδη φυσικοῦ κόσμου δυνατοποιεῖται συνεχῶς ἀπὸ τὸν μεταφυσικὸ παράγοντα ποὺ τὸν ἀνακρατεῖ, ἔπειται ὅτι ως πρὸς τὸ τελευταῖο αὐτὸ ἡ δημιουργικὴ ἐπενέργεια εἶναι συνεχῆς καὶ ἀναφέρεται πάντως στὸν κόσμο ως ὀλότητα. ’Ο συγγραφέας βέβαια ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὸ ἀσκεῖται πάνω «σὲ καθετὶ τὸ ἀνύπαρκτο ποὺ γίνεται ὑπαρκτὸ μὲς στὸ σχηματισμένο σύμπαν» (B' 8,28). Τοῦτο εἶναι ὅμως ἔνα maximum, στὸ ὅποιο δὲν εἶμαι καθόλου βέβαιος ὅτι μποροῦμε νὰ μεταπηδήσουμε ἀπὸ τὸ minimum ποὺ ἐδῶ κατακτήθηκε, τῆς συνεχοῦς δηλαδὴ ἀλλὰ πάνω στὸν κόσμο ως ὁ λότη α ἀσκούμενης δημιουργικῆς ἐπενέργειας.

Δὲν κρίνω ἀσκοπο νὰ παραθέσω καὶ τὸ ἔξῆς χωρίο: «Στὸ τέταρτο κεφάλαιο εἶπα: Τὸ ἀδύνατο ως θαῦμα, ως διάψευση τοῦ φυσικὰ ἀναγκαίου ἡ πιθανοῦ, πρέπει νὰ θεωρηθεῖ σὰν μιὰ παρατεταμένη δυνατότητα, σὰν μιὰ δυνατότητα αἰώνια καὶ ἀπειρη, δηλαδὴ ἀσύγκριτα ἐπικρατέστερη ἀπὸ τὴν πεπερασμένη δυνατότητα ποὺ ἐνσαρκώνεται στὴ φύση καὶ στοὺς φυσικοὺς νόμους· ἂν δὲν παραδεχθοῦμε ως σωστή, δηλαδὴ ως πνευματικὰ ἀναπόφευ-



κτη, τὴ σκέψη αὐτή, καμιὰ φυσικὴ ἐπιστήμη δὲ μπορεῖ νὰ σταθεῖ, ὁ κόσμος ὡς φύση δὲ μπορεῖ νὰ σταθεῖ. Νομίζω ὅτι, ὕστερ ἀπὸ τὶς παρατηρήσεις που ἔκανα στὸ κεφάλαιο τοῦτο, ἡ σκέψη αὐτὴ προβάλλει καθαρότερη. "Ἄς σταθῶ μάλιστα εἰδικότερα στὴν παρατήρηση τὴ σχετικὴ μὲ τὴ διαστολὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἡ διαστολὴ αὐτὴ (ἢ καὶ ἡ συστολὴ του, ἂν εἶναι σωστὸ δὲ τὴ μιὰ διαδέχεται τὴν ἄλλη) εἶναι μιὰ παρατεταμένη παρουσία τοῦ ἀδύνατου μὲς στὸ φυσικὸ κόσμο, εἶναι μιὰ παρατεταμένη καὶ ἀδιάκοπη δράση τοῦ στοιχείου που ὀνομάσαμε 'τὸ ἀδύνατο' μέσα στὸ ἀναγκαῖο καὶ τὸ πιθανό. "Οχι μόνο ἡ γένεση τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάπτυξη καὶ τὸ ἄπλωμά του πρὸς τὰ 'ἔξω' σημαίνει κάτι που εἶν' ἔξω ἀπὸ τὴ φύση, ἔξω ἀπὸ τὸ ἀναγκαῖο καὶ τὸ πιθανό, ἔξω ἀπὸ τὸ τυχαῖο ἀκόμα (που κι αὐτὸ δὲ μπορεῖ νὰ νοηθεῖ παρὰ μόνο στὰ ὅρια τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ μὴ φυσικοῦ)" (Ε'12, 137-138).

II. "Οπως βλέπει κανείς, οἱ δύο βασικὲς ὑποψίες τοῦ συγγραφέα, ὅτι ἔνας μεταφυσικὸς παράγοντας δημιούργησε τὸν φυσικὸ κόσμο καὶ ὅτι ἔξακολουθεῖ νὰ ἐπενεργεῖ διαπλαστικὰ μέσα του (ἀπόρροια τῆς δεύτερης εἶναι ἡ τρίτη, ὅτι δηλαδὴ κάποτε-κάποτε παρεμβαίνει μὲ περισσότερη ριζικότητα δημιουργικὰ ἐδῶ κι ἐκεῖ ἐντός του), οἱ δύο λοιπὸν βασικὲς αὐτὲς ὑποψίες βρίσκουν στὴ σύγχρονη φυσικὴ κάποια ἐρείσματα, ἵσχυρότερα ἡ πρώτη, πιὸ ἀσθενικὰ ἡ δεύτερη — καὶ ἄλλωστε ὅχι ὅπως τὴ θέτει ὁ συγγραφέας ἀλλὰ μὲ τὴν τροποποίηση ὅτι ἡ ἔξακολουθητικὴ αὐτὴ ἐπενέργεια ἀσκεῖται πάνω στὸν κόσμο ὡς ὀλότητα καὶ συνίσταται στὴ δυνατοποίηση τῆς κοσμικῆς διαστολῆς-συστολῆς. Πρέπει βέβαια νὰ δυσπιστοῦμε στὴ μεταφυσικὴ που ἀκουμπᾶ σὲ θετικοεπιστημονικὰ συμπεράσματα. "Ομως ἐδῶ δὲν πρόκειται παρὰ γιὰ μιὰ συμπληρωματικὴ στήριξη, ἢ μᾶλλον γιὰ ἐπισήμανση κενῶν μέσα στὸ οἰκοδόμημα τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης που ἐπιτρέπουν νὰ ὑψώσουμε τὰ μάτια μας μὲ τὴν εὔλογη φιλοσοφικὴν ὑποψία ὅτι διαβλέπουμε ἐκεῖνο που ἡ μυστικὴ μας διαισθηση ὀσφραίνεται: τὸ μεταφυσικὸ ἄπειρο, που περιβάλλει καὶ ἀνακρατεῖ καὶ θάλπει στὴν ἀγκαλιά του τὸν φυσικὸ κόσμο.

Δ. Ὁ χρόνος καὶ ἡ αἰώνιότητα

I

I. Τὸ Στ΄ κεφάλαιο εἶναι ἵσως τὸ ώραιότερο τοῦ ἔργου· συγκροτεῖ μιὰν ἐπίμονη, σχεδὸν ἀπηνὴ θὰ ἔλεγα προσπάθεια τοῦ συγγραφέα, δεξιότατα διεξαγμένη, γιὰ νὰ ἐπιτύχει, μὲς ἀπὸ σημαντικότατες φιλοσοφικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὸ χρόνο ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἐνδεχομένως ἀνάλογό του ἀπὸ μιὰν ἄποψη



μαθηματικὸ ἀριθμὸ καὶ τὸ μαθηματικὸ ἄπειρο, μιὰ σύλληψη τοῦ χρόνου δικῆ του, τέτοια ποὺ νὰ τοῦ ἐπιτρέψει νὰ ὑψώσει ἀπ' αὐτὴ τὸ βλέμμα πρὸς τὴν αἰωνιότητα.

"Υστερα ἀπὸ μιὰ σύντομη ἀναδρομὴ στὸν Ἀριστοτέλη καὶ τὸν Πλωτῖνο, ἀλλὰ καὶ στὸν Αὐγουστίνο, παρουσιάζει ὁ συγγραφέας, κάνοντας καὶ ἀναφορὲς σὲ μεγάλους Εὐρωπαίους μαθηματικούς, τὸ πρόβλημα τῶν μαθηματικῶν «ἀριθμῶν» ἄπειρου καὶ μηδενὸς καὶ, σὲ σύντομη καὶ δξυνούστατη καὶ εὔστοχη ἀναμέτρηση μὲ τὸν Μπέρτραντ Ράσσελ (ποὺ θὰ τὴ συνεχίσει μάλιστα στὸ ἐπόμενο κεφάλαιο, βλ. Ε 3), καταδεικνύει δτι τὸ μηδὲν «εἶναι πλασματικό» (Στ' 3,147), κι ἐπίσης τὸ ἄπειρο, δτι ἀκριβέστερα «στὶς μαθηματικὲς πράξεις τὸ ἄπειρο καὶ τὸ μηδὲν εἶναι σύμβολα ποὺ δὲν τὰ ἐνσαρκώντων ἀριθμοί» (Στ' 3,148). «Οἱ ἀριθμοὶ —οἱ ὅποιοιδήποτε ἀριθμοί— εἶναι ως ξεχωριστὲς ἀτομικότητες πεπερασμένοι, ἐνῶ ως σύνολο μοιάζουν νά 'ναι ἄπειροι» (Στ' 3,153). "Ομως ἄπειροι οῦτε γίνονται οῦτε εἶναι. «Δὲ μποροῦν βέβαια νὰ γίνουν... ἄπειροι, γιατὶ ἀπλούστατα εἶναι πεπερασμένοι» (Στ' 3,148)), γιατὶ δηλαδὴ δσο κι ἀν προχωροῦμε φτάνουμε σὲ πεπερασμένο ἀριθμό. 'Αλλ' οῦτε ἄπειροι μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπειδὴ τὸ ὑποτιθέμενο ἄπειρο σύνολό τους, ὁ ἄπειρος ἀριθμός (π.χ. ὁ ἄπειρος ἀριθμὸς τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν, ἐκεῖνος τῶν κλασματικῶν κ.ο.κ.), θὰ ἥταν ἔνας ἀριθμὸς «πέρ' ἀπὸ κάθε ἰδιότητα ποὺ ἔχουν οἱ ἀριθμοί. Λέγοντας λοιπὸν δτι οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἄπειροι, ἀναιροῦμε καθετὶ ποὺ συνδέουμε στὸ νοῦ μας μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἀριθμοῦ» (Στ' 3,153).

II. Κατόπιν ὁ συγγραφέας προβληματίζεται πάνω στὴν ἐνδεχόμενη ἀναλογία τῆς «λογικὰ ἀσύλληπτης (καὶ μάλιστα λογικὰ ἀπαράδεκτης) σχέσης τῶν ἀριθμῶν πρὸς τὸ ἄπειρο... μὲ τὴ σχέση τοῦ χρόνου πρὸς τὴν αἰωνιότητα» (Στ' 4,154). Θέτει πρῶτα δτι, ἀντίθετα ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς, ποὺ πάντως εἶναι «διανοητικὰ στοιχεῖα», «δ χρόνος εἶναι δπωσδήποτε εἴτε ἡ μορφὴ μιᾶς πραγματικότητας εἴτε καὶ αὐτούσια πραγματικότητα» (ὅλα Στ' 3,156). Καὶ συμπεραίνει δτι, καὶ ἀν ἀκόμα δεχθοῦμε δίπλα στὸν «πεπερασμένο ἀριθμὸ» ἔναν «ἀπόλυτα διαφορετικοῦ γένους», ἔναν «ἄπειρο ἀριθμό» (ὅλα Στ' 4,155) —αὐτὸν ποὺ μόλις πιὸ πρὶν εἶχε καταδείξει ως πλασματικό—, πάντως δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρχουν τῆς πραγματικότητας ποὺ εἶναι δ χρόνος δύο γένη, ἔνας πεπερασμένος χρόνος κι ἔνας ἄπειρος, ἐπειδὴ δ δεύτερος θ' ἀνήκει στὸ Ἀπόλυτο, τὸ ὅποιο θεωρεῖ αὐτονόητα ως «ἀναλλοίωτο... εἶναι» (Στ' 4,157), κι ἐπομένως σ' αὐτὸ ἡ ἄπειροσύνη τοῦ χρόνου δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα. «Ο χρόνος... ἀπαρτίζεται ἀπὸ πεπερασμένες διάρκειες... Οἱ διάρκειες τοῦ χρόνου —καὶ τὶς παίρνω, γιὰ νά 'ναι ἀπλούστερη ἡ διατύπωση, σὰ νά 'ταν ἀσχετεῖς ἀπὸ τὶς τρεῖς διαστάσεις τοῦ χώρου — δὲ μπορεῖ ν' ἀπαρτίζουν ὅλες μαζὶ τὴν ἀπόλυτη διάρκεια τοῦ ἄπειρου



χρόνου. Καὶ δὲ μπορεῖ νὰ συμβαίνει αὐτό, ὅχι μόνο γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς λογικῆς καὶ οἱ ἀριθμοὶ δὲ μπορεῖ ν' ἀθροισθοῦν ὅλοι μαζὶ καὶ ν' ἀπαρτίσουν τὸ ἄπειρο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν πιὸ οὐσιαστικὸ λόγο ὅτι ὁ ἄπειρος χρόνος πρέπει νά 'ναι ταυτόσημος μὲ τὴν αἰωνιότητα. Ἐνῶ δημοσ ὁ χρόνος εἶναι τὸ γίγνεσθαι, ἡ αἰωνιότητα εἶναι πέρ' ἀπὸ τὸ γίγνεσθαι. "Αν πάρουμε βέβαια τὸν ἄπειρο χρόνο σὰν κάτι ποὺ αἰώνια γίνεται, ξεγίνεται καὶ ξαναγίνεται [ἐνν. κατὰ τὸ σχῆμα διαστολὴ-συστολὴ τῶν κοσμολόγων], τότε θὰ μποροῦσε νὰ διακριθεῖ ὁ ἄπειρος χρόνος ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα, ἀλλὰ καὶ στὸν τέτοιον ὀρισμὸ τοῦ ἄπειρου χρόνου εἰσάγουμε τὸ στοιχεῖο τοῦ αἰώνιου, λέγοντας ὅτι ὁ ἄπειρος χρόνος γίνεται καὶ ξαναγίνεται αἰώνια, πράγμα ποὺ σημαίνει μιὰν ὑπόθεση αὐθαίρετη ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ σταθεῖ ώς φιλοσοφικὴ ύποψία. Τὸ αἰώνιο μπορεῖ νὰ μετουσιώνεται σὲ χρόνο, ἀλλὰ δὲ μπορεῖ νὰ κάνει τὸν ἴδιο τὸ χρόνο ἄπειρο καὶ αἰώνιο. "Αν τὸν ἔκανε ἄπειρο καὶ αἰώνιο, θά 'ταν ἀπλούστατα ὁ ἴδιος ὁ χρόνος ἡ αἰωνιότητα. "Αν δημοσ ὁ ἴδιος ὁ χρόνος ἥταν ἡ αἰωνιότητα, τότε θά 'ταν συνυφασμένος ὁ χρόνος ὅχι μὲ τὸ γίγνεσθαι ἀλλὰ μὲ τὸ ἀναλλοίωτο αἰώνιο εἶναι. Καὶ αὐτὸ δὲ μοῦ φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ. Δὲ μπορῶ ν' ἀφαιρέσω ἀπὸ τὸ χρόνο τὴν ἀλλαγὴ, τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, τὴ γέννηση καὶ τὸ θάνατο, τὸ χτές καὶ τὸ αὔριο, χωρὶς νὰ πάψει ὁ χρόνος νά 'ναι χρόνος» (Στ' 4,157-158· βλ. καὶ Στ' 9,177, καὶ Στ' 11,181-182).

III. Θεματοποιώντας κατόπιν ὁ συγγραφέας τὸ χρόνο, ἐκκινεῖ ἀπὸ τὶς ἐμπνευσμένες ἀναλύσεις τοῦ Αὐγουστίνου, τὶς ὁποῖες δημοσ ἔπειρνα μὲ τὴν κριτικὴ παρατήρηση ὅτι ὁ χρόνος δὲν εἶναι μόνο «ὑποκειμενικὸ περιστατικὸ τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος» ἀλλὰ «κι ἔνα ἀντικειμενικὸ περιστατικὸ τοῦ φυσικοῦ κόσμου» (ὅλα Στ' 5,160, βλ. καὶ σσ. 161-162). Προχωρεῖ ὕστερα στὴν ἔξῆς σύλληψη τοῦ χρόνου — πρωτότυπη, ὅσο ξέρω, ἀλλὰ βέβαια καὶ μὲ ὑπόβαθρο τὴν εὐρύτατη ἔρευνα τῆς τελευταίας ἐκατονταετίας πάνω στὸν ἐσωτερικὸ χρόνο: «Τὰ βασικὰ καὶ μεγάλα φαινόμενα τοῦ χρόνου εἶναι τὰ κρίσιμα καὶ μεγάλα δρια τῆς ἀλλαγῆς. Καὶ τὰ κρίσιμα αὐτὰ δρια... εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. Στὰ ἀκραῖα δρια τῆς ἀλλαγῆς ὑλοποιεῖται ὁ ἴδιος ὁ χρόνος μὲ τρόπο ὄλοφάνερο ποὺ κάνει τὴν παρουσία του αὐταπόδεικτη... Σημειώνεται τάχα ἡ ἀλλαγὴ καὶ μὲ βήματα λιγότερο ἀκραῖα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ὀνομάζονται ἀρχὴ καὶ τέλος; Ἡ ἀπάντησή μου πρέπει νά 'ναι ἀρνητική. Ἡ ἀλλαγὴ ἔγκειται μόνο καὶ μόνο σὲ ἀκραῖα δρια. Ἀρχὴ καὶ τέλος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ὀρισμὸς τῆς ἀλλαγῆς. Δὲν ὑπάρχει ἀλλαγὴ ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἀρχὴ καὶ τέλος... Παραπάνω... ἀφησα ἐπίτηδες νὰ νομισθεῖ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀκραῖα δρια τῆς ἀλλαγῆς ποὺ εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὑπάρχει καὶ ἡ μέση κατάσταση τῆς ἀλλαγῆς. Μέση κατάσταση δὲν ὑπάρχει στὴ διαδικασία τῆς ἀλλαγῆς. Ἡ διαδικασία αὐτὴ δὲν ἐμφανίζει παρὰ μόνον ἄκρα, δρια.



Καὶ τὰ ἄκρα αὐτὰ δὲ διακρίνονται κὰν σὲ κάτι ποὺ σημειώνει μιὰν ἀρχὴν καὶ σὲ κάτι ἄλλο ποὺ σημειώνει ἔνα τέλος. Δὲν ὑπάρχει τίποτε στῇ διαδικασίᾳ τῆς ἀλλαγῆς ποὺ νὰ μὴν εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος... "Οριο ἀλλαγῆς εἶναι τὸ καθετὶ στὴν ἀλλαγή. "Οριο ἀρχῆς καὶ ὅριο τέλους. Στὶς φράσεις αὐτὲς βρίσκεται ἀκριβῶς καὶ ἡ οὐσία τοῦ χρόνου... Ἡ οὐσία του εἶναι ἡ ἐναλλαγὴ ἀρχῆς καὶ τέλους καὶ ἡ σύμπτωση τῆς ἀρχῆς μὲ τὸ τέλος καὶ τοῦ τέλους μὲ τὴν ἀρχήν. Ἡ οὐσία τοῦ χρόνου βρίσκεται στὸ γεγονός ὅτι τὸ καθετὶ ἀρχίζει καὶ τελειώνει, καὶ ταυτόχρονα τελειώνει καὶ ἀρχίζει» (Στ' 5,161-163).

2

I. Ἀνασκοπῶ αὐτὴ τὴν σύλληψη, ὅπως εἶπα, τοῦ χρόνου. Ὁ συγγραφέας ἐκθέτει γενικὰ —ἄλλὰ παραλείποντας μερικὰ οὖσιώδη στοιχεῖα της— τὴν συνειδητοποίηση τοῦ χρόνου ἀπὸ τὸν Μπερξόν, τὴν υἱοθετεῖ αὐτονόητα, τὸν κακίζει ὅμως ὅτι «περιόρισε... τὸ χρόνο σ' ὅ,τι εἶναι ζωντανό». Ὁ χρόνος τοῦ Μπερξόν εἶναι ὁ ἐγγενής στὴν ψυχοπνευματικὴ ἐσωτερικότητα ἄλλὰ κι εὐρύτερα στὴν ζωὴν χρόνος, ριζικὰ διάφορος ἀπὸ τὸν μαθηματικὰ συλληπτὸν χρόνο τῆς ἀνόργανης φύσης — ποὺ μάλιστα γιὰ τὸν Μπερξόν, ὅπως δρθὰ ἔρμηνεύει ὁ συγγραφέας, «στὸ βάθος δὲν ὑπάρχει». Ὡστόσο μετὰ τὸν Ἀινστάιν, παρατηρεῖ ὁ συγγραφέας, δὲν μποροῦμε πιὰ νὰ θεωροῦμε τὸν τελευταῖο αὐτὸν ώς προσγεγραμμένον ἀπλῶς στὴν ἀνόργανη φύση ἀπὸ τὴν διάνοια, ἀλλ' ὀφείλουμε νὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε —ὅπως τέθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔργου (βλ. Β 1 I)— ώς ἐγγενὴ (ἢ ἔστω ώς λίγο-πολὺ ἐγγενή) στὴν ἀνόργανη φύση, μόνο ποὺ πρέπει παράλληλα νὰ τὸν δεχθοῦμε καὶ ώς μὴ «αὐτοτελὴ» (ὅλα Στ' 6,164) ἄλλὰ συνυφασμένον μὲ τὸν τριδιάστατο χῶρο.

Ἄπὸ τὸν ἀινσταϊνικὸν αὐτὸν χρόνο, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ «ἡ τέταρτη διάσταση τοῦ τετραδιάστατου 'συνεχοῦς'» (Στ' 6,166), ξεχωρίζει ριζικὰ ὁ συγγραφέας τὸ χρόνο ποὺ ἔχει συλλάβει ὁ ἴδιος, τὸν «αὐτοτελὴν καὶ ἄσχετο ἀπὸ τὸ χῶρο» (Στ' 6,165). Ἡ ύποψία τοῦ συγγραφέα εἶναι ὅτι τέτοιος χρόνος ὑπάρχει σὲ ὅλον τὸ φυσικὸν κόσμο. Ὡστόσο περιορίζεται νὰ καταδείξει τὴν ὑπαρξήν του στὴν «πνευματικὴν καὶ ψυχικὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου» (Στ' 6,167), σὲ περιοχὴ δηλαδὴ στενότερη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Μπερξόν — καὶ αὐτὸν ἐπειδὴ, ὅσο κι ἂν θεωρεῖ «κενὸν» τὴν «ἀπόστασην τῆς ὀργανικῆς ἀπὸ τὴν ἀνόργανη φύση» (ὅλα Στ' 6,166), πάντως «ἀπόλυτο χάσμα, ποὺ λογικὰ ἀποκλείεται νὰ μειωθεῖ καὶ μάλιστα νὰ λείψει», βρίσκει μόνο «άνάμεσα στὴ φύση γενικά, τὴν ἀνόργανη καὶ τὴν ὀργανική, τὴν φύση ώς συνισταμένη τῆς ὕλης καὶ τῆς ἐνέργειας, καὶ στὸν ψυχικὸν καὶ πνευματικὸν κόσμο» (ὅλα Στ' 6,166-167). Ἐδῶ λοιπὸν παρατηρεῖ δρθότατα ὁ συγγραφέας: «"Οταν γεννιέται ἔνα αἰσθημα ἢ μιὰ σκέψη, ἢ λειτουργία αὐτὴ τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ πνεύματος εἶναι ἡ



ίδια 'χρόνος', λειτουργία χρόνου. Οἱ τρεῖς διαστάσεις τοῦ χώρου καὶ ὁ φυσικομαθηματικὸς χρόνος ώς τέταρτη διάσταση τοῦ κόσμου δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὸ χρόνο ποὺ ἐνσαρκώνεται στὸ αἴσθημα ἢ στὴ σκέψη μου... 'Ο χρόνος ποὺ ἐνσαρκώνεται στὸ αἴσθημα ἢ στὴ σκέψη μου δὲν εἶναι μόνο ἔξω ἀπὸ τὸ χῶρο, ἀλλὰ εἶναι ἔξω —ὅσο παράδοξη κι ἄν θὰ φανεῖ αὐτὴ ἡ διατύπωση— κι ἀπ' αὐτὸν τὸ χρόνο, ὅπως τὸν συλλαμβάνει ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη. Ναί, ὑπάρχει χρόνος ποὺ εἰν' ἔξω ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ χρόνο. 'Όλα ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὸ νόημα ποὺ δίνουμε σὲ κάθε λέξη. Καὶ ἡ ἴδια λέξη μπορεῖ νά 'χει δυὸ νοήματα. 'Ο χρόνος ἔχει πολλά» (Στ' 6,167).

II. Περνάει ώστόσο καὶ στὸ ἄλλο ἄκρο ὁ συγγραφέας: στὸ ἀρχικὸ γενηθήτω τοῦ φυσικοῦ κόσμου· ἐκτείνεται μάλιστα καὶ σ' ἐκεῖνο ποὺ μποροῦμε νὰ ὑποψιαζόμαστε ώς συνεχὴ δημιουργικὴ ἐπενέργεια τοῦ μεταφυσικοῦ παράγοντα, ἀν δχι μέσα στὸν κόσμο, τουλάχιστο πάνω στὸν κόσμο μὲ τὴ δυνατοποίηση τῆς κοσμικῆς διαστολῆς-συστολῆς (βλ. Γ 3). Καί, βασισμένος στὶς δύο αὐτὲς ὑποψίες, εἰκάζει μὲ ἀνάλογη βασιμότητα τὴν ὕπαρξη κι ἐδῶ ἐνὸς χρόνου διαφορετικοῦ ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ φυσικοῦ κόσμου, αὐτοτελοῦς καὶ αὐτοῦ: «'Αν ὁ κόσμος ἄρχισε κάποτε, ξεκινώντας ἀπὸ 'κάτι', νὰ διαστέλλεται καὶ νὰ διαμορφώνεται, πρέπει αὐτὸ τὸ 'κάποτε', ποὺ εἰν' ἔξισου μυστηριῶδες ὅπως τὸ 'κάτι', νά 'ναι μιὰ ἀφετηρία χρόνου ἄσχετη καὶ ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ χῶρο, ἀφοῦ ὁ χῶρος εἶναι γιὰ τὸν 'Αινσταῖν νοητὸς μόνο στὸ τετραδιάστατο 'συνεχές', ἐνῶ ἡ διαστολὴ τοῦ πρωταρχικοῦ 'κάτι' ἔγινε πρὸς τὴν κατεύθυνση ἐνὸς οὐδέτερου ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου διαστήματος. Καὶ δὲν ἔγινε μόνο μονομιᾶς ἡ διαστολὴ τοῦ πρωταρχικοῦ πυρήνα τοῦ κόσμου πρὸς τὴ φυσικὰ ἀσύλληπτη ἡ ἀνύπαρκτη διεύθυνση, ἀλλὰ σημειώθηκε (ἢ σημειώνεται) σὰν μιὰ παρατεταμένη διαδικασία. 'Αν ἡ παρατεταμένη αὐτὴ διαδικασία σημειωνόταν μέσα σ' ἔναν πάγιο τετραδιάστατο κόσμο, θὰ μποροῦσε ἵσως ὁ χρόνος νὰ μὴν ὑπολογισθεῖ ώς χρόνος 'αὐτοτελῆς'. 'Αφοῦ δμως ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη, παράλληλα μὲ τὴν πρόοδο τῆς θεωρίας τῆς σχετικότητας, ἔφθασε στὴ βάσιμη ὑπόθεση ὅτι ὁ κόσμος δὲν εἶναι πάγιος καὶ ἀδιάκοπα 'δλόκληρος', ἀλλὰ διαστέλλεται (ἢ καὶ συστέλλεται ξανὰ σὲ δρισμένα διαστήματα χρόνου), ὁ χρόνος παίρνει, ἄσχετ' ἀπὸ τὸ χῶρο, ἔνα ἀνεξάρτητο κυρίαρχο νόημα... Μόνο μὲ τὴν ὑπόθεση ὅτι ὑπάρχει χρόνος αὐτοτελῆς καὶ ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὶς διαστάσεις τοῦ χώρου... μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἡ ἐκδοχὴ ὅτι ὁ φυσικὸς κόσμος διαστέλλεται πέρ' ἀπὸ τὸ χῶρο ποὺ περιέχει ὅλη καὶ ἐνέργεια καὶ ποὺ διέπεται ἀπὸ σχετικὲς (καὶ μονάχα σχετικές) κινήσεις καὶ ταχύτητες... 'Η ἐπέκταση αὐτὴ πέρ' ἀπὸ τὴ 'φύση' δὲ μπορεῖ νὰ ἐκτιμηθεῖ μὲ τὰ κριτήρια τοῦ 'φυσικοῦ' κόσμου, δηλαδὴ μὲ τὰ κριτήρια τοῦ σχετικοῦ χώρου καὶ τοῦ σχετικοῦ χρόνου



ποὺ ἔχει θεσπίσει καὶ μαθηματικὰ θεμελιώσει ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη» (Στ' 7, 171-173).

Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν αὐτὸς ὁ χρόνος —πού, ἂν δρθὰ ἐρμηνεύω, δὲν εἶναι ἔξωκοσμικὸς ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐνδοκοσμικὸς παρά, θὰ ἔλεγα, κοσμικός, συνυφασμένος μὲ τὴν ἀρχικὴ γένεση καὶ τὴν καθολικὴ στὴ συνέχεια διαστολὴ-συστολὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου— εἶναι αὐτοτελὴς καθὼς ὁ ψυχοπνευματικός μας χρόνος ἢ διαφορετικά. Ὁ συγγραφέας ἀρκεῖται νὰ σημειώσει πάντως καὶ σ' αὐτὸν —ἀλλὰ φυσικὰ ὅχι βασισμένος ἐδῶ σὲ ἄμεση ἐμπειρία παρὰ μὲ θεωρητικὴ εἰκασία καὶ μετὰ ἀπὸ παρεισαγωγὴ τοῦ σχετικοῦ μηδενός (τοῦ «χάους», τοῦ «ἀνύπαρκτου», τῆς «ἄβύσσου») — τὶς ἴδιες «στιγμὲς» ποὺ ἐπισήμανε στὸν ψυχοπνευματικὸ χρόνο: «Τὸ χάος, τὸ κενό, τὸ ἀνύπαρκτο, γίνεται φύση, δηλαδὴ κόσμος συλληπτός. Αὐτὸ τὸ 'γίγνεσθαι' εἶναι χρόνος, εἶναι ἀλλαγὴ, εἶναι ἡ ἀέναη ἐναλλαγὴ ἀρχῆς καὶ τέλους, εἶν' ἔνα ἀκραῖο ὅριο ποὺ μένει ἀδιάκοπα ἀκραῖο, ὅριο ποὺ ἐνώνει τὴν ἀρχὴ μὲ τὸ τέλος καὶ τὸ τέλος μὲ τὴν ἀρχὴν. Δὲν ὑπάρχει στὸ σύμπαν τίποτε τὸ δραματικότερο ἀπὸ τὸ ἀκραῖο αὐτὸ ὅριο. Εἶναι ἵσως σὰν τὸ χεῖλος τῆς αἰώνιας ἄβύσσου. Καὶ τὸ καθετὶ στὸν κόσμο —στὸ φυσικὸ κόσμο— βρίσκεται ἀδιάκοπα ἐκεῖ, κινεῖται ἐκεῖ, ἀρχίζει καὶ τελειώνει σ' ἔνα σημεῖο ποὺ εἶναι ταυτόχρονα ἡ ἀρχὴ ἐνὸς τέλους καὶ τὸ τέλος μιᾶς ἀρχῆς. Κι αὐτὸ συμβαίνει —δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ συμβαίνει— ἀσχετα ἀπὸ κάθε σχετικότητα, ἀσχετα ἀπὸ τὸ χῶρο, ἀσχετα (ἄν θέλετε) καὶ ἀπὸ τὸ 'χρόνο' ἐκεῖνο ποὺ ὡς τέταρτη διάσταση τοῦ φυσικοῦ κόσμου εἶναι συνυφασμένος μὲ τὸ χῶρο» (Στ' 8,173).

III. Μετὰ τὴ διαπίστωση αὐτοτελοῦς χρόνου στὴν ψυχοπνευματικὴ περιοχὴ καὶ τὴ φιλοσοφικὴν ὑποψία ἐνὸς αὐτοτελοῦς καὶ αὐτοῦ χρόνου στὰ κράσπεδα τοῦ φυσικοῦ κόσμου —κατὰ τὶς κύριες μάλιστα πάντως «στιγμὲς» ὅμοιου μὲ τὸν ψυχοπνευματικό— προχωρεῖ ὁ συγγραφέας (μὲ οὐσιαστικὰ τὴν ἴδια συλλογιστικὴ μὲ τὴν δποία ἔφθασε πιὸ πρὶν [στὸ Β' 8,28-29] σ' ἐκεῖνο ποὺ ἔχω ἀποκαλέσει «τὸ δεύτερο συμπέρασμα» καὶ μάλιστα κατὰ τὸ maximum τῆς ἔκτασής του [βλ. Β 5 I-III, Γ 3]) στὴν εἰκασία δτι ὑπάρχει τέτοιος χρόνος καὶ μέσα στὸν φυσικὸ κόσμο. Τὸ προτελευταῖο παρατεθειμένο χωρίο ἀπὸ τὸ Στ' 7,171-173, συνεχίζεται ὡς ἔξῆς: «Καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι σωστό, τότε δὲ μπορῶ ν' ἀποκλείσω τὸν αὐτοτελὴ παράγοντα τοῦ χρόνου οὔτε μὲς στὸ διαμορφωμένο καὶ ἀδιάκοπα ἀλλοιούμενο φυσικὸ σύμπαν» (Στ' 7,173). Ἀναλογίζεται βέβαια κανεὶς τοὺς βιολογικοὺς δργανισμούς. Ὁ συγγραφέας ὅμως ἔχει τὴν τόλμη νὰ εἰκάσει —μὲ βάση τὴν πιὸ πάνω συλλογιστική— τὸν αὐτοτελὴ χρόνο καὶ στὰ μεγάλα γεγονότα τοῦ ἀνόργανου κόσμου, ὅπως εἶναι ἡ «ἀνάπτυξη ἐνὸς κοσμικοῦ κονιορτοῦ σ' ἔνα δλόκληρο ἄστρο μὲς στὸν ἴδιο τὸ σχηματισμένο φυσικὸ κόσμο» (Στ' 7,172). Οἰακίζει λοιπὸν —αὐτὸ εἶναι τὸ maximum τῆς σχετικῆς φιλοσοφικῆς ὑποψίας τοῦ



συγγραφέα— καὶ τοῦ ἀνόργανου κόσμου τὴν ἐξέλιξη μὲ τὴ δημιουργική του ἐπενέργεια διακριτικὰ ὁ μεταφυσικὸς παράγοντας.

3

I. Ἐξετάζω τώρα κριτικότερα τὰ πιὸ πάνω: Ἐνὸς αὐτοτελοῦς χρόνου ἔχουμε ἄμεση ἐμπειρία: τοῦ χρόνου τῆς ψυχοπνευματικῆς μας ἐσωτερικότητας. Τὸν ἀπομονώνω κατὰ τὸ δυνατὸ ἀπὸ τὴ συναφή του ἀποβλεπτική (intentional) συνείδηση-γιὰ-τὸ-χρόνο. Καὶ ἀναρωτιέμαι: Εἶναι στοιχειωδῶς οὐσιαστικὸς ὁ πιὸ πάνω χαρακτηρισμός του, ἡ πιὸ πάνω σύλληψή του ἀπὸ τὸ συγγραφέα; Τί ἄλλο σημαίνει αὐτὴ ἡ σύλληψη ἂν δχι δτι ὁ χρόνος εἶναι μιὰ ἀκατάπαυτη «διαδικασία ἀλλαγῆς», μιὰ ἀκατάπαυτη ἀλλαγή; «Ὑπομιμήσκω ἀπὸ τὸ πιὸ πάνω (Δ 1 III) σχετικὸ παράθεμα (μὲ στοιχεῖα Στ' 5,161-163) τὶς ἔξῆς φράσεις: «...·Η ἀλλαγὴ ἔγκειται μόνο καὶ μόνο σὲ ἀκραῖα ὅρια. Ἀρχὴ καὶ τέλος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ δρισμὸς τῆς ἀλλαγῆς. Δὲν ὑπάρχει ἀλλαγὴ ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἀρχὴ καὶ τέλος... Μέση κατάσταση δὲν ὑπάρχει στὴ διαδικασία τῆς ἀλλαγῆς. ·Η διαδικασία αὐτὴ δὲν ἐμφανίζει παρὰ μόνον ἄκρα, ὅρια. Καὶ τὰ ἄκρα αὐτὰ δὲν διακρίνονται κὰν σὲ κάτι ποὺ σημειώνει μιὰν ἀρχὴ καὶ σὲ κάτι ἄλλο ποὺ σημειώνει ἔνα τέλος. Δὲν ὑπάρχει τίποτε στὴ διαδικασία τῆς ἀλλαγῆς ποὺ νὰ μὴν εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος... ·Οριο ἀλλαγῆς εἶναι τὸ καθετὶ στὴν ἀλλαγή. ·Οριο ἀρχῆς καὶ δριο τέλους. Στὶς φράσεις αὐτὲς βρίσκεται ἀκριβῶς καὶ ἡ οὐσία τοῦ χρόνου... ·Η οὐσία του εἶναι ἡ ἐναλλαγὴ ἀρχῆς καὶ τέλους καὶ ἡ σύμπτωση τῆς ἀρχῆς μὲ τὸ τέλος καὶ τοῦ τέλους μὲ τὴν ἀρχή. ·Η οὐσία τοῦ χρόνου βρίσκεται στὸ γεγονός δτι τὸ καθετὶ ἀρχίζει καὶ τελειώνει, καὶ ταυτόχρονα τελειώνει καὶ ἀρχίζει». ·Αν λοιπὸν ἡ κανελλοπουλικὴ σύλληψη τοῦ χρόνου τῆς ψυχοπνευματικῆς μας ἐσωτερικότητας σημαίνει τὴν ἀκατάπαυτη ἀλλαγή, τότε τῆς λείπουν καὶ ἄλλα οὐσιώδη, ἄλλὰ πάντως τῆς λείπει κι ἔνα θεμελιακό, εἰδοποιὸ θὰ ἔλεγα στοιχεῖο του, τὸ ὅποιο σὲ πρώτη, ἐξωτερικὴ θεώρηση μπορεῖ ν' ἀποκληθεῖ: τὸ ἀνεπίστροφο, τὸ ἐγγενῶς ἀνεπίστροφο, Στὴν ψυχοπνευματική μας δηλαδὴ ἐσωτερικότητα ὑπάρχει μὲν ἀρχὴ ἀκατάπαυτα — ἐπειδὴ εἶναι «ἀδιάκοπη δημιουργία», ἐπειδὴ «σὲ κάθε στιγμὴ ἡ ζωὴ δημιουργεῖ κάτι» (ὅλα Στ' 6,165) (γιὰ νὰ παραθέσω φράσεις τοῦ συγγραφέα ποὺ ἀποδίδουν τὴ μπερξονικὴ διδασκαλία)—, δῆμως δὲν ὑπάρχει τέλος, ἢ ἔστω ὑπάρχει μόνο ἐπιφανειακὰ τέλος, δεδομένου δτι τὸ καθετὶ ποὺ γίνεται δὲν τελειώνει ἄλλὰ διατηρεῖται ως γενόμενο, ως παρελθόν, καὶ συνεχῶς κατακαθίζει καὶ δέχεται νεώτερα γενόμενα ἐντός του καὶ πάνω του, καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ συνεχῶς αὐξανόμενο παρελθόν καὶ ἐπηρεάζει τὸ ἔκαστοτε νέο γενόμενο καὶ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τοῦτο, ἀκατάπαυτα ἔτσι κι αὐτὸ ἀλλοιούμενο



ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν ἀκατάπαυτη τούτη ἀλλοίωση διατηρούμενο ώστόσο οὐσιακὰ μ’ ἔναν τρόπο. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἡ ψυχοπνευματική μας ἐσωτερικότητα ἔχει ἡ λικία, ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ γίγνεσθαι της εἶναι ἐσωτερικό, ὁ χρόνος της εἶναι ἐσωτερικός.

Mutatis mutandis τέτοιος εἶναι καὶ ὁ χρόνος τῶν βιολογικῶν δραστηρισμῶν, τῶν φυτῶν, τῶν ζώων: ἀνεπίστροφος, χρόνος-ἡλικία, ἐσωτερικός.

II. "Αλλωστε, ἀπλή «διαδικασία ἀλλαγῆς», ἀπλὴ ἀκατάπαυτη ἀλλαγὴ (ποὺ σύμφωνα μὲ τὰ πιὸ πάνω σημαίνει κατὰ τὸ συγγραφέα : «...ἐναλλαγὴ ἀρχῆς καὶ τέλους καὶ σύμπτωση τῆς ἀρχῆς μὲ τὸ τέλος καὶ τοῦ τέλους μὲ τὴν ἀρχή...») χαρακτηρίζει καὶ ὀλόκληρη τὴν ἀνόργανη φύση, ἄρα καὶ τὸ χρόνο της, κι ἂς εἶναι αὐτὸς ἀπὸ ἄλλη ἀποψη συναρτημένος μὲ τὸ χῶρο, μὴ «αὐτοτελής». "Αλλὰ κι ἂν ἐπιμένει κανεὶς ὅτι τὸ τελευταῖο δημιουργεῖ νέα κατάσταση, πάντως ἂς τοποθετηθοῦμε γιὰ μιὰ στιγμὴ στὴν προαῖνσταϊνικὴ ἐποχὴ τοῦ Μπερξὸν καὶ ἂς υἱοθετήσουμε τὴ διδασκαλία του γιὰ τὸ χρόνο τῆς ζωῆς γενικά (ἀπ’ αὐτὴν ἀντλήθηκε ἡ πιὸ πρὶν [στὸ I] ἀντίρρησή μας). "Αν λοιπὸν τότε μᾶς πεῖ κάποιος ὅτι τὸ γίγνεσθαι τῆς ἀνόργανης φύσης εἶναι ἀκατάπαυτη ἀλλαγή, θὰ τὸ ἀποκρούσομε; Προφανῶς ὅχι ἀλλὰ θὰ τὸ δεχθοῦμε, καὶ παράλληλα βέβαια θὰ ἔχουμε τὴν ἀντίληψη ὅτι ὁ χρόνος τῆς ἀνόργανης φύσης εἶναι αὐτοτελής. "Αν τότε ὁ συνομιλητής μας, δίδοντας στὸ σχετικὸ κανελλοπουλικὸ χωρίο τὴν ἴδια ἔρμηνεία ποὺ τοῦ δώσαμε πιὸ πρὶν, μᾶς πεῖ ὅτι ἀκατάπαυτη ἀλλαγὴ σημαίνει «ἐναλλαγὴ ἀρχῆς καὶ τέλους καὶ σύμπτωση τῆς ἀρχῆς μὲ τὸ τέλος καὶ τοῦ τέλους μὲ τὴν ἀρχή...» κι ἐμεῖς συμφωνήσουμε, θὰ δεχθοῦμε μαζί του ὅτι σὲ τοῦτο ἔγκειται «ἡ οὐσία τοῦ χρόνου» τῆς ἀνόργανης φύσης; Ναί, κατὰ λογικὴ ἀνάγκη. Κι ἂν τότε μαζί μὲ τὸ συγγραφέα μᾶς πεῖ ὅτι σὲ τοῦτο ἔγκειται καὶ «ἡ οὐσία τοῦ χρόνου» τῆς ἐσωτερικότητάς μας, θὰ τὸ δεχθοῦμε; "Οχι, ἐπειδὴ θὰ πρέπει νὰ συμπεράνουμε ὅτι οἱ δύο χρόνοι (τῆς ἀνόργανης φύσης καὶ τῆς ἐσωτερικότητάς μας — ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς ζωῆς) εἶναι οὐσιακὰ ἴδιοι, καὶ αὐτὸς γιὰ μᾶς μαθητὲς τοῦ Μπερξὸν εἶναι καταφανῶς ἐσφαλμένο. Θὰ ἀντιμετωπίσουμε ἐπομένως κριτικὰ τώρα τὶς ἀπόψεις τοῦ συνομιλητῆ μας καὶ θὰ τοῦ παρατηρήσουμε αὐτὸς ποὺ παρατηρήθηκε ἐδῶ πιὸ πρὶν: ὅτι δὲν ἔγκειται μόνο σὲ τοῦτο ἡ οὐσία τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ στὸ ἀνεπίστροφο, στὴ συγκρότηση ἡλικίας συνεχῶς αὐξανόμενης, συνεχῶς ἐπηρεάζουσας ως παρελθὸν τὸ ἔκαστοτε γινόμενο, τὸ ἔκαστοτε παρόν, καὶ συνεχῶς ἐπηρεαζόμενης ἀπὸ τοῦτο· καὶ θὰ προσθέσουμε ὅτι τὸ νέο αὐτὸς γνώρισμα μόνο ἐπιφανειακὰ ὑπάγεται στὴν ἔννοια τῆς ἀκατάπαυτης ἀλλαγῆς, τῆς ἀκατάπαυτης ἐναλλαγῆς ἀρχῆς καὶ τέλους, ἐνῶ στὸ βάθος πρόκειται ὅχι γιὰ τέλος ἀλλὰ γιὰ διατήρηση μ’ ἔναν τρόπο.

Τὸ πόρισμα ὅλων αὐτῶν εἶναι ὅτι ἡ κανελλοπουλικὴ σύλληψη τοῦ



χρόνου τῆς ψυχοπνευματικῆς μας ἐσωτερικότητας εἶναι ἀνεπαρκής, τῆς ἔχει διαφύγει ἡ εἰδοποιὸς διαφορά. Διατηρῶ ώστόσο τὴν ἐπιφύλαξη μήπως τὴν ἔχω παρανοήσει, μήπως δὲν σημαίνει μόνο τὴν ἀκατάπαυτη ἀλλαγὴ ἀλλὰ καὶ κάτι ἐσωτερικότερο. Πάντως κι ἂν ἐννοεῖ κάτι τέτοιο, μποροῦσε νὰ ἥταν σαφέστερη.

4

I. Ἐπανατοποθετοῦμαι σ' αὐτὴ τῇ σύλληψῃ. Γιὰ νὰ διευκολυνθῶ στὶς πιὸ πέρα σκέψεις μου, προβαίνω σὲ μιὰ χοντρικὴ ἀσφαλῶς γραφικὴ παράσταση αὐτῆς τῆς ἀκατάπαυτης διαδικασίας ἀλλαγῆς, τῆς ἀδιάλειπτης διαδοχῆς «ταυτόχρονων ἀρχῆς καὶ τέλους» ποὺ εἶναι κατὰ τὸ συγγραφέα ὁ ψυχοπνευματικός, ἀλλὰ καὶ οἰοσδήποτε ἄλλος αὐτοτελῆς χρόνος: "Ἄν ἀπὸ ἔνα σημεῖο μετακινούμενο πάνω σὲ εὐθεία γραμμὴ σχηματίσουμε μὲ μιὰ δεδομένη ἀκτίνα ἀλλεπάλληλες ἡμιπεριφέρειες, τὰ διαδοχικὰ σημεῖα ὅπου αὐτὲς τέμνονται ἀνὰ δύο ἀνήκουν τὸ καθένα καὶ στὴν προηγούμενη, ἡ ὅποια τελειώνει, καὶ στὴν ἐπόμενη, ἡ ὅποια ἀρχίζει, ἀποτελοῦν ἐπομένως μ' ἔναν τρόπο μιὰν ἀδιάλειπτη σειρὰ «ταυτόχρονων ἀρχῆς καὶ τέλους».

Ἄπὸ τὴ σύλληψη λοιπὸν αὐτὴ ἀνέρχεται ὁ συγγραφέας στὴν ἔξῆς, ἔξαιρετικὰ ρηξικέλευθη ἀλλὰ καὶ ὅχι λιγότερο παρακινδυνευμένη, ἐνορατικὴ ὑποψία: «'Η σχέση τοῦ χρόνου μ' ἔνα αἴσθημα ἢ μὲ μιὰ σκέψη πρέπει νὰ συλληφθεῖ μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ νά 'ναι ἡ ἴδια —δηλαδὴ ἡ σχέση αὐτῆ — χρόνος, ἀλλαγή, ἀκραῖο ὅριο ἀλλαγῆς, ἀρχὴ καὶ τέλος. "Οταν συλλάβουμε τὸ χρόνο μ' αὐτὸ τὸν τρόπο, τότε ὁ χρόνος προβάλλει πέρα γιὰ πέρα ἀσχετος ἀπὸ τὸ χῶρο. Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ παίρνει ἵσως καὶ ἡ στιγμὴ κάποιο νόημα. 'Ως φυσικὸ δεδομένο ἡ στιγμὴ εἶναι ἀνύπαρκτη. Εἶναι ἀνύπαρκτη γιατὶ δὲν ἔχει διάρκεια. "Ο, τι ὅμως εἶναι ταυτόχρονα ἀρχὴ καὶ τέλος, ἀκραῖο ὅριο ἀλλαγῆς, δὲν ἔχει διάρκεια. Μήπως πρέπει νὰ καταλήξουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ χρόνος δὲν ἔχει διάρκεια;... Ναί, ὑποψιάζομαι ὅτι ὁ χρόνος δὲν ἔχει διάρκεια. "Άν συστατικὰ στοιχεῖα τοῦ χρόνου —ὅροσημά του— εἶναι τὰ ἀκραῖα ὅρια τῆς ἀλλαγῆς ποὺ δνομάζουμε ἀρχὴ καὶ τέλος, τότε ἀνύπαρκτη εἶναι ἡ διάρκεια καὶ ὅχι ἡ στιγμή. Καὶ ἂν ὁ χρόνος δὲν ἔχει διάρκεια, τότε πρέπει γιὰ ἔνα λόγο παραπάνω νὰ ποῦμε ὅτι ὁ χρόνος εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὸ χῶρο» (Στ' 6,167-168).

II. Εἶναι πράγματι ρηξικέλευθη αὐτὴ ἡ ὑποψία, ἐπειδὴ κατὰ τὴν καθιερωμένη ἀντίληψη ὁ ψυχοπνευματικός πάντως χρόνος δὲν εἶναι διαδοχὴ στιγμιαίων ἀλλὰ διάρκεια, διάρκεια περιεχομένων ποὺ ἀλληλοεισχωροῦν. "Ο συγγραφέας λοιπὸν συλλαμβάνοντάς τον ως διαδοχὴ «ἀκραίων ὅριων ἀλλαγῆς», διαδοχὴ «ταυτόχρονων ἀρχῆς καὶ τέλους», διαδοχὴ ἐπομένως —



κατ' ἀνάγκην αὐτὸν ὑπονοεῖται— ἀντινομικὰ δισυπόστατων, θὰ ἔλεγα διπρόσωπων ὅπως ὁ Ἰανός, στιγμῶν, καὶ ἀναγνωρίζοντας ὅτι κάθε τέτοιο «ὅριο», κάθε τέτοιο ποὺ εἶναι «ταυτόχρονα ἀρχὴ καὶ τέλος», κάθε τέτοιο λοιπὸν στιγμιαῖο, «δὲν ἔχει διάρκεια», καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὸς «ὁ χρόνος δὲν ἔχει διάρκεια». Τὸ συμπέρασμα ὅμως τοῦτο εἶναι ἐκτεθειμένο σὲ μιὰ κριτικὴ σὰν τοῦ Μπερξὸν κατὰ τοῦ συμπεράσματος τοῦ Ζήνωνα ὅτι τὸ ἵπταμενο βέλος στὴν πραγματικότητα δὲν κινεῖται: 'Ο Ζήνων, παρατηρεῖ δρθὰ ὁ Γάλλος φιλόσοφος, μετέγραψε ἐκεῖνο ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀδιαίρετη κίνηση σὲ διαδοχὴ ἀκίνητων σημείων· ἡ μεταγραφὴ ὑπῆρξε λοιπὸν στρεβλωτικὴ τῆς πραγματικότητας· ἀπὸ τοῦτο καὶ τὸ στρεβλὸ συμπέρασμα τοῦ μεταγραφέα. Μήπως λοιπὸν καὶ τὸ πιὸ πάνω συμπέρασμα γιὰ τὸ χρόνο πάσχει λογικά, καὶ πάσχει ἐπειδή, ὅσο δρθὴ καὶ νὰ εἶναι ἡ ἐπισήμανση: «ταυτόχρονα ἀρχὴ καὶ τέλος», πάντως ἔχει προέλθει —καὶ εἶναι τοῦτο ποὺ ἔχει παραγνωρισθεῖ— ἀπὸ διανοητικὴ κάθετη τομὴ πάνω σ' ἐκεῖνο ποὺ εἶναι συνεχής, ἀδιαχώριστα ἀλληλεισχώρητη προχώρηση-ἀποχώρηση, ἢ μᾶλλον: προχωρητικὴ ἀποχώρηση (ἢ ἀποχωρητικὴ προχώρηση) περιεχομένων;

5

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ συγγραφέας εὐθὺς μετὰ τὸ πιὸ πάνω ἀπόσπασμα ἐκθέτει τὴν ἀντίληψη τοῦ Γιάσπερς γιὰ τὸν «ὑπαρξιακὸ χρόνο» (existentielle Zeit), τονίζοντας ὅτι στὴν ἀντίληψη αὐτὴ «ἀνταποκρίνεται λίγο ἢ πολὺ» (ὅλα Στ' 6,168) ἡ πιὸ πάνω δική του. Διαφαίνεται ἡδη ποῦ θέλει νὰ φτάσει ὁ συγγραφέας μὲ τὸ «ὁ χρόνος δὲν ἔχει διάρκεια»: στὴν αἰωνιότητα, ὅπου φτάνει μὲ τὴ δική του ἀνάλυση τοῦ ὑπαρξιακοῦ χρόνου ὁ Γιάσπερς. Ἡ διαφορὰ ὅμως εἶναι ριζική: 'Ο Γιάσπερς ἀνυψώνεται ὁμαλά, ἀποκαλύπτοντας κρυμμένες βιωματικὲς πτυχὲς μέσα μας, στὴν —ὑπαρξιακὴ βέβαια— αἰωνιότητα· ἀντίθετα ὁ συγγραφέας δὲν πατεῖ παρὰ σ' ἔνα συλλογισμό. Γι' αὐτό, τὴν ἀνύψωση πρὸς τὴν αἰωνιότητα δὲν τὴν ἐπιχειρεῖ σ' αὐτὴ τὴ συνάρτηση τοῦ κεφαλαίου, ἀλλὰ σὰν νὰ ὑπονοεῖ στὸν ἀναγνώστη ὅτι «ἔδω ποὺ φτάσαμε (στὴν ἀντίληψη δηλαδὴ ὅτι ὁ χρόνος δὲν ἔχει διάρκεια) ἔχει περίπου φτάσει καὶ ὁ Γιάσπερς, ὁ ὄποιος ἴδοὺ κατόπιν πῶς ἀνέρχεται στὴν αἰωνιότητα — τὴν ὑπαρξιακὴ ἀσφαλῶς· δικαιούμαστε λοιπὸν κι ἐμεῖς ν' ἀτενίσουμε πρὸς τὰ ἐκεῖ — πρὸς τὴ μεταφυσικὴ ἐμεῖς αἰωνιότητα». Ἔτσι, περιορίζεται νὰ δώσει ἐρμηνευτικὰ τὴν ἀντίληψη τοῦ Γιάσπερς. 'Ομως ὅσο κι ἀν τὴ δίνει ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴ δική του, δὲν κατορθώνει ν' ἀποφύγει κάποιες ἔννοιες καὶ τὶς συναφεῖς τους προτάσεις, οἱ ὄποιες δὲν βρίσκουν —μερικὲς δὲν μποροῦν νὰ βροῦν— θέση σὲ ὅσα ἔχει ὡς τώρα ἀναπτύξει. Τέτοιες εἶναι ἡ ἔννοια τῆς «στιγμῆς» τοῦ Γιάσπερς, ἐκείνη τοῦ «αἰώνιου παρόντος», ἡ σχέση «χρονικοῦ», «ἄχρονου», «αἰώνιου» κ.ἄ.



Γενικά, τὸ πρόβλημα γιὰ τὸ συγγραφέα εἶναι τώρα, πῶς θ' ἀνέλθει ἀπὸ τὸ χρόνο, ὅπως τὸν ἔχει συλλάβει, στὴν αἰώνιότητα. Στὴν ἀρχή, λὲς γιὰ νὰ προετοιμάσει ψυχολογικὰ, κινεῖται δοκιμιακά: 'Ἐκθέτει τὴν πλατωνικὴ ἀντίληψη (στὸν *Tίμαιο*) γιὰ τὸ χρόνο καὶ τὴν αἰώνιότητα, προβληματίζεται γύρω της («Ἴσως... νά 'ναι ὁ ἀριθμὸς ὁ συνδετικὸς κρίκος ἀνάμεσα στὴν αἰώνιότητα καὶ τὸ χρόνο, ἀνάμεσα στὸ μεγάλο πρότυπο καὶ τὸ ἀντίγραφο». «Συλλαμβάνοντας τὸ χρόνο ὡς εἰκόνα τῆς αἰώνιότητας, τὸν συλλαμβάνουμε —ἄν καὶ διέπει τὴ φύση— πέρ’ ἀπὸ τὴ φύση. 'Αφοῦ πάει νὰ μοιάσει στὴν αἰώνιότητα, στὴν οὐσία τοῦ κόσμου, ξεφεύγει ἀπὸ τὸ φυσικὸ κόσμο, εἶναι μιὰ μεταφυσικὴ τάση μὲς στὴν ἴδια τὴ φύση» — ὅλα Στ' 9,178· κ.ά.), καὶ ἀκόμη ἀγγίζει τὸν Πλωτῖνο. Γυρίζοντας κατόπιν στὴ δική του νοηματικὴ συνάρτηση, αὐτοπεριορίζεται στὸν ψυχοπνευματικὸ χρόνο, τονίζει τὴν αὐτοτέλειά του ἀπέναντι στὸ χῶρο, ἐπομένως καὶ τὴν ἑτερογένειά του ἀπὸ τὸ χρόνο τοῦ φυσικοῦ κόσμου, τὸν ξεχωρίζει ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ «χρόνο τῆς φυσικῆς ζωῆς τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου ποὺ μέσα του ζεῖ τὸ πνεῦμα ἢ ἡ ψυχή, ἢ σκέψη ἢ τὸ αἴσθημα» (δηλαδὴ ἀπὸ τὸν βιολογικὸ χρόνο), καὶ καταλήγει: «Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα εἶναι χρόνος, ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο χρόνος. Εἶναι καὶ κάτι ἄλλο» (ὅλα Στ' 10,181).

6

Αὐτὸ τὸ ἄλλο εἶναι ἡ αἰώνιότητα: «Οσο εἶναι ὁ χρόνος ἔνα καθεστώς τοῦ πνεύματος ἢ τῆς ψυχῆς μας, ἄλλο τόσο καὶ ἡ αἰώνιότητα». Ομως γιὰ ν' ἀναδείξει ὁ συγγραφέας αὐτὴ τὴ σκέψη σὲ φιλοσοφικὴν ὑποψία, ἀφορμᾶται καὶ πάλι δοκιμιακά, ἀπὸ τὸν Νοβάλις, καταλήγει σχεδὸν δοκιμιακά, μὲ τὸν Μπλέικ, καὶ μόνο ἐνδιάμεσα παρουσιάζει μιὰ διττὴ ἐνδειξη μὲ ἀξία φιλοσοφική: 'Ἐρμηνεύει πρῶτα τὴν ἀγωνία ὡς «ἔνα σημεῖο ..., ἔνα μήνυμα ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ ἑαυτοῦ μας». Τί εἶδους σημεῖο; 'Αγωνιοῦμε γιὰ τὴ συνεχὴ ἄλλοιώση τῆς ἐσωτερικότητάς μας — «γιὰ τὴν πορεία, τὴν ἀέναη ἄλλαγὴ τῆς ἴδιας μας τῆς ἀγάπης, τῆς ἴδιας μας τῆς καλοσύνης, τῆς ἴδιας τῆς στροφῆς τοῦ νοῦ μας πρὸς τὸν Θεό» — «νιώθοντας τὸν ἵλιγγο ποὺ προκαλεῖ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, τὸ ἀκραῖο ὅριο», δεδομένου ὅτι τέτοιος εἶναι ὁ χρόνος μας, «διαδικασία ἄλλαγῆς, [ὅπου] τὸ καθετὶ εἶναι ἀκραῖο ὅριο, εἶν' ἔνα χεῖλος ἀβύσσου» (ὅλα Στ' 11,182). ἡ ἀγωνία μας λοιπὸν — τοῦτο, ἂν δὲν κάνω λάθος, ὑπονοεῖται — εἶναι ἔνα σημεῖο ὅτι ὑπάρχει καὶ κάτι μέσα μας ποὺ ἀντιμάχεται τὴ χρονική μας ἄλλοιώση, ἔνας ἄλλος πόλος, ἡ αἰώνιότητα: «Ἄς πάρουμε τώρα, συνεχίζει ὁ συγγραφέας συμπληρώνοντας ἔτσι μὲ δεύτερη ἐνδειξη τὴν πρώτη, εἰδικὰ τὴν καλοσύνη, ποὺ εἶν' ἔνα αἴσθημα γεμάτο σκέψη καὶ μιὰ σκέψη γεμάτη αἴσθημα. 'Υπάρχει τάχα ἡ καλοσύνη μέσα στὸ πνεῦμα μας (ἢ στὴν ψυχή μας) μόνο καὶ μόνο ὡς συνάρ-



τηση τοῦ χρόνου, δηλαδὴ σὰν κάτι ποὺ ἀδιάκοπα ἀλλάζει, αὐξομειώνεται, γεννιέται καὶ σβήνει, ἀρχίζει καὶ τελειώνει;... "Αν ἔλεγα ὅτι ὑπάρχει μόνο ἔτσι..., θά 'πρεπε νὰ καταλήξω στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπάρχει διόλου. Γιὰ νὰ μπορῶ νὰ σκεφθῶ μὲ καλοσύνη, πρέπει... νὰ ὑπάρχει μέσα μου ἡ οὐσία τῆς καλοσύνης, τὸ αἰώνιο πρότυπο» (Στ' 11,183).

Φοβοῦμαι ὅτι δὲν ἔχει ίκανοποιητικὴ κάπως ἀνθεκτικότητα φιλοσοφικὴ ἡ διττὴ αὐτὴ στήριξη ποὺ προβάλλει ὁ συγγραφέας ὑπὲρ τῆς φιλοσοφικῆς του ὑποψίας γιὰ τὴν αἰωνιότητα καὶ τὴν, ἃς πῶ ἔτσι, ἐνοίκησή της μὲς στὴν ἀνθρώπινη ἐσωτερικότητα. Τὸ πρῶτο ἐπιχείρημα —ξεκινημένο ἀπὸ τὸν Κίρκεγκωρ εἴτε τὸν Χάιντεγγερ— μᾶς βρίσκει ἀπροετοίμαστους γιὰ τὴν ἀπόδοση ὀντολογικῆς ἀποκαλυπτικότητας σὲ μιὰ θυμικὴ κατάσταση, δὲν εἶναι μέσα στὸ κλίμα τοῦ βιβλίου μιὰ τέτοια συμπερασματικὴ· ὕστερα εἴμαστε πιὰ χορτάτοι ἀπὸ τέτοιες ἐρμηνεῖες καὶ ὁ νοῦς μας ἔχει ἀρχίσει νὰ βλέπει ὅτι «χάσμα μέγα ἐστήρικται» ἀνάμεσα στὴν κατὰ περίπτωση ἐρμηνευόμενη θυμικὴ κατάσταση καὶ τὴν ὅποια — ἐπειδὴ εἶναι πολλὲς δυνατές — ὀντολογικὴ της ἐρμηνεία. Περνῶ στὸ δεύτερο ἐπιχείρημα: "Απὸ τότε πού, μὲ τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα, ἐπισημάνθηκε ἔνα ἄχρονο περιεχόμενο ἰδεατό, στὸ ὅποιο μ' ἔναν τρόπο μετέχει ἡ βιωματικότητά μας, ἔχουν δοθεῖ τόσες ἐρμηνεῖες, ὥστε δυσκολεύομαι νὰ δεχθῶ τὴν τόσο σύντομη καὶ φιλοσοφικὰ ἀπροπαράσκευη καὶ ἀόριστη ἐρμηνεία τοῦ συγγραφέα. "Ισως ὅμως ὁ συγγραφέας ξεπερνᾷ τὴν ἀδυναμία αὐτὴ στὸ Θ' κεφάλαιο (εἰδικότερα στὴν παρ. 8, σσ. 308-309, καὶ στὶς παρ. 9-10, σ. 316). Διαβάζουμε ἐκεῖ ὅτι ἡ καλοσύνη —ὅπως καὶ ἡ ἀγάπη, ἡ φιλία, ἡ ταπεινοφροσύνη κ.ἄ.τ. — στὴν οὐσία της «εἶναι μιὰ μερικότερη ἀναγωγὴ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου ... πρὸς τὸν Θεό», εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς «αἰώνιες δυνατότητες... ποὺ τὶς ἔχει ἐκχωρήσει ὁ Θεός» (ὅλα σσ. 307-308), ἀποτελεῖ λοιπὸν ἔνα «ύπερβατικὸ δεδομένο» (σ. 316) καὶ ως τέτοια συγκροτεῖ τὸ «αἰώνιο πρότυπο» (σ. 308, πρβλ. σ. 316) τῆς ἐντὸς μας καλοσύνης. "Ωστε ἃς ἐπιφυλαχθοῦμε, μέχρις ὅτου μελετήσουμε τὶς συναφεῖς ἀναπτύξεις τοῦ Θ' κεφαλαίου (στὸ Ζ 2 II).

"Οπωσδήποτε, ἀπὸ τὴ διττὴ αὐτὴ στήριξη, ἴδιως ἀπὸ τὸ δεύτερο σκέλος, ἀνάγεται ὁ συγγραφέας, ἀκουμπώντας γιὰ λίγο καὶ στὸν Μπλέικ, σὲ γενικότερη θεώρηση: «Τὸ πνεῦμα μου λοιπὸν εἶναι συνυφασμένο μὲ τὸ χρόνο καὶ τὴν αἰωνιότητα, ζεῖ τὴ σκέψη του μὲς στὸ χρόνο ἀλλὰ τὴν ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα. Δὲ μπορεῖ νὰ γεννιέται ἡ σκέψη μονάχα ὅταν τὴν κάνουμε μέσα στὸ πνεῦμα μας συνειδητή... Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα εἶναι συνυφασμένο μὲ τὸ χρόνο, ἔνα χρόνο αὐτόνομο (δηλαδὴ ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ χῶρο), ἀλλὰ ἐγγίζει στὸ βάθος του καὶ τὴν αἰωνιότητα. Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα ἐγγίζει τὸ ἄπειρο ἢ τὴν αἰωνιότητα σὲ βάθη τέτοια ποὺ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι —οἱ φορεῖς τοῦ πνεύματος αὐτοῦ— μπορεῖ νὰ μὴν τὰ φθάνουμε. Κανένας ἀνθρωπος δὲ φθά-



νει ὥς τὸν ἑαυτό του. 'Ωστόσο ὁ ἑαυτός του ἐγγίζει τὴν αἰωνιότητα' (Στ' 11,183-184).

7

I. Θὰ κλείσω μὲ δύο κριτικὲς παρατηρήσεις καὶ μιὰν ἐρμηνευτικὴν. Αὗτοὶ οἱ ὑψηλοὶ στοχασμοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ περιβληθοῦν τὸ κύρος τῆς φιλοσοφικῆς ὑποψίας, ἂν ὁ συγγραφέας εἶχε ἀντιμετωπίσει τὸ θέμα «αἰωνιότητα» ὡσο καὶ τὸ χρόνο ἢ ἄλλα προηγούμενα θέματα· ἂν εἶχε μελετήσει φιλοσοφικὰ αὐτὸ τὸ παράδοξο δεδομένο τῆς ἴδεατῆς ἐνύπαρξης μὲς στὴ βιωματικὴ μας ροὴ ἄχρονων νοηματικῶν περιεχομένων —τῶν νοημάτων μας— καὶ ἂν παράλληλα εἶχε προσεγγίσει συνειδητοποιητικὰ τὸ βίωμα τῆς αἰωνιότητας. 'Ο συγγραφέας δείχνει σὰν νὰ βιάστηκε. 'Η ἀπλὴ δοκιμιακότητα εἶναι γοητευτικὴ δόδος ἄλλα καὶ εὔκολη.

'Εξ ἄλλου ὁ συγγραφέας μιλάει γιὰ τὴν αἰωνιότητα χωρὶς νὰ προσπαθήσει νὰ μᾶς τὴν κάνει νοηματικὰ καὶ βιωματικὰ προσιτή, νὰ μᾶς δώσει νὰ νιώσουμε κάτι ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ βιώνει καὶ νοεῖ. Προσωπικά, ἔως τὸ Στ' 8,174, εἶχα σχηματίσει τὴν ἐντύπωση ὅτι τὴν ταυτίζει με τὸ ἄχρονο —ἀφοῦ ἡ μόνη νοηματικὴ διαύγασή της ἀπὸ τὸ συγγραφέα βρίσκεται στὸ Στ' 4,157, ἡ μᾶλλον δὲν βρίσκεται ἄλλὰ μπορεῖ ν' ἀντληθεῖ συμπερασματικὰ ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν ἔξῆς φράση (ἀπὸ τὴν δόπια ὅμως τὸ ἐνδιάμεσο ἐπίθετο «αἰώνιο» πρέπει ν' ἀφαιρεθεῖ γιὰ ν' ἀποφευχθεῖ ἡ ταυτολογία): «'Αν ὅμως ὁ ἴδιος ὁ χρόνος ἦταν ἡ αἰωνιότητα, τότε θά ταν συνυφασμένος ὁ χρόνος ὀχι μὲ τὸ γίγνεσθαι ἄλλὰ μὲ τὸ ἀναλλοίωτο αἰώνιο εἶναι'· μὲ τὴν ταύτιση μάλιστα διαφωνοῦσα, ἐπειδὴ ἐπιτέλους ἀναλλοίωτα καὶ μὲ τοῦτο ἄχρονα εἶναι, ὅπως εἶπα πρὶν ἀπὸ λίγο, ὅλα μας τὰ νοήματα, καὶ ὅταν τὰ βιώνουμε (ἀκριβέστερα ὅταν βιώνουμε νοώντας τα) δὲν βιώνουμε βέβαια τὴν αἰωνιότητα· ἃς ἀντιπαραβάλει κανεὶς τὶς ἀναλύσεις τοῦ Πλωτίνου ('*Erv. III 7*), ἀπ' ὅπου παραθέτω τὰ ἔξῆς δύο σύντομα ἀποσπάσματα: «Οὕτω δὴ καὶ συνθεὶς πάλιν αὖ εἰς ἐν ὅμοι, εἶναι ζωὴν μόνην ἐν τούτοις, τὴν ἑτερότητα συστείλας καὶ τῆς ἐνεργείας τὸ ἀπαυστον καὶ τὸ ταυτὸν καὶ οὐδέποτε ἄλλο, καὶ οὐκ ἔξ ἄλλου νόησιν ἡ ζωὴν, ἄλλὰ τὸ ὕσαύτως καὶ ἀεὶ ἀδιαστάτως, ταῦτα πάντα ἰδών, αἰῶνα εἶδεν, ἰδὼν ζωὴν μένουσαν ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ, παρὸν τὸ πᾶν ἔχουσαν. (...) Γίνεται τοίνυν ἡ περὶ τὸ ὃν ἐν τῷ εἶναι ζωὴ ὅμοι πᾶσα καὶ πλήρης καὶ ἀδιάστατος πανταχῇ τοῦτο, ὃ δὴ ζητοῦμεν, αἰώνν» (III 7, 3).

'Ωστόσο στὴ σ. 174, διαβάζοντας νὰ μεταφέρεται ἀπὸ τὸ συγγραφέα καὶ στὴν αἰωνιότητα ὁ περίφημος χαρακτηρισμὸς τοῦ Πρόκλου γιὰ τὸ ἀρχέγονο 'Ἐπέκεινα: «τὸ πάσης σιγῆς ἀρρητότερον» (*Eἰς τὴν Πλάτωνος Θεολογίαν Β'*, 1a', 110 ἄνω), ἀρχισα νὰ ἐλπίζω —καίτοι βρῆκα ὑπερβολικὴ τὴ



μεταφορά— πάντως σὲ μιὰ μυστικότερη βίωση· καὶ ἡ ἐλπίδα μου αὐτὴ ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὴν ἔξῆς φράση τοῦ Στ' 9,177: «Τὴν αἰωνιότητα μποροῦμε νὰ τὴ σκεφθοῦμε ἡ νὰ τὴ ζήσουμε ἄδηλα μὲς στὴν ψυχή μας ώς πρότυπο τοῦ χρόνου». Ὡστόσο τίποτε ἐσωτερικότερο, καμιὰ ἐσωτερικότερη ἔκφραση δὲν ἀκολούθησε. Ἡ ἀντίληψή μου λοιπὸν εἶναι ὅτι, ὅταν ἔνας συγγραφέας κάνει λόγο γιὰ τὴν αἰωνιότητα, κάτι ἐννοεῖ καὶ κάτι νιώθει, κάποιο νοηματικὸ καὶ βιωματικὸ περιεχόμενο ζεῖ σ' αὐτὴ τὴ λέξη· ἂν λοιπὸν δὲν προσπαθεῖ νὰ μᾶς μεταγγίσει αὐτὸ ποὺ ζεῖ καὶ στὸ ὅποιο ἀναφέρεται μέσα στὸ κείμενό του, τότε ἡ δὲν μᾶς δίνει κανένα περιεχόμενο ἡ μᾶς ἀφήνει νὰ βάλουμε ἐμεῖς τὸ περιεχόμενο ποὺ ἔχουμε μέσα μας προσχηματισμένο. Ὁπότε εἶναι δυνατὸ νὰ ἐννοεῖ καὶ βιώνει αὐτὸς ἄλλα καὶ ἄλλα ἐμεῖς. Ὅμως κι ἂν αὐτὸ δὲν συμβεῖ, πάλι μένουμε μὲ τὸ αἴτημα νὰ μᾶς φωτίσει καὶ πλουτίσει μὲ τὴ σοφία του ὁ συγγραφέας ἀνικανοποίητο, καὶ μάλιστα σ' ἔναν τομέα ὅπου κατ' ἔξοχὴν χρειαζόμαστε τὸ φῶς καὶ τὸ πλοῦτος του. Ἄς μὴν ἔχνοῦμε ὅτι οἱ μεγάλοι μυστικοί, καὶ μάλιστα οἱ συγγραφεῖς, ἀγωνίζονταν νὰ μεταγγίσουν αὐτὸ ποὺ ἦταν ἀποκεκαλυμμένο καὶ τὸ ζοῦσαν μέσα τους.

Μόνο λίγες σελίδες πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ βιβλίου, στὸ Θ' 8,321-322, παρουσιάζεται ἔνα ἄμεσο ἄγγιγμα, ὅχι καὶ πάλι τῆς αἰωνιότητας, ἀλλὰ τοῦ μεταιχμίου θὰ ἔλεγα πέρ' ἀπὸ τὸ ὅποιο ἐκτείνεται τὸ μυστικὸ φέγγος τοῦ αἰωνίου. Τὸ παραθέτω περικεκομμένο (θὰ ἐπανέλθω στὸ Ζ 2 ΙΙ) γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε ποὺ ἐπιδιώκει ὁ συγγραφέας νὰ φτάσει μελετώντας τὸ χρόνο: «Ἄν μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος νὰ δοθεῖ στὸν Θεὸν ἡ στὸ φίλο του... μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ ἡ αὐταπάρνηση καὶ ἡ θυσία νὰ ναι ἀπόλυτη καὶ πρὶν σημειωθεῖ μὲ τὸ θάνατο, μὲ τὴ σταύρωση, μὲ τὸ ὀλοκαύτωμα, τότε θὰ μποροῦσε νὰ ζήσει ταυτόχρονα —ἄς ποῦμε, ἐμπειρικά— στὸ χρόνο καὶ στὴν αἰωνιότητα. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸ κατορθώνει ὁ ἄνθρωπος. Τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ κατορθώνει —καὶ τὸ κατορθώνει μόνο ὅταν, ἀφοῦ πεῖ 'τετέλεσται', κλίνει τὴν κεφαλὴ καὶ πεθαίνει— δὲν ἀνήκει πιὰ στὴν ἐγκόσμια ζωὴ κι ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ φυσικὰ δεσμά. Ἡ στιγμὴ αὐτὴ εἶναι ἡ ἴδια ἡ αἰωνιότητα».

Ἐρωτῶ: τί ἀντίκρισμα ἔχει μέσα μας αὐτὴ ἡ φράση τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν ἐπιθανάτια τούτη «στιγμὴ [ποὺ] εἶναι ἡ ἴδια ἡ αἰωνιότητα», τί ἀντίκρισμα ἔχει μέσα στὸν ἴδιο τὸ συγγραφέα; Τυπικά, θέλω νὰ πῶ: μὲ τὸν ἀπόλυτο διαχωρισμὸ ποὺ θέτει, κανένα. Ὡστόσο, ὁ συγγραφέας δὲν ἔχει λάβει ὑπόψη τὴ διαίσθηση. Γιὰ μένα δηλαδή, ἡ αἰωνιότητα βιώνεται στὴ νῆσταση — βιώνεται βέβαια ὅχι στὴ μέγιστη ἀλλὰ στὴ μεγαλύτερη δυνατὴ στὸν ἄνθρωπο γνησιότητα καὶ πληρότητα· ἀλλὰ βιώνεται ἀκόμη καὶ σὲ κάποιους ἀπόηχους, κάποιους ἀντικτύους της μέσα στὴ διαίσθησή μας κατὰ κάποιες μεγάλες ίερὲς στιγμές: στὴν κατάνυξη τῆς προσευχῆς, στὸν λατρευτικὸ θαυμασμό, στὴ λατρευτικὴ πληρότητα τοῦ ἔρωτα, στὴν ὀλούπρακτα καταφασκό-



μενη θυσία και σὲ ἄλλα τέτοια, και ἀκόμη κατὰ τὴν ἀφομοίωση ἀπὸ τὴν ἐσωτερικότητα μας αὐτοῦ ποὺ εἶναι πραγματωμένο σὲ μερικὰ μάλιστα, και-ριας εύστοχίας, ἔργα τέχνης. Συνειδητοποιοῦμε μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἅμεση ἡ διαισθητικὴ βίωση ὅτι ἡ αἰωνιότητα δὲν εἶναι οὕτε χρόνος οὕτε ἄχρονο ἀλλὰ κάτι τρίτο — πηγὴ ἵσως τῶν δύο πρώτων. Μιὰ τέτοια λοιπὸν ἀκολουθία ιερῶν στιγμῶν εἶναι ὅταν προσεγγίζουμε στὸ δριο τῆς ὁλοκλήρωσης, μὲ τὸ θάνατο, τῆς θυσίας μας:

«Μνήσθητι, Κύριε, εἶναι κοντά· μνήσθητι, Κύριε, ἐφάνη...

Σὲ τέτοιες καταστάσεις διαβρώνεται ἡ ἐμπειρική, ἡ χρονική μας συνειδη-τότητα, ἐνδεχομένως και ἡ σωματικότητα, και εἰσχωρεῖ, διαποτίζοντάς την και κάπως μεταστοιχειώνοντάς την, κάτι ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ τρίτο ποὺ δὲν εἶναι οὕτε χρόνος, οὕτε ἄχρονο, ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα· (παραπέμπω στὸ ἀπόσπασμα 9 ἀπὸ τὸ Σχεδίασμα Β' τῶν 'Ἐλεύθερων Πολιορκημένων) (βλ. και Z 2 II-III).

II. Ἡ ἐρμηνευτικὴ τέλος παρατήρηση συνδέεται μὲ τὴ διαστολὴ τῆς ἀπειροσύνης ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα. Στὸ Ε' κεφάλαιο ἡ μεταφυσικὴ ἀπειρο-σύνη προσεγγίζεται ἀπὸ τὸ χωρικὰ πεπερασμένο τοῦ φυσικοῦ κόσμου και κλίνει ἔτσι κανεὶς νὰ τὴν ἐννοήσει ως κάτι σὰν χωρικὴ ἀπειροσύνη, σὰν ἀπειροσύνη ποὺ δυνατοποιεῖ τὸ χῶρο. Ὡστόσο στὸ Στ' κεφάλαιο ἀντιμετω-πίζεται τὸ θέμα τοῦ ἀπειρου χρόνου, ὁ ὅποιος τίθεται ως «ταυτόσημος μὲ τὴν αἰωνιότητα» (Στ' 4,157). Τοιίζει μάλιστα ὁ συγγραφέας: «Τὸ ἀπειρο εἶναι τὸ ἀπόλυτο. Και ἡ αἰωνιότητα εἶναι τὸ ἀπόλυτο... Τὸ ἀπόλυτο δὲ μπορεῖ νὰ 'χει δυὸ φάσεις, τὴ φάση τοῦ ἀπείρου και τὴ φάση τῆς αἰωνιότητας. Δὲ μπο-ρεῖ δηλαδὴ νὰ 'χει δυὸ φάσεις στὴν ἴδια του τὴ φύση, στὴν ἴδια του τὴν οὐσία... Ἀν λοιπὸν τὸ ἀπειρο και ἡ αἰωνιότητα σημαίνουν και τὰ δυὸ τὸ ἀπόλυτο, δὲ μπορεῖ νὰ σημαίνουν τὸ ἀπόλυτο ως δυὸ ξεχωριστὰ πράγματα, ἀλλὰ ως ἔνα και τὸ αὐτὸ πράγμα» (Στ' 4,156-157). Ἐντούτοις ὁ συγγραφέας προτιμᾶ διαφανῶς τὸν δρο αἰωνιότητα ἀπὸ τὸν δρο ἀπειρος χρόνος. Εἶναι φανερό: θέλει ν' ἀποφύγει τὸ δεύτερο σκέλος τοῦ δεύτερου δρου, ἐπειδὴ πράγματι δὲν ἔχει τὴ θέση του ἐδῶ. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο μιλάει ἀπλῶς γιὰ ἀπειρο και ὅχι γιὰ ἀπειρο χώρου (ἢ ἀπειρο χῶρο), μολονότι ἐννοεῖ κάτι ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸν φυσικὸ χῶρο. Θὰ ἐρμήνευα λοιπὸν ὅτι γιὰ τὸ συγγραφέα τὸ ἀπόλυτο εἶναι ἔνα, και κατὰ τὴν ὁπτικὴ γωνία τῆς θεώρησης νοεῖται ως ἀπειρο (δηλαδὴ ἀπειρο χωρικά) ἢ ως αἰώνιο (ἢ ἀπειρο χρονικά). Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν μπορεῖ ν' ἀποδοθοῦν στὸ ἀπόλυτο κάτι σὰν δυὸ διαστάσεις, ἡ ἀντί-στοιχη στὸ χῶρο ἀπειροσύνη και ἡ αἰωνιότητα. Ἀπὸ τὰ Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα ωθεῖται κανεὶς στὸ συμπέρασμα ὅτι κατὰ κάποιο τρόπο μπορεῖ.



Ε. Τὸ παγκόσμιο πνεῦμα

I

Μετὰ ἀπὸ τὶς δύο «διαστάσεις» θὰ ἔλεγε ἵσως κανείς, τὶς δύο ἀκριβέστερα ἀπόψεις, ποὺ κατέκτησε ὡς τώρα, τοῦ παγκόσμιου πνεύματος, τὴν ἀπειροσύνη καὶ τὴν αἰώνιότητα, προχωρεῖ ὁ συγγραφέας (κεφάλαιο Ζ') σὲ θεματικὸ προβληματισμὸ πάνω στὸ ἴδιο τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ἀλλὰ καὶ στὴ σχέση του μὲ τὸ ἀνθρώπινο. Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι, τώρα ποὺ προσπελάζει στὰ ὕψιστα, ἡ ἄλλωστε καὶ ἕως ἐδῶ ἀκροσφαλής κατὰ πολλά, μολονότι ἀκμαία φιλοσοφικότητά του κάμπτεται. Τὸ περιεχόμενο βέβαια τοῦ κεφαλαίου, ὅπως καὶ τῶν ὑπόλοιπων δύο, εἶναι πλουσιότατο —ἵσως πλουσιότερο ἀπὸ τῶν προηγούμενων δύο— καὶ σὲ βιωματικοὺς καὶ σὲ διανοητικοὺς στοχασμούς. «Ομως κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος του εἶναι φιλοσοφικὰ ἐπίπεδο, διαρρέει εἴτε σὲ ἀναιρετικὲς ἀναμετρήσεις μὲ ἀντιλήψεις ἄλλων φιλοσόφων —δξυνούστατες ἀσφαλῶς καὶ ἐπιχειρηματολογικὰ εύρηματικότατες ἄλλὰ πολὺ λίγο ὑποβοηθητικὲς τῆς φιλοσοφικῆς πρόβασης καὶ ἀνόδου— εἴτε σὲ ἀπλῶς δοκιμιακὴ διαπραγμάτευση — καθ' ἓαυτὴν θαυμαστὴ γιὰ τὴ μυστικὴ προπάντων καὶ ἐνημέρωση καὶ σοφία της, ὅμως χωρὶς τὴν ἀναγκαία φιλοσοφικὴ ὅχι μόνο δόμηση ἄλλὰ σὲ πολλὰ σημεῖα, ἵδιως πρὸς τὸ τέλος, οὕτε δργάνωση. Θὰ προσπαθήσω ἐδῶ νὰ παρουσιάσω —ἀσκώντας καὶ τὴ σχετικὴ κριτική— τὴ φιλοσοφικὴ ἀνέλιξη τοῦ κεφαλαίου.

Στὴν ἀρχὴ ὁ συγγραφέας ἐπαναλαμβάνει τὸ κύριο καὶ ἄλλωστε —δσο τουλάχιστο, μὲ βάση τὶς προϋποθέσεις του, βλέπω— δρθότατο ἔρεισμα τῆς μεταφυσικῆς του: Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα εἶναι ποιοτικὰ ἐτερογενὲς ἀπὸ τὴ φύση· ἂρα δὲν εἶναι φύση· ἐπομένως «δὲ μπορεῖ νὰ γεννιέται ἀπὸ τὴ φύση» (Ζ' 3,187). ἀναντίρρητα, ἔχει προϋπόθεση τὶς βιολογικές, κυρίως τὶς φυσιολογικὲς λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου δργανισμοῦ· ἄλλὰ τοῦτο δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει παρὰ ὅτι ἀπλῶς «συζεῖ μὲ τὴ φύση, ... συνυφαίνεται μὲ τὴν ὕλη καὶ τὴν ἐνέργεια» (Ζ' 4,191), ὅχι ὅμως πὼς εἶναι προϊόν τους. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τονίζει καὶ πάλι ὁ συγγραφέας ἐκεῖνο ποὺ ἐκθέσαμε καὶ σταθμίσαμε στὸ Β 5 I-II: ὅτι ὁ φυσικὸς κόσμος, ως αἰτιοκρατούμενη συνάρτηση, προϋποθέτει τὸν ἐξωφυσικὸ παράγοντα ποὺ τὸν δημιούργησε: «Τὸ λιγότερο βέβαιο ἀπ' ὅλα εἶναι ὅτι ὁ φυσικὸς κόσμος εἶναι αὐτοδύναμος, ὅτι τὸ σύμπαν εἶναι μόνο φύση, ὅτι ἡ φύση εἶναι αὐτόνομη. Πῶς μπορεῖ νά 'ναι δυνατὸ τὸ ἀναγκαῖο ἢ τὸ πιθανὸ στὸν κόσμο, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἡ δύναμη ποὺ κάνει τὸ ἀναγκαῖο νὰ γίνεται ἀναγκαῖο καὶ τὸ πιθανὸ νὰ γίνεται πιθανό;... Τὸ κάτι αὐτὸ ποὺ κάνει τὸ ἀναγκαῖο νὰ 'ναι ἀναγκαῖο, τὸ δυνατὸ νά 'ναι δυνατό, τὴ φύση νά 'ναι φύση, τὸ ἀδύνατο νά 'ναι ἀδύνατο (ἄλλὰ καὶ νὰ γίνεται δυνατό) εἶναι τὸ μέγα καὶ ἀσύλληπτο 'ἕτερον'... Αὐτὸ τὸ 'ἕτερον' τὸ λέμε πνεῦμα» (Ζ' 5,193).



Δὲν εἶναι βέβαια καθόλου ἀβάσιμη ἡ ὑποψία ὅτι, ἀφοῦ ἔχουμε μέσα μας, ἀφοῦ ἡ ἐσωτερικότητά μας εἶναι κάτι ἔξωφυσικὸ καὶ ἀφοῦ ἡ φύση πρέπει νὰ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ κάτι ἔξωφυσικό, πιθανότατα μάλιστα καὶ νὰ ἐνυπάρχει μέσα του, ἥρα αὐτὸ τὸ μεταφυσικὸ ἔξωφυσικὸ ἔχει μιὰ συγγένεια μὲ τὸ ἀνθρώπινο, τὴ συγγένεια ποὺ κάτι ἔχει μ' ἐκεῖνο ποὺ προέρχεται ἀπ' αὐτό, μὲ τὸ παράγωγό του· (πρβλ. «Πῶς μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ σκέψη εἶναι κάτι ποὺ ξεκίνησε κάποτε μέσα ἀπὸ τὸ διανοητικὸ μηδέν, ὅτι ὁ νοῦς εἶναι κάτι ποὺ ἐπήγασε κάποτε, μαζὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο, μέσα ἀπὸ ἕναν κόσμο ἀπόλυτα ἄλογο;», Α' 10,11. «Δὲ μπορεῖ νὰ γεννιέται ἡ σκέψη μονάχα ὅταν τὴν κάνουμε μὲς στὸ πνεῦμα μας συνειδητή, οὔτε μπορεῖ νὰ παύει νὰ ὑπάρχει ὅταν παύει νά 'ναι μέσα μας συνειδητή», Στ' 11,183). Ὁστόσο, ἐφόσον θέτουμε ώς βάση μας τὴν ἀπὸ τὴ μεταφυσικὴ ἔξωφυσικότητα δημιουργία τῆς φύσης, θὰ ἐνισχυόταν ἡ ὑποψία τῆς συγγένειάς της μὲ τὴ δική μας ἔξωφυσικότητα, ἢν ἀναγνωρίζαμε στὴν τελευταία πραγματώσεις πού, μὲ ἀναλογικὴ σκέψη, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐρμηνευθοῦν ώς συγγενικὲς μ' ἐκεῖνες τῆς πρώτης. Ο συγγραφέας ἐνδιέτριψε στὴν πνευματικὴ κυρίως δημιουργικότητα τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴ δημοσιεύοντας δὲν μπορεῖ ν' ἀρκέσει ἐπειδὴ ἀποτελεῖ ἐνδοπνευματικὴ διεργασία (βλ. Β 6 III-IV). Ἀσφαλῶς ὑπάρχει τὸ δεδομένο τῆς ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα συγκρότησης τοῦ «φαινομένου» τοῦ κόσμου, τὸ δόπιο μάλιστα κατὰ τὸ συγγραφέα δὲν εἶναι ἀπλῶς ἀνθρώπινα ὑποκειμενικό, ἀλλὰ συμπίπτει μερικῶς καὶ ἀτελῶς μὲ τὴν ἴδια τὴν ἀντικειμενικότητα τοῦ κόσμου, μὲ τὸν ἴδιο τὸν κόσμο (βλ. Β 1 I-II). Ομως τὴν πλευρὰν αὐτὴ τοῦ θέματος δὲν τὴν ἔχει ἐπεξεργασθεῖ περαιτέρω ὁ συγγραφέας.

2

Τὸ πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει στὴ συνέχεια ὁ συγγραφέας εἶναι ἡ γενικότατη νοηματικὴ σύλληψη αὐτοῦ ποὺ ἐπισήμανε (βλ. Ε 1) ώς «τὸ μέγα καὶ ἀσύλληπτο 'ἔτερον'» καὶ ἀποκάλεσε πνεῦμα, παγκόσμιο πνεῦμα· ἡ σύλληψη κάποιων στοιχείων τῆς νοηματικῆς του οὐσίας. Σὲ μαχητικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν ἀντίστοιχη νοηματοδοσία του ἀπὸ τὸν Σοπενάουερ (= τυφλὴ Βούληση) καὶ ἀπὸ τὸν "Ἐγελο (= λόγος ἀντικειμενοποιημένος ώς φύση καὶ αὐτοσυνειδητοποιούμενος μὲ τὸν ἄνθρωπο) —ἀναμέτρηση ποὺ μαζὶ μὲ τὸν "Ἐγελο ἔκτείνεται καὶ στὸν Σέλλινγκ καὶ ποὺ ἀπέναντι στὸν Σοπενάουερ ψυχολογίζει κάπου—, θέτει ὁ συγγραφέας αὐτὸ τὸ «ἔτερον» ώς σκέψη μὲ συνείδηση πάντως, καὶ πάνω σ' αὐτὴ τὴ βάση προβληματίζεται μὲ διάφορες δυνατὲς συνειδητοποιητικὲς «ἐκδοχές»:

'Αφοῦ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι ἐνσυνείδητο, ἥρα πρέπει ν' ἀποτελεῖ ἔνα ἐγώ. Τοῦτο δημοσιεύει τὴν ἐγκατάλειψη τῆς ἄλλης βάσης, ὅτι δηλαδὴ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι τὸ «πᾶν», τὸ «ἀπόλυτο, ἄπειρο, μοναδι-



κό». Τὸ παγκόσμιο δηλαδὴ πνεῦμα, θεωρημένο «ώς τὸ ἀπόλυτο ἥ ἄπειρο Ἐγώ,... περιέχει μιὰ φοβερὴ ἀντινομία: ἡ ἀπόλυτη μοναξιά τοῦ Ἐγώ αἴρει τὴν ὑπαρξή τοῦ Ἐγώ». Ἐγκαταλείπει λοιπὸν —ἀλλὰ προσωρινά— τὴ βάση τῆς ἀπολυτοσύνης ὁ συγγραφέας καὶ προβληματίζεται μὲ τὶς διανοιγόμενες δυνατότητες: Ἀπέναντι στὸ μὴ ἀπόλυτο παγκόσμιο Ἐγώ ὑπάρχει ἀναγκαῖα «κάποιος συνομιλητής, κάποιος γείτονας, κάποιος ἄλλος, κάποιος Ἐσύ»). Τέτοιος συνομιλητής μπορεῖ νὰ εἶναι ἥ ὁ ἄνθρωπος ἥ ὁ Θεός. Ἄν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸ θὰ ἐσήμαινε ὅτι «τὸ μικρὸ καὶ ἀσήμαντο ἄνθρωπινο ‘κάτι’ θ’ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ κάνει τὸ πᾶν νὰ μὴν εἶναι τὸ πᾶν». Ὡστε, εὐλογότερη φαίνεται «ἡ ἄλλη ἐκδοχή, δηλαδή... ὅτι ὁ συνομιλητής τοῦ παγκόσμιου πνεύματος εἶναι ὁ Θεός». Ἐντούτοις ὁ συγγραφέας ἀρνεῖται τελικὰ νὰ ἐγκαταλείψει τὴ βάση τῆς ἀπολυτοσύνης τοῦ παγκόσμιου πνεύματος καὶ δηλώνει ὅτι πρέπει ν’ ἀναλογισθοῦμε πὼς ἡ ἀρχὴ τῆς ἀντίφασης εἶναι «συνυφασμένη μὲ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἄνθρωπινου μυαλοῦ» (ὅλα Z' 7,200). Ἐτσι, γιὰ μιὰ στιγμὴ μελετᾶ τὴ δυνατότητα ποὺ εἶχε πιὸ πρὶν λογικὰ ἀπορρίψει: νὰ μὴν αἴρει τὴν ὑπαρξή τοῦ Ἐγώ ἡ ἀπόλυτη μοναξιά, ἀλλὰ νὰ ἰσχύει πάνω στὸ παγκόσμιο πνεῦμα ἡ ὑποψία τοῦ Ἐμπεδοκλῆ: «Φρὴν ἱερὴ καὶ ἀθέσφατος ἔπλετο μοῦνον» (Diels-Kranz, 31,B 134,4). Καὶ παρατηρεῖ — μὲ στοχασμὸ πιὰ ἐδῶ ὅχι διανοητικὸ ἀλλὰ βιωματικό: «Ἐχει κάτι τὸ μεγάλο μέσα της ἡ σύλληψη τῆς ἀπόλυτης μοναξιᾶς, τῆς ἄπειρης ἐρημιᾶς τοῦ παγκόσμιου πνεύματος, τοῦ παγκόσμιου Ἐγώ. Μήπως δὲν ὑπάρχουν στιγμὲς —ἢ ἔστω ἀπιαστεῖσ στιγμὲς στιγμῶν— ποὺ καὶ τὸ δικό μας πνεῦμα, τὸ ἄνθρωπινο, κυριεύεται ἀπὸ τὸ αἰσθημα τῆς ἀπόλυτης ἐρημιᾶς, ἀπὸ τὸ αἰσθημα ὅτι ἀποτελεῖ ἔνα ‘Ἐγώ’ δίχως καμιὰν ἀνταπόκριση, δίχως κανένα ‘Ἐσύ’; Θὰ πεῖτε ἵσως ὅτι οἱ στιγμὲς αὐτὲς εἶναι στιγμὲς ἀδυναμίας... Δὲν ξέρω... “Οταν πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος”, δὲν ἥταν τὸ πνεῦμα αὐτὸ ἀπόλυτα ἐρημο ἀλλὰ ταυτόχρονα πανίσχυρο καὶ ὑπέροχο στὸ μεγαλεῖο του; Ἡ ποιητικὴ λοιπὸν σύλληψη τοῦ παγκόσμιου πνεύματος στὴν ἀπόλυτη μοναξιά του, ὅσο κι ἂν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ συλλάβει λογικὰ ἡ σκέψη μας, ἔχει μέσα της μιὰ μεγάλη ἡθικὴ δμορφιά. Καὶ ὅ,τι διαμορφώνει ἡ ποιητικὴ σκέψη ως ἡθικὰ ώραῖο, μπορεῖ νὰ ‘ν’ ἔνας δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀλήθεια» (Z' 7,201-202).

Ἀνεξάρτητα πάντως ἀπὸ τὴν δλιγόστιγμη αὐτὴ παράδοση στὸν ποιητικὸν ὄραματισμό, ὁ συγγραφέας ἐμμένει καὶ στὴν ὑπαρξή τοῦ Θεοῦ ως συνομιλητῆ τοῦ καὶ ἀπόλυτου καὶ ἐνσυνείδητου παγκόσμιου πνεύματος. Ἐτσι, ὁ προβληματισμὸς του στρέφεται γύρω ἀπὸ τὴ συνειδητότητα τοῦ τελευταίου: «Τὸ παγκόσμιο πνεῦμα μπορεῖ νὰ βρίσκεται πέρ’ ἀπὸ τὴ διάκριση ἀνάμεσα στὸ ‘Ἐγώ’ καὶ στὸ ‘Ἐσύ’. Μπορεῖ μάλιστα τὸ ‘Ἐσύ’ —καὶ ὅχι τὸ ‘Ἐγώ’— νὰ ‘ναι’ ἡ οὐσία τοῦ παγκόσμιου πνεύματος. Μπορεῖ μ’ ἄλλα λόγια τὸ παγκόσμιο πνεῦμα νὰ ‘χει συνείδηση ὅλων τῶν ἄλλων ὄντων, ἀκόμα



καὶ τοῦ Θεοῦ, ὅχι ὅμως τοῦ ἑαυτοῦ του. Μπορεῖ ν' ἀπευθύνεται σὲ ὅλα, χωρὶς ν' ἀπευθύνεται στὸν ἑαυτό του. Μπορεῖ νὰ λέει ἀδιάκοπα 'ἐσύ', χωρὶς νὰ λέει ποτέ του 'ἐγώ' (Ζ' 7,202). (Στὸ τελευταῖο μάλιστα κεφάλαιο, τὸ Θ', συμπληρώνει αὐτὴ τὴν ὑποψία ως ἔξης: «Δὲν ξέρω... ἂν αὐτὸ [δηλαδὴ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα] λέει ποτέ του 'ἐγώ'. 'Ισως λέει μονάχα ' 'Ἐσύ' ἀπευθύνοντας τὸ λόγο στὸν Θεό. Μὴ λέγοντας ὅμως ποτέ του 'ἐγώ', μπορεῖ ίσως νὰ γνωρίζει τὸν ἑαυτό του πολὺ περισσότερο ἀπ' ὅ,τι γνωρίζουμε ἐμεῖς τὸν ἑαυτό μας, ἐμεῖς ποὺ λέμε ἀδιάκοπα 'ἐγώ' [Θ' 11,321]). Λίγες παραγράφους πιὸ κάτω (στὸ Ζ' κεφάλαιο) προεξαγγέλλει ὁ συγγραφέας πῶς ἐννοεῖ αὐτὸν τὸ συνομιλητὴ τοῦ παγκόσμιου πνεύματος Θεό — μολονότι θὰ ἐκθέσει τὴν ὅλη του ἀντίληψη στὸ ἐπόμενο κεφάλαιο: Τὸν ἐννοεῖ ως τὸ «ὑπεραπόλυτο πνεῦμα» (Ζ' 17,237). Καταφανῶς ἀδιαφορεῖ καὶ πάλι γιὰ τὴν ἀντίφαση (ἢ ἐννοια τοῦ ἀπολύτου ἀποκλείει ἐκείνη τοῦ ὑπεραπολύτου): πρέπει ὅμως νὰ ὄμολογηθεῖ ὅτι στηρίζεται στὶς ἐπαναλαμβανόμενες μέσα στοὺς αἰῶνες κατακτήσεις μεγάλων μυστικῶν (βλ. Στ' 1).

3

Μὲ τεθειμένη τὴ βάση τῆς ἀπολυτοσύνης τοῦ παγκόσμιου πνεύματος, ἔξετάζει κατόπιν ὁ συγγραφέας τὴ δυνατότητα τῆς ὑπαρξῆς καὶ τοῦ ἀπόλυτου μηδενός. Τὴν ἀρνεῖται. Τὸ θεμελιακό του ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι «τὸ ὃν τοῦ μηδενὸς θά 'ταν τὸ μηδὲν τοῦ ὄντος· καὶ αὐτὸ σὲ σημασία ἀπόλυτη» (Ζ' 8,207). Ἀναλυτικότερα ἐκφράζεται στὸ ἔξης χωρίο τοῦ προηγούμενου ἔργου του 'Ο χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἐποχὴ μας (κεφ. Ε', παρ. 2, σσ. 100-101), τὸ ὃποιο παραθέτει ἐδῶ. «Τὸ μηδὲν μπορεῖ νὰ συλληφθεῖ ως ἐννοια ἢ ως μαθηματικὸς ὅρος, ποτὲ ὅμως ως πραγματικότητα, γιατὶ εἶναι ἀπλούστατα ἡ ἀπόλυτη ἄρνηση κάθε πραγματικότητας. Καὶ δὲν εἶναι κὰν μόνον αὐτό. Τὸ μηδέν, ως φυσικὸ μηδέν, θά 'πρεπε νά 'ναι, ἂν κατ' ἀρχὴν ὑπάρχει, κάτι ἀπόλυτο. 'Αν δὲν εἶναι ἀπόλυτο τὸ μηδέν, τότε ἀπλούστατα δὲν εἶναι μηδὲν ἄλλὰ εἶναι κάτι. 'Απὸ τὴ στιγμὴ, ὅμως, ποὺ θὰ παραδεχθοῦμε ὅτι εἶναι ἀπόλυτο, δὲ μπορεῖ ν' ἀναφέρεται μόνο σὲ κάτι, ἄλλὰ πρέπει ν' ἀναφέρεται στὸ πᾶν. Κι ἂν ἀναφέρεται στὸ πᾶν, τότε τὸ πᾶν εἶναι μηδέν. Τὸ μηδὲν δὲ συμβιβάζεται μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ μὲ τὴν ὑπαρξη. Τὸ μηδὲν εἶναι ἀσυμβιβαστο μὲ ὅτιδήποτε ἄλλο (δηλαδὴ μὲ ὅτιδήποτε ἄλλο ποὺ δὲν εἶναι μηδέν)» (Ζ' 8,202-203).

"Οπως βλέπει κανείς, ἡ ἄρνηση τοῦ ἀπόλυτου μηδενὸς στηρίζεται στὴν ἐννοια τοῦ ἀπολύτου: "Ο,τι εἶναι ἀπόλυτο, δὲν ἀνέχεται τίποτε «ἔξω» ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἐπειδὴ ἔτσι παύει νὰ εἶναι ἀπόλυτο· ἂν λοιπὸν εὔλογα δεχόμαστε τὸ ἀπόλυτο ὃν, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ν' ἀποκλείσουμε τὸ ἀπόλυτο μηδέν. Εἴδαμε (Δ 7 II) καὶ κατὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς σχέσης τοῦ ἀπείρου μὲ



τὸ αἰώνιο νὰ χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας τὴν ἴδια ἐπιχειρηματολογικὴ βάση (βλ. τὸ παρατεθειμένο χωρίο ἐκεῖ ἀπὸ τὸ Στ' 4,156-157). Στὴν περίπτωση ὅμως τοῦ ἐρωτήματος γιὰ τὸ ἀπόλυτο μηδὲν ἡ ἔτσι κι ἀλλιῶς δογματικὴ αὐτὴ ἐπιχειρηματολογία εἶναι, ἐπειδὴ ἀναφέρεται ὅχι πιὰ σὲ ἴδιότητες ἀλλὰ στὴν ἴδια τὴν οὐσία τοῦ ἀπολύτου, ἀκόμη πιὸ παρακινδυνευμένη — κι αὐτὸ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ κριτικὴ ἀναμέτρηση τοῦ συγγραφέα μὲ τίς, ἃς πῶ ἔτσι, «δόντολογίες τοῦ μηδενὸς» τοῦ Ἐγέλου καὶ τοῦ Σάρτρ (στὸν Χάιντεγγερ δὲν γίνεται ἀναφορὰ γιὰ τὸ θέμα αὐτό) (βλ. Ζ' 8,205-207) εὐστοχεῖ. Ὁ λόγος εἶναι ἐσωτερικός: Ἀπὸ τὴ στιγμὴ δηλαδὴ ποὺ ἔχει θέσει ὁ συγγραφέας πάνω ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τὸ ὑπεραπόλυτο, τίποτε δὲν ἀποκλείει τὴ διαλεκτικὴ —ἢ ὅπως ἀλλιῶς κι ἀν πρέπει νὰ τὴν ἀποκαλέσουμε— διακλάδωση τοῦ τελευταίου σὲ ἀπόλυτο ὄν καὶ σὲ ἀπόλυτο μηδέν.

Ἴδιαίτερα ἀπασχολεῖται ὁ συγγραφέας μὲ τὸ μαθηματικὸ μηδὲν σὲ ἀναμέτρηση μὲ τὸν Ράσσελ καὶ ἄλλους μαθηματικοὺς καὶ καταδεικνύει πειστικότατα κάτι ἀνάλογο μ' ἐκεῖνο ποὺ κατέδειξε στὸ κεφάλαιο Στ' (βλ. Δ1Ι) ἀναφορικὰ μὲ τὸ μαθηματικὸ ἄπειρο: ὅτι καὶ τὸ μαθηματικὸ μηδὲν δὲν ἔχει «δόντολογικὴ ὑπόσταση» (Ζ' 9,209) ἀλλὰ εἶναι ἀπλούστατα ἔνα σκέτο πλάσμα ποὺ μᾶς χρειάζεται ως σύμβολο τοῦ μὴ ἀριθμοῦ, ως σύμβολο τῆς ἀπουσίας καὶ θεομεγέθους» (Ζ' 9,210).

4

Ἄπορρίπτοντας ὁ συγγραφέας τὸ ἀπόλυτο μηδέν, ἀπορρίπτει καὶ τὴ δυνατότητα νὰ ἔχει γεννηθεῖ ὁ φυσικὸς κόσμος «ἐκ τοῦ μηδενός», ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο τίποτα. Ἄρα ὁ κόσμος πρέπει, καὶ πρὶν ἀποκτήσει φυσικὴν ὑπαρξη, νὰ ὑπῆρξε — ποὺ ἀλλοῦ ἀν ὅχι μέσα στοὺς κόλπους τοῦ ἀπόλυτου ὄντος, τοῦ παγκόσμιου πνεύματος, μὲς στὸ διποῖο μάλιστα, ως ἄπειρο καὶ αἰώνιο, δὲν τίθεται ζήτημα παρελθόντος ποὺ δὲν εἶναι καὶ παρὸν καὶ μέλλον. «Κάτι ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμα ὑπάρξει —καὶ μάλιστα ὀλόκληρος ὁ φυσικὸς κόσμος πρὶν δημιουργηθεῖ ὁ πρωταρχικὸς πυρήνας του— προέρχεται ἀπὸ κάτι τὸ φυσικὰ ἀνύπαρκτο, ποὺ ώστόσο δὲν εἶναι μηδέν. Καὶ κάτι ποὺ ἔπαψε νὰ ὑπάρχει μπαίνει ἐπίσης σὲ μιὰ κατάσταση φυσικῆς ἀνυπαρξίας ποὺ κι αὐτὴ δὲν εἶναι μηδέν. Μ' ἄλλα λόγια τὸ ἀνύπαρκτο σὲ σχέση μὲ τὸ φυσικὸ κόσμο εἶναι ὑπαρκτὸ μέσα στὸ παγκόσμιο πνεῦμα. Ἔτσι ἀναιρεῖται ἡ ἀνυπαρξία ως ἀπόλυτη κατάσταση καὶ ὑπάρχει μόνο ως κατάσταση σὲ σχέση μὲ τὴ φύση. Ἡ ἀνυπαρξία εἶναι μιὰ σχετικὴ ἀπουσία, δὲν εἶναι τὸ μηδέν. Τὸ παγκόσμιο πνεῦμα περιέχει μέσα του καὶ ὅσα δὲν ὑπάρχουν ἦ, ἀν προτιμᾶτε μιὰ παράδοξη διατύπωση, περιέχεται καὶ σὲ ὅσα δὲν ὑπάρχουν, δηλαδὴ σὲ ὅσα δὲν ἀρχισαν ἀκόμα νὰ ὑπάρχουν ἢ ἔπαψαν νὰ ὑπάρχουν» (Ζ' 8,203).



I. Τὸ ἐρώτημα εἶναι πῶς ἐννοεῖ ὁ συγγραφέας αὐτὴ τὴν μέσα στὸ παγκόσμιο πνεῦμα ἐνύπαρξη τοῦ κόσμου. Ἀκουμπᾶ σὲ μερικὲς ἀπόψεις τοῦ ἐμπνευσμένου ἀπὸ τὴ σοφία τῆς Ἀνατολῆς, ιδίως τὴν Ἰνδική, Πὼλ Μπρῶντον (μολονότι ἀποκρούει τὸν πανθεϊσμό του), διατυπωμένες στὸ ἔργο τοῦ τελευταίου *Ἡ σοφία τον ὑπερεαντοῦ* (Paul Brunton, *The Wisdom of the Overself*). Παραθέτω: «Λέει ὁ Μπρῶντον... ὅτι ἡ δυνατότητα νὰ δημιουργηθεῖ κάτι ἀπὸ τὸ τίποτε ἥ νὰ ἔξαφανισθεῖ καὶ νὰ γίνει τίποτε εἶναι ἀπόλυτα ἀστήρικτη. Ἡν ἀτενίσουμε», λέει ὁ Μπρῶντον, τὸ σύμπαν ἀπ' ἔξω, προέρχεται ἀπὸ τὸ μηδὲν καὶ ἔξαφανίζεται στὸ μηδέν. Ἡν δῶς τὸ ἀτενίσουμε ἀπὸ μέσα, στὸ βάθος του ὑπῆρξε πάντοτε μιὰ αἰώνια κρυμμένη πραγματικότητα. Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ εἶναι τὸ Πνεῦμα. Ὁ κόσμος εἶναι μόνο ἡ ἐκδήλωσή του.... Τὸ παγκόσμιο πνεῦμα δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ δημιουργήσει τὸ σύμπαν ἀπὸ τὸ τίποτε, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ τὸ γεννήσει μὲς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του». Καὶ δπως δὲν ἔρχεται τίποτε ἀπὸ τὸ τίποτε, ἔτσι καὶ τίποτε δὲν πάει στὸ τίποτε» (Ζ' 7,204-205).

‘Ωστόσο, στὴν ἀντίληψη τὴν ἐκφρασμένη μὲ τὴν τελευταία περίοδο —ποὺ κι ἔνας ὑλιστὴς θὰ τὴ δεχόταν, ἐννοώντας τη βέβαια μέσα στὶς συντεταγμένες τοῦ κοσμικοῦ ὑλισμοῦ του— ὁ συγγραφέας ἐπιφέρει μιὰν ὑπέρογκη διεύρυνση, καὶ ἀρκεῖται σὲ γενικότατη διατύπωσή της χωρὶς νὰ τὴν κάνει πιὸ συγκεκριμένη καὶ ἀντιμετωπίσει ἔτσι τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀνακύπτουν ἀπ' αὐτῇ. Τὸ χωρίο ὅπου ἡ διεύρυνση αὐτὴ διατυπώνεται σὲ δλη τῆς τὴν ἔκταση μὲ σαφήνεια εἶναι τὸ ἔξης: «Ἀν γιὰ τὴ φύση ὑπάρχει ἡ ἀνυπαρξία, γιὰ τὴν ἀπόλυτη ὑπαρξη, ποὺ εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ὡς ἄπειρο σύμπαν, δὲν ὑπάρχει ἀνυπαρξία. Ὁ, τι δὲν ὑπάρχει στὸ φυσικὸ κόσμο, εἴτε γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἀ κό μα εἴτε γιατὶ ἔ παψε νὰ ὑπάρχει εἴτε γιατὶ δὲ θὰ ὑπάρξει ποτέ, δὲν εἶναι ἀπόλυτο μηδὲν ἀλλὰ εἶναι μόνο καὶ μόνο κάτι τὸ φυσικὰ ἀνύπαρκτο, δπως φυσικὰ ἀνύπαρκτη εἶναι καὶ ἡ σκέψη. Τὸ φυσικὰ ἀνύπαρκτο δὲν ἀποτελεῖ διόλου κενὸ καὶ μηδὲν μέσα στὴν ἄπειρη ὑπαρξη τοῦ παγκόσμιου πνεύματος» (Ζ' 9,211)..

II. Ἐπανέρχομαι στὸ ἐρώτημα, πῶς ἐννοεῖ ὁ συγγραφέας ἥ μᾶλλον — ἐπειδὴ ὁ συγγραφέας δὲν ἔχει προχωρήσει σὲ ἀποσαφήνιση— πῶς εἶναι νὰ ἐννοηθεῖ, μέσα στὰ πλαίσια μάλιστα τοῦ τελευταίου παραθέματος, ἡ ἐνύπαρξη τοῦ κόσμου μὲς στὸ παγκόσμιο πνεῦμα. Θὰ στηριχθῶ κατὰ τὴν ἐρμηνευτικὴ μου προσπάθεια σὲ μερικὲς συναφεῖς ἀντιλήψεις τοῦ συγγραφέα κατεσπαρμένες μέσα στὸ ἔργο. Ἡ παρατεθειμένη πιὸ πρὸν φράση: «...δπως φυσικὰ ἀνύπαρκτη εἶναι καὶ ἡ σκέψη» μὲ κάνει ν' ἀναλογισθῶ τὸ ἔξης χωρίο ἀπὸ τὸ Στ' 11,183 (ἥ πρώτη του πρόταση ἔχει ἥδη παρατεθεῖ στὸ τέλος τοῦ



Δ 6, μέσα στὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Στ' 11,183-184): «Δὲ μπορεῖ νὰ γεννιέται ἡ σκέψη μονάχα ὅταν τὴν κάνουμε μὲς στὸ πνεῦμα μας συνειδητή, οὔτε μπορεῖ νὰ παύει νὰ ὑπάρχει ὅταν παύει νά 'ναι μέσα μας συνειδητή. Ὁ Οὐίλλιαμ Μπλέικ... ρωτάει σ' ἔνα στίχο του...: 'Πές μου, ποῦ κατοικοῦν οἱ σκέψεις, ποὺ ἔχουν λησμονηθεῖ, ὡς τὴν ὥρα ποὺ τὶς καλεῖς ξανὰ κοντά σου;' Καὶ τὸ ἐρώτημα αὐτὸ τὸ θέτει... ἀφοῦ εἶχε θέσει προηγουμένως ἔνα ἄλλο σημαντικὸ ἐρώτημα: 'Πές μου, τί εἶναι μιὰ σκέψη καὶ ἀπὸ ποιά οὐσία εἶναι φτιαγμένη;'... Μιὰ σκέψη εἶναι φτιαγμένη ἀπὸ μιὰ ν οὐσία ποὺ πάντως δὲ ν εἶναι φυσική, δὲ ν εἶναι ὕλη καὶ ἐνέργεια. Καὶ ὅταν, ὑπακούοντας στὸ χρόνο ἡ καὶ προκαλώντας τὸν νὰ ἐκδηλωθεῖ, ἀλλάζει μιὰ σκέψη μέσα μας ἡ χάνεται, δὲ μπορεῖ νὰ παύει νὰ ὑπάρχει, ὅπως δὲ μπορεῖ καὶ ν' ἀρχίζει νὰ ὑπάρχει ὅταν τὸ πνεῦμα μας τὴν κάνει συνειδητή». Ἀναλογίζομαι ἀκόμη τὴν τεθειμένη ἀπὸ τὸ συγγραφέα δόμοιογένεια τοῦ παγκόσμιου μὲ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα καθὼς καὶ τὴν προσέρεισή του στὴν ἀνατολικὴ σοφία τοῦ Μπρῶντον. Καὶ καταλήγω στὴν ἐρμηνεία ὅτι, γιὰ τὸ συγγραφέα, τὰ ἐγκόσμια ἐνυπάρχουν μὲς στὸ παγκόσμιο πνεῦμα ὡς σκέψεις καὶ ὁ κόσμος ὡς ἡ ἐνιαία συμπεριληπτικὴ τους σκέψη. Λαμβάνοντας ἀκόμη ὑπόψη τὴν ἄλλη θέση τοῦ συγγραφέα, ὅτι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι ἡ οὐσία τοῦ κόσμου, προσθέτω ὅτι ἡ οὐσία τοῦ κόσμου εἶναι πάντως σκέψη καὶ πάντως σκέψη εἶναι κατὰ τὴν οὐσία του τὸ κάθε ἐγκόσμιο. Τὸ παγκόσμιο ἄρα πνεῦμα, κι ἂν δὲν ξέρω τί ἄλλο εἶναι, πάντως εἶναι σκέψεις καὶ —ὅπως ἔχει, μὲ τὸ συγγραφέα, τεθεῖ στὸ Ε 2— συνείδηση τῶν σκέψεων καὶ ίκανότητα ὑλοποίησης σκέψεων μὲ τὴ μορφὴ τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἐγκοσμίων.

Πῶς θὰ ἐννοήσουμε ἐρμηνευτικὰ αὐτὲς τὶς «σκέψεις»; Εἶναι νοήματα ἡ παραστάσεις; Δύο χωρία τοῦ ἔργου ὑποκινοῦν πρὸς μιὰν ἀπάντηση: «Δὲν εἶναι δῆμος οἱ ἥχοι ποὺ κάνουν τὴ μουσικὴ νά 'ναι μιὰ ἀμεση ἀντικειμενικοποίηση τοῦ ὄντος, ἄρα μιὰ ἀμεση δημιουργία. Ἀμεση δημιουργία εἶναι τὸ νόημα τῆς μουσικῆς, ὅπως μπορεῖ νά 'ναι καὶ τὸ νόημα ἐνὸς ποιητικοῦ στίχου ποὺ δὲν ἔχει τίποτε τὸ προηγούμενο στὸ φυσικὸ κόσμο. Ἰσως δημιουργία εἶναι καὶ τὸ νόημα τῆς μουσικῆς αὐτὸ καθαυτὸ ἄλλα καὶ τὸ νόημα τῆς συγκεκριμένης ἐκείνης μουσικῆς ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Μπάχ ἢ τοῦ Μπετόβεν» (Δ' 15,90-91). Τὸ χωρίο αὐτὸ ἄγει στὴν ἐρμηνεία τῶν σκέψεων τοῦ παγκόσμιου πνεύματος ὡς νοημάτων (γενικότερων ἢ εἰδικότερων). Ἰδοὺ τώρα τὸ δεύτερο χωρίο: «Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Σεβαστιανὸς Μπάχ... συναρμολογοῦσε μὲ τὰ δάχτυλα τῆς ψυχῆς του μιὰ φούγκα, τί ἄκουγε τάχα; Καὶ ἀπὸ ποὺ ζεκινοῦσαν οἱ ἥχοι, ποὺ μὲ τὴ μυστικὴ παρέμβαση τῆς ἐσωτερικῆς του ἀκοῆς ἔγιναν νοήματα ποὺ δὲν τὰ χωροῦν δλες μαζὶ οἱ λέξεις τοῦ κόσμου;» (Α' 14,15).

Ἡ φράση «...οἱ ἥχοι ποὺ ἔγιναν νοήματα» μοῦ ἐπιτρέπει —δεδομένου ὅτι οἱ ἥχοι, ὅπως ἄλλωστε καὶ κάθε ἄλλη καλλιτεχνικὴ παράσταση, ἀνήκουν



στὸν ἐμπειρικό, τὸν φυσικὸ κόσμο— ν' ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ ἔννοια τοῦ νοήματος ως τοῦ ταυτοῦ (ἀδιάφορο ἢν γενικότερου ἢ εἰδικότερου) μέσα στὸ βάθος τῆς συνεχοῦς ροῆς, τῆς ἀκατάπαυτης ἀλλοίωσης τῶν παραστάσεων, τῶν ἐμπειρικοτήτων, τῶν ἐγκοσμίων. Μὲ τὴν κάθε ἀλλοίωση μιᾶς καλλιτεχνικῆς παράστασης ἀλλοιώνεται *ipso facto* καὶ τὸ οἰκεῖο της νόημα — κι ἔτσι μονάχα εἶναι δικαιωμένη καὶ ἡ παραμικρὴ ἀλλοίωση, ὥπως ἄλλωστε καὶ ὁ ὅλος ἀλλοιωτικὸς ροῦς, ποὺ τὸ κάθε στοιχεῖο του εἶναι ἀναντικατάστατο μέρος τοῦ καλλιτεχνήματος καὶ ἡ ἐνότητα τοῦ ὅλου του εἶναι ἡ ἐνότητα τοῦ ὅλου τῶν μερῶν τοῦ καλλιτεχνήματος. Εἶναι λοιπόν, γιὰ νὰ πῶ ἔτσι, νοηματισμένες παραστάσεις οἱ σκέψεις ποὺ ἀποτελοῦν τὴν οὐσία τῶν ἐγκοσμίων, εἶναι παραστημένα νοήματα, ἀποτελοῦν πλήρη συνύφανση νοήματος καὶ παράστασης, ὥστε εἶναι καὶ νοήματα ποὺ ἀλλοιώνονται συνεχῶς ὥπως οἱ παραστάσεις καὶ παραστάσεις ποὺ διατηροῦν τὴν ἐνότητά τους ὥπως τὰ νοήματα, ποὺ ἀνήκουν σὲ μιὰν ἐνότητα τὴν ὅποια στὴ ροή τους ως μέρη ἐνὸς ὅλου σχεδιαγραφοῦν καὶ μὲ τὸ σύνολό τους συνθέτουν. Ἡ ἀλλοιωτότητα λοιπόν, ἡ ροή τῶν ἐμπειρικοτήτων, τῶν ἐγκοσμίων, δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο νὰ εἶναι στὴν οὐσία τους σκέψεις, σκέψεις ὅμως ὅχι σὰν τὰ πλατωνικὰ νοήματα, ποὺ χρειάζονται καὶ τὴν ὕλη γιὰ νὰ συγκροτήσουν τὰ ἐγκόσμια, ἀλλὰ σὰν τὶς καλλιτεχνικὰ πραγματούμενες «σκέψεις» ἐνὸς καλλιτέχνη, ποὺ εἶναι ἔξ ὀλοκλήρου —καὶ στὰ ἐλάχιστα καὶ στὰ μείζονα καὶ στὸ μέγιστο, καὶ στὰ ἐπιμέρους καὶ στὸ ὅλο— καὶ νοήματα καὶ παραστάσεις.

III. Μὲ τὴν ἔρμηνεία αὐτὴ μπορῶ νὰ προωθήσω πρὸς μερικὴ ἀποδοχὴ τὴ θέση τοῦ συγγραφέα ὅτι μὲς στὸ παγκόσμιο πνεῦμα ὑπάρχουν καὶ ὥποια «δὲ θὰ ὑπάρξουν ποτὲ» μὲς στὸν φυσικὸ κόσμο, δὲν θὰ ἐγκοσμιοποιηθοῦν ποτέ. Ὑποστηρίζω ὅτι τὰ τελευταῖα διαιροῦνται σὲ δύο τάξεις: σ' ἐκεῖνα ποὺ δὲν πρόκειται νὰ θελήσει ποτὲ τὴν ἐγκοσμιοποίησή τους τὸ παγκόσμιο πνεῦμα καὶ σ' ἐκεῖνα ποὺ ἡ ἐγκοσμιοποίησή τους εἶναι ἀδύνατη. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ συγγραφέας ἀποκλείει τὴν ἔννοια τοῦ ἀδύνατου ἀπὸ τὸν Θεὸ— πού, ὥπως θὰ ἐκτεθεῖ στὸ Στ, αὐτὸς εἶναι ποὺ ἔχει «ἐκχωρήσει» (Η' 15,283 καὶ Θ' 8,308) ὅλα τὰ περιεχόμενα στὸ παγκόσμιο πνεῦμα— καὶ κατακρίνει τὴ διδασκαλία τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου ὅτι ὁ Θεὸς «‘δύναται’ ὅλα ὅσα εἶναι δυνατὰ» μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὁ μεγάλος σχολαστικὸς ἔχει κάνει τὸ λάθος ν' ἀποπειραθεῖ «νὰ συλλάβει λογικά, μὲ τὴν ὑπερβολικὰ ἀνθρώπινη ἀρχὴ τῶν ἀντιφάσεων, τὸ ἀδύνατο καὶ τὴν παντοδυναμία» (ὅλα Η' 15,284). Πρόκειται ὅμως γιὰ καθαρὰ δογματικὴ θέση, ποὺ πάντως δὲν μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὸν ἐδῶ συγκεκριμένο προβληματισμό. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὰ συνειδησιακά μας δεδομένα, εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐγκοσμιοποίηση τῶν ἔξης: α) τῶν μὴ συνδυνατῶν (ὥπως ἐνὸς περιοδικὰ ἐφαπτόμενου στὸν ἥλιο καὶ περιοδικὰ ἀπομακρυνόμενου οὐράνιου σώματος μὲ μόνιμο στερεοποιημένο φλοιὸ καὶ μὲ συστατικὴ



ύλικὰ σάν τῆς γῆς· ἡ ὅπως ἐνὸς εἰδους ζώου πάνω στὴ γῆ μὲν ἐναλλασσόμενες δίποδες, τρίποδες, τετράποδες κ.ο.κ. γενεές); β) τῶν ἀντιφατικῶν (π.χ. ἀνέκτato σῶma, περιορισμένo ἄπειρo, ἄχρωmo χρῶma, πενταγώνio τετράγωno); κai γ) τῶν ἀνόητων (Unsinn) (ὅπως εἶναι οἱ ἀπόπειρες νοηματικῆς ἐνότητας «τοῦτο παίζω εἶναι πράσινo» ἢ «ἔνα δέντρo εἶναι κai» ἢ «ἔνα κυκλικὸν ἥ» ἢ «ἔνας ἄνθρωπoς κai εἶναι» ἢ «βασιλιάς ὅμως ἢ ὅμοia κai» — βλ. E. Husserl: *Logische Untersuchungen* 2, IV, § 10, § 12 κ.ά.). Ἐρωτᾶται: αὐτὰ τὰ μὴ ἐγκοσμιοποιήσιma μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν μὲν στὸ παγκόsmio πνεῦma; Γιὰ νὰ ὑπάρχουν ἐκεῖ, θὰ ὑπάρχουν (κatὰ τὴn ἔρμηneίa πou δόθηke σtὸ E 5 II) ὡs σkέψieis, ἀkρibésteera: ὡs «paρaσtηménna noήmatā». Toῦtō ὅmωs dèn eἶnai dυnatō paρa γià tὰ μὴ sundunatá: ἐpeidh̄ eἶnai kai noήsima kai paρaσtήsima. Ἀntíthetā, t' ἀntifatikὰ eἶnai mόno noήsima, kai tὰ ἀnόηta dèn eἶnai oūte noήsima. Mόno loipōn ὡs pρōd̄ tὰ μὴ sundunatá mὲs stὸn kόsmo μpɔrō nὰ dεchthō tὴn piὸ pánw θēsē tοῦ suγγraφeā.

Δὲn pρoσkroύei sè miκrótteres dυsχér eiεs ἡ θēsē tοu ōti ōla tὰ ἐgko-smiopoiηménna kai tὰ stὸ mélloν ἐgko-smiopoiήsima, ōla tὰ φuシkā ōnta tοῦ pa-relhóntoς, tοῦ pa-rontoς kai tοῦ mélloontoς, ὑpárχouν mὲs stὸ pa-gkósmio pneūma. H pa-raψuχoloyia mās ἐpítrepe i nὰ muñ̄n ἀpokroúsoume allā nὰ dεchthōmē tὴ dυnatótēta nὰ eἶnai tὰ ἐgkósma skéψieis ūlopoioηménnes (tὰ pa-relhónta skéψieis ūlopoioηménnes stὸ pa-relhón kai ἡd̄ ἀnapnevumato-poiηménnes, tὰ mélloonta skéψieis ūlopoioήsimeis stὸ mélloν). Eχoumē ὅmωs dēdōménna, ēχoumē ēndeíξeis skéψewon aútoumēménwōn, pρōskaira iσwōs kai mērikā, apō tὸn dōt̄ra toūs, apō tὸ skēptómēno ūpokēimēno; Giat̄i ὁ ἀnórga-nos kόsmoς, ὡs kaθolikὴ ἀnāgkaiokratoumēnē kai piθanokratoumēnē su-nártēsē, pa-rousiažei miā leitouρgiķi aútoumēménia, kī ãn d̄chi ūloklērō-tikὴ iσwōs —toūlákhiston stὸ ba-thútereo st̄rōma tῆs piθanokratiās—, pán-tow̄s sè párā pōlū ūψh̄lō ba-thmō. Tὰ ōnta pál̄i tῆs zōh̄s, tὰ φutá, tὰ zōa, oī ãnθrōpoi, pōu sè ōla toūs iσch̄uei tὸ principium individuationis, ἡ atomikὴ ēnótēta tοu ūnθetou ōlou toūs, d̄chi mōno ἀn̄kouν stὴn kaθolikὴ ἀnórga-nē aútoumēmēs, allā pér̄ aút̄i dīaθētouν kī ēna pōsōstō dīk̄s toūs, atomik̄s aútoumēmēs, kai tοῦtō d̄chi mōno ἐpeidh̄ ūψiſtē pōu tὰ diépe iār̄h̄ eἶnai ἡ aútodiat̄r̄ētē allā kai ἐpeidh̄ ὁ b̄iōs toūs āpōtēlēi sè te-leu-taiā ἀnálusē miān ūx̄el̄i\x̄ ūm̄iourgiķi. Kai tὸ pōsōstō aútoumēmēs, aútarp̄iās, eἶnai aùx̄ēmēno stὴ ba-thmida tοū ἀnθrōpou, liyōtereo ἡ pēriſſotēro aùx̄ēmēno ἀnálōga mē tὸ pōsō ēnaς ãnθrōpōs āpōtēlēi ēntōs tοu pōsōwpīkōtēta. Ἀn loipōn ōla tὰ ἐgkósma, t' ἀnórga-na, t' allā ūmbia, oī ãnθrōpoi, eἶnai skéψieis, prépei aútēs oī skéψieis nὰ eἶnai liyōtereo ἡ pēriſſotēro p̄rōskaira, liyōtereo ἡ pēriſſotēro mērikā, aútoumēmēnes apō tὸ dōt̄ra toūs, tὸ pa-gkósmio pneūma. Mpo-roūmē nὰ eikásoumē mē kápoia basimōtēta, nὰ «ūpouψiaſthōūmē», kát̄i tétoio;



Είμαι έρμηνευτής καὶ δὲν αἰσθάνομαι τὸ δικαίωμα νὰ προχωρήσω σὲ προσπάθεια ἀπαντητική. Προσθέτω μόνο ὅτι, ἂν αὐτὸς εἴναι ὅχι αὐθαίρετα εἰκάσιμο, ὁδηγεῖ καὶ στὸ πόρισμα ὅτι μέσα στὴν οὐσία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ κάθε ἐγκοσμίου λειτουργεῖ μιὰ παγκόσμια συνείδηση, ἡ συνείδηση τοῦ δοτήρα τῶν οὐσιῶν, τῶν σκέψεων αὐτῶν: τοῦ παγκόσμιου πνεύματος. Ὁπότε γεννᾶται τὸ πρόβλημα τῆς σχέσης τῆς συνείδησης αὐτῆς γιὰ τὰ ἐγκόσμια μὲ τὴν ἀσυνείδησία τῶν ἀνόργανων ἐγκοσμίων, μὲ τὴ συνείδηση τῶν ἄλλων ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀνθρώπο ἐμβίων — ἡ ὁποία εἴναι ἀτομικὰ ἔστιασμένη, ἀναφέρεται σὲ κάποιες περίγυρες ἀτομικότητες καὶ στὰ μὲν φυτὰ εἴναι ὑποτυπώδης, στὰ ζῷα ἐνισχύεται βαθμιαῖα μὲ τὴν ἄνοδο στὴ ζωικὴ κλίμακα—, καὶ τέλος μὲ τὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων — ἡ ὁποία εἴναι κι αὐτὴ μερικὴ καὶ λίγο-πολὺ παραμορφωτική, εἴναι ἔστιασμένη στὸ ἐγώ, καὶ δὲν εἴναι μόνο συνείδηση ἔξωτερικοτήτων ἀλλα καὶ αὐτοσυνείδηση. Πρόβλημα ἐπίσης μπορεῖ νὰ τεθεῖ ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἀσυνείδητες διεργασίες τῶν ἐγκοσμίων καὶ πάντως τῶν ἐμβίων ὅλων, μὲ τὶς ἐνστικτώδεις κ.ἄ.τ.

IV. Ἐγκαταλείπω τὶς ἀπόπειρές μου γιὰ έρμηνευτικὲς προσεγγίσεις καὶ περιορίζομαι στὶς τεθειμένες ἀπὸ τὸ συγγραφέα γενικότητες: ὅτι ἡ οὐσία τοῦ κόσμου εἴναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ὅτι εἴναι «μὲ συνείδηση» ἀλλὰ ὅχι «ἀνάλογη μ' ἐκείνη ποὺ ἔχει τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα» (ὅλα Z' 7,200) καὶ ὅτι μέσα του ὑπάρχουν ὅλα τὰ ἐγκόσμια τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος καθὼς καὶ ὅποια δὲν θὰ ἐγκοσμιοποιηθοῦν ποτέ. Πάνω στὴν τελευταίαν αὐτὴ ἀντίληψη παρατηρῶ κριτικὰ ὅτι ὁδηγεῖ οὐσιαστικὰ σὲ ἀποχρωματισμὸ τῆς ἔννοιας τῆς δημιουργίας. Τὰ *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα* τίποτε δὲν ἔχουν τονίσει μὲ τόση ἔμφαση ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅσο τὸ «ἀδύνατο», τὸ δημιουργικό, τὸ θαῦμα. Τώρα λοιπὸν εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ συμπεράνουμε ὅτι αὐτὰ ἀποτελοῦν ἔννοιες καθαρὰ σχετικὲς πρὸς τὸν κόσμο, πρὸς ἐμᾶς. Τὸ παγκόσμιο πνεῦμα τίποτε δὲν δημιουργεῖ· ἀπλῶς «ἐκδηλώνει» —κατὰ τὴν παρατεθειμένη πιὸ πρὶν (E 5 I) διατύπωση τοῦ Μπρῶντον— ἢ, ἂν θέλουμε, ἀπλῶς «βγάζει ἀπὸ τοὺς κόλπους του» (B' 8,30· βλ. B 5 V) μερικὰ ἀπὸ τὰ «πάντα» ποὺ ἔχει μέσα του. Μοιάζει λοιπὸν μ' ἔναν ποὺ διαθέτει ἀπειράριθμες μετοχές —τοῦ τὶς ἔχει «ἐκχωρήσει» τὸ «ύπεραπόλυτο», ὁ Θεός—, ποὺ ἔχει ἔξαργυρώσει ἔνα μεγάλο ποσὸ ἀπ' αὐτὲς ὥστε νὰ ὑπάρχει κίνηση στὴν ἀγορά, καὶ ποὺ ἀκατάπαυτα ἀποσύρει ἀπὸ τὰ κινούμενα στὴν ἀγορὰ χρήματά του ἀνὰ ἔνα ποσὸ καὶ ξανακάνει μετοχὲς γιὰ τὸ θησαυροφυλάκιό του ἐνῶ παράλληλα βγάζει ἀπὸ ἐκεῖ ἄλλες μετοχές καὶ τὶς ἔξαργυρώνει πρὸς ἀναπλήρωση. «Ωστε δὲν μένει παρὰ ὅτι ἡ δημιουργία εἴναι κατόρθωμα τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς καὶ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὅχι πάντως —ἐκτὸς τὸ πολὺ μὲ καταχρηστικὴ ἔννοια— τοῦ παγκόσμιου πνεύματος.

I. Μὲ αὐτὲς τὶς προκείμενες ἀγωνίζεται ὁ συγγραφέας νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀθανασία τῆς προσωπικότητας. Μάταια: 'Απὸ τὸ «τίποτε δὲν χάνεται» δὲν ἔπειται ὅτι μιὰ σύνθετη ἐνότητα —ὅπως προφανῶς εἶναι ἡ προσωπικότητα— παραμένει «εἰς τὸν αἰώνα», ὅταν γιὰ κάθε ἄλλη σύνθετη ἐνότητα (ἀναφέρεται συγκεκριμένα τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλ' αὐτονόητα περιλαμβάνονται καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα) ἀναγνωρίζεται ἡ διάλυση. Παραθέτω τὰ οὐσιώδη τῆς ἐπιχειρηματολογίας: «Δὲ μπορεῖ σὲ καμιὰ περίπτωση νὰ 'ναι ὁ θάνατος ἀνυπαρξία ἀπόλυτη. "Οπως δὲ μπορεῖ νὰ προέρχεται ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ μηδέν, ἔτσι δὲ μπορεῖ καὶ νὰ καταλήγει στὸ μηδέν» (Ζ' 8,205). «Ἀν πάρουμε τὸ σῶμα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ συνείδηση ποὺ τὸ θεωρεῖ δικό της, τότε τὸ σῶμα ὡς σκέτη ὕλη δὲν πεθαίνει. Ἀπλούστατα, μεταμορφώνεται... Ἡ ἀπόλυτη ἀνυπαρξία δὲν εἶναι νοητὴ σὲ σχέση μὲ κάτι τὸ συγκεκριμένο χωρὶς νὰ τὴν ἐπεκτείνω στὸ πᾶν. Κι ἀφοῦ δὲν εἶναι νοητὴ οὕτε σὲ σχέση μὲ κάτι τὸ συγκεκριμένο οὕτε φυσικὰ σὲ σχέση μὲ τὸ πᾶν, πρέπει καὶ τὸ θάνατο ὡς τὸ ἐπίγειο βιολογικὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου... νὰ τὸν θεωρήσω σὲ σχέση καὶ... μὲ τὴν πνευματική μου ὑπόσταση σὰν κάτι ποὺ δὲ σημαίνει σὲ καμιὰ περίπτωση τὴν ἀπόλυτη ἀνυπαρξία» (Ζ' 10,211-212). Μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀνυπαρξίας τοῦ ἀπόλυτου μηδενὸς σώζεται ἀπὸ τὴ διάλυση ἐκεῖνο μόνο ποὺ εἶναι ἀπλό, ἀλλὰ οὕτε ὑποστηρίζεται κάτι τέτοιο γιὰ τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, γιὰ τὴν ἀνθρώπινη «ἡθικὴ καὶ πνευματικὴ ὑπόσταση» (Ζ' 10,211), γιὰ τὸν πυρήνα της ἔστω, οὕτε θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηριχθεῖ· γιατὶ θ' ἀνέτρεπε τὴ θέση τῆς ἀπολυτοσύνης τοῦ παγκόσμιου πνεύματος.

Πάντως ὁ συγγραφέας ἔρμηνεύει τὸ θάνατο ὡς «παλιννόστηση τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος στὸν ἔαυτό του,... γυρισμὸ τοῦ πνεύματός μας —ὕστερ' ἀπὸ τὴν περιπέτεια ποὺ συνδυάζεται μὲ τὴν ὑλική του ἐνσάρκωση— στὴν ἀληθινή του ἔστία» (Ζ' 10,212), στὸ παγκόσμιο πνεῦμα.

II. Ἐδῶ ὅμως ἀνακύπτουν νέες δυσκολίες, τὶς ὅποιες ὁ συγγραφέας ἀντιμετωπίζει μὲ πνευματικὴ ἐντιμότητα : «Παλιννοστεῖ τάχα τὸ πνεῦμα ὡς ἀτομικὸ πνεῦμα στὴν πατρίδα του ποὺ εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα; Ὡς ἀτομικὸ πνεῦμα εἶναι τὸ πνεῦμα πεπερασμένο. Στὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ποὺ εἶναι ἄπειρο καὶ ἀπόλυτο, μὲ ποιά μορφὴ ξαναγυρίζει τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα; Πῶς μπορεῖ τὸ σχετικὸ καὶ πεπερασμένο νὰ 'ναι μέρος καὶ τμῆμα τοῦ ἄπειρου καὶ ἀπόλυτου ποὺ δὲν τεμαχίζεται καὶ δὲ μερίζεται;» (Ζ' 15,232). Τὴ δυσχέρεια τὴν ἀντιμετώπισε καὶ προηγουμένως ὁ συγγραφέας, ὅταν ἔθεσε τὴ θαυματουργία ὡς «καὶ... ἀνθρώπινη δυνατότητα» (Δ' 14,83· βλ. Β 6 III). Τώρα τὴν ἀντιμετωπίζει πιὸ προβληματισμένα: 'Αποκρούει καὶ πάλι τὴν ἔρμηνεία ὅτι ἡ



ἀνθρώπινη θαυματουργικότητα «προϋποθέτει... ἔνα κομμάτιασμα τῆς παντοδυναμίας, ἄρα τὴν ἄρση τῆς ἴδιας τῆς οὐσίας της», ἔχει δηλαδὴ «σὲ σχέση μὲ τὸ ‘ὅλον’ τῆς παντοδυναμίας τὴ σχέση τῆς μικρότερης ποσότητας πρὸς μιὰ ποσότητα μεγαλύτερη, πρὸς τὴ μέγιστη ποσότητα»· καὶ θέτει πάλι τὴν ὑποψία ὅτι πρόκειται γιὰ «γεγονός ποιοτικὸ καὶ ὅχι ποσοτικό» (ὅλα Z' 15, 232). Καὶ ἥδη προχωρεῖ: Προσπαθεῖ νὰ ἐρμηνεύσει αὐτὸ τὸ δυσσύληπτο τῆς σχέσης τοῦ «σχετικοῦ, πεπερασμένου καὶ ἀτομικοῦ» ἀνθρώπινου πνεύματος πρὸς τὸ ἀπόλυτο ώς «ποιοτικῆς μεταξύ τους σχέσης» (Z' 15,233)· καὶ καταλήγει στὴν ἔξῆς ὑποψία: «Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα δὲν ἔχει τὴν ποιότητα τοῦ ἀπείρου, δηλαδὴ τοῦ ἀπόλυτου παγκόσμιου πνεύματος, ἀλλὰ εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς ἀπειρες ποιοτικὲς φάσεις τοῦ παγκόσμιου πνεύματος» (Z' 15,233-234). Ὁστόσο ἀναγνωρίζει τὴ δυσχέρεια: «Ἡ φράση αὐτὴ περιέχει βέβαια μιὰν ἀντίφαση, γιατὶ ὅσο καὶ νὰ λέμε ὅτι οἱ φάσεις τοῦ παγκόσμιου πνεύματος, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὸ πνεῦμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου, εἶναι ἀπειρες, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θεωροῦμε τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ώς τὴ βασικὴ συνάρτηση τῶν φάσεων αὐτῶν, μπαίνει στὴ μέση ἡ κατηγορία τῆς ποσότητας, ποὺ κάνει καὶ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα νὰ μὴν εἶναι ἀπειρο καθὼς καὶ τὶς ποιοτικές του φάσεις νά ’ναι μονάχα ἀναρίθμητες ἀλλὰ ὅχι ἀπειρες» (Z' 15,234). Κατὰ τὴ γνώμη μου, ἡ ἔννοια τῆς φάσης εἶναι ἀδιαχώριστη ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς παροδικότητας. «Ἄν εἶναι αἰώνια, τότε δὲν εἶναι φάση ἀλλὰ πλευρά. Ὁπωσδήποτε, ἀτομικὴ ψυχὴ σημαίνει ὑπεύθυνη (πυρηνικὰ πάντως) αὐτενέργεια, καὶ καμιὰ «φάση», καμιὰ «πλευρά» δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει κάτι τέτοιο. Ὅσο μπορῶ νὰ δῶ, οἱ προκείμενες τοῦ συγγραφέα δδηγοῦν στὴν ἐπιστροφὴ καὶ τὴν ἀπορρόφηση τοῦ κάθε ἀνθρώπινου πνεύματος μὲς στὸ παγκόσμιο πνεῦμα. Διανοίγει ἵσως καὶ ὁ συγγραφέας περιθωριακὰ πρὸς μιὰ τέτοιαν ὑποψία: «Τό... ἀνθρώπινο πνεῦμα... ώς πνεῦμα δὲ μπορεῖ νά ’ναι μόνο ἀνθρώπινο. Ἡσως μάλιστα νὰ μὴν εἶναι διόλον ἀνθρώπινο» (Z' 16,235).

7

Αναφέρω τώρα τὰ ἄλλα περιεχόμενα — τὰ ὄποια, ἐπειδὴ ἔχουν ἐκτεθεῖ ἀρκετὰ πλατιὰ ἀπὸ τὸ συγγραφέα, καταλαμβάνουν τὶς περισσότερες σελίδες τοῦ κεφαλαίου. Εἶναι πρῶτα οἱ ἀναιρετικὲς ἀναμετρήσεις — ἔκανα ἥδη λόγο γιὰ μερικές — μὲ φιλοσοφικὲς ἀπόψεις δπως τοῦ Σοπενάουερ, τοῦ Ἐγέλου, τοῦ Σέλλινγκ, τοῦ Ἐμπεδοκλῆ, τοῦ Σάρτρ, τοῦ Χάιντεγγερ, τοῦ Γιάσπερ, τοῦ Χοῦσσερλ καὶ ἄλλων γιὰ τὴν οὐσία τοῦ παγκόσμιου πνεύματος καὶ γι' ἄλλα μεγάλα μεταφυσικὰ προβλήματα, καθὼς καὶ μὲ μαθηματικὲς ἀντιλήψεις, προπάντων τοῦ Ράσσελ, γιὰ τὸν ἀριθμὸ μηδέν. Ἔξαίρετη ἄλλα, κατὰ τὴν κρίση μου, ἀπλῶς δοκιμιακή, θεολογίζουσα μάλιστα σὲ καίρια σημεῖα ἥ καὶ καθαρὰ θεολογική, εἶναι ἡ διαπραγμάτευση γιὰ τὸ θάνατο καὶ γιὰ τὴν



ἀθανασία τοῦ πνεύματος τοῦ κάθε ἀνθρώπου, γιὰ τὴν ἀνάσταση τῶν σωμάτων, γιὰ τὸ νόημα τοῦ πόνου. Καὶ αὐτὴ ἀκουμπᾶ κάθε τόσο σὲ ἀπόψεις μεγάλων στοχαστῶν —τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Παύλου, τοῦ Αὐγουστίνου, τοῦ Ἐκχαρτ, τοῦ Πασκάλ καὶ ἄλλων—, ἐνῶ ἔνα μέρος της διατίθεται σὲ ἀναιρετικὲς ἀναμετρήσεις μὲ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους ποὺ ἀνέφερα προηγουμένως. Τὸ κεφάλαιο περιέχει καὶ κάποιες γνωσιοθεωρητικὲς ἀπόψεις, ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν δταν θὰ μελετήσουμε (στὸ Z) τὸ τελευταῖο (Θ') κεφάλαιο τοῦ ἔργου.

Σημειώνω ἀκόμη ὅτι, ἐνῶ καὶ γιὰ τὸ συγγραφέα, ὅπως καὶ γιὰ τὸν Μπρῶντον, ἡ οὐσία τοῦ κόσμου εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ὅμως ὁ τελευταῖος «ταυτίζει οὐσιαστικὰ τὸ φυσικὸ σύμπαν μὲ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, λέγοντας ὅτι, ἂν θέλουμε, μποροῦμε νὰ τ' ὀνομάσουμε καὶ Θεό» (Z' 8,204) — γι' αὐτὸ καὶ διδάσκει τὴν αἰωνιότητα τοῦ φυσικοῦ σύμπαντος, τοῦ κόσμου. Ἀντίθετα, γιὰ τὸ συγγραφέα τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι μὲν ἡ οὐσία τοῦ κόσμου ἄλλὰ καὶ τὸν ὑπερβαίνει, ὁ κόσμος ὃντας πεπερασμένος χωρικὰ καὶ χρονικὰ καὶ κατὰ τὸ φυσικό του πάντως στρῶμα ἀδρανής καὶ ἀναγκαιοκρατούμενος εἴτε πιθανοκρατούμενος, ἐνῶ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι ἄπειρο, αἰώνιο, τοῦ κόσμου γεννητικὸ μ' ἔναν τρόπο.

Στ. Ὁ Θεὸς

1

I. Ἡ κορύφωση τῆς μεταφυσικῆς πορείας τοῦ συγγραφέα συντελεῖται στὸ Η' κεφάλαιο μὲ τὴ διαπραγμάτευση περὶ τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὸ συγγραφέα, ὁ Θεὸς εἶναι αὐτὸ ποὺ —στὸν δυτικὸ τουλάχιστο χῶρο— πρωτοαποκαλύφθηκε στὸν Πλάτωνα ὡς τὸ «ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχον» (*Πολιτεία* 509 b) καὶ μελετήθηκε κατόπιν διεξοδικὰ ἀπὸ τὸν Πλωτῖνο, γιὰ ν' ἀποτελέσει στὴ συνέχεια (κυρίως ἀπὸ τὸν αὐτοονομαζόμενο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη καὶ ὕστερα) τὸ σταθερὸ ἀγώνισμα τοῦ χριστιανικοῦ μυστικισμοῦ: τὸ ἄρρητο καὶ νοητικὰ ἀσύλληπτο, ἐκεῖνο πού, κι ἂν δέχεται, ὅμως καθ' ἔαυτὸ ὑπερβαίνει καὶ τὶς πιὸ ὑπερκόσμιες ἔννοιες μὲ τὶς ὁποῖες νοοῦμε καταφατικὰ τὸν Θεό (ὅπως: ἄπειρο, αἰωνιότητα, ἀπόλυτο ὄν) καὶ γιὰ τοῦτο μόνο ἀποφατικὰ μπορεῖ νὰ ἐπισημανθεῖ καθ' ἔαυτὸ μὲ τὸ λόγο (εἴτε μὲ τὸ ἀρνητικὸ «ἄ-» εἴτε, πρὸς ὑποδήλωση τῆς ὑπερβατικότητάς του, μὲ τὸ «ὑπέρ-») ἄλλὰ καὶ ποὺ ἀποκαλύπτεται μυστηριακὰ κατὰ τὴν ἔκσταση, κατὰ τὴν ἔνωση τοῦ μυστικοῦ μαζί του. Παραθέτω μερικὲς χαρακτηριστικὲς φράσεις τοῦ Διονυσίου τὸν Ἀρεοπαγίτη, ἀρκετὰ διαφωτιστικὲς γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ κεφαλαίου μας:

‘Απὸ τὸ *Περὶ θείων ὁγομάτων*: ‘Ἄλογία καὶ ἀνοησία καὶ ἀνωνυμία’.



«Αἴτιον μὲν τοῦ εἶναι πᾶσιν, αὐτὸ δὲ μὴ ὅν, ως πάσης οὐσίας ἐπέκεινα καὶ ως ἄν αὐτὴ περὶ ἑαυτῆς κυρίως καὶ ἐπιστητῶς ἀποφαίνοιτο» (ὅλα Α 1). «Ἡ ὑπερούσιος καὶ κρυφὴ θεότης» (Α 2). «Ἡ τῆς ὑπεραγαθότητος ὑπερύπαρξις» (Α 5). «Καὶ ἔστιν αὐτοῦ καὶ νόησις καὶ λόγος καὶ ἐπιστήμη καὶ ἐπαφὴ καὶ αἰσθησις καὶ δόξα καὶ φαντασία καὶ ὄνομα καὶ τὰ ἄλλα πάντα· καὶ οὕτε νοεῖται οὕτε λέγεται οὕτε δονομάζεται· καὶ ἐν πᾶσι πάντα ἐστὶ καὶ ἐν οὐδενὶ οὐδέν». «Καὶ ἔστιν αὐθίς ἡ θειοτάτη τοῦ Θεοῦ γνῶσις ἡ δι’ ἀγνωσίας γινωσκομένη κατὰ τὴν ὑπὲρ νοῦν ἐνωσιν, δταν δὲ νοῦς τῶν ὄντων ἀπάντων ἀποστάς, ἔπειτα καὶ ἑαυτὸν ἀφείς, ἐνωθῇ ταῖς ὑπερφαέσιν ἀκτῖσιν, ἐκεῖθεν καὶ ἐκεῖ τῷ ἀνεξερευνήτῳ βάθει τῆς σοφίας καταλαμπόμενος» (ὅλα Ζ 3).

Ἄπὸ τὸ *Περὶ μυστικῆς θεολογίας*: «Ο θεῖος γνόφος» (Α', ἐπιγραφή). «Ο ὑπέρφωτος τῆς κρυφιοτάτης σιγῆς γνόφος». «Ἡ ὑπεράγνωστος καὶ ὑπερφυὴς καὶ ἀκροτάτη κορυφή» (ὅλα Α 1). «Οὐτε ἔχει δύναμιν οὔτε δύναμίς ἐστιν... οὔτε ἐπιστήμη οὔτε ἀλήθειά ἐστιν... οὔτε σοφία· οὐδὲ ἐν οὐδὲ ἐνότης οὐδὲ θεότης ἡ ἀγαθότης οὐδὲ πνεῦμα ἐστιν ως ἡμᾶς εἰδέναι· οὔτε υἱότης οὔτε πατρότης... οὐδὲ αὐτὴ γινώσκει τὰ ὄντα ἡ ὄντα ἐστὶν οὐδὲ λόγος αὐτῆς ἐστιν οὔτε ὄνομα οὔτε γνῶσις οὔτε σκότος ἐστὶν οὔτε φῶς· οὔτε πλάνη οὔτε ἀλήθεια· ἔπειτα καὶ ὑπὲρ πᾶσαν θέσιν ἐστὶν ἡ παντελής καὶ ἐνιαία τῶν πάντων αἰτία, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἀφαίρεσιν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ πάντων ἀπλῶς ἀπολελυμένου καὶ ἐπέκεινα δλων» (Ε 1). «Καὶ μὴ οἰεσθαι τὰς ἀποφάσεις ἀντικειμένας εἶναι ταῖς καταφάσεσιν» (Α 2). «Πρὸς τὴν ἐνωσιν, ως ἐφικτόν, ἀγνώστως ἀνατάθητι τοῦ ὑπὲρ πᾶσαν οὐσίαν καὶ γνῶσιν· τῇ γάρ ἑαυτοῦ ἀσχέτῳ καὶ ἀπολύτῳ καθαρῶς ἐκστάσει πρὸς τὴν ὑπερούσιον τοῦ θείου σκότους ἀκτῖνα πάντα ἀφελῶν καὶ ἐκ πάντων ἀπολυθεὶς ἀναχθήσῃ» (Α 1). «Ο λόγος... δλως ἀφωνος ἔσται καὶ δλως ἐνωθήσεται τῷ ἀφθέγκτῳ» (Γ).

II. "Οπως βλέπει κανείς, πρὸς τὸν ἔτσι τεθειμένο Θεὸν ἀνοίγονται δύο ὁδοί : ἡ διανοητική, ποὺ φτάνει ως τὸ πρὸς τὴν νόηση σύνορό του* καὶ ἡ μυστική, τῆς ἔλλαμψης κατὰ τὴν ὑπέρλογη ἐνωση μαζί του. Ο συγγραφέας περιορίστηκε στὴ διανοητικὴ ὁδό. Οὐσιαστικά, ἔδωσε ἀφομοιωμένο, μὲ δικὴ του διατύπωση, κατὰ ἓνα μέρος κι ἐπιχειρηματολογία, ἐκεῖνο ποὺ οἱ μεγάλοι «θεο-λόγοι», θέλω νὰ πῶ στοχαστὲς τοῦ Θεοῦ, ἔχουν διανοητικὴ σχεδιαγραφήσει ἐκεῖ στὸ σύνορό μας πρὸς αὐτὸ τὸ ἀνάπλεο «Ἀδειο», ποὺ εἶναι γιὰ τοὺς τοῦ ἀρχέγονου Βυθοῦ μυστικοὺς ὁ Θεὸς κατὰ τὸν ἑαυτό του, ὁ Θεὸς ως ὁ ἐπέκεινα. "Ομως τὸ ἔδωσε σὰν κάπως βιαστικά, σὰν χωρὶς νὰ τοῦ ἔχει ὁ σχετικὸς λογισμὸς διαφορισθεῖ προβληματισμένα καὶ συγκροτηθεῖ σὲ πληρότητα δλου, μὲ ὑπερευλύγιστη ἀλλὰ καὶ κάθε τόσο αὐταρχικό-

* Δὲν γράφω μὲ κεφαλαῖο τὸ ταῦ, ἐπειδὴ στὴν κριτικοαπορητικὴ αὐτὴ ἐργασία τὸ πρόσθιο πεδίο τῆς συνείδησής μου διακατέχεται ἀπὸ τὴ διανόηση, δχι ἀπὸ τὴν εὐλάβεια.



τατη ἐπιχειρηματολογία καὶ μὲ μιὰ ρητορικότητα ὑπερεντεταμένη, ποὺ δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση τῆς ἔμφασης καὶ τῆς ὑπερβολῆς καὶ ὑστερεῖ ἔτσι σὲ πειθό. Ἡ κυριότερη ὅμως ἀδυναμία εἶναι ὅτι, ὅπως εἶπα, ἀγνοήθηκε ἡ ἄλλη ὁδός, τῆς *unio mystica*, ἡ μόνη ποὺ παρέχει ἔνα ἔδαφος χωρὶς τὸ ὅποιο οἱ ἀκροβασίες τῆς διανόησης γίνονται κατὰ τὸ μεγαλύτερο τουλάχιστο μέρος τους ἀεροβασίες. Δὲν θὰ ζητοῦσα προσωπικὰ βιώματα ἀπὸ τὸ συγγραφέα, ἄλλα μιὰ δοκιμιακὴ ἐπεξεργασία ἀποκαλυπτικῶν ἐμπειριῶν —τόσο πειστικῶν ἄλλωστε— μεγάλων μυστικῶν τοῦ «θείου γνόφου», μάλιστα τοῦ Μάιστερ *“Εκχαρτ*. Αὐτὴ τὴν ὁδὸν πολὺ λίγοι στοχαστὲς τοῦ Θεοῦ ὡς τοῦ ἐπέκεινα τὴν ἔχουν παραβλέψει. Μιλῶ γιὰ δοκιμιακὴ ἐπεξεργασία, ἐπειδὴ μπροστὰ σὲ τέτοια βάθη ἡ φιλοσοφία εἴτε σταματᾶ εἴτε δίνει τὸ χέρι της καὶ χειραγωγεῖται, ὅχι ἀπὸ τὴν πίστη (αὐτὴ εἶναι κρυσταλλωμένο σύνθεμα ποικιλότατων καὶ ποιοτικὰ ἀνισότατων περιεχομένων) ἀλλ’ ἀπὸ τὴν μυστικὴ σοφία —τούτη εἶναι, καὶ μ’ ὅλες τὶς ἀδυναμίες της, ἡ ἄλλη ἐμπειρία τῆς ἀνθρωπότητας—, χειραγωγεῖται καὶ φωτίζεται ἀδογμάτιστα, κριτικὰ κατὰ τὸ δυνατό, ἐλεύθερα.

III. Ἡ σημαντικότερη προκειμένη εἶναι ὅτι «ἡ ἴδεα... τοῦ Θεοῦ εἶναι κάτι τὸ πνευματικὰ ἀναπότρεπτο» (H' 2,247). Ἐχει μιὰ βασιμότητα ἡ ἀντίληψη αὐτή. Φυσικά, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ παρατηρήσει κριτικά: κι ἂν ὁδηγεῖ στὸ «ἀπόλυτο», ὅχι ὅμως στὸ «ὑπεραπόλυτο», ὅπως ἐννοεῖ ὁ συγγραφέας ἐδῶ τὸν Θεό. Ἡ σκέψη ώστόσο τοῦ συγγραφέα κινεῖται, θὰ ἐρμήνευα, ἀπὸ ἄλλη ὁδό, ποὺ θὰ τὴ διατύπωνα ὡς ἔξῆς: «’Αφοῦ ἔφτασα στὴν ὑποψία ἐνὸς ἀπολύτου καὶ ἀπείρου, ποὺ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ κόσμου, ἡ οὐσία τῶν πάντων, δὲν μοῦ εἶναι πνευματικὰ ἐπιβεβλημένο, πνευματικὰ ἀναπότρεπτο, δὲν ὄφείλω πνευματικά, νὰ προχωρήσω καὶ σ’ ἐκεῖνο πού, γιὰ νὰ δημιουργεῖ τὰ πάντα τόσο κατὰ τὴν ἐπιφάνεια ὅσο καὶ κατὰ τὴν οὐσία τους, ἥρα τὰ ὑπερβαίνει ὡς τὸ ‘ἐπέκεινα ὅλων’, ὡς τὸ ἐπέκεινα ἐπομένως καὶ τῆς ἀπόλυτης οὐσίας τους, ὡς τὸ ‘ὑπεραπόλυτο’;» Ἀνάλογα πρέπει νὰ κατανοήσουμε καὶ τὴν ἀκόλουθη προκειμένη — ποὺ παρέχει, θὰ ἔλεγα, μιὰ πρώτη πλήρωση στὴν προηγούμενη: «’Ο Θεὸς εἶναι ἡ προϋπόθεση ὅλων τῶν προϋποθέσεων» (H' 9,269): Τυπικολογικὰ σημαίνει τὸ ἄγνωστο χ, ποὺ βαστάζει ὡς προϋπόθεση ὅλα τὰ γνωστὰ καὶ τὰ γνωρίσιμα, σὲ τελευταία ἀνάλυση ὅλα τὰ ὅντα, τὰ πάντα. Ὡς τέτοιον ἄγνωστο θέτει καὶ ὁ συγγραφέας τὸν Θεό, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι, νοώντας λιγότερο ἀποφατικὰ τὴ λειτουργία του, λέγει ὅτι δημιουργεῖ καὶ παρέχει ὅλα τὰ καταφατικὰ γνωρίσματα, καὶ τὰ ὑπέρτατα (ἀπολυτοσύνη, ἀπειροσύνη, αἰωνιότητα), ἐνῷ παράλληλα τὰ ὑπερβαίνει ὡς τὸ ὑπεραπόλυτο, «τὸ ὑπεράπειρο καὶ ὑπεραιώνιο» (H' 9,268). Προφανῶς, τοῦτο, παραβιάζει τὰ τυπικολογικὰ πλαίσια. Ἀλλά, γιὰ τὴ σκέψη τοῦ συγγραφέα, αὐτὴ ἡ παραβίαση τοῦ τυπικολογικοῦ χ εἶναι δικαιωμένη ἐπειδὴ συνιστᾶ διανοη-



τικὰ ἐπιτρεπτὴ ἀπογείωση ἀπὸ τὴν ὑποψιακὰ κατακτημένη κορυφὴ τῆς ἐννοιολογικῆς σύλληψης, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν «καταφατικὴ θεολογία» (ἐννοῶ: θεοθεωρία) τῆς ἀπολυτοσύνης καὶ ἀπειροσύνης καὶ αἰωνιότητας τῆς οὐσίας τῶν πάντων.

IV. Εἶναι ώστόσο καιρὸς νὰ παραθέσω ἐκφραστικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ λόγο τοῦ συγγραφέα: «'Ο Θεὸς βρίσκεται παντοῦ καὶ στὸ καθετὶ, δχι ὅμως γιατὶ τὸ καθετὶ εἶναι μὲ σα στὸν Θεό, ὅπως λέει ὁ Σπινόζα [ἢ, θὰ πρόσθετα ἐγὼ πειραστικά, ὅπως εἶπε ὁ Παῦλος στοὺς Ἀθηναίους: 'Ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν', *Πρ. Ἀπ. ιζ'*, 28], ἀλλὰ γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἀκριβῶς πέρ' ἀπὸ τὸ καθετὶ, πέρ' ἀπὸ τὸ πᾶν, πέρ' ἀπὸ τὸ ἄπειρο, πέρ' ἀπὸ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα. Καὶ ἀφοῦ εἶναι ὁ Θεὸς πέρ' ἀπὸ τὸ καθετὶ, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὑπέρτερος ἀπὸ τὸ καθετὶ, εἶναι πανταχοῦ παρὸν χωρὶς ὅμως νὰ ταυτίζεται μὲ τὸ καθετὶ. Δὲν ταυτίζεται ὁ Θεὸς μὲ τίποτε. Καὶ αὐτὸ τὸ σύμπαν ἡ καὶ αὐτὸ τὸ ἄπειρο παγκόσμιο πνεῦμα, εἶναι πολὺ μικρὸ καὶ λίγο γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν Θεό. 'Ο Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρὸν καὶ πληροῖ τὰ πάντα, ἀλλὰ βρίσκεται καὶ πολὺ πιὸ πέρ' ἀπὸ παντοῦ, καὶ πληροῖ πολὺ πιὸ πέρ' ἀπὸ τὰ πάντα, τὸν ἔαυτό Του. 'Ο Θεὸς λοιπὸν δὲν ταυτίζεται παρὰ μόνο μὲ τὸν ἔαυτό Του, μ' ἀλλα λόγια εἶναι ὁ Θεὸς καὶ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, οὔτε ὁ κόσμος οὔτε τὸ πνεῦμα... τοῦ κόσμου» (Η' 4,252-253). «Μὲ τὸ ἴδιο δικαίωμα ποὺ μᾶς κάνει νὰ λέμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ πανταχοῦ παρὸν μποροῦμε καὶ νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ πανταχοῦ ἀπών... 'Απὼν ὡς ὅλη καὶ ἐνέργεια, ἀπὼν ὡς ἀνθρώπινο πνεῦμα, ἀπὼν ὡς παγκόσμιο πνεῦμα. 'Ο Θεὸς εἶναι παρὸν —καὶ μάλιστα δχι μόνο πανταχοῦ ἀλλὰ καὶ πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ παντοῦ— ὡς κάτι ἀσύλληπτα διαφορετικὸ κι ἀπὸ τὴν ὅλη καὶ τὴν ἐνέργεια, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο ἡ παγκόσμιο πνεῦμα. Κι αὐτὸ ἀκόμα ποὺ ἐννοοῦμε ὅταν λέμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι κάτι τὸ ἀσύλληπτα διαφορετικὸ ἀπὸ καθετὶ ἄλλο, κι αὐτὸ ἀκόμα ὁδηγεῖ σὲ πλάνες. Τὸ ὅτι κατιτὶ εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ κάτι ἄλλο σημαίνει ἐπίσης μιὰν ἰδιότητα. 'Αλλὰ ὁ Θεὸς δὲ μπορεῖ νά 'χει ὁρισμένες καὶ συγκεκριμένες ἰδιότητες» (Η' 5,253). «Μιὰ βαθειὰ ὑποψία μου θὰ διατυπώσω μόνο, μιὰν ὑποψία ποὺ λέει ὅτι, ὅπως ὁ χρόνος, ἔτσι κι ἡ ἴδια ἡ αἰωνιότητα εἶναι μιὰ ἀπόφαση ἡ ἔνα θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἔστω τὸ αὐτονόητο γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὑπόστασή Του θέλημα, ἀλλὰ ἔχει μεγάλη σημασία νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι θέλημα κι δχι ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ, γιατὶ λέγοντας ὅτι ἡ αἰωνιότητα (ὅπως καὶ ὁ χρόνος) εἶναι ἀπόφαση καὶ θέλημα τοῦ Θεοῦ, δὲν κάνουμε τὸν Θεό, ὅπως τὸν κάνει ὁ Σπινόζα, νά 'ναι ἔξαρτημένος ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα καὶ δεμένος σ' αὐτήν, ἀλλὰ παρουσιάζουμε ἀντίθετα τὴν αἰωνιότητα ἔξαρτημένη ἀπὸ τὸν Θεό. Παρουσιάζοντάς την ἔτσι, δὲ μποροῦμε νὰ τὴ θεωρήσουμε δεσμευτικὴ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Θεό» (Η' 5,255). «Τὸν Θεὸ δὲν τὸν προσδιορίζει οὔτε τὸ ἄπειρο, οὔτε τὸ ἀπόλυτο, οὔτε



τὸ αἰώνιο... Ὁ Θεὸς ὑπάρχει πιὸ πέρα κι ἀπὸ τὸ ἄπειρο καὶ ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο καὶ ἀπὸ τὸ αἰώνιο. Ὅπως εἶναι τὸ πεπερασμένο, τὸ σχετικὸ καὶ τὸ καιρικὸ ἀπλὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι εἶναι καὶ τὸ ἄπειρο, τὸ ἀπόλυτο καὶ τὸ αἰώνιο ἀπλὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς δὲ μπορεῖ νά 'ναι μονάχα τὸ ἀντίθετο τοῦ πεπερασμένου καὶ τοῦ σχετικοῦ, δὲ μπορεῖ νά 'ναι κάτι ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἄρνηση καὶ τὴν ἀντίφαση. Ὁ Θεὸς δὲ μπορεῖ νά 'ναι τίποτε ἀπ' ὅσα μποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε. Γι' αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ Τὸν βάλουμε παραπάνω ἀπ' ὅλα ὅσα μποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε... Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μόνον αἰώνιος. Εἶναι ἀπλούστατα κάτι πολὺ περισσότερο, ποὺ δὲ μποροῦμε κὰν νὰ τὸ σκεφθοῦμε... Ὁ Θεὸς δὲ μπορεῖ νά 'ναι μόνο καὶ μόνον ἄπειρος, ἀλλὰ πρέπει νά 'ναι κάτι πολὺ περισσότερο καὶ ἀπόλυτα ἀσύλληπτο γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα. Ἀσύλληπτο εἶναι καὶ τὸ ἄπειρο καὶ τὸ αἰώνιο, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἀσύλληπτα ως οὐσία ἐνῷ εἶναι συλληπτὰ ως ἔννοιες. Ὁ Θεὸς πρέπει νά 'ναι κάτι ποὺ εἶναι καὶ ως ἔννοια —ἀκόμα καὶ ως λέξη, ως σύμβολο— ἀσύλληπτο... Ὁ Θεός... δὲ μπορεῖ νά 'ναι μόνο παντοδύναμος, ἀλλὰ πρέπει νά 'ναι κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ παντοδύναμος... Ὁ Θεός... δὲν εἶναι οὔτε δ, τι μποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε ως ἀδύνατο. Τὸ πολὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε δτι ὁ Θεὸς εἶναι πηγὴ τοῦ ἀδύνατου, ἡ πηγὴ τῆς παντοδυναμίας» (Η' 8,264-265). «Τὸ περισσότερο δὲν ἀποκλείει τὸ λιγότερο, δταν μάλιστα καὶ αὐτὸ τὸ λιγότερο εἶναι στὴν οὐσία του —ὅπως εἶναι ἡ παντοδυναμία, τὸ ἄπειρο, τὸ αἰώνιο— κάτι τὸ ἀσύλληπτο. Ἀποκλείεται βέβαια νὰ ποῦμε δτι ὁ Θεὸς εἶναι πεπερασμένος, ὅπως εἶναι πεπερασμένος ὁ ἀνθρωπος ἢ ὁ ἥλιος. Δὲν ἀποκλείεται δμως νὰ ποῦμε —καὶ εἶναι ἀπόλυτα θεμιτὸ νὰ λέμε— δτι ὁ Θεὸς εἶναι ἄπειρος καὶ αἰώνιος, παντοδύναμος καὶ πανάγαθος. Ἐνῷ δμως δὲν πρέπει ν' ἀποκλείσουμε τὶς ἴδιότητες αὐτές, ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ προχωρήσουμε ἐκεῖ ὅπου δὲ φθάνει ἡ ἀνθρώπινη σκέψη οὔτε ἡ μεταφυσικὴ κὰν σκέψη. Ἀλλὰ πῶς μποροῦμε νὰ προχωρήσουμε ως ἀνθρωποι ὅπου δὲ μπορεῖ νὰ φθάσει ἡ ἀνθρώπινη σκέψη; Νὰ φθάσουμε δὲ μποροῦμε βέβαια ὅπου δὲ φθάνει ἡ σκέψη μας. Μποροῦμε δμως νὰ ξεκινήσουμε πρὸς τὰ ἐκεῖ. Ἡ ἀνθρώπινη σκέψη μπορεῖ νά 'ναι κάλλιστα ἡ ἀφετηρία καὶ τὸ δρμητήριο πρὸς δ, τι δὲ μπορεῖ ἡ ἴδια διόλου νὰ συλλάβει οὔτε κὰν νὰ ὑποψιασθεῖ. Μιλώντας γιὰ τὸν Θεό, ξεπερνᾶμε καὶ αὐτές τὶς δυνατότητες φιλοσοφικῆς ὑποψίας» (Η' 267-268). «Ο Θεὸς δὲ μπορεῖ νά 'ναι ἡ ἴδια ἡ δύναμη ποὺ μετατρέπει τὸ ἀδύνατο σὲ ὑπαρκτὸ καὶ δυνατό. Ἡ δύναμη αὐτή, δηλαδὴ κι αὐτὴ ἡ παντοδυναμία, εἶναι μιὰ ἴδιότητα. Ο Θεὸς δὲ μπορεῖ νὰ ταυτίζεται μὲ ὄρισμένες ἴδιότητες. Ο Θεὸς δὲν εἶναι ταυτόσημος μὲ τὴ μιὰν ἢ τὴν ἄλλην ἴδιότητα ἢ δύναμη, εἴτε μὲ τὴν παντοδυναμία. Ο Θεὸς εἶναι 'ὁ κύριος τῶν δυνάμεων', εἶναι ἡ πηγὴ καὶ ἡ προϋπόθεση κι αὐτοῦ τοῦ ἄπειρου καὶ τῆς αἰώνιότητας. Ο Θεὸς εἶναι τὸ ὑπερπαγκόσμιο πνεῦμα, τὸ ὑπεράπειρο καὶ ὑπεραιώνιο... Ο Θεός, γιὰ νὰ ὑπάρχει, δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε ποὺ νὰ ἐμφανίζεται ως προϋπόθεση γιὰ τὴν



ύπαρξή Του. 'Ο Θεὸς εἶναι ἡ προϋπόθεση ὅλων τῶν προϋποθέσεων... Δὲν προϋποθέτει ἡ ύπαρξη τοῦ Θεοῦ τὴν αἰωνιότητα, τὸ ἄπειρο ἢ τὴν παντοδυναμία, ἀλλὰ ἡ αἰωνιότητα, τὸ ἄπειρο καὶ ἡ παντοδυναμία προϋποθέτουν τὸν Θεό. 'Ο Θεὸς λοιπὸν εἶναι ἀνεξάρτητος καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν αἰωνιότητα, καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸ ἄπειρο, καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν παντοδυναμία. 'Ο Θεὸς εἶναι ἀπόλυτα ἄναρχος'... Δὲ μποροῦμε νὰ τοποθετήσουμε τὸν Θεὸν παρὰ πρὶν ἀπὸ δλεῖς κι ἐπάνω ἀπὸ δλεῖς τὶς συλληπτὲς καὶ ἀσύλληπτες προϋποθέσεις τοῦ σύμπαντος» (Η' 9,268-270). «Τὰ πάντα εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν Θεό. 'Ακόμα καὶ τὸ ἄπειρο εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ ὁ Θεὸς εἶναι, φυσικά, ἔξω ἀπὸ τὰ πάντα. 'Ο Θεὸς εἶναι ἔξω καὶ ἀπὸ τὸ ἄπειρο. Κι ἡ παρουσία Του μέσα στὰ πάντα εἶναι ἡ παρουσία τοῦ διακριτικοῦ καὶ μυστικοῦ κυρίου τῶν πάντων, δρατῶν καὶ ἀοράτων» (Η' 10,270-271).

'Αφοῦ μὲ αὐτοὺς καὶ μὲ παραπλήσιους στοχασμοὺς κατασφάλισε ὁ συγγραφέας τὴν ἀπόλυτην ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ, ἀφοσιώνεται στὴν ἐντούτοις παρουσία τοῦ Θεοῦ, τὴ διακριτικὴ καὶ μυστικὴ, μέσα στὰ πάντα. 'Εδῶ ὅμως, ἐνῷ προηγουμένως τοῦ ἔλειπε ἡ upio mystica, ἵσως καὶ ἡ διαισθησή της, ἡ διαισθητικὴ κατανόησή της, τώρα ἔχει προσωπικὰ βιώματα, ἅμεση διαισθησή τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, «τὸν μεγάλο ἐπισκέπτη, τὸ μεγάλο ξένο» (Η' 10,271) σύμφωνα μὲ τὸν Ρίλκε. 'Ανοίγεται μάλιστα ὁ συγγραφέας σὲ μεγάλους μυστικοὺς τῆς διαισθητῆς αὐτῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὸν ἀνθρωπό, στὴ Βέιλ, τὸν "Ἄγγελο Σιλέσιο, κατ' ἔξοχὴν τὸν Ρίλκε, ποὺ ρίχνουν φῶς στὴ δική του ἐσωτερικότητα καὶ τὸν βοηθοῦν μὲ τὸ λόγο τους νὰ ἀρθρώσει τὸ δικό του βίωμα: «Δὲν ἔχει ταχθεῖ ὁ ἀνθρωπός νὰ βρεῖ τὸν Θεό ἐκεῖ ὅπου ὁ Θεὸς εἶναι ὀλομόναχος. 'Ως μυστικὸς ἐπισκέπτης ὅμως βρίσκεται ὁ Θεὸς παντοῦ. 'Ἐνα πουλάκι ποὺ πετάει μπροστὰ στὰ μάτια μας μπορεῖ ν' ἀκουμπάει, πετώντας, ἐπάνω στὴν παλάμη τοῦ Θεοῦ. Καὶ μπορεῖ νὰ τὸ νιώθει ἵσως ὅτι στηρίζεται ἐπάνω στὴν παλάμη τοῦ Θεοῦ. 'Η μυστικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν Θεό ξεπερνάει καὶ τὴ φιλοσοφικὴ ὑποψία, ξεπερνάει ἀκόμα καὶ τὴ θρησκευτικὴ πίστη, ποὺ τὸ πουλάκι δὲ μπορεῖ νὰ τὴν ἔχει» (Η' 11,273). Σ' ἔναν τέτοιο χῶρο ἡ ἔκφρασή του, μιὰ καὶ διτεῖν νὰ κατακτηθεῖ ἀπὸ τὴ διανόηση εἶχε, ὅσο στάθηκε μπορετό, κατακτηθεῖ, γίνεται τώρα, δικαιωμένα ἀπὸ φιλοσοφικὴ ἀποψη, δοκιμιακή. Καὶ γράφονται ἐδῶ ἀπὸ τὶς ώραιότερες σελίδες τοῦ ἔργου. Παραθέτω ἔνα ἀκόμη ἀπόσπασμα: «'Ο Θεὸς γίνεται λοιπὸν ὁ συνομιλητὴς τοῦ ἀνθρώπου. Δὲ μίλησε ὁ Θεὸς μόνο στὸν Ἀβραάμ, στὸν Ἰακὼβ καὶ στὸ Μωυσῆ. Μιλάει καὶ στὸν καθένα. Μιλάει καμιὰ φορὰ χωρὶς κὰν νὰ ξέρουμε ὅτι εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς μιλάει. 'Ισως ἔχει τόση ἀνάγκη ὁ Θεὸς νὰ μᾶς μιλάει ὥση ἀνάγκη ἔχουμε κι ἐμεῖς νὰ Τὸν ἀκοῦμε. Καὶ δὲ μιλάει μόνο σὲ μᾶς, δὲ μιλάει μόνο στὸν ἀνθρωπό. Μιλάει χωρὶς ἄλλο καὶ στὰ πουλάκια ποὺ πετοῦν. Μιλάει στὰ ζῶα, στὰ δέντρα, στὴ θάλασσα, ἀκόμα καὶ στὶς πέτρες, ποὺ οὔτε αὐτὲς δὲ μένουν ἀσυγ-



κίνητες. Σὲ στιγμὲς μεγάλης σιγῆς εἶναι ἵσως ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐπιβάλλει τὴ σιγή... Γίνεται δὲ Θεὸς δὲ συνομιλητὴς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ στὸν ἄνθρωπο δὲν ἀπευθύνεται μονάχα ἀλλὰ δέχεται καὶ τὴν ἀπάντησή του» (H' 14,282-283).

V. Γυρίζω στὸ πρῶτο, τὸ διανοητικὸ μέρος τοῦ κεφαλαίου. Ὁ συγγραφέας τονίζει ἐπανειλημμένα δτὶ ἡ λογικὰ ἀποδεικτικὴ ἐπιχειρηματολογία του δὲν ἔχει παρὰ ἐνδεικτικὸ κύρος. «Τὸ νόημα βοηθητικῶν λογικῶν συλλογισμῶν θά ὅθελα νὰ δώσει ὁ ἀναγνώστης στὶς σκέψεις μου ἐκεῖνες ποὺ σ' ὀλόκληρο τὸ βιβλίο μου τοῦτο μοιάζουν νὰ θέλουν ν' ἀποδείξουν λογικὰ τὴν ὑπαρξὴν τοῦ Θεοῦ ἢ καὶ τὴν πραγματικότητα τοῦ ἀπείρου ἢ τοῦ ἀπόλυτου ἢ τοῦ αἰώνιου. Οἱ φιλοσοφικὲς ὑποψίες χρησιμοποιοῦν λογικὰ ἐκφραστικὰ σχήματα ποὺ μοιάζουν νά 'ναι λογικὲς ἀποδείξεις, ἐνῶ εἶναι μόνο καὶ μόνο λογικὰ μέσα ποὺ μ' αὐτὰ πᾶμε νὰ ἐκφράσουμε κάτι ὑποστασιακὰ πολὺ βαθύτερο ἀλλὰ καὶ ἀναπόδεικτο, κάτι πνευματικὰ ἀναπότρεπτο (ὅπως προτιμῶ νὰ λέω)» (H' 7,263).

Μὲ τέτοιο πνεῦμα δὲν δυσκολεύεται ὁ συγγραφέας νὰ χρησιμοποιήσει καὶ τὶς παραδοσιακὲς ἀποδείξεις περὶ Θεοῦ, τὴν ὀντολογική, τὴν κοσμολογικὴ καὶ τὴ φυσικοθεολογικὴ, κατακρίνοντας μάλιστα μὲ κάποια ἐπιχειρήματα τὸν Κὰντ ἐπειδὴ τὶς ἀπέκρουσε.

Σημειώνω ἀκόμη δτὶ μὲ ἴδιαίτερη ἔμφαση καταπολεμεῖ τὸν πανθεϊσμό, ὅπως μάλιστα αὐτὸς ἔχει συγκροτηθεῖ λογοκρατικὰ στὴ φιλοσοφία τοῦ Σπινόζα. Οὐσιαστικὰ ὅμως δὲν πρόκειται παρὰ γιὰ σύντομη παρουσίαση τῶν σπινοζικῶν ἀντιλήψεων καὶ δογματικὴ κατάρριψή τους ἀπὸ τὸ συγγραφέα μὲ τὴν ἀντιπροβολὴ τῶν δικῶν του ἀντιλήψεων. «Ἐνα μόνο ἐπιχείρημα ἔγῳ τουλάχιστο βρῆκα, ἀντλημένο ἀπὸ τὸν Αὐγουστίνο, ἀλλὰ κατὰ τὴ γνώμη μου πολὺ ἀμφίβολης —γιὰ νὰ ἐκφρασθῶ μὲ λιτότητα— φιλοσοφικῆς ποιότητας: «Ἄν τὰ πάντα ἦταν μέρη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τοῦ Θεοῦ, τότε πατώντας ὅπουδήποτε θὰ πατούσαμε ἐπάνω στὸν Θεὸν ἢ σκοτώνοντας ἔνα ζωντανὸ πλάσμα θὰ σκοτώναμε ἔνα κομμάτι ἀπὸ τὸν Θεόν» (H' 4,252).

2

I. Ἔρχομαι τώρα στὸ ἑξῆς σημαντικὸ ἐρώτημα: Πέρα ἀπὸ τὸ διακριτικὸ χτύπημα τοῦ Θεοῦ στοῦ καθενὸς ἐγκοσμίου τὴ θύρα καὶ ἀπὸ τὴ συνομιλία του μὲ τὸν ἄνθρωπο, ποιά εἶναι ἡ κύρια σχέση του μὲ τὸν κόσμο; Συγκεντρώνω τὰ σχετικὰ χωρία: «[Ο Θεός] γίνεται χωρὶς ἄλλο ἢ μᾶλλον εἶναι ἀδιάκοπα ὁ συνομιλητὴς τοῦ παγκόσμιου πνεύματος... Δὲν εἶναι νοητὸ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα χωρὶς μιὰν ἀμεση σχέση μὲ τὸν Θεό, χωρὶς μιὰν ἀμεση συναναστροφὴ μὲ τὸν Θεό. Στὸ προηγούμενο κεφάλαιο, ἔξετάζοντας τὸ πρό-



βλημα μέσα στὰ πλαισια τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, εἴπα ὅτι, ἂν τὸ παγκόσμιο πνεῦμα συνδιαλέγεται μὲ τὸν Θεό, δὲ μπορεῖ νά ’ναι ἀπόλυτο, δὲ μπορεῖ νά ’ναι ἄπειρο καὶ μοναδικό. Τὴν ἄποψη ὅμως αὐτή τὴ διατύπωσα προτοῦ ἐπιχειρήσω —πράγμα ποὺ ἔγινε σὲ τοῦτο τὸ κεφάλαιο— τὰ βῆματα ἐκεῖνα πού, ὁδηγώντας πολὺ πέρ’ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη λογική, ἐμφανίζουν τὸ ἄπειρο καὶ τὴν αἰωνιότητα (τὶς ἴδιότητες αὐτὲς τοῦ παγκόσμιου πνεύματος) ως θέλημα τοῦ Θεοῦ, ως ἴδιότητες ποὺ ὁ Θεός ἔχει ἐκχωρήσει, ὅπως ἐκχωρεῖ καὶ τὸ χρόνο καὶ τὰ πεπερασμένα ἀντικείμενα, στὸ παγκόσμιο πνεῦμα. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ φιλοσοφικὴ ὑποψία μας θὰ μᾶς κάνει νὰ φθάσουμε στὴν ἐκδοχὴ αὐτή, μιὰν ἐκδοχὴ ποὺ ἐμφανίζει τὸν Θεό ως τὸ ὑπεραπόλυτο καὶ ὑπερπαγκόσμιο πνεῦμα, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ παγκόσμιου πνεύματος στὸν Θεό δὲν ἀναιρεῖ ἀναγκαστικὰ τὴν ἀπόλυτη καὶ ἄπειρη οὐσία τοῦ παγκόσμιου πνεύματος (H' 14,283). «”Οταν δημιουργεῖ ὁ Θεός...» (H' 15,284). «Δημιουργῶντας ἢ ἀφήνοντας τὸ παγκόσμιο πνεῦμα νὰ διαμορφώνει τὸ φυσικὰ ἀνύπαρκτο σὲ ὑπαρκτό, τὸ φυσικὰ ἀδύνατο σὲ ἀναγκαῖο ἢ πιθανὸ ἢ περιττό...» (H' 15,285). «Τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου συνιστοῦν τὸν κόσμο, ὅχι τὸν Θεό. Συνιστοῦν καὶ τὸν ἄνθρωπο, ὅχι ὅμως τὸν Θεό. Συνιστοῦν τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ποὺ εἶναι ἡ ἄπειρη δυνατότητα τοῦ φυσικοῦ κόσμου καὶ ποὺ κάνει τὴν ἴδια τὴ φύση μεταφυσική, συνιστοῦν μ’ ἄλλα λόγια τὸν ἐνιαῖο φυσικὸ καὶ μεταφυσικὸ κόσμο (καὶ μὲς στὸν ἄνθρωπο σημειώνεται ἡ πιὸ θαυμαστὴ καὶ ἡ πιὸ κρυφὴ διασταύρωση τοῦ φυσικοῦ καὶ μεταφυσικοῦ), ἀλλὰ δὲν προσδιορίζουν τὴν ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ εἶναι πέρ’ ἀπὸ τὰ πάντα, πέρ’ ἀπὸ τὸ πᾶν, πέρα κι ἀπὸ τὸ ἄπειρο. Εἶναι ὅμως καὶ μέσα σὲ δλα. Εἶναι καὶ μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεός· καὶ ὅταν συμβαίνει νὰ μὴν Τὸν βρίσκει ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸ δὲ σημαίνει ὅτι ὁ Θεός δὲν εἶναι μέσα του, ἀλλὰ σημαίνει —ὅπως λέει ὁ Αὔγουστίνος— ὅτι ὁ ἄνθρωπος εῖν’ ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του» (H' 15,285-286).

II. Οἱ ἀντιλήψεις αὐτὲς δημιουργοῦν σειρὰ ἀπορίες: “Αν ὁ Θεός εἶναι ὅχι μόνο ὑπερούσιος (δηλαδὴ ὑπεραιώνιος, ὑπεράπειρος κλπ.), ἀλλὰ — σύμφωνα μὲ τὸ παρατεθειμένο στὸ Στ 1 IV χωρίο ἀπὸ τὸ H' 8,267-268 — εἶναι σὲ μιὰ κατώτερη βαθμίδα του, σὲ μιὰν εἰδικὴ ἢ μᾶλλον στὴν ἐνεργητικὴ λειτουργία του, καὶ Θεός-ούσια, Θεός-ῶν, καὶ συγκεκριμένα Θεός αἰώνιος, ἄπειρος, παντοδύναμος, πανάγαθος, κατὰ τί διαφέρει στὴν ὁντική του αὐτὴ βαθμίδα, στὴν ὁντική του λειτουργία, ἀπὸ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα τοῦ συγγραφέα;

“Ας ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ὑπόθεση ὅτι δὲν διαφέρει. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ὁ Θεός ὅχι ως ὑπερούσιος ἀλλὰ ως ὕν, εἶναι δηλαδὴ στὴν ὁντική του λειτουργία ἡ οὐσία τοῦ κόσμου (σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψη τοῦ συγγραφέα γιὰ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα).



Τοῦτο ὅμως ἀποτελεῖ πανθεῖσμό, ὅχι ἀσφαλῶς τὸν πανθεῖσμὸν τοῦ Σπινόζα ἢ τοῦ Μπρῶντον, ἀλλὰ ἔναν πανθεῖσμὸν ἐνταγμένον στὴν τελικὴ ἀντίληψη περὶ τοῦ Θεοῦ ως ὑπερούσιου. "Ἄς μὴν ἀντιπροβάλει κανεὶς ὅτι ὁ Θεὸς ως ὃν εἶναι αἰώνιος, ἄπειρος κλπ. ἐνῷ ὁ κόσμος μας, κατὰ τὴν ἀινσταῖνικὴν τουλάχιστο φυσικὴν (ἄλλ' ὅχι κατὰ τὴν νευτώνειαν) εἶναι χωροχρονικὰ πεπερασμένος. Ἡ ἴδια ἀσυμμετρία ἀνάμεσα στὴν ἀπειροσύνη τῆς κοσμικῆς οὐσίας καὶ τὴν περατότητα τῆς κοσμικῆς ἐπιφάνειας ὑπάρχει εἴτε ἡ οὐσία εἶναι ὁ Θεὸς ως ὃν εἴτε τὸ κατὰ τὸν συγγραφέα παγκόσμιο πνεῦμα· καὶ μὲν ἀμφότερες τὶς ὑποθέσεις γεννᾶται τὸ ἴδιο πρόβλημα ἀναφορικὰ μὲν τὸ τί θὰ κάνει ἡ ἄπειρη κοσμικὴ οὐσία ὅταν λήξει ἡ τωρινή μας κοσμικὴ ἐπιφάνεια: θὰ μείνει ἄνεργη; θὰ ἔξαφανισθεῖ, σταματώντας ὁ Θεὸς ως ὑπερούσιος τὴν δοντική του λειτουργία (εἴτε ἀκυρώνοντας τὴν ἐκχωρημένην αἰώνιότητα τοῦ παγκόσμιου πνεύματος); ἢ μήπως θὰ προβάλει μιὰν ἄλλην κοσμικὴν ἐπιφάνειαν, ὑλικοενεργειακὴν σὰν τὴν δικήν μας, εἴτε ἄλλου εἰδους, πάντως ὅμως περατήν καὶ αὐτήν, καὶ κατόπιν ἄλλην καὶ ἄλλην, σὲ ἀριθμὸν αὐξανόμενον ἀνοιχτὰ ὅσον θὰ θέλει ὁ Θεὸς ως ὑπερούσιος νὰ συνεχίζει τὴν δοντική του λειτουργία (εἴτε νὰ ἀνανεώνει τὴν ἐκχωρημένην στὸ παγκόσμιο πνεῦμα αἰώνιότητα); Δὲν παρουσιάζει λοιπὸν ὁ πανθεῖσμός αὐτὸς περισσότερες δυσκολίες ἀπ' ὅσες τὸ κατ' ἐκχώρησην αἰώνιο, ἄπειρο κλπ. παγκόσμιο πνεῦμα τοῦ συγγραφέα.

Δὲν βρῆκα πουθενά μὲς στὸ ἔργο ν' ἀντιμετωπίζεται τὸ ἐρώτημα τί εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα σὲ σχέση μὲν τὸν Θεὸν ως ὑπερούσιο (πρβλ. Ζ' 3 κ.έ., 186 κ.έ.). "Ἄν λοιπὸν αὐτὸν δὲν εἶναι ὁ Θεὸς ως ὃν ἀλλὰ εἶναι κατ' ἐκχώρησην αἰώνιο κλπ., δοφείλων νὰ συμπεράνω πώς εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ως ὑπερούσιου. Μποροῦμε ἔτσι νὰ περάσουμε στὴν ἄλλην ὑπόθεση, ὅτι ὁ Θεὸς ως ὃν, καὶ εἰδικότερα ως αἰώνιος, ἄπειρος, παντοδύναμος, πανάγαθος, διαφέρει ἀπὸ τὸ ἐντούτοις αἰώνιο, ἄπειρο, παντοδύναμο παγκόσμιο πνεῦμα — στὸ δόποιο μάλιστα πρέπει ν' ἀναγνωρίσουμε καὶ τὴν παναγαθότητα μὲ βάση τὶς ἀναπτύξεις τοῦ ἐπόμενου καὶ τελευταίου κεφαλαίου τοῦ ἔργου, κατὰ τὶς ὅποιες «ἔχει ἐκχωρήσει ὁ Θεὸς στὸ παγκόσμιο πνεῦμα» τὴν «καλοσύνη, τὴν ἀγάπη, τὴν φιλία, τὴν ταπεινοφροσύνη» κλπ. (δλα Θ' 8,307-308). διαφέρει λοιπόν, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ὑπερούσιος Θεὸς ἀλλὰ στὴν δοντική λειτουργία του ἐνῷ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι δημιούργημα τοῦ ὑπερούσιου Θεοῦ. Παράξενη διαφορά: Πῶς εἶναι δυνατές, μὲ βάση μάλιστα τὸν τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι τοῦ συγγραφέα, δύο αἰώνιότητες, δύο ἄπειροσύνες, δύο παντοδύναμίες, δύο παναγαθότητες; Ἀλλὰ καὶ δύο ἀπολυτοσύνες πρέπει νὰ δεχθοῦμε — πράγμα δηλαδὴ ρητὰ ἀπαράδεκτο μέσα στὸ ἔργο (βλ. Δ 7 ΙΙ καὶ Ε 3)—, ἀφοῦ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι γιὰ τὸ συγγραφέα ἀπόλυτο, ὁ Θεὸς πάλι στὴν δοντική λειτουργία του δὲν μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι, δεδομένου ὅτι ἔχει ἐδῶ τὶς ἴδιότητες τοῦ παγκόσμιου πνεύματος καὶ ἄλλωστε ὁ ἴδιος κατὰ τὸν ἔαυτό του εἶναι ὑπεραπόλυτος.



"Ας ἀναλογισθεῖ ἐξ ἄλλου κανεὶς ὅτι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ὅταν, μὲ τὴν αἰωνιότητα, τὴν ἀπειροσύνη, τὴν παντοδυναμία καὶ τὴν παναγαθότητά του, ἐπιδρᾶ πάνω στὴν κοσμικὴ ἐπιφάνεια, ἐδῶ προωθώντας τὸ τάδε τυχαῖο, ἐκεῖ διαπλάσσοντας δημιουργικὰ κάποιο μέρος της (βλ. Β 5 I-III καὶ Γ 3) —«διαμορφώνοντάς» το, ἐνέργεια στὴν ὁποίᾳ «τὸ ἀφήνει» νὰ προβαίνει ὁ ὑπερούσιος Θεός (κατὰ τὶς παρατεθειμένες στὸ Στ 2 I δύο ἐκφράσεις τοῦ συγγράφεα ἀπὸ τὸ Η' 15,285) —, θὰ πρέπει νὰ ἐπιδρᾶ (ἐπειδὴ δὲν εἶναι νοητὴ διάσταση) μὲ ἀπόλυτη σύμπτωση ἐνέργειας καὶ ἀποτελέσματος μὲ τὸν Θεὸν ως ὅντα, ὁ δοποῖς εὐλογο εἶναι νὰ ἀσκεῖ, μὲ τὴν αἰωνιότητα, τὴν ἀπειροσύνη, τὴν παντοδυναμία καὶ τὴν παναγαθότητά του, ἐπίδραση, τὴν ἴδιαν ἀκριβῶς, πάνω στὴν κοσμικὴ ἐπιφάνεια.

Παράλογα λοιπὸν ὑποστηρίζουμε ὅταν ξεχωρίζουμε τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ἀπὸ τὸν Θεὸν ως ὅντα· καὶ μάλιστα τέτοιου εἴδους ποὺ δὲν ἀξίζουν ν' ἀντιμετωπισθοῦν ως ὑπέρλογα καὶ νὰ προστατευθοῦν ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ μυστηρίου — ὅπως κάνει ὁ συγγραφέας ἀναφορικὰ π.χ. μὲ «τῇ σχέσῃ τοῦ σχετικοῦ πρὸς τὸ ἀπόλυτο, τοῦ πεπερασμένου πρὸς τὸ ἄπειρο» (Η' 3,248), τοῦ χρόνου πρὸς τὴν αἰωνιότητα (βλ. Στ' 8,174-175). Τὸ συμπέρασμα ἐπομένως στὸ δοποῖο ἄγεται κανεὶς ἀναγκαῖα ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀντιλήψεις τοῦ συγγραφέα εἶναι ὅτι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ὁ Θεὸς ως ὕνων, ὅτι ἄρα ἡ οὐσία τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Θεὸς ως ὕνων.

III. "Ας ἔξετάσουμε τώρα καὶ τὴν ἄλλη σχέση τοῦ Θεοῦ ως ὑπερούσιου μὲ τὸν κόσμο: τὸ διακριτικὸ χτύπημά του στὴ θύρα, τὸ διακριτικὸ μίλημά του στὸ κάθε ἐγκόσμιο ὅν, τὴ συνομιλία του μὲ τὸν ἄνθρωπο (βλ. Στ 1 IV). Μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι ὁ Θεὸς ως ὕνων, καίτοι πανάγαθος, δὲν χτυπᾷ τὴ θύρα, δὲν μιλεῖ στὰ ὅντα, δὲν συνομιλεῖ μ' ἐκεῖνα τὰ ὅντα ποὺ εἶναι ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἐκδηλώνεται ἔτσι εἶναι ὁ Θεὸς ως ὑπερούσιος; Καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ κάτι τέτοιο, ἐφόσον ὁ Θεὸς εἶναι ἔνας, ὅντας ἀπλῶς κατὰ μὲν τὸν ἑαυτό του ως ὑπερούσιος, κατὰ δὲ τὴν ἐνεργητική του λειτουργία ως ὕνων, καὶ ἐφόσον ὅταν χτυπάει τὴ θύρα ἐκδηλώνεται, ἄρα προφανῶς ἐνεργεῖ, λειτουργεῖ ἐνεργητικά; "Η μπορεῖ κανεὶς νὰ ὑποστηρίξει σοβαρὰ ὅτι τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ τοῦ μιλήματος τὴν ἐκράτησε ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἑαυτική του πληρότητα —λέες ἀνασασμὸ στὴν ἐξισωμένη του αὐτάρκεια— καὶ δὲν τὴ διενεργεῖ ως ὕνων, μολονότι ως ὕνων διενεργεῖ ὅλες τὶς ἄλλες ἐκδηλώσεις του; Καὶ ὁ Θεὸς ως ὕνων δὲν μιλεῖ στὰ ἐγκόσμια ὅντα, κι ἂς εἶναι ἀνάμεσά τους ἀδιάκοπα, κι ἂς εἶναι πανάγαθος; "Η μιλεῖ ὁ Θεὸς καὶ ως ὕνων καὶ ως ὑπερούσιος καὶ συμπίπτουν —ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι ἔνας— τὰ δύο μιλήματα; "Ομως ἀν συμπίπτουν, γιατί νὰ μὴν ποῦμε ὅτι εἶναι ἔνα τὸ μίλημα καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεὸν ως ἐκδηλούμενον, ἀπὸ τὸν Θεὸν ως ὅντα, καὶ ὅχι ἀπὸ τὸν Θεὸν κατὰ τὴν ἀκύμαντη καὶ σιωπηλὴ πληρότητα τῆς ὑπερουσιότητάς του;



Παράλογη ἄρα ἡ ἀπόδοση τοῦ χτυπήματος στὴν θύρα στὴν ἑαυτικὴν ὑπερουσιότητα τοῦ Θεοῦ καὶ ὅχι στὸν δοντικὸν «τρόπο» του, ἀπλῶς παράλογη καὶ διαρρήδην ἐπομένως ἀπορριπτέα. Τὸ ἀναγκαῖο συμπέρασμα τῶν προκειμένων τοῦ συγγραφέα εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς μιλεῖ εἶναι ὁ Θεὸς ὃν καὶ ὅχι ὁ Θεὸς κατὰ τὴν ὑπερουσιότητά του, ὁ Θεὸς ὃς τὸ ὑπεραπόλυτο. Ὁ Θεὸς ὃς ὃν εἶναι λοιπὸν ὁ Ξένος τοῦ Ρίλκε καὶ τῶν ἄλλων, ποὺ πιὸ πρὶν ἀναφέρθηκαν, μυστικῶν —οἱ ὅποιοι ἐπομένως εἶναι τοῦ Θεοῦ ὡς ὅντος, ὅχι ὡς ὑπερούσιου, μυστικοί—, μ' αὐτὸν συνομιλοῦμε, σ' αὐτὸν προσευχόμαστε (πρβλ. Θ' 11,321). "Οσο γιὰ τὴν ὑπερουσιότητα τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ προσφέρεται μυστηριακὰ —ἔδω εἶναι δικαιωμένη ἡ ἔννοια τοῦ μυστηρίου— σ' ἐλάχιστους ἐκλεκτότατους μυστικοὺς κατὰ κάποιες σπάνιες στιγμὲς ἐκστατικῆς ἔνωσής τους μαζί της.

"Ἄς συμπεριλάβουμε τώρα καὶ τὸ προηγούμενο (Στ 2 II) συμπέρασμα: "Αφοῦ ἡ οὐσία τοῦ κόσμου μας εἶναι ὁ Θεὸς ὃς ὃν, αὐτὸς εἶναι καὶ ἡ οὐσία τοῦ καθενός μας. "Οταν ἄρα δὲν τὸν ἀκοῦμε —γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ παράθεμα τῆς Στ 2 I ἀπὸ τὸ Η' 15,285-286)—, τοῦτο δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι μέσα μας —πῶς νὰ μὴν εἶναι, ἀφοῦ εἶναι ἡ οὐσία μας;— ἀλλὰ σημαίνει, ὅπως λέει ὁ Αὐγουστίνος, ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, ἔξω ἀπὸ τὴν οὐσία μας, δηλαδὴ ἔχουμε συρρικνωθεῖ στὴν κοσμική μας ἐπιφάνεια.

Οἱ ἴδιότυπες αὐτὲς καὶ περιορισμένα πανθεϊστικὲς ἀντιλήψεις δὲν εἶναι βέβαια τοῦ συγγραφέα· εἶναι ὅμως —ὅπως ἔχει μὲ τὰ προηγούμενα, ἐλπίζω, καταδειχθεῖ— οἱ ἀναγκαῖες συνέπειες τῶν βασικῶν του θέσεων γιὰ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, γιὰ τὸν Θεὸν καταφατικὰ ἐννοημένον καὶ γιὰ τὸν Θεὸν ἐννοημένον ἀποφατικά.

IV. Πρέπει ὥστόσο ν' ἀναγνωρίσω ὅτι ὁ συγγραφέας μόλις ποὺ ἀναφέρεται στὸν Θεὸν ὡς ὅντα (μόνο στὸ παράθεμα τῆς Στ 1 IV ἀπὸ τὸ Η' 8,267-268)· ὥστε νιώθει κανεὶς τὸν πειρασμὸ νὰ θεωρήσει αὐτὴ τὴν περιθωριακὴ ἀναφορὰ ὡς ἐκ τῶν ἐνόντων παραχώρηση τοῦ συγγραφέα στὴν καθιερωμένη θρησκευτικότητα. "Αν λοιπὸν ἐκτιμήσουμε τὴν ἀναφορὰν αὐτὴ κατὰ τὸ μέγεθός της ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ βάρος της μὲς στὸ δλο κείμενο —ἀσήμαντα καὶ τὰ δύο— ἂν, μὲ μιὰ λέξη, τὴ διαγράψουμε (πράγμα ὅμως ποὺ ἀμφίβολο ἂν εἶναι θεμιτό), τότε ἡ μεταφυσικὴ τοῦ συγγραφέα σχεδιαγραφεῖται ἐρμηνευτικὰ ὡς ἔξης: Θεὸς ὑπερούσιος· κόσμος ποὺ εἶναι κατὰ τὴν οὐσία του τὸ αἰώνιο, ἄπειρο, παντοδύναμο καὶ πανάγαθο παγκόσμιο πνεῦμα, κατὰ τὴν ἐπιφάνειά του ἀνόργανα ὑλικοενεργειακός, ἀπλῶς ζωικός, ἀνθρώπινος· μυστική, καθ' ὑπέρβαση τῆς ὑπερουσιότητας, παρουσία τοῦ ἐντούτοις ὑπερούσιου Θεοῦ μέσα στὸν κόσμο, μέσα στὰ πάντα τοῦ κόσμου —ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ εἶναι ἡ πνευματοκοσμικὴ τους οὐσία—, τόση παρουσία ὥστε νὰ κρατεῖ «στὴν παλάμῃ του τὸ πευλάκι ποὺ πετάει», νὰ «μιλάει στὰ ζῶα, στὰ δέντρα,



στὴ θάλασσα, στὶς πέτρες», νὰ «χτυπάει τὴ θύρα» τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ νὰ ζητεῖ τὴ «συνομιλία του», καὶ ἀκόμη τόση ὥστε κάποτε-κάποτε νὰ «δημιουργεῖ» (βλ. τὰ παραθέματα τῆς Στ 2 I ἀπὸ τὰ Η' 15, 284, καὶ Η' 15,285): τὸ κάθε ὅν ἀπὸ τὰ πάντα τοῦ κόσμου ἔχει τὴν ἔδρα του μέσα στὴν κοσμική του ἐπιφάνεια· ὁ ὑπερούσιος Θεὸς προσπαθεῖ, μὲ τὴ μυστική του παρουσία, νὰ κάνει, ἂν δχι καὶ τ' ἄλλα ὅντα, πάντως τοὺς ἀνθρώπους νὰ στραφοῦν δχι ἀπλῶς πρὸς τὴν πνευματοκοσμική τους οὐσία, ἀλλά, πέρ' ἀπ' αὐτή, πρὸς τὸν ἴδιον ως ὑπερούσιο. (‘Ως πρὸς τὸ τελευταῖο, παραθέτω ἀπὸ τὸ Θ' 10,318: «Καὶ ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸ παγκόσμιο πνεῦμα μπορεῖ νὰ προαχθεῖ σὲ μιὰ μυστικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀλήθεια τῶν ἀληθειῶν, μὲ τὸν Θεό»).

Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι, κατὰ τὴν ἑρμηνευτικὴ μου κρίση, ἡ μεταφυσικὴ τοῦ συγγραφέα· καὶ, δπως ὁ ἴδιος σημειώνει, «μοιάζει νά ‘ναι παραπλήσια μὲ τὴ θέση τοῦ πανθεϊσμοῦ ἐνῷ δὲν ἔχει οὕτε τὴν παραμικρὴ σχέση ἢ συγγένεια μαζί του» (Η' 4,250). Πράγματι, αὐτὴ δὲν εἶναι πανθεϊστικὴ μεταφυσική. Εἶναι δημος δυσπαράδεκτη, πολὺ περισσότερο ποὺ τὸ ἔργο δὲν μᾶς ἔχει προετοιμάσει ως ἐδῶ γιὰ μιὰ σχεδὸν πλήρη παράδοση τοῦ κόσμου σ' ἓνα δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, στὸ παγκόσμιο πνεῦμα. Ἀφοῦ δηλαδή, δπως ἔξήγησα πρὶν ἀπὸ λίγο, ἡ ὄντικὴ λειτουργία τοῦ Θεοῦ ἀπορρίπτεται (καὶ τὸ σχετικὸ χωρίο ἀπὸ τὸ Η' 8,267-268, δὲν εἶναι παρὰ «διαγραπτέα παραχώρηση τοῦ συγγραφέα στὴν καθιερωμένη θρησκευτικότητα»), ἔπειται ὅτι ὁ κόσμος ἔχει ἐναποτεθεῖ σχεδὸν ἐξ ὀλοκλήρου στὸ παγκόσμιο πνεῦμα. Τί εἶναι τοῦτο, δὲν τὸ λέει ὁ συγγραφέας. “Αν δημος εἶναι ἰσχυρὴ ἡ διάζευξη: ἡ Θεὸς ἡ δημιούργημα, τότε δεδομένου ὅτι τὸ πανθεϊστικὸ «μίασμα» ἀποκλείει τὴ θεότητα ἀπὸ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ἄρα δὲν μένει γιὰ τὸ τελευταῖο παρὰ νὰ εἶναι δημιούργημα. Αὐτὸ λοιπόν, τὸ δημιούργημα, κυβερνᾶ τὸν κόσμο· καὶ ὅταν ἐμεῖς οἱ κοινοὶ ἀνθρωποι προσευχόμαστε στὸν Θεό, σ' αὐτὸ πηγαίνουν πράγματι οἱ προσευχές μας. Τὸ ἐκλαμβάνουμε ἄλλωστε γιὰ Θεὸ ἐπειδή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τί ἔχουν πεῖ μερικοὶ πολὺ βαθεῖς μυστικοί, γιὰ μᾶς ὁ Θεὸς εἶναι πάντως ἄπειρος, αἰώνιος, παντοδύναμος, πανάγαθος, ἔχει δηλαδὴ τὶς ἴδιότητες πού, σύμφωνα μὲ τὸ ἔργο, τὶς ἔχει τὸ δημιούργημα «παγκόσμιο πνεῦμα». Ἀναντίρρητα, ἀναγνωρίζεται καὶ στὸν Θεὸ μιὰ ἐπίδραση στὸν κόσμο, ἀλλ' αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς σπάνιες περιπτώσεις δπου ὁ Θεὸς «δημιουργεῖ», κανονικὰ εἶναι ἐλάχιστη (ὁ Θεὸς «χτυπάει τὴ θύρα», «μιλάει», «συνομιλεῖ»): ἐλάχιστοι ἀνθρωποι ἀκοῦν τὸ «μίλημα» καὶ ἀπαντοῦν· κι ἐξ ἄλλου ἀφοῦ ὁ Θεὸς ἄλλον «τρόπο» ἀπὸ τὴν ὑπερουσιότητα δὲν ἔχει, ἀσκεῖται, τόσο στὶς ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις «δημιουργίας» δσο καὶ στὶς κανονικὲς περιπτώσεις «μιλήματος», μὲ κάποιου εἶδους αὐταντίφαση τοῦ Θεοῦ, κάποιου εἶδους ἀναποφαντική. θὰ ἔλεγα μεταφορικά, ὑπέρβαση τῆς ὑπερουσιότητας.



Στὴν περιορισμένα πανθεϊστική, ποὺ πιὸ πρὶν προτείναμε (Στ 2 III), καὶ στὴν μὴ πανθεϊστική, ὅπου τώρα καταλήξαμε ἔρμηνεία, θεμιτὴ εἶναι ἡ κριτικὴ παρατήρηση ὅτι καὶ οἱ δύο ὑπερβαίνουν τὸ συγγραφέα κατὰ τοῦτο, ὅτι αὐτὸς πάντως δὲν μᾶς λέει τί εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ἀλλὰ περιορίζεται νὰ μᾶς πεῖ αὐτὰ ποὺ «βλέπει»: τὸ ἄπειρο κλπ. παγκόσμιο πνεῦμα καὶ τὸν ὑπερούσιο Θεό. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κάθε φιλόσοφος δικαιοῦται νὰ ἐπέχει μπροστὰ σὲ δρισμένα ἐρωτήματα, νὰ ἀφήνει κενά. «Ομως ὁ συγγραφέας ἔχει στὴν περίπτωση τούτη ἀποστερήσει τὸν ἔαυτό του ἀπὸ αὐτὸ τὸ δικαίωμα, ἀφοῦ καταπολεμεῖ τὸν πανθεϊσμὸ καὶ δηλώνει: «Θ' ἀρκεσθῶ ν' ἀντιδιαστείλω τὴ βασική του θέση [δηλαδὴ τοῦ πανθεϊσμοῦ] ἀπὸ τὴ θέση πού, ἀκολουθώντας τὴ μονοθεῖα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, θὰ ὑποστηρίξω ἐδῶ [δηλαδὴ σ' αὐτὸ τὸ ἔργο] καὶ ποὺ μοιάζει νά 'ναι παραπλήσια μὲ τὴ θέση τοῦ πανθεϊσμοῦ ἐνῶ δὲν ἔχει οὕτε τὴ παραμικρὴ σχέση ἢ συγγένεια μαζί του» (Θ' 4,250). Τὸ χωρίο τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ συγγραφέας ἔχει τουλάχιστο τόση ώς πρὸς τὸν ἔαυτό του σαφήνεια, ὅτι δηλαδὴ ἡ μεταφυσική του δὲν εἶναι καθόλου πανθεϊστική. Τί μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι; 'Υπάρχει μιὰ φράση, στὴν ἵδιαν ἀκριβῶς παράγραφο καὶ σελίδα, ἐπτὰ στίχους πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ προηγούμενο παράθεμα, στὴν ὁποίᾳ προδίδεται ὅτι ὁ συγγραφέας ταλαντεύεται (ἄς προσεχτεῖ τὸ «μᾶλλον») καὶ καταβάθος ἀμηχανεῖ: «Ο Θεὸς δὲ μπορεῖ νά 'ναι μόνο τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ἢ μᾶλλον δὲ μπορεῖ νά 'ναι διόλον τὸ παγκόσμιο πνεῦμα». Ἡ πρώτη ἄρνηση ὁδηγεῖ στὴ θέση ὅτι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι ὁ Θεὸς ως ὥν ἡ δεύτερη (στὴν ὁποίᾳ κλίνει, τέλος κλίνει μὲ ἀποφασιστικότητα, ὁ συγγραφέας) ὁδηγεῖ στὴ θέση ὅτι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι δημιούργημα. (Ἄς σημειωθεῖ ὅτι τέτοιες ταλαντεύσεις καὶ ἀμηχανίες δὲν εἶναι ἀσυνήθιστες μέσα στὰ φιλοσοφικὰ ἔργα.)

3

I. Στὸ Ε 5 ἐνδιέτριψα στὶς δυσχέρειες ποὺ συνεπάγεται ἡ ἀντίληψη τοῦ συγγραφέα γιὰ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα ὅτι ἐνέχει τὰ πάντα ὅσα ὑπάρχουν, ὑπῆρξαν, θὰ ὑπάρξουν καὶ δὲν θὰ ὑπάρξουν ποτὲ μὲς στὸν κόσμο καὶ ἀπὸ αὐτὰ «βγάζει ἀπὸ τοὺς κόλπους του» κάθε τόσο τὰ λίγα ποὺ ἀποτελοῦν τὸν σὲ κάθε στιγμὴ κόσμο μας. Συνδυάζοντας ἥδη ἐκεῖνα ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὴ Στ 2, συμπληρώνω ὅτι, ὅταν ὁ ὑπερούσιος Θεὸς δημιούργησε —δημιούργησε προαιώνια; καὶ τί θὰ πεῖ «προαιώνια»;— τὸ παγκόσμιο πνεῦμα καὶ τοῦ ἐκχώρησε (οχι φυσικὰ πρὶν τὸ δημιουργήσει) τὴν αἰωνιότητα καὶ τὴν ἀπειροσύνη καὶ τὴν παντοδυναμία καὶ τὴν παναγαθότητα, τοῦ δημιούργησε ἐντός του, σὲ κατάσταση βέβαια πνευματική, ὅλες τὶς —γιὰ νὰ ἐκφρασθῶ ἔτσι— περατότητες ὃσες ἐγκοσμιοποιήθηκαν ἥδη, ἐγκοσμιοποιοῦν-



ται τώρα, θὰ ἐγκοσμιοποιηθοῦν στὸ μέλλον καὶ δὲν θὰ ἐγκοσμιοποιηθοῦν ποτέ, ἀνάμεσά τους τοῦ δημιούργησε καὶ τὸν χωρόχρονο (γιὰ τὴν ἀνόργανην ὑλικοενεργειακότητα) καὶ τὸ χρόνο (γιὰ τὰ ζωικὰ ὅντα καὶ πάντως τὸν ἄνθρωπο), μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ ἐγκοσμιοποιεῖ ἀπὸ τὶς περατότητες αὐτὲς κάθε φορὰ ἔνα ὑποσύνολο, ἀλλὰ πάντοτε τέτοιο ὥστε τὸ ἐκάστοτε νεώτερο νὰ συνεχίζει γενεσιακὰ τὸ προηγούμενο. Σὲ τοῦτο λοιπὸν ἔξαντλεῖται ἡ παντοδυναμία καὶ ἡ δημιουργικότητα, ἡ παντοδύναμη δημιουργικότητα τοῦ παγκόσμιου πνεύματος: στὴν ἔξαγωγὴν ἀπὸ τοὺς κόλπους του, στὴν ἐγκοσμιοποίηση, τοῦ ἐκάστοτε κόσμου μας καὶ τῶν ἐντὸς του μερικότερων περατήτων. Ὁστόσο, στὸ Στ 2 I παρέθεσα ἀπὸ τὸ Η' 15,285, ὅπου δὲ συγγραφέας θέτει τὸ ἔξῆς ἀναφορικὰ μὲ τὸν ὑπερούσιο Θεό: «Ἄφήνει τὸ παγκόσμιο πνεῦμα νὰ διαμορφώνει τὸ φυσικὰ ἀνύπαρκτο σὲ ὑπαρκτό, τὸ φυσικὰ ἀδύνατο σὲ ἀναγκαῖο ἢ πιθανὸν ἢ περιττό». Ἡ φράση αὐτὴ περιέχει κάτι πέρ' ἀπὸ τὴν ἔξαγωγὴν ἀπὸ τοὺς κόλπους: τὴν ἔννοιαν τῆς διαμόρφωσης. Ἐδῶ λοιπὸν ὑπάρχει κάτι πιὸ δημιουργικὸ ἀπὸ τὴν ἔξαγωγὴν τῶν ἑτοίμων. Νομίζω πὼς ἡ ἔννοια αὐτὴ πρέπει νὰ ἔννοηθεῖ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀντίληψης τοῦ συγγραφέα ποὺ μελετήσαμε στὰ B 5 I-III καὶ Γ 3 καὶ ἐρμηνεύσαμε ως ἔξῆς: τὸ παγκόσμιο πνεῦμα «ἐπενεργεῖ διαπλαστικὰ ...πάνω στὰ γινόμενα αἰτιοκρατικῶς» (B 5 II). Τέτοια λοιπὸν εἶναι ἡ «παντοδύναμη δημιουργικότητα» τοῦ παγκόσμιου πνεύματος.

Καὶ δὲ ὑπερούσιος Θεός; Αὐτὸς βέβαια εἶχε «κάποτε» —τάχα ὅχι ἥδη ως ὕν;— μεγάλη δημιουργικὴ δραστηριότητα, δημιούργησε τὸ παγκόσμιο πνεῦμα καὶ τὶς περατότητες μέσα σ' αὐτό. Τοῦτο ἀνήκει ὅμως στὸ «παρελθόν» (τὰ εἰσαγωγικὰ ὑποδηλοῦν τὴν δυσχέρειαν μιᾶς διαδοχῆς πρὶν ἀπὸ τὸ χρόνο). Ἔκτοτε δὲ ὑπερούσιος Θεὸς ἔχει περιορισθεῖ σὲ δύο ἐνέργειες: Μπαίνει —ώς δὲ Ξένος— μέσα σὲ ὅλα τὰ ἐκάστοτε ἐγκοσμιοποιημένα καὶ προσπαθεῖ νὰ τὰ προσελκύσῃ ὥστε νὰ ξεπερνοῦν σὲ στιγμὲς ἱερότητας τὴν κοσμικὴ ἐπιφάνειά τους ἀλλὰ καὶ τὴν παγκοσμιοπνευματικὴν οὐσία τους, καὶ νὰ στρέφονται καὶ κατὰ τὸ δυνατὸ προσεγγίζουν πρὸς αὐτόν. Πέρ' ἀπ' αὐτὴ τὴν ἐνέργεια —ποὺ δὲ συγγραφέας ὅχι, ἀλλὰ ἔνας ἄλλος θὰ μποροῦσε νὰ τὴν θεωρήσει ως ἐρωτικὴ ἢ ἔστω ως ἐρωτικὰ παιδαγωγική—, στὰ παρατεθειμένα ἥδη (Στ 2 I) ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ Η' 15,284 καὶ Η' 15,285 δὲ συγγραφέας γράφει ὅτι δὲ Θεὸς δημιουργεῖ. Μὲ βάση τὰ πιὸ πάνω ὅλα καὶ εἰδικότερα τὰ συμπεράσματά μας στὶς B 5 I-III καὶ Γ 3, δὲν μένει ἥδη ἄλλο νὰ δημιουργεῖ δὲ Θεὸς παρὰ κάθε τόσο τὴν «προσθήκην ἐνὸς ἀπόλυτα νέου μορίου στὴ συστατικὴ οὐσία» (Β' 8,29) τοῦ κόσμου. Μαζὶ μὲ τοῦτο πρέπει νὰ βάλουμε καὶ κάποιες ἔκτακτες θαυματουργικὲς παρεμβάσεις.

II. Αὐτὰ ὅλα φρονῶ ὅτι καὶ καθ' ἔαυτὰ δὲν εἶναι ἰκανοποιητικά. Γιὰ τὴν κριτικὴν ὥστόσο θεώρηση σημασία ἔχει τὸ ἔξῆς: Στὰ πρῶτα κεφάλαια



τοῦ ἔργου εἶχε τεθεῖ ἐμφατικότατα ἡ μεταφυσικὴ δημιουργικότητα, ἡ θαυματουργικότητα, ἡ παντοδύναμη πραγματοποίηση τοῦ «ἀδύνατου». εἶχε μάλιστα ἀποδοθεῖ στὸ ἀπόλυτο —δηλαδὴ στὸ παγκόσμιο πνεῦμα— ώς τὸ κατ' ἔξοχὴν θαυματουργικό. Τώρα λοιπὸν ἡ δημιουργία ἔχει οὐσιαστικὰ περάσει στὸ ὑπεραπόλυτο —δηλαδὴ στὸν Θεὸ ώς ὑπερούσιο— καὶ ἐπιπλέον ἔχει μετατοπισθεῖ σ' ἓνα «χρονικὸ» σημεῖο «προαιώνιο». "Ωστε μέσα στὸν κοσμικὸ χρόνο δὲν ἔχουν ὑπολειφθεῖ περιθώρια δημιουργικὰ παρὰ γιὰ κάτι μικροπαρεμβάσεις δημιουργικὲς τοῦ Θεοῦ (πάντοτε ώς ὑπερούσιου) καὶ γιὰ κάτι διαπλαστικὲς ἐπιδράσεις τοῦ παγκόσμιου πνεύματος.

Z. Ἡ ἀλήθεια

1

I. Τὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ ἔργου ἐπιγράφεται: «Ἡ ἀλήθεια». Εἶναι, θὰ ἔλεγα, κάτι ἀντίστοιχο κάπως πρὸς ἐκεῖνο ποὺ σ' ἔναν μεθοδικὰ πιὸ παραδοσιακὸ συγγραφέα θὰ ἦταν τὰ γνωσιοθεωρητικὰ ἐπιλεγόμενα καὶ ἐπιπλέον μιὰ ἐπέκταση στὸ χῶρο τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας. Ὁ συγγραφέας δηλώνει —δίκαια, ὅπως θὰ φανεῖ μὲ τὰ ἐπόμενα— ὅτι γιὰ τὴν ἀλήθεια ἔχει τὴ δική του «θεωρία». Ἡ θεωρία αὐτὴ εἶναι ἀπὸ τὴ μιά της ὄψη «ἀρνητική», θέτει δηλαδὴ «τὸ τί δὲν εἶναι ἡ ἀλήθεια» (ὅλα Θ' 2,291). Ἀποφασιστικὰ ξεχωρίζει ὁ συγγραφέας τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὴ γνώση. Ἀντικείμενο τῆς γνώσης εἶναι ὅχι ἡ ἀλήθεια ἀλλὰ ἡ ἀκρίβεια, ἡ «γνωστικὴ ἀκρίβεια» (Θ' 10,316). «Ἡ γνώση στηρίζεται στὴν ἐμπειρία ἢ σὲ καθαρὰ λογικοὺς συλλογισμούς (ἢ φυσικὰ καὶ στὰ δυὸ μαζί). Ἡ ἐμπειρία δὲν ἀποκαλύπτει πουθενὰ τὴν ἀλήθεια. "Ενα δέντρο ἢ ἔνα ἡλεκτρόνιο δὲν εἶναι ἀλήθεια· εἶναι ἀπλούστατα μιὰ πραγματικότητα ἢ ἔνα φαινόμενο ποὺ πιστοποιοῦμε ἢ ἐρμηνεύουμε· ἀν πιστοποιοῦμε ἢ ἐρμηνεύουμε μιὰ πραγματικότητα σωστὰ (δηλαδὴ μὲ βάση τοὺς καλύτερους δυνατοὺς λογικοὺς συλλογισμούς καὶ τὴν πιὸ πρόσφατη λογικὴ προσπέλαση στὰ πράγματα), ἐπιστοποιήσαμε ἀπλούστατα ἢ ἐρμηνεύσαμε μὲ ἀκρίβεια (μὲ σχετικὴ πάντοτε ἀκρίβεια) τὴν πραγματικότητα. "Ενας μαθηματικὸς ἐπίσης συλλογισμός, ἀν εἶναι σκέτος λογικὸς συλλογισμὸς χωρὶς ν' ἀναφέρεται σὲ πράγματα, μπορεῖ νά· ναί ἢ νὰ μὴν εἶναι ἀκριβής (κι αὐτὸ ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἀξιωματικὰ θεσπίσαμε)· δὲν περιέχει ὅμως σὲ καμμιὰ περίπτωση τὴν ἀλήθεια» (Θ' 2,290·βλ. καὶ Β' 1,17). Προχωρεῖ μάλιστα ὁ συγγραφέας, ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸν Ράσσελ κατὰ τὴ μαχητικὴ καὶ πάλι ἀναμέτρηση μαζί του, στὴ θέση ὅτι ἡ ἀκρίβεια καὶ ἡ ἀνακρίβεια «εἶναι συμβάντα... ποὺ ἔχουν... μιὰ ψυχολογικὴ ὑποκειμενικὴ σημασία» (Θ' 10,317), κι ἀν τὶς ξεχωρίζουμε χαρακτηρίζοντάς τες ώς «ἀλήθεια» καὶ «ἀναλήθεια», αὐτὸ διφείλεται στὴ φιλαλήθεια — πού,



ὅπως θὰ δοῦμε στὸ Z 2 I, αὐτὴ εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸ συγγραφέα, ποὺ ἀνήκει στὶς ἀλήθειες.

Δὲν μπορεῖ, νομίζω, ν' ἀμφισβητηθεῖ ὅτι ως πρὸς τὴ γνώση ποὺ «στηρίζεται στὴν ἐμπειρίᾳ ἢ σὲ καθαρὰ λογικοὺς συλλογισμοὺς» (θ' ἀνέφερα: τὴν ἐμπειρική, τὴ θετικοεπιστημονική, τὴ μαθηματικὴ καὶ τὴν ὅποιαν ἄλλη τυπολογικὴ γνώση) ὁ συγγραφέας ἔχει δίκαιο· ἀλήθεια στὶς περιοχὲς αὐτὲς εἶναι ἡ μικρότερη ἢ μεγαλύτερη ἢ ἡ τέλεια ἀκρίβεια —ἄλλοι τὴν ἀποκαλοῦν δρθότητα— τοῦ συσχετισμοῦ τοῦ ἐνὸς μὲ τὸ ἄλλο ἢ μὲ τὰ ἄλλα, εἴτε τῶν μὲν μὲ τὸ ἔνα ἢ μὲ τὰ δέ. Ὁμολογουμένως, δὲν μιλᾶμε σὲ τέτοιες περιπτώσεις γιὰ ἀκρίβεια ἄλλὰ γιὰ ἀλήθεια, ποὺ πάντως σημαίνει —ἄν αὐτὸ δφείλεται στὴ φιλαλήθεια ἢ ἄλλο, ἄλλο ζήτημα— ὅτι ὁ συσχετισμὸς καταλάμπεται ἀπὸ ἔνα ἰδιότυπο, ἔναν αὐτοτελὴ «χαρακτήρα», ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνακάλυψης μιᾶς ἰδιότυπης σχέσης ἐγγενοῦς στὰ «πράγματα», μιᾶς σχέσης «οὐσίας». Ἔτσι, ὅταν λέμε: «ἡ ἐλιὰ εἶναι δέντρο», «ἡ ἐλιά, ἡ μηλιὰ κλπ. εἶναι δέντρα», τὸ «δέντρο ἔχει αὐτὲς κι αὐτὲς τὶς ἰδιότητες», «τὸ δέντρο ἔχει αὐτὰ κι αὐτὰ τὰ εἰδῆ», «οἱ τρεῖς γωνίες τοῦ τριγώνου ἴσοινται μὲ δύο δρθές», ἐπισημαίνομε —γιὰ νὰ ἐκφρασθῶ ἐδῶ μὲ συντομίᾳ ἐξαπλουστευτικὰ γενικευτική— στοιχεῖα κάθε φορὰ ποὺ ἀνήκουν στὴν ἀπὸ αὐτὴν ἢ ἐκείνη τὴν ἀποψη «οὐσία» τοῦ κάθε ἀντικειμένου μας καὶ ὑστερα ἐξετάζουμε κατὰ πόσο τὰ στοιχεῖα τῆς «οὐσίας» τοῦ ἐνὸς ἀντικειμένου μποροῦν μὲ ταυτιστικὴ ἐπικάλυψη ν' ἀναγνωρισθοῦν ἀνάμεσα σ' ἐκεῖνα τῆς «οὐσίας» τοῦ ἄλλου. Ὡστόσο, ὑπάρχει ἔνα κοινὸ γνώρισμα δλων αὐτῶν τῶν «οὐσιῶν»: ἡ ἔλλειψη βάθους, ἡ ἐπιπεδότητα· γι αὐτὸν τὸ λόγο ὁ συσχετισμὸς τοὺς δὲν εἶναι παρὰ συσχετισμὸς ἐπιπέδων καὶ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐπικάλυψη καὶ τὴ διακρίβωση τῆς ἔκτασης ποὺ ἡ μιὰ μπορεῖ ταυτιστικὰ νὰ καταλάβει πάνω στὴν ἄλλη.

Σ' αὐτὴ λοιπὸν τὴ «γνωστικὴ ἀκρίβεια (τὴ λεγόμενη γνωστικὴ 'ἀλήθεια')» ἀντιθέτει ὁ συγγραφέας τὴν «οὐσιαστικὴ ἀλήθεια, τὴν ὑπερβατική, τὴν ἡθική» (ὅλα Θ' 10,316). Θετικὰ τὴν ἀντιλαμβάνεται ως «μεταφυσικὴ οὐσία αὐτόνομη, ποὺ ἔχει σχέση μόνο μὲ τὸν ἑαυτό της καὶ ὅχι μὲ γεγονότα ἢ φαινόμενα ἀσχετα ἀπὸ τὸν ἑαυτό της» καὶ, μὲ τοῦτο, «δὲν ἀνήκει στὴ σφαιρὰ ποὺ δονομάζεται 'γνώση'» (ὅλα Θ' 2,287). Στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἀποκλείεται ἡ δυνατότητα τόσο τῆς ἀνακρίβειας, «ώς ἀθέλητου λάθους ποὺ δφείλεται σὲ ἄγνοια ἢ ἀπροσεξία» (μὲ ἄλλη διατύπωση: «ώς λογικοῦ λάθους ἢ ώς ἄγνοιας γεγονότων»), ὅσο καὶ τοῦ ψεύδους, ώς «συνειδητῆς παραποίησης» καὶ τελικὰ ώς «ἄρνησης τῆς μεταφυσικῆς οὐσίας τῆς ἀλήθειας». Γενικά, δὲν τίθεται ἀπέναντι στὴν ἀλήθεια ζήτημα ἀναλήθειας. «Τὸ ψεῦδος... δὲν ἔχει καμιὰ μεταφυσικὴ δοντότητα· τὸ ψεῦδος εἶναι ἀπλούστατα τὸ ψέμα ποὺ προφέρουν τ' ἀνθρώπινα χείλη... Εἶναι ἔνα ἀνθρώπινο περιστατικὸ ποὺ δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια». Ἡ ἄγνοια πάλι, «ώς ἀπό-



λυτο ψυχικὸ καὶ πνευματικὸ γεγονός, δὲν ἔχει σχέση οὐσιαστικὰ ἀρνητικὴ πρὸς τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ εἶναι μονάχα μιὰ ἀνθρώπινη περιπέτεια, ἵνα σκοτάδι ποὺ μέσα του καταδικάστηκε νὰ ζεῖ ἔνας ἀνθρωπος» (ὅλα Θ' 2,288).

Μὲ βάση τὴν ἀντίληψη αὐτὴ ὁ συγγραφέας ἀποκρούει τόσο τὸν παραδοσιακὸ —τὸν ποικίλα ἐννοημένον— ὅρισμὸ τῆς ἀλήθειας ως *adaequatio* (ἢ *correspondentia* ἢ *convenientia*) *intellectus et rei*, ὅσο καὶ τὴν νεοκαντιανὴ ἀποψη γιὰ τὴν ἀλήθεια ως ἄξια ποὺ ἰσχύει ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει, ως «μιὰν ἀπόλυτη ἄξια χωρὶς οὐσία, [ώς] μιὰ σκέτη μορφὴ χωρὶς περιεχόμενο» (Θ' 6,302).

II. Δὲν ἀποπειρῶμαι ἀκόμη κριτικὴ ἀλλά, προχωρώντας, συγκεκριμενοποιῶ μαζὶ μὲ τὸ συγγραφέα ἐκεῖνο ποὺ χαρακτήρισε γενικότατα ως «μεταφυσικὴ οὐσία αὐτόνομη»: «Ο Θεὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια» (Θ' 6,305). ὑπάρχουν καὶ διατυπώσεις: «ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός» (Θ' 1,287, Θ' 5,300), «ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός» (Θ' 5,300 κ.ἄ.). Πῶς φιλοσοφικὰ φτάνει ὁ συγγραφέας σ' αὐτὴ τὴν θέση; Πατῷ, θὰ ἔλεγα, διαδοχικὰ σὲ τρία σκαμνιά: στὴ διδασκαλία γιὰ τὴν ἀλήθεια α) τοῦ Χάιντεγγερ (στὸ *Eīnai kai Xρόνος*), β) τοῦ Γιάσπερς, γ) τοῦ Γουάιτχεντ καὶ, ἀπολακτίζοντας τὸ πρῶτο καὶ ἀφήνοντας ἀπλῶς στὴ θέση του τὸ δεύτερο, ἀνατείνεται γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀπὸ τὸ τρίτο καὶ μὲ ἀπότομο τιτάνιο ἄλμα φτάνει στὸν Θεὸ ώς τὴν ἀλήθεια. Θέλω νὰ πῶ, τὶς τρεῖς αὐτὲς διδασκαλίες γιὰ τὴν ἀλήθεια τὶς χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας πρὸς ψυχοδιανοητικὴ προετοιμασία τοῦ ἀναγνώστη, πρὸς διάνοιξη τῆς διάθεσης καὶ τῆς κατανοητικῆς του ίκανότητας γιὰ τὴ δική του διδασκαλία — ἡ ὅποια ὅμως τίθεται κατόπιν κατὰ τρόπο ἀπροετοίμαστο φιλοσοφικά (ἐνῶ τὸ γνήσιο φιλοσοφικὸ ἀνέβασμα ἀποτελεῖ πορεία ἀπὸ τὰ ἥδη κατακτημένα πρὸς μιὰ πιὸ πέρα κάθε φορὰ κορυφὴ κι ἐνδεχομένως φτερούγισμα ἀπὸ τούτη, ἀλλὰ μ' εὐλογην ὑποψία, πρὸς ἀστέρινα ὕψη).

Ο συγγραφέας τονίζει ὅτι «μόνο ἡ θεωρία τοῦ Γιάσπερς γιὰ τὴν ἀλήθεια θὰ βοηθήσει κάπως ἔμμεσα στὸ ἀντίκρισμα τῆς οὐσίας τῆς ἀλήθειας· θὰ μᾶς βοηθήσει ὅμως καὶ ἡ θεωρία τοῦ Γουάιτχεντ» (Θ' 2,291). Αφοῦ πάντως ἐκθέτει καὶ τὶς τρεῖς, ἐμεῖς στὸ δικό μας τώρα ἀγώνισμα νὰ κατανοήσουμε τὴ δική του θεωρία, δὲν θὰ παραλείψουμε ν' ἀναζητήσουμε βοήθεια ἀπὸ καμιά.

Θὰ ἔλεγα ὅτι ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Χάιντεγγερ μᾶς ὑποβοηθεῖ ἡ ἔξῆς ἀντίληψη, ποὺ εἶναι ἄλλωστε θεμελιακὴ στὴ φιλοσοφία του. Τὴν παραθέτω, ὅπως τὴν ἔχει συμπυκνώσει ὀρθὰ στὴν ἔξῆς φράση του ὁ συγγραφέας μέσα στὴν κάπως εὐρύτερη σχετικὴ ἀναφορὰ τοῦ ἔργου: «Ἡ ὑπαρξη (*Dasein*) εἶναι ἡ ἴδια κάτι ποὺ ἀνοίγεται καὶ ξεσκεπάζεται στὸν ἑαυτό της καὶ ποὺ ἀνοίγει καὶ ξεσκεπάζει τὰ πράγματα ποὺ ὑπάρχουν» (Θ' 3,292· βλ. *Sein und Zeit* § 44). Σταματῶ ἐδῶ μὲ τὴν ἐπιφύλαξη νὰ συνεχίσω στὸ Ζ 1 V.

Απὸ τὴν ἀντίστοιχη διδασκαλία τοῦ Γιάσπερς θὰ μᾶς ὑποβοηθήσει ἡ



έξης θέση τοῦ φιλοσόφου, τὴν ὅποια ὁ συγγραφέας, ὅπως δηλώνει, ἀντλεῖ —καθὼς καὶ ὅ,τι ἄλλο τοῦ Γιάσπερς ὅχι ἀπλῶς ἀποδίδει ἄλλὰ καὶ παραθέτει — ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ τελευταίου ‘Υποστασιακὴ φιλοσοφία (*Existenzphilosophie*, 1938). Παραθέτω κατὰ τὴν κανελλοπουλικὴ μετάφραση: «Στὴν ὑπόσταση (Existenz) ὑπάρχει ἡ πίστη» (Θ' 3,295). Ἰδοὺ καὶ ἔνας συμπληρωματικὸς στοχασμός, ποὺ προτιμῶ νὰ τὸν μεταφράσω ὁ ἴδιος: «‘Ἡ ὑπόσταση ἐμπειρᾶται (erfährt) τὴν ἀλήθεια μέσα στὴν πίστη» (β' ἔκδοση, 1956, σ. 32). ‘Ο συγγραφέας ἀποδίδει τὴν θέση αὐτὴ ἐρμηνευτικά: «[Ἡ ὑπόσταση] ζεῖ τὴν ἀλήθεια ως πίστη» (Θ' 3,294). Ἡ ἐρμηνευτικὴ ἀπόδοση, καὶ μάλιστα ἐκείνη τοῦ νοήματος τοῦ ἐμπειρᾶσθαι (erfahren) ἔδω, εἶναι δρθή. Χρήσιμο κρίνω νὰ παραθέσω καὶ τὴν ἔξης παρατήρηση τοῦ συγγραφέα: «‘Ο Γιάσπερς... θεωρεῖ ως τὴν πιὸ οὐσιαστικὴ σχέση μας πρὸς τὴν ἀλήθεια τὴν ὑπόστασιακή. Ἀλλὰ καὶ μ' αὐτὴ τὴν θέση του μόνον ἔμμεσα μᾶς βοηθάει νὰ προχωρήσουμε στὴν οὐσιαστικὴ σύλληψη τῆς ἀλήθειας. Ὁ ἴδιος δὲ μᾶς λέει ποιὰ εἶναι ως οὐσία ἡ ὑπόστασιακὴ ἀλήθεια, δηλαδὴ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια μέσα στὴν πίστη» (Θ' 3,295).

Περνῶ στὸν Γουάιτχεντ. Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ φιλοσοφικό του καταστάλαγμα ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσει, ὅπως τὸ ἀποδίδει μὲ πιστότητα ὁ συγγραφέας σύμφωνα μὲ τὸ ἔργο τοῦ ’Αγγλοαμερικανοῦ φιλοσόφου *Περιπέτειες ’Ιδεῶν* (*Adventures of Ideas*), κεφ. XVI-XVIII: «‘Ο Γουάιτχεντ λέει ὅτι ‘ἡ ὁμορφιά... εἶναι μιὰ ἔννοια εὐρύτερη καὶ πιὸ θεμελιακὴ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια’. Ἡ ὁμορφιὰ ἀγκαλιάζει ὅλα: τὶς σχέσεις φαινομένου καὶ πραγματικότητας, ἄλλὰ καὶ τὶς ἀμοιβαίες σχέσεις ἀνάμεσα στὰ διάφορα συστατικὰ στοιχεῖα καὶ τοῦ φαινομένου καὶ τῆς πραγματικότητας. Ἡ λειτουργικὴ προσαρμογὴ καὶ ἀρμονικὴ συμμόρφωση τῶν πάντων πρὸς τὰ πάντα, στὸ σύμπαν ἢ σ' ἕνα ἔργο τέχνης ἢ σὲ μιὰν ἀνθρώπινη πράξη, εἶναι ἡ ὁμορφιά... Ἡ ἀκόλουθη φράση του εἶναι χαρακτηριστικὴ γιὰ τὸ μεταφυσικὸ νόημα ποὺ δίνει ὁ Γουάιτχεντ στὴν ὁμορφιά: ‘‘Ἡ τελολογία τοῦ σύμπαντος κατευθύνεται στὴν παραγωγὴ ὁμορφιᾶς’. Καὶ μιὰ ἄλλη φράση τοῦ Γουάιτχεντ εἶναι σημαντική... ‘‘Ἡ ἀλήθεια ἀντλεῖ τὴν δύναμην νὰ δικαιώσει τὸν ἑαυτό της ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρει στὴν προαγωγὴ τῆς ὁμορφιᾶς· χωριστὰ ἀπὸ τὴν ὁμορφιὰ, ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι οὕτε καλὴ οὕτε κακή’’. Μὲ τὴν τελευταία αὐτὴ παρατήρηση μπαίνει στὴ θεωρία τοῦ Γουάιτχεντ καὶ τὸ ἥθικὸ κριτήριο. ‘‘Ἡ ἀλήθεια, ἡ ὁμορφιά, καὶ τὸ ἀγαθὸ συνδυάζονται καὶ ρητὰ σὲ μερικὲς ἄλλες φράσεις τοῦ Γουάιτχεντ. Ἡ ὁμορφιὰ ως ὑπέρτατη ἀρμονία, ἀντικειμενικὰ ἐνσαρκωμένη στὸ σύμπαν, ὑποκειμενικὰ συλληπτὴ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, εἶναι πάντως γιὰ τὸν Γουάιτχεντ τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς δημιουργίας... ‘Ο Γουάιτχεντ... δὲν ἐμφανίζει ἐξαρτημένο τὸ σύμπαν ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση, ἄλλὰ ἐμφανίζει ἀντίθετα τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση, τὴν ψυχή,



νὰ κατευθύνεται, ἂν καὶ ἡ ἴδια εἶναι πεπερασμένη, πρὸς τὸ σύμπαν, πρὸς τὶς ἄπειρες δυνατότητες δομορφιᾶς καὶ ἀρμονίας» (Θ' 4,297-298).

Πῶς θὰ βοηθηθοῦμε ἀπὸ τὶς ἀπόψεις αὐτὲς τοῦ Γουάιτχεντ, τὸ λέει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας εὐθὺς σχεδὸν μετὰ τὸ πιὸ πάνω χωρίο καὶ ἀφοῦ ἥδη ἔχει ταυτίσει τὴν «ἀλήθεια» τοῦ Γουάιτχεντ μ’ ἐκεῖνο ποὺ αὐτὸς ἀποκαλεῖ, ώς ἀντικείμενο τῆς γνώσης, «γνωστικὴ ἀκρίβεια». «Ἄν μετονομάσουμε τὴν ‘δομορφιὰ’ τοῦ Γουάιτχεντ καὶ τὴν ποῦμε ‘ἀλήθεια’ —σὲ ὅλες ἄλλωστε τὶς φάσεις τῆς ἀλήθειας, ποὺ θὰ μὲ ἀπασχολήσουν ἀπ’ ἐδῶ καὶ πέρα, ὑπάρχει ἡ δομορφιὰ ώς αὐτονόητη παραλλαγὴ καὶ φάση τῆς ἀλήθειας—, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ἀλήθεια αὐτὴ δὲ σταματᾷ σὲ ὅσα ἡ ἀνθρώπινη συνείδηση διαπιστώνει στὸ σύμπαν, ἀλλὰ προχωρεῖ πιὸ πέρα· ἡ ἀλήθεια ὅχι μόνο δὲ σταματᾷ σὲ ὅσα διαπιστώνει ἡ συνείδηση, ἀλλὰ ἀρχίζει ἀκριβῶς ἀπ’ ὅσα εἶναι γιὰ τὴ συνείδηση, τὴν πεπερασμένη, ἔνα σχετικὸ τέρμα. Πέρ’ ἀπὸ τὴν περιορισμένη ἀρμονία καὶ φτωχὴ δομορφιὰ ποὺ διαπιστώνει ὁ νοῦς καὶ ἡ διαίσθησή μας —καὶ τὴ διαπιστώνει στὸ φυσικὸ κόσμο, σὲ μιὰ πράξη καλοσύνης, στὴν ώραία μορφὴ ἐνὸς ἀνθρώπου, σ’ ἔνα ἔργο τέχνης— ὑπάρχει τὸ ἀπόλυτο πρότυπο, ὑπάρχει ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια καὶ ἡ ἀπόλυτη δομορφιά, ὑπάρχει ἡ ὑπερπαγκόσμια πηγὴ κάθε ἀλήθειας καὶ κάθε δομορφιᾶς, ὑπάρχει ὁ Θεός» (Θ' 4,298).

Μ’ αὐτὸν λοιπὸν τὸν τρόπο ὑποβοηθοῦμαστε ν’ ἀνυψωθοῦμε ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Γουάιτχεντ γιὰ τὴν δομορφιὰ στὴ διδασκαλία τοῦ συγγραφέα γιὰ τὸν Θεό ώς τὴν ἀλήθεια. «Οπως ἥδη παρατήρησα —τὸ δηλώνει ἄλλωστε καὶ ὁ συγγραφέας—, πρόκειται γιὰ ὑποβοήθηση ὅχι αὐστηρὰ φιλοσοφικὴ ἀλλ’ ἀπλῶς ψυχοδιανοητική, δεδομένου ὅτι δὲν ἔχουν σχέση οἱ προκείμενες τῆς μιᾶς καὶ τῆς ἄλλης διδασκαλίας· ἐδῶ ἄλλωστε παρουσιάζεται καὶ τοῦτο, ὅτι ἡ δομορφιὰ τοῦ Γουάιτχεντ εἶναι ἐνδοκοσμική, ἐνῷ γιὰ τὸ συγγραφέα ἡ ἀλήθεια —ἐπομένως καὶ ὁ Θεός ώς ἡ ἀλήθεια— εἶναι ἀπόλυτα ὑπέρκοσμη, «ἀρχίζει ἀκριβῶς ἀπ’ ὅσα εἶναι γιὰ τὴ συνείδηση, τὴν πεπερασμένη, ἔνα σχετικὸ τέρμα», σύμφωνα μὲ τὸ προηγούμενο παράθεμα. Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἀναλόγως καὶ γιὰ τὰ δυὸ ἄλλα ὑποβοηθήματα, ὥστε δὲν χρειάζεται νὰ τὸ εἰδικεύσω καὶ πάνω σ’ αὐτά.

III. «Τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ὁ Θεός μποροῦμε μόνο νὰ τὴ ζήσουμε (χωρὶς νὰ φθάσουμε πλάι της μὲ τὴ γνώση)» (Θ' 6,303), γράφει ὁ συγγραφέας· εἶναι «κάτι ποὺ κι ἐκεῖνος ποὺ δὲν τὸ ἀγνοεῖ δὲν τὸ γνωρίζει ἄλλα τὸ ζεῖ μὲ ὄλόκληρο τὸν πνευματικὸ καὶ ψυχικὸ ἔαυτό του» (Θ' 2,288). Καταφανῶς λοιπὸν ἀκουμποῦμε στὸν Γιάσπερς, σ’ ἐκεῖνο τὸ «erfährt», ποὺ συμφωνήσαμε ὅτι τὸ νόημά του εἶναι «ζεῖ», «ζεῖ τὴν ἀλήθεια». Γιὰ τὸν Γιάσπερς, ἡ ἀλήθεια ποὺ ζεῖ καθένας μας ώς ὑπόσταση —ἡ «ὑποστασιακὴ ἀλήθεια»— εἶναι ὅτι ἐγὼ εἴμαι, εἴμαι ὅχι ἀπλῶς ώς φαινόμενο, ώς γνωστικό



μου ἀντικείμενο, ἀλλ' ὡς ὑπερφαινομενικὴ πραγματικότητα, ὡς πραγματικότητα δηλαδὴ πού, χωρὶς νὰ γίνεται γνωστικὸ μου ἀντικείμενο, ὅμως ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ καὶ τὸ θεμέλιο τῆς ἐγκόσμιας ὑπαρξῆς μου, αὐτῆς ποὺ παρουσιάζεται στὴ συνείδησή μου ὡς ὑπαρξη ποὺ γνωρίζει, συναισθάνεται, βούλεται, πράττει μὲς στὸν κόσμο· καὶ ὡς ὑπερφαινομενικὴ πραγματικότητα ἀνήκω μὲ κάποιον τρόπο στὴ μιὰ ὑπερφαινομενικὴ πραγματικότητα. Τὸ ὅτι ἐγὼ εἶμαι στὴ ρίζα τοῦ ἑαυτοῦ μου τέτοια πραγματικότητα, δὲν τὸ γνωρίζω, δὲν τὸ ἔχω γνωστικὸ μου ἀντικείμενο, ἀλλὰ τὸ ζῶ καὶ, ζώντας το, τὸ πιστεύω· ἡ πίστη μου λοιπὸν εἶναι ἡ στοιχειώδης πίστη τοῦ sum, καὶ καθολικὰ τοῦ esse. Ἀποτελεῖ τὸ πιὸ μύχιο δεδομένο τῆς συνείδησής μας αὐτὴ ἡ πίστη καὶ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν πίστη σὲ κάποιαν ἰδέα, σ' ἕνα δόγμα, σὲ διτιδήποτε ἀποτελεῖ γνωστικὸ ἀντικείμενο· ἂν ἐπιχειρήσω νὰ τὴν ἀντικειμενοποιήσω, ξεγλιστρᾶ καὶ χάνεται, ἐνῶ στὴ θέση της μπαίνει ἔνα εἰδωλο. Αὐτὸ τὸ ἀντικειμενικὸ εἰδωλο θέλοντας ἀσφαλῶς ν' ἀποφύγει δισυγγραφέας μας, δὲν μᾶς λέγει τίποτα περισσότερο ἀλλ' —ἀντίθετα ὥστόσο ἀπ' ὅτι ἔκανε στὸ προηγούμενο κεφάλαιο— ἀρκεῖται νὰ ἐπαναλαμβάνει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀλήθεια. Ἔτσι ὅμως κινδυνεύουμε νὰ καταλήξουμε σὲ μιὰ κατάσταση τῆς συνείδησής μας ἄχυμη, ἀποστεωμένη, ξερή, λέες καὶ πρόκειται γιὰ πρόσβαση τυπολογική.

Ἐξ ἄλλου ὑπάρχει καὶ ἡ ἔξῆς δυσκολία, πρωταρχικὴ μάλιστα, ριζική. Ὁ Γιάσπερς δηλαδὴ ὁδηγεῖ στὴν ὑποστασιακὴ ἀλήθεια, στὴν ἀκλόνητη ἄμεση πίστη τοῦ ὑπερφαινομενικοῦ sum. Θὰ μποροῦσα λοιπὸν νὰ δεχθῶ μὲ τὸ συγγραφέα ὅτι ἔχω μέσα μου καὶ τὴν ὑποστασιακὴ ἀλήθεια, τὴν ἀκλόνητη ἄμεση πίστη τοῦ deus est, τοῦ esse τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ ἀντλοῦμε σ' ἕνα δεύτερο στάδιο τὴν παντοδυναμία, τὴν πανσοφία, τὴν παναγαθότητα, μαζὶ μ' αὐτὰ καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ — τὸ τελευταῖο μάλιστα μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ ὡς κατόχου τῆς ἀλήθειας τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν ὄντων, ὡς πηγῆς της ἀκόμη· ἀλλὰ πάντως οὔτε μαζὶ μὲ τὸ sum συναναφύεται ἡ δική μου veritas (ego sum veritas) —ἐνῶ ἀναμφισβήτητα συναναφύεται ἡ δική μου entitas, ἡ μᾶλλον τὸ δικό μου ens, τὸ δικό μου ens reale — οὔτε μαζὶ μὲ τὸ deus ἡ veritas ἐκείνου. Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι στὸ ἔργο μας ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ νοεῖται ἀλλιῶς παρὰ μόνο —ὅπως ἐξηγήθηκε στὸ Στώμα ὑπερούσιος. Ξεπερνᾶ λοιπὸν κάθε ὑπερβολὴ νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ζοῦμε ὑποστασιακὰ τὸν Θεὸν ὡς ὑπερούσιο —πόσοι ἀπὸ τοὺς θεοσεβεῖς ἔχουν φτάσει ποτὲ σ' αὐτὴ τὴ μυχιότατη μυστικὴ ἐνόραση; — καὶ ὅτι μάλιστα μαζὶ μὲ τὴν ὑπερουσιότητά του ζοῦμε καὶ τὴν ἀλήθεια του, τὸ ὅτι ἀποτελεῖ δηλαδὴ συγχρόνως ὑπερουσιότητα καὶ ἀλήθεια.

IV. "Υστερα, πῶς μπορεῖ νὰ νοηθεῖ αὐτὴ ἡ θεία ὑπερουσιότητα ποὺ εἶναι ἀλήθεια, ἡ ὑπερουσιότητα-ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ; Ἀκολουθώντας τὸν Πλάτωνα



(Πολιτεία 509 b) ὁ Πλωτῖνος δὲν ἀποδίδει τὴν ἀλήθεια σ' ἐκεῖνο ποὺ κατὰ τὴν ὄρολογία μας εἶναι ὁ ὑπερούσιος Θεὸς (ἢ, δπως τὸ ἀποκαλεῖ: «τὸ πρῶτον», «τὸ πρὸ πάντων», «τὸ ἐπέκεινα τοῦ ὄντος», «τὸ ἐπέκεινα οὐσίας», «τὸ ἔν», «τὸ ἀγαθόν», «ἡ ἀρχὴ» κ.ἄ.τ.) ἀλλὰ σ' ἐκεῖνο ποὺ εἶναι οὗτος εἰπεῖν τὸ πρῶτο παράγωγο τοῦ ἀρχέγονου «ἀγαθοῦ», στὸν «νοῦν»: Αὐτὸς εἶναι ποὺ ἔχει ἐντός του (βλ. 'Ενν. III 9,1) —ώς ἀντικειμενικά του σύστοιχα, θὰ ἔλεγα — τὰ «νοητὰ» (τὰ ὅποια εἶναι ipso facto καὶ ὄντα, ὄντως ὄντα, καὶ συναποτελοῦν τὸν «νοητὸν κόσμον») καὶ κατέχει ἔτσι τὴν ἀλήθεια τους. Ἀντίθετα τὸ «ἀγαθόν», «ὅτι ἐπέκεινα οὐσίας, ἐπέκεινα καὶ ἐνεργείας καὶ ἐπέκεινα νοῦ καὶ νοήσεως» ('Ενν. I 7,1). "Ας παρατεθεῖ ἀκόμη: «Τὰ μὲν γάρ ἄλλα περὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ διὰ τὸ ἀγαθὸν ἔχει τὴν ἐνέργειαν, τὸ δὲ ἀγαθὸν οὐδενὸς δεῖται· διὸ οὐδὲν ἔσται αὐτῷ ἢ αὐτό. Φθεγξάμενος οὖν τὸ ἀγαθὸν μηδὲν ἔτι προσνόει· ἐὰν γάρ τι προσθῆς, ὅσῳ προσέθηκας δτιοῦν, ἐνδεές ποιήσεις. Διὸ οὐδὲ τὸ νοεῖν, ἵνα καὶ μὴ ἄλλο, καὶ ποιήσῃς δύο, νοῦν καὶ ἀγαθόν. Ο μὲν γάρ νοῦς τοῦ ἀγαθοῦ, τὸ δ' ἀγαθὸν οὐ δεῖται ἐκείνου» ('Ενν. III 8,11).

Τὰ ἴδια διδάσκουν, ὅσο ξέρω, καὶ ὅλοι οἱ μετέπειτα μυστικοὶ —οἱ χριστιανοὶ πάντως— τοῦ ὑπερούσιου Θεοῦ. Αὐτοὶ μάλιστα, ἔχοντας ἐντεῦθεν ἀπὸ τὸν Θεὸν ὡς ὑπερούσιο τὸν Θεὸν ὡς ὄντα, καὶ συγκεκριμένα τὸν τριαδικὸ Θεό, ἀποδίδουν ἄνετα στὸν Θεό, ἀλλὰ στὸν Θεὸν κατὰ τὴν ὄντικὴ λειτουργία του, τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀληθινὴ νόηση τῶν ὄντων. Παραπέμπω στὰ ἀποσπάσματα τοῦ Στ 1 Ι ἀπὸ τὸν αὐτοονομαζόμενο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη καὶ, περνώντας στὸν κορυφαῖο Δυτικοευρωπαῖο μυστικό, τὸν Μάιστερ Ἔκχαρτ (Meister Eckhart), παραθέτω σχετικὰ ἀπὸ τοῦ Βίλχελμ Βίντελμπαντ τὸ 'Eγχειρίδιο 'Ιστορίας τῆς Φιλοσοφίας τὸ ἐκδεδομένο ἀπὸ τὸν Χάιντς Χάιμζαιθ στὴν Τυβίγκη τὸ 1935 (Wilhelm Windelband, *Lehrbuch der Geschichte der Philosophie*, hrsg. von Heinz Heimsoeth, Tübingen 1935): «[Κατὰ τὸν Ἔκχαρτ] ὁ ἀρχέγονος βυθὸς (Urgrund) ὅλων τῶν πραγμάτων, ἡ θεότητα, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ βρίσκεται πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ εἶναι καὶ τὴ γνώση· εἶναι ὑπερνοῦς, ὑπερ-εἶναι, δὲν ἔχει ἀπολύτως κανέναν καθορισμό, εἶναι 'τίποτα'. Ἀλλὰ ἡ θεότητα αὐτὴ (τῆς ἀποφατικῆς θεολογίας) ἀποκαλύπτεται μέσα στὸν Τριαδικὸ Θεό· καὶ ὁ ὥν καὶ γινώσκων Θεὸς δημιουργεῖ τὰ πλάσματα ἀπὸ τὸ τίποτα καὶ γνωρίζει τὶς ἰδέες τους μέσα του· γιατὶ ἡ γνώση αὐτὴ εἶναι δική του δημιουργία» (§ 26,5· σ. 282). Κρίνω διαφωτιστικὸ νὰ παραθέσω γιὰ τὸν Ἔκχαρτ καὶ ἀπὸ τὸν Ὑμπερβεκ (Ueberweg): «Μολονότι δίδασκε καὶ τόνιζε μαζὶ μὲ τὴ σχολαστικὴ φιλοσοφία [ἐνν. ποὺ ἦταν σύμφωνη μὲ τὸ σχετικὸ δόγμα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας] τὴν ἄχρονη ἐνότητα θεότητας καὶ Θεοῦ, ὅμως, γιὰ τὴ μυστική του τάση πρὸς τὸ ἀπόλυτο, ὁ τόνος ἔπεφτε μὲ τόσο ἴσχυρὴ μονομέρεια πάνω στὸ ἀρχέγονο "Ἐνα, ὥστε τὸ τελευταῖο μποροῦσε εὔκολα νὰ φανεῖ ὡς κάτι ποὺ εἶναι καὶ a parte rei ἐπέκεινα, ποὺ δηλαδὴ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὰ τρία Πρόσωπα τῆς Ἄγιας Τριάδας. Ο μυ-



sticus intuitus τοῦ "Εκχαρτ τὸν ἔκανε νὰ ἀναζητεῖ μὲ πάθος πάλι καὶ πάλι νὰ ἀνερευνήσει αὐτὴ τὴν essentia in se: 'τὴ σιωπηλὴ ἀτμώδη (dunster) ἐνότητα', 'τὴ γυμνὴ διαύγεια (lütterkeit) θείας οὐσίας ἡ ὅποια ἀπλῶς εἶναι χωρὶς καμιὰν ἄλλη οὐσία μαζί της', 'τὸν ἀπλὸ βυθό, τὴ σιωπηλὴ ἔρημία μὲς στὴν ὅποια καμιὰ ποτὲ διαφορὰ δὲν εἰσχώρησε τὸ βλέμμα της, οὔτε ὁ Πατὴρ οὔτε ὁ Υἱός οὔτε τὸ "Αγιο Πνεῦμα", 'τὴν ἔρημη θεότητα, ὅπου οὔτε ἔργο οὔτε εἰκόνα ὑπάρχει', 'τὴν ἔρημο'» (Friedrich Ueberweg, *Grundriss der Geschichte der Philosophie*, 2. Teil, hrsg. von Bernhard Geyer, Darmstadt 1960¹¹, § 45 II, σ. 566).

"Ομως στὰ *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα* ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ νοεῖται μόνο ως ὑπερούσιος, ὅπως ἔχει ἐκτεθεῖ διεξοδικὰ στὸ Στ. ως τέτοιος ἄλλωστε εἶναι τεθειμένος καὶ στὸ κεφάλαιο, ποὺ ἐδῶ μᾶς ἀπασχολεῖ, στὰ ἑξῆς πάντως δύο χωρία (ἀπὸ τὰ ὅποια τὸ πρῶτο ἔχει ἡδη παρατεθεῖ στὸ Z 1 III), τὰ μόνα ἄλλωστε ποὺ μὲ τὸ περιεχόμενό τους παρέχουν τὴ δυνατότητα τῆς ἀποσαφήνισης: «Πέρ' ἀπὸ τὴν περιορισμένη ἀρμονία καὶ φτωχὴ ὁμορφιὰ ποὺ διαπιστώνει ὁ νοῦς καὶ ἡ διαίσθησή μας... ὑπάρχει τὸ ἀπόλυτο πρότυπο, ὑπάρχει ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια καὶ ἡ ἀπόλυτη ὁμορφιά, ὑπάρχει ἡ ὑπερπαγκόσμια πηγὴ κάθε ἀλήθειας καὶ κάθε ὁμορφιᾶς, ὑπάρχει ὁ Θεός» (Θ' 4,298). «ὁ 'ὦν ἐκ τῆς ἀληθείας' ἔχει ὅχι μόνο μιὰ μεταφυσικὴ καταγωγὴ ἄλλὰ καὶ μιὰ καταγωγὴ μυστική, ποὺ μᾶς κάνει νὰ πηγαίνουμε πέρα κι ἀπὸ τὴ μεταφυσικὴ σφαίρα τοῦ παγκόσμιου πνεύματος, στὸ ὑπερπαγκόσμιο πνεῦμα ποὺ ἡ ἐπαφὴ μαζί του μπορεῖ νά 'ναι μόνο μυστική» (Θ' 5,300): Πῶς λοιπὸν μπορεῖ στὸ ἔργο αὐτὸν ν' ἀποδοθεῖ σ' ἐκείνη τὴν ἀπολύτως ἐπέκεινα, σιωπηλή, ἀκύμαντη ἐνιαιότητα, ποὺ κατὰ τὸ ἔργο εἶναι ὁ Θεός, σ' ἐκείνη τὴν ἀπολύτως ἀδιαφόριστη ὑπερβατικότητα τὴν πέρ' ἀπὸ κάθε ἴδιότητα καὶ καθορισμό (βλ. Z 1 IV), ἡ ἴδιότητα τῆς ἀλήθειας;

V. 'Ἐπανέρχομαι τώρα σ' ἐκεῖνο ποὺ διέκοψα στὸ Z 1 II, στὴν προσπάθεια ν' ἀντλήσω ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τοῦ Χάιντεγγερ γιὰ τὴν ἀλήθεια βοήθεια πρὸς κάποια κατανόηση τῆς διδασκαλίας τοῦ συγγραφέα γιὰ τὸν ὑπερούσιο Θεὸν ως τὴν ἀλήθεια. 'Αφοῦ ἄλλωστε σ' αὐτὴν ἔχει πρωτοαναφερθεῖ ὁ συγγραφέας ἐδῶ (βλ. Θ' 3,291-293), ἄλλο ἂν τὴν ἀπέρριψε εὐθὺς αὐστηρά, «ἔχω τὸ αἴσθημα» ὅτι κάτι θετικὸ ἔχει ἐμβλέψει ἐντός της, κάτι ἔστω ὑποβοηθητικό. Πρὶν ἄλλωστε ἀπὸ τὴ φράση του ποὺ μᾶς ἔκανε ν' ἀκουμπήσουμε μαζί του στὸν Γιάσπερς (βλ. Z 1 III), ὅτι δηλαδὴ «τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς μποροῦμε μόνο νὰ τὴ ζήσουμε», ἔχει γράψει: «Δὲ μποροῦμε νὰ γνωρίσουμε τὸν Θεὸν ποὺ εἶναι 'ἡ' ἀλήθεια καὶ ποὺ δὲν ἐξακριβώνεται ἄλλὰ ἀποκαλύπτεται» (ὅλα Θ' 6,303). 'Αλλὰ καὶ στὸ Θ' 11,318, ἀναφερόμενος ὁ συγγραφέας ὅχι τόσο, ἐδῶ, στὸν Θεὸν ως τὴν ἀλήθεια, ἄλλὰ κυρίως στὴν ἀγάπη, καλοσύνη κ.ἄ.τ. ως ἀλήθειες —μερικότερες ἐκφάνσεις, ὅπως θὰ ἐκτεθεῖ στὸ Z 2 I, τῆς



ἀλήθειας ποὺ εἶναι ὁ Θεός —καταφεύγει στὸ «ἀποκαλύπτεσθαι», τὸ δόποῖο μάλιστα τώρα ἀναγνωρίζει σιωπηρὰ καὶ ώς τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο τοῦ «ζῶ». «Ἡ ἀγάπη, ἡ καλοσύνη, ἡ γνήσια φιλία, ἡ φιλαλήθεια, εἶναι ἔνα μυστήριο μὲς στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ἀλήθεια εἰν’ ἔνα μυστήριο, γιατὶ ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι φανερή. Ἡ ἀποκάλυψη —καὶ ἡ ἀλήθεια, δπως εἴπαμε, ἀποκαλύπτεται, δὲν ἔξακριβώνεται— δὲ γίνεται μπροστὰ στὰ φυσικὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲ διαπιστώνεται ἀπὸ τὴ λογική, ἀλλὰ συγκλονίζει ἄμεσα τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα, σημειώνεται πάντοτε στὸ δρόμο πρὸς τὴ Δαμασκό. Κι αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβαίνει κάθε στιγμή, ἀκόμα καὶ σὲ στιγμὲς ποὺ φαίνονται στὸν ἄνθρωπο μικρές. Καὶ ὁ ἔσχατος τῶν ἀνθρώπων... μπορεῖ νὰ ζεῖ, καὶ μάλιστα σὲ φαινομενικὰ μικρὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς του, τὸ μεγάλο μεταφυσικὸ γεγονὸς τῆς ἀλήθειας». Πρὸς αὐτὸ λοιπὸν τὸ «ἀποκαλύπτεσθαι» τοῦ Θεοῦ ὡς τῆς ἀλήθειας κινούμαστε μὲ κάποιαν εὐχέρεια, ἀν στὴν παρατεθειμένη π.π. (Ζ 1 ΙΙ) θέση τοῦ Χάιντεγγερ —πού, δπως ἐκεῖ εἶπα, ἔχει δρθὰ ἀποδώσει ὁ συγγραφέας— ἀντικαταστήσουμε τὴν ἔννοια τῆς «ὕπαρξης» μ’ ἐκείνη τοῦ «Θεοῦ»: «Ο Θεὸς εἶναι ὁ ἴδιος κάτι ποὺ ἀνοίγεται καὶ ξεσκεπάζεται στὸν ἑαυτό του καὶ ποὺ ἀνοίγει καὶ ξεσκεπάζει τὰ πράγματα ποὺ ὑπάρχουν». Φρονῶ λοιπὸν δτι δσα διεξοδικὰ ἐκθέτει ὁ συγγραφέας γιὰ τὸν Θεὸν ὡς τὴν ἀλήθεια μποροῦν μὲ λιγότερες δυσχέρειες νὰ ἐπικαλεσθοῦν ἔνα προκατανοησιακὸ ἀποκαλύπτεσθαι τοῦ Θεοῦ παρὰ μιὰν ἄμεση βίωση τοῦ esse τοῦ Θεοῦ ὡς πίστη μὲ τὴ γιασπερσικὴ ἔννοια τῆς πίστης στὸ sum.

Προκατανοησιακὸ ἀποκαλύπτεσθαι τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους; Τοῦ ὑπερούσιου Θεοῦ ὅχι. Ἐχω γράψει στὸ Στ 2 ΙΙ: «Ο Θεὸς ὡς ὃν εἶναι λοιπὸν ὁ Ξένος τοῦ Ρίλκε..., μ’ αὐτὸν συνομιλοῦμε, σ’ αὐτὸν προσευχόμαστε... Όσο γιὰ τὴν ὑπερουσιότητα τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ προσφέρεται μυστηριακὰ —ἔδω εἶναι δικαιωμένη ἡ ἔννοια τοῦ μυστηρίου— σ’ ἐλάχιστους ἐκλεκτότατους μυστικοὺς κατὰ κάποιες σπάνιες στιγμὲς ἐκστατικῆς ἔνωσής τους μαζί της». Περιορίζομαι —γιὰ νὰ ἐμμείνω στὸ πλαίσιο τοῦ συγγραφέα— στὸ τελευταῖο. Ἀναλογίζομαι τὸ ὑπεραισθητὸ καὶ ὑπέρλογο «φῶς» (θὰ ἐπρεπε νὰ συμπεριλάβω καὶ τὴν, θὰ ἔλεγα, ἄποια μακαριότητα) ποὺ μαρτυροῦν οἱ μυστικοὶ δτι βιώνουν κατὰ τὴ μυστικὴ ἔνωση. Ἀντλῶ ἀπὸ τὰ παρατεθειμένα στὸ Στ 1 Ι χωρία τοῦ αὐτοονομαζόμενου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτη: «...δταν ὁ νοῦς... ἔνωθῆ ταῖς ὑπερφυέσιν ἀκτῖσιν, ἐκεῖθεν καὶ ἐκεῖ τῷ ἀνεξερευνήτῳ βάθει τῆς σοφίας καταλαμπόμενος». «ὁ ὑπέρφωτος τῆς κρυφιοτάτης σιγῆς γνόφος». «...πρὸς τὴν ὑπερούσιον τοῦ θείου σκότους ἀκτῖνα...». «Ὑποκινοῦμαι ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἔξῆς διαισθητικὴ ἔννοια τοῦ συγγραφέα καθὼς καταπολεμεῖ τὸν Χάιντεγγερ (ἡ καταπολέμηση ἐμπνέει καμιὰ φορά): «...τὴ δογματικὴ ἄρνηση τοῦ Χάιντεγγερ νὰ ἰδεῖ τὴν ἀλήθεια πέρ’ ἀπὸ τὴν ταυτότητα τοῦ εἶναι μὲ τὸν ὑπαρξιακὸ ἑαυτό του καὶ τοῦ ὑπαρξιακοῦ εἶναι μὲ τὰ



πράγματα... Μέσα στήν ταυτότητα τοῦ εἶναι μὲ τὸν ὑπαρξιακὸ ἔαυτό του μπορεῖ βέβαια νὰ ὑπάρχει ἀλήθεια... ἀλλὰ μόνο... σὰν κάτι σχετικὸ ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στήν ἀπόλυτη οὐσία της... Μέσα στήν ταυτότητα ὅμως τοῦ ὑπαρξιακοῦ εἶναι μὲ τὰ πράγματα ως φυσικὰ φαινόμενα δὲ μπορεῖ ποτὲ νὰ ὑπάρχει, οὔτε σὰν κάτι σχετικό, ἡ ἀλήθεια. Καὶ πάντως πολὺ πιὸ πέρα κι ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ τὴν ἄλλη ταυτότητα ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια ως ἀπόλυτη οὐσία, ως αὐτοταυτότητα (Θ' 3,293). Προσφεύγω λοιπὸν στήν ὅση κατορθώνω διαισθηση τοῦ μυστηριακοῦ «ὑπερφώτου γνόφου», τῆς «ὑπερουσίας τοῦ θείου σκότους ἀκτίνος», ποὺ λούζει τοὺς μυστικοὺς κατὰ τὴ θεία ἐνωση, καὶ λέω πῶς πρέπει νὰ βιώνουν κάτι σὰν φῶς χωρὶς καθόλου ἀπολύτως σκιά, χωρὶς καμιὰν ἐντός του διαφορά, χωρὶς καὶ τὴν ἐλάχιστη ἀνάπαλση, τέτοιο ὥστε, καθὼς δὲν διαγράφεται ἐντός του τίποτε, ἔχεις τὸ αἴσθημα, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀκύμαντη ἀπεραντοσύνη φωτεινῆς διαύγειας —τῆς *lūterkeit* (= *Lauterkeit*) κατὰ τὸν *Ἐκχαρτ*— μὲς στήν ὅποια διαλύεσαι καὶ διαλυόμενος χάνεις τὴν ἀποβλεπτικότητα, χάνεις τὸν διαφορισμὸ «ἐγὼ - ἀντικείμενο» (αὐτὸς εἶναι ὁ «γνόφος»), ὅτι δὲν ὑπάρχει παρὰ ὁ ἐνιαῖος αἰθέρας τῆς λαμπρότητας, ὅπου δὲν ξεχωρίζει, δὲν διακρίνεται τίποτε. Ἀναλογίζομαι ὅτι τὴν παράσταση τοῦ φωτός, ἡ ὅποια λειτουργεῖ ως σύμβολο τῆς ἀλήθειας, ἀναλογίζομαι μαζί της τὴν παράσταση τοῦ κατάφωτου ἢ μᾶλλον τοῦ πάμφωτου. Καὶ ὑποδεικνύω τὴ διαισθητικὴ σύλληψη ἐνὸς κατάφωτου, ἐνὸς πάμφωτου ὅχι γιὰ κανένα ὑποκείμενο ἀλλὰ γιὰ τὸν ἔαυτό του καὶ μάλιστα —ὥστε ν' ἀποκλεισθεῖ κάθε ἀποβλεπτικὸς διαφορισμός — ἐνὸς πάμφωτου. στὸν ἔαυτό του. *Ἔτσι, φτάνω στήν ἀπόφανση γιὰ τὸν ὑπερούσιο Θεό-ἀλήθεια: «Εἶναι ὁ αὐτοπάμφωτος», ἢ δρθότερα: «Εἶναι τὸ αὐτοπάμφωτο».*

Τί νόημα ἔχει αὐτή μου ἡ ἀπόπειρα; *Ἔχω παραθέσει στὸ Στ 1 IV τὸ ἔξῆς χωρίο τοῦ συγγραφέα ἀπὸ τὸ Η' 8,267-268: «Ο Θεός... πρέπει νά 'ναι κάτι... ἀπόλυτα ἀσύλληπτο γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα. Ἀσύλληπτο εἶναι καὶ τὸ ἄπειρο καὶ τὸ αἰώνιο, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἀσύλληπτα ως οὐσία ἐνῷ εἶναι συλληπτὰ ως ἔννοιες. Ο Θεός πρέπει νά 'ναι κάτι ποὺ εἶναι καὶ ως ἔννοια —ἀκόμα καὶ ως λέξη, ως σύμβολο — ἀσύλληπτο». Ορθὰ βέβαια ὅλα αὐτά, ἀλλὰ καὶ κάπως ὅχι δρθά, ὅχι ἀπολύτως δρθά. Γιατὶ δὲν περιοριζόμαστε νὰ λέμε «τὸ ἀσύλληπτο», «τὸ ἄγνωστο χ», ἀλλὰ λέμε «ὁ Θεός» (ποὺ εἶναι θετικὴ ἔννοια) καὶ τοῦ ἀποδίδουμε τὸ ὑπερ-εἶναι (μαζὶ μὲ τὸν *Ἐκχαρτ*, σύμφωνα μὲ τὸν Βίντελμπαντ), ἔννοια τόσο πάντως συλληπτὴ ὅσο ἐκείνη τοῦ ἄπειρου καὶ τοῦ αἰώνιου, καὶ τώρα τοῦ ἀποδίδουμε τὴν ἀλήθεια, ἔννοια καὶ αὐτὴ συλληπτή. Γιατὶ εἶναι «καὶ τὸ ἄπειρο καὶ τὸ αἰώνιο... συλληπτὰ ως ἔννοιες»; *Ἐπειδὴ ἔχουν κάποια ψήγματα ἐνὸς fundamentum in re μέσα μας, κάποια βιωματικὰ στὸ βάθος (στὴν ἐπιφάνεια βέβαια καὶ διανοητικά) στοιχεῖα φευγαλέα ἴσως, ἀλλὰ καὶ ἀμέσως ἀποκαλυπτικά. (Γι' αὐτὸ καὶ παραπονέθηκα στὸ Δ 7 ὅτι ὁ συγγραφέας «μιλάει γιὰ τὴν αἰώνιότητα χωρὶς... νὰ μᾶς δώσει**



νὰ νιώσουμε κάτι ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ βιώνει καὶ νοεῖ».) Ἐρμηνεύεται ἡ ὑπερουσιότητα μὲ ἀρνητικὲς κυρίως ἔννοιες, τῆς ἔχουμε ώστόσο ἀποδώσει τὸ ὑπερεῖναι καὶ τὴν ἀλήθεια, καὶ αὐτὰ εἶναι, ὅπως εἶπα, συλληπτὰ ως ἔννοιες. Χρειάζεται λοιπὸν νὰ προσπαθήσουμε νὰ νιώσουμε κάτι ἀπὸ τὸ ἐντός μας *fundamentum in re autōn tōn énnōiōn*. Τοῦτο εἶναι ποὺ ἀποπειράθηκα μὲ τὶς πιὸ πάνω εἰκόνες. Γιατὶ ἀλλιῶς, στὴ φράση «ὅ —ὑπερούσιος— Θεὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια», ἡ τελευταία ἔννοια κινδυνεύει νὰ λειτουργήσει ἐντός μας ως τυπική, ως κάτι ποὺ πλαισιώνει ἔνα ἄγνωστο χ, ἔνα περιεχόμενο ὀλόκλειστο ἀπέναντί μας. Μὲ τὶς εἰκόνες αὐτὲς —ποὺ ἀλλωστε ἀποτελοῦν διαισθητικὴ ἐπεξεργασία τῶν, εἰκονιστικῶν καὶ αὐτῶν, μαρτυριῶν τῶν μυστικῶν— ξεπερνοῦμε τὸ ἀσυμβίβαστο ὑπερουσιότητας καὶ ἀλήθειας, ποὺ τονίστηκε στὸ Z 1 IV, ἐνορώντας στὴν ἔννοια τῆς ἀλήθειας κάτι πέρ’ ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ πλωτινικοῦ νοῦ καὶ τῆς γνωστικῆς κατοχῆς τῶν ἀντικειμένων του, κάτι ποὺ μόνο μὲ τὸν «ὑπέρφωτον γνόφον» τῶν μυστικῶν μποροῦμε ν’ ἀκρονιώσουμε διαισθητικὰ κάπως. Ἐτσι, καταλήγω (ἀλλὰ ὑπ’ αὐτῇ τὴν ἔννοια-βίωση τῆς ἀλήθειας) στὴν κατάφαση τῆς διδασκαλίας τοῦ συγγραφέα ὅτι ὅ —ὑπερούσιος— Θεὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια, μιὰ ἀλήθεια ἡ ὁποία (γιὰ νὰ ἐπαναλάβω ἀπὸ τὸ Z 1 I καὶ συμπληρώσω τώρα τὶς ἔννοιολογικὲς διασαφήσεις τοῦ συγγραφέα) «ώς μεταφυσικὴ οὐσία αὐτόνομη ποὺ ἔχει σχέση μόνο μὲ τὸν ἑαυτό της καὶ ὅχι μὲ γεγονότα ἡ φαινόμενα ἀσχετα ἀπὸ τὸν ἑαυτό της, δὲν ἀνήκει στὴ σφαίρα ποὺ δονομάζεται ‘γνώση’» (Θ' 2,289) καὶ ἡ ὁποία «εἶναι τόσο αὐτόνομη καὶ ἄναρχη ποὺ ἀπέναντί της δὲν ἀντιπαρατάσσεται κανένα ψεύδος» κι ἐπομένως «ἡ ἀρνηση τῆς μεταφυσικῆς οὐσίας τῆς ἀλήθειας δὲ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει» (Θ' 2,288).

‘Ωστόσο ὁ συγγραφέας δὲν φαίνεται νὰ στηρίζεται σὲ ἐπεξεργασία τῶν ἀποκαλύψεων, ποὺ ἔχουν χαρίσει στὴν ἀνθρωπότητα οἱ πιὸ βαθεῖς μυστικοί, οἱ μυστικοί τοῦ ὑπερούσιου Θεοῦ, ὅταν ἀποδίδει στὸν Θεὸ τὴν ἀλήθεια. Τὸ θέτει στὴν ἀρχὴ σὰν ἀπὸ καθέδρας, καὶ περιορίζεται νὰ τονίζει ὅτι «δὲν τὸ γνωρίζουμε ἀλλὰ τὸ ζοῦμε μὲ ὀλόκληρο τὸν πνευματικὸ καὶ ψυχικὸ ἑαυτό μας» (Θ' 2,288). μιὰ στιγμὴ προσθέτει καὶ τὸ «ἀποκαλύπτεσθαι» (ὅπου ἀκουμπήσαμε πιὸ πρίν). Καὶ ἐπειδή, γιὰ μένα τουλάχιστον, εἶναι ἀδύνατο νὰ στηριχθεῖ ἡ ἀπόδοση τῆς ἀλήθειας στὸν ὑπερούσιο Θεὸ πάνω σ’ ἔνα δεδομένο ποὺ οὕτε ως ἐνδεικτικὸ σημάδι πρὸς τὸν ὑπερούσιο Θεὸ δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει (γιατὶ οἱ μὲν ἐλάχιστοι ἐκεῖνοι μυστικοὶ ἔχουν τὶς ἐκστατικὲς ἀποκαλύψεις τους, ὅσο γιὰ μᾶς τοὺς ἄλλους τὸ «ζῷ» πάντως τοῦ συγγραφέα δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀναταθοῦμε πρὸς τὸν ὑπερούσιο Θεὸ καὶ τὴν ἀλήθειά του οὕτε ἀποτελεῖ μιὰν ἅμεση «ἀποκάλυψη» τῆς θείας ὑπερουσιότητας καὶ ἀλήθειας) — καὶ ἐπειδή, ὅπως ἥδη ἀναπτύχθηκε στὸ Στ (κυρίως στὰ Στ 2 IV καὶ Στ 3 I), μέσα στὰ *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα* δὲν μπορεῖ, μὲ βάση τὶς προκείμενες τοῦ ἔργου, νὰ ἔξευρεθεῖ «χῶρος» γιὰ τὸν



Θεὸς ὡς ὄντα καὶ μόνο μὲν ἄκρα παραχώρηση μπορεῖ ἵσως κανεὶς νὰ δεχθεῖ, σὰν κάτι στοιχειωδέστατα ἀναπληρωματικό του, μιὰ παρουσία τοῦ ἐντούτοις ἀποκλειστικὰ ὑπερούσιου Θεοῦ μέσα στὸν κόσμο ὡς Ξένου, — ἄρα δὲν μένει (κατὰ τὴν κρίση μου τουλάχιστο) παρὰ ἐκεῖνος ποὺ δέχεται αὐτὴ τὴν νοηματικὰ αὐτοεκρηγνυόμενη παρουσία νὰ τὴν συνθέσει μὲ τὰ «ζῶ» καὶ «ἀποκαλύπτεσθαι» τοῦ συγγραφέα καὶ νὰ πεῖ ὅτι σ' ἐμᾶς τοὺς ἄλλους ὁ ὑπερούσιος Θεὸς «βιώνεται» ἅμεσα «μὲν ὀλόκληρο τὸν πνευματικὸν καὶ ψυχικὸν ἔαυτό μας» κι ἔτσι «ἀποκαλύπτεται» ὡς ἀλήθεια ἐφόσον ἀκοῦμε τὸ χτύπημά του ὡς Ξένου στὴ θύρα καὶ τοῦ ἀνοίγουμε.

VI. Πέρ’ ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴν διαφώτιση, ὁ συγγραφέας προσφεύγει καὶ σὲ μερικὲς φράσεις τοῦ Χριστοῦ σχετικὰ μὲ τὴν ἀλήθεια μέσα στὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, καὶ κυρίως ἐνδιατρίβει στὸ ὑποκείμενο τῆς ἑξῆς φράσης: «Πᾶς ὁ ὃν ἐκ τῆς ἀλήθειας ἀκούει μου τῆς φωνῆς» (ιη' 37). Τὸ μεταφράζει δρθά: «...εἶναι ἐκεῖνος ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, εἶναι τὸ παιδὶ καὶ ὁ υἱὸς τῆς ἀλήθειας» (κατακρίνοντας μάλιστα μὲ λεπτότητα μιὰ πλατιὰ διαδεδομένη —ἀπὸ τὶς συνηθισμένες στοὺς δογματικούς— ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τοῦ πρωτοτύπου). Τὸ συμπληγιάζει κατόπιν μὲ τὸ χαρακτηρισμὸν τοῦ «καλοῦ ἀνθρώπου» ἀπὸ τὸν Μάιστερ Ἐκχαρτ: «παιδὶ καὶ υἱὸς τῆς καλοσύνης». Καί, ἐρμηνεύοντας τὴν τελευταία δρθά —δηλαδὴ κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς διδασκαλίας τοῦ μεγάλου μυστικοῦ— ὡς «τὴν ἀπλαστή, τὴν ἀκατασκεύαστη, τὴν θείαν» καλοσύνη (ὅλα Θ' 5,299), ὑποστηρίζει ὅτι καὶ στὴν πιὸ πάνω φράση τοῦ Χριστοῦ ἐννοεῖται ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Τοῦ Θεοῦ ὅμως ὡς ποίου; Ὁ Ἐκχαρτ ἀποδίδει, ὅσο μπορῶ νὰ συμπεράνω (παραπομπὴ δὲν ὑπάρχει σχετικὴ στὸ ἔργο), τὴν καλοσύνη στὸν Θεὸν ὅχι ὡς ὑπερούσιο ἀλλὰ ὡς ὄντα· καὶ μολονότι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξέρει, πάντως ὅλα, ὅπως φαίνεται, πείθουν ὅτι καὶ στὴ φράση τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεὸς σ' αὐτὴ του τὴ λειτουργία ἐννοεῖται. Πῶς λοιπὸν νὰ φτάσουμε μὲ βάση αὐτὴ τὴ φράση στὸν ὑπερούσιο Θεὸν τῶν *Μεταφυσικῆς Προλεγομένων*;

2

I. «Ἄφοῦ, γράφει ὁ συγγραφέας, ὁ Θεὸς εἴναι ἡ ἀλήθεια, μποροῦν νὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἀλήθειες στὸν κόσμο» (Θ' 6,305) — εἰδικεύσεις της, θὰ ἔλεγα· γι' αὐτὸ καὶ ἀποκαλεῖ τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς καὶ «ὑπέρτατη ἀλήθεια» (Θ' 6,303) ἢ «ἀλήθεια τῶν ἀληθειῶν» (Θ' 8,307). Ποιές εἶναι αὐτὲς οἱ ἀλήθειες; Ἀντιγράφω: «Καλοσύνη,... ἀγάπη,... συμπόνια,... ταπεινοφροσύνη,... φιλαλήθεια» (Θ' 7,306), «φιλία» (Θ' 8,307), «αὐταπάρνηση,... θυσία».

«Ο συγγραφέας τὶς ἀποκαλεῖ πληρέστερα «αἰώνιες ἀλήθειες,... αἰώνιες ἰδέες» (ὅλα Θ' 12,321), «αἰώνια πρότυπα» (Θ' 8,308· Θ' 8,309), «ὑπερβατικά



δεδομένα» (Θ' 10,316). Καὶ οἱ ἀλήθειες αὐτές, «ὅπως καὶ ἡ ἀλήθεια ποὺ εἶναι ὁ Θεός, δὲν ἔξακριβώνονται, δὲν κερδίζονται μὲ τὴ γνώση. Κάποιο θαῦμα χρειάζεται πάντοτε, μεγάλο ἢ μικρό, γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε κι αὐτές, κάποια ἀποκάλυψη χρειάζεται, ποὺ 'οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι' τὴ ζοῦν πολλὲς φορὲς χωρὶς νά 'ναι κὰν ἀνάγκη νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὴν ἀποδοχὴ της» (Θ' 6,305).

Γιὰ ὅλων μας τὴ συνείδηση, αὐτές οἱ κατὰ τὸν συγγραφέα «ἀλήθειες» εἶναι πάντως ἡθικὰ συναισθήματα ποὺ κινοῦν πρὸς ἡθικὲς ἐνέργειες. Πῶς μποροῦν δῆμοις νὰ νοηθοῦν τὰ πνευματικότατα αὐτὰ ἡθικὰ συναισθήματα ως ἀλήθειες; 'Ο συγγραφέας δείχνει στὴν ἀρχὴν ν' ἀρκεῖται κι ἐδῶ στὴν ἀπλὴ δονομασία, στὸ τυπικὸ πλαίσιο, ἀλλὰ προχωρώντας διασαφεῖ ἰκανοποιητικὰ πῶς ἀντιλαμβάνεται τὸ πράγμα. Παραθέτω πρῶτα σχετικὰ χωρία: «Ἡ καλοσύνη, ἡ ἀγάπη, ἡ φιλία, ἡ ταπεινοφροσύνη, δηλαδὴ καθετὶ ἄλλο πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεό, εἶναι ἀλήθεια, εἶναι μιὰ μερικότερη ἀναγωγὴ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος πρὸς τὴν ἀλήθεια τῶν ἀληθειῶν, πρὸς τὸν Θεό. Ἄρα οἱ ἀλήθειες αὐτές... δὲν εἶναι στὸ βάθος ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ εἶναι αἰώνιες δυνατότητες (δυνατότητες τοῦ ἀδύνατου) ποὺ τὶς ἔχει ἐκχωρήσει ὁ Θεὸς στὸ παγκόσμιο πνεῦμα» (Θ' 8,308). «Εἶναι ἐκφάνσεις καὶ παραλλαγὲς — παραλλαγὲς μὲς στὸ πνεῦμα, τὸ παγκόσμιο καὶ τὸ ἀνθρώπινο — τῆς μιᾶς καὶ οὐσιαστικὰ μοναδικῆς ἀλήθειας, τοῦ Θεοῦ». Ἔτσι, «ἡ ἀλήθεια ποὺ λέγεται ἀγάπη ἢ καλοσύνη εἶναι μόνο μιὰ παραλλαγὴ τῆς ἀλήθειας ποὺ εἶναι ὁ Θεός, μιὰ παραλλαγὴ ποὺ τὴν ἐπιτρέπει ἢ ἐπιβάλλει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς στὸ πνεῦμα μας» (ὅλα Θ' 12,322). Κάθε πραγμάτωση μιᾶς τέτοιας ἀγάπης χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ συγγραφέα ως «ἡθικὴ δημιουργία»: «"Οπως, ἔστω σπάνια, ὑπάρχει στὴν πνευματικὴ δημιουργία ἡ ἀλήθεια ἢ κάτι ἀπὸ τὴν ἀλήθεια (ἢ κάποια ἀλήθεια), ἔτσι καὶ στὴν ἡθικὴ δημιουργία ὑπάρχει —δχι σπάνια ἀλλὰ πάντοτε, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἡ ἡθικὴ δημιουργία γνήσια— ἡ ἀλήθεια» (ὅλα Θ' 7,307). «Ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι φυσική· εἶναι μεταφυσική. Ἡ ἀγάπη ἢ ἡ καλοσύνη δὲν εἶναι φυσική· εἶναι μεταφυσική, εἶναι ἡθικὴ δημιουργία, εἶναι θαῦμα, εἶναι ἡ πραγματοποίηση τοῦ ἀδύνατου μέσα στὸ φυσικὸ κόσμο, εἶναι ἀλήθεια» (Θ' 9,315). «Τὰ πνευματικὰ αὐτὰ γεγονότα, ποὺ προσθέτουν στὸ φυσικὸ κόσμο κάτι ποὺ ἡ φύση δὲν περιέχει καὶ πού, ἀντίθετα ἀπὸ τὴν κακία ἢ τὴν ἡθικὴ ἀδιαφορία, δὲν ἔξυπηρετοῦν ἔνστικτα ἢ λογικοὺς ὑπολογισμοὺς ποὺ χαῖδεύουν τὸ ἔνστικτο, συνιστοῦν τὴν ἀλήθεια μέσα στὸν ἄνθρωπο, δηλαδὴ θεμελιώνουν τὴ θετικὴ πνευματικὴ σχέση του μὲ τὴν ὑπερβατικὴ οὐσία τῆς ἀλήθειας ποὺ εἶναι, πέρι ἀπὸ τὸ φυσικὰ ἀναγκαῖο καὶ φυσικὰ πιθανό, συνυφασμένη μὲ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, δηλαδὴ μὲ ὅ,τι δὲν γίνεται ἀλλὰ εἶναι, δὲν φθείρεται (δὲν ἀρχίζει καὶ δὲν τελειώνει) ἀλλὰ ὑπάρχει αἰώνια. Καὶ ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸ παγκόσμιο πνεῦμα μπορεῖ νὰ προαχθεῖ σὲ μιὰ μυστικὴ ἐπαφὴ



μὲ τὴν ἀλήθεια τῶν ἀληθειῶν, μὲ τὸν Θεό» (Θ' 10,317-318). «Μιὰ στιγμὴ μεγάλης καλοσύνης στὴν ψυχὴν ἐνὸς ἀνίδεου ἀνθρώπου πραγματοποιεῖ ἵσως τὴ συνάντηση τοῦ ἐλάχιστου ἐκείνου κόκκου ψυχῆς, ποὺ ὑπάρχει μὲς στὸν ἀνθρωπό, μὲ τὴν ἄπειρη ψυχὴ (μὲ τὸ ἄπειρο πνεῦμα), πολὺ περισσότερο παρὰ ἡ πιὸ βαθυστόχαστη φιλοσοφικὴ προσπάθεια γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ νοήματος τοῦ κόσμου ἢ τοῦ ἄπειρου» (Α' 14,16). «Ἡ ἀγάπη, ἡ καλοσύνη, ἡ γνήσια φιλία, ἡ φιλαλήθεια, εἶναι ἔνα μυστήριο μὲς στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου... Ὅταν ἀγαπάει ὁ ἀνθρωπὸς γνήσια καὶ ὡς τὸ σημεῖο νά 'ναι ἔτοιμος γιὰ κάθε θυσία, Ὅταν ἐκδηλώνει μιὰν ἀνεπιφύλακτη καὶ ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε ὑπολογισμὸ καλοσύνη, Ὅταν ὑψώνεται στὸ ἐπίπεδο τῆς μεγάλης καὶ γνήσιας φιλίας, Ὅταν ταπεινώνεται ὡς βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐγὼ γιὰ νὰ προσφέρει σ' ἔναν ἄλλον ἀνθρωπό (ἢ καὶ σὲ μιὰν ὅμαδα ἀνθρώπων) ὅ,τι ἔχει μέσα του, Ὅταν προσεύχεται μὲ πίστη γνήσια, Ὅταν πονάει (στὸ σῶμα ἢ στὴν ψυχὴ) καὶ ξέρει, ὅπως ἔχει πεῖ ὁ Κίρκεγκαρτ, νὰ δείχνει ἀπόλυτη ὑπακοὴ πονώντας, Ὅταν μετανοεῖ καὶ γίνεται ἡ μετάνοια ἔνας μεγάλος καὶ λυτρωτικὸς πόνος, Ὅταν, σ' ὅλες αὐτὲς τὶς περιστάσεις ζεῖ ἄμεσα μέσα του τὴν ἀλήθεια, ξεπερνάει τὴ φυσικὴ ζωὴ καὶ τὸ φυσικὸ κόσμο, γίνεται ὁ ἴδιος κάτι ἀπὸ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, φθάνει ὡς τὸ κατώφλι τῆς κατοικίας τοῦ Θεοῦ» (Θ' 11, 318). (Τὸ χωρίο ποὺ ἡ παράλειψή του σημειώνεται μὲ τὰ ἀποσιωπητικά, εἶναι παρατεθειμένο στὸ Z 1 V.) «Ἡ ἀγάπη ὁδηγεῖ στὸν πόνο καὶ στὸ θάνατο, ὁδηγεῖ —χρησιμοποιώντας ὡς μέσα λυτρωμοῦ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ φυσικοῦ κόσμου τὸν πόνο καὶ τὸ θάνατο— στὴν ἀλήθεια τῶν ἀληθειῶν, στὸν Θεό» (Θ' 15,330).

Παραμερίζω στὴν προκείμενη συνάρτηση —ἐπειδὴ περιττεύει νὰ τὴν ἐπανεκθέσω— τὴ θεμελιακὴ μου διαφωνία ὡς ἔρμηνευτῆ: ὅτι ἡ θεία ὑπερουσιότητα σ' ἐλάχιστους γίνεται, καὶ σπανιότατα, προσιτή καὶ ὅτι δὲν συμβιβάζεται μὲ τὴ λειτουργία τοῦ Θεοῦ ὡς Ξένου. Καὶ πάνω στὴ βάση αὐτῆς τῆς προσωρινῆς παραχώρησης, ἐπιχειρῶ νὰ δργανώσω καὶ νὰ κάνω ἀμεσότερα κατανοητὰ τὰ οὐσιώδη τῶν πιὸ πάνω παραθεμάτων, ἔξομαλύνοντας κατὰ τὸ ἔρμηνευτικὰ δυνατὸ τὶς τυχὸν δυσχέρειες: Μὲ τὴν πραγμάτωση τῶν ἡθικῶν αὐτῶν συναισθημάτων ξεπερνοῦμε τὴ φύση καὶ εἰδικότερα τὴ ζωικότητα καὶ τὴν τυφλή της αὐτοσυντηρητικὴ ἡ διαιωνιστικὴ τοῦ εἴδους ἀναγκαιότητα, ἢ μᾶλλον διαμορφώνουμε τὴ φύση κατὰ τρόπο ἀδύνατο σ' αὐτή, σύμφωνα μὲ τὶς ἐμπνεύσεις ἀπὸ τὰ συναισθήματα αὐτά. Πρόκειται λοιπὸν γιὰ θαῦμα, γιὰ δημιουργία, δημιουργία ἡθική, παραπλήσια μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ καὶ ὅποιαν ἀπὸ τὶς ἄλλες πνευματικὲς δημιουργίες (βλ. B 6 III). Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι, ἐνῷ οἱ τελευταῖες ἀποκαλύπτουν μὲν καὶ αὐτὲς τὸν ἔαυτό τους ὡς πραγμάτωση τοῦ ἀνθρώπινου, ἄρα τελικὰ τοῦ παγκόσμιου, πνεύματος μέσα στὴ φύση ἀλλὰ «σπάνια» «ἀνάγουν» πέρ' ἀπὸ τοῦτο στὸν ὑπερουσιο Θεὸ ὡς ἀλήθεια, ἡ ἡθικὴ δημιουργία «ἀνάγει» μὲν καὶ αὐτὴ στὸ



παγκόσμιο πνεῦμα ἀλλά, πέρ' ἀπ' αὐτό, «πάντοτε» «προάγει μυστικά» στὸν Θεὸν ὡς ἀλήθεια. Γιὰ νὰ ἐκφρασθῶ πιὸ συγκεκριμένα: «Οταν κανεὶς διακατέχεται π.χ. ἀπὸ καλοσύνη καὶ προβαίνει σὲ μιὰ συγκεκριμένη πράξη στὴν ὥποια τὸ συναίσθημα αὐτὸ πραγματώνεται γνήσια κι ἀκέρια, ἡ ψυχὴ του καθαίρεται ἀπὸ τὴ θολούρα τῆς ζωικότητας, τὸ πνεῦμα του φωτίζεται ὡς μὲ τὴν ἀποκάλυψη μιᾶς «ἄλλης» διάστασης τοῦ Ὁντος ἡ ὥποια χαρίζει μιὰν ἀνώτερη δικαίωση στὴ μὴ φυσικὴ αὐτὴ ἐνέργειά του, ἡ ἐσωτερικότητά του ἔτσι κοινωνεῖ μὲ τὴν πέρ' ἀπὸ τὴ φύση σφαίρα τοῦ πνεύματος — τοῦ δικοῦ του καὶ τοῦ παγκόσμιου —, ἐνῷ στὰ μύχια της νιώθει σὰν ἔνα φέγγος ἔξωκοσμο, στὸ ὅποιο βιώνει μυστικὰ κάτι ἀπὸ τὴ θεία ὑπερουσιότητα καὶ τὴν πάμφωτη αὐτοαλήθειά της.

‘Αξίζει ν’ ἀναρωτηθοῦμε πάνω σὲ ποιὰ βάση ὁ συγγραφέας ξεχωρίζει ὡς πρὸς τὴ μυστικὴ ἀποκαλυπτικότητα τὴν ἡθικὴ δημιουργία ἀπὸ τὶς ἄλλες, μολονότι θέτει καὶ αὐτὲς ὡς πραγματώσεις τοῦ ἀδύνατου, ὑπερβάσεις τῆς φύσης, θαύματα, καὶ ἄλλωστε μερικὲς ἀπ' αὐτὲς ἔχουν διαφανῶς σύνδεσμο μὲ τὴν ἀλήθεια — ὅπως ἡ φιλοσοφικὴ δημιουργία (ποὺ εἶναι ὀντολογική), ἡ καλλιτεχνική (ποὺ εἶναι ὀντοεκφραστικὴ ἢ καὶ ὀντοπαραστατική). ‘Ισως ἡ ἀπάντησή του θὰ ἥταν ὅτι στὶς περιπτώσεις αὐτὲς πρόκειται κατὰ κανόνα γιὰ ὀντικοῦ ἐπιπέδου μόνο ἀλήθεια (τῆς οὐσίας τῶν ἐγκοσμίων, ἄρα τοῦ παγκόσμιου πνεύματος μόνο) καὶ ὅτι μὲ τὴν ἡθικὴ δημιουργία ἡ ὑπέρβαση τῆς φύσης εἶναι σύρριζη, περιλαμβάνει τὸ ἴδιο τὸ ζωικό μας ἔνστικτο, ποὺ ἡ τὸ δαμάζει ἡ καὶ τὸ καθαιρεῖ, ἐνῷ μὲ τὶς ἄλλες δημιουργίες, προπάντων μὲ τὴν καλλιτεχνική, συντελεῖται μᾶλλον μιὰ ἔξυψωση, μιὰ ἔξυψωτικὴ μετύφανση τῆς ζωικότητάς μας, τέτοια ὥστε νὰ μὴν παρακωλύεται ἡ ὅπως ἄλλιῶς ἔξασθενεῖ ἀλλὰ μᾶλλον νὰ διευκολύνεται ἡ ψυχοπνευματική μας ἀνάταση.

II. Πῶς τώρα θ' ἀντιμετωπίσουμε ἑρμηνευτικὰ —γιατὶ ὁ συγγραφέας μᾶς ἀφήνει κι ἐδῶ ἀβοήθητους— τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς καλοσύνης, ἀγάπης, ταπεινοφροσύνης κλπ. ὅχι μόνο ὡς «αἰώνιων ἀληθειῶν» ἀλλὰ καὶ ὡς «αἰώνιων ἰδεῶν», «αἰώνιων προτύπων» (βλ. Z 2 I); “Οταν βιώνω μέσα μου ἔνα ξεχείλισμα καλοσύνης, τὸ ψυχοπνευματικό μου βίωμα δὲν ἀναβρύζει ἀπλῶς ἀπὸ μέσα μου, ἀλλὰ σὰν νὰ διεγείρεται —ὅπως ἡ πλημμυρίδα ἀπὸ τὴ σελήνη — ἀπὸ κάτι σὰν ἀστέρι ἐμπνευστικὸ ποὺ λειτουργεῖ σὰν πόλος ἔλξης τῆς ψυχοπνευματικῆς μου οὐσίας. Τὸ «ἀστέρι» αὐτό, ποὺ ἀποτελεῖ «ὑπερβατικὸ δεδομένο» (Θ' 10,316), δὲν τὸ βιώνω ὡς ἄχρονο —ὅπως π.χ. τὸ ἰδεατὸ ἔνα ἡ τὸ ἰδεατὸ τρίγωνο—, ἀλλὰ κάπως σὰν παλλόμενη φωτεινὴ αἰώνια πηγὴ (πρβλ. τὸ παρατεθειμένο στὸ Δ 7 I πλωτινικό: «...ἰδὼν ζωὴν μένουσαν ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ, παρὸν τὸ πᾶν ἔχουσαν...»), πηγὴ ποὺ ἡ ἐκπομπή της ξυπνᾷ τὸ δικό μου ἀνάβρυσμα, σμίγει μὲ τὰ ψυχοπνευματικὰ νερά του καὶ τὰ καταλάμπει



ἀποκαλυπτικὰ μᾶς ὑπερβατικῆς ὄντολογικῆς καὶ ἀξιολογικῆς ἀλήθειας. "Αν οἱ συνειδητοποιήσεις αὐτὲς εὐσταθοῦν, τότε οἱ καλοσύνη, ἀγάπη, ταπεινοφροσύνη κλπ., εἰλημμένες βέβαια ὅχι κατὰ τὸν ἀνθρώπινο ἀλλὰ κατὰ τὸν ὑπερβατικὸ πόλο τους (κατὰ τὸν ὅποιο ἀλλωστε χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸ συγγραφέα ως αἰώνιες ἀλήθειες), μποροῦν ν' ἀναγνωρισθοῦν καὶ ως αἰώνιες ἰδέες, αἰώνια πρότυπα. Φυσικά, μὲ προσηλωμένο κανεὶς πάνω τους τὸ βλέμμα συνεπαρμένο, βιώνει καὶ τὴν αἰώνιότητα ἀλλὰ καὶ τὴν θειότητά τους· τὰ βιώνει ὅμως κατὰ κανόνα σὲ κατάσταση κατανυκτικῆς ἔξαρσης, ὅχι ἐκστασης, ἐπομένως διαισθητικά, ὅχι ἀμεσα, ὅχι δηλαδὴ μὲ τὴν συνειδησιακὴ ἡ μᾶλλον τὴν ὑπαρκτικὴ ἐκείνη πληρότητα (τὴν ὅση εἶναι δυνατὴ στὸν ἐκστατικό) ποὺ ἐνοποιεῖ (στὸν ἀντίστοιχα βέβαια δυνατὸ βαθμό) τὰ πάντα ὅσα ἀναδίδονται ἀπὸ μέσα μας κι ὅσα τὰ ὑποδέχονται ἐκπεμπόμενα ἄνωθεν κι ἐνώνονται μαζί τους.

"Υπὸ τὴν ἐρμηνεία αὐτή, δέχομαι τώρα ἐκεῖνο ποὺ στὸ Δ 6 ἀπέκρουσα ἀρχικὰ καὶ κατόπιν ἐπιφυλάχθηκα νὰ λάβω θέση, ὅτι δηλαδὴ στὴν περίπτωση τοῦ συναισθήματος τῆς καλοσύνης «ὑπάρχει μέσα μου ἡ οὐσία τῆς καλοσύνης, τὸ αἰώνιο πρότυπο» (Στ' 11,183) καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐνδειξη ὅτι ὅχι μόνο ὁ χρόνος ἀλλὰ καὶ ἡ αἰώνιότητα ἀποτελεῖ «καθεστὼς τοῦ πνεύματος ἡ τῆς ψυχῆς μας» (Στ' 11,182). Μόνο πού, ἐρμηνεύοντας ἔτσι, ἔχω ἀποφύγει τὴ μάταιη προσπάθεια νὰ ἐννοήσω πάλι τὴ θειότητα ως ἀποκλειστικὰ ὑπερούσια καὶ μὲ τοῦτο νὰ τὴ διαχωρίσω ἀπὸ τὴν αἰώνιότητα. "Ἐχω λοιπὸν παρεκκλίνει ἀπὸ τοὺς διαχωρισμοὺς τοῦ συγγραφέα: παγκόσμιο πνεῦμα — ὑπερούσιος μόνο Θεὸς μὲ ἐγκόσμια ἐντούτοις παρουσίᾳ Ξένου. Εἶναι ἐπειδὴ — ἀς τὸ πῶ ἀνοιχτὰ ἥδη — βλέπω, ὅσο προχωρῶ, σαφέστερα ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ συμβιβασθοῦν δλα αὐτὰ ἡ, μὲ θετικὴ διατύπωση, ὅτι ἡ ἀναγκαία κοσμοθεωριακὴ σύνθεση τῶν βασικῶν μεταφυσικῶν ἀντιλήψεων τοῦ συγγραφέα εἶναι ὁ περιορισμένος πανθεῖσμὸς ὅπως τὸν ἔχω ἐκθέσει στὸ Στ 2 II-III: ἡ ἀναγνώριση δηλαδὴ τοῦ παγκόσμιου πνεύματος (μὲ ἄλλους λόγους: τῆς οὐσίας τοῦ κόσμου) ως τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν δοντική του λειτουργία, «πέρ» ἀπὸ τὴν ὅποια «ἐκτείνεται» ἡ θεία ὑπερουσιότητα.

Καὶ γιὰ ἔναν ἀκόμη λόγο οἱ αἰώνιες αὐτὲς ἀλήθειες δικαιοῦνται —αὐτὸ πάντως ὅσο καὶ οἱ πλατωνικὲς ἰδέες— νὰ χαρακτηρίζονται ως πρότυπα: "Ο ἀνθρωπος, ὑπαρξη μικτὴ ἀπὸ ζωικότητα καὶ πνευματικότητα, δὲν μπορεῖ σὲ καμιὰ πράξη του νὰ εἶναι καθαρὴ καλοσύνη, ἀγάπη, μετριοφροσύνη, αὐταπάρνηση, αὐτοθυσία κλπ. Ἀποτελοῦν ἄρα, μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ — γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ συγγραφέα — τὴν ὑπερουσίως θεία καθαρότητά τους, οἱ ἀλήθειες αὐτὲς τ' ἀκατάλυτα ἐμπνευστικὰ πρότυπα στὸν ἐγκόσμιο ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ πνευματικὴ κάθαρση κατὰ τὸ δυνατό, γιὰ κατὰ τὸ δυνατὸ προσέγγιση στὸ παγκόσμιο πνεῦμα (μὲ τὶς δύο του «διαστάσεις», τὴν ἀπειροσύνη καὶ τὴν αἰώνιότητα) καὶ, πέρ· ἀπ' αὐτό, στὸν ὑπερούσιο Θεό.



III. Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκην νὰ ἔξαρω, μαζὶ μὲ τὴν πρωτοτυπία, καὶ τὴν «δμορφιά» — γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω μιὰν ἀγαπητὴ στὸ συγγραφέα μεταφορικὴ ἔννοια — τῆς διδασκαλίας του γιὰ τὶς εἰδικότερες αὐτὲς ἀλήθειες, γιὰ τὶς ἐκφάνσεις τῆς παναγαθότητας (ὅπως θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ τὶς χαρακτηρίσω, παραμερίζοντας τὴν ἔρμηνευτικὴν δυσκολίαν ὅτι, ἂν ἡ παναγαθότητα εἴναι — ὅπως καὶ ἡ ἀπειροσύνη, ἡ αἰωνιότητα, ἡ παντοδυναμία — ἐκχωρημένη ἀπὸ τὸν ὑπερούσιο Θεὸν στὸ παγκόσμιο πνεῦμα, ἄρα ἡ δὲν κρατεῖ ἡ δὲν κρατεῖ μόνο αὐτὴ ἐντός της τὴν συνυφασμένη μὲ τὴν ἴδια τὴν θεία ὑπερουσιότητα «ἀλήθεια»). Κάθε ἡθικιστικὸς ριγκορισμὸς ἔχει ἐδῶ διαλυθεῖ: ὅχι ἡ κατηγορικὴ προστακτικὴ, οἱ θεῖες ἐντολές, τὸ θέλημα ἔστω τοῦ Θεοῦ νομοθετεῖ γιὰ τὴ διαγωγὴ μας, ἀλλὰ ἔνα ξεχείλισμα καλοσύνης, συμπόνιας, φιλίας, ἀγάπης, ἀκόμη αὐταπάρνησης καὶ θυσίας, ἡ πάλι ταπεινοφροσύνης ἡ φιλαλήθειας, ἐμπνέει τὶς ἐνέργειές μας, τὶς κορυφαῖες μάλιστα, ἀλλὰ καὶ τὴν ὅλην διαγωγὴν μας (ἐδῶ ἀποκτᾶ ἡ ἔννοια τοῦ «χρέους» — Θ' 11,319 — τὴν δικαίωσή της) στὸν ἀγώνα μας νὰ ὑπερνικήσουμε τὴν ἀδράνειαν καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν ὑλικῶν ἐντός μας στοιχείων. Καὶ εἴναι ὑπέροχο ποὺ δὲν παράγει ὁ συγγραφέας ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἀλήθειαν του τὶς ἐπιμέρους αὐτὲς ἡθικὲς ἀλήθειες. Τὸ ἐνδιαφέρον του συγκεντρώνεται στὴν ἀποκαλυπτικότητα τῆς πνευματικῆς, πέρ' ἀπ' αὐτὴν καὶ τῆς ὑπερούσια θεϊκῆς, διάστασης, ἡ ὅποια ἐνυπάρχει σ' αὐτὰ τὰ ἀκαταδάμαστα ἀναβρύσματα ἡθικοψυχικῶν ἐντός μας δυνάμεων, ποὺ μᾶς ὑπερβαίνουν καὶ ποὺ μαζί τους ὑπερβαίνουμε κι ἐμεῖς, κατὰ τὸ σχετισμό μας μὲ τοὺς συνανθρώπους μας (ἢ καὶ μὲ τ' ἀπλὰ ζῶα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπὸ τὴν Ἰνδία σοφία), τὴν φύσην καὶ πιὸ εἰδικὰ τὴν ζωικότητά μας καὶ τὴν νομοτέλειά της, σὲ κορυφαῖες μάλιστα στιγμὲς ἀκόμη καὶ τὴν καθαιροῦμε. Ὁ Κὰντ ἀνάγεται διανοητικὰ ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τοῦ ἡθικοῦ ἐντός μας νόμου στὴν ἀναγνώριση τοῦ Θεοῦ ως τοῦ καθολικοῦ νομοθέτη τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Ὁ συγγραφέας ἀνέρχεται βιωματικὰ στὸν Θεὸν ἀπὸ μιὰν ἐκδήλωση βαθειᾶς καλοσύνης, μιὰ πράξη ἀγάπης, μιὰ στάση ταπεινοφροσύνης. Είναι ἐπειδὴ ἐμπνέεται καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὴν μεγάλη μὲς στὸν ἀνθρώπο καθαρότητα, ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τὴν δωρεὰ μιᾶς τέτοιας καθαρότητας. Καταβάθος, αὐτῆς τῆς καθαρότητας τὶς δυνατότητες συνειδητοποιεῖ μὲ τὴ διδασκαλία του γιὰ τὶς εἰδικὲς ἀλήθειες. Γι' αὐτὸν καὶ δὲν δυσκολεύεται ν' ἀναγνωρίσει «Ἡ ἀλήθεια... δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴ γνώση, ἀλλὰ ἔχει σχέση μὲ τὴ βαθύτερη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, μὲ τὴν ψυχική του ζωὴ, μὲ τὴν ἡθική του ζωὴ» (Θ' 6,303).

Ἄπὸ τὴν ψυχικὴν αὐτὴν καθαρότηταν τὰς ὁ συγγραφέας, ἀφιερώνει τὶς τελευταῖες σελίδες τοῦ ἔργου του (Θ' 11-18,318-334) σὲ δοκιμιακὴ ἔκθεση γιὰ τὴν καλοσύνη, τὴν φιλία, τὴν αὐταπάρνησην καὶ τὴν θυσία, τὴν ταπεινοφροσύνη, τὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία, τὸ θάνατο, μὲ κορύφωμα τὴν σκηνὴν τοῦ Χριστοῦ ποὺ «νίπτει τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν» καὶ σὲ λίγο φεύγει



ό 'Ιούδας κι ἀρχίζει γιὰ τὸν «Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου» ὁ κύκλος —μὲς στὴν προδοσία, τὴν ἀτίμωση, τὸ βασανισμὸ καὶ τὴ σταύρωση—, ὁ ἀστέρινος κύκλος τῆς ὑπέρτατης ταπείνωσης καὶ αὐταπάρνησης καὶ θυσίας. Ἐπάξια κατακλείδα σ' αὐτὸ τὸ κορύφωμα παρατίθεται ἔνα ἐμπνευσμένο πνευματικότατο ποίημα μυστικῆς διαίσθησης, γραμμένο παλαιότερα ἀπὸ τὸ συγγραφέα, ποίημα ἐνατένισης στὴν ἐσπέρα καὶ τὴν προαγγελλόμενη νύχτα κι ἐνωτισμοῦ τῶν μηνυμάτων τους, τὰ ὅποια περνώντας μὲς ἀπὸ «τοῦ θανάτου τὴν πύλη», «ἔρχονται πάντα ἀπὸ πιὸ πέρα», ἐνῷ «ἡ καμπύλη τοῦ χρόνου πάει κάθε νύχτα σ' ἄφταστα ὑψη» (Θ' 18,334). "Αν ἔχω ὡς τώρα πολλὲς φορὲς χαρακτηρίσει δοκιμιακὲς σελίδες τοῦ συγγραφέα ὡς «ἀπὸ τὶς ώραιότερες», τολμῶ ν' ἀναγνωρίσω τὶς τωρινὲς ὡς «τὶς ώραιότατες». Καὶ εἶναι ὑπέροχο ποὺ συναντᾶ ὁ συγγραφέας κατὰ τὴν ὁδοιπορία του αὐτὴ μὲς στὸ μυστήριο τῆς ἀγαθότητας —καὶ συνοδοιπορεῖ γιὰ ἔνα διάστημα μὲ τὸν καθένα τους — τὴν Ἐντιθ Σίτουελ, τὴ Σιμώνη Βέιλ, τὸν Ρίλκε, τὸν Κάυζερλινγκ, τὸν Πασκάλ, τὸν Μάιστερ Ἐκχαρτ, γιὰ νὰ ὑψώσει τελικὰ τὰ μάτια του σ' ἐκεῖνο ποὺ πάντα εἶναι τὸ μόνιμο πλήρωμα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ του, στὸ Μυστήριο τοῦ Ἰησοῦ μέσα στὴ Γεσθημανῆ, κατὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο, πάνω στὸ Σταυρό.

Στὶς σελίδες αὐτὲς φανερώνεται μὲ πληρότητα αὐτὸ ποὺ σὲ ὅλο τὸ ἔργο εἶναι ὁ συγγραφέας: ἔνας μυστικὸς τῆς μέσα καὶ πέρ' ἀπὸ τὸν κόσμο πνευματικότητας καὶ θειότητας κι ἔνας μυστικὸς τῆς καθολικῆς, ποὺ μιλεῖ ἀμεσα στὴν ψυχή, ἀγαθότητας, καὶ ἴδιαιτέρως τῆς αὐταπάρνησης. «Πῶς καὶ γιατί, μὲς στὸ σύμπαν, δόθηκε στὸν ἀνθρωπὸ (ἢ καὶ σὲ κάποιον ἀγνωστὸ ἀδελφό του σὲ ἄλλους πλανῆτες) ἡ μοναδικὴ αὐτὴ ἀποστολὴ ν' ἀγαπᾷ, νὰ ταπεινώνεται, νὰ δείχνει αὐταπάρνηση, νὰ προσεύχεται, νὰ πονάει μὲ τρόπο λυτρωτικό, νὰ σταυρώνεται; Τί σημαίνει αὐτὸ μέσα στὸ σύμπαν; Ἡ φύση δὲ μᾶς τὸ λέει. Πῶς μπορεῖ νὰ μᾶς πεῖ ἡ φύση τί θὰ πεῖ ἀγάπη, ἀφοῦ κι αὐτὸς ὁ θάνατος, ποὺ εἶναι 'φυσικός', τὴ φοβᾶται, δὲν τὴ φθάνει καί, ὅσο κι ἄν τὴν πολεμάει, δὲν τὴ σβήνει οὕτε ὅταν κλείσουν τὰ μάτια ἐκείνου ποὺ ἀγαπάει;» (Θ' 11,320).

IV. Μὲ πλήρη συνέπεια πρὸς τὴ διδασκαλία του γιὰ τὴν καλοσύνη, ἀγάπη, μετριοφροσύνη κλπ. ὡς ἀλήθειες, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλου τοῦ ἔργου τὴ μεταφυσικὴ διδασκαλία, ἀντιμετωπίζει ὁ συγγραφέας τὸ πρόβλημα τῆς κακίας. Ἀντίθετα ἀπὸ τὶς πρῶτες, στὶς ὅποιες ἀποδίδει «αιώνια πρότυπα καὶ πηγὴ αἰώνια» —ἄκομη καὶ σὲ ὅσες, ὅπως π.χ. ἡ μητρικὴ ἀγάπη, ἔχουν ἔνα στοιχεῖο ἐνστικτῶδες—, στὴν κακία καὶ τὶς διάφορες ἐκφάνσεις της (ἀναφέρει τὴν «ἀπονιά, τὸ μίσος») ἀρνεῖται κάθε πνευματικότητα καὶ τὴ χαρακτηρίζει ὡς ἐνστικτο, ὡς «σκέτη φύση», τὴν ἀποδίδει δηλαδὴ στὴ ζωικότητα: «Ἡ κακία, ἡ ἀπονιά, τὸ μίσος εἶναι ἐνστικτα... Ὁ, τι εἶναι μόνο καὶ



μόνον ἔνστικτο εἶναι σκέτη φύση» (ὅλα Θ' 9,309). Καὶ συμπεραίνει: «Ἡ κακία, ἡ ἀπονιά, ἡ ἡθικὴ ἀδιαφορία εἶναι κάτι τὸ ἀρνητικό, δὲν εἶναι κὰν ἔνα ψυχικὸ καὶ πνευματικὸ γεγονός ποὺ προστίθεται στὰ φυσικὰ γεγονότα, εἶναι ἡ ἔλλειψη καὶ ἡ ἀπουσία ἐνὸς ψυχικοῦ καὶ πνευματικοῦ γεγονότος. Πῶς μπορεῖ ἡ ἀπουσία ἐνὸς πνευματικοῦ γεγονότος νὰ ἀναχθεῖ σ' ἔνα αἰώνιο πρότυπο, νὰ ἔχει δηλαδὴ ὑπερβατικὴ ὑπόσταση;» (Θ' 9,315-316).

Ἄρνεῖται λοιπὸν τὴν ὑπαρξὴν μεταφυσικοῦ Κακοῦ ὁ συγγραφέας. Ἄλλὰ καὶ τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς κακίας ως φύσης, ως ἔνστικτου, δὲν πρέπει νὰ τὸν λάβουμε κατὰ γράμμα. Τὸ ἔνστικτο δὲν εἶναι οὔτε καλὸ ἡθικὰ οὔτε κακό· ἀπλῶς μᾶς κινεῖ σὲ πράξεις ἀναγκαῖες γιὰ τὴ διατήρηση τὴν ἀτομική μας ἥ — ἐνδεχομένως μὲ δική μας καταστροφή — τῆς ὅμαδας μας ἥ τέλος τοῦ εἶδους μας. Τὸ φαινόμενο τῆς κακίας συγκροτεῖται κανονικὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ πράξη στὴν ὁποία μᾶς κινεῖ τὸ ἔνστικτο προσκρούει στὴν ἡθικότητά μας καὶ στὶς ὁρμήνεις της· ἀλλὰ καὶ πάλι ὅχι σὲ ὄλόκληρη τὴν ἡθικότητα (ἥ σεξουαλικὴ διαφθορὰ σπάνια εἶναι κακία, ἀκόμη πιὸ σπάνια ἡ χρήση ναρκωτικῶν κ.ἄ.τ.) παρὰ στὸ μέρος της ποὺ ἀναφέρεται στοὺς συνανθρώπους μας ως ἄτομα καθὼς καὶ στὴν πολιτεία μας καὶ τοὺς συμπολίτες, ἐνδεχομένως (μὲ τὴν ἔκφραση τούτη παρακάμπτω τὸ πιὸ δυσεπίλυτο πρόβλημα) καὶ στὶς ἄλλες πολιτεῖες καὶ τοὺς πολίτες τους, ὅπως ἐπίσης καὶ στ' ἀπλὰ ζῶα.

Σὲ τέτοιες περιπτώσεις παρεμβαίνει ἡ λογική. Πολλὲς φορὲς παρεμβαίνει ὑπὲρ τοῦ ἔνστικτου καὶ τὸ παρουσιάζει ως ἡθικό. Ἀναλογίζομαι τὸ στοχασμὸ ἀρ. 298 τοῦ Πασκάλ· μεταφράζω: «Κι ἔτσι, μὴ μπορώντας νὰ κάνουν ἐκεῖνο, ποὺ εἶναι δίκαιο, νὰ γίνει δυνατό, ἔκαναν ἐκεῖνο, ποὺ εἶναι δυνατό, νὰ γίνει δίκαιο». Ο συγγραφέας λοιπὸν τονίζει: δὲν μεταβάλλεται μ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ κακία σὲ ἀρετή: «Ἀν στὸν ἄνθρωπο ἡ κακία ἥ ἡ ἡθικὴ ἀδιαφορία ως ἔνστικτο συνδυάζεται καὶ μὲ σκέψεις καὶ ὑπολογισμούς, αὐτὸ δὲν ἀναιρεῖ τὸ ἔνστικτο οὔτε προσθέτει τίποτε τὸ πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ θετικό» (Θ' 9,309). Βέβαια, εἶναι δύσκολο ν' ἀρνηθοῦμε στὴν κακία, στὸ μίσος, καὶ τὴν ψυχικότητα — ἐπιμένοντας στὴν ἐξίσωση: ψυχικότητα = ἀγαθότητα. Ἡ πρόσκρουση στὴν ἡθικότητα ἀναστατώνει τὴν ψυχική μας ροή καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ὅχι σὲ ἀπλὸ παραμερισμὸ τῆς ἡθικότητας (ὅπως π.χ. σὲ πολλὲς περιπτώσεις ψυχρῆς κακίας) ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχικὴ διαστροφὴ τῆς κακίας. (Πάντως τὸ πρόβλημα μὲς στὰ Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα εἶναι γενικότερο ἐπειδή, μὲ τὴ διχοτόμηση ποὺ τὰ διέπει, ἀναρωτιέται κανεὶς ποιὰ εἶναι ἡ ὑφὴ τῆς ψυχῆς καὶ ἂν εἶναι μόνο πνευματική.) Μὲ τὴν παρέμβαση λοιπὸν τῆς λογικῆς ἐπιτυγχάνεται καὶ μιὰ ἐπένδυση ἐκείνου, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ παραμερισμὸς τῆς ἡθικότητας, μὲ μιὰ θὰ ἔλεγα μαρτικότητα, μιὰ μεταμφίεσή του σὲ πνευματικὸ γεγονός — ὅπως πολλὲς φορὲς συμβαίνει στὶς περιπτώσεις τοῦ ἰδεολογισμοῦ, τῆς ἀπολυτοποίησης



δηλαδή μιᾶς ιδεολογίας και τοῦ συνακόλουθου ἔξοπλισμοῦ της μὲ «μάχαιραν» κατὰ τῶν ἄλλων ιδεολογιῶν.

Μὲ τὴν προβληματικὴ τοῦ ιδεολογισμοῦ δὲν ἀσχολεῖται ὁ συγγραφέας· ἀσχολεῖται μόνο μ' ἐκεῖνο ποὺ ἀποκάλεσα μαύρη ἡθικότητα, και εἰδικά μὲ τὴν ἡθικὴ τοῦ Νίτσε. Τὴν καταπολεμεῖ διεξοδικά. Ἀρκοῦμαι σὲ δύο παραθέματα: «"Ἄν χάνεις δύναμη ὅταν συμπονᾶς, χάνεις δύναμη φυσική, ποὺ θὰ τὴ χάσεις ὅπωσδήποτε ἀργὰ ἢ γρήγορα, εἴτε τὴ δώσεις μόνος σου εἴτε ὅχι· ἂν τὴ δώσεις μόνος σου, ἂν μ' ἄλλα λόγια δὲν φοβηθεῖς και τὴν ξοδέψεις ἀπὸ ἀγάπη, ἀπὸ συμπόνια, ἀπὸ καλοσύνη, εἶσαι ίσχυρότερος ἀπὸ τὸ λιοντάρι, εἶσαι ίσχυρότερος ἀπὸ τὴ φύση, εἶσαι ἄνθρωπος, πνεῦμα, ἀλήθεια» (Θ' 9,314). «Ο Νίτσε λοιπὸν εἶναι, στὴ βασικὴ γραμμὴ τῆς σκληρῆς φιλοσοφίας του, δηλαδὴ στὴν ἀποθέωση τοῦ ἐνστίκτου και στὴν καταπολέμηση τῆς καλοσύνης και τῆς συμπόνιας, ἡ πιὸ χτυπητὴ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἀγάπη, ἡ καλοσύνη, ἡ συμπόνια, ἡ ταπεινοφροσύνη, δὲν ὑπαγορεύονται ἀπὸ τὸ ἐνστίκτο, δὲν ἀνήκουν στὴ μόνο και μόνο φυσικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ὑπαγορεύονται ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἀναγκαιότητα» (Θ' 9,315).

3

I. Ἐκθέτοντας στὸ Z 1 I γιὰ τὴν κατὰ τὸν συγγραφέα ἀλήθεια-ἀκρίβεια, ἀνέφερα ώς εἶδη της: «τὴν ἐμπειρική, τὴ θετικοεπιστημονική, τὴ μαθηματικὴ και τὴν ὅποιαν ἄλλη τυπολογική»· ἀπὸ τέτοια εἶδη ἄλλωστε ἀντλεῖ τὰ παραδείγματά του ὁ συγγραφέας. «Οταν λοιπὸν ἀπέναντι σ' αὐτὴ τὴν «ἀλήθεια» ὑψώνει τὴν «οὐσιαστικὴ ἀλήθεια» (Θ' 10,316), τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι «μεταφυσικὴ οὐσία αὐτόνομη» και, δοντας τέτοια, «ἔχει σχέση μόνο μὲ τὸν ἑαυτό της και ὅχι μὲ γεγονότα ἢ φαινόμενα ἀσχετα ἀπὸ τὸν ἑαυτό της» και γι' αὐτὸ «δὲν ἀνήκει στὴ σφαίρα ποὺ ὀνομάζεται 'γνώση'», ὥστε ἀποκλείεται ἐδῶ ἡ δυνατότητα τόσο τῆς ἀνακρίβειας ὅσο και τοῦ ψεύδους (ὅλα Θ' 2,289· βλ. Z 1 I), ἐρωτᾶται ἂν πρόκειται γιὰ διχοτόμηση ποὺ ἀποκλείει κάθε ἐνδιάμεσο και μικτό.

Προσωπικά, θὰ δυσκολευόμουν πολὺ νὰ ὑπαγάγω στὴν ἀλήθεια-ἀκρίβεια τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ Περικλῆ ἀπὸ τὸν Παπαρηγόπουλο, τῆς περίκλειας Ἀθήνας ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη (*Περικλέους Ἐπιτάφιος*), μιὰ ἐμπνευσμένη κριτικὴ ἐνὸς ἔργου τέχνης κ.ἄ.τ. Γιατὶ ἐδῶ δὲν ὑπάρχει ἐκεῖνο ποὺ τὸ χαρακτήρισα ἔλλειψη βάθους, ἐπιπεδότητα· ἀντίθετα, ὅλοι ξέρουμε μαζὶ μὲ τὸν Ἡράκλειτο ὅτι ἡ ψυχὴ ἔχει «βαθὺν λόγον».

Εἶναι ὕστερα ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας ποὺ δηλώνει ὅτι «προσπελάζει μὲ φιλοσοφικὲς ὑποψίες τὴν ἀλήθεια» (Γ' 3,35) και διασαφεῖ ὅτι «ἀνάμεσα στὴ γνώση ποὺ περιέχει βεβαιότητα και στὴν ἀπόλυτη ἄγνοια... βρίσκεται... ἡ φιλοσοφικὴ ὑποψία» (Ε' 14,142). Παραθέτω και τὶς ἔξης σημαντικὲς γιὰ τὸ



πρόβλημά μας διατυπώσεις του: «Καμιὰ ἀλήθεια δὲν εἶναι φανερή... Τὶς ἀλήθειες δὲ μποροῦμε παρὰ μόνο νὰ τὶς ὑποψιασθοῦμε... "Αν ὑπάρχει ἀλήθεια —καὶ χωρὶς ἄλλο ὑπάρχει—, ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεὸς ἢ τὸ νόημα τῆς καλοσύνης... "Ετσι, γιὰ τὶς ἀλήθειες δὲ μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀποδείξεις· ὑπάρχουν μόνο μεγάλες ὑποψίες καὶ ὅχι βεβαιότητες. Καὶ νομίζω ὅτι οἱ ὑποψίες εἶναι ἀληθινότερες ἀπὸ τὶς βεβαιότητες» (Ζ' 18,240). «Μιλώντας γιὰ τὸν Θεό, ξεπερνῶμε καὶ αὐτὲς τὶς δυνατότητες φιλοσοφικῆς ὑποψίας» (Η' 8,268). «"Ἡ ὑποψία εἶναι ἡ ἀνώτατη φιλοσοφικὴ λειτουργία τοῦ πνεύματος» (Ε' 5,113).

Εἶναι διαφανές: Γιὰ τὸ συγγραφέα, «ύπάρχει ἀλήθεια»: ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια, ποὺ μάλιστα βρίσκεται σὲ ταυτότητα μὲ τὸ εἶναι (ἀκριβέστερα: μὲ τὸ ὑπερ-εἶναι)· ὅμως στὸν ἄνθρωπο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀλήθεια-ἀκρίβεια (ποὺ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἐπίπεδη «γνώση»), δὲν ἔχει δοθεῖ παρὰ μόνο ἡ «ὑποψία» τῆς ἀπόλυτης, τῆς οὐσιαστικῆς, τῆς ὑπερβατικῆς, τῆς κατὰ κυριολεξία ἀλήθειας, κάτι δηλαδὴ ἐνδιάμεσο, μικτὸ ἀπὸ γνώση καὶ ἄγνοια. Καὶ μὲ τὴν ὑποψία «προσπελάζει» ὁ ἄνθρωπος, ἐγγίζει λιγότερο ἢ περισσότερο ἐσωτερικὰ καθετὶ ποὺ δὲν εἶναι ἐπίπεδο, ποὺ ἔχει βάθος —ἀπὸ τὴν ὑφή, θὰ ἔλεγα, μιᾶς προσωπικότητας ὡς τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ. "Ἄς προσέξουμε καὶ τὸ ἔξῆς χωρίο: «"Ἡ φιλαλήθεια... εἶναι, ὅπως καὶ ἡ καλοσύνη, ὅπως ἡ ἀγάπη, ὅπως ἡ ταπεινοφροσύνη, ἔνα θετικὸ πνευματικὸ γεγονός μὲ ὑπερβατικὸ νόημα. Τὰ πνευματικὰ αὐτὰ γεγονότα, ποὺ προσθέτουν στὸ φυσικὸ κόσμο κάτι ποὺ ἡ φύση δὲν περιέχει, καὶ πού, ἀντίθετα ἀπὸ τὴν κακία ἡ τὴν ἡθικὴ ἀδιαφορία, δὲν ἔξυπηρετοῦν ἔνστικτα ἢ λογικοὺς ὑπολογισμοὺς ποὺ χαῖδεύουν τὸ ἔνστικτο, συνιστοῦν τὴν ἀλήθεια μέσα στὸν ἄνθρωπο, δηλαδὴ θεμελιώνουν τὴν θετικὴ πνευματικὴ σχέση του μὲ τὴν ὑπερβατικὴ οὐσία τῆς ἀλήθειας ποὺ εἶναι, πέρ' ἀπὸ τὸ φυσικὰ ἀναγκαῖο καὶ φυσικὰ πιθανό, συνυφασμένη μὲ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, δηλαδὴ μὲ ὅ,τι δὲν γίνεται ἀλλὰ εἶναι, δὲν φθείρεται (δὲν ἀρχίζει καὶ δὲν τελειώνει) ἀλλὰ ὑπάρχει αἰώνια. Καὶ ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ἀναγωγὴ τοῦ ἄνθρωπου στὸ παγκόσμιο πνεῦμα μπορεῖ νὰ προαχθεῖ σὲ μιὰ μυστικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀλήθεια τῶν ἀληθειῶν, μὲ τὸν Θεό... Κάθε ἀλήθεια εἶναι ἔνα μυστήριο, γιατὶ ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι φανερή... "Ἡ ἀλήθεια... ἀποκαλύπτεται καὶ δὲν ἔξακριβώνεται, δὲ γίνεται μπροστὰ στὰ φυσικὰ μάτια τοῦ ἄνθρωπου καὶ δὲ διαπιστώνεται ἀπὸ τὴν λογική, ἀλλὰ συγκλονίζει ἅμεσα τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα... "Οταν... ὁ ἄνθρωπος... ζεῖ ἅμεσα μέσα του τὴν ἀλήθεια...» (Θ' 11,318). «"Ἡ φιλαλήθεια λοιπόν, ἡ καλοσύνη, ἡ ἀγάπη, ἡ ταπεινοφροσύνη, ποὺ τὶς ἔχω μέσα μου, συγκροτοῦν τὸ «θεμέλιο» τῆς σχέσης μου μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, πραγματώνουν τὸ «μυστήριό» της ἐντός μου, ποὺ «συγκλονίζει ἅμεσα τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα μου», καὶ ἀναδίδονται ἔτσι μὲς στὴ συνείδησή μου κάποιες «ἀποκαλύψεις» της πού, μετατοπιζόμενες στὸν γνωστικὸ χῶρο, συμπυκνώνονται —ἀλλὰ σμιγμένες μὲ ἄγνοια— σὲ «ὑποψίες». Μὲ τὶς ὑποψίες αὐτὲς



ἀνάγομαι σὲ καθετὶ ποὺ εἶναι οὐσιαστικὸ στὰ ἐγκόσμια, σὲ καθετὶ λοιπὸν ποὺ πιὸ μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρικολογικὴ ἐπιφάνεια ἔχει βάθος, καί, περαιτέρω, ἀνάγομαι σὲ καθετὶ ποὺ «δὲν γίνεται ἀλλὰ εἶναι», ἀνάγομαι ἐπομένως στὴν οὐσία τοῦ κόσμου, στὸ παγκόσμιο πνεῦμα, μὲ τὸ ὅποιο εἶναι «συνυφασμένη» ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ εἶναι δυνατὸ νὰ «προαχθῶ σὲ μιὰ μυστικὴ ἐπαφὴ» μὲ τὴν ἴδια τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, τὴν ἀλήθεια τῶν ἀληθειῶν, τὸν Θεό. Δὲν ἀποκλείεται ὅμως ν' ἀξιωθῶ ἀπ' εὐθείας τὴ μυστικὴ ἐπαφή, σὲ μιὰν ἀνάταση ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ «θεμέλιο» ποὺ συγκροτοῦν μέσα μου οἱ καλοσύνη, ἀγάπη κλπ., ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ «μυστήριο» τῆς ἀπόλυτης ἀλήθειας ποὺ αὐτὲς πραγματώνουν ἐντός μου «συγκλονίζοντας τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα μου».

II. Πολλὲς φορὲς παρατήρησα ὡς τώρα τὴν «ἀπίστευτης εὐλυγισίας κι εύρηματικῆς εὐπορίας λογική» (Α 1), ποὺ διακρίνει τὰ *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα*. Ὁ συγγραφέας δὲν παραλείπει ώστόσο εὔκαιρια νὰ τονίσει τὴν ἀκαταλληλότητα τῆς λογικῆς σὲ τέτοιους χώρους. Γιατί λοιπὸν τὴ χρησιμοποιεῖ; Ἰδοὺ οἱ ἔξηγήσεις του: «Οἱ φιλοσοφικὲς ὑποψίες χρησιμοποιοῦν λογικὰ ἐκφραστικὰ σχήματα ποὺ μοιάζουν νά 'ναι λογικὲς ἀποδείξεις, ἐνῶ εἶναι μόνο καὶ μόνο λογικὰ μέσα ποὺ μ' αὐτὰ πᾶμε νὰ ἐκφράσουμε κάτι ὑποστασιακὰ πολὺ βαθύτερο ἀλλὰ ἀναπόδεικτο» (Η' 7,263). «Τὶς ἀποδείξεις γιὰ τὴν ὑπαρξὴ τοῦ Θεοῦ δὲν τὶς παίρνω ώς λογικὲς ἀποδείξεις... Τὶς παίρνω ώς βοηθητικὰ λογικὰ στηρίγματα μεγάλων φιλοσοφικῶν ὑποψιῶν ποὺ ζοῦν στὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα μὲ τρόπο ἄμεσο καὶ κυριαρχικό» (Η' 7,261-262). «Δὲ μπορῶ βέβαια ν' ἀποδείξω τὰ ὅσα λέω. Τὴ φιλοσοφικὴ μου ὅμως ὑποψία τὴν ὑποστηρίζουν κάπως καὶ μερικοὶ συλλογισμοί, ποὺ δὲν περιέχουν ἀποδείξεις, ἵσως οὕτε κὰν ἐνδείξεις λογικές, ἀλλὰ ποὺ περιέχουν ἀντενδείξεις γιὰ κάθε ἀντίθετη ἐκδοχὴ» (Η' 11,318-319).

Τὸ πρόβλημα φυσικὰ εἶναι γιατί παρὰ ταῦτα «πᾶμε νὰ ἐκφράσουμε μὲ λογικὰ μέσα» τὶς φιλοσοφικὲς ὑποψίες μας. Ὁ ἔξῆς στοχασμὸς ρίχνει μιὰ φευγαλέα ἀκτίνα στὴν ἀναζήτησή μας: «Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ [πρόκειται γιὰ μιὰ τάξη μεταφυσικῶν ἐρωτημάτων] περιέχουν μέσα τους ἀντινομίες ποὺ δὲ μπορεῖ ν' ἀντιμετωπισθοῦν ποτὲ μὲ τὴ λογική. Ἡ λογικὴ μᾶς βοηθάει στὴ διατύπωση τῶν ἐρωτημάτων, ἀλλ' ὕστερ' ἀπὸ τὴ διατύπωση φθάνουμε μὲ τὴν ἴδια τὴ λογικὴ μπροστὰ σ' ἔνα κενό» (Α' 8,7).

Δὲν θ' ἀντιμετωπίσω τὸ πρόβλημα. Ξεκινῶ ὅμως ἀπὸ αὐτὸν ὡς ἀπὸ ἐνισχυτικὴ ἔνδειξη, γιὰ νὰ ἐκφράσω τὴν ἀδυναμία μου νὰ συμμερισθῶ τὴν ἀντίληψη τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν καταγωγὴ τῆς λογικῆς ἀπὸ τὴ φύση, ποὺ διατυπώνεται στὸ ἔξῆς χωρίο: «Ἡ λογικὴ δὲν εἶναι ποτὲ δημιουργία· εἶναι μόνο καὶ μόνο ἡ ἀσκηση (ἢ σωστὴ ἢ ἡ ἐσφαλμένη) μιᾶς θεμελιωμένης στὴ φυσιολογικὴ σύσταση τοῦ ἀνθρώπινου δργανισμοῦ λειτουργίας τοῦ μυαλοῦ



μας, ποὺ συμπληρώνει τὸ περιορισμένο καὶ συμπιεσμένο στὸν ἄνθρωπο ἔνστικτο. Γιὰ τὸν Ἐρρίκο Μπέργκσον, τὸ ἔντομο εἶναι ἡ μεγαλοφυῖα τοῦ ἔνστικτου (ἡ διατύπωση εἶναι δική μου, ἀλλὰ ἡ σκέψη δική του). Στὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχει ἀτροφικὸ τὸ ἔνστικτο, ἔρχεται ἡ λογικὴ καὶ συμπληρώνει ὅσο μπορεῖ ὅτι τοῦ λείπει» (Θ' 9,309). Εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι ὁ Μπερξόν, ποὺ παραγγωρίζει τὸ ἄχρονο τῶν νοημάτων, μπορεῖ νὰ ἔχει μιὰ τέτοιαν ἀντίληψη· ὅχι ὅμως ὁ συγγραφέας, ποὺ τὸ ἀναγνωρίζει (βλ. π.χ. Β 5 III, Δ 6, Ε 5 II, Ζ 2 II) — ἀλλο ἂν δὲν τὸ ξεχωρίζει κατὰ τὴ γνώμη μου ἀπὸ τὸ αἰώνιο. Πῶς μπορεῖ λοιπὸν νὰ κατάγεται ἀπὸ τὴ φύση ἡ λογική —ν' ἀποτελεῖ «μιὰ θεμελιωμένη στὴ φυσιολογικὴ σύσταση τοῦ ἀνθρώπινου ὁργανισμοῦ λειτουργία τοῦ μυαλοῦ μας»—, ἐφόσον ἡ φύση διατελεῖ σὲ διαρκὴ ροή, σὲ γίγνεσθαι, ἐνῷ ἡ κάθε ἐκδήλωση, τὸ κάθε πραγμάτωμα τῆς λογικῆς, ἀπὸ τὴ ρίζα του ἔως τὴν κορυφή, εἶναι στάση, ἀπεριόριστη δυνατότητα ἐπανάληψης τοῦ ταυτοῦ, ἄχρονο;

‘Ο συγγραφέας ἔχει ὑψηλότατην ἰδέα γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, ὅπως ἐκθέσαμε στὸ Ε 1, γιὰ τὴ σκέψη εἰδικότερα: «Εἶναι ἀδύνατο νὰ φαντασθῶ ὅτι ἡ σκέψη τοῦ ἀνθρώπου ἄρχισε καὶ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο, ὅτι δηλαδὴ ἀμέτρητα χρόνια ἡ σκέψη, ὁ νοῦς, ἥταν κάτι ἀνύπαρκτο στὸ σύμπαν, καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ φθάσει ἡ ὥρα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ νοῦς... Πῶς μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ γένεση τοῦ νοῦ εἶναι... τὸ ἀποτέλεσμα πεπερασμένων συνθηκῶν καὶ ἔξελίξεων;» (Α' 10,10-11). «Μιὰ σκέψη εἶναι φτιαγμένη ἀπὸ μιὰν οὐσία ποὺ πάντως δὲν εἶναι φυσική, δὲν εἶναι ὕλη καὶ ἐνέργεια» (Στ' 11,183). «Ἡ σκέψη εἶναι πνεῦμα, εἶναι νόημα... Ὁ ἄνθρωπος δὲ μπορεῖ βέβαια... νὰ ἐκδηλωθεῖ ὡς πνεῦμα παρὰ μόνο κάτω ἀπὸ ὄρισμένους φυσικοὺς ὅρους. Ἀπὸ ποὺ ὅμως ἀντλεῖ ὁ ἄνθρωπος τὴ σκέψη, δηλαδὴ τὸ πνεῦμα;... Ἡ σκέψη δὲν εἶναι φύση· ώστόσο, συζεῖ μὲ τὴ φύση. Τὸ πνεῦμα δὲν εἶναι ὕλη ἢ ἐνέργεια· ώστόσο, συνυφαίνεται μὲ τὴν ὕλη καὶ μὲ τὴν ἐνέργεια» (Ζ' 4,191). ‘Εξ ἄλλου ὁ συγγραφέας δὲν ἀποκλείει μὲν ἀποφασιστικὰ τὴ γέννηση τῆς συνείδησης, ἀποκλείει ὅμως ἀποφασιστικότατα καὶ κατηγορηματικότατα τὴ γέννηση τῆς αὐτοσυνειδησίας, τῆς ἀνθρώπινης δηλαδὴ συνείδησης, ἀπὸ τὴ φύση: «Κανένα γεγονός τοῦ φυσικοῦ κόσμου δὲ μπορεῖ νὰ συλληφθεῖ ὡς πηγὴ τοῦ γεγονότος ὅτι εἶμαι ὁ ἔαυτός μου». Ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη... τὴν προέλευση τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει συνείδηση τοῦ ἔαυτοῦ του δὲ μπόρεσε —οὔτε θὰ μπορέσει ποτέ— νὰ ἔξακριβώσει. Ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη... δὲ μπόρεσε νὰ πλησιάσει οὔτε κὰν τὸ πολὺ στοιχειωδέστερο πρόβλημα τὸ σχετικὸ μὲ τὴν πηγὴ καὶ προέλευση τοῦ ζώου, δηλαδὴ τοῦ ζωντανοῦ ὁργανισμοῦ ποὺ δὲν ἔχει συνείδηση τοῦ ἔαυτοῦ του. Τὸ ζῶο... δὲν ξέρει τὸν ‘ἔαυτό του’» (Δ' 6,69). ‘Ἄς ἀναλογισθοῦμε τέλος ὅτι ἡ αὐτοσυνειδησία, ἡ ἀνθρώπινη τουλάχιστο, εἶναι συνυφασμένη αὐτονόητα —καὶ γιὰ τὸ συγγραφέα ἄλλωστε— μὲ τὸ ἐγώ.



‘Ωστόσο, τὸ ἐγώ συνεπάγεται ἀναγκαῖα κάποιο «σύστοιχό» του (Korrelat), κάποιο ἀντικείμενο, κάποιο cogitatum (μὲ τὴ χουσσερλιανὴ ἔννοια), καὶ αὐτὸ τὸ cogitatum — ποὺ μπορεῖ σὲ ὑψηλότερη βαθμίδα νὰ εἶναι «έσύ» — εἶναι θεμελιακὰ «τοῦτο», στὴ ρίζα του μάλιστα εἶναι «κάτι». Χάρη σ’ αὐτὴ τὴν πυρηνικὴ μορφὴ τοῦ «κάτι» — ποὺ εἶναι ἄδεια, εἶναι ἡ κατεξοχὴν τυπικὴ μορφὴ, καὶ βαστάζει ἀναγκαῖα ὅλες τὶς ἄλλες τυπικὲς μορφές, τὶς «μετατροπές» της (ὅπως «ἔνα», «τοῦτο» κλπ.), ἀλλὰ καὶ τὶς περιεχομενικὲς μορφές (ὅπως «πράγμα», «ζωντανὸ δν», «ἄλλο ἐγώ», «κοινωνία» κλπ.), εἶναι δυνατή, στὸν ἄνθρωπο πάντως, ἡ σκέψη. Γιατὶ σκέψη σημαίνει πρωταρχικὰ ἐπισημαίνουσα διάκριση τοῦ ἑκάστοτε πληρώματος τῆς συνείδησης σὲ ἴδιαίτερα πληρώματα, σὲ ἴδιαίτερα ἀντικείμενα, ποὺ τὸ καθένα τους τυπικὰ εἶναι στὴ ρίζα του «κάτι» καὶ ἥδη ως «κάτι» εἶναι ταυτὸ μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ ἔτερο ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα· καὶ σημαίνει κατόπιν, μὲς στὴ συνέχεια τῆς συνείδησιακῆς ροῆς, ἀναγνώριση τοῦ καθενὸς «κάτι», τοῦ ἐπισημαίνομενου στὰ ἐπόμενα πληρώματα τῆς συνείδησης, ως εἴτε ταυτοῦ μὲ κάποιο προηγούμενο εἴτε ἔτερου. Μὲ τὴν ταυτιστικὴν αὐτὴν ἀναγνώριζόμενο ως καὶ πιὸ πρὶν καὶ τώρα ταυτὸ ἀντικείμενο ξεκορμίζει (εἴτε μόνο ως «κάτι» εἴτε ως «ἔνα» εἴτε ως «τοῦτο» εἴτε ως «τοῦτο τὸ πράγμα» τὸ «ἀναλλοίωτο» ἢ τὸ «ἄλλοιούμενο» ἢ τὸ «ἄλλοιωμένο ἥδη» κατὰ τὶς ἴδιότητές του) ἀπὸ τὴν αἰσθηματικὴν ροή καὶ τελικὰ συγκροτεῖται εἴτε σὲ ὑπερχρονικὸ ἀντικείμενο (αὐτὸ συμβαίνει στὰ «ἰδανικὰ» ἀντικείμενα), π.χ. στὸ μαθηματικὸ τρίγωνο) εἴτε σὲ ἀντικείμενο ἐνταγμένο μέσα σὲ ἀντικειμενικὸ σύστημα χρόνου καὶ χώρου, στὸν κοσμικὸ χρόνο καὶ χῶρο (αὐτὸ συμβαίνει στὰ ἐγκόσμια ἀντικείμενα, τὰ «φυσικά», τὰ «πραγματικά»). Η συγκρότηση αὐτὴν πραγματώνεται χάρη στὶς ἀκατάπαυτα ἐφαρμοζόμενες στὰ συνειδησιακὰ πληρώματα τυπικὲς καὶ περιεχομενικὲς μορφές τῆς σκέψης, καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλες στὴν καθολικῆς ἐφαρμογῆς μορφὴ τοῦ «κάτι», ποὺ κάνει δυνατὴ τὴν ταύτιση τοῦ κάθε διακρινόμενου «κάτι» μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴ θέση του ως ἔτερου ἀπὸ κάθε ἄλλο «κάτι», μὲ τὴν ἐξυπακουόμενη προσθήκη ὅτι αὐτὸ τὸ «κάτι», ποὺ εἶναι ταυτὸ μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ ἔτερο ἀπὸ κάθε ἄλλο «κάτι», δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ κάτι τρίτο, κάτι ἐν διάμεσο.

Οἱ μορφὲς αὐτὲς ὅλες καὶ οἱ σχέσεις τους εἶναι ἄχρονες, εἶναι ἐπομένως στὴν οὐσία τους διαφορετικὲς ἀπὸ τὴ ροϊκότητα τῆς φύσης καὶ εἰδικότερα ἀπὸ ἐκείνη τῶν αἰσθημάτων (τῶν δεδομένων τῶν αἰσθήσεων) — ἡ δοία ἀκουμπᾶ πάνω στὴ ροϊκότητα τῆς φύσης καὶ χοντρικὰ τὴν ἀποδίδει· ἀνήκουν λοιπὸν σ’ ἕνα ἄλλο πεδίο, στὴν οὐσία τῆς σκέψης. Αὐτὲς εἶναι ποὺ κάνουν νὰ ξεκορμίζουν ἀπὸ τὴ ροϊκότητα τῶν αἰσθηματικῶν δεδομένων τὰ ἐγκόσμια ἀντικείμενα, χαρίζοντάς τους ἰδεατὴ ταυτότητα καὶ συναρτώντας τὰ ἔτσι ταυτισμένα στὴν ἰδεατή, πάνω στὴ ροή τῶν αἰσθημάτων ἀκουμπισμένη, συγκρότηση ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε καὶ νοοῦμε ως κόσμο. Ἀσφαλῶς,



στὶς ἄλλες μορφές, τὶς περιεχομενικὲς κυρίως ἀλλὰ καὶ τὶς τυπικές, διαβλέπει κανεὶς τὸν ἐπηρεασμὸν ἀπὸ τὸ ἔτσι καὶ ἔτσι τῆς φυσικῆς καὶ εἰδικότερα τῆς αἰσθηματικῆς ροῆς, τὴν διαμόρφωσή τους μὲ τέτοιον τρόπο ὥστε νὰ μποροῦν νὰ δέχονται ἐντός τους τὸ ἰδεατὸν ἔκορμισμα, τὴν ἰδεατὴν μεταγωγὴν στὴ δική τους διάσταση —ποὺ σημαίνει γενικὰ στὴ διάσταση τῆς σκέψης — ἐκείνων ποὺ στὴ διάσταση τῆς φυσικοαισθηματικῆς ροῆς ρέουν δπως ρέουν, καὶ στὴ διάσταση τῆς σκέψης συγκροτοῦνται ώς ἐγκόσμια ἀντικείμενα. Ἀλλὰ στὴ ρίζα ὅλων αὐτῶν τῶν μορφῶν, στὴ ριζικὴ τυπικὴ μορφὴ τοῦ «κάτι» καὶ στοὺς στοιχειώδεις νόμους ποὺ ἀπ’ αὐτὴν ἀπορρέουν γιὰ τὸ ἰδεατὸν ἔκορμισμα ἀπὸ τὴ φυσικοαισθηματικὴ ροή καὶ τὴ συγκρότηση ἀντικειμένων, στοὺς νόμους τῆς ταυτότητας, τῆς ἐτερότητας (ποὺ ἐσφαλμένα λέγεται τῆς ἀντίφασης) καὶ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ τριτού (ἢ τοῦ ἐνδιάμεσου), εἶναι ἡ ἴδια ἡ σκέψη, τουλάχιστον ώς συγκροτητικὴ ἀντικειμένων (ἐγκόσμιων πρῶτα, ἴδανικῶν πιὸ πάνω), ποὺ αὐτοτίθεται. Γι’ αὐτὸν οἱ νόμοι αὐτοὶ —ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀναγκαία τρίπλευρη ἔκφανση κάθε ἐφαρμογῆς τοῦ «κάτι»—, οἱ τρεῖς καὶ μόνοι αὐτοὶ «νόμοι τῆς λογικῆς», ὅπως λέγονται, εἶναι οἱ μόνοι καθαρὰ ἀπριορικοὶ (βλ. Μπροῦνο φὸν Φράνταγκ-Λαίρινγκχοφ, *Λογική*, Στουτγάρδη 1961, γ’ ἔκδοση βελτιωμένη, τόμος I — Bruno von Freytag-Löringhoff, *Logik*, Stuttgart 1961, 3. verbesserte Auflage, Kohlhammer Verlag, Band I), οἱ μόνοι τοὺς ὅποιους ἡ σκέψη δὲν μπορεῖ νὰ καταλύσει —ἐπειδὴ ipso facto αὐτοκαταλύεται— ἀλλὰ τὸ πολὺ νὰ τοὺς ὑπερπηδᾶ κάπως σὲ ὑψηλότερη βαθμίδα (ὅπως π.χ. μὲ τὴ διαλεκτικὴ λογική). (Μίλησα γιὰ νόμο τῆς ἐτερότητας, ἡ ἀντίφαση εἶναι ἔνα πόρισμά του ποὺ δὲν τίθεται ipso facto κατὰ τὴ σκέψη σὲ ἐφαρμογή, καὶ γι’ αὐτὸν μπορεῖ ἀσυνείδητα νὰ μὴν ἐφαρμόζεται, μπορεῖ ἀκόμη καὶ ἐνσυνείδητα νὰ μὴν ἐφαρμόζεται, ὅταν κάποιος ἔχει λόγους, μαγικοὺς ἔστω λόγους, νὰ ταυτίσει σὲ μιὰ πιὸ ὑψηλὴ βαθμίδα δύο ἢ περισσότερα ἔτερα).

Ἡ μορφὴ λοιπὸν τοῦ «κάτι», ἡ ριζικὴ δηλαδὴ τυπικὴ ἀντικειμενοσυγκροτητικὴ μορφὴ, καθὼς καὶ οἱ συνακόλουθοι τρεῖς νόμοι τῆς, εἶναι οἱ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν οὐσία τῆς σκέψης τεθειμένοι θεμελιακοὶ ὅροι γιὰ νὰ δεχθεῖ ἡ τελευταία τὸν ἐπηρεασμὸν ἀπὸ τὴ φυσικοαισθηματικὴ ροή καὶ νὰ ἐνεργήσει συγκροτώντας ἀντικείμενα. Ἄν ἐπομένως μέσα σ’ αὐτὸν ποὺ λέγεται σκέψη ὑπάρχει κάτι ποὺ εἶναι ριζικὰ διαφορετικὸν ἀπὸ τὴ φύση, ριζικὰ ἔξωφυσικό, αὐτὸν εἶναι ἡ μορφὴ τούτη καὶ οἱ τρεῖς ἐκφάνσεις τῆς ἐφαρμογῆς τῆς, οἱ τρεῖς δηλαδὴ θεμελιώδεις «νόμοι τῆς λογικῆς». Δὲν μπορεῖ ἄρα ἡ λογική, αὐτὴ ἡ βάση τῆς ἀντικειμενοσυγκροτητικῆς λειτουργίας τῆς σκέψης μας, νὰ εἶναι «μιὰ θεμελιωμένη στὴ φυσιολογικὴ σύσταση τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ λειτουργία τοῦ μυαλοῦ μας» — ἐκτὸς ἂν ἴσχυριζόμαστε ὅτι ἡ φύση καὶ πιὸ εἰδικὰ τὰ αἰσθηματικά μας πληρώματα εἶναι στὴ ρίζα στάση. Ὁ συνειδησιακὸς κόσμος τῶν ἀντικειμένων, δσο καὶ ἂν κρατεῖ μ’ ἔναν τρόπο



συνθεμένη ἐντός του τὴν ἀνταύγεια ἀπὸ τὴν ροή, ὅπου ἀκουμπᾶ, τῆς φύσης, ἀπὸ τὴν ροή εἰδικότερα τῶν αἰσθημάτων, εἶναι ὅμως στὴ δομή του, στὴ θεμελιακή μάλιστα δομή του, κόσμος στάσης — καὶ μόνο χάρη σ' αὐτὴ τὴν ἄλλωστε πολυσύνθετη δομή εἶναι συνειδησιακὸς κόσμος γνώσης (ἀντίληψης στὸ βασικὸ στρῶμα). Γιὰ τὸν ὑστερὸ Χοῦσσερλ μάλιστα —χουσσερλιανὰ εἶναι ἄλλωστε, κατὰ τὴν μορφὴ τους πάντως, καὶ ὅλα τὰ προηγούμενα— ἡ συνειδησιακὴ συγκρότηση τῶν ἐγκόσμιων ἀντικειμένων δὲν ἀρχίζει μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία του, ἀλλὰ ξεκινᾶ ἀπὸ τοὺς πρώτους-πρώτους, τοὺς συνειρμικούς, συνειδησιακούς δργανισμούς, ἀπὸ τὴν πρώτη ἐμφάνιση τῆς συνείδησης, λειτουργώντας καὶ στὴ συνειρμικὴ συνείδηση ἐνδιάθετα ἡ διαστολὴ ego - cogitatum (σὲ πληρέστερη διατύπωση: ego cogito cogitatum).

Νομίζω λοιπὸν πώς, ἂν μαζὶ μὲ τὸ συγγραφέα θέτουμε ὅτι «ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ δρισμένους μόνο φυσικούς δρους μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ ως πνεῦμα» καὶ γενικὰ ὅτι ἡ σκέψη δὲν εἶναι φύση ἀλλὰ συζεῖ μὲ τὴν φύση, ἢρα δὲν γεννιέται ἀπὸ τὴν φύση ἀλλὰ ἔχει ως προϋπόθεση τὶς βιολογικές, κυρίως τὶς φυσιολογικές, λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου δργανισμοῦ (βλ. Ε 1) —ἢ, γιὰ νὰ παραθέσω ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ συγγραφέα, ἔχει ως «προϋπόθεση τὸ φυσικὸ κόσμο», ως «προϋπόθεση τὸ γεγονός ὅτι ἐγὼ ποὺ σκέπτομαι εἴμαι ἔνας φυσικὸς δργανισμός» (ὅλα Z' 3,186)—, τὸ ἴδιο πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ κατ' ἔξοχὴν μὴ φυσικὸ σύστημα τυπικῶν μορφῶν τοῦ πνεύματός μας, τὴ λογική, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ρίζα της (τὴν μορφὴ «κάτι») καὶ τὴν τριπλὴ ἔκφανση τῆς ἐφαρμογῆς της, τοὺς τρεῖς νόμους τῆς λογικῆς.

III. Ἡ σχέση τῶν ἐννοιῶν πνεῦμα, σκέψη, νοῦς δὲν εἶναι ἀποσαφηνισμένη στὰ Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα. Οἱ δύο τελευταῖς φαίνεται πώς ἔξισώνονται, ἡ πρώτη ἀλλοῦ ἔξισώνεται μὲ τὶς ὑπόλοιπες, ἀλλοῦ ἐννοεῖται εὐρύτερη.

Ἄναλογίζομαι τὰ «νοήματα» τῆς καλοσύνης, ἀγάπης, συμπόνιας κλπ. (ποὺ χαρακτηρίζονται μάλιστα καὶ «αιώνιες ἀλήθειες») καὶ μαζὶ ἀναλογίζομαι τὴν παρατεθειμένη στὸ Δ 6 φράση τοῦ συγγραφέα ἀπὸ τὸ Στ' 11,183: «Ἄς πάρουμε... τὴν καλοσύνη, ποὺ εἶν' ἔνα αἰσθημα [δηλαδή συναίσθημα] γεμάτο σκέψη, καὶ μιὰ σκέψη γεμάτη αἰσθημα». Συμπεραίνω λοιπὸν ὅτι, ἂν γιὰ τὸ συγγραφέα «ἡ σκέψη εἶναι πνεῦμα, εἶναι νόημα» (παρατέθηκε στὸ Z 3 II ἀπὸ τὸ Z' 4,191), τὸ πνεῦμα εἶναι εὐρύτερο, περιλαμβάνει καὶ τὸ συναίσθημα· καὶ ἀσφαλῶς περιλαμβάνει καὶ τὴν βούληση — ἃς θυμηθοῦμε τὴν ἐκχωρημένη στὸ παγκόσμιο πνεῦμα «παντοδυναμία». Ἀγομαι λοιπὸν στὴν ἐρμηνευτικὴ ἰδέα —μὲ βάση ὅχι μόνο αὐτὴ τὴν φράση ἀλλὰ καὶ τὸ ὅλο πνεῦμα τοῦ ἔργου — ὅτι ἡ σκέψη, τὸ συναίσθημα, ἡ βούληση ἀποτελοῦν στοιχεῖα τοῦ πνεύματος πού, συνθεμένα στὴν ἐνότητά του, ἐπιθέτουν τὸ καθένα ἀπὸ τὴν



πλευρά του τὴ μορφή του στὰ ύπόλοιπα, κατ' ἐπέκταση καὶ στὸ δὲ πνεῦμα.

Ίδοù τώρα καὶ ἔξιστικὰ χωρία: «Ἄπὸ ποῦ ἄρχισε καὶ ξεκίνησε ἡ σκέψη τοῦ ἀνθρώπου; Εἶναι ἀδύνατο νὰ φαντασθῶ ὅτι... ἀμέτρητα χρόνια ἡ σκέψη, ὁ νοῦς, ἡταν κάτι ἀνύπαρκτο στὸ σύμπαν καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ φθάσει ἡ ὥρα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ νοῦς, γιὰ ν' ἀρχίσει νὰ λειτουργεῖ ἡ πρώτη σκέψη στὸν κόσμο» (Α' 10,10). «Ἄφ' ὅτου οἱ φιλόσοφοι ἄρχισαν νὰ ἔξετάζουν τὰ ὅρια τοῦ νοῦ, ἐφυλάκισαν τὴ σκέψη τους μέσα στὰ ὅρια αὐτά. Μέσα σὲ ποιά ὅρια; Στὰ ὅρια τῆς λογικῆς λειτουργίας του. Ἀλλὰ ποιός τοὺς εἶπε ὅτι ἡ λογικὴ λειτουργία τοῦ νοῦ, τοῦ πνεύματος, εἶναι ἡ μόνη δυνατὴ καὶ ἐπιτρεπτὴ λειτουργία του;» (Β' 4,20). «Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ παραμερίσω ὡς ἔνα σημεῖο τὸ ἴδιο τὸ πνεῦμα μου καὶ νὰ τ' ἀφήσω νὰ λειτουργήσει μόνο ὡς σκέτη λογικὴ διάνοια, ὡς σκέτος καθρέφτης τοῦ φυσικοῦ κόσμου» (Ε' 2,98).

“Οπως κι ἂν ἔχει τὸ πράγμα μὲ τὶς τρεῖς ἔννοιες, πάντως ἡ «λογικὴ λειτουργία» τίθεται ὡς μιὰ ἀπὸ τὶς δυνατὲς λειτουργίες «τοῦ νοῦ, τοῦ πνεύματος» — καὶ «τῆς σκέψης», καθὼς δικαιοῦμαι νὰ προσθέσω.

‘Αναζητώντας τώρα ἄλλες τέτοιες λειτουργίες, ἀναλογίζομαι τὶς ἔξῆς φράσεις ἀπὸ παρατεθειμένο στὸ Β 6 III χωρίο τοῦ Δ' 15,91: «...τὸ νόημα τῆς μουσικῆς... τὸ νόημα τοῦ ποιητικοῦ ἢ τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου...» (παραπλήσιες ἀπαντοῦν σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ ἔργου). Ίδοù λοιπὸν καὶ ἄλλες λειτουργίες τοῦ νοῦ, τῆς σκέψης (θὰ ἔλεγα γενικότερα: τοῦ πνεύματος) κατὰ τὸ συγγραφέα: ἡ μουσικὴ λειτουργία, ἡ ποιητική, ἡ φιλοσοφική. Διαφωτιστικὸ εἶναι καὶ τὸ ἔξῆς χωρίο: «Οἱ λέξεις ἔχουν νοήματα ποὺ τὰ καθορίζει ἡ λογική. Δὲν ὑπάρχουν δμως καὶ νοήματα ποὺ δὲ χωροῦν στὶς λέξεις; Ἡ ποίηση μᾶς ἔχει δείξει ὅτι ὑπάρχουν νοήματα ποὺ οἱ λέξεις τὰ ὑποσημαίνουν, χωρὶς καὶ νὰ τὰ ἐνσαρκώνουν, χωρὶς νὰ τὰ περιέχουν. Καὶ πιὸ χτυπητὰ μᾶς τό ὅδειξε αὐτὸ ἡ ποίηση τῶν ἥχων, ἡ μουσική» (Α' 14,15). Στὸ Α' 12,13, γίνεται λόγος γιὰ τὴ «θρησκευτικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος». Προσωπικά, δὲν νομίζω πώς μποροῦν νὰ παραλειφθοῦν λειτουργίες ὅπως ἡ θετικοεπιστημονική, ἡ κατασκευαστική, ἡ οἱ ποικίλες ἡθικὰ πρακτικές (ὅπως ἐκείνη τῆς μεταξὺ προσώπων ἡθικῆς, τῆς παιδαγωγικῆς, τῆς πολιτικῆς), καὶ ὅποιες ἄλλες τέτοιες. ‘Αξίζει νὰ σταθοῦμε καὶ στὸ ἔξῆς χωρίο: «Ο ἄνθρωπος, ἔχοντας τὴ συνείδηση τοῦ θανάτου, ἔχει προικισθεῖ μὲ τὴ διαίσθηση τοῦ ἀπείρου καὶ τῆς αἰώνιότητας. Ἡ διαίσθηση δμως αὐτὴ λειτουργεῖ πέρ' ἀπὸ τὴ λογική, καὶ τὸ πολὺ-πολὺ χρησιμοποιεῖ τὴ λογικὴ ὡς βοηθητικὸ μέσο γιὰ νὰ ἐκδηλωθεῖ» (Δ' 17,96). ‘Υπάρχει ἐπομένως καὶ ἡ διαισθητικὴ λειτουργία — καὶ, καταφανῶς, ὅχι μόνο γιὰ τὸ ἄπειρο καὶ τὴν αἰώνιότητα. ‘Εξ ἄλλου δ συγγραφέας μιλεῖ γιὰ τὴ «μυστικὴ τάση» (Α' 12,13), γιὰ τὴ «μυστικὴ ἐνόραση [καὶ] τὸ ὅραμά της» (Α' 12,14), καὶ διαβλέπει στὴ φαντασία ὀντολογικὸ κύρος: «Ἡ φαντασία προχωρεῖ στὸ ἀδύνατο» (Α' 13,14). Ίδοù ἀκόμη κι ἔνας



στοχασμός, ποὺ ἔνας εἰκαστικὸς καλλιτέχνης θὰ τὸν υίοθετοῦσε, νομίζω· ἀναφέρεται στὴν αἰσθηση-διαισθηση: «[Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα] μπορεῖ... πολὺ περισσότερο νὰ πέφτει ἔξω, ὅταν βάζει σὲ λειτουργία τὸν καθαρὰ λογικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ μηχανισμὸ του, καὶ πολὺ λιγότερο, ὅταν ἀφομοιώνει διαισθητικὰ τὸ φυσικὸ τοπίο ποὺ τοῦ ἀποκαλύπτουν τὰ μάτια τοῦ σώματος ἢ τὴ βουὴ τοῦ ἀνέμου ποὺ τοῦ τὴν κάνει αἰσθητὴ ἡ φυσικὴ ἀκοή. Μ' ἄλλα λόγια, τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα μπορεῖ νὰ πολὺ περισσότερο ὑποκειμενικὸ ὅταν, βάζοντας σὲ κίνηση τὴ λογική, συγκροτεῖ τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας, καὶ πολὺ λιγότερο ὑποκειμενικὸ ὅταν, χρησιμοποιώντας τὶς αἰσθήσεις τοῦ σώματος, ἀφομοιώνει ἄμεσα ἔνα τοπίο ἢ τὸ βλέμμα ἐνὸς ἀνθρώπου ἢ τὸ θρόισμα τῶν φύλλων» (Ζ' 17,237). Στὴ χορεία τῶν ποιοτικὰ διάφορων ἀπὸ τὴ λογικὴ λειτουργιῶν ἀνήκει, νομίζω, κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ ἔργου καὶ ἡ «λειτουργία» ποὺ συνίσταται στὸ νὰ «ζοῦμε τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ὁ Θεός» καὶ μέσα σ' αὐτὸ τὸ «ζῆν» νὰ μᾶς «ἀποκαλύπτεται» ἄμεσα ὁ Θεός — καθὼς ἐπίσης, ἀνάλογα, καὶ οἱ μερικότερες «αιώνιες ἀλήθειες» (βλ. Ζ 1-2).

Κατὰ τὴ γνώμη μου, ὅλες αὐτὲς οἱ ἄλλες λειτουργίες ἔχουν ἐνυφασμένη ἐντός τους, λιγότερο ἢ περισσότερο, βαθύτερα ἢ ἐπιφανειακότερα, τὴ λογικὴ λειτουργία.

IV. α) «Ἡ φιλοσοφία ἔκείνη ποὺ στηρίζεται στὴν αὐτεπίγνωση δὲ ν εἶναι ἀληθινὴ φιλοσοφία», θέτει ὁ συγγραφέας. Δίνει τὴν ἔξῆς ἀξιοπρόσεκτη θεμελίωση: «Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα... ξεπερνάει τὶς δυνατότητες ποὺ ἔχει τὸ ἕδιο νὰ ἐκφρασθεῖ γιὰ τὸν ἔαυτό του... Δηλαδὴ ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ξεπερνάει τὸν ἔαυτό του καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι κάτι πολὺ λιγότερο ἀπὸ τὸν ἕδιο τὸν ἔαυτό του. Ξεπερνάει ως οὐσία τὸν ἔαυτό του καὶ εἶναι ως συνείδηση καὶ ως γνώση κάτι πολὺ λιγότερο ἀπὸ τὸν ἔαυτό του» (ὅλα Ζ' 16,234). Καὶ προσθέτει: «Ἡ ἐνέργεια ποὺ ὀνομάζουμε αὐτοσυνείδηση εἶναι ἀποσπασματική» (Ζ' 19,245).

Ἄπὸ τὴν ἀναμφισβήτητη ὅμως ἀποσπασματικότητα τῆς αὐτοσυνειδήσιας μας δὲν προβαίνει ὁ συγγραφέας στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ φιλοσοφία ἡ βασισμένη στὴν αὐτεπίγνωση εἶναι ἐλλιπής· τοῦ ἀρκεῖ προφανῶς ὅτι τέτοια περιορισμένη, γιὰ ἔκεινον μάλιστα περιφερειακή, φιλοσοφία δὲν ἀξίζει τὸν δογμά της. Ἔτσι, ἡ προσοχὴ του συγκεντρώνεται ἀποκλειστικὰ στὸ ὅτι τὸ πνεῦμα μας «ξεπερνᾷ τὸν ἔαυτό του»· πράγμα ποὺ πρέπει, νομίζω, νὰ τὸ δεχθοῦμε, ἀναλογιζόμενοι ὅτι ὅχι μόνο τὸ πνεῦμα μας ἀλλὰ καὶ ὁ φυσικός μας δργανισμὸς μᾶς ξεπερνᾷ, ὅτι δηλαδὴ τὰ συνθετικὰ μας εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση ὑπερβατικά. Ἡ ἀντίληψη λοιπὸν τοῦ συγγραφέα εἶναι ὅτι ἡ φιλοσοφία δφείλει, ἀνερχόμενη μαζὶ μὲ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, νὰ ξεπεράσει τὴν αὐτοσυνειδήσια του καὶ τελικὰ τὸ ἕδιο, νὰ σμίξει μ' ἔκεινο ποὺ αὐτὸ ὑποψιάζεται [ώς] τὴν ἄπειρη καὶ ἀπόλυτη πηγή του [καὶ] νοσταλγεῖ [ώς]



τὴν πατρίδα του» (Ζ' 17,244), δηλαδὴ μὲ τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, καὶ πέρ' ἀπ' αὐτὸν ὑπάταθεῖ πρὸς ἐκεῖνο ποὺ εἶναι τὸ μόνο «κέντρο, [τὸ] ἀπροσπέλαστο ἔστω κέντρο,» τῆς «ἀληθινῆς φιλοσοφίας», πρὸς τὸ «νοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ θέλημα τοῦ Δημιουργοῦ» (ὅλα Γ' 5,39). Τὸ κέντρο μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπροσπέλαστο, δὲν παύει δμῶς μὲ τοῦτο νὰ ἴσχύει κατὰ τὸ συγγραφέα ὅτι «ἡ γνήσια φιλοσοφία ἔχει στὸ κέντρο τῆς τὸν Θεό, τὴ μεταφυσικὴ ἀλήθεια» (Ζ' 13,219). «Οσα δὲ ν εἶναι ταγμένα νὰ γίνουν γνωστά, αὐτὰ εἰν' ἐκεῖνα ποὺ ἀπαιτοῦνται φιλοσοφία. Τὸ αἰώνιο ἄγνωστο εἰν' ἐκεῖνο ποὺ καλεῖ τὴ φιλοσοφία στὸ ἔργο της. Καὶ δουλεύει βέβαια ἡ φιλοσοφία μὲ πλῆθος γνωστὰ ἀντικείμενα γιὰ νὰ τραβήξει πρὸς τὸ ἄγνωστο. Ὡστόσο, δὲν πρέπει νὰ στέκεται σ' αὐτὰ... Ἡ φιλοσοφία μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ περνάει ἀπὸ τὰ γνωστά, δχι δμῶς γιὰ νὰ σταματάει σ' αὐτά. Ἀπὸ τὴ σφαίρα τοῦ γνωστοῦ μπορεῖ ν' ἀντλεῖ ἀκόμα καὶ τὰ συστατικὰ στοιχεῖα ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ συγκροτηθοῦν οἱ συμβολικὲς ἔννοιες τοῦ ἄγνωστου (ἔννοιες ὅπως τὸ ἀδύνατο, τὸ ἄπειρο, ἡ αἰωνιότητα), ἀλλὰ ἡ κύρια ἀποστολή τῆς πρέπει νά 'ναι ἡ ὁδοιπορία πρὸς τὸ Ἅγνωστο, κέντρο τοῦ μεγάλου μόχθου της πρέπει νά 'ναι ὁ νοῦς τοῦ Θεοῦ» (Δ' 8,72-73).

β) Κατακρίνοντας τὴν ἀπὸ τὸν Κάντ ἀναίρεση τῆς παραδοσιακῆς «κοσμολογικῆς ἀπόδειξης» γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ὁ συγγραφέας παρατηρεῖ ὅτι «τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα προχωρεῖ στὸ ἀδιανόητο» εἴτε ως «νοῦς ποὺ τὸν περιορίζει ἡ λογική», εἴτε καὶ δχι «μόνο ως νοῦς ποὺ τὸν περιορίζει ἡ λογική», δηλαδὴ —σύμφωνα μὲ δσα ἐκτέθηκαν στὸ Ζ 3 III —ώς νοῦς κατὰ μιὰν ἡ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἄλλες λειτουργίες του. Καὶ προσθέτει γιὰ τὸ «νοῦς ποὺ τὸν περιορίζει ἡ λογική»: Μπορεῖ... νὰ προχωρήσει μὲ τὴ λογική, (μὲ τὴν εἰς ἄτοπον ἀπαγωγή) στὴν ἐπαλήθευση τοῦ ἀδιανόητου, μιὰν ἐπαλήθευση ποὺ κάνει τὸ ἀδιανόητο —ποὺ ὁ Κάντ λέει ὅτι εἶναι ἔνα τίποτε— νὰ γίνεται ὁ δρόμος πρὸς τὸ πᾶν... «Ἄν περιορίσουμε τὴ δραστηριότητα —ἀκόμα καὶ τὴ λογικὴ δραστηριότητα— τοῦ νοῦ μας σὲ δ,τι δὲ ν εἶναι ἀδιανόητο, δὲ μπορεῖ νά χουμε οὔτε ἀληθινὴ φιλοσοφία (οὐσιαστικὴ μεταφυσική), οὔτε ποίηση καὶ μουσική... Τὸ δτι τὸ ἀδιανόητο εἶναι πράξη τοῦ πνεύματος, δηλαδὴ κάτι ποὺ δὲν τὸ περιγράφει ὁ νοῦς ἀλλὰ τὸ ἐκφράζει καὶ τὸ ζεῖ μὲ τὸν ποιητικὸ λόγο ἡ μὲ τὴ μουσικὴ ἡ μὲ τὴν πίστη, αὐτὸ δὲ μπόρεσε νὰ παραδεχθεῖ ὁ Κάντ» (ὅλα Η' 7,260). Τὰ Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα λοιπὸν εἶναι μιὰ ὄλοῦπαρκτη διεκδίκηση τοῦ νοητικοῦ δικαιώματός μας νὰ προχωρήσουμε πέρ' ἀπὸ τὸ γνωρίσιμο, καὶ εἶναι, μὲ τὴ διεκδίκηση αὐτὴ ως ἀφετηρία, μιὰ τιτανικὴ θὰ ἔλεγα πρόβαση τοῦ νοῦ μὲ τὴ λογικὴ λειτουργία του καὶ μὲ τὶς ἄλλες του λειτουργίες πρὸς τὸ Ἅγνωστο, τὸ Ἀδιανόητο. Πρόκειται γιὰ ἔνα «δρόμο πρὸς τὴ Δαμασκό, [γιὰ] τὸ δρόμο ἐκεῖνο ποὺ ἀπὸ ἔνα ὄρισμένο του σημεῖο καὶ πέρα ὁ ἀπιστος ὁδοιπόρος γίνεται πιστός, ὁ νοῦς τοῦ ὁδοιπόρου, ποὺ εἶναι γεμάτος ἀπὸ τὰ



γνωστά και προσιτά, συγκλονίζεται ἀπὸ τὸ θαῦμα, ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη, και τραβάει πρὸς τὸ ἄγνωστο και πρὸς τὸ ἀπρόσιτο» (*Δ'* 8,73). Γι' αὐτὸν τὸ λόγο ὁ συγγραφέας «λαμβάνει τὸ δνομα» —και πολὺ δικαιωμένα μάλιστα— αὐτοῦ πρὸς τὸ δποῖο δδοιπορεῖ και ἀνατείνεται, τοῦ ἄγνωστου και ἀδιανόητου και ἀπρόσιτου, και τὸ λέγει «ὁ Θεός».

γ) Ἀντιθέτοντας στὸ σύστημα τοῦ Ἔγελου ἐκεῖνο τοῦ Σέλλινγκ, ὁ συγγραφέας παρατηρεῖ δρθά: «Ο Ἔγελος ἔκλεισε τὸ φιλοσοφικό του σύστημα ἀπ' ὅλες τὶς μεριές. Τοῦ Σέλλινγκ τὸ σύστημα ἔχει πλῆθος ἀνοίγματα και μάλιστα ρωγμές. Στὴ φιλοσοφία, οἱ ρωγμὲς εἶναι μιὰ ἔνδειξη καλή» (*Z'* 7,199). Αὐτὴ τὴν «καλὴ ἔνδειξη» τὴν ἔχουν τὰ *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα*. Ἀλλιῶς, δὲν θὰ εἶχε κινηθεῖ ἄλλωστε ἡ κριτικοαπορητικὴ αὐτὴ πραγματεία. Σὲ ἔργο ποὺ οἱ ρωγμὲς του ἀποτελοῦν «καλὴ ἔνδειξη», ἔχει και ἡ συνειδητοποίηση τῶν ρωγμῶν τὴ φιλοσοφική της δικαίωση — τὴν περιθωριακὴν πάντα. Ἀν δμως κανεὶς ἀχθεῖ ἀπὸ τὴ συνειδητοποίηση αὐτὴ στὴν ὑπόνοια ὅτι τὸ ἔργο εἶναι σαθρό, ὅτι καταρρέει, τοῦτο σημαίνει ὅτι δὲν ἔχει ἐπίγνωση τῆς φιλοσοφικῆς σημασίας τῆς κριτικοαπορητικῆς ἐρμηνευτικῆς προσπέλασης σ' ἓνα ἔργο. Τὸ ἔργο δὲν παύει νὰ δρθώνεται εὐρὺ και ὑψηλό. Ἀπλῶς, στὰ πόδια του λειτουργεῖ ἓνα βλέμμα πού, ἀναγνωρίζοντάς το πάντα, τὸ ἐτάζει στὰ ἐπιμέρους, στ' ἀγκωνάρια, στοὺς ἀρμούς, στὴν τοιχοδομή, ἐρευνητικά, ἐλεγκτικά. Τὸ «μέμνησο ἄνθρωπος ὃν» ἀποτελεῖ συγχρόνως και συνείδηση τῆς Ὑπέρβασης και συνείδηση τοῦ ἀνθρώπινου Μέτρου.

DIE PROLEGOMENA ZUR METAPHYSIK VON PANAYOTIS KANELLOPOULOS

A p o r e t i s c h e S t u d i e (Fortsetzung aus dem vorigen Band 13-14)

Z u s a m m e n f a s s u n g

Nachdem im Kapitel B des vorigen Teils der aporetischen Studie die Lehre des Verfassers über die Welt als das All des Seienden, den Weltgeist als das Wesen der Welt, die Natur als die Oberfläche der Welt, und die vier Weltelelemente —das Notwendige (im Sinne des Kausalnotwendigen), das Probable, das Entbehrliche (oder Zufällige) und das Unmögliche (im Sinne des Schöpfferischen, des Wunderwirkenden)— aporetisch-kritisch untersucht wurde, werden im vorliegenden Teil folgende Themen diskutiert: der Raum und das Unendliche (Kapitel Γ); die Zeit und die Ewigkeit (Kapitel Δ); der Weltgeist



(Kapitel E); Gott (Kapitel Στ); die Wahrheit (Kapitel Ζ). Der Weltgeist ist für den Verfasser das Absolute, das beides, sowohl unendlich als auch ewig ist und die Natur hervorbringt, in sich trägt und fungieren lässt. Er ist seinem Wesen nach Denken, und zwar bewusstes Denken. Über den Weltgeist hinaus ist Gott (im Sinne der «verneinenden Theologie») als das Überabsolute, das Unaussprechliche, das beides, sowohl überall als auch über alles hinaus ist. Gott ist auch die Wahrheit, die «wesentliche Wahrheit», die mit der empirischen und der logischen Erkenntnis und der zugehörigen «Wahrheit» nichts zu tun hat. Zu ihm hin führen auch spezielle Wahrheiten, wie Güte, Liebe, Demut, Selbstauofopferung u.dgl. Dieses allumfassende metaphysische Gebäude wird eingehend dargelegt und aporetisch-kritisch untersucht und besprochen.

Athen

E. N. Platis