

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ, 'Αθῆναι

Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΘΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ M. HEIDEGGER

Ο Martin Heidegger είναι ένας από τους σπουδαιότερους διανοητές —άν όχι ό σπουδαιότερος— τοῦ αἰδνα μας. Γεννήθηκε τὴν 26.9.1889 στὸ Μέσσκιρχ, περιοχὴ τῆς Βάδης, τῆς Γερμανίας καὶ πέθανε τὴν 12.5.1976 στὴ γενέτειρά του¹. Ἀφησε πλούσιο καὶ πολυδύναμο συγγραφικὸ ἔργο. Σὲ τοῦτο τὸ ἔργο, ὥπως καὶ στὶς πανεπιστημιακές του παραδόσεις, ἀναχωνεύει ὅλη τὴν προηγούμενη φιλοσοφικὴ παράδοση καὶ ὁριοθετεῖ τὶς δυνατότητές της. Ἡ ἀρχαία ἐλληνικὴ φιλοσοφία, καὶ ἴδιαίτερα ἡ προσωκρατική, τὸν εἶλκυσαν περισσότερο. Ἀγωνίζεται ώστόσο νὰ τὶς ὑπερβεῖ².

Ἀπὸ τὰ ἔργα του ἀναφέρονται ἐδῶ τά: *Εἶναι καὶ χρόνος, Δρόμοι τοῦ δάσους*, *Ἡ διδασκαλία τοῦ Πλάτωνος γιὰ τὴν ἀλήθεια, Εἰσαγωγὴ στὴ Μεταφυσική*, *Ἀπὸ τὴν ἐμπειρίᾳ τῆς διανοήσεως, Ο Κὰντ καὶ τὸ πρόβλημα τῆς Μεταφυσικῆς, Νίτσε, Σχόλια στὴν ποίηση τοῦ Χαίλντερλιν, Τί εἶναι φιλοσοφία, Τί σημαίνει σκέπτεσθαι, Ταυτότητα καὶ διαφορά*. Καὶ τὸ ἄλλο, δημος, συγγραφικὸ ἔργο —καὶ είναι πράγματι δγκῶδες— παρουσιάζει εἰδικὸ φιλοσοφικὸ ἐνδιαφέρον³.

* * *

1. Ο φιλοσοφικὸς λόγος τοῦ Heidegger είναι βαθύς. Μερικοὶ τὸν θεωροῦν σκοτεινὸν καὶ τὸν συγκρίνουν μὲ τὸν δχλολοίδορο διανοητὴ τῆς Ἐφέσου, τὸν προσωκρατικὸ Ἡράκλειτο. Υποχρεώνεται ό μελετητὴς νὰ παρακολουθεῖ ὑψηπετεῖς συλλήψεις καὶ νὰ μοχθεῖ νὰ κατανοήσει τὸ μὴ λεγόμενο.

1. Βιβλιογραφικὸ καὶ βιογραφικὸ ὑλικὸ μπορεῖ νὰ βρεῖ ό μελετητὴς στὶς σσ. 191-209 καὶ 234-238 τοῦ ἔργου μου: *M. Heidegger, ὁ φιλόσοφος τῆς μερίμνης: Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς ὑπάρχεως*, 'Αθῆναι, 1973¹, 1986².

2. O. Pöggeler, *Der Denkweg Martin Heideggers*, Pfullingen 1963, σσ. 32 κ.έξ.

3. Βλέπε X. Μαλεβίτση, *Ἡ φιλοσοφία τοῦ Χάιλντερλιν*, 'Αθῆναι 1984, σσ. 119 κ.έξ.

Όμοιως Γ. Μποζώνη, *Σύγχρονες φιλοσοφικὲς θεωρίες*, 'Αθῆναι 1983, σσ. 28-31.



“Αλλωστε «ἡ διδασκαλία ἐνὸς διανοητῆ εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν εἶπε μέσα σ’ αὐτὸ ποὺ εἶπε»⁴, ἀφοῦ «ἔνας στοχαστὴς λειτουργεῖ οὐσιαστικότερα ἐκεῖ δπου ἀμφισβητεῖται και ὅχι ἐκεῖ δπου γίνεται παραδεκτός»⁵. Ο Heidegger εἶναι ὕψιστα ἀμφιλεγόμενος και γι’ αὐτὸ ἐπίκαιρος. Η σκέψη του εἶναι προβληματισμός, ζήτηση, ἔρευνα, πάντοτε καθ’ ὅδὸν (*unterwegs*) και ἔχει συγχρόνως μιὰ πολυσήμαντη προδρομικὴ λειτουργία: κρατεῖ σὲ διαρκῇ ἐγρήγορση τὸ λογισμό. Γι’ αὐτὸ τὰ ρήματά του εἶναι καρποφόρα, ή ἀπήχησή τους βαθειά και ἡ ἐπίδρασή τους ἀναντίλεκτη. Μὲ τὸν γνήσιο στοχασμό του ἀνέσυρε τὴν σύγχρονη διανόηση ἀπὸ τὴν ἡσυχη νωθρότητα και τὴν ἐπανέφερε στὴν ἀρχέγονη κοίτη της.

Ο φιλόσοφος τοῦ Μέλανος Δρυμοῦ κομίζει σὲ καιροὺς χαλεποὺς μιὰ ὑψηλὴ φιλοσοφικὴ παιδεία. Η δποία σκοπὸ ἔχει νὰ βιώσει τὸ ἀ-νόητο βάθος τοῦ “Οντος.

* * *

Η γνήσια φιλοσοφικὴ δημιουργία πηγάζει ἀπὸ τὸ ἀπ-ουσιάζον οὐσιῶδες. “*Příjmuta* ως ἀκαταπάλαιστη νοσταλγία ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι ἡ μοναδικὴ παρ-ουσία τοῦ οὐσιώδους. Εδῶ οἰκεῖ ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμός. Ο δποῖος βοηθεῖ τὸν ἀνθρωπὸ νὰ ἐπιστρέψει στὴν γενέθλια γῆ τοῦ Εἶναι, ἀπ’ δπου ἐκπατρίστηκε. Βέβαια ὁ στοχασμὸς ή ὁ ἐπαναστοχασμὸς τοῦ νοήματος (das besinnliche Nachdenken) ἔρχεται πολὺ ἀργά. Μακρόχρονη ἄσκηση, συστηματικὴ καλλιέργεια, ὑπομονητικὴ συλλογὴ ὁδηγοῦν σὲ βαθμιαία ὠρίμαση. Ο ἀνθρωπὸς ὀφείλει νὰ γνωρίζει νὰ περιμένει «ὅπως ὁ γεωργὸς περιμένει νὰ φυτρώσει ὁ σπόρος και νὰ ὠριμάσει»⁶. Τὸν φιλόσοφο βοηθεῖ κατ’ ἀρχὴν ἡ ὑπολογιστικὴ διανόηση (das rechnende Denken), ή δποία ἀνοίγει μιὰ εὔκολη γνωστικὴ δοσοληψία μὲ τὸν κόσμο και οἰκοδομεῖ τὶς ἐπιμέρους ἐπιστῆμες. Αποτυγχάνει ὥστόσο νὰ φωτίσει τὴν ὑπαρξη, και κυρίως τοὺς δρυμοὺς τοῦ μυστηρίου τοῦ “Οντος” μιὰ ἔλλογη σύλληψη και ἐρμηνεία τοῦ “Οντος ναυαγεῖ.

Ετσι ὁ Heidegger μεταγράφει τὴ λογικὴ χείρωση σὲ πίστη πρὸς τὸ Εἶναι και κυρίως σὲ βίωση και ζωὴ μέσα στοὺς κόλπους τοῦ ἴδιου τοῦ ὄντος. Η περίφημη ἄλλωστε στροφὴ (Kehre) ἀπὸ τὸ *Μηδὲν* (Nichts) πρὸς τὸ *Eίναι* (Sein), δηλ. ἡ μεταλλαγὴ τοῦ ἐρωτήματος γιὰ τὸ νόημα τοῦ Εἶναι σὲ ἄκουσμα, σὲ ἐνωτισμὸ τῆς κλήσεως τοῦ Εἶναι συνιστᾶ ὕψιστη θρησκευτικὴ πράξη : ὁ φιλόσοφός μας μὲ τὴν ἀπλησίαστη στοχαστικὴ ρώμῃ δὲν ἀκολουθεῖ τώρα

4. M. Heidegger, *Platonslehre von der Wahrheit*, Wegmarken, VK 1967, σσ. 109 κ.έξ.

5. “Ο.π., *Was heisst Denken?*”, Max Niemeyer Verlag, 1961², σσ. 15 κ.έξ.

6. M. H., *Gelassenheit*, Günter Neske, Pfullingen 1959³, σ. 13.



τὸ διμιχλῶδες μονοπάτι τῆς ἀναλύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως (Dasein) γιὰ νὰ ὁδοιπορήσει πρὸς τὸ Sein (Eίναι), ἀλλὰ γοητεύεται νὰ ἀκούει τὸ κάλεσμα, τὴ φωνὴ τοῦ Eίναι.

* * *

2. Είναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, μόλις δξύνεται ἡ φιλοσοφικὴ συνείδηση τοῦ Heidegger καὶ ὠριμάζει, κατακλύζεται ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ παιδικὰ βιώματα. Ἀποκαλύπτεται ἔτσι ἡ μία πηγὴ, ὁ χριστιανισμός, ἀπὸ τὴν ὥποια ἀντλεῖ ὁ Heidegger. Ὁ ὥποιος ὁμολογεῖ ὅτι ἡ αὐστηρὴ παιδεία τοῦ κολλεγίου τῶν Ἰησουνιτῶν στὴν Κωνστάντζα καὶ οἱ θεολογικὲς σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Φράιμπουργκ τοῦ ἄνοιξαν «τὸ δύσκολο τὸ δρόμο τῆς σκέψεως»⁷. Μεγάλην ἐπίσης ἐπίδραση ἀσκησαν ὁ πατέρας του, βαρελοποιὸς καὶ νεωκόρος στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του, ὁ καθηγητὴς τῆς συστηματικῆς θεολογίας K. Braig καὶ ὁ τῆς ἱστορίας τῆς τέχνης W. Vöge: «Χωρὶς αὐτὴ τὴν θεολογικὴ μου καταγωγὴ οὐδέποτε θὰ ἔφθανα στὸ δρόμο τῆς σκέψεως»⁸.

Είναι βέβαια «προτιμότερο νὰ σιωπᾶ κανεὶς σήμερα γιὰ τὸ Θεὸ στὴν περιοχὴ τοῦ σκέπτεσθαι»⁹, γιατὶ οἱ ὅμιλοῦντες ὁδηγοῦν κατ’ εὐθεῖαν στὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἀπιστία. Ὁ ἴδιος ἐντούτοις ὅμιλεῖ μὲ πολὺ βάθος καὶ συμβιβασμὸ καλύπτοντας μὲ τὰ ἐνδύματα τῶν ὑπαρξιακῶν του κατηγοριῶν καὶ τῆς, ἀδιάφορης καὶ οὐδέτερης, ψυχρῆς του διαλεκτικῆς χριστιανικὲς ἔννοιες καὶ ἀλήθειες. Ὁ Heidegger ἐξ ἄλλου συμβουλεύει¹⁰ τὴν χριστιανικὴ θεολογία νὰ ἀποφασίσει ἐπιτέλους νὰ λάβει σοβαρὰ ὑπ’ ὅψη της τὸ λόγο τοῦ Ἀπ. Παύλου: «οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;»¹¹ καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴ φιλοσοφία ως μωρία.

Τὸ χωρίο τοῦτο ἐνθυμίζει τὸν πατέρα τοῦ ‘Υπαρξισμοῦ Søren Kierkegaard (1813-1855). Ὁ ὥποιος ἐννοεῖ τὴ φιλοσοφία ἐπίσης ως μωρία. Ἡ μωρία ὅμως αὐτὴ τῆς λογικῆς εἶναι σωτηρία γιὰ τὴν ὑπαρξη¹². Γιατὶ ἀφήνει νὰ ἀναδυθεῖ ἡ παντοδυναμία τῆς πίστης, συλλειτουργοῦ τῆς αἰώνιας ἀλήθειας. Ἡ πίστη ως ἡ δίχως ὅρους, δηλ. ἡ ἀπόλυτη παράδοση στὴν ἀγκάλη τοῦ παραδόξου, τοῦ ἀ-νοήτου τῆς Ἀποκαλύψεως, πραγματοποιεῖ ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ προσδιορίσει ἡ γνώση.

7. M.H., *Aus einem Gespräch von der Sprache* (Unterwegs zur Sprache), GNP 1965³, σ. 96.

8. “Ο.π. Πρβ. καὶ τὸν Ἐραρτήριο λόγο στὴν Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν τῆς Ἀιδελβέργης, σ. 3.

9. *Identität und Differenz*, σ. 45.

10. *Was ist Metaphysik*, σ. 18.

11. *A’ Κορινθ. 1, 20, 21.*

12. S. Kierkegaard, *Einführung im Christentum*, XII 33-34.



ΤΗ άλλη πηγή, ἀπὸ τὴν δόποια ἀντλεῖ ὁ Heidegger και ἀποτελεῖ τὴ γενέθλια γῆ τοῦ στοχασμοῦ του, εἶναι ἡ ἀρχαία ἐλληνικὴ φιλοσοφία. Μὲ οἰκείωση ὅχι τυχαία και κριτικὴ θεώρηση σπανία πειρᾶται ὁ φιλόσοφος νὰ ἀποκαλύψει τὸ ἀνυπέρβλητο βάθος της. Ο ἀρχαιοελληνικὸς στοχασμὸς εἶναι ὁ κατ' ἔξοχὴν αὐθεντικός, γνήσιος, γιατὶ πρῶτος συνέλαβε τὴν ἀλήθεια τοῦ Ὁντος. Εἶναι ἐπόμενο ὁ διάλογος μὲ τὴν ἀρχαία ἐλληνικὴ διανόηση νὰ καθίσταται ἀφευκτος γιὰ κάθε ἐποχὴ ποὺ θέλει ἀληθινὰ νὰ φιλοσοφήσει.

Ωστόσο διάλογος δίχως μελέτη ἀπ' εὐθείας και γνώση τῶν ἀρχαίων κειμένων εἶναι ἀδιανόητος ὅσον ἀπαραίτητη εἶναι ἡ γνωριμία μὲ τὴν ἐλληνικὴ γλώσσα: «...αὐτὴ και μόνη εἶναι λόγος (...). Ο, τι ἐκφράζει εἶναι ἐνώπιον μας. Ἀπὸ τὴ λέξη φθάνομε ἀμέσως στὸ ἴδιο τὸ πρᾶγμα και ὅχι σὲ μιὰ ἀπλὴ ρηματικὴ σημασία»¹³. Η κατοχὴ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ λόγου εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας, γιατὶ ὀδηγεῖ πρὸς τὸ γνήσιο, ἀρχέγονο νόημα τῶν δντων.

* * *

3. Η ἀρχέγονη αὐτὴ φιλοσοφικὴ ἐμπειρία, ὁ ὄντολογικός της προβληματισμὸς ἔξακολουθεῖ νὰ καθορίζει ως σήμερα τὴν ἐννοιολόγηση και τὴν πορεία τῆς φιλοσοφίας, ἂν και γνώρισε ποικιλόμορφες προσμίξεις, ἐπιχρίσεις και μετασχηματισμούς.

Οἱ μετασχηματισμοὶ αὐτοὶ ἄρχισαν ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ πρωταρχικὲς ἐμπειρίες γιὰ τὸ Εἶναι μεταβλήθηκαν σὲ λογικὲς κατηγορίες και ἡ βίωση μέσα στοὺς κόλπους τοῦ Εἶναι ἔγινε θεωρία περὶ τοῦ Εἶναι. Πρόκειται γιὰ μιὰ νόθευση ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Πλάτωνα και τὸν Ἀριστοτέλη και κορυφώθηκε στὸν Fr. Nietzsche (1844-1900). Νόθευση κατὰ τὸν Heidegger συνιστᾶ ἡ ἔξαντικεμένιση τοῦ Εἶναι και ἡ ἀποστροφὴ ἀπὸ αὐτό: τὸ ὄντολογικὸ ἐρώτημα κατάντησε, ἔτσι, ὄντικό. Η Μεταφυσική, ἀντὶ νὰ ζητεῖ τὸ Ὁν, ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ δντα. Τοῦτο ἐπέφερε ἀπροσμέτρητη σύγχυση. Τὸ ὄντικό, τὸ μὴ γνήσιο (*Uneigentliches*) πῆρε τὴ θέση τοῦ αὐθεντικοῦ (*Eigentliches*) και ἡ ὄντολογία λάθος δρόμο. Ἀντὶ νὰ ἀποκαλύπτει ἐπικαλύπτει ἀντὶ νὰ σέρνει ἀπὸ τὴ λήθη και νὰ φέρνει στὴν ἀ-λήθεια τὸ Εἶναι, τὸ παραδίδει στὴ λησμονιά: τὸ ἀποκρύπτει. Η ἀπόκρυψη αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴ μεγάλη τραγωδία τοῦ Εἶναι και τὴ βαρειὰ μοῖρα τῆς Μεταφυσικῆς. Γι' αὐτὸ διανοητής μας νομίζει ως θεμελιακό του μέλημα τὴν ἔξολόθρευση τῆς παραδοσιακῆς ὄντολογίας.

Η ἔξολόθρευση τῆς ὄντολογίας σημαίνει δριοθέτηση τῶν θετικῶν δυνατοτήτων της, ὑπέρβασή της. Πρᾶγμα ποὺ ὀνομάζει ἀποστολὴ κάθε ἀληθινοῦ φιλοσοφικοῦ σκέπτεσθαι.

13. M. H., *Was ist das-die Philosophie*, σ. 12.



4. Ό Heidegger δὲν ἀποδέχεται τὴν ἔως τώρα ἀντίληψη τῆς φιλοσοφίας γιὰ τὸ Eἶναι καὶ τὴν οὐσία. Ἡ δὴ δυτικοευρωπαϊκὴ ὁντολογία ἔχει βαθύτατη ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν περίφημη Ἀριστοτελικὴ πρόταση: «καὶ δὴ καὶ τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὅν, τοῦτο ἔστι τίς ἡ οὐσία»¹⁴. Ό Ἀριστοτέλης μετατρέπει τὸ ἐρώτημα: τί εἶναι τὸ ὅν, δηλ. τί εἶναι τὸ Eἶναι, σὲ ἐρώτημα: τί εἶναι ἡ οὐσία. Τὸ Eἶναι κάποιου ὄντος κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη εἶναι ἡ οὐσία του μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὑποστάσεως. Ό Heidegger νοεῖ τὸ Eἶναι ως μία ποιητικὴ παρουσία (Anwesenheit), ως μιὰ αἰτία τοῦ Νοεῖν.

Μὲ πείσμονα προσπάθεια ἀγωνίζεται νὰ ἀλώσει λογικὰ τὸ Eἶναι καὶ νὰ δώσει σαφῆ τὰ γνωρίσματά του:

Tὸ Eἶναι εἶναι αὐτὸ τὸ ἴδιο δίχως καμμιὰ ποιότητα ἢ ἰδιότητα, ἀντικειμενικὴ παράσταση ἢ ὁντικὴ κατάσταση, δυνατότητα ταυτίσεως μὲ τὸν κόσμο ἢ τὰ ὄντα. Τὸ Eἶναι εἶναι γυμνὸ καὶ κάθε κατηγόρησή του καταστρέφει τὴν γνησιότητά του. Tὸ Eἶναι εἶναι τὸ ἐγγύτατο καὶ συγχρόνως τὸ πλέον ἀπόμακρο. Ἡ ἐγγύτης εἶναι ἄλλης ὑφῆς, ὅχι χωρικὴ ἄλλὰ ποιοτικὴ καὶ γι' αὐτὸ κρυμμένη γιὰ τὴν σκέψη καὶ προσιτὴ στὴν ἄμεση βίωση. Ό καθημερινὸς λόγος ἀποκαλύπτει τὶς ἐμπειρίες, μέσα στὶς ὁποῖες συμπυκνώνονται οἱ ποικίλες σημασίες τοῦ ἀπλοῦ, δόμοιόμορφου καὶ γενικοῦ «ἔστι»: ὁ Θεὸς εἶναι· ὁ ἄλλος εἶναι· ὁ κύριος εἶναι ἀπὸ τὴ Σουαβία· τὸ κύπελλο εἶναι ἀπὸ ἄργυρο· στὶς κορυφὲς τοῦ βουνοῦ εἶναι γαλήνη. Τὸ «εἶναι» τοῦτο σημαίνει: ὑπάρχει, παρευρίσκεται, κατάγεται, συνίσταται, βασιλεύει. Κάτω ἀπὸ τὴν πολλαπλότητα τῶν σημασιῶν του, ποὺ δὲν εἶναι τυχαία, ἀναδύεται, δηλ. κατανοεῖται τὸ Eἶναι. Tὸ Eἶναι εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ ὄντος¹⁵. Κάθε σκέψη δὲν ἐνδιαφέρεται ἀπλῶς γιὰ τὸ Eἶναι, ἄλλὰ ἀναφέρεται σ' αὐτό· καὶ δὲν ἀνάγεται ἀπλῶς μόνο στὸ Eἶναι, ἄλλὰ κατάγεται ἀπὸ αὐτό. Ἡ ἴδια ἡ κατανόηση τοῦ Eἶναι ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο θὰ ἥταν ἀδύνατη, ἂν δὲν ἀποτελοῦσε θεμελιώδη ροπή του. Tὸ ξέφωτο τὸ ἴδιο εἶναι τὸ Eἶναι. Τὴν κατανόηση, ποὺ εἶναι προοντολογικῆς ὑφῆς, ἐκφράζει ἡ γλῶσσα, ὅχι ὅμως κατὰ τρόπο ἀπόλυτο. Γιατὶ ποτὲ ἡ γλῶσσα δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποδώσει τὴν κατάσταση ἐκείνη —ὅχι τὴν ἰδιότητα— μέσα στὴν ὁποία ἀνοίγεται μία αἰθρία, ἔνα ξέφωτο, μέσα δηλ. στὴν ὁποία ἐπισυμβαίνει ἔνας φωτισμός (Lichtung), μιὰ φανέρωση τοῦ Eἶναι¹⁶.

14. Ἀριστ. *Μετὰ τὰ Φυσικὰ* Z 1 1028 b 2.

15. Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶς, δ.π., σσ. 93 κ.έξ. καὶ Κ. Βουδούρη, *Μεταφυσική*, Ἀθήνα 1984, σσ. 46-50, 153-173.

16. M. H., *Holzwege* VK 1963⁴, σ. 53 καὶ κυρίως *Nietzsche II* (GNP), 1961, σ. 247.



* * *

5. Υψηλὴ ποιητικὴ γλῶσσα, μιὰ ἀρχέγονη και κραταιὰ γλῶσσα, ὅπως ἐκείνη τῶν Προσωκρατικῶν ἢ τῶν μεγάλων ποιητῶν, μιὰ γλῶσσα ποὺ δὲν ἀναλύει ἀλλὰ χρησμοδοτεῖ ἔχει ἵσως τὸ μέγα προνόμιο νὰ ἴχνεύει αὐτὴ τὴ φανέρωση, τὴν ἀπο-κάλυψη τοῦ Εἶναι. Οἱ τραγικοὶ στὴν ἀρχαίᾳ Ἑλλάδᾳ ἢ ὁ F. Hölderlin (1770-1843) στὴ νεώτερη ἐποχὴ συμφιλίωσαν ποίηση και φιλοσοφία.

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Εἶναι εἶναι ἡ ὑψιστη πραγματικότητα. Πρὸς τὴν ὁποία ὁδηγοῦν τὰ «μονοπάτια» ποὺ διασχίζουν τὸ ἀπέραντο δάσος τοῦ Εἶναι, τὴ λόχμη του. Γεμᾶτα στροφές, ἀνηφορικά, κρημνώδη χάνονται μέσα στοὺς δρυμῶνες, φέροντα στὸ ἀδιέξοδο αὐτὰ τὰ μονοπάτια (Holzwege). Ξυλοκόποι και δασοφύλακες, φρουροὶ και ποιμένες τοῦ δάσους τοῦ Εἶναι γνωρίζουν τὰ μονοπάτια και ὁδοιποροῦν πρὸς τὸ ξέφωτο, ποὺ σημαίνει βιώνουν βαθύτατα ἀλλὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἐκφράσουν τὸ Εἶναι¹⁷. Γιατί, ἄραγε;

Γιατὶ τὸ εἶναι δὲν ἔννοιολογεῖται, δὲν παριστάνεται, δὲν κατασκευάζεται, δὲν εἶναι *modus* τοῦ ὄντος, τρόπος φανερώσεώς του, ὅπως λ.χ. εἶναι ἡ «ὑπαρξη» τοῦ ἀνθρώπου, ἡ «παρεύρεση» τοῦ λίθου ἢ ἡ «προχειρότητα» τοῦ τραπεζιοῦ. Τὸ Εἶναι εἶναι κρυμμένο. Ὅμως ἡ ἀπόκρυψη αὐτή, ἡ ἀπ-ουσία εἶναι ἡ πιὸ φωτεινή του παρ-ουσία. Παράδειγμα ὁ Χρόνος (Zeit) και τὸ Εἶναι (Sein) του: μᾶς περιβάλλει και μᾶς συνέχει· τὸν νοιώθουμε· εἶναι παντοῦ. Μόλις ὅμως ἐπιχειρήσουμε νὰ τὸν συλλάβουμε, δὲν εἶναι πουθενά, δταν δηλ. ἔξαντικειμενίζεται, μηδενίζεται. Ἡ παρουσία του εἶναι, ὅπως ἐκείνη τοῦ Εἶναι, μιὰ στιγμιαία βίωση, ἐσωτερικὴ αἰθρία, ξέφωτο τοῦ δάσους ὅπου ὁδηγοῦν τὰ μονοπάτια¹⁸.

Αὐτὴ ἡ ἐμπειρία, ὁ ἔξαίφνης φωτισμός, ἡ ἐπίκαιρη ἀγγελία τοῦ Εἶναι συνοδεύεται ἀπὸ τὴν πικρὴ γεύση ώς ἐπίγνωση ὅτι τὰ βήματα τοῦ ξυλοκόπου θὰ χαθοῦν μέσα στὸ βαθύσκιο, ἥσυχο, ἀπειρο δάσος τοῦ Εἶναι και ἀπὸ τὴν ζωοδότιδα ἐλπίδα ὅτι ἔνα καινούργιο μονοπάτι θὰ ὁδηγήσει σὲ μιὰ καινούργια αἰθρία, βίωση, φανέρωση τοῦ Εἶναι¹⁹.

* * *

6. Νὰ ὑπηρετεῖ τὸ Εἶναι, ἵδοὺ ἡ ἀποστολὴ τοῦ γνήσιου στοχαστῆ. Ὁ πραγματικὸς φιλόσοφος ἀσχολεῖται μὲ τὸ Εἶναι, θέτει ἀσταμάτητα τὸ ἐρώτημα γι' αὐτό. Μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ ὁδοιπορήσει ὅχι τόσο πρὸς μιὰ ἔλλογη

17. *Platonslehre vor Wahrheit*, σ. 76. Πρβλ. M. H., *Der Feldweg*, VK 1962, σ. 3.

18. "Ο.π. στὸ *Platonslehre von der Wahrheit*, σ. 75.

19. "Ο.π., σσ. 76 κ.έξ. Βλέπε και X. Μαλεβίτση, «Ο φιλοσοφικὸς στοχασμὸς και ἡ χαλεπότης τῶν καιρῶν μας», ΕΦΕ, "Η φιλοσοφία σήμερα, Αθήνα, 1985, σσ. 190-195.



σύλληψη και ἔρμηνεία τοῦ Εἶναι ὅσο πρὸς μιὰ πιθανὴ ἀφιξη στὴν αἰθρία τοῦ Εἶναι, δηλ. πρὸς μιὰ ἄμεση βίωση τοῦ σὲ μιὰ σπάνια και ἐνλογημένη στιγμὴ ἀποκαλυπτομένου Εἶναι. Αὐτὴ ἡ στιγμὴ εἶναι μακρινή: «Γιατὶ ὁ βαθύνους Θεὸς ἀποστέργει τὸ παράκαιρο φανέρωμα»²⁰, σύμφωνα μὲ τὸν βαρυσήμαντο λόγο τοῦ Hölderlin. Τὸ οὖσιῶδες κατὰ τὸν Heidegger εἶναι ἡ δρθὴ στιγμὴ και ἡ περιεσκεμμένη ἔμμονή.

Ἡ στιγμὴ αὐτὴ εἶναι ἀπροσδιόριστη. Τὴν ἀναμένει μάλιστα κάποτε κανεὶς διὰ βίου. Και εἶναι ὅχι μόνον ἀπροσδιόριστη και μακρινὴ ἀλλὰ και ἐνδεχόμενη, ὑπὸ διάζευξη. Μπορεῖ νὰ φθάσει κανεὶς σ' αὐτή, ὅπως εἶναι δυνατὸ και νὰ μὴ φθάσει ποτέ. Διότι τὸ Εἶναι δὲν ἔξερχεται ἀπὸ τὴν κρύπτη του, δὲν βγαίνει ἀπὸ τὴ λήθη του, δὲν φανερώνεται ποτὲ ως ἀλήθεια, ἐὰν ὁ διανοητής:

- α. «Πάρει λάθος» δρόμο ἀπὸ τὰ ὄντα πρὸς τὸ "Ον, πρὸς τὸ Εἶναι ὅπως ἔκαμε ἵσαμε σήμερα ἡ παραδεδομένη Μεταφυσική.
- β. Δὲν διακρίνει ἀνάμεσα στὸ Εἶναι και στὰ ὄντα τὴν ποιοτικὴ διαφορά, ἀνάμεσα στὸ ὄντολογικὸ και τὸ ὄντικό.
- γ. Κατηγορήσει, δηλ. προσδιορίσει τὸ Εἶναι μέσω τῶν ὄντων, ἐὰν ἀποδώσει στὸ Εἶναι τοὺς χαρακτῆρες, τὰ γνωρίσματα τῶν ὄντων.

Ἄντιθέτως ἡ στιγμὴ αὐτὴ θὰ ἔλθει γιὰ τὸν φιλόσοφο, ἐὰν αὐτός:

- α. Κατανοήσει ὅτι ἡ σκέψη του εἶναι ἐκεῖνο, στὸ ὅποιο φανερώνεται τὸ Εἶναι· τὸ Εἶναι εἶναι και προκαλεῖ τὴν σκέψη. Ἡ σκέψη, ἐπομένως, εἶναι περιουσία, δῶρο τοῦ Εἶναι. Στὴ γλῶσσα τῆς Μεταφυσικῆς: τὸ Εἶναι εἶναι ἡ αἰτία τοῦ Νοεῖν. Τὸ Νοεῖν, ἡ γνήσια νόηση τότε μόνον ὑπάρχει, ἐφόσον νοεῖ τὸ Εἶναι, ἐφόσον ἐνωτίζεται τὴν κλήση τοῦ Εἶναι.
- β. Ἐπινοήσει νέους τρόπους και δρόμους κατηγορήσεως τοῦ Εἶναι ἡ, ἐν τοῦτο δὲν εἶναι δυνατό, τρόπους κατηγορήσεως τῆς πιὸ θεμελιακῆς του παρουσίας, ἐμφανίσεως τοῦ Εἶναι. Μιὰ τέτοια παρουσία εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξη.
- γ. Χαρτογραφήσει τὸ Εἶναι (Sein) και ἔτσι φθάσει σὲ ἔνα φιλικὸ και πρὸς τὸ Εἶναι «ὅμορο τόπο»: τὸ 'Εδῶ-εἶναι (Da-sein), δηλ. σὲ ἐκεῖνο ποὺ 'Εδῶ, Ὁδε ἐκπροσωπεῖ τὸ Εἶναι — και αὐτὸ εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξη, ὁ ἀνθρωπος. Γιατὶ ὁ φιλόσοφος θὰ ἀφιχθεῖ μέσω τοῦ Εἶναι, μέσω τοῦ "Οντος πρὸς τὸ ὄν-Ἀνθρωπος; "Οχι γιὰ νὰ ἴδρυσει μιὰ ρηχὴ και ἀνεπαρκῆ Ἀνθρωπολογία, δχι δηλ. γιὰ νὰ συσχετίσει τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Εἶναι πρὸς

20. Μὲ τοὺς στίχους αὐτοὺς τοῦ μεγάλου ποιητῆ Hölderlin (ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν «Τιτάνων», "Απαντα, IV 218) κλείνει τὸ ἔργο του: *Einführung in die Metaphysik* ὁ M. Heidegger. Γιὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ Heidegger πάνω στὴν ποίηση τοῦ Hölderlin βλέπε 'Αν. Γιανναρᾶ, «Ἡ ποίηση τοῦ Hölderlin στὴ φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ Heidegger», *Δευκαλίων* 18 (1977), σσ. 243-258.



διάφορες μορφές ύποκειμενικότητας, δπως είναι ὁ νοῦς, ὁ λόγος, τὸ πνεῦμα ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν Προσωκρατικῶν μέσα στοὺς κόλπους τοῦ ἴδιου τοῦ Εἶναι.

Αὐτὸς είναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο δὲν ἐκβάλλει σὲ κενὲς ἡθικολογικὲς ἐπικλήσεις τοῦ Heidegger ἡ θεμελιώδης ὄντολογία, ἀναλυτικὴ τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, ἀλλὰ συμφιλιώνει τὸν κόσμο τοῦ πνεύματος μὲ τὸν κόσμο τῆς χθονός.

* * *

6. Η ἀνθρώπινη ὑπαρξη διευθύνεται ἀπὸ τὸ Εἶναι καὶ κατευθύνεται πρὸς αὐτό. Ἀπὸ τὸ Εἶναι πηγάζουν οἱ οὐσιώδεις χαρακτῆρες της: ὁ ἀνθρωπὸς ἐφόσον γίνει ὑπαρξη, είναι *Seinmodus*, τρόπος τοῦ Εἶναι, ἔξοχος, διακεκριμένος.

Η ὑπεροχὴ τοῦ ἀνθρώπου είναι ὀντική, γιατὶ μόνον αὐτὸς ἔχει ὑπαρξη — καὶ ἀποκτᾶ ὑπαρξη μόνον ὅταν τοποθετεῖται στὸ μεσότοιχο, ἀνάμεσα στὸ ἰδεατὸ καὶ στὸ πραγματικό, ὅπότε ἀποκλείεται δποιαδήποτε ἀλλοτρίωση τοῦ ὑποκειμένου στὸ ἀντικείμενο καὶ τοῦ ἀντικειμένου στὸ ὑποκείμενο. Αὐτὸ θὰ πεῖ ὅτι ἡ ὑπαρξη νοεῖται πέρα ἀπὸ κάθε ὑποκειμενισμὸ καὶ ἀντικειμενισμὸ στὴ διάσταση ἐνὸς βιώματος ποὺ ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν ἄρρηκτη σχέση μὲ τὸ Εἶναι καὶ διαρκεῖ. Στὴν αὐστηρὴ γλῶσσα τῆς Μεταφυσικῆς: ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξη βιοτεύει μέσα σὲ μιὰ πρωταρχικὴ κατάσταση καὶ ἀναφορὰ πρὸς τὸν κόσμο, ἀπαλλαγμένη καὶ ἀπὸ τὴν τραγικὴ ἐκ τῶν ὄντων ἔξάρτηση.

Πρὸς τούτοις ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως είναι ὀντολογική, γιατὶ μόνον ὁ ἀνθρωπὸς ἔχει κάτι σὰν κατανόηση τοῦ Εἶναι²¹.

Τέλος ἡ ὑπεροχὴ αὐτὴ είναι ὀντικο-οντολογική, γιατὶ ζητεῖ τὸ Εἶναι, τὸ Εἶναι της καὶ τὸ Εἶναι τῶν ὄντων.

Ο ἀνθρωπὸς είναι ἔκ-σταση (*Existenz*). Ισταται ἔξω ἀπὸ τὸν ἔαυτό του στὸ Εἶναι. Υπάρχει μόνον, ἂν παραμείνει ἐκτὸς ἔαυτοῦ. Η ὑπαρξη είναι ἄνοιγμα, ἔξοδος, παράθυρο πρὸς τὸ Εἶναι. Ο ἀνθρωπὸς είναι γνήσιο ὑποκείμενο μόνον, ὅταν είναι ἔξω-κεντρικός· ὅταν δρῦ μέσα στὸν κόσμο ὡς φρουρὸς καὶ ποιμὴν τοῦ *Eīnai* (*Hirt des Seins*), ἐπάνω στὴ σκοπιὰ τοῦ 'Εδῶ (Da), τῆς ἐγκοσμιότητας. Η δποία είναι θεμελιακὴ δομὴ τῆς ὑπάρξεως, δηλ. τοῦ ἀνθρώπου. Ακριβῶς γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει ὁ Heidegger τὸν βασικὸ αὐτὸ χαρακτῆρα, τὸ ἐν τῷ κόσμῳ *Eīnai* (*in-der-Welt-Sein*) ὄνομάζει τὸν ἀνθρωπὸ 'Ωδε - *eīnai* (Da-Sein)²².

Τοῦτο, ἡ ἐγκοσμιότητα, διαστέλλει τὸν φιλόσοφο τοῦ Μέλανος Δρυμοῦ ἀπὸ ὅλη τὴν προηγούμενη φιλοσοφία. Γιατὶ τονίζοντας τὴν χοϊκότητα,

21. M. H., *Sein und Zeit*, Max Niemeyer Verlag, 1963¹⁰, σ. 183.

22. Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, ὁ.π., σσ. 106 κ.έξ.



τὸ πεπερασμένο τοῦ ἀνθρώπου, ἡ γήινη σύσταση, ὁ χρονικός του χαρακτῆρας οἰκοδομεῖ μιὰ Μεταφυσικὴ τῆς πεπερασμένης ὑπάρξεως. Ὁ Heidegger καταργεῖ τοὺς μέχρι τώρα δοντολογικοὺς προσδιορισμοὺς τοῦ ἀνθρώπου ὅτι εἶναι φυσικὸν δν καὶ συγχρόνως ζῶν λόγον ἔχον²³, πεπερασμένον πλάσμα, ens creatum ὑπὸ τοῦ ἀπείρου Θεοῦ, προικισμένο μὲ intellectus finitus. Οὐσία τοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τὴν ἀποψην τοῦ Heidegger, εἶναι νὰ ὑπάρχει μέσα στὸν κόσμο μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους καὶ μὲ τὰ ὄντα ως τόπος ἐκκαλύψεως, φωτισμοῦ, κατανοήσεως τοῦ Eίναι.

Τὰ ὄντα εἶναι ἄλλης φύσεως (*natura aliqua*) δηλ. εἶναι, δὲν ὑπάρχουν. *Παρενοίσκονται* ἢ *εὑρίσκονται* ἐν χερσὶ (Vor- ἢ Zuhandensein). Ὁ ἀνθρωπος, ἀντιθέτως, μπορεῖ νὰ ὑπάρχει δοντολογικὰ ἢ νὰ εἶναι δοντικά. Στὴν πρώτη περίπτωση πραγματοποιεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ καταξιώνει τὴν ὑπεροχή του, ἐνῷ στὴ δεύτερη τὴν ἀρνεῖται ἐκπίπτει στὴν τάξη τῶν ὄντων χάνει τὴν ὑπαρξή του καὶ καταστρέφει τὴν προτεραιότητά της: Ἀποφασίζει κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ του²⁴.

Τὰ ὄντα δὲν ἔχουν ὑπαρξη, ἀλλὰ παρεύρεση (ὅπως τὸ βουνὸν ἢ τὸ πρόβατο, ἔνα φυτὸν ἢ ἡ θάλασσα) καὶ προ-χειρότητα (ὅπως τὰ ἐργαλεῖα, ἔνα σφυρὶ ἢ ἔνα ἀλέτρι). Γι' αὐτὸν χρειάζονται νέες κατηγορίες, δηλ. τὰ ὑπαρξιακὰ χαρακτηριστικά (Existenzialien), ἀπαιτεῖται καινούργια δρολογία γιὰ τὰ ὄντα ποὺ δὲν ἐπικοινωνοῦν, δὲν συναντῶνται ἀλλ' ἀπλῶς γειτνιάζουν. Δὲν ἐρωτοῦν, δὲν κατανοοῦν, δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ Eίναι τους. Δὲν μοχθοῦν, δὲν εἶναι γι' αὐτὰ ἢ γῇ «γῇ τῆς δυσχέρειας καὶ τοῦ ἀμετρου ἴδρωτα»²⁵.

Ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξη, ἀνοιγμένη στὸν κόσμο καὶ ἀγρυπνη στὴ σκοπιὰ τοῦ Eίναι, ποιμὴν τοῦ Eίναι, γρηγορεῖ, μοχθεῖ, ἀγωνίζεται καὶ μεριμνᾷ. Ἡ μέριμνα, ἔσχατος προσδιορισμὸς τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρωπίνου Eίναι, εἶναι βαθύτατη ἔγνοια τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὰ πράγματα καὶ τὸν κόσμο, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ, τέλος, γιὰ τὸν ἑαυτό της καὶ τὸ Eίναι. *Bioμέριμνα* (Besorge), ἀνθρωπομέριμνα (Fürsorge) καὶ γνήσια μέριμνα (Sorge) εἶναι οἱ τρεῖς μορφὲς μέριμνας. Κάθε μορφὴ ἔχει ἀπειρες δομὲς καὶ διαπλοκὲς καὶ ρίχνει ἔνα πυκνὸ δίχτυ σχέσεων μὲ τὸν ἔξω κόσμο.

* * *

7. Τὴν εὐγενέστερη καὶ οὐσιαστικότερη ἀναφορά, τὸ ὑψηλότερο εἶδος σχέσεως ὑπάρξεως καὶ κόσμου οἰκοδομεῖ ἡ τέχνη. Ἡ ποίηση εἰδικότερα συναντᾶ τὰ πράγματα καὶ τὰ συντάσσει σὲ κόσμο· τὰ ἐξάγει ἀπὸ τὸ ἀρχικό

23. Ἀριστ., *Περὶ ψυχῆς* B 2, 413 b 7 καὶ *Ηθικὰ Νικομάχεια* Z 2, 1139 a 12.

24. M. H., *Sein und Zeit*, σσ. 114 κ.έξ. Βλέπε καὶ τὴν Ἑλληνικὴ μετάφραση Γιάννη Τζαβάρα, *Eίναι καὶ Χρόνος*, τόμ. 2, Δωδώνη, Ἀθῆνα 1978 καὶ 1985. Ὁμοίως «Μεταφυσικὴ καὶ τεχνικὴ» ΕΦΕ, *Η φιλοσοφία σήμερα*, σσ. 253-260.

25. I. Αὐγουστίνου, *Ἐξομολογήσεις* 10, 16.



τους χάος και τὰ προάγει σὲ συνάντηση, σὲ ἐπικοινωνία, σὲ ὁμιλία. ‘Οχι ἡ καθημερινὴ ὁμιλία ποὺ θητεύει στὴν πρακτικὴ ὠφέλεια και ἀστοχεῖ, ἀλλὰ ὁ ποιητικὸς λόγος, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀρχέγονη, πρωταρχικὴ γλῶσσα (Ursprache) ἀποκαλύπτει τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων. Αὐτὸ εἶναι δυνατόν, ἐπειδὴ τὸ Εἶναι και τὸ ‘Ἐδῶ-εἶναι εἶναι ποιητικά. ‘Η ποιητικὴ δημιουργία ἐκφράζει τὸ Εἶναι.

‘Οχι μόνο τῆς ποιητικῆς, ἀλλὰ και τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος. Μὲ τὸ καλλιτέχνημα ἔρχεται σὲ συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του ὁ ἄνθρωπος, ἐνῷ τὸ ἔργο τέχνης ἀναχωνεύει μέσα του τὸ σύνολον τῶν σκέψεων, τῶν ἴδεῶν, τῶν συναισθημάτων μιᾶς ώρισμένης ἐποχῆς. ‘Η δοπία μέσω αὐτοῦ γίνεται ἴστορική, δηλ. παρουσία εἰς τὸ διηνεκές. Παράδειγμα ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς ναός. Στοιχεῖα μὴ ποιητικὰ ποὺ τροφοδοτοῦν και ὑπάρχουν στὸ ἔργο τέχνης εἶναι ἡ γῆ, ὁ τόπος ποὺ δανείζει τὰ ὄλικά του²⁶.

‘Η γῆ εἶναι ἡ φύση τῶν Ἑλλήνων. Φύση εἶναι ἡ ἐκδίπλωση, τὸ ἄνοιγμα, ἡ παρουσία, ἡ ἀποκάλυψη, ἀλλὰ και ἡ κρύψη και στέρηση, ποὺ ὅμως ἀγγέλλει τὴν παρουσία τοῦ Εἶναι. ‘Η φύση ἡ ἡ γῆ τοῦ Heidegger, στὴν δοπία ἀνήκει κάποιο πρᾶγμα, φανερώνεται στὸ ἔργο τῆς τέχνης. ‘Αποστολή του εἶναι νὰ ισορροπήσει τὰ δύο στοιχεῖα, δηλ. τὸν κόσμο τοῦ πνεύματος και τὸν κόσμο τῆς χθονός.

‘Ο κόσμος τῆς χθονός, τὸ ὄλικὸ χρησιμοποιεῖται και χρησιμοποιούμενο ἀφανίζεται· τὸ ἔργο τέχνης παραμένει, ἡσυχάζει ἐν ἑαυτῷ. Τὸ οὖσιῶδες εἶναι ὅτι ἡ γῆ, ἡ φύση εἶναι ἔνας ἀναγκαῖος ὅρος, προσδιορισμὸς τοῦ ἔργου τέχνης και ὅτι ὁ ἐφησυχασμός του ἐγγυᾶται τὸν ἐφησυχασμὸ τοῦ ὄντος ἐν γένει.

* * *

Πρωταρχικὸ στὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία εἶναι ἡ προβολὴ τῆς οὐσίας τῆς ἀλήθειας, τὸ φανέρωμα τῆς ἀλήθειας. ‘Ετσι ἡ Αἰσθητικὴ ἐκβάλλει στὴν ‘Οντολογία πάλι, καθὼς μὲ τὰ ἔργα της προσπαθεῖ νὰ ἀποδώσει ὅλη τὴν ἔνταση ἀνάμεσα στὸ πνεῦμα και τὴν ὕλη, στὴ γῆ και στὸν οὐρανό, στὸ φθαρτὸ και στὸ αἰώνιο, στὸ Εἶναι και στὸ Μή εἶναι. Τὴν τέχνη —και μάλιστα τὴν ποίηση ως ὕψιστη μορφή της γιατὶ ως ὄλικὸ χρησιμοποιεῖ ἔνα «ἐπικίνδυνο» ἀγαθό, τὴ γλῶσσα ποὺ ἀποκαλύπτει τὸ Εἶναι τοῦ Ἀνθρώπου— θεωρεῖ ὁ Heidegger ως τὸ σκήνωμα, τὸν οἶκο τοῦ Εἶναι και τὴν προσπάθεια τοῦ δημιουργοῦ νὰ ἀποδώσει αἰσθητικά, νὰ παραστήσει κάποιο νόημα, τὴν ὁνομάζει πάλη μὲ τὸ Μηδέν, ἀγῶνα γιὰ τὴν καθίδρυση τοῦ ‘Οντος:

26. A. de Waelhens, *Phénoménologie et vérité*, Paris 1953, σσ. 145 κ.έξ. Πρβλ. τοῦ αὐτοῦ: *La philosophie de Martin Heidegger*, Louvain 1967⁵ και *Chemins et impasses de l'ontologie heideggerienne*, Louvain 1953. ‘Επίσης Λ. Κουλουμπαρίτση, «Ἀρχαία τέχνη και τεχνική», ΕΦΕ 1 (1984), σσ. 51-63.



«Οἱ δύο διμόρφιζοι κορμοὶ τῆς ποιητικῆς πράξεως εἰναι τὸ τραγούδι καὶ ἡ σκέψη. Φυτρώνουν ἀπὸ τὸ Εἶναι καὶ τραβοῦν ψηλὰ πρὸς τὴν Ἀλήθειά του»²⁷.

RECONCILIATION OF INTELLECT AND EARTH IN M. HEIDEGGER

Summary

Martin Heidegger's philosophical thought is deeply influenced by the ancient Greek philosophical tradition which, however, he strives to surpass. The center of M. Heidegger's thought and its source, at the same time, is the absent essential, i.e. the Being. The human existence is the superior, distinguished presence of this Essential. With his calculating intelligence, man starts a continuous cognitive exchange with the world; with his reflectional thought he endeavours to approach the Essential, the Being. However, a reasonable conception and interpretation of the Being is difficult and, not seldom, is wrecked.

This failure, nevertheless, shows another way, the immediate experience of the Being which is to reveal in a rare and blessed moment as well. This moment is remote and indeterminable sometimes. One may expect it during his whole life, because the «profound God dislikes the untimely revelation», as Hölderlin says. What is here substantial is the right attitude and the prudent persistence. This means that expecting it man is possessed by the Being which he possesses at the same time.

A fundamental Ontology, therefore, cannot but be analytical of the human existence with no moralistic invocations. In the human existence the world of the intellect is reconciled with the world of the earth. The noblest and the most sublime expression of this relation is erected by means of art and, particularly, by means of poetry: a philosophizing poetry or a poetical philosophy. The artist and the philosopher have the mission to balance the two elements: the intellect and the earth, the «Nature».

Therefore, art and philosophical thought can both be regarded as fruits of the same root, which is the «poetical» creative action.

Athens

Greg. Phil. Costaras

27. M.H., *Aus der Erfahrung des Denkens*, Günther Neske, Pfullingen, 1963², σ. 7.

