

Κ. Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Λευκωσία

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ

1. Ο χῶρος τῆς ἐρμηνευτικῆς.

Η ἐρμηνευτικὴ εἶναι ὁ χῶρος ἐκεῖνος τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ κατανοήσει τὸν ἀνθρώπινο λόγο μέσα στὰ ποικίλα φανερώματά του. Η ἐρμηνευτικὴ δὲν ἀναζητᾶ μόνο τί εἶναι ὁ λόγος καὶ πῶς ἐπιφαίνεται μέσα σ' ἓνα σύνολο ἀπὸ μορφὲς ἄλλα καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ ὅροι, ποὺ συνιστοῦν ἓνα συγκεκριμένο ιστορικὰ λόγο, ὅπως εἶναι π. χ. ἓνα κείμενο, καὶ πῶς εἶναι δυνατὴ ἡ κατανόησή του.

Κατὰ τὴ συναναστροφή μας μὲ δ,τι ὑπάρχει κινούμαστε μέσα στὸν χῶρο τῆς γλώσσας, ἔτσι ὥστε δ,τι ὑπάρχει νὰ ἐπιφαίνεται καὶ νὰ κατανοεῖται ώς γλώσσα. "Ο,τι ἔχει λοιπὸν ἓνα νόημα, ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφρασθεῖ μὲ τὴ γλώσσα, εἶναι λόγος. Ο λόγος ἐπομένως εἶναι ἡ ἀνθρώπινη γλώσσα, ἄλλα μέσα καὶ πέρα ἀπ' αὐτὴν εἶναι καὶ τὰ ἴδια τὰ δντα, ποὺ γίνονται κατανοητὰ καθὼς προβαίνουν στὸ φῶς καὶ ἀρθρώνονται σὲ λεκτικὰ σήματα.

Ο κόσμος ἐπιφαίνεται κατ' ἔξοχὴν μέσα στὸ λόγο. Τοῦτο δὲν σημαίνει δτι ὁ λόγος εἶναι ἀπλῶς ἀπεικόνιση τῆς κοσμικῆς τάξης, ἄλλα δτι ὁ δρόμος, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κατανόηση τοῦ κόσμου καὶ τῶν δντων, στὴν δντολογία, περνᾶ μέσ' ἀπὸ τὴν ἐρμηνευτικὴ οἰκείωση μὲ τὰ ποικίλα γλωσσικὰ παίγνια, ποὺ ἀποκαλύπτουν περιστασιακὲς ἀπόψεις τοῦ κόσμου. Αὐτὰ τὰ γλωσσικὰ παίγνια δὲν μένουν δμως ἀσύνδετα τὸ ἓνα δίπλα στὸ ἄλλο, ἄλλα μετατίθενται μέσα στὸν μεγάλο διάλογο τῆς ιστορίας, ποὺ εἴμαστε ἡμεῖς, ώς δρῶσα συνείδηση. Κι ἐπειδὴ κατανοώντας ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν τὸν λόγο κατανοοῦμε τὸν ἑαυτό μας, ἡ ἐρμηνευτικὴ ἀποβλέπει σ' αὐτὴν τὴν αὐτοκατανόηση.

Σ' ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ὁ ἐρμηνευτικὸς λόγος στρέφεται πρὸς τὸν ἑαυτό του ὑπερβαίνοντάς τον συγχρόνως, ἀφοῦ ἀνασκοπεῖ τὸν ἑαυτό του, τοὺς ὅρους τῆς παρουσίας του καὶ τὰ ὅριά του. Η ἐρμηνευτικὴ μέσ' ἀπὸ τὴ σκοπιὰν αὐτὴν ἀποτελεῖ μιὰ μεταγλώσσα, ποὺ ἀσκεῖ κριτικὴ στὴν ἴδια τὴ γλώσσα καὶ τὰ φανερώματά της.

2. Μιὰ σύντομη ἀνασκόπηση.

Κάνοντας μιὰ πολὺ σύντομη ἀναδρομὴ στὴν ιστορία τῆς ἐρμηνευτικῆς τὴν βλέπουμε νὰ ἐμφανίζεται πρῶτα κατὰ τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς χρό-



νους ως μέθοδος κατανοήσεως τῶν κειμένων καὶ ως τέτοια μέθοδος νὰ χρησιμοποιεῖται ἀργότερα καὶ ἀπὸ τὶς σχολὲς τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἀντιοχείας γιὰ τὴν ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν κατὰ τρόπο ἀλληγορικὸ ἀπὸ τὴν πρώτη καὶ γραμματικό-ἱστορικὸ ἀπὸ τὴ δεύτερη. Ἡ ἐρμηνευτικὴ ἀπασχόλησε καὶ τὸν ἱερὸν Αὐγουστῖνο, ποὺ τὴν διέκρινε σὲ τέχνη κατανοήσεως τῶν κειμένων καὶ σὲ τέχνη ἐκφράσεως τῶν κατανοηθέντων.

Στὰ νεώτερα χρόνια εἶναι ὁ Fr. Schleiermacher, ποὺ ταύτισε τὴν ἐρμηνευτικὴ μὲ τὴ γενικὴ θεωρία τοῦ κατανοεῖν (Verstehen) καὶ τὴν ξεχώρισε σὲ μαντικὴ καὶ συγκριτικὴ κατανόηση. Καὶ οἱ δυό τοις, ἡ μαντικὴ ως ἀποκάλυψη τῆς ἀτομικῆς ψυχῆς τοῦ δημιουργοῦ καὶ ἡ συγκριτικὴ ως κατανόηση μὲ βάση ιστορικὲς καὶ φιλολογικὲς γνώσεις, πρέπει νὰ συσχετισθοῦν, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ ἔργο τῆς ἐρμηνείας. Πρῶτος ὅμως εἶναι ὁ W. Dilthey, ποὺ ζήτησε νὰ ἐπεκτείνει τὸ ἀντικείμενο τῆς ἐρμηνευτικῆς ἀπὸ τὸν γραπτὸ λόγο σ' ὅλα τὰ δημιουργήματα τοῦ πνεύματος. Σὲ ἀντίθεση πρὸς τὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες, ποὺ ἔξηγοῦν αἰτιολογικὰ τὰ φαινόμενα ποὺ μελετοῦν, οἱ πνευματικὲς ἐπιστῆμες κατανοοῦν τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ πνεύματος, οἱ όποιες ἔχουν χαρακτήρα ὅχι γενικὸ ἀλλὰ ἀτομικό. Ὁ M. Heidegger τέλος συνέδεσε τὴν ἐρμηνευτικὴ μὲ τὴν δοντολογικὴ ἀναλυτικὴ τῆς ὑπάρξεως. Ἐπειδὴ ἡ ὑπαρξὴ μας ὑφίσταται κατανοούσα καὶ ἐκθέτουσα ιστορικὰ τὸ εἶναι της, ἡ ἐρμηνευτικὴ ἀφορᾶ αὐτὴ τὴν κατανόηση καὶ ἔκθεση.

Ἄπὸ τὴν ἀνασκόπηση αὐτὴ βλέπουμε μιὰ συνέχεια καὶ μιὰ μεταβολὴ στὸν χῶρο τῆς ἐρμηνευτικῆς. Γιατί, ἐνῶ στὴν ἀρχαιότητα ἡ ἐρμηνευτικὴ καταγινόταν μὲ τὴν κατανόηση τοῦ γραπτοῦ λόγου, στὰ νεώτερα χρόνια ἔχει τὴν ἀξίωση πέρα ἀπὸ τὸν γραπτὸ λόγο νὰ ἔχει ως ἀντικείμενο κατανόησης ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ πνεύματος, καὶ πέρα ἀπ' αὐτὲς τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξη ως τόπο ἀποκαλύψεως καὶ κατανοήσεως τοῦ εἶναι της. Καὶ ἐφ' ὅσον ἡ κατανόηση καὶ ἔκθεση αὐτὴ κινεῖται στὴν περιοχὴ τοῦ λόγου, ἡ ἐρμηνευτικὴ οὐσιαστικὰ γίνεται ἡ τέχνη, ποὺ μελετᾶ τὰ φαινόμενα τοῦ λόγου, συνιστᾶ, θὰ λέγαμε, μιὰ φαινομενολογία τοῦ λόγου.

3. Ὁ λόγος ως πρωταρχικὸς διάλογος.

Στὴν πρωταρχική του δρῶσα παρουσία ὁ λόγος εἶναι ἐνδιάθετος καὶ προφορικός¹. Ὁλη ἡ συναναστροφή μας μὲ τὰ ὄντα ἀπὸ τὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐγρήγορσης τῆς συνείδησής μας γίνεται στὸν χῶρο τοῦ ἐνδιάθετου καὶ προφορικοῦ λόγου. Τὰ πράγματα τὰ ἀναγνωρίζουμε μέσ' ἀπὸ τὶς λέξεις καὶ τὸν ἔαυτό μας τὸν ἀποκαλύπτουμε λέγοντας «ἐγώ». Ἡ πρώτη

1. Πλάτωνος, *Φαῖδρος* 274a-278b. Ὁ Πλάτων διακρίνει ως βασικὲς μορφὲς τοῦ λόγου τὸν ἐνδιάθετο, τὸν προφορικὸ καὶ τὸν γραπτό.



δυνάμει «ἄφωνη» ἐπικοινωνία μας μὲ τὰ πράγματα καὶ τὰ πρόσωπα ἐνεργοποιεῖται ἔτσι στὸ βαθμό, ποὺ γίνεται ἐνδιάθετος καὶ προφορικὸς λόγος.

Κι αὐτὸς ὁ πρωταρχικὸς ἐνδιάθετος-προφορικὸς λόγος εἶναι στὴν ὑφή του ἐξ ἀρχῆς ἔνας διάλογος, ἀφοῦ τὰ πρῶτα λόγια μας τ' ἀρθρώνουμε σὲ ἀνταπόκριση τῶν προσώπων ποὺ μᾶς μιλοῦν. Κι ὅταν ἀκόμα τὸ παιδί παιίζει μὲ τὶς λέξεις-φράσεις ἐπαναλαμβάνοντάς τες, παιίζει μὲ τὸν ἑαυτό του, ἀκούει αὐτὸ ποὺ λέει καὶ χαίρεται, ώς ἐὰν νὰ διαλέγεται ἡχηρὰ μὲ τὸν ἑαυτό του.

Τὸ παιγνίδι τοῦ λόγου τρέφεται κι αὐξαίνεται ἔτσι ἀπ' ἀρχῆς ώς ἔνας διάλογος, ποὺ γίνεται μὲ τοὺς ἄλλους καὶ μὲ τὸν ἑαυτό μας. Κι αὐτὸς ὁ ἐνδιάθετος λόγος δὲν εἶναι παρὰ ἔνας σιωπηρὸς διάλογος μὲ τὸν ἑαυτό μας. Στὸν τόπο τῆς συναναστροφῆς ἢ τῆς ἐργασίας, τῆς διαπραγμάτευσης ἢ τῆς συζήτησης, τῆς ἀναζήτησης ἢ τῆς μάθησης, τῆς ἐξομολόγησης ἢ τῆς ἀνακοίνωσης ὁ διάλογος διεξάγεται ἀμοιβαῖα ἀνάμεσα σὲ δυὸ ἢ περισσότερα πρόσωπα, ποὺ ἀπευθύνονται τὸ ἔνα στὸ ἄλλο καὶ ἀκροῶνται τὸ ἔνα τὸ ἄλλο.

‘Ο διάλογος εἶναι ὁ χῶρος, μέσ’ ἀπὸ τὸν ὅποιον κατανοοῦμε ἀλλήλους καὶ συνάμα κατανοοῦμε τὴν πραγματικότητα. ’Ομως αὐτὴ ἡ κατανόηση δὲν εἶναι δεδομένη καὶ ἄμεση. Γιατὶ ὅτι λέγεται, σημαίνει κάτι, αὐτὸ ὅμως τὸ σημαινόμενο, ποὺ φορέας του εἶναι ὁ λόγος ώς σημαῖνον, ὑπόκειται στὴν ἐξήγηση τοῦ ἄλλου. Κάθε τι ποὺ λέγεται, ἐξηγεῖται, κι ἔτσι ἐξηγημένο ξαναγυρίζει κοντά μας καὶ ὑποβάλλεται ξανὰ σὲ μιὰν ἐξήγηση. ’Η ἴδια ὅμως ἐξήγηση ώς συστατικὸ τοῦ λόγου-διαλόγου εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν παρεξήγηση. ’Υπάρχει δηλαδὴ μιὰ ταλάντευση σημασίας, ποὺ παρεμβαίνει μὲ τὴν παρουσία τῆς ἀτομικότητας τῶν διαλεγομένων. Γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅμως τὸ φαινόμενο αὐτὸ πρέπει νὰ σταθοῦμε στὴ διάκριση τοῦ λόγου ώς γλώσσας καὶ ὅμιλίας ἢ ώς κώδικος καὶ μηνύματος.

4. Ἡ γλώσσα καὶ ἡ ὅμιλία (la langue et la parole)².

Ἡ γλώσσα ἰδωμένη ἀπὸ τὴν ἄποψη ἐνὸς συστήματος κανόνων καὶ τύπων μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ώς κάτι διυποκειμενικὸ καὶ ἀπρόσωπο, ποὺ παραδίδεται, ἔχει δηλαδὴ μιὰ διαχρονικὴ ὑπόσταση καὶ μαζὶ μὲ τὸν σημαντικό της ὅπλισμὸ ἀποτελεῖ ἔνα κώδικα συνεννοήσεως. ’Αν μπορούσαμε νὰ μέναμε στὰ αὐστηρὰ καθιερωμένα σχήματα τῆς γλώσσας καὶ στὴν αὐστηρὰ καθορισμένη σημασία τῶν συμβόλων της, τότε θὰ εἶχαμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ παραδεδομένα διαλογικὰ πρότυπα, σχήματα λόγου καὶ εἰδη κειμένων, ποὺ θὰ πειθαρχοῦσαν σὲ μιὰ γενικὴ γλωσσικὴ τάξη. Σὲ τέτοια περίπτωση

2. F. de Saussure, *Cours de linguistique générale*, Paris 1916. Εἶναι ὁ de Saussure ποὺ πρῶτος ἔκανε τὴν θεμελιώδη αὐτὴ διάκριση μεταξὺ *langue* καὶ *parole*.



κάθε άτομική έκφραση θὰ ἀποτελοῦσε περίπτωση μιᾶς καθολικὰ ισχύουσας γλωσσικῆς νομοτέλειας. Αὐτὸς ύπηρξε ως ἔνα βαθμὸς τὸ ἐγχείρημα τῆς ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας τῆς γλώσσας.

“Ομως ἔνα τέτοιο σύστημα γενικὰ ισχυόντων κανόνων υπάρχει υπὸ μορφὴ ἀφαιρέσεως καὶ ὅχι ως συγκεκριμένη παρουσία. Ὁ λόγος ως ἔνα σύστημα ἀρχῶν καὶ δομῶν εἶναι ἡ γλώσσα δυνάμει. Ἐνεργείᾳ υπάρχει ἡ γλώσσα, ὅταν ἔξατομικευθεῖ, γίνει δηλ. ἐμπράγματος λόγος, ζωντανὴ ὁμιλία προφορικὴ ἢ γραπτή. Ὁ λόγος ως ζωντανὴ ὁμιλία πραγματώνει καὶ συγχρόνως θέτει σὲ κίνδυνο τὸν γενικὸν γλωσσικὸν κώδικα. Γιατὶ ἡ ζωντανὴ ὁμιλία ως μιὰ ἐπανάληψη ἐμπεριέχει καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς μεταμόρφωσης. Αὐτὴ ἡ ύποκείμενη σὲ μετασχηματισμὸν ἐπανάληψη τῆς συγκεκριμένης γλωσσικῆς χρήσης μᾶς ὠθεῖ στὴν ἀναθεώρηση τοῦ γλωσσικοῦ σχήματος ως ἐνὸς αὐστηρὰ καθορισμένου, ἄκαμπτου κανόνα. Ἡ γλώσσα ως ἀπρόσωπος, διυποκειμενικὸς κώδικας, καθὼς γίνεται ἅμεση ὁμιλία ἐνεργοποιεῖται μὲ τὴ μορφὴ ἐνὸς γλωσσικοῦ παιγνίου (ὅπως τὸ ἐννοεῖ ὁ Wittgenstein), ποὺ εἶναι μιὰ ἔννοια μὲ συγκεχυμένα πλαίσια. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἡ γλώσσα ως σύστημα, ἀν καὶ ἀντιπροσωπεύει μιὰ τάξη, συγχρόνως ἐνέχει καὶ τὴν τάση πρὸς ἀτομίκευση, μέσα στὸ σύστημα ἐγκλείεται δυνάμει καὶ ἡ τάση πρὸς ἐντροπία (Derrida)³.

‘Αλλὰ καὶ τὰ γλωσσικὰ σήματα δὲν εἶναι στατικοὶ φορεῖς νοημάτων, οὔτε ἐκπροσωποῦν ἀπλῶς τὸ νόημα, ποὺ τοὺς ἀποδίδει τὸ ύποκείμενο. Τὸ νόημα προκύπτει ἀπὸ τὶς διαφοροποιούσες τὰ σήματα σχέσεις ως μιὰ πορεία ἑτερογονικῆς ἀνάπτυξης τοῦ κόσμου. Ἡ ἴδια ἡ οἰκονομία τοῦ συστήματος σημάτων εἶναι γιὰ τοῦτο ἀπεριόριστη, ἀφοῦ ἡ ροή τῶν νοηματικῶν σχέσεων δὲν μπορεῖ νὰ παγιωθεῖ σ’ ἔνα κιγκλίδωμα ἄκαμπτων συμβατικοτήτων. Τὰ ὅρια π. χ. ἀνάμεσα σὲ ἀντίθετες ἀξίες (τὸ σοβαρὸ καὶ τὸ μὴ σοβαρό, τὸ οἰκεῖο καὶ τὸ μὴ οἰκεῖο, τὸ ἀκριβὲς καὶ τὸ ἀόριστο) δὲν εἶναι ποτὲ αὐστηρὰ καθορισμένα. Ἀνάμεσά τους υπάρχει μιὰ διαρκής πορεία σύντηξης καὶ παγίωσης, ἀφοῦ κάθε σῆμα ἀνανεώνεται μέσα σ’ ἔνα ἀπεριόριστο πλοῦτο περιστάσεων ἐπικοινωνίας, καθὼς ἀναδύεται μέσ’ ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα (context) καὶ ἐνεργοποιεῖται σὲ ἀπρόβλεπτες σ’ ἔνα σύστημα νοηματικὲς δυνατότητες⁴.

Αὐτὸς πάλι σημαίνει, ὅτι ὁ λόγος ως συγκεκριμένη γλωσσικὴ πράξη, ως ὁμιλία, δὲν εἶναι ποτὲ ἀπὸ τὴν ἀποψη τοῦ νοήματος κάτι πλήρες, κλειστὸν ἢ τετελεσμένο, καὶ γι’ αὐτὸς δὲν ὁδηγεῖ σὲ μιὰ τέλεια κατανόηση. Ἡ τέλεια κατανόηση θὰ σήμαινε ταυτολογικὴ ἐπανάληψη, πράγμα ποὺ θὰ εἶχε ως συνέπεια τὴν ἄρση τῆς κατανόησης (Whitehead). Ἡ ὁμιλία λοι-

3. M. Frank, *Das Sagbare und das Unsagbare*, Frankfurt am Main 1980, 141.

4. Ὁ.π. 165-6.



πὸν ἀπὸ τὴν φύση της εἶναι κάτι, ποὺ παίζει μὲ τὴν ἀτέλεια τοῦ κατανοεῖν. Κατανοοῦμε τὴν ὁμιλία καὶ συνάμα δὲν τὴν κατανοοῦμε. Ἡ ἀτελῆς κατανόηση καὶ ἡ παρεξήγηση δὲν ἀνήκουν στὴ φθορὰ ἀλλὰ στὴν ἴδια τὴν φύση τοῦ ἐμπράγματου λόγου.

Κατὰ τὴν κατανόηση λοιπὸν τοῦ ἐμπράγματου λόγου παρεμβαίνει ἐπομένως αὐτό, ποὺ δνομάζουμε ἔρμηνεία. Κάθε λόγος ὑπόκειται σὲ μιὰ ἔρμηνεία, αὐτὴν ποὺ δίδεται ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ ἐκφέρει τὸν λόγο, κι ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ δέχεται τὸν λόγο. Ἡ δριζόντια συσχέτιση τῶν λεκτικῶν σημάτων στὴ δυνητικὴ σύνθεση καὶ διαφορότητά της διασταυρώνεται μὲ τὴν κάθετη σχέση ἐκείνων, ποὺ χρησιμοποιοῦν-έρμηνεύουν τὰ σήματα.

Τὸ σύστημα σημάτων λειτουργεῖ ως ὁμιλία μόνο μέσα σὲ μιὰν ἔρμηνεύουσα κοινωνία, στὴν ὅποια τὰ ἄτομα καθορίζουν τὸ νόημα τῆς χρήσης τῶν σημάτων αὐτῶν στὴ μεταξύ τους ὄλοένα ἀνανεωνόμενη σχέση κατὰ τὴν πορεία τῆς ιστορίας. Αὐτὸ τὸ νόημα, ποὺ ἐμπεριέχει δυνάμει τὸ λεκτικὸ σῆμα ἢ ὁ λεκτικὸς κανόνας, καθὼς ἐνεργοποιεῖται μέσα στὸν συγκεκριμένο λόγο, ἀποκτᾶ σημασία ποὺ ἀπευθύνεται στὸν ἄλλον. Αὐτὸ λοιπόν, ποὺ λέγεται ἐδῶ καὶ τώρα, περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν ἔρμηνευτικὴ δοκιμασία τῶν ἐπικοινωνούντων προσώπων καὶ εἶναι ως κάτι ἀτομικὸ ως ἔνα βαθμὸ ἄρρητο, ως κάτι ὅμως, ποὺ καθίσταται κοινωνὸ καὶ συμμεριστό, ρητό.

5. Ὁ ρόλος τῆς ἔρμηνείας κατὰ τὸν διάλογο.

Ἡ ἀμεσότητα τοῦ διαλόγου, ποὺ εἶναι τόσο ἐμφανῆς στὶς καθημερινὲς περιστάσεις τῆς ζωῆς, ὀφείλεται στὸ πρωταρχικὸ γεγονός, ὅτι αὐτοὶ ποὺ διαλέγονται ἀνήκουν στὴν ἴδια γλώσσα, ἡ γλώσσα ως ἔνας κώδικας ἐν χρήσει τοὺς εἶναι οἰκεία. Μαζὶ ὅμως μὲ τὸν σχηματικὸ της κώδικα τοὺς εἶναι οἰκεῖο τὸ ἥθος καὶ τὸ ὕφος τῆς γλώσσας, ποὺ συνιστᾶ τὴν ἰδιαιτερότητά της, τὴν ἀτομική της παρουσία.

Δὲν θὰ ἦταν ἐπομένως δρθὸ νὰ ἀντιδιαστείλουμε τὸν γενικὸ κώδικα ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ τὸν ἐνεργὸ λόγο ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἀνάμεσά τους ὑπάρχει αὐτό, ποὺ θὰ δνομάζαμε ἀτομικὰ καθολικό, δηλαδὴ μιὰ δυνάμει παρουσία τῆς ἀτομικότητας τῆς γλώσσας, ποὺ ἔχει τοὺς ἴδιότυπους της κανόνες καὶ μὲ τὴ σημαντική της ὑπόσταση, ποὺ θεμελιώνεται κατ’ ἐξοχὴν στὴ μεταφορὰ καὶ τὴν ἡχητική της ἴδιογνωμία, ἀποτελεῖ ἔνα κοινὸ χώρο κοινωνίας ἀνάμεσα στὰ πρόσωπα ποὺ τὴ μιλοῦν. Κατὰ τὸν διάλογον ὅμως μαζὶ μὲ τὴν αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν σὲ κάτι κοινὸ ἀνακύπτει καὶ ἡ ἐτερότητα τῶν διαλεγομένων. Ἡ ἐτερότητα αὐτὴ συντελεῖ, ὥστε ὁ διάλογος νὰ μὴν ἔχει ποτὲ μιὰ ταυτότητα περιεχομένου, μιὰ πλήρη σύμπτωση σημασιῶν, ἀλλὰ νὰ παραμένει ἀνοικτός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ διάλογος κινεῖται ἀπὸ τὸν ἔνα λόγο



στὸν ἄλλον, ἀπὸ τὴν ἐρώτηση στὴν ἀπόκριση κι ἀπ’ αὐτὴν στὴν ἄλλη ἐρώτηση.

Ἡ κίνηση τοῦ διαλόγου ἀνάγεται λοιπὸν ἀπὸ τὴν μιὰ στὴν ἴδια τὴν δυνητικὴν ἀτέλεια τοῦ λόγου, ποὺ τείνει νὰ ὀλοκληρωθεῖ, χωρὶς τοῦτο νὰ τὸ ἐπιτυγχάνει ποτέ, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στὸ ὅτι ὁ λόγος, ὁ δικός μας ἢ ὁ ξένος, ὑπόκειται συνεχῶς σὲ μιὰ ἐρμηνεία. Γιατὶ κατανοώντας αὐτὸν ποὺ ἀκούομε τὸ ἐρμηνεύομε μὲ βάση τὴν δική μας προοπτική. Ἡ ἀνταπόκριση σ’ ἓνα διάλογο διέρχεται μέσ’ ἀπὸ τὸ φίλτρο τῆς ἐρμηνείας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ λειτουργία τῆς οἰκείωσης τοῦ ξένου, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ μιὰ διαρκὴ κίνηση. Ἡ οἰκείωση αὐτὴ ἔντείνεται ἀνάμεσα στὴν ἑτερότητα τῶν διαλεγομένων, συγχρόνως ὅμως τείνει νὰ ὑπερβεῖ αὐτὴ τὴν ἑτερότητα μέσα στὴν ἀμοιβαιότητα τοῦ κοινοῦ λόγου.

Ἡ ἐρμηνεία τοῦ λόγου δὲν λειτουργεῖ ὅμως μόνο ως ἀνταπόκριση στὸ τί λέγει ὁ ἄλλος, ἀλλὰ καὶ ως ἀνασκόπηση αὐτοῦ, ποὺ ἐμεῖς θέλουμε νὰ ποῦμε (αὐτοανασκόπηση) καὶ ως ἀνασκόπηση τοῦ δικοῦ μας λόγου, καθὼς μᾶς παραδίδεται ἐρμηνευμένος ἀπὸ τὸν ἄλλο, τὸν συνομιλητή μας. Ἡ ἐρμηνεία ἐμφανίζεται ἔτσι ως μιὰ τριπλὴ ἀνασκόπηση. Καὶ τοῦτο, ἀφοῦ, δπως εἴπαμε, οἱ λέξεις δὲν εἶναι τεχνητὰ ἐπινοημένα, συμφωνημένα σήματα ἀλλὰ νοήματα, ποὺ ἀπλώνονται δυνητικὰ πρὸς πολλὲς σημαντικές προοπτικές, ἔτσι ποὺ κάθε λέξη τοῦ διαλόγου νὰ κλείνει δυνάμει μέσα της ὅλη τὴν γλώσσα.

Καθὼς παραδιδόμαστε σ’ ἓνα διάλογο ἀνακαλύπτουμε, ὅτι γινόμαστε συμπαῖκτες σ’ ἓνα παιγνίδι, ποὺ σὲ ἀρκετὸ βαθμὸ δὲν τὸ καθορίζουμε ἐμεῖς. Γιατὶ ὁ διάλογος μέσα ἀπὸ τὶς λέξεις, μὲ τὶς δπιεις ἐκφράζεται, γεννᾶ τὸν ἑαυτό του, ἀνιχνεύει νέες σημασίες καὶ μᾶς δδηγεῖ ἀντὶ νὰ τὸν ὀδηγοῦμε σὲ ἀπρόβλεπτους κάποτε σημαντικούς είρμούς. Τοῦτο ισχύει ἴδιαίτερα γιὰ τὸν ζωντανό, ἀνεπιήδευτο διάλογο⁵.

Ο διάλογος συντελεῖται ως ἓνα γεγονός, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ προκαθορισθεῖ, ἐνῷ ἡ κατανόηση ἡ παρανόηση, ἡ ἐπιτυχία ἡ ἡ ἀποτυχία του ἔρχεται στὸ φῶς μέσ’ ἀπὸ ἓνα χῶρο διυποκειμενικό. Τὸ θέμα τοῦ διαλόγου, ἡ ὑπόθεσή του, αὐτὸ τὸ «τί» ἡ «περὶ τίνος», ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια του ως μιὰ κοινότητα, ποὺ συνάπτει καὶ ὑπερβαίνει συνάμα τοὺς συνομιλητὲς ἡ λανθάνει καὶ δὲν πραγματώνει αὐτὴ τὴν ἀποκάλυψη. Στὴν ἀλήθεια αὐτὴ συμμετέχουμε ως συνομιλητές, ἀφοῦ ἡ ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ ἔρθει στὸ φῶς παρὰ μόνο μέσ’ ἀπὸ τὴν συνάντηση τῶν διαλεγομένων. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πάντα μιὰ ἐρμηνεία, ποὺ ἀναδύεται μέσ’ ἀπὸ τὸν διάλογο.

Οταν κατὰ τὸν διάλογο σκοντάφτουμε πάνω στὴν παρεξήγηση, τότε νιώθουμε δραστικὰ τὴν παρουσία τῆς ἑτερότητας τοῦ συνομιλητῆ μας,

5. H.-G. Gadamer, *Wahrheit und Methode*, Tübingen 1975, 361.



τὴν ἀναφορὰ τοῦ διαλόγου σὲ μιὰ ξένη ἀτομικότητα, τὸ «Ἐσύ». Ἡ παρεξήγηση μᾶς δηλώνει, ἔστω καὶ ἀρνητικά, τὴν ἐρμηνεία, ποὺ εἶναι πάντα παρούσα σὲ κάθε ἀπόπειρα κατανόησης. Κι ὁ διάλογος ως κάτι ζωντανὸ μὲ τὴν ἐρώτηση, τὴν ἀπάντηση, τὴ διευκρίνιση, τὴν ἀντίρρηση, τὴν ἀναιρεση, τὴν νέα ἀνταπόκριση, δημιουργοῦν μιὰ κίνηση πρὸς ἀμοιβαία κατανόηση, ποὺ τείνει νὰ ἄρει τὴν παρεξήγηση. Ἡ ἐρμηνεία στὶς τρεῖς διαστάσεις της ως ἐρμηνεία τοῦ ξένου λόγου, ως ἐρμηνεία τοῦ δικοῦ μας λόγου, ὅπως ἀποδίδεται ἀπὸ τὸν ξένο, καὶ ως αὐτοκατανόηση, δημιουργεῖ ἔνα κύκλο, ποὺ μαζὶ μὲ τὴ δυνατότητα τῆς παρεξήγησης ἐγκλείει καὶ τὴ δυνατότητα τῆς ἀναζήτησης, ἀναθεώρησης καὶ δημιουργικῆς προέκτασης. Ὁ ἐρμηνευτικὸς κύκλος προϋποθέτει λοιπὸν γιὰ τὴν ἔτεροκατανόηση τὴν αὐτοκατανόηση καὶ ἀντιστρόφως.

6. Ἡ ἐρμηνευτικὴ ως συνάντηση μὲ τὸν γραπτὸ λόγο.

Πρόκληση γιὰ συνειδητὴ ἄσκηση τῆς ἐρμηνευτικῆς ἔδωσε ὁ γραπτὸς λόγος. Καὶ τοῦτο γιατὶ ὁ γραπτὸς λόγος εἶναι ἔνας λόγος σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀποξενωμένος ἀπὸ τὸν ζωντανό, προφορικό. Τὸ σῶμα τῆς γλώσσας, ποὺ εἶναι ἄμεσα συνυφασμένο μὲ τὸ πνεῦμα της, στὸν γραπτὸ λόγο μετατίθεται σ' ἔνα σῶμα σημειωτικό, ποὺ χρειάζεται νὰ μετασχηματισθεῖ πάλι σὲ ἥχο, γιὰ νὰ ξαναγυρίσει ως λόγος καὶ πάλι σὲ μᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ γραπτὸς λόγος σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν προφορικὸ λέγει καὶ σιωπᾶ συγχρόνως, ἀφοῦ μᾶς μιλᾶ ἄλλὰ δὲν ἀπαντᾶ στὶς ἐρωτήσεις μας, ὅπως θ' ἀπαντοῦσε ὁ συνομιλητής μας.

Ἡ πρόκληση λοιπὸν ἔδω γιὰ ἀποκρυπτογράφηση τοῦ λόγου εἶναι πολὺ ἰσχυρότερη καὶ σ' αὐτὴ τὴν πρόκληση ἥρθε ν' ἀνταποκριθεῖ ἡ ἐρμηνευτικὴ ως τέχνη. Εἶναι γνωστό, πὼς ὁ Πλάτων στὸν *Φαῖδρο* διακρίνει τὸν προφορικὸ ἀπὸ τὸν γραπτὸ λόγο, θεωρώντας τὸν πρῶτο ως τὸν κατ' ἔξοχὴν λόγο, ποὺ καρποφορεῖ μέσα στὶς ψυχές. Ἀντίθετα ὁ γραπτὸς λόγος εἶναι ἔνα ὁμοίωμα τοῦ προφορικοῦ καὶ γράφεται ως ἀπλὴ ὑπόμνηση, ἀδυνατώντας ν' ἀπαντήσει καὶ νὰ βοηθήσει τὸν ἑαυτό του. Ὁ γραπτὸς λόγος εἶναι μονάχα ἔνα παιγνίδι γιὰ ὑπόμνηση, ἔνα πανώριο ὅμως παιγνίδι⁶.

“Ο, τι κάνει τὸν λόγο ζωντανό, ἡ παρουσία τοῦ προσώπου ποὺ μιλᾷ, λείπει ἀπὸ τὸν γραπτὸ λόγο, ἀφοῦ ὁ λόγος αὐτὸς κεῖται κάπου καταγραμμένος, ἀποτεθειμένος, χωρὶς τὸν συγγραφέα του. Τὴν πρώτη λοιπὸν αἰσθηση τῆς ἀποξένωσης μᾶς τὴν δίδει ἡ ἀπουσία τοῦ προσώπου καὶ τὴν δεύτερη ἡ ἀντικειμενικοποιημένη γραφή. “Εργο τῆς ἐρμηνείας τοῦ γραπτοῦ λόγου εἶναι ἡ κατανόηση αὐτοῦ, ποὺ θέλει νὰ πεῖ τὸ κείμενο, καὶ ἡ ἔκθεσή του. “Ομως ἡ κατανόηση στὸν ζωντανὸ λόγο γίνεται μέσα ἀπὸ

6. Πλάτωνος, *Φαῖδρος* 275c-276b.



τὸν διάλογο. Πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ κείμενο χωρὶς διάλογο;

Σ' ἔνα κείμενο οἱ λέξεις καθὼς ξετυλίγνοται σὲ προτάσεις-περιόδους χωρὶς ἀμφιβοιλία μᾶς προσφωνοῦν. "Ομως οἱ λέξεις εἶναι πολυσήμαντες καὶ ἡ συναρμογὴ τους σὲ προτάσεις ἀφήνει ἐρωτήματα ώς πρὸς τὴν σύνδεση καὶ τὴν ἀναφορὰ τῆς μιᾶς πρὸς τὴν ἄλλη. Πῶς θὰ κατανοήσουμε λοιπὸν ἔνα λόγο πολυσήμαντο μὲ τόσες ἀνοικτὲς δυνατότητες ἀναφορᾶς καὶ συναρμογῆς; Ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ κείμενο προβαίνει μπροστά μας στὴν ἑτερότητά του. Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ γράφουμε. Κάποιος ἄλλος ξένος γράφει, ποὺ ἔχει τὸ δικό του ὕφος, τὴ δική του σκέψη καὶ παρόρμηση. Πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ οἰκειοποιηθοῦμε αὐτὴ τὴν ξένη προσωπικὴ ἐμπειρία, ποὺ ἔχει ἀποτεθεῖ μπροστά μας σὲ λόγο;

"Ἄν προσθέσουμε σ' αὐτὸν καὶ τὴν πιθανότητα ὁ συγγραφέας νὰ ἀνήκει σ' ἔνα τόπο καὶ σ' ἔνα λαὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν δικό μας καὶ σὲ μιὰ ἐποχὴ παλαιότερη, καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸ κείμενο μεγαλώνει. Ὁ ἐρμηνευτὴς χρειάζεται νὰ ξεπεράσει αὐτὴ τὴν ἀπόσταση, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ κατανοήσει τὸ κείμενο ποὺ ἐρμηνεύει.

Ἀντικρίζοντας τὶς τρεῖς ὅψεις τοῦ κειμένου, ποὺ ἀναφέραμε, τὸ λεκτικό του σῶμα, τὸ προσωπικό του πνεῦμα καὶ τὸ ἴστορικό του βάθρο, οἱ παλαιότεροι ἐρμηνευτὲς⁷ ξεχώριζαν τρεῖς τρόπους κατανοήσεως τῶν κειμένων τῆς ἀρχαιότητας: (α) τὸν γραμματικὸ σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὴ γλώσσα τοῦ ἔργου, (β) τὸν ἴστορικὸ σὲ σχέση μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἔργου καὶ (γ) τὸν πνευματικό, ποὺ ἀφοροῦσε τὸ πνεῦμα τοῦ συγγραφέα καὶ δῆλης τῆς ἀρχαιότητας.

Οἱ τρεῖς ὅμως αὐτοὶ τρόποι εἶναι ἄρρηκτα συνυφασμένοι, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν ἀποκρυπτογράφηση τῆς γλώσσας κατ' ἀνάγκην ὁ ἐρμηνευτὴς ἀνάγεται στὰ πράγματα καὶ τὰ ἴστορικὰ δεδομένα κι' ἀπ' αὐτὰ στὸ ἴδιο τὸ πνεῦμα τοῦ συγγραφέα, ποὺ ἔχει χαρακτήρα ἀτομικό. Μέσα στὸ ὑπὸ ἐρμηνεία κείμενο συνάπτεται διαλεκτικὰ καὶ συνυπάρχει ἡ σάρκα μὲ τὸ πνεῦμα, τὸ προσωπικὸ μὲ τὸ κοινό, τὸ παρὸν μὲ τὸ παρελθόν. Θὰ προχωροῦσα μάλιστα νὰ πῶ, ὅτι μέσ' ἀπὸ τὸ λεγόμενο διαφαίνεται καὶ τὸ ἀποσιωπούμενο, μέσα δηλ. στὸ κείμενο συνυπάρχει ὁ λόγος καὶ ἡ σιωπὴ, μιὰ σιωπὴ ποὺ ἐμπεριέχει ὅχι μόνο τὸ ἀνέκφραστο ἄλλὰ καὶ τὸ ὑποσημαιούμενο ἥ ἀκόμα καὶ τὸ ἀποσιωπούμενο. Ἡ ἐρμηνευτικὴ λοιπὸν εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ κινηθεῖ πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις ἔχοντας βέβαια ώς θεμελιῶδες κέντρο ἀναφορᾶς τὴν προσωπικὴ ἔκφραση τοῦ συγγραφέα, τὴν παρουσία του μέσα στὸν λόγο. Μὲ ποιὸ ὅμως τρόπο θὰ μπορούσαμε νὰ συλλάβουμε πέρ'

7. Fr. Ast, *Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik*, Landshut 1808, 165-212.



ἀπὸ τὸ γενικὸ-καθολικὸ νόημα τὸ προσωπικὸ πνεῦμα τοῦ κειμένου; "Υστερα, πῶς θὰ μπορούσαμε κάτι, ποὺ ἀνήκει συχνὰ σ' ἔναν ἄλλο καιρό, νὰ τὸ ξαναφέρουμε στὸ παρόν, νὰ τὸ κάνουμε δηλ. νὰ μᾶς μιλήσει ἐδῶ καὶ τώρα; Κι ἀκόμα πῶς θὰ μπορούσαμε μέσ' ἀπὸ τὸ γράμμα ν' ἀνακαλύψουμε τὸ πνεῦμα τοῦ κειμένου, νὰ διαβάσουμε δηλ.. τὶς λέξεις καὶ μέσα καὶ πέρ' ἀπὸ τὶς λέξεις νὰ φέρουμε στὸ φῶς τὴν ἐκφραση τοῦ συγγραφέα;

"Η πρώτη αἰσθηση, ποὺ μᾶς δίνει τὸ κείμενο, εἶναι ἡ γραφή του. Αὐτὴ ἡ γραφή, ως ἔνας σωρὸς γραμμάτων, δὲν εἶναι ἀκόμα λόγος. Ἡ ἀνάγνωση μετασχηματίζει τὸ γράμμα σὲ ἥχο, ποὺ ἐκφράζει μαζὶ μὲ τὴ σιωπηρὴ ἢ τὴ φανερὴ του ἐκφώνηση ἔνα νόημα. Τότε εἶναι ποὺ τὸ κείμενο ἀποκτᾶ μιὰ γλωσσικὴ παρουσία. Διαβάζει λοιπὸν σωστὰ ἔνα κείμενο ἐκεῖνος, ποὺ τὸ καταλαβαίνει, ποὺ μπορεῖ δηλαδὴ νὰ μετουσιώσει τὴ γραφή του σὲ ἀρθρωμένο νόημα. Τὸ κείμενο, ποὺ ώς λόγος ὑπάρχει δυνάμει, ἐνεργοποιεῖται μαζὶ μὲ τὴν ἀνάγνωσή του.

"Η σωστὴ ἀνάγνωση περιλαμβάνει λοιπὸν δυὸ διαλεκτικὰ συνημμένες φάσεις: Τὴν ἀνάγνωση τοῦ γράμματος, ποὺ συνιστᾶ τὴν φιλολογικὴ καθαρὰ ἐρμηνεία, καὶ τὴν κατανόηση τοῦ πνεύματος, ποὺ ὑπερβαίνει τὸ γράμμα γιὰ νὰ εἰσδύσει στὸ προσωπικὸ πνεῦμα τοῦ συγγραφέα καὶ ἀποτελεῖ τὴν κατ' ἔξοχὴν ὑπερβατικὴ ἐρμηνεία. Τὸ κείμενο καθ' ἔαυτὸ σὲ πρώτη ἐπαφὴ δὲν εἶναι μονάχα κάτι ξένο, ποὺ συναντοῦμε, κάτι ποὺ αἰσθανόμαστε ὅτι βρίσκεται σὲ μιὰν ἀπόσταση ἀπὸ μᾶς. Εἶναι καὶ σὲ σχέση πρὸς τὸν συγγραφέα του κάτι, ποὺ ἔχει ἡδη ἀποσπασθεῖ ἀπ' αὐτὸν καὶ ἔχει μιὰ δική του αὐτόνομη ὑπόσταση, εἶναι δηλ.. μιὰ μαρτυρία ἀφ' ἔαυτῆς. Αὐτὴ τὴ μαρτυρία ἐνεργοποιοῦμε σὲ λόγο, ὅταν μποροῦμε νὰ τὴν ἀναγνώσουμε.

"Ἄς πάρουμε σὰν παράδειγμα ἔνα κείμενο τοῦ Ἡρακλείτου: *Ψυχῆς ἐστι λόγος ἔαυτὸν αὐξων* (ἀπ. 115). Τὸ κείμενο αὐτὸ μᾶς σώζεται ως γνήσιο καὶ ἀποτελεῖ μιὰ ρήση τοῦ φιλοσόφου. Τὸ μεταφράζουμε: «Ο λόγος τῆς ψυχῆς εἰν' ἐκεῖνος ποὺ αὐξαίνει τὸν ἔαυτό του». Ἡ μετάφρασή μας εἶναι μιὰ πρώτη ἀνάγνωση, μιὰ πρώτη ἐνεργοποίηση τοῦ λόγου τοῦ κειμένου. "Ομως ἡ μετάφρασή μας παίζει μὲ τὶς ἵδιες τὶς λέξεις τοῦ πρωτοτύπου. Κι ἀναρωτιόμαστε: τί σημαίνει «λόγος» καὶ τί σημαίνει «ψυχὴ» στὸν Ἡράκλειτο; Καὶ παράλληλα: Τί σημαίνουν οἱ δυὸ αὐτὲς λέξεις τὸν καιρὸ τοῦ Ἡρακλείτου, στὸν "Ομηρο ἢ στοὺς ἄλλους ἀρχαῖκούς;

"Ἄν παρακολουθήσουμε τὴν περιπέτεια τῶν λέξεων αὐτῶν στὸν περίγυρο τοῦ φιλοσόφου καὶ στὸν ἴδιο τὸν φιλόσοφο, θὰ πλανηθοῦμε μέσα σὲ μιὰ πολυσημία, ποὺ θὰ ἀπαιτήσει σύμφραση σημασιῶν, οἱ ὄποιες ἀνασυνδέουν τὶς ἄλλες πηγὲς μὲ τὸν Ἡράκλειτο καὶ τὰ ἀποφθέγματα τοῦ Ἡρακλείτου ἀνάμεσά τους. Θὰ δοῦμε τότε, ὅτι ἡ λέξη «ψυχὴ» καὶ «λόγος» φέρονται ἀπὸ τὴ μιὰ σημασία στὴν ἄλλη. Καὶ μέσ' ἀπ' τὸ πλέγμα τῶν



μεταφορῶν τους εἴμαστε ύποχρεωμένοι ν' ἀποκαλύψουμε τὴν νέα σημαντικὴν ἐνότητα, ποὺ φέρνει στὸ φῶς ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας, ἐπιλέγοντας αὐτὸ ποὺ προσιδιάζει στὸ κείμενο. Ἡ γραφὴ λοιπόν, τὸ γράμμα τῆς λέξης, μετασχηματίζεται σὲ νόημα, τὸ νόημα ὅμως ἀνάγεται στὴ διάσταση τοῦ χρόνου καὶ τῶν προσώπων, ποὺ τὸ ἐκφράζουν, ἔχει δηλ. ἔνα ὑπόβαθρο ἱστορικό, πού, ἐνῷ ὑποχρεωνόμαστε νὰ γνωρίσουμε, συγχρόνως τὸ ξεπερνοῦμε, ἀφοῦ τελικὰ ἀναγόμαστε στὸ προσωπικὸ μήνυμα τοῦ συγγραφέα.

Ἡ λέξη «λόγος» καὶ ἡ λέξη «ψυχὴ» γιὰ μᾶς σήμερα σημαίνουν πολλὰ καὶ δὲν σημαίνουν αὐτό, ποὺ θέλει νὰ πεῖ ὁ Ἡράκλειτος. Αὐτὸ τὸ ξένο σὲ μᾶς, ποὺ ἐνσαρκώνουν οἱ λέξεις τοῦ Ἡρακλείτου, μὲ τὴν ἐρμηνεία πάει νὰ γίνει σὲ μᾶς οἰκεῖο. Συμφράζοντας ἄλλα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ φιλοσόφου ἐρμηνεύουμε: «Ο λόγος, τὸ νόημα καὶ ἡ ἀρχή, ποὺ συνέχει τὰ ἀντίθετα, μέσα στὴν ψυχὴ, τὴν ἐγρηγοροῦσα συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, αὐξαίνει τὸν ἑαυτό του».

Τὸ ἴδιο ὅμως κείμενο μπορεῖ νὰ τὸ ἐρμηνεύσει κανεὶς διαφορετικά, συμφράζοντάς το μὲ ἄλλα νεύματα, ποὺ δίνουν οἱ ρήσεις τοῦ Ἡρακλείτου, ὅπως ὁ λόγος ποὺ ἐπιφαίνεται σὰν φωτιὰ καὶ ἡ ψυχὴ ποὺ ὑγραινόμενη χάνει τὸν ἑαυτό της. Τὰ νεύματα παραπέμπουν περισσότερο πρὸς καταστάσεις φυσικὲς κι ὁ λόγος γίνεται ἡ φωτιὰ τῆς ψυχῆς, ποὺ αὐξαίνει τὸν ἑαυτό της, ἐνῷ πάει νὰ σβύσει δσο αὐτὴ ὑγραίνεται.

Πολλὰ ἐρωτήματα μένουν ἀνοικτὰ κατὰ τὴν ἐρμηνεία καὶ ἀπαιτοῦν κάθε φορὰ μιὰν ἐπανασύμφραση, μιὰ πορεία ἀπὸ τὸ ρητὸ στὸ ἄρρητο τοῦ λόγου.

Γιατί ὅμως νὰ ὑπάρχουν πολλὲς ἐρμηνεῖες γιὰ τὸ ἴδιο κείμενο; Μήπως ἡ ἀλήθεια τοῦ κειμένου δὲν εἶναι μία, ἐναποτεθειμένη τελειωτικὰ μέσα σ' αὐτό; Μήπως οἱ ἐρμηνευτὲς τῆς ἀλήθειας τοῦ κειμένου ἀδυνατοῦν νὰ φέρουν στὸ φῶς αὐτὴ τὴ δοσμένη μέσα στὶς λέξεις τοῦ κειμένου ἀλήθεια, γιατὶ ὡς ἐρμηνευτὲς ξεκινοῦν κάθε φορὰ ἀπὸ διαφορετικὲς προϋποθέσεις; Ἡ ἐρμηνευτικὴ μᾶς θέτει ἐνώπιον τοῦ προβλήματος τῆς ἀλήθειας καὶ τῶν προϋποθέσεων, ποὺ καθορίζουν κάθε λογῆς ἐρμηνεία.

7. Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὴν ἐρμηνευτικὴν κατανόησην.

Συνήθως ἡ ἀλήθεια ἐκλαμβάνεται ως μιὰ ἀναφορὰ ἐνὸς ὑποκειμένου, ποὺ γνωρίζει, πρὸς ἔνα ἀντικείμενο, ποὺ γνωρίζεται. Αὐτὴ τὴ σχέση τῆς σκέψης πρὸς τὸ ὃν οἱ σχολαστικοὶ τὴν εἶπαν *adæquatio intellectus et rei*, ἐξίσωση τοῦ νοῦ μὲ τὸ πράγμα. Στὴν περίπτωσή μας ἡ ἀλήθεια θὰ ἥταν ἡ συμφωνία τοῦ ὑποκειμένου-ἐρμηνευτῆ μὲ τὸ ἀντικείμενο-κείμενο. Αὐτὴ ἡ προσέγγιση προϋποθέτει ὅμως δύο δεδομένες-καθ' ἑαυτὲς πραγματικότητες, ἐκείνη τοῦ ἐρμηνευτῆ κι ἐκείνη τοῦ ἐρμηνευομένου κειμένου. Τὸ



έρωτημα ώστόσο ποὺ τίθεται εἶναι, ἂν μποροῦν οἱ δύο αὐτὲς πραγματικότητες νὰ νοηθοῦν χωριστά, ὥστε νὰ ἔρθουν μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια σὲ συμφωνία.

Ἄπὸ μιὰ ἄποψη τὸ κείμενο ἔχει ἀποδεσμευθεῖ ἀπὸ τὸν συγγραφέα του καὶ ἐπομένως παρουσιάζεται ως κάτι τετελεσμένο. Ὅμως ἔτσι ἴδωμένο τὸ κείμενο ὑπάρχει μόνον δυνάμει. Γιατὶ τὸ κείμενο ως κείμενο θέλει νὰ ἀνακοινώσει κάτι. Αὐτὴ ὅμως ἡ «ἀνακοίνωση», ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν οὐσία τοῦ κειμένου, ἀναστέλλεται ὅσο καιρὸ τὸ κείμενο δὲν διαβάζεται. Γιὰ νὰ γίνει ἐνεργὸς οὐσία, ὅπως εἴπαμε, πρέπει νὰ «μιλήσει» σὲ κάποιον, νὰ ξεπεράσει δῆλο τὴν τετελεσμένη του σιωπὴ καὶ ν' ἀρχίσει νὰ γίνεται λόγος, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν ἀναγνώστη του. Ἐνεργὸς λοιπὸν πραγματικότητα γίνεται τὸ κείμενο σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὸν ἀναγνώστη-έρμηνευτή.

Ἄλλὰ καὶ ὁ ἀναγνώστης-έρμηνευτὴς γίνεται αὐτὸ ποὺ εἶναι σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὸ κείμενο ποὺ διαβάζει. Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν μιὰ ἔξωτερικὴ σχέση ἀνάμεσα στὸν ἔρμηνευτὴ καὶ τὸ κείμενό του, ως ἐὰν νὰ ἦταν καὶ οἱ δυό τους ἀφ' ἕαυτῶν δεδομένοι συντελεστές. Ἄλλὰ καὶ οἱ δυὸ μποροῦν νὰ γίνουν αὐτὸ ποὺ εἶναι μόνο μέσ' ἀπὸ τὸν ἀμοιβαῖο τους συχετισμό. Ἡ ἀλήθεια τοῦ κειμένου ἐνεργοποιεῖται, ἀποκαλύπτεται μέσ' ἀπ' αὐτὸν τὸν συσχετισμό, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ως μία συμφωνία, ἀφοῦ οἱ δύο ὅροι ἀναφορᾶς δὲν εἶναι ἐξ ἀρχῆς δεδομένες πραγματικότητες ἀλλὰ πραγματώνονται μέσ' ἀπὸ τὴν ἀλληλοαναφορά τους.

Καὶ οἱ δυὸ συντελεστές τῆς ἔρμηνείας δὲν ὑπάρχουν ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. Τὸ κείμενο γεννιέται μέσα σὲ μιὰν ἱστορικὴ στιγμὴ, ἀπὸ ἓνα συγγραφέα, ποὺ ζεῖ καὶ ἐκφράζει αὐτὴ τὴ στιγμὴ μέσ' ἀπὸ μιὰ προσωπικὴ ἐμπειρία. Καθὼς λοιπὸν τὸ κείμενο γράφεται, γίνεται μαρτυρία αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας, ποὺ ἀναφέρεται στὴ στιγμὴ ποὺ τὸ γέννησε. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν ἔρμηνευτή. Κι αὐτὸς ζεῖ μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς καὶ τοῦ τόπου του καὶ εἶναι ἐκφραστὴς τῆς ἱστορικῆς παρουσίας καὶ τῶν δυό. Ὡστε ἡ ἀποκαλυπτόμενη ἀλήθεια τοῦ κειμένου, ποὺ γίνεται μέσα στὴν ἔρμηνεία, κινεῖται στὴ διάσταση τῆς ἱστορικότητας. Ἡ ἀλήθεια βγαίνει μέσ' ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς ἱστορικῆς στιγμῆς, ποὺ ἐκφράζει τὸ κείμενο, καθὼς μετατίθεται καὶ ἐνεργοποιεῖται στὴ συνείδηση τοῦ ἔρμηνευτῆ, ποὺ τὸ κατανοεῖ ἐκθέτοντάς το μὲ τοὺς ὅρους τῆς δικῆς του ἱστορικῆς ἐμπειρίας.

Κι αὐτὴ ἀκόμα ἡ ἐπιστημονικὴ ἐμπειρία, στὴν περιοχὴ π. χ. τῆς φυσικῆς, δὲν ἔχει νὰ κάμει μὲ μιὰν «ἀντικειμενική» πραγματικότητα οὔτε ἡ ἀλήθεια, ποὺ φέρνει στὸ φῶς, εἶναι «ἀντικειμενική», γιατὶ κι αὐτὴ ἡ ἐμπειρία ἔχει μιὰν ὑφὴ γλωσσική, τῆς ὅποιας τὰ θεμέλια εἶναι προ-επιστημονικά. Ἡ αὐτάρκεια τῆς ἐπιστημονικῆς ἔννοιολογίας, ὅπως σωστὰ παρ-



τηρεῖ ό H.-G. Gadamer⁸, είναι καθαρή ψευδαίσθηση. Ο άνασκοπικὸς χαρακτήρας τῆς ἐμπειρίας μᾶς βοηθᾷ νὰ κατανοήσουμε, ὅτι τὰ πράγματα μᾶς ἀποκαλύπτονται πάντα κάτω ἀπὸ δρισμένες προοπτικὲς ἢ προλήψεις (Gadamer), ποὺ ἔχουν σὲ μεγάλο βαθμὸ γλωσσικὸ χαρακτήρα (πρβλ. γλωσσικὰ παίγνια, Wittgenstein) καὶ συνυφαίνονται μὲ τὴν ἱστορικὴ παράδοση, μέσα στὴν ὁποία ζοῦμε ἀποτελώντας προϋποθέσεις γιὰ κάθε δυνατὴ κατανόηση. Μέσ’ ἀπὸ τὶς προ-λήψεις αὐτὲς συναντοῦμε ἔτσι καὶ τὰ «κείμενα» καὶ ἡ συνάντησή μας αὐτὴ δὲν είναι παρὰ μιὰ οἰκείωση τοῦ ξένου μὲ τὴ διπλὴ σημασία τοῦ ὄρου, ὅτι τὸ ξένο ἔξοικειώνεται μὲ μᾶς καὶ ἐμεῖς ἔξοικειωνόμαστε μὲ τὸ ξένο.

Ολος ὁ ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπινου βίου δὲν είναι παρὰ ἕνας ἀγώνας οἰκειώσεως μὲ τὸ ἄγνωστο τοῦ κόσμου γύρω μας καὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας μέσα μας, ἀφοῦ ὑπάρχουμε μαθαίνοντας νὰ ἐνοικοῦμε ἐντός τους καὶ νὰ διαλεγόμαστε διαρκῶς μαζί τους. Στὴν περίπτωση τῆς σχέσης Ἐγὼ-Ἐσύ ή οἰκείωση αὐτὴ στηρίζεται σὲ μιὰν ἀμοιβαιότητα διπλῆς ἀνασκόπησης, ἀφοῦ τὸ Ἐγὼ ἀνασκοπεῖ τὸν ἑαυτό του, καθὼς διαλέγεται μὲ τὸ Ἐσύ ὅχι μόνον ἄμεσα ἀλλὰ καὶ ἔμμεσα, μέσα δηλ. ἀπὸ τὸ Ἐσύ. Ἔτσι ἡ εἰκόνα, ποὺ σχηματίζει τὸ Ἐγὼ γιὰ τὸν ἑαυτό του, είναι ἀπὸ τὴ μιὰ μιὰ εἰκόνα ἀπλῆς ἀνασκόπησης καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μιὰ εἰκόνα ἰδωμένη μέσ’ ἀπὸ τὴν εἰκόνα, ποὺ σχηματίζει τὸ Ἐσύ γι’ αὐτό. Τὸν ἑαυτό μας λοιπὸν τὸν γνωρίζουμε διὰ τῆς ἐτερότητας τοῦ ἄλλου, ποὺ μπορεῖ νὰ είναι ἕνα πρόσωπο, μπορεῖ νὰ είναι ὅμως καὶ τὸ ἔργο, ἡ ἐκφραση ἐνὸς προσώπου ὅπως τὴν συναντοῦμε ώς παράδοση ἢ ώς γραπτὸ λόγο.

Κάθε μορφὴ ἀλήθειας ἀνακύπτει λοιπὸν μέσ’ ἀπὸ ἕναν ἔρμηνευτικὸ διάλογο, ὅπως τὸν περιγράψαμε. Αὐτὸς ὁ διάλογος δὲν είναι ἕνας ναρκισσευόμενος αὐτοσυσχετισμός, οὕτε μιὰ ἀφελῆς ἀποδοχὴ μιᾶς «ἀντικειμενικῆς πραγματικότητος», ἀλλὰ μιὰ ἀμοιβαιότητα προσφορᾶς καὶ λήψης, μέσα στὴν ὁποία συντελεῖται ἡ οἰκείωση. Τὸ ξένο προβαίνει μέσ’ ἀπ’ αὐτὸν τὸν διάλογο ώς δριο, τὸ ὅποιο μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε ἀλλὰ καὶ ώς δριο, ποὺ μένει ἀξεπέραστο ώς μιὰ ἔσχατη ἐτερότητα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ έρμηνευτικὴ ἐμπειρία είναι πάντα συνδεδεμένη μὲ τὸ δριο, είναι μιὰ πεπερασμένη ἐμπειρία, ποὺ ἔχει συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ της ώς πεπερασμένης.

8. Η ἀναμέτρηση τῆς έρμηνευτικῆς μὲ τὴν ἀναλυτικὴ φιλοσοφία τῆς γλώσσας.

Σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν έρμηνευτικὸν αὐτὸν διάλογο ἀνάμεσα στὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὰ πράγματα ἡ ἀναλυτικὴ φιλοσοφία ἐπεχείρησε νὰ ἀναγάγει τὴ γλώσσα σ’ ἕνα σύστημα ἀπὸ ἀφηρημένες (χωρὶς ἐμπειρικὸ περιεχόμενο)

8. H.-G. Gadamer, ὁ.π., Einleitung XXVIII.



δομές, που διατυπώνονται μὲ σημεῖα-σύμβολα καὶ ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὶς δομές τῆς πραγματικότητας. Αὐτὴ ἡ θέση, που ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴ σύνδεση "Υποκειμένου-Κατηγορήματος μὲ τὸ βοηθητικὸ ρῆμα «εἶναι» καὶ ως λογικὴ τάξη ἀπεικονίζει μιὰν δοντολογικὴ τάξη, ἀκολουθεῖ μιὰ παράδοση ὡς τὸν Leibniz καὶ φτάνει στὶς μέρες μας σ' ἓνα ἀποκορύφωμα μὲ τὴν ἀναλυτικὴ φιλοσοφία τοῦ Wittgenstein⁹, που ἐπιχειρεῖ ν' ἀντιστοιχήσει μὲ μιὰ σχέση ἀπεικόνισης τὴν κοσμικὴ τάξη μὲ τὴ λογικὴ-μαθηματικὴ καὶ τὴ γλωσσική.

Ἡ θέση ὅμως αὐτὴ τῆς ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας ἀποκλείει κάθε ἐμπειρικὸ-βιωματικὸ περιεχόμενο ἀπὸ τὴ γλώσσα καὶ προϋποθέτει μιὰ συμφωνία ἀνάμεσα σὲ μιὰ τυπικὴ γλωσσικὴ δομὴ καὶ τὴ δομὴ τῶν πραγμάτων-γεγονότων. Αὐτὸ τὸ σύστημα δομῶν βεβαιώνει καὶ τὴ διυποκειμενικότητα τῆς γλώσσας. Εἰναι ὅμως δυνατὴ μέσ' ἀπὸ τὴν τυπικὴ διατύπωση τοῦ λόγου ἡ κατανόηση τῆς γλώσσας ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ τῆς πραγματικότητας ἀπὸ τὴν ἄλλη; Ποιὸς μᾶς βεβαιώνει γιὰ τὴν ἀντιστοιχία τους;

Ο ἴδιος ὁ Wittgenstein φτάνει στὸ ἔρωτημα αὐτό, ἀφοῦ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ μορφὴ (τύπος), που καθιστᾶ δυνατὴ τὴ δομικὴ ἀπεικόνιση τῶν γεγονότων τοῦ κόσμου πάνω στὰ σημεῖα-γεγονότα τῆς γλώσσας, δὲν μπορεῖ νὰ ἀπεικονισθεῖ ως γεγονός, καὶ τοῦτο σημαίνει, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς λειτουργίας τῆς ἀπεικόνισης τῆς γλώσσας, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀνακοινωθεῖ καὶ κατὰ συνέπεια νὰ γνωσθεῖ. Ἡ ἴδια δηλαδὴ ἡ μεταφυσικὴ παραδοχὴ τῆς ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας γιὰ τὴν ἀντιστοίχηση μιᾶς φορμαλιστικῆς λογικῆς τῆς γλώσσας μὲ τὴ δομὴ τῆς πραγματικότητας αὐτοαναιρεῖται. Ο Wittgenstein καταφεύγει ἀπὸ τὴ μονοσήμαντη τυπικὴ λογικὴ γλώσσα στὴν πολυσήμαντη φυσικὴ γλώσσα καὶ τὰ ποικίλα παίγνια της. Αὐτὴ ἡ γλώσσα τῆς ἐμπειρικῆς συναναστροφῆς μας μὲ τὰ πράγματα ὑποβαστάζει κάθε ἐρμηνεία τοῦ κόσμου ὡς μιὰ ἔσχατη μεταγλώσσα. Ἐπομένως οἱ καθοδηγητικὲς ἀπόψεις τῆς ἀποκάλυψης τοῦ κόσμου καθορίζονται ἀπὸ τὴ γλώσσα τῆς προεπιστημονικῆς ἀναστροφῆς μας μὲ τὸν κόσμο. Ἀκόμα κι ἔνα ἀξιωματικὸ σύστημα παραμένει πάντα ἔκφραση τῆς σχεδιάζουσας συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ γλωσσικὴ ὅμως τάξη κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἀνάγεται σὲ μιὰν ἀπεριόριστη πολλότητα γλωσσικῶν παιγνίων, που λειτουργοῦν μέσα στὴν ἐμπράγματη συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου.

Χαρακτηριστικὰ ρωτᾶ ὁ Wittgenstein στὸ Tractatus: «Ποιὰ εἶναι τὰ ἀπλὰ συστατικὰ μέρη τῆς καρέκλας; Τὰ κομμάτια τοῦ ξύλου, ἀπὸ τὰ ὅποια συναρμολογεῖται; Ἡ τὰ μόρια ἢ τὰ ἄτομα;» «'Απλὰ» σημαίνει «οὐχι συντεθειμένα». Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐξαρτᾶται μὲ ποιὰ ἔννοια συντεθειμένα. Δὲν ἔχει κανένα νόημα νὰ μιλοῦμε γιὰ τὰ ἀπλὰ συστατικὰ μέρη τῆς

9. L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, London 1974, 4.014 καὶ 4.0141.



καρέκλας γενικά... Μόνον μέσα στὰ πλαισια ἐνὸς γλωσσικοῦ παιγνίου¹⁰, ποὺ λειτουργεῖ ἔμπρακτα, μᾶς ἀποκαλύπτεται τὸ δλον ἐνὸς περιστασιακοῦ ὄριζοντα, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε σύμφωνα μὲ μιὰ ὅρισμένη τάξη, ποιὰ εἶναι τὰ συστατικὰ μέρη ἐνὸς πράγματος.

Κριτήριο λοιπὸν μᾶς λογικῆς τάξης εἶναι τὸ πλῆθος τῶν γλωσσικῶν παιγνίων; Ποιὰ ὅμως τότε θέση ἔχει ὁ λόγος, ποὺ κατανοώντας και συγκρίνοντας τὰ διάφορα γλωσσικὰ παίγνια παίζει μὲ δλα αὐτὰ ὡς ἔνας ὑπερβατικὸς νοηματικὸς συσχετισμός; Γιατί, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Karl Otto Apel¹¹, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιγράψει κανεὶς ἔνα γλωσσικὸ παίγνιο, ποὺ λειτουργεῖ ἔμπράγματα, χωρὶς προηγουμένως μέσω μᾶς προκατανόησης τοῦ νοήματος γενικὰ νὰ ἔρθει σ' ἐπικοινωνία μὲ τοὺς παῖκτες τοῦ γλωσσικοῦ παιγνίου και μάλιστα μὲ τὸν τρόπο μᾶς διαλογικῆς ὑπέρβασης δλης τῆς μόνον ἔμπράγματα δυνατῆς σημειωτικῆς συμπεριφορᾶς. Γι' αὐτὸ και ἡ σημασία τῆς λέξης δὲν ταυτίζεται μὲ τὴ συγκεκριμένοποίηση τῆς λειτουργίας της μέσα στὴν περίσταση, ἀλλιῶς δὲν θὰ εἶχε τὴν δυνατότητα τῆς ἀνασύμφρασης κάτω ἀπὸ νέες περιστάσεις οὔτε θὰ εἴχαμε συνείδηση τοῦ περιστασιακοῦ της χαρακτήρα.

Πέρα λοιπὸν ἀπὸ τὴν πολλότητα τῶν γλωσσικῶν παιγνίων κατ' ἀνάγκην ἀναγόμαστε στὸν ὀντολογικὸ λόγο τῆς γλώσσας, ἡ ὁποία ἀναδιπλώνεται στὸν ἑαυτό της. ‘Ο λόγος αὐτὸς ἀποτελεῖ τὸ ἀνασκοπικὸ συστατικὸ κάθε γλωσσικῆς πράξης και καθιστᾶ κάθε γλωσσικὸ παίγνιο, ποὺ λειτουργεῖ μέσα σ' ἔνα περιστασιακὸ ὄριζοντα, ἔκφραση ἐνὸς ἀναφορικοῦ νοήματος, ποὺ ἀποκαλύπτει μιὰν ὅψη τοῦ κόσμου. Μὲ τὴ διαπίστωση αὐτὴ ὅμως ἡ ἀναλυτικὴ φιλοσοφία τῆς γλώσσας μεταπίπτει σὲ μιὰν ἔρμηνευτικὴ τοῦ λόγου. Αὐτὴ ἡ ἔρμηνευτικὴ οἰκείωση μὲ τὰ διάφορα γλωσσικὰ παίγνια και τὶς ὕψεις τοῦ κόσμου, ποὺ περιστασιακὰ ἀποκαλύπτουν, μᾶς ἀνοίγει τὸν δρόμο πρὸς μιὰν ὀντολογία.

‘Η έρμηνευτικὴ ἐπομένως προσέγγιση σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀναλυτική, ἐνῷ ἀναφέρεται στὴν κατανόηση τοῦ συγκεκριμένου περιστασιακοῦ ὄριζοντα, μέσα στὸν ὅποιον ἐνεργεῖ ἡ γλώσσα, συνάμα δὲν λησμονεῖ ὅτι λειτουργεῖ ὡς ἔνας ἀνασκοπικὸς λόγος, ποὺ ὑπερβαίνει αὐτὸν τὸν περιστασιακὸν ὄριζοντα. ‘Οπως ἥδη διέγνωσε ὁ Dilthey, τὸ βίωμα και ἡ νοηματικὴ δομὴ κατὰ τὴ διείσδυση κατανοήσεως βρίσκονται σὲ σχέση ἀμοιβαιότητας και συνιστοῦν ἔναν ἔρμηνευτικὸ κύκλο. ‘Η τεχνικὴ-λογικὴ δομὴ και ἡ φυσιογνωμικὴ παρουσία ἀλληλοσυμπληρώνονται στὴν κατανόηση τῆς νοηματικῆς τάξης τοῦ κόσμου.

10. Τέτοια γλωσσικὰ παίγνια εἶναι π.χ. τὸ χαιρετᾶν, τὸ προστάσσειν, τὸ ὄριζειν, τὸ συμπεραίνειν, τὸ ἀφηγεῖσθαι, τὸ προσεύχεσθαι κτλ..

11. K. O. Apel, *Transformation der Philosophie*, Frankfurt am Main 1976, I, 177.



‘Η έρμηνευτική συνιστᾶ λοιπὸν μιὰ σύνθεση τῆς τεχνογνωμίας καὶ τῆς φυσιογνωμικῆς¹². Βίωμα καὶ συνειδησιακὴ δομή, περιεχόμενο καὶ μορφή, πρακτικὴ βιτικὴ ἐμπλοκὴ καὶ ἐκκεντρικὴ ἀνασκόπηση σχηματίζουν τὸν έρμηνευτικὸν κύκλο, μέσ’ ἀπὸ τὸν ὅποιο κατανοοῦμε τὴν πραγματικὴ γλώσσα καὶ τὴ σχέση της μὲ τὴν ἀποκαλυπτόμενη τάξη τοῦ κόσμου. ‘Η έρμηνευτικὴ γίνεται κατανόηση τοῦ λόγου, ποὺ δρᾶ μέσα στὴν ίστορικὴ μοίρα.

9. Η ρητορική, ή έρμηνευτική καὶ ή κριτική τῆς ιδεολογίας.

‘Ο ἀνθρώπινος λόγος κατὰ τὴ δραστικὴ του πορεία ἐμπλέκεται μέσα στὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴν πράξη. ‘Η ρητορικὴ ως τέχνη τοῦ λόγου ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ὄψη τῆς ἐμπλοκῆς τοῦ λόγου μέσα στὴν πράξη Ζητᾶ νὰ πείσει, νὰ ύποβάλει, νὰ ἐμπνεύσει στάσεις, νὰ χαράξει σκοποὺς καὶ νὰ ώθήσει σὲ ἐνέργειες. Καὶ τοῦτο ὅχι μόνο στὴν περιοχὴ τῆς πολιτικῆς δραστηριότητας ἀλλὰ καὶ στὴν περιοχὴ τῆς παιδείας, τοῦ κηρύγματος, τῆς ἐπιστημονικῆς διαφώτισης, τῆς ὅποιασδήποτε μορφῆς προπαγάνδας ἢ ἔκθεσης μιᾶς ιδεολογίας. ‘Η ρητορικὴ ἔτσι ἀπλώνεται πρὸς ὅλες τὶς μορφὲς ἐπικοινωνίας μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Είναι ὁ ἐνεργὸς λόγος, ποὺ μπορεῖ νὰ παίζει παγιδεύοντας τοὺς ἀνθρώπους ἢ νὰ πείθει καὶ νὰ παρορμᾶ πρὸς δοκιμασμένους σκοπούς. Κι αὐτὸς ὁ χαρακτήρας τῆς ρητορικῆς τὴν ἔφερε ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια σὲ συνάφεια καὶ ἀντίθεση πρὸς τὴν φιλοσοφία. Σὲ ἀντίθεση, γιατὶ ή ρητορικὴ μπορεῖ νὰ παρασύρει στὴν πλάνη καὶ σὲ συνάφεια, γιατὶ ή ρητορικὴ μπορεῖ νὰ μετουσιωθεῖ σὲ διαλεκτικὴ καὶ νὰ γίνει ἔκφραση τῆς φιλοσοφικῆς ἀναζήτησης καὶ πειθοῦς, ἀφοῦ ή ρητορικὴ χωρὶς νὰ παραγνωρίζει τὸ ἥθος καὶ τὸ πάθος ἀναγκάζεται κι αὐτὴ νὰ καταφύγει στοὺς λόγους καὶ νὰ στηριχθεῖ στὴν αἰτιολόγησή τους. ‘Αν ή ρητορικὴ είναι λόγος ἄμεσος, ποὺ ἐμπλέκεται στὴ δράση, ή έρμηνευτικὴ είναι λόγος, ποὺ ἀφίσταται τῶν πραγμάτων καὶ τῆς πράξης καὶ ἀποβλέπει στὴν κατανόηση τοῦ ἐμπράγματου αὐτοῦ λόγου.

‘Ο έρμηνευτὴς μὲ τὴ διπλὴ ἀνασκόπηση ποὺ ἀναφέραμε οἰκειώνεται τὸν ξένο λόγο καὶ αὐτὴ ή οἰκείωση είναι μιὰ διαρκὴς ἐπανασύμφραση τοῦ παραδιδόμενου λόγου μέσα στὸ ίστορικὸ παρὸν τοῦ έρμηνευτῆ. ‘Ετσι ὁ λόγος (ρητορικὴ) καὶ η κατανόηση τοῦ λόγου (έρμηνευτικὴ) συνυπάρχουν καὶ ἀλληλοσυμπληρώνονται βεβαιώνοντάς μας γιὰ τὴν καθολικότητα τῆς ἀνθρώπινης γλωσσικότητας. Λόγος καὶ κατανόηση τοῦ λόγου διεισδύουν ἀμοιβαῖα δ ἔνας μέσα στὸν ἄλλον, ἀφοῦ δὲν θὰ ύπηρχε συνεννόηση,

12. K. O. Apel, δ.π. 193.



ἄν δὲν ὑπῆρχε διαταραχὴ αὐτῆς τῆς συνεννόησης καὶ προσπάθεια ὑπερνίκησης αὐτῆς τῆς διαταραχῆς.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ προβάλλει καὶ ἡ σχέση τοῦ λόγου μὲ τὸ κοινό, στὸ ὅποιο ἀπευθύνεται ὁ λόγος. Χωρὶς ἀμφιβολίᾳ ἡ ρητορικὴ προσφωνεῖ ἔνα εὐρύτατο κοινὸ καὶ ἔχει ως ἀρχή της τὴν προσαρμογὴ στὸν τύπο τοῦ κοινοῦ, ποὺ ζητᾶ νὰ πείσει. Ἡ ρητορικὴ ἔτσι ἀλλάζει μορφές, γίνεται λόγος πρωτεϊκὸς καὶ συχνὰ δημαγωγικός, ὑποκείμενος στὴν μεταβλητότητα καὶ τὴν ἀστάθεια τοῦ κοινοῦ. Ἡ ρητορικὴ μακρολογία δραπετεύει, ὅπως καὶ στὸν *Πρωταγόρα*, ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ κριτικοῦ λόγου. "Ομως παρ' ὅλην αὐτὴν τὴν ταραχὴν καὶ πλάνη τοῦ λόγου κανεὶς δὲν μπορεῖ ν' ἀρνηθεῖ τὸ αἴτημα, ὅτι ὁ λόγος μπορεῖ καὶ πρέπει ν' ἀπευθύνεται σὲ ὅλους, νὰ εἰναι δηλαδὴ καθολικός. Ἡ ρητορικὴ ζητᾶ νὰ ἐκπληρώσει αὐτὸ τὸ αἴτημα καὶ συγχρόνως διατρέχει τὸν κίνδυνο νὰ τὸ ἀφήσει ἀνεκπλήρωτο παρασυρόμενη μέσα στὴν παθολογία τῆς ἐπικοινωνίας. Καθὼς ὅμως ἡ ρητορικὴ αὐθυπερβαίνεται σὲ ἐλεγκτικὴ καὶ διαλεκτικὴ (τὸ φαινόμενο αὐτὸ τὸ βλέπομε σ' ὅλῃ του τὴ δραματικότητα στὸ πλατωνικὸ ἔργο), μετασχηματίζεται ως ἔνα βαθμὸ σὲ ἐρμηνευτική, ποὺ ἀντιτίθεται στὴ γοήτευση τῆς συνείδησης καὶ ἐπιχειρώντας νὰ διακρίνει τὸ ἀληθινὸ ἀπὸ τὸ πιθανὸ τείνει νὰ δομήσει ἐκ νέου μιὰ διαταραγμένη προσωπικὴ συμφωνία μέσω μιᾶς ἀμοιβαίας ἀνασκόπησης.

Ο ἐρμηνευτικὸς λόγος ὅπως καὶ ὁ φιλοσοφικὸς δὲν ἀπευθύνονται ἐπομένως σ' ἔνα κλειστό, ἐκλεκτὸ κοινὸ κατὰ τρόπο, ποὺ θὰ ἥταν ἄξιος νὰ πείσει καὶ τοὺς θεούς¹³, ἀλλὰ σ' ἔνα οἰκουμενικὸ κοινό, στὸν καθένα ἄνθρωπο. Γι' αὐτὸ καὶ ἔχει ως ἀφετηρία του τὶς κοινὲς προ-γνώσεις τῶν ἀνθρώπων, ποὺ θεμελιώνουν κοινές, ἀποδεκτὲς σὲ ὅλους ἀρχές. Τὸ κοινὸ ὅμως αὐτὸ εἶναι ἐκτεθειμένο στὴν παγίδευση τῆς ἰδεολογίας, ποὺ συνιστᾶ μιὰ ψευδὴ γλωσσικὴ συνείδηση. Γιατὶ ἡ γλώσσα εἶναι καὶ ἔνα μέσο κυριαρχίας καὶ κοινωνικῆς δύναμης, ποὺ ὑπηρετεῖ τὴν νομιμοποίηση τῶν σχέσεων τῆς δργανωμένης βίας¹⁴.

Ἡ ἐρμηνευτικὴ ἀνασκόπηση στὴν περίπτωση αὐτὴ παίρνει τὴ μορφὴ τῆς κριτικῆς τῆς ἰδεολογίας μὲ στόχο τὴν ἀποκάλυψη «τῆς ἀπάτης ποὺ γίνεται μὲ τὴ γλώσσα». Ὑπάρχει σ' αὐτὴ τὴν κριτικὴ ἀνασκόπηση ἔνα ἐνδιαφέρον πρὸς χειραφέτηση, ποὺ ἀναλαμβάνει νὰ ἀρει τοὺς ἐξωτερικοὺς καὶ ἐσωτερικοὺς ἀναγκασμοὺς μὲ τὴν συνειδητοποίησή τους. "Οπως εἶναι γνωστὸ ὁ M. Horkheimer ἔχει ἀναπτύξει τὴν θεωρία τῆς κριτικῆς, ποὺ θεμελιώνεται στὴν ἔννοια τοῦ διαφέροντος. Τὰ διαφέροντα βρίσκονται

13. Πλάτωνος, *Φαιδρος* 273a-274a.

14. J. Habermas, *Zu Gadamer's Wahrheit und Methode, Hermeneutik und Ideologiekritik*, Frankfurt am Main 1971, 52.



στήν πηγή κάθε σκέψης, καλύπτονται όμως ίδεολογικά. «Γιὰ τὴν ἀξία μιᾶς θεωρίας», λέει ὁ Horkheimer, «δὲν ἀποφασίζει τὸ τυπικὸ κριτήριο τῆς ἀλήθειας μόνον..., ἀλλὰ ὁ συσχετισμός της μὲ τὰ ἔργα, ποὺ στὴ συγκεκριμένῃ ιστορικῇ στιγμῇ ἀναλαμβάνονται ἀπὸ τὶς προοδευτικὲς κοινωνικὲς δυνάμεις»¹⁵

Κάθε θεωρία κρίνεται μὲ βάση τὴν ἀξία, ποὺ ἔχει γιὰ τὴν πράξη. Ἡ κριτικὴ θεωρία ἀναζητᾶ τὸν χῶρο ἐκεῖνον, μέσ' ἀπὸ τὸν ὅποιο θὰ μπορούσαμε νὰ διακρίνουμε τὰ γνήσια διαφέροντα ἀπὸ τὰ νόθα, τὰ φανερὰ ἀπὸ τὰ ἀφανέρωτα καὶ τὰ μεταμφιεσμένα. Ἐξ ἀφορμῆς αὐτῶν τῶν τελευταίων διαφερόντων μποροῦν νὰ διατυπωθοῦν θεωρίες, ποὺ λειτουργοῦν ως ίδεολογίες ἔξυπηρετώντας ὄρισμένες κοινωνικὲς τάξεις. Ἐτσι ὁ ἀλογισμὸς τῆς φιλοσοφίας τῆς ζωῆς συνιστᾶ μιὰ ίδεολογία, ποὺ προετοιμάζει τὸν φασισμό, καὶ ὁ θετικισμὸς τοῦ κύκλου τῆς Βιέννης, ποὺ ἀνάγει τὴ γνώση σὲ μιὰ στατική, ἔξωτερικευμένη καταγραφὴ γεγονότων, ὁδηγεῖ σὲ μιὰ συσχέτιση μὲ τὴν πολιτικὴ πράξη ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων.

Αὐτὰ ὅλα ίδωμένα ἀπὸ τὴν κριτικὴ σκοπιὰ γεννοῦν όμως τὸ ἔρώτημα, ποὺ κατ' ἀνάλογο τρόπο εἶχε τεθεῖ καὶ στὴν περίπτωση τῆς καταφυγῆς τῆς ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας στὰ γλωσσικὰ παίγνια: Πῶς εἴμαστε σὲ θέση νὰ ὑπερβοῦμε τὸν περιστασιακὸν ὄριζοντα καὶ νὰ ἀποκαλύψουμε τὰ κρυμμένα κάτω ἀπὸ μιὰ ίδεολογία κίνητρα; Δὲν ὑπόκειται καὶ ἡ ἴδια ἡ κριτικὴ μας σκοπιὰ στοὺς ὅρους τῆς συγκεκριμένης ιστορικῆς στιγμῆς καὶ τῶν διαφερόντων ποὺ ὁδηγοῦν στὴν πράξη; Ἡ κριτικὴ σκοπιὰ πρέπει νὰ είναι σὲ θέση νὰ διακρίνει, ποιὰ γεγονότα θὰ κατισχύσουν ιστορικὰ καὶ ποιὰ δχι. Ἐπομένως πρέπει νὰ ἔχει ἀρχὲς καὶ κριτήρια ἐπιλογῆς. Ὁμως ποιὸς μᾶς βεβαιώνει ὅτι τὰ κριτήρια ἐπιλογῆς δὲν θὰ ὑποκρύπτουν καὶ πάλι ἔνα διαφέρον;

“Ἄν ὑποθέσουμε, ὅτι καταφεύγοντας στὴν κριτικὴ μας σκοπιὰ ἐγκαταλείπουμε κάθε διαφέρον, ποὺ μᾶς συνδέει μὲ τὰ πράγματα, ἀντικρύζοντας τὶς ἀντιτιθέμενες θεωρίες ως διαλεκτικὰ αἴρουσες ἡ μιὰ τὴν ἄλλη, μένουμε σὲ μιὰν ὑποθετικὴν «ἀνοικτοσύνη», ποὺ βασίζεται σὲ μιὰ περισυλλεγόμενη στὸν ἑαυτό τῆς ὑποκειμενικότητα. Τὸ ἔργο τῆς κριτικῆς μέσ' ἀπ' αὐτὴ τὴν «ἀνοικτοσύνη» παραμένει ἔνα ἔργο ἀρνήσεως, ἀφοῦ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν πολιτιστικῶν καὶ κοινωνικῶν σχέσεων τὸ βλέπει μέσ' ἀπὸ τὸ πρῆσμα τῆς ίδεολογίας καὶ τὸ ἀποκαλύπτει μέσ' ἀπὸ μιὰ τέτοια ἐκ τῶν προτέρων δοσμένη προοπτική. Μήπως ώστόσο πέρ' ἀπ' ὅλα αὐτὰ τὰ διαφέροντα ὑπάρχει καὶ τὸ διαφέρον τοῦ λόγου, ποὺ ἀποβλέπει στὴ χει-

15. Max Horkheimer, *Kritische Theorie, eine Dokumentation I*, Frankfurt am Main 1965, 146.



ραφέτηση; 'Ο κριτικός αὐτὸς λόγος, ὅπως τὸν ἐκθέτει ὁ Habermas¹⁶, δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν έρμηνευτικὸν λόγο, ποὺ ἀνασκοπικὰ κατανοεῖ τὸ ἱστορικὸν γίγνεσθαι, ὅπως ἐπιφαίνεται μέσα στὴ γλώσσα καὶ ἀφαιρεῖ ἀπ' αὐτὸν τὶς ψεύτικες προσωπίδες τῆς ἴδεολογίας κλονίζοντας τὴν δογματικὴν τῆς ἡμεσής πράξης. 'Ο ίκανὸς λόγος, ποὺ ὀδηγεῖ σὲ μιὰ συναίνεση πάνω σὲ πρακτικὲς ἀποφάσεις, δηλώνει τὴν θέση, ἀπὸ τὴν ὅποια ἐμεῖς συνειδητὰ ἐπεμβαίνουμε καὶ ἀποπειρόμαστε νὰ μεταβάλουμε τὰ ἐμβιωνόμενα έρμηνευτικὰ σχήματα μαθαίνοντας νὰ βλέπουμε καὶ νὰ κρίνουμε διαφορετικὰ τὸ παραδοσιακὰ προ-κατανοούμενο.

"Ομως αὐτὸν τὸ ἴδιο τὸ διαφέρον τοῦ λόγου πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ ξεχωρίσουμε ἀπ' ὅλα τ' ἄλλα διαφέροντα, ποὺ ἔχουν μιὰν ἴδεολογικὴν ἐπικάλυψη; 'Η κριτικὴ ἀνασκόπηση δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ σ' ἕνα διαφέρον, ποὺ ἀπὸ τὴν φύση του εἶναι περιορισμένο καὶ μερικῶς ἄλογο. 'Απὸ τὴν ἄλλη ἀνασκοπώντας τὶς διάφορες θεωρίες ἡ κριτικὴ αὐτὴ ἀνασκόπηση θὰ πρέπει νὰ κατανοεῖ τὶς μεταμφιεσμένες, ἀφανέρωτές τους ὅψεις καὶ νὰ τὶς φέρνει στὸ φῶς, χωρὶς συνάμα νὰ ὑποπίπτει σὲ μιὰν αὐταπάτη τοῦ εἰδους, ποὺ αὐτὴ κρίνει καὶ ἀποκαλύπτει. Στὴν ἀναζήτηση αὐτῆς τῆς κριτικῆς σκοπιᾶς θὰ μποροῦσε ἵσως νὰ μᾶς βοηθήσει τὸ ὑπόδειγμα τοῦ σωκρατικοῦ διαλόγου.

10. Ο σωκρατικὸς διάλογος ως μιὰ πορεία πρὸς χειραφέτηση τοῦ λόγου.

Στὸν λόγο, ποὺ γίνεται ὑποχείριος τῶν κοινωνικῶν πιέσεων, οἱ ὄποιες ἐκφράζονται μὲ τὴν παραδειγματικὴν σχέση κυριαρχίας-δουλείας, θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντιθέσουμε τὴν δυνατότητα ἐνὸς διαλόγου ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ θὰ ὀδηγοῦσε πρὸς μιὰν ἀμοιβαίαν αναγνώριση τῆς αὐτοσυνείδησής τους. Τὸ πρότυπο ἐδῶ εἶναι ὁ σωκρατικὸς διάλογος. Θὰ μποροῦσε βέβαια νὰ ἀντιτείνει κανείς, ὅτι ἔνας τέτοιος διάλογος κινεῖται σ' ἕνα ἰδεαλιστικὸν ἐπίπεδο ἀσχετοῦ μὲ τὴν πραγματικότητα. Εἶναι δῆμως ἔνας διάλογος θεμελιωμένος σὲ μιὰν ἀμοιβαιότητα, ποὺ ἀποβλέπει σὲ μιὰ κοινὴ ἀλήθεια, μιὰ ψευδαίσθηση; Κι δῆμως ὁ ἴδιος ὁ σωκρατικὸς διάλογος δὲν κινεῖται μέσα σὲ μιὰ διάσταση ἐξιδανικευμένη, ἀλλὰ ἀποτελεῖ μιὰ διαρκὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν ἀνθρώπινη πλάνη, τὴν σοφιστικὴν γοητείαν καὶ τὰ πάθη, ποὺ ἀντανακλοῦν τὶς σχέσεις κυριαρχίας. 'Ο διάλογος εἶναι ἔνα κατόρθωμα, πού, ὅταν πραγματώνεται, ἀναπηδᾶ μέσ' ἀπὸ τέτοιες καταστάσεις, οἱ ὄποιες ἀπειλοῦν νὰ τὸν ματαιώσουν.

"Οπως δῆμως θὰ ἦταν σφάλμα νὰ μεταθέσουμε τὸν διάλογο ἔξω ἀπὸ τὶς πραγματικές, ἱστορικές περιστάσεις, ἔτσι θὰ ἦταν ἀστοχόν τὸν ταυ-

16. J. Habermas, *Erkenntnis und Interesse*, Frankfurt am. Main 1981.



τίσουμε μὲ τὶς συγκεκριμένες περιστάσεις καὶ νὰ τὸν καταστήσουμε ύποχείριο τῶν πιέσεών τους. Ὁ διάλογος, ποὺ ὡς πρότυπό του ἔχει τὸν σωκρατικό, ἔχει ἀναμφισβήτητα μέσα του δυνάμει τὴν ἀρχὴ τῆς ὑπέρβασης αὐτῶν τῶν πιέσεων καὶ ἔργο του εἶναι νὰ ἐνεργοποιεῖ ὅσο τοῦ εἶναι δυνατὸν αὐτὴ τὴν ὑπέρβαση.

Ἡ πορεία πρὸς ἀλληλοκατανόηση ποὺ πραγματοποιεῖται ἀνάμεσα στὰ διαλεγόμενα πρόσωπα καὶ μαζὶ μ' αὐτὴν ἡ πορεία πρὸς αὐτοκατανόηση εἶναι ἔργο ἐπίμονο καὶ δυνατὸ πάντα μέσα σὲ ὅρια, τῶν ὅποιων ὁ διάλογος ἔχει συνείδηση. Ἡ διαλογικὴ ἀνασκόπηση, καθὼς παλεύει μὲ τὸ πάθος, τὴν αὐθεντία, τὴν ἄρνηση γιὰ ἐπικοινωνία, εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα μιᾶς σχετικῆς ἀποδέσμευσης ἀπὸ τὶς καταστάσεις αὐτές, ποὺ δὲν φτάνει ὅμως στὸν δογματικὸ πειρασμὸ νὰ θέλει νὰ εἶναι κάτοχος τῆς ἀλήθειας. Γιατὶ ὁ διάλογος ὡς πορεία ἀναθεωρεῖ τὰ σημεῖα, ποὺ ἐπισημαίνει, καὶ μέσ' ἀπ' αὐτὴ τὴν ἀναθεώρηση ἐπιβεβαιώνει τὸν ἑαυτό του ὡς μιὰ κίνηση περισυλλογῆς.

Ο λόγος ἔτσι ὡς διάλογος χειραφετεῖται ἀπὸ τὶς πιέσεις τῶν ἴστορικῶν περιστάσεων χωρὶς νὰ παύει νὰ δρᾶ ἴστορικὰ μέσα στὴ στιγμή, ποὺ τὸν καλεῖ. Καὶ τοῦτο ὅχι κατὰ τρόπο δογματικό, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμη τῆς περισυλλογῆς καὶ τῆς ἀμοιβαιότητας.

11. Τὰ ὅρια τῆς ἐρμηνευτικῆς καὶ ἡ μεταερμηνευτική.

Ἡ ἐρμηνευτικὴ ὡς μιὰ κατανόηση τοῦ λόγου ἔχει τὰ ὅριά της, ποὺ τὰ διαγράφει ἡ ἴδια ἡ φύση τοῦ λόγου. Τὰ ὅρια αὐτὰ προβαίνουν μέσ' ἀπὸ τὸν χῶρο, ποὺ προηγεῖται, συνυπάρχει καὶ ὑπερβαίνει τὸν λόγο.

Πρῶτο ὅριο τῆς κατανόησης τοῦ λόγου εἶναι αὐτό, ποὺ βρίσκεται πρὶν ἀπὸ τὸν λόγο, τὸ προγλωσσικό του θεμέλιο. Είναι γνωστό, πὼς ὁ Piaget ἔχει ἐπιχειρήσει νὰ καταδείξει, ὅτι ἡ φυσικὴ γλώσσα στηρίζεται πάνω στὸ προγλωσσικὸ θεμέλιο τῆς λειτουργικῆς (operativ) σκέψης, ποὺ συλλαμβάνει τὸν χῶρο, τὸν χρόνο, τὴν αἰτιότητα καὶ τὴν οὐσία χωρὶς τὸ ἀπαραίτητο συστατικὸ τῆς γλώσσας. Καὶ παρ' ὅλο ποὺ δὲν θὰ ἥταν ὄρθο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ νεώτερες ἔρευνες¹⁷, νὰ χωρίσουμε τὴ γλώσσα ἀπὸ τὴ λειτουργικότητα, γιατὶ καὶ τὸ ἴδιο τὸ καλούμενο προγλωσσικὸ στάδιο δὲν εἶναι νοητὸ χωρὶς τὸ γλωσσικό, ἐν τούτοις μέσ' ἀπὸ τὸ γλωσσικὸ ὑφάδι σκοντάφτουμε συχνὰ πάνω στὴν προγλωσσικὴ αἴσθηση τῆς κίνησης, τῆς ἀντίστασης τῶν πραγμάτων, τῆς ἄφωνης ἀρθρωσης τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, μέσα στὴν ὁποία ἐμπλεκόμαστε.

17. B. Inhelder - H. Sinclair, *Das Lernen kognitiver Strukturen*, Pädagogische Psychologie (Funkkolleg) B. I., Frankfurt a.M. 1973, 63-9.



Δίπλα και μαζί μὲ τὸ προγλωσσικὸ στοιχεῖο τὴ γλώσσα τὴν περιτριγυρίζει ἐπίσης ὁ κόσμος τῶν ἄγλωσσων σημείων ἢ συμβόλων, ποὺ χωρὶς νὰ εἶναι λέξεις σημαίνουν, δροῦν δηλαδὴ μὲ τὴ λειτουργία τοῦ νοήματός των μέσα στὴ ζωή μας. Τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο τέλος, ποὺ μιλᾶ, ἀνακτᾶ τὸν συνειδητό του λόγο μέσ' ἀπὸ ἔναν ἀσυνείδητο, δίχως ρητὸ νόημα χῶρο. 'Ο λόγος ἀναδύεται κάθε φορὰ μέσα μας ἀπ' αὐτό, ποὺ δὲν ἔχει γίνει ἀκόμα ἄρθρωση νοήματος. 'Αναπηδᾶ μέσ' ἀπὸ τὴ δυνητικὴ ἀοριστία τοῦ ἀσυνειδήτου, ποὺ μὲ τὴ σιωπή του χαράζει τὰ ὅριά του.

"Ενα δεύτερο ὅριο στὴν έρμηνευτικὴ κατανόηση διαγράφει ἡ ἴδια ἡ ὑφὴ του λόγου. 'Επειδὴ κάθε λόγος συνιστᾶ μιὰν ἐπικοινωνία μὲ τὴν ἀτομικότητα ἐκείνου ποὺ μιλᾶ, και συνάμα μιὰν ὑπερνίκηση αὐτῆς τῆς ἀτομικότητας, ἀφοῦ ἀποτελεῖ μιὰν ἀνακοίνωση, εἶναι φυσικὸ ἡ ἀτομικότητα σὰν μιὰ ἐντροπὴ πρὸς τὴν ἐσωτερικότητα νὰ προβαίνει ώς ἔνα ὅριο γιὰ τὴν έρμηνευτική. Τὸ ἀτομικὸ ἐκφράζεται μ' ἔνα προσωπικὸ ὕφος, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ πλήρως μὲ γενικεύουσες ἔννοιες. Τὸ ἀτομικὰ βιωνόμενο και ἐκφραζόμενο ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κοινὸ κώδικα και διαφεύγει πρὸς τὸ ἀπροσδιόριστο, τὸ ἐντελῶς ἰδιότυπο και ως ἔνα βαθμὸ ἄρρητο. Γι' αὐτὸ και τὸ «βίωμα» διακρίνεται ἀπὸ τὴν ἀνασκόπηση ώς πρὸς τὸ ὅτι δὲν κατέχει μιὰν ἀντικειμενικοποιημένη γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά, ὅπως λέει ὁ Sartre, «διαρκῶς ὑπερπλημμυρίζει μεσ' ἀπὸ τὸν ἑαυτό του και τὰ πλούτη του».

Τὸ προσωπικὸ ὕφος δὲν τὸ κατανοοῦμε ἔννοιολογικά, ἀλλὰ τὸ εἰκάζουμε, τὸ μαντεύουμε. Μὲ γενικὲς ἔννοιες κατανοοῦμε μόνο τὸ ἐξωτερικό του ἔνδυμα. Και έρμηνεύοντας ἔνα συγγραφέα εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ καταπιαστοῦμε και μὲ τὸ ἀνείπωτο «κνεῦμα» του, νὰ προσέξουμε τὴ σιωπή του και νὰ τὴ μετουσιώσουμε σὲ λόγο, ὅσο εἶναι δυνατόν. Τὸ ρητὸ και κατὰ συνέπεια έρμηνευτὸ του λόγου ὅριοθετεῖται και ἀνακτᾶ συνεχῶς τὴν παρουσία του μέσ' ἀπὸ τὸ ἄρρητο, ποὺ τὸ συνοδεύει ἡ ἐτερότητα τῆς ἀτομικότητας του ἄλλου. Παράλληλα ὅμως και ἡ γλώσσα ώς σύστημα ὑπάρχει μόνον δυνάμει. Εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο βουβὴ μέχρις ὅτου ἐνεργοποιηθεῖ και γίνει ἀτομικὸς λόγος. "Ετσι τὰ ὅρια του λόγου και τῆς έρμηνευτικῆς του παρουσιάζουν μιὰ διπλὴ-ἀντινομικὴ ὅψη: τὴν ἀτομικότητά του ἀπὸ τὴ μιὰ και τὸ ἴδιο τὸ ἀπρόσωπο τῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν ἄλλη. 'Ο ζωντανὸς ὅμως λόγος εἶναι τὸ ἀτομικὰ καθολικό.

"Ενα ἄλλο ὅριο στὴν ἀνασκόπηση του λόγου προβαίνει μέσ' ἀπὸ τὴν ἀνοικτὴ δυνατότητα τῆς παρεξήγησης και τῆς πλάνης. 'Εμφυὲς στὸν λόγο δὲν εἶναι δηλαδὴ μόνο τὸ σύστημα, ποὺ ἐπιβάλλει μιὰ τάξη κανόνων, ἀλλὰ και ἡ σχετικὴ ἀταξία, ἡ ματαίωση τῆς πρόθεσης τοῦ ὁμιλητῆ νὰ ἐκφράσει ἔνα νόημα μὲ λέξεις. Αὐτὸ παρατηροῦμε και στὴν καθημερινὴ ὁμιλία, ἡ ὅποια ώς μιὰ διαδικασία συνεννόησης δὲν καλύπτει ποτὲ ἔνα πλῆρες



νόημα ἡ μιὰ πλήρη κατανόηση. Ὡς «κανονικὴ γλώσσα» συνυφαίνεται μὲ τὴν «παρασιτικὴ» μὲ ἀναπόφευκτη τὴν δυνατότητα τοῦ ψεύδους, τῆς ἀπάτης καὶ τῆς παρεξήγησης. Μὲ τὴν ἐξατομίκευση καὶ τὴν ἐλεύθερη μεταβλητότητα τοῦ συμβατικοῦ ὁ λόγος, ὅπως εἴπαμε, μοιάζει μὲ ἓνα παίγνιο, τοῦ ὅποιου τὰ πλαίσια εἶναι συγκεχυμένα. Καὶ τοῦτο γιατὶ μέσα στὸν λόγο συνυπάρχει ἡ τάξη τοῦ ὅλου καὶ τὸ χάος τῶν ἀτομικῶν ἀπόψεων. Σύστημα καὶ ἐντροπία εἶναι ὅψεις μιᾶς διαφερόμενης κίνησης τῆς γλώσσας.

Ἡ ἐρμηνευτικὴ συνείδηση ἐξ ἄλλου ἀποκτᾶ ἐπίγνωση τῶν ὅρίων τῆς καθὼς ἀγωνίζεται νὰ ἀρθεῖ πάνω ἀπὸ τὸν ἰδεολογισμὸ τῆς γλώσσας, τὴν «κατευθυνόμενη γλωσσικὴ διάταξη» καὶ νὰ ὑπερβεῖ τὶς προλήψεις, ποὺ μᾶς δεσμεύουν γλωσσικὰ στὴ θέαση καὶ ἔκθεση τοῦ κόσμου. Ὁ περιστασιακὸς ἴστορικὸς δρίζοντας εἶναι ὁ χῶρος μέσα στὸν ὅποιο ὑπάρχει, δρᾶ καὶ ξετυλίγεται ὁ λόγος. Ὡς ἐρμηνευτικός, ἀνασκοπικός λόγος καθὼς ἐπιδιώκει τὴν χειραφέτησή του, ζεῖ τὸ ἴστορικὸ αὐτὸ ὅριο καὶ συνάμα τὸ ὑπερβαίνει, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ καταργεῖ.

Ἡ ἐρμηνευτικὴ συνείδηση ἀντιμετωπίζει τέλος καὶ τὸ φράγμα τοῦ ἄλογου, ποὺ ἐπιβάλλεται σὰν τύχη ἡ σὰν φυσικὸς νόμος, ὅπως εἶναι μιὰ φυσικὴ καταστροφή. Ἰδιαίτερη ὅμως σημασία ἔχει γιὰ τὴν ἐρμηνευτικὴ τὸ φράγμα ἐπικοινωνίας, ποὺ ἐπιβάλλουν παθολογικὲς καταστάσεις, ποὺ συχνὰ ἐπανέρχονται στὸν καθημερινὸ λόγο ἀπαρατήρητες. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς δὲν ἀρκεῖ ἡ ἐνότητα τῆς κοινωνίας κατανοήσεως ὡς κριτήριο μιᾶς ἐπικοινωνιακῆς συγκατάθεσης. Χρειάζονται πέρ' ἀπ' αὐτὴν συμπληρωματικὰ κριτήρια μιᾶς ψυχαναλυτικῆς ἐρμηνευτικῆς τοῦ βάθους, γιὰ νὰ ἔρθουν στὸ φῶς τὰ αἴτια μιᾶς τέτοιας ψευδοεπικοινωνίας.

Στὸν τομέα τῆς διερεύνησης μιᾶς τέτοιας ἐρμηνευτικῆς τοῦ βάθους ἀξιόλογη εἶναι ἡ συμβολὴ τῶν A. Lorenzer καὶ J. Habermas¹⁸. Ἡ νευρωτικὴ παραμόρφωση τῆς ἐπικοινωνίας καταστρέφει τὴν λειτουργικὴ τριάδα γλώσσας, σώματος καὶ συμπεριφορᾶς. "Οπως παρατηρεῖ ὁ Habermas¹⁹, «ἀνακύπτει ἔνα ἐπικοινωνιακὸ φράγμα ἀνάμεσα στὸ ἵκανὸ νὰ ἐκφρασθεῖ γλωσσικὸ Ἐγώ, ποὺ μετέχει στὰ διυποκειμενικὰ ἐμβιωνόμενα γλωσσικὰ παίγνια καὶ ἐκείνη τὴν «ἐσωτερικὴ ξένη χώρα» (Freud), ποὺ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ μιὰν ἰδιωτικὴ καὶ παλαιογλωσσικὴ συμβολική, μιὰ προγλωσσικὴ ὀργάνωση τῶν συμβόλων. Ἡ ὅλη προσπάθεια τῆς ψυχαναλυτικῆς ἐρμηνευτικῆς εἶναι νὰ ὑπερβεῖ αὐτὸ τὸ φράγμα καὶ μέσω τοῦ «σκηνικοῦ κατανοεῖν» (τῆς ἀναβίωσης τῆς σκηνῆς τῆς πρωταρχικῆς σύγκρουσης) νὰ ἐπανασυνδέσει τὰ ἀπομονωμένα ἰδιωτικὰ πρότυπα ἐπικοινωνίας μὲ τὰ σύμ-

18. A. Lorenzer, *Sprachzerstörung und Rekonstruktion*, Frankfurt a.M. 1976.

19. J. Habermas, *Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, Hermeneutik und Ideologiekritik*, Frankfurt a.M. 1971, 136.



βολα τῆς διυποκειμενικῆς ἐπικοινωνίας. Ἡ, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Ἡράκλειτος, τὸ γλωσσικὰ «ἴδιον» νὰ μεταπέσει σὲ ἕνα γλωσσικὰ «ξυνόν». Αὐτὴ ἡ ἀποσυμβολοποίηση καὶ ἐπανασυμβολοποίηση δὲν γίνεται ἀπλῶς μὲ τὰ μέσα τῆς ἐρμηνευτικῆς κατανόησης, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ μιὰ μετα-ερμηνευτικὴ κατανόηση, ποὺ ἀντικρύζει καὶ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ὁμαλῆς καὶ τῆς παθολογικῆς ἐπικοινωνίας.

Ίδωμένη ἔτσι ἡ ὁμαλὴ γλωσσικὴ ἐπικοινωνία μέσ' ἀπὸ τὰ ὅριά της, ποὺ τὴν ἀντιθέτουν πρὸς τὴν παθολογική, παρουσιάζει τὰ ἔξῆς χαρακτηριστικά: (α) τὴν ἐναρμόνιση τῶν τριῶν ἐπιπέδων ἐπικοινωνίας (γλώσσας, πράξης, σωματικῆς ἐκφρασης), (β) τὴν ταυτότητα σημασιῶν, ποὺ μποροῦν νὰ κοινοποιηθοῦν σὲ δλους ὅσοι μετέχουν στὸ γλωσσικὸ παίγνιο, (γ) τὴν διαφοροποίηση ἀνάμεσα στὸ γλωσσικὸ σύμβολο, τὸ σημαντικὸ περιεχόμενο καὶ τὸ δηλωνόμενο ἀντικείμενο. Αὐτὴ ἡ διαφοροποίηση εἶναι προ-ϋπόθεση γιὰ τὴν ἀνεξάρτητη ἀπὸ περιστάσεις χρήση τῶν γλωσσικῶν συμβόλων (*Dekontextualisierung*), (δ) τὴν διυποκειμενικότητα ὡς λειτουργία ἀμοιβαίας ἀντιπροσώπευσης τοῦ Ἐγὼ τῶν ὁμιλούντων. Ἡ ἴδια ἡ κοινωνία τῶν ὁμιλούντων θεμελιώνεται πάνω σὲ μιὰ μετεπικοινωνιακὴ ἐνασκόπηση τῆς ὑποκειμενικότητας αὐτῶν, ποὺ μετέχουν σ' αὐτήν, ἡ ὅποια ἔξασφαλίζει τὴν κατανόηση τῆς ταυτότητας τῶν πραγμάτων ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ τῆς ἑτερότητας συνάμα ποὺ ἐμπεριέχει ἡ συνάντηση μ' ἔνα Ἐσύ.

Ἡ ἐρμηνευτικὴ λοιπὸν κατανόηση τοῦ βάθους ἀπαιτεῖ μιὰ συστηματικὴ προκατανόηση ὅλων τῶν γλωσσῶν, ἐνῷ τὸ ἐρμηνευτικὸ κατανοεῖν ἀφορμᾶται ἀπὸ μιὰ παραδοσιακὰ ἐκάστοτε καθοριζόμενη προκατανόηση, ποὺ σχηματίζεται καὶ μεταβάλλεται μέσα στὴ γλωσσικὴ ἐπικοινωνία.²⁰

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον ἡ ἑτερότητα τοῦ ἄλλου, ποὺ καθορίζει ἔνα ὅριο ρητό, ἀλλά, ὅπως ἀναφέραμε καὶ πρίν, καὶ ἡ ἑτερότητα, ποὺ συνοδεύει τὸ ἴδιο τὸ νοητό. Γιατὶ κάθε τι τὸ νοητὸ ἀναδύεται μεσ' ἀπὸ τὸ μὴ-νοητό, ὅπως καὶ μιὰ μουσικὴ φράση μέσ' ἀπὸ τὴν παύση, ποὺ παρεμβάλλεται. Τὸ νόημα δὲν θεμελιώνεται πάνω σὲ μιὰ συνέχεια ὅμοίων νοημάτων, ἀλλὰ ἐπάνω στὸ μὴ-νοητό, ποὺ τὸ περιβάλλει. Ἡ διαφάνεια τοῦ νοητοῦ ἔτσι θολώνεται ἔξ ἀρχῆς. Τὸ ρητό, ὅπως λέει ὁ Μαλλαρμέ, ἔχει ὡς πηγή του τὸ ἄρρητο. Κάθε προφερόμενη λέξη καλύπτεται ἀπὸ τὴ σιωπή. Καὶ κυλᾶ μέσα στὴ σιωπή. Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται καὶ τὸ νόημα τῆς φράσης τοῦ J. Lacan: «Ἡ κορυφαία αἰχμὴ τοῦ νοήματος εἶναι τὸ αἰνιγμα»²¹. Αὐτὸ τὸ αἰνιγμα ἐπανασυμφράζει διαρκῶς ὁ ἐρμηνευτικὸς λόγος, ποὺ ἐνσαρκώνεται ἀτομικά.

Ἡ ἐπανασύμφραση αὐτὴ εἶναι ὑπεριόριστη, ὀφοῦ μπορεῖ συνεχῶς νὰ

20. J. Habermas, ὥ.π. 148.

21. J. Lacan, *Das Seminar II*, Olten und Freiburg 1978, 7.



ἀνανεώνεται μέσα σὲ πράξεις ὄμιλίας, ποὺ ξεπερνοῦν τὸ σχῆμα τοῦ γενικοῦ κώδικα καὶ καθιστοῦν τὸν λόγο ἐλλειπτικὸ καὶ πλεονάζοντα συγχρόνως. Ἐλλειπτικό, γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει πλήρως αὐτὸ ποὺ θέλει, ἀφήνοντας μέσ' ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα κενὰ (χαραμάδες), συγκεχυμένα πλαίσια, ύπονοούμενα, ποὺ χρειάζονται ἔξήγηση, καὶ πλεονάζοντα, γιατὶ ἡ συγκεκριμένη ρήση ξεχειλᾶ ἀπὸ νοήματα, λέει παραπάνω ἀπ' ὅ,τι θέλει νὰ πεῖ, καὶ καθὼς διαθλᾶται πολυσήμαντη δίνει στὸ ἀφηρημένο σχῆμα τοῦ κώδικα ζωντανή, περιστασιακὴ σημασία, γίνεται μιὰ παραγωγικὴ παρουσία νοήματος.

Ἡ ἐλλειψη καὶ ὁ πλεονασμὸς φανερώνουν καὶ τὰ δυό, τὸ πεπερασμένο καὶ τὸ ἄπειρο τοῦ ἐμπράγματου λόγου καὶ τῆς ἐρμηνευτικῆς του κατανόησης. Τὸ πεπερασμένο ἐκθέτει τὴν ἐλλειπτικότητά του, τὸ ἄπειρο τὸν πλεονασμό του. Καὶ τὰ δυό ἀποτελοῦν ὅμως ἀναφορὰ στὸ ἄρρητο, ποὺ τριγυρίζει τὸν λόγο καὶ τὸν διαπερνᾶ. Τὸ ἄρρητο, ως αὐτὸ ποὺ δὲν ἐκφράζεται καὶ ζητᾶ νὰ ἐκφρασθεῖ, καὶ τὸ ἄρρητο, ποὺ κατὰ παράδοξο τρόπο περισσεύει μέσα στὸ ρητὸ κι' ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ.

DIE HERMENEUTIK UND DER LOGOS

Zusammenfassung.

Die Hermeneutik ist eine Theorie des menschlichen Logos in seinen vielfältigen Erscheinungen. Aufgabe der Hermeneutik ist den Logos nicht nur als ein allgemeines Kommunikationssystem sondern vor allem als etwas individuell wirkendes in seiner geschichtlichen Konkretheit zu verstehen. Die Welt wird im Logos nicht einfach als eine Ordnung abgebildet; sondern der Kosmos selbst wird im Logos sprachlich verwirklicht. In diesem Sinn führt die Hermeneutik zu einem Welt- und Selbstverständnis.

Ursprünglich wächst der Logos als ein Dialog mit den anderen und mit uns selbst. Dieser Dialog ist der existenzielle Raum in dem wir einander und die Wirklichkeit verstehen. Jeder existenziell und pragmatisch sich entfaltende Logos ist dem Verstehen und dem Missverstehen ausgesetzt; Frage und Antwort bringt den Logos In-die-Schwebe.

Dem Logos als potenzielles System von Regeln und Strukturen steht die individualisierte Rede als ein Spiel mit verschwommenem Rahmen gegenüber. Der Sinn der individualisierten, schöpferischen Rede sprengt den Rahmen der fixierten Code und enfaltet sich in unendlichen Differenzbildungen in Hinblick auf unvoraussehbaren Situationen und Bedeutungs-



möglichkeiten. Zwischen dem Logos als System und seine Individualisierung steht die potenzielle Anwesenheit der Individualität der Sprache, die man das «individuelle Allgemeine» nennt.

Im Dialog ist dieses Individuell-Allgemeine der Rede als Zusammengehörigkeit und als Entfremdung zu gleicher Zeit anwesend. Die Zusammengehörigkeit weist auf die sprachliche Verstehens-Gemeinsamkeit der Gesprächspartner hin, das heraklitische *ξύνον*. Die Entfremdung zeigt die Distanz, die die Gesprächspartner trennt. Aus dieser wechselseitigen Beziehung ergibt sich die Interpretation als ein Akt der «Horizontverschmelzung» (a) Als das Verstehen der Rede des Anderen durch das reflexive Verstehen unserer eigenen Rede und (b) als Verstehen unserer Rede durch das Verstehen der Rede des Anderen.

Bei der schriftlichen Rede stossen wir auf das Fremde in der Form der vergegenständigten Schrift und der Abwesenheit des Gesprächpartners. Der Interpret versucht das im Text verschwiegene zur Rede zu bringen und sich das Fremde anzueignen. Sein höchstes Ziel ist über die Erklärung der grammatischen und geschichtlichen Gegebenheiten hinaus die Rede als persönliches geistiges Zeugnis zu verstehen. In diesem Sinn ist die Interpretation eine persönliche Begegnung und Bindung.

Die Wahrheit ist keine «*adaequatio intellectus et rei*», weil der Interpret und der Text keine getrennte Wirklichkeiten bilden; sie sind was sie sind nur in ihrer gegenseitigen Beziehung zueinander. Die Wahrheit entsteht aus der Erfahrung des hermeneutischen Dialogs, der immer ein geschichtliches Ereignis ist. Die «Sprachspiele» Wittgensteins erklären die Rede im Rahmen eines situativen Horizonts als eine Funktion des menschlichen Verhaltens. Diese Vielheit der Spiele transzendierte aber der Logos indem er sich als das Spiel überhaupt und die Menschen als die spielenden zeigt. Diese Reflexivität öffnet den Weg zu einer Hermeneutik, die die geschichtliche Realisierung des Logos und die Rückkehr zu sich selbst als zwei aufeinander verweisende Momente seines Wesens erweist. Die Rhetori und ihr Verstehen, die Hermeneutik, ergänzen einander und fliessen zusammen in die eine Universalität der menschlichen Sprachlichkeit.

Die Hermeneutik wirkt aus dieser Perspektive als eine Kritik der Ideologie und ein Versuch die Täuschung mit der Sprache zu entlarven. Wie ist aber so eine kritische Perspektive möglich? Gibt es unter den vielen Interessen auch ein Interesse der Vernunft? (Habermas). Das Modell des sokratischen Dialogs zeigt uns die Möglichkeit eines Logos, der wirkungsgeschichtlich bleibt und zugleich sich als ein Vollzug der Selbstreflexion aller Beteiligten von dem Druck der geschichtlichen Umstände emanzipiert.



Die Hermeneutik als Kunst der Verständigung hat ihre Grenzen a) Im vorsprachlichen Fundament der Sprache b) In der Individualität der Rede, die sich jedem Begriff entzieht c) Im Irrationalem, das in pathologischen Fällen die Kommunikation sperrt. d) In die Möglichkeit des Missverständnisses und des Irrtums, das jedes Verstehen begleitet e) Im Schweigen, das jedes Sagbare mitkonstituiert. Der Mangel und der Überfluss des Sagbaren weisen auf das Begrenzte und Unbegrenzte des Logos hin als zwei Momente seiner dialektischen Verwirklichung.

Nikosia

Constantinos Michaelides