

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιωάννινα

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ WALTER SCHULZ*

1. Η φιλοσοφική ήθική και τὸ τέλος τῆς μεταφυσικῆς

Η θεμελίωση τῆς φιλοσοφικῆς ήθικῆς έγινε προβληματική στὴ νεότερη ἐποχὴ μετὰ τὸν κλονισμὸν τῆς παραδοσιακῆς μεταφυσικῆς ποὺ ώς γενικὴ θεωρία γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν ὅντων στὴν ἀναφορά τους πρὸς τὸ Εἶναι ἀποτελοῦσε τὴ βάση ὅλης τῆς φιλοσοφίας. Γιὰ τὴν παραδοσιακὴ ήθική, τὸ Εἶναι εἶχε μιὰ δρισμένη τάξη δεδομένη ἐκ τῶν προτέρων. Ο πρωταρχικὸς τομέας ἡσαν οἱ αἰώνιες ἀλήθειες ἢ ὁ ὑπερβατικὸς χῶρος τοῦ Εἶναι, καὶ κατὰ συνέπεια ὁ πρακτικὸς λόγος ἀναζητοῦσε δυνατότητες ἀνταπόκρισης ἢ ἐναρμόνισης πρὸς τὴ δεδομένη μεταφυσικὴ τάξη.

Σύμφωνα μὲ τὸν Heidegger, ἡ ἐποχὴ μας θεωρεῖται ώς ἡ ἐποχὴ τοῦ τέλους τῆς μεταφυσικῆς, ὅχι γιατὶ μποροῦμε νὰ προβλέψουμε πότε δὲν θὰ ὑπάρχει πιὰ μεταφυσική, ἀλλὰ γιατὶ οἱ δυνατότητές της ἔφτασαν στὸ ὕψιστο σημεῖο τῆς ἐκδίπλωσής τους¹. Ο ἴδιος ὁ Heidegger ὑποστηρίζει ὅτι ἡ παραδοσιακὴ μεταφυσικὴ ποὺ στὴν πλατωνικὴ-χριστιανικὴ μορφὴ της θεωροῦσε ώς πρωταρχικὸ τὸ ὑπεραισθητὸ εἶναι, ἀντιστράφηκε κατὰ τὴ νεώτερη ἐποχὴ, γιατὶ τὸ ἐνταῦθα ἀπέκτησε τὴν προτεραιότητα ποὺ εἶχε ἄλλοτε τὸ ἐπέκεινα². Η ἀντιστροφὴ αὐτὴ κορυφώθηκε στὴν ἀντικατάσταση τῆς μεταφυσικῆς ἀπὸ τὴν τεχνολογία ποὺ ρυθμίζει πλέον ὅλους τοὺς τομεῖς³.

* Διάλεξη-Παράδοση ποὺ έγινε τὸν Μάρτιο του 1980 στὸ «Διαπανεπιστημιακὸ Κέντρο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν» στὸ Dubrovnik τῆς Γιουγκοσλαβίας (Τμῆμα «Φιλοσοφία - Έλευθερία - Αὐτοπροσδιορισμός» μὲ Διευθυντές τοὺς καθηγητές B. Bosnjak, Zagreb καὶ R. Wisser, Mainz).

1. M. Heidegger, *Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens*, στὸ *Zur Sache des Denkens*, Tübingen 1969, σσ. 61-80, ἐδῷ σσ. 62-63.

2. Ὁ.π. σ. 63.

3. Βλ. τοῦ ἴδιου *Die Überwindung der Metaphysik*, στὸ *Vorträge und Aufsätze*, Teil I., Pfullingen 1967³, σσ. 63-91, ἐδῷ σ. 72.



‘Ο Schulz⁴ δέχεται βέβαια τή διαπίστωση αύτή του Heidegger, ἀλλὰ ως βασικὸ ἐρώτημα τῆς φιλοσοφίας θεωρεῖ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν πράξη καὶ ὅχι τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ Εἶναι. ‘Ο Heidegger ὑπογράμμισε ἀπὸ νωρὶς τὴν ἀνάγκη τῆς «διάλυσης» τῆς μέχρι τότε φιλοσοφίας⁵ καὶ ἴδιαίτερα τῆς ἰστορίας τῆς ὄντολογίας καὶ θεωροῦσε ως βασικὴ τάση ὅχι τὴν ἀποδιάρθρωση ἀλλὰ τὴν ἀναδιάρθρωση καὶ τὴν ἀναδόμηση ποὺ θὰ ὀδηγοῦσε στὴν ἐπανάληψη τοῦ ἐρωτήματος γιὰ τὸ εἶναι καὶ στὴ στροφὴ τῆς ὄντολογίας σὲ «μετοντολογία»⁶.

Ἐνῷ ὅμως ὁ Heidegger κάνει λόγο γιὰ ἀποδιάρθρωση καὶ ἀναδιάρθρωση τῆς ἰστορίας τῆς ὄντολογίας, ὁ Schulz ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἄρση τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας ως μεταφυσικῆς τῆς ἐσωτερικότητας (249)⁷ καὶ μάλιστα θεωρεῖ τὴν ἀποδιαρθρωτικὴ διαδικασία ως βασικότερη ἀπὸ τὴν ἀναδιάρθρωση. Σύμφωνα μὲ τὸν Schulz, ἡ φιλοσοφία τῆς ὑποκειμενικότητας ἔχει ως κύριους προδρόμους τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Αὐγουστίνο, ἀλλὰ κανονικὰ ἀρχίζει μὲ τὸν Descartes καὶ κορυφώνεται ἀφενὸς στὸ γερμανικὸ ἵδεαλισμὸ καὶ ἀφετέρου στὴ φιλοσοφία τῆς ὑπάρξεως. Τὸ βασικὸ λάθος της ἦταν ὅτι στὴν προσπάθειά της νὰ λύσει

4. ‘Ο W. Schulz παρουσίασε διεξοδικὰ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς ἡθικῆς του στὸ πέμπτο μέρος τοῦ ἔργου του *Philosophie in der veränderten Welt*, Pfullingen 1980⁴ (1972¹). Οἱ ἀριθμοὶ ποὺ στὸ ἄρθρο βρίσκονται σὲ παρενθέσεις παραπέμπουν σὲ σελίδες τοῦ ἔργου αὐτοῦ ποὺ σὲ ὄρισμένες περιπτώσεις ἀναφέρεται συντομογραφικὰ ως Schulz, *Philosophie*. ‘Ο Schulz εἶναι ὑπέρμαχος τῆς σύνδεσης τῆς συστηματικῆς φιλοσοφίας μὲ τὴν ἰστορία τῆς φιλοσοφίας. Στὸ παραπάνω ἔργο χρησιμοποιεῖ δλη σχεδόν τὴν ἰστορία τῆς φιλοσοφίας γιὰ νὰ προσδιορίσει τὸν ὄριζοντα τῶν συγχρόνων προβλημάτων. Γιὰ λόγους χώρου, ἡ ἐπεξεργασία τῶν σημειώσεων τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ περιορίστηκε σὲ βασικὰ θέματα.

5. ‘Ορισμένα στοιχεῖα τοῦ προβλήματος παρουσιάζονται ἥδη στὸ γράμμα ποὺ ἔστειλε ὁ Heidegger στὸν Jaspers τὸ 1921 γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Jaspers *Psychologie der Weltanschauungen*, Berlin 1919. Τὸ γράμμα δημοσιεύτηκε γιὰ πρώτη φορὰ στό: H. Sahner (Hrg.), *Karl Jaspers in der Diskussion*, München 1973 σσ. 70-100. Ἐπίσης στὴν ἔκδοση Martin Heidegger, *Gesamtausgabe*, I. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1914-1970 Bd. 9. *Wegmarken*, Frankfurt a.M. 1976, σσ. 1-44, ἐδῶ κυρίως σ. 25. ‘Αργότερα, τὸ δεύτερο μέρος (ποὺ δὲν δημοσιεύτηκε ποτὲ) τοῦ ἔργου «*Eίραι καὶ χρόνος*» θὰ εἶχε ως τίτλο «Βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς φαινομενολογικῆς διάλυσης τῆς ἰστορίας τῆς ὄντολογίας μὲ ὀδηγὸ τὴν προβληματικὴ τῆς χρονικότητας». Βλ. σχετικὰ M. Χάιντεγγερ, *Eίραι καὶ χρόνος*, Εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια, γλωσσάρι Γ. Τζαβάρα. Ἀθήνα, 1976, σσ. 20-22. Μεταγενέστερα ὁ Heidegger περιόρισε τὴ σημασία τῆς ἀποδιάρθρωσης τῆς ἰστορίας τῆς ὄντολογίας. Βλ. π.χ. M. Heidegger, *Die Überwindung der Metaphysik*, δ.π. σ. 74.

6. Βλ. M. Heidegger, *Gesamtausgabe*, II. Abteilung: Vorlesungen 1923-1944 Bd. 26. *Metaphysische Anfangsgründe der Logik*, Frankfurt a.M. 1978, σσ. 199-201.

7. Σύγκρινε καὶ W. Schulz, *Hegel und das Problem der Aufhebung der Metaphysik*, στό: G. Neske (Hrg.), *Martin Heidegger zum siebzigsten Geburtstag*, Pfullingen 1959, σσ. 67-92.



τὸ πρόβλημα «ἐγὼ καὶ κόσμος» ύποτίμησε τὸν κόσμο καὶ θεώρησε ώς βασικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ἡθικῆς μόνον τὴν ἐσωτερικότητα τοῦ ἀνθρώπου⁸.

Κατὰ τὴν ἄρση τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας πρέπει νὰ προσδιοριστοῦν τὰ ὅρια τῆς ἐσωτερικότητας καὶ νὰ παρουσιαστεῖ ἡ σχέση τῆς πρακτικῆς δρθολογικότητας μὲ τὸν κόσμο καὶ μὲ τὴν ἱστορία. Ὁ Schulz ἀναζητεῖ τὶς συνέπειες ποὺ ἔχει τὸ τέλος τῆς παραδοσιακῆς μεταφυσικῆς γιὰ τὸν πρακτικὸ λόγο καὶ μάλιστα ὁ ἴδιος ύποστηρίζει τὴν ἀπομεταφυσικοποίηση τοῦ πρακτικοῦ λόγου καὶ τὸν προσανατολισμό του στὴ συγκεκριμένη ἱστορικὴ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε. Ἡ πρακτικὴ δρθολογικότητα δὲν προσδιορίζεται πιὰ ἀπὸ τὴν παραδοχὴ ὅτι ἡ τάξη τοῦ κόσμου εἶναι δεδομένη⁹, ἀλλὰ ἀναζητεῖ τὶς δυνατότητες ποὺ προσφέρει ἡ κάθε ἱστορικὴ ἐποχὴ γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς τάξης τῆς συμβίωσης ἀποδεκτῆς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους (804). Ἀνάλογο μετασχηματισμὸ ὑφίσταται καὶ τὸ γενικὸ ώς στοιχεῖο τοῦ λόγου. Ἐνῷ γιὰ τὴν παραδοσιακὴ μεταφυσικὴ τὸ γενικὸ συνδεόταν μὲ δρισμένες ἀλήθειες θεμελιωμένες ὄντολογικά στὸ ὑπερβατικὸ εἶναι, στὴ νεότερη ἐποχὴ τὸ κέντρο ἀποτελεῖ ὁ ἀνθρώπινος λόγος ώς στοιχεῖο κοινὸ ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ ώς ἰκανότητα ἀντικειμενικῆς γενίκευσης. Ὁ Schulz παραμερίζει τὶς ἀντιλήψεις τοῦ Hegel γιὰ τὴν «ὑποστασιακὴ δημόσια ἡθικότητα»¹⁰ καὶ ἀκολουθεῖ (749) τὸν δρισμὸ ποὺ δίνει ὁ Kant στὴν πρακτικὴ δρθολογικότητα. Ὁ Kant γράφει: «Πρακτικὸ ἄγαθὸ εἶναι ὅμως ὃ, τι προσδιορίζει τὴν θέληση μέσω τῆς παράστασης τοῦ λό-

8. Γιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς ὑποκειμενικότητας καὶ τὰ προβλήματά της βλ. W. Schulz, *Ich und Welt. Philosophie der Subjektivität*, Pfullingen 1980. Βλ. καὶ τὴ βιβλιοκρισία Γ. Ἀποστολοπούλου: «Φιλοσοφία» 10-11 (1980-1981), 510-514. Γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς ὑποκειμενικότητας βλ. καὶ W. Schulz, *Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings*, Pfullingen 1975² (1955¹), σσ. 271-319. Κριτικὴ στὸν ὑπερτονισμὸ τῆς ἐσωτερικότητας ώς ἀρχῆς τῆς ἐλευθερίας ἀσκεῖ καὶ ὁ Marcuse καὶ θεωρεῖ ώς ἀρχηγέτη τῆς ἀντιληψης αὐτῆς τὸν Λούθηρο. Βλ. H. Marcuse, *Studie über Autorität und Familie*, στὸ *Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft*. Frankfurt a.M. 1969, σσ. 55-156. Σύγκρ. καὶ τὴν ἀντικριτικὴ τοῦ O. Bayer, *Marcuses Kritik an Luthers Freiheitsbegriff*, στὸ *Umstrittene Freiheit. Theologisch-philosophische Kontroversen*, Tübingen 1981, σσ. 13-38.

9. Γιὰ τὴν τάξη ώς ὄντολογικὴ ἀρχὴ καὶ τὴ σχέση της μὲ τὸ ἡθικὸ πρόβλημα βλ. E. Heintel, *Die beiden Labyrinthe der Philosophie. Systemtheoretische Betrachtungen zur Fundamentalphilosophie des abendländischen Denkens*. Bd. 1. Einleitung, I. Teil: Neopositivismus und Diamat (Histomat), Wien/München 1968, σσ. 197-199.

10. Γιὰ τὸν προσδιορισμὸ αὐτὸ σύγκρ. καὶ G. W. F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts* (Hrg. J. Hoffmeister), Hamburg 1955, § 149 καὶ § 257.



γου, ἐπομένως δχι ἀπὸ ὑποκειμενικές αἰτίες ἀλλὰ ἀντικειμενικά, δηλ. ἀπὸ αἰτίες ποὺ ἵσχυουν γιὰ κάθε λογικὸ ὅν ως λογικὸ ὅν»¹¹.

Ο λόγος παρουσιάζεται γιὰ τὴ σύγχρονη ἐποχὴ ως ἡ ἰκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ δημιουργήσει τάξεις εἴτε μέσω τῆς γνώσης εἴτε μέσω τῆς πράξης. Στὴν περίπτωση τῆς πρακτικῆς ὁρθολογικότητας, τὸ γενικὸ νοεῖται κανονιστικὰ ως μιὰ τάξη τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης καὶ εἶναι στὴν πραγματικότητα τὸ πρακτικὸ ἀγαθὸ ποὺ δεσμεύει τὸν ἀνθρωπὸ ως ἡθικὸ ὅν (729). Ο προσδιορισμὸς αὐτὸς τοῦ λόγου μεταφέρει τὸ ἡθικὸ χρέος ἀπὸ τὴν ἐσωτερικότητα τοῦ ἀπομονωμένου ὑποκειμένου στὰ πλαίσια τῶν εὐρυτέρων ὄμάδων, μετατρέπει τὴν ἡθικὴ τῆς ἐσωτερικότητας σὲ ἡθικὴ τῆς ἐνότητας τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴ συνδέει μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ γίνεται ὑποκείμενο τῆς ἴστορίας (625). Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ σύγχρονη ἡθικὴ εἶναι κυρίως πολιτικὴ ἡθικὴ.

Ἐν τούτοις ἡ θεώρηση αὐτὴ δὲν ὀδηγεῖ σὲ διάκριση τῆς ἴστορικῆς διαδικασίας ἀπὸ τὴν τελικὴ φάση τῆς ἴστορίας, γιατὶ ἀκριβῶς ἡ κανονιστικὴ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ ἔχει τὸν χαρακτήρα ὀδηγητικῆς ἀρχῆς τῆς ἡθικῆς πράξης καὶ δὲν εἰσάγει μιὰ μεταμφιεσμένη ὀντολογικὴ διαρχία τῆς ἴστορικῆς διαδικασίας ἀφενὸς καὶ τοῦ τέλους καὶ τοῦ πληρώματος τῆς ἴστορίας ἀφετέρου. Η τάξη τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης ἀποτελεῖ καθῆκον γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ μιὰ μοναδικὴ πράξη ὀλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας. Συγχρόνως δμως δὲν μποροῦμε νὰ χωρίσουμε τὴν ἴστορία σὲ ἴστορία τοῦ κακοῦ καὶ σὲ ἴστορία τοῦ καλοῦ, γιατὶ οἱ τάξεις ποὺ δημιουργοῦνται, ὑποδηλώνουν κάποια παρουσία τοῦ ἀγαθοῦ ως δυνατότητες τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης (729).

Ἄλλὰ καὶ πάλι, χωρὶς νὰ εἰσάγεται κάποια ἔννοια τῆς ἀπόλυτης τελειοποίησης, ἡ τάξη στὴν ἐκάστοτε δυνατότητα τῆς διαμόρφωσής της ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ κακό, δηλ. τόσο ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς πλευρὲς τῆς ζωῆς ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν τάση τοῦ ἀνθρώπου νὰ παραμερίσει τὰ ρυθμιστικὰ στοιχεῖα τοῦ λόγου καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸν ἐγωισμό του (723). Οπωσδήποτε δμως ὁ Schulz τονίζει ὅτι ἡ τάξη σημαίνει τὴ συμβίωση τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ θεωρεῖ κυρίως τὸ ἡθικὸ κακό, τὴν τάση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀρνηθεῖ κάθε δυνατότητα τῆς τάξης τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης, ως βασικὴ ἔννοια τῆς φιλοσοφικῆς ἡθικῆς¹².

11. I. Kant, *Grundlegung der Metaphysik der Sitten*. Ausgabe der Preussischen Akademie Bd. IV, Berlin 1903, σ. 413. Βλ. καὶ J. Schwartländer, *Der Mensch ist Person. Kants Lehre vom Menschen*, Stuttgart 1968, σ. 123.

12. Παρόμοια καὶ ὁ Rawls δὲν θεωρεῖ δυνατὴ τὴ θεμελίωση τῆς φιλοσοφικῆς ἡθικῆς στὸ καρτεσιανὸ ἰδεῶδες τῆς ἐπιστημονικῆς ὁρθολογικότητας. Βλ. J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge Mass. 1971, σσ. 578-579.



‘Η ἀπομεταφυσικοποίηση δὲν ὁδηγεῖ μόνο στὴν ἀντίληψη ὅτι ὁ πρακτικὸς λόγος προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἴστορία, ἀλλὰ παραμερίζει καὶ τὸ αἴτημα μιᾶς ὑπερχρονικῆς ἡθικῆς ποὺ νὰ στηρίζεται στὴ μεταφυσικὴ βεβαιότητα καὶ δέσμευση. ’Ἐπιπλέον ἡ σύγχρονη ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνοιχτὴ προοπτικὴ τῆς πραγματικότητας δὲν ἐπιτρέπει τὴν θεμελίωση τῆς ἡθικῆς σὲ ἔναν ἄλλο φιλοσοφικὸ κλάδο ποὺ νὰ διατυπώνει μιὰ κλειστὴ θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ λειτουργεῖ ἔτσι ως ὑποκατάστατο τῆς μεταφυσικῆς (700). ’Ἐπίσης καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ θεμελίωση τῆς ἡθικῆς, ποὺ θὰ ἥταν προσανατολισμένη στὸ καρτεσιανὸ ἰδεῶδες τῆς ἐπιστημονικῆς ὀρθολογικότητας, δὲν εἶναι δυνατή, γιατί, ἐνῷ χρησιμοποιεῖται ἡ μεθοδολογία τῆς ἀπόδειξης, ὅτι ἀποδεικνύεται εἶναι ἡ ἐρμηνευτικὴ τῆς ἡθικῆς τοποθέτησης, ποὺ δὲν εἶναι βέβαια ἔνα ἐπιστημονικὸ δεδομένο (701). ’Αν καὶ ὁ Schulz φαίνεται κάποιες στιγμὲς νὰ ἀποκλείει τὴν θεμελίωση τῆς ἡθικῆς, ὅμως δέχεται τὴν ἐρμηνευτικὴ θεμελίωσή της στὴν κατανόηση τῆς ὑποκειμενικότητας ως ἡθικοῦ φορέα (702) καὶ στὴ διαλεκτικὴ ἔννοια τῆς πραγματικότητας (704). Στὴν περίπτωση αὐτὴ πρέπει νὰ παρατηρηθεῖ ὅτι ὁ Schulz χρησιμοποιεῖ διαφορετικὲς ἔννοιες τῆς θεμελίωσης γιὰ τὴ μεταφυσική, γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ γιὰ τὴ φιλοσοφία ως τὴν «ὑποθετικὴ ἐρμηνευτικὴ τῆς πραγματικότητας»¹³.

Οἱ προσπάθειες τοῦ Schulz ἀποβλέπουν στὴ διατύπωση μιᾶς ἡθικῆς ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὴν ἐποχή μας ποὺ σὲ σύγκριση μὲ τὶς προηγούμενες ἐποχὲς εἶναι «ἄλλαγμένη», γιατὶ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν τεχνολογία καὶ τὴν ἐπιστήμη (8)¹⁴. ’Η ἡθικὴ αὐτὴ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἔχει «προσωρινό», ἐποχιακὸ χαρακτήρα (σύγκρ. 8), δχι γιατὶ ὑπάρχει ἡ προοπτικὴ μιᾶς ἡθικῆς μὴ προσωρινῆς καὶ ὑπερχρονικὰ ἔγκυρης, ἀλλὰ γιατὶ ἡ ἴδια ἡ ἴστορικὴ πραγματικότητα ἐπιβάλλει κάθε φορὰ ἄλλους προσδιορισμοὺς τῆς ἡθικῆς. Τὸ ἔργο της εἶναι νὰ διαγνώσει τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν ἐπέμβαση τοῦ ἀνθρώπου στὴ σύγχρονη πραγματικότητα, δχι ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς τεχνολογίας ἀλλὰ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς συνειδητοποίησης τῆς ἡθικῆς εὐθύνης καὶ τοῦ δρίζοντα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς (634).

’Απὸ τὴν ἴδιομορφία τῆς θεμελίωσης τῆς ἡθικῆς προσδιορίζονται καὶ οἱ δυνατότητες ποὺ ἔχει σήμερα ἡ ἡθικὴ νὰ ἐπιδράσει στὸ ἡθος τοῦ ἀνθρώπου. ’Απὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀριστοτέλη, ὁ σκοπὸς τῆς ἡθικῆς ἥταν νὰ ἐπιδράσει στὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ ἀνθρωπὸς προσδιορίζει τὴν πράξη

13. Bλ. W. Schulz, *Ich und Welt*, δ.π., σ. 19.

14. Διαφοροποιημένα ἀντιμετωπίζει τὴ διαπίστωση αὐτὴ ὁ K. Hartmann, *Die Konkurrenz spekulativ-philosophischer und theologischer Wahrheit*, στό: D. Papenfuss/J. Söring (Hrg.), *Transzendenz und Immanenz. Philosophie und Theologie in der veränderten Welt*, Stuttgart 1977, σσ. 3-28, ἐδῶ σ. 28.



του¹⁵. Ὁ Schulz διαφοροποιεῖ τὸ σκοπὸ τῆς δικῆς του ἡθικῆς ἀπὸ τὸ σκοπὸ τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς ἡθικῆς ποὺ περιορίζεται στὴν ἀνάλυση τῆς ἡθικῆς γλώσσας καὶ θεωρεῖ ἀπαραίτητη τὴν οὐδετερότητα τῆς θεωρίας ἀπέναντι στὴν πράξη¹⁶. Βέβαια, ἀφοῦ οὕτε ἡ μεταφυσικὴ οὕτε ἡ ἐπιστημονικὴ θεμελίωση ἐναρμονίζονται μὲ τὴν ὑφὴ τῆς φιλοσοφικῆς ἡθικῆς, ἡ ἡθικὴ ἐπιχειρηματολογία δὲν ἔχει τὴ δεσμευτικὴ γενικὴ ἴσχυ τῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν οὕτε τὴ βεβαιότητα γιὰ τὴ δεδομένη τάξη τοῦ κόσμου. Ἐν τούτοις ἡ πρακτικὴ γενικότητα τῆς ἡθικῆς στηρίζεται στὴ δυνατότητα καὶ στὴν ἀπόφαση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔξετάσει τὶς προοπτικὲς τῆς πράξης του καὶ τὴ δική του εὐθύνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὁ Schulz προσδιορίζει ώς δυνατότητα τῆς ἡθικῆς τὴν ἔκκληση στὸν κάθε ἀνθρωπὸ γιὰ τὴ συνειδητοποίηση τῶν στοιχείων ποὺ ἀποτελοῦν τὰ πλαίσια τῆς πράξης στὴ σύγχρονη ἐποχὴ (633). Ως πρὸς τὸ σημεῖο αὐτό, ὁ Schulz ἀκολουθεῖ (633) τὴν ἀποψη τοῦ Albert Schweitzer ὅτι «ὅλος ὁ λογισμὸς γιὰ τὴν ἡθικὴ ἀποβλέπει στὴν ἀνύψωση καὶ στὴν ἐνδυνάμωση τοῦ ἡθικοῦ φρονήματος»¹⁷, ποὺ βρίσκεται ἀκριβῶς στὴν ἴδια προοπτικὴ μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴ σχέση ἡθικοῦ λογισμοῦ καὶ πράξης.

Αὐτὸ γίνεται φανερὸ καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ Schulz προσδιορίζει καὶ τὴ σχέση τῆς φιλοσοφικῆς ἡθικῆς μὲ τὸ ἀγαθὸ ώς τὴν τάξη τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης, γιατὶ καὶ ἐδῶ προέχει ἡ ἀπόφαση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη του καὶ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ χρέος του. Ὁ Schulz ἐκφράζεται παρόμοια μὲ τὴν ἐννοιολογία τῆς διαλεκτικῆς τού: Ἡ ἔκκληση τῆς ἡθικῆς, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν κάθε ἀνθρωπὸ ώς λογικὸ καὶ ἡθικὸ ὄν, ἐπιδιώκει νὰ παρακινήσει τὸν καθένα, ὥστε νὰ σκεφτεῖ μὲ ποιὸν τρόπο ὁ ἴδιος μαζὶ μὲ τοὺς συνανθρώπους του θὰ διαμεσολαβήσει στὴ δημιουργία μιᾶς τάξης τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης ἀποδεκτῆς ἀπὸ ὅλους (727). Συνεπῶς καὶ ἡ ἴδια ἡ φιλοσοφικὴ ἡθικὴ παρουσιάζεται ώς διαμεσολάβηση γιὰ τὸ ἀγαθό.

Ἡ δυνατότητα τῆς φιλοσοφικῆς ἡθικῆς καὶ ἡ δυνατότητα τῆς πράξης προϋποθέτουν ὅτι ἡ πραγματικότητα εἶναι μιὰ ἀνοιχτὴ διαδικασία καὶ ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς ώς ἐλεύθερο ὄν μπορεῖ νὰ προσδιορίσει τὸν ἔαυτό του καὶ νὰ ἐπέμβει στὴν πραγματικότητα. Οἱ προοπτικὲς αὐτὲς ἀπαιτοῦν μιὰ δια-

15. Bλ. Ἀριστοτέλης, *Ἡθικὰ Νικομάχεια* 1103b 26-30.

16. Καὶ ὁ W. Weischedel, *Skeptische Ethik*, Frankfurt a.M. 1976, σσ. 104-106 κατηγορεῖ τὴν ἀναλυτικὴ ἡθικὴ ὅτι παραμέρισε τὴ σύνδεση τοῦ ἡθικοῦ στοχασμοῦ μὲ τὴν πράξη. Παρόμοια καὶ ὁ J. Feinberg, *Doing and Deserving. Essays in the Theory of Responsibility*, Princeton 1970, σ. 15 ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἀναλυτικὴ θεώρηση τῆς ἡθικῆς γλώσσας πολὺ λίγο μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ «εσχατα» προβλήματα τῆς ἡθικῆς.

17. Bλ. A. Schweitzer, *Kultur und Ethik*, München 1923, σ. 22.



λεκτικὴ ἔννοια τῆς πραγματικότητας, τὴν ὥποια ὅμως ὁ Schulz διατυπώνει μέσα ἀπὸ τὴν ἀπομεταφυσικοποίηση τῆς διαλεκτικῆς τοῦ Hegel.

2. Ἡ διαλεκτικὴ ἔννοια τῆς πραγματικότητας.

Ο προσωρινὸς χαρακτήρας ποὺ διέπει τὴν ἡθικὴ τῆς εὐθύνης, διέπει καὶ τὴν ἔννοια τῆς πραγματικότητας (842). Ο Schulz δὲν ἐπιδιώκει νὰ διατυπώσει μιὰ ὑπερχρονικὴ μεταφυσικὴ τῆς πραγματικότητας, ἀλλὰ νὰ διαπιστώσει πῶς μπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ φιλοσοφικὰ ἡ πραγματικότητα στὴν ἐποχή μας. Ἡ διαλεκτικὴ ἔννοια τῆς πραγματικότητας δὲν προκύπτει μόνον ἀπὸ τὴν ἀπομεταφυσικοποίηση τῆς ἀντίστοιχης ἔννοιας ποὺ εἶχε ὁ Hegel, ἀλλὰ παρουσιάζεται καὶ ὡς ἴστορικὸ γεγονός συνειδητὸ καὶ δεσμευτικὸ γιὰ τὴν ἐποχή μας (848). Ο Schulz προσπαθεῖ νὰ παρακάμψει τὸ δίλημμα γιὰ τὴν προτεραιότητα τοῦ ὑποκειμένου ἢ τοῦ ἀντικειμένου. Ἡ πραγματικότητα δὲν εἶναι οὕτε τὰ δεδομένα τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου, ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει ως ἀμέτοχος θεατής, οὕτε πάλι τίθεται ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο ως παράγωγό του. Ἐπομένως ἡ πραγματικότητα δὲν μπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ οὕτε θετικιστικὰ οὕτε ἰδεαλιστικά.

Ἡ πραγματικότητα εἶναι τὸ γίγνεσθαι ἐκεῖνο ποὺ περιλαμβάνει τὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ ἀντικείμενο ως στοιχεῖα ποὺ προσδιορίζονται μὲν ἀμοιβαῖα, ἀλλὰ διατηροῦν τὴν αὐτονομία τους, γιατὶ δὲν ἀνάγονται τὸ ἔνα στὸ ἄλλο, ἀν καὶ τὸ ὑποκείμενο ἔχει τὴν προτεραιότητα στὴ συγκεκριμενοποίηση τῆς διαλεκτικῆς σχέσης. Ο Schulz γράφει: «Ἡ πραγματικότητα εἶναι μᾶλλον ἔνας συσχετισμὸς τοῦ γίγνεσθαι, ὅπου τὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ ἀντικείμενο συνδέονται μεταξύ τους καὶ προσδιορίζονται ἀμοιβαῖα: Τὸ ὑποκείμενο προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο καὶ τὸ ἀντικείμενο ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο. Αὐτὸ τὸ γίγνεσθαι παρουσιάζεται ως διαδικασία, τῆς ὥποιας βασικὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι ἡ διαλεκτικὴ» (841).

Αὐτὴ ἡ ἔννοια τῆς διαλεκτικῆς σημαίνει τὴν ἀπομεταφυσικοποίηση τῆς διαλεκτικῆς τοῦ Hegel. Ο Hegel εἶχε δώσει στὴ διαλεκτικὴ διπλὴ διάσταση: Ἀφενὸς διαλεκτικὴ εἶναι ἡ «αὐτοπραγμάτωση» τοῦ ἀπολύτου πνεύματος μέσα ἀπὸ τὶς στιγμὲς τῆς ἀμεσότητας, τῆς ἄρνησης τῆς ἀμεσότητας καὶ τῆς διαμεσολαβημένης ἀμεσότητας. Ἀφετέρου διαλεκτικὴ εἶναι ὁ στοχασμὸς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν αὐτοπραγμάτωση τοῦ ἀπολύτου πνεύματος στὶς διαλεκτικὲς στιγμὲς ἀπὸ τὸ «εἶναι στὸν ἑαυτό του» ως τὸ «εἶναι στὸν ἑαυτό του καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του»¹⁸. Βέβαια ὁ Hegel δὲν διαχωρίζει τὶς δύο

18. Bλ. G. W. F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, hrg. von W. Bonsiepen und R. Heede (=G.W.F. Hegel, *Gesammelte Werke*, Bd. 9), Hamburg 1980, σ. 269 καὶ *Wissenschaft der Logik*. Erster Band. Die objektive Logik (1812/1813) hrg. von Fr. Hegemann und



ὅψεις τῆς διαλεκτικῆς, γιατὶ ἡ διαλεκτικὴ παρουσιάζεται ως ἐνιαία στὸ ἀπόλυτο πνεῦμα¹⁹ πέρα ἀπὸ τὸ διχασμὸν ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου καὶ ἔχει ἀπόλυτο χαρακτήρα.

Ἄλλὰ ἂν ἐγκαταλείψει κανεὶς τὴν μεταφυσικὴν κατασκευὴν τοῦ ἀπολύτου πνεύματος, τότε ὑπάρχει μόνον ὁ ἀνθρώπινος στοχασμὸς ποὺ συλλαμβάνει τὴν πραγματικότητα ως ἀμοιβαία διαδικασία ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου. Ἡ ἀναφορὰ τοῦ ὑποκειμένου στὸν ἑαυτό του καὶ ἡ ἀναφορά του στὴν πραγματικότητα συνδέονται μεταξύ τους καὶ προσδιορίζονται ἀμοιβαῖα. Ὁ ἀμοιβαῖος αὐτὸς προσδιορισμὸς εἶναι φανερὸς καὶ στὴν πράξη καὶ στὸν στοχασμό. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὑποκειμένου, ἡ ἀναφορὰ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι μιὰ μοναδικὴ ἐνέργεια ἀλλὰ ἕνα διαρκὲς γίγνεσθαι ποὺ δὲν ἔχει τέλος καὶ ποὺ ὁ Hegel θὰ χαρακτηρίζει ως «κακὴ ἀπειρότητα»²⁰. Γιὰ τὸν μεμονωμένο ἀνθρωπὸν δῆμως ποὺ στοχάζεται αὐτὲς τὶς ἀναφορὲς καὶ ἐπεμβαίνει μὲ τὴν πράξη του στὴ διαδικασία τῆς πραγματικότητας, ὑπάρχει ἕνα ἀντικειμενικὸν δριό, ὁ θάνατος (846).

Εἶναι φανερὸ δτὶ γιὰ τὸν Schulz ἡ διαλεκτικὴ δὲν εἶναι ἕνας σταθερὸς οὐσιαστικὸς προσδιορισμὸς τοῦ ἀντικειμένου, ἀλλὰ ὁ ἀμοιβαῖος προσδιορισμὸς τῶν συστατικῶν στοιχείων τῆς πραγματικότητας, ποὺ γίνεται νοητὸς καὶ συγκεκριμένος ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο μὲ τὶς στοχαστικὲς πράξεις τῆς εὐθύνης καὶ τῆς ἔξιστορίκευσης.

Μπορεῖ κανεὶς, σύμφωνα μὲ τὸν Schulz, νὰ προσδιορίσει τὴν διαλεκτικὴν καὶ ἔρμηνευτικὰ (847): Ἐφόσον τὸ ἐγὼ συνειδητοποιεῖ τὸ παρελθόν καὶ προσδιορίζει τὴν ἀναφορά του στὴν πραγματικότητα προσβλέποντας στὸ μέλλον, κατανοεῖ τὸν ἑαυτό του ως τὸ διαμεσολαβοῦν καὶ τὸ διαμεσολαβούμενο μέσα στὴ διαδικασία τῆς πραγματικότητας (840), γιατὶ ἀφενὸς διαμεσολαβεῖται τὸ γίγνεσθαι ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο καὶ ἀφετέρου διαμεσολαβεῖται τὸ ὑποκείμενο ἀπὸ τὸ γίγνεσθαι. Ἡ διάσταση αὐτὴ τῆς διαμεσολάβησης στὶς χρονικὲς προοπτικὲς εἶναι ἡ ἴστορία (840), ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ διαλεκτικὴ τῆς δύναμης καὶ τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐφόσον ὁ ἴδιος καθορίζεται ἀπὸ τὸ ἴστορικὸ γίγνεσθαι, ἀλλὰ ἐπίσης ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ τὸ καθορίσει ὁ ἴδιος μόνον δῆμως ὡς ἕνα βαθμὸ καὶ δχι ἐντελῶς.

Ἡ διαλεκτικὴ αὐτὴ προσδιορίζει καὶ τὴν ἔξιστορίκευση, δηλ. τὴ συνει-

W. Jaeschke (=Gesammelte Werke, Bd. 11), Hamburg 1978, σσ. 312-313. Κριτικὴ στὸν ἀπόλυτο στοχασμὸν ἀσκεῖ ὁ W. Schulz, *Das Problem der absoluten Reflexion*, στὸ *Vernunft und Freiheit. Aufsätze und Vorträge*, Stuttgart 1981, σσ. 6-38.

19. Βλ. κυρίως G.W.F. Hegel, *Wissenschaft der Logik*, δ.π. σσ. 36-37.

20. Βλ. κυρίως G.W.F. Hegel, δ.π. σ.σ. 79-80. Γιὰ τὴ σημασία τοῦ πεπερασμένου ως προσδιορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου βλ. καὶ W. Schulz, *Das Problem der absoluten Reflexion*, δ.π. σ. 9.



δητοποίηση τοῦ ιστορικοῦ δρίζοντα. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ μιὰ ἴδιαίτερη διαλεκτικὴ σύνδεση τοῦ γενικοῦ καὶ τοῦ συγκεκριμένου μὲ τὴ βοήθεια τοῦ προσανατολισμοῦ στὸν ιστορικὸ δρίζοντα καὶ τῆς πρόθεσης νὰ ἀνταποκριθεῖ κανεὶς στὴν ἔκάστοτε ιστορικὴ κατάσταση μὲ τὴν ὑπεύθυνη πράξη (602). Ἡ διαλεκτικὴ τῆς δύναμης καὶ τῆς ἀδυναμίας παρουσιάζεται ως διαλεκτικὴ τῆς θετικότητας καὶ τῆς ἀρνητικότητας, γιατὶ ἡ ἀνθρώπινη πράξη δὲν μπορεῖ νὰ στηριχτεῖ σὲ ἀπόλυτη γνώση τῆς πορείας τῆς ιστορίας οὔτε καὶ μπορεῖ νὰ ἀρχίσει ἀπὸ κάποιο ἀρχιμήδειο ἔξωιστορικὸ σημεῖο, προσδιορίζοντας καὶ ἔξελίσσοντας τὴν ιστορία ως ἀπόλυτη πορεία πρὸς τὸ ἀγαθό. Τὸ γεγονὸς δτὶ ἡ ἀνθρώπινη πράξη προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ ιστορικὸ γίγνεσθαι στὸν ἔκάστοτε συσχετισμό του, ἐκθέτει τὴν ἀνθρώπινη πράξη σὲ ἀμφίσημα ἀποτελέσματα²¹.

Ἄλλὰ ἡ «ἀπειλὴ» τῆς ἀποτυχίας δὲν πρέπει νὰ ὀδηγήσει στὸν παραμερισμὸ τῆς πράξης καὶ στὴν ἀδιαφορία τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη δυνατότητα ἀπὸ τὸ πείραμα τοῦ λόγου ως στοχασμοῦ καὶ πράξης. Ὁ ἀνθρωπὸς ως ἡθικὸ ὅν πρέπει μὲ συγκεκριμένους τρόπους, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ συνειδητοποίηση τοῦ ἔκάστοτε ιστορικοῦ δρίζοντα, νὰ ἀρνηθεῖ τὶς ἀρνητικὲς τάσεις τῆς ζωῆς καὶ νὰ συμβάλει ὑπεύθυνα στὴν ἐπικράτηση τοῦ ἀγαθοῦ ως ἀποδεκτῆς τάξης τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης. Τὸ ἀρνητικὸ καὶ τὸ θετικὸ στοιχεῖο, ἡ δύναμη καὶ ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ κακὸ παρουσιάζονται στὴν ιστορία ἀνάμεικτα. Ἡ διαλεκτικὴ ἔνταση τῶν ἀντιθέσεων αὐτῶν ἀντιμετωπίζεται μὲν μὲ τὴν ὑπεύθυνη πράξη, ἀλλὰ δὲν αἴρεται ἀπὸ αὐτήν, γιατὶ ἡ ὑφὴ τῆς πραγματικότητας καὶ ἡ ιστορικότητα τῶν ἀνθρωπίνων γενεῶν δὲν τὸ ἐπιτρέπουν.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς παραδοσιακῆς μεταφυσικῆς, τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ εἶναι γεγονότα μὲ ιστορικὸ χαρακτήρα. Ἡ ἴδια ἡ ιστορία παρουσιάζεται ως ὁ χῶρος τοῦ ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ πρέπει νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἰδιόμορφη θέση του καὶ τὴν εὐθύνη του. Ἀν καὶ ἡ πραγματικότητα παρουσιάζει χωριστὲς περιοχὲς ποὺ οὔτε ἀνάγονται ἡ μιὰ στὴν ἄλλη, οὔτε μπορεῖ ἡ μιὰ ἀπὸ αὐτὲς νὰ χρησιμεύσει ως θεμέλιο ὅλων τῶν ἄλλων, ἐν τούτοις ἡ πραγματικότητα ἡ ἴδια διατηρεῖ τὸ χαρακτήρα τῆς ως ὁλότητα ποὺ βρίσκεται σὲ γίγνεσθαι²². Ἡ ἐνότητα τῆς πραγματικότητας καὶ ἡ διαφοροποίησή της σὲ χωριστὲς περιοχὲς ἔχουν τὴ σημασία τους γιὰ τὴν πράξη.

21. Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἀρχῆς τῆς πράξης καὶ τοῦ συγκεκριμένου συσχετισμοῦ της συζητεῖ τὰ δρια τῆς πράξης ὁ R. Bubner, *Handlung, Sprache und Vernunft. Grundbegriffe praktischer Philosophie*, Frankfurt a.M. 1976, σσ. 272-274.

22. Ὁ W. Horosz, *The Crisis of Responsibility. Man as the Source of Accountability*, Norman 1975, σ. 61 ὑπογραμμίζει δτὶ μόνον ἡ πραγματικότητα ποὺ εἶναι ἀνοιχτὴ ἐπιτρέπει νὰ θέσουμε τὸ ἔρωτημα γιὰ τὴν εὐθύνη.



“Αν συνειδητοποιήσουμε τὴ διαλεκτικὴ τῆς ἐνότητας καὶ τοῦ διχασμοῦ τῆς πραγματικότητας, τότε κατανοοῦμε ὅτι ἡ διαλεκτικὴ διαμεσολάβηση δὲν εἶναι πρόβλημα ἐνὸς δεσμευτικοῦ κοσμοειδώλου ἀλλὰ τῆς ἴδιας τῆς πράξης.

Ο Schulz ἔπομένως δὲν διατυπώνει μιὰ διαλεκτικὴ ποὺ κλείνει ὀντολογικὰ σὲ κάποιο τρίτο ἐπίπεδο ἄρσης τοῦ διχασμοῦ ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου, ἀλλὰ δίνει στὴν προοπτικὴ τῆς ἄρσης πρακτικὴ-κανονιστικὴ σημασία καὶ ὅχι συστατικὴ²³. Η διαλεκτικὴ δὲν μπορεῖ νὰ τοποθετήσει μονοσήμαντα τὸ νόημα τῆς ἴστορίας οὔτε στὴν πλευρὰ τοῦ ὑποκειμένου οὔτε στὴν πλευρὰ τοῦ ἀντικειμένου, γιατὶ αὐτὸ δὰ σήμαινε τὴν ἐπάνοδο στὸ πρότυπο τῆς παραδοσιακῆς μεταφυσικῆς. Ἀλλὰ ἡ ὑπεύθυνη πράξη ἀπαιτεῖ ἔνα νόημα ως περιεκτικὸ προσδιορισμὸ τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξης, γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν ταυτότητα τῆς κατεύθυνσής της. Η κανονιστικὴ ἴδεα τοῦ ἀγαθοῦ²⁴ ἔχει ἀκριβῶς τὴ θέση μιᾶς ἀνοιχτῆς σύνθεσης. Εν τούτοις ως πρὸς τὴν πραγματοποίηση τοῦ νοήματος τῆς ἴστορίας δὲν ὑπάρχει οὔτε ἀντικειμενικὴ μεταφυσικὴ οὔτε ἐπιστημονικὴ θεωρία ποὺ νὰ προσδιορίζει μονοσήμαντα τὴν πορεία τῆς ἴστορίας ως πρόοδο πρὸς μιὰ τελικὴ θετικὴ φάση. Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς πράξης δὲν μπορεῖ νὰ θεωρήσει κανεὶς τὴν πρόοδο ως συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἴστορίας ἀλλὰ ως ὁδηγητικὸ στοιχεῖο τῆς ὑπεύθυνης πράξης. Στὰ πλαίσια αὐτά, καὶ ἡ οὐτοπία παιρνεὶ διαφορετικὸ νόημα, γιατὶ δὲν εἶναι πλέον ὁ δραματισμὸς τῆς τελικῆς φάσης τῆς ἴστορίας, ἀλλὰ εἰκόνα ποὺ μεταβάλλεται ιστορικὰ καὶ ὁδηγεῖ τὴν πράξη πρὸς τὰ ἐμπρός. Στὴν ἐποχὴ τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἡ οὐτοπία μπορεῖ νὰ προσανατολίσει ἀνθρωπιστικὰ τὴν πράξη, ἂν συνδυαστεῖ μὲ τὸν σχεδιασμὸ (564)²⁵.

Υστερα ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι ἡ πραγματικότητα εἶναι μιὰ ἀνοιχτὴ διαδικασία μὲ διακυμάνσεις, ἡ βεβαιότητα τοῦ ἡθικοῦ ἀνθρώπου ως πρὸς

23. Γιὰ τὴ διάκριση αὐτὴ βλ. I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft* (Ausgabe der Preussischen Akademie, Werke Bd. III., Berlin 1904) σ. 248.

24. Γιὰ τὸ ἀγαθὸ ως πρακτικὴ-κανονιστικὴ ἴδεα τῆς ὑποκειμενικῆς ἀρχῆς τῆς ἡθικῆς πράξης βλ. I. Kant, *Kritik der praktischen Vernunft* (Ausgabe der Preussischen Akademie, Werke, Bd. V, Berlin 1908) σ. 108. Γιὰ τὴν ἐνότητα τῆς ἴστορίας σὲ σχέση μὲ τὶς πρακτικὲς ἀρχὲς βλ. *Kritik der reinen Vernunft*, δ.π. σσ. 524-529.

25. Ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀντίληψη ἀπὸ τὸν Schulz ἐκπροσωπεῖ ὁ (γνωστὸς καὶ γιὰ τὶς μελέτες του γιὰ τὸν γνωστικισμὸ) H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt a. M. 1979, σ. 390 ποὺ ἀντιπαραθέτει στὴν ἀρχὴ τῆς ἐλπίδας ποὺ διατύπωσε ὁ E. Bloch τὴν ἀρχὴ τῆς εὐθύνης καὶ θεωρεῖ τὴν οὐτοπία ως προϊὸν τῆς τεχνικῆς χωρὶς ἡθικὴ σημασία. Η κριτικὴ ἀξιολόγηση τῶν ἀκραίων ἀπόψεων τοῦ Jonas γιὰ τὴν οὐτοπία ἀναφορικὰ μὲ τὸ ἔργο τοῦ E. Bloch δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἔδω.



τὸ νόημα τῆς ἴστορίας ὀφείλει νὰ εἰναι ἔνα διαλεκτικὸ «ώς ἐὰν» (608)²⁶. Ἐν τὸ ἀγαθό, ή τάξη τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης ως πλαίσιο συμμετοχῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὴ διαμόρφωση τῆς πραγματικότητας μᾶς ἔχει δοθεῖ ως χρέος, στὸ ὅποιο δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ ἀνταποκριθοῦμε ἐντελῶς μὲ τὴν πράξη, τότε πρέπει νὰ πράττουμε «σὰν νὰ ἔξαρτῶταν τὸ πᾶν ἀπὸ μᾶς», «σὰν νὰ ἐπρόκειτο κάποια μέρα νὰ γίνει πραγματικότητα μιὰ καλύτερη ἀνθρωπότητα» (633).

Ἡ διαλεκτικὴ τῆς δύναμης καὶ τῆς ἀδυναμίας δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀποκλείσουμε τὴν ἀποτυχία τῶν πράξεών μας. Ἐν τούτοις ή συνείδηση τῆς εὐθύνης ἐπιβάλλει νὰ λάβουμε ἔμπρακτα ἡθικὴ στάση ἀπέναντι στὶς τάσεις τοῦ ἴστορικοῦ μας ὁρίζοντα, ἔστω καὶ ἂν ή διχασμένη πραγματικότητα στὴ συγκεκριμένη κατάσταση ἐκθέτει σὲ ἀμφισημία τὰ ἀποτελέσματα τῶν προσπαθειῶν μας (564).

3. Ἡ ἐλευθερία.

Ο Schulz ἔξετάζει τὴν ἐλευθερία ως δυνατότητα τοῦ πρακτικοῦ λόγου καὶ δὲν τὴν συνδέει μὲ τὸ ὑπερβατικὸ εἰναι, μὲ τὸ ἀπόλυτο πνεῦμα ὅπως ἔκανε ὁ Hegel²⁷, μὲ τὸ Θεὸ ὅπως ἔκανε ὁ Schelling²⁸ ή μὲ τὸ ἀπόλυτο ἐγὼ ὅπως ἔκανε ἀρχικὰ ὁ Fichte²⁹. Ἡ καντιανίζουσα ἡθικὴ τοῦ Schulz ἀσκεῖ κριτικὴ καὶ στὴν καντιανὴ ἡθικὴ τοῦ φρονήματος³⁰. Ἐν τούτοις ὁ Schulz προσπαθεῖ νὰ συνδυάσει τὴν καντιανὴ ἀντίληψη τοῦ πρακτικοῦ λόγου μὲ τὴν φιχτειανὴ ἀντίληψη τῆς ἐλευθερίας ως σύνδεσης τῆς ὑποκειμενικότητας μὲ τοὺς ἄλλους.

26. Σύγκρ. καὶ M. Djuric, *Die Frage nach dem Ende der Geschichte*, στὸ «Perspektiven der Philosophie» 5 (1979) 171-178, ἔδω σσ. 177-178.

27. Βλ. καὶ G. W. F. Hegel, *System der Philosophie. Dritter Teil. Die Philosophie des Geistes*. Jubiläumsausgabe Bd. 10, Stuttgart-Bad Cannstatt 1965, σσ. 30-31.

28. Βλ. τὸ δοκίμιο τοῦ W. Schulz, στὸ F. W. J. Schelling, *Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängende Gegenstände*. Mit einem Essay von Walter Schulz *Freiheit und Geschichte in Schellings Philosophie*, Frankfurt a. M. 1975, σσ. 7-26. Γιὰ τὶς ἐννοιολογικὲς διαφοροποιήσεις τῆς ἐλευθερίας στὸν Schelling βλ. W. Schulz, *Die Wandlungen des Freiheitsbegriffs bei Schelling*, στὸ *Vernunft und Freiheit*, δ.π. σσ. 39-52.

29. Οἱ ἀπόψεις τοῦ Fichte γιὰ τὴν ἐλευθερία παρουσιάζουν περίπου ἀπὸ τὰ 1800 διαφοροποίηση μὲ τάση γιὰ τονισμὸ τῆς πρακτικῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Βλ. σχετικὰ W. Schulz, *Johann Gottlieb Fichte, Vernunft und Freiheit*, Pfullingen 1962, σσ. 10-11.

30. O. F. Kaulbach, *Das Prinzip Handlung in der Philosophie Kants*, Berlin/New York 1978, σ. 309 ἀμφισβητεῖ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς ἡθικῆς τοῦ Kant ως ἡθικῆς τοῦ φρονήματος καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ή καντιανὴ ἡθικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στοὺς ἐναλλακτικοὺς προσδιορισμοὺς ἡθικὴ τῆς εὐθύνης/ἡθικὴ τοῦ φρονήματος.



Σύμφωνα μὲ τὸν Schulz, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πεπερασμένη καὶ προσδιορίζεται δεσμευτικὰ μὲ τὴ στοχαστικὴ πράξη τῆς εὐθύνης. Ἀρχικὰ ὁ Schulz ἐπιχειρεῖ κριτικὴ ἀποτίμηση τῶν δύο βασικῶν τρόπων μὲ τοὺς δποίους προσδιορίζεται ἡ ἐλευθερία στὴ σύγχρονη φιλοσοφία καὶ φτάνει στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτοὶ δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς τὸν ἄνθρωπο ὡς πεπερασμένο, ὑπεύθυνο καὶ ἐλεύθερο ὑποκείμενο.

Γιὰ τὴν πρώτη ἀποψη ἐλευθερία εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἔξαναγκασμό. Ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ ἀρει τὶς προϋποθέσεις ποὺ δδηγοῦν στὴν ὑποδούλωσή του, κάνει δυνατὴ τὴν αὐτονομία τῆς πράξης του. Αὐτὴ ἡ προοπτικὴ συνδέεται μὲ τὸ στοχασμὸ τοῦ Marx ποὺ θεωρεῖ τὴν ἄρση τῶν κοινωνικῶν ἀντιφάσεων ὡς τὴ δυνατότητα τῆς θετικῆς ἱστορίας³¹.

Ο Schulz ὑπογραμμίζει τὴ σημασία τοῦ στοχασμοῦ τοῦ Marx γιὰ τὴ διατύπωση μιᾶς νέας διαλεκτικῆς ἔννοιας τῆς πραγματικότητας πέρα ἀπὸ τὶς μεταφυσικὲς κατασκευὲς τοῦ Hegel³², ἀλλὰ ἀντιπαραθέτει στὴν τελικὴ ἄρση τῶν ἀντιθέσεων ἀπὸ τὴν ἀπελευθερωτικὴ πράξη, τὴ διαλεκτικὴ τῆς δύναμης καὶ τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ παρατηρεῖ ὅτι ἡ ἀποψη τοῦ Marx γιὰ μιὰ τελικὴ ἱστορικὴ φάση δπου ὁ ἄνθρωπος θὰ εἶναι ἀπελευθερωμένος στὴν ὁλότητά του, ὑπερεκτιμάει τὶς ἴδιες τὶς δυνατότητες τοῦ ἱστορικοῦ ἄνθρωπου (563).

Ο πρακτικὸς λόγος ὡς ἀπελευθερωτικὸς λόγος ἀποτελεῖ βασικὸ πρόβλημα καὶ στὴ φιλοσοφία τοῦ Adorno, γιὰ τὸν δποῖο ἡ αὐτόνομη πράξη εἶναι δυνατὴ μόνο στὴν ἀπελευθερωμένη κοινωνία³³. Στὴ σύγχρονη ἐποχή, ἡ μόνη δυνατὴ πράξη εἶναι ἡ ἄρνηση³⁴, ποὺ κάθε φορὰ γίνεται συγκεκριμένη, ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία δὲν πρέπει νὰ γίνεται νοητὴ ὡς κατηγορικὴ προστακτικὴ, γιατὶ οἱ προστακτικὲς ὁδηγοῦν πάντα σὲ ἀνελευθερία καὶ δχι σὲ ἐλευθερία.

Οπως παρατηρεῖ ὁ Schulz, ἡ ἄρνηση, δπως τὴν προσδιορίζει ὁ Adorno, δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ δώσει μιὰ θετικὴ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας σημαντικὴ γιὰ τὴ θεώρηση τῆς πράξης. Τὰ ἄρνητικὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς στὴ συγκεκριμένη μορφή τους δὲν εἶναι μονοσήμαντα προσδιορίσιμα, γιατὶ οἱ ποικίλοι παράγοντες ποὺ τὰ ὑποβοηθοῦν, ὁδηγοῦν σὲ ἔναν ἀτέλειωτο «κατάλογο» ἄρνη-

31. Ο Schulz παραπέμπει στὶς ἀπόψεις τοῦ Marx γιὰ τὴν τελικὴ συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ φύση ὡς μορφὴ τοῦ πλήρους ἀνθρωπισμοῦ. Βλ. K. Marx, *Werke*, hgg. von H. J. Lieber und P. Furth, Berlin 1962, τόμος 1, σσ. 593-594.

32. Βλ. W. Schulz, *Ethisches Handeln - heute*, στὸ *Vernunft und Freiheit. Aufsätze und Vorträge*, Stuttgart 1981, σσ. 79-104, ἐδῶ σ. 87.

33. Βλ. Th. W. Adorno, *Negative Dialektik*, Frankfurt a.M. 1968, σ. 292.

34. Ο.π. σ. 228.



σεων καὶ ὅχι ἄμεσα στὴ συγκεκριμενοποίηση τῆς ἐλευθερίας (650). Ἐν τῷρα ἡ πράξη συνιστᾶται κάθε φορὰ ἀπὸ τὴν τυχαία ἀναφορὰ στὸ ἀρνητικὸ στοιχεῖο, τότε χάνει τὴν οὐσιαστικότητά της ως πράξη, γιατὶ δὲν εἶναι προσανατολισμένη πιὰ στὸ μέλλον. Ἀκριβέστερα, ἡ δυνατότητα μιᾶς πράξης ποὺ εἶναι προσανατολισμένη στὸ μέλλον, ἀποκλείεται ἐκ τῶν προτέρων. Ἐν καὶ ὁ Adorno θεωρεῖ ὅτι ἡ πραγματικότητα εἶναι ἀνοιχτή, παραμερίζει ἔνα σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς ἐλευθερίας, τὴ δυνατότητα τῆς δρθολογικῆς ἀπόφασης. Ἐπιπλέον ἡ τεχνολογία θεωρεῖται ως ἀρνητικὸ στοιχεῖο. Ἀλλά, σύμφωνα μὲ τὸν Schulz, ἂν ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐπιστήμη, ποὺ χαρακτηρίζουν τὴ σύγχρονη ἐποχή, ἀξιολογηθοῦν ἀπόλυτα ἀρνητικά, τότε παραβλέπεται ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ τὶς χρησιμοποιήσει γιὰ νὰ διαμορφώσει τὸ μέλλον του πιὸ ἀνθρώπινα, χωρὶς αὐτὸν νὰ σημαίνει ὅτι αὐτὲς εἶναι τὰ μόνα σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου (650).

Σύμφωνα μὲ τὴ δεύτερη ἀποψη, ἐλευθερία εἶναι ἡ δυνατότητα τῆς δρθολογικῆς ἀπόφασης. Ἐδῶ ἡ ἐλευθερία συνδέεται μὲ τὴν τεχνικὴ δρθολογικότητα. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ διαμόρφωση εὐρυτέρων συσχετισμῶν ζωῆς. Συνήθως θεωρεῖται ὅτι ὁ δημόσιος τομέας πρέπει βέβαια νὰ λαμβάνεται ὑπόψη, ἀλλὰ ἡ διαμόρφωσή του ἀφήνεται στὶς κοσμοθεωρητικὲς ἀντιλήψεις τοῦ ἀτόμου.

Στὴν ἐποχή μας, ποὺ διέπεται ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία, ἡ δρθολογικότητα προσανατολίζεται σὲ μοντέλα, γιατὶ μόνο μὲ τὸν σχεδιασμὸ μπορεῖ νὰ ἔξισορροπηθεῖ ἡ ἀντίφαση ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ὑπερδομῶν καὶ τῆς πράξης τοῦ ἀνθρώπου (652)³⁵. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν μπορεῖ, ὅπως ὑποστηρίζεται, νὰ ἀναπτυχθεῖ μιὰ θετικὴ σχέση πρὸς τὴν τεχνολογία. Γιὰ τὸ σχεδιασμό, ἡ ἐλευθερία παρουσιάζεται ως ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀποφασίσει δρθολογικὰ καὶ νὰ ἐπιλέξει ἀπὸ τὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις ἐκείνη ποὺ εἶναι προσφορότερη γιὰ τοὺς σκοπούς του (653).

Ἐπειδὴ ὅμως ἡ τεχνολογία ἀλλάζει ραγδαῖα τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἀξίες, οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς τεχνολογίας προβάλλουν τὴν ἀπαίτηση γιὰ «νέα δηγητικὰ πρότυπα τῆς πράξης». Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἡ ἡθικὴ γίνεται περιττή, γιατὶ ἡ τεχνικὴ ἔχει ἥδη ἐπικρατήσει καὶ χωρὶς τὴ βοήθεια τῆς νέας ἡθικῆς (657). Ἐπιπλέον ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ δρθολογικότητα ποὺ ἀναφέρεται στὰ πράγματα, εἶναι ἀδιάφορη ἀπέναντι στὶς ἀξίες καὶ τὰ δηγητικὰ πρότυπα χρειάζονται γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τυχὸν κατάχρησή της (660). Ἡ νέα ἡθικὴ θεωρεῖται ἀπαραίτητη γιὰ

35. Ὁ Schulz ἀναφέρεται στὶς ἀπόψεις τοῦ Th. Geiger, *Demokratie ohne Dogma?*, München 1963, 35-39 καὶ τοῦ F. E. Berendt, *Zwischen Anarchie und neuen Ordnungen*, Freiburg i.Br. 1967, σ. 289.



τὸν δημόσιο τομέα, γιατὶ στὸν ἴδιωτικὸ τομέα ὑποτίθεται ὅτι ἐπικρατοῦν οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες καὶ ἐπομένως ἡ πράξη εἶναι προσανατολισμένη. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ διένεξη μεταξὺ τῶν γενεῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀνοχή.

Ο Schulz διαπιστώνει ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν ἐπιχειρηματολογία ἡ τεχνολογία θεωρεῖται ἀπὸ δυὸ σκοπιές. Ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ τίθεται τὸ ἐρώτημα ἂν ἡ νέα ἡθικὴ πρέπει νὰ καλύψει μιὰ ἰδεολογικὴ ἀνάγκη χωρὶς νὰ ἐπηρεάσει τὴν αὐτόνομη ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὅμως γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ συνειδητὴ ἀρνητικὴ χρήση τῆς τεχνολογίας μπορεῖ νὰ παρεμποδιστεῖ ἀπὸ μιὰ ἡθικὴ τοποθέτηση, ὅσο τοῦτο εἶναι δυνατό. Στὴν περίπτωση αὐτή, ἀναγνωρίζεται στὴν ἡθικὴ κάποια αὐτονομία, γιατὶ ἡ ἡθικὴ δὲν ἀνάγεται στὴν τεχνική.

Ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη σειρὰ ἐπιχειρημάτων, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ τεχνικὴ καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἔξέλιξη ἀξιολογεῖται θετικά. Ὑποστηρίζεται ὅτι, ἂν αὐτὴ ἡ ἔξέλιξη διευρύνει τὰ ἀντίκειμενικὰ ὅρια τοῦ στοχασμοῦ, τότε μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἐγγύηση καὶ γιὰ τὴν πρόοδο, γιατὶ ἀκριβῶς στηρίζεται σὲ δρθολογικὲς διαδικασίες. Ἐπομένως προκύπτει ως «ἡθικὸ χρέος» ἡ ὑποβοήθηση τῆς δρθολογικότητας καὶ ὁ παραμερισμὸς τῶν θυμικῶν καὶ συναισθηματικῶν στοιχείων, γιατὶ αὐτὰ μποροῦν νὰ ἐπιδράσουν ἀνασταλτικὰ στὸ σχεδιασμό. Ἡ ἐλευθερία ως δυνατότητα τῆς δρθολογικῆς ἀπόφασης σημαίνει νὰ ἀποφασίζει κανεὶς ἀνάμεσα σὲ ἐναλλακτικὲς λύσεις ποὺ παραμένουν βέβαια στὰ πλαίσια τοῦ δρθοῦ λόγου (659). Γιὰ νὰ ἀποφασίσει κανεὶς δρθολογικά, πρέπει νὰ πεισθεῖ γιὰ τὸ εἶδος τῶν συγκεκριμένων τεχνικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν συσχετισμῶν ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις. Ἐπομένως, προϋπόθεση τῆς δρθολογικῆς ἐπιλογῆς εἶναι ἡ συζήτηση ἐκείνη ποὺ παρέχει τὶς ἀπαραίτητες ἐπιστημονικὲς καὶ τεχνικὲς πληροφορίες καὶ ἀναπτύσσει τὴ σχετικὴ δρθολογικὴ ἐπιχειρηματολογία γιὰ τὰ πλεονεκτήματα ἢ τὰ μειονεκτήματα τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης λύσης. Ἡ ἐπιστημονικὰ προσδιορισμένη δρθολογικότητα θεωρεῖται ὅτι μπορεῖ μὲ τὴ χρήση τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς τεχνικῆς νὰ παραμερίσει τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν παρέμβαση τῶν θυμικῶν στοιχείων. Ἡ προσέγγιση ἡθικῶν, τεχνολογικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν προβλημάτων θεωρεῖται ὁπωσδήποτε ἀναγκαία στὴ σύγχρονη ἐποχή, ἀφοῦ ὁ σκοπὸς εἶναι ὁ δρθολογικὸς συνδυασμὸς τοῦ μέλλοντος (659). Ἐν τούτοις ἡ ἴδια ἡ ἐπιστήμη θεωρεῖται ως ἀποκλειστικὸς φορέας τῆς δημιουργίας τοῦ νέου ἥθους τῆς δρθολογικὰ δργανωμένης κοινωνίας (659)³⁶.

36. Βλ. τὴ γνώμη τοῦ G. Neuweiler σχετικὰ μὲ τὴ Βιολογία, στὸ Bergerdorfer Gesprächskreis zu Fragen der freien industriellen Gesellschaft. Die Biologie als technische Weltmacht, Protokoll Nr. 32 (32. Tagung am 27. Januar 1969), Hamburg 1969, σ. 23.



‘Αλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ σύνδεση τῆς ἐλευθερίας μὲ τὴν τεχνικὴν καὶ μὲ τὴν ἐπιστήμην παρουσιάζει μειονεκτήματα σύμφωνα μὲ τὸν Schulz. Ἡ ἐπιστημονικὴ-τεχνολογικὴ δρθολογικότητα θεωρεῖται ως ἀπόλυτη καὶ παρουσιάζεται ὁ κίνδυνος νὰ περιλάβει καὶ νὰ ἀλλοιώσει καὶ τοὺς ἀνθρωπιστικοὺς σκοποὺς τῆς πράξης. Τότε ἡ συνείδηση τῆς εὐθύνης παραμερίζεται καὶ ἡ τεχνολογία βρίσκει στὴ χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων τὴν τελείωσή της. ‘Αλλὰ ἂν ἡ τεχνολογικὴ ἐλευθερία θεωρηθεῖ ως αὐτοσκοπός, τότε ἡ ἐλεύθερη πράξη τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι πλέον δυνατή, γιατὶ μεταβάλλεται σὲ δραστηριότητα προσαρμογῆς τοῦ ἀνθρώπου σὲ διαδικασίες ποὺ διφείλει ἔκὼν ἄκων νὰ ἀποδεχτεῖ.

‘Ανακεφαλαιώνοντας ὁ Schulz τὰ κύρια σημεῖα τῆς μαρξιστικῆς καὶ τῆς τεχνολογικῆς ἀντίληψης γιὰ τὴν ἐλευθερία, διαπιστώνει ὅτι εἶναι ἀναγκαία μιὰ κριτικὴ ἀντιμετώπιση καὶ τῶν δύο, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ ὀδηγήσει στὸν παραμερισμό τους ἀλλὰ στὴ συμπλήρωσή τους. Ἡ ἐλευθερία ως ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν καταπίεση ἀποτελεῖ μόνο μιὰ στιγμὴ τῆς ἔννοιας τῆς ἐλευθερίας. Ἐν τούτοις ἡ ἀποψη τοῦ Adorno γιὰ τὴ σχέση ἀρνητικῆς καὶ ἐλευθερίας παραλείπει νὰ προσδιορίσει συγκεκριμένα τὴν ἐλευθερία. Ἡ θεωρία πάλι τοῦ Marx γιὰ τὴν ἀπελευθερωτικὴν δρθολογικότηταν περιλαμβάνει καὶ τὴν ἀποψην ὅτι ὁ ἀνθρώπος πρέπει νὰ ἐπέμβει στὸ ἴστορικὸ γίγνεσθαι, ἂν θέλει νὰ τὸ διαμορφώσει ως δικό του ἔργο. Ἡ κριτικὴ ποὺ ἐπαναλαμβάνει ὁ Schulz γιὰ τὴν ἀποψην αὐτή, εἶναι ὅτι ὑπερεκτιμάει τὶς δυνατότητες ποὺ μπορεῖ νὰ παράσχει στὴν πράξη ἡ συνειδητοποίηση τοῦ ἴστορικοῦ δρίζοντα (564), ἂν καὶ ἡ σημασία της εἶναι ἀπαραγγώριστη γιὰ τὴ νέα διαλεκτικὴν ἔννοιαν τῆς πραγματικότητας.

‘Ως πρὸς τὴν τεχνολογικὴν ἐλευθερίαν, ὁ Schulz ὑποστηρίζει ὅτι μιὰ ἐντελῶς ἀρνητικὴ τοποθέτηση ἀπέναντι στὴν ἐπιστημονικὴ-τεχνολογικὴ δρθολογικότητα εἶναι ἀνεπίκαιρη καὶ ἀστήρικτη. Τὰ πορίσματα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς τεχνικῆς πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ως παράγοντες ποὺ διευκολύνουν τὴν πράξη. Ἡ σχέση τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς μὲ τὴν ἡθικὴν ἀναφέρεται τόσο στὸ τί εἶναι δρθολογικὰ δυνατὸ καὶ κατορθωτό, ὅσο καὶ στὸ πῶς μποροῦν ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ τεχνικὴ νὰ συμβάλουν στὴ δημιουργία καλυτέρων πλαισίων ζωῆς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Μποροῦμε νὰ εἰποῦμε ὅτι ὁ Schulz θεωρεῖ ἀπαραίτητη ὅχι μόνο τὴν «ποιητικὴ»³⁷ ἀλλὰ καὶ τὴν «πρακτικὴ» ἀξιολόγηση τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς, ἀφοῦ σήμερα ὅσο ποτὲ ἀλλοτε ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ φύση ἔχει ἀλλάξει καὶ ἡ τεχνικὴ ἐπιδρᾶ καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ

37. Γιὰ τὴ διάκριση βλ. Ἀριστοτέλης, *Ηθικὰ Νικομάχεια* 1140a 1-23.



ἄνθρωπος ρυθμίζει τὴ συμβίωση μὲ τοὺς συνανθρώπους του. Ἡ «πρακτικὴ» προοπτικὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς εἶναι δυνατὴ μὲ τὶς στοχαστικὲς πράξεις τῆς ἐξιστορίκευσης καὶ τῆς εὐθύνης, ὅπότε καὶ τίθεται τὸ ἔρωτημα γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ ἀνθρωπίνου μέλλοντος. Ὁπωσδήποτε ἡ «πρακτικὴ» προοπτικὴ παραμένει ἡ προοπτικὴ τῆς ἐποχῆς μας καὶ ἡ συγκεκριμένοποίησή της δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ώς ἡ τελειωτικὴ ἀποκρυστάλλωση τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἐπομένως μόνο μέσα ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τοῦ παρόντος μπορεῖ νὰ διαμορφωθεῖ ἡ πραγματικότητα, χωρὶς αὐτὸν νὰ σημαίνει ὅτι πρόκειται γιὰ κάποια μονοσήμαντη λύση ποὺ ὑπερβαίνει τὸν συγκεκριμένο ἱστορικὸ δρίζοντα, γιατὶ ἡ πραγματικότητα παραμένει ἀνοιχτὴ καὶ διχασμένη.

Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ μέλλοντος δὲν εἶναι ἡ διάσταση ποὺ ἀνήκει στὴν τεχνολογία, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ τὴν κριτικὴ πρακτικὴ-ἡθικὴ στάση. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος, ἐφόσον ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται καὶ νὰ ἐπεμβαίνει στὴ διαμόρφωση τῆς πραγματικότητας. Στὴν οὖσία ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν συμμετέχει στὴ διαμόρφωση αὐτὴ ώς ἀπομονωμένη ὑποκειμενικότητα, ἀλλὰ συμμετέχουν οἱ ἄνθρωποι ώς συνάνθρωποι, ώς πρόσωπα ποὺ ἀποτελοῦν κοινὸ κόσμο. Ἀκριβῶς ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς συμμετοχῆς προσδιορίζει ἴδιόμορφα καὶ τὴν ἐλευθερία ώς εὐθύνη.

4. Ἡ εὐθύνη ως ἡθικὴ στοχαστικὴ πράξη.

Ἡ ἐλευθερία στὴν πρακτικὴ της διάσταση ἔχει νόημα μόνον «ὅταν περιορίζεται δεσμευτικὰ» (608). Ὅταν τὸ ἐγὼ ἐγκαταλείψει τὴν παθητικότητα τῆς ἀπλῆς ἀποδοχῆς τῆς ζωῆς καὶ μὲ τὸν αὐτοστοχασμὸ συνειδητοποιήσει ὅτι μπορεῖ νὰ διαμορφώσει τὴν πραγματικότητα μὲ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴ δημιουργία τάξεων, τότε πρόκειται γιὰ τὴν αὐταναφορά, δηλ. γιὰ τὴν ἐλευθερία.

Στὴν παραδοσιακὴ φιλοσοφικὴ ἡθική, ἡ ἐλευθερία περιοριζόταν στὴν αὐταναφορὰ τοῦ χωριστοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Kant θεωροῦσε τὴν ἐλευθερία ώς αὐτονομία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπέκλειε ἀπὸ αὐτὴν τὶς ἀναφορὲς στὸν κόσμο. Σημασία εἶχε τὸ ἡθικὸ φρόνημα καὶ ὅχι οἱ συνέπειες τῆς πράξης. Ἡ εὐθύνη δὲν ἦταν σημαντικὸ ἡθικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ ἀνήκε στὴν περιοχὴ τοῦ νόμου³⁸. Ἐπειδὴ ἴδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν ἡθικὴ εἶχε ἡ ἐσωτερικότητα,

38. Ὁ Kant συζητάει τὸ πρόβλημα τοῦ καταλογισμοῦ τῶν πράξεων σὲ σχέση μὲ τὸν ἡθικὸ νόμο, ἀλλὰ κυρίως θεωρεῖ ὅτι τὸ πρόβλημα ἀνήκει στὴν περιοχὴ τοῦ νόμου. Bλ. I. Kant, *Metaphysik der Sitten* (Ausgabe der Preussischen Akademie Bd. VI, Berlin 1907) σ. 438, ἀλλὰ σύγκρινε σσ. 223, 227.



ἡ ἐξωτερικὴ διάσταση τῆς πράξης συνδεόταν μὲ τὸν νόμο καὶ εἶχε τὴν ἔννοια τοῦ καταλογισμοῦ μιᾶς πράξης.

Ἡ εὐθύνη πέρασε μέσα στὴν ἴστορία τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ διάφορες ἔννοιολογικὲς διαφοροποιήσεις ποὺ συνδέονται ἀμεσα καὶ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἀντίληψης γιὰ τὴ σχέση τῆς συνείδησης μὲ τὸν κόσμο. Ἡδη στὴν καθημερινὴ γλώσσα παρουσιάστηκε μιὰ ἀλλαγὴ στὴ σημασία τοῦ ὄρου, καὶ «εὐθύνη» ἄρχισε νὰ σημαίνει τὴν ἀρμοδιότητα σὲ ἓναν τομέα δραστηριοτήτων³⁹. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ προσδιορισμὸς δὲν προσδίδει στὴν εὐθύνη ἡθικὸ περιεχόμενο.

Πρῶτα πρῶτα ἡ εὐθύνη ἔχει ἡθικὴ σημασία ὅταν ἀναλαμβάνεται ἐλεύθερα ὅχι μὲ τὸ νόημα τῆς ὁμολογίας καὶ τῆς παραδοχῆς μιᾶς πράξης ποὺ ἔγινε, ἀλλὰ ως ἀνάληψη πρωτοβουλίας μὲ προοπτικὴ τὸ μέλλον. Ἰδιαίτερη σημασία παίρνει ἡ εὐθύνη, ὅταν συνδεθεῖ μὲ τὸ ἀγαθό, μὲ τὴν τάξη τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης. Στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ἀρκεῖ ἡ νομικὴ προσέγγιση τοῦ προβλήματος, γιατὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν δικάθε ἀνθρωπος ἀποφασίζει νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη του καὶ νὰ πράξει ὑπὸ τὴν προοπτικὴ τοῦ ἀγαθοῦ (712).

Ἄν ἔξετάσουμε περισσότερο τὴ σημασία τοῦ ὄρου «εὐθύνη», θὰ διαπιστώσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ ἀναφορικὴ κατηγορία⁴⁰. Σύμφωνα μὲ τὴ διαλεκτικὴ ἔννοια τῆς πραγματικότητας, ἡ εὐθύνη ἀποτελεῖ τὴ δυνατότητα τῆς ὑποκειμενικότητας νὰ ὑπερβεῖ τὴν ἀπομόνωσή της. Ἐφόσον ἡ αὐταναφορὰ σημαίνει καὶ ἀναφορὰ στὸν κόσμο, τότε ἡ «εὐθύνη γιὰ κάτι» καὶ ἡ «εὐθύνη ἐνώπιον κάποιου» εἶναι ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἐγὼ στὸν κόσμο τῶν πραγμάτων καὶ στὸν κοινὸ κόσμο τῶν προσώπων. Ὁ ἀνθρωπος δὲν εἶναι ἀπλῶς ὑπεύθυνος γιὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ πράγματα ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἀνθρωπο, γιατὶ τελικὰ τὸ ρυθμιστικὸ στοιχεῖο τῆς ἡθικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν προτεραιότητα τοῦ κοινοῦ κόσμου τῶν προσώπων⁴¹.

Μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸν κοινὸ κόσμο τῶν προσώπων ἀναφέρεται ὁ ἀνθρωπος καὶ στὴν τάξη τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης. Στὸν κόσμο τῶν πραγ-

39. Γιὰ τὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ βλ. καὶ G. Picht, *Wahrheit, Vernunft, Verantwortung*, Stuttgart 1969, σσ. 318-319.

40. Ἡ M. Roberts, *Responsibility and Practical Freedom*, Cambridge 1965, σσ. 312-313 ξεκινάει μὲν ἀπὸ τὸ ἄτομο, ἀλλὰ τονίζει τὴν ἀναφορικότητα τῆς εὐθύνης ως δηλωτικὴ τῆς κοινωνικότητας τοῦ ἀνθρώπου.

41. Ἰδιαίτερα ὁ H. Plessner, *Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie*, Berlin 1975³, σσ. 302-308 τονίζει τὴ σημασία τοῦ κοινοῦ κόσμου (Mitwelt) γιὰ τὴν προσωπικὴ καὶ γιὰ τὴν ἡθικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Βλ. καὶ Γ. Ἀποστολοπούλου, *Πρόσωπο καὶ κόσμος τῶν προσώπων στὴ φιλοσοφικὴ ἀρθρωπολογία τοῦ Helmuth Plessner*, «Παρνασσός» 20 (1978) 425-443, ἐδῶ σσ. 437-441.



μάτων δὲν ύπάρχει κανένας τομέας ποὺ νὰ είναι κλειστὸς στὴν εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου, γιατὶ καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἀναλάβει ἐλεύθερα τὶς εὐθύνες του, ἔστω καὶ ἂν πρόκειται γιὰ τεχνολογικὰ προβλήματα.

Ο Schulz ύποβάλλει σὲ κριτικὴ ἀξιολόγηση δυὸς ἀπόψεις γιὰ τὴν εὐθύνη, τὴν ἀποψη τοῦ Martin Buber καὶ τὴν ἀποψη τοῦ Max Weber.

Ο Buber⁴² διακρίνει δυὸς ἀναφορὲς τοῦ ἑγώ. Ή πρώτη είναι ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἑγώ σὲ πρόσωπο καὶ ἀντιστοιχεῖ στὴ βασικὴ λέξη «ἐγώ-σύ». Ή δεύτερη είναι ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἑγώ σὲ ἕνα ἀντικείμενο ἢ σὲ δ, τι παίρνει τὴ θέση τοῦ ἀντικειμένου καὶ ἀντιστοιχεῖ στὴ βασικὴ λέξη «ἐγώ-αὐτό». Ή ἀναφορὰ «ἐγώ-σύ» είναι ἡ συνάντηση καὶ ἔχει ὀντολογικὰ τὴν προτεραιότητα. Στὴν ἀναφορὰ αὐτὴ είναι δυνατὸς ὁ διάλογος, ἡ ἀναγνώριση τοῦ «σύ» ἀπὸ τὸ «ἐγώ» στὴν ἀμοιβαιότητά της καὶ ἡ συνειδητὴ συμμετοχὴ στὸ «μεταξὺ» στὴν ὀντικὴ προϋπόθεση τοῦ διαλόγου. Ἐν τούτοις ὁ διάλογος δὲν είναι διαρκῆς κατάσταση, ἀλλὰ κάτι ποὺ παρουσιάζεται σπάνια καὶ ποὺ στὴν πρωταρχικὴ του ὑφὴ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης πράξης. Ἐπιπλέον ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ «ἐγώ-σύ» στὴν ἀναφορὰ «ἐγώ-αὐτὸ» είναι ἀναγκαία, γιατὶ σύμφωνα μὲ τὸν Buber τὸ «σύ» πρέπει μετὰ τὴ συνάντηση νὰ ἐνταχθεῖ καὶ πάλι στὸν κόσμο. Η εὐθύνη προϋποθέτει τὸ διάλογο, τὴ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀπευθύνει καὶ νὰ τοῦ ἀπευθύνουν τὸ «σύ»⁴³ καὶ τὴ δυνατότητα νὰ ἀνταποκριθεῖ μὲ τὴν πράξη του στὴν κλήση καὶ στὸ διάλογο.

Ο Schulz ἀναγνωρίζει τὴ σημασία αὐτῆς τῆς ἔννοιας τῆς εὐθύνης γιὰ τὸ χῶρο τῆς προσωπικῆς ζωῆς, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἐντάσσεται σὲ μικρὲς ὅμαδες, ἀν καὶ ἡ πορεία τῆς ἀπομεταφυσικοποίησης ὀδηγεῖ σὲ κάποια ἀπόσταση ἀπὸ τὸν ἄλλο καὶ δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ τὸ μυστηριῶδες «μεταξὺ» ποὺ ἀναφέρει ὁ Buber (797). Τὸ προβληματικὸ σημεῖο τῆς θεωρίας τοῦ Buber είναι ἡ ἀπόδοση μυστηριακοῦ χαρακτήρα στὴν εὐθύνη καὶ στὸ «μεταξὺ»⁴⁴, γιατὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ εὐθύνη μετατρέπεται σὲ «δωρεὰ χάριτος» καὶ ὑπερβαίνει τὶς δυνατότητες τῆς ἀνθρώπινης πρωτοβουλίας στὸν πρακτικὸ καὶ ἡθικὸ τομέα (714). Ἐπιπλέον, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Schulz, ἡ ἔννοια τῆς εὐθύνης ποὺ διατυπώνει ὁ Buber συνδέεται μὲ ἕνα πλέγμα ἀρ-

42. Bλ. M. Buber, *Die Schriften über das dialogische Prinzip*, Heidelberg 1954, σ. 7. Bλ. καὶ Γ. Ἀποστολοπούλου, *Τὸ πνόβλημα τοῦ διαλόγου στὴ φιλοσοφία τοῦ Martin Buber*, «Φιλοσοφία» 8-9 (1978-1979) 419-441, ἐδῶ σσ. 431-432.

43. Bλ. Buber ὥ.π. σ. 37.

44. Η παρατήρηση τοῦ Schulz είναι καίρια. Γιὰ τὴν ἔξελιξη τοῦ προβλήματος τῆς εὐθύνης βλ. R. Wisser, *Verantwortung im Wandel der Zeit. Einübung in geistiges Handeln: Jaspers, Buber, C. F. von Weizsäcker, Guardini, Heidegger*, Mainz 1967.



νητικῶν ἐκτιμήσεων τῆς σχέσης ἀνθρώπου καὶ κόσμου. Οἱ ἀναφορὲς «ἐγώ-σὺ» καὶ «ἐγώ-αὐτὸς» χωρίζονται στὴ διαλογικὴ φιλοσοφία τοῦ Buber μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε δὲν ὑπάρχει πιὰ καμιὰ διαλεκτικὴ συνάρτηση μεταξύ τους, ἐνῷ συγχρόνως παραβλέπεται ὅτι καὶ οἱ δύο ἀναφορὲς τέμνονται. Ὁ Buber παραβλέπει τὶς διανθρώπινες σχέσεις ποὺ δημιουργοῦνται στοὺς συσχετισμοὺς τοῦ «ἐμεῖς». Ὁ αὐστηρὸς διαχωρισμὸς τῶν δύο ἀναφορῶν ὁδηγεῖ σὲ ἀρνητικὴ ἀξιολόγηση τοῦ κόσμου τῶν πραγμάτων, ἐνῷ εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ κόσμος τῶν πραγμάτων εἶναι ἀπαραίτητος στὴν ὅλη ἀναφορὰ τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο. Τέλος ὁ Schulz παρατηρεῖ ὅτι ἡ διαλεκτικὴ σύνδεση τοῦ κόσμου τῶν προσώπων καὶ τοῦ κόσμου τῶν πραγμάτων, τὴν ὥστε ὁ Buber ἀξιολογεῖ ἀρνητικά, πρέπει νὰ ἀξιολογηθεῖ μὲ θετικὰ κριτήρια (714).

“Ἄν καὶ ἡ κριτικὴ τοῦ Schulz δὲν εἶναι ώς πρὸς ὅλα τὰ σημεῖα δικαιολογημένη, ἐν τούτοις συναντάει τὸν πυρήνα τῆς ἔννοιας τῆς εὐθύνης τοῦ Buber. Βέβαια ὁ Buber ἐπιδίωκε νὰ ὑπερβεῖ τὸ διχασμὸν ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου, ἀλλὰ ἡ θρησκευτικὴ βάση τῆς διαλογικῆς θεωρίας του δὲν μπορεῖ νὰ μεταφραστεῖ σὲ διαλεκτικὴ ἐπιχειρηματολογία. Ὁ Schulz δικαιολογημένα χαρακτηρίζει τὴν θεώρηση τοῦ Buber γιὰ τὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο ώς μὴ διαλεκτική. Ὁ Buber δῆμος ἐπιδίωξε νὰ ἀντιτάξει στὴ διαλεκτικὴ τὴ διαλογικὴ καὶ ἐπομένως σκόπιμα ἐγκατέλειψε τὰ διαλεκτικὰ σχήματα τοῦ γερμανικοῦ ἴδεαλισμοῦ.

‘Ανάλογη κριτικὴ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς διαλεκτικῆς, ἀσκεῖ ὁ Schulz καὶ στὴν ἔννοια τῆς εὐθύνης ποὺ διατύπωσε ὁ Max Weber. Ὁ σκοπὸς τοῦ Max Weber ἦταν νὰ προσδιορίσει τὸ ἥθος τῆς νεότερης ἐποχῆς, τὸ ὥστε παρουσιάστηκε ώς ἱστορικὸ ἀποτέλεσμα τῆς διαδικασίας τῆς δρθιολογικοποίησης. Ὁ ἴδιος διαχωρίζει τὸ φρόνημα ἀπὸ τὴν εὐθύνη κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἡ ἥθικὴ τοῦ φρονήματος νὰ σημαίνει τὴν παραίτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ ἔχασε τὸ νόημά του. Ὁ Schulz παρουσιάζει μὲ ποιὸν τρόπο, σύμφωνα μὲ τὸν Weber, ἡ νεότερη ἐπιστήμη συνέβαλε στὸν παραμερισμὸ τοῦ νοήματος τοῦ κόσμου. Ἡ ἐπιστήμη ἦταν ἔνας ἀπὸ τοὺς κύριους φορεῖς τῆς ἀπομάγευσης τοῦ κόσμου καὶ ὁδήγησε σὲ ἀντικατάσταση τῆς θρησκευτικῆς ἐρμηνείας καὶ ἀξιολόγησης τοῦ κόσμου, ποὺ ως τότε ἦταν ἀποδεκτή, ἀπὸ κοσμοθεωρητικὲς ἔσχατες τοποθετήσεις ἀπέναντι στὴ ζωή⁴⁵. Ὁπως παρατηρεῖ ὁ Schulz, ὁ Weber ὁδήγησε τὴ θεωρία τῆς ἀπομάγευσης τοῦ κόσμου σὲ τόσο ριζοσπαστικὲς συνέπειες, ὥστε ὅλες οἱ ἥθικὲς ἀντιλήψεις νὰ εἶναι ἰσοδύναμες καὶ νὰ μὴ φαίνεται δυνατότητα δικαιολόγησης μιᾶς ἥθικῆς στάσης ἀπέναντι στὴν πραγματικότητα (715).

45. Bλ. M. Weber, *Wissenschaft als Beruf*, στὸ *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen 1973¹, σσ. 583-613, ἔδω σσ. 593-595.



Αύτή ή άκραία έγκατάλειψη όλων τῶν στάσεων ποὺ μποροῦν νὰ ἐρμηνευθοῦν ως φαντασιώσεις, ὁδήγησε τὸν Weber στὸν τονισμὸ τῆς σχέσης ποὺ ἔχει ή σύγχρονη πολιτικὴ μὲ τὴν ἔξουσία καὶ μὲ τὴν πραγματιστικὴ πράξη τοῦ πολιτικοῦ. Στὸν τομέα τῆς πολιτικῆς δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ τὴν ἡθικὴ τοῦ φρονήματος, γιατὶ ή ἔξουσία συνδέεται μὲ τὸ κακό, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν Weber εἶναι ἀντίθετο μὲ δ.τι ἀποτελεῖ τὸ πρωταρχικὸ παράδειγμα τῆς ἡθικῆς τοῦ φρονήματος, δηλ. μὲ τὴν «ἐπὶ τοῦ ὅρους ὁμιλία»⁴⁶.

Οπως τονίζει ὁ Schulz, τὸ ὅτι ὁ Weber συνδέει τὴν εὐθύνη μὲ τὴν πολιτικὴ πράξη, εἶναι σημαντικὸ στοιχεῖο. Ὁ πολιτικὸς ποὺ ἐνεργεῖ ἀπὸ συναίσθηση τῆς εὐθύνης εἶναι πεπεισμένος ὅτι οἱ ἡθικὲς ἀρχὲς ως ἀποκλειστικὰ κίνητρα τῆς πράξης εἶναι καταδικασμένες. Ἀλλὰ ἀναλαμβάνει νὰ πράξει ὑπολογίζοντας τὶς συνέπειες τῶν πράξεών του καὶ συνειδητοποιώντας ὅτι δφείλει νὰ ἀναγνωρίσει ποὺ εἶναι ὑπεύθυνος καὶ ποὺ δὲν εἶναι⁴⁷. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ὁ Weber συνδέει τὴν ἡθικὴ τῆς εὐθύνης μὲ τὴν ἀναφορὰ τῆς μεγάλης προσωπικότητας στὸν ἑαυτό της (716)⁴⁸.

Οἱ ἀπόψεις τοῦ Weber γιὰ τὴν ἡθικὴ τῆς εὐθύνης δὲν προέρχονται ἀπὸ φιλοσοφικὴ διασάφηση ἐννοιῶν, ἀλλὰ ἀναφέρονται στὸν ἴδεότυπο μιᾶς ἡθικῆς ποὺ προσδιόριζε σὲ μιὰ ὄρισμένη ἱστορικὴ ἐποχὴ τὴν πράξη καὶ ποὺ παύει πιὰ νὰ ἔχει ἐφαρμογή, ὅταν ἡ μεταφυσικὴ δλικὴ ἐρμηνεία τοῦ κόσμου δὲν εἶναι δεσμευτικὴ γιὰ τὸν δυτικὸ κόσμο. Οπως διαπιστώνει ὁ Schulz, ὁ Weber ἔφερε βέβαια στὸ προσκήνιο ἓνα βασικὸ στοιχεῖο τῆς εὐθύνης, δηλ. τὴ μέριμνα γιὰ τὶς συνέπειες τῆς πράξης, ἀλλὰ ὁ ριζικὸς χωρισμὸς τῆς ἡθικῆς τοῦ φρονήματος καὶ τῆς ἡθικῆς τῆς εὐθύνης ὁδηγεῖ σὲ παρερμηνεῖες.

Ἡ κριτικὴ τοῦ Schulz εἶναι συζητήσιμη ως πρὸς ὄρισμένα σημεῖα. Πρῶτα πρῶτα δέχεται ὅτι ὁ Weber ἦταν ὀπαδὸς τοῦ «ἀποφασιστισμοῦ» (Dezisionismus), γιατὶ τελικὰ δεχόταν ως νόμιμη ἀρχὴ τῆς πολιτικῆς τὴν ἀπόφαση γιὰ χάρη τῆς ἀπόφασης, ἀφοῦ τὸ ἡθικὸ στοιχεῖο εἶχε ἱστορικὰ χάσει τὴ δύναμή του, κατηγορία ἄλλωστε ποὺ ἐπιρρίπτει στὸν Weber καὶ ἡ Σχολὴ τῆς Φραγκφούρτης. Ἀλλὰ ἡ θεωρία τοῦ Weber δὲν ἔχυμνεῖ οὔτε

46. Bλ. M. Weber, *Politik als Beruf*, στὸ *Gesammelte politische Schriften*, Tübingen 1958², σσ. 493-548, ἐδῶ σ. 538.

47. Ὁ.π. σ. 540.

48. Ὁ Weber φτάνει καὶ ἐδῶ σὲ ἀδιέξοδο ως πρὸς τὴ δυνατότητα προσδιορισμοῦ γενικῶν πλαισίων τῆς πράξης, ποὺ νὰ ὑπερβαίνουν τὸ ἀπομονωμένο ὑποκείμενο. Bλ. καὶ F. Tenbruck, «*Science as a Vocation*» - Revisited?, στὸ E. Forsthoff/R. Hörlstel (Hrg.), *Standorte im Zeitalter*, 1974, σσ. 351-364, ἐδῶ σσ. 356-358. Σύγκρ. γενικότερα καὶ W. Brugger, *Menschenrechtsethos und Verantwortungspolitik. Beitrag zur Analyse und Begründung der Menschenrechte*, Freiburg/München 1980, σσ. 187-197.



ὑποστηρίζει τὴν ριζικὴν ἀπαγκίστρωσην τῆς ἡθικῆς τῆς εὐθύνης ἀπὸ τὴν ἡθικὴν τοῦ φρονήματος. "Οπου δῆμος ὁ Schulz ἔχει δίκιο, εἶναι ή διαπίστωση ὅτι ὁ Weber ὀδηγεῖ τὸ πρόβλημα σὲ ἀδιέξοδο, γιατὶ ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματά του δὲν διαφαίνεται η δυνατότητα κοινῶν ἀρχῶν δεσμευτικῶν γιὰ τὴν πολιτικὴν πράξη καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν καὶ η σύνδεση τῆς εὐθύνης μὲ τὴν πολιτικὴν πράξη δὲν ἔξετάζεται ως πρὸς ὅλες τὶς συνέπειές της.

Ἡ διαφοροποίηση τῆς θεωρίας τοῦ Schulz γιὰ τὴν εὐθύνην ἀναφέρεται κυρίως στὴ σχέση ἐσωτερικότητας καὶ ἐξωτερικότητας, φρονήματος καὶ εὐθύνης, ἀναφορᾶς τοῦ ὑποκειμένου στὸν ἑαυτό του καὶ ἀναφορᾶς τοῦ ὑποκειμένου στὸν κόσμο. Αὐτὰ τὰ σημεῖα κυρίως ἀποτελοῦσαν τὴν ἀφετηρία γιὰ τὴν κριτικὴ στὶς ἀπόψεις τοῦ Buber καὶ τοῦ Weber.

Σύμφωνα μὲ τὸν Schulz, η εὐθύνη δὲν εἶναι ἕνα ἐμπειρικὸ δεδομένο, ἀλλὰ μιὰ στοχαστικὴ πράξη τοῦ ὑποκειμένου, ποὺ μπορεῖ νὰ λάβει χώρα μόνο μιὰ φορά, ὅταν κανεὶς προσδιορίσει μὲ ριζικὸ τρόπο «ὑπεύθυνα» τὴν ζωὴ του στὸ σύνολό της, ἥ νὰ ἐπαναλαμβάνεται σὲ κάθε συγκεκριμένη κατάσταση. Πρόκειται περισσότερο γιὰ τὴ συνειδητοποίηση τῆς ἐλευθερίας σὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς συνανθρώπους καὶ πρὸς τὰ πράγματα, δπότε τὸ ὑποκειμένο ἀναγνωρίζει τὸν ἑαυτό του ως ἀρχὴ τῆς πράξης καὶ ἀποφασίζει νὰ πράξει ἀπὸ ἐλευθερία.

Ἡ εὐθύνη συνδέεται μὲ τὴ συνειδητοποίηση τοῦ ἴστορικοῦ δρίζοντα⁴⁹. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ως μέλος μιᾶς δύμαδας ἀποφασίζει νὰ διαμορφώσει τὴν πραγματικότητα μὲ τὴν πράξη του, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσει τὰ βασικὰ γνωρίσματα τῆς συγκεκριμένης ἴστορικῆς κατάστασης, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ προσδιορίσει τὰ πλαίσια, τὰ δριαὶ καὶ τὸ συγκεκριμένο σκοπὸ τῆς πράξης του. Ἡ συνειδητοποίηση τοῦ ἴστορικοῦ δρίζοντα καὶ η συνειδητοποίηση τῆς εὐθύνης προσδιορίζονται ἀμοιβαῖα, ὅχι μόνο γιατὶ τὸ ὑποκειμένο κατανοεῖ τὸν ἑαυτό του στὰ πλαίσια ἐνὸς ἴστορικοῦ δρίζοντα, ἀλλὰ γιατὶ ἡ πράξη εἶναι δυνατὴ μέσα σὲ αὐτόν. Ὁ Schulz γράφει: «Ἡ συνειδητοποίηση τοῦ ἴστορικοῦ δρίζοντα — η ἐξωτερίκευση — πρέπει τελικὰ νὰ ἔχει ἡθικὴ κατεύθυνση καὶ η ἡθικὴ εὐθύνη μπορεῖ νὰ συσταθεῖ καὶ νὰ πραγματοποιηθεῖ μόνο στὸ χῶρο τῆς ἐκάστοτε ἴστορικῆς κατάστασης» (631).

Ἐν τούτοις ἡ ἐξιστορίκευση καὶ η εὐθύνη δὲν ἀνάγονται η μιὰ στὴν ἄλλη. Προτεραιότητα ἔχει η εὐθύνη τοῦ ὑποκειμένου, γιατὶ, δπως ἀναφέρθηκε ἡδη, σύμφωνα μὲ τὴ διαλεκτικὴ ἔννοια τῆς πραγματικότητας προτεραιότητα ἔχει τὸ ὑποκειμένο ως ἀρχὴ τῆς πράξης. Ἡ αὐτοκατανόηση τοῦ ὑποκειμένου δὲν εἶναι ἀναγώγιμη στὶς δομὲς τοῦ ἀντικειμένου καὶ

49. Γιὰ τὸν ὄριζοντα ως προσδιοριστικὸ στοιχεῖο τῆς πράξης βλ. καὶ E. Heintel, δ.π. σ. 244.



έπομένως και ἡ εὐθύνη οὔτε ἔξαντικειμενίζεται οὔτε ἔξισώνεται μὲ τὴ συνειδητοποίηση τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ ἀκεραιώνεται μὲ τὴν ἡθικὴν πράξη.

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ ὀδηγήσει σὲ μιὰ «ύποτροπὴ» τῆς μεταφυσικῆς τῆς ἐσωτερικότητας, γιατὶ ἡ μὴ ἔξαντικειμένηση δὲν ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἐσωτερικότητα, ἀλλὰ ὑποδηλώνει τὴν προτεραιότητα τοῦ ὑποκειμένου καὶ τὴ δυνατότητά του νὰ ἐπέμβει στὴν πραγματικότητα καὶ νὰ συγκεκριμενοποιήσει διαφορετικὰ τὴ διαλεκτικὴ της (632). ᩴ εὐθύνη παραμένει ἔνα ἀνώτατο κριτήριο (Instanz), γιατὶ ἀκριβῶς ὑπερβαίνει τὴν ἔξαντικειμένηση καὶ ἀποτελεῖ χρέος τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἀναγνωρίζεται καὶ ἡ προτεραιότητα τῆς ἐλευθερίας ως δυνατότητας τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπέμβει καὶ νὰ διαμορφώσει τὴν πραγματικότητα.

Ἡ σύνδεση τοῦ διαλεκτικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς πραγματικότητας μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς εὐθύνης δείχνει ὅτι ἡ πραγμάτωση τῆς εὐθύνης διέπεται ἀπὸ τὴ διαλεκτικὴ ἔνταση τῆς δύναμης καὶ τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀφενὸς γιατὶ ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα προσδιορίζει ως ἔνα βαθμὸν καὶ τὰ ὅρια τῆς εὐθύνης καὶ ἀφετέρου γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ ἀνθρωπος ως φυσικὸν ὄντα ἔχει τὰ ὅριά του. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν δὲν εἶναι πάντα εὐδιάκριτα τὰ ὅρια τοῦ χώρου ὃπου εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάληψη ὑπεύθυνης πράξης καὶ τοῦ χώρου ὃπου αὐτὴ δὲν εἶναι δυνατή. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς ὑπεύθυνης πράξης δὲν λύνεται γνωσιοθεωρητικά, γιατὶ καὶ ὁ προσδιορισμὸς τοῦ ὄριζοντα τῆς πράξης εἶναι ἔνα πρόβλημα ἀλληλένδετο μὲ τὴν ἴδια τὴν πράξη καὶ μὲ τὶς ἀρχές της, ἂν καὶ δυνάμει ὁ χώρος αὐτὸς προσδιορίζεται γενικά ως ὁ κόσμος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν πραγμάτων. ᩴ διαπίστωση τῆς ἀμφισημίας αὐτῆς στὴ συγκεκριμενοποίηση τοῦ ὄριζοντα τῆς πράξης συνδέεται μὲ τὴν ἴδια τὴ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀποφασίσει ως ἐλεύθερο ὄντα καὶ νὰ ἐνεργήσει ὑπεύθυνα. ᩴ επομένως ἡ δυνατότητα τοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ πρακτικοῦ ὄριζοντα χαρακτηρίζει τὸν ἀνθρωπο ως ἡθικὸν ὄντα (688).

5. ᩴ εὐθύνη καὶ τὸ ἀγαθό.

“Οπως ἀναφέρθηκε, ἡ πεπερασμένη ὑποκειμενικότητα ποὺ περιορίζεται στὴν αὐταναφορά, παραμένει κλεισμένη στὴν ἐσωτερικότητα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πραγματώσει τὶς δυνατότητές της. ᩴ εὐθύνη σημαίνει τὴν ὑπέρβαση τῆς ἀπομόνωσης καὶ τὴν πρακτικὴν ἀναφορὰ στὸν κόσμο τῶν προσώπων καὶ στὸν κόσμο τῶν πραγμάτων. Τὸ βασικὸ σημεῖο τῆς θεωρίας τῆς εὐθύνης εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀναφορὰ στὸν ἄλλο ἀνθρωπο⁵⁰, στὸν συνάνθρωπο, ως δυνατότητα ἀμοιβαίας πραγμάτωσης τῆς ἐλευθερίας. ᩴ σύνδεση τῆς εὐ-

50. Γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ ἄλλου βλ. καὶ M. Theunissen, *Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart*, Berlin/New York 1977².



θύνης μὲ τὸν κόσμο τῶν προσώπων ὁδηγεῖ στὴ σύνδεση τῆς εὐθύνης μὲ τὸ ἀγαθὸ ποὺ προσδιορίζεται ως ἡ ἀποδεκτὴ τάξη τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης. Ἐπιπλέον ὁ διαλεκτικὸς προσδιορισμὸς τῆς εὐθύνης δίνει στὴ σύγχρονη ἡθικὴ τὸ χαρακτήρα τῆς πολιτικῆς ἡθικῆς, γιατὶ ἐλευθερία, εὐθύνη καὶ πράξη ἀναφέρονται στὴν κοινότητα τῶν ἀνθρώπων καὶ στὴ δημιουργία πλαισίων ζωῆς ἀποδεκτῶν ἀπὸ ὅλους. Ἐπομένως ἡ ἡθικὴ τῆς εὐθύνης καὶ τῆς ἔξιστορίκευσης εἶναι ἡ ἡθικὴ τῆς σύγχρονης ἐποχῆς γιατὶ σήμερα ἀκριβῶς ἡ ρύθμιση τῶν διανθρωπίνων σχέσεων εἶναι πρόβλημα ποὺ ὑπερβαίνει τὸν ἴδιωτικὸ τομέα.

Σύμφωνα μὲ τὸ αἴτημα γιὰ τὴν ἄρση τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας, ὁ Schulz παρουσιάζει τὴ σχέση εὐθύνης, συνανθρώπου, καὶ ἀγαθοῦ μέσα ἀπὸ τὴν ἀπομεταφυσικοποίηση τῆς φιλοσοφίας τοῦ J. G. Fichte (332-333).

‘Ο Fichte προσδιορίζει θετικὰ τὴ σχέση τοῦ ἐγὼ μὲ τὸν ἄλλο ἀνθρωπο. ‘Οταν τὸ ἐγὼ θελήσει νὰ ὑπερβεῖ τὴν αὐτοθεώρηση, ἀναζητεῖ κάποιο στήριγμα στὴν πραγματικότητα ποὺ βρίσκεται πέρα ἀπὸ τὴν αὐτοθεώρηση. Τότε τὸ ἐγὼ ὑποχρεώνεται ἀπὸ τὴν ἡθικὴ συνείδηση νὰ ἀναγνωρίσει τὸν ἄλλο ἀνθρωπὸ ως ἰσάξιο καὶ ἐλεύθερο ὃν ποὺ συμμετέχει ως βούληση στὸν ἡθικὸ κόσμο. ‘Ο ἄλλος ἀνθρωπὸς δὲν εἶναι κάποιο «δεδομένο» προσιτὸ στὴν παράσταση, ἀλλὰ πρέπει νὰ περιληφθεῖ στὸν κύκλο τοῦ ἡθικοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ ἐγὼ καὶ μάλιστα σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴ θεωρία (Spekulation) ποὺ στὴν οὐσία θέτει στὸ κέντρο τὸν ἐγωισμὸ καὶ ὑποβιβάζει τὸν ἄλλο σὲ ἀντικείμενο τῆς παράστασης⁵¹. Παραμερίζοντας ὁ Schulz τὶς μεταφυσικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Fichte γιὰ τὸ ἀπόλυτο ἐγὼ, μεταφέρει τὸ πρόβλημα στὸ ἐπίπεδο τοῦ πεπερασμένου ἐγὼ καὶ συμπεραίνει ὅτι ὁ ἄλλος δίνει στὸ ἐγὼ τὴ δυνατότητα νὰ συμμετάσχει στὸν ἡθικὸ κόσμο. ‘Αν ἡ ὑποκειμενικότητα προσδιοριστεῖ μόνο μὲ τὴν αὐταναφορά, τότε ἡ ἐλευθερία τῆς εἶναι ἀπεριόριστη καὶ αὐθαίρετη. Ἐφόσον λείπει ἡ ἀναφορὰ στὸν κόσμο, λείπει καὶ τὸ ἔρεισμα τῆς ἐλευθερίας, γιατὶ ἡ ἐλευθερία δὲν συγκεκριμένοποιεῖται καὶ παραμένει στὴ διάσταση τῆς τυχαίας κάθε φορὰ αὐταναφορᾶς.

‘Η ἀναφορὰ στὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων ἐπιτρέπει στὸ ἐγὼ νὰ προσδιορίσει τὸν ἑαυτό του ως ἡθικὸ ὑποκείμενο καὶ νὰ συνειδητοποιήσει τὰ πλαίσια γιὰ τὴν πραγμάτωση τῆς ἐλευθερίας του. ‘Ο προσδιορισμὸς αὐτὸς ἀποτελεῖ τὴν ἀμοιβαία προϋπόθεση τῆς ἐλευθερίας ὃλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ συμμετέχουν στὸν κοινὸ κόσμο τῶν προσώπων, ἀλλὰ ως ἡθικὴ δέσμευση

51. Bl. J. G. Fichte's *Sämtliche Werke*, hrg. von I. H. Fichte. Leipzig 1836, τόμ. 2 σ. 259, σύγκρ. καὶ W. Schulz, *Johann Gottlieb Fichte. Vernunft und Freiheit*, Pfullingen 1962, κυρίως σσ. 20-27.



λαμβάνει συγκεκριμένες μορφές στὰ πλαισια τῶν συγκεκριμένων ὅμαδων. Ἡ σύνδεση τῶν ἡθικῶν θελήσεων σὲ ἐνότητα ἡθικῆς τάξης εἶναι δεσμευτικὴ ἀπὸ δυὸ σκοπιές: Ἐφενδὸς ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει ως ἡθικὸ ὃν ἐφόσον συνδέεται μὲ τοὺς συνανθρώπους του, καὶ ἀφετέρου ως ἡθικὸ ὃν ἔχει καθῆκον νὰ στηρίξει μὲ τὴν πράξη του τὴν ἡθικὴ ἐνότητα τοῦ κόσμου τῶν προσώπων (333). Αὐτὴ ἡ ἴδιομορφη σύνδεση τῆς μιᾶς βούλησης μὲ τὴν ἄλλη⁵² στὰ εὐρύτερα πλαισια τοῦ κοινοῦ κόσμου τῶν προσώπων, εἶναι σύμφωνα μὲ τὸν Schulz ἡ εὐθύνη.

Ἡ τάξη ως ἐνότητα τῶν ἀνθρώπων στὰ πλαισια τῆς συμβίωσης ἀποτελεῖ σύμφωνα μὲ τὸν Schulz τὸ ἀγαθὸ ως κανονιστικὴ ἰδέα τῆς ἀνθρώπινης πράξης σὲ σύνδεση μὲ τὴν ἱστορία καὶ συγχρόνως ως ἀρχὴ ποὺ παρουσιάζεται ἀποσπασματικὰ στὴν ἐκάστοτε τάξη τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, τὸ ἀγαθὸ εἶναι συγχρόνως καὶ ἡ διαμεσολαβοῦσα καὶ ἡ διαμεσολαβούμενη διαμεσολάβηση, ἀφοῦ παρέχει σὲ κάθε τάξη ὅρια καὶ προοπτικὲς τῆς πραγμάτωσης τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀφοῦ κάθε ἀποσπασματικὴ τάξη τείνει νὰ συμβάλει στὴν πραγμάτωση τοῦ ἀγαθοῦ,

Ἡ εὐθύνη ἀποτελεῖ μιὰ μορφὴ «ἔμμεσης διαμεσολάβησης» (850). Τὸ χωριστὸ ὑποκείμενο ἀναγνωρίζει ὅτι μόνο του δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ πραγματώσει τὴν ἐλευθερία του. Ἀκριβέστερα, ὁ ἄπειρος αὐτοπροσδιορισμὸς χωρὶς ἀναφορὰ στὸν κόσμο μεταβάλλεται σὲ αὐθαιρεσία ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει τὸ ὑποκείμενο. Συμμετοχὴ στὴν ἡθικὴ τάξη σημαίνει συμμετοχὴ μαζὶ μὲ ἄλλους στὴν ἡθικὴ τάξη καὶ ἀναγνώριση αὐτῆς τῆς κοινότητας μὲ τοὺς ἄλλους.

Τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς «κοινῆς μετοχῆς», τῆς «κοινῆς συνειδητοποίησης» ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἡθικότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ τὶς «κοινωνικὲς σχέσεις». Ἡ δυνατότητα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ ἄλλου καὶ γενικὰ τῶν συνανθρώπων ως προσώπων εἶναι ἡ βάση τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς πράξης στὸ ἀγαθὸ καὶ προηγεῖται τῶν κοινωνικῶν σχέσεων. Τὸ προσωπικὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου δὲν περιορίζεται στὴν ἐξωτερικότητα, οὕτε πάλι ἀνάγεται στὶς κοινωνικὲς σχέσεις. Γιὰ τὸν Schulz τὸ βασικὸ πρόβλημα εἶναι πῶς ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐνότητας τῶν ἀνθρώπων ως προσώπων θὰ εἶναι ἐνεργὸς καὶ δὲν θὰ περιορίζεται στὴν ἐσωτερικότητα. Στὸ στόχο αὐτὸ ἀποβλέπει καὶ ἡ ἡθικὴ τῆς εὐθύνης ποὺ διακρίνει τὸ ἀγαθὸ — καὶ τὸ θεωρεῖ πρακτικὰ ως τὴν κατάφαση τῆς ἐνότητας τῶν ἀνθρώπων ως προσώπων — ἀπὸ τὸ κακό, τὴν ἄρνηση τῆς ἐνότητας.

Ἡ ἄρνηση τῆς τάξης τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης ἔχει σημασία γιὰ τὸν

52. Σύγκρινε καὶ P. Ricoeur, *Volonté, Liberté, Responsabilité*, στὸ *Akten des 14. Intern. Kongresses für Philosophie*, Wien 1974, 50-64, ἐδῶ σσ. 61-63.



ἡθικὸ στοχασμό, ὅχι μόνον ως ἀντίθεση πρὸς τὸ ἀγαθὸ ἄλλὰ καὶ ως παραμόρφωση τῶν δυνατοτήτων τῆς πράξης. Ἡ ἀπόρριψη κάθε τάξης τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης εἶναι τὸ ἡθικὸ κακὸ ως διαλεκτικὸς προσδιορισμὸς ἀναφορᾶς, γιατὶ ἀκριβῶς τὸ κακὸ μπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ ως ἀντίθεση πρὸς τὸ ἀγαθὸ ποὺ προσανατολίζει τὴν πράξη τοῦ ἀνθρώπου (723).

Τὸ ἡθικὸ κακὸ παρουσιάζεται ως ἀπόλυτος περιορισμὸς τοῦ ἐγὼ στὴν αὐταναφορὰ καὶ ως ἀποδοχὴ ὅτι τὸ ἐγὼ εἶναι ἀπόλυτο καὶ μπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν αὐταναφορά⁵³. Ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἐγὼ στὸν ἑαυτό του εἶναι ἀμφίσημη. Ἀφενὸς ἡ αὐταναφορὰ ἀποτελεῖ τὴν ἀναγκαία προϋπόθεση τῆς «ἀύθυπαρξίας» τοῦ ἐγὼ, γιατὶ μὲ αὐτὴν συνιστᾶται ἡ ἐλευθερία ποὺ κατ' ἀρχὴν εἶναι ἡ ἀρνηση τῆς ἀμεσης δέσμευσης ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἡ σκοπιὰ αὐτὴ εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴ συνειδητοποίηση τῆς εὐθύνης, γιατὶ τὸ ὑποκείμενο ἀναγνωρίζει τὸν ἑαυτό του ως ἀρχὴ τῆς πράξης. Ἀφετέρου ἡ αὐταναφορὰ τοῦ ἐγὼ σημαίνει ὅτι θέτει τὴν «ἐγώτητα» καὶ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἐγωισμοῦ. Ὁ ἀνθρωπος θέτει τὴν αύθυπαρξία του ὑπεράνω τῆς δέσμευσης ἀπὸ τὸν κοινὸ κόσμο τῶν προσώπων καὶ ἀνυψώνει τὴν ἀπεριόριστη — καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸς «ἀπροσδιόριστη» — ἐλευθερία του σὲ ἀπόλυτη ἀρχὴ τῆς πράξης. Τότε τὸ ἐγὼ θέτει κάτι μέσω τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ αὐτὸς τὸν προσδιορισμὸ τῆς βούλησής του ἀρνεῖται τὴν ἀναφορὰ στὸν κοινὸ κόσμο τῶν προσώπων σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε νὰ ἐπιδιώξει καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου ἢ καὶ τῶν συνανθρώπων του γενικότερα.

Στὴ διάσταση αὐτὴ βρίσκεται καὶ ἡ «συγγένεια» τοῦ κακοῦ μὲ τὸ ἐγὼ. Μόνον ἂν τὸ ἐγὼ διαστρέψει τὴν τάξη ἀπὸ δική του πρωτοβουλία, μπορεῖ νὰ διαστρέψει καὶ τὴ σχέση του μὲ τὸν κοινὸ κόσμο τῶν προσώπων καὶ νὰ στραφεῖ ἐναντίον τῆς τάξης τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης καὶ ἐπομένως καὶ ἐναντίον τοῦ ἀγαθοῦ (726)⁵⁴.

Τὸ πρόβλημα αὐτὸς ὁδηγεῖ στὸ ἐρώτημα γιὰ τὰ ἡθικὰ κριτήρια ποὺ ἐπιτρέπουν τὸ διαχωρισμὸ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ. Ὁ Schulz ὑπογραμμίζει ὅτι ἐπιδιώκει τὴ διαπραγμάτευση τοῦ προβλήματος τοῦ κακοῦ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῶν δυνατοτήτων τῆς πράξης (722). Τὸ ἀνάλογο μποροῦμε νὰ εἰποῦμε καὶ γιὰ τὰ ἡθικὰ κριτήρια. Ἡ λειτουργία τους δὲν εἶναι γνωστοθεωρητικὴ ἀλλὰ πρακτική, ἀφοῦ χρησιμεύουν καὶ ως ἀρχὲς γιὰ τὴν πράξη (738). Ἀπὸ διαλεκτικὴ ἀποψη, τὰ ἡθικὰ κριτήρια διαμεσολαβοῦν μεταξὺ τῶν συγκεκριμένων ἴστορικῶν τάξεων καὶ τῆς κανονιστικῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ, γιατὶ προσανα-

53. Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ αὐτὴ προσδιόρισαν τὸ κακὸ ὁ J. G. Fichte καὶ ὁ Schelling.

54. Παρόμοια προσδιορίζει τὸ κακὸ καὶ ὁ Kant, *Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft* (Ausgabe der Preussischen Akademie Band VI, Berlin 1907), σσ. 29-30.



τολίζουν τὴν πράξη πρὸς τὸ μέλλον καὶ ἐπιτρέπουν τὴν διαμόρφωση ἄλλων τάξεων. Ἐν τούτοις τὰ κριτήρια αὐτὰ δὲν προκύπτουν παραγωγικὰ ἀπὸ κάποιο σύστημα ἀνωτάτων προτάσεων, ἀλλὰ προσφέρονται στὸν ἡθικὸν στοχασμὸν προφίλοσοφικὰ μέσα ἀπὸ τὴν καθημερινὴν συνειδητοποίηση τῶν προβλημάτων τῆς ἐποχῆς μας.

Τὸ πρῶτο κριτήριο ποὺ εἶναι συγχρόνως καὶ ἀρχὴ τῆς πράξης — εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς θέλησης γιὰ ζωὴ (740), ἐνῷ τὸ δεύτερο εἶναι ἡ μείωση τοῦ πόνου καὶ ἡ αὔξηση τῶν δυνατοτήτων γιὰ εὐδαιμονία (743). Καὶ τὰ δύο κριτήρια συνδέονται μὲ πολλὰ προβλήματα.

‘Ως πρὸς τὸ πρῶτο⁵⁵, ἡ ἴδια ἡ ἐπιστήμη, τόσο ἡ βιολογία ὅσο καὶ ἡ ἰατρική, ὁδήγησε σὲ σκέψεις γιὰ τὸ τί σημαίνει «σεβασμὸς τῆς ζωῆς» σὲ περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων ἢ εὐθανασίας. Ἐπὶ πλέον τὸ κριτήριο αὐτὸν συνδέεται μὲ τὸ πρόβλημα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸ σύγχρονο κόσμο.

Τὸ δεύτερο κριτήριο συνδέεται μὲ τὸν ώφελιμισμὸν καὶ ἔχει ἀρκετὰ «δυσφημισθεῖ» ἀπὸ τὴν σύνδεσή του μὲ τὸν εὐδαιμονισμό⁵⁶, μὲ τὴν ἄκριτη ἐπιδίωξη ὑλικῶν ἀγαθῶν γιὰ ἀτομικὴ ἀπόλαυση. Ἡ εὐδαιμονία ὅμως ὡς καταφατικὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο προϋποθέτει καὶ τὴν χρήση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ἡ κατανομὴ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν στὸν πλανήτη εἶναι σήμερα ἀνισομερής καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν ἔνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ἐπιβίωσης. Ἐπομένως ἡ ἀχρὴ «ἡ μεγαλύτερη εὐδαιμονία γιὰ τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸν ἀνθρώπων» δὲν εἶναι ἀνέπικαιρη, ἀφοῦ ἡ ἔξασφάλιση τῶν ὑλικῶν μέσων τῆς ζωῆς ἔχει καὶ ἡθικὲς προοπτικές. Ὁ Schulz κατακρίνει τοὺς ἄγγλους ώφελιμιστές⁵⁷, ἐπειδὴ θεώρησαν τὴν ἀρχὴν αὐτὴν ὡς συστατικὴ καὶ δχι ὡς κανονιστικὴ ἀρχὴ τῆς πράξης (747).

Ἡ διατύπωση τῶν ἡθικῶν κριτηρίων ὑποδηλώνει ὅτι ἡ ἔξασφάλιση τῶν βασικῶν ὑλικῶν προϋποθέσεων τῆς ζωῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν σύσταση ἀποδεκτῶν τάξεων τῆς ἀνθρωπινῆς συμβίωσης καὶ ἐπομένως ἀποτελεῖται τομέα μὲ ἡθικὴ σημασία.

Ο στοχασμὸς γιὰ τὰ ἡθικὰ κριτήρια συμπληρώνεται μὲ τὸ στοχασμὸν γιὰ τὶς ἀνώτερες ἀρχὲς τῆς ἡθικῆς.

55. Ὁ σεβασμὸς τῆς ζωῆς ἀποτελεῖ βασικὴ ἀρχὴ τῆς ἡθικῆς τοῦ A. Schweitzer, τὸν δποῖο ἀκολουθεῖ ἐδῶ ὁ Schulz. Βλ. A. Schweitzer, *Kultur und Ethik*, München 1923, 24.

56. Συνήθως συγχέεται ἡ εὐδαιμονία μὲ τὸν εὐδαιμονισμὸν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραβλέπεται ἡ οὐσία τῆς ἀριστοτελικῆς ἔννοιας τῆς εὐδαιμονίας ὡς θετικῆς σχέσης μὲ τὸν κόσμο.

57. Γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἀρχὴ τῆς ώφελιμότητας στὴν ἡθικὴ θεωρία βλ. καὶ Bubner δ.π. σσ. 225-226.

Σύμφωνα μὲ τὸν Schulz, οἱ ἀρχὲς αὐτὲς εἶναι ὁ λόγος, ἡ συμπόνοια καὶ ἡ εὐθύνη. Ὁ λόγος ἡταν πάντα ἡ ἀρχὴ τῆς ἡθικῆς καὶ ὁ Schulz τοῦ ἀποδίδει πρωταρχικὴ σημασία, ἀλλὰ ὅπως ἡδη ἀναφέρθηκε, τὸν συνδέει μὲ τὴ δημιουργία τάξεων τῆς συμβίωσης ἀποδεκτῶν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ συμμετέχουν σὲ αὐτὲς (749).

Ἡ δεύτερη ἀρχὴ τῆς ἡθικῆς, ἡ συμπόνοια, ἡταν γιὰ τὸν Schopenhauer ἡ βάση τῆς ἡθικῆς καὶ ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἐγωισμοῦ⁵⁸. Ὁ Schulz ἀκολουθεῖ τὸν Schopenhauer, ἀλλὰ προσδιορίζει ριζικότερα τὴν συμπόνοια ὡς τὴν ἀντίθεση στὴν ἀγριότητα καὶ στὴν ἀπανθρωπιὰ (750). Ἡ συμπόνοια δὲν εἶναι ἀπλῶς ἔνα συναίσθημα ἢ ἔνα βίωμα μὲ τὸ δόποιο γίνεται κατανοητὸς ὁ πόνος τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἐτοιμότητα νὰ παραμερίσουμε τὸν πόνο ὃπουδήποτε παρουσιάζεται. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ συμπόνοια ὡς «προσωπικὴ» συμπεριφορά, ἐνῶ ἡ ἀγριότητα ἀντιμετωπίζει τὸν ἀνθρωπὸν ὡς πράγμα ποὺ πρέπει νὰ καταστραφεῖ. Ἀν λάβουμε ὑπόψη τὴν πολυμορφία τοῦ κακοῦ ὡς ἀπάνθρωπης ἐπίθεσης ἐναντίον τῆς ζωῆς, τότε κατανοοῦμε γιατί ὁ Schulz θεωρεῖ τὴ συμπόνοια ὡς τὴν ἔσχατη ἀρχὴ ποὺ ἐπιβάλλει νὰ σώσουμε τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἀπειλεῖται ἄμεσα (751)⁵⁹.

Ἡ τρίτη ἀρχὴ τῆς ἡθικῆς, ἡ εὐθύνη, ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ ποὺ διαφοροποιεῖ τὴν ἡθικὴ πράξη τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἀπλὴ διαδικασία ἡ συμπεριφορὰ καὶ συνδέει τὸν ἀνθρωπὸν ὡς ἡθικὸν ὃν μὲ τοὺς συνανθρώπους του. Στὴν περίπτωση αὐτή, ἡ κριτικὴ στὴ μεταφυσικὴ τῆς ἐσωτερικότητας δὲν ἔχει ὡς σκοπὸν νὰ ἀποκλείσει τὴν εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὴν ἡθικὴ συνείδησή του καὶ νὰ ἀποδώσει ἡθικὴ σημασία στὴν εὐθύνη ὡς μονοσήμαντη ἀναφορὰ τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο. Ἡ ριζικὴ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸν ἑαυτό του διατηρεῖ τὴ δική της ἴσχυν ἰδιαίτερα στὴν προσωπικὴ περιοχὴ τῶν μικρῶν ὁμάδων συμβίωσης. Ἡ ἡθικὴ τῆς εὐθύνης ὡς πολιτικὴ ἡθικὴ ἀναφέρεται κυρίως στὴν πράξη τῶν μεγάλων ὁμάδων συμβίωσης, ποὺ ἀντιμετωπίζουν καὶ εὐρύτερα πλαισία εὐθύνης.

6. Ἡ κριτικὴ τοῦ Weischedel στὴν ἡθικὴ τοῦ Schulz.

Ο Weischedel⁶⁰ παρουσίασε μιὰ «σκεπτικὴ» ἡθικὴ ποὺ θὰ ἀνταποκρί-

58. Bλ. A. Schopenhauer, *Die beiden Grundprobleme der Ethik*, στὸ *Sämtliche Werke*. Hrsg. von A. Hübscher, Wiesbaden 1972², τόμ. 4, σσ. 245-246. Ὁ Schopenhauer ὅ.π. τόμ. 3 (= *Die Welt als Wille und Vorstellung* Bd. 2) σσ. 691-2 θεωρεῖ τὴ συμπόνοια (*Mitleid*) ὡς εἶδος τῆς συμπάθειας (*Sympathie*). Μερικὲς φορὲς ὁ ὅρος «*Mitleid*» μεταφράζεται ὡς «οἰκτος» καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ παρερμηνεύεται ἐντελῶς ἡ ἔννοια τῆς συμπόνοιας.

59. Ὁ Schulz ἀκολουθεῖ ἐδῶ τὸν A. Schweitzer. Bλ. A. Schweitzer, *Kultur und Ethik*, ὅ.π. 248.

60. Bλ. W. Weischedel, *Skeptische Ethik*, Frankfurt a.M. 1976. Ὁ Weischedel ἀνα-



νεται στὴν ἐποχή μας, στὴν ἐποχὴ τοῦ σκεπτικισμοῦ. Ὁ σύγχρονος σκεπτικισμὸς παρουσιάζει ἔντονη ἀντιμεταφυσικὴ κατεύθυνση καὶ θέτει τὰ πάντα ὑπὸ ἀμφισβήτηση. Ἀλλὰ ὁ Weischedel δὲν ἀποδέχεται ως θετικὸ στοιχεῖο τὸ νὰ ἀμφισβητεῖ κανεὶς τὰ πάντα ἐπ’ ἄπειρον, γιατὶ τότε δημιουργεῖται μιὰ ἄλλη μορφὴ δογματισμοῦ. Σύμφωνα μὲ αὐτὸν τὸν φιλόσοφο, ὁ σκεπτικισμὸς εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς φιλοσοφίας ως προβληματισμοῦ γιὰ τὰ καίρια θέματα τῆς ζωῆς. Ἐνῶ ὁ «δογματικὸς» σκεπτικισμὸς δὲν καταλήγει σὲ ἀπαντήσεις, ἡ φιλοσοφία σήμερα πρέπει νὰ εἶναι ἔνας «ἀνοιχτὸς σκεπτικισμὸς»⁶¹ ποὺ δὲν καταλήγει μὲν σὲ ἀπόλυτες καὶ ὑπερχρονικὲς ἀρνητικὲς ἡ θετικὲς λύσεις τῶν προβλημάτων, ἀλλὰ διατυπώνει πρακτικοὺς προσανατολισμοὺς ἀνάλογα μὲ τὴν ἔκάστοτε κατάσταση τοῦ στοχασμοῦ.

Ἡ ἡθικὴ τοῦ Schulz κατατάσσεται ἀπὸ τὸν Weischedel στὶς μὴ μεταφυσικὲς ἡθικὲς θεωρίες καὶ τῆς ἀναγνωρίζεται ἡ συμβολὴ στὴ συζήτηση τῶν ἡθικῶν προβλημάτων ποὺ παρουσιάστηκαν στὴ σύγχρονη ἐποχή⁶². Ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Weischedel καὶ σ’ αὐτὴ τὴν ἡθικὴ πρέπει νὰ ἀσκηθεῖ κριτικὴ⁶³ ποὺ μπορεῖ νὰ συνοψιστεῖ σὲ τέσσερα σημεῖα:

α) Οἱ ἀρχὲς τῆς ἡθικῆς (λόγος, συμπόνοια, εὐθύνη) καὶ τὰ ἡθικὰ κριτήρια (ἀναγνώριση τῆς θέλησης γιὰ ζωή, εὐδαιμονία γιὰ τὸ μεγαλύτερο δυνατὸ ἀριθμὸ ἀνθρώπων) εἰσάγονται στὴν ἡθικὴ χωρὶς νὰ θεμελιωθοῦν. Ὁ Weischedel παρατηρεῖ ὅτι ἡ μεταφυσικὴ θεμελίωση δὲν εἶναι πιὰ δυνατὴ μετὰ τὸ τέλος τῆς μεταφυσικῆς, ἀλλὰ βέβαια τὸ πρόβλημα τῆς θεμελίωσης δὲν παύει νὰ ὑφίσταται. Μιὰ θεμελίωση θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρει ἡ φιλοσοφικὴ ἀνθρωπολογία, ἀλλά, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Weischedel⁶⁴, ὁ Schulz δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὴ δυνατότητα αὐτή. β) Οἱ ἀρχὲς τῆς ἡθικῆς εἶναι ἀσαφεῖς (ὅπως π.χ. ὁ λόγος ἡ ἡ συμπόνοια) καὶ ἐπομένως δὲν μποροῦν νὰ θεμελιώσουν μὲ ἀποδεκτὸ τρόπο τὴν ἡθικὴ συμπεριφορά. Ἐπρεπε προηγουμένως νὰ ἔξασφαλιστεῖ ἡ ἐννοιολογικὴ σταθερότητά τους μαζὶ μὲ τὴ φιλοσοφικὴ θεμελίωση⁶⁵. γ) Ἡ ἡθικὴ τῆς εὐθύνης παρουσιάζεται ως ὑποκειμενικὴ ἡθική. Ὁ Weischedel παραπέμπει σὲ ὁρισμένα σημεῖα τοῦ ἔργου τοῦ Schulz, γιὰ νὰ διασαφήσει τὸ «ὑποκειμενικὸ» στοιχεῖο: Ὁ Schulz γράφει: «Ἡ ἀνάληψη τῆς εὐθύνης γίνεται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ὑποκειμενικότητας σύμφωνα μὲ τὴν ἐλεύθερη ἀπόφασή της» (705). Ὅπως παρατηρεῖ ὁ

πτύσσει μιὰ ἴδιαίτερη ἐννοια τοῦ σκεπτικισμοῦ δ.π. σσ. 36-39 καὶ ἀναφέρεται μὲ συντομία σὲ γενικὲς ἀπόψεις τοῦ ἀρχαίου σκεπτικισμοῦ.

61. Βλ. W. Weischedel, δ.π. σ. 37.

62. Ὁ.π. σ. 99.

63. Ὁ.π. σ.σ. 99-104.

64. Ὁ.π. σ.σ. 101-102.

65. Ὁ.π. σ.σ. 102-103.



Weischedel, ἡ βάση τῆς φιλοσοφικῆς ἡθικῆς τοῦ Schulz εἶναι μᾶλλον ἡ ἔκκληση παρὰ ἡ φιλοσοφικὴ θεμελίωση, γιατὶ ὁ Schulz ὑποστηρίζει ὅτι ὅπωσδήποτε ἡ ἡθικὴ πρέπει «νὰ καλέσει τὸν καθένα νὰ τοποθετηθεῖ ἡθικά» (705) ἀπέναντι στὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς του⁶⁶. δ) Ὁ Schulz προσδιορίζει τὸ ἀγαθὸ ώς τὴν τάξη καὶ τὸ κακὸ ώς τὴν ἀταξία. Ὁ Weischedel ὑποστηρίζει ὅτι ἡ τάξη δὲν συνδέεται μονοσήμαντα μὲ τὸ ἀγαθό, γιατὶ ἡ τάξη ἔχει τὴν τάση γιὰ ἀπολίθωση, ὅπότε μπορεῖ νὰ ὀδηγήσει σὲ ἀνελευθερία. Μάλιστα σὲ δρισμένες ἴστορικὲς ἐποχὲς ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας τάξης ἢ τουλάχιστον ἡ κριτικὴ ἀντιμετώπισή της εἶναι ἀπαραίτητη. Σύμφωνα μὲ τὸ συμπέρασμα τοῦ Weischedel, θὰ ἥταν φιλοσοφικὰ συνεπέστερο νὰ εἰποῦμε ὅτι τὸ ἀγαθὸ προσδιορίζεται ώς ἡ διαλεκτικὴ ἐνότητα τῆς τάξης καὶ τῆς κάποτε ἀναγκαίας ἀποδιάρθρωσης τῆς τάξης⁶⁷.

Στὴν κριτικὴ αὐτὴ μποροῦν νὰ ἀντιπαρατεθοῦν τὰ ἔξῆς ἐπιχειρήματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἵδιες τὶς θέσεις τοῦ Schulz:

Τὰ δύο πρῶτα σημεῖα ἀναφέρονται στὸ πρόβλημα τῆς θεμελίωσης. Ὁ Schulz ὑποστηρίζει ὅτι μιὰ μεταφυσικὴ ἡθικὴ ἢ καὶ μιὰ ἡθικὴ θεμελιωμένη στὴ φιλοσοφικὴ ἀνθρωπολογία δὲν εἶναι δυνατή, γιατὶ ἀφενὸς ἡ παραδοσιακὴ μεταφυσικὴ ἔχασε τὴ δεσμευτικὴ ἰσχύ της καὶ ἀφετέρου ἡ φιλοσοφικὴ ἀνθρωπολογία ἀποτελεῖ ὑποκατάστατο τῆς παραδοσιακῆς μεταφυσικῆς. Ἐπιπλέον ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ εὐθύνη εἶναι αὐτοστοχαστικὲς ἐνέργειες τῆς ὑποκειμενικότητας καὶ δὲν διαπιστώνονται ἐμπειρικά. Ἐπομένως ἀποκλείεται καὶ ἡ θεμελίωση τῆς ἡθικῆς στὸν θεωρητικὸ λόγο. Ἐν τούτοις ὁ Schulz δὲν παραβλέπει τὸ πρόβλημα τῆς θεμελίωσης, ἀλλὰ θεμελιώνει τὴν ἡθικὴ στὴ διαλεκτικὴ θεωρία τῆς πραγματικότητας.

Τὸ τρίτο σημεῖο τῆς κριτικῆς ἀναφέρεται στὸν δῆθεν ὑποκειμενικὸ χαρακτήρα τῆς ἡθικῆς τοῦ Schulz. Κατὰ τὴ γνώμη μου, ἡ κριτικὴ τοῦ Weischedel δὲν ἀποδίδει μὲ δῆλη τὴν ἀκρίβεια τὴ θέση τοῦ Schulz. Σύμφωνα μὲ τὸν Schulz, ἡ ὑποκειμενικότητα ἔχει προτεραιότητα, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀπόφασή της ξεκινάει ἡ ἡθικὴ πράξη. Αὐτὸ δῆμως δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Schulz παραβλέπει τὴ σημασία τῆς ἀναφορᾶς στὸν κόσμο, ἀντίθετα μάλιστα ὑποστηρίζει ὅτι ἡ αὐταναφορὰ τῆς ὑποκειμενικότητας συνεπάγεται καὶ τὴν ἀναφορὰ τῆς ὑποκειμενικότητας στὸν κόσμο.

Τὸ τέταρτο σημεῖο στηρίζεται σὲ παρερμηνεία τῆς θέσης τοῦ Schulz γιὰ τὴν τάξη καὶ τὸ ἀγαθό. Τὸ ἀγαθὸ ώς κανονιστικὴ ἵδεα ποὺ εἶναι «τὸ σύνολο τῆς δυνατῆς καὶ τῆς πραγματικῆς τάξης» (730) δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν τάξη ποὺ ὑπάρχει οὕτε μὲ τὴν ὑπαρξη μιᾶς ὁποιασδήποτε τάξης τῆς

66. Ὁ.π. σ. 103.

67. Ὁ.π. σ.σ. 103-104.



άνθρωπινης συμβίωσης. Ὁ Schulz δὲν ύπογραμμίζει μόνον τὸν περιορισμένο χαρακτήρα τῶν τάξεων τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης, ποὺ δημιουργοῦνται στὴν ἱστορία, ἀλλὰ διατυπώνει καὶ ἡθικὰ κριτήρια γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν τάξεων καὶ γιὰ τὸν προσανατολισμὸν τῆς πράξης. Ἐπιπλέον ὁ Schulz δὲν παραβλέπει καθόλου τὴν σημασία τῆς κριτικῆς καὶ τῆς ἐπαναστατικῆς ἀλλαγῆς γιὰ τὴ δημιουργία τάξεων συμβίωσης, ποὺ νὰ ἀνταποκρίνονται τουλάχιστον σὲ δρισμένα κριτήρια ἀνθρωπισμοῦ. Καὶ ὁ Weischedel θὰ δεχόταν ὅτι ἡ κατάργηση τῆς τάξης καὶ ἡ «ἀταξία» ὡς διαδικασία ἀλλαγῆς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει αὐτοσκοπὸν τῆς πράξης, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἐνδιάμεσο στάδιο γιὰ μιὰ νέα ρύθμιση τῶν πλαισίων τῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης⁶⁸.

7. Συμπράσματα.

Ο σκοπὸς τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ δὲν ἔταν ἡ παρουσίαση ὀλόκληρης τῆς ἡθικῆς τοῦ Schulz, ἀλλὰ ἔταν ἡ θεώρηση τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὅποιο συνδέονται ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ εὐθύνη σύμφωνα μὲ τὸν Schulz.

Συχνὰ ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ ἡθικὴ τῆς εὐθύνης τείνει νὰ ἀντικαταστήσει τὴν ἡθικὴν καθήκοντος καὶ ὅτι εἶναι συστηματικὰ εὐρύτερη⁶⁹, γιατὶ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ θέσει τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τοὺς συνανθρώπους του καὶ μὲ τὸν κόσμο τῶν πραγμάτων. Ὁ Schulz ἐπιτυγχάνει νὰ παρουσιάσει μιὰ ἔννοια τῆς εὐθύνης ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ κεντρικὸ σημεῖο μιᾶς «προσωρινῆς» ἡθικῆς ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς προοπτικὲς τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ Schulz δὲν ἔγραψε ἔνα ἀνιστορικὸ αὐτόνομο ἔργο φιλοσοφικῆς ἡθικῆς, ἀλλὰ παρουσίασε τὶς βασικὲς γραμμὲς τῆς ἡθικῆς του σὲ κριτικὴ διαφοροποίηση ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας καὶ ἴδιαίτερα ἀπὸ τὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμό, γιατὶ ἀκριβῶς εἶναι ἀναγκαία ἡ ἄρση τῆς φιλοσοφίας τῆς ὑποκειμενικότητας γιὰ τὴ στροφὴ τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ πρὸς τὸ πρόβλημα τῆς πράξης.

Καὶ ὁ Weischedel θεωρεῖ τὴν ὑπευθυνότητα⁷⁰ ὡς βασικὸ στοιχεῖο τῆς «σκεπτικῆς» ἡθικῆς του. Ἡ ὑπευθυνότητα ἀποτελεῖ βασικὴ ἡθικὴ στάση τῆς σκεπτικῆς ὑπαρξῆς ποὺ ἀποφασίζει νὰ διαμορφώσει ἡ ἴδια ἐλεύθερα τὴ ζωή της καὶ νὰ μὴν τὴν ἀφήσει νὰ μεταβληθεῖ σὲ ἀδιάφορη διαδικασία, ὅπου ἡ πράξη καὶ ἡ ἀπραξία ἔχουν τὴν ἴδια βαρύτητα καὶ ἐξουδετερώνονται

68. Σύγκρ. δ.π. σ. 200.

69. Βλ. τὸ ἄρθρο τοῦ J. Schwartländer, *Verantwortung*, στὸ H. Krings/M. Baumgarten (Hrg.), *Handbuch philosophischer Grundbegriffe*, Bd. 6., Freiburg/München 1974, σσ. 1577-1588, ἐδῶ σ. 1578.

70. Βλ. καὶ τὴ μελέτη τοῦ W. Weischedel, *Das Wesen der Verantwortung*, Frankfurt a M., 1972³, ποὺ εἶναι γραμμένη ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς φιλοσοφίας τοῦ Heidegger.



ώς πόλοι ἀναφορᾶς τῆς ἀπόφασης⁷¹. Τότε ἡ ὑπευθυνότητα παρουσιάζεται ως ριζική ἀναφορὰ τῆς σκεπτικῆς ὑπαρξης στὸν ἑαυτό της εἴτε ως εὐθύνη γιὰ τοὺς ἄλλους⁷². Ἡ εὐθύνη περιέχει τὸ στοιχεῖο τῆς «ἀπάντησης», πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ἴδια ἡ πράξη τίθεται ὑπὸ ἐρώτηση. Ἐπομένως ἡ εὐθύνη ἀντιστοιχεῖ στὴ βασικὴ τοποθέτηση τῆς σκεπτικῆς ὑπαρξης νὰ ἀντιμετωπίζει τὰ πάντα ως ἐρωτήματα.

Ἡ «σκεπτικὴ ἡθικὴ» τοῦ Weischedel, ποὺ θυμίζει περισσότερο τὸ βασικὸ ἐρώτημα τοῦ Σωκράτη «πῶς βιωτέον;» καὶ τὸ ἥθος τοῦ σωκρατικοῦ διαλόγου ως τὸ «λόγον διδόναι περὶ τῶν πραγμάτων», βρίσκεται σὲ ἄλλη προοπτικὴ ἀπὸ τὴν ἡθικὴ τοῦ Schulz. Ὁ Schulz ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τῆς ὑποκειμενικότητας στοὺς συνανθρώπους καὶ τὴ διάκριση τῆς πράξης τῶν ἀνθρώπων ως μελῶν μικρῶν ἢ μεγάλων ὁμάδων, γιὰ νὰ καταλήξει στὴ διαπίστωση ὅτι ἡ σύγχρονη φιλοσοφικὴ ἡθικὴ εἶναι δυνατὴ ως πολιτικὴ ἡθική. Ὁ Weischedel, ἀν καὶ ἐπανειλημμένα συζητάει τὴ σχέση τῆς ὑπευθυνότητας μὲ τὸν πολιτικὸ χῶρο, ἔχει ως ἀφετηρία τὴν ὑπαρξη καὶ τὴν ἀναφορὰ της στὸν ἴδιο της τὸν ἑαυτό, καὶ παρουσιάζει τὴν ἡθικὴ ως σύστημα ἡθικῶν τοποθετήσεων καὶ στάσεων, χωρὶς νὰ θέτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἔννοια τῆς πραγματικότητας.

Πάντως τὸ κοινὸ σημεῖο καὶ τῶν δύο αὐτῶν μορφῶν τῆς φιλοσοφικῆς ἡθικῆς εἶναι ὅτι ἡ εὐθύνη ἀποτελεῖ τὴ δυνατότητα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στὴ σχέση μὲ τοὺς συνανθρώπους του καὶ μὲ τὸν κόσμο τῶν πραγμάτων, ἐφόσον βέβαια δεχτοῦμε ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἔξαντλεῖται στὴν πρακτικὴ ἐλευθερία.

FREIHEIT UND VERANTWORTUNG IN DER SICHT VON WALTER SCHULZ

Zusammenfassung.

Walter Schulz versucht, eine zeitgemäße philosophische Ethik der Vergeschichtlichung und der Verantwortung darzustellen, die im Zeichen der Entmetaphysizierung steht. Entmetaphysizierung bedeutet einerseits die Aufhebung der Seinsmetaphysik durch eine dialektische Theorie der offenen Wirklichkeit und anderseits die Aufhebung der Metaphysik der Innerlichkeit durch eine Theorie der menschlichen Weltbezüge in praktischer Hinsicht. Die Entmetaphysizierung betrifft sowohl die praktische Vernunft als auch die

71. Bλ. W. Weischedel, *Skeptische Ethik*, ὁ.π. σσ. 185-6.

72. Ὁ.π. σ. 196.



Möglichkeit der Begründung der Ethik. Die Vernunft als die Vernunft des Menschen in ihrer praktischen Bestimmung betrachtet die Ordnung der Welt als eine dem Menschen aufgegebene Ordnung der Mitwelt unter dem Aspekt der praktisch-regulativen Idee des Guten. Da die Auffassung von einer metaphysisch vorgegebenen Ordnung der Welt nicht mehr verbindlich ist, kann keine metaphysische Ethik mehr entworfen werden. Außerdem ist auch keine wissenschaftliche Ethik möglich, weil die ethische Einstellung eine Tathandlung des Ichs und keine empirische Gegebenheit ist.

Schulz versucht, der Ethik ein Fundament durch die dialektische Theorie der Wirklichkeit zu verschaffen. Die Stellung der Subjektivität im Wirklichkeitsgeschehen konkretisiert die Möglichkeit der Ethik, auf die Praxis zu wirken. Die Ethik appelliert an den Einzelnen, um ihm zur ethischen Einstellung zu verhelfen, und als solche ist die Ethik eine Vermittlung zum Guten.

Die offene Wirklichkeit ist ein Geschehen, in dem Subjekt und Objekt sich wechselseitig bestimmen. Vom Aspekt des Subjekts her betrachtet, ist die Wirklichkeit eine Auseinandersetzung, in der die Menschen sich um konkrete Ordnungen der Mitwelt bemühen. Die dialektische Vermittlung von Subjekt und Objekt in zeitlicher Perspektive entwickelt sich als Geschichte. Dem Subjekt kommt ein relativer Vorrang im Wirklichkeitsgeschehen zu, weil das Subjekt die Möglichkeit hat, in das Geschehen einzutreten und es bis zu einem gewissen Grad zu gestalten. Die Dialektik ist zwar das Merkmal dieses Geschehens, sie wird aber vom Subjekt als solche begriffen und führt nie eindeutig in eine Stufe der wirklichen Aufhebung der Differenz von Subjekt und Objekt. Deshalb kann man den Sinn der Geschichte eindeutig weder auf die Seite des Subjekts noch auf die Seite des Objekts bestimmen.

Die regulative Idee des Guten, die uns erlaubt, die Menschheit als das werdende Subjekt der Geschichte zu betrachten, ist nur ein Orientierungspunkt der Handlung und kein konstitutives Moment des geschichtlichen Prozesses. So kann die Geschichte einen Sinn haben, nur wenn sich die Praxis dafür einsetzt. Am Ende der Metaphysik bleibt uns als Einstellung, als «Gesinnung», daß wir so handeln sollten, «als ob eines Tages eine bessere Menschheit möglich wäre». Der Einsatz in die Wirklichkeit ist von sittlicher Bedeutung, wenn er aus freier Aufnahme der Verantwortung geschieht.

Schulz diskutiert zuerst zwei Freiheitsbegriffe, die in der Gegenwart relevant sind. Im ersten Fall wird die Freiheit als Emanzipation verstanden. Marx meinte, daß in einer letzten Geschichtsstufe der Mensch in seiner Totalität emanzipiert sein werde. Adorno meint ebenfalls, daß die autonome Handlung erst in einer emanzipierten Gesellschaft möglich sein werde; zwar sei die Freiheit die Negation der Unfreiheit, aber daraus dürften keine Imperative abgeleitet werden, weil sie in die Unfreiheit münden würden. Im zweiten



Fall, in der Technologie-Diskussion, wird die Freiheit als rationales, d.h. unter wissenschaftlich-technischem Aspekt bestimmtes Entscheidenkönnen zwischen Alternativen verstanden. Die wissenschaftliche Rationalität hat dann die Aufgabe, das neue Ethos der rational organisierten Gesellschaft zu entwickeln und zu vermitteln.

Schulz sieht wichtige Aspekte des Freiheitsbegriffs in beiden Auffassungen. Er kritisiert aber im ersten Fall die absolute Bedeutung, die der Emanzipation zugeschrieben wird, und die Desorientierung der Handlung durch die unendlichen negativen Aspekte der Unfreiheit, und im zweiten Fall sieht er die Gefahr der Manipulation oder der Konfusion von Technologie und Praxis. Nach Schulz ist die praktische Freiheit die Möglichkeit des Menschen, sich selbst in seinem Verhältnis zur Wirklichkeit zu bestimmen. Dazu gelangt aber die Subjektivität nicht anders als durch ihren Bezug zur Welt. Zwar scheint es, daß der Andere die Grenze der eigenen Freiheit ausmacht, er ist jedoch der Anhalt für die Realisierung der eigenen Freiheit. So wird die endliche Freiheit des Menschen zur Verantwortung für den Anderen und als Verantwortung für die Dinge nur wieder Verantwortung für den Anderen. Dieser Gesichtspunkt verlangt einen besonderen Begriff der Verantwortung, der sowohl über die juristische Bestimmung des Begriffs als auch über den Begriff der radikalen Verantwortlichkeit des Menschen sich selbst gegenüber hinausgeht. Selbstverständlich geht es nicht darum, den Gewissensbegriff gegen den Verantwortungsbegriff auszuspielen, sondern es geht um die Bestimmung der Verantwortung als mitmenschlicher Bezug. Unter diesem Aspekt reichen weder der Bubersche noch der Webersche Verantwortungsbegriff aus, um das spezifische Verhältnis von Freiheit und Verantwortung zu klären. Denn Martin Buber betrachtet die Verantwortung letzten Endes als ein Geschehen durch Gnade, während Max Weber die Gessinnungsethik von der Verantwortungsethik so radikal trennt, daß keine dialektische Beziehung mehr zwischen beiden besteht. Schulz beabsichtigt, in seinem Verantwortungsbegriff den praktischen Aspekt der menschlichen Weltbezüge zu thematisieren.

Verantwortung ist ein Reflexionsakt, durch den das Subjekt sich der Möglichkeit des eigenen Einsatzes in die Wirklichkeit vergewissert. Man kann den Begriff der Verantwortung in Verbindung mit dem Begriff der Vergeschichtlichung erläutern. Der Mensch befindet sich immer schon in der Geschichte und sein Handlungshorizont ist durch die Geschichte bestimmt. Wenn er aber seinen Handlungsrahmen zu verstehen versucht, dann versteht er sich selbst im Hinblick auf seine geschichtliche Situation. Letzten Endes muß die Vergeschichtlichung sittlich orientiert sein, denn die Verantwortung ist immer konkret und möglich nur im Rahmen eines bestimmten geschicht-



lichen Horizonts. Jedoch sind Verantwortung und Vergeschichtlichung nicht aufeinander zu reduzieren, weil die Verantwortung als höhere Instanz dem Menschen immer auferlegt ist. Dadurch wird auch der Vorrang der Freiheit des Menschen anerkannt, weil nur von ihr aus die Handlung ausgehen kann. Trotzdem bleiben der Verantwortung Grenzen gesetzt, denn auch hier sind die Möglichkeiten des Menschen in die Dialektik von Macht und Ohnmacht eingeflochten. Das bedeutet aber nicht, daß es zur Ausschaltung der Handlung kommen darf.

Der fundamentale Aspekt der Verantwortung ist der Bezug zur Mitwelt. Schulz entwickelt dies in Anschluss an Fichtes Bestimmung des Verhältnisses von Ich zum Anderen. Nach Fichte gilt, wenn das Ich die Spekulation überwinden will, wird es vom moralischen Gewissen angeleitet, den Anderen als freien Willen, der an der Welt der Sittlichkeit teilnimmt, anzuerkennen. Der Andere ist in dieser Hinsicht die Begrenzung des eigenen Egoismus — als Egoität und als Egoismus — und die Ermöglichung der Teilnahme an der sittlichen Welt und damit die Ermöglichung der Freiheit sowohl für das Ich wie auch für den Anderen. Schulz läßt die metaphysische Konstruktion des absoluten Ichs beiseite und betrachtet die Verbindung des eigenen Willens mit dem anderen als die Möglichkeit der endlichen Freiheit des Menschen. Diese dialektische Verbindung hat zwei Aspekte: Einmal kann der Mensch als sittliches Wesen in Verbindung mit seinem Mitmenschen existieren, anderseits hat er die Pflicht, durch seine Handlung die Gemeinschaft der Mitmenschen zu stützen. So vermittelt das Ich die Freiheit des Anderen und der Andere die Freiheit des Ichs. In diesem Sinne ist die Verantwortung die spezifische Teilnahme des Menschen an den Ordnungen des menschlichen Zusammenlebens, und dadurch ist sie die Orientierung der Handlung am Guten als der Inbegriff der wirklichen und möglichen Ordnung des menschlichen Zusammenlebens. Dann ist die Verantwortung eine indirekte Vermittlung zum Guten, insoweit sie als Sorge um die Schaffung konkreter Ordnungen des menschlichen Zusammenlebens manifest wird.

Unter diesem Aspekt der Verbindung der Verantwortung mit dem sittlich Guten kann das Böse in seiner ethischen Relevanz als die Verwerfung jeder Ordnung des menschlichen Zusammenlebens verstanden werden. Das Böse hat eine gewisse Affinität zum Ich, insofern das Ich unter dem Zeichen des Bösen handelt, wenn es seinen Selbstbezug als absolut setzt und gegen jeden Weltbezug kämpft. Dann kann das Ich die Ordnung in sich selbst und um sich selbst, d.h. in der Mitwelt verdrehen.

Konkrete Ordnungen als Rahmenordnungen des sittlichen Handelns müssen gewissen elementaren Kriterien entsprechen, die zugleich als Handlungsmaximen fungieren sollen. Diese Kriterien betreffen die Sicherung zu-



nächst der physischen Existenz des Menschen. Es sind einmal die Anerkennung des Willens zum Leben und zweitens die Minderung des Leidens und die Erweiterung der Glücksmöglichkeiten für alle Menschen. Zudem wird der sittliche Einsatz durch drei Instanzen bestimmt: Die Vernunft war und bleibt immer die Instanz der Ethik. Das Mitleid ist die Bereitschaft, das Leiden zu mindern, human den Anderen zu betrachten und das Leben als solches zu retten. Die Verantwortung als die endliche Freiheit des Menschen ist diejenige Instanz, die die Handlungen des Menschen sittlich verbindet. Genau diese Bestimmung der Verantwortung als Freiheit durch den Mitmenschen gibt der Ethik der Gegenwart den Charakter der politischen Ethik.

Wilhelm Weischedel hat die Ethik von Walter Schulz an einigen Punkten kritisiert. Er meint, dass das Begründungsproblem nicht genug reflektiert sei und dass die Instanzen der Ethik unklar seien und als solche die sittliche Handlung nicht fundieren können. Dazu meint Weischedel, die Ethik von Schulz sei subjektiv aufgrund ihres appellativen Charakters und die Verbindung des Guten mit der Ordnung sei zu eindeutig, denn manchmal sei es notwendig, die existierende Ordnung zu zerbrechen oder ihr mindestens kritisch entgegenzutreten. Wenn man die Argumentation von Schulz folgt, dann kann man vielleicht folgende Bemerkungen zu dieser Kritik machen: Schulz sieht den dialektischen Wirklichkeitsbegriff als das mögliche Fundament einer zeitgemäßen Ethik. Die Ethik hat immer als ihr Ziel gehabt, dem Subjekt bei der Bestimmung seiner Handlung zu helfen. Da die Ethik weder als metaphysische noch als wissenschaftliche Ethik möglich ist, bleibt ihr nur der Appell an den einzelnen Menschen als vernünftiges und sittliches Wesen, um dadurch auf die Praxis einzuwirken. Schulz identifiziert nicht die Ordnung mit dem Guten, in dem Sinn, daß er das Zerbrechen einer konkreten Ordnung, die gewissen elementaren Kriterien von Humanität nicht entspricht, verwirft; er berücksichtigt vielmehr die Begrenztheit der Rahmenordnungen und weist zugleich auf die Pflicht des Menschen hin, für anerkennenswerte Ordnungen des menschlichen Zusammenlebens zu sorgen.

Weischedel betrachtet die Verantwortung als Grundhaltung der skeptischen Existenz. Während Schulz die Verbindung des Einzelnen mit der Handlung angesichts des geschichtlichen Horizonts in den Vordergrund stellt, geht Weischedel von der Existenz aus, die alles in Frage stellt und sich gewissermaßen aus Resignation zur Handlung drängt. Obwohl beide die Verantwortung als die Möglichkeit der praktischen Freiheit des Menschen unterstreichen, ist der dialektische Ansatz von Schulz als Aufhebung der Metaphysik der Innerlichkeit und als hypothetische Hermeneutik der menschlichen Weltbezüge in praktischer Hinsicht breiter als derjenige von Weischedel.

Jannina

Georgia Apostolopoulou

