

have found it helpful to know how much of such Vichian doctrines as the eternal ideal history, the divine providence and the conception of the world as a theater derives from Stoic, Platonic or Neo-Platonic sources, in view of the fact that Vico mentions Plato as one of his four authors (*Autobiography*, pp. 138-9). It is true that some of these problems have been explored by other Vichian scholars, but occasional reference to their solutions would have helped the reader of Verene's book to form a more complete view about Vico's achievement and his place in the history of philosophy as a philosopher of history.

To conclude, there is no doubt that this book has been written with the intention of starting a war against the philosophical establishment, that is, against the way philosophy has been practiced since Descartes' time and more recently by the so-called «philosophers of science». It is expected that these practical-minded practitioners will react to Verene's challenge furiously, if not fearfully, since fear follows thunder for Vico. That, on the other hand, there will be many, especially among the younger philosophers, who will welcome the revival of Vico's heroic vision is also very likely and promising.

Emory/USA

Christos Evangelou

John P. Anton, *Critical Humanism as a Philosophy of Culture: the Case of E. P. Papanoutsos*, Edited and with an Introduction by Theofanis G. Stavrou, Minneapolis/Minn., The North Central Publishing Company, 1981, 45 σελίδες.

Στις 16 Μαΐου τοῦ 1980 στὸ πανεπιστήμιο τῆς Minnesota ὁργανώθηκε μία τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν E. P. Παπανούτσο. Κύριος διμιλητὴς ἦταν ὁ καθηγητὴς τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας John Anton. Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας του καλύπτει τὶς σελίδες 11-39 τοῦ μικροῦ ἀλλὰ περιεκτικοῦ βιβλίου ποὺ παρουσιάζουμε. Τὶς πρῶτες 9 σελίδες καλύπτει μία καλογραμμένη Εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὸν Θεοφάνη Γ. Σταύρου. Στὸ τέλος τοῦ βιβλίου ἔχει καταχωριστεῖ κατάλογος τῶν βασικῶν συγγραμμάτων τοῦ E. P. Παπανούτσου.

Ο Θεοφάνης Γ. Σταύρου ἀρχίζει τὴν Εἰσαγωγὴ του γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Παπανούτσου μὲ μιὰ θεμελιακὴ παρατήρηση: 'Ο Παπανούτσος ἄρχισε τὴ συγγραφικὴ του δραστηριότητα μὲ τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ προβλήματα τῆς μεταφυσικῆς, ἀλλὰ συνέχισε μὲ δ,τι ὀνομάζουμε «Φιλοσοφικὴ Ἀνθρωπολογία». Καὶ μιὰ τέτοια πνευματικὴ πορεία δὲν εἶναι ἀσυνήθιστη στὴ ζωὴ τῶν νέων ἐθνῶν-κρατῶν. Οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι ἔκει θεωροῦνται ως διαφωτιστὲς τῶν συμπατριωτῶν τους καὶ κριτικοὶ τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς καὶ πολιτισμικῆς ζωῆς, ως παιδαγωγοὶ καὶ μεταρρυθμιστές. 'Ασχολοῦνται δηλαδὴ οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις μὲ ἐρωτήματα ὅπως: τί εἶναι καὶ τί μπορεῖ νὰ κάνει ὁ ἄνθρωπος, μὲ ποιοὺς θεσμοὺς καὶ τρόπους σκέψης καὶ δράσης μποροῦν νὰ προοδεύσουν οἱ λαοί. 'Ετσι, συνειδητὰ ἡ ὅχι στρέφονται στὴν ἀνθρωπολογία καὶ γίνονται κριτικοί, συντηρητικοί ἡ προοδευτικοί. Τέτοια ἦταν καὶ ἡ περίπτωση τοῦ



Ε. Π. Παπανούτσου, συμπεραίνει ό Θ. Γ. Σταύρου. Καὶ συνεχίζει τὴν Εἰσαγωγή του μὲ ἀναφορὲς στὴ συγγραφικὴ παραγωγὴ καὶ τὴν ἐκπαιδευτικὴ δραστηριότητα τοῦ Παπανούτσου, στὶς μεταρρυθμιστικὲς προσπάθειες καὶ στὴν ἐκπαιδευτικὴ νομοθεσία, ποὺ μὲ τὴν ἔμπνευση ἢ τὴ βοήθεια τοῦ Παπανούτσου προωθήθηκε. Καταλήγει μὲ τὴν παρουσίαση ἐνὸς ἀντιγράφου τῶν ἀδημοσίευτων (τότε) Ἀπομνημονευμάτων τοῦ Ε. Π. Παπανούτσου¹.

Τὸ κύριο μέρος τοῦ βιβλίου, ἡ ὁμιλία τοῦ John Anton γιὰ τὸν Ε. Π. Παπανούτσο, διαιρεῖται σὲ 5 μέρη:

- α. Ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἔργο του.
- β. Ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρωπισμοῦ.
- γ. Ἡ κρίση τοῦ πολιτισμοῦ μας.
- δ. Ὁ κριτικὸς φιλόσοφος καὶ
- ε. Ἡ περίπτωση τοῦ Ε. Π. Παπανούτσου.

α. Στὸ πρῶτο μέρος τῆς ὁμιλίας του ὁ John Anton παρατηρεῖ ὅτι:

(1) Οἱ πνευματικὲς ρίζες τοῦ Παπανούτσου βρίσκονται στὴ σπουδὴ τῶν δύο μεγάλων «διαφωτισμῶν» τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ (τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ). (2) Τὰ θέματα ποὺ πραγματεύεται ὁ Παπανούτσος πηγάζουν ἀπὸ τὶς πραγματικότητες τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἀπὸ τὴν ἀγωνία τοῦ σύγχρονου κόσμου καὶ ἀπὸ τὶς συμφορὲς καὶ τὰ προβλήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. (3) Τὰ φιλοσοφικὰ θέματα ποὺ ἐπανέρχονται σταθερὰ στὶς συγγραφὲς τοῦ Παπανούτσου εἶναι τοῦτα: οἱ πνευματικὲς δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου (αἰσθητική, ἡθική, γνωστιολογία), ἡ δημιουργικὴ πνοὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ξεπερνάει τὴ βιοχημικὴ του ὑπόσταση καὶ δημιουργεῖ πολιτισμό, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου, ιδιότητες ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν ἄνθρωπο μόνο καὶ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὸ νόμο τῆς αἰτιότητας.

β. Στὸ δεύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας του ἐπιχειρεῖ ὁ John Anton νὰ προσδιορίσει τὸ νόημα ποὺ εἶχε γιὰ τὸν Παπανούτσο ὁ ὅρος ἀνθρωπισμός. Καὶ παραθέτει αὐτούσιο τὸν ὄρισμὸ τοῦ φιλόσοφου: «Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ μοναδικὸ δὲ στὸν κόσμο ποὺ ἔχει ἀναφαίρετο τὸ δικαίωμα νὰ τὸ μεταχειρίζονται πάντοτε ως σκοπὸ καὶ ποτὲ ως μέσο». Ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρωπισμοῦ εἶναι κεντρικὴ στὸ στοχασμὸ τοῦ Παπανούτσου, γιατὶ ἀπὸ αὐτὴ ἀπορρέουν οἱ βασικὲς γραμμὲς τῆς ἡθικῆς καὶ τῆς πολιτικῆς δράσης. Στὰ ἴδια θεμέλια, τοῦ σεβασμοῦ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, στηρίζεται καὶ κάθε «ύγιης φιλοσοφία τῆς ἐκπαίδευσης». Οἱ σκοποὶ δηλαδὴ καὶ τὰ μέσα τῆς ἐκπαίδευσης διαπνέονται ἀπὸ τὴ βασικὴ ἔννοια ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ποτὲ ως μέσο γιὰ τὴν ἐπίτευξη σκοπῶν, ἡ καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἄνθρωπο εἶναι ὁ κύριος σκοπὸς τῆς ἐκπαίδευσης. Ἰδιότητα οὖσιώδης τοῦ ἀνθρωπισμοῦ εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ὥστε ἔχει προβληθεῖ μὲ διάφορες μορφὲς στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, ως σεβασμὸς γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, ως χριστιανικὴ ἀγάπη, ως στωϊκὸς κοσμοπολιτισμός, ως καντιανὸ ἀξίωμα: ποτὲ νὰ μὴ χρησιμοποιεῖς τὸν ἀνθρωπο ως μέσο, πάντα ως σκοπό. Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα καταδικάζονται ὅλες ἐκεῖνες οἱ τάσεις τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἢ τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, ποὺ τείνουν νὰ ὑποτιμήσουν τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.

1. Ἀθῆνα, Ἐκδόσεις Φιλιππότη, 1982, 141 σελ.



Μὲ βάση τὶς παραπάνω σκέψεις ὁ Παπανούτσος πρόβαλε πάντα ώς στοιχεῖα ἀπαραίτητα κάθε πολιτισμικοῦ και ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος τὰ ἀκόλουθα:

(1) τὴ διατήρηση τῆς πολιτισμικῆς ταυτότητας και τῶν ἴδιαίτερων παραδόσεων κάθε λαοῦ.

(2) τὴν καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μὲ ὅλους γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου και τὴ διατήρηση τῆς εἰρήνης.

(3) τὴν προώθηση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης και τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης.

Γιὰ τὸν Παπανούτσο δὲν ὑπῆρχε καμιὰ ὑποχώρηση στὸ βασικὸ ἀξίωμα τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου, ποὺ χρειάζεται δικαιοσύνη και ἐλευθερία. Οἱ παραπάνω ἐπιδιώξεις δὲν νοοῦνται παρὰ μόνο μέσα στὰ πλαίσια δημοκρατικοῦ πολιτικοῦ βίου.

γ. Τὸ τρίτο μέρος τῆς ὁμιλίας τοῦ John Anton ἀναφέρεται στὴν κρίση τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως τὴ διατύπωσε ὁ Ε. Π. Παπανούτσος. Ζοῦμε σὲ μιὰ κρίσιμη περίοδο τῆς ἱστορίας, γιατὶ τοῦτος ὁ αἰώνας:

(1) γνώρισε μιὰ ἔκρηξη βίας χωρὶς προηγούμενο.

(2) γνώρισε θεαματικὴ πρόοδο στὶς ἐπιστῆμες, ποὺ ὅμως δὲν ἀξιοποιήθηκε γιὰ τὴν ἀνθρώπινη εὐτυχία.

(3) γνώρισε τὴν πιὸ μεγάλη ζήτηση γιὰ γενικὴ ἐκπαίδευση ἀλλὰ και ὑπονομευτικὲς δυσχέρειες στὴν πραγματοποίησή της.

(4) εἶναι ὁ αἰώνας τῆς μεταβιομηχανικῆς οἰκονομίας και γραφειοκρατίας στὴ δημόσια και τὴν ἴδιωτικὴ ζωή.

(5) εἶναι ὁ αἰώνας μιᾶς ἐπανάστασης στὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων.

(6) εἶναι ὁ αἰώνας ριζοσπαστικῶν ἀναζητήσεων στὸν τομέα τῶν τεχνῶν.

(7) εἶναι ὁ αἰώνας «μείωσης» τῆς δημοκρατίας και, ἄρα, κινδύνων γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.

Και χωρὶς μιὰ ἀλλαγὴ στὴ δομὴ τοῦ συστήματος ὅπου ζοῦμε, χωρὶς θεσμοποίηση μιᾶς κοινωνίας ἄλλου τύπου ἀπ' αὐτὸν ὅπου ζοῦμε, εἶναι μοιραῖο οἱ δυσκολίες μας νὰ συνεχίζονται και νὰ ἐπιδεινώνονται, συμπεραίνει ὁ ὁμιλητὴς παίρνοντας μιὰ αἰσιόδοξη πρόταση ἀπὸ τὸν Παπανούτσο: Μπορεῖ νὰ μὴ γνωρίζουμε τώρα ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ζητούμενο ἐπόμενο βῆμα τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ βαδίζουμε χωρὶς ἐλπίδα.

Μόνιμη φροντίδα τοῦ Παπανούτσου ἦταν νὰ δώσει τὴν προσωπογραφία τοῦ κριτικοῦ φιλόσοφου γιὰ τὸ λόγο ὅτι ὁ ἴδιος ἔλεγε και ἔγραφε ὅτι θητεύει σ' αὐτὸ τὸ εἶδος φιλοσοφίας. Και φιλοτέχνησε αὐτὴ τὴν προσωπογραφία στὶς πρῶτες σελίδες τοῦ βιβλίου του *Φιλοσοφικὰ Προβλήματα*. Και ὁ John Anton, παρουσιάζοντας τὸν Παπανούτσο σύνθεσε τὸ τέταρτο μέρος τῆς ὁμιλίας του παίρνοντας ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ γραφὴ τοῦ Παπανούτσου:

«Τὴ δική μου θεώρηση τῶν φιλοσοφικῶν θεμάτων ὀνομάζω ἀνέκαθεν Κριτικὴ Φιλόσοφία, γιὰ νὰ ἐπισημάνω τὴ μέθοδο ποὺ ἀκολουθῶ στὶς ἔρευνές μου. Τὸ εἰσαγωγικὸ μελέτημα ἔξηγει τί σημαίνει τὸ ἐπίθετο «κριτικὴ» στὴν περίπτωσή μας. Σημαίνει αὐτοπεριορισμὸ και πειθαρχία στὴ σκέψη. Σημαίνει ἀκόμα τὴν ἀπόφαση νὰ μὴ τὶς ἔξαγγέλλουμε δογματικὰ οὕτε τὶς ἐπιβάλλουμε αὐθαίρετα, ἀλλὰ νὰ εἴμαστε πάντοτε πρόθυμοι



νὰ τὶς θέτουμε σὲ ἐλεύθερη συζήτηση καὶ αὐστηρὸ ἔλεγχο, ἔτοιμοι νὰ τὶς ἀποσύρουμε ἀμέσως ὅταν ἡ βάσανος ἀποδείξει τὸ ψεῦδος τους. Μιὰ τέτοια ἀρχὴ ἀποτελεῖ δχι μόνο διανοητικὴ ἀλλὰ καὶ ἡθικὴ τοποθέτηση, ποὺ εὔκολα δέν τὴν παίρνει καὶ ὅταν τὴν πάρει εὔκολα δὲν τὴν τηρεῖ μὲ συνέπεια δ ἀπὸ τὴ φύση του ἀδύνατος ἄνθρωπος... Πραγματικὴ μάθηση εἶναι δχι νὰ ἀποθηκεύουμε βέβαιες ἔστω γνώσεις, παρὰ νὰ διδαχτοῦμε τὴν ὁρθὴ μέθοδο πῶς νὰ τὶς ἀποκτήσουμε μόνοι μας»².

Στὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἐνυπάρχουν καὶ στὶς ἐπόμενες σελίδες τοῦ βιβλίου τοῦ Παπανούτσου ἀναλύονται τοῦτες οἱ ἴδιότητες τοῦ κριτικοῦ φιλόσοφου, συνεχίζει δ John Anton: πάθος γιὰ τὴν ἀλήθεια, πνεῦμα φιλάνθρωπο, θεωρητικὴ σύνεση, συναίσθημα εὐθύνης καὶ φιλοσοφικὴ ἀνδρεία. Αὐτὰ συνθέτουν τὸ ἥθος τοῦ κριτικοῦ φιλόσοφου.

Τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο μέρος τῆς ὁμιλίας τοῦ John Anton ἔχει τὸν τίτλο: ἡ περίπτωση τοῦ Ε. Π. Παπανούτσου.

Ο Ε. Π. Παπανούτσος ως κριτικὸς φιλόσοφος καὶ παιδαγωγός, ως "Ελληνας καὶ Εὐρωπαῖος, ως πολίτης τῆς χώρας του καὶ ἀνθρωπιστής, ὑπῆρξε ἄνθρωπος τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξης, τῆς πράξης καὶ τῆς θεωρίας. Σπούδασε τὸ διαφωτισμὸ ἀλλὰ καὶ τὰ συγκεκριμένα προβλήματα παιδείας στὴ χώρα του. Καὶ — μὲ τὴ διδασκαλία του, μὲ τὰ συγγράμματά του καὶ μὲ τὴ λοιπὴ δραστηριότητά του — προώθησε ἔνα τρόπο σκέψης (κριτικὸ) καὶ ἔνα τρόπο δράσης (φιλάνθρωπο), ποὺ τὸν καθιέρωσαν ως κορυφαῖο φιλόσοφο καὶ παιδαγωγὸ-μεταρρυθμιστὴ τοῦ καιροῦ του, στὴ χώρα του καὶ πέρα ἀπὸ τὰ σύνορά της³.

Αθῆναι

Φ. Κ. Βῶρος

2. Ε. Π. Παπανούτσος, *Φιλοσοφικὰ Προβλήματα*, Ἀθήνα, Ἰκαρος 1964, σελ. 8.

3. Ολη ἡ ἐργασία τῶν John Anton καὶ Θ. Γ. Σταύρου ἔχει πυκνὲς ἀναφορὲς στὰ βιβλία τοῦ Παπανούτσου. Δὲν τὶς ἐπανέλαβα γιὰ νὰ μὴν ἐπιβαρύνω τούτη τὴν παρουσίαση. Όμως δὲν μπορῶ νὰ ἀποφύγω τούτη τὴν παρατήρηση-ἐντύπωσή μου: ἡ ἐργασία τους γιὰ τὸν Παπανούτσο μὲ ἀπορρόφησε, μολονότι τριάντα περίπου χρόνια μελετῶ τὸ ἔργο του ἔξελικτικὰ δπως ἐμφανιζόταν, καὶ μολονότι τρεῖς φορὲς ἔχω ἀσχοληθεῖ — τμηματικὰ εἶναι ἀλήθεια — μὲ τὸ ἔργο τοῦ φιλόσοφου καὶ παιδαγωγοῦ Παπανούτσου σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις τιμῆς ἡ μνήμης του. («Ο μεταρρυθμιστὴς τῆς ἐκπαίδευσης» στὸ *Ἀφιέρωμα στὸν Εὐάγγελο Παπανούτσο*, τόμος Α', Ἀθήνα 1980, 85-106 — «Ε. Π. Παπανούτσος: Φιλόσοφος, Παιδαγωγός, Ἐκπαιδευτικὸς μεταρρυθμιστὴς» στὰ *Μελετήματα* γιὰ τὸν Ε. Π. Παπανούτσο, Τετράδια *«Εὐθύνης»* 13 Ἀθήνα 1981, 64-81 — ἀνέκδοτη ὁμιλία γιὰ τὸν Παιδαγωγὸ Παπανούτσο στὸ ἐπιστημονικὸ του μνημόσυνο, ποὺ ὁργάνωσε ἡ «Ἐλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐταιρεία» στὶς 26.5.1983).

