

G. P. Henderson, E. P. Papapoutsos, Boston, Twayne Publishers 1983, viii + 149 σελ.

Σὲ ἀφιέρωμά μου στὴ μνήμη τοῦ Ε. Π. Παπανούτσου τὴν ἐπαύριο τοῦ θανάτου του («Τὸ Βῆμα» 3.6.82) ἔγραφα: «Ἀπὸ δὲ τοὺς χαρακτηρισμούς, ποὺ ἐπιδέχτηκε κατὰ καιροὺς ὁ Παπανούτσος ... οἱ χαρακτηρισμοὶ του ὡς «ἐπιγόνου τοῦ Διαφωτισμοῦ» καὶ «Δασκάλου τοῦ Γένους» δικαιώνουν τὸ πέρασμά του ὅχι μόνο ἀπὸ τὴν «παιδεία» τοῦ ἔθνους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ φιλοσοφία». Καὶ σὲ ἄλλο σχετικὸ («Δευκαλίων» 33-34/1981) παρατηροῦσα ὅτι «φιλοσοφία καὶ παιδεία ἦταν γιὰ τὸν Παπανούτσον ἔννοιες ὁμόλογες». Γιατὶ μεταξὺ ἄλλων γιὰ τὸν Παπανούτσον «στὴ φιλοσοφία ἀποκαλύπτεται περισσότερο ἀπὸ ἄλλοῦ ἡ παιδεία ἐνὸς ἀτόμου καὶ ἐνὸς ἔθνους».

Σὲ ἀνάλογα συμπεράσματα καταλήγει καὶ ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς φιλοσοφίας στὰ Πανεπιστήμια St. Andrews καὶ Dundee, G. P. Henderson, γνωστὸς γιὰ τὰ μεταφρασμένα στὰ ἑλληνικὰ κλασικὰ πιὰ βιβλία του *The Revival of Greek Thought* (1970) καὶ *The Ionian Academy* (1980), φίλος τῆς Ἑλλάδας καὶ κάτοχος τῆς γλώσσας μας ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς στρατιωτικῆς του ὑπηρεσίας στὸν τόπο μας καὶ «έταῖρος ἐν φιλοσοφίᾳ» ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια τοῦ Ε. Παπανούτσου, στὴ μονογραφία του γιὰ τὸν φιλόσοφο, ποὺ κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Γράφει στὸν Πρόλογο τοῦ ἀφιερώματός του: «Ὑπάρχει μιὰ δργανικὴ συνοχὴ ἀνάμεσα στὴν παιδαγωγικὴ του δραστηριότητα μὲ τὴν πρακτικὴ της κατεύθυνση καὶ στὸ corgus τῆς συστηματικῆς φιλοσοφίας, ποὺ ὁ Παπανούτσος ἀδιάλειπτα στοχαζόταν, κάποτε στὰ διαλείμματα τῶν ὑποχρεώσεών του μὲ τὰ κοινὰ καὶ κάποτε στὶς πιὸ κρίσιμες φάσεις τῶν παιδαγωγικῶν του ἐγχειρημάτων». Καὶ κλείνει τὸ μοναδικὸ αὐτὸ δεῖγμα φιλότητας καὶ ἐκτίμησης μὲ τὰ λόγια: «Ο Παπανούτσος ἦταν ἔνας πολυμαθὴς τῆς φιλοσοφίας, μὲ τὴν καλύτερη σημασία τοῦ ὄρου, καὶ τὰ φιλοσοφικὰ γραφτά του εἶναι στέρεα. Ἡ διδακτικὴ τους ἐμβέλεια εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπ' ὅσο θὰ ἔχει ἐπισημάνει αὐτὸ τὸ βιβλίο, ποὺ αὐτοπεριορίστηκε σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ προσωπικὰ στοιχεῖα τοῦ φιλοσοφικοῦ του στοχασμοῦ. Τὰ ἔργα του, ἀπὸ τὸ πρῶτο ὡς τὸ τελευταῖο, ἐκφράζουν μιὰν ἀπόλυτα σοβαρὴ ἀντιμετώπιση τῆς ὑπόθεσης τῆς φιλοσοφίας, μιὰν ἀναγνώριση τῆς καίριας σημασίας της ὡς μιᾶς διάστασης τῆς σκέψης καὶ μιὰ πίστη στὶς ἀρετές της ὡς ἔνα μέσον γιὰ τὴ γενικὴ παιδεία. Μὲ τὴ σταθερὴ ἐμμονὴ του στὴν πίστη αὐτὴ ὁ Παπανούτσος βρίσκεται μέσα σὲ μιὰ μεγάλη ἑλληνικὴ παράδοση. Ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν καθιέρωσαν στὸν ἀρχαῖο κόσμο. Τοῦ κόσμου ὅμως αὐτοῦ ἐπιβίωσε καὶ ἀναβιώνει ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρό, ὅπως συνέβη στὴ μακρὰ περίοδο τῆς τουρκικῆς κατοχῆς, τότε ποὺ ἡ φιλοσοφία ἴδωθηκε ὡς ἡ κατ' ἔξοχὴν μήτρα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ στοχασμοῦ, τὸ μέσον καὶ τῆς συντήρησης καὶ τῆς ἀναβίωσής του. Τὰ φιλοσοφικὰ γραφτὰ τοῦ Παπανούτσου ἀποτελοῦν ἔξοχο χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς παράδοσης στὶς μέρες μας. Μπορεῖ ἵσως κανεὶς νὰ ἴσχυρισθεῖ ὅτι ἀποτελοῦν τέτοιο δεῖγμα μὲ περισσότερη αὐτοσυνείδηση καὶ εὐρύτητα ἐπιρροῆς ἀπὸ τὰ ἔργα ὅποιουδήποτε ἄλλου Ἐλληνα συγγραφέα τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα» (σ. 133).

Στοιχειοθετώντας ἀκόμα τὸ ἀφιέρωμά του ὡς ἔνα βιβλίο γιὰ τὸ φιλόσοφο, καὶ μόνο εἰσαγωγικὰ γιὰ τὸν παιδαγωγὸ Παπανούτσο—ἔφόσον ἡ παιδα-



γωγική του δραστηριότητα είναι περισσότερο φιλοσοφία τῆς παιδείας παρὰ ἀπλὴ πρακτική — ό G. P. Henderson παρατηρεῖ: «Δὲν πρέπει νὰ δοθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει αὐστηρή και αὐθαίρετη διάκριση ἀνάμεσα στὶς δύο αὐτὲς ὅψεις τῆς καθολικῆς προσωπικότητας τοῦ Παπανούτσου. Πολὺ συχνὰ ἔχει κανεὶς τὸ αἰσθημα ὅτι μὲ τὰ φιλοσοφικὰ γραφτά του διδάσκει συνειδητὰ — ἔστω σ' αὐτὸ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο — ὅσο κι ἂν ἀγωνίζεται νὰ βρεῖ ἀπαντήσεις γιὰ τὸν ἑαυτό του. Τοῦτο ἔξηγεῖ σὲ μεγάλη ἔκταση τὸν τρόπο τῆς σύνθεσης και τὸ ὑφος τῶν βιβλίων του, ποὺ είναι δγκώδη και διδακτικὰ κατὰ τρόπο χαρακτηριστικό. Δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι κατὰ ἔνα μέρος γράφτηκαν ως ἀπάντηση σὲ μιὰ γενικὴ κοινωνικὴ ἀνάγκη, γιὰ νὰ «καλύψουν τὸ ἔδαφος» σὲ φιλοσοφικὰ θέματα, στὰ ὅποια, τὸν καιρὸ ποὺ γράφονταν, ἡ Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ἦταν ἐντυπωσιακὰ ἐλλιπῆς» (σ. 6-7).

Πραγματικά, ἡ «ἀνάγνωση» τοῦ φιλοσοφικοῦ ἔργου τοῦ Παπανούτσου ἀπὸ τὸν G. P. Henderson δὲν ἔρχεται τόσο νὰ ἀποκρυπτογραφήσει πτυχὲς τῆς φιλοσοφικῆς γραφῆς τοῦ Ἑλληνα συγγραφέα ἀπόκρημνες και δυσπρόσιτες, ὅσο νὰ ὑπογραμμίσει μὲ συστηματικότητα, λογιοσύνη και τεκμηρίωση τὶς συντεταγμένες τοῦ φιλοσοφικοῦ του στίγματος, ὅπως ἀχνὰ και κάπως ἐνορατικὰ τὸ εἶχε ἀποτιμήσει και ἐκτιμήσει ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ ἔρευνα· νὰ κάνει πιὸ ἀδρὴ και στέρεα μιὰ παρουσία ποὺ μᾶς ἦταν ἥδη οἰκεία, φωτίζοντας ὡστόσο παραμέτρους τῆς σκέψης του, ποὺ μόνο μιὰ γερὴ φιλοσοφικὴ γνώση και προσωπικὴ συμπάθεια μποροῦσε νὰ ἀποκαλύψει. Γιατὶ ὁ Παπανούτσος, μεγάλος δάσκαλος ως τὰ μύχια τοῦ είναι του, δὲν ἦταν ἐρμητικὸς φιλόσοφος. Ὁ στοχασμός του ἦταν κρυστάλλινος και διαφανής, και μόνο παραμορφωτικοὶ φακοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ διαβάσουν ἀνορθόδοξα κάποιες προσωπικές του θέσεις. Ὁ ἴδιος ἔξαλλος σὲ προλόγους τῶν μεγάλων ἔργων του και σὲ δοκίμια του εἶχε πολλὲς φορὲς διαγράψει τὴ μέθοδο, τὸ φιλοσοφικό του ὑφος και τὸ πιστεύω του γιὰ τὴ φιλοσοφία, ἔστω και κάποτε ἀρνητικά, δριοθετώντας περισσότερο τί δὲν είναι παρὰ τί είναι γι' αὐτὸν ἡ φιλοσοφία.

Ἡδη ἐδῶ και τριάντα τόσα χρόνια ὁ Ντίμης Ἀποστολόπουλος τὸν χρέωνε μὲ μιὰ κριτικὴ παραλλαγὴ τοῦ νεοκαντιανισμοῦ, μιὰ σύνθεση ἰδεαλισμοῦ και ρεαλισμοῦ και μιὰ κριτικὴ στάση ἀπέναντι στὸ δογματικὸ μεταφυσικισμό. Ἀδογμάτιστη διαλεκτικὴ μέθοδο, κριτικὸ πνεῦμα στὰ ἀντίρροπα φιλοσοφικὰ ρεύματα και ἀνθρωπισμὸ τοῦ προσγράφει και ὁ B. Κύρκος στὴν ἐμπεριστατωμένη ἐπισκόπηση τῆς φιλοσοφικῆς του πορείας ἀπὸ τὰ πρῶτα του γραφτὰ ως τὶς παραμονὲς τοῦ θανάτου του, εἰσαγωγικὰ στὸ Ἀφιέρωμα γιὰ τὰ δγδοντάχρονά του, μὲ θαυμασμὸ και στοργὴ ἀλλὰ και νηφαλιότητα και ἐπιστημοσύνη. Σωστὰ πιστεύει ἀκόμα ὁ Κύρκος ὅτι και τὸ κριτικὸ ἱστορικὸ μέρος τοῦ ἔργου του μὲ τὶς ἐπιλογὲς και τὴν ἐρμηνεία του συμβάλλει στὴν ἀποκρυστάλλωση τῶν προσωπικῶν θέσεών του.

Γιὰ «τὸν κριτικὸ φιλόσοφο» και τὴ διαλεκτικὴ μέθοδό του μιλᾶ και ὁ Henderson στὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς μονογραφίας του, ποὺ ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὶς προσωπικές θέσεις τοῦ Παπανούτσου γιὰ τὴ φιλοσοφία, μὲ τὸ ὑφος και τὴ μέθοδο, και θεωρεῖ τὸν ἀνθρωπισμὸ οὐσιαστικὴ συνιστώσα τοῦ φιλοσοφικοῦ του ἥθους. Ἐξηγεῖ δμως τεκμηριωμένα και δικαιώνει λειτουργικὰ τὶς ἔννοιες αὐτὲς στὰ συμφραζόμενά τους, προσπαθώντας νὰ συμφιλιώσει τὶς κάποιες «ἐντάσεις», ποὺ κάποτε δημιουργοῦν στὴν προβληματι-



κή τοῦ Παπανούτσου, και νὰ ἀποσοβήσει τὶς παρερμηνεῖες ποὺ ἐλλοχεύουν στὴν κάποια γενικότητά τους. Ἀναφορικὰ μὲ τὴν κριτική, τὴ μέση στάση ἀνάμεσα στὴν ἀντινομία δογματισμοῦ-σχετικισμοῦ, ἀνάλογη μὲ τοῦ Κάντ, ποὺ παίρνει ὁ Παπανούτσος, ἔξηγεῖ και ὁ Henderson, ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ συμβιβασμὸ ἀλλὰ γιὰ συνέπεια μὲ προσωπικὰ κριτήρια και ἴδανικὰ (σ. 10-14). Παραλληλίζοντας τὸν Παπανούτσο μὲ τὸν Σωκράτη γιὰ τὴν ἡθικὴ στάση του ἀπέναντι στὴν ἀλήθεια, ἀναλύει τὸ διαλεκτικὸ χαρακτήρα τῆς κριτικῆς φιλοσοφίας του και προσφέρει μιὰ ἰκανοποιητικὴ ἔξήγηση τῆς δυναμικῆς διαλεκτικῆς του, ποὺ τὴν κάνει κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ μιὰ ἀπλὴ μέθοδο (σ. 16-22). Ὁριοθετεῖ ἀκόμα μὲ κριτικὴ κάποτε διάθεση τὸν ἡθικὸ ἀνθρωπισμὸ και τὴν ἀντιλογοκρατική του στάση στὸ ἡθικὸ πρόβλημα (σ. 89-94).

Ο Henderson ὥστόσο, διερευνώντας τὴ θεωρητικὴ ὑποδομή, ποὺ δικαιώνει τὴ «φιλοσοφία τῆς παιδείας» τοῦ Παπανούτσου, μιλᾶ γιὰ τὴ «φαινομενολογικὴ φιλοσοφία του, ποὺ εἶναι ἡ μήτρα ὅλου τοῦ σχήματος τῆς σκέψης του και τῆς τάξης τῶν ἀξιῶν του σὲ σχέση μὲ τὴν ἀνθρώπινη πνευματικότητα» (σ. 6). Τοῦτο εἶναι ἵσως ἕνα στοιχεῖο διακριτικὸ τῆς «ἀνάγνωσής» του. Και ἔτσι ἔξηγεῖ τὸν ὅρο «φαινομενολογικό», ὅπως ἐφαρμόζεται στὴ φιλοσοφία τοῦ Παπανούτσου: «Ἄντὸ ποὺ πρωταρχικὰ τὸν ἀπασχολεῖ εἶναι πῶς τὰ ἀνθρώπινα ὄντα συλλαμβάνουν τὸν κόσμο, τί «βλέπουν» στὸν κόσμο», τί νόημα τοῦ δίνουν, τί προσδοκοῦν ἀπ’ αὐτόν, κτλ. Εἶναι ἡ ἀνθρώπινη «ἐμπειρία» τοῦ κόσμου, εἴτε στὶς ἀναγκαῖες εἴτε στὶς μὴ τόσο ἀναγκαῖες μορφές της, τὶς παθητικὲς ἢ τὶς δημιουργικές, ποὺ προσπαθεῖ πρωταρχικὰ νὰ ἀπεικονίσει. Ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς «ἐκφάνσεις» (τὰ φαινόμενα) μ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια. Δὲν θεωρεῖ ἀποστολή του νὰ πάει πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας σὲ μιὰ τάξη πραγμάτων ποὺ εἶναι πρὶν ἀπ’ αὐτά. Η φιλοσοφία του δὲν εἶναι κοσμολογικὴ και δὲν εἶναι θεμελιακὰ μεταφυσική. Συγγενεύει μὲ τὸν ἐμπειρισμό, ἀλλὰ ὅχι μὲ τὸν κουτσουρεμένο ἐμπειρισμό, ποὺ μᾶς εἶναι οἰκεῖος τὰ νεώτερα χρόνια ως «θετικισμός». Εἶναι πολὺ ἀνθρωπιστικὴ και πολυδιάστατη γιὰ κάτι τέτοιο. Ο Παπανούτσος ἔχει ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ψυχολογία, πράγμα ποὺ συχνὰ δίνει στὸ φιλοσοφικὸ ἔργο του μιὰν εὐδιάκριτα ψυχολογικὴ αἰσθηση. Δὲν πρόκειται ὅμως γιὰ μιὰ ψυχολογία ἐργαστηρίου, ἀλλὰ μᾶλλον γιὰ ὅ,τι συνήθως λέμε «ἀναλυτικὴ ψυχολογία», ἕνα θέμα συγγενικὸ μὲ τὴ φιλοσοφία και ὅχι ἀσχετο μὲ τὴ «φαινομενολογία» τῆς ἐμπειρίας, ποὺ οἱ φιλόσοφοι τῆς Εὐρώπης ἐπεξεργάστηκαν ἴδιαίτερα τὰ νεώτερα χρόνια (σ. 9).

Η μονογραφία τοῦ Henderson γιὰ τὸν Παπανούτσο ἀναλύει τὸ φιλοσοφικό του ἔργο θεματικὰ και ὅχι ίστορικά, ὅπως ξετυλίγεται σὲ κάθε βιβλίο του. Δὲν ἀντλεῖ ἀπ’ ὅλα τὰ ἔργα του, ἀλλὰ στέκεται στὰ σπουδαιότερα ἀπὸ αὐτὰ και συγκεκριμένα στὴν «τριλογία» του *Αἰσθητική*, *Ἡθική* και *Γνωσιολογία* και στὰ κατὰ κάποιο τρόπο συμπληρωματικά της *Φιλοσοφία και Παιδεία*, *Φιλοσοφικὰ Προβλήματα* και *Ο Λόγος και ὁ Ανθρωπος*. Εἶναι ἀκόμα ἐπιλεκτικὸς στὰ θέματα ποὺ συζητᾶ και παραδέχεται ὅτι ἡ ἐρμηνεία του ἔχει ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὴ γνώση του γενικὰ τοῦ στοχασμοῦ τοῦ Παπανούτσου και τὴν τριαντάχρονη προσωπικὴ ἐπικοινωνία του μὲ τὸ φιλόσοφο. Τοῦτο ὥστόσο δὲν ἀποτελεῖ ἀνασταλτικὸ παράγοντα τῆς κάποιας κριτικῆς του διάθεσης, ὅπως λ.χ. διαφαίνεται στὶς σσ. 50, 85, 89, 101, 111, 123, 128 και ἀλλοῦ· οὔτε καταργεῖ τὴν ἀπόσταση, ποὺ εἶναι ἀναγκαῖος ὅρος γιὰ μιὰ νηφάλια ἐπιστημονικὴ και συστηματικὴ ἀποτίμηση.



Τὸ βιβλίο διαρθρώνεται σὲ ἑπτὰ κεφάλαια, ποὺ πραγματεύονται τὸν παιδαγωγό, τὴ φιλοσοφική του προοπτική, τὸ ὕφος και τὴ μέθοδο, τὴ γνωσιολογία του, τὴν ἡθικὴ και τὴν αἰσθητικὴ του, τὸ χρονικὸ και τὸ αἰώνιο, και συνοψίζει τὰ συμπεράσματά του. Χαρακτηριστικότεροι και ἐνδεικτικότεροι τῆς προβληματικῆς και τῆς θεματικῆς του εἶναι οἱ ὑπότιτλοι τῶν κεφαλαίων, ὥστε: «Ο κριτικὸς φιλόσοφος», «Η διαλεκτικὴ μέθοδος», «Η σκέψη σὲ διαλεκτικὴ πρόοδο», «Τὸ δοντολογικὸ πρόβλημα», «Ο διάλογος ἐμπειρίας και λόγου», «Ἀνάλυση και σύνθεση», «Βαθμοὶ γνώσης», «Τὸ φάσμα τῆς ἀντίληψης», «Τὰ κριτήρια τῆς ἀλήθειας», «Τὸ ἐπιστημολογικὸ πρόβλημα», «Λογική, μαθηματικὰ και γνώση τοῦ κόσμου», «Ἡθικὴ θεωρία και ἡθικὴ ζωή», «Ἐλευθερία: Μιὰ ἀνάλυση», «Ἡθικότητα και προσωπικὴ ἐλευθερία», «Τὸ ἡθικὰ προβληματικό», «Ἀνθρωπισμὸς και λόγος», «Μιὰ ἀναζήτηση ὁρισμοῦ τῆς τέχνης», «Ρεαλισμὸς, ἰδεαλισμὸς και τὸ αἰσθητικό», «Αἰσθητικὴ συγκίνηση», «Αἰσθητικὴ ἐμπειρία ως μορφὴ ἐλευθερίας», «Τὸ ‘μεγάλο’ στὴν τέχνη», «Ἐπιστήμη και ἴστορία», «Ἐπιστήμη και φιλοσοφία» και «Θρησκεία».

Θεωρώντας τὴ Γνωσιολογία, τὸ πιὸ αὐστηρὸ και δύσκολο ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Παπανούτσου, προειδοποιεῖ τὸν ἀναγνώστη ὅτι και τὸ σχετικὸ κεφάλαιο — τὸ πιὸ ἔκτενὲς — εἶναι ἐπίσης τὸ αὐστηρότερο και τὸ δυσκολότερο μὲ προσεκτικὴ κριτικὴ ἀνάλυση τοῦ κάπως «ἀδέξιου», ὥστε τὸν χαρακτηρίζει και «ἀσυνήθιστου» δρου. Κεντρικὸ θέμα τῆς Γνωσιολογίας τοῦ Παπανούτσου θεωρεῖ ὁ Henderson τὴ σχέση ἰδεαλισμοῦ-ρεαλισμοῦ και, παρόλο ποὺ βρίσκει ὅτι ὁ Παπανούτσος βασικὰ ὑποστηρίζει τὴ ρεαλιστικὴ θέση, ἐπισημαίνει τὸ «διαλεκτικὸ πήδημα ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ ρεαλισμοῦ στὸν ἰδεαλισμὸ» (σ. 31) και τὴ διαλεκτικὴ μεταμόρφωση ὑποκειμένου-ἀντικειμένου στὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο, ἔτσι ποὺ ρεαλισμὸς και ἰδεαλισμὸς νὰ μὴν συνιστοῦν ἀντίθεση ἀλλὰ ἀπόψεις, ποὺ προβλέπονται φυσικὰ στὰ διάφορα ἐπίπεδα τῆς σκέψης και εἶναι ἀλληλοσυμπληρωματικὲς (σ. 32). Ἀναγνωρίζοντας ώστόσο κάποια «δυσκολία» τῆς διαλεκτικῆς μεθόδου στὴ συγκεκριμένη περίπτωση, παρατηρεῖ, παραθέτοντας σχετικὸ ἀπόσπασμα τοῦ Παπανούτσου: «Μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ δεῖ κάποιο φῶς ὁ ἀναγνώστης στὸ δύσκολο ἀλλὰ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ἀπόσπασμα, ὁ συγγραφέας θὰ ἀφήσει ἐδῶ τὸ δοντολογικὸ πρόβλημα τοῦ Παπανούτσου. Ἐν ὁ ἀναγνώστης δὲν καταφέρει νὰ δεῖ κάποιο φῶς, τοῦτο δὲν θὰ συμβεῖ ἀπὸ ἐλλειψη προπαρασκευαστικῆς προσπάθειας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Παπανούτσου. Η διαλεκτικὴ μέθοδος δὲν εἶναι ἀτελής, ἀλλὰ δὲν εἶναι και ἄκαμπτη. Αὐτὴ ἡ (σκόπιμη) ἐλλειψη αὐστηρότητας μπορεῖ νὰ προκαλεῖ δυσκολίες. Δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ μιὰ τυπικὴ, μηχανικὴ πραγμάτευση ἐνὸς προβλήματος, γιὰ μιὰ στερεότυπη ἄρνηση τῶν ἀντιθετικῶν θέσεων, ποὺ ἐπιτρέπουν μιὰ τυπικὰ ὑπερβατικὴ «σύνθεση», ποὺ δίνει λύση σὲ ὅποιοδήποτε θέμα και μὲ τὴν τυπικότητά της μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπιφανειακὰ εὔκολο νὰ συλλάβει κανείς. Ὁ Παπανούτσος δὲν χρησιμοποιεῖ σύνεργα αὐτοῦ τοῦ εἶδους» (σ. 39).

Διαχωρίζει ἀκόμα ὁ Henderson τὸ γνωσιολογικὸ πρόβλημα (μὲ πλατωνικὲς καταβολὲς και ἀναλογίες μὲ τὴ θεωρία τῶν διανοητικῶν δυνάμεων τοῦ 18ου αἰώνα) ἀπὸ τὸ ἐπιστημολογικὸ (ποὺ εἶναι εὐρύτερο και περιεκτικότερο) και ἐπισημαίνει τὸ δυναμικὸ χαρακτήρα τῆς διαλεκτικῆς σύνθεσης τῆς ἐμπειρίας και τοῦ λόγου ἀπὸ τὸν Παπανούτσο (σ. 41-44). Μὲ κριτικὸ



πνεῦμα σημειώνει κάποιες παραλείψεις τοῦ Παπανούτσου (ὅπως τῶν μαθηματικῶν στὴ συζήτηση γιὰ τὴ διαβάθμιση τῆς γνώσης) τονίζει τὸν ἀφηρημένο χαρακτήρα τῶν ἀπόψεων του σχετικὰ μὲ τὰ κριτήρια τῆς ἀλήθειας, και ἀναγνωρίζει τὴν «ἐνταση» ποὺ προκαλεῖ κάποια εὑρεία χρήση του τῶν ὅρων. Κάποτε ἀκόμα τοῦ φαίνεται ὅτι προσπαθεῖ νὰ βρεῖ λύση ὁ Παπανούτσος γιὰ πολλὲς και κάποτε δυσκολοσυμβίβαστες ἀπόψεις (σ. 71).

Στὴν Ἡθικὴ τονίζει και ὁ Henderson τὴν ἐνοποιητικὴ σημασία ποὺ ἔχουν οἱ ἔννοιες-κλειδιὰ τοῦ Παπανούτσου στὴν περιοχὴ αὐτὴ (καθὼς και στὴν αἰσθητικὴ) «ἔλευθερία» και «δημιουργικότητα», ως οἱ ὑψιστες δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου. Και δὲν θεωρεῖ μαζὶ μὲ τὸν Παπανούτσο τὴν «ἰστορικὴ» αἰτιότητα — ποὺ ἀποτελεῖ διεθνῶς συμβολή του στὸ πρόβλημα — ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ἔλευθερία και τὴν εὐθύνη. Ἐξαίρει ἀκόμα τὴν κριτικὴ και ζωτικὴ ἡθικότητα πού, στὴν κατεύθυνση τοῦ περσοναλισμοῦ, δικαιώνει τὴν ὑπέρβαση τῆς κοινωνικῆς ἡθικῆς ἀπὸ τὸν Παπανούτσο μὲ μιὰ «προσωπικὴ ἡθική».

Ο Εὐάγγελος Παπανούτσος ἔχει ἥδη τὴ θέση του στὴ διεθνὴ κοινότητα τῶν φιλοσόφων μὲ τὴ μεταφρασμένη ἀγγλικὰ (1968) *Γνωσιολογία* του και μὲ πολλὰ σημαντικὰ ἄρθρα σὲ ἔγκυρα διεθνὴ περιοδικὰ ("Ολοι οἱ τίτλοι στὴ βιβλιογραφία τοῦ Henderson, σελ. 144-45). Ἡ μονογραφία ώστόσο τοῦ Henderson, σύμβολο φιλίας και βαθειᾶς ἐκτίμησης, ἀποτελεῖ ἔνα μεγάλο θετικὸ βῆμα γιὰ τὴν εὐρύτερη καθιέρωσή του. Παρόλο ποὺ ἡ γλώσσα τῆς φιλοσοφίας ὑπερβαίνει τὰ ἐθνικὰ σύνορα, θὰ είναι ἐνδιαφέρουσα ἡ γνωριμία τοῦ ἀγγλόφωνου κόσμου μὲ ἔνα ἔργο, ποὺ είναι και ἀντιπροσωπευτικὰ ἐλληνικό, μὲ τὴ θετικὴ σημασία τοῦ δρου.

Ἀναγνωρίζει ὁ Henderson στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου του ὅτι «ἡ θέση τοῦ Παπανούτσου στὴν ἰστορία τῆς ἐλληνικῆς συγγραφικῆς δραστηριότητας είναι στέρεη και θὰ γίνεται πιὸ στέρεη μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου». Τὸ βιβλίο ποὺ τοῦ ἀφιέρωσε ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωση τῶν διαπιστώσεων ἀλλὰ και ἐγγύηση τῶν προσδοκιῶν του. "Ενα αἴσθημα εὐγνωμοσύνης γιὰ τὸν ξένο «έταιρο ἐν φιλοσοφίᾳ» τοῦ Παπανούτσου ἀναβλύζει πηγαῖα στὸν "Ἐλληνα ἀναγνώστη τοῦ βιβλίου και «μαθητὴ» τοῦ μεγάλου Δάσκαλου. Γιατὶ ὁ Henderson φώτισε μερικὰ δύσκολα σημεῖα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Παπανούτσου και ἐντόπισε τὰ θέματα, ὅπου ἡ πρωτότυπη συμβολή του είναι ἀδιαμφισβήτητη. Είναι πραγματικὰ λυπηρό, ποὺ ὁ φιλόσοφος μας δὲν πρόλαβε νὰ χαρεῖ και αὐτὴ τὴν ἀναγνώριση.

Ρέθυμνο

Μυρτὸ Δραγώνα Μονάχου

