

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΕΓΓΕΛ*

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Τὸ Πνεῦμα, στὴ διαδρομὴ τῆς Ἰστορίας τοῦ κόσμου (τοῦ ἐπὶ τῆς γῆς κόσμου), ἀλλὰ καὶ σὲ σχέση μὲ τὸν ἑαυτό του, ὑπακούει στὴν ἴδια, κατὰ τὸν Χέγγελ, ἀρχὴ τῶν διαλεκτικῶν τριάδων ποὺ χαρακτηρίζουν τὰ πάντα. Ἡ «Φιλοσοφία τοῦ πνεύματος», τὸ τρίτο μέρος («Dritter Teil») τῆς Ἐγκυλοπαιδείας τῶν Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν, διαιρεῖται σὲ τρία τμήματα («Abteilungen»). Τίτλος τοῦ πρώτου εἶναι «Τὸ ὑποκειμενικὸ Πνεῦμα», τοῦ δεύτερου «Τὸ ἀντικειμενικὸ Πνεῦμα» καὶ τοῦ τρίτου «Τὸ ἀπόλυτο Πνεῦμα». Τὰ ἀντικείμενα τῶν δύο τελευταίων τμημάτων —«τὸ ἀντικειμενικὸ Πνεῦμα» καὶ «τὸ ἀπόλυτο Πνεῦμα»— προκάλεσαν τὸ πιὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ τὴν πιὸ ἐπίμονη ἐρευνητικὴ προσπάθεια τοῦ Χέγγελ. Ὁχι μόνο στὸ τρίτο μέρος τῆς Ἐγκυλοπαιδείας τῶν φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα βιβλία του, δρίσκουμε ἀναπτυγμένες τὶς σκέψεις του ἐπάνω στὰ δύο αὐτὰ ἀντικείμενα. Στὸ ἔργο του *Βασικὲς γραμμὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου* (*Grundlinien der Philosophie des Rechts*), ποὺ ἐξέδωσε δὲ ἴδιος τὸ 1821, καθὼς καὶ στὶς παραδόσεις του γιὰ τὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας, δρίσκουμε εὐρύτατα ἀναπτυγμένες τὶς σκέψεις του γιὰ τὸ «ἀντικειμενικὸ Πνεῦμα». Οἱ παραδόσεις του γιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς Τέχνης, ποὺ τὶς ἀρχισε στὴ Χαιδελβέργη καὶ ποὺ ἐκδόθηκαν ὑπὸ τὸν τίτλο *Αἰσθητικὴ* (*Vorlesungen über die Ästhetik*), καθὼς καὶ οἱ παραδόσεις του γιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς Θρησκείας καὶ τὴν Ἰστορία τῆς φιλοσοφίας, ποὺ ἐκδόθηκαν —ὅπως καὶ οἱ παραδόσεις του γιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας— μετὰ τὸ θάνατό του, ἀναφέρονται στὸ «ἀπόλυτο Πνεῦμα», καὶ στὰ ἔργα αὐτὰ ἀναπτύσσονται εὐρύτατα ὅσα μὲ πολὺ πυκνὸ τρόπο καὶ μὲ στρυφνὸ ὕφος εἶχε θίξει δὲ Χέγγελ στὸ τρίτο μέρος τῆς Ἐγκυλοπαιδείας τῶν φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν. Ὅσα, λοιπόν, θὰ ποῦμε παρακάτω θὰ βασισθοῦν καὶ στὶς παραδόσεις του. Ὅπως ἔχει πολὺ σωστὰ τονισθεῖ, «ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲ Χέγγελ ἦταν δὲ πιὸ μεγάλος φιλόσοφος τοῦ ΙΘ' αἰώνα, αὐτὸ διφεύλεται περισσότερο στὰ μαθήματά του παρὰ στὰ

* Σελίδες ἀπὸ τὸ εἰδικὸ περὶ τοῦ Χέγγελ διακοσιοστὸ τεσσαρακοστὸ ἔκτο, κεφάλαιο τῆς Ἰστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος, γραμμένο ἀπὸ τὸν συγγραφέα δλίγες ἔβδομάδες πρὶν οληκοπίαν, ἀπὸ τὸν θάνατό του (11 Σεπτεμβρίου 1986), ώς τμῆμα τοῦ ἐνδεκάτου τόμου τοῦ ἔργου.



γραπτὰ ἔργα του» (Avant-Propos στὴ δίγλωσση —γερμανική καὶ γαλλική— ἔκδοση τῶν *Leçons sur Platon* τοῦ Hegel τῶν ἑτῶν 1825-1826, ποὺ ἐπιμελήθηκε, ἐφοδιάζοντάς την μὲ μιὰ μακρὰ Introduction καὶ μὲ Notes ὁ Jean-Louis Vieillard-Baron: Éditions Aubier - Montaigne, Paris 1976). Οἱ ἀμφισβητήσεις, ἄλλωστε, ποὺ ἔχουν διατυπωθεῖ γιὰ τὴν αὐθεντικότητα τῶν «Προσθηκῶν» («Zusätze») στὴν Ἐγκυλοπαιδεία τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιστημῶν καὶ —πολὺ λιγώτερο— τῶν «Προσθηκῶν» στὶς Βασικὲς γραμμὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου, δηλαδὴ στὰ ἔργα αὐτά, ποὺ εἶχε ὁ ἴδιος ὁ Χέγγελ ἐκδώσει, δὲν διατυπώνονται —ἢ διατυπώνονται πολὺ λιγώτερο— σχετικὰ μὲ τὴν πιστὴ ἀπόδοση τῶν παραδόσεών του, ποὺ ἀναφέρονται στὴν Τέχνη, στὴ Θρησκεία, στὴν Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας καὶ στὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας.

Τὸ πρῶτο τμῆμα τοῦ τρίτου μέρους τῆς Ἐγκυλοπαιδείας τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιστημῶν ἔχει, ὅπως εἴπαμε, ἀντικείμενό του τὸ «ύποκειμενικὸ Πνεῦμα» («subjektiver Geist»). Παντοῦ ἐπιχρατοῦν οἱ διαλεκτικὲς τριάδες. Ἔτσι καὶ ἐδῶ μιλάει ὁ Χέγγελ πρῶτα (ὑπὸ τὸν τίτλο «Anthropologie») γιὰ τὴν «ψυχή» («Seele»), ὕστερα γιὰ τὴ «φαινομενολογία τοῦ Πνεύματος» καὶ τέλος γιὰ τὸ «ύποκειμενικὸ Πνεῦμα». Ἡ «ψυχὴ» εἶναι, γιὰ τὸν Χέγγελ (§ 389) τὸ «Ἄυλο» μέσα στὴ «Φύση». Εἶναι, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ἡ γέφυρα ποὺ ὀδηγεῖ τὸ «Λόγο», τὸν ἀποξενωμένο, στὴ Φύση, ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, στοὺς πρόποδες τοῦ Πνεύματος. «Ψυχὴ» εἶναι τὸ «αἰσθανόμενο» ύποκειμενο, ὅχι ὅμως καὶ τὸ «αὐτοστοχαζόμενο». Εἶναι «τὸ κοιμώμενο Πνεῦμα» («der schlafende Geist»). Στὴ «Φαινομενολογία τοῦ Πνεύματος» ἔξετάζει ὁ Χέγγελ μὲ πολὺ πιὸ πυκνὲς σκέψεις, ἀλλὰ καὶ μὲ κάποιες διαφορές, ὅσα εἶχε εὐρύτατα ἀναπτύξει στὸ πρῶτο μέγα σύγγραμμά του, ποὺ φέρει αὐτὸ τὸν τίτλο. Ἔξετάζει, δηλαδὴ, τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ «συνείδηση» στὴν «αὐτοσυνείδηση», ἀπὸ τὴ «Διάνοια» («Verstand») στὸ «Λόγο», στὸ «Νοῦ» («Vernunft»). Ὅστερα (ὑπὸ τὸν τίτλο «Psychologie der Geist») ἔξετάζει ὁ Χέγγελ —μένοντας πάντα ἀκόμα στὸ «πεπερασμένο» ύποκειμενο ἢ, σωστότερα, στὸ «πεπερασμένο πνεῦμα»— τὴ λειτουργία τοῦ «θεωρητικοῦ», τοῦ «πρακτικοῦ» καὶ τοῦ «ἐλεύθερου» Πνεύματος, ποὺ εἶναι ἡ σύνθεση τοῦ «θεωρητικοῦ» καὶ τοῦ «πρακτικοῦ». Ἡ «ἀνάμνηση», ἡ «φαντασία», τὸ «σκέπτεσθαι», εἶναι ἴδιότητες τοῦ «θεωρητικοῦ» Πνεύματος, ἐνῶ τὸ «πρακτικὸ» Πνεῦμα ἐκδηλώνεται ως «πρακτικὸ αἴσθημα» («praktisches Gefühl»), ως «χαρά», «πόνος», «ντροπή», «μεταμέλεια». Ἐδῶ (§ 472) θίγει ὁ Χέγγελ καὶ τὸ «περίφημο», ὅπως λέει, «θέμα» γιὰ τὴν «προέλευση τοῦ Κακοῦ στὸν Κόσμο», εἰδικώτερα τοῦ «δυσάρεστου» καὶ τοῦ «πόνου». Καὶ ἀπαντάει: «Τὸ Κακὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἀσυμφωνία (Unangemessenheit) τοῦ Εἶναι πρὸς τὸ Δέον». Ἐνῶ στοὺς νεκροὺς δὲν ὑπάρχουν οὔτε δεινά, οὔτε πόνοι, στοὺς



ζωντανοὺς —γιὰ τὸ ὑποκειμενικό τους αἴσθημα καὶ τὴ διούλησή τους— ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τῆς ὀδυνηρῆς αὐτῆς ἀσυμφωνίας. Καὶ ἐπικαλεῖται ὁ Χέγγελ τὸν Γιάκομπ Μπαΐμε (Jakob Böhme), τὸν «μυστικὸν» τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΖ' αἰώνα, ποὺ εἶχε πεῖ, ὅτι τὸ «Ἐγὼ» («die Ichheit») προκαλεῖ τὸν «πόνο» καὶ τὰ «βάσανα» καὶ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς Φύσεως καὶ τοῦ Πνεύματος.

Τὸ «ἀντικειμενικὸν Πνεῦμα» («objectiver Geist») εἶναι τὸ ἀντικείμενο ὅχι μόνο τοῦ δεύτερου τμήματος τοῦ τρίτου μέρους τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιστημῶν, ἀλλὰ —ὅπως εἴπαμε καὶ παραπάνω— καὶ τοῦ ἔργου του *Βασικὲς γραμμὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου* καὶ τῶν παραδόσεων γιὰ τὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας. Τὸ «αντικειμενικὸν Πνεῦμα» ἐκδηλώνεται στὴν Ἰστορία τῆς ἀνθρωπότητας, στὸ Δίκαιο, στοὺς ἡθικοὺς θεσμοὺς τῆς κοινωνίας, ὅπως εἶναι ἡ οἰκογένεια, καὶ στὴν Πολιτεία.

‘Ο Γκέοργκ Λασσόν (Georg Lasson, «Einleitung» στὴν Band VI — *Grundlinien der Philosophie des Rechts* — τῶν Hegels *Sämtliche Werke*, 1911) παρατηρεῖ: «Συμφωνώντας μὲ τὸν Κάντ καὶ τὸν Φίχτε, καὶ μὲ ἐκφρασμένη ἀναφορά του στὸν Ἀριστοτέλη, ἀναγνωρίζει ὁ Χέγγελ στὸ Δίκαιο καὶ στὴν Πολιτεία ἕνα δημιούργημα τοῦ ἀντικειμενικοῦ Λόγου, καὶ ὅχι ἕνα τεχνητὸ κατασκεύασμα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ φροντίζουν γιὰ τὶς τυχαῖες ἀνάγκες τους. Ἀλλὰ προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τὸν Κάντ καὶ τὸν Φίχτε, τονίζοντας κατηγορηματικὰ τὸν βασικὸ ἴστορικὸ χαρακτήρα τοῦ Κράτους» (στὴ λέξη «Staat» τοῦ Hegel ταιριάζει ἡ λέξη «Κράτος» περισσότερο ἀπὸ τὴ λέξη «Πολιτεία») «ώς τῆς μορφῆς, μὲ τὴν ὁποία φανερώνεται τὸ Λαϊκὸ Πνεῦμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀποσπάσθηκε ἀπόλυτα ἀπὸ τὴ θεωρία τοῦ συμβολαίου» (τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου, ὅπως εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ τὸν J. J. Rousseau) «σὲ ὁποιαδήποτε μορφή. Τὸ Κράτος, εἶναι γι’ αὐτὸν ἡ βάση γιὰ κάθε ἀληθινὰ ἀνθρώπινη ζωή, γι’ αὐτὸ καὶ ὑπάρχει, σὰν ἐπίγειος Θεός, ἵδιψ δικαίω καὶ δὲν ἔχει προκύψει ἀπὸ συμβόλαια τῶν ὑπηκόων του». Καὶ προσθέτει ὁ Γκέοργκ Λασσόν, ὅτι γιὰ τὸν Χέγγελ τὸ παλαιὸ μεγάλο ἐρώτημα, ποιὸς εἶναι κυρίαρχος, δὲν ὑπάρχει πιά, γιατὶ ἡ «κυριαρχία» («Souveränität») ἀνήκει στὸ ἴδιο τὸ δργανωμένο Κράτος ως τὸ σύνολο τοῦ Λαοῦ, ἀλλὰ εἶναι καὶ «αὐτονόητο», ὅτι γίνεται ὁρατὴ στὴ «φυσικὴ κορυφὴ» τοῦ δργανωμένου Κράτους, στὸ πρόσωπο τοῦ «Μονάρχη» ως «τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ὀλότητας». Θὰ παραθέσουμε ἐνδεικτικὰ μερικὲς φράσεις τοῦ ἴδιου τοῦ Χέγγελ. Θὰ τὶς ἀποσπάσουμε ἀπὸ τὶς *Βασικὲς γραμμὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου*, ποὺ τὶς ἔχει κι’ αὐτὲς διαιρέσει ὁ Χέγγελ, ὅπως καὶ τὴν Ἐγκυκλοπαιδεία τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιστημῶν, σὲ παραγράφους. Θὰ παρεμβάλλουμε στὶς φράσεις του, ποὺ θὰ παραθέσουμε, κάποιες ἀναγκαῖες ἐπεξηγηματικὲς παρατηρήσεις.

«Τὸ Κράτος εἶναι ἡ πραγματικότητα» (πραγμάτωση) «τῆς ἡθικῆς ἰδέας, — τὸ ἡθικὸ Πνεῦμα ως ἡ φανερωμένη... οὐσιαστικὴ διούληση, ποὺ



νοεῖ τὸν ἑαυτόν της καὶ τὸν γνωρίζει, καὶ ποὺ ἐπιτελεῖ ὅ, τι γνωρίζει καὶ σὲ ὅσο βαθμὸν τὸ γνωρίζει» (§ 257). ‘Ο Χέγγελ, ἀντίθετα ἀπ’ ὅ, τι εἶχαν κάνει ὁ Κὰντ καὶ ὁ Φίχτε, ὅπως παρατηρεῖ σωστὰ ὁ Γκέοργκ Λασσόν, δὲν ἔχωρίζει, ἀφοῦ θεωρεῖ τὸ Κράτος ἐνσάρκωση τῆς «ἡθικῆς ἴδεας», τὴν «νομιμότητα» («Legalität») ἀπὸ τὴν «ἡθικότητα» («Moralität»). «Ἡ προσωπικότητα τοῦ Κράτους εἶναι πραγματικὴ μόνον ὡς πρόσωπο, ὡς ὁ Μονάρχης...» (§ 279). Ἐδῶ πρέπει νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι ὁ Χέγγελ, ἀν καὶ θεωρεῖ τὸ Κράτος ἐνσάρκωση τῆς «ἡθικῆς ἴδεας» καὶ τὸν «Μονάρχη» ἐκπρόσωπο καὶ ἐκφραστὴ τοῦ συνόλου, δὲν ἴσχυρίζεται ὅτι τὰ «Κράτη» καὶ οἱ «Μονάρχες» δὲν ἔπραξαν ἢ δὲν πράττουν παρὰ μόνο τὸ δρθό, τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ ὡφέλιμο. Τὸ «Κράτος», ποὺ εἶναι ἡ διαλεκτικὴ προϋπόθεση τῆς «ἀρχῆς» («Prinzip») τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς «ἀρχῆς» τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, εἶναι ἐκτεθειμένο σὲ ὅσους κινδύνους εἶναι ἐκτεθειμένος καὶ ὁ ἄνθρωπος ὡς φυσικὸς δργανισμὸς καὶ ὡς προσωπικότητα. Εἶναι ἐγκόσμια ὑπαρξη, ζεῖ καὶ κινεῖται στὸν κόσμο, στὴ σφαίρα τῶν τυχαίων συμβάντων καὶ τῆς πλάνης. ‘Ολόκληρη ἡ «φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας» τοῦ Χέγγελ ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ἀποψη. Ἡ μεγάλη «Εἰσαγωγὴ» («Einleitung») στὶς «Παραδόσεις» του γιὰ τὴ «φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας» (*Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*) περιέχει τὶς ἀκόλουθες σημαντικὲς καὶ χαρακτηριστικὲς γιὰ τὴ νοοτροπία τοῦ Χέγγελ σκέψεις: «Νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ αὐτοδιατηρεῖται τὸ Οὐσιῶδες (das Substantielle) σὲ ὅσα πράττουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ διέπει τὸ φρόνημά τους, αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ Κράτους. Συμφέρει ἀπόλυτα στὸ Λόγο νὰ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ ἡθικὸ “Ολον, καὶ σ’ αὐτὸ ἔγκειται τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀξία τῶν ἡρώων, ποὺ ἴδρυσαν Κράτη, ὅσο καὶ ἀν ὑπῆρξαν αὐτὰ ἀδιαμόρφωτα. Στὴν παγκόσμια ἰστορία δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος παρὰ γιὰ λαοὺς ποὺ ἀποτελοῦν Κράτος. Διότι πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι ἑνα Κράτος εἶναι ἡ πραγμάτωση τῆς Ἐλευθερίας, δηλαδὴ τοῦ ἀπόλυτου τελικοῦ σκοποῦ, καὶ ὅτι ὑπάρχει γιὰ τὸν ἑαυτό του. Πρέπει ἐπίσης νὰ γνωρίζουμε, ὅτι κάθε ἀξία, ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος, κάθε πραγματικότητα, τὴν ἔχει μόνο διὰ τοῦ Κράτους... Διότι τὸ Ἀληθὲς εἶναι ἡ ἐνότητα τῶν βουλήσεων, τῆς καθολικῆς» (γενικῆς) «καὶ τῆς ὑποκειμενικῆς. Καὶ τὸ Καθολικὸ δρίσκεται στοὺς νόμους τοῦ Κράτους, σὲ γενικὲς καὶ ἔλλογες διατάξεις. Τὸ Κράτος εἶναι ἡ θεῖκὴ Ἰδέα, ὅπως ὑπάρχει ἐπὶ τῆς γῆς. Εἶναι ἔτσι τὸ πιὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο τῆς παγκόσμιας ἰστορίας, ποὺ μέσα του ἀποκτᾶ ἡ Ἐλευθερία ἀντικειμενικότητα καὶ ζεῖ ἀπολαμβάνοντας τὴν ἀντικειμενικότητα αὐτή. Διότι ὁ νόμος εἶναι ἡ ἀντικειμενικότητα τοῦ Πνεύματος καὶ ἡ βούληση στὴν ἀλήθεια της, καὶ μόνο ἡ βούληση, ποὺ ὑπακούει στὸ νόμο, εἶναι ἐλεύθερη, ἀφοῦ ὑπακούει στὸν ἑαυτό της καὶ ὑπάρχει στὸν ἑαυτό της καὶ εἶναι ἐλεύθερη...»



‘Η ἀντικειμενικὴ καὶ ἡ ὑποκειμενικὴ βούληση συμφιλιώνονται ἔτσι καὶ εἶναι ἔνα καὶ τὸ ἴδιο ἀδιατάραχτο “Ολον”.

Οἱ σκέψεις αὐτὲς τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴ σύμπτωση —«συμφιλίωση»— τῶν βουλήσεων, τῆς ἀντικειμενικῆς καὶ τῆς ὑποκειμενικῆς, δηλαδὴ τοῦ λαϊκοῦ συνόλου καὶ τοῦ κάθε ἀτόμου, ποὺ εἶναι μέλος τοῦ συνόλου αὐτοῦ, εἶναι πολὺ ἀφηρημένες. Τὶς κάνει, ὅμως, ὁ ἴδιος πιὸ συγκεκριμένες λίγο παρακάτω. Ἐφοῦ ἔχει προδεῖ στὴ διάκριση τῆς «ὑποκειμενικῆς» ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν «ἀντικειμενικὴν» ἐλευθερία, παρατηρεῖ: «Ἐν ποῦμε ὅτι ἐλευθερία εἶναι νὰ δίνει τὸ κάθε ἀτομο τὴ συγκατάθεσή του, εἶναι εὔκολα φανερό, ὅτι στὴν περίπτωση αὐτὴ πρόκειται μόνο γιὰ τὸ ὑποκειμενικὸ στοιχεῖο. Ἀπὸ τὸ ἀξίωμα αὐτὸ ἔπειται φυσικότατα, ὅτι κανένας νόμος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχύσει παρὰ μόνον ἂν ὅλοι συμφωνοῦσαν. Ἐτσι φθάνουμε ἀμέσως στὸ ὅτι ἡ μειοψηφία θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποχωρεῖ μπροστὰ στὴν πλειοψηφία. Ἀποφασίζει λοιπὸν ἡ πλειοψηφία. Ἀλλὰ ἥδη ὁ Ζὰν Ζὰκ Ρουσσὼ ἔχει παρατηρήσει, ὅτι δὲν ὑπάρχει τότε ἐλευθερία, γιατὶ ἡ βούληση τῆς μειοψηφίας δὲν λογαριάζεται πιά... Εἶναι ἔξαλλον μιὰ ἐπικίνδυνη καὶ σφαλερὴ προϋπόθεση, ὅτι μόνον ὁ λαὸς ἔχει νοῦ καὶ ἀντίληψη καὶ ὅτι γνωρίζει τὸ δρόθο. Κάθε φατρία τοῦ λαοῦ μπορεῖ νὰ προβάλει ὡς λαός. “Ο, τι συνιστᾶ τὸ Κράτος εἶναι ὑπόθεση τοῦ μορφωμένου μυαλοῦ καὶ ὅχι τοῦ λαοῦ...” Ἀν ἀποφασίσει π.χ. καὶ στὶς δημοκρατίες ὁ λαὸς ἔναν πόλεμο, τοποθετεῖται ἀναγκαστικὰ στὴν κορυφὴ ἔνας στρατηγὸς γιὰ νὰ ὀδηγήσει τὸ στράτευμα... Τὸ πρῶτο ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ κυβερνώντων καὶ κυβερνωμένων, καὶ σωστὰ ἔχουν διακριθεῖ τὰ πολιτεύματα σὲ μοναρχία, ἀριστοκρατία καὶ δημοκρατία, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ παρατηρηθεῖ ἐπίσης, ὅτι ἡ μοναρχία πρέπει κι’ αὐτὴ νὰ διακριθεῖ σὲ δεσποτισμὸ (Despotismus) καὶ στὴ μοναρχία σὰν τέτοια (in die Monarchie als solche). Προσθέτει, μάλιστα, ὁ Χέγγελ ὅτι ἡ διάκριση τῶν πολιτευμάτων γίνεται μὲ τονισμὸ τοῦ βασικοῦ χαρακτῆρα τους καὶ ὅτι ὑπάρχει «πλῆθος» («eine Menge») παραλλαγῶν.

Σαφέστατη εἶναι, βέβαια, ἡ προτίμηση τοῦ Χέγγελ πρὸς τὴ μοναρχία, ποὺ —ἀντιδιαστέλλοντάς την πρὸς τὸν δεσποτισμό— μποροῦμε νὰ τὴν δονομάσουμε «συνταγματικὴ» μοναρχία. Στὶς Βασικὲς γραμμὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου ἐκφράζει ὁ Χέγγελ μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὸ τρόπο τὴν προτίμησή του. Διακρίνοντας τὴν «κυριαρχία» τοῦ Κράτους «πρὸς τὰ ἔξω» («Souveränität nach aussen»), δηλαδὴ πρὸς τοὺς ἄλλους λαούς, ἀπὸ τὴν «κυριαρχία» του «πρὸς τὰ ἔσω» («nach innen»), ὁ Χέγγελ παρατηρεῖ (§ 279): «Μποροῦμε νὰ λέμε καὶ γιὰ τὴν κυριαρχία πρὸς τὰ ἔσω, ὅτι ἔδρεύει στὸ λαό, ἀλλὰ μόνο ἂν ἔννοοῦμε τὸ Σύνολο καὶ ποῦμε... ὅτι ἡ κυριαρχία ἀνήκει στὸ Κράτος. Τὸ νόημα, ὅμως, ποὺ ἄρχισαν στοὺς νεώτερους καιροὺς νὰ δίνουν στὴ λαϊκὴ κυριαρχία σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν



κυριαρχία τοῦ μονάρχη, εἶναι τέτοιο ποὺ μὲ αὐτὸ τὸ νόημα καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἀντίθεση ἀνήκει ἡ κυριαρχία στὶς συγκεχυμένες ἐκεῖνες σκέψεις, ποὺ βασίζονται στὴν πιὸ χαώδη παράσταση τοῦ λαοῦ. Ὁ λαός, παραμένος χωρὶς τὸν μονάρχη του καὶ τὴν μὲ ἀναγκαῖο τρόπο ἅμεσα συναρτημένη μαζί του διάρθρωσῃ τοῦ Συνόλου, εἶναι ἡ ἅμορφη μάζα ποὺ δὲν εἶναι πιὰ Κράτος...».

Συνδυάζοντας, ὅμως, τὴ θεωρία του γιὰ τὸ καλύτερο πολίτευμα μὲ τὴν ἔξισου χαρακτηριστικὴ γιὰ τὴ νοοτροπία του θεωρία περὶ τῶν «κοσμοϊστορικῶν λαῶν» («Weltgeschichtliche Völker»), ποὺ διαδέχονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον στὴν ἴστορία τῆς ἀνθρωπότητας, εἰδικώτερα τῆς Εὐρώπης, τονίζει ὁ Χέγγελ —ξαναγυρίζουμε ἔτσι στὴ μεγάλη Εἰσαγωγὴ τῶν παραδόσεών του γιὰ τὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας— ὅτι «τὰ πολιτεύματα, ποὺ μέσα τους φθάνουν οἱ κοσμοϊστορικοὶ λαοὶ στὴν ἀκμή τους, εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ἰδιάζουν στὸν καθένα». Ὁ Χέγγελ παραδέχεται, ὅτι εἶναι διαφορετικὲς οἱ «ἀρχές» («Prinzipien»), ποὺ ἐμφανίσθηκαν ώς «στοιχεῖα» («Momente») τῆς ἰδέας τοῦ Κράτους στὴν ἴστορία. Ἐδῶ προβαίνει μάλιστα σὲ μιὰ θεμελιακὴ διάκριση τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ἴστορίας ἀπὸ τὴν ἴστορία τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τέχνης. Δὲν ἔχουμε, λέει, τίποτε νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὶς «ἀρχὲς» αὐτές, ποὺ ἐπάνω τους στηρίχθηκαν τὰ πολιτεύματα τῶν κοσμοϊστορικῶν λαῶν τοῦ παρελθόντος. «Μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τέχνη τὰ πράγματα εἶναι τελείως διαφορετικά. Ἡ φιλοσοφία π.χ. τῶν ἀρχαίων εἶναι ἡ βάση τῆς νεώτερης, περιέχεται ἀναγκαστικὰ σ' αὐτὴν καὶ ἀποτελεῖ τὸ ἔδαφός της. Ἡ σχέση ἐμφανίζεται ἐδῶ σὰν μιὰ ἀδιάπτωτη ἀνάπτυξη τοῦ ἴδιου οἰκοδομήματος, ποὺ ὁ θεμέλιος λίθος του, οἱ τοῖχοι καὶ ἡ στέγη του ἔχουν μείνει ὅπως ἦταν. Στὴν τέχνη μάλιστα εἶναι ἡ Ἑλληνική, ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς ἦταν, τὸ ὑψιστό πρότυπο. Ἀλλὰ σχετικὰ μὲ τὸ πολίτευμα τὰ πράγματα εἶναι πολὺ διαφορετικά. Ἐδῶ τὸ παλαιὸ καὶ τὸ νέο δὲν ἔχουν κοινὴ τὴν οὐσιώδη ἀρχή. Ἀφηρημένες διατάξεις καὶ διδαχὲς γιὰ δίκαιη κυριεύοντη, ποὺ λένε ὅτι κατανόηση καὶ ἀρετὴ πρέπει να διέπουν τὴν ἔξουσία, αὐτὲς εἶναι βέβαια κοινές. Ἀλλὰ τίποτε δὲν εἶναι τόσο ἀνάρμοστο, ὅσο τὸ νὰ ἀντλοῦμε γιὰ τοὺς πολιτειακοὺς θεσμοὺς τοῦ καιροῦ μας παραδείγματα ἀπὸ τοὺς "Ἐλληνες, τοὺς Ρωμαίους ἢ τοὺς Ἀνατολικούς. Ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ μπορεῖ νὰ ἀρυσθοῦμε ὠραῖες εἰκόνες πατριαρχικῶν καθεστώτων, πατρικῆς διακυρεργήσεως, ὑπακοῆς τῶν λαῶν, καὶ ἀπὸ τοὺς "Ἐλληνες καὶ Ρωμαίους εἰκόνες λαϊκῆς ἐλευθερίας. Διότι σ' αὐτοὺς» ("Ἐλληνες καὶ Ρωμαίους) «βρίσκουμε τὴν ἔννοια ἐνὸς ἐλεύθερου πολιτεύματος διαμορφωμένη ἔτσι ποὺ νὰ ὀφείλουν ὅλοι οἱ πολίτες νὰ λαμβάνουν μέρος στὶς συσκέψεις καὶ στὶς ἀποφάσεις γιὰ τὰ γενικὰ ζητήματα καὶ γιὰ τοὺς νόμους. Καὶ στοὺς καιρούς μας εἶναι τοῦτο ἡ γενικὴ γνώμη, ἀλλὰ μὲ τὴν



τροποποίηση ὅτι, ἐπειδὴ εἶναι τὰ κράτη μας τόσο μεγάλα καὶ οἱ πολλοὶ εἶναι τόσο πολλοί, θὰ πρέπει αὐτοὶ νὰ ἐκφράζουν τὴ θέλησή τους γιὰ τὴ λήψη ἀποφάσεων ἐπάνω σὲ δημόσια ζητήματα ὅχι ἄμεσα, ἀλλὰ ἔμμεσα, μὲ ἀντιπροσώπους, δηλαδὴ ὅτι γιὰ τοὺς νόμους γενικὰ θὰ πρέπει ὁ λαὸς νὰ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ πληρεξούσιους». Ὁ Χέγγελ δὲν παραδέχεται, φυσικά, ὡς ὀρθὸ οὗτε τὸ πολίτευμα τῶν λαϊκῶν συνελεύσεων, ὅπως ἴσχυσε στοὺς ἀρχαίους, γιατὶ καὶ ἔκεī ἡ «γενικὴ» βούληση —ἡ ἀπιαστη αὐτὴ ἔννοια τοῦ Ρουσσώ— παραδιάζεται, ἀφοῦ ἡ μειοψηφία ὀφείλει νὰ ὑποκύπτει στὴν πλειοψηφία. Τονίζει λοιπὸν πάλι: «Μόνον ἡ ἔλλογη βούληση (der vernünftige Wille) εἶναι τὸ Γενικό (das Allgemeine), ποὺ μέσα του ὀρίζει τὸν ἑαυτό του καὶ ἔξελίσσεται, καὶ ποὺ ἔκτείνει τὰ στοιχεῖα του ὡς ὀργανικὰ μέλη. Γιὰ ἔνα τέτοιο γοτθικὸ κτίσμα καθεδρικοῦ ναοῦ δὲν εἶχαν ἰδέα οἱ ἀρχαῖοι (Von solchem gotischen Dombau haben die Alten nichts gewusst). Μὲ ἄλλα λόγια, ἔνα ἀπ' ὅλες τὶς μεριὲς κλειστὸ καὶ λίγο ἡ πολὺ σκοτεινὸ πολίτευμα, ποὺ —μοιάζοντας μὲ γοτθικὸ ναό— θὰ κατέληγε μέσα του, ὅπως ἄλλωστε καὶ στὴν ἔξωτερη μορφή του, σε μυτερὲς κορυφές, τὸ προτιμοῦσε ὁ Χέγγελ ἀπὸ ἔνα πολίτευμα, ποὺ θὰ ἔμοιαζε μὲ τὴν Πνύκα ἡ μὲ ἀρχαία «ἀγορὰ» ἡ μὲ ἀρχαῖο στάδιο ἡ θέατρο.

Ὁ ἴδιος, ὅμως, ὁ Χέγγελ, ποὺ ἀποφαίνεται ὅτι μόνο ἡ «ἔλλογη βούληση» τοῦ «μονάρχη» ἐκφράζει τὴ «γενικότητα», δηλαδὴ τὸ γενικὸ καλὸ ἐπάνω ἀπὸ φατρίες καὶ κοινωνικὲς τάξεις, ὑποστηρίζει ταυτόχρονα, ὅτι τὶς μεγαλύτερες ὥρες τῆς ἀνθρωπότητας —ἔκεινες, ποὺ μέσα τους ἔκδηλωνεται ὅχι μόνο τὸ «λαϊκὸ πνεῦμα», ἀλλὰ καὶ τὸ «παγκόσμιο πνεῦμα» («Weltgeist»)— τὶς ὀφείλουμε σὲ ἄνδρες μὲ πάθη, μὲ μεγάλες φιλοδοξίες, ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν «ἔλλογη βούληση», χωρὶς νὰ εἶναι μέσα τους ἡ βούληση αὐτὴ συνειδητή. Τὰ ἄτομα αὐτὰ μὲ τὰ πάθη τους θυσιάζονται γιὰ χάρη τῆς «Ίδεας». Γι' αὐτὸ καὶ ἡ μοίρα τῶν «κοσμοϊστορικῶν ἀτόμων» εἶναι σκληρή. «Ἄν φέρουμε μιὰ ματιὰ στὴ μοίρα αὐτῶν τῶν κοσμοϊστορικῶν ἀτόμων, ποὺ ἔχουν τὴν ἀποστολὴ νὰ εἶναι οἱ διαχειριστὲς (Geschäftsführer) τοῦ παγκόσμιου πνεύματος, θὰ ἴδουμε ὅτι δὲν ἔγνωρισαν τὴν εὐτυχία. Δὲν ἔφθασαν στὴν ἡρεμη ἀπόλαυση» (τῶν κόπων τους), «δλόκληρη ἡ ζωὴ τους ἦταν ἐργασία καὶ μόχθος, δλόκληρη ἡ φύση τους ἦταν μόνο τὸ πάθος τους. Μόλις ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπὸς» (ὁ σκοπὸς ποὺ γιὰ τὴν ἐπίτευξή του τοὺς ἔχει τάξει ὁ Λόγος) «πέφτουν σὰν ἄδειες φλοῦδες τοῦ πυρήνα. Πεθαίνουν νωρὶς σὰν τὸν Ἀλέξανδρο, δολοφονοῦνται σὰν τὸν Καίσαρα, μεταφέρονται σὰν τὸν Ναπολέοντα στὴν Ἀγία Ἐλένη». Τὰ ἄτομα, ἄλλωστε, αὐτὰ —τὰ «κοσμοϊστορικά»— ἀνήκουν ἀποκλειστικὰ «στὸν ἔνα σκοπό», δὲν ἔχουν τὴ «νηφαλιότητα» γιὰ νὰ προσέξουν τοῦτο καὶ ἔκεινο. «Ἐτσι συμβαίνει ἐπίσης», λέει ὁ Χέγγελ, «νὰ χειρίζονται ἐπιπλαια ἄλλα μεγάλα, ἀκόμα καὶ ἵερὰ συμφέροντα, καὶ ἡ συμπεριφορά τους αὐτὴ προκαλεῖ



φυσικὰ τὴν ἡθικὴν κατάχρισην. Ἐλλὰ μιὰ τέτοια μεγάλη μορφὴ» (κοσμοϊστορικοῦ ἀτόμου) «πρέπει ἀναγκαστικὰ νὰ ποδοπατήσει στὸ δρόμο της κάμποσα ἀθῶα λουλούδια, νὰ τσακίσει κάμποσα πράγματα». Καὶ γενικώτερα ὑποστήριξε ὁ Χέγγελ —ὅλ’ αὐτὰ στὴ μεγάλη Εἰσαγωγὴ τῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἰστορίας— ὅτι «τίποτε μεγάλο δὲν ἔχει ἐπιτελεσθεῖ στὸν κόσμο χωρὶς πάθος». Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ φήση του: «Ἡ παγκόσμια ἴστορία δὲν εἶναι τὸ ἔδαφος τῆς εὐτυχίας. Οἱ περίοδοι τῆς εὐτυχίας εἶναι οἱ ἀδειανὲς σελίδες της, γιατὶ εἶναι οἱ περίοδοι τῆς δύμοφωνίας, στὶς δοποῖες λείπει ἡ ἀντίθεση». Μεγάλες ἴστορικὲς στιγμὲς εἶναι ἐκεῖνες, ποὺ μέσα τους προκαλεῖται σύγκρουση ἀνάμεσα στὰ «τεθειμένα» δίκαια καὶ στὶς δυνατότητες, ποὺ ἀντίκεινται σ’ αὐτά. Ὁ Κάρλ Μάρξ διδάχθηκε πολλὰ ἀπὸ τὶς σκέψεις αὐτὲς τοῦ Χέγγελ.

«Τὸ ἰδιαίτερο συμφέρον τοῦ πάθους» (τοῦ πάθους ποὺ κινεῖ τὰ μεγάλα ἀτομα ἡ τὴν ἴστορία γενικά) «εἶναι», λέει ὁ Χέγγελ, «ἀχώριστο ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ, γιατὶ ἀπὸ τὸ ἰδιαίτερο, τὸ ὄρισμένο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄρνησή του προκύπτει τὸ Γενικό... Δὲν εἶναι ἡ γενικὴ Ἱδέα, ποὺ ἀντιτίθεται καὶ ἀγωνίζεται, καὶ ποὺ ἐκτίθεται σε κίνδυνο. Αὐτὴ μένει ἀπρόσβλητη καὶ ἀθικτῇ στὸ βάθος. Πρέπει ἀκριβῶς νὰ ὀνομασθεῖ ἡ πανουργία τοῦ Λόγου (die List der Vernunft) τὸ ὅτι ἀφήνει τὰ πάθη νὰ δροῦν γιὰ λογαριασμό του, πράγμα ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ζημιώνεται καὶ νὰ βλάπτεται ἐκεῖνο, μέσω τοῦ δοποίου θέτει τὸν ἑαυτό του» (ὁ Λόγος) «σὲ ὑπαρκτὴ κατάσταση (in Existenz)... Τὸ Μερικὸ εἶναι κατὰ κανόνα πολὺ μικρὸ σὲ σχέση μὲ τὸ Γενικό, κι’ ἔτσι τὰ ἀτομα ἐγκαταλείπονται, παραδίδονται στὸ θυσιαστήριο. Ἡ Ἱδέα πληρώνει τὸ φόρο ὑποτελείας στὴν "Υπαρξη" καὶ στὴν παροδικότητα ὅχι ἐξ ἴδιων, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ πάθη τῶν ἀτόμων».

Ἐλλὰ ποιός εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ Λόγου, ποὺ γιὰ χάρη του θυσιάζονται τὰ «κοσμοϊστορικὰ ἀτομα» ἡ διαδέχονται ὁ ἔνας τὸν ἄλλον οἱ λαοί, παίρνοντας ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ προηγούμενου, ποὺ πέφτει σὲ ἀπόλυτη ἡ σχετικὴ ἀφάνεια, τὴ σκυτάλη τῆς κοσμοϊστορικῆς ἀποστολῆς; Ἡ παγκόσμια ἴστορία εἶναι, γιὰ τὸν Χέγγελ, ἡ διαδικασία ἐκείνη, ποὺ δίνει στὸ Λόγο τὴ δυνατότητα νὰ ἐκδηλωθεῖ ὡς Πνεῦμα, ἀποκτώντας τὴν αὐτοσυνείδησή του. Καὶ αὐτοσυνείδησή του εἶναι ἡ Ἐλευθερία. Ὁ Χέγγελ λέει στὴ μεγάλη «Εἰσαγωγὴ» τῶν παραδόσεών του γιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς ἴστορίας: «Ἡ παγκόσμια ἴστορία εἶναι ἡ πρόοδος στὴ συνείδηση τῆς Ἐλευθερίας». «Ως τὸν «τελικὸ σκοπὸ τοῦ κόσμου» («Endzweck der Welt») χαρακτηρίζει λίγο παρακάτω «τὴ συνείδηση τοῦ Πνεύματος γιὰ τὴν Ἐλευθερία του». Ἡ τέτοια ἔννοια τῆς «ἐλευθερίας» δὲν ἔχει, βέβαια, καμιὰ σχέση μὲ τὶς πολιτικὲς ἐλευθερίες. "Εχει, ὅμως, σχέση —ἔμμεση, πάντως, σχέση— μὲ τὴν ἡθικὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὸ καὶ διαιρεῖ ὁ Χέγγελ —τὸ



κάνει μάλιστα ήδη στήν Εισαγωγή του— τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου σὲ τρεῖς μεγάλες φάσεις. Ἡ διαιρεση αὐτὴ τῆς παγκόσμιας ἱστορίας μπορεῖ, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Μπέρτραντ Ράσσελ (Bertrand Russel, *Wisdom of the West*, πρώτη ἔκδοση 1959, βλ. τὸ κεφάλαιο «Enlightenment and Romanticism») νὰ ἀνταποκρίνεται μόνο στήν ἀξίωση τῆς «συμμετρίας» («symmetry») τῶν διαλεκτικῶν τριάδων, καὶ δὲν εἶναι διόλου «πειστική». Σημασία, ὅμως, ἔχει στὴ διαιρεση τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ὅπως τὴν ἔκαμε ὁ Χέγγελ, τὸ ὅτι ἔριξε τὸ κύριο βάρος στήν ἡθικὴ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ἔχοντιμοποίησε αὐτὴν ως κριτήριο, καὶ ὅτι ἐπομένως δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸν Ράσσελ, ποὺ λέει, ὅτι θεωρώντας ὁ Χέγγελ «ἐλεύθερους» μόνον ἐκείνους, ποὺ ὑπακούουν στὸ «Νόμο», ἐθεώρησε «ἐλεύθερους» καὶ ὅσους ὑπακούουν σ' ἓνα κακό, βάρβαρο καὶ ἀπάνθρωπο «Νόμο», σ' ἓνα κακὸ καὶ ἀπάνθρωπο «Κράτος». Ἡ οἰκούσουμε τώρα τὸν ἴδιο τὸν Χέγγελ:

«Οἱ Ἀνατολικοὶ δὲν ξέρουν ἀκόμα, ὅτι τὸ πνεῦμα εἶναι ἐλεύθερο ἢ ὅτι ὁ ἀνθρωπος, σὰν τέτοιος» (δηλαδὴ καὶ μόνον ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρωπος) «εἶναι ἐλεύθερος. Ξέρουν μόνο, ὅτι ἐλεύθερος εἶναι "Ἐνας, ἀλλὰ ἀκριβῶς γι' αὐτὸ εἶναι ἡ τέτοια ἐλευθερία" (τοῦ Ἐνὸς) «αὐθαιρεσία, ἀγριότητα, δριμύτητα τοῦ πάθους ἢ καὶ μιὰ ἡπιότητα καὶ ἡμερότητα, ποὺ ὅμως κι' αὐτὴ εἶναι μόνο μιὰ φυσικὴ σύμπτωση ἢ αὐθαιρεσία. Αὐτὸς ὁ "Ἐνας εἶναι, γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μονάχα ἔνας δεσπότης, ὅχι ἐλεύθερος ἀνθρωπος. Πρῶτα στοὺς "Ἐλληνες ἀνέκυψε ἡ συνείδηση τῆς ἐλευθερίας, καὶ γι' αὐτὸ ὑπῆρξαν ἐλεύθεροι, ἀλλὰ καὶ αὐτοί, ὅπως καὶ οἱ Ρωμαῖοι, ἤξεραν μόνον ὅτι ἐλεύθεροι εἶναι μονάχα μερικοί, ὅχι ὁ ἀνθρωπος σὰν τέτοιος. Αὐτὸ» — ἐδῶ ἔσπευσε ὁ Χέγγελ σὲ μιὰ πρόχειρη καὶ μᾶλλον ἀβάσιμη σκέψη — «δὲν τὸ ἤξεραν οὔτε κὰν ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης. Γι' αὐτὸ οἱ "Ἐλληνες δὲν εἶχαν μόνο δούλους, ποὺ μὲ τὴν ὑπαρξή τους ἦταν δεμένη ἡ ζωὴ τους καὶ ἡ ἀντοχὴ τῆς ἐλευθερίας τους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐλευθερία τους ἐν μέρει ἦταν μόνο ἔνα τυχαῖο, παροδικὸ καὶ περιορισμένο ἄνθος, καὶ συνάμα ἐν μέρει μιὰ σκληρὴ σκλαβιὰ τῆς ἀνθρωπιᾶς, τοῦ ούμανιστικοῦ στοιχείου. Πρῶτα τὰ γερμανικὰ ἔθνη» («die germanischen Nationen», δηλαδὴ ὅχι μόνον οἱ Γερμανοί, «die Deutschen», ἀλλὰ καὶ οἱ Φράγκοι καὶ γενικὰ τὰ γερμανικὰ φύλα) «ἀπέκτησαν μὲ τὸν Χριστιανισμὸ τὴ συνείδηση, ὅτι ὁ ἀνθρωπος εἶναι ως ἀνθρωπος ἐλεύθερος, ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ Πνεύματος συνιστᾶ τὴ δικὴ του φύση. Ἡ συνείδηση αὐτὴ ἐπήγασε πρῶτα ἀπὸ τὴ θρησκεία, ἀπὸ τὴν ἐσώτατη περιοχὴ τοῦ Πνεύματος. Ἄλλὰ τὸ νὰ γίνει τὸ ἀξίωμα αὐτὸ ἰστορικὴ πραγματικότητα» (ἔτσι πρέπει νὰ ἀποδώσουμε ἐδῶ τὶς λέξεις «weltliches Wesen») «αὐτὸ ἀπετέλεσε μιὰ περαιτέρω ἀποστολή, ποὺ γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπαιτήθηκε καὶ ἀπαιτεῖται μιὰ βαρειὰ μακρὰ ἐργασία τῆς Παιδείας. Μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας δὲν ἔπαιψε π.χ.



μὲ τρόπο ἄμεσο νὰ υπάρχει ἡ δουλεία, καὶ ἀκόμα λιγώτερο ἐπεκράτησε ἀμέσως μὲ αὐτὴν» (μὲ τὴν ἀποδοχή τοῦ Χριστιανισμοῦ) «ἡ ἐλευθερία στὰ κράτη, οὕτε ὁργανώθηκαν ἀμέσως τὰ κυβερνητικὰ συστήματα καὶ πολιτεύματα μὲ ἔλλογο τρόπο ἡ βασίσθηκαν μάλιστα στὸ ἀξίωμα τῆς ἐλευθερίας. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἀξιώματος αὐτοῦ στὰ ἐγκόσμια, ἡ διαμόρφωση κοσμικοῦ καθεστῶτος καὶ ἡ διείσδυση μέσα του τοῦ ἀξιώματος αὐτοῦ, εἶναι ἡ μακρὰ πορεία ποὺ συνιστᾶ τὴν ἴδια τὴν Ἰστορία». Θὰ πρόσεξε Ἰσως ὁ ἀναγνώστης, ὅτι ὁ Χέγγελ συνδέει τὸν Χριστιανισμὸ μόνο μὲ τὰ «γερμανικὰ ἔθνη» καὶ δὲν μιλάει γιὰ τὸ χριστιανικὸ Βυζάντιο. Δὲν μιλάει γιὰ τὸ ἀνατολικὸ ρωμαϊκὸ κράτος, γιὰ τὸ Βυζάντιο, στὴν «Εἰσαγωγή». Μιλάει, ὅμως, γι' αὐτὸ στὸ κύριο σῶμα τῆς *Φιλοσοφίας τῆς Ἰστορίας* του.

Ἐδῶ εἶναι ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ ποῦμε, ὅτι ὁ Χέγγελ, στὸ κύριο σῶμα τῆς *Φιλοσοφίας τῆς Ἰστορίας* του, ποὺ ἔχει διαιρεθεῖ σὲ τέσσερα μέρη, κάθε μέρος σὲ τμῆματα καὶ κάθε τμῆμα σὲ κεφάλαια, δὲν ἀρκέσθηκε σὲ μιὰ «φιλοσοφικὴ» θεώρηση τῆς Ἰστορίας τοῦ κόσμου, ὅπως τὸ κάνουν ἄλλοι φιλόσοφοι, ἄλλὰ καὶ ἀφηγεῖται τὰ κύρια Ἰστορικὰ γεγονότα. Ὁχι μόνο τὰ ἐγνώριζε, ἄλλὰ ἤξερε καὶ νὰ τὰ περιγράφει, ἔστω συνοπτικά, ἄλλὰ πολὺ παραστατικά. Συνδυάζει, ἔξαλλου, τὸ χαρακτήρα καὶ τὶς πράξεις τῶν λαῶν μὲ τὶς γεωγραφικὲς συνθῆκες τῆς χώρας ποὺ μέσα τῆς τάχθηκαν νὰ ζήσουν. Θὰ φέρουμε ἔνα παράδειγμα. Γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες λέει, ὅτι «ἡ φυσικὴ σύνθεση τῆς χώρας τους δὲν ἔχει μιὰ τέτοια χαρακτηριστικὴ ἐνότητα, μιὰ τέτοια ὅμοιόμορφη μάζα, ποὺ νὰ ἀσκεῖ μιὰ πολὺ μεγάλη δύναμη ἐπάνω στοὺς κατοίκους της, ἄλλὰ εἶναι διαφοροποιημένη καὶ τῆς λείπει ἡ δυνατότητα ἀποφασιστικῆς ἐπιρροῆς. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν υπάρχει ἡ συνοχὴ τῶν γενῶν καὶ ὁ ἐθνικὸς δεσμός, ἄλλὰ οἱ ἀνθρωποι εἶναι, ἀπέγαντι στὴν κατακερματισμένη φύση καὶ τὶς δυνάμεις της, πιὸ πολὺ ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποβλέπουν στὸν ἑαυτό τους καὶ στὴν ἐπέκταση τῶν μικρῶν τους δυνάμεων. Βλέπουμε ἔτσι τοὺς Ἕλληνες χωρισμένους καὶ ἀποκομμένους μεταξύ τους, σπρωγμένους πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ πνεῦμα καὶ τὴν προσωπικὴ δύναμη, μὲ ποικιλότροπες ροπὲς πρὸς ὅλες τὶς πλευρές, πέρα γιὰ πέρα ἀσταθεῖς καὶ σκόρπιους ἀπέναντι στὴ φύση, ἔξαρτημένους ἀπὸ τὶς συγκυρίες της καὶ ἔχοντας τὰ αὐτιά τους ὅλο φροντίδα ἀνοιχτὰ πρὸς τὰ ἔξω, ἄλλὰ ταυτόχρονα κυριαρχώντας πνευματικὰ ἐπάνω σ' αὐτὸ τὸ Ἑξω, ἀφομοιώνοντάς το καὶ ἀντιμετωπίζοντάς το μὲ τόλμη καὶ ἀνεξαρτησία».

Ἐνα ἀπὸ τὰ κεφάλαια, στὰ δύοια ἔχουν διαιρεθεῖ οἱ παραδόσεις τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴ *Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας*, ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν «Ἐλληνικὸ Κόσμο» (zweiter Teil: «Die griechische Welt», zweiter Abschnitt, drittes Kapitel), ἔκεινάει ἀπὸ σκέψεις καὶ παρατηρήσεις ποὺ ἐκφράζουν συνοπτικὰ τὶς βασικὲς θέσεις του γιὰ τὴν παγκόσμια Ἰστορία. Ἀφοῦ ἔχει ἥδη μιλήσει γιὰ τὸν «Ἀνατολικὸ Κόσμο» («Orientalische



Welt»), καὶ ἀφοῦ ἔχει θίξει τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἄλλα βασικὰ στοιχεῖα τοῦ «Ἐλληνικοῦ Κόσμου», ὁ Χέγγελ παρατηρεῖ, ὅτι «μόνο τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα» ταίριαζε μὲ τὸ ἐλληνικὸ πνεῦμα. «Εἴδαμε», λέει, «τὸ δεσποτισμὸ στὴν Ἀνατολὴν νὰ ἔχει λαμπρὰ ἀναδειχθεῖ σὰν μιὰ μορφὴ ποὺ ἀνταποκρινόταν στὶς ἀνατολικὲς χῶρες. Τὸν ἴδιο κοσμοϊστορικὸ προορισμὸ εἶχε στὴν Ἐλλάδα ἡ δημοκρατικὴ μορφή. Ὑπάρχει δηλαδὴ στὴν Ἐλλάδα ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ δὲν ἔχει φθάσει ἀκόμα στὴν ἀφαίρεση ἐκείνη, ποὺ θὰ ἔκανε νὰ ἔξαρτηθεῖ τὸ ὑποκείμενο ἀπὸ τὴν Οὐσία, ἀπὸ τὸ Κράτος σὰν τέτοιο, καὶ ἔτσι στὴν ἐλευθερία αὐτὴ εἶναι ἐλεύθερη ἡ ἀτομικὴ βούληση σὲ δλόκληρη τὴν ζωντάνια της... Στὴ Ρώμη θὰ ἰδοῦμε, ἀντίθετα, τὴν σκληρὴν ἔξουσίαν ἐπάνω στὰ ἀτομα, ἐνῶ στὰ γερμανικὰ Κράτη θὰ βροῦμε τὴν Μοναρχίαν, ὅπου τὸ ἀτομο μετέχει καὶ συμπράττει ὅχι μόνο μέσω τοῦ μονάρχη, ἀλλὰ σὲ δλόκληρη τὴν μοναρχικὴ δργάνωση». Γιὰ τὸν Χέγγελ, στὴ μορφὴ τῆς Μοναρχίας —τῆς «φωτισμένης», βέβαια, Μοναρχίας— ὑπάρχει ἡ σύνθεση, ποὺ μέσα της αἴρονται καὶ ὁ δεσποτισμὸς καὶ ἡ ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀτόμου. Καὶ ποὺ τοποθετεῖ ὁ Χέγγελ τὸ Βυζάντιο; Ἀγνοώντας, ὅπως ἀγνοοῦσαν σχεδὸν ὅλοι στὶς μέρες του, τί εἶχε σημάνει στὴν παγκόσμια ἱστορία τὸ Βυζάντιο, ἀγνοώντας τὶς μεγάλες ώρες του ἢ τὴν τέχνη του, ἐπηρεασμένος χωρὶς ἄλλο ἀπὸ τὸν Γίββωνα (βλ. γιὰ τὸν Gibbon τὸ κεφάλαιο 159), ὁ Χέγγελ δὲν διέπει στὸ Βυζάντιο, μετὰ τὸν Ἰουστινιανό, ποὺ τὴν πρωτοδουλία του γιὰ τὴν κωδικοποίηση τοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου τὴν ἀναγνωρίζει ως μέγα ἔργο, παρὰ μόνο —τὸ λέει οητὰ (dritter Teil, dritter Abschnitt, drittes Kapitel)— «ἔγκλήματα, ἀδυναμίες, χυδαιότητες» σὲ δλόκληρη τὴν χιλιόχρονη ἱστορία του. Ἀντιδιαστέλλει ωζικὰ τὰ ἀμόρφωτα «γερμανικὰ ἔθνη», ποὺ ἐγκολπώθηκαν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ ἔπλασαν «τὸ πνεῦμα τοῦ νέου κόσμου» («den Geist der neuen Welt»), πρὸς τὸ «ἀνατολικὸ ρωμαϊκὸ κράτος», ποὺ —ἄν καὶ «πολὺ μορφωμένο» («hochgebildet»)— δὲν κατόρθωσε νὰ ἀξιοποιήσει τὸν Χριστιανισμό. Οἱ Χριστιανοὶ τοῦ βυζαντινοῦ κράτους ἔμειναν προσηλωμένοι στὶς προλήψεις καὶ τὶς δεισιδαιμονίες. Ἐλάχιστες σελίδες ἀφιερώνει ὁ Χέγγελ στὸ Βυζάντιο, λιγότερες καὶ ἀπ' ὅσες ἀφιερώνει στὸν Μωαμεθανισμό. Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ἀδύνατη πλευρὰ τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας τοῦ Χέγγελ. Ἐγνώριζε καλὰ τὴν ἀρχαία ἱστορία, τὴν ἐλληνικὴ καὶ τὴν ρωμαϊκή, καθὼς καὶ τὴν ἱστορία τοῦ μεσαιωνικοῦ καὶ νεώτερου δυτικοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἥταν ἐλάχιστα κατατοπισμένος στὴν ἱστορία τοῦ Βυζαντίου καὶ ἀγνοοῦσε —ἢ θεωροῦσε, ὅπως ὅλοι στὶς μέρες του, ἀνάξια προσοχῆς— τὴν βυζαντινὴ τέχνη, τὸ μέγα πνευματικὸ γεγονὸς τῆς βυζαντινῆς ζωγραφικῆς.

Εἴδαμε, σὲ μιὰ προηγούμενη σελίδα, ὅτι ὁ Χέγγελ ἀπέδωσε μεγάλη σημασία στὰ «κοσμοϊστορικὰ ἀτομα» («weltgeschichtliche Individuen»). «Εἶναι χαρακτηριστικό», παρατηρεῖ ὁ Λυκοῦργος Ἀρεταῖος (‘Η φιλοσο-



φία τῆς ἴστορίας καὶ ἡ ἴστορίας της, 1985, μέρος Α', κεφάλαιο 7), «ὅτι σὰν μεγάλους ἄνδρες» —σὰν κοσμοϊστορικὰ ἄτομα, «ποὺ ἀποτελοῦν τὰ ἐκλεκτὰ ὅργανα τοῦ πεπρωμένου, πολλὲς φορὲς μάλιστα τὸ τυφλὸ ὅργανο τοῦ Παγκόσμιου Πνεύματος»— «θεωροῦσε ὁ Hegel τοὺς στρατηλάτες, τοὺς κατακτητὲς καὶ τοὺς δικτάτορες», τὸν Μέγα Αλέξανδρο, τὸν Ἀννίβα, τὸν Ἰούλιο Καίσαρα, τὸν Ναπολέοντα. Ἡ παρατήρηση αὐτὴ εἶναι μόνο ἐν μέρει σωστή, γιατὶ στάθηκε ἰδιαίτερα στὴν «κοσμοϊστορικὴ ἀποστολὴ» π.χ. τοῦ Λουθῆρου. Ἄλλα ἦταν φυσικὸ νὰ θεωρήσει μεγάλους ἄνδρες, «κοσμοϊστορικὰ ἄτομα», κυρίως ἐκείνους ποὺ προκάλεσαν μεγάλες μεταβολὲς στὴν ἐπιφάνεια τῆς ἴστορίας. Ἐξάλλου, ἐκτὸς τοῦ ὅτι στάθηκε ὁ Χέγγελ ἰδιαίτερα ὅχι μόνο στὸν Λουθῆρο, ἀλλὰ καὶ σὲ προσωπικότητες σὰν τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα, καὶ μάλιστα στὶς Παραδόσεις του γιὰ τὴν παγκόσμια ἴστορία (καὶ ὅχι μόνο στὶς παραδόσεις γιὰ τὴν ἴστορία τῆς Φιλοσοφίας), στὸν Αλέξανδρο δὲν εἶδε μόνο τὸν κατακτητὴ ἢ τὸ «ἐκλεκτὸ ὅργανο τοῦ πεπρωμένου», ἀλλὰ εἶδε καὶ τὸν συνειδητὸ φορέα μεγάλης ἴστορικῆς ἀποστολῆς. Λέει γιὰ τὸν Μέγα Αλέξανδρο (ἔνθ. ἀν., zweiter Teil, zweiter Abschnitt, drittes Kapitel), ὅτι ὁ δάσκαλός του Αριστοτέλης ἀφῆκε τὴν «μεγάλη φύση» τοῦ μαθητῆ του ἀθικτῇ, «ἔτσι ὅπως ἦταν», «ἀλλὰ τῆς ἔδωσε τὴν βαθειὰ συνείδηση ἐκείνου ποὺ εἶναι τὸ Αληθές». «Σκοπὸς τοῦ Αλεξάνδρου», παρατηρεῖ ὁ Χέγγελ, (ναί, σκοπὸς συνειδητός) «ἦταν νὰ ἴκανοποιήσει τὴν Ἑλλάδα γιὰ ὅσα ἀπὸ πολὺν καιρὸν εἶχε διαπράξει εἰς βάρος της ἡ Ασία», ἀλλὰ ταυτόχρονα νὰ ἀνταποδώσει στὴν Ανατολὴ «τὶς ἀπαρχὲς τῆς Παιδείας, ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ ἐκεῖ, προσφέροντας σ' αὐτήν, σὲ ὅσα ἔδαφη κατέλαβε, τὴν ὥριμότητα καὶ ὑψηλότητα» τῆς ἐλληνικῆς παιδείας. Καὶ λέει παρακάτω ὁ Χέγγελ: «Γιὰ νὰ μείνει νεαρὸς στὰ μάτια τῶν μεταγενέστερων, ἔπρεπε νὰ τὸν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν ζωὴν ἐνας πρόωρος θάνατος. "Οπως ἔκεινησε ὁ ἐλληνικὸς κόσμος μὲ τὸν Αχιλλέα, ἔτσι τερματίστηκε μὲ τὸν Αλέξανδρο, καὶ οἱ νεαροὶ αὐτοὶ δὲν μᾶς χαρίζουν μόνο τὴν πιὸ ὠραία μορφὴ τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἀλλὰ προσφέρουν ταυτόχρονα μιὰ πέρα γιὰ πέρα δλοκληρωμένη πανέτοιμη εἰκόνα τοῦ τί ἦταν ὁ Ἐλληνας (das griechische Wesen). Τὸ ὅτι εἶδε νὰ «τερματίζεται» ὁ ἀρχαῖος ἐλληνικὸς κόσμος μὲ τὸν Αλέξανδρο ἦταν ἔνα λάθος, ποὺ τὸ ἔκαναν πολλοὶ —ἀργότερα καὶ ἀπὸ τὸν Χέγγελ— μελετητὲς τῆς ἐλληνικῆς ἀρχαιότητας.

Ἡ Φιλοσοφία τῆς ἴστορίας τοῦ Χέγγελ ἔχει, βέβαια, ἀντικείμενο κυρίως τὶς φάσεις καὶ ἐκφάνσεις τοῦ «ἀντικειμενικοῦ πνεύματος», δηλαδὴ τὴν ἔξελιξη καὶ ἀνάπτυξη τῶν λαῶν ποὺ ἔγιναν «Κράτη», ἀλλὰ θίγει ἀναγκαστικὰ καὶ πολλὰ θέματα, ποὺ ἀναφέρονται στὰ φανερώματα τοῦ «ἀπόλυτου πνεύματος», στὴν Τέχνη, στὴ Θρησκεία, στὴ Φιλοσοφία. Πρίν, ὅμως, προχωρήσουμε σὲ ὅ, τι ὀνομάζει ὁ Χέγγελ «ἀπόλυτο πνεῦμα», πρέπει



νὰ διευκρινισθοῦν δύο πράγματα. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ στάση του ἀπέναντι στὸ ἰστορικὸ φαινόμενο τοῦ πολέμου καὶ τὸ δεύτερο ἡ σημασία ποὺ πρέπει νὰ δοθεῖ σὲ μὰ περίφημη ρήση, ποὺ δρίσκεται πρὸς τὸ τέλος τοῦ Προλόγου, ποὺ μὲ ἡμερομηνίᾳ 25 Ἰουνίου 1820 ἔγραψε ὁ Χέγγελ γιὰ τὸ ἔργο του *Γενικὲς γραμμὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου*.

‘Ο Κώστας Ι. Δεσποτόπουλος, στὴν πραγματεία του «‘Ο πόλεμος κατὰ Πλάτωνα καὶ Χέγγελ» (βλ. *Μελετήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας*) ἀντιδιαστέλλει πολὺ καλὰ τὴ στάση τοῦ Πλάτωνος στὸ θέμα τοῦ πολέμου, ὅπως τὴν ἐκφράζει στοὺς *Νόμους* ὅχι ὁ Κορητικὸς Κλεινίας ἢ ὁ Λακεδαιμόνιος Μέγιλλος, ἀλλὰ ὁ Ἀθηναῖος ἔνος, πρὸς τὴ θέση τοῦ Χέγγελ, ποὺ —ἐπαναλαμβάνοντας στὴν παράγραφο 324 τῶν *Γενικῶν γραμμῶν τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου* ὅ,τι εἶχε γράψει παλαιότερα (στὴν πραγματεία του *Über die wissenschaftliche Bedeutung des Naturrechts*)— λέει ὅτι μὲ τὸν πόλεμο «διατηρεῖται... ἡ ἡθικὴ ύγεια τῶν λαῶν, ὅπως διαφυλάσσει ἡ κίνηση τοῦ ἀνέμου τὴ θάλασσα ἀπὸ τὸ σάπισμα, ὅπου θὰ τὴν ἔφερνε μὰ ἀδιάκοπη ἡρεμία, ὅπως καὶ τοὺς λαοὺς μὰ ἀδιάκοπη ἡ μάλιστα μὰ αἰώνια εἰρήνη». ‘Ο Χέγγελ ἥταν λοιπὸν ἀντίθετος, ἀκόμα καὶ ἡθικὰ ἀντίθετος, τονίζει ὁ Λυκοῦργος Ἀρεταῖος, «σὲ κάθε μορφὴ μιᾶς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, τὴν οποία εἶχε ὑποστηρίξει ὁ Κὰντ (στὴν περίφημη πραγματεία του *Zum ewigen Frieden*) «καὶ ἡ δοπία θὰ ἔτεινε νὰ περιορίσει τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἔθνικὴ κυριαρχία τῶν διαφόρων ἐπιμέρους κρατῶν». Ἀπὸ τὶς παραπάνω φράσεις τοῦ Χέγγελ συνάγεται, βέβαια, τὸ συμπέρασμα αὐτό. Σὲ κάποια, ὅμως, ἀπὸ τὶς ἐπόμενες παραγράφους τοῦ ἴδιου ἔργου του (§ 332) λέει ὁ Χέγγελ μονάχα, ὅτι τὴν ἴδεα τοῦ Κὰντ γιὰ μιὰν αἰώνια εἰρήνη τὴ βλέπει, χωρὶς νὰ τὴν δονομάζει ἀπορριπτέα, ἐξαρτημένη ἀπὸ προϋποθέσεις ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρξουν. ‘Ο Λ. Ἀρεταῖος υίοθετεῖ ἀνεπιφύλακτα τὴ γνώμη τοῦ Μπέρτροντ Ράσσελ (Bertrand Russell, *A History of Western Philosophie and its Connection with Political and Social Circonstances*, 1945), ὅτι ὁ Χέγγελ «δικαιώνει κάθε ἐσωτερικὴ τυραννία καὶ κάθε ἐξωτερικὴ ἐπιθετικότητα ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ φαντασθεῖ κανείς». Ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν *Γενικῶν γραμμῶν τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου*, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένες στὸ «ἐσωτερικὸ πολιτειακὸ Δίκαιο» («das innere Staatsrecht § 260 - § 320) διγαίνει καθαρά, ὅτι ὁ Χέγγελ δὲν δικαιώνει «κάθε ἐσωτερικὴ τυραννία». Ζητάει ἀπὸ τὸ Κράτος, ποὺ κορυφή του εἶναι βέβαια γιὰ τὸν Χέγγελ ὁ «ἡγεμόνας», νὰ εἶναι συγκροτημένο καὶ βασισμένο ἐπάνω σὲ δρισμένες πολιτειακὲς ἀρχές. Ἀντιδραστικὴ ἥταν —ἢ εἶχε γίνει στὴν τελευταία φάση τῆς ζωῆς του— ἡ νοοτροπία του, ἀλλὰ δὲν ἔφθανε καὶ ως τὸ σημεῖο νὰ δικαιώνει «κάθε ἐσωτερικὴ τυραννία, ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ φανταστεῖ κανείς». “Οχι μόνο στὸ «ἐσωτερικὸ πολιτειακὸ Δίκαιο» θεωρεῖ ὁ Χέγγελ ἀναγκαία τὴν ὑπαρξη



καὶ τήρηση κανόνων, ποὺ νὰ προστατεύουν τὸ ἴδιωτικὸ ἄτομο καὶ τὶς κοινωνικὲς ὅμιλοις, ἀλλὰ καὶ στὸν πόλεμο, ποὺ τὸν θεωρεῖ ἀναπόφευκτο μόνον ἂν οἱ διαφορὲς μεταξὺ Κρατῶν δὲν δρίσκουν ἄλλη (εἰρηνικῆ) διευθέτηση (§ 334), ὑποστηρίζει ὁ Χέγγελ, ὅτι πρέπει νὰ τηροῦνται δρισμένοι κανόνες ἀλληλοσεβασμοῦ μεταξὺ τῶν ἐμπολέμων κρατῶν. Ὁ Χέγγελ λέει ρητά (§ 338): «Τὸ ὅτι ἀναγνωρίζονται μεταξύ τους τὰ κράτη, αὐτὸ θὰ πεῖ, ὅτι καὶ στὸν πόλεμο, στὴν κατάσταση τῆς ἀνομίας, τῆς βίας καὶ τῆς τύχης, διατηρεῖται ἔνας δεσμὸς μεταξύ τους..., ἔτσι ποὺ ἀκόμα καὶ στὸν πόλεμο νὰ θεωρεῖται ὁ πόλεμος σὰν κάτι ποὺ πρέπει νὰ εἶναι παροδικό. Περιέχει λοιπὸν (ὁ πόλεμος) τὴν ἐπιταγὴ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ὅτι μέσα του διατηρεῖται ἡ δυνατότητα τῆς εἰρήνης, ὅτι ὡς ἐκ τούτου πρέπει π.χ. νὰ εἶναι σεβαστοὶ οἱ πρέσβεις, καὶ ὅτι γενικὰ δὲν πρέπει νὰ διεξάγεται ἐναντίον τῶν ἐσωτερικῶν θεσμῶν καὶ τῆς εἰρηνικῆς οἰκογενειακῆς καὶ ἴδιωτικῆς ζωῆς, ἐναντίον τῶν ἴδιωτῶν». Ἀλλά, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Κ. Ι. Δεσποτόπουλος, «οἱ διατυπώσεις αὐτὲς δὲν περιέχουν καμιὰ σοβαρὴ παρέκκλιση τοῦ Χέγγελ ἀπὸ τὴν βασικὴ τάση του νὰ δικαιώνει τὸν πόλεμο σὰν στοιχεῖο γόνιμο τῆς ἴστορίας» καὶ ὅτι «δείχνουν μόνο, καὶ αὐτές, ὅτι ἡ σκέψη τοῦ Χέγγελ γιὰ τὸν πόλεμο δὲν παρουσιάζει ἄρρηκτη συνοχή».

Καὶ ἐρχόμαστε τώρα στὴν περίφημη ρήση τοῦ Χέγγελ, ποὺ δρίσκεται πρὸς τὸ τέλος τοῦ προλόγου τῶν *Γενικῶν γραμμῶν τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου*. «Ἡ γλαῦξ τῆς Ἐθηνᾶς», λέει ὁ Χέγγελ, «ἀρχίζει τὴν πτήση τῆς μὲ τὸ ἐπερχόμενο λυκόφως». «Γλαῦξ τῆς Ἐθηνᾶς» εἶναι, βέβαια, ἡ Φιλοσοφία. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ Φιλοσοφία δὲν εἶναι ταγμένη νὰ μᾶς πεῖ, πῶς πρέπει νὰ εἶναι ἢ νὰ γίνει ὁ κόσμος. Καὶ δὲν εἶναι ταγμένη νὰ μᾶς τὸ πεῖ, γιατὶ —ὅπως λέει ὁ Χέγγελ λίγο πρὸιν φθάσει στὴν περίφημη φράσῃ του γιὰ τὴ γλαῦκα τῆς Ἐθηνᾶς— «ἔρχεται πάντοτε πολὺ ἀργά». Καὶ προσθέτει: «Σὰν ἡ σκέψη (der Gedanke) τοῦ Κόσμου ἐμφανίζεται» ἡ Φιλοσοφία, «μόνο ἀφοῦ ἔχει τελειώσει ἡ πραγματικότητα τὴ διαμορφωτικὴ διαδικασίας της...», γιατὶ «... μόνο ὅταν ὠριμάσει ἡ πραγματικότητα προβάλλει ἀπέναντι τοῦ Πραγματικοῦ τὸ Ἰδεατό...».

Οἱ φράσεις αὐτὲς μᾶς ὀδηγοῦν στὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ Χέγγελ δὲν θεωροῦσε ἔργο τῆς φιλοσοφίας παρὰ μόνο τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποτίμηση τῶν ἔργων καὶ ἡμερῶν κάθε ἐποχῆς. Τὸ συμπέρασμα αὐτὸ εἶναι σωστό, ἀν προσθέσουμε, ὅτι τὰ κριτήρια, ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ φιλοσοφία γιὰ τὴν ἀποτίμηση αὐτή, εἶναι γιὰ τὸν Χέγγελ αἰώνια. Κλείνοντας τὸ πρῶτο μέρος τῆς μεγάλης εἰσαγωγῆς στὴ Φιλοσοφία τῆς ἴστορίας (τὸ δεύτερο μέρος ἀναφέρεται εἰδικὰ στὴ «γεωγραφικὴ ὑποδομὴ τῆς παγκόσμιας ἴστορίας»), ὁ Χέγγελ λέει ὅτι, ἀφοῦ ἡ φιλοσοφία, ἀτενίζοντας τὴν παγκόσμια ἴστορία, ἔξετάζει μόνο «τὴν ἰδέα τοῦ Πνεύματος» ποὺ φανερώνεται μέσα της, δὲν



έχουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε, «ὅταν διατρέχουμε τὸ παρελθόν, ὅσο μεγάλο καὶ ἄν εἶναι» παρὰ «μόνο μὲ ὅ,τι εἶναι παρόν, γιατὶ ἡ φιλοσοφία, σὰν ἀπασχολημένη μὲ τὸ Ἀληθές, ἔχει ἀντικείμενό της ὅ,τι εἶναι αἰώνια παρὸν (... hat es mit ewig Gegenwärtigen zu tun)». Πάντως, ἡ περίφημη ρήση τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴ «γλαῦκα τῆς Ἀθηνᾶς» ἔχει καὶ τὸ νόημα, ὅτι ἡ φιλοσοφία ἀκμάζει μόνο ὅταν κάθε ἐποχὴ φθάνει στὴ δύση της, πρὸς τὸ τέρμα της. ‘Υπάρχει, ὅμως, ἐποχὴ, πού, ἴδιαίτερα στὴν Ευρώπη, νὰ μὴν εἶχε γεννήσει καὶ ἀναδείξει φιλοσοφικὰ πνεύματα;’ Η ἀποψη τοῦ Χέγγελ μπορεῖ νὰ σταθεῖ μόνο ἄν πάρουμε χωριστὰ —καὶ αὐτὸ τὸ κάνει, ἄλλωστε, ὁ ἴδιος— τὸν κάθε λαὸ σὲ διαφορετικὲς ἐποχές, τοὺς “Ἐλληνες τῆς Ἰωνίας, τοὺς Ἀθηναίους, τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς καὶ τοὺς Ρωμαίους, τοὺς Γερμανούς.

‘Η Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας τοῦ Χέγγελ, ἄν καὶ ἔχει ἀντικείμενό της τὰ φανερώματα τοῦ «ἀντικειμενικοῦ πνεύματος» ἥ—σωστότερα— τὴν πάλη ἀνάμεσα στὸ «ὑποκειμενικὸ πνεῦμα» καὶ στὸ «ἀντικειμενικὸ πνεῦμα», μπαίνει ἀναγκαστικά, ὅπως εἴδαμε σὲ μιὰ προηγούμενη σελίδα, καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ «ἀπόλυτου πνεύματος». Κύριο, ὅμως, θέμα γίνεται, γιὰ τὸν Χέγγελ, τὸ «ἀπόλυτο πνεῦμα», στὶς τελευταῖς παραγράφους (§ 553 - § 577) τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιστημῶν, στὶς Παραδόσεις του περὶ τῆς Αἰσθητικῆς καὶ στὶς Παραδόσεις του περὶ τῆς Φιλοσοφίας τῆς Θρησκείας καὶ περὶ τῆς Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας. Τὸ «ἀπόλυτο πνεῦμα» ἐκδηλώνεται, γιὰ τὸν Χέγγελ στὴν τριάδα: «Τέχνη», «Θρησκεία», «Φιλοσοφία».

Θὰ ἡταν μάταιο, ἄν ἔξετάζαμε τὴν δρθότητα τῆς θεωρίας τοῦ Χέγγελ, ὅτι τὸ «Πνεῦμα», ποὺ —ώς «Λόγος» ἀποξενώνεται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, διαβαίνοντας μέσ' ἀπὸ τὴ Φύση— γίνεται «ἀντικειμενικὸ» στὴν Ἰστορία τῶν κρατῶν καὶ «ἀπόλυτο» στὴν Τέχνη, στὴ Θρησκεία —ὄχι, βέβαια, σὲ κάθε Τέχνη, οὕτε καὶ σὲ κάθε Θρησκεία— καὶ στὴ Φιλοσοφία, σ' αὐτὴ μάλιστα ὅπως διαμορφώθηκε, ἀφοῦ ἀφομοίωσε ὅλα τα προηγούμενα στάδια φιλοσοφικῶν λογισμῶν, στὸ δικό του φιλοσοφικὸ σύστημα. (Αὐτὸ δὲν τὸ λέει πουθενὰ ωητά, ἀλλὰ ἀφήνει νὰ ὑπονοηθεῖ). Στὸ ἔργο τοῦ Χέγγελ δρίσκουμε πάρα πολλὲς σημαντικὲς σκέψεις καὶ παρατηρήσεις, καὶ ἡ διαλεκτικὴ του ἔχει ώς μέθοδος συλλογισμῶν σημαντικὴ ἀξία, ἀλλὰ ἡ κεντρικὴ σκέψη του, ὅτι τὸ Σύμπαν κινεῖται γύρῳ ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ δρίσκει τὴν ἀπόλυτη ἔκφρασή του στὴ φιλοσοφία, δὲν μπορεῖ οὕτε κὰν νὰ συζητηθεῖ. Εἶναι σκέψη πέρα γιὰ πέρα δογματική. Εἶναι ὁ ἀπόλυτος μεταφυσικὸς ἰδεαλισμός, ποὺ ἀνάγει τὰ πάντα στὸ Πνεῦμα, θεωρώντας τὸ ώς τὸ μοναδικὸ «ὄντως ὄν», ποὺ ἐνσαρκώνεται μάλιστα στὸν ἀνθρωπὸ, στὴν Τέχνη, στὴ Θρησκεία, στὴ Φιλοσοφία.

“Ἄσ φέρουμε ὅμως, παραμερίζοντας τὴ βασικὴ αὐτὴ θέση τοῦ Χέγγελ, μερικὲς ματιὲς στὸ περιεχόμενο τῆς Αἰσθητικῆς του. Οἱ παρατηρήσεις του



γιὰ τὴν Αἰσθητικὴ —γιὰ τὴν Φιλοσοφία τῆς Τέχνης, ὅπως προτιμοῦσε νὰ λέει— εἶναι ἀπὸ τὰ ώραιότερα κείμενά του, ώραιότερο καὶ ἀπὸ τὸ κύριο σῶμα τῶν παραδόσεών του γιὰ τὴν Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας, ποὺ —ἀντίθετα ἀπὸ τὴν μεγάλη εἰσαγωγή τους (αὐτὴ περιέχει καὶ πολλὲς πολύπλοκες καὶ στρυφνὲς σκέψεις)— διακρίνεται γιὰ τὴν ἔξαιρετική του σαφήνεια.

Στὸ ἑκατοστὸ ἔξηκοστὸ δεύτερο κεφάλαιο, ποὺ ἀφιερώσαμε στὸν Κάντ, εἴπαμε ὅτι ἡ «Αἰσθητικὴ» του (ὅπως ἀναπτύχθηκε στὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἔργου του *Kritik der Unteilskraft*) περιέχει βέβαια καὶ καλὲς σκέψεις, ἀλλὰ δείχνει —ἀκόμα καὶ μὲ τὸ ὅτι ἐθεώρησε ἀναγκαῖο νὰ θεσπίσει μιὰ ἴεραρχία τῶν καλῶν τεχνῶν, τοποθετώντας τὴν Μουσικὴ στὴν «κατώτατη θέση»— ὅτι ὁ μέγας φιλόσοφος μίλησε γιὰ τὸ Ὁραῖο, γιὰ τὶς διάφορες Τέχνες ποὺ τὸ ὑπηρετοῦν, χωρὶς νὰ ἔχει αἰσθανθεῖ ὁ ἴδιος βαθειὰ καὶ γνήσια καλλιτεχνικὴ συγκίνηση. Προσθέσαμε μάλιστα τὴν παρατήρηση, ὅτι —ἀντίθετα ἀπὸ τὸν Σέλλινγκ καὶ τὸν Χέγγελ, ποὺ συνεδύασαν ἄμεσα τὴν ἀφηρημένη φιλοσοφικὴ Αἰσθητικὴ μὲ τὶς κριτικὲς παρατηρήσεις συγκεκριμένων δημιουργημάτων τοῦ καλλιτεχνικοῦ πνεύματος —ὁ Κάντ διατύπωσε σκέψεις, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ σταθοῦν, ἀν ἐπιχειροῦσε νὰ τὶς ἐπαληθεύσει στὰ ἔργα ἐνὸς Αἰσχύλου ἢ ἐνὸς Μιχαὴλ Ἀγγελου, ἐνὸς Δάντη ἢ ἐνὸς Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπάχ, ἐνὸς Ρέμπραντ ἢ ἐνὸς Σαιζπηρ. Στὸ κεφάλαιο, ποὺ ἀφιερώσαμε στὸν Σέλλινγκ, σταθήκαμε μόνο γενικὰ στὴ Φιλοσοφία του τῆς Τέχνης. Εἴπαμε, ὅτι ὁ Σέλλινγκ, ἀντίθετα ἀπ’ ὅτι εἶχε κάνει ὁ Κάντ, ἐτοποθέτησε τὴν τέχνη πολὺ ψηλά, διδάσκοντας ὅτι σ’ αὐτὴν συνενώνονται τὸ Ἀπειρο καὶ τὸ Πεπερασμένο. Τοποθετώντας τὴν Τέχνη (στὶς ἀνώτερες μορφές της) πλαϊ στὴ Φιλοσοφία, λέει, ὅπως εἴδαμε, ὅτι καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ «ζητεῖται μιὰ εἰκόνα τοῦ κόσμου ποὺ ἀνταποκρίνεται στὸ ἀρχέτυπο, στὸ Ἐν». Τὸν ποιητή, γενικὰ τὸν καλλιτέχνη, θεώρησε ὁ Σέλλινγκ ἐκφραστὴ θεῖκῶν μηνυμάτων. Ὁ ἀληθινὸς καλλιτέχνης, λέει ὁ Σέλλινγκ, εἶναι «ἐνθεος» καὶ ἡ «θεοειδῆς ἐλευθερία του» εἶναι ταυτόχρονα «ἡ πιὸ καθαρὴ καὶ ὑψιστη ἀναγκαιότητα». Εἶχε συγκλονισθεῖ, λοιπόν, ὁ Σέλλινγκ ἀπὸ τὴν μεγάλη ποίηση καὶ τὴν μεγάλη τέχνη γενικά. Δὲν ἀρκέσθηκε, ἔξαλλου, στὴ φιλοσοφικὴ θεώρηση τῆς τέχνης, ἀλλὰ —σ’ αὐτὸ τὸν βοήθησε καὶ ἡ συναναστροφή του μὲ τοὺς φομαντικούς — ἐγνώριζε καλὰ καὶ τὰ σημαντικώτερα δημιουργήματα τοῦ καλλιτεχνικοῦ πνεύματος.

Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ποῦμε καὶ γιὰ τὸν Χέγγελ. Ἀντιδιαστέλλει τὴ δική του θεωρία περὶ τῆς Τέχνης πρὸς τὴν Αἰσθητικὴ τοῦ Κάντ, κρίνει σωστὰ τὴν ἀνεπάρκεια τῆς Αἰσθητικῆς αὐτῆς, καὶ στρέφεται πολὺ πιὸ φιλικὰ πρὸς ὅσα εἶχαν διδάξει ὁ Βίνκελμαν (Winckelmann), ὁ Σίλλερ (Schiller), καὶ ὁ παλαιός του φίλος Σέλλινγκ (Schelling). Δὲν προβαίνει, ἔξαλλου, στὴν ἴεραρχηση τῶν καλῶν τεχνῶν, ποὺ εἶχε κάμει ὁ Κάντ, ἀλλὰ διακρίνει



μεταξύ τους τίς καλές τέχνες, ἀρχιτεκτονική, γλυπτική, μουσική, ζωγραφική και ποίηση, χρησιμοποιώντας πολὺ λεπτότερα κριτήρια. Στίς τελευταίες σελίδες τῆς εἰσαγωγῆς του στὶς *Παραδόσεις* περὶ τῆς *Αἰσθητικῆς* προβαίνει ὁ Χέγγελ σὲ δύο βασικὲς διακρίσεις. Ἡ πρώτη ἀναφέρεται στὶς καλές τέχνες γενικά. Ὁ Χέγγελ διακρίνει τρεῖς βασικὲς μορφὲς τῆς Τέχνης («Kunstformen»), τὴν συμβολική, τὴν κλασικὴ και τὴν ρομαντική. Ἡ δεύτερη διάκριση βασίζεται στὴ σχέση τῶν Τεχνῶν —τῆς καθεμιᾶς χωριστά— μὲ τὸ «ύλικό» της («Material»). Τὴν σχέση αὐτὴ τὴν συνδυάζει ὁ Χέγγελ μὲ τὴ διάκριση τῶν αἰσθητικῶν μορφῶν στὴ συμβολική, τὴν κλασικὴ και τὴν ρομαντική. Ἡ ἀρχιτεκτονική —«ἡ ὥραια ἀρχιτεκτονική», ὅπως λέει ὁ ἴδιος— ἔχει «βασικὸ τύπο» της («Grundtypus») τὴν «συμβολικὴ μορφὴ τῆς Τέχνης», ἐνῷ ἡ γλυπτικὴ τὴν «κλασικὴ μορφή». Ἀλλὰ ἡ γλυπτικὴ εἶναι και στὸ «κέντρο» μεταξὺ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς και τῶν «τεχνῶν τῆς ρομαντικῆς ὑποκειμενικότητας», ποὺ εἶναι ἡ ζωγραφική, ἡ μουσική και ἡ ποίηση. Ἡ μουσική, ἐξάλλου, στέκεται ἀνάμεσα στὴ ζωγραφική και τὴν ποίηση. Ἡ τελευταία, ἡ ποίηση, εἶναι «ἡ πιὸ πνευματικὴ ἔκφανση τῆς ρομαντικῆς μορφῆς τῆς τέχνης». Μιὰ ἄλλη διάκριση τῶν καλῶν τεχνῶν εἶναι ἐκείνη μεταξὺ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ώς «ἐξωτερικῆς τέχνης», τῆς γλυπτικῆς ώς «ἀντικειμενικῆς» και τῶν ἄλλων τριῶν, ποὺ εἶναι ἡ ζωγραφική, ἡ μουσική και ἡ ποίηση, ώς «ὑποκειμενικῶν τεχνῶν». Γνωρίζει, ὅμως, ὁ Χέγγελ —και τὸ λέει ὁ ἴδιος— ὅτι ὑπάρχουν και ἄλλοι τρόποι διακρίσεων τῶν καλῶν τεχνῶν μεταξύ τους.

Ἡ θεωρία τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴ διάκριση τῶν τριῶν «μορφῶν» τέχνης, τῆς «συμβολικῆς», τῆς «κλασικῆς» και τῆς «ρομαντικῆς», εἶναι βασικὰ σωστή. Και σωστὸ εἶναι ἐπίσης, ὅτι ἡ «συμβολικὴ» μορφὴ ἀνταποκρίνεται πιὸ πολὺ στὴν ἀρχιτεκτονική, και δρῆκε τὴν πιὸ χτυπητὴν ἔκφρασή της στὴν Ἀνατολή, ὅπου ἔχει περιλάβει ὁ Χέγγελ και τὴν Αἴγυπτο. Σωστὰ παρατηρεῖ ὁ Χέγγελ, ὅτι και ἡ ἀνατολικὴ γλυπτικὴ ἔχει μὲ τὸν δγκο της, τὴν ἀκινησία της, τὴν δυσκαμψία της, ἀρχιτεκτονικὸ χαρακτήρα και ὅτι, ἐξάλλου, ἡ ἀνατολικὴ ποίηση, π.χ. ἡ ἐδραϊκή, ὅπως κορυφώνεται στοὺς «Ψαλμοὺς» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀνήκε στὴ «συμβολικὴ» μορφὴ τῆς τέχνης. Δὲν ἀρνιέται ὁ Χέγγελ τὴν ἀξία τῆς «συμβολικῆς» μορφῆς τῆς τέχνης. Ἡ μορφὴ αὐτὴ δὲν ἔκφραζει, βέβαια, τὴν ἰδέα τοῦ Ὁραίου, φθάνει ὅμως —ὅχι πάντοτε, οὔτε παντοῦ— στὴ «συμβολικὴ τοῦ ὑπερόχου» («Symbolik der Erhabenheit»), ποὺ μετὰ τὶς Ἰνδίες τὴν ἔαναδρίσκουμε, λέει ὁ Χέγγελ, στὴ μωαμεθανικὴ τέχνη τοῦ μυστικισμοῦ και, «μὲ ἀκόμα βαθύτερο ὑποκειμενικὸ τρόπο (in vertiefterer subjektiver Weise) σὲ μερικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ χριστιανικοῦ μυστικισμοῦ». Ὅπως βλέπουμε, ὁ «ίστορισμὸς» τοῦ Χέγγελ, ποὺ τὸν ἔκανε νὰ συνδυάσει τὶς «μορφὲς» τῆς τέχνης μὲ δρισμένες ἐποχές, μὲ τὴν «ἀνατολικὴ» ἐποχή, τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα και τὴ



«χριστιανική» έποχή, δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ ̄ρει στοιχεῖα τῆς «συμβολικῆς» τέχνης καὶ σὲ χρόνους ἢ τόπους, ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἀνατολή.

Ἡ βασική, ὅμως, γραμμὴ τῶν σκέψεων τοῦ Χέγγελ εἶναι ιστορική. Ἐνῶ στὴν Ἀνατολή —εἰδικώτερα στὶς Ἰνδίες καὶ τὴν Αἴγυπτο— ἡ ὑλη πιέζει τὸ Πνεῦμα, στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα γεννιέται καὶ ἀκμάζει ἡ «κλασική» μορφὴ τῆς τέχνης, ποὺ πραγματοποιεῖ —αὐτὸ τὸ ̄λέπουμε προπάντων στὴ γλυπτική— τὸν πιὸ τέλειο γάμο, τὴν πιὸ μεγάλη ἴσορροπία πνεύματος καὶ ὕλης. (Βλ. τὸ πιὸ πρόσφατο, στὴν ἐλληνικὴ γλώσσα, δοκίμιο τοῦ Δημητρίου Δ. Μούκανου «Συμβολικὴ καὶ κλασικὴ τέχνη κατὰ τὸν Hegel» ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Παρνασσός, τόμος ΚΖ', 1985). Στὴ χριστιανική, τέλος, Εὔρωπη ἀνταποκρίνεται ἡ «ρομαντική» μορφὴ τῆς Τέχνης, ποὺ ἐκδηλώνεται κυρίως στὴ ζωγραφική, στὴ μουσικὴ καὶ στὴν ποίηση, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ σ' αὐτὴν τὴν ἀρχιτεκτονική. “Οπως ἡ «κλασικὴ» μορφὴ ἐπικρατεῖ στὴν ἀρχαία ἐλληνικὴ ἀρχιτεκτονική, ἔτσι καὶ ἡ «ρομαντικὴ» μορφὴ ἐκφράζεται στὴ βασικὰ συμβολικῆς καταγωγῆς ἀρχιτεκτονική, στοὺς γοτθικοὺς ναούς, ποὺ —ἀκόμα καὶ μὲ τὸ πιὸ βαρὺ ὑλικό, ποὺ ἀναγκαστικὰ χρησιμοποιεῖ ἡ ἀρχιτεκτονική— πετοῦν ἀπὸ τὴ γῆ πρὸς τὰ ὑψη, τείνουν πρὸς τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὸ πεπερασμένο, ἀπὸ τὴν ὕλη. Ὁ Χέγγελ, ποὺ —ὅπως τὸ δείχνουν οἱ Παραδόσεις του περὶ τῆς Αἰσθητικῆς— εἶχε πλούσια γνώση τῶν ἔργων τῆς τέχνης καὶ ἰδιαίτερα, βέβαια, τῆς εὐρωπαϊκῆς λογοτεχνίας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα γιὰ τὴ στήριξη τῶν ἀπόψεών του, δὲν ἐτοποθέτησε τὶς τρεῖς βασικὲς «μορφὲς» τῆς τέχνης, τὴ «συμβολική», τὴν «κλασική» καὶ τὴ «ρομαντική», σὲ στεγανὰ διαμερίσματα. Ὁ Φρέντερικ Κόπλστον (Frederick Copleston ἐνθ. ἄν., *Modern Philosophy*, part I: «Fichte to Hegel», chapter eleven, 2) παρατηρεῖ πολὺ σωστά, ὅτι «ἡ σχέση τῶν εἰδικώτερων τεχνῶν» (ἀρχιτεκτονικῆς, γλυπτικῆς, ζωγραφικῆς, μουσικῆς καὶ ποιήσεως) μὲ δρισμένους «γενικοὺς τύπους τέχνης», (δηλαδὴ μὲ τὸν συμβολικὸ τύπο, τὸν κλασικὸ καὶ τὸν ρομαντικό) «δὲν πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ μὲ νόημα ἀποκλειστικό. Ἡ ἀρχιτεκτονική, π.χ., σχετίζεται μὲ τὴ συμβολικὴ τέχνη, ἐπειδὴ —ἐνῶ εἶναι ἵκανὴ νὰ ἐκφράσει τὸ μυστήριο— εἶναι μεταξὺ ὅλων τῶν καλῶν τεχνῶν ἡ λιγώτερο καμωμένη νὰ ἐκφράζει τὴ ζωὴ τοῦ πνεύματος. Ἄλλα λέγοντας αὐτὸ δὲν ἀρνεῖται κανένας» (δὲν ἀρνεῖται ὁ Hegel) «ὅτι ὑπάρχουν μορφὲς ἀρχιτεκτονικῆς ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὲς τῆς κλασικῆς ἢ καὶ τῆς ρομαντικῆς τέχνης. Ἔτσι, ὁ ἐλληνικὸς ναός, ὁ τέλειος οἶκος τῆς ἀνθρωπομορφικῆς θεότητας, εἶναι «ἔνα πρόδηλο παράδειγμα κλασικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἐνῶ ὁ γοτθικὸς ναός, παράδειγμα ρομαντικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἐκφράζει τὸ αἴσθημα ὅτι τὸ θεῖο ὑπερβαίνει τὴ σφαίρα τοῦ πεπερασμένου καὶ τῆς ὕλης... Μὲ παρόμοιο τρόπῳ ἡ γλυπτικὴ δὲν εἶναι περιορισμένη στὴν κλασικὴ τέχνη, ἔστω καὶ ἀν εἶναι ἡ



χαρακτηριστική κλασική μορφή τέχνης. Ούτε ή ζωγραφική, ή μουσική και ή ποίηση είναι περιορισμένες στή ρομαντική τέχνη».

Στή βασική, δημοσία τους βλέπει δ Χέγγελ τίς τρεῖς «μορφές» τέχνης σὰν μία τριάδα ποὺ καταλήγει σὲ κάποια σύνθεση. Στὸ τέλος τοῦ δεύτερου μέρους τῶν *Παραδόσεων περὶ τῆς Αισθητικῆς* δ Χέγγελ λέει: «... στὸ ξεκίνημα τῆς τέχνης στὴν Ἀνατολὴ δὲν βρήκαμε ἀκόμα τὸ Πνεῦμα ἐλεύθερο ἀπέναντι τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἀναζητοῦσε ἀκόμα τὸ γιὰ τὸν ἑαυτό του Ἀπόλυτο σὲ ὅ,τι είναι φυσικό, καὶ θεώρησε ως ἐκ τούτου τὸ Φυσικὸ σὰ νάταν τὸ ἴδιο θεῖκό. Ἡ κλασικὴ ὑστερα τέχνη παράστησε τοὺς ἔλληνικοὺς θεοὺς σὰν ἀδίαστα, πνευματοποιημένα ἄτομα, ποὺ δημοσίες καὶ πάλι σ' αὐτὰ βάραινε ἡ ἀνθρώπινη φυσικὴ μορφὴ σὰν θετικὸ στοιχεῖο. Καὶ πρώτη ή ρομαντική τέχνη ἔκαμε τὸ Πνεῦμα νὰ ἐμβαθύνει στὴν ἴδια του τὴν ἐσωτερικότητα, ποὺ ἀπέναντι τῆς ή σάρκα, ή ἔξωτερικὴ γενικὰ πραγματικότητα καὶ ἐγκοσμιότητα, μολονότι τὸ Πνευματικὸ καὶ τὸ Ἀπόλυτο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ φανερωθεῖ σ' αὐτήν, εἶχε τεθεῖ σὰν κάτι μηδαμινό, ποὺ δημοσίες στὸ τέλος κατόρθωσε ὅλο καὶ περισσότερο νὰ ἀνακτήσει μὲ θετικὸ τρόπο τὴν ἰσχύ του». Οπως βλέπουμε, δ Χέγγελ ἐμφανίζει τὸ τρίτο σκέλος τῆς τριάδας σὰν σύνθεση —περισσότερο σὰν κράμα παρὰ σὰν σύνθεση— ποὺ μέσα της αἴρονται τὰ δύο πρῶτα σκέλη.

Θὰ μᾶς βοηθήσει τώρα δ Φρέντερικ Κόπλστον νὰ μεταδοῦμε ἀπὸ τὴν *Αἰσθητικὴ* στὴ *Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας* τοῦ Χέγγελ. «Ἀν τὸ Ἀπόλυτο», λέει δ Κόπλστον (ἔνθ' ἀν., chapter eleven, 3) «είναι Πνεῦμα, Λόγος, Σκέψη ποὺ σκέπτεται τὸν ἑαυτό της, μπορεῖ νὰ νοηθεῖ σὰν τέτοια μόνο ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ σκέψη. Καὶ θὰ περιμέναμε ἵσως νὰ κάνει δ Χέγγελ μιὰν ἀμεση μετάβαση ἀπὸ τὴν Τέχνη στὴ Φιλοσοφία, ἐνῶ προβαίνει στὴ μετάβαση πρὸς τὴ Φιλοσοφία μέσω ἐνὸς ἐνδιάμεσου τρόπου νοήσεως τοῦ Ἀπολύτου, δηλαδὴ μέσω τῆς θρησκείας». Καὶ δ Κόπλστον προσθέτει, ὅτι δ Χέγγελ ἐτοποθέτησε τὴ θρησκεία μεταξὺ τῆς τέχνης καὶ τῆς φιλοσοφίας ὅχι μόνο γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ ή τριάδα, «ἔτσι ποὺ νὰ μποροῦσε ἡ σφαίρα τοῦ ἀπόλυτου Πνεύματος νὰ συμμορφωθεῖ κι' αὐτὴ μὲ τὸ γενικὸ μοντέλο τοῦ συστήματος», ούτε ἐπειδὴ είδε «τὴ σπουδαιότητα τῆς θρησκείας στὴν ἴστορία τῆς ἀνθρωπότητας», ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ εἶχε τὴν «πεποίθηση, ὅτι ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση ἔξηγει μ' ἔνα παράδειγμα τὸν ἐνδιάμεσο τρόπο ποὺ ὀδηγεῖ στὴν κατάκτηση τοῦ Ἀπολύτου». Καὶ συμπληρώνει δ Κόπλστον τὶς παρατηρήσεις του ως ἔξῆς: «Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση διαφέρει ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ μὲ τὸ ὅτι σκέπτεται τὸ Ἀπόλυτο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ σκέψη, ποὺ χαρακτηρίζει τὴ θρησκεία, δὲν είναι καθαρὴ νοητική, ὅπως τὴ βρίσκουμε στὴ φιλοσοφία. Είναι σὰν εἰκόνες ντυμένες σὲ σκέψη. Είναι, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, τὸ προϊὸν ἐνὸς γάμου ἀνάμεσα στὴ φαντασία καὶ τὴ σκέψη». Είναι ἀνάγκη νὰ τονισθεῖ ἐδῶ, ὅτι



—άν ή φιλοσοφία είναι, γιὰ τὸν Χέγγελ, ή ἀνώτατη βαθμίδα τοῦ «ἀπόλυτου Πνεύματος»— είναι ή ἀνώτατη βαθμίδα καὶ δρίσκεται ἔτσι παραπάνω ἀπὸ τὴ θρησκεία, ὅχι ἐπειδὴ τὸ ἀντικείμενό της είναι ὑπέρτερο ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο τῆς θρησκείας, ἀλλὰ μόνον ἐπειδὴ ή ἐνατένιση τοῦ ὑπέρτατου ἀντικειμένου, τοῦ Ἀπολύτου, τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἀπὸ τὴ θρησκεία μὲ παραστάσεις καὶ εἰκόνες προσιτὲς στοὺς πολλούς, ἐνῶ ἀπὸ τὴ φιλοσοφία γίνεται μὲ τὴ γνώση, μὲ μιὰ γνώση ποὺ μόνο λίγοι, οἱ φιλόσοφοι, τὴν κατέχουν.

Τὴ Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας ἀνέπτυξε ὁ Χέγγελ διεξοδικὰ στὶς ἀφιερωμένες σ' αὐτὴν παραδόσεις του καὶ πολὺ συνοπτικὰ —τόσο συνοπτικά, ποὺ ὅσα μᾶς λέει είναι πολὺ δυσνόητα— στὸ τρίτο «Μέρος» τῆς *'Εγκυλοπαιδείας τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιστημῶν* (§ § 564 - 570). Ἀλλὰ καὶ στὸ πρῶτο μέγα ἔργο του, στὴ *Φαινομενολογία τοῦ Πνεύματος*, ἀφιερώνει ὁ Χέγγελ, ἔνα μεγάλο ἀριθμὸ σελίδων —ἔνα δλόκληρο τμῆμα τοῦ ἔργου— στὴ θρησκεία. Καί, παρὰ τὴ χρησιμοποίηση κάποιων διαφορετικῶν ὅρων η ἐκφράσεων, στὰ ἐπόμενα ἔργα του η στὶς παραδόσεις του δὲν ἀπομακρύνθηκε ὁ Χέγγελ πολύ, δὲν ἀπομακρύνθηκε οὐσιαστικὰ σχεδὸν διόλου, ἀπ' ὅσα εἶχε πεῖ στὴ *Φαινομενολογία τοῦ Πνεύματος*, ὅπου —ὅπως καὶ στὴν *'Εγκυλοπαιδεία τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιστημῶν*— η θρησκεία είναι τὸ προτελευταῖο θέμα ποὺ ἔξετάζει γιὰ νὰ καταλήξει στὸ τελευταῖο θέμα, στὴν «ἀπόλυτη γνώση» («das absolute Wissen»), στὴ φιλοσοφία. Θὰ μπορούσαμε μάλιστα νὰ ποῦμε, ὅτι ὅχι μόνο στὰ ἔργα η στὶς παραδόσεις, ποὺ ἐμνημονεύσαμε παραπάνω, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἔργα του, ἀκόμα καὶ στὴ *Λογική* του, ὁ θεὸς είναι πανταχοῦ παρών. Γιὰ τὸν Χέγγελ, ὁ θεὸς είναι τὸ μέγα ἀντικείμενο τῆς φιλοσοφίας γενικά. Ἀπορρίπτει ὁ Χέγγελ τὶς ὅποιες «ἀποδείξεις» γιὰ τὴν ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ. Τὶς θεωρεῖ ὅλες ὅχι μόνο ἄχρηστες, ἀλλὰ —κυρίως τὴν «κοσμολογικὴ» ἀπόδειξη— καὶ ἀπὸ θρησκευτικὴ ἀποψη ἀνίερες. Ο θεός, γιὰ τὸν Χέγγελ, είναι τὸ μοναδικὸ ἀπόλυτο *"On, τὸ ἀπειρο Εἶναι, ἀποτελεῖ τὴν αὐταπόδεικτη προϋπόθεση τῆς ἴδιας τῆς Λογικῆς.* Ετοι, η *Φιλοσοφία* του τῆς Θρησκείας δὲν σκοπεύει νὰ ἀποδείξει τὸ αὐταπόδεικτο, δηλαδὴ τὴν ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἔχει ως ἀντικείμενο τὶς φάσεις ἀπὸ τὶς ὅποιες περνάει ὁ ἀνθρωπος —ἡ ἴστορία τῆς ἀνθρωπότητας— γιὰ νὰ φθάσει στὴν δρθὴ θρησκευτικὴ συνείδηση. Μεγάλος είναι ὁ πλοῦτος τῶν σκέψεων καὶ παρατηρήσεων τοῦ Χέγγελ σχετικὰ μὲ τὴν ἴστορικὴ διαδικασία, ποὺ ἔκαμε τὸν ἀνθρωπὸ νὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὴ *«φυσικὴ θρησκεία»* («Naturreligion»), ποὺ καὶ αὐτὴ ὑποδιαιρεῖται σὲ τρεῖς φάσεις, νὰ προχωρήσει στὶς θρησκείες, ποὺ βλέπουν στὸν θεὸ μιὰ πνευματικὴ ἀτομικότητα, γιὰ νὰ φθάσει, περνώντας ἀπὸ τὸν *'Ιουδαισμό*, στὸν *Χριστιανισμό*, ποὺ είναι η ἀπόλυτη θρησκεία, δηλαδὴ η ἀπόλυτη ἀλήθεια.



‘Αλλὰ τὴν ἀπόλυτη αὐτὴ ἀλήθεια, ποὺ ἡ θρησκεία —δὲ Χριστιανισμός — προσεγγίζει ἡ καὶ τὴν ἐγγίζει μὲ εἰκόνες καὶ παραστάσεις, καλεῖται ἡ φιλοσοφία νὰ τὴ συλλάβει μὲ τὴ νόηση. Ἡ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, ποὺ προκάλεσε τὴν ἐπίμονη ἀπασχόληση τοῦ Χέγγελ στὰ πανεπιστήμια τῆς Ἱένας, τῆς Χαϊδελβέργης καὶ κυρίως τοῦ Βερολίνου, ἔχει σκοπὸν νὰ ἀποκαλύψει τὴ διαλεκτικὴ ἐξέλιξη τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες στὶς νεώτατες φάσεις τῆς, ἀπὸ τὶς ἀτελέστερες στὶς τελειότερες, ἀλλὰ καὶ νὰ καταδείξει ἐπίσης ὅτι καμίᾳ νεώτερη φάση τῆς φιλοσοφίας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει χωρὶς τὴ διαλεκτικὴ σχέση τῆς (θετικὴ ἢ ἀρνητική) μὲ τὶς παλαιότερες.

Οἱ παραδόσεις τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴν Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας, βασισμένες στὴν ἔκδοση τοῦ μαθητῆ καὶ φίλου του Κάρολ Μισελέ (Karl Ludwig Michelet), ἔχουν καταλάβει στὶς νεώτερες ἔκδόσεις τῶν Ἀπάντων τοῦ φιλοσόφου (ἐκδόσεις, ποὺ τὴ μιὰ ἐπιμελήθηκε ὁ Eduard Glockner καὶ τὴν ἄλλη ἐπιμελήθηκαν ἡ Eva Moldinhauer καὶ ὁ Karl Markus Michel), ὅπως καὶ στὴν ἔκδοση τοῦ Μισελέ (τοῦ ἔτους 1833 καὶ τῶν ἔτῶν 1840-1844), τρεῖς δλόκληρους τόμους. Ἡ ἀκρίβεια, ἡ ὁρθὴ ἀπόδειξη τῆς Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Χέγγελ, ἴδιαίτερα τῶν ἀφιερωμένων στὸν Πλάτωνα σελίδων, ποὺ ἀπαρτίζουν δλόκληρη πραγματεία, ἀμφισβήτηθηκε σοβαρὰ τὸ 1976 ἀπὸ τὸν Ζάν-Λουί Βιεγιάρ-Μπαρόν. Τὴ γνώμη του, ὅτι «ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Χέγγελ ἦταν ὁ πιὸ μεγάλος φιλόσοφος τοῦ ΙΘ' αἰώνα, αὐτὸ διφεύλεται περισσότερο στὰ μαθήματά του παρὰ στὰ γραπτὰ ἔργα του» τὴν ἐμνημονεύσαμε καὶ σὲ μιὰ προηγούμενη σελίδα τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ. Ὁ Γάλλος λόγιος ἐβάσισε τὴ δική του δίγλωσση —γερμανική καὶ γαλλική— ἔκδοση τῶν σελίδων τῶν ἀφιερωμένων στὸν Πλάτωνα παραδόσεων τοῦ Χέγγελ στὸ κείμενο, ποὺ στὸ χειμερινὸ ἔξαμηνο 1825 - 1826 κατάρτισε ὁ φὸν Γκρίσχαιμ (von Griesheim), θεωρώντας τὸ τὸ πιὸ πλούσιο στὸ περιεχόμενό του καὶ τὸ ἀκριβέστερο. Ἐτσι, ὁ Βιεγιάρ-Μπαρόν παρέδωσε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ δημοσιότητα ὅσα —μὲ βάση τὸ κείμενο τοῦ φὸν Γκρίσχαιμ— ἐδίδαξε ὁ Χέγγελ στὸ ἔξαμηνο 1825 - 1826 γιὰ τὸν Πλάτωνα (βλ. Hegel. *Leçons sur Platon*, édition, traduction et notes par Jean-Louis Vieillard-Baron. Éditions Aubier-Montaigne, Paris 1976). Ἀφοῦ δώσουμε μιὰ πολὺ γενικὴ εἰκόνα τοῦ περιεχομένου τῆς Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Χέγγελ, θὰ σταθοῦμε ἴδιαίτερα στὴ σχέση του πρὸς τὸν Πλάτωνα, ὅπως τὴν ἀποκάλυψε ἡ ἔκδοση αὐτῆ, ποὺ περιέχει ἕνα κείμενο ἀνέκδοτο ὡς τὸ 1976 (texte inédit). Στὴν ἔκδοσή του ἐνθάρρυνε τὸν Γάλλο μελετητὴ τοῦ Χέγγελ ὁ φιλόσοφος Γκάνταμερ (Hans Georg Gadamer).

Ἡ Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Χέγγελ θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομασθεῖ (ἔτσι τὴν ὀνόμασε ὁ Frederick Copleston) Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας (ἢ L'histoire philosophique de la Philosophie, ὅπως τὴν



δνομάζει ό Jean-Louis Vieillard-Baron). Καὶ ἄλλοι, πρὸν ἀπὸ τὶς παραδόσεις τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴν Ἰστορία τῆς φιλοσοφίας, εἶχαν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ἕδιο θέμα καὶ εἶχαν συγγράψει καὶ ἐκδώσει ὅλόκληρη Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας. Σπέρματα, δέδαια, «φιλοσοφικῆς» μελέτης τῆς Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ στὸ τεράστιο ἔργο τοῦ Μπρούκκερ (Jacob Brucker, 1696 - 1770) *Historia Critica Philosophiae...*, ποὺ διγήκε στὴ Λειψία, σὲ πέντε τόμους, στὰ 1742 - 1744 καὶ ἐπανεκδόθηκε τὸ 1766. (Ἐνα χρόνο ἀργότερα συμπληρώθηκε καὶ μ' ἓνα παράρτημα). Μετὰ τὸ ἔργο τοῦ Μπρούκκερ καὶ ως τὴν ὥρα ποὺ ὁ Χέγγελ ἀρχισε νὰ ἀφιερώνεται —κι' αὐτὸ τὸ ἔκαμε στὴν Ἰένα τὸ 1805— στὴν Ἰστορία τῆς φιλοσοφίας, εἶχαν ἐκδοθεῖ καὶ ἄλλα ἔργα μὲ τὸ αὐτὸ ἀντικείμενο, ἀλλὰ ὁ ἕδιος ὁ Χέγγελ ἐπαίνεσε ἰδιαίτερα μόνο τὴν Ἐπιτομὴ μᾶς Ἰστορίας τῆς φιλοσοφίας (*Grundniss einer Geschichte der Philosophie*) τοῦ Φρήντριχ Ἀστ (Friedrich Ast), μαθητῇ τοῦ Σλάϊερμάχερ, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1807.

Οσα θὰ ποῦμε, σὲ πολὺ γενικὲς γραμμὲς γιὰ τὴν Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Χέγγελ πρέπει νὰ συνδυασθοῦν μὲ δύο βασικὲς σκέψεις του ποὺ ἐμνημονεύσαμε σὲ προηγούμενες σελίδες. Εἴπαμε, ὅτι μὲ τὸν Χέγγελ ἡ Φιλοσοφία (ὅπως ἄλλωστε καὶ ἡ τέχνη) περιέχει —ἀντίθετα ἀπ' ὅ,τι συμβαίνει μὲ τὰ πολιτεύματα— σὲ κάθε νεώτερη φάση της ὅλες τὶς παλαιότερες φάσεις. Εἴπαμε ἐπίσης, μνημονεύοντας τὴν περίφημη φράση του γιὰ τὴν «γλαῦκα τῆς Ἀθηνᾶς», ὅτι ἡ φιλοσοφία προβάλλει καὶ ἀκμάζει ὅταν ἀκριβῶς μὰ ἐποχὴ διαίτηται αὐτὴ ἀποψη δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἴσχυρὴ γιὰ κάθε ἐποχὴ, ἀλλὰ διατηρεῖ τὸ κῦρος της, ἀν ἀτενίσουμε κάθε ἐποχὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ δρισμένο λαὸ ἡ δρισμένο κύκλο λαῶν.

Ἄς σταθοῦμε πρῶτα σ' αὐτὴ τὴν τελευταία ἀποψη τοῦ Χέγγελ μὲ τὴ δοήθεια τῆς συνοπτικῆς εἰκόνας, ποὺ μᾶς δίνει ὁ Κωνσταντῖνος Λογοθέτης (Ἐνθ' ἀν., μέρος πρῶτον, τμῆμα τρίτον, κεφάλαιον τρίτον, Γ'): «Ἡ Ἰωνικὴ... φιλοσοφία ἀνεφάνη, ὅτε ἡφανίζετο ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ τῶν Ἰωνικῶν πόλεων ἡ ἐλευθερία... Ἡ ἀκμὴ πάλιν τῆς φιλοσοφίας ἐν Ἀθήναις συμπίπτει πρὸς τὴν κατάπτωσιν τοῦ ἐνταῦθα λαοῦ. Εἰς δὲ τὴν Ῥώμην εἰσεχώρησε καὶ διεδόθη ἡ φιλοσοφία, ὅτε διεσείτο ἡ ὁμαϊκὴ πολιτεία καὶ ἡφανίζετο ἡ ἀτίμητος ἐλευθερία, ἐν τοῖς χρόνοις δηλονότι τῆς δυστυχίας τοῦ κόσμου, ὅτε ἡ προτέρα θρησκευτικὴ ζωὴ ἐκλονεῖτο καὶ ἐταλαντεύετο, πάντα δ' εύρισκοντο ἐν διαλύσει καὶ ἔτεινον εἰς τι νέον. Καὶ ὅτε τέλος ἡ μεγάλη μὲν καὶ λαμπρὰ ἀλλ' ἐνδομύχως θνητιμαία ὁμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἔμελλε νὰ πέσῃ, τότε ἡ Ἑλληνικὴ διανόησις τὴν ἐσχάτην αὐτῆς ἀνέπεμψε λάμψιν διὰ τῆς ἀλεξανδρειανῆς καὶ μάλιστα τῆς ὁμαϊκῆς φιλοσοφίας. Ὡσαύτως δ' ἐν τῷ 15ῷ καὶ τῷ 16ῷ αἰῶνι, ὅτε ἡ γερμανικὴ ζωὴ τοῦ μέσου αἰῶνος προσέλαβε νέαν μορφὴν καὶ ἐπῆλθεν ἡ διάστασις



Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΕΓΓΕΛ

πολιτείας και ἐκκλησίας, τότε ἀνεφάνη ἡ φιλοσοφία και ὑστερον ἐν τοῖς νεωτέροις χρόνοις κατέστη αὐτοτελής».

‘Ο Χέγγελ, ποὺ ἀπὸ τὸ 1825 διαπίστωσε τὸ κενό, ποὺ ἀποτελοῦσε στὴν ‘Ιστορία τῆς Φιλοσοφίας, ὅπως τὴν ἐδίδασκε ὡς τότε, ἡ ἀγνόηση τῆς «ἀσιατικῆς φιλοσοφίας», ίδιαίτερα τῶν Κινέζων και τῶν Ἰνδῶν, δὲν ἐπεχείρησε νὰ ἔντάξει τὴ φιλοσοφία αὐτὴ στὸ γενικὸ διαλεκτικὸ σχῆμα τῆς πορείας τῆς δυτικῆς φιλοσοφίας. ’Αρχέσθηκε νὰ προτάξει στὶς παραδόσεις ποὺ ἔκαμε ἀπὸ τὸ 1825 και πέρα, μὰ πολὺ γενικὴ ἐπισκόπηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Κονφούκιου και τῶν θεωριῶν ἡ φήσεων τοῦ Λαοτσὲ ἀπὸ τὴ μὰ μεριὰ και τῆς ινδικῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὴν ἄλλη. Τὴν τελευταία, ποὺ τὴ συνδέει φυσικὰ μὲ τὸν Βραχμανισμό, τὴ θεωρεῖ πέρα γιὰ πέρα ἀντίθετη πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία. ’Ἐνω ἡ ινδικὴ φιλοσοφία ζητάει νὰ ἀρνηθεῖ και νὰ νεκρώσει τὴ συνείδηση, ἡ εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία, ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς “Ἐλληνες, ἐπιδιώκει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Λέει «ναι» στὴ συνείδηση και ζητάει νὰ τὴν ἀναπτύξει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, νὰ φθάσει μάλιστα στὴν ἀπόλυτη γνώση, στὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια.

Τὴν «‘Ιστορία» τῆς εὐρωπαϊκῆς Φιλοσοφίας τὴ διαιρεῖ ὁ Χέγγελ σὲ τρεῖς μεγάλες φάσεις. ‘Η πρώτη (ἀπὸ τὸν Θαλῆ ὡς τὸν Πρόκλο) και ἡ δεύτερη (ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Εκκλησίας ὡς τὸν Jordano Bruno και τὸν Campanella) καλύπτουν, ἡ καθεμιά, ὀλόκληρη χιλιετία. ‘Η πρώτη χιλιετία κατέληξε ἐκεῖ, ὅπου είχαν φθάσει ἡδη —ἀν τοὺς συνδυάσουμε και τοὺς τρεῖς— ὁ Παρμενίδης, ποὺ θεώρησε τὸ ‘Απόλυτο ὡς “Ἐν και ὡς “Ολον, ὁ ‘Ηράκλειτος, ποὺ ἐταύτισε τὸ Εἶναι μὲ τὸ Μὴ Εἶναι, θεωρώντας, ὅπως και ὁ Χέγγελ, τὸ Γίγνεσθαι ὡς διαλεκτικὴ ἀρση (σύνθεση) και τῶν δύο, και ὁ ‘Αναξαγόρας, ποὺ αἰτία τῶν πάντων ἐθεώρησε τὸν ἀπειρο «Νοῦ». Στὸν Πρόκλο δρῆκε ὁ Χέγγελ τὴν πιὸ ἀποφασιστικὴ σύνθεση ὅλων τῶν παλαιότερων, ἀπὸ τὸν Θαλῆ και δῶθε, δοξασιῶν. ‘Η δεύτερη χιλιετία ἀρνήθηκε τὸ “Ἐν ὡς ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος και ἐγκαινίασε τὸν δυϊσμὸ πνεύματος και ὑλῆς. ‘Η νεώτερη ἐποχὴ ὀδήγησε, ὑστερ ἀπὸ πολλὲς φιλοσοφικὲς δολιχοδρομίες, στὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμό, τὸν ἀπόλυτο ἰδεαλισμό, πού —ὅπως τὸν ἐκπροσώπησαν ὁ Φίχτε, ὁ Σέλλινγκ και προπάντων ὁ ἴδιος ὁ Χέγγελ— ἔφθασε στὴν ἀνώτατη ἔως τότε διαλεκτικὴ σφαίρα, ὅπου ἡ σκέψη ἔχει μοναδικὸ ἀντικείμενο τὸν ἑαυτό της, σκέπτεται μόνο τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό της.

‘Ο Φρέντερικ Κόπλστον (Frederick Copleston, ἔνθ’ ἀν., *Hegel 3, 5*) ἀπαντώντας σὲ ὅσους ὑποστήριξαν, ὅτι ὁ Χέγγελ θεώρησε τὸ δικό του φιλοσοφικὸ σύστημα ὡς τὸ «τέλος ὅλων τῶν συστημάτων», ποὺ παρατηρεῖ ὅτι ἡ «είκόνα αὐτὴ» τοῦ Χέγγελ τοῦ φαίνεται νὰ εἶναι «μιὰ καρικατούρα» («it seems to me that this picture is a caricature»). Και προσθέτει: «Πράγματι παρουσιάζει» ὁ Χέγγελ «τὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμὸ γενικά, και



εἰδικώτερα τὸ δικό του σύστημα, ώς τὴν ὕψιστη στάθμη, ποὺ ἐπιτεύχθηκε στὴν ἴστορικὴ ἔξέλιξη τῆς φιλοσοφίας. Ἐπὸ τὴν ἀποψη τῆς δικῆς του ἐρμηνείας τῆς ἴστορίας τῆς φιλοσοφίας —ἐρμηνείας, ποὺ ἐμφανίζει τὴν ἴστορία τῆς φιλοσοφίας σὲ μιὰν ἀέναη διαλεκτικὴ πρόοδο— «δὲν μποροῦσε νὰ κάνει ἄλλιως. Καὶ προβαίνει σὲ παρατηρήσεις, ποὺ προσφέρονται σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τοῦ ἀποδώσουν τὴν παράλογη ἰδέα, ὅτι μὲ τὸν Ἐγελιανισμὸν φθάνει ἡ φιλοσοφία στὸ τέλος της». Ὡστόσο, ὁ ἕδιος ὁ Κόπλστον, ποὺ ἀπαντάει σὲ ὅσους ἀπέδωσαν στὸν Χέγγελ μιὰ «παράλογη ἰδέα» («The absurd idea»), ἀποκρούει —ώς λειτουργὸς χριστιανικῆς ἐκκλησίας— τὴν ταύτιση τῆς τύχης τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὴν τύχη τοῦ Ἐγελιανισμοῦ. «Καὶ ἀν ἐπιθυμοῦμε», παρατηρεῖ, «νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν μπορεῖ να ἔπειραστεῖ, ἐνῶ ὁ Ἐγελιανισμὸς μπορεῖ, δὲν μποροῦμε ταυτόχρονα νὰ παραδεχθοῦμε ὅσα λέει ὁ Χέγγελ γιὰ τὴ σχέση μεταξὺ τῶν δύο». Ἡ παρατήρηση αὐτὴ τοῦ Φρέντερικ Κόπλστον εἶναι σωστή. Ἀλλὰ δὲν δρίσκουμε ἀβάσιμη καὶ τὴν ἀποψη ἐκείνων, ποὺ λένε ὅτι ὁ Χέγγελ εἶχε κυριευθεῖ ἀπὸ τὴν «παράλογη ἰδέα», ὅτι μὲ τὸ δικό του φιλοσοφικὸ σύστημα ἔληξε ἡ ἀποστολὴ τῆς φιλοσοφίας. Δὲν εἶναι ὁ μόνος φιλόσοφος ποὺ πίστεψε ὅτι εἶπε τὸν τελευταῖο λόγο ἡ μάλιστα, ὅπως ὁ Ντεκάρτ (Descartes, Καρτέσιος) τὸν πρῶτο καὶ τελευταῖο. Δὲν πίστεψε, τάχα, ὁ Μᾶρκ—καὶ δὲν πιστεύουν ὅλοι οἱ μαρξιστές— ὅτι ὁ διαλεκτικὸς ὑλισμός, ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν ἀντιστροφὴ τῆς ἰδεαλιστικῆς διαλεκτικῆς τοῦ Χέγγελ, εἶναι ἡ τελευταία λέξη τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρμηνείας τῆς ἴστορίας τῆς ἀνθρωπότητας ἡ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ κόσμου γενικά;

Ἄλλα, ὅποια καὶ ἀν ἥταν ἡ ἰδέα του γιὰ τὴ σημασία τοῦ δικοῦ του φιλοσοφικοῦ συστήματος, ὁ Χέγγελ ἐθεώρησε τὸ σύστημά του, τὴ διαλεκτικὴ του, ώς τελειοποιημένη ἀπλῶς φάση τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ εἰδικώτερα ἐκείνης ποὺ ἐκορυφώθηκε στὸν Πλάτωνα. Εἶχε ἐπικρατήσει ἄλλοτε ἡ συνήθεια νὰ παρομοιάζεται ὁ Σέλλινγκ πρὸς τὸν Πλάτωνα καὶ ὁ Χέγγελ πρὸς τὸν Ἀριστοτέλη. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ὁ Σέλλινγκ εἶχε ἐ.ηρεασθεῖ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ ὅτι ὁ Χέγγελ, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Χάνς-Γκέοργκ Γκάνταμερ (Hans-Georg Gadamer, «Hegel und die antike Dialektik» στὸ τεῦχος *Hegels Dialektik*, 1971), ἀναγνώρισε στὰ ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη «τὶς πιὸ βαθειὲς θεωρητικὲς ἀλήθειες» («Die tiefsten spekulativen Wahrheiten»). «Οπωσδήποτε ὅμως», προσθέτει ὁ Γκάνταμερ, «δὲν εἶδε ὁ Χέγγελ τὸ δικό του πρότυπο γιὰ τὴν ἔννοια τῶν φιλοσοφικῶν ἀποδείξεων στὸν Ἀριστοτέλη, ἀλλὰ τὴν εἶδε στὴν ἐλεατικὴ καὶ πλατωνικὴ διαλεκτική» (στὴν ἐλεατική, ὅπως τὴν εἶχαν συλλάβει κυρίως ὁ Παρμενίδης καὶ ὁ Ζήνων). «Ο Χέγγελ εἶναι πράγματι ὁ πρῶτος ποὺ συνέλαβε τὸ βάθος τῆς πλατωνικῆς διαλεκτικῆς. Αὐτὸς ἀνακάλυψε τοὺς κατ' ἔξοχὴν θεωρητικοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους, τὸν



Σοφιστή, τὸν Παρμενίδη καὶ τὸν Φίληδο, ποὺ δὲν ύπηρχαν κὰν στὴ φιλοσοφικὴ συνείδηση τοῦ ΙΗ' αἰώνα καὶ ποὺ μόνο δι' αὐτοῦ ἀπέκτησαν γιὰ ὅλους τοὺς ἐπόμενους καιροὺς... τὸ κῦρος τοῦ κεντρικοῦ πυρήνα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας».

Οὕτε, βέβαια, στὴν πλατωνικὴ διαλεκτικὴ —οὕτε κὰν στὸν διάλογο *Παρμενίδης*, ποὺ τὸν θεώρησε ως τὸ «ἀριστούργημα» («Meisterstück») ὅχι μόνο τῆς πλατωνικῆς διαλεκτικῆς, ἀλλὰ γενικὰ τῆς ἀρχαίας— δὲν δρῆκε ὁ Χέγγελ τὴν τέλεια διαλεκτική. Τὸ λέει —καὶ ἔξηγεῖ τὴ γνώμη του αὐτή— στὰ μαθήματά του «περὶ Πλάτωνος». Ἐναγνωρίζει, βέβαια, ὁ Χέγγελ ὅτι στὸν διάλογο *Παρμενίδης*, ποὺ εἶναι ὁ κατ' ἔξοχὴν «λογικὸς» διάλογος, δηλαδὴ ὁ ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κάθε ἀναφορὰ σὲ παραστάσεις ὀφειλόμενες στὴν αἴσθηση καὶ στὴν ἐμπειρία, ὁ Πλάτων ἔφθασε στὴν καθαρὰ θεωρητικὴ διαλεκτική, ποὺ ὅμως, ὅπως λέει οὗτας ὁ Χέγγελ, «δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγνωρισθεῖ ἀπὸ κάθε ἀποψη ως τέλεια (als vollendet)». Καὶ ἔξηγεῖ ὁ Χέγγελ τὴν κρίση του αὐτὴ ως ἔξῆς: «Σ' αὐτὴν» (στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Πλάτωνος) «ἐπρόκειτο κυρίως νὰ καταδειχθεῖ ὅτι, ἐνῷ θέτουμε π.χ. μόνο τὸ "Ἐν, μέσα του περιέχεται κι' αυτὸς ὁ προσδιορισμὸς τῆς πολλότητας" (τῶν «πολλῶν» ἢ τοῦ «πλήθους», ὅπως λέει ὁ Πλάτων) «ἢ ὅτι στὰ πολλὰ ἐνυπάρχει, ὅταν τὰ ἔξετάζουμε, ὁ προσδιορισμὸς τῆς ἐνότητας» (τοῦ «Ἐνός», ὅπως λέει ὁ Πλάτων). Καὶ συνεχίζει ὁ Χέγγελ τὶς παρατηρήσεις του ως ἔξῆς: «Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι σὲ ὅλες τὶς διαλεκτικὲς κινήσεις τοῦ Πλάτωνος περιέχεται ὁ αὐστηρὸς αὐτὸς τρόπος (τοῦ σκέπτεσθαι), ἀλλὰ ὑπάρχουν συχνὰ ἔξωτερικὲς παρατηρήσεις, ποὺ ἐπηρεάζουν τὴ διαλεκτική του. Λέει π.χ. ὁ Παρμενίδης: Τὸ ἐν ἐστί. Ἐξ αὐτοῦ συνάγεται, ὅτι τὸ "Ἐν δὲν ἔχει τὴν ἴδια σημασία μὲ τὸ 'Ἐστι, καὶ ἔτσι τὸ 'Ἐν καὶ τὸ 'Ἐστι εἶναι διαφορετικά... Στὴ φράση λοιπὸν τὸ ἐν ἐστὶ δρίσκεται ἡ διαφορά. Μέσα της ὑπάρχουν καὶ τὰ πολλὰ, καὶ ἔτσι λέγοντας τὸ "Ἐν λέμε καὶ τὰ πολλά. Ἡ διαλεκτικὴ αὐτὴ εἶναι σωστή, ἀλλά, ἔκεινώντας ἀπὸ τὸ συνδυασμὸ δύο προσδιορισμῶν, δὲν εἶναι τελείως καθαρή (ist zwar richtig, aber nicht ganz rein)». Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ὅτι ἔκεινησε ὁ Πλάτων στὸν *Παρμενίδη* ἀπὸ δύο διαφορετικοὺς «προσδιορισμούς» («Bestimmungen»), ἀντιδιαστέλλοντας τὸ «"Ἐν" πρὸς τὸ «Ἐίναι», ἔκαμε τὴ διαλεκτικὴ νὰ μὴν εἶναι «τελείως καθαρή».

‘Ο Χέγγελ ἦταν ως ἔνα σημαντικὸ βαθμὸ πλατωνικός, ἀλλὰ θὰ ἥθελε —γιὰ νὰ δεχθεῖ νὰ εἶναι πέρα γιὰ πέρα πλατωνικός— νὰ ἦταν ὁ Πλάτων ἔγελιανός. Ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Χέγγελ ἀσχολήθηκαν πολλοὶ —καὶ ἀσχολοῦνται— μὲ τὴ διαλεκτική του, διακρίνοντάς την ἀπὸ τὴ διαλεκτικὴ τοῦ Πλάτωνος. “Ο, τι καὶ ἀν εἶπε ὁ Χέγγελ γιὰ τὸν Πλάτωνα, βέβαιο εἶναι, ὅτι μὲ τὸν Πλάτωνα, συγκεκριμένα μὲ τοὺς τρεῖς διαλόγους Σοφιστῆς, Παρμενίδης καὶ Φίληδος, θεμελιώθηκε γιὰ πάντα ἡ ἴδεαιστικὴ διαλεκτικὴ



(εμμεσα και κάθε διαλεκτική) ἐπάνω στὴν ἀρχή, ὅτι οἱ ἀντιθέσεις ἡ ἀντιφάσεις —π.χ. μεταξὺ τοῦ ὄντος και τοῦ μὴ ὄντος (*Σοφιστής*), τοῦ ἐνὸς και τῶν πολλῶν (*Παρμενίδης*), τοῦ πέρατος και τοῦ ἀπείρου (*Φίληδος*)— αἰρονται και ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρση τους (ἢ τὴ συνένωσή τους) προκύπτει ἡ ἀλήθεια. Ὁ Χέγγελ θέλησε νὰ διορθώσει τὸν Πλάτωνα. Θέλησε νὰ δείξει, ὅτι ἡ διαλεκτικὴ τοῦ Πλάτωνος δὲν καταλήγει στὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐνότητα, μὲ ἄλλα λόγια ὅτι τὸ τρίτο σκέλος της δὲν συνάγεται καθαρὰ ἀπὸ τὰ σχετικὰ χωρία τοῦ *Παρμενίδη*, και ὅτι ἐπομένως ἡ πλατωνικὴ διαλεκτικὴ δὲν ἔχει ἀπαλλαγῆ ἀπὸ μὰ πορεία πρὸς τὸ ἀπεριόριστο. Ἔχει, ὅμως, ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν πορεία αὐτὴ ἡ διαλεκτικὴ τοῦ Χέγγελ; Ἀν ἐπιχειρούσαμε νὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἔρωτημα αυτό, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐμπλακοῦμε —πράγμα ποὺ δὲν συμβιβάζεται μὲ μὰ γενικὴ ἴστορία τοῦ Εὔρωπαϊκοῦ Πνεύματος— στὸ λαβύρινθο τῶν μυριάδων σελίδων, βιβλίων και πραγματιῶν, ποὺ ἔχει προκαλέσει, ἰδιαίτερα στὴ Γερμανία, ἀλλὰ και ἀλλοῦ, ἡ διερεύνηση τοῦ νοήματος τῆς διαλεκτικῆς τοῦ Χέγγελ. Πιστεύουμε μάλιστα, ὅτι —και ἀν συμβιβάζόταν μὲ μὰ γενικὴ ἴστορία τοῦ Εύρωπαϊκοῦ Πνεύματος— ἡ ἔξεταση τοῦ παραπάνω ἔρωτήματος θὰ ἀποτελοῦσε ματαιοπονία. Μπορεῖ κάλλιστα νὰ δοθοῦν και οἱ δύο ἀπαντήσεις, δηλαδὴ και ὅτι ὁ Χέγγελ —παρὰ τὶς πολύπλοκες στροφὲς και περιστροφὲς τῶν σκέψεών του— δὲν προχώρησε πέρα ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, και ὅτι προχωρεῖ, βοηθημένος ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό, ἀπὸ τὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, μερικὰ βήματα πιὸ πέρα. Φυσικά, οἱ παρατηρήσεις αὐτὲς ἀναφέρονται μόνο στὴ σχέση τῆς διαλεκτικῆς τοῦ Πλάτωνος πρὸς τὴ διαλεκτικὴ τοῦ Χέγγελ. (Βλ. γιὰ τὴ σχέση αὐτή: Hans-Georg Gadamer, «Hegel und die antike Dialekt» στὸ τεύχος *Hegels Dialektik* 1971, και Karen Gloy, *Einheit und Mannigfaltigkeit*, 1981). Σὲ πολλὰ ἄλλα θέματα, ποὺ δὲν ἀναφέρονται στὴν καθαρὴ Λογική, στὸν *Παρμενίδη*, στὸν *Σοφιστὴ* και στὸν *Φίληδο*, ὁ Χέγγελ —ὅπως τὸ δείχνουν οἱ παραδόσεις του (στηριζόμαστε κυρίως στὸ κείμενο, ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα, τὸ 1976, ὁ Jean-Louis Vieillard-Baron)— δὲν ἀποφεύγει νὰ ἔχωρίζει τὶς θέσεις του ἀπὸ τὶς θέσεις τοῦ Πλάτωνος, ποτὲ ὅμως μὲ τὴν ἔντονη κριτικὴ διάθεση ποὺ ἔδειξε ἀπέναντι τοῦ Κὰντ ἢ τοῦ Φίχτε. Πρὸς τὸν Πλάτωνα ἔτρεφε βαθὺ σεβασμὸ και σὲ διαλόγους, ὅπως ὁ *Φαιδρος*, ὁ *Μένων* και ὁ *Τίμαιος*, στάθηκε μὲ ἰδιαίτερη προσοχή.

Ἄλλὰ μεταξὺ τοῦ Χέγγελ και τοῦ Πλάτωνος ὑπάρχουν σημαντικὲς διαφορές. Πρῶτον, διαφέρουν φιλοσοφικὰ στὸ ὑφος τοῦ γραπτοῦ λόγου τους. Ὁ Πλάτων, ἀκόμα και στοὺς πιὸ δύσκολους διαλόγους του, ὅπως ὁ *Παρμενίδης*, εἶναι σαφῆς, σαφέστατος, και χρησιμοποιεῖ συχνὰ —ἢ ἐπινοεῖ— μύθους και παραβολές, ποὺ στὸ *Συμπόσιο* ἢ στὴν *Πολιτεία* ἔχουν ἰσοδύναμο φιλοσοφικὸ νόημα και ποιητικὸ βάθος. Ὁ Χέγγελ, ἀντίθετα,



Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΕΓΓΕΛ

έκαμε τὴ φιλοσοφία δυσπρόσιτη στοὺς ἀναγνῶστες, ἀνιαρὴ ἢ τόσο δυσκολονόητη ποὺ διερωτᾶται κανένας, ἀν αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ σὲ ἐπιτήδευση ἢ σὲ ἀνικανότητα ὅμαλοῦ συνειδοῦ σκέψεων καὶ γλωσσικῶν ἐκφράσεων. Δεύτερον, ὁ Πλάτων ἀσκησε τὴ διαλεκτικὴ μόνον ὅπου τοῦ ἦταν ἀναγκαία γιὰ τὴ σύλληψη, πέρα ἀπὸ τὴν τυπικὴ λογικὴ, τῆς ταυτότητας ἢ τῶν ἀλληλεξαρτήσεων τῶν πιὸ ἀντιφατικῶν θεμελιακῶν ἐννοιῶν τοῦ Εἶναι καὶ τοῦ Κόσμου (βλ. Johannes Theodorakopoulos, *Platons Dialektik des Seins*, Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte, herausgegeben von Heinrich Rickert und Ernst Hoffmann, 1927). Ὁ Χέγγελ, ἀντίθετα, ὑπέταξε τὸ πνεῦμα του στὴ διαλεκτική, ζητώντας παντοῦ —ἀκόμα καὶ στὰ πράγματα, στὴν ἰστορικὴ πραγματικότητα— τὴν ἐπαλήθευση τῶν τριαδικῶν σχημάτων τῆς διαλεκτικῆς του. Ἐτοι ἄνοιξε τὸν δρόμο καὶ στὴν ὑλιστικὴ διαλεκτική. Τρίτον, οιζικὰ διαφορετικὲς εἶναι οἱ περὶ ἰστορίας θεωρίες τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Χέγγελ. Ὁ Κ. Ι. Δεσποτόπουλος παραθέτει στὴν πραγματεία του «Πλάτων καὶ Χέγγελ» (βλ. *Μελετήματα Φιλοσοφίας*, σειρὰ III, 1982) χωρία τῶν Νόμων τοῦ Πλάτωνος, ποὺ ἔρχονται σὲ εύθυτατη ἀντίθεση πρὸς τὴ θεωρία τοῦ Χέγγελ, ὅτι ἡ παγκόσμια ἰστορία —ἄρα καὶ οἱ πόλεμοι, οἱ καταστροφές, οἱ ἀφανισμοὶ λαῶν— εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς προοδευτικῆς λειτουργίας τοῦ «παγκόσμιου πνεύματος». Ὁ Πλάτων, παρατηρεῖ ὁ Κ. Ι. Δεσποτόπουλος, «δὲν ἀναγνωρίζει τὴν παγκόσμια ἰστορία ὡς τὸ παγκόσμιο δικαστήριο». Δὲν εἶχε, βέβαια, ὁ Πλάτων πίσω του, ὅπως εἶχε ὁ Χέγγελ, πολλοὺς αἰῶνες τεκμηριωμένης ἰστορίας. Ἀλλὰ καὶ ἀν θὰ εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ οἴξει τὴ ματιά του στὸ βάθος πολλῶν προηγούμενων αἰώνων, πρέπει νὰ θεωρηθεῖ βέβαιο, ὅτι δὲν θὰ κατέληγε στὴ θεωρία τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴν πορεία καὶ τὸν τελικὸ σκοπὸ τῆς παγκόσμιας ἰστορίας. «Ο μαθητὴς τοῦ Σωκράτους», λέει ὁ Κ. Ι. Δεσποτόπουλος, «παραμένει πάντοτε ἀρκετὰ κριτικός, ὥστε νὰ μὴ παρασυρθεῖ σὲ δογματισμοὺς γιὰ τὴν ἰστορία τῆς ἀνθρωπότητας». Οἱ καλύτερες σελίδες τῶν παραδόσεων τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνες, ποὺ δὲν ἐπηρεάζονται ἀμεσαὶ ἀπὸ τὴ διαλεκτική του. Ἡ μεταφορὰ τῆς διαλεκτικῆς ἀπὸ τὶς ἀντιφάσεις τῶν ἐννοιῶν στὶς ἀντιθέσεις μεταξὺ πραγματικῶν ἰστορικῶν γεγονότων εἶναι ἡ πιὸ ἀδύνατη πλευρὰ τοῦ φιλοσοφικοῦ οἰκοδομήματος τοῦ Χέγγελ.

Παναγιώτης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
(Μέλος τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν)



Π. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

LA PHILOSOPHIE DE HEGEL

Résumé

Ce sont des pages du 246ème chapitre de l'«Histoire de l'Esprit Européen» de Panayotis Canellopoulos. Ce chapitre a été écrit par l'auteur à son âge de quatre vingt quatre ans, quelques semaines avant sa mort.

Après la mention de la division tripartite de l'Esprit en «subjectif», «objectif» et «absolu», est présentée, commentée et critiquée la philosophie de l'Histoire notamment, telle qu'elle se dégage des ouvrages de Hegel, publiés par lui-même, ou de ses cours, publiés après sa mort. L'auteur en fait le commentaire et la critique en fonction de sa connaissance profonde de l'Histoire de la philosophie.

Dans le cadre de l'exposé de la doctrine hégélienne sur l'«Esprit absolu», l'auteur, malgré une attitude réservée quant à sa rectitude, ne manque pas de qualifier l'esthétique hégélienne de bien importante et claire. Il présente même et commente la classification par Hegel des diverses formes de l'art: comme appartenant à l'«art symbolique» (architecture), ou à l'«art classique» (sculpture) ou à l'«art romantique» (peinture, musique, poésie); de même que les variations historiques de cette classification, établies par référence aux grandes régions et périodes de l'Histoire de l'Humanité. Ensuite, il commente la conception de la religion par Hegel, en signalant la place médiane de celle-ci entre l'art et la philosophie dans la structure, selon Hegel, de l'«Esprit absolu». Et puis il présente l'«Histoire de la philosophie», telle qu'elle a été publiée par les disciples de Hegel, et il juxtapose la dialectique hégélienne à la dialectique platonicienne.

Panayotis KANELLOPOULOS
(Membre de l'Académie d'Athènes)

