

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ*

1. «Τί νὰ τὴν κάνω τὴν ἀλήθεια, ἀν δὲ εἶναι ἀλήθεια γιὰ μένα;» Πρόκειται, λέει ὁ S. Kierkegaard, «γιὰ τὴν ἀνεύρεση μιᾶς ἀλήθειας ποὺ θάναι ἀλήθεια γιὰ μένα, γιατὶ τί θὰ μοῦ χρησίμευε νὰ χτίσω ἐναν κόσμο, ὅπου δὲν θὰ ζοῦσα;». Καὶ ὁ Γιάσπερς, ποὺ θεώρησε τὴ σκέψη τοῦ δανοῦ στοχαστῆ καθαρτήριο γιὰ τὸ σύγχρονο κόσμο, ἔγραφε στὴ μελέτη «Προϋποθέσεις γιὰ μὰ φιλοσοφικὴ κατανόηση τοῦ Nietzsche», τὴν ὥποια μετέφρασε ὁ Π. Κανελλόπουλος γιὰ τὸ *AΦΘΕ* (ΣΤ 3 1935, 249-281): «στὴν κατανόηση μιᾶς φιλοσοφικῆς ἀλήθειας... προβάλλει ἐνα πιθανὸ γίγνεσθαι τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μου, σημειώνεται ἐνα ἔπονημα, μέσω τοῦ τρόπου κατὰ τὸν ὥποιο μοῦ ἀποκαλύπτεται τὸ ὄν, μιὰ ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μου» (273). Ὁ ἴδιος ὁ Γιάσπερς συμπλήρωνε τὴ σκέψη του μὲ μὰ ἐπιφύλαξη ποὺ ἀφορᾶ τὴν προϋπόθεση αὐτὴ γιὰ τὴν προσέγγιση τῆς ἀλήθειας, τὴν ἀπειλὴ δηλαδὴ ποὺ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἐνιαία μεταδοτικότητα καὶ στὸ τέλος γιὰ τὴν ἀλήθεια τὴν ἴδια. Καὶ ἀντιμετώπιζε τὸ πρόβλημα μὲ τὴ θεωρία του τῶν βαθμίδων τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἔξαρτησης τῆς κατανόησης ἀπὸ τὴ φύση τοῦ νοοῦντος.

‘Ο προβληματισμὸς αὐτὸς στάθηκε ἡ ἀφετηρία ν’ ἀναζητήσω στὶς μελέτες καὶ τὰ ἄλλα κείμενα τοῦ Π. Κανελλόπουλου, ποὺ ὑπάρχουν στὸ *AΦΘΕ*, ἐκεῖνες τὶς «ἔξωτερικεύσεις» —γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω ἐνα ὅρο ἀπὸ τὸ ἄρθρο στὸ ὥποιο ἀναφέρθηκα— οἱ ὥποιες (κι ἐδῶ ὁ προσανατολισμός μου τροποποιεῖ διορθωτικὰ τὸ θέμα τῆς κατανόησης) εἶναι δυνατὸν νὰ σημειώσουν τὸ ἔπονημα τῆς πνευματικῆς συνείδησης στοὺς σημερινοὺς ἀνθρώπους.

2. Στὰ 1971, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς πρώτης ἔκδοσης τῆς ‘Επετηρίδας τοῦ ΚΕΕΦ Φιλοσοφία, ὁ I. N. Θεοδωρακόπουλος ἔγραψε στὸ προλογικό του σημείωμα: «Πρὸ τοῦ Β’ παγκοσμίου πολέμου ... ἔξεδίδετο εἰς Ἀθήνας τὸ *AΦΘΕ* (1929-1940). Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ λεχθῇ σήμερα, ὅτι ἡ ἔκδοσις τοῦ Περιοδικοῦ ἐκείνου ἐσημείωσεν ἐποχὴν εἰς τὴν πνευματικὴν ζωὴν τοῦ

* Όμλια σὲ ἔκδήλωση τῆς ‘Ελληνικῆς Φιλοσοφικῆς Έταιρείας, στὴ μνήμη τοῦ Π. Κανελλόπουλου.



τόπου. Τοῦτο ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν συνεχιζομένην ζήτησίν του». Τὸ Ἀρχεῖον Φιλοσοφίας καὶ Θεωρίας τῶν Ἐπιστημῶν ὑπῆρξε «ἐκδοσις μᾶς διμάδος». Στὸ Ἀρχεῖο αὐτό, ὃπου ὁ Κανελλόπουλος εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ τέσσερα μέλη τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς (Ι. Θεοδωρακόπουλος, Μ. Τσαμαδός, Κ. Τσάτσος οἱ ἄλλοι τρεῖς) ὑπάρχουν 11 μελετήματα τοῦ Π. Κανελλόπουλου, 4 σύντομα ἀλλὰ μεστὰ κείμενα ποὺ γράφτηκαν μὲ ἀφορμὴ τὸ θάνατο τεσσάρων πνευματικῶν ἀνθρώπων, κριτικὰ σημειώματα γιὰ ἔργα τῶν: Ἐλευθερόπουλου, M. Weber, Π. Λεκατσᾶ, Θ. Παπακωνσταντίνου, J. Hersch, Γ. Σαραντάρη, Eberhard Zeller¹, καὶ δύο μεταφράσεις: «Ἡ ύποστασιακὴ Φιλοσοφία τοῦ Γιάσπερς» (τ. 117-45, 257-89, 361-94) καὶ «Ὁ μῦθος καὶ ἡ ζωὴ τοῦ W. Schütz» (Θ 45-56).

Τὰ 11 μελετήματα εἶναι στὴ γραμμὴ καὶ τῶν ἄλλων συνεργατῶν τοῦ Ἀρχείου, ποὺ ὅπως γράφτηκε στὸν Πρόλογο τοῦ Δ τ., ἀντιμάχονταν τόσο τοὺς ψευδοἴδεοκράτες, ὅσο καὶ τοὺς προπαγανδιστὲς τῶν «ύλιστῶν τῆς ιστορίας» (1933 Δ 1 11) — «φανατικοὺς κι ἀνήμπορους νὰ σταθοῦν σὲ ψηλὸ ἡθικὸ φιλοσοφικὸ ἐπίπεδο» (δ.π.). Τὰ μελετήματα αὐτὰ ἀποκαλύπτουν ὅ,τι εὔστοχα ὁ Ἀκ. Κ. Δεσποτόπουλος συνόψισε ώς κύριο γνώρισμα τοῦ Π. Κανελλόπουλου, «τὴν ἀγωνιστικὴν ἐτοιμότητα καὶ τὴν πνοὴν τῆς δημιουργίας» (Φιλοσοφία 15-16, 1985-1986, 530, Λόγος ποὺ ἐκφωνήθηκε στὴ Μητρόπολη στὶς 15.9.1986).

Εἰδολογικὰ τὰ μελετήματα αὐτὰ εἶναι:

6 μελέτες ποὺ ἀνήκουν στὴ Φιλοσοφία τῆς Ιστορίας:

- 'Ο γερμανικὸς ἰδεαλισμὸς καὶ αἱ ιστορικαὶ ἐπιστῆμαι, Α 183-201.
- Ιστορία καὶ πρόοδος. Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Κοινωνιολογίαν τῆς Ιστορίας, Δ 151-97.
- 'Η πρόοδος καὶ οἱ ἀρχαῖοι, Ε 118-36.
- 'Η Ιστορία τῆς Φιλοσοφίας ως Φιλοσοφία τῆς Ιστορίας, ΣΤ 218-28.
- Προβλήματα Φιλοσοφίας τῆς Ιστορίας, Ζ 1-34.
- Αἱ θεμελιώδεις περὶ Ιστορίας θεωρίαι, Ζ 1755-208, 2 57-89.

"Ἐνα μελέτημα πολιτικῆς φιλοσοφίας: 'Η οἰκονομία καὶ ἡ ἴδεα τῆς ἐλευθερίας, Β 445-79.

8 κοινωνιολογικὰ μελετήματα:

- 'Η κοινωνιολογία τοῦ Αὐγούστου Comte καὶ ἡ κριτικὴ τῶν γνωσεολογικῶν προϋποθέσεων αὐτῆς, Α 113-47.
- 'Ο ἀνθρωπος καὶ ἡ κοινωνία, Γ 150-70.
- Τὸ γλωσσικὸν ζήτημα καὶ αἱ ἐν Ἑλλάδι πνευματικαὶ κατευθύνσεις, Δ 263-274.
- Τὸ σύστημα τῆς Κοινωνιολογίας τοῦ Leopold von Wiese, Δ 277-288.

1. Βλ. 1930, Β 480-520, 1933 Δ 344-6, 1933 Δ 346-8, Δ 449-64, 4 106-13.



- 'Η κοινωνιολογία και οι ἐπὶ τὴν γένεσιν και διαμόρφωσίν της ἐπιδράσαντες πολιτικοὶ παράγοντες. Ἐναρχτήριο μάθημα 27.4.1933, Δ 371-386.
- 'Ο πνευματικὸς ἀνθρωπος και ὁ ὄχλος, Ε 213-220.
- 'Η Κοινωνιολογία ως ἐπιστήμη τῆς πραγματικότητος. 'Η θεωρία τοῦ Hans Freyer, Ε 292-330.
- 'Η πνευματικὴ νεοελληνικὴ κοινωνία, ΣΤ 1-41.

Στὸ χῶρο τῆς Νεώτερης Φιλοσοφίας ἀνήκουν τρία μελετήματα τοῦ Π. Κανελλόπουλου ποὺ δημοσιεύτηκαν στοὺς Δ, ΣΤ και Θ τόμο τοῦ Ἀρχείου: Τὰ δύο ἀφοροῦν τὸν K. Jaspers (Ἐξ ἀφορμῆς τῆς μελέτης τοῦ Karl Jaspers γιὰ τὸν Nietzsche). "Ἐνας ἀναγκαῖος ἐπίλογος (ΣΤ 281-284), και Ντεκάρτ και Γιάσπερς (Θ 93-98)· και τὸ ἔνα τοὺς Max Weber και Heinrich Rickert. Μιὰ σελὶς τῆς Ἰστορίας τοῦ πνεύματος, Δ 365-70.

Συχνὰ μαχητικὸς ὁ συνεργάτης τοῦ *AΦΘΕ* κινεῖται τὸ ἴδιο ἄνετα στὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας, ὅσο και στὴν Κοινωνιολογία, τὴν Πολιτικὴ Ἰστορία και τὴ νεώτερη Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας. Στὸ Ἀρχεῖον δὲν ὑπάρχουν μελετήματα συστηματικῆς Φιλοσοφίας και Ἰστορίας τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας — σ' αὐτὸν τὸν τελευταῖο χῶρο τὴν πρωτοκαθεδρία στὸ Ἀρχεῖον κρατοῦν ὁ I. N. Θεοδωρακόπουλος, ὁ Ραφαὴλ Δήμου και ὁ Δ. Καπετανάκης. 'Η Ἐπετηρίς τοῦ ΚΕΕΦ, ποὺ ὁ ἰδρυτὴς τοῦ Κέντρου και ἐμπνευστής της I. N. Θεοδωρακόπουλος θεωροῦσε συνέχεια τοῦ *AΦΘΕ*, φιλοξένησε μιὰ μοναδικὴ —και μὲ τὴν ἀξιολογικὴ σημασία τοῦ ὅρου ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀριθμητική— μελέτη μὲ τίτλο «Πλάτων και Δίων» (*Φιλοσοφία* 7 1977 111-162).

"Αν ἡ Ἰστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος εἶναι τελικὰ ἔνα ἔργο ἰστορικό, ὅπως ὁ ἴδιος τουλάχιστον ὁ συγγραφέας της τὴν χαρακτηρίζει, και μάλιστα μιὰ μὴ κριτικὴ Ἰστορία (Πρόλογος τοῦ 1976 I 8) τὸ ἔργο τοῦ Π. Κανελλόπουλου στὸ *AΦΘΕ* μαρτυρεῖ μιὰν ἐνασχόληση μὲ ποικίλα πνευματικὰ θέματα μὲ πολυδύναμο και διεισδυτικὸ τρόπο και ἀποτελεῖ παρουσία στὸ φιλοσοφικὸ στοχασμὸ ποὺ συχνὰ περνᾶ τὰ σύνορα τῆς καιρικότητας — εἶναι και πάλι αὐτὴ ἡ ὑπεριστορικὴ σκοπιὰ γιὰ τὴν ὅποια γίνεται λόγος στὴν Ἰστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος (V 37-38), ἀφοῦ μπορεῖ ἀκόμα, μισὸ περίπου αἰώνα μετὰ τὴ διακοπὴ τῆς ἔκδοσης τοῦ Ἀρχείου νὰ περνᾶ μηνύματα στοὺς δικούς μας προβληματισμούς.

"Ετσι ὅμως, ἀπὸ τὴν ἀποψη ἀυτὴ ὁ βαθύτερος λόγος ποὺ κατευθύνει τὶς ἐπιλογὲς τοῦ Π. Κανελλόπουλου εἶναι, ὅπως και στὴν Ἰστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ἡ συμβολὴ «στὴ γενικότερη ζωὴ τοῦ πνεύματος», ἡ ἔξαγωγὴ τῶν ὑπερκαιρικῶν νοημάτων ποὺ ἐμπεριέχονται στὶς διάφορες ἐκδηλώσεις τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ εἴτε αὐτὲς ἀφοροῦν τὴν Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας, εἴτε εἶναι ἀντιμετωπίσεις προβλημάτων, ὅπως εἶναι ἡ



παιδεία, ή γλώσσα, ή έλευθερία. Μὲ ἀπλούστερα λόγια: ἐκείνων τῶν προβλημάτων, ποὺ ἀφοροῦν τὴν παίδευση —γιὰ νὰ μεταφέρω στὴ γλώσσα μας τὸν ὅρο κουλτούρα— ἔννοιας ἀσύμβατης κατὰ τὸν Π. Κανελλόπουλο μὲ τὴν πρόοδο, ἔννοουμένη ως εὐθύγραμμη ἔξελιξη ποὺ ὑπονοεῖται μὲ τὸν ὅρο πολιτισμός.

Στὴν εἰσήγησή μου θὰ περιοριστῷ σὲ δρισμένες μόνο ἀναφορὲς στὶς μελέτες τοῦ Π. Κανελλόπουλου ἀπὸ τὸ ΑΦΘΕ, ὅπως σὲ μιὰ πρόδρομη ἀνακοίνωση, ἀποθησαυρίζοντας ἀκριβῶς τὰ σημεῖα, πού, ἐπειδὴ ἔχουν τὴ σφραγίδα τῆς εἰλικρίνειας καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς, μᾶς ἀφοροῦν πάντα ἴδιαίτερα. Γι' αὐτὸ καὶ ὀνόμασα τὴν εἰσήγηση αὐτὴ συνομιλία μὲ τὸν Π. Κανελλόπουλο. Ἡ συνομιλία εἶναι ἐπανάληψη τῆς δικῆς του συνομιλίας μὲ κορυφαίους τῆς φιλοσοφίας ἢ τῆς δικῆς του ἀνάληψης καίριων γιὰ τὴ ζωὴ φιλοσοφικῶν θέσεων.

Γράφει ὁ Π. Κανελλόπουλος γιὰ τὸν «μηρυκασμὸ τοῦ πνεύματος», ἀντλώντας ἀπὸ τὸν Γιάσπερ, τὸν «δυνατότερο ἐκπρόσωπο τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας», ποὺ «δὲν εἶναι σὰν ἐκείνους οἱ ὅποιοι ἔναντι ἔχουν εἰπωθεῖ (μὲ λέξεις μάλιστα λιγότερο πετυχημένες καὶ στεγνές) ... ποὺ εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους, πού, παρ' ὅλῃ τὴν ἐπίδραση... ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀπὸ ὅσους προηγήθηκαν, κατορθώνουν, ἀνατρέποντας τὴν χρονολογικὴ διαδοχὴ, νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ ἀναγκαῖοι γιὰ τοὺς προδρόμους των. Αὐτοὶ εἶναι οἱ μόνοι “ἄληθινοί”. Οἱ ἄλλοι εἶναι στὴν καλύτερη περίπτωση ἐπίγονοι, στὴν χειρότερη μηρυκαστικὰ τοῦ πνεύματος, ποὺ δὲν ἔχουν κάμει κὰν τὸν κόπο, ὅπως τὰ δμώνυμά των ζῶα, νὰ μασήσουν τουλάχιστον οἱ ἴδιοι τὴν τροφή, ποὺ ἔναμασοῦν καὶ ποὺ τὴν λιώνουν γιὰ νὰ τὴν προσαρμόσουν στὴν περιωρισμένην ἀντοχὴν τοῦ δικοῦ των στομαχιοῦ. Ὡ, πόσον ἔχουν πληθυνθεῖ στὴν ἐποχὴ μας αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι»².

Ο Π. Κανελλόπουλος δὲν καταδικάζει δίχως νὰ προτείνει ἔνα ὑπόδειγμα ὀρθῆς φιλοσοφικῆς συμπεριφορᾶς. Καὶ ὀρθὴ συμπεριφορὰ σημαίνει πράξη. Ἡ πράξη τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ ἴδια ἡ μετάγγιση τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν πράξη τῆς φιλοσοφίας ὅχι ὁ θεωρητικός της λόγος. «Τὸ μεγαλύτερο ἔργο ἐνὸς φιλοσόφου, πρέπει νὰ τὸ ἀναζητήσουμε —ὅσο κι ἀν φανεῖ παράξενο— ὅχι στὸ λόγο, ἀλλὰ σὲ μιὰ πράξη: στὴν πράξη ποὺ γίνεται ἔξω ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, γύρω του, πέρα ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ του ζωῆς. Ἀρκεῖ νὰ διαπιστώσουμε, ὅτι ἔνας φιλόσοφος ἔκαμε ἄλλους ἀνθρώπους

2. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς μελέτης τοῦ KARL JASPER, ΑΦΘΕ ΣΤ 3 1935 283. Ἡ μελέτη δημοσιεύεται στὸ ἴδιο τεῦχος σὲ μετάφραση τοῦ Π. Κ. δίχως ἔνδειξη τοῦ μεταφραστῆ ἀλλὰ ἀναφορὰ τοῦ ἴδιου τοῦ Π. Κ. στὸ σημείωμα «Ἐξ ἀφορμῆς...» ὅτι τὴν εἰσαγωγὴ τὴν μετέφρασε ὁ ἴδιος. Γιὰ τὸ θέμα βλ. ἐπίσης «Ἡ πρόοδος καὶ οἱ ἀρχαῖοι» 135.



νὰ “φιλοσοφήσουν”, νὰ φιλοσοφήσουν ἀληθινὰ καὶ πρωταρχικά, δηλαδὴ μέσα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους, ἀρκεῖ νὰ διαπιστώσουμε, ὅτι κατάφερε μιὰ τέτοια πράξη, γιὰ νὰ εἰποῦμε, ὅτι ὁ φιλόσοφος αὐτὸς εἶναι μεγάλος»³.

Ἐξάλλου ἡ πνευματικὴ διάρκεια, ποὺ ὀνομάζει ὁ Π. Κανελλόπουλος καὶ πράξη τῆς Φιλοσοφίας —καὶ ποὺ τὸν ἀπασχόλησε στὴν ἴστοριογραφία, ὥστε θέλει τὴ συγγραφή του γιὰ τὸ εὔρωπαϊκὸ πνεῦμα—, τὸ κατόρθωμα τῆς φιλοσοφικῆς διδαχῆς συλλαμβάνεται συγκεκριμένα καὶ μὲ τὴν ἴδεα τῆς πνευματικῆς κοινωνίας. Ὁ Π. Κανελλόπουλος ἀντιδιαστέλλει τὴν ἴδεα αὐτὴ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ζωὴ ὥστε ἡ πνευματικότητα ἀφορᾶ τὰ ἄτομα ἡ ἐλιτιστικὰ δρισμένους κύκλους καὶ τὴν ἀνοίγει στὴν ἐπικράτεια «λαοῦ δλοκλήρου»⁴.

Στὸ μελέτημα «Ἡ πνευματικὴ νεοελληνικὴ κοινωνία» ἀνιχνεύεται ἡ ἔννοια τῆς πνευματικῆς κοινωνίας τοῦ νεοελληνισμοῦ. Κι ἐδῶ ἡ ἔρευνα τοῦ τί εἶναι μεγάλος ὡς σχέση μεγάλου - διάρκειας στὸ παρὸν, ἀναδύεται στὸ πρόβλημα τῆς σχέσης τῶν νεοελλήνων —τοῦ παρόντος— μὲ τὸ κλασικὸ παρελθόν τους — τὸ ἐλληνικὸ κλασικὸ πνεῦμα. Ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ὥστε ἀρνιέται νὰ προσθέσει τὸ κατηγόρημα τοῦ μεγάλου στὸ θεωρητικὸ λόγο τῆς φιλοσοφίας, μετακινώντας τὸν στὴν πράξη τῆς ἔμπνευσης τοῦ φιλοσοφικοῦ σκέπτεσθαι στοὺς ἄλλους, λέει κατηγορηματικά:

«Οἱ μεγάλοι δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶναι μεγάλοι διὰ νὰ εἶναι παρόντες καὶ μετὰ τὸν θάνατόν των. Τὸ ὅτι “ὑπῆρξαν” δὲν ἀρκεῖ διὰ νὰ ἔξασφαλίσει εἰς αὐτοὺς καὶ σημερινὴν παρουσίαν. Ἡ ὑπαρξίς των ἔχει ἀνάγκην ἀνανεώσεως, ἔχει ἀνάγκην διαρκοῦς ἀναβαπτίσματος εἰς τὸ ἐκάστοτε παρόν, εἰς ἐκεῖνο εἰς τὸ δόποιον οἱ μεγάλοι τοῦ παρελθόντος προσέρχονται ὡς πλήρεις προσωπικότητες διὰ νὰ ζήσουν ἐκ νέου τὴν ζωὴν των» (11).

Ἐτσι ἡ πνευματικὴ διάρκεια νοηματοδοτεῖται ὡς ἀνανέωση, ἀναβίωση τοῦ πνεύματος, ζωντανὴ «πρὸς τὸν λαὸν ἐπαφή». Θάλεγα ὅτι ὁ Π. Κανελλόπουλος εἶναι ὁ στοχαστὴς τῆς πνευματικῆς ἀναβίωσης, ὥστε ἀκριβῶς ἄλλοι χαρακτηρίστηκαν ὡς φιλόσοφοι τῆς ζωῆς. Τὸ παράδειγμα τοῦ Κοραῆ, ποὺ χρησιμοποίησε τοὺς ἀρχαίους ὅχι «ὡς σύμβολα νεκρά», ἀλλ’ «ὡς στοιχεῖα ζωῆς» εἶναι προσφιλές στὸν Π. Κανελλόπουλο, ὥστε καὶ ἡ φαναριώτικη διανόηση.

Μὲ τὴν προϋπόθεση πάντα τῆς συμβολῆς στὴ ζωὴ καὶ συγκεκριμένα στὴν πνευματικὴ κοινωνία εἶδε ὁ Π. Κανελλόπουλος καὶ τὴ γυναίκα, κι

3. Ἡ πλάνη ὡς ἔξωτερικὸ βάθρο τῆς φιλοσοφικῆς ἀλήθειας (ἐξ ἀφορμῆς τοῦ βιβλίου τῆς JEANNE HERSCH, *L'illusion philosophique*, Paris 1936, ΑΦΘΕ 1937 I 106). Καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ εἶναι γιὰ μιὰ μαθήτρια τοῦ Jaspers «ποὺ ἀρκετὲς φορὲς ὡς τώρα μοῦ ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ νὰ μιλήσω ἐν δνόματί του» (106).

4. Ἡ πνευματικὴ νεοελληνικὴ κοινωνία ΑΦΘΕ ΣΤ 1935 I 2.



αύτὸ τὸ ἀναφέρω πάλι γιατὶ τὸ θέμα παραμένει ἐπίκαιο, παρὰ τὶς ὅποιες περὶ ἴσοτητας τῶν φύλων ρυθμίσεις: «ἡ στεγνότης καὶ στενότης τοῦ πνεύματος τῶν Ἑλλήνων εἰδικῶς ἀνδρῶν ὀδηγεῖ εἰς τὴν ὑποτίμησιν τῆς γυναικός, τὴν ὅποιαν δὲ Ἑλλην σπανίως θεωρεῖ ὡς ἀληθῆ τῶν ὑποθέσεων καὶ ἴδεων του μέτοχον, διὰ τῆς ὑποτιμήσεως δὲ τῶν γυναικῶν ὀδηγεῖ εἰς τὴν ἀχρήστευσιν ἐνὸς τῶν καλυτέρων ὀργάνων διὰ τὴν δημιουργίαν κοινωνίας πνευματικῆς»⁵. Συνεχίζω τὸ παράθεμα ἀποσπασματικά, δίχως σχόλιο, ἀφήνοντας τὸν Π. Κανελλόπουλο νὰ ζωγραφίζει σκηνὲς καὶ ἀπὸ τὴ σημερινὴ —σαράντα χρόνια μετὰ τὴν πρώτη ἐκφώνηση τῆς σκέψης του— πραγματικότητά μας. «Αἱ Ἑλληνίδες —ὅσαι βεβαίως εἶναι κοινωνικῶς ἀνεπτυγμέναι— εἶναι καὶ κατ’ οὐσίαν ἀνώτεραι τῶν ἀνδρῶν. Αὐτὸ εἶναι ἀληθέστατον καὶ ἐκδηλοῦται —πολλάκις τραγικώτατα— εἰς αὐτὴν τὴν οἰκογενειακὴν καὶ συζυγικὴν συγκεκριμένως ζωὴν, ἡ ὅποια κατὰ κανόνα ἐμφανίζει τὸν πομπώδη σύζυγον μὲ τὴν ἄμουσον καὶ ξηρὰν μεγαλοπρέπειάν του νὰ καταπνίγει... τὰς πνευματικὰς λεπτότητας τῆς γυναικός. Ἐπειδὴ ἄλλως τε εἶναι συνήθως οἱ ἀνδρες ἐν Ἑλλάδι καὶ κατ’ οὐσίαν κατώτεροι τῶν γυναικῶν, ὑποτιμοῦν τὰς γυναῖκας καὶ ἀποδίδουν σημασίαν εἰς τὸ νὰ ἐπιδεικνύουν τὴν ὑπεροχὴν των καὶ τὴν μοναρχικὴν εἰς τὴν οἰκογενειακὴν ζωὴν διάθεσίν των. Αἰσθάνονται μάλιστα εἰς ὥρισμένας περιπτώσεις φθόνον πρὸς τὰς γυναῖκας καὶ πρὸς τὴν εὔκαιμψίαν τοῦ πνεύματός των» (37-38).

Μέσα ἀπὸ τὰ δύο αἴτηματα: τὸ αἴτημα τῆς ζωῆς καὶ τὸ αἴτημα τῆς ὑψηλῆς πνευματικότητας, ποὺ παντρεύονται στὴ σκέψη τοῦ Π. Κανελλόπουλου, ὅπως ξεδιπλώνεται εἰδικὰ στὸ *AΦΘΕ*, καὶ εἶναι καὶ οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἔννοιας τῆς ἐπικοινωνίας, πρέπει νὰ καταλάβουμε καὶ τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ὅχι μόνο στὴ γλώσσα —τότε μέσα ἀπὸ τὸ «ἄλυτο», ὅπως τὸ ὀνόμαζε χάσμα ἀνάμεσα στὴν καθαρεύουσα καὶ στὴ δημοτική— ἀλλὰ καὶ στοὺς θεσμούς, π.χ. τὴν Ἀκαδημία —«νεαρὰν» τότε, δέκα χρόνων— στὴν ὅποια καταλόγιζε στενότητα πνευματική, εἰδικὴ ἐπιστημονικὴ ἐνασχόληση, ἀντὶ γιὰ τὴν προσπάθεια δημιουργίας γονιμότερων πνευματικῶν δεσμῶν.

Τὴν ἔλλειψη γενικότερης μεταξὺ τῶν μελῶν πνευματικῆς κοινωνίας, ποὺ διαπίστωνε στὴν Ἀκαδημία τοῦ 1935, ἔβρισκε ὅτι τὴ συνειδητοποιούσαν καὶ οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης προκειμένου γιὰ τὰ Πανεπιστήμια. Καὶ τότε ἤλπιζε ὅτι τὸ αἴτημά του θὰ μποροῦσε νὰ δρεῖ ἀνταπόκριση, στοὺς κύκλους ἐκείνων «οἱ ὅποιοι εἶναι ταγμένοι ὑπὸ τῆς Πολιτείας νὰ ἀσκοῦν τὴν ἀνωτάτην τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ διδασκάλου ἀποστολήν» (41), ἀπ’ ὅπου καὶ ἔβλεπε, ὅτι, ἀν οἱ συνειδητοποιημένοι φοιτητὲς καὶ οἱ εὐσυνείδητοι

5. Ἡ πνευματικὴ νεοελληνικὴ κοινωνία 36.



Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

διδάσκοντες ἀντάμωναν στοὺς «γενικώτερους πνευματικοὺς προσανατολισμούς, θὰ μπορούσαμε νὰ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι φερόμεθα πρὸς νέαν περίοδον τῆς νεοελληνικῆς ζωῆς» (41).

‘Ο Π. Κανελλόπουλος ἔζησε ὁ ἴδιος τὴ διάψευση τοῦ ὄραματός του, ὅπως βέβαια ἔζησε τὴ διάψευση καὶ ἄλλων ὑψηλῶν ὄραμάτων του. Εἶχε ὅμως ἀπὸ τὴν ἄλλη, μέσα ἀπὸ τὰ ὄρισμένα ἐκεῖνα φωτοσήματα τῆς πνευματικότητας ποὺ ἀποτελοῦν κάποιοι γνήσιοι λειτουργοὶ τοῦ πνεύματος, τὴ δυνατότητα νὰ μὴν ἀπελπίζεται, νὰ παραδειγματίζει ἀλλὰ καὶ νὰ στιγματίζει τὴ μικρότητα μὲ τὴν ὅποια ἡ μισαλλοδοξία περιβάλλει τοὺς πραγματικὰ γνήσιους πνευματικοὺς ἀνθρώπους. ’Αποσπῶ ἔνα χαρακτηριστικὸ καὶ πάντα ἐπίκαιρο γιὰ τοὺς Φώτους Πολίτηδες κάθε ἐποχῆς λόγο του: «Γνωστοὶ εἶναι πολλοί. ”Ολοι βέβαια εἶναι γνωστοί, ὅσοι γράφουν τὰ ὄνόματά τους μὲ γράμματα μεγάλα, πιὸ μεγάλα ἀπὸ τὰ γράμματα μὲ τὰ ὅποια ἔχει γραφεῖ τὸ ἔργο τους. Τὸ ὄνομα τοῦ Πολίτη δὲν εἶχε καμμιὰ κύρωση τυπική. ’Ηταν στερημένο ἀπὸ τίτλους μεγεθυντικούς. Δὲν ἦταν ὄνομα “καθηγητῆ” ἢ ... “ἀκαδημαϊκοῦ”. Κι ὅμως ὁ Φώτος Πολίτης ἀνῆκε στοὺς λίγους, δυὸ - τρεῖς ἀληθινοὺς καὶ οὐσιαστικὰ πνευματικοὺς ὄδηγοὺς τῶν νέων, ἀνῆκε στοὺς ἐλάχιστους ἐκείνους ποὺ ἔχρησίμευσαν γιὰ φῶς ἀληθινὸ μέσα στὸ σκοτάδι τῆς νεοελληνικῆς ζωῆς»⁶.

‘Ο Π. Κανελλόπουλος ἔγραψε στὸ *AΦΘΕ* 4 νεκρολογίες, γιὰ τοὺς: Friedrich Gundorf (Γ 1-6), Φῶτο Πολίτη (ΣΤ 78-81), Ἰωάννη Συκουτρῆ (Θ 111-112), Χαράλαμπο Τζωρτζόπουλο, (Ι 114-120). Γιὰ τὸν Χ. Τζωρτζόπουλο, τὸν Καθ. τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου στὸ Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, «ποὺ ἤξερε τὸν Πλάτωνα, τὸν Κὰντ καὶ τοὺς Νεοκαντιανοὺς ὅσο λίγοι ”Ἐλληνες“ καὶ εἶχε γράψει στὸ *AΦΘΕ* μιὰ «σοφὴ μελέτη γιὰ τὴν ποινὴ στὸν Πλάτωνα» ὁ Π. Κανελλόπουλος γράφει ἔνα σημείωμα μὲ τὸν τίτλο «”Ἐνας θάνατος, ἔνα παράδειγμα». Παίρνει μ’ αὐτὸ τὴν εὐκαιρία, ἔξαίροντας «τὴν ἀδάμαστη βούληση μὰ καὶ τὸν πλοῦτο τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος» τοῦ Χ. Τζωρτζόπουλου, νὰ πεῖ, ὅτι εἶχε «τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ δύο κύρια χαρακτηριστικὰ ποὺ λείπει ἀπὸ ἀρκετοὺς καὶ τὸ δεύτερο ἀπὸ τὸν πιὸ πολλοὺς ἐπιστήμονες τοῦ τόπου μας» (115). Καὶ ἔξηγε ὅτι τὸν παρουσιάζει στὸ ’Αρχεῖον «ἀπὸ διάθεση ἀντικειμενικὰ παιδαγωγική». Μιλώντας γιὰ τὶς δύσκολες συνθῆκες ζωῆς ποὺ εἶχε ὁ Τζωρτζόπουλος γράφει μὲ τρυφερότητα καὶ πικρία γιὰ τὴν πραγματικότητα μὲ τὴν ὅποια βρίσκεται ἀντιμέτωπος ἔνας ἄξιος ἀνθρωπος ποὺ ἐπιδιώκει τὴ δικαίωση τοῦ πνευματικοῦ του μόχθου: «Τὸ νὰ πεινάει ὁ νέος τῶν δεκαοχτὼ καὶ εἴκοσι χρόνων, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πάρει ἔνα δίπλωμα, εἶναι ἔνα φαινόμενο ἀρκετὰ συνηθισμένο στὸν τόπο μας, στὸν τόπο ποὺ οἱ φτωχοὶ ἔχουν

6. Φῶτος Πολίτης, *AΦΘΕ* 1935 ΣΤ 1 78.



άγνότερες φιλοδοξίες άπό τους πλούσιους. Τὸ νὰ πεινάει ὅμως ὡς τὰ τριανταπέντε κι ὡς τὰ σαράντα χρόνια του γιὰ νὰ μείνει —μ' ὅλες τὶς ἔξοχες ίκανότητές του— μακριὰ ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἀγορὰ καὶ νὰ μείνει ἀφιερωμένος ἀποκλειστικὰ στὴν “ἔρευνα”, αὐτὸ τὸ ἔξαιρετικὰ δύσκολο πρᾶγμα τὸ κατάφερε ἀπ' ὅσους ξέρω μόνο δ Τζωρτζόπουλος» (115).

Σίγουρα στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1933 ὡς τὸ 1986 δ Π. Κανελλόπουλος θὰ γνώρισε κι ἄλλους ποὺ πλήρωσαν ἀκριβὰ τὴν σωκρατικὴ τους ἀγάπη γιὰ τὴν προσωπικὴ τους καθαρότητα, γιὰ τὴν ἐπιμονὴ τους νὰ μένουν μακριὰ ἀπὸ τὴν «καθημερινὴ ἀγορά», νὰ «μὴ κολακεύουν ποτὲ στὴ ζωὴ τους κανέναν», θὰ γνώρισε κι ἄλλους «τραγικοὺς» ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν τὴν τραγωδία τοῦ πνεύματος ὡς τραγωδία ἀκριβῶς τῆς ἐλευθερίας, ὅπως ὁ ἴδιος τὴν ὅρισε στὸ μελέτημα «Ίστορία καὶ πρόοδος. Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν κοινωνιολογίαν τῆς ιστορίας» (Δ 1933 2 154): «‘Ο ‘Ελλην, ἀντιμετωπίζων τὰ πάντα ὡς παρόν, ἡσθάνετο τὸν κόσμον ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ ἑαυτοῦ του. Εἰς τοῦτο ἔγκειται ἡ ἐλευθερία, ἡ ὅποια διεῖπε τὴν συνείδησίν του, εἰς τοῦτο ἔγκειται καὶ ἡ τραγικότης, ἡ ὅποια συνίστα τὴν πρὸς τὸν κόσμον σχέσιν του. Τραγικὸς δὲν εἶναι εὶ μὴ μόνον ὁ ἐλεύθερος ἐκεῖνος ἀνθρωπος, ὁ ὅποιος θὰ ἡδύνατο νὰ ἐκλέξῃ καὶ πρᾶξιν ἀντίθετον ἐκείνης, τὴν ὅποιαν ἐλευθέρως ἔξετέλεσε. Τραγωδία δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν ἀνάγκην. Τραγωδία ὑπάρχει μόνον εἰς τὴν ἐλευθερίαν». Στὸ ἴδιο πλαίσιο ἐντάσσεται καὶ ὁ περήφανος ἔξομολογητικὸς λόγος του —ποὺ ἀποτελοῦσε ἄλλωστε καὶ ἕνα γενικότερο εἰδητικὸ γνώρισμα τοῦ Π. Κανελλόπουλου— στὸ μελέτημα «Ἡ πρόοδος καὶ οἱ ἀρχαῖοι»: «Μεταξὺ τῶν χαρακτηριστικῶν γνωρισμάτων μου εἶναι τὸ νὰ ὅμολογῷ δημοσίᾳ τὰς πλάνας, εἰς ἃς εἶχον ἄλλοτε περιπέσει. Ἡ στοιχειώδης αὐτὴ εἰλικρίνεια καὶ εὐσυνειδησία καὶ ἡ ὅποια ἔξω τουλάχιστον τῆς ‘Ελλάδος εἶναι ἔξαιρέτως διαδεδομένη, ...ἀποτελεῖ ἐν τῶν γνωρισμάτων μου ἐκείνων, διὰ τὰ ὅποια δικαιοῦμαι νὰ εἴμαι ὑπερήφανος» (1934 1, 134-135).

Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω ἡ βεβαιότητα σ' ὅσους γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ τὸν Π. Κανελλόπουλο μπορεῖ νὰ στηρίζεται καὶ στὶς ζωντανὲς συνομιλίες μαζί του, ὅπου ἐπανειλημμένα φανερωνόταν ἡ ἔγνοια του γιὰ τὶς δυσχέρειες ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ ἀφοσιωμένος μὲ τὴν ἔρευνα «στὴν πιὸ αὐστηρὴ καὶ ἀσκητικὴ σημασία τοῦ ὄρου» πνευματικὸς ἀνθρωπος, κυριότατα σήμερα ἀπὸ τὶς συναλλαγὲς καὶ τὴ μισαλλοδοξία ποὺ μαστίζει τὸν τόπο μας⁷.

7. Καὶ στὸ ‘Αρχεῖο καὶ στὶς προφορικὲς συζητήσεις του δ Π. Κ. δὲν ἐπαυσε νὰ ἐκφράζει καὶ τὴν ἀποστροφὴ του γιὰ τὴν κομματικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐπισσωρεύει δεινὰ στὴν παιδεία μας, βλ. π.χ. τὸ μελέτημα «Τὸ γλωσσικὸν ζήτημα καὶ αἱ ἐν ‘Ελλάδι πνευματικαὶ κατευθύνσεις» Δ 1933 3 176 (τὸ ἀσυμβίδαστο πνεύματος καὶ πολιτικῆς, ἡ αὔξηση τῆς ἀναρχίας, ποὺ ἀπορροσανατολίζει τὴν ἐλληνικὴ παιδεία).



Γι' αύτὸν τὸν πνευματικὸν ἄνθρωπον θὰ ξανάλεγε ὁ Π. Κανελλόπουλος τὰ ἴδια ἔκεινα λόγια μὲ τὰ δόποια ἔκλεινε τὸ σημείωμά του γιὰ τὸν Χ. Τζωρτζόπουλο: «ἄργησε πολὺ νὰ ἀμειφθῇ καὶ οἱ ταγμένοι νὰ τὸν ἀμείψουν τοῦ προσφέρανε πολλὲς ἀπογοητεύσεις. Τὰ ἴδια καὶ χειρότερα εἶχε πάθει κι ὁ μεγάλος πνευματικὸς ἥρωας Συκουτρῆς. Τὰ ἴδια παθαίνουν κι ἄλλοι. Γιατί τάχα; Γιὰ τοὺς περισσότερους βέβαια ἄνθρωπους εἶναι δύσκολη ἡ ἐπιτυχία στὴ σφαῖρα τῆς πνευματικῆς καὶ εἰδικώτερα τῆς ἀκαδημαϊκῆς ζωῆς. Γιατὶ ὅμως νὰ συμβαίνει, ὅσο πιὸ ἄξιος εἶναι κανείς, τόσο μεγαλύτερες νὰ εἶναι καὶ οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ δυσκολίες του, τόσο πιὸ δύσκολη καὶ πολὺ συχνὰ ἀνέφικτη ἡ ἀναγνώριση καὶ ἡ ἀμοιβή;» (120).

Τὴν μοίρα τοῦ ἐλεύθερου πνευματικοῦ ἄνθρωπου, πού, ἀκριβῶς γιατὶ εἶναι πνευματικὸς κι ἐλεύθερος κι ὅχι πνευματικὸς τυχοδιώκτης, μένει κι ἄλλιῶς ἀνένταχτος, δὲν θέλει νὰ ἐνταχτεῖ σὲ παρατάξεις, «οὔτε εἰς τοὺς μὲν οὔτε εἰς τοὺς ἄλλους ζητῶ νὰ ἀνήκω» (214), αὐτὴ εἶναι ἡ «ὅδυνηρή» ἀλήθεια — καὶ μένει «μόνος, ἔρημος, ἀστεγος» νὰ δέχεται τὶς ἐπιθέσεις καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ πολιτικὲς παρατάξεις τῶν ὀπαδῶν τοῦ ὑλικοῦ συμφέροντος, ἐρευνᾶ τὸ μελέτημα «‘Ο πνευματικὸς ἄνθρωπος καὶ ὁ ὄχλος’»:

«Συντετριψμένος ἵσταται ἀπέναντι τούτων ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ φωνή του πνίγεται ἀπὸ τὸν θόρυβον, ὁ δόποιος ἐπικρατεῖ εἰς τοὺς διαδρόμους τῆς ζωῆς (ὅλα δὲ μετεβλήθησαν εἰς “διαδρόμους”) ...» (216). Καὶ ὁ Π. Κανελλόπουλος ἀναθυμάται τὸν νόμο, ποὺ ὅπως λέει ὁ Ἀριστοτέλης στὴν Ἀθηναίων Πολιτείᾳ, ἔξεδωσε ὁ Σόλων: «ὅς ἂν στασιαζούσῃς τῆς πόλεως μὴ θῆται τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ' ἐτέρων ἄτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν», γιὰ νὰ ξεχωρίσει αὐτοὺς ποὺ «διὰ τὴν ραθυμίαν» ἀγαποῦν τὴν οὐδετερότητα ἀπὸ ἔκεινους τοὺς ἐλάχιστους ποὺ «δὲν εἶναι οὐδέτεροι, ἀλλ' ἔχθρικοὶ καὶ αὐστηροὶ πρὸς ὅλους, ὑφιστάμενοι καὶ τὰς ὕδυνηρὰς ψυχικὰς τουλάχιστον συνεπείας τῆς εἰς βαρεῖαν μόνωσιν συνισταμένης καταδίκης των». Μοίρα «τραγικὴ» τῶν πνευματικῶν ἄνθρωπων, ποὺ μέτοχός της ὑπῆρξε καὶ ὁ Πλάτων —ἀφοῦ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὸν παρεξήγησε — «ζῶν εἰς ἐποχήν, κατὰ τὴν ὅποιαν αἱ κοινωνικαὶ ἀντιθέσεις εἶχον προσλάβει μιρφὴν ἀνάλογον ἔκεινης, ὑπὸ τὴν ὅποιαν καὶ σήμερον... ζεῖ καὶ στενάζει ἡ ἄνθρωπότης, μὴ δυνάμενος νὰ ἀνήκει εἰς οὐδεμίαν τῶν παρατάξεων, διετύπωσε τὴν κοινωνικὴν καὶ πολιτικὴν ἰδεολογίαν του, κατὰ τρόπον ὁ δόποιος οὔτε πρὸς τὰ συμφέροντα τοῦ κρατοῦντος καθεστῶτος, οὔτε ὅμως πρὸς τοὺς ὑποστηρίζοντας ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του τὴν ἀπόλυτον καὶ μηχανικὴν ἴσοτητα συνεδιβάζετο, ἴσοτητα τὴν ὅποιαν ἐπέκρινεν εἰς τοὺς Νόμους ως τὴν “μέτρῳ ἵσην καὶ σταθμῷ καὶ ἀριθμῷ”». Ο Π. Κανελλόπουλος συμπεραίνει: «οἱ παρατάξεις δρίζουν τὸ ὑψιστό ἀγαθὸ ποὺ δόθηκε στὸν ἄνθρωπο, τὴν προσωπικότητα».

‘Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος τοῦ Ἀρχείου Φιλοσοφίας καὶ Θεω-



ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ Α.Φ.Θ.Ε.

ρίας τῶν Ἐπιστημῶν εἶναι ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος καὶ ὅλου τοῦ ἔργου του· ἔνας πνευματικὸς ἄνθρωπος, πού, ὥπως ὁ Φῶτος Πολίτης —τοῦ ὅποίου θρήνησε τὸ χαμό στὰ 1935 μὲ λόγια ἀποκαλυπτικὰ τῶν δικῶν του ἀκριβῶς κατευθύνσεων— ζήτησε «νὰ προχωρήσει μὲ βήματα σταθερὰ καὶ θέληση ἀνδρικὴ στὴ γενικότερη καὶ πέρα ἀπὸ κάθε πλαισιο εἰδικῆς ἐκδηλώσεως τοῦ πνεύματος καθολικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἡθικοπνευματικῶν προβλημάτων τῆς ἐποχῆς μας καὶ τοῦ τόπου μας, χτύπησε δεξιὰ κι ἀριστερὰ» (γιὰ παράδειγμα καθαρευουσιάνους καὶ δημοτικιστές, σχολαστικοὺς κι ἀπαίδευτους) μὲ τὴν ἀκαμψία τοῦ γεννημένου κριτοῦ⁸. Τὸ ἔργο του στὸ Ἀρχεῖον καταφέρνει ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀποψη ν’ ἀποδυθεῖ τὴν κατηγορία ποὺ οἱ συνεργάτες τοῦ Ἀρχείου είχαν τὸ φόρο, στὰ 1933, ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς προσάψουν: ὅτι δηλαδὴ κρατιοῦνται σὲ «περήφανη ἀπομόνωση ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς, ὥπως τὸ πρόβλημα τῆς ἴστορικῆς μας συνείδησης, τὸ πρόβλημα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τὸ πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς τέχνης» (Δ 1 IV). Γιατὶ καὶ μ’ αὐτὰ τὰ προβλήματα ἀσχολήθηκε ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ἀλλ’ αὐτὸ θὰ φανεῖ σὲ ἄλλη πληρέστερη μελέτη.

Θὰ κλείσω αὐτὴ τὴν εἰσήγηση μὲ τὴν καταληκτήρια παράγραφο τοῦ σημειώματος τοῦ Π. Κανελλόπουλου γιὰ τὸ Φῶτο Πολίτη. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγάπησε τόσο πολὺ τὴν καθολικὴ πνευματικότητα γιὰ τὴν καθολικότητά της, τὴν νεότητα γιὰ τὴν ἀσίγαστη ἐτοιμότητα καὶ ἀγωνιστικότητά της καὶ τὴν ἐπικοινωνία γι’ αὐτὰ ὅλα ἀκριβῶς, μένει «νέος καὶ ώραιος στὴ μνήμη μας».

“Αννα ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
(Αθήνα)

ENTRETIENS AVEC PANAYOTIS KANELLOPOULOS DE L'ARCHIVE DE PHILOSOPHIE ET DE THÉORIE DES SCIENCES

Résumé

L'Archive de Philosophie et de Théorie des Sciences, la Revue fondée en Grèce en 1929 par J. Théodoracopoulos, K. Tsatsos, I. Tsamados et P. Kanellopoulos, comprend 11 études de P. Kanellopoulos, 4 articles concernant des personnalités éminentes de l'époque et deux traductions («La

8. 1935 1 ΣΤ 80.



Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

Philosophie existentielle» de Jaspers et «Le mythe et la vie» de W. Schütz).

Les traits caractéristiques des études sont: le refus du fanatisme —qui fait que l'auteur repousse également l'idéalisme inauthentique et le matérialisme intransigeant— le souffle créateur et la méthode critique et militante. Les études appartiennent: à la Philosophie de l'Histoire, la Philosophie Politique, la Sociologie et la Philosophie Contemporaine.

Le but de toutes ces études est le même que celui du grand ouvrage de P. Kanellopoulos *Histoire de l'esprit européen*, à savoir la contribution à «la vie, en général, de l'esprit», la poursuite du sens —qui dépasse le cadre de la temporalité— de diverses manifestations de la réflexion philosophique.

Les remarques critiques de P. Kanellopoulos gardent une actualité surprenante. C'est pourquoi j'ai voulu intituler cette investigation de sa pensée philosophique «Entretiens». D'une manière vivante et directe P. Kanellopoulos, traitant de ceux qui «ruminent» les idées, des représentants de la vie spirituelle qui n'approfondissent pas tout ce qu'ils puisent dans le trésor de l'esprit et qui sont incapables d'inspirer l'amour de la philosophie, soutient que la Philosophie est dans son essence amour de la sagesse et capacité d'éveiller les consciences; que la vraie philosophie est actualisée non pas seulement au sein des groupes restreints, mais au sein du peuple entier.

L'étude «La société néohellénique spirituelle» permet à Kanellopoulos de s'interroger sur le rapport entre le passé et le présent de l'hellenisme et de soutenir que ce rapport doit être vivant et créateur. Le même esprit dynamique et critique gouverne l'idée du respect de la femme qui pour Kanellopoulos —pour cet esprit libre et juste déjà à l'époque de la renaissance de la vie spirituelle en Grèce— contribue parfaitement à la vie sociale, et l'idée de l'exigence de la purification morale des Institutions (p. ex. devoirs des enseignants universitaires).

Ces idées P. Kanellopoulos les a vues incarnées par des personnages de son temps et il a su les mettre en relief dans ses écrits pour ériger des modèles des gens «tragiques qui vivent la tragédie de l'esprit comme tragédie de la liberté». L'homme libre, le dévoué de l'esprit est nécessairement «seul, solitaire, sans feu ni lieu»; il ne consent pas à s'abriter sous un parti, dans les couloirs de la vie. Kanellopoulos se souvient de Platon et d'Aristote et opte pour la préservation de la personnalité, c'est-à-dire de la liberté et de la dignité de l'esprit, bien suprême de l'homme.

Anna KÉLESSIDOU
(Athènes)

