

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

### ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ\*

Μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ μνημόσυνο ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐταιρεία ἐκπλήρωσε χρέος εὐλάβειας πρὸς τὸν πρῶτο Πρόεδρό της καὶ ὑστερα ἐπίτιμο Πρόεδρό της, ἔξοχο πνευματικὸ ταγὸ τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ.

Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εἶχε τὴ μοῖρα νὰ διανύσει ὀλόκληρο σχεδὸν τὸν εἰκοστὸ αἰώνα, τὸν μεγαλουργὸ στὸ πεδίο τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς, τὸν σπαραγμένο ἀπὸ δύο φρικτοὺς μεγάλους πολέμους καὶ ὀργωμένο ἀπὸ τὴ δίνη τεράστιων κοινωνικῶν μεταβολῶν καὶ ἡχηρῶν πνευματικῶν φευγάτων. Ἐξησε τὶς καίριες δεκαετίες τοῦ πολυδύναμου καὶ πολύπλαγκτου αὐτοῦ αἰώνα μὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ μὲ συναισθηματικὴ δόνηση ἀλλὰ καὶ μὲ ἴστορικὴ δράση ἀποτελεσματική, στὸ πεδίο ἰδιαίτερα τῆς παιδείας. Η παιδευτικὴ λειτουργία του εἶχε ἀνεκτίμητη συμβολὴ γιὰ τὴν ἀνύψωση τῆς στάθμης τοῦ πνευματικοῦ βίου στὴ χώρα μας. Τὸ συγγραφικὸ ἔργο του ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει πνευματικὰ πολύχυμο, ἐκφραστικὰ πολύτροπο, ἵκανὸ πάντοτε νὰ προσανατολίζει εῦδια τὶς συνειδήσεις.

Πρώτιστα, πρέπει νὰ ἔξαιρεται ἡ ἀποφασιστικὴ συμβολή του, γιὰ τὴν ἀναγέννηση τῆς φιλοσοφίας τοῦ δικαίου στὴ χώρα μας, ἀπὸ τὸ 1930 ἥδη, ἔτος τῆς ὑφηγεσίας του. Ἐξ ἄλλου, ὅμως, ἡ διδασκαλία καὶ τὸ συγγραφικὸ ἔργο του ἀποτέλεσαν ἐστία πνευματικότητας μὲ ἀνταύγεια καὶ πέραν τοῦ χώρου ἀπλῶς τῶν νομικῶν σπουδῶν.

Ως πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος ἦταν ὁ Κωνσταντίνος Τσάτσος ἡ ζωντανὴ σκέψη καὶ ὁ παλλόμενος λόγος. Κατόρθωνε ὥστε οἱ ἀκροατές του νὰ εἶναι ὅχι δέκτες μόνο, ἀλλὰ καὶ συμμέτοχοι στὸν είρημὸ τῶν λογισμῶν του. Στὴν ἀπὸ καθέδρας διδασκαλία, καὶ ἰδιαίτερα στὸ περίφημο

\*Λόγος καταληκτήριος τοῦ ὀργανωμένου ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐταιρεία ἐπιστημονικοῦ Μνημοσύνου τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου, τὴν 5 Δεκεμβρίου 1989, στὴν αἴθουσα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρείας Ἀθηνῶν. Κύριοι διμιλητὲς ἦταν ὁ Ἰωάννης Ἀραβαντινός, ὁ Δημήτριος Ἀνδριόπουλος καὶ ὁ Λίνος Μπενάκης.



«Φροντιστήριο Τσάτσου» είχαν άξιοποιηθεῖ τὰ πνευματικά του προσόντα: ή φιλοσοφική συγκρότηση και ή λογοτεχνική προπαίδεια, ή διαλεκτική εύκινησία και ό ἐκφραστικὸς πλοῦτος, και ἀκόμη ή εὐχέρεια νὰ ξυπνάει πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα και νὰ διανοίγει πνευματικοὺς ὁρίζοντες, ή ἔξοχη τέχνη του γιὰ τὴν ἄσκηση και τὴν ἀποδοχὴν κριτικῆς.— Ἐχω μετάσχει κατὰ καιροὺς και σὲ ἄλλους «κύκλους» πνευματικῶν ἀνθρώπων, και στὴν Ἑλλάδα και στὴ Γαλλία. Δὲν ἔζησα ὅμως ποτὲ σὲ τόσο γνήσια πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, ὅπως στὸ Φροντιστήριο ἐκεῖνο τῶν ἑτῶν 1931-1940. Στὸν χωρόχρονο ἐκεῖνο ἀναπνέαμε τὸν ἀέρα τῆς φιλοσοφίας: μὲ διάλογο αὐθεντικό, μὲ ἀντιμετώπιση ωςικὴ τῶν μεγάλων τῆς προβλημάτων. Οἱ συζητήσεις κάποτε ἦταν ὀξύτατες, μὲ βαθύψυχες ἐντάσεις και ζωηρὲς ἀντιγνωμίες, χωρὶς ὅμως νὰ θραύεται ἡ ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη. Ἡ ἔξισορροπητικὴ ἐπέμβαση τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου ἔξασφάλιζε τὴ συναγωγὴ τῶν ἀπορητικῶν ἔστω πορισμάτων, χωρὶς διαταραχὴ τῆς γαλήνης τῶν πνευμάτων, ἀν και νεανικῶν.

Ἄπὸ τὸ 1946 και ὕστερα, ὅπως και πρὶν ἀπὸ τὸ 1930, τὸ πνεῦμα τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου ἐκφράζεται προπάντων μὲ τὸν γραπτὸ λόγο του: ώς ποίηση και ώς κριτική, ώς φιλοσοφικὴ πραγματεία και ώς κομψὸ και μεστὸ δοκίμιο, ἀκόμη ώς ἐργασία μεταφραστική. Πολὺ δύσκολο εἶναι στὸν ἀναγνώστη ν' ἀποφανθεῖ γιὰ τὴ συγκριτικὴ ἀξία τῶν πολλαπλῶν αὐτῶν μορφῶν πνευματικῆς δημιουργίας τοῦ πρεσβύτερου τῆς ἐνδοξῆς τριανδρίας, τῆς ἀνακαινιστικῆς τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὸ 1930 και ὕστερα. Και μόνο ἐπιτρέπεται νὰ λεχθεῖ ὅτι συχνὰ ἡ ποίησή του εἶναι ραντισμένη ἀπὸ τὸ νάμα τῆς φιλοσοφίας, και ὅτι συχνὰ ἐπίσης ἡ ποιητικὴ χάρι προσθέτει θέλγητρο στὰ δοκίμιά του. Και τότε, ἡ παλαιὴ ἀντίθεση τῆς φιλοσοφίας πρὸς τὴν ποίηση φαίνεται σὰν ὑπερνικημένη σχεδόν, ἡ μᾶλλον σὰν μεταβλημένη σὲ ἀγαστὴ μεταξύ τους σύμπνοια, ὅπως κατ' ἔξοχὴν στὸ βιβλίο τοῦ 1974 *Διάλογοι σὲ Μοναστήρι*. Ἐκεῖ προβάλλονται ἀποσταγμένοι στοχασμοὶ εἴτε διηθημένα βιώματα ἐνὸς φιλοσοφημένου ἀνθρώπου, βυθισμένου μὲ πνευματικὴ περισυλλογὴ στὴ μύχια ὑπαρξή του, και ἀποφασισμένου, σὰν γιὰ ἔξομολόγηση, νὰ ἐκφράσει τὴ συγκομιδὴ τῆς ἐμπειρίας τοῦ βίου του μὲ ἡθικὴ διαύγεια.

Ἡ ἔκταση ὅμως τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου του εἶναι δισεπόπτευτη. Ἡ ἐμπεριστατωμένη ἀναφορὰ στὴ σύστασή του ὑπῆρξε ἄλλης ὥρας μέλημα (17 Μαΐου 1988, στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν).

Τώρα, ἐξ ἄλλου, ἐπιβάλλεται νὰ μὴν ἀποσιωπήσω τὴ μοναδική του σεμνότητα. Ὁ προικισμένος αὐτὸς ἀνθρωπος, ἀν και ἀπὸ τὰ νεανικὰ χρόνια του εἶχε δρέψει ἀριστεῖες και πρωτεῖα, και εἶχε στὴν ὥριμη ἡλικία του ἐνωρὶς ἀποκτήσει πανελλήνιο κῦρος και γόητρο, δὲν παρασύρθηκε ὅμως ποτὲ σὲ προπέτεια και σὲ μεγαλαυχία, παρὰ τὴν ἐπίγνωσή του



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

άρχηθεν, δτι άνήκει στὴν δμοταξία τῶν ἐκλεκτῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος.

Αὐτὸς ὑπῆρξε δὲ Κωνσταντίνος Τσάτσος: φιλοσοφημένος ποιητής, αἰσθαντικὸς φιλόσοφος, ταλαντούχος διδάσκαλος, βαθυστόχαστος συγγραφέας, εὔσυνείδητος πολιτικός, ἀνθρωπος μὲ νπαρεξιακὴ ἀγωνία συχνά, μὲ προσήλωση ὅμως στὸ καθῆκον πάντοτε, διάκονος τοῦ πνεύματος μὲ αὐθορμησία καὶ πειθαρχία. Ἡ 8η Ὁκτωβρίου 1987, τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆς του, δὲν εἶναι καὶ τελευταία ἡμέρα τῆς πνευματικῆς ἀκτινοδολίας του.

Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  
(Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)

