

## ΜΝΗΜΗ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τὸ Κέντρο Φιλοσοφίας, μὲ τὴ συμπλήρωση 88 χρόνων ἀπὸ τὴ γέννηση καὶ 7 ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ ἀείμνηστου ἰδρυτοῦ καὶ πρώτου Προέδρου τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς του Ι. Ν. Θεοδωρακοπούλου, πραγματοποίησε στὶς 29.2.1988 ἐκδήλωση στὸ Ἰσόγειο τῆς ὁδοῦ Ἀναγνωστοπούλου 14, μὲ διμιλητὲς τούς: Ἀκαδημαϊκὸ κ. Κων. Δεσποτόπουλο, κ. Ἀννα Ἀραβαντινοῦ-Μπουρλογιάννη, κ. Δημ. Παπαδῆ καὶ τὴ Διευθύντρια τοῦ Κέντρου κ. Ἀννα Κελεσίδου. Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ι. Ν. Θ. Ἀγαπημένη μου Χαιλδερέργη διάβασε ἡ κ. Ἀριστέα Μοϊδίνη-Γκαδέρα.

Συναχθήκαμε σήμερα γιὰ νὰ τιμήσομε τὴ μνήμη τοῦ Ἰωάννου Θεοδωρακοπούλου, ἔξοχου ἀνδρός, καὶ ἄλλωστε δημιουργοῦ τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, μὲ τὴν πολύτιμη συμβολὴ τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου Κωνσταντίνου Τσάτσου.

Εἶναι σήμερα ἔπτὰ χρόνια καὶ ἐννέα ἡμέρες, ἀφότου ἔπαυσε ὁ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος νὰ μᾶς ἐμψυχώνει μὲ τὴν παρουσία του. Συναχθήκαμε ὅμως σήμερα, 29 Φεβρουαρίου, γιατὶ ὁ τιμώμενος εἶχε τὴν ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο ὑπαγορευμένη ἴδιορρυθμία, ἡ γενέθλια ἡμέρα του νὰ ἔρχεται μόνο ἀνὰ τέσσερα χρόνια.

Ἡ σύναξη αὐτὴ δὲν εἶναι παρέκβαση ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ Κέντρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Σεμνὴ ἐκδήλωση Μνημοσύνης, ἀποτελεῖ πρώτιστα ἐκφραση εὐλάβειας, γνήσιας καὶ ὀφειλόμενης. Ἄλλὰ ὁ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος ἀνήκει αὐθεντικὰ στὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία. Τιμᾶται ἄρα, καὶ ἀξίζει νὰ τιμᾶται ὅχι ως δημιουργὸς ἀπλῶς τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, ἀλλὰ προπάντων ως κορυφαῖος ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας στὸν αἰώνα μας, καὶ ἀκόμη ως πρωτουργὸς τῆς ἀναστυλώσεως τοῦ γοήτρου καὶ τῆς ἀναπτύξεως τῶν σπουδῶν τῆς φιλοσοφίας στὴν ἀρχαία κοιτίδα της, ἥδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου.

Ἐμφανίσθηκε τότε, νέος ἀκόμη, ὁ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος, καὶ μὲ τὸ πνευματικό του παράστημα παρουσίασε τὸ μέγεθος τῆς φιλοσοφίας. Τὸ ὑφος καὶ τὸ ἥθος τῆς διδασκαλίας του ἔπειθαν, ὅτι ἡ ἀληθινὴ παιδεία εἶναι ὁρθὴ «περιαγωγὴ» τῆς ψυχῆς καὶ τὸ φιλοσοφικὸ μάθημα εἶναι πνευματικὸ ἄθλημα.



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Είχε ό Λακεδαιμόνιος Καθηγητής εύτυχήσει νὰ σπουδάσει φιλοσοφία στὸ ἐμπνευσμένο περιβάλλον τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Χαϊδελβέργης. Ἐκεῖ ἀνδρώθηκε πνευματικά. Δὲν ἀπορροφήθηκε ὅμως ἀπὸ τὴ γερμανικὴ φιλοσοφία. Δὲν ἀφέθηκε νὰ ἔκγερμανισθεῖ, ἐνῶ τόσοι ἄλλοι «φράγκεψαν» μὲ τὶς σπουδὲς στὴν Ἔσπερία. Ὁσο καὶ ἀν ἀφομοίωσε τὶς σπουδαιότερες ἐπιτεύξεις τῆς γερμανικῆς φιλοσοφίας, ἔμεινε ὅμως πιστός, καὶ μὲ τρόπο γόνιμο, στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία, καὶ στοχάσθηκε ώς αὐτοδύναμος φιλόσοφος.

Καὶ αὐτὸ ἀξίζει νὰ τονισθεῖ. Καὶ ἀξίζει ἐπίσης νὰ τονισθεῖ ὅτι ὁ Θεοδωρακόπουλος δὲν ὑπῆρξε ἀπλῶς ἰστορικὸς τῆς φιλοσοφίας, ὑπῆρξε προπάντων ἀκέραια φιλόσοφος. Ἀκέραια φιλόσοφος ἦταν, καὶ ὅταν πραγματευόταν θέματα ἰστορίας τῆς φιλοσοφίας. Ἡ διακονία του πρὸς τὸν Πλάτωνα, ἔργο ἐπιβλημένο καὶ ἀπὸ τὴν παιδευτικὴ ἀποστολή του, εἶχε ὅχι ἀπλῶς ἰστορικό, ἀλλὰ συστηματικὸ μᾶλλον χαρακτῆρα.

Ο Καθηγητής Θεοδωρακόπουλος εἶχε τὸ χάρισμα ἔξ ἄλλου νὰ γοητεύει τοὺς ἀκροατές του καὶ νὰ κατορθώνει τὴ μύησή τους στὴ φιλοσοφία, μὲ τὸν βαρυσήμαντο καὶ πολυδόνητο λόγο του, φιλοσοφικὸ μαζὶ καὶ ποιητικό. Ἡδη στὰ πρῶτα ἔργα του προβάλλει ἔκδηλα ἡ ἐντονη συζωή του μὲ τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα, ὅπως καὶ ἡ ἐνδογένεια καὶ πολυδύναμη πρόσδαση τοῦ φιλοσοφικοῦ λογισμοῦ του καὶ λόγου του.

Ίδοὺ ἐκφράσεις του, ἀπὸ τα βιβλία του *Θεωρία τοῦ Λόγου* καὶ *Ai ἀρχαὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς Ἰστορίας*, γραμμένα το 1927 σὲ ἥλικία εἴκοσι ἑπτὰ μόλις ἔτῶν: «‘Ο λόγος εἰσέρχεται ἀπείρως εἰς τὴν Ἰδέαν..., ἡ Ἰδέα,... ἀναχωρεῖ ἀπείρως ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ λόγου», «δ χρόνος, ώς αἰτία καὶ ἀρχὴ τῶν χρονικῶν,... είναι, καθ’ ἑαυτὸν θεωρούμενος, ἄχρονος»· ἡ μεταφυσικὴ «δογματικός τις πόθος περιβαλλόμενος τὸ πρόσχημα τοῦ λόγου», «ἡ ἐλευθερία,... ἡ θλάσις ἐκείνη τοῦ συνειδότος, καθ’ ἣν ἀρνεῖται τὴν κατ’ αἰσθησιν καὶ κατ’ ἐπιθυμίαν ζωὴν καὶ θέτει ἑαυτὸ κατὰ λόγον καὶ νόμον αὐτοφυᾶ».

Ἄς μὴ ἔεινίζει ἡ τότε καθαρεύωσα τοῦ πρὸν ἀπὸ ἐλάχιστα χρόνια ριζαρίτη. Ἀπὸ τὸ 1930 ὅμως ὁ Θεοδωρακόπουλος ἀρχισε νὰ γράφει στὴ δημοτική, καὶ πολὺ σύντομα ἔγραφε σὲ τόνο ὑψηλό, μὲ πυκνότητα καὶ γλαφυρότητα, καὶ μὲ πλοῦτο λέξεων ἐκφραστικότατων, ἀντλημένων ἀπὸ τὴ γλῶσσα τοῦ ἀγροτικοῦ λαοῦ στοὺς αἰῶνες τῆς δουλείας, ἡ καὶ ἄλλων, βαθυσήμαντων, μὲ ἥλικία κάποτε ὅμηρική.

Τὸ φιλοσοφικὸ ἔργο τοῦ Θεοδωρακοπούλου ἔκτείνεται ὅχι μόνο στὴ γνωσιολογία καὶ στὴν ἡθική, ἀλλὰ καὶ στὴ φιλοσοφία τῆς ἰστορίας, καὶ στὴν ἰστορία τῆς φιλοσοφίας καὶ σὲ ἄλλους κλάδους τῆς φιλοσοφίας. Δὲν εἶχε καμιὰ ἐκζήτηση πρωτοτυπίας ὁ Θεοδωρακόπουλος, εἶχε ὅμως πάντοτε προσωπικὸ τόνο στὴ θέση τῶν προβλημάτων καὶ ὑπεύθυνο τρόπο



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

στὴν ἀντιμετώπισή τους. Ὁταν πολὺ συχνὰ πρωτότυπος, ἀν καὶ εἶχε κρατήσει φιλοσοφικὴ στάση μᾶλλον κλασσική. Μὲ τὸ ἔργο αὐτὸ κατόρθωσε ἐπὶ τουλάχιστον πενήντα χρόνια, καὶ χρόνια δύσκολα, νὰ ἀρδεύσει μὲ καθαρὸ νᾶμα φιλοσοφίας τὸ ἔδαφος τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, τὸ πολὺ αὐχμηρό, γύρω στὰ 1928, ἀπὸ σχολαστικισμό, ψυχολογισμό, κοινωνιολογισμό.

Εἶναι δύσκολο νὰ φαντασθοῦμε, ποιὰ θὰ ἦταν ἀκόμη καὶ σήμερα ἡ κατάσταση τῶν φιλοσοφικῶν σπουδῶν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς τὴν ἀποφασιστικὴ συμβολὴ τοῦ Θεοδωρακοπούλου. Εἶναι ὅμως δύσκολο ἐπίσης νὰ φαντασθοῦμε τὴν κρίσιμη αὐτὴ παιδευτικὴ δράση τοῦ Θεοδωρακοπούλου, ἀν δὲν εἶχε στηριχθεῖ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν ἐνεργότατη συμπαράσταση τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου καὶ τοῦ Παναγιώτη Κανελλοπούλου, καὶ ἀν δὲν εἶχε ὑπάρξει ἡ γόνιμη συνεργασία τῆς ἔνδοξης αὐτῆς πνευματικῆς τριανδρίας, ἥ καὶ ἡ ἀπότοκή της δοκιμώτατη ἐργασία, μὲ ἄκρο ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴ φιλοσοφία, τῶν ἀμεσῶν μαθητῶν καὶ τῶν τριῶν. Ὁ μελλοντικὸς ἰστορικὸς τῆς ἑλληνικῆς παιδείας πρέπει νὰ μὴν ἀγνοήσει τὸ καίριο ἔργο τοῦ Θεοδωρακοπούλου καὶ τῶν δύο στενῶν συνεργατῶν καὶ φίλων του.

Ἐμψυχωνόταν ὁ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος ἀπὸ τὴ ζείδωρη πίστη πρὸς τὴ φιλοσοφία, καὶ ἀπὸ τὴν πεποίθηση ὅτι αὐτὸς κατ’ ἔξοχὴν ἐκπροσωποῦσε τὴ φιλοσοφία στὸν γενέθλιο χῶρο της, ὅτι αὐτὸς ἦταν ὑπεύθυνα καὶ χαρισματικὰ ταγμένος στὴ διακονία της ὡς ὁ πρῶτος Ἱεραρχικὰ λειτουργός της. Ἐξ ἀλλου ἡ μεγαλοφροσύνη αὐτὴ ἦταν συνυφασμένη στὴ συνείδησή του μὲ ἵση ταπεινοφροσύνη, καὶ μὲ βαθειὰ ἐπίγνωση τῶν δρίων τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο.

Οχι ἄσχετη πρὸς τὴ μεγαλοφροσύνη αὐτὴ ἦταν ἡ συναισθηματικὰ οἰζωμένη καὶ μεταφυσικὰ ἐδραιωμένη πολύτροπη μέριμνά του γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ. Προνομιακὸ θέμα τῆς πολύτροπης αὐτῆς μέριμνας ἦταν ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, κάτι ἄξιο νὰ ὑψωθεῖ σὲ νέα Μεγάλη Ἰδέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐχω καὶ ἄλλοτε ὅμιλήσει, καὶ μάλιτα ἐκτενέστερα γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννου Θεοδωρακοπούλου. Σήμερα θὰ ὅμιλήσουν προπάντων νεώτεροί μου γιὰ τὸ ἴδιο θέμα. Καὶ πιστεύω, θὰ δικαιωθεῖ καὶ ἀπὸ τὸ λόγο τους ἡ πεποίθηση τοῦ μεγάλου διδασκάλου τους, ὅτι ἦταν ὁ φιλόσοφος κατ’ ἔξοχὴν τῆς σύγχρονής του Ἑλλάδας, ὁ ταγμένος νὰ ἐφορεύει στὴν παιδεία τοῦ λαοῦ της, ὡς ἄξιος λειτουργὸς τῆς φιλοσοφίας.

Κ. Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  
(Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)

