

MNΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

‘Ο σύντομος λόγος μου γιὰ τὸν ’Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο δὲν μπορεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ εἶναι οὕτε κὰν ὑπαινικτικὴ ἀναφορὰ στὸ ἀπειροσέλιδο καὶ πολύπλευρο φιλοσοφικό του ἔργο. Διάλεξα νὰ πάρω ἀφορμὲς ἀπὸ δύο ἔξομολογητικὰ κείμενα, ποὺ ἐκφράζουν καὶ τὸ φιλοσοφικὸ πιστεύω τοῦ ’Ι. Ν. Θ.: Τὸ πρῶτο εἶναι ‘*Η φιλοσοφία ως μαρτυρία τῆς ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας*, ποὺ παρουσιάστηκε γαλλικὰ στὸ Συμπόσιο τῆς Βέρονης (Μάρτιος 1973) τῆς Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP) καὶ δημοσιεύτηκε ἐλληνικὰ (σὲ μετάφρασή μου) στὴ *Φιλοσοφία* 4 (1974), 485-490, τὸ δεύτερο εἶναι τὸ στερνό του βιβλίο ’*Αγαπημένη μου Χαϊδελβέργη* τοῦ 1980. ’Η αἰτία τῆς προτίμησής μου εἶναι φανερή: τὰ κείμενα αὐτὰ εἶναι λόγοι ζωῆς — δ ’Ι. Ν. Θ. ὑπῆρξε ὁ νεοέλληνας φιλόσοφος τῆς ζωῆς. Τὰ κείμενα, ὅπως καὶ ὁ πρόλογος στὴ μεγάλη τετράτομη *Eἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία*, φανερώνουν ὅτι γιὰ τὸν ’Ι. Ν. Θ. *Φιλοσοφία καὶ Ζωὴ* —ὅπως εἶναι καὶ ὁ τίτλος μιᾶς συλλογῆς μελετημάτων του (1967)— ἡ μ’ ἄλλα λόγια στοχασμὸς καὶ πράξη, ἀφοῦ ἡ φιλοσοφία εἶναι πράξη, ἀποτελοῦν ἀξεδιάλυτη ἐνότητα, δὲν εἶναι, ὅπως συχνὰ σ’ ἐκπροσώπους τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας, ’Ιανὸς μὲ δύο πρόσωπα. Τὸ κάθε τι, γνώσεις, φιλοσοφικὲς θεωρίες, ἔχει γιὰ τὸν ’Ι. Ν. Θ. ἀφετηρία τὴ ζωῆ.

Τὸ δεύτερο κείμενο θὰ μοῦ δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ τιμήσω μὲ τὸ λόγο τοῦ ἴδιου τοῦ τιμώμενου δύο ἄλλους κορυφαίους τοῦ πνεύματος ποὺ θρηνήσαμε πρόσφατα, τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο καὶ τὸν Κωνσταντίνο Τσάτσο.

Στὸ ‘*Η φιλοσοφία ως μαρτυρία τῆς ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας* δ ’Ι. Ν. Θ. ταυτίζει τὴ μύησή του στὴ *Φιλοσοφία* μὲ τὴν ἐπικοινωνία του μὲ τὴν ἐλληνικὴ φύση. Αὐτὸ ἔγινε κιόλας ἰστορικὰ μὲ τὴ γέννηση τῆς Φιλοσοφίας στὴν ’Ελλάδα, μὲ τοὺς πρώτους Φυσιολόγους. ’Ο ἴδιος δ ’Ι. Ν. Θ. στὰ *Φιλοσοφικὰ καὶ Χριστιανικὰ Μελετήματά του* (’Αθῆναι 1973², 12) δηλώνει: «Τὸν ἀνθρωπὸ τὸν μορφώνει ἐπίσης καὶ μάλιστα ἀκατάπαυστα ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὴ Φύση». Καὶ στὸ κείμενο στὸ ὅποιο ἀναφέρομαι ἀπαντᾶ ἡ συνδυαστικὴ πρόταση: «‘*Η αἰσθηση τῆς ζωῆς, μέσα σ’ αὐτὸ ποὺ οἱ ’Ελληνες ὠνόμασαν κόσμο, ἔγινε σὲ μένα ἀμεση συνείδηση τοῦ ὑπάρχειν, τῆς προσωπικῆς ἐγκόσμιας παρουσίας μου*».



‘Η δεύτερη μεγάλη μύηση, ποὺ ἔγινε ὅταν ὁ ’Ι. Ν. Θ. ἦταν 22 χρόνων, μὲ τοὺς κλασσικοὺς Γερμανοὺς φιλοσόφους, ἀπηχεῖται συναρπαστικὰ καὶ στὰ ἔργα *Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα* (1970⁵, 5) καὶ *’Αγαπημένη μου Χαϊδελβέργη*.

Κι ἐδῶ, ὅπως στὸ προηγούμενο στάδιο ἀλλὰ καὶ στὸ ἐπόμενο, ἡ μύηση δὲν εἶναι παθητικὴ ἀποδοχή, ἀλλ’ αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ θεμελιακὴ στὸ ἔργο τοῦ ’Ι. Ν. Θ. συμπεριφορά: διαλογικὴ σχέση, σχέση πρόσωπο μὲ πρόσωπο. ‘Ο φιλόσοφος τῆς ζωῆς ὑπῆρξε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐπικοινωνιακὸς ἀναζητητὴς τῆς φιλοσοφικῆς γνώσης. Ἔτσι γνώρισε τὴν πλατωνικὴ διδασκαλία, τρίτο μεγάλο σταθμὸ τῆς πνευματικῆς του ἀνέλιξης κι ἔτσι ἀνέστησε τὸν Πλάτωνα γιὰ τοὺς ἄλλους: «Τὸ πλατωνικὸ ἔργο δὲν μοῦ δόθηκε ως κάτι τὸ τελειωμένο, τὸ σχηματοποιημένο, ὅπως κάθε γραπτὸ ἔργο, ἀλλ’ ως ἔμψυχος λόγος. Ἔγινα σύγχρονος τοῦ Πλάτωνα, συνέζησα μὲ τὴ σκέψη του, ὅπως λίγα χρόνια πρὶν ἡ φύση εἶχε γίνει γιὰ μένα ἡ ἐκφραστὴ τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς».

Ζωὴ καὶ διάλογος συνδέονται ἀρρηκτα καὶ δημιουργοῦν τὰ πραγματικὰ γεγονότα τοῦ πνεύματος· γνώση, πράξη, τέχνη, διδασκαλία εἶναι γιὰ τὸν ’Ι. Ν. Θ. φανερώματα τῆς ψυχικῆς ζωῆς ως διαλόγου. Τὴν πραγμάτωση τοῦ διαλόγου στὴ διδασκαλία καὶ στὸ γραπτὸ ἔργο τὴ γνωρίζουν καλὰ οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μελετητὲς τοῦ ’Ι. Ν. Θ. «Ο μαθητὴς τοῦ ’Ι. Ν. Θ. (ἔγραφα σὲ μιὰ μελέτη μου γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ Προσώπου στὸ ἔργο τοῦ ’Ι. Ν. Θ.)¹ ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ σκέψη τοῦ δασκάλου —στὶς δυό της ὅψεις ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὴ διπολικότητα τῆς ψυχῆς— καὶ ως προφορικὸς λόγος-“ἔργον” καὶ ως γραπτός-“θεωρία”, εἶναι πρόσωπο ποὺ ἐπικοινωνεῖ. Κανένα ἀπὸ τὰ δύο εἶδη τοῦ πνευματικοῦ μονισμοῦ... δὲν στάθηκε τόσο ἰσχυρό, ώστε νὰ τὴν προσθάλει: οὔτε ἡ ὑπαγωγὴ τῆς ζωτικότητας στὸ λόγο, ποὺ καθιστᾶ τὴ σκέψη ἀφηρημένη... ἄψυχο διανοητικὸ κατασκεύασμα, οὔτε ἡ ὑπεροχὴ τοῦ βιωματικοῦ, ποὺ ἀποδυναμώνει τὸ λόγο, ἀλλὰ ἡ ἰσοτιμία λόγου καὶ ζωῆς». Η κατάκτηση τοῦ λόγου πραγματώθηκε ἀπὸ τὸν ’Ι. Ν. Θ. στὴν τέταρτη φάση τῆς πνευματικῆς του πορείας μὲ τὴν μελέτη τῆς καντιανῆς λογικῆς καὶ τῆς λογικῆς τοῦ Rickert. Απότοκος αὐτῆς τῆς ἐνθουσιαστικῆς συνάφειας μὲ τὴ λογικὴ ὑπῆρξε τὸ ἔργο *Platons Dialektik des Seins* (1927) ποὺ δημοσιεύτηκε στὴ σειρὰ τῶν *Χαϊδελβέργιανῶν πραγματειῶν Φιλοσοφίας καὶ Ιστορίας τῆς Φιλοσοφίας*. Γιὰ τὸν Rickert καὶ τὸ ἔργο πάνω στὴν πλατωνικὴ διαλεκτικὴ μὲ πολλὴ γλαφυρότητα μιλᾶ ὁ ἴδιος ὁ ’Ι. Ν. Θ. στὸ *’Αγαπημένη μου Χαϊδελβέργη*.

“Ομως αὐτὸς ὁ σταθμὸς δὲν εἶναι ἕνα σταμάτημα σὲ μονόδρομο. Τὸ ἄλλο τοῦ λόγου δὲν εἶναι ὅπως τὸ μὴ ὄν, ἀντίθετο στὸ ὄν, ἀλλ’ ἔτερον, κι ἡ

1. *Φιλοσοφία* 4, 1974, 490 κ.μ.



ἀλήθεια τῆς λογικότητας δλοκληρώνεται μὲ τὴ θέα τοῦ μυστικοῦ. Ὁ Πλάτων διασώζεται ἀλλὰ καὶ ὑπερβαίνεται ἀπὸ τὸν ἔξηγητή του Πλωτίνο. Τὸ ἔργο *Plotins Metaphysik des Seins* (1928) γεννιέται τὴν περίοδο κατὰ τὴν δούια ἡ ἐμπειρία τοῦ μυστικοῦ ἐπιβάλλεται, ὅπως προηγούμενα ὁ ἔρως τοῦ λογικοῦ, ὡς νέα ἐμπειρία φιλοσοφικῆς ζωῆς. Ὅμως, ὅπως δὲν ἀφήνει κανεὶς δριστικὰ μιὰ παλιὰ ἀγάπη γιὰ μιὰ νέα, οἱ πνευματικοὶ δρίζοντες τοῦ Ἰ. Ν. Θ. δὲν ἀλλάζουν μὲ ἀρνήσεις, πλαταίνουν συνεχῶς, ἐνῷ ἡ ζωὴ ἔσαναπαίρνει τὸ πρωτεῖο ὡς χῶρος προβλημάτων ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν στοχαστὴ ὅχι θέαση ἄλλ' ἀντιμετώπιση. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μέγα θέμα τῆς γλώσσας, ὅλα τὰ μεγάλα προβλήματα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, παιδεία, δλιγανθρωπία τῶν Ἑλλήνων, ἀνάγκη ἀνάπτυξης αὐτόχθονης βιομηχανίας καὶ ἐπιβίωσης μετὰ τὴν εἰσόδο στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἀγορά, ὑπῆρξαν ἀντικείμενα τοῦ κριτικοῦ διαφωτιστικοῦ στοχασμοῦ τοῦ Ἰ. Ν. Θ. Τὸ ἔργο *Φιλοσοφία καὶ Ζωὴ* εἶναι, θὰ ἔλεγα, ὡς πρὸς τὸ σημεῖο αὐτό, ὁ πρακτικὸς λόγος τοῦ θεωρητικοῦ ἔργου *Σύστημα Φιλοσοφικῆς Ήθικῆς*. Καὶ τὸ ἔνα καὶ τὸ ἄλλο ἀποκαλύπτουν καὶ πάλι τὴ γνησιότητα τοῦ στοχασμοῦ τοῦ Ἰ. Ν. Θ., ὅταν κάνει διαπιστώσεις ἡ προτείνει ἀντιμετωπίσεις.

Τὸ 1979 εἶχα γράψει μιὰ μελέτη γιὰ τὸ «πρόβλημα τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας στὸν Ἰ. Ν. Θ.», ποὺ δημοσιεύτηκε τελικὰ στὴν πρώτη ἐπέτειο τοῦ θανάτου του (*Παρνασσὸς ΚΔ'*, 1982, σσ. 227-235). Ἀπὸ τὸ κείμενο αὐτὸ θὰ ἀποσπάσω τὰ σημεῖα ποὺ θεωρῶ ὅτι ἐμπεδώνουν ἀκριβῶς τὴν παραπάνω ἀποψην καὶ δείχνουν πόσο πρωτοποριακὴ ὑπῆρξε ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ γλωσσικοῦ προβλήματος ἀπὸ τὸν Ἰ. Ν. Θ. Ἀξιοθεωρητικὸς εἶναι ὁ τρόπος τῆς ἀπάντησης στὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας: παλαιὸ καὶ νέο δὲν θεωροῦνται ἀντίμαχα, ἀλλὰ συναγωνιστικὰ γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς τρίτης βαθμίδας: «νὰ δημιουργήσουμε» (τὸ παράθεμα εἶναι ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Ἰ. Ν. Θ. «Διημοτικισμὸς καὶ πνευματικὸς νεοπλουτισμός», ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ *ΑΦΘΕ Ε'*, I, 1934, 9) «μὲ τὸ ἀληθινὸ πνεῦμα τοῦ δημοτικισμοῦ ὅλα στὴν πνευματικὴ μας ζωὴ... νὰ ἀναβαπτίσουμε ὅλο τὸ ἴστορικὸ εἶναι τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸ πνεῦμα τοῦ δημοτικισμοῦ, γιατὶ δημοτικισμὸς σημαίνει στὴν οὐσίᾳ του καὶ στὴ ρίζα του μετουσίωση τῶν περασμένων καὶ μαζὶ δημιουργία καινούργιων μορφῶν τοῦ πνεύματος».

Τὸ 1975 ὁ Ἰ. Ν. Θ. ὑποστήριζε καὶ στὴν πράξη —ώς Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ ἐκπαιδευτικό μας πρόβλημα— τὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς στὸ Γυμνάσιο, μὲ στόχο τὴν καλλιέργεια μιᾶς ὑψηλῆς δημοτικῆς παράλληλα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς δημοτικῆς. Πρὸν 13 χρόνια ἀριθμοῦσε ὁ φιλόσοφος στοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων τὴν ἀθέτηση τῆς κλασσικῆς παιδείας καὶ τὴ συνενοχὴ μας στὸν ἀφελληνισμὸ τῆς Δύσης (οἱ θέσεις δημοσιεύτηκαν στὸ μελέτημα «Παιδεία καὶ Γλώσσα», *Παρνασσὸς ΙΘ'*, 1977).



‘Ο ’Ι. Ν. Θ. ἔδειξε πολυφωνικά ὅτι ὁ συννελληνισμός, ποὺ διατηρήθηκε στοὺς αἰῶνες μὲ τὴ σπουδὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τὴ μετάληψη τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, μειώθηκε ἀφάνταστα στὴν ἐποχὴ μας, γιὰ νὰ παραμείνει σὲ ἵδεες ποὺ ἔγιναν οἰκουμενικές, ὅπως ἡ ἐλευθερία, καὶ σὲ ὅρους, ὅπως ἡ δημοκρατία «ποὺ ἀκούγεται», γράφει ὁ ’Ι.Ν.Θ. («Τί πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς μας», *Παρνασσός ΙΓ'*, 1971, 219) «σήμερα στὶς γλῶσσες ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς καὶ εἶναι καὶ ἀμετάφραστη», ἡ ἡ φιλοσοφία, «ὅρος ἐπίσης ἀμετάφραστος, καθολικὸς καὶ παγκόσμιος» (δ.π. 220).

Μὲ θαυμαστὴ ὁξυδέρκεια ὁ ’Ι. Ν. Θ. ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὸ παιδευτικὸ πρόβλημα εἶναι πρώτιστα πρόβλημα ἥθους, σωστῆς πρόσθασης στὰ ἀρχαῖα κείμενα, καὶ μετάδοσης τῶν νοημάτων κι ὅχι τεχνικὸ πρόβλημα ἀνοικειότητας πρὸς τὴ γλωσσικὴ μορφή τους: «‘Ο λόγος γιὰ νὰ φτάσει στὴν ψυχὴ τοῦ νέου χρειάζεται τὸ δεύτερο ἐρμηνευτικὸ λόγο τοῦ δασκάλου καὶ αὐτὸς ὁ λόγος πρέπει νὰ εἶναι ὅμολογος πρὸς τὸν πρῶτον. Γιατὶ ἀποτύχαμε ὡς τώρα στὴ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων γραμμάτων; Διότι δὲν κατορθώσαμε νὰ δημιουργήσουμε δεύτερο ἐρμηνευτικὸ λόγο ὅμολογο μὲ τὸν λόγο τῶν κειμένων. Δὲν φταῖνε λοιπὸν τὰ κείμενα, ἀλλὰ ἐμεῖς ποὺ δὲν κατωρθώσαμε νὰ τὰ πλησιάσουμε καὶ τελικῶς ἐφθάσαμε στὸ ἀπεγνωσμένο πράγματι διάβημα νὰ τὰ ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὰ γυμνάσιά μας» (Παιδεία καὶ γλώσσα, 162).

‘Ο φιλόσοφος τῆς ζωῆς εἶναι ὁ διορατικὸς στοχαστὴς ποὺ ἀντιμετώπιζε τὸ φαινόμενο τῆς ζωῆς ὡς ἀδιάλειπτη ἐνότητα παρελθόντος, παρόντος καὶ μέλλοντος. Τὸ παρὸν διασώζεται μὲ τὴ δημιουργικὴ συναίρεσή του πρὸς τὸ ἀξιακὸ παρελθόν, ποὺ ἀνοίγει εὔοίωνη προοπτικὴ στὸ μέλλον. Τὸ παρελθόν, τοῦ τόπου καὶ τῆς προσωπικῆς ζωῆς, δὲν εἶναι γραμμικὸ ἀλλὰ τόπος δρώμενων. Αὕτὸ τὸ τελευταῖο, ἔνα χρόνο πρὸιν μισέψει ἀπὸ τὴ ζωὴ τὸ ξανάζησε νοσταλγικὰ καὶ στοργικὰ ὁ ’Ι. Ν. Θ. καὶ τὸ ἀνέστησε μ’ ἔνα αὐθόρμητο γράψιμο στὸ τελευταῖο του βιβλίο *’Αγαπημένη μου Χαιδελβέργη*: «Μὲ τὴν ἡλικία συνήθως περιορίζεται ἡ προοπτικὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ μέλλον καὶ ὁ νοῦς του γυρίζει συχνότερα πρὸς τὰ πίσω. Πολλὲς φορὲς κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία, σὲ ὡρες κάποιας ἡρεμίας καὶ ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὴν τύρων τῆς ἡμέρας, ὁ νοῦς μου ἐγύριζε στὴν περίοδο τῶν σπουδῶν μου καὶ σχεδὸν ἀθέλητα, δίχως συγκεκριμένο σκοπό, περιεργαζόταν ὠρισμένα γεγονότα». Ἔτσι ἀρχίζει προλογίζοντας —τὸ Νοέμβρη τοῦ 1980— τὸ *’Αγαπημένη μου Χαιδελβέργη* ὁ ’Ι. Ν. Θ.

Πρόκειται γιὰ τὴν ἐποχὴ τῶν σπουδῶν του, «ἐποχὴ ποὺ ἔχει μιὰ μοναδικὴ θέση μέσα στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου καὶ... περιβάλλεται ἀπὸ κάτι πού, σιγά-σιγά, γίνεται μέσα του μῦθος ἡ θρύλος». Αὕτὸ τὸν κόσμο τοῦ θρύλου ἥθελε νὰ παραδώσει μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου του. Στὸ βιβλίο



δεσπόζουν, συνταιριασμένα ὅπως στὴν κλασικὴ τραγωδία, δ τόπος καὶ τὰ πρόσωπα μᾶς συγκεκριμένης περιόδου σὲ μιὰ πράξη μὲ τέλος: Ἡ Χαϊδελβέργη, ὁ Henrich Rickert, ὁ Karl Jaspers, ὁ φιλόσοφος τοῦ καφενείου Krall Kurt Wildhagen, ἡ Θεοδώρα Τσάτσου, (τίτλοι ἀντίστοιχοι τῶν κεφαλαίων).

Σ' αὐτὴ τὴν σύντομη ἀναφορὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιμείνω στὴν ἀνάπλαση τῆς φιλίας τοῦ Ἰ. Ν. Θ. μὲ τὸν Π. Κανελλόπουλο καὶ τὸν Κ. Τσάτσο, ποὺ περιγράφεται ἐπίσης στὸ ἴδιο βιβλίο. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀξίζει νὰ διαβαστεῖ παράλληλα μὲ τὸ δοκίμιο τοῦ Π. Κανελλοπούλου «Heidelberg, ὁ χρυσὸς κρίκος τοῦ πνευματικοῦ δεσμοῦ μας», ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντίνο Τσάτσο (Ἀθῆναι, Νομικαὶ Ἐκδόσεις Σάκκουλα, 1980), κι ἀποσπάσματά του μὲ τίτλο «Σελίδες γιὰ τὸν Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο» δημοσιεύτηκαν στὸ Ἀφιέρωμα στὸν Ἰ. Ν. Θ. τῆς Φιλοσοφίας, τοῦ περιοδικοῦ πού, μαζὶ μὲ τὸ Κέντρο Φιλοσοφίας, ἵδρυσε ὁ Ἰ. Ν. Θ. Ἡ Φιλοσοφία, σύμφωνα μὲ τὸν ἰδρυτή της, εἶναι τὸ φιλοσοφικὸ περιοδικὸ ποὺ συνεχίζει τὸ Ἀρχεῖον Φιλοσοφίας καὶ Θεωρίας τῶν Ἑπιστημῶν, τὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ ποὺ ξεκίνησαν οἱ τρεῖς ἀγαπημένοι τῆς Χαϊδελβέργης τὸ 1928 καὶ συνέχισαν γιὰ ἔντεκα χρόνια. Γιὰ τὸ Ἀρχεῖον ἔγραψε ὁ Π. Κανελλόπουλος: «Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδος, στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ αἰώνα μας, ἦταν πολὺ ζωηρή. Ἄλλα ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἕνα φῶς, ποὺ δὲν ἦταν ἀρμονικὰ διάχυτο. Τὸ προκαλοῦσαν ἀστραπὲς ποιητικῶν πνευμάτων ἢ σκόρπιες ἀκτίνες θεωρητικοῦ λόγου, ποὺ δὲν ἀποτελοῦσαν πυκνὲς δέσμες, διαμορφωμένες ἐνότητες. Ἔτσι ἀποφασίσαμε, τὸ 1928 —ὅ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος, ὁ Κωνσταντίνος Τσάτσος καὶ ἐγώ— νὰ ἐκδώσουμε ἕνα φιλοσοφικὸ περιοδικό, ποὺ σκοπός του θά ταν νὰ προσφέρει στοὺς ἀναγνώστες, προπάντων στοὺς νέους, τὰ μέσα καὶ τὰ κριτήρια γιὰ μιὰ ὑπεύθυνη ἐκλογὴ τοῦ πνευματικοῦ δρόμου, ποὺ δ καθένας τους θ' ἀποφάσιζε ν' ἀκολουθήσει. Τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ τὴν εἶχε ὁ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος».

Αννα ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

