

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΔΡΟΥ

Στή σημερινή μας έκδήλωση εἰς μνήμην 'Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου, δόκτορος μὲ τὴν προσφορά του στὸ χῶρο τῆς φιλοσοφίας ἐδίδαξε καὶ ἐμυσταγόγησε γενεὲς δλόκληρες, θεώρησα σκόπιμο νὰ παρουσιάσω στὸ ἔξοχο ἀκροατήριο, στὸ δόκτορο ἔχω τὴν ἴδιαίτερη τιμὴ καὶ τὴ μεγάλη χαρὰ νὰ ἀπευθύνομαι, ἵνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀγαπημένα του θέματα, ὅπως εἶναι 'Ο μύθος τῆς ψυχῆς τοῦ πλατωνικοῦ Φαίδρου'.

Κατὰ τὸν 'Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο «δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει λόγος γιὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος χωρὶς νὰ ἀναπτυχθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς ψυχῆς¹».

Τὸ πρόβλημα τῆς ψυχῆς εἶναι σχεδὸν τόσο παλιὸ δόσο καὶ ἡ φιλοσοφία, ἀφοῦ ἀπασχολεῖ ἡδη τὸν Ἡράκλειτο, δόκτορο, αὐτὸς πρῶτος, διηλεῖ περὶ αὐτογνωσίας καὶ περὶ τοῦ ἀνεξερεύνητου βάθους τῆς ψυχῆς. Εἶναι δημοσιευμένο τὸ πρόβλημα συγχρόνως καὶ τόσο νέο, ὥστε νὰ εἶναι καὶ σήμερα καὶ πάντοτε ἐπίκαιρο δόσο κι ἀν δὲν ἀνήκει στὰ ἐλκυστικὰ καὶ μοντέρνα θέματα τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας.

Τὸ πρόβλημα τῆς ψυχῆς τίθεται καὶ ἀναπτύσσεται κατὰ τὴν ἀρχαιότητα κυρίως ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη. 'Ο Πλάτων, ἀν καὶ δὲν ἔγραψε εἰδικὸ ἔργο περὶ ψυχῆς, εἶναι δόκτορος δόκτορος μᾶς δίνει συστηματικὴ θεωρία περὶ ψυχῆς, τὴν δοκία ἐντάσσει μέσα στὴν ὅλη φιλοσοφία καὶ κοσμοθεωρία του. 'Ο Πλάτων ἔχωρισε τὸ Εἶναι σὲ τρεῖς σφαιρες: στὴ σφαίρα τῶν αἰσθητῶν, στὴ σφαίρα τῶν νοητῶν ἡ καλύτερα τῶν γνωστῶν μας ἰδεῶν καὶ στὴ σφαίρα τοῦ ἐπέκεινα, δῆλου τοποθετεῖ τὸ θεῖον. 'Η ψυχὴ (κατὰ τὸν Πλάτωνα πάντοτε) κινεῖται καὶ στὰ τρία αὐτὰ ἐπίπεδα τοῦ Εἶναι. Γιατὶ τὰ αἰσθητὰ δὲν νοοῦνται χωρὶς τὴν ψυχή, χωρὶς δηλαδὴ τὴ δύναμη τοῦ αἰσθάνεσθαι, οὔτε οἱ ἰδέες νοοῦνται χωρὶς τὴ δύναμη τοῦ νοεῖν, καὶ τέλος γιατὶ τὸ θεῖον εἶναι δὲ τελικὸς σκοπός, πρὸς τὸν δόκτορο φέρονται οἱ ἀσίγαστοι πόθοι τῆς ψυχῆς.

'Η ψυχὴ ἔξετάζεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα πρῶτον ὡς συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ κόσμου καὶ δεύτερον ὡς τὸ ἀθάνατο συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς προσπαθεῖ δόκτορος Πλάτων νὰ τὴν

1. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία*, τομ. Β', 'Αθῆναι, 1976², σ. 176.



θεμελιώσει διαλεκτικά, καὶ ἔτοι μεταμορφώνει, ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ Θεοδωρακόπουλος, τὴν ἀρχικὰ θρησκευτικὴν ἰδέαν περὶ ψυχῆς σὲ καθαρὰ φιλοσοφικὸν πρόβλημα².

Γιὰ τὴν ψυχὴν ως συστατικὸν στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, γιατὶ αὐτὴ καὶ μόνο ἡ διάστασή της θὰ μᾶς ἀπασχολήσει στὴν πολὺ σύντομη αὐτὴ εἰσηγησή μου, μιλάει δὲ Πλάτων σὲ πολλοὺς διαλόγους του, κυρίως ὅμως στὸ Συμπόσιο, στὸν Φαίδωνα, στὴν Πολιτεία καὶ στὸν Φαῖδρο, στὸν δοῦλο καὶ θὰ περιορισθῶ.

Στὸ ἐρώτημα τί εἶναι ἡ ψυχή, δὲ Φαῖδρος μᾶς δίνει τὴν ἀπάντηση: «τὸ αὐτὸν ἔαυτὸν κινοῦν»³. Ἡ ψυχὴ εἶναι δηλαδὴ μία οὐσία ποὺ ἔχει τὴν κίνηση ἐνδογενή. Καὶ ἀποτελεῖ πράγματι ἡ κίνηση, ἢ καλύτερα ἡ αὐτοκίνηση, τὸ πιὸ καίριο γνώρισμα τῆς πλατωνικῆς ψυχῆς. Ἡ σύνδεση τῆς ψυχῆς μὲ τὴν κίνηση εἶναι, γιὰ ὅσους ἴσχύει ἡ ψυχὴ ως ἀρχὴ τῆς ζωῆς, αὐτονόητη καὶ δεδομένη⁴.

Σαφής καὶ κατηγορηματικὴ εἶναι ἡ ἀντίθεση τοῦ Ἀριστοτέλη πρὸς τὴν ἀντίληψη τῆς αὐτοκινούμενης ψυχῆς: «οὐ τὸ κινοῦν καὶ κινούμενον ἡ ψυχὴ, ἀλλὰ τὸ κινοῦν μόνον»⁵. Ὅσο ὅμως κατηγορηματικὸς κι ἀν παρουσιάζεται δὲ Ἀριστοτέλης στὴν κριτικὴν του ἐναντίον τῆς αὐτοκίνησης τῆς ψυχῆς, στὴν πραγματικότητα ἀποδίδει κι αὐτὸς κάποια μορφὴ αὐτοκίνησης στὴν ψυχή, ἀφοῦ οὔτε οἱ ψυχικὲς λειτουργίες τῆς αἰσθησης καὶ τῆς φαντασίας⁶ οὔτε ἐκείνη τῆς νόησης, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνες τοῦ θρεπτικοῦ, ἔξηγούνται χωρὶς τὴν ἀποδοχὴν μᾶς ἐσωτερικῆς καὶ δργανικῆς κίνησης τῆς ψυχῆς, γιατὶ ὅλες αὐτὲς οἱ λειτουργίες ως ἐνεργητικὲς καταστάσεις προϋποθέτουν τὴν μετάβασή τους ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς δυνατότητας, τοῦ «δυνάμει», στὴν κατάσταση τῆς ἐνέργειας, τοῦ «ἐνέργεια». Γι’ αὐτὸν δρθῶς διέπει δὲ Θεοδωρακόπουλος⁷ στὴν αὐτοκίνηση τῆς πλατωνικῆς ψυχῆς, ποὺ ἐκδηλώνεται ως αὐτενέργεια καὶ αὐτονομία τῆς ψυχικῆς ζωῆς, τὴν οἵζα τῆς ἀριστοτελικῆς ἐντελέχειας. Ο λόγος ποὺ κάνει τὸν Ἀριστοτέλη νὰ ἀπορρίπτει τόσο κατηγορηματικὰ τὴν αὐτοκίνηση τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἐσφαλμένη διπλασδήποτε ἀποψή του ὅτι αὐτὴ δδηγεῖ, καὶ μάλιστα κατ’ ἀνάγκην, στὴ σωματικότητα τῆς ψυχῆς.

Γιὰ τὸν Πλάτωνα πάντως ζωὴ καὶ κίνηση μὲ τὴν ἔννοια καὶ τῆς αὐτοκίνησης εἶναι τὰ δύο κύρια γνωρίσματα τῆς ψυχῆς, ἀν καὶ μποροῦν νὰ συνοψισθοῦν σὲ ἕνα, γιατὶ καὶ ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παρὰ ἕνα εἶδος

2. Βλ. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ἐνθ. ἀν., σ. 176.

3. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Φαῖδρος 245 e 7 - 246 al.

4. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Περὶ ψυχῆς Α 2, 404 b 7-8.

5. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Περὶ ψυχῆς Α 4, 409 a 17-18.

6. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Περὶ ψυχῆς Γ 3, 428 b 11-13.

7. Βλ. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος Φαῖδρος, Ἀθήνα, 1968², σ. 139.



αύτοκίνησης, τουτέστιν ἐνέργεια. Χωρὶς ψυχὴ δὲν ὑπάρχει ζωὴ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς, εἶναι «αὐτὸς τὸ τῆς ζωῆς εἶδος⁸». Γι' αὐτὸς ὅτι κυριέψει ἡ ψυχὴ τὸ ζωοποιεῖ⁹. Κι αὐτό, δηλαδὴ ἡ ζωὴ, εἶναι ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν δργανική, αὐτόνομη, αὐτοδύναμη καὶ δημιουργικὴ κίνηση τῆς ζωῆς καὶ στὴν κίνηση τὴν τυφλὴ καὶ μηχανική.

“Οτι οὔτε ὁ ὄρισμὸς τῆς ψυχῆς ὡς αύτοκίνησης —ὅσο κι ἀν ἡ κίνηση ἀποτελεῖ τὸν θεμελιώδη ὅρο ὅλων τῶν ψυχικῶν λειτουργιῶν, οἱ δποίες ἐκφράζουν ὁπωσδήποτε τὴν οὐσία της— οὔτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος ὄρισμὸς μπορεῖ νὰ ἀποδώσει τὴν ἔννοια τῆς ψυχῆς στὴν οὐσία της αὐτὸς τὸ ξέρει ο Πλάτων πολὺ καλὰ καὶ τὸ διατυπώνει ξεκάθαρα στὸν *Φαῖδρο* του, ὅταν λέγει: «τί πραγματικὰ εἶναι ἡ ψυχὴ στὴν οὐσία της αὐτὸς χρειάζεται θεϊκὴ περιγραφή· μὲ τί πράγμα ὅμως μοιάζει, γι' αὐτὸς ἀρκεῖ καὶ μιὰ ἀνθρώπινη περιγραφή¹⁰».

Ἐδῶ ὁ Πλάτων διακρίνει ἀνάμεσα στὴ βαθύτερη οὐσία τῆς ψυχῆς ποὺ δὲν εἶναι προσιτὴ στὴ γνωσιακὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν ψυχὴ στὴν ἐμπειρικὴ καὶ φαινομενολογικὴ της θεώρηση.

Κι ἀφοῦ ἡ βαθύτερη γνώση τῆς οὐσίας της δὲν μπορεῖ νὰ ὑποταχθεῖ στὶς διαλεκτικὲς κατηγορίες τοῦ ἀνθρώπου, δὲν μένει τίποτε ἄλλο στὸν Πλάτωνα παρὰ ἡ μυθικὴ καὶ ἀλληγορικὴ προσέγγιση τοῦ ὑπερβατικοῦ λόγου τῆς ψυχῆς.

Ἐτσι παριστάνει τὴν ψυχὴ μὲ ἄρμα ποὺ τὸ σύρουν δύο φτερωτὰ ἄλογα, δηλαδὴ τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς, καὶ τὰ ὁδηγεῖ ὁ ἡνίοχος, δηλαδὴ ὁ νοῦς, τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς¹¹. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ χωρὶς φυσικὰ νὰ μᾶς δίνει ἀπάντηση στὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς, φωτίζει παραστατικὰ ὄρισμένες ἐνδιαφέρουσες πτυχές του. Καὶ πρῶτ' ἀπ' ὅλα προβάλλονται συγχρόνως ἡ ἐνότητα καὶ ἡ πολλότητα, δηλαδὴ ἡ μία οὐσία καὶ οἱ πολλὲς δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ἀφοῦ τὸ ἕνα ἄρμα τὸ συναποτελοῦν δύο ἄλογα καὶ ἔνας ἡνίοχος. Καὶ ἔτσι ἔχουμε μιὰ ἀπάντηση στὸ γνωστὸ πρόβλημα τῆς ἀπλότητας ἡ συνθετότητας τῆς πλατωνικῆς ψυχῆς.

Πολλοὶ μελετητὲς τοῦ *Φαῖδρου*, μεταξὺ τῶν δποίων καὶ ὁ πολὺς Wilamowitz¹², δέχονται ὅτι ἀπὸ τὸ μύθο τοῦ Φαῖδρου δὲν μποροῦμε νὰ ἔξαγάγουμε σοβαρὰ συμπεράσματα γιὰ τὶς πραγματικὲς ἀπόψεις τοῦ

8. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδων* 106 d 5-6.

9. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδων* 105 d 3-5.

10. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 246 a 4-6.

11. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 246 a 5-6. Τὴν εἰκόνα αὐτὴ τὴν πρωτοβρίσκουμε στὸν *Παρμενίδη* (Βλ. H. DIELS - W. KRANZ, *Fragmente der Vorsokratiker I*, B 1).

12. Βλ. U. v. WILAMOWITZ - MOELLENDORF, *Platon. I Leben und Werke*, Βερολίνο, 1919, σσ. 37 καὶ 467. Πβ. L. ROBIN, *La théorie platonicienne de l'amour*, Paris, 1933, σ. 159.



Πλάτωνος. "Άλλοι πάλι βλέπουν στὸ μύθο αὐτὸ λανθάνουσες ἀντιφάσεις (H. Siebeck¹³). "Οσοι δημοσίες βλέπουν ἐδῶ τέτοιες ἀντιφάσεις λησμονοῦν τροφανῶς ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ κρίνουμε τὸ μύθο μὲ τὰ μέτρα τοῦ λόγου, γιατὶ ἀπλούστατα διάσταση τῆς ψυχῆς, ή ὑπέρβαση τοῦ λόγου γιὰ τὴν ἔκφραση τοῦ λογικὰ ἀνέκφραστου, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καὶ η οὐσία τῆς ψυχῆς. Ἐτοι, ἐνῶ διάσταση τῆς οὐσίας του, μὲ ἀποτέλεσμα η μεταλογική του φύση νὰ φαίνεται συχνὰ κατὰ κάποιο τρόπο «ἀντιλογική», καθότι ἀντιμάχεται τὸ λόγο χωρὶς δημοσίες καὶ νὰ τὸν ἀναιρεῖ. Γιατὶ τὸν ἀντιμάχεται διαλεκτικά, τουτέστιν δημιουργικά, καθὼς τὸν συμπληρώνει μόνο καὶ δὲν τὸν καταργεῖ· τὸν ὑπερβάίνει καὶ τὸν γονιμοποιεῖ χωρὶς καὶ νὰ τὸν ὑποκαθιστᾶ. Γιατὶ καὶ διάσταση τῆς οὐσίας του, ἀλλὰ λόγος ὑπερβατικός. Πέρα δημοσίες ἀπὸ κάθε διαλεκτική τους ἀντίθεση ἔχουν κοινὴ τὴν ἀρχὴν καὶ κοινὸ τὸ «τέλος», ἀφοῦ εἶναι καὶ τὰ δύο δυνάμεις τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ στοχεύουν τόσο τὸ ἔνα δόσο καὶ τὸ ἄλλο τὴν ἴδια ἀλήθεια: τὴ γνώση τῆς ἀληθινῆς φύσης τῶν ὅντων.

"Ἄξιος ἔρθουμε τώρα στὰ ἐπιμέρους σημεῖα τοῦ μεγάλου μύθου τῆς ψυχῆς ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ σχέση τῶν τριῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς μεταξύ τους. Ἡ σχέση αὐτὴ δὲν εἶναι ἀρμονική, γιατὶ πρόκειται γιὰ διαφορετικῆς ποιότητας δυνάμεις - μέρη. Ἐτοι τὰ φτερωτὰ ἄλογα ποὺ σύρουν τὸ ἀρμα δὲν εἶναι καὶ τὰ δύο καλά, ὅπως συμβαίνει μὲ ἐκεῖνα τῶν θεϊκῶν ἀρμάτων¹⁴. Καὶ πολλὲς φορὲς συμβαίνει νὰ εἶναι κακὸ ὅχι μόνο τὸ —οὗτως η ἄλλως— ἔνα ἄλογο, μὲ τὸ δποῖο δπωσδήποτε ἔχει προβλήματα δηνίοχος - νοῦς¹⁵, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴ φθιοροποιὸ ἐπίδραση τῶν σωματικῶν ροπῶν καὶ παθῶν μολύνονται καὶ φθείρονται καὶ τὸ ἄλλο ἄλογο, καθὼς καὶ αὐτὸς ἀκόμη δηνίοχος, τουτέστιν ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς¹⁶, μὲ ἀποτέλεσμα ὅλη ἡ ψυχὴ νὰ προσκολλιέται στὸ σῶμα καὶ τὶς ἥδονές του καὶ ἀπορροσανατολισμένη πλέον νὰ νομίζει γιὰ ἀληθινὰ τὰ σωματικά, καὶ ἐτοι ἀπὸ τὴ στενὴ συναναστροφή της μὲ τὸ σῶμα καὶ τὴν ἀφοσίωσή της σ' αὐτὸ

13. H. SIEBECK, *Geschichte der Psychologie* I, 1, Gotha, 1880, σ. 262.

14. Bλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 246 a 7 - b 3.

15. Bλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 246 b 4.

16. Bλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδων* 81 b, c, d, καὶ *Φαῖδρος* 246 e, 248 b. Μολαταῦτα ἡ διαφορετική τους ποιότητα καὶ στάση ποὺ ἔκφράζεται παραστατικὰ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς διαφορετικῆς τους τροφῆς, ἀφοῦ δηνίοχος τρέφεται μὲ πνευματικὴ τροφή, ἐνῶ τὰ φτερωτὰ ἄλογα μὲ ἀμβροσία καὶ νέκταρ (Bλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 247 d 1 - e 6), τὰ χαρακτηρίζει πάντοτε.



νὰ συμπορεύεται καὶ νὰ ἔξομοιώνεται μὲ τὸ σῶμα καὶ νὰ γίνεται σχεδὸν σωματοειδής¹⁷.

Ἡ ποιοτικὴ διαφορὰ τῶν ἀνθρώπινων ψυχῶν εἶναι ἐπίσης μιὰ ἐνδιαφέρουσα ἀποκάλυψη τοῦ μύθου τοῦ Φαίδρου, σύμφωνα μὲ τὸν ὅποιο ἔχουμε τρεῖς κατηγορίες ψυχῶν. Οἱ ψυχὲς τῆς πρώτης κατηγορίας εἶναι ἐκεῖνες ποὺ πέτυχαν τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ ἔξομοίωσή τους μὲ τὸ Θεό. Ὁ ἡνίοχος τοῦ ἄρματος αὐτῶν τῶν ψυχῶν ὑψώνει τὸ κεφάλι του —ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶναι δηλωτικὴ τῆς ὑπερέντασης ποὺ ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ δεῖ ὅσο γίνεται περισσότερα καὶ καθαρότερα— πρὸς τὸν ὑπερουράνιο τόπο: «εἰς τὸν ἔξω (sc. τοῦ οὐρανοῦ) τόπον¹⁸» καὶ κάνει τὸ κυκλογύρισμα μαζὶ μὲ τοὺς θεοὺς (τὰ ἔμψυχα οὐράνια σώματα)¹⁹ καὶ προσπαθεῖ νὰ θεασθεῖ τὸ πλήρωμα τοῦ ὑπερουράνιου τόπου, τὶς ἴδεες: τὴν ἴδεα τῆς δικαιοσύνης, τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς γνώσης²⁰, καὶ νὰ κορέσει ἔτσι τὸν ἀσίγαστο πόθο του καὶ τὸ πάθος του γιὰ γνώση καὶ ἀρετή. Τὸ πάθος νὰ γνωρίσει τὴν ἀλήθεια ὅλη καὶ γιὰ ὅλα²¹. Γιατὶ γι' αὐτὸ ἀκριβῶς πρόκειται ἐδῶ κατὰ βάθος. Καὶ εἶναι αὐτὸ πολὺ δύσκολο. Γι' αὐτὸ καὶ μόλις τὰ καταφέρνει: «καὶ μόγις καθορῶσα (sc. ἡ ἄριστα θεῷ ἐπομένη καὶ εἰκασμένη ψυχή) τὰ ὅντα²²».

Τὰ ἄρματα τώρα τῶν ψυχῶν τῆς δεύτερης κατηγορίας ποὺ ἄλλοτε ὑψώνονται καὶ ἄλλοτε βιθίζονται στὸ ἀνέβασμά τους πρὸς τὸν ὑπερουράνιο τόπο, καθὼς τὰ ἄλογα <πετοῦν> ἀτίθασα, δὲ δίνουν τὴ δυνατότητα στὸν ἡνίοχό τους νὰ δεῖ πολλὰ πράγματα καὶ νὰ καλοξεχωρίσει τὶς μορφὲς τῆς μακάριας ἐκείνης θέας²³. Ἀληθινὴ ὅμως γνώση καὶ εύδαιμονικὴ θέα ἐπιφυλάσσει καὶ ὁ οὐρανὸς σὲ ὅσους ἀξιώνονται νὰ διασχίσουν τὸν αἰθέρα του²⁴.

Καὶ τέλος ἔχουμε τὴν κατηγορία τῶν ψυχῶν ἐκείνων ποὺ δὲν καταφέρνουν οὔτε βιαστικὰ νὰ ἀπολαύσουν τὴ θέα τῶν ἀληθινῶν ὅντων, γιατὶ δὲν ἔχουν τὴ δύναμη νὰ φτερουγίσουν στὰ ὕψη τ' οὐρανοῦ καὶ πέρ' ἀπ' αὐτόν, ἀφοῦ τὰ φτερά τους εἶναι σπασμένα, καὶ ἔτσι ὁ ἡνίοχος δὲν καταφέρνει νὰ ὀδηγήσει καὶ νὰ χαλιναγωγήσει σωστὰ τὸ ἄρμα του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ περιφέρεται κάτω ἀπ' τὸ θόλο τοῦ οὐρανοῦ παρὰ τὶς

17. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαίδων* 81 b καὶ 81 c 4-6.

18. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 248 a 2-3.

19. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 248 a 3-4.

20. Β. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 247 d 6-7.

21. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 248 b 5-6.

22. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 248 a 4-5.

23. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 248 a 5-6.

24. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 247 a.



πεγγωσμένες του προσπάθειες²⁵. Είναι όμως γεγονός ότι όλες οι ψυχὲς αχταροῦν τὴ γνώση, γιατὶ όλες ἔχουν τὸν πόθο νὰ πετάξουν στὰ οὐράνια: «γλιχόμεναι... ἀπασαι τοῦ ἄνω²⁶». Τελικὰ οἱ ψυχὲς αὐτὲς περιορίζονται σὲ ἀπλὲς παραστάσεις καὶ δὲ φτάνουν στὴν καθαρὴ γνώση τῶν ὅντων: «τροφῇ θοξαστῇ χρῶνται²⁷». Γιατὶ ἡ καθαρὴ γνώση είναι ἔργο τοῦ νοῦ ποὺ διαλεκτικά, χωρὶς δηλαδὴ ἐξάρτηση ἀπ’ τὶς ἐντυπώσεις τῶν αἰσθήσεων τού είναι γιὰ τὸν Πλάτωνα γεμάτες ἀπὸ πλάνη, συγκεντρώνεται στὸν ξαντό του καὶ μὲ τὶς δικές του καὶ μόνο δυνάμεις (καθαρὴ νοητικὴ ἐνέργεια καὶ θεωρία) φτάνει στὴ θέα τῶν ἴδεῶν, δηλαδὴ στὴν καθαρὴ καὶ ἀληθινὴ γνώση, στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴ φιλοσοφία²⁸.

Πρέπει νὰ τονιστεῖ ἐδῶ ότι όλες ἀνεξαιρέτως οἱ ψυχὲς ἔχουν δεῖ κάποτε τὸν κόσμο τῶν ἴδεῶν²⁹ πρὶν ἀκόμη κατοικήσουν σὲ κάποιο σῶμα καὶ ἀρχίσει ὁ κύκλος τῶν ἐνσαρκώσεων³⁰. Ἐπ’ τὸ στάδιο αὐτὸ τῆς προύπαρξης διατηρεῖ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀνάμνηση τῶν ὅσων εἶδε τότε.

Σὰν σιωπηρὴ ἀπόδειξη τῆς ἀποψῆς ότι κάθε ἀνθρώπινη ψυχὴ εὔτύχησε κάποτε νὰ δεῖ τὸν κόσμο τῶν ἀληθινῶν ὅντων ἰσχύει γιὰ τὸν Πλάτωνα ἡ καθολικὴ ἔφεση τῶν ψυχῶν νὰ φτερουγίσουν ξανὰ στὸ βασίλειο τῶν καθαρῶν αὐτῶν οὐσιῶν, γιὰ νὰ γίνουν καὶ πάλι μὲ τὴ μακάρια θέα τους κοινωνοὶ τοῦ πληρώματος τῆς γνώσης. Καὶ είναι γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ ἡ θέα τῶν ἴδεῶν, ἡ τέλεια αὐτὴ ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας, ὃντολογικὸς ὄρος τῆς οὐσίας της, γιατὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν θὰ γινόταν ποτὲ αὐτὸ ποὺ είναι, ἀν δὲν εἶχε γνωρίσει τὰ ἀληθινὰ ὅντα, τὶς ἴδεες³¹. Τὸ σημεῖο αὐτὸ ἀκριβῶς φανερώνει τὴ στενότατη ὃντολογικὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν ψυχὴ καὶ τὴν ἴδεα³², ὅπως ἐξάλλου φανερώνουν καὶ τὰ κοινά τους ὃντολογικὰ γνωρίσματα ποὺ είναι ἡ ζωὴ, ἡ κίνηση καὶ ἡ ἀθανασία.

Ἡ ἴδεα δὲν είναι γιὰ τὴν ψυχὴ ἀπλῶς ἔνα ἀντικείμενο, ἔστω τὸ τελειότερο καὶ ὡραιότερο. Είναι ὁ ἀπαραίτητος ὄρος τῆς αὐτογνωσίας καὶ αὐτοσυνείδησής της, καθότι ἡ ἐνότητα τῆς ψυχῆς ὡς ὑποκειμένου προϋποθέτει τὴν ἐνότητα τοῦ γνωσιακοῦ ἀντικειμένου, δηλαδὴ ἔνα σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς νόησης καὶ τέτοιο είναι ἡ ἴδεα ὡς αἰώνια καὶ

25. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 248 a 6 - b 5.

26. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 248 a 6-7.

27. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 248 b 5.

28. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαίδων* 83 ab καὶ 79 cd.

29. «Πᾶσα μὲν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὅντα» (ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 249 e 4-5. Πβ. 249 b 5-6).

30. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαίδων* 81 e, 83 de καὶ *Φαῖδρος* 248 c κ. ἔξ. καὶ 249 b.

31. Βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαῖδρος* 249 e 4-6 καὶ 249 b 5-6.

32. Βλ. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα*, Ἀθῆνα, 1964, σσ. 196 κ. ἔξ.



ἀναλλοίωτη ούσια. Ἐτοι ἡ ψυχὴ ούσιώνεται, ἀποκτᾶ δηλαδὴ συνείδηση τῆς ούσιας της μέσα ἀπ' τὴν θέαση τῆς ἴδεας³³. «Ἐνότητα τῆς ψυχῆς, τοῦ ἐγώ, λέγει ὁ Θεοδωρακόπουλος, χωρὶς ἐνότητα τοῦ ἀντικειμένου, ὃπου μέσα νὰ δουλεύει καὶ νὰ κινεῖται ἡ ψυχὴ, δὲν ὑπάρχει». Γιατὶ «ἄν ἦταν, λέγει, νὰ βασισθεῖ ὁ ἀνθρωπος στὰ αἰσθήματά του ἢ στὶς παραστάσεις του, τότε δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ πεισθεῖ ὅτι εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος μὲ τὸν ἔαυτό του, γιατὶ ὁ ἔαυτός του θὰ ἄλλαξε μαζὶ μὲ τὸ πλήρωμα τοῦ αἰσθήματος καὶ τῆς παράστασης³⁴».

Τὸ πρόβλημα τῆς ούσιας τῆς ψυχῆς συνδέεται ἀναπόσπαστα μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ἀπλότητας ἢ συνθετότητας - πολυμέρειας. Σύμφωνα μὲ τὸ μύθο τοῦ Φαίδρου, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους διαλόγους τοῦ Πλάτωνος, ἡ ψυχὴ εἶναι ἀναμφίβολα σύνθετη, καὶ πιὸ συγκεκριμένα τριμερής, καὶ μάλιστα ὅχι μόνο ὅσο εἶναι ἐνωμένη καὶ συνυπάρχει μὲ τὸ σῶμα, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ πρὸιν καὶ μετὰ ἀπ' αὐτὴ τὴν συνένωση καὶ συνύπαρξη, ἀφοῦ τριμερής παρουσιάζεται στὸ μύθο μας καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ ψυχὴ τῶν θεῶν. Στὴ μεταφυσική της διάσταση ἡ ψυχὴ, ὅταν δηλαδὴ ὑπάρχει καθ' ἔαυτὴν ὡς ἀσώματη ούσια, εἶναι «δυνάμει» μόνον τριμερής καὶ ὅχι καὶ «ἐνεργείᾳ». Ἐχει δηλαδὴ στὴ φύση της τὴν δυνατότητα νὰ γίνει τριμερής καὶ αὐτὸς ἀκριβῶς γίνεται, ἡ πραγμάτωση αὐτῆς τῆς δυνατότητας, κατὰ τὴν ἐνσωμάτωσή της. Γιατί, ἀν πρὸιν ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωσή της, στὴν προϋπαρξη, δὲν ἦταν οὔτε «δυνάμει» σύνθετη καὶ πολυειδής, δὲν θὰ ἦταν ἀσφαλῶς δυνατὴ ἡ μετάβασή της στὴν «ἐνεργείᾳ» τριμέρεια, γιατὶ κάτι τέτοιο θὰ σήμαινε ούσιαστικὴ ἔκσταση ἀπ' τὴν φύση της, πράγμα ἀδύνατο χωρὶς μιὰ νέα δημιουργία, ἐπέμβαση δηλαδὴ τοῦ θεοῦ «θύραθεν». Βέβαια ἡ ψυχὴ δὲν ἀποτελεῖ μία ἀπροϋπόθετη, ἀπόλυτη δηλαδὴ ἐνότητα, ἀλλὰ οὔτε καὶ μία ἐμπειρικὴ τριαδικότητα. Ἡ τριμέρεια ἡ πολλότητα καὶ ἡ ἀπλότητα ἡ ἐνότητα τῆς ψυχῆς ἀποτελοῦν γιὰ τὸν Πλάτωνα δύο διαφορετικὲς θεωρήσεις τῆς μᾶς πάντοτε ψυχῆς, οἱ δύοις συμπλέκονται ἀρμονικὰ καὶ ἀληλουσυμπληρώνονται.

“Οσον ἀφορᾶ τέλος στὴν ἀληθινὴ γνώση τῆς ψυχῆς, αὐτὴ προϋποθέτει τὴ διάκριση ἀνάμεσα στὴν ψυχή, ὅπως πραγματικὰ εἶναι, καὶ στὴν ψυχή, ὅπως φαίνεται στὴ σωματική της ὑπόσταση, ὅπως δηλαδὴ «τὴν ἔχουν κάνει λωβὴ ἡ συνύπαρξη τῆς μὲ τὸ σῶμα καὶ τὰ ἄλλα κακά³⁵», σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τῆς *Πολιτείας*. Πρὸς τὴν ἀληθινὴ γνώση τῆς ψυχῆς μᾶς προτρέπει ὁ Πλάτων στὴν *Πολιτεία* του, ὅταν λέγει: «οἴον δ' ἐστὶν τῇ ἀληθείᾳ... δεῖ...

33. Π.Π. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαίδων* 79 d καὶ 83 ab.

34. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα*, Ἀθῆνα, 1964, σσ. 199-200.

35. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία* X 611 b 10 - c 2.



θεάσασθαι³⁶». Μία γνώση στὴν ὅποια μποροῦμε νὰ ἀναχθοῦμε μὲ σχετικὴ ἐπιτυχία μόνο μὲ τὸν καθαρὸ λογισμό: «ἄλλ’ οἶόν ἔστιν καθαρὸν γιγνόμενον, τοιοῦτον ἵκανῶς λογισμῷ διαθεατέον³⁷». Ὁ λογισμός μας ὅμως δὲν μᾶς βοηθάει νὰ δοῦμε πῶς πραγματικὰ εἶναι ἡ ψυχὴ στὴν καθαρή της οὐσία παρὰ μόνο νὰ δοῦμε ὅτι εἶναι πολὺ διαφορετικὴ στὴ μεταφυσική διάσταση ἀπ’ ὅτι στὴν φυσικὴ καὶ ἐνσώματη.

Πρόκειται δηλαδὴ τελικὰ γιὰ εἰκόνες καὶ παραστάσεις τῆς ψυχῆς, ὅχι γιὰ τὴν ψυχὴ τὴν ἴδια. Πρόκειται γιὰ ἀνθρώπινες περιγραφὲς μᾶς θεϊκῆς οὐσίας, γιὰ τὴν ὅποια ὅσα κι ἀν λεχθοῦν δὲν θὰ ἔδιαλύνουν ἵσως ποτὲ τὸ μυστήριο ποὺ τὴν καλύπτει· ἔνα μυστήριο ποὺ θὰ διατηρεῖ ἀσφαλῶς πάντοτε ἀμείωτη τὴ μαγεία τῆς ψυχῆς καὶ θὰ προκαλεῖ τὴν ἀνθρώπινη σκέψη, ἡ ὅποια ὅσο κι ἀν δὲν πρόκειται ἵσως ποτὲ νὰ πεῖ τὴν τελευταία λέξη στὸ μέγα αὐτὸ πρόβλημα, δὲν θὰ πάψει νὰ γονιμοποιεῖ δημιουργικὰ τὰ ἀνήσυχα πνεύματα καὶ νὰ χωρίζει τοὺς ἀνθρώπους σὲ μυημένους καὶ ἀμύητους.

Δημήτρης ΠΑΠΑΔΗΣ
(’Αθῆναι)

36. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία* Χ 611 b 10 - c 1.

37. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτείας* Χ 611 c 2-4.

