

Έκτος ἀπὸ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν τοπογραφία (ποὺ ὑπάρχουν καὶ στὸν Robin) ὁ σημαντικὸς καὶ ἴδιαίτερο στὴν περίπτωση τοῦ Brisson εἶναι ἡ ἀνάλυση τῶν προϋποθέσεων, τῶν στοιχείων ποὺ διευκολύνουν τὴ μελέτη τοῦ *Φαίδρου* (34 κ.μ.), ἡ γνώση τοῦ *Τίμαιου* καὶ τῆς *Πολιτείας* (τῆς τελευταίας ὑπάρχουν καὶ στὸν I.N. Θεοδωρακόπουλο). Ἰδίως ἡ ἀνάλυση τῆς ψυχῆς τοῦ κόσμου εἶναι συστηματικὴ καὶ σαφής. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἔκθεση σχετικὰ μὲ τὴ λογογραφία κατὰ τὸν 5ο καὶ 4ο π.Χ. αἰ.

‘Ο Brisson σωστὰ συμπεραίνει πὼς στὴν κριτικὴ τῆς γραφῆς ὁ Πλάτων δὲν προτείνει μιὰ φιλοσοφικὴ ἀντίθεση γραπτοῦ καὶ προφορικοῦ λόγου, ἀλλὰ τὴ διάκριση, ποὺ ἔγινε ἔκτοτε προφανής, μεταξὺ πληροφορίας καὶ γνώσης (*information et connaissance*, 60) καὶ ὅτι ὁ φιλόσοφος βλέπει μὲ δῆμην δέρκεια τὰ ὄρια τοῦ γραπτοῦ λόγου. Ἀπομακρύνεται ἔτσι ὁ ἐρμηνευτὴς ἀπὸ τὶς ἐρμηνεῖες τῶν H. Kraemer (*Arete bei Platon und Aristoteles*, Heidelberg, Winter 1959) καὶ K. Gaiser (*Platons ungeschriebene Lehre*, Stuttgart, Klett, 1963, 1968) ποὺ δέχονταν ὅτι ὁ Πλάτων κρατοῦσε τὴν οὐσία τῆς θεωρίας του γιὰ τὸν προφορικό του λόγο κι ὅτι οἱ γραπτοὶ διάλογοι εἶναι ἀπλῶς προτρεπτικοὶ λόγοι.

Οἱ σημειώσεις ἔχουν τετραπλὴ ἀποστολή: παρέχουν τὴ δυνατότητα γιὰ τὴ χρονολόγηση τῶν γεγονότων· συνδυάζουν τὶς θέσεις τοῦ *Φαίδρου* μὲ ἵδεες ἄλλων πλατωνικῶν διαλόγων· δίνουν στοιχεῖα ποὺ διασαφηνίζουν τὸ ὄλο πλαίσιο (θρησκευτικό, πολιτικό, οἰκονομικὸ κ.λπ.)· ἀποσαφηνίζουν δυσκολίες τοῦ κειμένου.

‘Η βιβλιογραφία ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1965 καὶ εἶναι χρονολογική· δὲν εἶναι ἔξαντλητική, γιατὶ ὁ ἀναγνώστης παραπέμπεται γιὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 20οῦ αἰ. στὸν Cherniss («Plato 1950-57», *Lustrum* 1959-60) καὶ στὸν L. Brisson, στὴ βιβλιογραφία του στὸ *Lustrum* («Platon 1958-1975» *Lustrum* 20, 1977 καὶ στὴ συνέχισή της ἀπὸ τὸν ἴδιο σὲ συνεργασία μὲ τὴν ‘Ελένη Ιωαννίδη, 1983, 1984, 1988.

‘Η πολύτιμη αὐτὴ ἔκδοση, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ σειρὰ Flammariion (μετὰ τὸν πλατωνικὸν διαλόγον *Γοργίας*, *Ἐπιστολές*, *Εὐθύδημος*, *Ἴων*) δίνει τὴν εὐκαιρία στὸν ἀναγνώστη νὰ μελετήσει καὶ τὸ ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ἀξίας τοῦ γραπτοῦ λόγου κείμενο τοῦ Derrida, ἕνα κείμενο ποὺ συναρπάζει, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ καὶ προβληματίζει μὲ τὴ θέση του τὸν μελετητὴ τῆς Πλατωνικῆς φιλοσοφίας.

‘Αννα ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

Luc BRISSON, *Platon, Les mots et les mythes*, Paris 1982.

Τὸ βιβλίο τοῦ Brisson *Platon, les mots et les mythes* εἰσάγει τὸν ἀναγνώστη σὲ ἕνα βασικὸ πεδίο τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, στὸ φιλοσο-



φικὸ μύθο. Ἐμέσως ἀπὸ τὸ ἔξωφυλλο δηλώνεται τὸ θέμα τῆς ἔρευνας. Εἰκονίζεται τὸ ἀνδρόγυνο τοῦ μύθου, ποὺ διηγεῖται ὁ Ἀριστοφάνης στὸ Συμπόσιο τοῦ Πλάτωνα, μὲ τριπλὴ λειτουργία: ἀλήθεια - μεταξὺ - ψεῦδος.

Μία πρώτη εὐτράπελη ἀπάντηση στὸ ἔρωτημα τί εἶναι μύθος, ἐπιχειρεῖ ὁ συγγραφέας παραφράζοντας ἓνα διάλογο ἀπὸ τὴν Ἀλίκη στὴ χώρα τῶν θαυμάτων τοῦ L. Carroll:

Καθηγητής: Πόσο κάνουν δύο φορὲς τὸ τρία; Combien font deux fois trois?

Κλητήρας: Πῶς πᾶνε τὰ συκώτια τῆς χήνας; Comment vont les foies d'oie?

Υπο-κλητήρας: Πότε θὰ γυρίσουν οἱ βασιλιάδες; Quand reviendront les rois?

Πρόκειται γιὰ ἀλυσίδα παρανοήσεων ἐνὸς μηνύματος, ποὺ τελικὰ γίνεται ἀγνώριστο, ὅπως στὸ παιχνίδι «χαλασμένο τηλέφωνο». Ἀπὸ παλαιὰ εἶχε παρατηρήσει ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεὺς «τὰ πολλὰ τῶν σφαλμάτων διὰ τὴν ὄμωνυμίαν». Ὁ Brisson κωδικοποιεῖ τὸ φαινόμενο:



‘Η μεταφορὰ εἰδήσεων ἀπὸ τὸν ἓνα στὸν ἄλλον, ἀπὸ τὴ μία γενιὰ στὴν ἄλλη κυνοφορεῖ κινδύνους καὶ γεννάει ἐκτρώματα-εἰδήσεις. ‘Η γραφὴ μειώνει τοὺς κινδύνους. ‘Η παρέμβαση τοῦ ποιητῆ μεταλλάσσει τοὺς θορύβους στὸν ἴστὸ τοῦ μύθου. Σ’ αὐτὴ τὴν παλαιὰ διαδικασία ἐπικοινωνίας τοῦ προφορικοῦ λόγου ἀπάντησε ὁ πολιτισμὸς προοδευτικὰ μὲ μηχανικὰ συστήματα ἐπικοινωνίας (ραδιόφωνο, τηλέφωνο, τηλεόραση κ.λπ.).

Τὸ βιβλίο τοῦ Brisson ἀναλύει τὸ φαινόμενο μεταφορᾶς εἰδήσεων μὲ μύθους μέσα ἀπὸ τὸ πλατωνικὸ *Corpus* καὶ διαρθρώνεται σὲ δύο μέρη μὲ 13 κεφάλαια σὲ συνεχὴ ἀρίθμηση χωρὶς ἐντονη δργανικὴ διαφορά. Στὸ πρῶτο καταθέτει πλατωνικὲς μαρτυρίες σχετικὰ μὲ τὴ μετάδοση τοῦ ἀξιομνημόνευτου, ἐνῶ τὸ δεύτερο καταλαμβάνει ἡ πλατωνικὴ κριτικὴ καὶ ἡ θεμελίωση τοῦ φιλοσοφικοῦ μύθου.

Συμπυκνώνοντας τὰ κεφάλαια τῆς ἔρευνας τοῦ Γάλλου ἔρευνητῆ—ἔρευνας πολύμοχθης ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ ντοκουμεντάρισμα καὶ τὶς ἔξονυχιστικὲς συγκρίσεις— σχηματίζουμε τὴν ἀκόλουθη γενικὴ εἰκόνα μὲ ὅλα τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν ἐπιτομῶν:

‘Ο μύθος ὑφαίνεται μὲ τὸ ὑφάδι τοῦ μηνύματος καὶ τὸ στημόνι τοῦ πνεύματος κάθε ἐποχῆς στὸν ἀργαλειὸ τοῦ ἀτέλειωτου χρόνου. ‘Η ἀμφιλογία ἀντιπαλεύει μέσα στὴν ἐπεξεργασία του (fabrication) ἀπὸ



ποιητὲς καὶ ραψῳδούς, ὑποκριτὲς καὶ χορευτές, ἐνῷ τὸ πολυώνυμο
ἀκροατήριο δέχεται τὶς δονήσεις τῆς ὁμιλίας, τῆς μουσικῆς καὶ τοῦ χοροῦ
ἢ μιὰ ἀτμόσφαιρα μίμησης, ταύτισης καὶ ἔκστασης.

Στὸν *Τίμαιο* ἔνας Ἱερέας τῆς Σάιδος διηγεῖται στὸν Σόλωνα τὸ μύθο
τῆς χαμένης Ἀτλαντίδας. ‘Ο περιηγητής-νομοθέτης μετέφερε τὸ μύθο στὸν
Κριτία τὸν πρεσβύτερο καὶ μὲ στοματικὴ παράδοση ἔφθασε στὸν Κριτία τὸ
γεώτερο, ποὺ τώρα τὸν διηγεῖται στοὺς ἑταίρους τοῦ διαλόγου. Οἱ λογικὲς
κατηγορίες —ποῦ, πότε, γιατί— χάνονται μέσα στὴν ἀχλὺ τοῦ χρόνου.
Εχουν περάσει 9000 χρόνια ἀπὸ τότε καὶ ἔχουν συμβεῖ κοσμογονικὲς
μεταβολὲς καὶ καταστροφὲς ἀπὸ θεομηνίες, ὅπως ἀπηχοῦν παλαιοὶ μύθοι
(Φορωνεὺς - Νιόβη, Δευκαλίων - Πύρρα, Θησεύς).

Μὲ τὴν ἴδρυση καὶ ἐπανίδρυση πόλεων ἀναζωπυρώνεται «ἡ ἀναζήτη-
σις τῶν παλαιῶν» καὶ ἡ παιδεία ἔξευγενίζει τοὺς «ἀγραμμάτους καὶ
ἀμούσους». Οἱ Μοῦσες ἔχουν μητέρα τὴν Μνημοσύνη, ποὺ ἀντιστέκεται στὴ
Λήθη κυρίως μὲ τὴ γραφή. ‘Ο Πλάτων τὴν ἀμφισβῆται —ἐνῷ τὴν
χρησιμοποιεῖ— γιατὶ τείνει μονοδιάστατα νὰ ὑποκαταστήσει τὸ γεγονὸς
ἔξασθενίζοντας τὴν μνήμη. Μιὰ τέτοια στάση ἀποκαλύπτει τὸ ὡχρὸ
πρόσωπο τῆς προφορικῆς παράδοσης στὰ ἔρείπια τῆς Ἀθηναϊκῆς δημο-
κρατίας. Ἐτσι δικαιολογεῖται ἡ ἀνασκαφή, οἱ ίστορικὲς καὶ φιλοσοφικὲς
ἔρευνες. «Ἡ κουκουβάγια-ἔρευνητὴς στὴν ἀρχὴ τοῦ λυκόφωτος ἀρχίζει τὸ
πέταγμά της» (Hegel).

Στὴν ἀναγέννηση συμμετέχουν καὶ ἀφηγητὲς μύθων, ἐπίσημοι (ποιη-
τές, ραψῳδοί, ὑποκριτές, χορευτές) καὶ ἀνεπίσημοι, παιδιὰ καὶ λαὸς τῆς
βιοπάλης. Στὶς γιορτὲς (Διονύσια, Παναθήναια, Ἀπατούρια, Χαλκεῖα)
ἀρχοντες καὶ λαὸς συμφιλιώνονται. Οἱ τραγικοὶ ἀγῶνες, ἀπόηχος τῶν
πολεμικῶν, εἶναι ἀχώριστοι ἀπὸ τὸ μύθο.

Κύριο γνώρισμα τῶν (ἀνεπίσημων) ἀφηγητῶν εἶναι ἡ μεγάλη ἥλικία
καὶ ἡ γυναικεία φύση (μητέρες, τροφοί, γριές) καὶ ἀπευθύνονται κυρίως σὲ
παιδιά, τὰ δποῖα ἐκφοβίζουν μὲ τερατώδεις φαντασιοπληξίες. Νά γιατὶ ὁ
Πλάτων ἔξορίζει ἀπὸ τὴν *Πολιτεία* του τὴν τερατολόγο ποίηση καὶ τὰ
μορμολύκεια (Γελώ, Ἐμπουσα, Λάμια, Μορμώ, Μορμολύκη). Αὐτὰ
συμβαίνουν στὸ βασίλειο τοῦ Δία, ἀλλὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κρόνου ἀκροατὲς
μύθων ἥσαν μόνο ζῶα! Οἱ παιδαγωγοὶ πρέπει νὰ πάρουν στὰ σοβαρὰ
αὐτὸν τὸν κίνδυνο μελετώντας προσεκτικὰ πάλι τὰ ἀνεπανάληπτα πλατω-
νικὰ χωρία (Φίληδος 16 c, Πολιτικὸς 272 c, Πολιτεία 381 c καὶ *Τίμαιος* 26).

Στὸν *Τίμαιο* ὑπογραμμίζει ὁ φιλόσοφος πόσο διαποτίζει τὴν παιδικὴ
ψυχὴ ὁ μύθος, ὅπως βεβαιώνει ὁ νεαρὸς Κριτίας, «οἶον ἐγκαύματα
ἀνεκπλύτου γραφῆς ἔμμονά μοι γέγονεν». ‘Η ποίηση εἶναι μίμηση τοῦ
ἀτελοῦς αἰσθητοῦ κόσμου, μίμηση τῆς μίμησης, καὶ δημιουργεῖ εἴδωλα
ἐχθρικὰ στὴ σκέψη καὶ τὴ δράση. ‘Ο μύθος εἶναι παιχνίδι, πείθει κυρίως



ἀφελεῖς καὶ παιδιά· «παιδιὰν τινὰ καὶ οὐ σπουδὴν τὴν μίμησιν». Μᾶς διασκεδάζει, ὅπως τὰ τραγούδια καὶ οἱ ἐπωδὲς (5 σελίδες ἀφιερώνει ὁ Brisson). «Τὰς δὲ ἐπωδὰς ταύτας τοὺς λόγους εἶναι τοὺς καλοὺς» λέγει ὁ Ιατροφιλόσοφος Ζάλμοξις, φάρμακο «πρὸς ύγίειαν καὶ σωφροσύνην». Ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ μοιάζει μὲν ἄγριο θηρίο, δεμένο στὸ παχνί του («φάτνη», *Τίμαιος* 70 d). Τὸ ἐπιθυμητικὸ χορταίνει μὲν μύθους δλοκληρωμένους καὶ γοητεύεται ἀπὸ τὴν ἀκέρια ὁμορφιά.

Ἐδῶ ἔμφωλεύει κίνδυνος σύγχυσης μορφῆς καὶ περιεχομένου (πρβλ. M. Schlick, «*Form and Content*», *'Egnatia'*), κάλλους καὶ ἀλήθειας. Ἐτοι ἔμφανίζεται ὁ Πλάτων νὰ ἀσκεῖ κριτικὴ στὴ μυθολογία καὶ τὴν ἐρμηνεία μύθων θεμελιώνοντας τὸ φιλοσοφικὸ λόγο, σημεῖο ἀναφορᾶς κάθε ἄλλου εἴδους καὶ κυρίως τοῦ ποιητικοῦ λόγου, ποὺ ἐφάπτεται τοῦ μεγάλου ἐρωτήματος τῆς *Πολιτείας*: Τί ἐκπαίδευσῃ θὰ προσφέρουμε στὰ παιδιά;

Χάσμα ἀγεφύρωτο ἀνοίγεται μεταξὺ μύθου καὶ ἐπαληθεύσιμου λόγου (*discours vérifiable*). Οἱ σοφιστὲς χρησιμοποιοῦν μύθους κατὰ τὸν πρωταγορικὸ κανόνα «τὸ δοκοῦν ἐκάστῳ τοῦτ’ ἀληθὲς ἐστί». Σ’ αὐτὸ τὸν ὑποκειμενισμὸ ὁ Πλάτων διαβλέπει καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὰ θεμέλια τῆς πολιτείας. Ἡ πίκρα ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Σωκράτη τὸν ἔχει διδάξει. Στὸν Σοφιστὴ γίνεται μιὰ γιγαντομαχία περὶ τῆς οὐσίας, ὥστε μὲ διαύγεια νὰ καθορισθοῦν οἱ ὅροι Σοφιστῆς - Πολιτικὸς - Φιλόσοφος. Ὁ ε’ ὅρισμὸς τοῦ Σοφιστῆ (‘Ο σοφιστῆς κάνει τὸ ψεῦδος ἀλήθεια καὶ τὸ ὑπαρκτὸ ἀνύπαρκτο) ἀνησυχεῖ τὸ φιλόσοφο.

‘Ανάμεσα στὰ ἀκραῖα σύνορα ’Αλήθεια - Ψεῦδος παρεμβάλλονται ἀπειρες δυνατότητες, πιθανότητες καὶ ἐνδεχόμενα. Οἱ πολλοὶ προσκυνοῦν εἴδωλα, οἱ φιλόσοφοι τὰ ἀνακρίνουν (πρβλ. Bacon, *Novum organum*, Nietzsche, *Tὸ λυκόφως τῶν θεῶν*). Μιὰ ἐκφραση μπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθινὴ σὲ μιὰ στιγμὴ (t_1), ἀλλὰ ψευδὴς σὲ μιὰ ἄλλη (t_{1+2}). Ὁ λόγος ὡς υἱὸς τοῦ Ἐρμῆ εἶναι Πᾶν, μπορεῖ νὰ δηλώσει τὸ πᾶν, ἀλλὰ δὲν παραβιάζει τὴν κινητὴ γέφυρα *Realismus* - *Idealismus*. Ἡ συμπλοκὴ ὀνομάτων - ρημάτων ἀποκαλύπτει τὴ γονιμότητα τῆς φαντασίας, ἀλλὰ ἐγκλείει τὸν κίνδυνο τοῦ νομιναλισμοῦ, δυϊσμοῦ καὶ συγκρητισμοῦ.

Ἐτοι ὁ μύθος ἀνακαλύπτει μιὰν ἀνεξερεύνητη χώρα, ἀνοικτὴ στὸν ἀνταγωνισμὸ θεολογίας καὶ ιστορίας, λογοτεχνίας καὶ φιλοσοφίας. Πόσο χρήσιμος εἶναι ὁ κανόνας «die Wissenschaft unter der Optik der Kunst, die Kunst unter der Optik des Lebens treiben» πάνω στὴ *scienza nuova* τοῦ Vico. Πολλοὶ δὲν προφθάνουν νὰ κάνουν «τὸν δεύτερον πλοῦν» τοῦ Φαιδωνα ἢ τὴν «παλινφδία» τοῦ Φαιδρού. Νόμοι, λόγοι, μύθοι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἀποτυπώματα σὲ κερί. Ἡ ἀλήθεια τους ἔξαρταται ἀπὸ τὴ συμμόρφωση μὲ τὸ λόγο τοῦ φιλοσόφου καὶ τὸ κοσμολογικό του



μοντέλο. Ή άλλθεια π.χ. τοῦ μύθου τοῦ Φαέθωνα ἀθετεῖται στὸ δόνομα τῆς ἀστρονομικῆς θεωρίας τῆς παράλλαξης.

Άν τώρα δὲ μύθος διαφέρει ἀπὸ τὸν ἐπαληθεύσιμο λόγο, a fortiori διαχρίνεται ἀπὸ τὸ λογικὸ ἐπιχείρημα, συνεκτικὴ ἀλυσίδα συλλογισμῶν μὲ συνοχὴ προκειμένων καὶ συμπεράσματος. Τέτοιο εἶναι τὸ γεωμετρικὸ ἐπιχείρημα, ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ σφυρηλατήσει ἡ διχοτομικὴ μέθοδος (Σοφιστής, Πολιτικός). "Οπως δὲ Ξένος ἀπὸ τὴν Ἐλέα ἔτσι καὶ δὲ Πρωταγόρας προτιμοῦν μύθο καὶ δχι λόγο, γιὰ νὰ περισώσουν τὴ φήμη τῆς σοφίας τους.

Όπωσδήποτε δὲ Πλάτων γνωρίζει ὅτι τὸ κύρος τοῦ μύθου δὲν ἔξαρτάται ἀπὸ τὴν ἀποδεικτική του δύναμη, ἀλλὰ λειτουργεῖ σὰν ὅργανο πειθοῦς στὸ χῶρο τῆς ἡθικῆς καὶ πολιτικῆς. Ή ἔξουσία εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τοῦ Κράτους-Πολιτείας, ἀλλὰ δὲ φιλόσοφος προτιμάει τὴν πειθώ τῶν λόγων παρὰ τὴ «βασιλικὴ πειθώ» (βίᾳ, βασανιστήρια, ἔξευτελισμοί). "Ο, τι εἶναι δὲ λόγος γιὰ τοὺς φιλοσόφους, εἶναι δὲ μύθος γιὰ τοὺς πολλούς, παραμυθία, ἐπωδὴ ὡφέλιμη μολονότι ἐπικίνδυνη· «καλὸς γὰρ δὲ κίνδυνος» (Φαίδων 114). Ο μύθος-παράδειγμα συμμορφώνει τὴ διαγωγὴ τῶν πολλῶν στὸ πνεῦμα τῆς κοινότητας καὶ λειτουργεῖ σὰν συνεκτικὸς ἴστος τῆς ἑτερογένειας. Ο μύθος π.χ. Κάδμου - Σπαρτῶν πείθει τοὺς Θηβαίους γη-γενεῖς, ἀδέλφια ἀπὸ τὴν ἴδια μητέρα (Δη-μήτηρ) καὶ συνεπῶς προβάλλει ἀναγκαῖο καθῆκον ἡ ὑπεράσπιση τῆς μητέρας-γῆς ἀπὸ ἔνους ἐπιδρομεῖς (πρβλ. Γ. Καραλῆ, *Ίστορία καὶ Φιλοσοφία τῶν ὀνείρων*, ἀπὸ τὸν "Ομηρο μέχρι τὸν Πλούταρχο, σ. 109, σημ. 19). Παρόμοια δὲ μύθος τῶν Αμαζόνων αἰτιολογεῖ τὴν ἴδια φυσικὴ ἀγωγὴ ἀρρένων - θηλέων. Αὐτὸς εἶναι δὲ λόγος, ποὺ δὲ νομοθέτης προτάσσει τῶν νόμων προοίμια (δὲ πρὸ τοῦ νόμου μύθος), ὥστε νὰ σταθεροποιηθεῖ στὴ συνείδηση τῶν πολιτῶν δὲ ἀναγκαῖος συνειρμός: πρότυπο - πρακτέον (σκέψη - δράση). Πόσο ἀφιλοσόφητο δῆμος εἶναι τὸ «voluntas et intellectus unum et idem est», τὸ ἀνέπτυξε δὲ Spinoza.

Τέλος, δὲ Πλάτων καταδίκασε τὴν αὐθαίρετη ἀλληγορικὴ ἐρμηνεία τῶν μύθων καὶ ἡ ἴστορία τὸν ἔχει δικαιώσει (Θεαγένης δὲ Ρηγῖνος, Φίλων δὲ Ιουδαῖος κ.ἄ. εἶναι καταδικασμένα παραδείγματα ἀλληγορίας). Τὸ δέσιμο τῆς Ἡρας, τὸ πέταγμα τοῦ Ἡφαίστου ἀπὸ τὸν Ολυμπο καὶ τὰ παρόμοια φαίνονται στὸν Πλάτωνα ἀλλόκοτα καὶ σὰν βαθὺς γνώστης τῆς παιδικῆς ψυχολογίας προτείνει «ὅτι κάλλιστα μεμυθολογημένα πρὸς ἀρετὴν ἀκούειν».

Βέβαια ἡ ἀλληγορικὴ ἐρμηνεία ἐμφανίζεται σὰ μιὰ ἀντίδραση ἐνάντια στὴν πολεμικὴ τῶν μύθων ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους (π.χ. Ξενοφάνης πρβλ. "Αννας Κελεσίδου-Γαλανοῦ, *Ἡ κάθαρση τῆς θεότητας στὴ φιλοσοφία τοῦ Ξενοφάνη*, Αθῆνα 1969). Στὸν Φαίδρο ἐπιχειρεῖται κριτικὴ τῶν παλαιῶν μύθων (ἀρπαγὴ Ὡρείθυιας ἀπὸ Βορέα). Στὶς ἐρωτήσεις τοῦ Φαίδρου δὲ



γέρο-Σωκράτης ἀποκρίνεται ὅτι οἱ μύθοι εἶναι καταφύγιο τῶν κουρασμένων, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἥθελε πρῶτα νὰ ἐκπληρώσει τὸ χρησμὸν τοῦ μαντείου «γνῶθι σαύτόν».

Καὶ ἀπ' ἐδῶ προβάλλει ωμαλέα ἡ κριτικὴ τοῦ καθαροῦ λόγου, πέρα ἀπὸ τὰ προσωπικὰ βιώματα καὶ τὸν καπνογόνο nominalismus. Τὸ ἐτυμολογικὸν παιχνίδι (’Ωρείθυια, Βορέας, Τυφών) μᾶς παραπέμπει στὴν πρώτη φιλοσοφία τοῦ Κρατύλου. Ἰδοὺ γιατὶ ὁ φιλόσοφος ἀρνεῖται κάθε ἀλληγορικὴ ἔρμηνεία τῶν μύθων, διότι στηρίζονται στὸν τύπο καὶ μὲ βιαστικὲς ἀναλογίες συγχέουν Form - Content διαστρεβλώνοντας τὴν ἀλήθεια στοὺς ἀφελεῖς καὶ τὰ παιδιὰ «διὰ τὴν λεγομένην εὐήθειαν».

Καὶ ὁ συγγραφέας-ἔρευνητὴς καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ μύθος εἶναι «εἰκὼς λόγος» μεταξὺ ἀλήθειας καὶ ψεύδους, ἀδιαχώριστος ἀπὸ τὸ κοινωνικο-πολιτικὸν contexte καὶ τὸν αἰσθητὸν κόσμο, ποὺ εἶναι ὅμοίωμα τοῦ πραγματικοῦ. Τὴν διάλεκτο γιὰ τὴ γνώση μᾶς δίνουν Ἰδέες οὐδέτερες, ἔξω ἀπὸ χωρο-χρονικὲς σκοπιμότητες, «La neutralisation de l’Idée», ὅπως ἔγραψε ὁ ἄτυχος φιλόσοφος τῆς Γρατιανούπολης (Grenoble) Henri Joly (*Le renversement platonicien*).

‘Ο Brisson κλείνει μὲ κριτικὴ τῆς γνώμης τοῦ Detienne: ‘Ο μύθος περιλαμβάνει τόσο ἑτερόκλητα στοιχεῖα, ὥστε χάνει κάθε ἰδιαίτερη ὑπόσταση. ’Ο Brisson διαφωνεῖ ὑποστηρίζοντας μὲ πλατωνικὸν τρόπο ὅτι ὁ μύθος εἶναι *intermezzo* πρὸς τὴν τέλεια γνώση, ἔστω «ἐποχή», γιὰ νὰ ἔξασφαλίζει *consensus provisoire* (= προσωρινὴ συναίνεση) ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο, ἐνῶ ὁ θεμελιωτὴς τῆς φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας Lévi-Strauss ζητεῖ ὅλος ὁ κόσμος νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ μύθο σὰν μύθο.

Καὶ τελειώνει ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Luc Brisson μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι ὁ ἔρευνητὴς ὁργώνει κυριολεκτικὰ τὸ πλατωνικὸν *Corpus*

«βαθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος,
ἔξ ἦς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βολεύματα». ↗

’Αντιλαμβάνεται τὸν κίνδυνο τοῦ σκοταδισμοῦ ἀπὸ τὴ διαστρέβλωση τῶν μύθων - παράδοσης, ἀλλὰ ἀποφεύγει νὰ τὸ διακηρύξει μεγαλόφωνα, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ μεγάλος σκηνοθέτης. ’Απὸ τὰ ἐπισυναπτόμενα εύρετήρια, τὸ πλήθος τῶν στατιστικῶν στοιχείων καὶ τὶς παραπομπὲς δεῖναιώνεται ἡ φιλοπονία τοῦ Γάλλου ἔρευνητῆς καὶ ὁ μελετητὴς ἀνταμείβεται πλουσιοπάροχα.

”Ας εἶναι ἥσυχος ὁ συγγραφέας ὅτι κατέθεσε τὸ μόχθο του στὸ κοινὸ ταμεῖο τῆς ἀνθρωπότητας καὶ στὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία.

Γεώργιος ΚΑΡΑΛΗΣ

